



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

OVERSIGT OVER
AMALIE GABRIELLE
JÜRGENSEN'S
FORSLÆGT

TREDJE DEL

VED GUDMUND KELSTRUP

UDSENDT AF
DET HØGBRO'SKE FAMILIEFOND
DECEMBER 1948

Oversigt
over
AMALIE GABRIELLE JÜRGENSEN'S
forslægt
indeholdende hendes mormors slægt.

-*-

Ved Gudmund Kelstrup

Udsendt af
Det Høgsbro'ske Familiefond
Decbr.1948

FRIDSCH

Om denne gamle Ribe-slægt kan læses i de forskellige værker om Ribe bys historie og flere steder i Ribe amts historiske årbøger. Forskellig Familietradition fortælles i "Oldemors erindringer" og K.G.Brøndsteds håndskrevne slægtserindringer.

IX 225. MADS NIELSEN FRIDSCH.

Således hed i første halvdel af 1600-tallet en mand som sagtens har været borger i Ribe, men om hvem vi iøvrigt kun ved, at han havde en søn ved navn

VIII 113. PEDER MADSEN FRIDSCH.

Hvornår han er født, vides ikke. 1666 var han ansat ved toldvæsenet i Ribe. 1675 blev han toldinspektør for "Fanø og Sønderho", og kaldtes 1682 "inspektør for Eilandene" c øerne udenfor Ribes kyst. I den første tid gik han energisk til værks overfor smuglerne, men blev dog stadig boende i Ribe. Her havde han en stor købmandsforretning, som åbenbart tog hans interesse fra toldvæsenet, hvor han efterhånden sløjede af, så der i flere år slet ingen told indkom fra ølandene. Han måtte derfor 1685 finde sig i at blive afskediget fra toldvæsenet for manglende iver i tjenesten, skønt han protesterede og havde indflydelsesrige fortalere. 1686 købte han en stor hjørnegård ved skibsbroen. Tit fulgte han selv med sine skibe til Hamborg og kunde 1693 optræde som sagkyndig i en sag om sejladsen på Elben. 1704 blev han overformynder. Død 1709, da han med sit skib forliste på en rejse til Holland. Både skibet og den

værdifulde ladning gik tabt, og både hans enke og flere andre kom i økonomiske vanskeligheder. Hun var dog få år efter atter blandt byens største skatteydere.

Han var gift første gang med ANNE TERKELSDATTER, VIII 114, med hvem han havde en søn. Hun kan muligvis være datter af Terkel Madsen, der findes nævnt 1674 som byskriver, men nogen forbindelse er ikke fundet.

Gift 2.gang med Kirsten Jensdatter (Brøndum eller Friis), antagelig fra dette ægteskab stammer to døtre. Der kendes ikke noget årstal for nogen af de to hustruer.

Børn. Af første ægteskab

a. Mads, VII 57, død 1720.

Antagelig af andet ægteskab.

b. Maren

c. Johanne. Disse to søstre boede 1694 i forældrenes hus i Grønnegyden. Ellers vides intet om dem.

VII 57. MADS PEDERSEN FRIDSCH.

Hans fødselsår og alder kender vi ikke. Han har sikkert, så snart han kunde, overtaget sin fars forretning. 1715 blev han byens pengemester. 1717 købte han en stor gård, Porsborg, som lå tæt ved domkirken, den måtte nedrives, da man i vore Dage skulde skaffe mere plads omkring kirken. 1719 blev han rådmand. Da "stodderkongen" (en slags politibetjent) i dette år skulde have ny uniform, besluttede Mads Fridsch sig til selv "dette til Byens Ziir at contribuere" og betalte af sin egen pung. Han opførte ganske vist beløbet (5 rdl. 12 skill.) på sit regnskab, men det var "ikkun til Underretning for Deres velædle og Velvisheder." Han døde, antagelig ret ung, 1720.

1704 var han blevet gift med SOPHIE DORTHE ANDREASDATTER BRUUN, VII 58, med hvem han havde 1 søn og 2 døtre, se om hendes slægt side 7. Hun giftede sig snart igen med købmand i Ribe Peder Jensen Baggesen (af digterens slægt). Da han døde kort efter, giftede hun sig 1723 påny nu med justitsråd C.S. Eenholm, dette ægteskab gav anledning til megen satire i Ribe, bl.a. skrev digteren Chr.Falster i den anledning en discours

om "gamle kærtingers giftermål". Hun døde 17.januar 1756.

Børn

- a. Peder VI 29, 1712 - 1787.
- b. Ingeborg Kristine, 1714 - 1790, gift med dr.med. Ancher Anchersen, 1701 - 1760. Han var sønnesøns søn af Ancher Sørensen, provst i Kolding, IX 223. se Amalie Gabr.Jürgensens forslægt 2.del s.20. De havde ingen børn. Stiftede et legat på 2000 rdl.
- c. Anne Kirstine, f.1717 gift med kammerråd Heldvad på Vennergård i Velling sogn

VI 29. PEDER MADSEN FRIDSCH.

Købmand i Ribe, justitsråd. Han blev født 7.juni 1712, var altså kun 8 år, da hans far døde. Som 20-årig rejste han til Holland for at informeres i bogholderiet, det hollandske sprog m.m. Efter sin hjemkomst tog han borgerskab som Købmand 1736, året efter giftede han sig, og allerede to år efter brylluppet (1739) blev han rådmand. 1749 avancerede han til borgmester. Men allerede 1760 nedlagde han sin handel, kun 48 år gammel. Tiderne blev dårligere og dårligere for Ribe, og der mødte ham fortrædeligheder af forskellig art, som nødte ham til at "ophæve negotia", ihvorvel han havde højst årsag at takke den gode Gud for sin velsignelse, medens han handlede. Men han fortsatte som borgmester, og magistraten på hans tid roses for spar sommelig styrelse af byens anliggender. Sammen med sin søster, Ingeborg Kristine Anchersen, gav han et "staketværk" til Sct. Catharina kirke, med de 4 evangelisters billeder, det er nu forsvundet. Til byens fattige gav han 1000 rdl.. Han ejede en stor gård i Storegade, men boede i en anden ved Skibbroen. 1783 tog han sin afsked som borgmester og fik uden ansøgning samtidig justitsråds karakter. Han døde 23.april 1787.

Han blev gift 27.sept. 1737 med SOPHIE FRAUSING, VI 30, se slægten Frausing side 14. Hun var født i Ribe 1713, døde 30.Dec. 1771.

De havde følgende børn:

- a. Mads, 1742 - 1812. Jurist, rentekammerdeputeret, medlem af

den store trykkefrihedskommission, etatsråd, konferensråd. Gift 1782 med Elisabeth Sophie Koefoed, 1765 - 1806, på hendes 17 års fødselsdag. Hun var efter traditionen sindssyg de sidste år af sit liv. De havde 2 døtre, Sophie Christence f.1783 og Petronelle f.1785. De døde begge ugifte. K.G.Brøndsted huskede dem som et par meget stilfulde og formfuldendte gamle frøkener.

b. Andreas Frausing Fridsch, V 15, 1744 - 1807.

c. Sophia Dorothea, f. 1751. Gift 1771 med Joh. Heinrich Schultz fra Hamburg. Her døde hun i barselseng på sin 1 års bryllupsdag. En søn: Peder.

V 15 ANDREAS FRAUSING FRIDSCH.

Fødtes i Ribe 9.august 1744; blandt fadderne ved hans dåb findes den berømte rektor og digter Chr.Falster. Han blev student fra Ribe 1759, sammen med den ældre broder Mads. Tog derefter baccalaurei grader 1761 og medicinsk eksamen 1767. Var derefter på rejse i udlandet 1768 - 71 og besøgte bl.a. Wien, Strassbourg, Paris og London. Studerede også malerkunst, tegnede og malede selv. 1772 blev han dr.med. med en afhandling "De morbiliis"; samme år medlem af medicinsk selskab og provincial-medicus i Ribe kaldes senere stiftsphysicus. 1783 justitsråd, og 1807 to dage før sin død æresmedlem af det kgl. medicinske selskab. Han ejede siden faderens død 1787 Vardho gård i Gording sogn og Holsted sogns kongetiende. Død 19.December 1807 af vattersot.

Gift 25.november 1774 i Haderslev med CHARLOTTE HEDEVIG MATHIESSEN, V 16, født 10.Februar 1757 i Niblum på Föhr, død i Ribe 16.maj 1819. Se slægten Matthiessen side 20. Hun skal have været meget smuk. I "En gammel landsbypræsts erindringer" (Mena og breve 44.bd 1925) giver Rasmus Ussing, præst i Uldum, en interessant skildring af lægefamilien Fridsch, særlig af hustruen, som synes at have været en kraftig personlighed. Forfatteren er opvokset i Ribe hospital, nabo til lægeboligen, han blev voldsomt forelsket i Jette, den tredje af familiens smukke døtre, men mødte modstand hos forældrene. Andr.Fr.Fridsch

skildres nærmest som en Tøffelheld. "havde ikke noget at sige", "havde kun sin kones meninger". Hun skildres med udtryk som urimelig streng, stejl, døv, intrigant, falsk (man mærker den afslåede bejler). Episoden er benyttet i en af K.G.Brøndstedts "12 danske historier", Kbhvn 1910 ("Empire"). K.G.Brøndstedts håndskrevne slægtsminder går i nogen grad i samme retning. Han fremhæver Andr. Fr.s mildhed og munterhed; han var elsket og beundret af alle. Hans kone måtte derfor nødvendigt være myndig og streng. Men han "vedblev af være forelsket i hende".

De havde 8 "smukke døtre" og 2 sønner, hvoraf dog 1 datter og 1 søn døde tidligt.

- a. Sophia Dorothea ("Fikke") 1776 - 1815. Gift 1793, nylig fyldt 17 år med den ejendommelige præst, senere biskop i Ribe Conrad Daniel Koefoed, 1763 - 1831; han havde været skibspræst i marinen, blev senere sognepræst i Brørup og i Vissenbjerg, stiftsprovst i Ribe, dr. theol., biskop fra 1825. De havde 6 børn, hvoraf 4 med efterslægt, bl.a. Rahbek, Krarup, Hjort Lüdgers. Han giftede sig 2.gang med enkefru Tang, født Meinert, som ejede Nr.Vosborg ved Holstebro.
- b. Charlotte Hedevig ("Lotte"), IV 8. 1777 (nytår) - 1863.
- c. Ingeborg Christine Anchersen ("Stine") F. 1777. Gift med en købmand Schultz fra Hamburg, slægtning af fasteren Sofie Dorothea. Ægteskabet var ulykkeligt blev opløst. De havde en datter, som blev gift med Olaf Rye, en anden, Andrea, blev gift med købmand Hofmann i Varde. Stine Fridsch giftede sig anden gang med Te. tens godsejer på Gjellerupholm v. Varde.
- d. Peder ("Peer") 1782 - 1801. Forlod hjemmet efter en strid med forældrene omkr. 1800 og gik til søs. Man hørte aldrig fra ham. En tradition vil vide, at han døde i Batavia for hjemgående 1801.
- e. Henriette Georgine ("Jette") 1784 - 1864. Gift 1809 med Hans Winding, sognepræst og provst, sidst i Gunslev på Falster, død ca. 1844. Hun døde og blev begravet i Ribe. 4 børn. Hun skildres af K.G.Brøndsted som smuk,

forstandig, vittig, temmelig lille, brunt hår, grå øjne. En stærk tradition skal efter hende leve i den Windingske familie.

- f. Elisabeth Sophia. Født 1786, død lille.
- g. Matthia Augusta ("Mathie") 1787 - 1884. Gift ca. 1804 (17 år gl.) med apotheker Rudolf Helms i Varde, enkemand efter hendes svogers søster Anne Sophie Brøndsted, som var død fra to små børn. Hun fik med ham 14 børn, ikke 22 eller endog 26, som traditionen har villet hævde. Trods en alvorlig hofteskade, stammende fra et fald i 60-årsalderen, blev hun 97½ år gammel. Smukt eftermæle i familierne Kall Fogh og Helms. Meget smuk, slank, fin, med udtryksfuldt ansigt, fintfølelse, men næppe overordentligt begavet, flittig, praktisk.
- h. Elisabeth Sophie ("gamle tante Lise") 1790 - 1884. Død ugift i København, den sidste af navnet Fridsch. Flyttede efter faderens død 1807 med moderen til København, var efter dennes død 1817 en del år hos Brøndsteds i Varde og Asminderød (bl.a. 1826-27 & 29); men boede ellers sit meste liv på Budolfi stiftelse i Sct. Pedersstræde. Livlig, original, ikke skøn, "det modsatte af pertentlig" (K.G.Br.), "stokdøv" (Oldem. erindr.), familiekær. Som ung "ukærlig og arrig", senere blide-re og frommere.
- i. Sophia Amalia. Født 1793. Dødsår ukendt. Gift med zahlkasserer, konferensråd Gabriel Linde. Ingen børn i ægteskabet, en adoptivdatter, gift med en slægtning, teaterchef Linde, kammerherre. Efter denne grandtante og hendes mand er Amalie Gabrielle Jürgensen opkaldt.
- j. Andreas Carl. Født 1797. Student fra Ribe 1817. Brugte sin arv på en rejse som ung, cand.jur. 1830. Blev sekretær i Københavns magistrat, men tog tidligt sin afsked og boede siden i Fredensborg af en lille livrente. Køn, godmodig, chevaleresk. Ifølge K.G.Br. giftede han sig på sine gamle dage rent proforma uden nogensinde at flytte sammen med sin hustru; hun fik

hans navn og fruetitlen og betalte den med en liden årlig godtgørelse. Hans dødsår kendes ikke. Således endte den sidste mandlige Fridsch.

K.G.Brøndsted fremhæver som særpræg for Fridsch'erne deres mangel på sans for musik, kunst og poesi, derimod havde de megen humor og stort selskabeligt talent. Ansigterne var brede og store, med stor afstand mellem øjnene; gennemgående lyse ansigter.

IV 8. CHARLOTTE HEDEWIG FRIDSCH.

Døbt i Ribe 12.jan. 1777. Død i Fredensborg 7.juli 1863. Gift i Ribe 5.dec. 1800 med GERHARD JOHANNES BRØNDSTED, IV 7, sognepræst til Askø, senere provst i Asminderød. Se Am.Jürgensens forslægt, hæfte 1, s.10 flg.

K.G.Br. giver hende følgende karakteristik: Har besiddet Fridsch'ernes kraft og munterhed og sjælsstyrke. Ry for dygtig husførelse, vittig. Kunde gøre indtryk af at være noget hård eller kold, andre mener dog anderledes. Boede på sine gamle dage i Fredensborg, svagelig, blev trillet i rullestol af sin ugifte datter Lotte.

Hun var altså Amalie Gabrielle Jürgensens mormor. Det er dennes forfædre, der fortælles om i nærværende hæfte.

BRUUN .

VIII 115. ANDREAS ANDREASEN BRUUN.

En mand af dette navn finder vi som købmand i Ribe i årene op imod 1700. Hvornår han er født er ikke undersøgt. (Om hans mulige afstamning fra Hans Tavsens se nedenfor). Han var overformynder 1687 - 96. 1691 blev han gildens og de fattiges forstander samt delefoged. 1698 afgik han som gildens forstander. 1703 overtog han søtønde-væsenet, men døde samme år. Han var

meget regnskabskyndig og havde en betydelig næring.

Han var gift med INGEBORG JENSDATTER BRØNDUM, VIII 116.
Hun levede endnu 1714 se side 9. De havde tre døtre:

a. Kirsten

b. Maren, gift med Anders Johansen Wandel, guldsmed i Ribe,
død 1730.

c. Sophie Dorte, VII 58, død 1756

Disse tre døtre blev gift på samme dag, nemlig 6. oktober
1704. Hvem de to andre fik, er ikke undersøgt.

VII 58. SOPHIE DORTHE ANDREASDATTER BRUUN.

Gift med MADS PEDERSEN FRIDSCH, VII 57 se foran under
slægten Fridsch, side 3. Amalie Gabr. Jürgensens mormors far-
fars mor.

(Det vides, at HANS TAVSEN havde en datter, som var gift
med rådmand i Ribe Peder Bruun. Hvad hun hed, vides ikke. Hun
døde under pesten 1564 med alle sine børn undtagen en søn Hans,
som passende kan være født omkring 1550-60. Dersom man nu kun-
de regne med, at denne søn fortsatte slægten, og tænkte sig
en søn af ham med navnet Andreas, kunde man opstille følgende
række:

Hans Tavsens, biskop i Ribe

en datter, gift med rådmand Peder Bruun

Hans Pedersen Bruun. Borger i Ribe født o. 1550

Andreas Hansen Bruun, født o. 1590

ANDREAS ANDREASEN BRUUN VIII 115 født o. 1630.

Men det fjerde led er som sagt rent hypotetisk.)

BRØNDUM

(X 461) PEDER BRYNDUM.

En mand af dette navn nævnes 1603-4 som herredsskriver
over Skads herred. Han havde da en del tiende fra Darum sogn

til Ribe lærde skole i fæste. Han har jo nok stammet fra Bryndum ved Esbjerg. Han kan passende være fader til

IX 231. JENS PEDERSEN BRØNDUM

Ret ukendt, men kendes dog gennem sine børn og enkelte andre forbindelser. Var købmand i Ribe og handlede især med stude. Ejede et hus på Nederdammen.

Gift med KIRSTEN KRISTENS DATTER FRIIS, IX 232, død 1701. Se slægten Friis nedenfor.

Børn.

- a. Peder. Boede 1670 ved Nørreport. Gift med Karen Baggesdatter. Var død 1679, boet efter ham var fallit.
- b. Kirsten.
- c. Ingeborg, VIII 116
- d. Kirsten
- e. Margrethe.

VIII 116 INGEBORG JENS DATTER BRØNDUM levede endnu 1714. Var gift med ANDREAS BRUUN VIII 115; se ovenfor. Amalie Gabr. Jürgensens mormors farfars mormor.

GRISBÆK - FRIIS.

XI 925 NIELS HANSEN GRISBÆK.

Denne mand var en af de betydeligste af købmændene fra Ribes storhedstid. Han er født 1549, sandsynligvis i Grisbæk i Vejrup sogn ved Bramming, formodentlig af bondestand. Han træffes 1576 i tjeneste hos Laurids Thøgersen i Ribe, men nedsatte sig selvstændigt i 1580, hans kapital var da 69 rdl. og en del lån, men han var sparsommelig, driftig og dygtig og svang sig op, så han, da han 1618 overdrog handelen til sin søn Hans, ejede 14000 rdl. foruden adskillig fast ejendom. Han boede på Stogregades nørreside i en gård han selv havde bygget på en brandtomt fra 1580. 1595 blev han rådmand, og 1602-18 var han formand

for gilden.

Han nævnes hyppigt i forbindelse med byens sager, f.eks. var han 1608 sammen med borgmesteren og en anden rådmand i København da "den udvalgte prins" Christian hyldedes som tronfølger. I sit testamente gav han en lysearm til domkirken og 200 rdl., som skulde bruges til at vedligeholde den med lys. Ejendommen på hans gårdsplads (ved apoteket) betaler den dag i dag renter af dette beløb. Han døde 11.dec. 1618. Ligsten i domkirkenes gulv.

21.maj 1583 blev han trolovet og 25.aug. gift med KIRSTEN KRISTENSDATTER, XI 926. Om hendes afstamning vides intet, men flere af hendes søskende er kendt: En broder ved navn Peder Kristensen Riber, født 1564, blev præst i Vejle; en søster Karen var gift med Anders Lydiksen Guldsmid i Ribe (fra dem nedstammer slægten Hauch); en anden ved navn Valborg var gift med Anders Lund i Ribe og Maren med Knud Nielsen rådmand i Vejle.

Kirsten Kristensdatter havde været gift før, med Kristen Friis, borger i Ribe. De havde 2 døtre og en søn. Hun nævnes 1615 som fadder til en datterdatter af Anders Sørensen Vedel. Med Niels Grisbæk havde hun 2 sønner. Død 14.april 1618; 8 Mdr. før hendes mand.

Hendes børn af 1.ægteskab

- a. Maren, 1.g. gift med Hans Svane, stor og kendt efterslægt.
2.g. gift med magister Niels Glud, præst ved Sct.Cathrine Kirke i Ribe.
- b. Margrethe, 1.g. gift med Lambert Knudsen, borger i Ribe. 2. gang 1603 med Oluf Roed, rådmand.
- c. Søren, slotsskriver på Riberhus. Han blev stamfader til Ludvig Holberg og Joh.Ludvig Heiberg.

Børn af Niels Grisbæk og Kirsten Kristensdatter:

- d. Kristen, X 463
- e. Hans. Borgmester i Ribe 1623. Død 1650. Arvede huset på Storegade. Begge brødrene kaldte sig Friis efter deres mors første mand, som altsåaformodentlig har været af fornemmere slægt.

X 463 KRISTEN NIELSEN FRIIS.

Født 1584. Blev student fra Ribe 1603 og læste i København til 1606. 1608-11 studerede han i udlandet ved unuversiteterne i Basel og Strassbourg og rejste derefter et par år som hovmester for en ung adelsmand Jørgen Bülow. 1613 kom han hjem og blev magister (c: dr.theol) i København. 1614-23 var han rektor ved sin hjembys skole og varetog dette embede med en sådan dygtighed, at skolen kom i stort ry, så der strømmede disciple til i meget stort tal, endog fra Norge. 1623 opgav han dog skolen og overtog det lettere embede som lektor i theologi ved domkirken og samtidig sognepræst i V.Vested. Som lektor skulde han tre gange om ugen holde latinske forelæsninger for "kanniker, sognedegne og forstandige borgere".

1625 blev han uheldigt indblandet i en temmelig alvorlig sag. En fætter til ham, Jens Andersen, havde under et klammeri dræbt sin broder Hans; vidnerne hævdede, at det var sket i selvforsvar, og tovs mændene (nævningerne) svor ham "til sin fred". Men så viste det sig, at Kristen Friis havde påvirket tovs mændene stærkt til fordel for Jens, så sagen måtte genoptages; Friis dømtes til at betale 75 rdl., og Jens dømtes fredløs; han flygtede fra byen og døde i udlændighed.

1630 finder vi Kristen Friis som en af de højeste bidragydere til den frivillige fattigkasse; han tegnede sig for 30 rdl. årlig. 1640 blev han kannik, hvilket jo yderligere forøgede hans indtægter, desuden kunde han også handle, han ses at have udført 40-50 okser årlig. 1650 købte han sin fars hus på Storegade af sin bror Hans's arvinger. Han døde christeligen 2.marts 1653 og blev begravet i domkirken hvor hans ligsten findes i nordre sideskib.

Gift 13.okt. 1617 med INGEBORG LAURIDSDATTER, X 464, datter af den afdøde borgmester Laurids Thøgersen; hun var født omkr. 1592 og døde 31.juli 1631, se slægten Thøgersen nedenfor.

Hun skænkede ham i de 14 års ægteskab 6 sønner og 4 døtre, hvoraf vi kender følgende:

a. Kirsten IX 232 1618 - 1701

b. Laurids 1619 - 59. Fik 1650 huset i Storegade. Havde flere

børn, hvoriblandt Maren, som blev gift med den lærde Peder Terpager.

- c. Niels, som 1652 blev præst i Hygum ved Rødding, men tog sin død (1654) over et ægteskabsløfte, som han havde måttet give formandens enke.
- d. Ingeborg, gift 1647 med borgmester Morten Larsen Hillerup i Ribe. Stor efterslægt med navnet Friis, f.eks. professor i historie Aage Friis. En stor gren lever som lærere og landmænd i egnen mellem Ribe og Varde.

IX 232 KIRSTEN KRISTENSDATTER FRIIS.

1718 - 1701. Gift med borger og købmand i Ribe JENS PEDERSEN BRØNDUM. IX 231, se side 9.

Amalie Gabr. Jürgensens mormors farfars mormors mor.

THØGERSEN.

XII 1854 MAREN ARCHESDATTER.

Må være født omkr. 1483, var ialtfald 96 år gl. da hun døde i Ribe 10. dec. 1579. Det er forøvrigt alt, hvad der vides om hende. Hendes Mand må have heddet Thøger, men er ellers ukendt.

De havde sandsynligvis ialtfald følgende børn:

- a. Laurids Thøgersen, XI 927, 1516 - 94.
- b. Maren, gift med rådmænd, senere borgmester Ib Tornum.
- c. Karen, gift med Peder Bosen, borger i Ribe.
- d. Inge, gift med Henning Guldsmid, borger i Ribe.

XI 927. LAURIDS THØGERSEN.

Må være født omkring 1516. Borger i Ribe, borgmester. Blandt Amerinus's latinske digte (Wittenberg 1576) findes et til hans pris, digteren anråber Gud om at begunstige hans forretninger, hvad enten han deltog i rådets forhandlinger eller drog frem med "en dobbelthornet hær" i fremmede lande;

det sidste sigtede vistnok til hans deltagelse i syvårskrigen. Rådmand var han blevet 1571. 1583 forpagtede han sammen med to andre et af byens teglværker. 1584 blev han pengemester og senere samme år borgmester; som sådan deltog han samme år i prins Christian(IV)'s hyldning som tronarving; denne rejse foretoges af mænd fra Ribe i 5 vogne og varede i 5 dage, men kostede dog kun 70 rdl. ialt. Som yngre rejste han tit til andre byers markeder, således træffes han 1546 i Kolding, hvor han solgte konfektsukker og "peberkomyn" til kongens brug. Han ejede og boede i en stor gård på torvet, senere kendt som gæstgivergård. Han døde nytårsdag 1594. Ligsten over ham findes i domkirken.

1549 giftede han sig 1.gang med Karen, en datter af sognepræsten ved Sct. Catharinae kirke i Ribe Jens Kristensen Varder. Hun døde 1570, begravet 2.april. Med hende havde han 5 børn. Samme år (25.nov.1570) giftede han sig med INGEBORG LAMBERTS DATTER, XI 928, en datter af en rig rådmand Lambert Ibsen, se nedenfor. Med hende havde han 3 sønner og 3 døtre:

Børn. Af 1.ægteskab:

- a. Karine, gift med Hans Jensen, borger i Vejle
- b. Anne, gift med Severin Aalle, borger i Ribe.
- c. Lene, 1.gang gift med Oluf Nielsen, borger i Ribe, søn af Kristian d.II's skriver Niels Torkildsen, 2.gang gift med Iver Iversen Hemmet, 1564 - 1629, biskop i Ribe.
- d. Kirstine, gift 29.jun.1572 med rådmand Anders Sørensen Klyn, Ribe.
- e. Mette, gift 11.okt. 1572 med Bertel Nielsen Skrædder (en formuende mand for hvem "Skrædder" måske kun var et tilnavn). 2.gang med Foul Jensen Kræmer.

Af 2.ægteskab:

- f. Lambert, handelsmand, forlist og død 1616
- g. Jens)
- h. Oluf) overlevede moderen, ellers temmelig ukendte.
- i. Marine 1602 gift med senere borgmester i Aalborg Hans Pedersen Vandel.
- j. Margrete 1603 gift med senere rådmand Bagge Pedersen.
- k. Ingeborg X 464, 1592 - 1631.

X 464. INGEBOG LAURIDSDATTER THØGERSEN

1592 - 1631 Født i sin fars 75de år. Gift 1617 i sit 25de år med magister KRISTEN NIELSEN FRIIS X 463 se side 11.
Amalie Gabr. Jürgensens mormors farfars mormors mormor.

XII 1855 LAMBERT IBSEN.

En rig rådmand i Ribe ved midten af 1500-tallet. Havde en mølle i forlening af kronen, han var allerede da en formuende mand; blev senere den rigeste mand i byen. Nævnes siden som rådmand 1556 og 1563. 1560 var Frederik II på besøg i Ribe og boede sikkert hos L. Ibsen (det ses af en bemærkning i regnskabet for kongens køkken)

Gift med LISBETH, XII 1856. Afstamning ukendt.

Deres børn var følgende:

- a. Maren, gift med Jens Viborg, prælat og kannik i Ribe. Rig.
Ingen børn.
 - b. Gunder, gift med Magnus Grove, rådmand i Ribe.
 - c. Ingeborg, XI 928.
 - d. Ib
 - e. Hans
- } Begge handelsmænd i Ribe. Sidstnævnte arvede møllen.

XI 928. INGEBOG LAMBERTSDATTER.

Gift med LAURIDS THØGERSEN XI 927 se side 12.

Amalie Gabr. Jürgensens mormors farfars mormors mormors mor.

FRAUSING.

VIII 117. JENS HANSEN FRAUSING.

En mand af dette navn nævnes blandt danske procuratorer i

sidste halvdel af 1600-tallet. Han levede 1653 - 1700. Han ejede Hadsten mølle og var tillige føged på Favrskov ved Hammel. Ellers har vi ikke noget om ham.

Han kan passende være fader til

- a. Hans Jensen Frausing. 1688 - 1739, procurator i Viborg, gift med en præstedatter ved navn Anna Jacobsdatter Frisenberg - og måske til
- (b) Andreas Frausing. VII 59, død 1749 i Ribe.

VII 59. ANDREAS FRAUSING.

Hans afstamning fra ovennævnte er gætteværk, ligesom der i det hele taget intet vides om hans fødsel. Hans første kendte årstal er 1712, da han blev postmester i Ribe. 1722 nævnes han tillige som kontrollør. Rådmand blev han 1723, viceborgmester 1725. Han udbredte skrevne aviser og havde en tid en referent i København, som forsynede ham med aviser og efterretninger, men "hans relationer nød dog såre liden credit" i Ribe og omegn. Han døde i Ribe 27.dec. 1749.

Gift 1.gang med MARIA GROSS, VII 60, datter af stadsbygmester Christopher Gross i København, se nedenfor. Hun døde 1733 i Ribe. I den Brøndsted'ske familie opbevares en familiebibel (udg.1699) med hendes mærke: M.G. 1704 på forsiden, indeholdende mange ret udførlige familieoptegnelser fra familien Fridsch. På bagsiden står der S.F. 1741, c: datteren Sofie Frausing. I dette ægteskab var der to børn.

Gift 2.gang 1737 med Vibecke Terpager, datter af den kendte og lærde Ribe-forfatter Peder Terpager, og enke efter præsten Venzel Galte i Sneum. Hun døde i Vordingborg 1750. Der var ingen børn i dette ægteskab.

Børn af 1.ægteskab.

- a. Christopher. 1720 - 1785. Sognepræst i Velling ved Ringkøbing
Gift med Johanne Bruun, datter af amtsforvalter, justitsråd Jørgen Bruun i Ribe Ingen børn.
- b. Sophie. VI 30, 1713 - 1771

VI 30. SOPHIE FRAUSING.

Gift med borgmester PEDER MADSEN FRIDSCH. VI 29, se side 3.

Amalie Gabr. Jürgensens mormors farmor.

GROSS

VIII 119. CHRISTOFFER GROSS.

Denne mand må have været af tysk afstamning. Han levede som bygmester eller stadsbygmester i København og hørte til den tyske menighed i Sct. Petri kirke. I denne kirke blev han begravet 11. oktober 1693. Det er alt, hvad vi ved om hans data.

Han var gift med SOPHIA ISAKSDATTER, VIII 120. Om hende ved vi intet andet, end at hendes mor døde 1682, begravet på Sct. Petri kirkegård d. 6. april; moderens navn kendes ikke.

En Ingeborg Gross døde 1690, gift med en bager Andreas Jensen (død 1709); hun kan være bygmesterens søster eller datter.

Christoffer Gross (og formentlig Sophia Isaksdatter) havde ifølge Ribe-historikerne en datter:

a. Maria VII 60, død 1733.

VII. MARIA GROSS.

Blev gift med postmester m.m. ANDREAS FRAUSING i Ribe

VII 59 Hun døde i Ribe 1733 se side 15.

Amalie Gabr. Jürgensens mormors farmors mor.

MATTHIESSEN

Sagnet beretter, at denne frisiske slægt egentlig skal have sin rod i Norge. Herfra udvandrede en Max eller Mads til Fyen, og senere kom slægten til "det adelige gods Mathiesburg" (?) i Jylland. Imidlertid mistede den sit adelige våben, fordi en mand dræbte sin broder i "tvekamp", hvorefter den omsider dukker

op på den nordfrisiske ø Føhr, her nævnes en mand ved navn

IX 241 PETER JOHN.

Også han falder dog ind under den udokumenterede forhistorie. Det siges om ham, at han gjorde sig bekendt som hvalfanger, med bolig på Føhr. Hans søn var:

VIII 121. MATTHIAS PETERS.

Han er født juleaften 1632 i Oldsum på Vesterland Føhr. Som skik og brug var for unge mænd på Føhr kom han tidligt til søs og var allerede som 18-årig med i hvalfangsten på Grønland, som i disse år dreves med megen iver og dygtighed fra de frisiske øer, oftest for hamborgske eller hollandske rederier. Få år senere blev han selv "kommandør" på et skib, som drev hvalfangeri for et hollandsk selskab; han udførte sit farefulde hverv med så stor dygtighed og så meget held, at han snart kunde sejle for egen regning; han samlede sig formue og huskes den dag i dag under navnet "der glückliche Matthias". Dette navn står endogså på hans gravsten, som enhver dreng på øen kender, tillige med den oplysning, at han i sin levetid fangede ikke mindre end 373 hvaler, åbenbart anset for en stor bedrift. Hans velstand fik dog en brat ende, da han under den spanske arvefølgekrig 1702 blev taget til fange af franske kaperere og måtte løskøbe sig for ikke mindre end 8000 rdl., foruden at skib og ladning gik tabt. Ved sin hjemkomst året efter lagde han omsider op og døde i sit hjem 16. september 1706.

Han var gift 8. januar 1663 med INGE MATTHIESSEN, VIII 122, hvis herkomst ikke kendes. Hun var født 17. oktober 1641, død 5. april 1727.

Hun skænkede ham 9 sønner og 3 døtre hvoraf min kilde omtaler følgende

- a. Mathies. Død ca. 1701.
- b. Otto, falden i krigen 1702.
- c. Johann. " " " "
- d. Inge, gift Boysen. Derfra flere kendte slægter.
- e. Peter, VII 61; 1677 - 1752. (Han var det 8de barn, den

- 4de søn, altså har der været 3 døtre foruden Inge)
- f. Otto, købmand i Altona. Stor efterslægt.
 - g. Clemens, præst i Tyskland, flere børn, bl.a. en berømt medicinsk professor i Göttingen Georgius Matthiae.
 - h. Jacob. Købmand i Husum. Stor efterslægt.

VII 61. PETER MATTHIESSEN.

Født på Føhr 1677. Han fik en udmærket opdragelse med privatlærere i hjemmet og blev senere student fra et institut i Braunschweig. 1702 træffes han som juridisk studerende i Halle. Nogle år senere blev han landfoged på Østerland Føhr og dommer (Gerichtsvoigt) i Wyck. 1713 tillige landfoged på Sild, men blev dog boende i Niblum på Føhr og kom kun til Sild på Tingdage og ved lignende lejligheder. Han karakteriseres som "ein Mann, dem gewachsen, wozu Gott ihn berufen hatte"; præget af from alvor, kærlighed til videnskaberne, embedsiver, omhyggelig for sine børns opdragelse. Død på Føhr 1752.

Gift 1709 med HEDEWIG DOROTHEA LORENTZEN, VII 62, 1687 - 1726. Hun skildres som "ein sanftes, verständliches, liebevolles, häusliches Wesen"; som trods sin tidlige død fik stor indflydelse på sine børns karakter. Se om hendes forældre side 20
5 børn kendes:

- a. Inge. Styrede huset efter moderens død; gift Cramer.
- b. Marcus; død tidligt
- c. Marcus. VI 31, 1713 - 59.
- d. Matthias 1715 - 88. Landfoged på Sild, stor efterslægt.
(Matthiessen, Matthissen, Matthiesen. Lawaetz, Heyck, Callisen; v.Gulstad, Schumacher m.fl.)
- e. Peter; 1720 - 1812. Landfoged på Føhr. I Struenseeperioden l. borgmester i København, derefter direktør for Det kgl. handels- og fiskeriinstitut i Altona, Justitsråd. Flere sønner og døtre g. Hildebrandt og v.Thaden.

VI 31. MARCUS MATTHIESSEN.

Født i Niblum 13.november 1713. Fik som sin far en omhyggelig opdragelse i hjemmet med undervisning af private lærere

indtil 1728, da han blev sendt til latinskolen i Altona, hvorfra han blev student 1732, i to år studerede han derefter jura i Jena, men fra 1734 træffes han - tilsyneladende uden embedseksamen (en sådan eksisterede måske ikke?) - som procurator hjemme på Føhr. 1742 blev han medhjælper hos sin far; 1748 birkefoged, 1749 dommer i Wyck. I dødsregistret for Sct. Johannes-kirken på Føhr findes en udførlig beskrivelse af hans liv og levned og karakter. Han førte en rosværdig vandel, var noksom bekendt for sit kærlige, tålmodige, fredelige, venlige sind og sin store hjælpssomhed overfor nødlidende. I sin embedsførelse var han dygtig og samvittighedsfuld, som nabo fredelig og omgængelig. Men tit var han plaget af alvorlige sygdomme. Dødsårsagen var en smerte fuld colique, afvekslende med hikke. Død 13. december 1759 blev dog først begravet 3. januar 1760.

Gift 15. november 1748 med CHARLOTTE HEDEWIG LORCK, VI 32. Hun kaldes hans slægtning, men forbindelsen er ikke konstateret; om hendes slægt se side 22. Hun var født i Flensborg 10. november 1724 og døde i Ribe 16. maj 1813. De levede tilsammen i et meget lykkeligt ægteskab i 11 år og fik 1 søn og 1 datter, den sidste ikke fyldt 3 år ved faderens død. Det vides ikke, hvor fru Charlotte har opholdt sig i de første år af sin enkestand, men 1766 træffes hun i dronning Caroline Mathildes tjenerskab i København, samme år som dronningen kom til landet. Hendes stilling var "kammerfrue", og hun blev i den til sommeren 1771, da hun (5. juli) blev gift med overauditør i Haderslev, amtsforvalter, etatsråd Henrik Georg Fischer. I sin tjenestetid modtog hun hvert år af dronningens kasse 130 rdl., en enkelt gang til sin fødselsdag 60 rdl. ekstra. Dagen før brylluppet modtog hun 500 rdl. som afskedsgratiale. Af de tilgængelige papirer angående processen mod Struense osv. synes det nærmest at fremgå, at hun ikke har været afhørt i sagen. Fremstillingen i "Olderens erindr." må sikkert tages med største forbehold. I sit sidste ægteskab havde hun ingen børn.

Af 1. ægteskab:

a. Peter (eller Petrus). Født 1749; dødsår ukendt. Blev overauditør på Føhr 1788; men det gik ham dårligt; han gik

konkurs 1792; blev 1794 suspenderet for uordentlig embedsførelse og afskediget 1795. Senere skæbne ukendt. To døtre blev efter 1795 opdraget hos hans moder i Haderslev.

b. Charlotte Hedewig. V 16, 1757 - 1819

V 16. CHARLOTTE HEDEWIG MATTHIESSEN

1757 - 1819. Gift med stiftsfysicus ANDREAS FRAUSING FRIDSCH, V 15 se side 4.

Amalie Gabr. Jürgensens mormors mor.

VIII 123 MARCUS LORENTZEN

Der haves kun få efterretninger om ham. Ingen årstal. Han nævnes som stiftsfoged, dels i Bredstedt, dels i Bordlum, desuden var han kongelig commissær i Tønder og husfoged i Schwabstedt. Hvad titlerne dækker, er ikke undersøgt.

Gift med CATHARINA DETHLEFSEN, VIII 124, hendes data kendes ikke. Deres datter var

VII 62. HEDEWIG DOROTHEA LORENTZEN.

Skal være født 1687. Gift 1709 med PETER MATTHIESSEN, VII 61, se side 18. Hun døde i Niblum 1726.

Hun var Amalie Gabr. Jürgensens mormors morfars mor.

FLENSBORG - SLÆGTERNE.

Undersøgelsen af disse gamle slægter, hvormed vor anetavle slutter, er kun i sin vorden; end ikke det trykte stof er undersøgt til bunds, vist endda langt fra. Der ligger her et stort arbejde og venter på kommende forskere med bedre tid og

friske kræfter. For fuldstændigheds skyld gengiver vi dog, hvad der hidtil er noteret, væsentligst på grundlag af en slægtstavle udgivet af genealogen Johs. Møller i Flensborg 1779.

LORCK.

IX 249 PETER HANSSEN var "Erbgesessener (grundejer, selvejerbonde) i Neuenkirchen, Angel.

Gift med CHRISTINA. Deres Søn var:

VIII LORENTZ PETERSEN LORCK. Borger og skipper i Flensborg.

Gift med MARIA SCHWENSEN, VIII 126. Se nedenfor. (Fra deres datter Catharina, g.m. købmand Lorentz Hansen nedstammer den kendte danske familie Lorck). Deres søn:

VII 63. JESS LORENTZEN LORCK. Født 18. november 1667. Købmand og rådmand i Flensborg. Død 5. februar 1746.

Gift 1. gang 8. juni 1697 med Maria Abel, datter af Marcus Lorentzen, sognepræst i Esgerup (?). Hun døde i barselseng efter sin første fødsel, 6. juli 1698.

Gift 2. gang 4. september 1702 med BIRGITTA V. LUTTEN, 1683 - 1752, VII 64, se slægten v. Lutten side 22. I dette ægteskab var der 16 børn, hvoraf dog 5 døde som små.

Af 1. ægteskab:

a. Lorentz, f. 1698, købmand og rådmand i Trondheim.

Af 2. ægteskab:

b. Hilmar, 1703 - 05.

c. Peter, 1704 - 05

d. Hilmar, f. 1706; blev kongelig kancelliråd.

e. Maria Abel, 1707 - 09.

f. Anna, f. 1709. Gift 1726 med Frid. Jebsen. Død 1744.

g. Maria Abel, 1710 - 21.

h. Metta Catharina, f. 1712. Gift 1729 med Gerh. Hol. Død 1742.

i. Maria, 1713 - 15.

- j. Birgitta Catharina, f.1714. Gift med Hilmar Thor Straten.
- k. Hinrich, f.1716. Rådmand i Flensborg. Gift 1753 med Anna Margareta Claudius.
- l. Maria, f.1718. Gift 1736 med Matthias Claudius, sognepræst i Reinfeld; deres søn var den kendte digter af samme navn.
- m. Catharina, f.1719. Gift 1.g. med Ivar Petersen.
Gift 2.g. med Hilmar Lundius. Død 1787.
- n. Maria Abel, f.1721. Gift 1743 med Jens J.Lundius, senator i Haderslev.
- o. Josias, 1723 - 85. Præst ved Frederikskirken (nuværende Kristianskirken) i København. Gift 1.g. med Dorothea Maria Kreberg, 2.g. med Soph.Am. Müller. Ejede en meget stor samling af bibler.
- p. Charlotte Hedewig, VI 32, 1724 - 1813.
- q. Laureta, f.1726. Gift med Jaspar Koch.

VI 32. CHARLOTTE HEDEWIG LORCK

1724 - 1813. Gift 1748 med landfoged MARCUS MATTHIESSEN

VI 31, se foran side 19.

Amalie Gabr.Jürgensens mormors mormor.

SCHWENSEN.

IX 251. JES SCHWENSEN. Skipperoldermand i Flensborg. Gift med CATHARINA. Deres datter var.

VIII 126. MARIA SCHWENSEN, som blev gift med LORENTZ PETERSEN LORCK, VIII 125, se side 21.

von LUTTEN

XII 2017. RUDOLPH v. LUTTEN. Kejserlig general i Tyskland;

adlet til godset Lutten ved Vechte i Westphalen, sydvest for Bremen. Hans søn var.

XI 1009. ROLEFF v. LUTTEN. Rådmand i Vechte 1603. Gift med HELENA NACK, XI 1010, se nedenfor. Deres Søn:

X 505. HILMAR v. LUTTEN. Købmand og rådmand i Flensborg, levede 1565 - 1628, død i Slagelse på flugt for Wallenstein; var indkaldt til Flensborg af sin morbror Dirk Nack.

Gift med BRIGITTA HOYER, X 506, 1582 - 1651, se nedenfor. En søn, Dirk v. Lutten, "var den første mandsperson som havde guldhornet i hænde og erkendte det som guld." En anden søn var

IX 253. GODDERT (GÖDDERT) v. LUTTEN, 1613 - 57. Købmand og kirkeværge i Flensborg.

Gift med ANNA HOLST, IX 254, 1626 - 1713. Se side 26.

VIII 127. HILMAR v. LUTTEN 1652 - 1722. Købmand og rådmand i Flensborg. Var gift 4 gange. Havde ialt 19 børn, deraf 6 med sin første hustru:

ANNA LORENTZEN, VIII 128, 1649 - 88, se side 28. Deres datter

VII 64. BIRGITTE v. LUTTEN 1683 - 1752, gift med JESS LORENTZEN LORCK, VII 63, se side 21.

Amalie Gabr. Jürgensens mormors mormors mor.

NACK.

XII 2019. LORENTZ NACK. Borgmester i Vechte i Westphalen. Havde en søn Dirk, som blev stor købmand og borgmester i Flensborg og en datter

XI 1010. HELENA NACK, gift med ROLEFF v. LUTTEN, XI 1009, se

ovenfor.

HOYER.

XV 16165. HENRICH HOYER. Berømt krigsmand i Vörde ved Bremen. Gift med BEKA, "moder til mange børn."

XIV 8083. JOHANN HOYER. Slotsfoged på Rotenburg. Gift med METTA v. SCHACK, XIV 8084, se nedenfor, "som blev 113 år gammel."

XIII 4042. MARGARETA HOYER. Hun blev gift med en borger i Vörde HENRICH MEYER, XIII 4041, men deres søn Johann blev opdraget hos hendes broder Hermann Hoyer i Husum og tog hans navn. Broderen var gift med Frederik d. Istes uægte datter og kongen kom ofte i hans hus.

XII 2021. JOHANN HOYER. Fyrstelig foged i Husum m.m. Levede 1500 - 1577, forsvarede Helgoland mod Chr.II.

Gift med CATHARINA MARCUSDATTER HAGGE, XII 2022, født i Husum, se nedenfor. Deres søn:

XI 1011. JACOB HOYER. 1540 - 1602. Kansler i det tyske kancelli i Danmark. Gift (i 2.ægteskab) med INGEBORG OUTZEN, XI 1012, død 1594, se nedenfor. Deres datter:

X 506 BRIGITTA HOYER, 1582 - 1651. Gift med HILMAR v. LUTTEN, X 505, se side 23.

v. SCHACK .

XV 16167. v.SCHACK, adelsmand i Bremen, en søn blev kannik i Bremen. En datter:

XIV 8084. METTA v. SCHACK, blev gift med Johann Hoyer, XIV 8083, se ovenfor.

HAGGE

XIII 4043. MARCUS HAGGE, Købmand i Husum; en datter:

XII 2022. CATHARINA HAGGE, gift med JOHANN HOYER, XII 2021.
se side 24.

OUTZEN.

XII 2023. LORENTZ OUTZEN, Købmand i Flensborg, født i Haverslund ved Aabenraa.

Gift med MARINA BENNICH, XII 2024, fra Rinkenæs, se nedenfor. Deres datter:

XI 1012. INGEBORG OUTZEN. 1 g. g.m. mag.Joh.Turson, kannik i Lunden ved Husum og efter hans død gift 2.g. med JACOB HOYER, XI 1011. se side 24.

BENNICH.

XV 16185. PETER BENNICH, født i Rinkenæs, adlet af kong Hans, ejede godset Rinkenæs. Endnu findes Benniksgaard i Rinkenæs.
En søn:

XIV 8095. HANS BENNICK, mistede sin fars gods og privilegier.
En søn:

XIII 4047. PETER BENNICH, ejede godset Rinkenæs.

Gift med CHRISTINE ASMUSSEN, XIII 4048, fra Bollerslev.
se nedenfor.

XII 2024. MARINA BENNICH. Gift med L.OUTZEN, XII 2023. Se ovenfor.

ASMUSSEN.

XIV 8095. PETER ASMUSSEN, fra Bollerslev i Aabenraa amt.

XIII 4048. CHRISTINE ASMUSSEN, g.m. PETER BÈNNICH, XIII 4047,
se ovenfor

HOLST.

XIII 4049. MARQUARD HOLST, død 1522, Borgmester i Flensborg.
Gift med Catharina eller Takke, død 1543 (vistnok 1. og 2.ægteskab). En søn:

XII 2025. FRANTZ HOLST død 1560. Var borgmester i Flensborg
1540. Gift med MARINA TAYSEN, XII 2026, død 1585 se nedenfor.
En søn:

XI 1013. ANDREAS HOLSTEIN deputeret borger, hospitalsforstander,
købmand i Flensborg 1590. Gift med BRIGITTA FINCK, XI 1014, levede
1595. se nedenfor. En søn:

X 507. JOACHIM HOLST, død før 1647, deputeret borger og købmand
i Flensborg. Gift med ANNA LORENTZEN, X 508, levede 1647 som
enke i Flensborg. se side 28. Deres datter:

IX 254. ANNA HOLST, 1626 - 1713. Gift med GÖDDERT v. LUTTEN,
IX 253, se side 23. 2.g. gift med J.Sandt.

PAYSEN.

XV 16201. PAY JEPSEN, død før 1434, købmand i Flensborg. Gift
med "Frowe Payens". Deres søn:

XIV 8101. HANS PAYSEN, rådmænd i Flensborg, nævnt 1467 og 1483.
Gift med CATHARINA PAYSEN. Deres søn:

XIII 4051. BOYE PAYSEN 1472 - 1546, rådmænd i Flensborg 1533,
ejede en masse adelsgods. Gift med DOROTHEA, død 1538.

VTT 2026. MARINE PAYSEN, gift med FRANTZ HOLST, XII 2025.

FINCK.

XV 16209. GHERKEN VYNCKE, nævnes 1436, er formodentlig fader
til

XIV JACOB FINCK, død 1494, købmand i Flensborg. Gift med INGEBORG, XIV 8106. Hun gift 2.g.m. Peter Nigelsen, rådmand i Flensborg. Var enke 1542. Deres søn:

XIII 4053. JACOB FINCK d.y. Købmand i Flensborg, en broder var franciskanermunk, udjaget 1530. Gift med BRIGITTA FINCKE, XIII 4054. Flere børn, bl.a.:

XII 2027. THOMAS FINCK. Død 1589. Borgmester i Flensborg. Gift med MARGARETA **up der HEIDE** XII 2028, død 1600, se nedenfor.
Datter: (Desuden Elsab.F., XII 2042, se side 29 og Jacob F. XII 2043, se side 30)

XI 1014. BRIGITTA FINCK levede 1595, gift med ANDREAS HOLSTEIN, XI 1013, se side 26.

up der HEIDE.

XVI 32433. PETRUS TIL STARDEBØL, Holtager, Stadumgård og Rubøl, født ca. 1348, hvis forfædre, die Herren auf der Heide, kort efter kristendommens indførelse byggede en kirke i Stardebøl(!)
Hans søn formodes at være

XV 16217. LÜTKE upper Heyne eller auf der Heide, nævnes som borger i Flensborg 1436. Hans søn formentlig

XIV 8109. LÜTKE LÜTKESEN død 1514, rådmand i Flensborg, nævnt 1508. Gift med ANNA LÜDICHSEN, levede 1524. Deres søn:

XIII 4055. LÜTKE eller Ludolphus AUF DER HEIDE borgmester i Flensborg 1547. Død 1549. Hans datter.

XII 2028. MARGARETA **up der HEIDE**, død 1600. Gift med THOMAS FINCK XII 2027 se ovenfor.

LORENTZEN

XII 2029. PETER LORENTZEN, Købmand i Flensborg. Gift med METTA Lorentzen. Deres søn

XI 1015. LORENTZ PETERSEN, død 1625, købmand, deputeret borger i Flensborg, fra 1600 deres oldermand. Gift med ANNA KETELSEN, XI 1016, død 1610. De havde en søn Hans Lorentzen, købmand og deputeret borger i Flensborg 1649, X 509, se nedenfor, og en datter:

X 508 ANNA LORENTZEN, levede 1647, gift med JOACHIM HOLST, X 507 se side 26.

KETELSEN.

XIII 4061. LORENTZ KETELSEN, Købmand i Flensborg. Gift med ANNA KETELSEN, XIII 4062. Deres søn

XII HANS KETELSEN. Død 1575. Købmand i Flensborg. Gift med CATHARINA ~~KETELSEN~~, XII 2032. Deres datter:

XI 1016. ANNA KETELSEN, gift med LORENTZ PETERSEN, XI 1015, se ovenfor.

LORENTZEN.

X 509. HANS LORENTZEN deputeret borger i Flensborg 1649, søn af den tidligere omtalte LORENTZ PETERSEN, XI 1015, se ovenfor og broder til ANNA LORENTZEN, X 508. Gift med ANNA CALLISEN, X 510. En søn:

IX 255. LORENTZ LORENTZEN, 1621 - 1673, Købmand og handelsmand i Flensborg. Gift 1647 med BRIGITTA LANGE, IX 256 1628 - 1696 se side 30. Deres datter:

VIII 128. ANNA LORENTZEN, 1649 - 88, gift (i andet ægteskab)

med HILMAR v. LUTTEN VIII 127, se side 23.

Amalie Gabr. Jürgensens mormors mormors mormor.

CALLISEN.

XI 1019. CARSTEN CALLISEN, 1554 - 1631, borgmester i Flensborg. Gift med ANNA PAWELSEN, XI 1020, 1557 - 1640, se nedenfor. Deres datter:

X 510. ANNA CALLISEN, g.m. HANS LORENTZEN, X 509, se ovenfor.

PAWELSEN.

XII 2039. MATTHIAS PAWELSEN, købmand i Flensborg, hans kone døde 1579, men navnet kendes ikke. Deres datter:

XI 1020. ANNA PAWELSEN, 1557 - 1640, se ovenfor.

LANGE .

XII 2041. HANS LANGE, var rådmand i Flensborg 1557, død 1571. Gift med ELSABE FINCKE, XII 2042, død 1576. Hun var datter af XIII 4053 JACOB F., se side 27. Deres søn:

XI 1021. HERMANN LANGE 1548 - 97, borgmester i Flensborg. Gift 1576 med sin kusine BRIGITTA FINCK XI 1022, 1558 - 1642, hun gift 2.g. 1601 med Hermann Hoë. I ægteskabet med H.Lange 7 sønner og 3 døtre. Deres søn:

X 511. REINHOLD LANGE, 1589 - 1660. Borgmester "des Kirchspiels zu Sct.Marien" i Flensborg. Gift med ANNA VETTE, X 512, død 1680 se side 31, , enke efter Jørgen Lorentzen (også k.Ketelsen), købmand i Flensborg (han kan være søn af Lorentz Petersen, XI

1015 se side 28) Datter med Reinh. Lange:

IX 256. BRIGITTA LANGE. 1628 - 1696; g.1647 med LORENTZ LORENTSEN, IX 255, se side 28.

Amalie Gabr. Jürgensens mormors mormors mormors mor.

FINCK.

XII 2043. JACOB FINCK. Død 1570, søn af tidligere nævnte JACOB FINCK, XIII 4053. Han var broder til XII 2027, Thomas, s.27 og til XII 2042 Elsabe Finck g.m. Hans Lange, se s.27. Han kaldes "lærd købmand" i Flensborg. Havde hørt Luther og Melanchton i Wittenberg. Gift med ANNA **thor** SCHMEDE, XII 2044, død i barselseng 1561, se nedenfor. De havde en søn Thomas, som blev medicinsk Professor i København, en datter, som blev gift med kongelig sekretær Johann Rostrup, og desuden en datter:

XI 1022. BRIGITTA FINCK 1558 - 1642, gift med sin fætter HERMANN LANGE, XI 1021, se side 29.

thor SCHMEDE.

XIV 8173. NYSSE SMYDT (el.Smedes). Borgmester i Flensborg 1505. Død 1529. Hans søn

XIII 4087 THOMAS **thor** SCHMEDE, rådmand i Flensborg. Død 1553. Gift med DRUDA **thor** SCHMEDE, XIII 4088, død 1565. Deres datter:

XII 2044. ANNA **thor** SCHMEDE død i barselseng 1561 gift med JACOB FINCK XII 2043 se ovenfor.

VETTE.

XIV 8177. HENRICH VETTE, død 117 år gammel, købmand og handels-

mand i Osnabrück. Hans søn:

XIII 4089. BERNHARD VETTE, købmand i Osnabrück. Gift med CATHARINA PASTORIS. Deres søn:

XII 2045. CORDT VETTE. Død 80 år gammel. Rådmand i Osnabrück. Gift med ANNA VOLTHAGE, XII 2046. Deres søn:

XI 1023 JÜRGEN VETTE, død 1605 borger og købmand i Flensborg. Gift 1592 med MARIA LORCH, XI 1024, 1574 - 1658. (måske født 1566) se nedenfor. Hun gift 2.g. med Hans Lange, hospitalsforstander (søn af Hermann Lange, XI 1021, se side 29) Af sidste ægteskab 4 døtre. Af første datteren:

X 512. ANNA VETTE, død 1680, gift med REINHOLD LANGE, X 511, se side 29.

LORCH.

XIV 8185. MELCHIOR LORICH eller Lorch, levede 1500. En søn:

XIII 4093. THOMAS LORCH eller Lorch, død senest 1534. Gift med CHRISTINA von ANDERSEN, XIII 4094 død senest 1552. Blandt deres børn var en Jaspas Lorch og den også uden for Danmark kendte maler og grafiker Melchior Lorch samt:

XII 2047. BALTHASAR LORCH, død 1589, købmand, oldermand for de deputerede borgere i Flensborg. Gift med MARGARETA von DEVENTER, XII 2048, levede 1591 se side 32. Deres datter:

XI 1024. MARIA LORCH. 1574 - 1658. Gift 1592 med JØRGEN VETTE, XI 1023. se ovenfor.

ANDERSEN.

XV 16373. BRODER SONNICHSEN i Klixbøl. Oprettede Klixbøl's kirkegods. (Hans broder Andreas Sonnichsen blev stamfader til en

slægt von Andersen, adlet af Christian I 1542) Hans søn.

XIV 8187 ANDREAS BRODERSEN eller von Andersen. Gift med Catharina eller CHRISTINA JENSEN, XIV 8188 datter af BORELT JENSEN, XV 16375, fra Holt. Deres datter:

XIII 4094. CHRISTINA von ANDERSEN, gift med THOMAS LORCH, XIII 4093, se ovenfor.

DEVENTER.

XIII 4095. DIRCK von DEVENTER, død 1582. Hans datter:

XII 2048. MARGARETA von DEVENTER, levede 1591 gift med BALTHASAR LORCH, XII 2047, se side 31.

Hun var Amalie Gabr. Jürgensens mormors mormors mormors mormors mormor.

Det kan være morsomt til slut at se denne sidste linje, den "lige" kvindelige med de stadigt nye navne i en oversigt:

XII	2048	Margareta von Deventer, levede 1591, gift Balthasar Lorch
XI	1024	Maria Lorch, død 1658, gift Jürgen Vette i Flensborg
X	512	Anna Vette, død 1680, gift Reinh. Lange i Flensborg
IX	256	Brigitta Lange, død 1696, gift Lorentz Lorentzen i Flensb.
VIII	128	Anna Lorentzen, død 1688, gift Hilmar von Lutten " "
VII	64	Birgitte von Lutten, død 1752, gift Jess Lorentzen Lorck i Flensb.
VI	32	Charlotte Hedewig Lorck, død 1813, gift Marcus Matthiessen på Førh.
V	16	Charl. Hedew. Matthiessen, død 1819, gift Andreas Fr. Fridsch i Ribe.
IV	8	Charl. Hedew. Fridsch, død 1863, gift Gerh. Johs. Brøndsted i Asminderød.
III	4	Sophie Conradine Brøndsted, død 1892, gift Peter Jürgensen i Hesselager
II	2	Amalie Gabrielle Jürgensen, død 1893, gift Sofus M. Høgsbro i København.

Mødrelinien er ført videre både gennem Amalie Høgsbro og hendes ældre søster Charl. Hedew. Jürgensen, død 1914, gift J.M. Ravn-søe i Gram. Der er således nu flere pigebørn i den "Høgsbro'ske familie, som kan kende deres mødrene afstamning i 15ende led.