



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

STAMTAVLE

OVER

SLÆGTEN QVISTGAARD

MED

BIOGRAFIER OG BILLEDER.

SAMLET OG UDARBEJDET

AF

ERH. QVISTGAARD,

RESIDERENDE KAPELLAN FOR VESTERBORG-BIRKET.

TRYKT SOM MANUSKRIPT.

KJØBENHAVN.

TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE

1893.

TIL MINDE

OM

MIN KJÆRE, AFDØDE FADER

JENS PETER ORSLEFF QVISTGAARD

PRÆST I HEMMET OG SØNDER VIUM

FØDT 4. DECEMBER 1821, DØD 25. JUNI 1881.

Fortale.

Samtidig med at jeg nu lægger den sidste Haand paa dette mit Fritidsarbejde gennem en halv Sne's Aar og overgiver det til alle dem af Slægten, som have Interesse for og Glæde af et saadant Arbejde, maa det være mig tilladt at kaste Blikket tilbage over det Tidsrum, som nu er henrundet, siden jeg begyndte, og til den Dag i Dag, dels for at rette en Tak til alle dem, der har staaet mig bi baade med Raad og Daad, dels for at gjøre en Undskyldning for den lange Tid, dette Værks Fuldendelse har taget, ved at paavise de mange Hindringer o. lign., der har sinket mig, og uden hvilke det vilde have været fuldendt for længe siden.

Ideen til dette Arbejde fik jeg først paa Aaret 1884 ved at læse i en Bog (St. St. Blichers Selvbiografi) om hin Kaptejn i Landeværnet, Godsejer Peter Christoffer Qvistgaard til Gjerdrup-Lyngbygaard, der faldt ved Kjøge 1807 mod Englænderne, og da jeg samtidig fandt en Del gamle Familiepapirer og hos nogle gamle Slægtninge fik mange gode Oplysninger, hvilke jeg kunde lægge til Grund, fattede jeg den Plan at drage denne gamle danske Slægt frem fra den Forglemmelse, hvori den saa længe havde været.

I den Anledning gjorde jeg i Sommeren 1884 en Rejse rundt i Landet til Slægten for at vække Interessen for Sagen og samtidig samle Oplysninger. Begge Dele lykkedes, Interessen for mit Arbejde blev vakt, og af Oplysninger fik jeg mange, deriblandt Begyndelsen til en hel lille Stamtavle over Gjerdrup-Lyngbygaard-Linien hos Frk. Rothe, Selskabsdame hos Fru Qvistgaard, Jægerhus, for hvilken jeg herved bringer hende min oprigtige Tak. Paa de saaledes indsamlede Oplysninger som Grundlag arbejdede jeg nu videre i den følgende Tid, dels ved Studier paa Bibliothekerne og dels ved Breve til Slægten og til Præsterne for at faa Udskrifter af Kirkebøgerne. Men dette mit Arbejde, som fra Begyndelsen syntes saa lille, voxede sig stadig større, idet bestandig nye Medlemmer af Slægten fandtes, saa Tiden trak i Langdrag, dels ved Arbejdets Størrelse, dels ved mit Studium, der jo gik fremfor dette Arbejde, og naar saa dertil kom Sygdom i længere Tid; sene og unøjagtige eller ogsaa slet ingen Svar paa mine Breve, dels fra Præster,

dels fra Slægten, saa forstaar man, at Tiden gik, uden at Arbejdet kjendelig fremmedes. Mange Præster viste mig dog stor Imødekommenhed under ofte vanskelige Undersøgelser, og derfor bringer jeg disse mine Kollegaer samt dem i Slægten, der beredvillig gav mig alle mulige Oplysninger, min oprigtige Tak. En væsentlig Hjælp paa denne Tid fandt jeg hos min Slægting, den svenske Ingeniørkaptejn Erik Qvistgaard, der af Interesse for Sagen paatog sig at ordne mine mange ofte meget spredte Oplysninger, et Arbejde, for hvilket jeg er ham meget taknemlig, tilmed da det var foretaget med stor Dygtighed og Interesse,

Snart efter begyndte imidlertid mine Examenstudier, og Arbejdet med Stamtavlen maatte i Hovedsagen lægges til Side, om end jeg, naar Tid og Lejlighed gaves, stadig arbejdede derpaa.

Medens jeg som Kandidat opholdt mig en kort Tid i Kjøbenhavn, henlede min Opmærksomhed paa Arkiverne, og jeg begyndte da i Stamtavlen Interesse at undersøge gamle Dokumenter i Gehejmearkivet, og da jeg her fandt en saa overvældende Mængde Stof, blev det mig klart, at skulle Stamtavlen virkelig blive til noget, maatte der lægges betydelige Arkivstudier til Grund. Ved denne Lejlighed, som ogsaa senere, ydede Hr. Registrator Krarup samt Hr. Arkivar, Dr. juris Secher mig megen Hjælp, for hvilken jeg herved bringer dem min Tak. Mine Arkivstudier fik dog en hurtig Afslutning ved min Kaldelse til Kateket i Ribe ved Juletid 1888, men da jeg nødigt vilde lægge mit paabegyndte Arbejde paa Hylden, henvendte jeg mig til Familien fra Gjerdrup om pekuniær Støtte, at jeg kunde engagere en kyndig Mand i Kjøbenhavn til at gjøre de nødvendige Arkivstudier.

Opfordring var ikke forgjæves, thi Jægermester Qvistgaard, Sophienlyst, Godsejer Qvistgaard, Gjerdrup, Fru Neergaard, Gyldenholm, Fru Bay, Follerupgaard, Fru Fabritius, Lyngbygaard, og Frk. Hertha Qvistgaard, Jægerhus, viste sig beredte til at gjøre dette Offer for at faa Stamtavlen færdig, hvorfor jeg herved bringer dem min og hele Familiens bedste Tak.

Ved Hjælp af Dr. juris Secher engagerede jeg saa Hr. Arkivskriver Julius Bidstrup, en Mand, der med sjælden Interesse og Dygtighed samt Uegennytte har varetaget dette Hverv at undersøge alle Arkiver o. lign. i Kjøbenhavn, hvem jeg derfor ikke nok kan takke for, at min Stamtavle naaede Fuldendelsen, da jeg som bosiddende i Ribe intet kunde foretage mig i Henseende til Undersøgelsen, hvorved Bogen kun vilde være bleven en Samling tørre Data og Aar.

Arbejdet nærmede sig nu sin Afslutning, og først paa Aaret 1899 begyndte jeg at tænke paa at faa den trykt, men forskellige Uheld og Sinkelser have gjort, at den næppe naar frem til Offentligheden førend sidst paa dette Aar.

Herved haaber jeg at have retfærdiggjort mig overfor Alle, der

med Længsel og Utaalmodighed have ventet paa Stamtavlen Fremkomst; et Arbejde, der skal varetages ved Siden af ens Livsgjerning og som er saa afhængig af andre Menneskers Tid og Interesse eller Modvilje for Sagen, maa absolut, naar det skal være et ordentlig Arbejde, hvad jeg haaber maa være Tilfældet med dette mit Ungdoms- og Fritidsarbejde, tage lang Tid, en Tid, der synes lang for udenforstaaende, men kun er kort for den, der møjsommeligt maa samle Oplysninger alle Vegne fra.

Dernæst endnu engang en Tak til alle baade i Familien og udenfor den, der har interesseret sig for dette Arbejde, og som har bragt Ofre, dels af Penge, dels af Tid for at se det fuldendt.

Og endelig til Slutning en Undskyldning for de Huller, som der desværre findes en Del af i denne Stamtavle, Grunden dertil er ikke Ligegyldighed, men det har været mig umuligt at skaffe disse Oplysninger; jeg vil blot haabe, at det maa lykkes den opvoxende Slægt at supplere, hvad jeg har maattet lade staa ubesvaret. Man vil maaske finde, at jeg paa sine Steder i Biografierne har taget for meget med, men desuagtet er det mit Haab, at de efterfølgende Blade dog sikkert ikke ville være uden Interesse for Slægtens Medlemmer og for andre ere de ikke bestemte.

At Bogen er forsynet med Biografier og nogle faa Billeder samt Facsimiler, haaber jeg maa gjøre den mere interessant. Udstyrelsen skyldes væsentlig Familien fra Gjerdrups Offervillighed, samt tillige Hr. Generallieutenant Steinmann, Tybjerggaard, der helt har bekostet Billedet af Ane Joachimine Neergaard, hvis Dattersøn han er.

Til Oplysning for fremtidige Undersøgelser skal jeg endnu blot meddele, at alle de gamle Dokumenter, mig tilhørende, ville i Følge Skrivelse fra Rigsarkivet af 24. Oct. 1893 blive opbevarede der.

Birket Præstegaard, Horslunde, Lolland i August 1893.

Ærb.

Erh. Qvistgaard.

Efterskrift.

Der har i Familien verseret det Rygte, at Familien Qvistgaard oprindelig var tysk Adel, dette har jeg grundig undersøgt, og det er alt sammen kun Paafund af et driftigt Berlinerfirma, der lavede Adelsvaaben. og i Forening med en nu afdød dansk Mand spekulerede i Folks Forfængelighed og Lettroenhed.

Biografier

til medfølgende Hovedtavle*).

Peder Andersen (Qvistgaard).

Denne Mand, der efter alt, hvad der foreligger, synes at være Stamfaderen, opgives i Veirum Sogns Kirkebog (i dette Sogn ligger nemlig Stamgaarden Sønder Qvistgaard) at være født den 15. Juli 1648, men hvor siges ikke, og det er derfor usikkert, om han er tilflyttet Sognet eller om han er barnefødt der. I de forskellige Dokumenter fra hin Tid samt i Kirkebogen kaldes han snart Peder Andersen udi Qvistgaard snart Peder Andersen Qvistgaard eller endnu kortere Peder Qvistgaard, dog synes hans Døbenavn at have været Peder Andersen og at Tilnavnet Qvistgaard, der af hans Børn toges som Stamnavn, rimeligvis er kommet til, fordi han boede i Gaarden Sønder Qvistgaard. At hans Døbenavn kun har været Peder Andersen, og at Navnet Qvistgaard kun er et Tilnavn, herpaa tyder ogsaa den Omstændighed, at i Veirum Kirkebog nævnes en Broder til ham med Navnet Per Hyldgaard.

Iøvrigt nævnes i gamle Regnskaber fra Bøvling og Lundenæs Amter fra 1672 og 1678 flere Personer af Navnet Qvistgaard (Knud, Niels, Tommes og Jens Q.) ogsaa bosiddende i Veirum Sogn. Hvorvidt de have været beslægtede med Stamfaderen Peder Andersen kan ikke oplyses, men de nævnes ikke mange Gange senere, ej heller træffes paa et Par Undtagelser nær Navnet Qvistgaard udenfor dem, der nedstammer fra Peder Andersen, saa det synes, som om de enten maa have bortkastet dette Navn eller ogsaa maa være uddøde snart efter.

Ovennævnte Peder Andersen Qvistgaard omtales første Gang 1683 som boende i Sønder Qvistgaard, hørende til det kgl. Strøgods. Den

*) ved denne Benævnelse betegnes den første Tavle.

var øde, da han overtog den, og han havde den derfor frit i 3 Aar for Tiende efter kgl. Forordning. At han har hørt til Sognets betroede Mænd synes at fremgaa af, at han i 1694 var med at syne og taxere Tinghuset, og at han i 1696 var Kirkeværge. Naar undtages et Par Retssager, ved hvilke han optraadte som Vidne, samt at han nævnes flere Gange i Veirum Kirkebog som Fadder, omtales han ikke, og han døde 1699 i en forholdsvis ung Alder.

Anders Pedersen Qvistgaard.

Den 15. Novbr. 1717 fik forrige Rytterbonde Anders Pedersen Qvistgaard Skjøde fra Kong Frederik IV paa 8 Td. 5 Skp. Htk. Bøndergods, nemlig Sønder Qvistgaard, som forhen havde været beboet af Peder Andersen (se ovenfor) af Htk. 7 Td. 2 Skp. 1 Alb., og en Gaard kaldet Øster Marup af Htk. 1 Td. 2 Skp. 3 Fdk. 2 Alb., Kjøbesum 862 Rdl. 48 Skil. Han købte senere flere mindre Gaarde, saa at hans Enke 1743 kunde opgive sin Formue i Bøndergods, deri medregnet Sønder Qvistgaard, til 50 Td. 2 Skp. 2 Fdk. 2 Alb. Htk. Han drev stor Handel med Stude ligesom ogsaa hans Brødre, og ved denne deres Handel er vist Begyndelsen gjort til den Velstand, der holdt sig gjennem flere Led i Familien.

Denne Anders Pedersen Qvistgaard i Forening med sine Brødre synes at være dem, der først have taget Stavnnavnet, idet deres Fader kun kaldes Peder Andersen i det Skjøde Kong Frederik IV udstedte til hans Søn paa Sønder Qvistgaard.

Hans og hans Hustrus egenhændige Underskrift saa saaledes ud:

*Anders
Qvistgaard*

*Hustru
Dorothea Qvistgaard*

Mikkel Pedersen Qvistgaard.

Hvornaar han er født vides ikke. 1711 den 12. Marts blev han gift med Peder Viums Enke, Dorthe Lauridsdatter Ziir fra Nørkær i Rønbjærg Sogn. 1712 nævnes han som Forpagter paa Nørkær efter Peder Christensen Vium, sin Hustrus første Mand. Han blev ved hende Stifader til flere Børn ved Navn Vium, og fra en af disse Døtre nedstammer Biskop Mynster. Hvor længe han var paa Nørkær vides ikke, men i dette Tidsrum ligesom ogsaa senere ejede han flere Gaarde rundt omkring. 1724 nævnes han som Forpagter paa Sindinggaard i Sinding Sogn ved Herning. 1729 købte han ved Mageskifte med en Bondegaard Skibstedgaard i Ydby Sogn i Thy af Htk. i Forening med 3 Boelsjorder 11 Tdr. 3 Skp. 1 Alb. 1743 er han endnu paa Skibstedgaard men er rimeligvis snart efter død, hvornaar kan ikke siges, da de gamle Kirkebøger der ere forsvundne. Ej heller kan Skiftet efter ham findes. Muligvis er han død paa Sælland, hvorhen hans Søn Peder var flyttet, dog herom vides intet sikkert.

Hans egenhændige Underskrift saa saaledes ud:

Ivar Pedersen Qvistgaard.

Han er født c. 1683, rimeligvis paa Sønder Qvistgaard. 1718 købte han en Bondegaard i Veirum, kaldet Overdal. 1724 købte han den halve Sønder-Vinkelgaard i Heldum Sogn. Aaret forinden havde han købt Skikkild, hvorhen han flyttede, da han den 1. Maj 1727 afstod sit Fæste paa Nørre Qvistgaard under Qvistrup Gods til sin Broder Niels Pedersen Qvistgaard. Hvor naar han fik Nørre Qvistgaard i Fæste vides ikke. Skikkild af Htk. 8 Td. 6 Skp. 1 Alb. havde han købt for 30 Rdl. Td. Htk. En øde Gaard Tolsgaard af Htk. 8 Td. 1 Alb. havde han

kjøbt paa Avktion for 8 Rd. 4 Mk. Td. 1737 købte han den anden Halvdel af Sønder-Vinkel. 1748 købte han en Gaard i Hvidberg Sogn, kaldet Borg.

Hans Opgivelse af Formue hidsættes i Original og med egenhændig Underskrift:

Efter den Allernaadigste Forordning af 20. Augustj sidst er min Formue som følger:

1. Jordegods.

1) min iboende Gaard Schichild, Hartkorn 8 tdr.

6 skpr. 1 alb. a td. 30 rd. er 262 rd. 5 ƒ 9 β

2) en forfalden øde Gaard Tolsgaard Kaldet 8 tdr.

> skpr. 1 alb., som ieg har kjøbt paa auction

for 8 rd. 4 ƒ Tønden er 69 - 2 - 9 -

2. Sølv ungefær 30 Lod a 3 ƒ 15 - > - > -

3. Tilstaaende Gield haves ike at anføre uden 140 rd.

hos Hans Windfeld ved Riibe som er baade

uventelig og uvisse og har staaet over 16 aar, og

noget smaat tilstaaende Gield, som i høyeste er 40 - > - > -

er 387 rd. 1 ƒ 9 β

Fragaar

Min Bortskyldige Gield, saa vel til Aalborger for Biugnings Tømmer, Jern og andre Wahre, som til andre, der er saa smaat og mange steder at det vilde blive for wtløftig her at anføre..... 110 - > - > -

Da min Formue igjen bliver 277 rd. 1 ƒ 9 β

Siger Toe Hundrede Hallfierdesinds Tiuge og Syf Rix-

daller 1 ƒ 9 β . hvilken min Angivelse Saaledes at

være i Sandhed, ieg herved underdanigst attesterer.

Schichild, den 25. octbr. 1743.

*Alvin
Tolsgaard*

Niels Pedersen Qvistgaard.

Om denne Mands Fødsel-Aar og Dato samt tidligere Liv vides intet. Kun vides saa meget, at han var gift med Kirsten Madsdatter, en Datter af Mads Madsen Smed i Øster Ausum, Vejrum Sogn (Navnet »Smed« er sikkert kun et Tilnavn, uden at han var Smed og en af hans Sønner, der flyttede til Kjøbenhavn, kaldte sig da ogsaa Schmidt). 1710 boede han paa Rofnborg i Veirum Sogn. 1727 den 4. Januar fæstede Niels P. Qvistgaard Nørre Qvistgaard i Veirum Sogn tilhørende Hovedgaarden Qvistrup. 1734 blev han i Følge Dom af 22. Oktober s. A. udvist fra Gaarden, hvorefter han boede en Tid paa Tolsgaard hos sin Broder Ivar, hvorfra han i 1736 flyttede til Buur Mølle, tilhørende Enkefru Leth paa Nørre Vosborg, hvor han dog kun opholdt sig kort Tid (henved et Par Aar), da dette Fæste paa Grund af manglende Pas samt den ham overgaaede Dom i Anledning af Nørre Qvistgaard blev ham frataget. 1739 træffer vi ham i Vester Trasberg, Maa-berg Sogn ved Holstebro, men herfra maatte han ogsaa flytte i Sommeren s. A., men hvorhen vides ikke, hvorfor ogsaa hans og hans Hustrus Dødsaar er ubekjendt, men han var da en aldrende og skrøbelig samt fattig Mand. Skønt hans Livshistorie ikke er rig paa store Begivenheder, men langt snarere er Skildringen af en fattig og uønsket Mands Liv, hid-sættes dog dette paa Grund af nogle Processer, som han havde med sit Herskab og som tjener til at belyse en Del af Datidens Forhold, hvorfor jeg ogsaa her i korte Træk vil gjengive dem.

Foruden et Par mindre Indstævninger havde han i 1734 en læn-gere Proces med sit Herskab paa Qvistrup, Kancelliraad Christian Moth. Denne lod nemlig Niels Pedersen Qvistgaard samt Sønnen Peder Nielsen Qvistgaard (senere Brændevinsbrænder i Kjøbenhavn) indstevne paa Grund af, at de beskyldtes for at bortføre Bæster, Kvæg og Indbo fra Nørre Qvistgaard, foruden at de lod Gaarden forfalde og ej heller kunde betale Skatter og Afgifter. Niels Pedersen Qvistgaard, der den Gang var fraværende i Fyen, svarede senere ved et Indlæg, hvori han rensede sig for alle disse Beskyldninger som i høj Grad usande og kun gaaende ud paa at skade ham, der i Forvejen var en fattig Mand. Sønnen, der jo ogsaa var indstevnet som Parthaver i Faderens Fæste, fralægger sig

al Part i Fæstet, da han aldrig havde været Deltager deri, men kun gaaet hjemme og hjulpet sin Fader.

Den 22. Oktober 1734 faldt Dommen, der lød paa, at Niels Pedersen Qvistgaard skulde erstatte sit Herskab alt Tabet ved Fæstets Misligholdelse, beregnet til 146 Rdl. 5 Mk. 13 Sk., samt Sagens Omkostninger med 4 Rd. og endelig have Fæstet forbrudt. Desuden burde de, andre ligesindede til Advarsel, anses til Afsky.

1737 lod Cancelliraad Moth paa Qvistrup indstevne hans Bonde Peder Nielsen Qvistgaard, fordi han uden Pas og Afsked ulovlig var undveget af Godset, skjønt han var hans Fæstebonde. Da han var fraværende i Kjøbenhavn, blev Stævningen forkyndt for hans Farbroder Ivar Pedersen Qvistgaard paa Skikkild. — Paa denne Indstevning lod Peder Nielsen Qvistgaard, der var ved »Lifguarden« i Kjøbenhavn, fremlægge følgende Svar:

Edle og velvise Hr. Byfoged! Eftersom mig er bleven vitterligt, at Hr. Cancelliraad Moth paa Qvistrup har ladet stævne mig som hans Fæstebonde, at jeg uden Pas og Afsked skal være undviget hans Gods med videre, hvorefter han eragter at faa Dom over mig, da maa jeg for at oplyse Hr. Byfoged Sagen (hvorledes den hænger sammen) give det tilkjende, som jeg beder maatte vorde Protokollen tilført nemlig, at jeg aldrig nogensinde har haft nogen Gaard enten helt eller halvt i Fæste paa Hr. Cancelliraads Gods, thi den Fæste, som jeg søges for, er mig ganske uafvidendes og uvedkommendes. Lad være om mine Farbrødre, da jeg var en Dreng paa 16 a 17 Aar har ladet mig indskrive for Halvparten af Nørre Qvistgaard, saa er jeg ikke pligtig at svare, naar jeg kommer til Aar og Alder til det, som andre mig imod og uafvidendes har i mine mindre Aar forbundet mig til, hvorover jeg ganske og aldeles herved frasiger mig den Ret, som Cancelliraad til mig som en Fæstebonde kunde have og agter aldeles dertil intet videre at svare, thi om der skulde findes nogen Forskrivning fra mig om slige Ting, da er det af ingen Kraft, som er skreven af en Mindreaarig, som ej har opnaaet sine fulde 25 Aar, dette vil jeg nu saaledes lade bero uden videre noget derpaa at reflektere, thi at søge den for Fæste, som ingen har eller har haft, er intet. Endelig formener jeg, at jeg ej heller med Rette kan søges som en Vorned, thi jeg er aldrig barnfød paa noget Proprietariogods, men derimod paa en fri Herregaard, som min Fader havde i Forpagtning, og har ingen Proprietariogods vaaren paa siden den Tid, førend at min

Fader kom til Nørre Qvistgaard, og han persvaderede mig til at blive hos sig og være sig behjælpelig i en og anden Ting ved ermeldte Gaard og det uden i nogen Maade enten at tjene ham eller have Gaarden i Fæste med ham, derfor vil jeg indstille dette til Eder Hr. Byfogeds eget Godtfindende, om ikke jeg, som er fød paa en fri Herregaard og ikke kommen paa noget Proprietariegods førend jeg var 16 Aar, ligesaavel kan være fri fra Vornedrettighed som den, der er fød Vorned og er kommen af Proprietariegodset, førend han er 13 Aar, kan være fri; jeg mener, at den, som intet er fød Vorned men aleneste været hos sine Forældre ét Par Aar eller 4, som boede paa et Proprietariegods, kan snarere holdes fri for Vornedrettighed end som de andre Slags; ellers haaber jeg med første at komme hjem for selv at svare for mig; jeg submitterer dette under Hr. Byfogeds eget Godtskjønnende og forbliver edle og velvise Hr. Byfogeds allerpligtskyldigste og ringe Tjener.

Datum Hafniæ d. 20. Juli Ao. 1737.

Peder Nielsen Qvistgaard.

Iver Pedersen Qvistgaard paa Skikkild blev ogsaa indviklet heri, idet han af Herskabet paa Qvistrup blev indstevnet, fordi han havde givet Niels Pedersen Qvistgaard og Sønnen Peder Nielsen Qvistgaard Op- hold hos sig paa Tolsgaard, da de vare udjagede fra Nørre Qvistgaard.

Processerne, som Niels Pedersen Qvistgaard senere havde med Enke- fru Leth til Nørre Vosborg i Anledning af hans Udjagelse fra Buur Mølle og med Niels Jegind til Vester Trasberg i Anledning af det Hus Niels Qvistgaard som husvild havde lejet af ham, men ikke senere villet for- lade, tabte han begge, og han maatte flytte fra Trasberg, men hvorhen vides ikke.

Fra denne Niels Pedersen Qvistgaard nedstammer gennem hans Datter Anne Marie Nielsdatter Qvistgaard ved hendes to Ægteskaber den bekendte Søhelt Peder Willemoes samt Slægten Hillerup.

Peder Pedersen Qvistgaard.

Han døde paa sin Gaard Sodborg i Rom Sogn den 9. Maj 1726. Da Skiftet efter ham er ganske interessant, fremdrages deraf følgende.

Af Sølvtoj fandtes: 1 Dusin Skeer vog 42 Lod à 3 Mk. 4 Sk.

Af den salig Mands Gangklæder:

1 graabrun Klædning med 32 store Sølvknapper udi Kjortelen, 30 mindre dito udi Vesten og endnu 8 runde udi Buxerne, hvilken Klædning med Knapperne Enken berettede, den salig Mand førend sit Dødsfald havde givet Sønnen, hvorfor den ikke blev vurderet.

1 graabrun Vest med 30 Sølvknapper	6 Rd. » Mk. »	Sk.
1 Par Skindbuxer med 11 dito.	1 — 5 — »	—
1 hjemmegjort strikket Nattrøje med 14 smaa dito	1 — 5 — »	—
1 Par Sølværmeknapper	» — 2 — »	—
1 Par Rydsælæders Støvler med Sporer.....	2 — » — »	—
1 — — Tøfler.....	» — 2 — »	—
1 hvid Klædehue med Odderskindsfoder.....	» — 3 — »	—

Af Kreaturer:

1 Par sorte Hingste, 3 Aar gl.	60 Rd. » Mk. »	Sk.
3 sorte Vallakker, 3 Aar gl.....	90 — » — »	—
2 dito 3 Aar gl. à 25 Rd.	50 — » — »	—
1 gl. brun Ridehest	4 — » — »	—
21 Stude à 10 Rd.....	210 — » — »	—
7 Køer à 5 Rd.....	35 — » — »	—

6 Stk. Ungnød, 20 Faar og 4 Væddere

Gaarden af Htk. 8 Td. 4 Skp. 3 Fdk. 1 Alb. taxeres

til 40 Rd. pr. Td. Htk. 344 — 1 — » —

Hele Stervboet, Gaarden iberegnet..... 1357 — 5 — 15 —

Gjæld og Udgift..... 183 — » — 13 —

Rest 1174 Rd. 5 Mk. 2 Sk.

Heraf tilfaldt der Enken 587 — 2 — 9 —

Sønnen 391 — 3 — 11¹/₃ —

Datteren 195 — 4 — 13²/₃ —

Men af Kjærlighed til Børnene forbedrede Moderen deres Fædrenearv, saaledes at Sønnen fik 400 Rd., Datteren 200 Rd.

Christen Andersen Qvistgaard.

Han var født paa Sønder Qvistgaard i Veirum Sogn den 13. Marts 1711. Den 7. April 1744 købte han Hovedgaarden Ullerup i Galtrup Sogn af Htk. ialt 364 Td. 2 Skp. 2 Alb. for 6270 Rd. 3 Mk. (I Secher:

Danske Herregaarde findes et Billede og Beskrivelse af Ullerup samt af flere andre Herregaarde der have tilhørt Slægten.) 1755 ombyggede han Gaarden. Den 28. Juni 1762 døde han ugift paa Ullerup og blev begravet i Galtrup Kirke den 6. Juli, men senere flyttet til Veirum Kirke, hvor han hviler ved Siden af sine Forældre. 1763 solgte hans Brødre den for 21610 Rd. I Galtrup Kirke findes et Epitafium over ham med følgende Indskrift:

»Forrige Ejer af Ullerup | nu | hos Gud salig | Seign. Christen Andersen | Qvistgaard, | født i Qvistgaard udi Veirum Sogn den 13. Martij | Anno 1711, levede stedse ugift, til hand den 28. Junii 1762 | ved en Salig Død i Herren hensov paa bemeldte sin | Gaard Ullerup, hvorpaa hans Lig blev nedsat her udi | hands egen Kirkes Begravelse, men efter hands i Live | gjorte Disposition og Begjæring siden er bleven forfløt | til Veirum Kirke, hvor hand hviler hos hans Salige Forældre. Enhver, der kjendte ham, maa tilstaa: at | hand var Sanddrue og Trofast i Ord og Løfter, Op | rigtig og Reedelig i Handel og Gjærning, Forligelig og | Omgjængelig med Venner og Naboer, Høflig og Føjelig imod alle, Godgjørende og Resonabel endog | imod sine Underhavende, I Særdeleshed elskede hand si | ne Sødskende med en Oprigtig og ret Broderlig Kjær | lighed, mens hand levede og efter hans Død, Dem sit heele | anseelige Goeds og Midler efterlod, saa De til De | res Salig Broders Æreminde har eragtet Dem | Højst forbunden at lade Opsætte dette | Epitaphium.

Genesis	Af Jorden er hands Æt og Byrd	1. Thess.
3. Cap. 19 V.	Til Jorden er hand kommen	4. Cap. 16. V.
	Naar Herren ses i Himlens Skyer	
	Skal hand opstaa for Dommen	
	Ved Englenes Basune Lyd	
	Sin Frelser see med Glæde	
	Og saa med Gud til evig Fryd	
	I Herlighed indtræde.	

Hans egenhændige Underskrift saa saaledes ud:

Christen Andersen Qvistgaard

Mads Andersen Qvistgaard
og
Kirsten Andersdatter Qvistgaard.

Saavidt det kan ses af forskellige Beretninger — Kirkebogen indeholder nemlig ikke deres Fødselsaar og Dato — ere de Tvillinger, fødte i Aaret 1723 i Sønder Qvistgaard. De forbleve stedse ugifte og boede sammen indtil deres Død paa bemeldte Gaard Qvistgaard, der nu bestod af de sammenlagte Gaarde, Sønder- og Nørre Qvistgaard. Gaarden kaldes endnu »Qvistgaard Strøgods«, en Benævnelse, som stammer fra, at Gaarden oprindeligt var kgl. Strøgods, men solgtes til ovennævntes Bedstefader. Ved deres Død, som indtraf i Begyndelsen af Aarhundredet, efterlod de sig en Formue af 77,000 Rd. De oprettede to Legater, et paa 500 Rd., hvis Renter uddeles til Veirum Sogns Fattige, og et paa 500 Rd., hvis Renter tilfalder Sognepræsten mod at holde Aftensangsgudstjeneste om Sommeren i Veirum Kirke. Ligeledes lagde de den Bestemmelse paa Gaarden Qvistgaard, at dens Ejere til evig Tid skulde vedligeholde Gravene og Ligstenene paa Veirum Kirkegaard, hvorunder den Qvistgaardske Familie ligger. Forsømmes det, skal vedkommende Ejer hvert Aar det forsømmes, betale 2 Rigsdaler til Sognets Fattige.

Efterskrift. Ved mit Besøg paa Veirum Kirkegaard i Sommeren 1884 vare imidlertid saavel Gravene som de gamle kostbare Ligstene i en sørgelig Forfatning.

Deres egenhændige Underskrift saa saaledes ud:

Mads Anderson Qvistgaard
Kirsten Andersdatter
Qvistgaard

Anne Marie Pedersdatter Qvistgaard.

Gift med Forpagter paa Udstrup, Peder Brøllund.

Som et Vidnesbyrd om, hvor formuende denne af Bønder frem-
gaaende Slægt maa have været allerede i 3. Led, hidsættes følgende fra
Skiftet efter hende Aar 1792 i Ringkjøbing.

I afg. Madame Brøllunds Chatol fandtes af Sølvtøj følgende Sager:

1 Kande med Hanke og Laag vog	63	Lod $3\frac{1}{2}$	Qvint à 3 Mk. 4 Sk.
1 dito mindre	37	— 3	— 3 — 4 —
1 Begger med 3 Tæer og Log	$21\frac{1}{2}$	— »	— 3 — » —
1 Thedoese med Log	$10\frac{1}{2}$	— »	— 3 — » —
1 Thepotte	16	— $1\frac{1}{2}$	— 3 — » —
1 Sukker Bøsse	$15\frac{1}{2}$	— »	— 3 — » —
6 Spise Skeede (Spiseskeer), de 4 med Aarstallet 1723 og 2 med Aarstal 1727	22	— $1\frac{1}{2}$	— 3 — » —
6 dito med Aarstal 1716	22	— 1	— 3 — » —
2 dito af 1723	7	— 3	— 3 — » —
2 dito af 1727	5	— $3\frac{1}{2}$	— 3 — » —
1 Potage Ske	14	— »	— 3 — » —
1 lidet Begger	5	— $1\frac{1}{2}$	— 3 — » —
6 Thee Skeede	4	— $\frac{1}{2}$	— 3 — 8 —
5 dito med runde Skafter	2	— $3\frac{1}{2}$	— 3 — 8 —
1 Sukker Klemme	2	— »	— 3 — » —
Nogle Stykker Spænder og smaa Sølv.	3	— $3\frac{1}{2}$	— 3 — » —
1 Log til en Krus	10	— $3\frac{1}{2}$	— 3 — 4 —
1 Bundt Knapper	11	— »	— 3 — » —
1 dito dito	7	— »	— 3 — » —
1 dito smaa dito	1	— 3	— 3 — » —
1 Bundt ægte Sølv Tresse, vog 7 Lod 3 Qvint vurderet til 2 Rd.			» Mk. » Sk.
1 Snus Tobaksdoese, forgyldt	5	— »	— » —
1 Hovedvandsæg, vog 2 Lod ialt	1	— 2	— » —
1 Par Skospænder med Jernhjerter	1	— »	— » —
1 Snus Tobaksdoese med Skildpaddelog og Bund		»	— 1 — » —
1 Pibehus med Sølvbeslag		»	— 1 — » —
1 Hovedvandsæg		»	— 2 — » —
Desuden 1 Treleds Guldring	2	— »	— » —

I Stervboet fandtes desuden en Masse Messing-, Jern- og Trætøj, Møbler, Klæder, Linned, Dækketøj (Duge og Servietter), Gardiner (hvide og kulørte), Sengeklæder osv. osv.

Den afdødes Hus, beliggende paa Vester Meldgade, 7 Fag, assu-
reret for 100 Rd., blev med Gaardsrum og Have vurderet til 150 Rd.
Den afdødes Begravelse kostede 66 Rd.

Stervboets Formue ialt ...	5700 Rd.	3 Mk.	10 Sk.
dito Udgift.....	715	— 1	— 2
Rest...	4985 Rd.	2 Mk.	8 Sk.

Som Variationer af Underskrifterne S. 3 og 10 hidsættes neden-
staaende:

Severin Parny
Kenneth Parny
Mads Parny

Anm. De smaa * ved enkelte Navne i selve Tavlerne betegne at de findes
nærmere beskrevne i Biografiene.

Peder Andersen (Qvistgaard),

f. ¹⁵/₂ 1648, † ²⁰/₆ 1699. ~ *Maren Nielsdatter*, Sønder Qvistgaard, Veirum Sogn ved Holstebro.



Biografier

til medfølgende Tavle A I og A IV.

Morten Andersen Qvistgaard.

Han var født i Sønder Qvistgaard, Veirum Sogn, 8. Jan. 1709. C. 1740 boede han i Holstebro, hvor han drev Handel med Heste og andre Kreaturer. 25. April 1744 købte han $\frac{1}{14}$ Del af Stubbergaard for 2500 Rd., 1758 købte han $\frac{3}{14}$ Del af samme Gaard for 4000 Rdl. og 40 Specie Dukater. I en Ansøgning af 8. Sept. 1766 om »Facultas testandi« lyder Amtmandens Erklæring om ham saaledes: »Han er en meget fornuftig, skikkelig, redelig Mand og god Medborger, der sidder i gode, formuende Omstændigheder, og i sit Enke Sæde opfører sig meget stille, kjærlig og rolig med sine Børn«. Han var to Gange gift. Første Gang med Mette Clausdatter Schive, rimeligvis fra Holstebro, og havde med hende en Datter. Anden Gang gift med Maren Olufsdatter Dahl, Datter af Oluf Madsen Dahl fra Sønder Vinkel, senere Vadskjærgaard, og havde med hende 3 Børn. Han overlevede begge sine Hustruer og solgte 1778 det halve Stubbergaard og flyttede til Østergaard, til sine Svigersønner. Her døde han den 23. Okt. 1783.

Hans egenhændige Underskrift saa saaledes ud:



Niels Andersen Qvistgaard.

Han var født paa Sønder Qvistgaard i Veirum Sogn. Ca. 1746 træffes han som Forpagter paa Strandet, Ørum Sogn. 1758 købte han Østergaard i Aasted Sogn. 26. April 1763 døde han om Aftenen paa Hjemrejsen fra Skive. Han var gift med Johanne Marie Jensdatter Bathum fra Skive og havde med hende 8 Børn. 1764 giftede hun sig med Christian Kierulf, der overtog Østergaard mod en Panteobligation paa 7200 Rd. til sine Stifbørn. Ved Skiftet efter Niels Qvistgaard opgives hans Ejendele til

Østergaard, af Htk. Hovedgaard	39	Td.	4	Skp.	»	Fdk.	1	Alb.
Bøndergods og Kirke Gods Htk.	235	—	1	—	1	—	$\frac{1}{2}$	—
Mølleskyld Htk.	8	—	»	—	»	—	»	—
Nautrup Kirke Htk.	12	—	6	—	2	—	2	—
Wiile Kirke Htk.	6	—	»	—	»	—	»	—
Roslef Kirke Htk.	12	—	2	—	2	—	2	—

Hovedgaards Htk. blev vurderet til 50 Rd. Td., det øvrige til 40 Rd. Td.

Kierulf forpagtede senere Gaarden ud til sin Stifsøn Anders Qvistgaard, og flyttede tilligemed sin Hustru til Nykjøbing, Mors, hvor de begge døde 1777. Østergaard blev af Boet solgt til hans Stifsønner Anders og Jens Qvistgaard.

Hans egenhændige Underskrift saa saaledes ud:

Anders Nielsen Qvistgaard.

Født paa Strandet i Ørum Sogn, hvor hans Fader var Forpagter, døbt 29. Dec. 1748. 1758 flyttede hans Fader til Østergaard, som 1764 blev overtaget af hans Stiffader Chr. Kierulf, som senere igjen forpag-

tede den til Anders Qvistgaard. 1773 træffes han i Kjøbenhavn, hvor han studerede sammen med sin Broder Jens. 1778 købte han i Forening med sin Broder Jens Østergaard af sin Stiffaders Dødsbo for 31,330 Rd. 14. Juni 1786 afstod Jens Qvistgaard sin Part i Gaarden til ham for 3,600 Rd. Han døde 27. Nov. 1792 og den 20. Marts 1793 blev Gaarden solgt for 42,000 Rd. Han var gift med sit Sødskendebarn Pernille Marie Q. fra Stubbergaard og havde to Børn Niels og Johanne Qvistgaard.

Jens Nielsen Qvistgaard.

Han var døbt den 10. April 1750 paa Strandet i Ørum Sogn, hvor hans Fader var Forpagter. Havde studeret i Kjøbenhavn. 1778 købte han i Forening med sin Broder Anders Østergaard i Aasted Sogn af sin Stiffader Chr. Kierulfs Dødsbo for 31,330 Rd. 14. Juni 1786 afstod han sin Part deraf til sin Broder for 3,600 Rd., idet han allerede 28. April 1783 havde købt af sin Faster Maren Andersdatter Qvistgaard, salig Damgaards Efterleverske, Hvanstrup for 8650 Rd., hvor han forinden havde været Forpagter. 16. Juni 1783 købte han Hornum Kirke- og Kvægtiende for 1186 Rd. og 1795 Ulstrup Sogns Kirke-, Korn- og Kvægtiende for 2860 Rd. Han var Kaptejn af Landeværnet og Landvæsenskommissær, og blev 3. Sept. 1800 udnævnt til Kammerraad, da han paatog sig atter i 12 Aar at være Landvæsenskommissær. Han var gift med sit Sødskendebarn Mette Kirstine Qvistgaard fra Stubbergaard. I Følge Kjøbekontrakt af 8. Novbr. 1805 solgte han Hvanstrup til sin Svigersøn, Kaptajn v. Jelstrup for 15,000 Rd. Han tog saa Bopæl i Hobro, hvor han døde den 24. Aug. 1809 og hans Hustru den 24. April 1823.

I Aalborgs Stifts kgl. privilegerede Jydske Efterretninger 1809 staar følgende:

Kammerraad Jens Qvistgaard

fød den 10. April 1750,

død den 24. August 1809.

See! den kolde Jord fik i sit Giemme

Ham, der tænksom, oplyst, virksom var,

Ham, der nidkær Sines Vel at fremme

Ham, der lytted fro til Spædes Stemme.

Ham, der var sin Viv saa dyrebar.

Qvistgaard!

Du var en fornuftig, oplyst og driftig Mand, du var en god og omhyggelig Ægtefælle, du var en saare kierlig og god Fader. Derfor savnes du, som hver den savnes, der i sin Kreds udbredte Hæld for sig og sine. Din ædle Hustrue, der deelte Livets Byrder med dig til sidste Stund, som lindrede dine Smerter i Skilsmisens Øieblik ved øm og blid og huld og kierlig Deltagelse, sukker ved dit kiære Støv og ønsker saa hiertelig, at du havde maattet lukke hendes Øie. istedetfor hun maatte lukke dit, hun velsigner dig i din Grav og haaber og trøstes ved: Vi sees igien. Din elskede Datter og hendes Mand og kiære Smaae velsigne dit Minde som øm og god og kierlig Fader, der satte sin Glæde i deres Glæde og sin Lyksalighed i deres Hæld, de nedlægge en Krands paa din Grav, hvori Taknemlighed og barnlig Kierlighed indflette dit Minde, de signe, ære og elske dit Kiære Støv.

Hviil da rolig i din Grav!

thi Nytte var din Dag, din Aften Fred.

Tavle A. I.

Morten Andersen Qvistgaard,

f. i Qvistgaard ¹/₁₂ 1709, † paa Østergaard ²³/₁₀ 1783. Stubbegaard.
 ~ ²⁰/₁₂ 1749 1) *Mette Clausdatter Schive*, f. † ²/₅ 1751. Dt. af Claus Schive, Holstebro.
 2) *Maren Olufsdatter Dahl*, f. † Dt. af Oluf Madsen Dahl paa Sunder Vinkel, senere Vadskjærgaard.



Tavle A. IV.

Niels Andersen Qvistgaard,

f. † ²⁰/₁₁ 1763. Forpagter paa Orslevkloster og Strandet. (Østergaard, S B.)
 ~ ²³/₁₀ 1746 *Anne Marie Andersdatter Bathum* (kaldes andet Sted Johanne Marie Jensdatter Bathum),
 f. † ... 1777. Dt. af Hr. Jens B. i Skive.



Biografier

til medfølgende Tavle B I.

Peder Mikkelsen Qvistgaard.

Den 18. Sept. 1712 fremstilledes han i Rønbjerg Kirke, da han tilforn var hjemmedøbt. Faderen var Forpagter paa Nørkjær, Michel Pedersen Qvistgaard og Moderen Dorthe Lauridsdatter Ziir, Enke efter den tidligere Forpagter paa Nørkjær, Peder Christensen Vium. Vi træffe ham senere paa Sjælland, idet Ridefoged, Monsieur Peder Qvistgaard fra Gisselfeld i Følge Kgl. Copulationsbref Onsdagen den 25. April 1737 blev copuleret til Jomfru Lucia Jørgensdatter, Datter af Forpagter paa Vemmetofte, senere Ejer af Svanholm, Overberg m. m., Generalauditør Jonas Jørgensen. (Hendes Broder, Kammerherre, Generalrigskommisær Niels Jørgensen til Svanholm, blev adlet den 31. Maj 1780 under Navn af de Svanenskjold og havde en Søn, Peder de Svanenskjold, der blev gift med Regine Dorthea Cathrine Qvistgaard fra Gjerdrup.) I Følge en Familietradition blev Peder Qvistgaard, den Gang hans Svoger tilkjøbte sig Adelskab, opfordret til ogsaa at lade sig adle mod at betale 500 Rd. Hertil skal han have svaret: »Jeg er Pinedød endnu ikke bleven gal, jeg har min sæl andet at bruge mine Penge til end saadanne Fuxsvandserier.« Han var saa i nogle Aar Forpagter paa Gisselfeld og fra 1745 paa Hirsset (nu Hesede). Den 26. Jan. 1752 fik han Skjøde paa Basnæs for 31,000 Rd. af Justitsraad, Landsdommer over Lolland-Falster Hoyserich. I Følge Kjøbekontrakt af 10. April 1756 solgte han den af ialt Htk. Ager og Eng 615 Td. 2 Skp. 1 Fdk. 2 Alb. til Kammerherre, Generalmajor, Grev Frederik Christian Wedel Jarlsberg for 60,000 Rd. I Følge Skjøde af 24. Juni 1757 købte han Skuderupgaard af Htk. Ager og Eng 10 Td. 5 Skp. 3

Fdk. 1 Alb. og 4 Skp. Skovskylid af Enkefru Enselin f. Spang for 4000 Rd. Courant og 24 Speciesdaler i Guld. Samme Gaard solgte han til Fru Sofie Hedvig Ziemers for 4300 Rd. og 24 Species Dukater. I Følge Skjøde af 11. Dec. 1758 kjøbte han Wibygaard af Kammerherre og Amtmand Adam Christoffer v. Holstein til Holsteinshus og Langesø for 31,000 Rd., og her boede han til sin Død 1775.

Den 16. Sept. 1763 fik han kgl. Bestalling som Kommerceraad.

Ane Joachimine Qvistgaard.

Naar en kort Livsskildring af ovennævnte hidsættes her, er Grunden ikke den, at hendes Livshistorie har nogen særlig Interesse, men fordi nogle Breve, som udvexledes mellem hendes Fader Kommerceraad Qvistgaard og hendes tilkommende Svigerfader, P. Johansen de Neergaard til Ringsted Kloster, i Anledning af hendes Giftermaal, og som her følger i Original, ere af Interesse at læse.

Hun er født paa Vibygaard den 27. Aug. 1750 og blev 17 Aar gl. gift med Johan Thomas Neergaard, Godsejer til Basnæs. 1799 boede de paa Sophienberg. Fra hende nedstammer de fleste følgende Familier Neergaard.

Breve i Anledning af Giftermaalet mellem Ane Joachimine Qvistgaard fra Vibygaard og Johan Thomas Neergaard paa Basnæs.

Højtærede kjære Broder!

For seneste gode og fornøjelige Samling hos kjære Broder takkes jeg paa det kjærligste, og ved at erindre, hvad Aarsagen fornemmelig var til denne vores Sammenkomst, maa jeg herved tilmelde, at jeg agter i Morgen efter Middag at rejse til Basnæs for at tilkjendegive min Søn til hvad Udfald vor Samling kom, saavelsom kjære Broders reasonable Løfte — foruden et honnet Udstyr at give med sin Datter 10,000 Rd. — men paa det min Søn alvorligen kan blive forsikret, at samme vores Mellemlhandling ganske og aldeles kan have sin Rigtighed, og at det er Dit Alvor, at Du vil unde min Søn Din Datter, holder jeg det for det bedste, Du, forinden jeg tager derned, giver mig et Brev, hvori Du er-



ANNA JOACHIMINE NEERGAARD,
FØDT QVISTGAARD.

FOTSTYPI, PAKET & ERHOLD

klærer min Søn for Din tilkommende Svigersøn, saavel som i samme lover min Søn med din Datter et honnet Udstyr samt strax efter Brylluppet med Din Datter en Kapital af 10,000 Rd., enten Du nu skulde finde for godt at udbetale ham samme strax i rede Penge eller Du vil give Obligation derfor imod at give ham aarlig Renten af Kapitalen med 4 %, dependerer af Dig selv og skulde Broder vilde stille Obligationen paa mig, skal jeg se at faa Hofmans Obligation udbetalt, som staar i Basnæs — — see, saadant et Brev tror jeg vist min Søn vil blive fornøjet med, naar det bliver ham forevist, hvoraf han kunde erfare det rette Alvor, saavel som at alt hvad jeg, kunde sige ham, var sandt, i Vente af Dit gode Svar til min Rejse's Fortsættelse til Basnæs.

I øvrigt forbliver højstærede kjære Broders oprigtige Broder og Tjener
P. Johansen Neergaard.

Ringsted Kloster, 26. Maj 1767.

Velædle og Velbyrdige Allerhøjstærede

Hr. Kommerceraad.

Ifølge indløben Skrivelse fra min Fader efter at han hos Deres Velbaarenhed har aflagt sin Besøgelse, foranlediger mig at jeg straxen efter Skyldighed kan ikke undlade ydmygst at insinuere Deres Velbaarenhed disse faa Linier, i Mangel da jeg ikke selv paa nærværende Tid formedelst indløbende Forretninger i denne Sædetid kan indfinde mig, og er i Haab derfor, at De haver min Udeblivelse pardoneret indtil given Lejlighed. Og da jeg nu tillige af min Faders Brev maatte erfare Deres Velbaarenheds store Kjærlighed og Godhed ved en særdeles meget stor højagtende Overbevisning imod mig endnu bestandig continuerer for mig, og bestandig alletider forhen er bleven viist, nødsager mig nu i Særdeleshed efter det Løtte, Deres Velbaarenhed til min Fader paa mine Vegne har givet. At De ej har noget derimod samt Tilladelse til den Kjærlighed, som jeg paa min Side har fattet for Deres dydige Jomfru Daatter naarsomhelst at hun iligemaade med sin Gud som sit eget Hjertelag kan fatte den Resolution at elske mig, som bestandig nu ønsker og haaber paa det glædelige Budskab fra Deres Velbaarenhed, at min Lyksalighed saavel i denne Verden som hisset i det Evige, kunde erlanges ved denne min Attraa at maatte besidde og nyde Deres elskværdige Daatters Kjærlighed, som hvilket jeg ved den almægtige Guds

store Forsyn og Styrelse samt min Faders med Familiens Raad og Samtykke er saaledes i Herrens Navn begyndt.

Løvrigt kan jeg ikke forbigaa at aflægge min ærbødigste Taksigelse for Deres Velbaarenheds kjærlige Intension, som jeg alletider næst min kjærligste Hilsen at formelde til Deres Velbaarenhed med dydige Jomfru Daatter og Søn bestandig viste mig at være, om dette mit Forehavende lykkelig Fremgang maa opnaa, indtil Døden med største Højagtelse at forblive

Velædle og Velbyrdige

Allerhøjstærede Hr. Commerceraads Lydige Svigersøn
Johan Thomas Neergaard.

Basnæs, 26. Maj Anno 1767.

Velædle og Velbyrdige

Højstærede Hr. Svoger!

Ved min Søns Tilbagerejse fra Vibygaard har han indberettet Hr. Svogers mundtlige Svar paa min sidst indløbne Skrivelse, som og tillige meldt mig, at højstærede Svoger var forlangende at vide ej alene hvad jeg har givet min Søn paa Basnæs, som hvormed han med Familie kunde have sit honette Udkomme, men endog hvad jeg efter min Død ved Guds Forsyn har destineret ham, hvilket alt jeg med Fornøjelse indberetter tillige holder det for en stor Billighed, at Hr. Svoger paa sin Datters Vegne bør være vidende om samme, da jeg ej heller langt fra forlanger andet end det, som jeg selv vil hændes og have, ønskende derved alting paa begge Sider kan blive afgjort til fælles Glæde og Fornøjelse.

Hvad nu det første er anbelangende, nemlig hvad jeg har givet min Søn, da har jeg kjøbt Basnæs Gaard og Gods til ham, som kostede mig over og ikke under 60,000 Rd., deraf forrenter min Søn ej mere eller har større Prioritet udi sin Gaard end 40,000 Rd., altsaa givet ham 20,000 Rd., og hvad det øvrige angaar, saa medfølger hermed mit Testamente, hvoraf kan klarlig sees min sidste Vilje efter min Død med samtlige mine Børn skal forholdes — Jeg udbeder mig med Budet tilbage mit Testamente maa følge.

Vil nu haabe Hr. Svoger ligesaa paa sin Side dels for Døde og Levendes Skyld ser alting afgjort, som jeg ifølge min seneste tilsendte Skrivelse har forlanget, altsaa i de Tanker tilsender en Copie til Pante

Obligationen paa de 10,000 Rd., som kjære Svoger har lovet at give min Søn med sin Datter, hvilken bliver udstedt til mig, hvorimod jeg samme bekommer med 2. Prioritets Ret i Vibygaard og efter paa Skrift bliver thinglæst, skal jeg give Hr. Svoger min Forpligt paa min Søn Cancelliraad Neergaard til Basnæs hans Vegne at indfri den af ham til Justitsraad og Landsdommer Hofman i Ringsted udgivne 2. Prioritets Pante Obligation stor 10,000 Rd. i bemeldte Basnæs. Jeg forventer nu Hr. Svoger ej undskylder sig med denne min billige Forlangende eller ved fornuftig Overvejelse tager det fortrydelig op, da jeg har udlovet ej paa Løfter i Pengesager af Betydenhed at fidere siden den Tid min Svigersøn fik min Datter. Aarsagen dertil var, at jeg ved min Svigersøns salig Fader blev fixeret, da mig blev lovet, at hans Søn skulde faa Svanholm 10,000 Rd. ringere end som han nu efter sin salig Faders Død modtog samme for.

Nu indstilles dette til Hr. Svogers Overvejelse og selv har at beramme Dagen for Bryllupet, da jeg skal møde til sammes Afgjørelse og ellers i manglende Fald faa alting at opsættes indtil den Tid — hvornæst jeg med særdeles estime henlever højstærede Hr. Svogers mest forbundne Tjener

P. Johansen de Neergaard.

Ringsted Kloster. den 13. Nov. 1767.

Mit Testamente har jeg nu forlagt og i Hast ej kan finde det, men vist kan jeg forsikre, at foruden de 20,000 Rd. min Søn allerede har faaet, kan han vist efter min Død næst Guds Bistand vente 20,000 til Afbetaling paa de 50,000 Rd., han skal efter Testamentet have Ringsted Kloster for, og at jeg vil se min Søn sat i Vished kan ej forbydes paa, da jeg veed forinden min Søn paa Svenstrup blev gift, maatte jeg give hans Svigerfader al den Forbindelse han krævede — hvor foruden min Søn paa Basnæs absolut vil have jeg skal paatage mig Justitsraad Hofmans Obligation paa den Regning, han gjør af de 10,000 Rd. hos Svoger. Men at jeg det kan forinden jeg seer mig precaveret med Svogers Obligation sker vist ikke.

Velædle og velbyrdige Hr. Krigsraad Neergaard,

Ringsted Kloster!

Allerhøjstærede Hjerte Kjære Papa!

Efter Befaling har jeg ydmigst herved den Ære at communicere

paa hvad Maade alting min Svigerfader har Lyst at afgjøre det bevidste ifølge Hjerte Papas Forlangende, alt til fælles Glæde og Fornøjelse.

Først at min Svigerfader saasart jeg kommer fra Kjøbenhavn vil udstede Panteobligation paa de 10,000 Rd. og om Hjerte Papa da maa lade samme tinglæse, hvorimod som jeg har Lyst paa min Kjærestes Vegne en Lov at meddele vedbørlig Afkald for bemeldte Kapital, men endog efter hans Befaling reent fraskrive mig videre Arv efter hans Død at paaanke, omendskjønt dette synes vel noget ubilligt, saa maa det dog alt dipendere af min Svigerfaders Samvittighed og Kjærlighed for hans Datter.

Endvidere har jeg tilstaaet, som Gud i Naade forbyde, at om min Kjæreste skulde bortdø fra mig uden at efterlade sig Livsarvinger, da at udbetale til min Svigerfader af den mig med min Kjæreste givne Kapital saavelsom Udstyr, 6000 Rd., hvorimod han i saa Fald ej videre i nogen Maade vil pretendere.

Nu venter jeg sikkert, at Brylluppet bliver fuldbyrdet sidst i denne Maaned og Alting i Forvejen bliver afgjort, hvilket nærmere ved min Hjemkomst fra Kjøbenhavn skal blive bekendtgjort.

Til ydermere Fornøjelse for Hjerte Papa at saa alting er rigtig afgjort har jeg formaaet min Svigerfader dette Brev tilligemed mig at underskrive.

Forblivende med største Højagtelse
 Hjerte Kjære Papas lydige Søn
 J. T. Neergaard.
 I Hast.

Dette Brevs Indhold tilstaaes af

Peder Qvistgaard.

Wibygaard, den 19. Nov 1767.

Jørgen Mouritz Qvistgaard,

født 30. Decbr. 1809 paa Kjærup, blev 1827 Student fra Roskilde Skole og 13. April 1832 Cand. jur. l. l. Kort efter at have taget Embedsexamen blev han Fuldmægtig hos Etatsraad, Borgmester, samt By- og Herredsfoged Schönheyder i Næstved. Under Schönheyders tiltagende Svaghed bestyrede han dennes Embeder, i hvilken Anledning Amtman-

den i Præstø Grev Knuth giver Qvistgaard det Vidnesbyrd, at hans udførte Forretninger stedse have vidnet ikke alene om grundige juridiske Kundskaber, men ogsaa om et udstrakt Kjendskab til Forretningsgangen i Almindelighed, og da hans moralske Forhold derhos upaatvivlelig har givet ham Krav paa hans Medborgeres Tillid og Agtelse, fandt Amtmanden under disse Omstændigheder i Forbindelse med Qvistgaards almindelige anerkjendte Akkuratesse i Pengeaffærer sig foranlediget til ved Schönheyders Død 1835 at overdrage Bestyrelsen af dennes Embeder under Vakancen til ham. Senere blev Qvistgaard Fuldmægtig paa Præstø Amtskontor, og den daværende Amtmand i Præstø, Kammerherre Neergaard, erklærer, at Qvistgaard er en meget duelig, paalidelig og retskaffen ung Mand, hvem enhver med al Føje kan skjænke sin Tillid, og som upaatvivlelig vil retfærdiggjøre hans Anbefaling. 5. Marts 1839 blev Qvistgaard Overretsprøveprokurator i Viborg og 25. September 1841 Overretsprokurator sammesteds. Landsoverretten i Viborg giver ham Attest for, at i de 9 Aar, han har fungeret som Sagfører ved Overretten, har han vist sig som en fortrinlig, duelig og indsigtfuld Sagfører, der med største Orden og Nøjagtighed har udført de til hans Embede hørende Forretninger, og da han tillige besidder en særdeles agtværdig Karakter, har han ved sit Forhold i enhver Henseende gjort sig fortjent til Overrettens varmeste Anbefaling. Denne Anbefaling tiltraadte Stiftamtmanden i Viborg, Kammerherre, Baron Bretton i sin Attest med den Tilføjelse, at han ved at staa i flersidigt Forretningsforhold til Qvistgaard har haft Lejlighed til at lære ham nøje at kjende som en udmærket duelig Mand. 14. Juni 1848 indgav Qvistgaard en Ansøgning om at blive By- og Herredsfoged i Holstebro, hvilket Embede han ikke fik; men derimod blev han 16. Januar 1849 beskikket til at være Borgmester, Byfoged, By- og Raadstueskriver i Kallundborg, hvor han døde 19. August 1853 af Kolera.

*Peder Mikkelsen Qvistgaard,

fremstillet $\frac{1}{10}$ 1712, begr. $\frac{1}{10}$ 1775. Vihbygaard. Commereeraad. $\sim \frac{2}{14}$ 1737 *Lucie Jørgensdatter*, f. . . 1708, begr. $\frac{1}{10}$ 1759.
Datter af Forpagter paa Vemmetofte, senere Ejer af Svanholm Gods, Generalauditor Jonas Jørgensen.



Biografier til medfølgende Tavle C IV.

Morten Iversen Qvistgaard.

Søn af Ivar Pedersen Qvistgaard til Skikkild i Veirum Sogn og Hustru Kirstine Madsdatter Dahl, er født den 15. Maj 1732. 1750 dimitteredes han fra Frederiksborg Skole af Rektor Schrøder. Fra 1. Maj 1756—1. Maj 1760 var han Forpagter paa Brattingsborg paa Samsø. Den 1. Maj 1760 havde han købt Gjerdrup, Lyngbygaard med Bøndergods samt Boeslunde Kirke ialt 907 Td. 5 Skp. Htk. af Major Casper Frederik v. Bülow for 52,000 Rd. Den 11. Juni s. A. fik han Skjøde derpaa. Han indførte strax Reformen i næsten enhver Retning, hvilket skyldes hans levende Interesse for Ejendommene og for sine undergivnes Fremgang og Velvære forenet med Energi og Dygtighed til at gennemføre, hvad han ansaa for gavnligt og nødvendigt. Hertil kom en paa den Tid ualmindelig Dannelse. Han overtog — med Undtagelse af Hollænderiet, som han forpagtede ud — selv Driften af begge Gaardene, der ligesom andre Steder vare i en daarlig Tilstand paa Grund af Hoveriet, og han fik saaledes rig Lejlighed til Forandringer og Forbedringer. Ved Siden af Udskiftning af Bønderjordene gik en stadig Forøgelse af Ejendommene, saaledes købte han 1774 foruden nogle mindre Gaarde, Espe Hovedgaard efter Regimentskvartermester Thibi, der skød sig paa Gaarden sidst paa Aaret 1773. Han gav 18,000 Rd. derfor. Han ejede den i 15 Aar, men lod den dog stedse særlig bestyre. Med denne Gaard forenede han Torpenlunds Gods, som han havde købt for 7005 Rd. 1775 købte han ved Auktion af Kongen for 1957 Rd. noget af Antvorskov Ryttergods af Htk. 38 Td. 1 Skp. 3 Fdk. ²³⁷/₇₇ Alb. og Skov 1 Skp. ²⁹/₇₇ Alb. Senere købte han endvidere Gimlinge Kirke-

gods af Htk. 34 Td. 1 Skp. 1 Alb. af Sognepræst Nic. Achen for 5000 Rd. dansk Courant.

Ogsaa i andre Henseender udfoldede han en stor Virksomhed. Næsten lige fra han overtog Godserne og til sin Død, var han Landvæsenkommissær, hvilket i Forening med hans praktiske Dygtighed som Landmand foranledigede, at han blev en af de 16 Mand, som ved Kongebudet af 25. Aug. 1786 kaldtes til at sammentræde i den Commission, der er kjendt under Navnet »den store Landbokommission«, hvori han ingenlunde var noget uvirksomt Medlem. Han er undertiden bleven regnet mellem Bondefrihedens Modstandere og sikkert er det, at han ikke altid var enig med Majoriteten i Commissionens om Maaden, hvorpaa Bondestandens Vel kunde fremmes, og han optraadte med Djærvhed og Kraft baade i Tale og Skrift for sin Overbevisning, men lige saa sikkert er det, at det kun var mod Midlerne til at fremme den gode Sag, og ikke mod Sagen selv, hvilket vi kan overbevise os om ved at gjennemlæse de Betænkninger og Afhandlinger desangaaende, hvilke han lod trykke og ved at give Agt paa den heldbringende Virksomhed, han udfoldede paa sine Godser. Han var den eneste af de 16, der nedlagde Protest mod Commissionens Løsning af Stavnsbaandet, og hans Forslag lød omtrent saaledes, »naar Gaardfæste afløste Stavnsbaandet, vilde alle Vanskeligheder ophøre samt alle øvrige Indretninger og Forskrifter være unødvendige, ja dette var den eneste Frihed, der var Bondestanden selv i Særdeleshed og hele Staten i Almindelighed nyttig«. Paa Grund af den megen Modstand hans Plan mødte baade blandt Commissionens Medlemmer og fra andre, og paa Grund af de mange Rygter om og Angreb paa ham udgav han sin »Copi af den Betænkning jeg underskrevne M. Qvistgaard i den af hans Majestæt anbefalede Landvæsencommission som Medlem af samme over adskillige Poster indlagt«. I Aaret 1764 blev han virkelig Kammerraad og i Slutningen af 1775 Justitsraad. Derimod afsloges hans Ansøgning om at optages i den danske Adelstand med Navnet »de Rehling Qvistgaard«. Hvad Grunden til dette Afslag kan have været vides ikke, dog tør man maaske formode, at hans Opposition mod Maaden for Stavnsbaandets Løsning har fundet Misbilligelse paa højere Steder, og at dette har været medvirkende til dette Afslag. Fra denne Lejlighed skriver sig vel ogsaa det Vaaben, som endnu findes i Gjerdrup-Liniens Besiddelse og som i fire sammenstødende Felter fremstiller 1) en Trane med en Sten i den op-

løftede Klo (Aarvaagenhed), 2) en Haand med draget Sværd (Krigeren), 3) tre Bier (Flid) og 4) en Le med en over samme lagt Spade (Landmanden); ovenpaa disse Felter en Hjælm, der paa den øverste Del bærer et Knippe Lanser omvundne af en Lavrbærkrands. Hans Ansøgning med Cancelliets og den kgl. Resolution hid sættes:

Justits Raad Morten Qvistgaard, Eyer af Jordegodserne Gierdrup, Lyngbyegaard og Espe, andrager, at han ofte har været brugt i anbefalede Kongl. Forretninger, at han har været Land Commissaire i Corsøer og Antvorschou Amter, og stedse været i disse Amters Extra-skats Commission; han har bivaanet adskillige betydelige Landmaalings Taxations Forretninger paa Wordingborg Amt, og som Med Commissaire ifølge Rscr. af 7. Marts 1774 været udnævnt til Indretningerne til de Kongl. forbeholdte Godsers Bortsælgelse, foruden andre Forretninger, Landvæsenet og andet vedkommende, hvorved han som oftest har tilsat af egne Midler. Han kom i andet Ægteskab med Martha Rehling, en Datter af Præsten Mag. Rehling til Hasle og Braabye Menigheder, som nedstammer i fædrene Linie fra den anseelige gamle adelige Rehlingske Familie i Schwaben, og i mødrene Linie havde Biskop Wøldike til Morfæder, som nedstammede fra Familien Böhme og den bekiente Hussiternes Anfører Johannes Zischa. Efter bemelte hans anden Hustrues Foranstaltning har han paa sit Gods bygget en Spindeskole, og conjunctim med hendes Broder Provst Rehling besørget det fornødne i Hensigt til et legatum af 1000 rd. til Understyttelse for fattige værdige Enker af Præste- og Kiøbmands Stand, hvis fundation skal blive indsendt til allernaadigste Confirmation. I Ægteskab med denne Kone, som nu er død, har han en Datter og 4 Sønner, for hvis Opdragelse han sørger efter Evne og leylighed, og hvoraf Datteren og de 2 Sønner ere over 18 Aar. Paa ovenanførte Grunde ansøger han om at optages i den Danske Adelstand, og nyde de dermed forbundne Rettigheder, samt at føre Navn: *de Rehling Quistgaard*.

(Kancellikollegiets Resolution:)

Cancellie Collegium den 18. Julii 1786.

Indstilles til Hans May^{ts} Gotbefindende, imod, at han, som ikke har været i Kongl. Tjeneste, betaler 3 à 4000 rd., til hvad Brug befales.

(Den kongelige Resolution:)

Justits Raad Quistgaards Ansøgning om at optages i den Danske Adelstand have Vi ikke funden for got at accordere.

Friderichsberg i Geheime Stats Raadet den 2. Aug. 1786.

(Udskrift af Kancelliets Lehn og Gratial Protokol for 1785—85 Nr. 153.)

Trods alt dette kunde dog hans Sognepræst med fuld Føje skrive, da han indførte hans Død i Kirkebogen: »Han var en god Fader mod sine Børn, en god Husbonde mod sine Folk, et godt Herskab mod sine Undergivne, en god Borger i Staten, Landets ældste (ikke af Aar, men af Besiddelse) Proprietær.«

Han deltog paa mange Maader i det offentlige Liv og førte en levende Korrespondance med Folk i de forskjelligste Livsstillinger og om de mest forskjelligartede Emner.

1. Dec. 1788 oprettede han i Forening med sin Svoger, Slotspræst i Frederiksborg, Andreas Johan Rehling, et Legat paa 500 Rd. for Kjøbmands Enker og Døtre i Kjøbenhavn. Tillige oprettede de et Legat paa 500 Rd., som Minde om deres Fader og Svigerfader, Mag. Johan Rehling, Sognepræst for Hasle og Braaby for Præsteenker og Døtre fra Ringsted Herred.

Han endte sit virksomme Liv den 9. Sept. 1798 og ligger begravet paa Boeslunde Kirkegaard, hvor der over ham og hans Hustru er rejst et af Wiedewelt udført Epitafium i graat og hvidt Marmor med Indskriften:

Dette Minde | rejste barnlig Kjærlighed | for Justitsraad | Morten Qvistgaard | født d. XV Maj MDCCXXXII | død IX Sept. MDCCCXXXVIII og Fru | Martha Qvistgaard | født den XV Juni MDCCXXXIV | død den XVII Maj MDCCCLXXXII | den bedste Fader og den ømmeste Moder. Synk, o Livets Soel | Ned bag rødmende Vesten | Hisset bor renere Fryd, hisset er blivende Fred | Hisset naar Dyden sin Løn | og der skal vi samles igjen. — Justitsraad Qvistgaard var 2 Gange gift. Første Gang med sin Fætters Datter, Dorthe Cathrine fra Vibygaard. Hun døde i Barselseng 18½ Aar gl. og begravedes den 10. Juli 1761 tilligemed en lille Datter Lucie. Anden Gang blev han 1764 gift med Martha Rehling, der skænkede ham 7 Børn. — Til Børnene, som opdroges i Hjemmet, holdtes i mange Aar Hovmester.



BORGERMESTER I KJØBENHAVN, IVAR QVISTGAARD
OG HUSTRU MARIE, FØDT DINESEN.

FOTOTYP. FACHT & GRANE.

Ivar Qvistgaard.

Han var født den 28. Okt. 1767 paa Gerdrup. Hans Fader var Morten Qvistgaard og Moderen Martha, f. Rehling. 1786 blev han dimitteret privat som Student med Udmærkelse. I Maj 1789 underkastede han sig den latinsk-juridiske Examen med Haud, og drog samme Aar til Göttingen, hvor han studerede videre fra Slutningen af 1790 til 1792, da han kom tilbage. Han havde dog forinden været paa en Rejse gennem Tyskland, Schweits, Italien, Frankrig og England sammen med Assessor Møller. Forinden sin Afrejse fra Göttingen udgav han: *Index chronologicus sistens foedera pacis defensionis, navigationis, commerciorum, subsidiorum et alia a regibus Dania et Norvegiæ ac comitibus Holsatia inila cum gentibus intra et extra Evropam nec non capitulationes, literas et mercaturæ privilegiæ ab anno 1200 usque ad 1789.* Göttinge 1792, 1793 blev han Cancellisecretær efter følgende Ansøgning til Kongen: »At gjøre mig duelig til mit Fædrelands Tjeneste har bestandig været min Bestræbelse; jeg foretog mig desaarsag efter at have taget latinsk juridisk Examen her ved Akademiet, en Udenlandsrejse i 3½ Aar paa min egen Bekostning og opholdt mig 2 Aar ved Universitetet i Göttingen; paa Grund heraf, allernaadigste Konge, er min allerunderdanigste Bøn, at Deres Majestæt ville bevise mig den kongelige Naade at give mig Titel som Cancellisecretær. 1802 Legationsraad med Justitsraad Rang efter Ansøgning til Kongen: Fra min Ungdom af har Studeringerne været Formaalet for mine Bestræbelser. I en mere moden Alder blev de diplomatiske Videnskaber min gladeste Beskjæftigelse. For saa meget det stod i min Magt at gjøre mig duelig til at betræde denne Bane som og for at øve mig i de nyere Sprog, rejste jeg paa egen Bekostning udenlands i 2 Aar og opholdt mig desuden 2 Aar ved Universitetet i Göttingen. Ved min Tilbagekomst indtraf adskillige Omstændigheder, som hindrede mig fra imod min Vilje at se mit Ønske opfyldt. Jeg arbejdede siden 2½ Aar uden Gage i det danske Cancelli. En Del af min Formue og mine bedste Aar svandt, uden at jeg kunde haabe nogen Forfremmelse. Jeg vover nu i en Alder af 35 Aar i allerdybeste Underdanighed at bede Deres kongelige Majestæt bevise mig den Naade at udnævne mig til Legationsraad med virkelig Justitsraads Rang. — Den 7. Aug. 1810 blev han virkelig Etatsraad.

4. Sept. 1816 anden Vice Borgmester i Kjøbenhavn og den 31. Marts 1819 anden Borgmester og blev den 26. Juli 1820 entlediget i Naade efter Ansøgning. Han var Medlem af det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog. Fra 1796—1801 var han Ejer af Hovedgaarden Aagaard i Holbæk Amt, som han ifølge Skjøde af 18. Dec. 1796 købte for 112,500 Rd. I Følge Kjøbekontrakt af 22. Dec. 1801 solgte han den for 165,000 Rd. til Grev Joachim Moltke. I Forening med Landvæsenskommissær Peder Bech, Stabskaptejn ved det borgerlige Infanteri, Urtekræmmer Just Michael Aagaard, Direktør og kgl. Universitetsbogtrykker Johan Fred. Schultz og Grosserer Hans Wassard købte han i Følge Kjøbekontrakt af 20. Juli 1804 Hovedgaarden Iselingen for 310,000 Rd. af Amtsforvalter i Vordingborg og Møens Amter Hans Henrich Peter Reyersens til Marienborg og Snertinge. Han døde den 8. Okt. 1829 paa Guldagergaard ved Skjelskør. Han blev ¹⁹/₇ 1796 gift med Ellen Maria Dinesen, født 1777, død 17. Okt. 1827, Datter af Justitsraad Anders Dinesen til Gyldenholm.

Peter Christoffer Qvistgaard.

Han er født paa Gjerdrup den 16. April 1775 som yngste Søn at Justitsraad Morten Qvistgaard og Hustru Martha Rehling. Efter Faderens Ønske og i Følge en mellem Brødrene indgaaet Arveforening af 15. Jan. 1799 overtog han kun 24 Aar gl. Gjerdrup og Lyngbygaard samt Gimlinge Kirkegods fra 1. Maj 1799 for 127.000 Rd., derunder indbefattet Værdien af de ved Hovedgaarden værende Besætninger, Inventarier o. l., dog saaledes, at der heri afgik den Arv, der efter Skiftet maatte tilkomme ham. Skønt kun 24 Aar var han fuldmyndig efter meddelt venia ætatis af 14. Sept. 1798. Samme Aar fik han Titel af Commerceraad. Efter i 1802 at have gennemgaaet en Exercerskole blev han i 1803 ansat ved 5. sjællandske Landeværnsbataillon som Kaptejn. Den 29. Aug. 1807 faldt han ved Kjøge mod Englænderne, idet han kastede sig ind blandt Fjendens Rækker for derved at bevæge sine Soldater til at gaa frem. Hans Lig førtes til Hjemmet og bisattes i Boeslunde Kapel. Han var den 21. Juni 1799 bleven gift med Anna



PETER CRISTOPHER QVISTGAARD,
KAPTEJN I LANDEVÆRNET,
GODSEJER TIL GJENDRUP OG LYNGBYGAARD.

FOTOTYP., PACHT & GRONE.



ANNA HENRIETTE ELISABETH QVISTGAARD,
FØDT SCHOW.
GJERDRUP-LYNGBYGAARD.

FOTOFY, PACT & BRØNE

Henriette Elisabeth Schow, Datter af Conferentsraad Christen Schow, og efterlod sig 3 smaa Søønner. Enken giftede sig i 1814 med Etatsraad Peter Johansen de Neergaard, en Søn af Anna Joachimine Qvistgaard og Johan Thomas Neergaard. (Se Side 18.)

Digteren St. St. Blicher har sat ham et varigt Minde ved at hellige ham en af sine Bautastene.

O Kjøgebugt! Du som har set engang
Af Blodets Strømme dine Bølger røde
Da Juels Kanoner over Gothen sang
Og vore Fjender flygted eller døde
O du som saa, hvor udi Damp og Lue
Hvitfeldt foer op til højen Himmelbue.

Skjul Dig, o Bugt, imellem dine Høje
Dæmp nu, dæmp dine Bølgers stolte Brag
Hylt Dig i Mulm for dine Fjenders Øje
Gjem udi Nat din lyse Sejersdag
Rul Taagen over den forhadte Slette
Lad mig dit Navn evindeligt forgjætte.

Dog nej, endnu et Glimt, eet Glimt endnu
Lad falde Danmarks Sol paa mørke Hede
Løft dig igjen, løft dig o Taage. Du
som skjuler den med dine Vinger brede
Vær stille Klage, paa den skumle Vang
Jeg skuer Glans, jeg hører Kæmpegang.

En træder frem mod røde Krigerrækker
Et Bryst — kun eet mod Fjenderne er vendt
Et Sværd mod tusind Sværde sig udstrækker
Hvo kæmper, naar det vilde Slag er endt
Hvo blev tilbage, da de andre fly'de
Vil han de tætte Kæmperader bryde?

Men han vil dø som sine kjække Fædre
Med Staalet i et uforfærdet Bryst
I Sværdedans ham tykkes Døden bedre
End Liv paa Fødelands betungne Kyst
Hvor Kugler hyle og Kartover skralde
Med Ære vil han stande eller — falde.

Og se! han falder, Slagets sidste Mand
Midt udi Vrimslen af de stolte Fjender
Græd, danske Konning, græd o Fædreland
Det bedste Helteblod paa Valen rinder
Ak! det var Qvistgaard, danske Kæmpe god.

Som højen Eg, der ene var tilbage
 Fra mange Storme paa sin Bjergetop
 Lynflammer knitre, Tordenbolte brage
 End knejser den mod Himmelbuen op
 Da gaber Skyen, Tordenhamren knuser
 Orkanen over Egnens Sted henbruser.

Som naar et Skib paa Uvejrs hvide Hav
 Det brede Bryst mod tusind Storme byder
 Højt springende hen paa sin aabne Grav
 De stærke Bølgers krumme Rygge bryder
 Omsider synker det i Dybets Huler
 Ustandset over Havet Stormen kuler.

Saa stod Du ogsaa, stred Du, Søn af Helte
 Saa faldt du under Sejrhærens Magt
 En Sky af Fjender over Dig mæn vælte
 Før Du, o Kæmpe, est til Jorden lagt
 Den stærke Fjende hæver Marken vunden
 Men Du har Heltenavn og Æren funden.

Hvor alle springe smilende i Faren
 Hvor Kæmpehoben stander fast og tæt
 Blandt kjække Mænd og midt i Sejerskaren
 Der gænger Dansen lystelig og let
 Men ej at blegne mellem rædde Sjæle
 Det haver Roes og evigt Eftermæle.

Rimeligvis til Tak for dette Digt var det at Kaptajn Qvistgaards 3 Sønner senere hjalp Digteren, da han paa Grund af trykkende Formuesforhold blev tvungen af sine Kreditorer til at lade holde Avktion over sine Ejendele.

I Skoven ved Gjerdrup rejstes ham en Mindestøtte af Marmor, som paa den ene Side bærer Indskriften:

Peter Christoffer Qvistgaard,
 født 16. April 1775, død 29. August 1807,

og paa den anden nogle mindre vellykkede Strofer.

Theodor Martin Sophus Qvistgaard,

født 27. Februar 1798, blev Student 1815 privat, Volontær i Livkorpset fra 20. Okt. 1815 til 22. Marts 1820, Cand. jur. 12. Januar 1819 l. l.,



PASTOR CHRISTEN SCHOW QVISTGAARD OG HUSTRU.
GIMLINGE.

FOTSTYR, FACHT & COBÉ.

10. Februar s. A. blev han Volontær i Rentekammerets Kancelli og 13. Januar 1821 Kopist i det kjøbenhavnske Renteskriverkontor og 23. Juni s. A. Kopist i 2. sjællandske Renteskriverkontor. 31. Januar s. A. blev han konstitueret Auditør og 20. Oktober s. A. udnævntes han til virkelig Auditør ved det fynske Infanteri Regiment. 6. September 1825 blev han forsat som Regimentskvartermester og Auditør ved Prins Frederik Ferdinans Regiment lette Dragoner. Chefen for det fynske Infanteri Regiment Castonier, giver Qvistgaard det Vidnesbyrd, at en nøjagtig Opfyldelse af sine Embedspligter ligesom i det private Liv en exemplarisk Vandel har udmærket ham. 22. Januar 1828 blev Qvistgaard benaaet med Overauditørs Karakter, og fra 1. Juli 1842 overgik han som Auditør og Regnskabsfører til 3. Dragonregiment. 24. December s. A. blev han beskikket til at være Byfoged i Varde, samt Herredsfoged i Øster- og Vesterherred. Paa hans Ansøgning om dette Embede giver Generalauditør Aagesen den Paategning, at Qvistgaard er meget duelig, at han i sin lange Tjenestetid som Auditør stedse med særdeles Nøjagtighed har udført sine Embedsforretninger, og at han ved sin Retshaffenhed og sit øvrige gode Forhold har gjort sig agtet og yndet i sin Stilling, og Stiftamtmanden i Ribe, Grev Spønneck, erklærer, at Qvistgaard er erkjendt som en virksom og retsindig Emhedsmand, der med Liv udfører sine Pligter. 27. August 1847 blev Qvistgaard udnævnt til at være Borgmester, Byfoged, By- og Raadstueskriver i Kolding, Herredsskriver i Aust, Slaugs, Jerlef og en Del af Brusk Herreder, og 13. December 1849 Ridder af Dannebrog. Paa Grund af Svagelighed — han led blandt andet af nervøs Svækkelse og Svimmelhed — søgte han om sin Afsked, hvilken han fik 28. Marts 1858 og blev samme Dag udnævnt til Etatsraad. Han var en nidkjær og samvittighedsfuld Emhedsmand og en højst retsindig og dygtig Statstjener. Han døde den 26. September 1876 i Aarhus.

Carl Vilhelm Qvistgaard

er født 11. Juli 1799 paa Aagaard i Holbæk Amt. Faderen var Ivar Qvistgaard, anden Borgmester i Kjøbenhavn og Moderen Marie Dinesen. 1815 blev han privat dimitteret som Student, 1819 cand. jur. med laud,

21. Januar 1821 Overretsprøveprokurator, og Overretsprokurator 5. Juli 1822. I et Par Aar var han ansat som Sagfører ved Landsover- samt Hof- og Stadsretten, og denne Ret giver ham 28. Febr. 1824 det Vidnesbyrd, at han i den Tid har vist sig som en duelig Embedsmand, der med Flid og Nøjagtighed har behandlet sine Sager, og i enhver Henseende gjort sig værdig til Rettens Anbefaling. Siden Marts Maaned 1824 og til 28. Oktober 1831, da han blev Herredsfoged og Skriver i Øster- og Vester-Hanherred, boede han i Helsingør og Byfogden der bevidner under 31. Maj 1829, at Qvistgaard i den Tid har været saa mange og saa forskjellige Forretninger betroet, at jeg har haft Lejlighed til at kjende ham i flere forskellige Situationer. Overalt har han vist sig som en Mand, der med en fuldstændig juridisk Dannelse forbinder et godt Judicium, en sjælden Forretnings Dygtighed og et Retsind, der gjør ham fortjent til den uskrømtede Agtelse, hans Karakter nyder her i Byen, og Helsingørs Magistrat bevidner ligeledes under 9. Juni 1829 at ved Retsindighed og Duelighed i sit Fag, har han vidst at erhverve sig almindelig Tillid og Agtelse, og har derfor her haft ej ubetydelig Praxis og det er os bekjendt, at det i Særdeleshed er Lyst til at virke som Embedsmand, der har bestemt ham til at søge Embede. I sin Ansøgning af 29. Marts 1843 om Embedet som Herredsfoged i Aust, Slaugs, Jerlef og en Del af Brusk Herreder, hvilket Embede han fik 4. Juni s. A., skriver han bl. a., at han af mange Grunde alt længe har maattet attraa Forflyttelse fra et saa isoleret Sted og fra en Egn, hvis ublide Klima har ytret en meget ugunstig Indflydelse i hans Familie, og han har derfor oftere ansøgt om ledige Justitsembeder. Amtmanden i Hjørring skriver om ham under 1. April 1843, at han er en retsindig og veltænkende og dertil fortrinlig duelig Embedsmand. Se om hans senere Embedsbane i Erslevs Forf. Lexikon. Han blev entlediget 1869 og døde i Lyngby den 21. Jan. 1876.

*Morten Iversen Qvistgaard,

f. paa Skikkild 10. 1732, † 1798. Gjerdrup og Lyngbygaard (Sjælland).
~ 1) Dorte Cathrine Qvistgaard, f. 1742, † 1761. Dt. af Commerceraad Q., Vibygaard.
2) 1764 Martha Rehling, f. 1704, † 1771, 1782. Dt. af Pastor K. i Hasle og Braaby.



Tavle C. II.

Peder Iversen Qvistgaard,

f. 1725 paa Skikkild, † 1807 i Skjelskor. Forpagter paa Gisselfeld fra 1754—1785.
Nøragergaard. ~ 22/6 1752 *Anna Dorothea Jørgensen (Bording)*, f. 1736, † 20/12 1807.
Dt. af



Tavle C. III.

Mads Iversen Qvistgaard,

f. 1728, † 1803. Skikkild, senere Nørgaard i Salling.
~ 20/6 1779 *Mette Kirstine Pedersdatter Daaugaard*, f. 1758, † 2/6 1810.
Dt. af Peder D. til Nørgaard.



Tavle C. VI.

Christen Iversen Qvistgaard,

f. 1734, † 20/6 1780. Kongensgaard ved Holstebro.
~ *Christiane Marie Hovedstrup*, født *Ovegaard*, f. 1/1 1734. Enke efter Oluf Christian Hovedstrup, Kongensgaard.



Biografier til medfølgende Tavle D I og D II.

Niels Pedersen Qvistgaard.

Han er født i Kjøbenhavn den 15. Novbr. 1749 og er Søn af Brænde vinsbrænder Peder Nielsen Q. og Hustru Bendte Bunesdatter. Den 7. Sept. 1761 blev han af Faderen indsat i Metropolitanskolens 3. Lektie og var forsynet med Mrs. studiosi Knudsvigs Attest. 1768 blev han dimitteret derfra, $\frac{5}{8}$ 1769 tog han Baccal-Graden og blev $\frac{15}{10}$ 1777 cand. theol. med haud. Han oprettede en Skole, som han forestod til sin Død, som indtraf $\frac{17}{9}$ 1789 i hans Alders 40. Aar. Han var begyndt at oversætte Addisons Cato, der blev fortsat af Confessionarius Liebenberg, der overtog hans Institut og ægtede hans Enke. I Anledning af hans Dødsfald fandtes følgende Stykke indrykket i Adresseavisen fra 1789 den $\frac{21}{9}$:

•Tanker ved salig Hr. Nicolaj Qvistgaards Død. Velsignet være Din Erindring, ædle Ven og uforglemmelig for hver den, som kjendte Din Sjæls sande Adel, der bestod i en usminket Dyd, det bedste Hjerte, den fuldkomneste Redelighed, Du eyedede en udbredet Kundskab og brugte Dit Pund vel til Ungdommens Undervisning for at danne lige saa gode Borgere for Staten, som Du selv var. I Unge, som endnu længe skal høste Frugten af hans Lærdomme, lad hans Støv være eder hellig, som var ikke alene en trofast Lærer men endog en kjærlig Fader. Hans dybt saarede Enke og lille Barn lad disse være Formaal for den Kjærlighed og Taknemlighed, som I ikke kan yde ham mere. •

Han var gift med Sofie Charlotte Gütlich fra Christianshavn, hun

var døbt ²⁰/₁ 1750 og døde ²⁴/₁ 1802. Hun ægtede senere Confessionarius Liebenberg. Hendes eneste dalevende Barn med Q. Nicoline Charlotte Q. blev gift med Provst Birch i Storehedinge.

Christen Nielsen Qvistgaard.

Han er vist født paa Rofnorg i Veirum Sogn 1716 af Niels Pedersen Qvistgaard og Hustru Kirsten Madsdatter. Omtrent ved Aarene 1740 til 45 tog han Bolig i Nykjøbing paa Mors, hvor han, skønt efter Beretning Smed af Profes-ion, nedsatte sig som Kjøbmand. Han blev en anset og velhavende Borger, og hans Bindingsværks Stuehus med Initialer af hans og hans Hustrus Navne paa Hoveddøren kan endnu paavises i Algade i Nykjøbing. Med Søn og Svigersøn anlagde han Havnen. Ca. 1746 blev han gift med Inger Kirstine Petersen, der døde den 24. April 1791, 67 Aar 19 Uger gammel. De havde 3 Børn: 1) Niels Qvistgaard, født 1750, gift 22. Oktober 1784 med Ellen Margrethe Bang. Han var ligesom Faderen Kjøbmand, og stiftede et Legat paa 500 Rd. for Byens Fattige. Senere gik det tilbage for ham, og han fallerede. Han døde 14. Okt. 1805, og hans Enke døde i Fattigdom. De havde 2 Børn, der begge døde som spæde. 2) Anna Kirstine Qvistgaard, døbt 1. Novbr. 1753, gift 30. Okt. 1772 med Kjøbmand Thomas Jepsen. 3) Anne Qvistgaard, døbt 1758, død 21 Aar gl. 1779.

Anm.

1) I Lengnicks Uddrag af Frue Sogns Kirkebog nævnes en Herbergerer Fred. Rasmussens Hustru, Pernille Q., † 1787, 57 Aar gl. Det vides ikke hvorfra hun var.

2) I Kjøbenhavns Vejviser omtales en Skræder Qvistgaard, der 1786 boede i Vimmelskafte.

3) En Ansøgning til Rentekammeret dat. Woldborg ved Ringkøbing d. 21 Febr. 1750 underskrives af P. Qvistgaard, Fuldmægtig hos Hans Høy Grevelige Excellence Hrr. Christian Rantzau. Muligvis den P. Pedersen Q. der omtales som Bogholder ved Consumptionen i Holstebro (se Hovedtavlen).

Efterskrift.

Som tidligere antydet findes der i gamle Dokumenter flere Personer af Navnet Qvistgaard, uden at det har været muligt at opnaa Forbindelse mellem disse og Familien Qvistgaard, og det er derfor temmelig sikkert, at de slet ikke have hørt til Familien, for enkeltes Vedkommende er det aldeles sikkert, saaledes med Pastor Jeppe Kristensen Qvistgaard i Aagerup.

For alle Muligheders Skyld anser jeg det for rigtigst at nævne dem.

1) I Bøvling og Lundenæs Amters Familie- og Folkeskats Regnskab for Aaret 1672 nævnes som boende i Veirum Sogn:

Knud Qvistgaard,
Niels Qvistgaard,
Tommes Q.
Jens Q.

De nævnes ikke senere.

2) I Franziska Carlsens Bog: »Efterretninger om Gammelkjøgegaard og Omegn« findes følgende Oplysninger:

Jacob Larsen Qvistgaard var Ridefoged paa Gammelkjøgegaard fra 1684 til sin Død 1713. Han var en meget dygtig og paalidelig Mand og døde 7. Oktober 1713, 54 Aar gl. og blev begravet den 16. s. M. i Kjøge Kirke. Hans Arvinger vare 2 Søstre, nemlig:

a) Maren Lauridsdatter, gift med Jens Pedersen Karlebye, Præst i Mern, † 15. April 1720.

b) Maren Margrethe Lauridsdatter, sal. Lars Jensens. Hendes Søn Lars Larsen Qvistgaard (Navnet Qvistgaard tog han efter Morbroderen, hos hvem han havde været siden 1703) blev derefter Ridefoged og senere Forvalter paa Gammelkjøgegaard, hvor han døde i Oktober 1735. Hans Enke hed Cathrine, men om han efterlod sig Børn er uvist.

3) Jeppe Kristensen Qvistgaard, født i V. Lyby i Salling $13/3$ 1781, Søn af Christen Nielsen Qvistgaard og Bodil Degn i Skive 1802, privat dim. $1/3$ 1802, Præliminærexamen $25/4$ 1807, Cand. $10/1$ 1810

1. egr., Adjunkt $\frac{3}{8}$ 1811, Overlærer i Slagelse $\frac{3}{8}$ 1819, Konsistorialraad $\frac{28}{6}$ 1840, Ridder $\frac{28}{6}$ 1845, ~ i Hammelev $\frac{27}{11}$ 1815 Karen Nielsdatter Hvilsted, † i Hammelev $\frac{2}{3}$ 1877. Præst i Aagerup. Han havde 1 Søn og 1 Datter, der begge døde i en ung Alder.

Efter hans i hans Hjemstavn endnu levende Families eget Udsagn til mig ere de slet ikke i Slægt med Slægten Qvistgaard, men have taget Navnet Qvistgaard som Tilnavn efter den Gaard, de bebo.

I Vandborg Sogn skal der findes nogle Bønder af Navnet Qvistgaard, ligesom der vel ogsaa andre Steder her i Landet findes enkelte af dette Navn uden dog at have noget med Slægten Qvistgaard at gjøre.

Rettelser og Tilføjelser.

Hovedtavlen.

Ved Christen Pedersen Qvistgaard tilføjes: »født c. 1691, begravet $^{17}/_{12}$ 1769«.

Ved hans Datter Petronelle tilføjes: »Christensdatter« samt »~ $^{11}/_{10}$ 1767« og ved Siden af hende som hendes Søster sættes: »Maren Christensdatter Q. ~ $^{10}/_{8}$ 1762 Christen Christensen, Søllergaard«.

Foran Morten Andersen Q. bør sættes: » $\frac{\text{Et spædt Barn, Per Andersen Q.,}}{f. 1706. \quad f. \frac{3}{4} 1707.}$ «.

Foran Anne Marie Pedersdatter Q. sættes: »*«.

Ved Ane Marie Nielsdatter rettes: »f. $^{26}/_{4}$ 1786« til »f. c. 1718«. Hendes ældste Søn Christen Christensen Willemoes er derimod født $^{22}/_{4}$ 1786.

Foran Mikkel Pedersen sættes: »*«.

Ved hans Hustru Dorthe Lauridsdatter tilføjes »f. c. 1671 begr. $^{20}/_{2}$ 1744.

Tavle A I.

Foran Morten Andersen Q. sættes: »*«.

Tavle A IV.

Foran Niels Andersen sættes: »*«, og ligesaa ved Anders Nielsen Q. og Jens Nielsen Q.

Ved Christen Helmin Pedersen Q. tilføjes: »Ejer af Øster- og Vester-Lunde i Lerup Sogn, Vensyssel.

Tavle B I.

Ved Jørgen Pedersen Q. tilføjes: » $^{11}/_{7}$ 1774 viedes i Lellinge Kirke Ms. Jørgen Q. til Vibygaard og Jomfru Elisabeth Kathrine Jakobsen af Lellingegaard«.

Ved Elisabeth Cathrine Q. tilføjes: »† paa St. Thomas $^{20}/_{8}$ 1893«.

Tavle C IV.

Ved Morten Iversen Q. tilføjes: »Morten Iversen Q. og Dorthe Cathrine Q. fik 27. Juni 1760 Bevilling til at indgaa Ægteskab trods Slægtskabet mellem dem«.

Ved Victor Emilius Q. tilføjes: »† 15. Marts 1893«.

Ved Viggo Johan Q. tilføjes: »Ejer af Gjerdrup ~ $^{29}/_{8}$ 1893 Ingeborg Gunnersen Harboe, f. $^{21}/_{8}$ 1872, Dt. af Dampmøller H., Skjelskør.

Kilder.

Af **trykte** Kilder ere følgende de vigtigste:

Schmidt: Slægten Glahn.
F. Hvass: Familien Hvass.
Lengnick: Legatfamilien Aagaard.
Secher: Den grotumske Legatstamtavle.
Schade: Beskrivelse af Mors.
Beyer: Topografi over Egitslefmagle Sogn.
Seehusen: Optegnelser om Lyngbygaard og Gerdrup Hovedgaarde og Godser samt Gimlinge Kirkegods (trykt som Manuskript).
Bendtzen: historiske Efterretninger om Frederiksborg.
Franziska Carlsen: Efterretninger om Gammel Køgegaard og Omegn.
Samlinger til jydsk Historie og Topografi.
Nyrop og Kraft: Almindelig Litteraturlæxicon.
Selmer: Nekrologiske Samlinger.
Hofmans Fundatser.
Lengnick: Danske, norske og islandske Studenter, døde i København 1649—1840.
Baden: Københavns Universitets Journal.
Torsøe: Danmarks politiske Historie fra 1814—1864.
Københavns Adressekontors Efterretninger.
Aalborg Stifts kgl. privilegerede jydsk Efterretninger.
Den Viborger Samler.
Adresseavisen.
Viberg: Præstehistorie.
Elvius: Danmarks Præstehistorie.
Bloch-Suhr: Prædikener og Taler.
Danske Samlinger af Bruun, Nielsen og Petersen.
Erslev: Forfatterlexicon med Supplement.
Danske Atlas.

Af **utrykte** Kilder ere følgende de vigtigste:

- a) En Samling Familiepapirer.
- b) Udskrifter af Kirkebøger.
- c) Jydsk aabne Breve og Missiver.
Sjællandske aabne Breve og Missiver.
Kancelliets Supplikprotokoller.
Kancelliets Lehn- og Gratialprotokoller.
Rentekammerets Forestillingsprotokoller.
Rentekammerets Bestallingsbøger.
Rentekammerets kgl. Skjødeprotokoller.
Jydsk Renteskriverkontorets Protokoller.

Sjællandsfars Landsthings Skjøde- og Pantebøger.
Viborg Landsthings Skjøde- og Pantebøger.
Skodborg og Vandfuld Herreders Pantebøger.
Bøvling og Lundenæs Amts Skifteprotokol.
Skivehus Amts Skifteprotokol.
Ausumgaard's Gods Skifteprotokol.
Ringkøbing Skifteprotokol.
Lemvig Skifteprotokol.
Landsøver- samt Hof- og Stadsrettens Skifteprotokoller.
Bøvling og Lundenæs Amtsregnskaber.
Dueholm, Ørum og Westervig Amtsregnskaber.
Ringsted Amtsregnskaber.
Holstebro Byfogedregnskaber.
Hjerm-Ginding Herreders Ting- og Justitsprotokoller.
Efterretning angaaende Ægteparrenes, Enkemændenes og Enkernes Antal i København og Sjælland 1771.
Københavns Borgerskabs Protokoller.
Københavns Folketællingslister 1762.
Lengnicks Uddrag af forskellige Kirkebøger i Rigsarkivet.

Foruden de her nævnte Kilder er der gennemgaaet mange Protokoller og Dokumenter, men da der i disse ikke er fundet noget vedrørende Slægten Qvistgaard er det usødvendigt at opregne dem.

Udgiveren.



NIELS PEDERSEN QVISTGAARD
CAND. THEOL.
INSTITUTBESTYRER I KJØBENHAVN.

FOTOTYPE, FAGT & GRØN

Register

over

de i Slægten Qvistgaard indgiftede Personer.

Aagaard, Maren Sommer	Tavle C III	Dahl, Maren Olufsdatter Hovedtavlen og A I
Aagaard, Ane Deichmann....	do.	Damgaard, Peder Christensen Hovedtavlen
Achton, Jacob	Hovedtavlen og B I	Damgaard, Mette Kirstine Pedersdatter
Adolfsen, Cathrine	Tavle B I	do. og C III
Andersen, Laura Lovise	— C IV	Danielsen, Blenda.....
Arctander, Christian Ludvig..	— B I	Tavle B I
Asfærg, Maren	— A IV	Dichmann, Frederik Christian — B I
Bathum, Johanne Marie Jensdatter	Hovedtavlen og A I	Dinesen, Marie.....
Barfred, Christiane Sofie Seve- rine	— B I	— C IV
Bay, Christian	— C IV	Dreyer, Hannibal Georg Napoleon
Bang, Ellen Margrethe	— D II	— C IV
Berg	Hovedtavlen	Due, Peter.....
Bech, Agathe Christine	— B I	— A IV
Berg, Juliane Antonette	— C III	Efferson, Olivia
Beyer, Hans Nikolai	— A IV	— B I
Birch, David Seidelin.....	— D I	Ekblad, Sigrid Alfrida Fredrika — C III
Björn, Jakob Himmerig.....	— C III	Fabricius, Peter Frederik ... — C IV
Borchorst, Georgine Elisabeth	— B I	Fischer, Ernst Christian — B I
Borch, Erhard	— B I	Fog, Laurits Andreas Theodor — B I
Bonne, Jens Jørgen	— C III	Friis, Clara Emilie.....
Brehm, Anton	— B I	— C IV
Brockhof, Anna Marie Margrethe Elise	— C IV	Fønss, Juliane Marie v. — C IV
Brøllund, Peder Christensen Hovedtavlen		Garde, Janus Andreas
Bunesdatter, Bendte Hovedtavlen og D I		— C II
Busch, Julie Johanne Fanny. — C IV		Giedsted, Peter
Børgesen, Carl Christian — B II		— A I
Christensen, Laurits..... Hovedtavlen		Gjedde, Christen
Christensen, Christen..... — C III		— A I
Dahl, Kirsten Mortensdatter. Hovedtavlen		Guldberg, Henriette Emilie . — C IV
Dahl, Kirsten Madsdatter ... do.		Güttig, Sofie Charlotte..... — D I
		Hansen, Hans Mathison..... — B I
		Hansen, Stefan Peter..... — B I
		Hillerup, Frederik Christian Nielsen..... Hovedtavlen
		Hofgaard, Christiane Caroline Tavle B I
		Holm, Anna Vilhelmine Charlotte
		— B I
		Holm, Ingvard Blegvad..... — C III
		Hovedstrup, Christiane Marie, f. Overgaard... Hovedtavlen og C VI
		Hultmann, Per Magnus..... Tavle B I

A. n. m. Ved Hovedtavlen menes den første Tavle.

Højer, Anna Marie Klitgaard	Tavle C III	Nilson, Herman Marius....	Tavle B I
Højer, Nicoline Cathrine....	— B I	Nilson, Frederikke	— B I
Høstmark, Amalie Birgitte Cathrine	— C IV	Nyboe, Morten Alexandersen	Hovedtavlen
Ingerslev, Severine Elisabeth	— C IV	Nysum, Niels Severin	Tavle C III
Jakobsen, Elisabeth Cathrine	— B I	Øbel, Thor Christian	— B I
Jensen, Morten	— C III	Ohrt, Johannes Daniel August	— C III
Jensen, Oline Petrea	— C IV	Olsson, Ingrid	— B I
Jensen, Mette Kirstine.....	— C III	Olufsen, Christen	Hovedtavlen
Jensen, Maria Lovise.....	— B I	Overgaard, Christiane Marie	do.
Jespersen, Carl Lorentz	— B I	Petersen, Inger Kristine	Hovedtavlen og B II
Jespersen, Georg Vilhelm...	— B I	Petersen, Johanne Marie Mariane	— C IV
Jepsen, Thomas.....	— D II	Petersen, Carl Parma	— C III
Jelstrup, Baldtzer Lars Johansen v.	— A IV	Petersen, Sofie.....	— C III
Jelstrup, Birgitte Christine v.	— A IV	Petersen, Mikael	— A I
Jelstrup, Hans	— C III	Plum, Agnethe Cathrine Kirstine	— C II
Jordan, Henriette	— B I	Rasmussen, Hans	— C IV
Jørgensdatter, Lucie	Hovedtavlen og B I	Ravn, Carl Frederik Viggo..	— B I
Jørgensen (Bording), Anna Dorthea... ..	Hovedtavlen og C II	Rehling, Martha ...	Hovedtavlen og C IV
Kall, Vilhelm Theodor	Tavle C IV	Reisner, Steen	Tavle A IV
Kjærsgaard, Søren Pedersen	— C III	Ring, Mette Lauridsdatter...	— A I
Kjærsgaard, Jørgen Pedersen	— C IV	Salling, Niels Søfrensen ...	— A IV
Knæckenborg, Christiane Jensine	— B I	Schive, Mette Clausdatter... ..	Hovedtavlen og A I
Koch, Peter Ferdinand	— C IV	Schow, Anna Henriette Elisabeth	Tavle C IV
Kruse, Thora Emilie	— C III	Schowdal, Ane Kirstine ...	— C II
Lange, Niels Frederik	— B I	Svanenskjold, Peter de	— C IV
Lassen, Peder	— C III	Sørensen, Marius	— B I
Lassen, Petrine Margrethe ..	— A IV	Sørensen, Louis	— B I
Leth, Jens Nicolaus Fabricius	— C III	Thrige, Mathias	— A IV
Linstow, Ludvig v.....	— C IV	Thomsen, Thora Caroline Amalie	— C IV
Linderstrøm, Jeanette Frøderique Christine.....	— B I	Türk, Anna Marie.....	— C IV
Madsdatter, Kirsten.....	Hovedtavlen	Westrup, Friderich	— A I
Madsdatter, Ane.....	do.	Wedsted, Edel Margrethe ...	— B I
Monrath, Anna Gyritta Kirstine	Tavle C IV	Willemoes, Christen Christensen	Hovedtavlen
Munk, Charlotte Dorthea Gottholdine.....	— C III	Willemoes, Frederikke Vibeke	Tavle B I
Myhlensteth, Johan Andreas	— B I	Willemoes, Joachim Godske	— B I
Neergaard, Johan Thomas de	— B I	Wissing, William	— B I
Neergaard, Adelheide Juliane Henriette de	— C IV	Wilhelm, Jensine Marie ...	— B I
Neergaard, Thora Emilie Louise	— C IV	Winge, Herman Peter	— C IV
Neergaard, Charles Adolf Dennis de	— C IV	With, Anton	— D I
Netzler, Carl.....	— B I	Winther, Charlotte Theresia..	— C III
Nielsen, Ane Marie Elisabeth	— C IV	Wolff, Anna Margrethe	— B I
		Wright, Mary Ann	— B I
		Ziir, Dorthe Lauridsdatter ..	Hovedtavlen