



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

MIN SLÆGTS HISTORIE

AF

P. J. STORM

Frederiksberg

1945

MIN SLÆGTS HISTORIE

MIN SLÆGTS HISTORIE

AF

P. J. STORM

Frederiksberg

1945

Forord

Historie var ikke noget stort Fag i min Barneskole; den lille Danmarkshistorie, som jeg havde i Skoletasken, og som mine Søskende for mig havde sat Mærker i, fortalte ikke meget, der kunde faa os Unge til at lytte, og om vor gamle Lærer erindrer jeg ikke, at han foretog sig noget, der kunde begejstre hans smaa Tilhørere, selv om han personlig var en meget nationalsindet Mand. Først da jeg var i Konfirmationsalderen og fik læst Inge-manns Romaner, vaagnede min Interesse for Historie. Nu vil jeg forsøge at skrive min Slægts Historie, idet jeg vil søge frem ad gamle Optegnelser tilbage i Tiden og give det en overskuelig Form.

Ser vi paa Ahnetavlen, saa ser vi, at den begynder med Nutiden og gaar tilbage i Fortiden. Jeg vil ligeledes begynde med Nutiden, idet jeg vil give en kortfattet Omtale af Søskendeflokken, derpaa af mine Forældre, hvorefter følger min Faders Slægt og min Moders Slægt.

Der ligger 2 Slægtled, som hører Fremtiden til, nemlig Børn og Børnebørn. — Det var ønskeligt, om disse havde Tanke for, at der kommer en Dag, hvor deres Data kan føjes til.

Jeg har personlig søgt Oplysninger om Slægten i Landsarkivet i Odense, i Rigsarkivet samt i Matrikelkontoret i København og har i det hele taget bestræbt mig for at bygge paa autentiske Dokumenter.

Jeg vil bringe en Tak til dem, som det har været en Nødvendighed for mig at søge Oplysninger hos, — i Arkiver og hos Private — for elskværdig imødekommende Hjælp.

Det har været mig en Glæde at udarbejde denne slægtshistoriske Oversigt, og jeg haaber, at ogsaa min Familie vil kunne faa Glæde af den.

Frederiksberg i November 1945.



MINE SØSKENDE



I. Hanne Jørgensen Storm

Hanne Jørgensen Storm var den førstefødte; hun fødtes den 29. Oktober 1859 paa Helnæs. Hun forblev i Hjemmet en Tid efter at være konfirmeret, vel sagtens for at hjælpe Moder med at passe de mange smaa Søskende, som kom til. Senere kom hun i Huset hos Farbroder Anders Storm. Hanne blev gift med *Hans Madsen*, der var en flink og dygtig Arbejder. Hun fødte 3 Børn, nemlig: Mads Peter Madsen, der nu i mange Aar har været ansat i Fyrvæsenet paa Helnæs Fyr, Kirstine Madsen, der blev gift og en Tid havde et Statshusmandsbrug og stadig opholder sig paa Helnæs.

samt Jørgen Storm Madsen, der som ung rejste til Amerika, hvor han stadig opholder sig og beskæftiger sig med Landbrug. Hanne var vellidt af sine Omgivelser, hun ejede et sundt og godt Humør. Hun døde den 24. April 1910, kun 51 Aar gammel.



2. Marie Jørgensen Storm

Marie Jørgensen Storm. Født den 1. April 1861 paa Helnæs. I Attenaarsalderen kom Marie til Frederiksgave for at lære Mejerifaget. Det var før Andelsmejerierne kom frem, og Herregaardsmejerierne blev drevet saa godt, at disse vel paa en Maade har dannet Skole for Andelsfolkene. Marie blev senere Mejerske paa Herrested Andelsmejeri. Hun blev gift med *Johannes Sørensen*, der havde lært Gartneri paa Glorup og i nogle Aar havde rejst i Udlandet, blandt andet i Australien. De bosatte sig i København, hvor de i flere Aar drev Hørkramhandel. De købte Ejendom i Svedstrup med lidt Landbrug til, hvor der ogsaa var en Købmandshandel, og hvor han tillige opkøbte Kartofler til Grossererne i København. Her boede Marie til sin Død. I Ægteskabet er der 3 Børn: 2 Døtre, Mary Kirstine Storm Sørensen og Adelaide Rose

Storm Sørensen, og Sønnen Sydney Emil Storm Sørensen, der alle er gifte og bosiddende i København.

Marie døde den 9. Marts 1917 og blev begravet fra Ølstykke Kirke den 17. Marts.

Marie havde Sønnen Jørgen, der som Voksen lærte Karetmagerfaget, og som nu bor i Odense.



3. Ane Jørgensen Storm

Ane Jørgensen Storm. Født den 22. Juli 1863 paa Helnæs. Som ung Pige kom hun i Helnæs Præstegaard hos Fru Harboe. Senere kom hun til Blankstedgaard ved Odense og derefter til Nakkebølle for at lære Mejeri og var derefter Mejerske paa Grønnerup Andelsmejeri. Her blev Ane forlovet med *Rasmus Markvardsen*, der var Bestyrer paa en større Gaard. De blev gift i Helnæs Kirke den 4. Maj 1894 og bosatte sig i Vester-Skerninge, hvor de købte et mindre Landbrug. Her levede de et tilfreds og lykkeligt Familieliv, velagtet af Egnens Befolkning for deres Dygtighed og for deres sunde og redelige Sindelag. Ane var vel nok den af Søskenflokkene, der havde arvet mest af Moderens gode Evner, og som ogsaa kom til at staa hende meget nær.

Ane fødte 5 Børn, hvoraf den ældste Kresten Markvardsen lærte Mejerifaget og nu er Bestyrer af Kalby Andelsmejeri ved Næstved. Erik Markvardsen overtog Hjemmet, og Anna Maric Markvardsen, der meget ligner sin Moder, er Skolelærerinde i Gudme. Ane blev 76 Aar gammel og døde den 10. Juni 1939.



4. Lars Jørgensen Storm

Lars Jørgensen Storm. Blev født den 20. August 1865 paa Helnæs. Efter Faders Død bestyrede han Gaarden for Moder, var en Vinter paa Højskole i Aarup, som han havde stort Udbytte af. Efter at han havde været Soldat, blev han den 29. Marts 1890 viet i Helnæs Kirke til Hans Nielsens Datter *Nielsine Hansen* og overtog derpaa Fødegaarden. Lars var en ihærdig og dygtig Landmand, der forstod den nye Tid, som Andelsbevægelsen netop paa den Tid skabte. Han havde ogsaa Glæder af Jagten og Fiskeriet ved Gaardens Kyststrækninger. Nielsine forstod tilfulde de Pligter, der følger med at gaa ind i en Slægtsgaard, saa at Familien stadig har kunnet samles i deres gamle Hjem, — dette har meget stor Betydning.

Der voksede nu en ny, stor Børnefolk op: Anna Jørgensen Storm, der er gift og har et stort Landbrug i Canada. Karen Jørgensen Storm, gift og nu Husmoder i Gaarden. Hans Nielsen Storm, gift og har Landbrug i Sarup. Else Kirstine Storm, gift, var en Tid i Amerika, har nu en Gaard i Sønderjylland. Bertha Nielsine Storm, gift, og er Skolelærerinde paa Horsenseggen. Marie Johanne Storm, gift og bor nu i den gamle Ellebækgaard paa Helnæs. Martha Elisabeth Storm, i mange Aar Sygeplejerske, nu Skolelærerfrue i Sønderby, og Laurits Kresten Storm, der døde den 27. Juni 1931, kun 17 Aar gammel.



5. Kresten Jørgensen Storm

Kresten Jørgensen Storm. Født den 23. Juni 1867 paa Helnæs. Efter sin Soldatertid, hvor han var Underkorporal, kom han i Mejerilære paa Herredsted Andelsmejeri og søgte derpaa paa Ladelund Landbrugs- og Mejeriskole, hvor han forblev en Tid som Bestyrer paa Skolens Mejeri. Her blev han forlovet med *Johanne Hessellund*, og da han i 1894 blev Bestyrer af Skørtinge Andelsmejeri ved Hornslet, giftede de sig, og her blev deres Hjem i mange Aar; Kresten var her Bestyrer til 1942. Det var et stort Mejeri, men Kresten fik dog Tid til at deltage i sit Fags Foreningsliv. Han var saaledes Formand for Randers Amts Mejeristforening fra 1909 til 1942, Formand for Dansk Mejeristforenings Ulykkesforsikring fra 1912 til 1945, Formand for Østjydsk Smør- og eksportforening fra 1920 til 1942, og han har siden 1920 været

Formand for Dansk Andels Kulforretning og Revisor i Landbo-banken, Randers. Under den første Verdenskrig var han en Tid Ejer af et Mejeri i Skanderborg, som han drev ved en Bestyrer. Johanne var en begavet og god Kone for ham i hans travle Virke og skabte et Hjem, hvor mange gode Mennesker samledes. Efter at han var blevet fejret som 50-Aars Jubilar som Bestyrer, tog han kort Tid efter sin Afsked, men blev der paa Egnen, som han var stærkt knyttet til. Han var Medstifter af Skørring Frimenig-hed, og Pastor Højmark var en god Ven af Huset.

Der var ingen Børn i Ægteskabet, en Adoptivson, Peter Storm, har en Gaard i Halling ved Randers.



6. Stine Jørgensen Storm

Stine Jørgensen Storm. Født den 21. Juni 1868 paa Helnæs. Hun kom i Helnæs Præstegaard hos Fru Harboe. Stine var en livlig og venlig Pige, der var meget afholdt af sine Omgivelser. Den 27. November 1896 blev hun gift med Mejerist *Rasmus Rasmussen*, der dog forlod Mejerifaget for at prøve noget nyt, og det blev efterhaanden mange Haandteringer, der blev prøvet, uden at nogle af disse egentlig lykkedes for ham. Stine holdt sammen paa Hjemmet, og det var hendes Trøst og Glæde, at hendes 5 Børn alle var flinke og gode mod Hjemmet.

Børnene, der alle er gifte, er: Sigrid Mariane Rasmussen, Anna Louise Rasmussen, Ester Agnethe Rasmussen, Dagmar Margrethe Rasmussen og Jørgen Storm Rasmussen. Stine døde 29. Maj 1943, 75 Aar gammel, og blev begravet paa Vejstrup Kirkegaard.



7. Jørgen Jørgensen Storm

Jørgen Jørgensen Storm. Født den 20. Oktober 1870 paa Helnæs. Efter at være konfirmeret var han hos Christen Simonsen paa Helnæs og valgte derefter at lære Smedefaget. Efter sin Læretid var han nogle Aar Svend, hvorpaa han giftede sig med *Karoline Pedersen* fra Mesinge og etablerede sig som Smedemester i Korup. Efter at have virket her i nogle Aar, flyttede han Forretningen til Krogshøj, hvor der tillige var et mindre Landbrug, som hørte til Smedien. Her oparbejdede han en god Forretning og nød sine Kunders Tillid. Jørgen og Karoline levede et stille og fredeligt Familieliv. De havde et gæstfrit Hjem, hvor saavel Gamle som Unge følte sig hjemme; de var begge velagtet og afholdte af Egnens Beboere. Da Jørgen var fyldt de 70 Aar, overdrog han

Forretningen til den ældste Søn, Hans Jørgen Storm, der fører Forretningen videre.

Der er 5 Børn i Ægteskabet: Anna Petrea Storm, Hans Jørgen Storm, Sigrid Kirstine Storm, Lars Peter Storm og Maren Kirstine Storm.



8. Peter Jørgensen Storm

Peter Jørgensen Storm. Født den 13. November 1872 paa Helnæs. Da jeg var konfirmeret, kom jeg i min Moders Fødegaard hos Lars Jørgensen. Fra min tidlige Barndom havde jeg stor Lyst til at bruge Værktøj i Træ, og den Tanke var tidlig modnet hos mig, at jeg vilde lære Tømrer- og Snedkerfaget, saa jeg kunde komme i Skole i Byen, og i Fantasien saa jeg endog en Mulighed for at komme til at rejse i Udlandet. Efter Samraad med min Broder Lars blev det bestemt, at jeg skulde faa Soldatertiden overstaaet, og 18 Aar gammel blev jeg Soldat i Nyborg, hvorefter jeg kom i Lære i Aalsbo ved Aarup, hvor jeg havde en fortrinlig Læremester. Efter Læretiden søgte jeg til Odense tekniske Skoles Dagklasser, som blev en Oplevelse for mig, ikke blot Tegnefagene, men ogsaa Læsefagene. Det blev nogle gode Aar, hvor jeg, efter

at have aflagt Svendestykke i Odense, arbejdede om Sommeren i Odense, Aarhus m. m. Efter Skoletiden i Odense rejste jeg til København, det var i Foraaret 1896, og her arbejdede jeg som Svend til først paa Aaret 1900. Det var 3 gode Aar, hvor jeg havde Lejlighed til at lære af de dygtige københavnske Svende. Jeg bestemte mig nu til at begynde som Mester, men manglede Mod til at begynde i København og bestemte mig for Aarhus, den store jydsk By, der var i stærk Udvikling. Her fik jeg ret hurtigt oparbejdet en god og solid Forretning, og jeg kom til at holde af Byen og de Forhold, jeg kom til at arbejde under. Jeg blev der i 8 Aar. Da jeg havde overtaget Tømrerarbejdet ved Københavns nye Hovedbanegaard, og det viste sig nødvendigt, at jeg personligt ledede dette Arbejde, rejste jeg med Familie dertil. Nu skulde jeg igen begynde forfra med Forretningen, men jeg haabede paa, at hvis det store Arbejde, jeg havde paataget mig, vilde blive modtaget med Tilfredshed, vilde dette være til Gavn for mig, idet jeg vilde blive kendt som Haandværker. Jeg blev ikke skuffet i disse Betragtninger. Arbejdet blev modtaget med Anerkendelse fra det offentliges Side, og det var en stor Hjælp for mig. Jeg fik snart opbygget en god Forretning, der efterhaanden fik mange faste Kunder baade blandt Bygherrer og Arkitekter.

Den 18. Oktober 1901 blev jeg viet i Helnæs Kirke til *Nielsine Larsen Storm*, født den 21. Februar 1874 paa Helnæs, og vi har ved at holde fast ved vor Børnelærdom: »Vær flittig, nøjsom, sparsommelig og redelig overfor andre«, kun haft Glæde af mange gode Arbejdsaar.

Vi fik 2 Børn:

1. *Svend Aage Storm*, født den 8. Oktober 1902 i Aarhus. Efter en grundig Uddannelse i Tømrerfaget, saavel praktisk som

teoretisk, har han siden 1934 deltaget i Forretningen og nyder manges Tillid. Han blev den 19. November 1926 gift med *Kirsten Eisenhardt*. Børn: Else Storm, født 15. September 1927 i København, Anne Storm, født 25. April 1930 i København, Peter Storm, født 29. Juli 1932 i København.

2. *Ellen Gudrun Storm*, født den 12. Maj 1906 i Aarhus. Hun er vendt tilbage til at arbejde med Jorden, idet hun har en Gaard i Hundige i Kildebrønde Sogn. Hun blev 2. September 1932 gift med Landmand *Aage Christian Verner Andersen*. Børn: Finn Storm Verner Andersen, født den 8. April 1936 i Kildebrønde, Kell Storm Verner Andersen, født den 16. August 1938 i Kildebrønde, Jette Storm Verner Andersen, født den 10. April 1941 i Kildebrønde.



9. Rasmus Jørgensen Storm

Rasmus Jørgensen Storm. Født den 1. December 1875 paa Helnæs. Den yngste af den store Søskendeflok. Rasmus bestemte sig for at lære Skomagerfaget, da hans venstre Arm ikke var saa kraftig. Han arbejdede nogle Aar som Svend, men det blev ikke indenfor Haandværket, han kom til at yde sit bedste, det var Industrien, der havde Brug for en god og paalidelig Mand. I mange Aar stod han ved de tunge Maskiner, der maatte indstilles og betjenes til at yde det mest mulige. Det var et slidsomt Arbejde, der tog haardt paa hans Kræfter. Han blev viet den 6. April 1898 til *Gertrud Emilie Madsen* og købte Hus i Seden ved Odense Fjord, hvorfra han daglig tog til Fabriken i Odense. Der var 6 Børn i Ægteskabet: Anna Katrine Storm, Laurits Jørgen Storm, Gertrud

Emilie Storm, Olaf Max Storm, Aage Henry Storm, Christian
Valdemar Storm.

Rasmus døde den 10. September 1920 kun 45 Aar gammel og
blev begravet den 16. September 1920 paa Seden Kirkegaard.

MINE FORÆLDRE



Jørgen Larsen Storm

Jørgen Larsen Storm, født den 23. Februar 1829 paa Helnæs, døbt den 15. Marts 1829, viet den 18. Februar 1859 i Helnæs Kirke. Død den 12. Januar 1885 paa Helnæs.

Af en Levnedbeskrivelse, min Fader har skrevet, medens han var Soldat i Rendsborg, fremgaar det, at han kom i Skole den 1. Maj 1835 og blev konfirmeret i Helnæs Kirke den 23. April 1843 af Pastor Brown. Den 13. Oktober 1851 var han paa Session i Assens og blev udtaget til Garder til Hest. Han blev imidlertid oversat til 5. Bataillon, der laa i Rendsborg. Han blev

indkaldt til at møde den 30. Maj 1852 i København, hvor han i 10 Uger gennemgik Rekrutskolen og kom derefter til Rendsborg. Efter sin Tjenestetid kom han paa Underkorporalskolen, og det følgende Aar fik han Rekrutter til Uddannelse. Hans samlede Soldatertid kom saaledes til at strække sig over flere Aar. At disse Aar som Soldat har betydet meget for ham, fremgaar af hans ofte begejstrede Udtalelser herom, saavel fra København som fra Rendsborg. Jeg har to smukke Ting som Erindring om hans Hjemkomst, det ene et Sølvur, som var en Gave til min Moder; hendes Navn staar indgraveret i Kapslen, det var lidt mindre end et Herreur, men ganske tyndt, som et moderne Ur nu. Det andet var et Jagtgevær med hans Navn graveret paa Løbet. Det var en ganske let Dublet, Caliber 16, det er sandsynligt, at det er den første Dublet, der kom til Helnæs. Efter at han var kommet hjem fra Soldatertiden, blev det bestemt, at Fødegaarden — Lars Storm ved Kirken — skulde deles, saaledes at Karen Marie skulde have den gamle Gaard med Tofterne, ca. 25 Tdr. Land god Jord, medens Hans Jacob og Jørgen skulde dele Lindhovedjorderne, ca. 70 Tdr. Land. Skoven var 39.000 Kvadratalen; den skulde deles saaledes, at der til Hovedparcellen — den vestre Lindhovedgaard — skulde være 15.000 Kvadratalen og til de 2 andre hver 12.000 Kvadratalen. De til Gaarden hørende Enge skulde ligeledes deles i 3 Parter, dette gjaldt ogsaa Andelen i den store Fælleseng Maen. De 2 Lindhovedgaarde skulde have Ret til at skære hver 2 Læs Tørv i Rørmose. Der kom nu en Landmaaler og udstykkede Jordene og inddelte Markerne — 7 Stk. til hver Gaard — og afsatte Byggepladser, og nu kunde de 2 Brødre tage fat paa Byggearbejdet. Først naar dette var færdigt, kunde Skifteforretningen foretages og ved Lodtrækning bestemmes, hvem der

skulde have den vestre og hvem den østre Gaard. Der blev nu bygget 2 smukke, grundmurede, firlængede Gaarde. De blev bygget efter samme Tegning. Stuehuset mod Syd og Læplantning mod Vest. De 2 Brødre tog selv Del i Byggearbejdet og har sikkert udført en stor Del af Tømrer- og Snedkerarbejdet. Jeg husker, at Fader selv udførte Fornyelse og Reparationer af Gaardens Redskaber, og om Vinteren blev Høvlbænken flyttet ind i en opvarmet Stue, for at Fader kunde lave Skabe og Kommode til mine Søskende, der skulde bort fra Hjemmet. Da de to Gaarde var færdige, og der var kommet Dyr i Staldene — Heste, Køer og Faar — blev der afholdt Skifte, og det ses her, at der blev trukket Lod om Gaardene, og at den vestre Gaard, der beholdt Hovedparcellen, tilfaldt min Fader, og Hans Jacob fik den østre Gaard. De 2 Brødre skulde hver betale 2000 Rd. til Boet. Nu kunde der holdes Bryllup, og den 18. Februar 1859 blev de viet i Helnæs Kirke og flyttede nu ind i det nye Hjem. Fader var da 30 Aar og Moder 20 Aar. Her var nu meget at tage fat paa. Afstanden fra den gamle Gaard til Lindhovedjordene var ca. $\frac{1}{2}$ Mil, og naar man betænker, at der paa den Tid kun var en almindelig Markvej, der endda var en Del bakket — Thors Bakke har nok været slem — saa er det forstaaeligt, at det er gaaet ud over Behandlingen og Kultivering af disse Jorder, der tillige var meget stenede.

Som nævnt var der 7 Marker, hvoraf 4 gik ned til Stranden. Mod Vest laa Skansemarken, der helt nede ved Stranden havde en Skanse fra Svenskekrigen, og Stenkistemarken, der midt i Marken havde en smuk Stendysse, hvor maaske en af vore Stamfædre ligger begravet. I den næste Mark staar nu et Fyrtaarn, som dog først er bygget Aar 1900, og Syd for Gaarden laa den sidste Mark,

som grænsede til Stranden. Op mod Gaarden laa saa Trekanten, Ellemosemarken og Brogemarken, den sidste havde sit Navn fra, at der her fandtes saa mange Sten, at den syntes broget. Alle disse Marker blev nu indhegnet med høje Stengærder, der for en Del var beplantet med Tjørn, Hyld eller andet, der kunde taale den skarpe Vestenvind, naar den kom derude fra Bæltet. Mod Stranden var der dog Jorddiger. Ved Gaarden blev der anlagt Haver, en mod Syd, der nærmest var en Prydhave, og mod Nord en Urtehave og Frugthave, der skærmedes mod Vest af en lille Elle-skov. Fader udvidede ogsaa Bygningerne, idet han byggede en lille Baggaard, indrettet til Svinestier, Vognport, Brændselsrum, en forsænket Kølestue til Mælk og Madvarer, samt Huggehuset, hvor jeg som Dreng holdt meget af at være. Han overbyggede ogsaa Hestegangen — den Tids Kraftstation for Tærskværk og Hakkelsesmaskine. Om Efteraaret, naar de fede Aal passerer vore Farvande, blev der slaæet faste Rusetøjer ud fra Gaardens Kyster, og foruden at Familien selv blev forsynet med saltede og røgede Aal, kunde der endda blive en lille Biindtægt. Andejagten ved Kysterne har sikkert givet Fader mange Glæder. Jeg husker, at der om Vinteren hang lange Rækker af disse smukke Fugle paa Væggen i Baggaarden. Han havde stor Interesse for Jagten, og han regnedes for en god Jæger, og jeg erindrer mange Historier om hans Jagtbedrifter og om hans tro Jagthunde.

Fader var en stærkt nationalsindet Mand, et udpræget Ordensmenneske, en munter Mand i et godt Selskab. Overfor os Børn var han tilsyneladende streng, han forlangte Lydighed, men brugte ikke korporlig Revselse. Om Lørdagen skulde vi Børn feje Gaardene, skuffe og rive Haven, for Søndagen var Helligdag, og da skulde vi, saa mange der kunde undværes, i Kirke, og der



Lindhovedgaard.

skulde ikke arbejdes udover Dyrenes Pasning. Søndagen kende-
tegnedes ogsaa ved, at vi Børn skulde vaskes og have Søndags-
tøjet paa fra inderst til yderst, ikke at forstaa, at dette var sær-
ligt fint, men rent og velholdt var det. Ogsaa dette var med til
at fremkalde Højtidsstemning. Det var ikke gode Tider dengang,
men jeg hørte ingen Klage. Der blev gennemført en planmæssig
Økonomi. Kosten var helt af egen Avl, der var ikke Brug for
Bager eller Slagter, og dog var Kosten baade god og nærende.
Da Fader var et Halvthundrede Aar fik han Astma og Bronchitis.
Jeg har saaledes ikke kendt ham som den raske og kraftige Mand,
som han var og havde været. Hjertet kunde ikke taale den megen
Hoste, og en Dag kunde det ikke taale en stærk Medicin, som
skulde gøre ham rask. Han blev kun 59 Aar gammel.



Ane Christensen

Ane Christensen, født den 21. Januar 1839 paa Helnæs, døbt den 3. Februar 1839, viet den 18. Februar 1859 i Helnæs Kirke, død den 27. Maj 1931 paa Helnæs.

Hun var 20 Aar gammel, da hun blev gift og flyttede med Fader ud i sit nye Hjem. Hun blev Moder til 5 Dreng og 5 Piger, hvoraf 1 Pige døde som lille. Hun var en god Moder for os Børn og ikke mindre, da vi blev voksne. Var Fader en Ordensmand ude, saa forstod hun ogsaa at holde Orden indendørs. Renskurede Gulve med snehvidt Strøsand, blankpolerede Ruder bag blomstrende Potteplanter, Kakkellovnen skinnede, og de oliemalede Paneler og Vægge fortalte om Properhed. I det store Køkken, hvor Moder herskede, kunde vi Børn godt lide at være, for her foregik der noget, og det hændte ogsaa, at der faldt noget af til os, f. Eks.

naar et Par nybagte Hvedebrød kom ud af Komfurovnen, eller naar der bagtes Pandekager eller Æbleskiver. Søndag Morgen, naar vi havde spist Morgenmaden, kom vi Børn ud i Køkkenet og blev vasket over hele Kroppen og fik rent Linned paa, og naar man saa kom i Søndagstøjet, saa kunde man vel nok føle sig som en Prins. Hvor er det herligt at vokse op i et Hjem, hvor der hersker Harmoni, Orden, Flid, Sparsommelighed og kristelig Opdragelse. Som nævnt døde Fader tidligt — de var dog gift i 26 Aar —, medens Moder blev 93 Aar gammel. Hun blev boende paa Gaarden efter at min ældste Broder havde overtaget den, og en ny Kone rykkede ind og overtog Husets Pligter. Det blev saaledes over 40 Aar, at hun som Enke kom til at virke i sine smaa Stuer, men ogsaa herfra har hun ved sin sunde Fornuft, sit redelige Sindelag, sin stærke Trang til at være noget for andre og med sin urokkelige Tro paa Forsynet, kunnet øve en Gerning. En ny stor Børneflokk voksede op i Hjemmet, og det kunde vel ikke undgaas, at hun har haft en god Indflydelse paa disse. De skiftende Tjenestefolk kunde godt lide at liste ind til Bedstemor og faa gode og sunde Raad. Naboer og Familiens Venner havde altid Ærinde hos hende, men de, der høstede den største Glæde og Udbytte af hendes Selskab, var vel nok os Søkende, som var spredt vidt omkring, naar vi kom til det gamle Hjem, hvor vi stadig kunde føle os hjemme. For ved saadanne Lejligheder var der Fest. Moder var en god Fortæller, en god Iagttager, hun huskede, hvad hun saa og hørte og ejede ret stor Sans for Humor. Mor læste meget, og med Undtagelse af, at hendes Ben ikke var saa gode i flere af hendes sidste Aar, var hun rask og aandsfrisk til sin høje Alderdom. Medens hun levede, kom jeg som Regel paa Besøg 2 Gange om Aaret, og jeg crindrer ikke, at jeg har

forsømt at komme til hendes Fødselsdag, selv om denne faldt midt i Vinteren. Naar vi saa sad i hendes Stue, kunde hun pludselig sige: »Har du nu husket at sige Tak for, at du har det godt«, eller: »Du husker jo nok at være god mod dem, som trænger til Hjælp.« Jeg erindrer en af hendes sidste Fødselsdage. Der var som sædvanligt samlet mange Familiemedlemmer. Vi var nogle, der skulde til Odense, for at komme med de første Morgentog, Bilen holdt for Døren, og vi stod i Rejsetøjet og tog den sidste Afsked for den Gang. Moder stod midt i Forsamlingen, tydelig glad over Samværet, da hun sagde: »Skal vi saa lige synge et lille Vers«, og med sin lille, sprøde Stemme sang hun for: »Her staar vi nu i Flok og Rad«. Vi kørte ud i Vinternatten beriget med et smukt Minde.

MIN FADERS SLÆGT

Af Faders Søskende var der ialt 5 Dreng og 2 Piger, nemlig: Anders Larsen Storm, Peter Larsen Storm, Hans Jacob Larsen Storm, Jørgen Larsen Storm, Niels Larsen Storm, Karen Marie Larsen Storm og Ane Kirstine Larsen Storm.

Anders Larsen Storm blev gift med Gaardmand Niels Jørgensens Enke *Else Kristoffersen* og blev derved Ejer af dennes Gaard. Der var i hendes første Ægteskab 2 Børn, Karen Nielsen og Hans Kresten Nielsen; og i Ægteskabet med Anders Storm var der Datteren Else Marie Larsen Storm, der blev gift med Anders Hansen fra Hans Jørgens Gaard. Efter Anders Storms Død overtog Hans Kresten og Karen Gaarden, de forblev begge ugifte.

Peter Larsen Storm blev gift med Anders Thorsens Enke *Maren Jørgensdatter* og blev Ejer af det Boelsted, som senere Jørgen Hansen blev Ejer af. Peter døde kort efter, og der var ingen Børn i Ægteskabet.

Hans Jacob Larsen Storm blev gift med *Maren Larsen* fra Lars Petersens Gaard. Der var i dette Ægteskab 3 Børn: Lars Petersen Storm, Hanne Larsen Storm og Hans Peter Larsen Storm. Der var mellem Hans Jacob og Fader et eget broderligt Venskab, de var hjælpsomme overfor hinanden ved enhver Lejlighed, og der gik næppe mange Dage, hvor de 2 Brødre ikke mødtes i Hjem-

mene ved et Glas hjemmebrygget Øl. Hans Jacob var en stille, faamælt og retsindig Mand. Han havde deltaget i Krigen 1864. Af Børnene lærte Lars Petersen Storm som ung Mejerifaget og modtog Undervisning paa Dalum Landbrugsskole. Han blev den første Bestyrer af Helnæs Andelsmejeri, og faa Aar senere kom han til Tillidse Andelsmejeri, hvor han virkede i mange Aar som Bestyrer. Herfra rejste han til Stege og overtog Stege Mejeri, som han drev, indtil han i en sen Alder solgte det. Han fik flere Tilidshverv saavel af sin By som ved sit Fag. Hanne Larsen Storm blev gift med Jørgen Jørgensen. De har i Tidens Løb været Ejere af forskellige Landejendomme. Hans Peter Larsen Storm overtog Fødegaarden, som han udvidede ved at føje flere ny Jordarealer til.

Niels Larsen Storm døde ugift kun lidt over 20 Aar gammel.

Karen Marie Larsen Storm blev gift med *Erik Jørgensen* og forblev i den gamle Fødegaard. Der var 5 Børn i Ægteskabet: Ane Eriksen, Jørgen Eriksen, Marie Eriksen, Laura Eriksen og Nielsine Eriksen. Sidstnævnte blev gift og fik Gaarden. Karen Marie forblev i Gaarden til sin Død, hun blev 82 Aar gammel.

Ane Kirstine Larsen Storm var forlovet med *Peter Jørgensen*. Hun blev Moder til Datteren Johanne, der voksede op i Eriks Gaard. Kort efter Johannes Fødsel døde Kirstine.

I det efterfølgende henvises der til Ahnetavlen ved de i Parentes anførte Tal.

(4-5). Min Farfader, Gaardmand paa Helnæs, *Lars Andersen Storm*, blev 27 Aar gammel viet til *Johanne Pedersdatter*, der var 19 Aar. Vielsen foregik i Helnæs Kirke den 8. Januar 1819, og Forloverne var Gaardmændene Lars Nielsen den yngre og Peter Jacobsen. Den 24. Oktober 1822 faar han Fæstebrev paa

Gaarden efter sin Moder, Enke Anne Larsdatter. Til Gaarden var der 8 Tdr. Hartkorn. Af Fæstebrevet ses, at der skulde betales 600 Rigsd. i Indfæste og et aarligt Landgilde af 8 Tdr. Byg og 26 Rigsd., 5 Mark og 4 Skilling i Sølv, afholdes kongelige Skatter og offentlige Byrder, afholdes Konge- og Kirketiende, forrettes Hoveri og Ægter samt at han skulde vise sig lydige mod sin Husbond, hvem han har overdraget sin Rets og Tarvs Varetagelse. Af en Hoverikontrakt fra 1791 ses, at der da var 20 Gaarde paa Helnæs, heraf 18 paa 8 Tdr. Hartkorn og 2 paa 4 Tdr. Hartkorn. Disse 20 Gaardfæstere dannede »Helnæs Hoveribønderforening«, og de underskrev alle en Fælleskontrakt med Johan Chresten Ryberg paa Frederiksgave. Det paalægges Bønderne foruden deres egne Gaarde at drive de paa Agernæs værende 4 Marker, at pløje, harve, saa og høste Korn og Hø og køre dette til Gaarden (Flensstofte eller Frederiksgave). Hver 3die Gaardmand skulde køre 18 Læs Gødning fra Gaarden til Agernæs samt vedligeholde 970 Fv. Jorddige med Risgærde og 135 Fv. Vandgrøft, og en Gang aarligt køre en Tur fra Gaarden til Odense. Grev Wedel tilføjede: Indgaaet frivilligt og alle vel fornøjet.

(8-9). *Anders Hansen Storm* var gift 3 Gange. Den 25. Oktober 1786 blev hans første Hustru begravet, hun hed *Anna Lausdatter* og blev 36 Aar gammel. Den 19. November samme Aar trolovedes og den 6. December viedes Enkemanden *Anders Hansen Storm* til Pigen *Karen Larsdatter*. Den 13. Oktober 1788 blev *Karen Larsdatter* begravet, kun 24 Aar gammel, og den 14. December 1788 trolovedes han med Pigen *Anna Larsdatter*, og den 9. Januar 1789 blev Vielsen foretaget. Forlovere var unge *Lars Nielsen* og *Jørgen Christensen*. De 2 sidste Hustruer *Karen* og

Anna Larsdatter var Søstre og Døtre af Laurs Nielsen og Hustru, Anna Christensdatter. Ved Skifter efter denne sidste, der afholdtes den 13. Oktober 1767, nævnes 2 umyndige Døtre Karen og Anna samt Børnenes Morfader Christen Sørensen af Helnæs. Anders Hansen Storm døde den 25. December 1819, 72 Aar gammel, han var altsaa født 1747. Han var Fæstegaardmand under Frederiksgave, og hans Fæstebrev er dateret 6. September 1770. Det hedder heri, at han var barnefødt paa Helnæs, Søn af Hans Sørensen, der havde Gaarden før ham. Anna Larsdatter, Enke efter Anders Hansen Storm, døde den 14. September 1846, 82 Aar gammel, hos Sønnen Gaardmand Lars Andersen Storm, hun er altsaa født 1764.

(10-11). *Peter Jacobsen* er født 1763 i Sønderby, Søn af Gaardmand Jacob Nielsen og Hustru Johanne Erichsdatter. Den 6. Maj 1791 blev Peter Jacobsen viet i Helnæs Kirke til Enken *Karen Andersdatter* og fik 1795 Fæstebrev paa Anders Jørgensens Gaard paa Helnæs. I Johanne Erichsdatters første Ægteskab var der 4 Børn, hvoraf Peter Jacobsen er den næstældste. I Karen Andersdatters Ægteskab med Anders Jørgensen var der 4 Børn: Anders, Maren, Anne og Karen. Karen Andersdatter døde 1794. Derpaa giftede Peter Jacobsen sig med *Maren Jørgensdatter* fra Aa, og i dette Ægteskab er der følgende Børn: Karen, Johanne, Maren, Jacob og Jørgen. Johanne blev min Farmor. Maren Jørgensdatter døde 21. April 1810. Peter Jacobsen oplyste, at han vilde give sine Børn 900 Rigsdaler til Deling og Drengene hver 2 Dyrer eller 20 Rigsdaler, 1 Chatol, en Klædeskiste og et Hængeskab eller 24 Rigsd., og Pigerne hver en Seng med Klæder til 50 Rigsd., 1 Vogn til 30 Rigsd., 1 Ko til 20 Rigsd., 1 Dragkiste og 1 Klædeskiste til 18 Rigsd. samt et Strygejern til 2 Rigsd. og endelig et

Bryllup til 50 Rigsd. Om de nævnte Børn kan oplyses, at Karen blev gift med Smed Lars Petersen, Bolbro Mark, Johanne med Lars Andersen Storm og Maren Petersdatter med Gaardmand Hans Hansen Boe. Peter Jacobsen giftede sig 3die Gang med *Anna Thorsdatter* den 20. Juli 1810. I dette Ægteskab var der 2 Børn: Thor Petersen og Gorm Petersen.

(16-17). Gaardmand *Hans Sørensen* paa Helnæs fæstede afdøde Morten Jacobsens Gaard den 28. Januar 1739 og angives at være født i Nellemose i Haarby Sogn. Hans Hustru hed *Karen Andersdatter*. Ifølge Skifte efter Hans Sørensen den 20. September 1770, nævnes Enken Karen Andersdatter og følgende Børn: Anders Hansen Storm, Søren, Niels, Anine Hansdatter, gift med Husmand Søren Knudsen i Dærup, Kirsten Hansdatter gift med Niels Andersen i Ebberup og Maren Hansdatter, gift med Hans Clausen, Skrædder paa Helnæs. Sønnen af første Ægteskab, Anders Hansen Storm overtog Gaarden.

(18-19). *Lars Nielsen* fæstede afdøde Carsten Sørensens Gaard paa Helnæs den 20. November 1750, og det hedder i Fæstebrevet, at Lars Nielsen er født paa Helnæs, og at han ægtede Carsten Sørensens Enke *Anne Hansdatter*. Ifølge Skiftet efter hende 1753 nævnes følgende Børn, alle i Ægteskab med Carsten Sørensen: Hans, Jens, Maren og Karen. Enkemanden giftede sig 2. Gang med *Karen Olsdatter*, der døde 1761 og efterlod Børnene Ole og Anne. Det oplyses, at Gaardens Tilstand ikke var saadan, at der kunde blive noget at arve undtagen nogle Gangklæder og noget Sengetøj, som Enkemanden lovede at give Børnene. Enkemanden Lars Nielsen giftede sig 3die Gang med *Anna Christensdatter*, der døde 1767 og efterlod Børnene Karen og Anna. Det oplyses, at Børnene opholdt sig hos deres Morfader, Christen Sørensen paa

Helnæs. Faderen lovede at give sine Børn 1 Seng til 16 Rigsd., 1 Egekiste til 4 Rigsd., et Bryllup til 50 Rigsd., samt en Ko. Enkemanden giftede sig 4de Gang med *Johanne Christensdatter*, der døde 1783. I dette Ægteskab var der følgende Børn: Niels, Kresten og Maren Larsdatter. Børnenes Morbroder Jørgen Christensen paa Helnæs va mødt ved Sgiftet. Boets Formue var 344 Rigsdaler. Enkemanden giftede sig 5. Gang med *Karen Andersdatter*. Lars Nielsen døde 1805, og ved Skiftet efter ham nævnes følgende Børn: Niels Larsen, 33 Aar, Christen Larsen, 31 Aar, begge opholdt sig paa Gaarden, Anna Larsdatter, gift med Gaardmand Lars Nielsen den yngre paa Helnæs, og endnu en Datter Anna Larsdatter, gift med Gaardmand Anders Hansen Storm, og Maren Larsdatter, 27 Aar, ugift. Arven udgjorde 900 Rigsdaler. Det blev saaledes Datteren Anna i Lars Nielsens 3. Ægteskab med Anna Christensdatter, der blev gift med Anders Storm. Lars Nielsen blev 87 Aar.

(20-21). *Jacob Nielsen* i Sønderby var gift med Erik Nielsens Datter *Johanne Eriksdatter*. Jacob Nielsen fik den 1. Oktober 1752 Fæstebrev paa Erik Nielsens Gaard i Sønderby, og han nævnes her som Landsoldat fra Brahesborg Gods. I Skiftet efter Gaardmand Jacob Nielsen 1793 nævnes følgende Børn: Niels Jacobsen, 40 Aar, Husmand i Sønderby, Peter Jacobsen, 29 Aar, Gaardmand paa Helnæs, Erik Jacobsen, 31 Aar, tjener hjemme, Christen Jacobsen, 26 Aar, Soldat i København, Søren Jacobsen, 23 Aar, hjemme, Morten Jacobsen, 21 Aar, ligeledes hjemme, og Kirsten Jacobsdatter, gift med Degnen i Sønderby, Wederkinck. Det fremgaar saaledes, at Jacob Nielsens næstældste Søn, Peter Jacobsen bliver Fader til min Farmor Johanne Pedersdatter. Jacob Nielsen blev begravet den 23. Juni 1793 i Sønderby, 62 Aar gam-

mel. Johanne Erichsdatter døde 1809 i Sønderby, 80 Aar gammel, og blev begravet samme Sted.

(22-23). *Jørgen Erichsen* var Fæstehusmand i Aa, Sønderby Sogn. Han blev født 1720, blev gift med *Maren Hansdatter*, der blev født 1736. Ved Skiftet 1783 efter Jørgen Eriksen er der følgende Børn: Maren, 18 Aar, Karen, 13 Aar, og Kirsten, 7 Aar. Boets Formue var 419 Rigsd. Enken Maren Hansdatter giftede sig 2. Gang den 8. December 1783 med Hans Olsen. Hun døde den 16. November 1821, 85 Aar gammel. Jørgen Eriksens Fæstebrev er fra 6. Oktober 1741, og hans Fader Erik Jørgensen har haft Fæstet før ham. Ved Skiftet efter Jørgen Eriksen 1753 efterlod han Enken Maren Rasmusdatter og Børnene: Rasmus Eriksen paa Helnæs, Jørgen Eriksen, der fæstede Huset, Hans Eriksen, der tjente paa Helnæs, og Karen Eriksdatter, der var gift med Niels Andersen i Aa. Jørgen Eriksens Datter, Maren Jørgensdatter blev gift med Gaardmand Peter Jacobsen paa Helnæs i dennes 2. Ægteskab. Jørgen Eriksen døde 1783, og Maren Hansdatter døde 1821, 85 Aar gammel.

MIN MODERS SLÆGT

Moder havde to Søstre, Kirsten og Maren Christensen. *Kirsten Christensen* er født 1831 og blev gift med *Lars Andersen Boe*, født 1820 i den Gaard, hans Broder Rasmus Boe havde overtaget. Lars Andersen Boe var politisk interesseret, og det hedder, at han var den første Venstremand paa Helnæs. Der var 9 Børn i Ægteskabet, nemlig: Ane Larsen Boe, Anders Larsen Boe, Marie Larsen Boe, Kristen Larsen Boe, Trine Larsen Boe, Jørgen Larsen Boe, Maren Larsen Boe, Else Larsen Boe og Rasmus Larsen Boe. Ane fik Farbroderen Rasmus Boes Gaard og blev gift med Lars Bang. Trine blev gift med Hjulmanden Hans Hansen, Kristen giftede sig med Jacob Smeds Datter Dortha og blev selv Smed, Marie og Else blev ligeledes gift med Smede, Jørgen, Maren og Rasmus rejste til Amerika, og Anders overtog Fødehjemmet, som hans Enke, skønt over 80 Aar gammel, endnu driver. *Maren Christensen* blev gift med *Lars Jørgensen* og overtog Fødegården. Han ombyggede alle Gaardens Bygninger og drev Gaarden, til han i høj Alder trak sig tilbage. Der var 5 Børn i Ægteskabet: Kresten Jørgensen, Jørgen Jørgensen, Niels Jørgensen, Hans Jørgensen og Marie Jørgensen. Kresten lærte Forstvæsen og blev Skovfoged, Jørgen, Niels og Hans blev ved Landvæsenet og havde Gaarde, Marie giftede sig med en Landmand, der tillige var Han-

delsmand. Hans overtog Fødegaarden, som han solgte under forrige Verdenskrig, hvorefter den har skiftet Ejer flere Gange. Gaardens Navn blev Helnæsgaard. Mellem Moder og Moster Maren var der et søsterligt Venskab, der sikkert har været til fælles Glæde og Opbyggelse.

(6-7). Moders Forældre Gaardmand *Chresten Jørgensen*, født 1784, og *Marie Espensdatter*, født 1803. Chresten Jørgensen blev konfirmeret i Helnæs Kirke 1801 og viet den 13. November 1829 til Pigen Marie Espensdatter. Han var da 44½ Aar og hun 26 Aar. Forloverne var Gaardmand Jørgen Mortensen og Gaardmand Anders Larsen Boe. De er begge født paa Helnæs. Chresten Jørgensen døde 15. Marts 1859, 74 Aar, og Marie Espensdatter døde 4. Juli 1866, 63 Aar.

(12-13). Gaardmand *Jørgen Christensen* er født paa Helnæs 1747, og hans Hustru *Kirsten Nielsdatter* er født 1747. Jørgen Christensen fik 1776 Fæstebrev paa den Gaard paa Helnæs, som hans Stedfader, Hans Andersen Storm hidtil havde haft i Fæste, men som han formedelst Alderdom og Svaghed havde afstaaet. I Ægteskabet var der 1 Søn, Chresten Jørgensen, og der nævnes en Plejesøn, Niels Jørgensen. Jørgen Christensen døde 1828, og Kirsten Nielsdatter døde 1837, 90 Aar gammel.

(14-15). Gaardmand *Espen Jensen*, født paa Helnæs 1735, og Hustru *Maren Andersdatter*, født 1761. Espen Jensen fik den 8. Juni 1762 Fæstebrev paa den Gaard paa Helnæs, som hans Fader Jens Dideriksen nogle Aar før var fradød. Han havde tidligere været gift med *Anne Nielsdatter*, der døde den 4. November 1795, 51 Aar gammel. Ifølge Skiftet efter Anne Nielsdatter var der følgende Børn med Enkemanden: Jens Espensen, 20 Aar, Niels Espensen, 18 Aar, Rasmus Espensen, 15 Aar, Maren Espensdatter,

gift med Selvejerhusmand Simon Larsen i Vissenbjerg, Karen Espensdatter, 25 Aar, og Anna Espensdatter, 22 Aar, begge ugifte. Espen Jensen døde 1806, og i Skiftet efter ham nævnes følgende Børn i første Ægteskab med Anna Nielsdatter: Maren Espensdatter, 37 Aar, gift med Simon Larsen, Voldtofte, Karen Espensdatter, 36 Aar, ugift, Anne Espensdatter, 33 Aar, ugift, begge hjemme, Niels Espensen, 32 Aar, bosiddende i Holsten, og Rasmus Espensen, 29 Aar, Soldat i Holsten. I 2. Ægteskab med Maren Andersdatter nævnes Børnene: Anna Espensdatter, 8 Aar, Else Espensdatter, 6 Aar, og Marie Espensdatter, 3 Aar. Marie var Tvillingebarn, Tvillingesøsteren døde ved Fødselen, og det er saaledes Marie, der senere blev gift med Christen Jørgensen. Maren Andersdatter døde 1844, 83 Aar gammel. Espen Jensen var Sognefoged.

(24-25). Gaardmand *Christen Andersen*, født paa Helnæs 1695, og Hustru *Maren Jørgensdatter*, født paa Helnæs 1726. Christen Andersen tæstede Jørgen Andersens Gaard paa Helnæs den 15. Juni 1716. Han blev gift første Gang med *Johanne Hansdatter*, der døde 1736 og efterlod følgende Børn: *Anders*, 17 Aar, *Hans*, 6 Aar, *Anna*, 14 Aar, *Karen*, 9 Aar, og *Johanne*, 3 Aar. Børnenes Farbroder Peter Jensen (maa være en Halvbroder) samt Morbroderen Ole Hansen blev Værger. Enkemanden giftede sig 2. Gang med *Anna Jensdatter*, der døde 1740 og efterlod 2 Børn, nemlig: *Johanne*, 3 Aar, og *Mette*, 1 Aar. Derefter giftede Christen Andersen sig 3. Gang med *Maren Jørgensdatter*. Christen Andersen døde 1777 og efterlod sig følgende Børn af 1. Ægteskab: *Anders Christensen*, 29 Aar, *Karen Christensdatter*, 19 Aar, og *Johanne Christensdatter*, 19 Aar; af 2. Ægteskab: *Johanne Christensdatter*, 9 Aar, og *Mette Christensdatter*, 7 Aar, og af

3. Ægteskab med Maren Jørgensdatter en Søn, Jørgen Christensen, 1½ Aar. Maren Jørgensdatter var en Datter af Gaardmand Jørgen Mortensen og Hustru Gertrud Hansdatter. Hun giftede sig nu med Hans Andersen Storm, der fæstede Gaarden den 18. August 1747. I dette Ægteskab var der 5 Børn, og da Hans Andersen Storm døde, fik Maren Jørgensdatters Søn, Christen Jørgensen, Gaarden. Hans Andersen Storm døde 1778, og hans Børn hed Christen, Anders, Anne, Karen og Gertrud.

(26-27). *Kirsten Nielsdatters* Forældre er det ikke lykkedes at finde. Kirkebøgerne paa Helnæs gaar ikke saa langt tilbage, saa jeg af den Vej kan faa Oplysninger, og man har forsøgt at gennemgaa alle Skifterne paa Helnæs og i de 24 nærmest liggende Sogne, uden at det er lykkedes at finde en Niels, der havde Datter Kirsten, der blev født 1747.

(28-29). Gaardmand *Jens Dideriksen* og Hustru *Maren Espensdatter*. Jens Dideriksen, født paa Helnæs, fik Fæstebrev paa sin Gaard den 28. September 1730. Den foregaaende Fæster hed Laurs Laursen, der 1725 havde faaet den efter sin Fader, Laurs Laursen, hvis Datter Anna Laursdatter blev gift med Jens Dideriksen, men døde 1734, hvorefter Jens Dideriksen altsaa blev gift med Maren Espensdatter, der var en Datter af Espen Espensen i Brydegaard. Ifølge Dreslette Kirkebog blev Jens Dideriksen af Helnæs og Maren Espensdatter af Brydegaard trolovede den 25. Juni 1734 og viede den 1. August samme Aar. Ifølge Skiftet efter Jens Dideriksen 1758 nævnes Enken Maren Espensdatter og følgende Børn: Espen Jensen, 23 Aar, Diderich Jensen, 14 Aar, Jørgen Jensen, 8 Aar, Rasmus Jensen, 42 Aar, Anna Jensdatter, 21 Aar, Karen Jensdatter, 20 Aar, Maren Jensdatter, 19 Aar, Mette Jensdatter, 17 Aar, Else Jensdatter, 16 Aar, og Birthe Jensdatter,

11 Aar. Børnenes Farbrødre Gaardmand Anders Dideriksen paa Helnæs og Gaardmand Lars Dideriksen i Sønderby samt Morbroderen Simon Espensen af Helnæs blev Værge for Børnene. 1766 blev der oprettet Afstaaelses- og Aftægtskontrakt mellem Maren Espensdatter og Sønnen Espen Jensen. Den 16. Juli 1741 holdtes Skifte efter afdøde Laurs Andersens Enke, Maren Jensdatter paa Helnæs. Hendes Børn af et tidligere Ægteskab var Laurs Dideriksen af Sønderby, Anders Dideriksen, Jens Dideriksen samt den afdøde Datter Anna Laursdatter, der havde været gift med Simon Espensen, og en afdød Søn, Jørgen Dideriksen. Efter disse to sidste var der Børn. Simon Espensen overtog Gaarden. Jens Dideriksen døde 1758, og Maren Espensdatter døde 1789, 75 Aar gammel.

(30-31). Der er en Mulighed for, at Gaardmand *Anders Dideriksen* paa Helnæs, der døde 1776, kan være Fader til Maren Andersdatter. Iøvrigt har man, ligesom nævnt under Kirsten Nielsdatters Forældre, søgt i Skifterne i samtlige Sogne paa Vestfyn uden at konstatere noget nærmere.

DE ÆLDSTE SLÆGTLED

Foruden de Personer, der er opført paa Ahnetavlen, har det været muligt at følge enkelte af disse et eller to Led længere tilbage, medens det for de flestes Vedkommende ikke lod sig gøre, da de Kilder, jeg havde til Raadighed, ikke rakte saa vidt. Saaledes kan nævnes, at Helnæs Kirkebog først er bevaret fra 1776, og at 1776 til 1783 endda er Afskrift og 1784 mangler. Sønderby Kirkebog begynder 1767. Disse Kirkebøger er ikke altid ført saa omhyggeligt, som det var Forudsætningen. For Eksempel kan nævnes, at der mangler Oplysninger om min Moders Bedstemoder, *Kirsten Nielsdatters* Forældre, og da hun dør som 90-aarig Aftægtskone, bliver der ikke afholdt Skifteforretning efter hende, saa man har hverken Kirkebøger eller Skifteprotokoller at hente Oplysninger fra. Folketællingslister er en udmærket Oplysningskilde, men disse begynder først 1787. I dette Tilfælde skal man nu søge at finde en »Niels«, som har en Datter, der hedder »Kirsten«, som er født 1747, og saa iøvrigt konstatere, at hun er gift med Jørgen Christensen. Paa samme Maade er det med Moders anden Bedstemoder, Maren Andersdatter. Af det, der kan nævnes udover det allerede anførte om de paa Ahnetavlen opførte, kan nævnes:

Nr. 16. *Hans Sørensen* kan ses at stamme fra Nellemose, uden at jeg i Haarby Sogns Bøger har fundet hans Forældre.

Nr. 18. *Lars Nielsen*. Det oplyses, at han er født paa Helnæs, men heller ikke her er det lykkedes at finde hans Herkomst.

Nr. 19. *Anna Christensdatter* er født paa Helnæs som Datter af Husmand Christen Sørensen.

Nr. 21. *Johanne Eriksdatter* er født i Sønderby som Datter af Gaardmand Erik Nielsen.

Nr. 22. *Jørgen Eriksen* er født i Aae i Sønderbye Sogn som Søn af Husmand Erik Jørgensen og Hustru Maren Rasmusdatter.

Nr. 25. *Maren Jørgensdatter* er født paa Helnæs som Datter af Gaardmand Jørgen Mortensen og Hustru Gertrud Hansdatter.

Nr. 28. *Jens Dideriksen*, født paa Helnæs. Søn af Gaardmand Diderik Jensen og Hustru Maren Jensdatter.

Nr. 29. *Maren Espensdatter*, født i Brydegaard, Dreslette Sogn og Datter af Gaardmand Espen Espensen og Hustru Karen Rasmusdatter.

BEBOERNE PAA HELNÆS

i Aarene 1688, 1787, 1806, 1834.

Da næsten hele min Slægt er født paa Helnæs, og da disse har beboet forskellige Gaarde her, har jeg ment, at det var af Interesse at give nogle Oplysninger om Beboerne paa den lille Halvø paa forskellige Tider.

Paa Matrikelkontoret i København har jeg faaet en Copi af et Kort fra 1806. Kortet, der var indbundet i Helnæs Sogneprotokol, viser de forskellige Gaardes og Huses Beliggenhed og disses Tilliggender af Jord, Skov og Enge. Kortet betegnes som et »formindsket Kort«, hvad der kan tyde paa, at det er et Kort, der er tegnet efter et tidligere Kort i andet Maal. Den nævnte Sogneprotokol og forskellige Folketællingslister oplyser om Navnene paa Beboerne paa de forskellige Aarstider.

I Tilslutning hertil vil jeg i det følgende opføre Beboerne paa Helnæs i Aarene 1834 - 1806 - 1787 - 1688 samt vedføje det nævnte Matrikelkort.

Folketællingen 1834

1. Hans Hansen Boe og Maren Petersdatter.
Karen, Jørgen og Maren.
2. Simon Hansen.
Hans, Mads, Peter, Ane, Maren og Kirsten.

3. Lars Larsen og Ane Larsdatter.
Margrethe.
4. Rasmus Hansen og Gertrud Hansdatter.
Jørgen, Rasmus, Johan.
5. Hans Jensen og Else Larsdatter.
Gregers, Mette.
6. Anders Didriksen og Karen Hansdatter.
Hans, Lars, Karen, Mette og Anders.
7. Niels Larsen Høeg og Ane Larsdatter.
Søren, Ane, Kirsten og Karen.
8. Jørgen Nielsen og Karen Hansdatter.
Maren, Niels, Hans, Anne.
9. Mads Hansen og Karen Larsdatter.
Lars, Niels, Mads, Sonne, Maren og Anders.
10. Anders Dideriksen og Mette Hansdatter.
Didrik, Mette, Mads.
11. Rasmus Andersen og Johanne Jørgensdatter.
Kirsten og Jørgen.
12. Jørgen Larsen og Birthe Hansdatter.
Maren, Lars, Anders.
13. Maren Madsdatter.
Maren, Anders, Mads, Lars, Jørgen, Rasmus.
14. Niels Larsen Hansen og Hanne Didriksdatter.
Hans, Didrik, Anders, Espen, Else, Kirsten, Karen.
15. Rasmus Eriksen og Karen Petersdatter.
Peter, Christen, Karen, Hans, hans Stedbørn.
16. Skrædder Hans Jensen og Karen Sørensdaughter.
Dorthea, Anne, Maren, Karen, Anders, Birthe.
17. Rasmus Jensen — Fattiggaarden.
Peter, Jacob, Birthe, Marie.
18. Smed Jens Petersen og Dorthea Andersdatter.
19. Lars Andersen Storm og Johanne Petersdatter.
Anders, Peter, Hans, Jacob, Jørgen, Niels.
20. Peter Christensen.
21. Anders Larsen Boe og Ane Eriksdatter.
Lars, Erik, Anders, Rasmus, Ane, Karen og Maren.
22. Niels Larsen Ellebæk og Maren Hansdatter.
Kirsten, Ane, Lars, Hans og Maren.

23. Jens Hansen og Johanne Madsdatter.
Mette, Hans, Mads, Rasmus, Lars, Kirsten, Niels, Marie.
24. Espen Jensen, hans Moder Maren Andersdatter, hans 5 Brødre, 3 Søstre.
25. Rasmus Rasmussen Storm og Ane Petersdatter.
Rasmus, Johanne, Hans.
26. Jørgen Mortensen og Ane Hansdatter.
Morten, Hans, Espen, Else, Karen.
27. Niels Larsen Storm og Johanne Jørgensdatter.
Anne, Ane, Marie, Karen, Stedbørn.
28. Lars Petersen og Mette Larsdatter.
Rasmusdatter.
29. Hjulmand Hans Christensen og Kirsten Hansdatter.
30. Anders Thorsen og Maren Jørgensdatter.
Ane Andersdatter, Aftægt.
31. Simon Larsen og Ane Petersdatter.
Lars, Kirsten, Peter, Hans.
32. Lars Larsen, Enkemand. Ane Petersdatter, Enke.
33. Christen Jørgensen og Marie Espensdatter.
Kirsten Nielsdatter, Aftægt.
34. Bødker Niels Petersen og Mette Madsdatter.
Plejbørn : Ane, Kirsten ; Stedbørn : Maren, Ane.
35. Karen Jørgensdatter.
36. Snedker Henrik Larsen og Ane Jørgensdatter.
Jørgen, Karen, Niels, Kresten Henriksen.
37. Jørgen Eriksen og Anne Hansdatter.
Erik, Hans.
38. Simon Petersen. Aftægtsmand Peter Simonsen.
39. Niels Larsen og Ane Larsdatter.
2 Plejbørn : Lars Petersen og Karen Larsdatter.
40. Jørgen Hansen og Dorthea Nielsdatter.
Hans, Ane, Niels, Peter, Lars.
41. Niels Larsen Halvgaard og Marie Hansdatter.
Mette, Niels, Hans, Lars, Anders, Rasmus, Birthe.
42. Peter Jacobsen og Ane Thorsdatter.
Thor og Gorm.
Præsten : Hans Jacob Potter.
Læreren : Jens Børge Jacobsen.

Afskrift af Sogneprotokol af 1806

G A A R D M Æ N D

Matr. Nr.		Matr. Nr.		
1.	Hans Nielsen	35	12. Hans Andersen Thorsens	
2.	Simon Hansen	34	Enke	24
3.	Lars Hansen Storm	33	13. Jens Espensen	31
4.	Jørgen Nielsen	17	14. Jørgen Mortensen	25
5.	Mads Hansen	18	15. Hans Madsen	26
6.	Anders Dideriksen	19	16. Jørgen Christensen	27
7.	Niels Larsen Hansen	20	17. Erik Rasmussen	30
8.	Rasmus Eriksen	21	18. Peter Simonsen	29
9.	Lars Boes Enke	32	19. Lars Niensens Enke	28
10.	Anders Hansen Storm	22	20. Lars Andersen	37
11.	Niels Larsen	23	21. Peter Jacobsen	36

Nr. 1-19 er Gaarde paa 80-90 Tdr. Land, Nr. 20-21 er Gaarde paa 45 Tdr. Land foruden Skov, Enge og Fællesgræsning.
Sognepræsten var Høyer, Skolelæreren var (Winther) Nissen.

H U S M Æ N D

Matr. Nr.		Matr. Nr.		
	Hans Andersen	3	Hans Hansen	8
	Anders Dideriksen	5	Thor Christensens Enke	9
	Rasmus Hansen Storm	38	Ole Hansen	10
	Jens Petersen, Smed	39	Hendrik Larsen	11
	Jørgen Hansen	40	Jørgen Nielsen	12
	Mikkel Hansen	41	Claus Petersen	13
	Christen Hansens Enke	42	Lars Larsen	14
	Lars Hansen, Smed	46	Lars Hansens Enke	15
	Niels Larsen	6	Enevold Hansen	16
	Hans Jørgensen	7		

Til de fleste Huse hørte cirka 10 Tdr. Land. En Del af de jordløse Huse var Selvejendom.

Folketællingen 1787

1. Niels Hansen og Anne Andersdatter.
Anders, Hans, Niels.
2. Hans Simonsen og Karen Nielsdatter.
Simon, Niels, Kirsten, Anna Sofia.
3. Lars Hansen og Karen Nielsdatter.
Niels, Lars, Birthe, Maren.
4. Hans Madsen og Karen Petersdatter.
Karen, Maren.
5. Hans Petersen og Susanne Madsdatter.
Maren, Mette.
6. Diderik Jensen og Else Andersdatter.
Jens, Anders, Anne, Maren, Else.
7. Hans Larsen og Kirsten Henriksdatter.
Henrik, Niels, Lars.
8. Hans Andersen og Maren Andersdatter.
Anders, Hans, Anne.
9. Anders Hansen og Karen Larsdatter.
Lars, Karen, Johanne, Birthe.
10. Lars Andersen og Maren Andersdatter.
Rasmus, Niels.
11. Lars Nielsen og Anne Larsdatter.
Anna, Else, Karen.
12. Hans Andersen og Mette Jensdatter.
Anders, Christen, Jens, Hans, Birthe.
13. Espen Jensen og Anna Nielsdatter.
Jens, Niels, Rasmus, Maren, Karen.
14. Martin Jørgensen og Maren Jensdatter.
Jørgen, Anna.
15. Mads Rasmussen og Mette Christensdatter.
Hans, Rasmus, Mette, Johanne.
16. Jørgen Christensen og Kirsten Nielsdatter.
Christen.
17. Erik Rasmussen og Karen Larsdatter.
Rasmus Nielsen, hans Fader.
18. Simon Petersen og Karen Simonsdatter.
Lars, Peter, Karen.

19. Lars Nielsen og Karen Andersdatter.
Anna, Niels, Christen, Maren.
20. Lars Andersen og Birthe Nielsdatter.
Anna, Karen, Anders.
21. Anders Jørgensen og Karen Andersdatter.
Anders, Maren, Anna, Karen.
22. Søren Andersen og Anna Rasmusdatter.
Anna.
23. Didrik Andersen og Karen Nielsdatter.
Anna, Dorthe.
24. Gregers Madsen og Mette Nielsdatter.
Mette, Karen Christen.
25. Peter Christensen og Karen Simonsdatter.
Christen.
26. Anders Schub og Anna Mikkelsdatter.
Hans, Kristen.
27. Jørgen Hansen og Maren Andersdatter.
Hans, Mikkel.
28. Peter Hansen og Birthe Andersdatter.
Maren, Karen, Else, Hans, Jens.
29. Rasmus Jørgensen og Gertrud Mortensen.
Jørgen, Morten, Anna.
30. Mikkel Hansen og Margrethe Jørgensdatter.
Anna.
31. Lars Hansen og Anna Simonsdatter.
Maren, Simon.
32. Thor Christensen og Anna Andersdatter.
Anna, Karen, Birthe.
33. Lars Andersen og Maren Larsdatter.
Lars.
34. Mads Hansen og Karen Rasmusdatter.
Hans, Else.
35. Peter Hansen og Kirsten Larsdatter.
Kirsten, Claus.
36. Jørgen Ipsen og Karen Petersdatter.
Maren, Anna, Karen, Kirsten.
37. Hans Christensen og Johanne Hansdatter.
38. Christen Hansen og Karen Offersdatter.

39. Rasmus Hansen og Maren Rasmusdatter.
Præsten : Wederkinck.
Læreren : Jacob Filstrup.

Afskrift af Matrikkelen af 1688

G A A R D M Æ N D

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| Nr 1. Jorgen Hansen | 11. Peter Petersen Storm |
| 2. Laurs Hansen | 12. Hans Nielsen |
| 3. Diderik Jørgensen | 13. Søren Petersen |
| 4. Christen Andersen | 14. Anders Hansen |
| 5. Hans Nielsen | 15. Olluf Landkren |
| 6. Niels Hansen | 16. Mads Gregersen |
| 7. Hans Hansen Tyll | 17. Anders Laursen |
| 8. Christen Jensen | 18. Niels Petersen |
| 9. Niels Hansen | 19. Christen Hansen |
| 10. Oluf Nielsen | 20. Jørgen Rasmussen |

Fra Nr. 1 til Nr. 18 er lige store Gaarde med cirka 9 Tdr. Hartkorn.
Nr. 19 og 20 har cirka $4\frac{1}{2}$ Td. Hartkorn.

H U S M Æ N D

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. 1. Christen Petersen | 10. Laurits Petersen |
| 2. Jørgen Andersen | 11. Rasmus Laursen |
| 3. Laurs Hansen | 12. Elias Jacobsen |
| 4. Birl Ipsen | 13. Christen Hansen |
| 5. Carsten Petersen | 14. Laurs Andersen |
| 6. Hans Petersen | 15. Laurs Petersen |
| 7. Adolf Hansen | 16. Rasmus Jørgensen |
| 8. Peter Rasmussen | 17. Hans Petersen, Skrædder |
| 9. Mads Poulsen | |

Til hvert Hus horer fra 2 til 4 Skæpper Hartkorn.

AHNETAVLE

-

16. Gaardmand Hans Sørensen f. i Nellemose - d. paa Helnæs 1770	17. Karen Andersdatter	18. Gaardmand Lars Nielsen f. paa Helnæs c. 1718 - d. 1805	19. Anna Christensdatter f. paa Helnæs	20. Gaardmand i Sønderby Jacob Nielsen f. 1731 - d. 1793	21. Johanne Eriksdatter f. i Sønderby 1729 - d. 1809	22. Husmand i Aa Jørgen Eriksen f. 1720 - d. 1783	23. Maren Hansdatter f. i Sønderby 1736 - d. 1821	24. Gaardmand Christen Andersen f. 1695 - d. 1777	25. Maren Jørgensdatter f. 1726 - d. 1778	26.	27.	28. Gaardmand Jens Dideriksen f. paa Helnæs - d. 1758	29. Maren Espensdatter f. i Brydegaard 1714 - d. 1789	30. Anders Dideriksen d. 1776. Gaardmand paa Helnæs.	31.
8. Gaardmand Anders Hansen Storm f. 1747 - d. 1819	9. Anna Larsdatter f. 1764 - d. 1846	10. Gaardmand Peter Jacobsen f. 1763 - d. 1834	11. Maren Jørgensdatter f. 1764 - d. 1810	12. Gaardmand Jørgen Christensen f. 1747 - d. 1828	13. Kirsten Nielsdatter f. 1747 - d. 1837	14. Gaardmand Sognefoged Espen Jensen f. 1735 - d. 1806	15. Maren Andersdatter f. 1761 - d. 1844								
4. Gaardejer Lars Andersen Storm f. 13. Apr. 1792 - d. 3. Novbr. 1885	5. Johanne Petersdatter f. 16. Febr. 1800 - d. 20. Aug. 1854	6. Gaardejer Christen Jørgensen f. 1784 - d. 15. Marts 1859	7. Marie Espensdatter f. 1803 - d. 4. Juli 1866												
2. Gaardejer Jørgen Larsen Storm f. 23. Febr. 1829 - d. 12. Jan. 1885	3. Ane Christensen f. 21. Febr. 1839 - d. 27. Maj 1931														
Peter Jørgensen Storm f. 13. Novbr 1872															

INDHOLDSFORTEGNELSE

Forord	5
Mine Søkende	7
Mine Forældre	25
Min Faders Slægt	33
Min Moders Slægt	40
De ældste Slægtled	45
Beboerne paa Helnæs 1834	47
Beboerne paa Helnæs 1806	50
Beboerne paa Helnæs 1787	51
Beboerne paa Helnæs 1688	53
Ahnetavle	55
Matrikuls kort	Planche

Bogen er trykt i 150 Eksemplarer
i Nordlundes Bogtrykkeri, København.

Förmindret Kort
 over
 Helnas
 Sogn



En decimal Tomme udgjör 1000 Alla

Förmindret af Johansen



NORDLUNDE
KØBENHAVN