



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Historiske Efterretninger

om

de danske Moltker.

Samlede og udgivne

af

Ritmester H. H. Langhorn.

Med 5 genealogiske og 1 heraldisk Tavle.

Kjøbenhavn.

I Commission hos Universitetsboghandler Andr. Fred. Høst.



Grev Moltke Brezenvad.
1750.



Grev Moltke Hvitsfeldt.
1843.



Moltke.



Grev Vener Moltke.
1831.



Baron Moltke Rosenkrands.
1827.

Repræsentanterne for de danske Moltker:

Besidderen af Grevskabet Bregentved,

Lehnsgreve F. G. J. Moltke,

Kammerherre og Commandeur af Dannebrog,

etc. etc.,

og

Besidderen af Stamhuset Moltkenborg,

Greve A. G. Moltke-Hvitfeldt,

Geheimeconferentsraad og Storkors af Dannebrog,

etc. etc.,

tilegnes dette lille Skrift

ærbødigst

af

Forfatteren.

Forord.

Det var egentlig først min Hensigt blot at completere de *Hofmanske* Stamtavler over den Moltkeske Familie, hvis mangfoldige Forgreninger gjorde det vanskeligt at udfinde det indbyrdes Slægtskab imellem de nulevende Medlemmer af samme. Under dette Arbejde faldt det mig imidlertid ind, at det for danske Læsere maaskee vilde have meest Interesse at kjende de danske Linier af denne Slægt, der jo dog nærmest maa betragtes som en dansk Slægt, da den i saa mange Aarhundreder for en stor Deel har været bosat her i Riget og lige til den allernyeste Tid har indtaget en saa stor og betydningsfuld Plads i den danske Historie. I det jeg derfor besluttede mig til at indskrænke mig til de danske Moltker, troede jeg at burde behandle dette Emne noget udførligere, og har jeg derfor ikke alene omarbejdet de ældre historiske Efterretninger, man har om disse, men ogsaa samlet alle de Bidrag til Familiens nyere og nyeste Historie, som jeg har kunnet finde.

VI

Resultatet, som nu foreligger, er en Mængde, rigtignok meget korte, Biographier over danske Moltker*), og haaber jeg ved Hjælp af disse at skulle kuldaste den ikke sjældent forekommende Mening, at Moltkerne ere en tydsk Slægt, hvilken er saa meget urigtigere, som ikke engang Familiens Oprindelse er tydsk, men vendisk eller slavisk. At nogle Moltker igjen ere vendte tilbage til deres vendiske Besiddelser, efter at have været i de danske Kongers Tjeneste, ja at deres Descendenter undertiden ere forblevne derude i flere Generationer, kan jo ikke betage Familien Characteren af en dansk Slægt. Man kan ligesaa godt sige, at den er udvandret fra Danmark, som at den er indvandret til Danmark; thi siden det 13de Aarhundrede, da Moltkerne førstegang kom herind, er der

*) Skjøndt jeg ellers smigrer mig med Haabet om at have omtalt alle danske Moltker, der have den ringeste Interesse, og at have anbragt dem paa deres rette Plads i Tabellerne, maa jeg dog bekjende, at jeg har truffet paa en Sophie Amalie Moltke, gift før 1740 med en Ritmester Tønne Hvitfeldt, hvis Plads jeg ikke med Sikkerhed har kunnet bestemme. Jeg maa indtil videre antage, at hun var en Datter af den ved Landgangen paa Rygen faldne Oberst Christopher Henrik Moltke, altsaa Sødskendebarn til den 1ste Greve til Bregentved. Hun findes hverken paa de Moltkeske eller den Hvitfeldtske Stamtavle hos *Hofman*, der lader Tønne Hvitfeldt døde som Ritmester 1755, skjøndt han forinden blev Major, og vel tillægger Oberst Christopher Henrik Moltke 2 Hustruer, men ingen Børn.

ikke forløbet noget Aarhundrede, uden at jo flere af denne Familie have været i de danske Kongers Tjeneste, eller ejet Jordegods her i Riget, og alle nulevende Moltker, selv de Linier, som blomstre i tydske Lande, nedstamme fra Krigere, der have tjent under den danske Fane paa Kong Christian den Fjerdes Tid.

De trykte Kilder jeg har benyttet ere, foruden 133 Aar-gange af den danske Hof- og Stats-Kalender, fornemmelig: *Hofmans* historiske Efterretninger om velfortjente danske Adelsmænd, *Pontoppidans* danske Atlas, *Traps* statistisk-topografiske Beskrivelse af Kongeriget Danmark, *Beckers* Beskrivelse af danske Herregaarde, *Lexicon* over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmerne, *Magazin* for den danske Adels-historie, *Lengnicks* Stamtavler, *Erslews* Forfatterlexicon, *Registraturerne* over utrykte Documenter i Geheimearchivet, *Moes* Tidsskrift for den norske Personallhistorie, *Konigsfeldts* nordiske Rigers Kongestammer, *Hübners* genealogiske Tabeller, *Anreps* svenske Adels Ættetavler, *Mecklenburgische* Urkunden-Sammlung, *Vehses* Geschichte der deutschen Höfe og flere Aargange af *Taschenbuch* der deutschen gräflichen Häuser. Et for kort Tid siden udkommet, ellers fortjenstfuldt, genealogisk Skrift: Den højere danske Adel, har jeg derimod ikke benyttet,

VIII

da det ikke, hvad den Moltkeske Familie angaaer, indeholder noget mig tidligere Ubekjendt og i ikke saa faa Tilfælde kunde have vildledet mig.

Af utrykte Kilder har jeg, foruden Meddelelser fra enkelte af *Familiens* Medlemmer, benyttet *Klevenfeldts* genealogiske Samlinger i Geheimearchivet og *Lengnicks* Uddrag af Kirkebøger sammesteds.

Kjøbenhavn i Juni 1866.

H. H. Langhorn.

De danske Moltker.

En af de endnu florerende Familier, hvis Navne først forekomme i den danske Historie, er Slægten Moltke. Den er vel ikke oprindelig dansk, men af vendisk Herkomst; ligesom Familierne Maltzan, Ørtzen, Hahn, Bülow, Levetzow, Lützow, Blücher og flere, en af de gamle Dynast-Slægter, af hvis Midte ogsaa de vendiske og meklenborgske Fyrster ere fremgaaede.

Dens Navn skal være den vendiske Benævnelse paa Urflugten, og de tre sorte Fugle, den fører i sit gyldne Vaabenskjold, antages i Almindelighed at være af denne Art, som paa Tydsk kaldes Birkhahn, under hvilket Navn en meklenborgsk Adelslægt, der ansees for en Green af Familien Moltke, allerede optræder imod Slutningen af det trettende Aarhundrede*).

Paa samme Tid optræder ogsaa Familien Moltke i Danmark, idet de tvende Riddere Johan og Frederik Moltke, der havde tilskyndet deres Landsherre, den vendiske Fyrste Niklot, til at give sit Land og Staden Rostok under den danske Konge

Tab. I.

*) Familiens nuværende og tidligere almindeligste Hjemsmykke er syv gyldne Sceptere med en Paafugleffeder oven paa hver. I det danske Adelslexicon og i det bregentvedske Grevediplom kaldes de sorte Moltke-Fugle: Søfugle; men dette strider baade mod Tegningerne i de tydske heraldiske Værker og mod Figurene i det Vaabenskjold, som staaer paa Gravstenen i Kjeldby Kirke.

Erik Menveds Beskyttelse og Overherredømme, maatte tye herind for at undgaae Forfølgelser af Markgreven af Brandenburg, der var forbittret baade paa dem og paa deres Landsherre, fordi denne ikke vilde holde et Ægteskabsløfte, han havde givet en af Markgrevens qvindelige Slægtninge, og derfor gjorde et Indfald i hans Land*). Deres Ankomst maa sættes til strax efter 1290, og at de fik en god Modtagelse her var naturligt; ja Kongens Yndest viste sig ogsaa deri, at han 1301 optraadte som Forlover for dem i et Forlig, de indgik med Borgermesterne i Rostok, med hvem de havde ligget i Strid, ligesom han skjænkede dem ti Landsbyer i det saakaldte Tøitenwinkel ved Rostok.

Der kom kort efter endnu flere Moltker herind; thi 1313 underskrev, foruden den nævnte Frederik Moltke, ogsaa en Sigfrid Moltke i Helsingør Ægteskabscontracten imellem Fyrsten af Rygens Datter Eufemia og den svenske Prinds Magnus Birgersøn. To Aar senere, 1315, underskrev Eberhard Moltke en Forbundspagt mellem Kong Erik Menved og Hertugerne Erik og Valdemar i Sverrig, og samme Aar var han Kongens Forlover ved et Forlig, som blev sluttet mellem ham og Hertug Erik af Sønder-Jylland.

Eberhard Moltkes Broder, Conrad eller Cort Moltke, skal allerede være kommen herind 1309, og han har 1314 underskrevet den Akt, hvorved Fyrst Vitslaf af Rygen erkjendte Kong Erik Menved for sin Lehnsherre, ligesom han 1329 i Tinglev paa Falster, tilligemed Diderik og Henrik Moltke, har underskrevet det Forlig, som Kong Christopher den Anden afsluttede med sin Halvbroder, Grev Johan af Holsteen, og hvorved han

*) Saaledes findes det hos *Klevenfeldt* efter en tysk Kilde. Markgreven var Otto VI og den omhandlede Prindsesse, som Fyrst Niclot eller Nicolaus VIII, Puer, ikke vilde ægte, var Markgrevens Cousine, Agnes af Brandenburg. *Hofman* siger, at det var Hertug Henrik Løve af Mæklenborg, som forfulgte Moltkerne og deres Landsherre, den unge Fyrst Niclot, og han kan gjerne have Ret deri, da Henrik Løve var Svoger til Prindsesse Agnes.

forlehnede ham med Øen Femern. Fra disse to Brødre, Eberhard eller Evert og Cort Moltke, der dog vistnok ere døde paa deres Besiddelser i Venden, nedstamme 2 Hovedlinier af danske Moltker, af hvilke den Sidstes forlængst er uddød, medens den Førstes endnu blomstrer her i Riget*).

Hvad nu Cort Moltkes uddøde Linie angaaer, da findes hans Søn Arent Moltke at have, tilligemed en Evert Moltke og en Viggo Moltke, underskrevet Kong Valdemar Atterdags Haandfæstning paa Herredagen i Kallundborg 1360, og hans Broder Cort Moltke, der var Herre til Hørbygaard i Holbæk Amt og Lehnsmand paa Varbjerg i Halland, sad 1369 i Rigets Raad, da dette i Kong Valdemars Fraværelse sluttede et Forlig med de vendiske Stæder. Han var ogsaa Rigsraad 1371, da Kongen stadfæstede dette Forlig, og han nævnes, tilligemed Viggo Moltke, Høvidsmand paa Nebbe, og Hennike Moltke, Høvidsmand paa Nyborg, i den Traktat, der samme Aar blev sluttet med Hansestæderne angaaende Skaane.

Cort Moltkes Søn, Evert Moltke, var gift med Ellen Lunge, der levede endnu 1382, og de havde, foruden Datteren Kirstine, som ægtede Eskild Falk til Vallø, fire Sønner, hvoraf Viggo Moltke var Herre til Kyse, en nu forsvunden Adelsgaard i Vallengsved Sogn, imellem Nestved og Slagelse; han synes at være død uden Børn.

En anden af Evert Moltkes Sønner, Henning Moltke, maa have eiet Torbenfeldt, nu Frydendal i Holbæk Amt; thi han skrives til Torbenfeldt, baade i et Document, han udsteder 1390,

*) *Hofman* modsiger sig selv, naar han baade paa Stamtavlen og etsteds i Texten siger, at Conrad og Eberhard Moltke, Stamfædrene til de danske Moltker, vare Fættre til Johan og Frederik Moltke, der kom herind 1290, men paa et andet Sted i sin Text siger, at Johan Moltke, som kom herind 1290, blev Stamfader til de danske Moltker. Han forveksler denne Johan Moltke med Bedstefaderen af samme Navn, der levede et halvt Aarhundrede tidligere og ligeledes var Conrad og Eberhard Moltkes Bedstefader.

angaende en Gaard i Hørby, og i et andet, hvorved han 1395 pantsætter sit Gods i Tostrup og Skrepperup (skal vel være Skraverup i Fodby Sogn ved Nestved). Han levede endnu 1398, og hans Frue Margrethe endnu 1405, hvorimod deres ene Datter, Gjertrud Moltke, var død før 1405*). Den anden Datter, Cathrine Moltke, ægtede Niels Grubendal, og med Sønnen Borgvard Moltke uddøde denne Linie.

En tredje Søn af Evert Moltke var Cort Moltke den Yngre til Farebæksholm, en nu forsvunden Adelsgaard i Eiby Sogn, imellem Roskilde og Kjøge. Han var i stor Anseelse hos Kong Oluf og Dronning Margrethe og han har 1376, tilligemed Rigmarsken Evert Moltke, underskrevet Kong Olufs Haandfæstning, ligesom han samme Aar var tilstede paa Herredagen i Nyborg. Han har ogsaa underskrevet det Hyldingsbrev, som den skaanske Adel ved Kong Olufs Død 1387 udstedte til Dronning Margrethe, og skulde man deraf tro, at han ogsaa har havt Eiendomme i Skaane. Riig har han været; thi han laante Kong Oluf en betydelig Pengesum, hvorfor han fik Vordingborg Gods i Pant, og 1380 købte han i Forening med Dronning Margrethe den sydlige Deel af Roskilde By af Biskop Nicolaus. I Kong Olufs Pantebrev kalder han ham sin elskelige Mand, tro Raad og Arving. Hans Hustru, Fru Margrethe Moltke, levede endnu 1390 og deres Sønner Viggo og Evert Moltke 1398, men med den førstes Datter Margrethe uddøde den yngre Cort Moltkes Linie.

En fjerde Søn af Evert Moltke, som ogsaa heed Evert, eiede Heinet, hvoraf der endnu er Spor i Landsbyen Heinede i Borup Sogn, imellem Roskilde og Ringsted, og desuden Vexø,

*) Paa *Hofmans* Stamtavle kaldes Fru Margrethe en Datter af Peter Ludvigsen til Torbenfeldt, men dette er ikke rigtig; thi før Henning Moltke fik Torbenfeldt eiedes dette af Rigmarsken Evert Moltke, og før ham havde hans Frues Forældre og hendes Mødreneslægt, Hviderne, eiet Torbenfeldt. *Becker* kalder hende en Datter af Peter Ludvigsen til Tybjerggaard, og dette er vistnok rigtigere.

som rimeligviis har ligget i Sognet af samme Navn, ved Landeveien mellem Kjøbenhavn og Frederikssund. Han blev gift med Kirsten Dyre, efter at have mistet sin første Frue, som var en Datter af Jacob Torbensøn til Abrahamstrup, nu Jægerspriis, og havde blandt andre Børn en Søn, Arild Moltke, som var Høvidsmand paa Nykjøbing Slot og Lehnsmand over Falster 1449, i Kong Christian den Førstes første Regjeringsaar. Af Døttrene ægtede Ellen Moltke Rigsraaden Anders Jepsøn Lunge til Egede*), som døde 1430, og Cecilie fik Knud Andersøn til Svanholm, og med disse Børn er nok hele den ældre Cort Moltkes Hovedlinie uddød.

Hofman nævner vel endnu endeel Personer som hans Descendenter, og som Eiere af Holmegaard i Sjælland og Gammelgaard paa Lolland, men disse vare udentviwl af en ganske anden Familie, nemlig af Slægten Mylting, som førte et Vaaben, der var aldeles forskjelligt fra Moltkernes**).

Til denne Linie hørte derimod vistnok tvende høie geistlige Herrer, nemlig Bisperne Jacob af Viborg og Svend af Børglum, der begge vare tilstede paa Herredagen i Slagelse 1376, hvor de hyldede den unge Kong Oluf, og paa Herredagen i Nyborg 1386, da Grev Geert af Holsteen blev forlehnet med Hertugdømmet Slesvig, ligesom de 1392 underskrev Dronning Margrethes nærmere Stadfæstelse paa denne Forlehning. Biskop Jacob Moltke købte samme Aar Slottet og Amtet Hald i Jylland af Dronning Margrethe og døde 1395, efterat han i 28 Aar havde beklædt Bispestolen. Biskop Svend, hvis Moder skal

*) Fru Ellen Moltke beholdt som Enke Gaarden til sin Død; den kaldes nu Jomfruens Egede og eies af Kammerherre Grev Christian Moltke, ligesom tidligere af hans Fader, Premierminister Grev Vilhelm Moltke.

**) I Geheimearchivet findes Documenter, hvorpaa disse Herrer til Holmegaard og Gammelgaard have sat deres Segl, og Vaabenmærket er næsten aldeles som det, der i det danske Adelslexicon tillægges Myltingerne. *Klevenfeldt* regner heller ikke disse til Moltkerne.

have været en Walkendorf, levede endnu 1396, da han underskrev et Forlig med Dronning Margrethe.

Tab. II. Vi gaae nu over til Betragtning af den anden Hovedlinie af de danske Moltker, nemlig Ridder Evert Moltkes Slægt, og finde vi da, at Sønnen Otto Moltke til Stridfeldt døde i Danmark, hvor hans Søn, Ridder Evert Moltke, blev Danmarks Riges Raad og Marsk og kom i Besiddelse af Herregaarden Torbenfeldt eller Frydendal. Han var tilligemed Viggo Moltke af Møen tilstede 1361, da Giftermaal blev sluttet mellem Kong Valdemars Datter Ingeborg og Prinds Henrik af Meklenborg, ligesom han var en af Kongens Forlovere for Prindsessens Medgift. Han underskrev 1376 Kong Olufs Haandfæstning, tilligemed Cort Moltke den Yngre, og samme Aar Kongens Forlig med Hertug Albert af Meklenborg, ligesom han ogsaa var tilstede paa Herredagen i Nyborg. Hans Frue Kirstine var en Datterdatter af Anders Hvide, og af deres Døtre blev Birgitte Moltke gift med Nicolaus, Friherre af Putbus, Ellen ægtede Niels Friis til Haraldskjær og Anna fik Truid Rosenparre. Sønnen Christen Moltke var gift med Birte Flemming og eiede Atterup, der formodentlig har ligget i Landsbyen af samme Navn, i Boeslunde Sogn, tæt ved Hovedgaarden Espe, der nu tilhører Hofjægermester Grev Otto Moltke, ligesom tidligere hans Fader, Kammerherre Grev Adam Moltke, og hans Bedstefader, Geheimstatsminister Grev Otto Moltke.

En anden af Ridder Evert Moltkes Sønner, Viggo Moltke til Gammel Kaland, kom vel aldrig til Danmark, ligesaa lidt som hans Søn, Johan Moltke til Issendorf, men dennes Søn, Viggo Moltke, stiftede en ny dansk Linie*). Han var Ridder, Danmarks

*) Paa Hofmans Stamtavle betegnes Viggo Moltke af Møen som en Søn af Viggo Moltke til Næsbye og en Sønnesøn af Johan Moltke til Issendorf, men dette kan ikke være rigtigt paa Grund af Slægtledenes Antal, og denne Viggo Moltke til Næsbye findes heller ikke paa flere i Familiens Eie værende skrevne Stamtavler. *Klevenfeldt* anfører ogsaa en Albert Moltke som Søn af Johan Moltke til Issendorf og er det

Riges Raad og Befalingsmand paa Møen, og kaldes i Almindelighed Viggo Moltke af Møen. Kong Valdemar Atterdag havde stor Agtelse for ham og brugte ham i flere vigtige Ærinder. Han sendte ham saaledes 1362 til Stralsund for at foreholde Hansestæderne det Indfald, de nylig havde gjort i Riget, og den Tractat, som 1364 blev sluttet med Grev Adolf af Holsteen, og hvorved Greven blev forlehnet med Øen Femern, blev fornemmelig til ved hans Mellemlhandling, saavel som den treaarige Vaabenstilstand, som derefter blev sluttet med Hansestæderne. Samme Aar blev han Statholder i Skaane, men beholdt tillige Møen, hvor han endnu var Lehnsmand 1376. Hans Hustru, Fru Kirstine Moltke, ligger begravet i Kjeldby Kirke paa Møen i den bekjendte, endnu vel conserverede, Moltkeske Familiebegravelse. Han eiede Lykkesholm i Fyen og var forlehnet med Saltø i Sjælland og Kalø i Jylland.

Hans Søn Viggo skal have eiet Bursø paa Lolland, men er meest bekjendt som Befalingsmand paa Vordingborg, og ved den tappre Modstand han gjorde Hansestædernes Stridsmagt, som beleirede ham der; men især ved den sindrige List, hvorved han fik dem til at hæve Beleiringen. De fjendtlige Anførere havde nemlig brudt en Overeenskomst, som de havde indgaaet med ham, og vilde ikke efter Løfte trække deres Tropper bort, hvorfor Viggo Moltke tilbød dem at udlevere Slottets Nøgler, naar de selv vilde komme og hente dem. Da de kom, leverede han dem Nøglerne og sagde: »Jeg har nu holdt mit Ord, men I have brudt Eders; I ere mine Fanger«. For at slippe fri, maatte de give deres Tropper Ordre til Afmarsch. Han levede endnu 1392, og baade han og hans Broder Cort Moltke overlevede deres Søster Bege, der døde som Enke, efter først at have været gift med Ridderne Johan Reimersen og Henrik

formodentlig denne Albert Moltke, som af Kong Valdemar Atterdag blev forlehnet med Dronningholm, hvis Voldsted endnu findes i Kregome Sogn ved Frederiksværk.

Barnekow*). Af hans Børn blev Datteren Margrethe gift med Ridderen Mathias Lauritzen, der maa være død før 1434, (thi i dette Aar sælger hun som Enke noget Jordegods i Faxe Herred til Biskop Jens af Roskilde) og Sønnen Jørgen Moltke ægtede Lisbeth Wendelbo, med hvem han havde en Søn, Wendelbo Moltke, der fik Anna Høg og levede endnu 1458, men døde uden at efterlade Afkom.

En tredje af Ridder Everts Sønner, Evert Moltke til Stridfeldt, kom ei heller herind, men derimod dennes Sønnesøn Johan. Han var Herre til Bavelse 1395 og maa have været gift med en Gjæ fra Krænkerup, det nuværende Hardenberg paa Lolland; thi hans Sønner, Evert og Mathias Moltke, som begge kaldes Herrer til Bavelse, havde en Part i Gjæernes gamle Herresæde Krænkerup, som de solgte 1447 til deres Slægtning Eskild Gjæ. En tredje Søn, Herman Moltke, var Befalingsmand i Norge 1447 og havde med sin Frue Borghilde en Søn, som heed Oluf og var Ridder. Denne Oluf Moltke har 1462 givet Aslak Turesøn Skjøde paa noget Gods i Ringesø, og 1472 udstedte han et Pantebrev paa noget Gods i Mosedal, begge Dele i Norge. Evert Moltke til Bavelse ægtede først Beate Rønnow og siden Ingeborg Wendelbo og efterlod to Døtre, hvoraf den ældste, Johanne, fik Bavelse og ægtede Erik Tott. Den yngste heed Jytte Moltke og ægtede Claus Podebusk, som eiede Nørre-Vosborg 1459. Mathias Moltke til Bavelse var gift med Kirsten Frille og havde en Søn, Evert Moltke til Lyngby. Dette Gods er vistnok det store Lyngbygaard i Skaane; thi 1483 var Evert Moltkes Søn, Johan Moltke af Lyngby, nærværende paa Albo Herreds Thing i Skaane

*) *Hofman* omtaler ikke denne Søster, men hun findes baade hos *Klevenfeldt* og i Geheimearchivets *Registraturer*. Broderen Cort eller Conrad til Rebryse betegnes paa *Hofmans* Stamtavle som en Farbroder, men da hans Søn Gerhard Moltke hos *Klevenfeldt* betegnes som en Fætter til Mathias Lauritzens Hustru, Margrethe Moltke, maa dette være urigtigt.

og udstedte der et Thingsvidne. Foruden denne Søn havde Evert Moltke med sin Hustru Mærete Sandberg tre Døttre, hvoraf Alhed ægtede Jacob Reventlow til Søbo i Fyen, Birte blev gift med Aage Bing og Karen fik Carl Saxtrup. Johan Moltke, der levede endnu 1491, havde først ægtet Anne Urup og siden Ingeborg Høg og efterlod foruden 2 Døttre, hvoraf Birte fik Tord Sparre og Bodild fik Truid Saxtrup, tre Sønner, Peder, Aage og Andreas Moltke. Kun den Sidste af disse blev gift, og han efterlod en Datter, Sidsel Moltke, der ægtede Jens Due og blev det sidste Skud af den Lyngbyske Green, der altsaa maa være uddød i Midten af det 16de Aarhundrede.

Vi have nu seet samtlige Descendenter af Ridder Evert Moltkes tre Sønner eftersaanden uddø; men han havde endnu en fjerde Søn, hvis Afkom lever den Dag idag, baade her i Riget og i flere andre Lande. Denne Søn var Henning Moltke til Stridfeldt, som vel først var Høvidsmand i Strelitz, men senere kom herind og blev Lehnsmand paa Møen. Han har 1323 underskrevet det Lehnsbrev, som Kong Christopher II udstedte i Nykjøbing paa Falster, og hvorved han overlod Hertug Henrik af Meklenborg nogle Distrikter ved Rostok. Han døde St. Francisci Dag 1326 og blev begravet i Kjeldby Kirke paa Møen, hvor hans Monument endnu findes og fredes som et af vore bedste historiske Mindesmærker. Hans Hustru, Fru Elsebeth Moltke, der først døde 25de Marts 1346, ligger begravet samme-steds, og som tidligere anført hviler ogsaa den senere Lehnsmand paa Møen, Viggo Moltkes Hustru, Fru Kirstine Moltke i samme Begravelse.

Kong Christopher II blev afsat fra Regjeringen samme Aar, som Henning Moltke døde, og dennes Sønner foretrak derfor Opholdet paa deres Besiddelser i Venden fremfor i det af indenlandske og udenlandske Fjender sønderlemmede Danmark, der først blev samlet igjen 1360 af Kong Valdemar Atterdag. En Sønnesøn kom derpaa herind, nemlig Arnold Moltke, som

ægtede Eline af Helsinge og derved bragte denne Gaard i Familiens Besiddelse. Den har rimeligviis ligget i Kirkebyen Helsinge, 2 Miil fra Slagelse, hvor afdøde Geheimeconferentsraad Grev Carl Moltke 1806 købte Avlsgaarden Helsingegaard, der endnu eies af hans Søn, Kammerherre Grev Ernst Moltke. Arnolds Søn, Evert Moltke, eiede endnu Helsinge 1424 og af hans Sønner blev Ridder Voldemar Herre til Helsinge. Han ægtede Gjertrud Griis, der maa have overlevet baade ham og deres Datter Mette Moltke; thi 1475 solgte hun som Enke noget Gods i Atterup, som hun havde arvet efter Datteren, til Henrik Meinstrup. Evert Moltkes anden Søn, Hans Moltke, blev Norges Riges Raad og har som saadan underskrevet Byen Bergens Privilegier af 1444; men han maa senere have bosat sig paa Lolland, da han 1446 har været med at forfatte og underskrive de saakaldte Lollandske Vilkaar.

Tab. III. Af Henning Moltkes Descendenter træffe vi nu ingen i dansk Tjeneste før Joachim Moltke, til Samow og Schorsow, og hans Svigersøn og Næstsødskendebarn, Claus Joachim Moltke, til Stridfeldt og Walkendorf, kom herind i Kong Christian den Fjerdes Tid. Den Første deeltog som Cornet i Slaget ved Luther am Barenberg 1626 og hans tapre Forhold tildrog sig Kongens Opmærksomhed, men da denne ved Freden i Lybek 1629 opgav Protestanternes Sag, og Moltke tørstede efter mere Krigerære, gik han i den store Gustav Adolphs Tjeneste og udmærkede sig bestandigt under Trediveaarskrigen, indtil han 1636 tog sin Afsked som Oberst. En af hans Døtre, Christine Amalie Moltke, blev gift med ovenførte Claus Joachim Moltke og to af hans Sønner bleve danske Capitainer, nemlig Claus Gebhard Moltke og Christopher Hans Moltke. Den Første var gift med Anna Dorothea Schleppegrell, som fødte ham fire Børn paa eengang; den Anden døde ugift. Ingen af hans mange andre Sønner vare herinde, men hans Sønnesøn, Carl Gustav Moltke, blev Capitain i dansk Tjeneste og dennes

Brodersøns Søn, Werner Jasper Andreas Moltke, bosatte sig her i Riget, hvor han blev Stamfader til en dansk lehns-grevelig Slægt, ligesom Broderen Frederik Ditlev Moltke, der ægtede Enkeprindsessen af Holsteen-Beck, vor nure-gjerende Konges Oldemoder, blev Stifter af en tydsk rigs-grevelig Linie, som endnu blomstrer i Preussen.

Werner Jasper Andreas Moltke, hvis Stedmoder var en Datter af den danske Oberstlieutenant Raben, fødtes 15de September 1755, blev i sit tiende Aar Page ved det danske Hof, og da han 1776 blev Kammerjunker og Cavaleer hos Prind-sesse Charlotte Amalie var han Secondlieutenant i Livgarden til-fods. 1782 blev han Kammerherre og var da Auscultant i Rente-kammeret; 1787 blev han Amtmand over Roskilde Amt, 1796 Stiftamtmand i Ribe og 1803 Storkors af Dannebrog. 1810 blev han Stiftamtmand i Sjælland og 1812 Geheimeconferents-raad; 1815 blev han benaadet med Dannebrogsmændenes Hæ-derstegn og 1817 blev han Overpræsident i Kjøbenhavn. I denne Stilling forblev han til 1834, da han paa Grund af sin høie Alder søgte og fik sin Afsked. Ved denne Leilighed øn-skede Kong Frederik VI at give ham et yderligere Beviis paa sin Paaskjønnelse af hans lange og tro Tjeneste, og Moltke bad da om at maatte gjenoptage sin Barontitel, der ikke var bleven anerkjendt ved hans Naturalisation 1776. (Denne Titel støttede sig ikke til nogen Creation, men i Tydskland kalde Moltkerne og andre gamle Familier sig som oftest Baroner til Forskjel fra den nyere Adel.) Kongen svarede, at det jo intet Naadesbeviis var at give ham, hvad der tilkom ham, og han optog derfor ham og hans Descendenter i den danske Lehnsgrevestand med følgende forøgede Vaaben: Skjoldet firdeelt med et kronet Hjerteskjold, hvori Familiens gamle Vaaben, 3 sorte Urfugle; det større Skjolds 1ste og 4de Felt rødt, hvori en hvid Muslinge-skal (Familien Lützens Vaaben), 2den og 3die Felt ligeledes rødt, hvori to harniskklædte Arme, der holde en Guldring imellem Hænderne (Familien Oertzens Vaaben). Paa Skjoldet 3 kro-



nede Hjelme; paa den mellemste Familiens gamle Hjelmtegn, syv gyldne Sceptere med en Paafuglefjer ovenpaa hver; paa den høire 5 røde Standarter med hvidt Kors; paa den venstre 5 Faner (en blaa, en guul, en rød, en grøn og en orangefarvet) med en Dannebrog' i øverste Hjørne af hver. Skjoldholderne: To gyldne opreiststaaende Løver med slæbende Haler. Disse Løver, saavel som den høire og den venstre Hjelms Smykker, bleve optagne efter Staden Kjøbenhavns Vaaben, paa Borgerrepræsentationens Begjæring, til Erindring om Grevens lange Overpræsidentskab.

Grev Werner døde 15de August 1835 som Enkemand i Kjøge. Han ægtede først 1783 den tyveaarige Frøken Ida Elisabeth Lütken, Datter af den samme Aar afdøde Commandeurcapitain Christopher Lütken, og efter hendes Død, som indtraf 1797, ægtede han den eenogtrediveaarige Frøken Johanne Caspare Rosenørn, Datter af den 1790 afdøde Geheimeconferentsraad og Overskjøn Peter Rosenørn til Katholm. Hun døde barnløs 1829, men i sit første Ægteskab havde Greven avlet fire Børn, foruden et dødfødt.

Af disse døde den ældste Datter Augusta ugift 1812, i en Alder af 28 Aar; den anden Datter, Comtesse Ida Cornelia Charlotte Vilhelmine Moltke, født 1786, døde først 1851 som Klosterfrøken i Vemmetofte. Den yngste Søn, Carl Werner, blev født 1791, var først Cavaleriofficer og deeltog som saadan i Træfningen ved Sehested 1813, hvor han mistede 3 Fingre. Han forlod derefter den active Militairtjeneste og blev Forst- og Jagtjunker. 1816 blev han tillige Kammerjunker, men Aaret efter døde han, kun 26 Aar gammel. Grev Werner Moltkes eneste efterlevende Søn var Lehns greve Ehrenreich Christopher Ludvig Moltke. Han blev født 18de Juni 1790 og tog juridisk Embedsexamen i Kjøbenhavn, hvorpaa han blev Hofjunker 1811. Som saadan blev han under Congressen 1814 sendt med Depescher til Wien, hvorfra han fulgte Grev Bernstorff til Paris. 1816 blev han Kammerjunker og Legations-



secretair i Stokholm, hvorfra han Aaret efter blev forsat til Berlin. 1819 blev han Stiftamtmand paa Island, hvorfra han 1823 blev forflyttet til Præstø som Amtmand og Aaret efter til Aalborg som Stiftamtmand. 1824 blev han Kammerherre og 1826 Ridder af Dannebrog; 1828 blev han Marschal hos Prinds Frederik (VII) Carl Christian og benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. I Slutningen af Aaret 1832 blev han Gesandt i Stokholm og 1834 blev han Commandeur af Dannebrog. 1840 blev han Storkors af Dannebrog og 1841 Storkors af Nordstjernen. I Slutningen af Aaret 1846 blev han forflyttet til Paris og Aaret efter blev han Geheimeconferentsraad. Æreslegionens Storofficeerskors fik han 1851 af Louis Napoleon, under hvis Præsidentskab og Keiserdømme han, ligesom tidligere under Louis Philippes Kongedømme, havde vidst at forskafe sig en usædvanlig god Stilling, som han altid benyttede til sin Konges og sine Landsmænds Gavn. 1852 blev der af Kong Frederik VII tillagt ham Overhofmarschals Rang. Paa Grund af sin høie Alder nedlagde han sin Post som dansk Gesandt ved det franske Hof i Slutningen af 1856 og levede derefter som Privatmand, først i Kiel og siden i Kjøbenhavn, hvor han døde 10de August 1864. Han havde 1819 giftet sig med Frøken Frederikke Vilhelmine Reinholdine Bardenfleth, født 18de April 1800, Datter af den 1833 afdøde Generalgouverneur i Vestindien, Admiral Johan Frederik Bardenfleth, og med denne sin Hustru, der endnu overlever ham, havde han kun et eneste Barn, nemlig Hofdamen hos Arveprindsesse Caroline, Comtesse Augusta Vilhelmine Thorweiga Moltke, der er Klosterfrøken i Odense, indskreven i Vallø Stift og født 8de September 1820. Grev Werner Moltkes Mandsstamme er altsaa uddød.

En Fætter i 3die Led til Grev Werner Moltke, Frederik Philip Victor Moltke, født 1768, kom herind i hans Tid. Han havde tidligere tjent som Officeer i den preussiske Armee, men havde 1797 taget sin Afsked og senere kjøbt Godset Augustenhof ved Kiel. 1806 blev han ansat i det danske Lande-

værn som Major og Compagnichef og samme Aar naturaliseret. 1809 blev han Bataillons-Commandeur i det holsteenske Infanteri-Regiment og deeltog som saadan i Stormen paa Stralsund, der forsvaredes af de Schillske Friskarer. Ved denne Leilighed udmærkede han sig saaledes, at Kong Frederik VI udnævnte ham til Ridder af Dannebrog og Keiser Napoleon til Ridder af den hollandske Union. Da sidstnævnte Orden senere blev inddraget fik han i dens Sted Æreslegionens Ridderkors. I Aarene 1812 og 13 førte han Befalingen over Avantgarden af det combinede fransk-danske Armee-corps under Prindsen af Eckmühl og afslog den 25de Juli sidstnævnte Aar et Angreb af Kosakkerne, hvorefter han blev udnævnt til Oberstlieutenant. 1817 blev han forsat til det slesvigske Infanteri-Regiment som Bataillons-commandeur og 1823 blev han udnævnt til Oberst. Hans Helbredstilstand nødte ham 1828 til at tage sin Afsked, som han fik med Generalmajors Charakter, men 1833 blev han igjen optaget i Armeen og ansat som Commandant i Kiel. 1834 blev han udnævnt til Commandeur af Dannebrog og til Chef for det 3die Jydske Infanteri-Regiment. 1839 tog han endelig sin Afsked som Generallieutenant og flyttede til Wandsbæk, hvor han døde 1845 efter at have fyldt sit 77de Aar. I Aaret 1797 havde han ægtet Frøken Henriette Sophie Paschen, Datter af den preussiske Geheime-Finantsraad Paschen, og med hende, som døde 1837, havde han 8 Børn, nemlig 6 Sønner og 2 Døttre.

Af disse blev den ældste Datter, Helene Mariane Charlotte Moltke, født 1807, gift 1838 med Johan Peter Brøcker, Hoved- og Kloster-Præst i Uetersen; den yngste Datter, Augusta Margrethe Caroline Moltke, født 1809, ægtede 1834 John Burt, Esq., en rig vestindisk Plantageeier.

Den ældste Søn, Vilhelm Johan August Moltke, født 1798, blev Secondlieutenant ved de norske Jægere 1814, ved det holsteenske Infanteri-Regiment 1815, Kammerjunker 1818 og Premierlieutenant 1827. I Aaret 1832 tog han Adgangsexamen ved den militaire Høiskole og to Aar efter Oprykningsexamen,

men hans svagelige Helbred nødte ham til at foretage en Reise til de sydlige Lande, paa hvilken han dog allerede blev standset i Frankfurt am Main, hvor han døde Nytaarsaften 1834.

Den anden Søn, Frederik Joachim Moltke, født 1799, blev Secondlieutenant 1817 ved det slesvigske Infanteri-Regiment, Premierlieutenant 1828, Lærer ved Landcadetacademiet 1831, afskediget som Capitain og ansat som Toldinspecteur i Ringsted 1837. I Aaret 1842 blev han Postmester i Aabenraa, 1848 Ridder af Dannebrog og 1852 benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 1853 blev han forflyttet som Postmester til Flensborg og 1856 udnævnt til Kammerherre. 1857 blev han tillige Chef for den slesvigske Jernbanes Postexpedition. Han giftede sig 1834 med Frøken Betty Marie Bølte fra Hamborg, men med hende, som døde 1864, havde han ingen Børn.

Den tredie Søn, Helmuth Carl Bernhard Moltke, født 1800, blev Secondlieutenant ved det oldenborgske Infanteri-Regiment 1818, men tog allerede 1821 sin Afsked og gik i preussisk Tjeneste, hvor han nu er Generallieutenant og Chef for Generalstabten. Han ægtede 1842 Miss Mary Burt, en Steddatter af sin yngste Søster, men har ingen Børn med hende.

Den fjerde Søn, Bernhard Adolf Erdman Georg Moltke, født 1804, tog 1828 juridisk Embedsexamen ved Overretten i Slesvig. 1829 blev han Secretair hos Landdrosten i Pinneberg og 1834 Bureauchef ved Regjeringen paa Gottorp. 1836 blev han Overretsraad i Glückstadt og 1843 Deputeret i det tyske Cancelli i Kjøbenhavn. 1845 blev han Ridder af Dannebrog og 1847 Kammerherre. 1854 blev han Administrator for Grevskaftet Rantzau og Intendant for Herskaberne Hertzhorn, Sommerland og Grønland. 1859 blev han benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. Han ægtede 1836 Frøken Augusta v. Krohn, Datter af Oberst August Frederik v. Krohn, i sin Tid Hofchef hos Enkehertuginde af Glücksborg. Med hende har han, foruden 2 Døttre, der døde i deres spæde Aar, 4 Sønner: Vilhelm, Helmuth, Frederik og Ludvig, og 1 Datter: Marie.

Den femte af Generallieutenant Moltkes Sønner, Ludvig Carl Frederik Vilhelm, født 1805, tog Examen i Slesvig 1831, hvorpaa han blev Auscultant ved Overretten sammesteds. 1833 blev han Kammerjunker og 1834 Auscultant ved Regjeringen paa Gottorp. 1841 blev han Amtmand paa Femern og 1847 Ridder af Dannebrog. 1854 blev han Raad i den lauenborgske Regjering og 1860 Kammerherre. I Aaret 1838 ægtede han Frøken Marie v. Krogh, Datter af den 1844 afdøde Geheimeconferentsraad og Overforstmester Frederik Ferdinand v. Krogh, og med hende har han, foruden 1 Søn, som døde i spæd Alder, 5 Døttre: Johanne, Frederikke, Rosa, Augusta og Elisabeth, hvoraf de 3 sidstnævnte ere indskrevne i Roskilde adelige Jomfrukloster.

Generallieutenant Moltkes sjette og yngste Søn, Victor Frederik Moltke, født 1812, var Landmand og døde ugift 1853.

Kort efter at Generallieutenant F. P. V. Moltke var kommen i dansk Tjeneste fik han ogsaa sin ældste, 1802 afdøde, Broders eneste Barn, Carl Bernhard Ludvig Otto Moltke, herind. Denne, som i en Alder af 10 Aar var bleven Chef for Huset Samow, og tillige for hele den dalevende Moltkeske Slægt, tog Officeersexamen ved Militairskolen i Rendsborg 1808, hvorpaa han blev Secondlieutenant ved det holsteenske Infanteri-Regiment og naturaliseret. Ligesom Farbroderen udmærkede han sig ved Bestormelsen af Stralsund 1809 og samtidig med denne blev han Ridder af Dannebrog. I Aarene 1812 og 13 gjorde han Tjeneste ved det combinerede fransk-danske Armeecorps og blev i sidstnævnte Aar Premierlieutenant. 1816 blev han Kammerjunker og Premierlieutenant i Livgarden tilfods. 1825 blev han sat à la suite i Garden og udnævnt til Hofcavaleer hos Prindsesse Louise Charlotte. 1831 blev han Capitain i Livgarden tilfods og 1833 blev han Ridder af den preussiske Johannitterorden. Han døde 9de October 1834, efterat han den 9de Januar 1827 havde ægtet Frøken Mathilde Reinholdine Doris Melanie Schönberg, Datter af den 1845 afdøde Etatsraad og

Hofinspecteur Hans Henrik Schönberg, og med hende, som endnu overlever ham, havde han 1 Datter og 2 Sønner.

Datteren, Charlotte Vilhelmine Marie Moltke, født 23de August 1831, blev den 3die Marts 1852 gift med Grev Alexander Luckner til Crumesserhof ved Lybek, men døde allerede 30te Januar 1853.

Den ældste Søn, Otto Henrik Albert Theodor Frederik August Moltke, født 9de November 1827, har deeltaget i Felttogene 1848, 1849, 1850 og 1864. Han er nu Capitain i Artilleriet og Ridder af Dannebrog og har 16de Mai 1863 ægtet Frøken Louise Augusta Gottlieb, født 4de Januar 1842, Datter af Orlogscapitain Johan Ludvig Gottlieb. Med hende har han en Datter Charlotte Vilhelmine Mathilde, der er født 2den August 1865.

Den yngste Søn, Henrik Adam Verner Moltke, født 11te August 1829, har deeltaget i Felittoget 1850, er Kammerjunker og Premierlieutenant i den Kongelige Livgarde tilhest, Ridder af Dannebrog, den norske St. Olafs-Orden og den italienske St. Mauritius- og Lazarus-Orden.

Den anden af Henning Moltkes Descendenter, som kom Tab. IV. herind under Kong Christian IV, var som tidligere anført Claus Joachim Moltke til Stridfeldt og Walkendorf. Han var 1644 Capitain ved Ebbe Ulfeldts Regiment, men gik senere tilbage til sine fædrene Godser. Han var en Svigersøn af den fra Slaget ved Luther am Barenberg bekendte daværende danske Cornet, Joachim Moltke, altsaa Svoger til de tvende samtidige danske Capitainer, og næsten alle hans Børn vare i dansk Tjeneste: Rudolf Moltke var saaledes Fændrik ved Prinds Christians Regiment 1689, Georg Moltke var Cornet ved det 2det Cavaleri-Regiment 1697 og Christopher Henrik Moltke faldt som Oberst for det hvervede jydsk Infanteri-Regiment, efter mange Tapperheds Prøver, ved Landgangen paa Rygen 16de November 1715. Hans Frederik Moltke var Staldmester hos Kong

Frederik den Fierdes Broder, Prinds Carl, men tog sin Afsked 1717, og Gustav Vigant Moltke døde som dansk Lieutenant.

En sjette Søn af Capitain Claus Joachim Moltke, Casper Gottlob, blev 1692 Hofjunker hos Kong Christian den Femte, 1700 Amtmand i Norge og senere Amtmand paa Møen, hvor han gjorde sig høiligen fortjent af Øen ved mange nyttige Indretninger. 1708 blev han Etatsraad og fra 1711 til 1714 var han tillige Overpostdirekteur. Kong Frederik den Fjerde elskede ham høit og besøgte ham ofte paa Møen, undertiden flere Dage ad Gangen, og benyttede sig af hans Raad i mange vigtige Sager. Han døde 1728 og er begravet i Stege Kirke *). Hovedgaarden Nygaard paa Møen blev opbygget af ham og eiedes senere af hans Brodersøn, Adam Gottlob Moltke, den første Greve af Bregentved, men nu hedder den Marienborg og er i en anden Families Eie.

En syvende af Capitain Claus Joachims Sønner, Joachim Moltke til Ridsenow, Stridfeldt, Walkendorf og flere meklenborgske Godser, blev 1679 dansk Fændrik og senere Dragon-Capitain, men tog 1689 sin Afsked som Oberstlieutenant, da hans Godser krævede hans Nærværelse i Meklenborg, hvor han døde 1730. Han blev gift 1697 med Frøken Magdalene Sophie v. Cothmann, af Huset Hintzenhagen, som døde 1751. Af deres Døtre blev Ilsabe Charlotte, født 1713, gift med den danske Generallieutenant Hans Bertram Rantzau og døde 1796, decoreret med Ordenen Union parfaite. Amalie Eleonore, født 1701, blev Klosterfrøken i Ribnitz, hvor hun døde 1777, ligeledes decoreret med Ordenen Union parfaite. Hedevig Margrethe, født 1707, blev Klosterfrøken i Itzeho og Gustava Magdalene, født 1698, blev gift med den polske Oberst v. Voss.

*) Paa *Hofmans* Stamtavle angives 1731 som Etatsraad Moltkes Dødsaar, men i Texten staaer 1728. Med sin Hustru Ulrikke Augusta v. Hausmann havde han ingen Børn.

Af Sønnerne blev Joachim Christopher, født 1699, dansk Geheimeraad og Gesandt ved Rigsdagen i Regensburg, samt Storkors af Dannebrog, og døde 1781. Han havde 1725 ægtet Baronesse Sophie Albertine Wolzogen, til Lohma i Sachsen, og af deres Børn blev Datteren, Eleonore Louise Caroline Moltke, født 1729, gift 1765 med Geheimeraad og Elephantridder Grev Eggert Christopher Knuth til Knuthenborg og Gyldensteen, efter hvis Død 1776 hun blev Decanesse for Vallø-Stift og døde 1785. En anden Datter Gustava Dorothea Vilhelmine Moltke, født 1731, ægtede 1749 Geheimeraad og Baron Ludvig Henrik v. Bachhof; den tredje Datter Caroline Louise Sophie, født 1742, ægtede 1763 Geheimeraad Grev Hans Schack til Schackenborg og døde 1794, decoreret med Ordenen Union parfaite; den fjerde Datter Louise Anna, født 1744, ægtede en sachsisk Kammerherre v. Seebach.

Af Geheimeraad Joachim Christophers Sønner gik Ernst August, født 1733, i sachsisk og Carl, født 1736, i keiserlig Tjeneste; men den tredje Søn, Anthon Henrik Moltke, født 1734, døde 1792 som dansk Geheimeconferentsraad, Elephantridder, Storkors af Dannebrog, Ridder af Union parfaite, Overhofmester hos Dronning Juliane Marie og Provisor for Vallø-Stift. Han ægtede 1764 Baronesse Marie Elisabeth Rosenkrands af Huset Willestrup, der døde 1798 som Decanesse for Vallø-Stift og decoreret med Ordenen Union parfaite.

Af deres Børn døde 2 Sønner og 1 Datter i deres spæde Alder; kun Datteren Sophie Margrethe Birgitte Moltke, født 1770, opnaede en høiere Alder og blev 1786 gift med Kammerherre Iver Rosenkrands-Levetzau, Besidder af Stamhuset Restrup.

Den anden af Oberstlieutenant Joachim Moltkes Sønner, Johan Georg Moltke, født den 12te Februar 1703, døde den 19de Januar 1764 som dansk Generallieutenant og Commandant paa Kronborg, samt Storkors af Dannebrog. Han var gift med

Baronesse Elisabeth Jeannette Wolzogen og af deres Døttre blev Sophie Henriette Moltke, født 1742, gift 1771 med den 1778 afdøde Kammerherre og Oberst Frederik von der Maase, efter hvem hun sad Enke indtil hun døde 1830, decoreret med Ordenen Union parfaite. Den anden Datter Louise Charlotte, født 1750, døde ugift.

Af Generallieutenant Johan Georg Moltkes Sønner gik den ældste, Carl August Moltke, født 1737, i churhessisk Tjeneste, hvor han døde 1813 som Overhofmester og Geheimeraad, Storkors af Dannebrog og af den hessiske gyldne Løveorden. Han var gift med Comtesse Sophie Christiane Frederikke Knuth af Huset Knuthenborg, født 1747, død 1790, og havde med hende flere Børn, hvoraf dog kun en Datter, Sophie Louise Constance Elisabeth Moltke, født 1775, død 1824, kom til Danmark, hvor hun 1802 ægtede den 1820 afdøde Generalmajor Hans Joachim v. Rodenburg til Vorgaard.

Den anden Søn af Generallieutenant Johan Georg Moltke, Adam Ludvig Moltke, født den 6te December 1743, blev i sit 11te Aar Fændrik ved Livregimentet Dragoner og avancerede i Løbet af 15 Aar til Premiermajor. 1767 blev han Kammerjunkere og 1769 fik han Tilladelse til at gaae i russisk Tjeneste, hvor han forblev til 1773, da han kom hjem som Oberst. Samme Aar blev han Kammerherre og 1778 Generalmajor og Chef for det falsterske Infanteriregiment, som han gjorde til et Mønsterregiment. 1782 blev han Storkors af Dannebrog og 1791 Inspecteur over Infanteriet i Nørrejylland. 1801 fik han tillige Commando over den af ham organiserede Kystmilitz og 1804 blev han Generallieutenant og commanderende General i Nørrejylland. 1808 søgte og fik han sin Afsked af Krigstjenesten og blev til Beviis paa sin Konges Tilfredshed med hans lange og tro Tjeneste udnævnt til Ridder af Elephanten. Han døde i Kjøbenhavn den 20de Januar 1810 og hans Medborgere have reist ham Mindestøtter baade i Aalborg og Randers. Hans Hustru, som han havde ægtet 1778, var Margrethe Sophie



von Hauch, Datter af den 1782 afdøde Generallieutenant Andreas von Hauch til Kongsdal, og med hende, der overlevede ham og 1811 ægtede hans yngre Broder, havde han fem Sønner og to Døttre.

Den ældste Datter, Annette Elisabeth Sophie Moltke, ægtede 1801 Toldinspecteuren i Odense, daværende Capitain, senere Generalkrigscommissair, Henrik Christian Kragh; den yngste Datter, Charlotte Henriette Moltke, døde 1855 som Stiftsdame i Vallø og Klosterfrøken i Ribnitz, 73 Aar gammel.

Generallieutenant Adam Ludvigs ældste Søn, Andreas Georg Adam Moltke, født den 23de October 1780, blev Student med Udmærkelse 1796 og tog Aaret efter den anden Examen, men fra den Tid af gjorde han Tjeneste i Armeen, hvortil han allerede fra Barndommen af var bestemt. 1802 blev han Kammerjunker og var da Capitain i det 3die jydsk Infanteri-Regiment, 1807 blev han Major og 1808 Bataillonscommandeur. 1812 blev han Kammerherre og da han 1816 blev Sø- og Landkrigscommissair i det 3die jydsk District var han Oberstlieutenant. 1826 fik han Titel af Generalkrigscommissair, 1836 blev han forsat til det 1ste sjællandske District og blev Ridder af Dannebrog; 1838 tog han sin Afsked. Han døde i Kjøbenhavn den 21de October 1846. Hans Hustru, som han havde ægtet 1804, var Amalie Mariane Christiane Oldenburg, Datter af afdøde Kammerraad Johan Joachim Oldenburg i Aalborg, og med hende, der overlevede ham til 1848, havde han 2 Sønner og 3 Døttre.

Af Døttrene ægtede Sophie Amalie Moltke, født 1807, den 1849 i Slaget ved Kolding faldne Major Conrad Ferdinand von Schindel og Henriette Frederikke Augusta Moltke, født 1811, ægtede 1842 Hofjærgermester og Overførster Vilhelm Moltke paa Egelund; men Frøken Nanna Moltke, født 1809, lever ugift.

Den ældste Søn, Adam Ludvig Joachim Moltke, født den 10de December 1805, er Copist i Hof- og Stadsretten og

Secretair i Kjøbenhavns Borgerrepræsentation, men især bekendt ved sine fortrinlige Oversættelser af en Mængde, navnlig engelske, Skrifter. Han ægtede 1840 Frøken Louise Ernestine Bramsen, med hvem han, foruden en i ung Alder afdød Søn, har en Datter: Emmy Antoinette, født 1844.

Den yngste Søn, Frederik Moltke, døde ugift som Lieutenant i Infanteriet.

Generallieutenant Adam Ludvigs anden Søn, Anthon Carl Frederik Moltke, født den 8de Mai 1784, blev allerede i sit 5te Aar Fændrik i det 3die jyske Infanteri-Regiment og i sit 10de Aar blev han Secondlieutenant. 1800 tog han Officers-examen og Aaret efter blev han Premierlieutenant. 1802 blev han Kammerjunker, 1804 Capitain og 1807 Compagnichef. 1813 blev han Major og gjorde i dette Aar Tjeneste ved det combinede fransk-danske Armeecorps som Bataillonscommandeur. Under Beleiringen af Rendsborg deeltog han med Hæder i flere Udfald og Fægtninger og commanderede navnlig i en større ved Jevestedt. 1824 blev han Kammerherre og 1826 avancerede han til Oberstlieutenant. 1833 blev han Oberst og Commandeur for 3die jyske Infanteri-Regiment, 1835 Ridder af Dannebrog, 1840 benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn, 1842 Generalmajor og Commandeur for 3die Infanteri-Brigade og 1845 blev han Commandeur af Dannebrog. 1848 fik han Commandoen over 4de Infanteri-Brigade og førte denne med stor Koldblodighed og Tapperhed i Slagene ved Kolding og Fredericia 1849. Som Belønning herfor blev han af Kong Frederik den Syvende benaadet med Dannebrogordenens Storkors. 1850 fik han Commandoen over den 1ste Armeedivision og bidrog en stor Deel til det heldige Udfald af Slaget ved Idsted, hvorfor han af Keiseren af Rusland fik St. Annaordenens og af Kongen af Sverrig og Norge St. Olafsordenens Storkors. 1851 blev han Generallieutenant og commanderende General i Nørrejylland; 1858 fik han den franske St. Helena-Medaille. I sidstnævnte Aar nedlagde han paa Grund af sin høie Alder Generalcommandoen

og indtraadte som Præsæs í den raadgívende Comitee under Krigsministeriet. 1860 blev han sat à la suite i Armeen og den 12te December 1863 døde han i sit 80de Aar. Hans første Hustru, Johanne Marie Staal, som han havde ægtet 1815, døde allerede 1819 og efterlod kun een Datter, Marie Sophie Ludovica Moltke, født 1816, som 1844 ægtede Capitain og Ridder Carl Andreas Krag. Hans anden Hustru, Henriette von der Maase, Datter af den 1831 afdøde Kammerherre og Staldmester Frederik Anthon Adam von der Maase, ægtede han 1820; hun overlever ham endnu og med hende havde han følgende Børn:

Marie Sophie Moltke, født 1821; Adam Anthon Frederik Moltke, Capitain i Infanteriet og Ridder af Dannebrog, født 1825 (har deeltaget i Felttogene 1848, 1849, 1850 og 1864); Antoinette Henriette Larde Moltke, født 1826; Frederik Anthon Marinus Moltke, født 1828, død 1857 som Kammerjunker og Kongelig Fuldmægtig i Vestindien; Amalie Louise Moltke, født 1831.

Generallieutenant Adam Ludvigs 3die Søn, Georg Moltke, født 1786, blev Secondlieutenant 1807 og gjorde i dette Aar udmærket Tjeneste som Adjutant hos General Walthersdorff under Kjøbenhavns Beleiring og Bombardement. Fra denne Stilling gik han over i Livregimentet Ryttere og blev Kammerjunker 1810, men allerede Aaret efter tog han sin Afsked fra Krigstjenesten. 1813 kom han i Besiddelse af Herregaarden Baggessvogn i Jylland, som han dog solgte 1816, hvorpaa han bestandigt gjorde Cavaleer-Tjeneste hos Dronning Marie Sophie Frederikke, først som Kammerjunker, men fra 1826 som Kammerherre. 1828 blev han Ridder af Dannebrog og 1830 Chef for Dronningens Hofetat. 1836 blev han benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn, 1840 blev han Commandeur af Dannebrog og samme Aar døde han. Hans første Hustru, som han havde ægtet 1813, var Enkegrevinde Kirstine Fædder, født Glerup, til Baggessvogn. Hun døde 1826, efterladende 1 Søn

og 2 Døttre. Han ægtede derpaa 1827 Lehnbaronesse Annette Catharine Henningia Rosenkrands til Willestrup, Enke efter Baron Reedtz-Thott-Rosenkrands, men med hende, som overlevede ham til 1845, havde han ingen Børn.

I Anledning af sit andet Giftermaal blev han 1827 ophøiet i den danske Friherrestand med Navnet Moltke-Rosenkrands og følgende forøgede Vaaben: Skjoldet firdeelt med et gyldent Hjerteskjold, hvori Familiens gamle Vaabenmærke, 3 sorte Fugle; det større Skjolds (Rosenkrandsernes ældste Vaaben) første og fjerde Felt skraadeelt fra høire, vechselviis af Blaaf og Rødt, og belagt med en høire af Sort og Sølv toradstaktavlet Skraabjelke; tredje og fjerde Felt skraadeelt fra venstre, vechselviis af Blaaf og Rødt. Ovenpaa Skjoldet en friherreelig Krone. Skjoldholderne: To sorte Ørne med udrakte røde Tunger.

Baron Moltke-Rosenkrandses Børn af første Ægteskab ere: Inger Sophie Moltke, født 1815; Marie Frederikke Caroline Vilhelmine Moltke, født 1816, død 1854; Ludvig Jørgen Frederik Moltke, Overauditeur, født 1819.

Generallieutenant Adam Ludvigs fjerde Søn, Christian Julius Frederik August Moltke, født 1787, blev Secondlieutenant i Artilleriet 1804 og avancerede 1813 til Capitain i dette Vaaben. 1811 blev han for sit udviste tappre Forhold udnævnt til Ridder af Dannebrog. Allerede 1819 tog han sin Afsked fra Krigstjenesten og blev ansat som Byskriver i Svendborg; samme Aar blev han Kammerjunker og senere tillige Byfoged i Svendborg, i hvilken Stilling han døde 1845. Med sin efterladte Hustru, Catharine Margrethe Dorothea Colding, som han ægtede 1819, havde han 1 Datter: Sophie Ovine Vibeke Mariane Moltke, født 1828, og 2 Sønner.

Den ældste Søn, Adam Frederik Moltke, født 1821, er Kammerjunker og Byfoged i Sæby, og har 1861 ægtet den fire og tyveaarige Frøken Louise von Rosen, Datter af den 1853 afdøde Kammerherre og Amtmand Carl Vilhelm Ludvig von Rosen i Segeberg. Med hende har han 2 Børn: Sophie Dorothea

Marie Ovine Moltke, født 1863, og Adam Vilhelm Julius Moltke, født 1865.

Den anden Søn, Frederik Andreas Moltke, født 1822, har deeltaget i Felttogene 1848, 1849 og 1850. Han er nu Capitain à la suite i Artilleriet og Adjutant hos Hans Majestæt Kongen, samt Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmænd, Ridder af den svenske Sværdorden, den norske St. Olafsorden, den italienske St. Mauritius- og Lazarus-Orden og den franske Æreslegion.

Generallieutenant Adam Ludvig Moltkes femte Søn, Adam Vilhelm Johannes Moltke, født 1791, døde 1815 som Candidatus philosophiæ, efter at han 1814 havde ægtet Frøken Juliane Holck, med hvem han havde en Datter, Sophie Conradine Frederikke, som døde i Ægteskab med Capitain af Infanteriet Carl Ditlev Theodor Ludvig von Witzleben.

Den 3die af Generallieutenant Johan Georg Moltkes Sønner var Frederik Moltke, født den 18de Januar 1754. Han blev først Lieutenant i Cavaleriet og 1773 Kammerjunker hos Enkedronning Juliane Marie. 1775 tog han juridisk Embedsexamen og 1780 blev han Kammerherre. 1781 blev han Amtmand over Bradsbjerg Amt i Norge, 1788 Stiftamtmand i Christiansand, hvorfra han 1790 blev forflyttet til Christiania og blev Storkors af Dannebrog, 1795 Deputeret i Generaltoldkammeret og 1799 Præsident i det danske Cancelli. 1803 blev han Deputeret i Finantserne, 1804 Præsident i Generaltoldkammeret og Geheimeraad, 1808 Geheimeconferentsraad og Ordenssecretair, samt beaaudet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 1810 blev han Geheimestatsminister, 1811 Elephantridder og samme Aar Directeur for Øresunds Toldkammer, hvilken Post han beklædte til 1833. Efterat han 1814 havde nedlagt sine Embeder som Geheimestatsminister og Præsident i Generaltoldkammeret, var han til 1824 Stiftamtmand i Aalborg og døde paa Vallø den 4de Juli 1836. Han var Forstander for det Kongelige historiske og heraldiske Selskab og en Ven og Beskytter af Digteren Ewald,

af hvem han i sin Ungdom var bleven underviist. Hans første Hustru var Margrethe Løvenskjold, Datter af Kammerherre Herman Løvenskjold til Fossum-Jernværk. Hun døde 1808, hvorpaa han 1811 ægtede sin afdøde Broders Enke, Margrethe Sophie von Hauch, som døde 1829. Med hende havde han ingen Børn, men af sit første Ægteskab efterlod han tre Sønner.

Den ældste af disse, Herman Georg Moltke, født 1789, blev Hofjunker 1809, Kammerjunker 1811, Herredsfoged i Winding Herred ved Nyborg 1816, Kammerherre 1841 og døde 1854. Han ægtede 1817 Frøken Anna Sophie Juliane Margrethe v. Hauch, Datter af den 1819 afdøde Kammerjunker og Amtmand Johan Carsten von Hauch, og havde med hende, som endnu overlever ham, Datteren Vibeke Pauline Sophie Margrethe, født 1822, der døde 1854, efterat hun 1845 havde ægtet den 1864 afdøde Major af Infanteriet Magnus Peter von Bülow, og 3 Sønner.

Den ældste Søn, Adam Frederik Johannes Moltke, født den 3die Juli 1818, er Candidatus philosophiæ og eiede i sin Tid Bellevue ved Kolding.

Den anden Søn, Fritz Moltke, født den 9de Marts 1820, er Overauditeur samt By- og Herreds-Foged i Skjeldskjør og ægtede den 8de October 1849 Frøken Josepha Cecilie Schjern, Datter af den 1853 afdøde Etatsraad og Overfinantsbogholder Niels Frederik Bernhard Schjern i Kjøbenhavn.

Den tredie Søn, Anthon Carsten Andreas Julius Wilhelm Moltke, født 1830, har deeltaget i Felttogene 1848, 1849, 1850 og 1864. Han er nu Capitain i Infanteriet samt Ridder af Dannebrog og ægtede 1859 Frøken Thomasine Knudine Bruun.

Geheimstatsminister Frederik Moltkes anden Søn, Anthon Henrik Moltke, født den 10de Marts 1791, blev først Second-lieutenant i den Kongelige Livgarde tilhest, 1809 Kammerjunker og 1812 Premierlieutenant. Som Ritmester indtraadte han senere i det jyske Regiment lette Dragoner, hvor han blev

Major 1840. Ved Reductionen 1842 blev han afskediget af Krigstjenesten og erholdt 1860 en ny Afsked som Oberstlieutenant. Han er ugift.

Geheimstatsminister Frederik Moltkes tredie Søn, Wilhelm Moltke, født den 7de August 1802 i Montpellier, blev Forst- og Jagtjunker 1824 og tillige Kammerjunker 1827. Efter at have fungeret som Formand ved Forstreguleringen i Hertugdømmet Lauenborg fra 1839 blev han 1847 udnævnt til Overførster i Pinneberg-Inspection, hvilket Embede han nedlagde ved Oprørets Udbrud 1848. Efter Hertugdømmernes Pacification blev han 1852 udnævnt til Overførster i Flensborg-Inspection, 1854 til titulair Forstmester og 1856 til Ridder af Dannebrog. 1860 blev han forflyttet som Overførster til 1ste Inspection (Egelund) og 1862 blev han Hoffægermester. Han ægtede den 10de Juni 1842 Frøken Henriette Frederikke Augusta Moltke, Datter af den 1846 afdøde Kammerherre og Generalkrigscommissair Andreas Georg Adam Moltke, og hun har født ham 2 Døtre: Marie Amalie Nicoline, født 1843, død 1849, og Fritze Henriette Nanna Antoinette, født den 20de September 1849, indskreven i Vallø-Stift.

Den tredie af Oberstlieutenant Joachim Moltkes Sønner, Gustav Henrik Moltke, født 1706, gik i württembergsk Tjeneste, hvor han døde 1746 som Kammerherre og Overskjænk; men den fjerde Søn bragte Familien til et Standpunkt i Danmark, hvorpaa den neppe tidligere har staaet.

Hans Navn var Adam Gottlob Moltke, født den 10de November 1710. Efter først at have været Page, blev han Kammerjunker hos Kronprinds Frederik 1735, Hofmarschal 1743, Overkammereer 1744, Storkors af Dannebrog 1745 og Præses for Maleracademiet 1746. Da Kronprindsen i dette Aar besteg Thronen som Frederik den Femte blev han Overhofmarschal, 1747 blev han Ridder af Union parfaite, Geheimeraad og Præses for det vestindiske Compagni. 1749 fik han Kongens Portrait, med

Tab. V.

Tilladelse til at bære det paa Brystet, og 1750 blev han med alle sine Descendenter *) ophøiet i den danske Lehnsgrevestand med følgende Vaaben:

Skjoldet firdeelt med et kronet Guld-Hjerteskjold, hvori Familiens gamle Vaaben; det størré Skjolds første og fjerde Felt blaåt, hvori 3 gyldne ottekantede Stjerner (Familien Brügge-manns Vaaben), andet og tredie Felt rødt, hvori en til høire opreiststaaende guldkronet gylden Løve med rød udrakt Tunge og opstaaende Hale, holdende i Forbenene en rød Standart med et hvidt Kors. Paa Skjoldet 3 kronede Hjelme; paa den midterste Familiens gamle Hjelmtegn, syv gyldne Sceptere med en Paafuglefjeder ovenpaa hver; paa den høire en Løve som i Skjoldets andet og tredie Felt; paa den venstre en halv nøgen Vildmand med en grøn Krands om Hovedet og en lignende om Livet, holdende en gylden Kølle paa den høire Skulder (Familien Brügge-manns Hjelmtegn). Skjoldholderne ere to sorte Ørne med udrakte røde Tunger.

De ham dengang tilhørende Godser, Bregentved, Juellinge, Thurebyholm og Eskildstrup, bleve ophøiede til et Lehnsgrevskab under Navn af Bregentved **), «til et allernaadigst Kjendtegn», siger Kongen i Lehnsbrevet, «paa den besynderlige Naade og Velbehag, hvormed Vi ei alene ansee hans Forfædres ***), Vore Kongeriger Danmark og Norge i mange Seculis, men endog i Særdeleshed hans egne, Vores Kongelige Arvehuus og Os selv i saa mange Aar, beviste allerunderdanigste, troe og nidkjære Tjenester».

Samme Aar blév han Præses for det asiatiske Compagni og for Ageracademiet. 1752 blev han Ridder af Elephanten,

*) I Patentet kaldes alle hans Børn Grever eller Grevinder af Bregentved.

**) Grevskabet blev senere forøget med Godserne Tryggevelde og Alslev, samt Stengelstrup eller Sophiendal, hvorimod Eskildstrup blev udtaget deraf og solgt.

***) Den vilde have været mere correct, naar der her havde været tilføiet: og Slægts,

1762 Medlem af Overskattedirectionen og 1763 Geheimeraad i Conseilet. Da Kong Frederik den Femte døde fik han af Kong Christian den Syvende Stadfæstelse paa alle sine Embeder og Værdigheder 1766, men nedlagde efter Ansøgning endnu samme Aar en Deel af sine Embeder. 1768 fik han igjen Befaling til at indtræde i Conseilet, i Overskattedirectionen og i General-Landvæsens-Collegiet, men fra 1770, da han tog sin Afsked tiligemed hele Statsraadet, og indtil sin Død den 25de September 1792 beklædte han ikke noget offentligt Embede.

Af Videnskaberne og Kunsterne, af Handelen og Agerbruget har han store Fortjenester og mange velgjørende Stiftelser skyldte ham deres Oprindelse. Ogsaa skyldes det den Fasthed, hvormed han modsatte sig de andre Ministres Raad at give efter for de russiske Fordringer i den gottorpske Arvefølgestrid, at Danmark dengang beholdt Hertugdømmet Slesvig. Foruden sit Grevskab eiede han i kortere eller længere Tid følgende Godser: Baronierne Lindenberg og Høgholm samt Dronninglund og Dronninggaard i Jylland, Gammelgaard paa Lolland, Glorup og Rygaard i Fyen, Nygaard paa Møen og Testorf i Holsteen.

Han ægtede først 1735 Frøken Christiane Frederikke von Brüggemann, Datter af Oberstlieutenant Godske Hans von Brüggemann til Ulriksholm, og havde med hende, som døde 1760, tretten Børn, hvoraf de to yngste Sønner døde før Moderen. Hans anden Hustru var Hofdamen Sophie Hedevig Raben af Huset Aalholm, Søster til Lehnsgreverne Christian og Ludvig Otto Raben. Med hende, der døde 1802, decoreret med Ordenen Union parfaite og efterat have oprettet sine Godser Glorup og Rygaard til et Stamhuus, under Navn af Moltkenborg, havde Greven 9 Børn, hvoraf 2 Sønner og 1 Datter døde spæde og 1 Søn allerede i sit 7de Aar.

Af Grev Adam Gottlobs Døttre blev Comtesse Catharine Sophie Vilhelmine, født 1737, gift 1752 med Grev Hannibal Wedell til Wedellsborg, Geheimeraad, Kammerherre og Stor-

kors af Dannebrog, efter hvem hun sad Enke fra 1766 til 1806, da hun døde, decoreret med Ordenen Union parfaite.

Comtesse Ulrikke Augusta Moltke, født 1740, blev 1757 gift med Grev Hans Schack til Schackenborg, Geheimeraad, Kammerherre og Storkors af Dannebrog. Efter hendes Død 1763 ægtede han hendes Cousine: Caroline Louise Sophie Moltke.

Comtesse Charlotte Louise Moltke, født 1743, døde ugift.

Comtesse Frederikke Louise Moltke, født 1751, Hofdame hos Dronning Juliane Marie, ægtede 1771 Albrecht Philip von Levetzau, der først var Kammerherre og Stiftamtmand i Christiania, men senere blev Geheimeconferentsraad og Landdrot i Pinneberg, samt Storkors af Dannebrog. Hun døde allerede 1773.

Comtesse Sophie Magdalene Moltke, født 1765, død 1829, ægtede 1782 Grev Adam Christopher Knuth til Lilliendal, Geheimeconferentsraad og Storkors af Dannebrog, død 1844.

Comtesse Bertha Moltke, født 1767, ægtede Baron Frederik Adeler til Adellersborg, der døde 1816 som Geheimeconferentsraad, Storkors af Dannebrog og Overpræsident i Kjøbenhavn. Hun overlevede ham til 1846 og oprettede af Adellersborg og det af hende tilkøbte Gods Benzonslund i Aaret 1843 et Baroni for sin eneste Datters Datter, Bertha Henriette Frederikke Løvenskjold, og dennes Mand Baron Zytphen-Adeler.

Den ældste af Grev A. G. Moltkes Sønner var Grev Christian Frederik Moltke til Trøjborg. Han blev født den 13de Juli 1736, blev Kammerjunker 1753 og var Deputeret i General-Landoeconomie- og Commerce-Collegiet, samt Æresmedlem af Kunstacademiet, da han 1759 blev Kammerherre. 1760 blev han Storkors af Dannebrog og 1761 Hofmarschal. Derefter blev han Deputeret i det vestindiske og guineiske Rente- og General-toldkammer, Deputeret i Finantserne og 1767 Overhofmarschal og Geheimeraad. 1769 blev han Geheimeconferentsraad og den 25de April 1771 døde han, neppe 35 Aar gammel. Han havde 1760 ægtet Frøken Ida Hedevig von Buchwald af Huset Borstel



og Trøjborg, med hvem han havde en Søn Frederik, der døde ung.

Den anden af Grev A. G. Moltkes Sønner var Grev Casper Herman Gottlob Moltke til Muggesfelde og Tiirsbæk. Han blev født den 6te October 1738, blev Kammerjunker 1753 og var dengang Ritmester ved det 1ste jyske Regiment Cuirasserer. Da han 1758 blev Kammerherre var han Ritmester ved Livgarden tilhest, 1759 blev han Oberst for det holsteenske Cuirasseer-Regiment og 1762 tillige for Husar-Regimentet. 1763 blev han Deputeret i Generalkrigsdirectionen og 1765 Generalmajor, Oberstlieutenant i Hestgarden og Chef for Livregimentet Dragoner. 1768 blev han Storkors af Dannebrog, 1773 Generallieutenant, 1790 Cavaleri-Inspecteur, 1791 General, 1794 Commandant og 1795 Gouverneur i Rendsborg, hvor han døde 1800. Han havde 1759 ægtet Frøken Catharine Christine de Cicignon, Datter af Stiftamtmand Ulrik Frederik de Cicignon, men deres tre Børn døde strax efter Fødselen.

Den tredie af Grev A. G. Moltkes Sønner var Grev Christian Magnus Frederik Moltke til Noer og Grünwald. Han blev født den 16de October 1741, blev Kammerjunker 1755, Ritmester i Livgarden 1759 og Kammerherre 1760. Oberst blev han 1761 og Chef for det holsteenske Cuirasseer-Regiment 1765, da han afløste sin ældre Broder. 1767 blev han Oberstlieutenant i Hestgarden og Oberst for det holsteenske Dragon-Regiment, 1768 blev han Deputeret i Generalitets- og Commissariats-Collegiet, samt Ridder af Ordenen Union parfaite, og 1769 fik han Storkorset af Dannebrog. 1773 blev han Generalmajor, 1782 Generallieutenant og 1808 fik han Afsked som General. Han døde den 23de November 1813 i Kjøbenhavn. Med sin Hustru, Comtesse Frederikke Elisabeth Reventlow af Huset Wittenberg og Altenhof*), som han ægtede 1762, havde han,

*) *Hofman* angiver hendes Herkomst aldeles urigtigt. Hun var en Datter af Grev Ditlev Reventlow og hans Hustru Margrethe Raben fra Aalholm.

foruden flere Børn, der døde i spæd Alder, Datteren Frederikke Sophie, født 1764, som ægtede den 1828 afdøde Kammerherre Christoph von Buchwald til Helmsdorff, og 4 Sønner.

Den ældste af disse var Grev Adam Gottlob Ditlev Moltke til Nütschau. Han blev født den 15de Januar 1765, blev Kammerjunker 1782 og var dengang Premierlieutenant i det holsteenske Rytter-Regiment. Faa Aar efter udtraadte han af Krigstjenesten og modtog ikke senere nogen høiere Hofcharge, men levede paa sit Gods som et anseet Medlem af Ridderskabet, hvis Repræsentant han ogsaa var paa Congressen i Wien 1814. Han døde den 17de Juni 1843 som Besidder af det større Noerske Fideicommis, efter at have været gift 3 Gange, først med Frøken Augusta von Wiebel, efter hendes Død med Søsteren Marie Christine von Wiebel, som døde 1808, og tilsidst med Frøken Caroline Klüwer, født 1791, som endnu overlever ham. Med hver af disse Hustruer havde han een Søn.

Grev Adam Moltkes ældste Søn og Efterfølger i Besiddelsen af det større Noerske Fideicommis, Grev Carl Moltke til Nütschau, født 15de November 1798, tog juridisk Embedsexamen i Glückstadt 1822, blev Landraad 1830 og derpaa Medlem af den holsteenske Overret og af Ridderskabets permanente Deputation. 1834 blev han Deputeret i Rentekammeret og for Finantserne, 1835 Kammerherre, 1836 Ridder og 1840 Commandeur af Dannebrog. 1841 blev han benaadet med Dannebrogsmændenes Hæders-tegn og Aaret efter fik han Storkorset. 1845 blev han af Kongen af Preussen decoreret med den røde Ørns Ordens 2den Classe med Diamanter, 1846 blev han Geheimeconferentsraad og Præsident for det tyske Cancelli i Kjøbenhavn og 1847 extraordinair Assessor i Høiesteret. Ved Thronskiftet 1848 blev han Geheimestatsminister, dog kun til Marts Maaned, da han tog sin Afsked; samme Aar blev han Ridder af Elephanten. 1849 blev han sendt i en overordentlig Mission til Hoffet i St. Petersborg og 1851 var han i 3 Maaneder Minister uden Portefeuille. Efterat

have solgt sit Fædrenegods Nütschau blev han i Januar 1852 udnævnt til Minister for det nys pacificerede Hertugdømme Slesvig, men fra denne Stilling, som han beklædte med stor Kraft og Dygtighed, blev han entlediget i December 1854. Greven levede derpaa som Privatmand, indtil den ulykkelige Krig med Tydskland havde bragt Danmark til Afgrundens Rand. Efter sin Konges Ønske indtraadte han da som Minister uden Portefeuille i det Ministerium, som fik sluttet Freden med de tydske Stormagter 1864. Samme Aar efterfulgte han sin Frænde, Grev Adam Vilhelm Moltke til Bregentved, som Cantsler for de Kongelige Ordener, men paa Grund af Alder og Svagelighed nedlagde han igjen sine Embeder 1865. Dog maatte han efter Hans Majestæts Ønske strax igjen overtage Posten som Ordens-Cantsler, men under et Besøg hos sin yngste Datter døde han i Curland den 12te April 1866. Med sin Hustru, Malvina Anna Simons fra Bryssel, havde Greven 2 Døttre og 1 Søn, der alle ere gifte. Den ældste Datter, Comtesse Malvina Elisabeth, født den 31te Mai 1825, har 1851 ægtet Grev Frederik Gottschalck Knuth til Holtegaard ved Hirschholm; den yngste Datter, Comtesse Frederikke Louise Anna, født den 19de Januar 1833, har 1855 ægtet Baron Herman Bagge af Boo til Assiten i Curland. Sønnen Grev Adam Henrik Moltke, født den 23de Juni 1828, nu Besidder af det større Noerske Fideicommiss, er østerrigsk Ritmester og Ridder og har 1860 ægtet Comtesse Olga Casini fra Venedig, med hvem han har en Datter: Marie Elisa Malvina, født den 11te Marts 1863.

Grev Adam Moltkes anden Søn, Grev Magnus Theodor Moltke til Grünholz, blev født den 9de Marts 1806, udnævnt til Kammerherre 1840 og valgt til Verbitter for det adelige Kloster i Itzehoe 1847. Han solgte 1856 Grünholz til Hertugen af Glücksborg og købte i dets Sted Riddergodset Zalenze i Slesien, hvor han døde den 29de October 1860. Med sin efterladte Hustru, den 1807 fødte Comtesse Sophie Frederikke Antoinette Wedell af Huset Jarlsberg i Norge, havde han 3 Sønner og 3 Døttre.



Den ældste Datter, Comtesse Mathilde Caroline, født den 23de April 1832, har 1857 ægtet Kammerherre og Amtmand Vilhelm Frederik Ludvig Theodor von Levetzau i Itzehoe; den anden Datter, Comtesse Anna Vilhelmine, født den 26de August 1833, er Klosterfrøken i Preetz; den tredie Datter, Comtesse Freia Georgine, født den 11te Januar 1841, er indskreven i det adelige Convent i Uetersen. Sønnerne ere: Adam Herman Julius Magnus, født den 30te Juli 1838; Carl Ferdinand Ludvig, født den 19de October 1844; Otto Julius, født den 19de October 1847.

Grev Adam Moltkes tredie Søn, Grev Adam Frederik Adamson Moltke, blev født den 17de April 1815, var først Auscultant i den lauenborgske Regjering, siden Amtmand, successive i Lauenborg, Segeberg og Reinbeck, og blev 1862 Præsident for den Kongelige holsteenske Regjering i Pløen, fra hvilken sidste Post han blev entlediget 1864. Han er Commandeur af Dannebrog og Ridder af den østerrigske Leopoldsorden og blev 1849 gift med Comtesse Fanny Charlotte Anna Louise Rantzau af Huset Rastorf, død 1866, med hvem han foruden 5 Sønner har 3 Døttre: Nancy Caroline Louise, født den 20de Februar 1856, Pauline Louise, født den 4de September 1857, og Marie Frederikke Malvine Elisabeth Fanny, født den 16de Januar 1860, der alle ere indskrevne i Vallø-Stift. Sønnerne ere: Adam Carl Christian, født den 22de April 1850; Otto Ludvig Magnus Gerhard, født den 13de August 1851; Fritz Sophus, født den 3die Marts 1853; Henrik Carl Leonhard, født den 15de September 1854; Conrad Christian Ludvig, født den 2den Juli 1862.

Den anden af Grev Magnus Moltkes Sønner var Grev Joachim Moltke til Rønnebæksholm. Født den 4de Juli 1769 indtraadte han tidligt i Militairtjenesten og var 1810, da han blev Kammerherre, avanceret til Premier-Major i Prinds Ferdinands Dragonregiment. Han tog sin Afsked som Oberstlieutenant, men fik 1817 en ny Afsked som Oberst og døde den 15de Juni

1820 i sit 51de Aar. Han var Besidder af det mindre Noerske Fideicommiss, havde 1797 ægtet den nittenaarige Frøken Ellen Catharine Kirstine Brun de Neergaard, af Huset Svenstrup, Medbesidderinde af det Brun-Neergaardske Fideicommiss, og med hende, som overlevede ham til 1845, havde han 3 Sønner.

Den ældste af disse, Grev Magnus Jens Godske Moltke, født den 4de Juli 1801, blev Officeer i Livregimentet Dragoner og tog 1842 sin Afsked som Ritmester, men deeltog desuagtet i Feltoget 1848 som Frivillig i Gardehusar-Divisionen. Han er Besidder af det mindre Noerske Fideicommiss og siden 1824 gift med Baronesse Elisabeth Sophie de Bretton, med hvem han har følgende Børn: Ellen Sophie Elisabeth, født den 10de September 1825, Klosterfrøken i Preetz; Alette Vilhelmine, født den 12te September 1827, gift 1851 med Carl Erik Johan de Neergaard til Jargsdorf i Holsteen; Adam Joachim Ferdinand Magnus, født den 22de December 1830; Anna Sophie Antoinette Caroline, født den 30te Marts 1837, indskreven i det adelige Convent i Itzehoe.

Den anden af Grev Joachim Moltkes Sønner, Grev Adam Gottlob Ditlev Moltke, født den 15de Mai 1803, blev Officeer i det sjællandske Landseneer-Regiment, hvorfra han udtraadte som Ritmester à la suite. Han døde den 21de Juli 1852 i Vestindien som Medbesidder af det Brun-Neergaardske Fideicommiss og Enkemand efter sin 1840 afdøde Hustru Mathilde de Nully af St. Croix, med hvem han havde følgende Børn: Oscar Peter August, født den 1ste Juli 1828, Medbesidder af det Brun-Neergaardske Fideicommiss og gift 1857 med Frøken Alvilde Magnussen; Edgar Joachim Christian, født den 1ste Juli og død den 8de Juli 1828; Anna Eline, født den 5te Marts og død den 11te Marts 1833; Joachim Richard Henry, født den 31te Juli 1834, gift 1860 med Frøken Julie Charlotte Westerman, med hvem han har en Datter: Mathilde, født den 25de Marts 1861, og en Søn: Henry Theodor, født den 21de Februar 1863.

Den tredie af Grev Joachim Moltkes Sønner, Grev Peter Adolph Moltke, født den 7de April 1805, er Eier af Conradsfeldt ved Nestved, samt Forst- og Jagtjunker, og lever ugift.

Den tredie af Grev Magnus Moltkes Sønner, Grev Ferdinand Moltke, født den 26de Juli 1775, blev Officeer i det fyenske Regiment lette Dragoner og var Ritmester, da han paa Grund af sit ved Sehested udviste tappe Forhold blev Ridder af Dannebrog 1814. Han døde som Premier-Major 1825 og efterlod sin først 1863 afdøde Hustru, Sophie Hedevig von Levetzau, Datter af Geheimeconferentsraad og Landdrost Albrecht Philip von Levetzau i Pinneberg, med 1 Søn og 4 Døttre. Alle Døttrene forbleve ugifte; de tre ere døde og den fjerde, Comtesse Elisabeth Frederikke Moltke, født 1807, er Klosterfrøken i Uetersen. Sønnen Grev Magnus Christian Nicolas Joachim Moltke, født den 9de Juni 1809, var i sin Tid Postmester i Segeberg, men døde den 8de Februar 1866 i Fredensborg, efter forlængst at have taget sin Afsked. Han blev gift 1842 med Frøken Hansine Hipolyta Christine Charlotte v. Koss og havde 3 Børn: Ferdinand Sophus Carl Magnus, født den 24de August 1844; Vilhelmine Sophie Christiane Hansine, født den 27de September 1846; Christian Ernst, født den 12te Februar 1850.

Den fjerde Søn af Grev Magnus Moltke til Noer hed ogsaa Magnus og blev født 1783. Han var i sin Tid Landraad og Medlem af den slesvigske Overret, blev Kammerherre 1828, Ridder af Dannebrog 1834 og døde 1864. Med sin ligeledes afdøde Hustru, den 1794 fødte Comtesse Juliane Charlotte Ulrikke Brockdorf, af Huset Kletkamp, som han ægtede 1814, havde han ingen Børn.

Den fjerde af Grev A. G. Moltkes Sønner var Grev Frederik Ludvig Moltke, født den 27de Marts 1745. Han blev i sit tiende Aar Hofjunker og Aaret efter Kammerjunker og Domherre i Lybek. 1758 blev han Æresmedlem af Videnskabernes Selskab og da han havde fuldendt sine Studeringer 1763 blev han Kammerherre.

1765 blev han Auscultant i det tydske Cancelli, 1767 Comitteret i Generaltoldkammeret, 1768 i Oeconomi- og Commerce-Collegiet og 1769 Deputeret i General-Landvæsenscollegiet. 1770 fik han Ordenen Union parfaite og 1771 blev han dansk Minister i Eutin, hvilken Post han næsten uafbrudt beklædte til 1787. 1774 blev han Storkors af Dannebrog, 1780 Geheimeraad og 1808 Geheimeconferentsraad. Han døde i Altona den 22de Januar 1824. Med sin Hustru, den 1759 fødte Comtesse Sophie Agnese Luckner af Huset Blumendorf, som han havde ægtet 1778 og som overlevede ham til 1847, havde han en Datter Sophie, som ægtede den meklenborgske Friherre von Maltzan.

Den 5te af Grev A. G. Moltkes Sønner var Grev Joachim Godske Moltke, født den 27de Juli 1746. Han blev i sit tiende Aar Capitain i det falsterske Regiment og i sit 13de Aar Kammerjunker. Aaret efter blev han Capitain i Livgarden, men efter fuldendte Studeringer tog han Afsked af Krigstjenesten og blev 1768 Kammerherre og Deputeret i Søetatens General-commissariat. 1772 blev han Deputeret i Admiralitets- og Commissariats-Collegiet og i det danske Kammer, 1773 Storkors af Dannebrog, første Deputeret i Generaltoldkammeret og anden Deputeret i Oeconomi- og Commercecollegiet, samt i Finantscollegiet og Bjergværksdirectoriet, 1775 Geheimeraad, 1776 første Deputeret i Rentekammeret og Finantscollegiet og 1780 Chef for det store Kongelige Bibliothek. 1781 indtraadte han i det Guldbergske Ministerium og 1783 blev han Elephantridder, men 1784 tog han sin Afsked som Statsminister. Han bosatte sig nu paa de af ham 1781 købte Godser Einsiedelsborg og Kjørup i Fyen, hvilke han bestyrede saa vel, at han blev en rig Mand, inden han ved sin Faders Død 1792, ifølge den til hans Gunst skete Forandring i Erectionspatentet, succederede denne i Besiddelsen af Grevskabet Bregentved. 1808 blev han Ordenscantsler og Dannebrogsmænd og maatte paa sin Konges Opfordring 1813, da Statens Finantser vare i den ulykkeligste Tilstand, overtage disses Styrelse som Geheime-Stats- og Finants-

minister, skjøndt han dengang var 67 Aar gammel. I denne Stilling forblev han, som 1815 tillige var udnævnt til Overkammerherre og 1816 til første Medlem af Directionen for Statsgjælden og det synkende Fond, til sin Død den 5te October 1818. Han var Æresmedlem af Videnskabernes Selskab og af det Kongelige Academi for de skønne Kunster og, ligesom sin Fader, en ivrig Understøtter af Videnskab og Kunst. Faderens af ham selv forøgede Naturaliesamling skjænkede han til Københavns Universitet og hans kostbare Samling af Malerier gjorde han for bestandig tilgængelig for Publikum. Hans Legater beløbe sig til flere Tønder Guld og overgaae langt, hvad nogen anden dansk Mand har skjænket til offentligt Brug. Han var ogsaa Curator for Vallø-Stift og Vemmetofte-Kloster og siden 1783 gift med Georgine von Buchwald, Datter af den 1804 afdøde Kammerherre Casper von Buchwald til Seedorf og Prohnsdorf. Med hende, som døde allerede 1808, havde han kun en eneste efterlevende Søn:

Grev Adam Vilhelm Moltke, født den 25de August 1785. Han tog juridisk Embedsexamen i København 1805, blev 1809 Assessor i Høiesteret og Kammerherre, 1812 Deputeret i Rentekammeret, 1815 Ridder af Dannebrog og 1816 tillige Deputeret i Finantserne og Medlem af Directionen for Statsgjælden og det synkende Fond. 1818 succederede han sin Fader som Besidder af Grevskabet Bregentved og som Curator for Vallø-Stift og Vemmetofte-Kloster. 1824 blev han Commandeur af Dannebrog, 1826 benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn og 1828 fik han Storkorset. 1831 blev han Geheimeconferentsraad og samme Aar Geheimstatsminister og Finantsminister, Chef for Finantsdeputationen, Præsident i Rentekammeret og første Medlem af Directionen for Statsgjælden og det synkende Fond. 1836 blev han Elephantridder og 1843 Ordens-Vicecantsler. 1848 indtraadte han paa Kong Frederik den Syvendes indstændige Opfordring som Premierminister i det nye Ministerium og holdt trolig ud paa denne Post under de urolige Krigsaar, indtil han

endelig tog sin Afsked 1852. I to Aar var han tillige Udenrigsminister og blev decoreret med den svenske Seraphimerorden og den portugisiske Christusorden. 1854 blev han kongevalgt Medlem af Rigsraadet og 1856 Ordenscantsler. Foruden sit Grevskab var han i mange Aar Besidder af Godserne Jomfruens Egede og Meerløsegaard. Det sidste solgte han, men førstnævnte overlod han inden sin Død til sin yngste Søn, tilligemed det dertil købte Herresæde Lystrup. Han døde den 15de Februar 1864 i sit 79de Aar. Hvad han har været for sine Bønder, derom vidner den i hans levende Live af disse opreiste Broncestatue i Bregentved-Slotshave, og i sin Faders mange og store Legater har han en ikke ringe Part, da han, uagtet Faderens Bestemmelser derom ikke vare gjorte bindende for ham, samvittighedsfuldt bragte dem i Udførelse. Hans Medborgeres Høiagtelse og Tillid og hans eget patriotiske Sindelag fremgaaer noksom deraf, at han 3 Aar efter at være udtraadt af Regjeringen blev valgt til Medlem af Rigsdagens Landsting og mødte i dette, saalænge hans Kræfter tillode det. Med sin første Hustru, den 1791 fødte Comtesse Frederikke Louise Knuth, af Huset Knuthenborg, som allerede døde 1819, havde han kun 1 Søn, Grev Joachim Ludvig, der døde i sit 17de Aar. Han ægtede derpaa 1823 sin Svigerinde, Hofdamen Comtesse Marie Elisabeth Knuth, og med hende, som døde 1851, havde han 3 Sønner og 2 Døttre.

Den ældste Datter, Comtesse Marie Caroline Vilhelmine Moltke, født den 23de Juli 1827, ægtede 1852 Kammerherre og Amtmand Baron Johan Christian Bille-Brahe til Svanholm. Den yngre Datter, Comtesse Julie Georgine Sophie Moltke, født den 4de Mai 1830, ægtede 1854 Kammerherre og Amtmand Grev Ludvig Frederik Henrik Brockenhuus-Schack.

Den ældste Søn, Grev Frederik Georg Julius Moltke, født den 27de Februar 1825, succederede sin Fader 1864 som Besidder af Grevskabet Bregentved og som Curator for Valle-

Stift og Vemmetofte-Kloster. Han er Kammerherre, Storkors af den belgiske Leopoldsorden, Commandeur af Dannebrog, Ridder af den nederlandske Løveorden og folkevalgt Medlem af Rigsraadets Landsting. Han blev 1858 valgt til Medlem af Rigsdagens Folkething, har været sendt i en overordentlig Mission til Bryssel og er siden 1851 gift med den 1827 fødte Frøken Caroline von der Maase, Datter af Kammerherre, Major og Hofchef Herman Frederik Rostgaard von der Maase. Med hende har han, foruden en i spæd Alder afdød Søn, 4 Sønner: Frederik Christian, født den 20de August 1854; Joachim Ludvig, født den 10de Februar 1857; Henning Vilhelm, født den 12te September 1861; Christian Carl, født den 25de December 1864.

Den anden Søn, Grev Joachim Godske Moltke, født 1829, døde som Lieutenant i Gardehusarerne under Krigen i Slesvig 1850.

Den tredje Søn, Grev Christian Henrik Carl Moltke, født den 13de Mai 1833, er Eier af Jomfruens Egede og Lystrup, Kammerherre og Lieutenant af Cavaleriet, i hvilken Egenkab han deeltog i Felittoget 1864, samt Ridder af Dannebrog og den russiske St. Annaorden. Han har været Legationssecretair ved Gesandtskabet i Wien og har 1865 ægtet den 22aarige Comtesse Caroline Amalie Danneeskjold-Samsø af Huset Holmegaard.

Grev Adam Gottlobs sjette Søn, Grev Adam Gottlob Ferdinand Moltke, født den 1ste Januar 1748, blev Kammerjunker 1766 og var da allerede Capitain i Søetaten. 1767 blev han Commandeurcapitain, 1769 Kammerherre, 1775 Deputeret i Admiralitets-Collegiet, 1777 Commandeur i Søetaten og samme Aar Storkors af Dannebrog. 1781 blev han Contra-Admiral, 1783 Generaladjutant for Søetaten og 1800 Vice-Admiral. Han tog Afsked af Krigstjenesten 1808 og døde 1820. Med sin Hustru, Comtesse Ida Bertha Raben, af Huset Christiansholm (Aalholm), havde han 2 Børn, hvoraf Datteren, Comtesse Anna

Catharine Henningia, født 1799, i Aaret 1832 ægtede den 1857 som Amtsforvalter i Pinneberg afdøde Major og Ridder Hans Tage von Moritzen.

Sønnen, Grev Adam Gottlob Moltke, født 1792, blev Kammerjunker 1821 og eiede i flere Aar Lyngbæksgaard ved Frederiksborg, men blev 1835 udnævnt til Administrator for Tallotteriet i Kjøbenhavn, hvilket Embede han, som imidlertid var bleven Kammerherre 1847, først nedlagde ved Tallotteriets Ophævelse 1852. Greven ægtede 1820 Frøken Christiane Frederikke Lund, som døde 1846, efterladende 1 Datter, Comtesse Emma Vilhelmine Annette Vilsentia Moltke, født 1827, som 1853 ægtede Major af Infanteriet Mathias Christian von Fries, og 2 Sønner. Af disse døde Grev Vilhelm Joachim Ferdinand, født 1820, som Secondlieutenant 1846, medens Grev Ferdinand Adam Vilhelm, født 1825, endnu lever og har deeltaget i Felttogene 1849 og 1864 som frivillig Infanterist.

Den syvende Søn af Grev Adam Gottlob var Grev Georg Moltke, født den 27de Januar 1750. Han blev Kammerjunker 1766 og døde som saadan 1778.

Grev Adam Gottlobs ældste efterlevende Søn af 2det Ægteskab, Grev Gebhard Moltke, født den 20de Februar 1764, blev Kammerherre 1784 og var da Auscultant i Høiesteret, hvori han senere blev Assessor. 1797 blev han Stiftamtmand i Trondhjem, hvorfra han 1802 blev forflyttet til Christiania. Sidstnævnte Aar succederede han sin afdøde Moder i Besiddelsen af Stamhuset Moltkenborg og Aaret efter blev han Storkors af Dannebrog. 1807 blev han Medlem af den norske Regjeringscommission og 1809 Geheimeconferentsraad, samt Stiftamtmand i Odense, hvilket Embede han igjen nedlagde 1813. Han levede fra den Tid af udelukkende for sine Godser, som han forøgede med Tilkjøbet af Mullerup, naar man undtager, at han var extraordinair Assessor i Høiesteret. 1840 blev han Elephantridder og Dannebrogsmænd og 1843 arvede han efter Kammerherrinde Rabenhvitfeldt-Levetzau, (som var en født Baronesse Rosen-

krands og Datter af Grevens Sødskendebarn, Sophie He-
devig Hvitfeldt), det Hvitfeldtske Fideicommiss. Han fik
i denne Anledning Kongelig Tilladelse til at føre det Hvit-
feldtske Navn og Vaaben (i Skjoldet en høire rød Skraabjelke
i hvidt Felt og paa Hjelmens syv vechselvis røde og hvide Faner)
i Forbindelse med sit eget. Grev Moltke-Hvitfeldt døde den
20de December 1851 som Enkemand, efter at have været gift,
først med Frøken Bertha Hvitfeldt af Huset Clausholm, og
efter hendes Død 1791 med hendes Cousine, Frøken Bertha
Sophie Bille-Brahe af Huset Hvedholm. Med sin anden
Hustru, som døde 1833, havde han, foruden Datteren Caroline
Agnese, der døde ung, to Sønner.

Den ældste af disse, Grev Adam Gottlob Moltke, født
den 10de Juni 1798, tog juridisk Embedsexamen og blev Kam-
merherre. 1834 blev han Marschal hos Prinds Christian (VIII)
Frederik, 1836 Ridder af Dannebrog, 1838 Johannitteridder,
1839 ved Thronskiftet Hofmarschal og Aaret efter Commandeur
af Dannebrog. 1842 tog han sin Afsked som Hofmarschal, 1846
blev han Ministerresident i Neapel og 1847 benaadet med
Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 1848 nedlagde han sin
Gesandtpost i Neapel og blev decoreret med den sicilianske
St. Januarius-Orden. 1851 succederede han sin Fader i Besid-
delsen af Stamhuset Moltkenborg og af det Hvitfeldtske
Fideicommiss, med dertil hørende Navn og Vaaben, og kom til-
lige i Besiddelse af Godset Mullerup, der havde tilhørt hans
afdøde yngre Broder. 1858 blev han Geheimeconferentsraad,
1861 Storkors af Dannebrog og samme Aar sendt i en over-
ordentlig Mission til Turin. Under sit Ophold der fik han
Storkorset af St. Mauritius- og Lazarus-Ordenen. Siden 1859
er han folkevalgt Medlem af Rigsdagens og siden 1861 konge-
valgt Medlem af Rigsraadets Landsting. Med sin Hustru, den
russiske Comtesse Elisa Rasumowsky, har han, foruden den i
Ægteskab med den italienske Ridder di Ferrari-Corbelli
1858 afdøde Datter Bertha, 3 Sønner:

Den ældste af disse, Grev Gebhard Leon, født den 23de April 1829, er Kammerherre og Gesandt i Paris, Storkors af den spanske Isabelle den Katholskes Orden, den portugisiske Undfangelses-Orden og den græske Frelserens-Orden, Commandeur af Dannebrog og af den portugisiske Taarn- og Sværd-Orden, Ridder af den belgiske Leopoldsorden og Dannebrogsmænd. Han er siden 1863 gift med Baronesse Marie von Seebach fra Sachsen og har med hende en Søn: Adam, født 1864, og en Datter: Elisa, født 1865.

Den anden Søn, Grev Wladimir, født den 4de September 1834, er afskediget svensk Marineofficer og har under sidste Krig tjent i den danske Armee som Premierlieutenant af Artilleriet. Han er Ridder af Dannebrog, af den norske St. Olavs-Orden, den portugisiske Undfangelses-Orden og den franske Æreslegion, og har 1856 ægtet Frøken Octavia Hjelm fra Sverrig, med hvem han har en Søn: Adam Henrik, født 1858, og 2 Døttre: Elisa, født 1859, og Bertha, født 1862.

Den tredje Søn, Grev Harald Theodor Carl Gregor, født den 14de October 1838, er Ritmester à la suite i Armeen og Attaché med Titel af Legationssecretair ved Gesandtskabet i Paris, samt Ridder af Dannebrog, den preussiske Kroneorden og den franske Æreslegion. Han har ogsaa deeltaget i Felttoget 1864 og har 1860 ægtet Miss Annie Hutton fra Nordamerika, men har ingen Børn.

Grev Gebhard Moltke-Hvitfeldts anden Søn, Grev Henrik Moltke til Mullerup, født den 16de December 1799, tog ogsaa juridisk Embedsexamen og blev Kammerherre 1829. Han var da Assessor i Høiesteret, i hvilken Stilling han forblev til sin Død 1847, efter at han 1840 var bleven Ridder af Dannebrog og 1845 Amtmand over Kjøbenhavns Amt. Fra 1841 til 1846 var han tillige kongevalgt Medlem af den roskildske Stænderforsamling. Han ægtede 1837 Frøken Marie Sophie Frederikke von Buchwald, af Huset Neudorf, men med hende, som endnu overlever ham, havde han ingen Børn.

Grev Adam Gottlobs anden efterlevende Søn af 2det Ægtekab, Grev Otto Joachim Moltke til Espe og Bonderup, født den 11te Juni 1770, var først Amtmand over Bradsbjerg Amt og siden Stiftamtmand i Christianssand, hvor han blev Kammerherre 1800. Herfra blev han 1804 kaldet til Kjøbenhavn som Directeur for Rentekammeret; 1810 blev han Commandeur af Dannebrog og 1812 benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 1813 blev han Geheimeconferentsraad og Præsident i det tyske Cancelli, 1815 Storkors af Dannebrog, 1824 Geheimstatsminister og 1826 Elephantridder. Skjøndt Præsident i det tyske Cancelli og Domherre i Lybek var han en ægte dansk Mand og afgav derfor sin Ministerportefeuille 1842, da han forgjæves i Statsraadet havde modsat sig Prindsen af Noers Udnævnelse til Statholder i Hertugdømmerne. Med Undtagelse af, at han vedblev at være extraordinair Assessor i Høiesteret og Præsident for det danske Bibelselskab, levede han fra den Tid af udelukkende for-sine Godser, af hvis Beboere han efter sin Død fik et smukt Vidnesbyrd i den Mindestøtte, de opreiste for ham paa den saakaldte Grevindehøi i Parken ved Espe. Han døde den 1ste Februar 1853, efterat have været gift, først med Frøken Sophie Christiane Juul af Huset Ravnholt, som døde 1810, efterladende 4 Sønner, hvoraf de to døde i deres yngre Alder, og dernæst fra 1816 med Hofdamen Frøken Sophie Henriette Marie von Düring af Huset Østerbygaard, som kun overlevede ham i 6 Dage og efterlod en eneste Datter, den 1818 fødte Comtesse Henriette Sophie Bertha Eleonore Moltke, som 1843 ægtede Hofjægermester Jacob Brønnum Scavenius til Basnæs, efter hvem hun blev Enke 1850.

Den ældste af Grev Otto Joachims efterladte Sønner, Grev Adam Gottlob Moltke, blev født i Norge den 31te Mai 1798, var Secondlieutenant, først i de norske Jægere og siden i Livregimentet Dragoner, fra hvilket Regiment han som Premierlieutenant tog sin Afsked og blev ansat som Land- og Søkrigsscommissair i det 3die holsteenske District. Han fik derefter

Titel af Generalkrigscommissair og blev Kammerherre 1840. Aaret efter blev han Ridder af Dannebrog og 1847 virkelig Generalkrigscommissair for Danmark, hvilket Embede han efter Regjeringens Ønske ombyttede 1851 med Generalkrigscommissariatet for Hertugdømmet Slesvig. 1853 blev han benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn og arvede samme Aar sine fædrene Godser Espe og Bonderup. 1854 tog han Afsked af Statstjenesten og blev udnævnt til Commandeur af Dannebrog. Han døde paa Espe den 12te Juni 1863 efter at have fyldt sit 65de Aar. I Aaret 1825 havde han ægtet den 1801 fødte Frøken Rosalie Hennings, til Beckdorf ved Itzehoe, og med hende, som endnu overlever ham, havde han 2 Sønner og 4 Døtre:

Den ældste Datter, Comtesse Sophie Jsabelle Lætitia Moltke, født den 27de Januar 1827, blev 1851 gift med Provst og Ridder Hans Peter Kofoed-Hansen i Haderslev; den anden Datter, Comtesse Bertha Marie Louise Moltke, født den 27de October 1832, blev 1856 gift med Kammerherre Grev Adam Georg Ernst Henrik Moltke til Aagaard, Søgaard, Nørager og Helsingegaard; den 3die Datter, Comtesse Charlotte Sophie Dorothea Moltke, født den 25de Juli 1836, er indskreven i St. Johannes-Klosteret i Slesvig; den 4de Datter, Comtesse Thusnelda Henriette Marie Moltke, er født den 21de Februar 1843.

Den ældste Søn, Grev Otto Joachim Vilhelm Moltke, født den 9de September 1828, er Eier af Godserne Espe og Bonderup, samt Hofjægermester, og blev den 10de Mai 1864 gift med Frøken Julie Georgine Charlotte Sophie Adolphine Sehested-Juul, af Huset Ravnholt, med hvem han har en Datter, som er født den 6te Juni 1866.

Den yngre Søn, Grev Vilhelm Immanuel Johannes Carl Moltke, født den 16de Juli 1830, var indtil 1864 Chef for Secreteriatet under Ministeriet for Hertugdømmerne Holsteen og Lauenborg.

Grev Otto Joachims yngste efterladte Søn, Grev Vilhelm Mathias Moltke, født den 1ste Marts 1801, var i sin Tid Amtmand over Holbæk Amt og blev Ridder af Dannebrog 1844. Senere tog han sin Afsked og døde i Kjøbenhavn den 14de Januar 1864. Han ægtede 1837 Frøken Thusnelda von Reden, af Huset Wendlinghausen, som endnu overlever ham, men han havde ingen Børn med hende.

Grev Adam Gottlobs yngste efterlevende Søn af 2det Ægteskab, Grev Carl Emil Moltke til Aagaard, Søgaard, Nørager og Helsingegaard, født den 9de Januar 1773, var først Søofficer og blev som Premierlieutenant i Søetaten Legationssecretair i Lissabon 1798. Fra denne Post blev han 1801 forsat som Chargé d'affaires til Madrid og 1804 forflyttet som overordentlig Gesandt til Hoffet i Stockholm, samt udnævnt til Kammerherre. 1809 blev han Gesandt i Haag, 1810 Ridder, 1815 Storkors af Dannebrog og 1820 Geheimeconferentsraad. 1821 blev han forflyttet som Gesandt til London og 1826 benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 1832 nedlagde han sin Gesandtpost ved det storbrittaniske Hof og levede fra den Tid af paa sine Godser. Som en af Sjællands meest fremragende Godseiere valgte Kong Frederik den Sjette ham til disses Repræsentant i den roskildske Stænderforsamling for Tidsrummet 1835-1840, ligesom Kong Christian den Ottende gjenvalgte ham for Tidsrummet 1841-1846. Sidstnævnte Konge udnævnte ham ogsaa 1840 til Ordens-Secretair og denne Post beklædte han, som 1841 fik Rang med Ordenscantsleren, lige til sin Død, den 1ste Marts 1858, skjøndt han blev over 85 Aar gammel. Han havde 1807 ægtet Comtesse Asta Thusnelda Münster, af Huset Meinhøvel, som døde 1842 og efterlod 2 Døttre og 1 Søn.

Den ældste Datter, Comtesse Amalie Tekla Moltke, født den 1ste November 1811, eier Conradineslyst ved Slagelse og er Stiftsdame i Vallø; den anden Datter, Comtesse Marie Caroline Vilhelmine Moltke, født den 1ste December 1815, er ligeledes Stiftsdame i Vallø.

Sønnen, Grev Adam Georg Ernst Henrik Moltke, født den 2den Januar 1822, blev efter at have endt sine Studeringer Attaché ved Gesandtskabet i Stockholm 1847 og i Paris 1848, hvorfra han 1850 blev forsat til St. Petersborg som Legationssecretair. I denne Stilling blev han 1852 af Keiser Nicolaus decoreret med St. Annaordenens Commandeurkors og 1853 af Kong Frederik den Syvende med Dannebrogordenens Ridderkors. 1855 udtraadte han af Statstjenesten og blev udnævnt til Kammerherre. Aaret efter ægtede han sin Fætters Datter, den 23aarige Comtesse Bertha Marie Louise Moltke af Huset Espe, og købte Smidstrupgaard ved Hirschholm, hvor han bosatte sig, indtil han efter sin Faders Død 1858 overtog sine fædrene Godser. Han har 5 Børn, nemlig:

Carl Adam Otto, født den 29de November 1856; Asta Thusnelda Rosalie Anna, født den 31te Mai 1858; Otto Joachim Adam, født den 17de April 1860; Viggo Vilhelm, født den 10de December 1862; Rosa Tekla Julie, født den 14de December 1864.

Saaledes er da ogsaa denne, den alleryngste Green af den Moltkeske Slægt, i ønskelig Blomstring.

Det er, som vi have seet, især den yngre Green af Familien, den grevelige eller Moltke-Bregentvedske, der er i den stærkeste Flor, idet den fortiden ikke tæller mindre end 70 Skud, foruden de deri ved Ægteskab indpodede. Den ældre endnu blomstrende Green, af den Moltke-Stridfeldtske Stamme, tæller fortiden kun 23 Skud og den ældste, eller Moltke-Samowske, Green tæller kun 20 Skud, hvoraf endog en Deel ere omplantede i fremmed Jordbund. Sidegrene af denne sidste blomstre dog ogsaa i Preussen og Würtemberg, men sine gamle v e n d i s k e Stamsæder har Familien forlængst aldeles mistet.

Med Hensyn til det Lehn, det Stamhuus og de Fideicommissar, som Familien er i Besiddelse af her i Riget,

da er Grevkabet Bregentved arveligt baade i Erigentens mandlige og qvindelige Linier og, efter disses mulige Uddøen, tillige i hans 2 ældste Brødrers mandlige og qvindelige Linier. Besidderen har altid Ret til blandt sine Sønner at vælge sin Efterfølger uden Hensyn til Førstefødselsretten. Stamhuset Moltkenborg er arveligt i Erectricens 3 Sønners Mandsstammer, efter disses mulige Uddøen i hendes Mands andre Sønners Mandsstammer, derefter i hendes Døttres mandlige og qvindelige Linier og tilsidst i hendes Mands andre Døttres mandlige og qvindelige Linier. Besidderen af Stamhuset har ogsaa Ret til at vælge sin Efterfølger iblandt sine Sønner. Det Hvitfeldtske Fideicommis er arveligt i Grev Gebhard Moltke-Hvitfeldts mandlige og qvindelige Linier og, efter disses Uddøen, i Grev Otto Joachim Moltke-Espes mandlige og qvindelige Linier. De Noerske eller Moltke-Reventlowske Fideicommisser ere kun arvelige i Grev Magnus Moltke-Noers Slægt, og det Brun-Neergaardske Fideicommis kun i den Rønnebæks-holmske Linie af denne Slægt.

Foruden til de nævnte Besiddelser have nulevende danske Moltker en eventuel Arveret til de danske Grevskaber Christiansholm, Knuthenborg, Lerchenborg, Brahesminde og Friisenborg, det norske Grevskab Jarlsberg og det slesvigske Grevskab Reventlow, til de danske Baronier, eller Substitutioner for samme, Holstenshuus, Løvenborg, Juellinge, Winthersborg, Christiansdal og Conradsborg, til Stamhusene Fusingø, Selsø, Egeskov, Ravnholt, Estrup og Steensballegaard, samt til Fideicommisserne Rosenvold og Lerchenfeldt, det Bille-Braheske og det Bardenflethske Fideicommis. Denne eventuelle Arveret have de erholdt ved deres Fædres eller Forfædres ægteskabelige Forbindelser med Medlemmer af det danske Aristokrati, navnlig af Familierne Raben, Knuth, Bille-Brahe, Juul, Bardenfleth, von der Maase og Løvenskjold.

Sluttelig ville vi, — af Hensyn til at *Hofman* har anført, at Ridder Johan Moltke, som kom til Danmark 1290 (Vide Tab. I), blev Stamfader til de forlængst uddøde svenske Moltker, og at Sverrigs Konger af Vasa-Slægten, samt af dennes Sidegrene (Husene Pfaltz og Gottorp), nedstammede fra disse paa Spinde-siden, — bemærke, at *Königsfeldt* har paaviist, at ogsaa den nuværende svenske Konge igjennem sin Moder nedstammer fra Vasa-Slægten, saa at ialt 14 af Sverrigs Regenter kunne henregnes til Johan Moltkes Descendenter. *Königsfeldt* har ogsaa paaviist, at det russiske Keiserhuus nedstammer fra Vasa-Slægten, og følgelig igjennem denne fra den Moltkeske Slægt, og det Samme lader sig ved Hjælp af *Anreps* og *Hübners* Tabeller let paavise med Hensyn til det danske Kongehuus og næsten alle andre europæiske Fyrstehuse. I Forbindelse hermed kan tilføjes, at ligesom de senere danske Konger nedstamme fra de gamle Moltker, saaledes kunne ogsaa mange af de nulevende Moltker, af den grevelige Bregentvedske Linie, udlede deres Herkomst fra de gamle danske Konger (Gorm den Gamle — Erik Glipping) og nogle tillige fra de ældste Konger af Huset Oldenburg (Christian I — Christian IV).



R e t t e l s e r .

Side 11, Linie 5 franeden: Hjerteskjold, læs: Sølv-Hjerteskjold*).

Side 39, Linie 4 fraoven : Ordenscantsler, tilføj: og Overkammerherre.

Side 39, Linie 16 franeden: 1791, læs: 1797..

Side 44, Linie 5 franeden: i Norge, læs: paa Ravnholt.

*) Grunden til, at dette Hjerteskjold blev Sølv, er rimeligviis, at Hjerteskjoldet i Grev Werners Broders, Frederik Ditlev Moltkes, rigsgrevelige Vaaben af 1776 havde denne Farve. Den Samowske Linie synes overhovedet helst at føre sine sorte Fugle i Sølv-Felt.

Tabel I.



Eberhard eller Evert Moltke, Herre til Stridfeldt,
Ridder, kom til Danmark 1315.



Joachim Moltke,

dansk Cornet 1626—29, senere svensk Oberst, Herre til Samow og Schorsow,
f. 1602, † 1665.

* 1. 1633 Adelheid Margrethe v. d. Lühe.

* 2. 1652 Catharine v. Strahlendorf.



Claus Joachim Moltke

til Stridfeldt og Walkendorf, dansk Capitain 1644.

* Christine Amalie Moltke af Huset Samow og Schorsow.

Claus Joachim Moltke til Stridfeldt og Walkendorf, dansk Capitain 1644. * Christine Amalie Moltke af Huset Samow og Schorsow.																													
Rudolph Moltke, Fændrik 1689.			Georg Moltke, Cornet 1697.		Joachim Moltke til Ridsenow, Stridfeldt og Walkendorf, dansk Oberstlieutenant, f. 1662, † 1730. * 1697 Magdalene Sophie v. Cothmann.			Caspar Gottlob Moltke, Etatsraad og Amtmand, f. 1668, † 1728. * 1704 Ulrikke Augusta v. Hausmann. † 1759		Christopher Henrik Moltke, Oberst, † 1715.		Hans Frederik Moltke, Staldmester til 1717.		Gustav Vigant Moltke, Lieutenant, † ugift.															
Gustava Magdalene Moltke, f. 1698. * Oberst v. Voss i Polen.			Joachim Christopher Moltke, Geheimeraad, Gesandt og Storkors, f. 1699, † 1781. * Sophie Albertine Baronesse Wolzogen.			Amalie Eleonore Moltke, Klosterfrøken i Ribnitz, f. 1701, † 1777.		Johan Georg Moltke, Generallieutenant og Storkors, f. 1703, † 1764. * Elisabeth Jeanette Baronesse Wolzogen.		Gustav Henrik Moltke, Kammerherre og Overskjænk i Würtemberg, f. 1706, † 1746.		Hedevig Margrethe Moltke, Klosterfrøken i Itzehoe, f. 1707.		Adam Gottlob Moltke, Greve til Bregentved, f. 1710. (Vide Tabel V.)		Ilsabe Charlotte Moltke, f. 1713, † 1796. * Hans Bertram Rantzau, Generallieutenant.													
Eleonore Louise Caroline Moltke, f. 1729, † 1785. * Grev Eggert Knuth.		Gustava Dorothea Vilhelmine Moltke, f. 1731. * Baron Ludvig Bachhof.		Ernst August Moltke, Kammerherre i Sachsen-Weimar, f. 1733.		Anthon Henrik Moltke, Geheimconferentsraad og Elefantridder, f. 1734, † 1792. * Marie Elisabeth Baronesse Rosenkrands, † 1798.		Carl Moltke, Capitain i keiserlig Tjeneste, f. 1736.		Caroline Louise Sophie Moltke, f. 1742, † 1794. * Grev Hans Schack.		Louise Anna Moltke, f. 1744. * Kammerherre v. Seebach i Sachsen.		Carl August Moltke, Geheimeraad og Storkors, Overhof- mester i Hessen, f. 1737, † 1813. * Christiane Com- tesse Knuth, † 1790.		Sophie Henriette Moltke, f. 1742, † 1830. * 1771 Frederik v. d. Maase, Kammerherre, f. 1724, † 1778.		Adam Ludvig Moltke, Generallieutenant og Elefantridder, f. 1743, † 1810. * 1778 Margrethe Sophie v. Hauch.		Louise Charlotte Moltke, f. 1750, † ugift.		Frederik Moltke, Geheimstatsminister og Elefantridder, f. 1754, † 1836. * 1. Margrethe Løvenskjold, † 1808. * 2. Margrethe Sophie v. Hauch, † 1829.							
				Sophie Margrethe Birgitte Moltke, f. 1770, † 1791. * 1786 Ivar Rosenkrands- Levetzau, Kammerherre, til Stamhuset Restrup, † 1787.				Sophie Louise Constance Elisabeth Moltke, f. 1775, † 1824. * Generalmajor Hans Joachim v. Rodenburg til Vorgaard, † 1820.		Annette Elisabeth Sophie Moltke, * 1801 Generalkrigs- commissair Henrik Christian Kragh.		Andreas Georg Adam Moltke, Kammerherre, Generalkrigs- commissair, f. 1780, † 1846. * Christiane Oldenburg, † 1848.		Charlotte Henriette Moltke, Stiftsdame i Vallo, f. 1782, † 1855.		Anthon Carl Frederik Moltke, General- lieutenant og Storkors, f. 1784, † 1863. * 1. Marie Staal. * 2. Henriette v. d. Maase.		Georg Baron Moltke- Rosenkrands, Kammerherre, og Hofchef, f. 1786, † 1840. * Kirstine Glerup.		Christian Julius Frederik August Moltke, Kammerjunker og Byfoged, f. 1787, † 1845. * Dorothea Colding.		Adam Vilhelm Johannes Moltke, Candidatus philosophiæ, f. 1791, † 1815. * 1814 Juliane Holck.		Herman Georg Moltke, Kammerherre og Herreds- foged, f. 1789, † 1854. * Sophie Hauch.		Anthon Henrik Moltke, Kammerjunker og Oberst- lieutenant, f. 1791.		Wilhelm Moltke, Hofjæger- mester og Over- førster, f. 1802. * 1842 Augusta Moltke.	
										5 Børn. (Pag. 21-22.)		6 Børn. (Pag. 23.)		3 Børn. (Pag. 24.)		3 Børn. (Pag. 24-25.)		1 Barn. (Pag. 25.)		4 Børn (Pag. 26.)		2 Børn. (Pag. 27.)							

Adam Gottlob Greve Moltke

til Bregentved, Geheimeraad i Conseilet, Elephantridder, Overhofmarschal,
f. 1710, † 1792.

* 1. Christiane Frederikke Brüggemann, † 1760. * 2. Sophie Hedevig Raben, † 1802.

Christian Frederik Greve Moltke til Trøjborg, Overhofmarschal og Storkors, f. 1736, † 1771.	Catharine Sophie Vilhelmine Comtesse Moltke, f. 1737, † 1806. * Grev Hannibal Wedell.	Casper Herman Gottlob Greve Moltke til Muggesfelde, General og Storkors, f. 1738, † 1800.	Ulrikke Augusta Comtesse Moltke, f. 1740, † 1763. * 1757 Grev Hans Schack.	Christian Magnus Frederik Greve Moltke til Noer og Grünwald, General og Storkors, f. 1741, † 1813. * 1762 Frederikke Elisabeth Comtesse Reventlow.	Charlotte Louise Comtesse Moltke, f. 1743, † ugift.	Frederik Ludvig Greve Moltke, Storkors, Gesandt og Domherre i Lybek, f. 1745, † 1824. * 1778 Sophie Agnese Comtesse Luckner, † 1847.	Joachim Godske Greve Moltke til Bregentved, Geheimestatsminister og Elephantridder, f. 1746, † 1818. * 1783 Georgine v. Buchwald, † 1808.	Adam Gottlob Ferdinand Greve Moltke, Viceadmiral og Storkors, f. 1748, † 1820. * Ida Bertha Comtesse Raben af Aalholm.	Georg Greve Moltke, Kammerjunkker, f. 1750, † 1778.	Frederikke Louise Comtesse Moltke, f. 1751, † 1773. * 1771 Albrecht Philip v. Levetzau, Geheimconferentsraad og Landdrost i Pinneberg.	Gebhard Greve Moltke-Hvitfeldt til Moltkenborg, Geheimconferentsraad og Elephantridder, f. 1764, † 1851. * 1. Bertha Hvitfeldt, † 1790, * 2. Bertha Sophie Bille-Brahe, † 1833.	Sophie Magdalene Comtesse Moltke, f. 1765, † 1829. * 1782 Adam Christopher Greve Knuth til Lilliendal, Geheimconferentsraad, † 1844.	Otto Joachim Greve Moltke til Espe og Bonderup, Geheimestatsminister og Elephantridder, f. 1770, † 1853. * 1. Sophie Christiane Juul, † 1810. * 2. Sophie Henriette Düring, † 1853.	Bertha Comtesse Moltke, f. 1767, † 1846. * Frederik Baron Adeler til Adalersborg, Geheimconferentsraad og Storkors, † 1816.	Carl Emil Greve Moltke til Aagaard og Nørager, Geheimconferentsraad og Storkors, f. 1773, † 1858. * 1807 Asta Thusnelda Comtesse Münster-Meinhövel.																	
Frederikke Sophie Comtesse Moltke, f. 1764. * Christoph v. Buchwald til Helmsdorf, Kammerherre, † 1828.	Adam Gottlob Ditlev Greve Moltke til Nütschau, f. 1765, † 1843. * 1. Augusta v. Wiebel. * 2. Marie Christine v. Wiebel, † 1808. * 3. Caroline Klüwer, f. 1791.	Joachim Greve Moltke til Rønnebæksholm, Kammerherre og Oberst, f. 1769, † 1820. * Ellen Catharine Kirstine Brun de Neergaard, f. 1778, † 1845.	Ferdinand Greve Moltke, Premiermajor af Cavaleriet, f. 1775, † 1825. * Sophie Hedevig v. Levetzau, † 1863.	Magnus Greve Moltke, Kammerherre og Overretsraad, f. 1783, † 1864. * 1814 Juliane Charlotte Ulrikke Brockdorf.	Sophie Comtesse Moltke, * Baron v. Maltzahn i Meklenborg.	Adam Vilhelm Greve Moltke til Bregentved, Geheimestatsminister og Elephantridder, f. 1785, † 1864. * 1. Frederikke Louise Comtesse Knuth, † 1819. * 2. Marie Elisabeth Comtesse Knuth, † 1851.	Adam Gottlob Greve Moltke, Kammerherre og Lotto-Administrator, f. 1792. * 1820 Christiane Frederikke Lund, † 1846.	Anna Catharine Henningia Comtesse Moltke, f. 1799. * Major Moritzen, † 1857.	Adam Gottlob Greve Moltke-Hvitfeldt til Moltkenborg, Geheimconferentsraad og Storkors, f. 1798. * Elisa Comtesse Rasumowsky.	Henrik Greve Moltke til Mullerup, Kammerherre, f. 1799, † 1847. * Marie Sophie Frederikke v. Buchwald.	Caroline Agnese Comtesse Moltke, † ung.	Adam Gottlob Greve Moltke til Espe og Bonderup, Kammerherre og Generalkrigscommissair, f. 1798, † 1863. * 1825 Rosalie Hennings, f. 1801.	Vilhelm Mathias Greve Moltke, Amtmand, f. 1801, † 1864. * 1837 Thusnelda v. Reden.	Henriette Comtesse Moltke, f. 1818. * 1843 Jacob Scavenius til Basnæs, Hofjægermester, † 1850.	Amalie Tekla Comtesse Moltke til Conradianslyst, Stiftsdame i Vallø, f. 1811.	Marie Corolline Vilhelmine Comtesse Moltke, Stiftsdame i Vallø, f. 1815.	Adam Georg Ernst Henrik Greve Moltke til Nørager, Kammerherre, f. 1822. * 1856 Bertha Marie Louise Comtesse Moltke, f. 1832.															
Carl Greve Moltke til Nütschau, Geheimconferentsraad og Elephantridder, f. 1798, † 1866. * Malvina Anna Simons, f. 1802.	Magnus Theodor Greve Moltke til Grünholz, f. 1806, † 1860. * Sophie Frederikke Antoinette Comtesse Wedell-Jarlsberg, f. 1807.	Adam Frederik Adamson Greve Moltke, Regjeringspræsident, f. 1815. * Fanny Comtesse Rastorf, † 1866.	Magnus Jens Godske Greve Moltke, Ritmester, f. 1801. * 1824 Elisabeth Sophie Baronesse Bretton, f. 1801.	Adam Gottlob Ditlev Greve Moltke, Ritmester, f. 1803, † 1852. * 1827 Mathilde de Nully, f. 1807, † 1840.	Peter Adolph Greve Moltke, Forst- og Jagtjunkker, f. 1805.	Ellisabeth Frederikke Comtesse Moltke, f. 1807. i Uetersen.	Magnus Christian Nicolas Joachim Greve Moltke, f. 1809, † 1866. * Hansine Hipolyta Christine Charlotte v. Koss, f. 1819.	Frederik Georg Julius Greve Moltke til Bregentved, Kammerherre og Commandeur, f. 1825. * 1851 Caroline v. d. Maase, f. 1827.	Marie Caroline Vilhelmine Comtesse Moltke, f. 1827. * 1852 Johan Christian Baron Bille-Brahe.	Joachim Godske Greve Moltke, Lieutenant i Gardehusarerne, f. 1829, † 1850.	Julie Georgine Sophie Comtesse Moltke, f. 1830. * 1854 Ludvig Frederik Greve Brockenhuus-Schack.	Christian Henrik Carl Greve Moltke, Kammerherre, f. 1833. * 1865 Caroline Amalie Danne-skjold-Samsø.	Wilhelm Joachim Ferdinand Greve Moltke, Lieutenant i Infanteriet, f. 1820, † 1846.	Ferdinand Adam Vilhelm Greve Moltke, f. 1825.	Emma Vilhelmine Annette Vilsentia Comtesse Moltke, f. 1827. * 1853 Christian v. Fries, Major.	Gebhard Leon Greve Moltke-Hvitfeldt, Kammerherre og Gesandt i Paris, f. 1829. * 1863 Marie Baronesse Seebach.	Bertha Comtesse Moltke-Hvitfeldt, f. 1832, † 1858. * Ridder Ferrari-Corbelli.	Wladimir Greve Moltke-Hvitfeldt, Premierlieutenant, f. 1834. * 1856 Octavia Hjelm.	Harald Theodor Carl Gregor Greve Moltke-Hvitfeldt, Ritmester, f. 1838. * 1860 Annie Hutton.	Sophie Isabella Lættia Comtesse Moltke, f. 1827. * 1851 Hans Peter Koføed-Hansen, Provst.	Otto Joachim Vilhelm Johannes Comtesse Moltke til Espe, Hofjægermester, f. 1828. * 1864 Julie Sehested-Juul.	Vilhelm Immanuel Carl Greve Moltke, Ministerialsecretair, f. 1830.	Bertha Marie Louise Comtesse Moltke, f. 1832. * 1856 Adam Georg Ernst Henrik Greve Moltke.	Charlotte Sophie Dorothea Marie Comtesse Moltke, f. 1836. Indskreven i Klosteret i Slesvig.	Thusnelda Henriette Marie Comtesse Moltke, f. 1843.	Carl Adam Otto Greve Moltke, f. 1856. Indskreven i Vallø-Stift.	Asta Thusnelda Rosalie Anna Comtesse Moltke, f. 1858. Indskreven i Vallø-Stift.	Otto Joachim Adam Greve Moltke, f. 1860.	Viggo Vilhelm Greve Moltke, f. 1862.	Rosa Thekla Julie Comtesse Moltke, f. 1864. Indskreven i Vallø-Stift.		
3 Børn. (Pag. 33.)	6 Børn. (Pag. 34.)	8 Børn. (Pag. 34.)	4 Børn. (Pag. 35.)	4 Børn. (Pag. 35.)			3 Børn. (Pag. 36.)	4 Børn. (Pag. 40.)						2 Børn. (Pag. 43.)	3 Børn. (Pag. 43.)			1 Datter. (Pag. 45.)														

<p>Geheimstatsminister, Overkammerherre, Lensgreve, Ridder af Elefanten Adam Vilhelm Moltke, Bregentved (1785—1864).</p>	<p>Geheimstatsminister, Overkammerherre, Lensgreve, Ridder af Elefanten Joachim Godske Moltke, Bregentved (1746—1818).</p>	<p>Geheimeraad, Overhofmarskal, Lensgreve, Ridder af Elefanten, Adam Gottlob Moltke (1709—92).</p>
	<p>Georgine v. Buchwald (1759—1808).</p>	<p>Christiane Frederikke v. Brüggemann (1712—60).</p>
<p>Komtesse Frederikke Louise Knuth (1797—1819).</p>	<p>Geheimkonferensraad, Lensgreve Frederik Knuth, Knuthenborg (1760—1818).</p>	<p>Kammerherre, Landraad Caspar v. Buchwald til Pronstorf (1728—1804).</p>
	<p>Juliane Marie v. Møesting (1754—1821).</p>	<p>Sophie Charlotte v. Hahn (1740—1804).</p>
<p>Kammerherre, Hofjægermester, Lensgreve Frederik Georg</p>	<p>Geheimkonferensraad, Lensgreve Frederik Knuth, Knuthenborg (1760—1818).</p>	<p>Geheimkonferensraad, Stiftamtmand over Sjælland, Lensgreve, Ridder af Elefanten, Eggert Christopher Knuth, Knuthenborg (1722—76).</p>
	<p>Juliane Marie v. Møesting (1754—1821).</p>	<p>Maria v. Numsen (1734—65).</p>
<p>Kammerherre, Hofjægermester, Lensgreve Frederik Christian Moltke, Bregentved.</p>	<p>Kammerherre, Amtmand Frederik Christian v. Møesting (1717—73).</p>	<p>Kammerherre, Amtmand Frederik Christian v. Møesting (1717—73).</p>
	<p>Elisabeth Cathrine v. Schack (1712—82).</p>	<p>Elisabeth Cathrine v. Schack (1712—82).</p>
<p>Kammerherre, Hofchef Herman Friderich Rosgaard v. d. Maase (1800—66).</p>	<p>Kammerherre, Staldmester, Ritmester Frederik Anthon Adam v. d. Maase til Stamhuset Kraagerup (1773—1821).</p>	<p>Kammerherre, Oberst Frederik v. d. Maase til Stamhuset Kraagerup (1724—74).</p>
	<p>Vilhelmine Løvenskiold (1779—1829).</p>	<p>Sophie Henriette Moltke (1742—1830).</p>
<p>Caroline von der Maase (1827—86).</p>	<p>Geheimkonferensraad, Justitiarius i Højesteret Christian Colbjørnsen (1749—1814).</p>	<p>Kammerherre Herman Leopoldus Løvenskiold til Fossum Jernværk (1739—99).</p>
	<p>Engelke Margarete Falbe (1763—1848).</p>	<p>Ingeborg Akeleye (1741—1804).</p>
<p>Caroline Maren Olivia Colbjørnsen (1796—1877).</p>	<p>Regimentskvartermester Colbjørn Jacob Colbjørnsen (1720—61).</p>	<p>Regimentskvartermester Colbjørn Jacob Colbjørnsen (1720—61).</p>
	<p>Anna Dorothea Røring (1714—73).</p>	<p>Anna Dorothea Røring (1714—73).</p>
<p>Caroline Maren Olivia Colbjørnsen (1796—1877).</p>	<p>Etatsraad, Zahlkasserer Johan Christian Falbe (1740—1801).</p>	<p>Etatsraad, Zahlkasserer Johan Christian Falbe (1740—1801).</p>
	<p>Anna Catharina Hagerup de Gyldenpalm (1741—1815).</p>	<p>Anna Catharina Hagerup de Gyldenpalm (1741—1815).</p>

ved Faderens Død Grevskabet og Patronatet for den af Farfaderen oprettede Stiftelse Holsteinsminde. 1892—97 var Lensgreve Holstein Formand for Højrevælgerforeningen for Sorø Amts 4. Valgkreds og 1894—97 Formand for Statsdyrskuekommissionen. 1894 udnævntes han til Ridder af Dannebrog og det følgende Aar blev han Medlem af Nationalbankens Repræsentantskab. Lensgreve Holstein var imidlertid bleven stærkt grebet af den indre Mission, og da han var en Mand, der ikke var bange for at gaa i Breschen for sine Ideer, opgav han de fleste af sine Tillidshverv for at kunne ofre sig Missionen. Han deltog selv i Vækkelsesmøder, blev 1896 Medlem af Bestyrelsen (ved sin Død Formand) for Indre Missions Højskole i Haslev og ved Pastor O. C. Ipsens Død indtraadte han 1. April 1897 i Bestyrelsen for „Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark“, hvor han ved sin Død var Næstformand, ligesom han samme Aar blev Bestyrelsesmedlem for Københavns Kirkefond. Siden blev han ogsaa Medlem af Bestyrelsen for indenlandsk Mission blandt Søfolk og overordentlig Medlem af Bestyrelsen for Magdalenehjemmet „Skovtofte“. Han var endvidere Formand for Sparekassen for Grevskabet Holsteinborg og Omegn, Medlem af Handelsbankens Bestyrelsesraad, af Forsikringselskabet Danmarks Repræsentantskab og Formand for Dansk Skovforening. 1894 var han bleven Medlem af Holsteinborg-Venslev Sogneraad og fra 1895 til 1921 var han dettes Formand.

Ligesom flere af Forfædrene havde Lensgreve Holstein politiske Interesser og valgtes 1910 til Medlem af Landstinget, hvor han først stod udenfor Partierne men 1911 sluttede sig til Højre, han kom straks ind i Finansudvalget og blev Medlem af og tildels Ordfører for flere andre vigtige Udvalg. Som Ordfører for Udvalget om de kirkelige Love 1910—11 krævede han en hel Kirkeforfatning i Overensstemmelse med det kirkelige Udvalgs Indstilling og 1911—12 fremsatte han selv et Forslag i den Retning. 1913—14 var han Medlem af Underudvalget om Grundloven, men han blev ikke genvalgt som Landsstingsmand ved Grundlovsvalet 1914.

Lensgreve Holstein var endvidere 1909—13 Medlem af Kommissionen angaaende Majoraternes Overgang til fri Ejendom og 1911—20 Medlem af Landbokommissionen.

Som Politiker var Lensgreve Holstein en meget selvstændig Mand, der ikke var bange for at sige sin Mening, man husker saaledes hans Brev til Hærens Generaler i Sept. 1915 og for nylig hans Brev til Statsminister Neergaard angaaende Landmandsbankaffæren.

Lensgreve Holstein var foruden med Ridderkorset dekoreret med Dannebrogsmændenes Hæderstegn og Storkorset af den norske St. Olafsorden.

1880 ægtede Lensgreve Holstein *Ellen Elisabeth Lindholm*, en Datter af den titligere Hofchef hos

Landgrev Vilhelm af Hessen, Kammerherre, Oberst *Vilhelm Lindholm* og hans for sin filantropiske Virksomhed bekendte Hustru *Othilde*, f. v. *Hedemann*. Lensgreve Holstein overleves af sin Hustru og 2 Sønner og 2 Døtre: Folketingsmand, Greve *Bent Holstein*, Grevinde *Mimi Moltke*, gift med Formanden for „Klubben“, Ritmester, Greve *Frederik Moltke*, Fru *Estrid Beck*, gift med Løjtnant *Tyge Bech* til Iisgaard og Greve *Erik Holstein* til Fuirendal.

H.-F.



UDNÆVNELSER OG AFSKEDIGELSER

Under 23. Maj er Skovrider ved Kong Frederik d. 7.s Stiftelse paa Jægerspris *F. W. L. Greve Sponneck* udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Paa Undervisningsministeriets Forestilling har H. M. Kongen under 19. Maj bifaldet, at den Kammerherre *F. A. V. Greve Brockenhuus-Schack* 1913 meddelte Konstitution som Chef for det kgl. Teater og Kapel tilbagetages fra 30. Juni 1924 at regne. Efter Greve *Brockenhuus-Schack's* Anmodning blev der straks meddelt ham Orlov for Resten af hans Konstitutionstid, og hans pludselige og uventede Afskedigelse gav Anledning til en Række Sympatitilkendigelser, offentlige og private.

Under 28. Maj har H. M. Kongen meddelt cand. jur. *O. W. Linstow* Udnævnelse i Stillingen som Fuldmægtig ved Statspolitiet.

Under 4. Juni (fra 9. Oktbr. at regne) er Ritmester *J. P. von Scholten*, Eskadronschef ved 5. Dragonregiment, forsat til Trainafdelingen, hvor han ansættes som Chef for dennes 1. Kompagni, Ritmester *G. B. F. G. L. Greve Blücher-Altona*, Kompagnichef ved Trainafdelingen, fratræder denne Stilling og ansættes til Raadighed for Trainafdelingen, og Ritmester *G. Holck*, Eskadronschef ved 3. Dragonregiment, fratræder denne Stilling og ansættes til Raadighed for Regimentet.

Under 5. Juni er Næstformand for dansk Jagtforening, *H. G. L. Baron Rosenkrantz*, udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Under 23. Juni er Hofjægermester *C. Greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn* beskikket til Formand for Afløsningen af Jagtretten i Svendborg Amt for 3 Aar fra 7. Juli at regne.



MÆRKEDAGE I AUGUST

1. Aug.: Major *Conrad de Falsen*, Ljungskile, Sverige, 70 Aar. — 7. Aug.: Korpslæge *Georg Lerche*, 40 Aar. — 14. Aug.: Frk. *Charlotte Wasmer*, Grand Island, 70 Aar. — 15. Aug.: Fru *Jenny Lerche*, f. *Friis*, 70 Aar. — 17. Aug.: Journalist *Dan Stibolt*, Wilton, 40 Aar. — 19. Aug.: Læge *Emil Buchwald*, Aalborg, 60 Aar. — 23. Aug.: *Otto Barner*, Farum, 50 Aar. — 25. Aug.: Ingeniør *Holger v. Nutzhorn*, 50 Aar. — 28. Aug.: Hotelvært *Henrik Linde*, Løgstør, 50 Aar.

