



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



# HØNG-SAMFUNDET

HØNG STUDENTER- OG H. F.-KURSUS

1975

ÅRSSKRIFT FOR HØNG-SAMFUNDET 1975



*Fru Monrad siger tak til Hong-Samfundet*

# Årsskrift

for

Høng-Samfundet

1975



# Indhold

|   | Side |
|---|------|
| Er jeres liv uden mål eller er det med? .....                 | 5    |
| <i>Esman Eriksen</i>  |      |
| At læse og at se Blicher .....                                | 8    |
| <i>Nina Antal</i>   |      |
| Udviklingsproblemer i Afrika .....                            | 13   |
| <i>Kirsten og Egon Nøhr Poulsen</i>                           |      |
| Det er nødvendigt at sejle .....                              | 18   |
| <i>Ved Esman Eriksen</i>                                      |      |
| Et år er gået .....   | 22   |
| <i>Doris og Esman Eriksen</i>                                 |      |
| Mindeord .....  | 34   |
| Fra – om – til gamle kammerater .....                         | 30   |
| Den selvejende institution Høng Studenter- og HF-kursus ..... | 50   |
| <i>Hans Bagge, formand for skolens bestyrelse</i>             |      |
| Nye vedtægter for S/I Høng Studenter- og HF-kursus .....      | 52   |
| Beretning fra Høng-Samfundet .....                            | 57   |
| Beretning fra elevrådet .....                                 | 61   |
| <i>Bjarne Kyhnauv, elevrådsformand</i>                        |      |
| Beretning fra Erania .....                                    | 62   |
| <i>Bjarne Kyhnauv, elevrådsformand</i>                        |      |
| Medarbejdere .....  | 62   |
| Medlemsliste .....  | 64   |
| Jubilæumsfonden .....   | 81   |
| Meddelelser .....   | 81   |
| Bestyrelse .....  | 81   |

# Er jeres liv uden mål, eller er det med?

*Uddrag af rektors tale ved skoleafslutningen, juni 1975*

For fire år siden kunne jeg fra denne talerstol sige: »Glæd jer, I unge, verden venter jer, mulighederne er næsten uden begrænsning«. Sådan er det desværre ikke i dag. Nu er tilværelsen præget af økonomisk krise, politisk krise, kulturkrise, krise i hjem og skole og måske værst af alt tillidskrise.

Hvad er det, der har bragt os i denne situation? Hvorfor er så mange mennesker – måske især unge mennesker – ofte så utilfredse, når sagen dog er den, at vi materielt aldrig har haft det så godt som nu? En bedre forståelse for sammenhænge kan man få ved at læse Villy Sørensens bog »Uden mål – og med«. Det er ikke sofalæsning, men bogen være hermed anbefalet på det bedste. Et af problemerne er jo nok, at det kniber for mange at se, om der er et mål. Forandringerne i vores tilværelse foregår så hurtigt, at det kniber »at få sjælen med«. I vores rige samfund kan de elementære behov tilfredsstilles i langt større omfang end før, men samtidig er der beklageligvis sket det, at tilfredsstillelsen af disse behov i større udstrækning end før er blevet et mål i sig selv.

På de forskellige fagområder synes man snarere at tilstræbe, hvad der er fagligt muligt, end hvad der er menneskeligt ønskeligt. Det hører med til billedet af vores kulturkrise, at det materielle fremskridt har undergravet de gamle moralforestillinger, der i høj grad byggede på afsavn. I middelalderen var frådseri en dødssynd, i dag er det bare usundt.

Det er en kendt sag, at barnet har behov for at blive vejledt, men også et behov for at »ville selv«, et behov der vokser sammen med væksten, og det er dette behov, der ligger til grund for kulturens fornyelse. Mennesket, der jo skaber historien, vil mere eller mindre stærkt opleve en konflikt mellem gammelt og nyt, og da det nye udgår fra det enkelte, bliver der også en konflikt mellem individ og samfund. Hvordan går det for eksempel med friheden? I det moderne industrisamfund er planlægning nødvendig. Men hvordan forene planlægning med frihed?

Dette med frihed har noget at gøre med, at ethvert menneske har noget i sig, som man ikke kan tage fra det, uden at det ophører at være menneske. Dette noget kan ikke måles og vejes. Dette noget er i den moderne stat holdt nede upåagtet og uomtalt, ikke foreneligt med politisk pragmatisme og den praktiske nytte. Og den praktiske nytte fører videre til spørgsmålet om, hvordan samfundet udnytter videnskabens resultater. Denne udnyttelse kan blive et spørgsmål om vor kulturs liv eller død.

Hvordan er det så med jer – er jeres liv uden mål eller er det med? Der foreløbige mål for jeres bestræbelser har været at få den eksamen, som I nu får udleveret bevis for. Det har for nogle af jer undertiden knebet at se om I nu holdt jer målet for øje. »Jeres trang til fordybelse i stoffet derhjemme« har nu og da ikke rigtig harmoneret med begrebet mødepligt. Selvstændigt arbejde er ikke at foragte, men når jeg studerer fraværelsesstatistikken nærmere, så viser det sig, at de af jeres kammerater, der ikke er her nu, næsten udelukkende findes blandt de, der har haft store forsømmelser. Jeg har desværre måttet erfare et par gange i år, at forældre eller andre, som står bag en elev, har været ganske uvidende om elevens store forsømmelser. Jeg har derfor under overvejelse, om det var ønskeligt med en større kontakt mellem skole og forældrereds (støttekreds); også selv om I er så gamle, som I er.

For første gang dimitteres her på skolen flere HF'ere end studenter. Een af årsagerne er sikkert HF'ernes mulighed for friere valg af fag. Denne nyskabelse har dog også sine problemer. Det fremgår af den sidste årsberetning fra det frie gymnasium i Gladsaxe. Der er omtalt den uheldige virkning man føler tilvalgene har på klassemiljøet. Før: en samlet klasse. Nu: splittelse, rodløshed. Den store betydning af klassesammenholdet har vel nok været kendt, men er trådt ekstra tydeligt frem, nu da man har mistet det. Og sådan er det på mange områder. Der var engang da mødepligt var noget man tog bogstaveligt. Værdien af dette system træder efterhånden tydeligt frem, nu da begrebet mødepligt er blevet forfladiget. Husk derfor, kære tidligere medarbejdere: den største frihed har den, der gør sin pligt.

Jeg håber ikke, at jeg har malet tingene i alt for sorte farver i det jeg har sagt. Jeg mener for eksempel, trods alvorlige mangler, at Danmark er et rart lille land at leve i. Rejs ud, og når I kommer tilbage, så vil I se hvor godt vi faktisk har det. Overse ikke vanskelighederne; lad være med at høre til de bare sure, dem der bare kræver, men ikke yder så meget jo mere man yder, jo rigere føler man sig. Derfor tror jeg vi med god



grund kan synge »I Danmark er jeg født«. Med disse ord, og med H. C. Andersens sang, vil jeg da ønske jer alle hjertelig til lykke med eksamen; mange af jer med en endog meget fin eksamen. Gid jeres fremtid ikke bliver uden mål, men med. Tak for samarbejdet, tak for tålmodighed og hermed: Lev vel.

*Esmen Eriksen*



*Hilsen til 1974 fra Kenneth Rudolf*

*Så godt som alle dette skrifts læsere har engang i deres liv læst Steen Steensen Blichers: »Brudstykker af en landsbydegns dagbog«. TV-udsendelsen der blev meget debatteret, kommenteres her af adjunkt Nina Antal (dansk) der deltog meget aktivt i diskussionen på skolen.*

## At læse og at se Blicher

I foråret 1975 udsendte TV en dramatiseret udgave af Blichers dagbogsnovelle »Brudstykker af en landsbydegns dagbog«. Den filmiske redaktion af stoffet var bemærkelsesværdig men i endnu højere grad den positive modtagelse filmen fik hos seerne og i pressen. Efter min mening var denne mediebegivenhed for godt et eksempel på TV's forhold til de litterære stof og seernes til litteratur, især den ældre, til at jeg kunne lade den ligge ubenyttet hen; følgende betragtninger vil vise hvorfor.

Det er karakteristisk for de bedste af Blichers dagbogsnoveller, hvortil »En landsbydegns dagbog« jo medregnes, at forfatteren lægger lige stor vægt på den iagttagende og de handlende hovedpersoner, men ikke blot det. Forfatteren benytter faktisk de dramatiske optrin, natur og miljøbeskrivelser, som ved første gennemlæsning skaber de handlende personer og deres miljø, til at karakterisere den udenforstående fortæller med, og omvendt belyses de handlende gennem valget og udformningen af denne. Denne teknik gør det muligt at læseren får både de oplysninger dagbogsskriveren ønsker at give, men samtidig også alt det han ikke tør vedkende sig og ikke selv ved af. I denne fremgangsmåde ligger særpræget ved Blicherstil, og det er denne stil eller med andre ord forfatterens evne til at udnytte de specielle træk ved dagsbogsformen, man umiddelbart ville tro begrænsede hans udtryksmuligheder, til at få det væsentlige sagt, der gør novellerne uovertrufne, men samtidig også vanskelige at oversætte til filmens sprog.

Der er naturligvis ingen tvivl om at teoretisk er en genskabelse af Blichers novelle lade-sig-gørlig. Men det er på den anden side lige så selvfølgelig at det kun kan ske på den betingelse, at man vurderer »En landsbydegns dagbog« – ikke som et fortidigt handlingsforløb og en pikant intrige og et psykologisk tilfælde og et individ-samfundsproblem, de tilfældigvis er skrevet i dagbogsform – men som et kunstværk der netop

karakteriseres som sådan fordi temaet ikke kan opleves isoleret fra formen.

Heri er intet nyt. Alligevel synes banaliteten, at form og indhold er en enhed, ikke at have bekymret hverken instruktøren eller fjernsynets kulturelle ansvarshavende. For i så fald havde alle de implicerede måttet stille sig spørgsmålene: Hvad vil vi med denne TV-version? og hvorledes omarbejder vi stoffet i overensstemmelse med vore intentioner? At følgende spørgsmål kan stilles og besvares negativt beviser at sådanne overvejelser ikke har foreligget. Var det hensigten at vise seerne at Blicher kan tåle et gensyn? I så fald tillod TV-versionen sig utilgiveligt mange friheder i forhold til oplægget. Var ideen at demonstrere filmens kunstneriske formåen, forekom instruktøren slavisk afhængig af teksten. Og tænkte man sig endelig at stoffets spændingsmomenter og/eller samfundsproblemer skulle udnyttes mon så ikke en af de klassiske westerns eller kriminalfilm havde kunnet dække behovet mere fordelagtigt for licensbetalerne?

Under alle omstændigheder, instruktør og producent satte sig efter min mening på jorden mellem en række mulige stole. Jeg skal efter bedste evne søge at vise hvorfor.

Et af højdepunkterne i landsbydeggen, Morten Vinges, forhold til den adelige frk. Sophie er en kanetur der finder sted den første vinter fortælleren opholder sig på herregården Tjele. I denne episode føler hovedpersonen sig for eensangs skyld som en jævnbyrdig medagerende i et af de strålende optrin han ellers som tjener kun er tilskuer til, årsagen er først og fremmest hans endnu ubevidste forelskelse i sin passager, frk. Sophie.

Men episoden har også betydning af en anden grund; den er et godt eksempel på hvorledes Blicher udnytter den begrænsning der ligger i dagbogsformens subjektive fortællersynsvinkel til en så at sige objektiv karakterafsløring. Opgaven består nemlig i at anskueliggøre fortællerens naive lykke og samtidig at afsløre for læseren de ønsker og følelser der, netop fordi de er ubevidste, er dens årsag. Naturbeskrivelsen der indleder dagbogsoptegnelsen viser hvorledes problemet løses.

»Thiele, den 11te Januar 1710.

*Et plaisant Veir! Solen staaer op saa rød, som en brændende Glød! det ser ret curieux ud, naar den saadan skinner igjennem de hvide Træer; og alle Træerne see ud, som de vare puddrede, og Grenene hænge rundt omkring ned til Jorden. Det gamle Grand Richard faaer Skam, et Par Grene ere allerede knækkede. Accurat saadant et Veir var det idag otte Dage, da vi kørte i Kane til Fussingøe, og jeg stod bag på Frøken Sophies.»*

De otte dage der ligger mellem oplevelsen og den følelsesladede og detaljerede beskrivelse er i sig selv et bevis på dens værdi for fortælleren; så lang tid har det taget inden episoden kunne bundfælde sig. Solopgangen der tilsyneladende er anledningen til at der fortælles afslører også følelser hos den skrivende. Og endelig er billedbrugen og ordvalget heri et vigtigt led i karakteristikken. Fortælleren afslører sin lykkefølelse og deraf følgende skærpede iagttagelsesevne ved at betone kontrasten mellem den røde sol og de hvide træer. Men samtidig røber han også gennem den sammenligning, der gør at læseren ser træerne for sig som parykkledte skikkelser, sin følelse af samhørighed med herskabet; for i denne optegnelse udtrykker han sig for første gang v. h. a. franske vendinger, og det var hans kendskab til disse der gjorde at kontakten sluttedes mellem ham og frøkenen på kanaturen.

Men hermed er episoden ikke færdigbehandlet. Den optræder som egentlig erindring to gange mere i novellen, med meget betydningsfulde ændringer. Solopgangen og den røde farve erstattes i næste optegnelse med månen, der sammenlignes med en blank sølvtallerken, på en blå himmel. Endelig forvandles situationen i næstsidste optegnelse til et symbol på ungdommen, sådan som fortælleren gerne ville den skulle være. Farvekontrasterne er her helt forsvundet, hans sjæl sammenlignes med månen og hendes, frk. Sophies, med den rene uplettede sne. Dermed fastholder fortælleren hende som et idealbillede, medens forfatteren gennem gentagelse og variation afslører, både at billedet er et produkt af fortællerens behov for et ideal og at dette behov til det sidste har været bestemmende for hans skæbne.

Den tidligere citerede, i stilistisk henseende fortættede, beskrivelse ville det være urimeligt og pedantisk at oversætte bogstaveligt og instruktøren har da også erstattet den med en dansektion, hvilket må siges at være et heldigt valg, da rytmen, bevægelserne og musikken langt bedre end en kanetur, på film, kan udtrykke det hovedpersonen ser i miljøet. Næste led i oversættelsen til filmmediet er opgivelsen af dagbogsformens udnyttelse af tidsforskellen mellem oplevelse og nedskrivning, i stedet formes situationen som den umiddelbart bliver oplevet af hovedpersonen. Også på dette punkt kunne man bifalde ændringen, forudsat at skildringen gengav både hvad personen følte og hvorfor han følte som han gjorde. Dette lykkes efter min mening ikke, dels fordi skuespillerinden tilsyneladende ikke beherskede de elementære dansetrin og i stedet måtte forlade sig på mimik i et længe fastholdt nærbillede, dels fordi instruktøren lod Morten

Vinge forblive i sin passive, underdanige iagttagerrolle. Derved faldt ikke blot selve scenen til jorden, men også de oplagte muligheder, den også på film kunne have for at forklare hovedpersonens psyke og dermed også hans forhold til og rolle i de mange miljøer der beskrives.

Blichers Morten Vinge er frem for alt autoritetstro, ikke fordi han skal være det ifølge tidens normer, men ud fra sin natures behov. Hvor han af tilfældet bliver anbragt, der forsøger han at tilpasse sig efter forholdene som for eksempel i herregårdsmiljøet, hvor hans adfærd og sprog tager farve af den galante og kultiverede optræden herskabet gerne vil lægge for dagen. Dermed er miljøet dog ikke dækkende beskrevet, det viser Blicher blandt andet gennem frk. Sophie og excellencen, men ikke før der er psykologisk dækning for en afsløring. Og det rette tidspunkt indtræder først når fortælleren erkender sin håbløse situation, at han er forelsket, at hans følelser er umulige at realisere og årsagerne hertil, standsforskellen.

Om det skyldes manglende omtanke eller bevidst disponering af stoffet kan jeg ikke afgøre – tvivlen er i sig selv et minus til instruktøren – men det vendepunkt i Morten Vinges selvforståelse, Blicher giver udtryk for gennem kontrasten mellem de første hengivne og de senere satiriske beskrivelser af herskabet, erstattes i filmen af en gennemgående omend mere eller mindre groteske karikatur af samme. Herved opnår instruktøren ganske vist at det adelige leben udleveres til publikums overbærenhed eller latter, men det sker på bekostning af den psykologiske sammenhæng og dybde i skildringen af hovedpersonen. Dette er så meget mere alvorligt som filmen insisterer på, hvad den ikke behøver at gøre, at give Morten Vinge samme centrale rolle som i det litterære forlæg, men uden som nævnt at kunne motivere placeringen gennem afdækning af hans karakter og de etiske problemer den fører med sig. Derved reduceres fortælleren til et bindeled mellem optrin der er farverige, dramatiske og ofte smukt fotograferede, men ikke af disse grunde kan og heller ikke er tænkt som selvstændigt stående og i sig selv hvilende skildringer.

Naturligvis er der i filmen tilstrækkeligt mange gode detaljer til at man kunne tage den for hvad den giver: smukke billeder, gode skuespilpræstationer, kønne dragter og rum. Men overbærenhed er efter min mening ikke her på sin plads, fordi filmen samtidig er et eksempel på den forfladigelse der finder sted når man filmatiserer de værker man fra TV's side hævder at ville bringe ud til det store publikum. Tilsyneladende er der ikke mange der tager anstød heraf, men til de der gør hører uden tvivl en del af de mennesker der har det som lønnet arbejde at fremlægge lit-

terære arbejder og gøre opmærksom på de mest frugtbare synsvinkler at betragte dem ud fra. Og for os lærere står så en ny og noget ejendommelig opgave tilbage, den nemlig, i timerne at påvise at TV's vitaminberigede versioner af en Blichers og, om ikke så lang tid, en Kirks værk ikke er det oprindelige nærende produkt.

*Nina Antal*



*Bakteriologisk undersøgelse af vandløb ved Høng*

*Kirsten og Egon Nøbr Poulsen, der er studenter fra 1944 og 45, har arbejdet i mange år i Afrika:*

## Udviklingsproblemer i Afrika

Det er nu snart ved at være 15 år siden vi rejste ud første gang, og det havde nok været nemmere at skrive en artikel efter bare 3 måneders ophold, så véd man nemlig så lidt, at man nøjagtig kan sige, hvordan forholdene i Afrika kan løses.

Dengang var målet Angola, og vi rejste ud med vore 3 yngste børn på 5 måneder, 3 og 9 år. På det tidspunkt kendte de færreste ret meget til Angola og vi selv også meget lidt, men havde fået en stilling inden for landbruget under et udviklingsprojekt. Den ældste dreng sendte vi hjem efter 2½ års forløb for at gå i skole i Danmark. For 2 år siden fik han sin store ønskedrøm opfyldt: at komme tilbage til Angola. Der arbejdede han på en kaffeplantage, hvor de også havde medicinplanter og lidt fedekvæghold. Han var meget lykkelig for at være der og så frem til den dag, han kunne blive selvstændig. For en måned siden kom han imidlertid her til os i Zambia som »flygtning«. Der var i løbet af de sidste måneder i den grad blevet vendt op og ned på forholdene, at det sikkerhedsmæssigt var uforsvarligt at blive, samtidig med at produktions- og afsætningsforholdene var slået totalt i stykker.

Endnu for 2 år siden, da vi besøgte gamle venner derovre, havde man stadig stor tillid til fremtiden og der var sket en stor og glædelig fremgang siden vi rejste derfra 8 år tidligere. Og når dette læses har de fået selvstændigheden – men vel mindre frihed end nogensinde.

Når vi nu tænker på Angola er det altid iblandet en stor portion vemod at et land med så rige muligheder og vore venner af alle farver skal igennem en så smertelig proces. Hvem der kendte forholdene i Angola var klar over, at hvis det ikke lykkedes at skabe en multiracial stat, ville de meget store stammemodsætninger mellem nord og syd uvægerligt føre til, at man fik landet delt op i to, hvilket vel havde været mere smertefrit end nu hvor man via en tredje mere politisk betonet bevægelse har fået

en altomfattende borgerkrig, med alle de rædsler, der følger i en sådant kølvand. Her bliver et land, der må begynde helt forfra og det bliver spændende at følge udviklingen.

Her i Zambia har de lige fejret 11 års Independence den 24. oktober og Zambia må vel betegnes som et af de heldigere stillede selvstændige lande i Afrika. De opnåede deres uafhængighed uden blodsudgydelse og for mange indre gnidninger. Her i Zambia har man til dels kunnet holde stammemodsætningerne i skak fordi de har en præsident, der er hævet over stammetilhørsforhold, og som indtil denne dag har klaret den yderst vanskelige balancekunst at få repræsenteret de forskellige stammer nogenlunde ligeligt i regeringen. Zambia er tillige et land med meget store indkomster, takket være de rige kobberminer, så regeringen har indtil nu stadig været i stand til at forbedre de sociale forhold for befolkningen.

En af de ting der slår en, når man kommer fra et gammelt portugisisk område til en tidligere engelsk koloni er forholdet mellem sorte og hvide. I Angola har vi selv oplevet på restaurant at både sorte og hvide blev betjent af hvide tjenere, hvilket ikke kunne forekomme i et engelsk område. Man havde flere afrikanere, der holdt poster inden for regering og privat erhverv, nogle af dem ret betydningsfulde. Ligeledes var der mange mulatter og de kunne findes på alle trin af rangstigen, ligesom der ikke var nogen der så skævt til blandede ægteskaber. Den forskel, der var, var en social forskel – ikke en raceforskelse, og den havde man lige så stor hjemme i Portugal. Man havde mange hvide arbejdere, der arbejdede på lige fod med de sorte. Den besiddende portugiser havde et patriarkalsk forhold til sine arbejdere, som opstod ved gensidig tillid.

Selv har vi gang på gang oplevet at vore arbejdere kom til os for at vi skulle afgøre deres indbyrdes problemer; det være sig strid om koner, vanskelige fødsler, syge børn, eller når de havde vrøvl med myndighederne.

Mærkeligt nok oplever vi nogenlunde det samme på gården her i Zambia, nu regeringsforetagende men tidligere ejet af en boer. Boernes forhold til deres arbejdere ligner mere portugisernes end englændernes. Den tidligere nævnte forbedrede sociale velfærd har svært ved at nå ret langt uden for byerne, så zambianeren på landet er stadig i vid udstrækning overladt til sig selv. Iøvrigt er det meget lidt udvikling, der er nået ud til »rural areas«. Englænderne har før i tiden ikke blandet sig nævneværdigt med den lokale befolkning, hvilket vel nok også skyldes, at det gennemgående har været højerestående folk, der er kommet ud til kolonierne, dels som embedsmænd dels som forretningsfolk. Englændernes levevis og



livsindstilling ligger betydelig længere fra afrikanernes end for eksempel portugisernes, og modviljen mod europæerne er større i tidligere engelske områder end i portugisiske, hvor vi aldrig mærkede nogen modvilje.

Det nye afrikanske regime indså, at hvis de skulle holde hjulene i gang, kunne de ikke undvære europæere; derfor er de endnu tålt på vitale poster, hvor man endnu ikke har uddannede folk. Men meget få europæere tror i dag på en fremtid i et selvstændigt afrikansk land. Den halvgamle europæer hænger ved, fordi han ingen muligheder har hjemme i Europa, men meget få unge prøver at skabe sig en tilværelse hernede. Det er ikke nogen beklagelse, bare en konstatering af fakta, og en oplysning til de unge med udlængsel.

Man har i de senere år sat meget ind på at zambianisere administration og erhvervsliv. Man var allerede ved Independence i 1964, hvor de stod med meget få uddannede mennesker, klar over, at der skulle et stort uddannelsesprogram til, hvis man skulle have nogen chance for at komme op på europæisk levestandard. Man er nu begyndt at få unge zambianere ud fra universitetet, og ganske naturligt er der et meget stort pres fra deres side for at overtage de forholdsvis velbetalte jobs. Det der vel gør at udskiftningen i mange tilfælde resulterer i skuffelse er, at man ofte udskifter en ældre erfaren europæer med en ganske nybagt og uerfaren zambiansk kandidat. Mange zambianere sidst i tyverne opnår stillinger, som folk i Europa kan gøre sig håb om at opnå, når de har passeret de fyrre.

Ifølge zambiansk lovgivning har alle børn ret til at gå i skole. Man har afskaffet alt hvad der hedder private eller betalingskoler, for at alle skal starte lige. Skoleproblemet er manglen på kvalificerede lærere og man finder meget ofte en klassekvotient på 30-45 elever. Børnene på landet starter oftest i en lokal 4-klasset skole; mange af dem når aldrig længere, da de så skal på kostskole eller anbringes hos familie. Efter syvende skoleår skal de bestå en prøve for at komme i secondary school. Pladserne der er meget begrænsede så man får hvert år et stort kontingent af unge, som man med et uheldigt udtryk kalder »school drop-outs«, der har svært ved at finde en plads i samfundet. Læringsystemet, som vi kender det, eksisterer ikke rigtigt og samtidig synes nogle af dem, at de har lært for meget til at beskæftige sig med manuelt arbejde. Og endnu værre er blevet med de unge, der må give op efter andet eller tredje år i secondary school.

Zambia er et land på ca. 700.000 km<sup>2</sup> med en befolkning på ca. 5 mill. og med masser af god landbrugsjord og betydelige mængder af diverse

minerale udover kobber, så man kan på ingen måde sige, at landet er overbefolket. Problemet er snarere, ligesom i mange andre udviklingslande, at befolkningstilvæksten er så stor, at man dels ikke kan give alle unge den fornødne uddannelse, dels ikke skaffe arbejde til den opvoksende generation. Navnlig da de unge her som andre steder i verden ikke vil blive på landet, men søger så snart de overhovedet har mulighed for det ind til byerne, hvor de med deres mangelfulde uddannelse har ringe muligheder i kapløbet om stillingerne i de alt for få industrivirksomheder. Dette bevirker, at man i disse år har en meget stærkt stigende arbejdsløshed og kriminalitet i byområderne; det må betragtes som en svøbe, der følger med selvstændigheden og friheden.

En befolkningstilvækst på  $2\frac{1}{2}$ -3 procent siger måske ikke så meget, men det betyder at over halvdelen af befolkningen er under 20 år. Under sådan et pres er det vanskeligt at få hele samfundsmaskineriet til at følge med. Men det er også vanskeligt pludselig at ændre en befolknings livsmønster og nu har det i århundreder været tradition at få mange børn (nogen af dem ville sikkert gå til undervejs), da det var den eneste form for aldersforsikring. Den dag i dag er manden med den lille familie dårligt stillet på sine gamle dage eller i sygdomstilfælde.

Zambia har mange stammer med hver sine traditioner, men som et gennemgående træk er forpligtelsen overfor familien, og dermed menes storfamilien. Hvis et medlem af familien er så heldig at have godt arbejde i eller i nærheden af byen, vil det være ganske naturligt, at vedkommende har skolesøgende nevøer og niecer m. m. boende og vel at mærke sørger for dem, ligeså med familie, der eventuelt skal behandles på hospital eller måske bare er kommet for at prøve lykken på arbejdsmarkedet.

Selv folk i meget vellønnede jobs kommer på grund af dette familiemønster ofte i meget svære økonomiske vanskeligheder, der tit fører til, at manden på alle mulige måder søger at skaffe sig flere penge, ligesom han forsøger at skaffe sine pårørende arbejde indenfor det område han har indflydelse på, uanset kvalifikationer. Hvor socialt tiltalende det end kan lyde kan det meget let komme til at virke som en uoverstigelig hemsko for den dygtige og initiativrige zambianer.

Det politiske system i Zambia kalder de et »one party participatory democracy«. Der kan sættes mange spørgsmålstejn ved demokratiet, men det skal man vist kun græde tørre tårer over; i et land, hvor problemerne er så bundløse, kan de slet ikke løses ad demokratisk vej. For det første kan en stor del af befolkningen hverken læse eller skrive og for det andet ville

stammeproblemerne træde så tydeligt frem, at enhver kompromisløsning ville være umulig. En fri presse er også en ugørlig ting; som det er nu er den regeringens talerør. Det vi betragter som umistelige frihedsgoder lærer man netop at værdsætte, når man lever i et land, hvor man kan se det ville være umuligt at praktisere dem.

Vi er her i Zambia på femte år, udsendt af Danida for at hjælpe med landbrugsudviklingen. Da vi rejste hened var vi klar over, at vi ville møde en del skuffelser, og at vi ville få mange både menneskelige og tekniske problemer at kæmpe med, og de er ikke blevet færre med årene. Det kan være deprimerende at se, at de folk de nu har fået uddannet indenfor landbrugssektoren for flertallets vedkommende er havnet i administrationen, når der er så hårdt brug for dem i produktionen. Ca. 80 procent af befolkningen lever i landdistrikterne og beskæftiger sig mere eller mindre med landbrugsproduktion og alligevel er man i et lidt vanskeligt høstår ikke i stand til at brødføde sig selv. Man har store kvægflokke, som man af traditionelle grunde meget nødlig slagter – de skal bruges til at købe koner for. Mælkeproduktionen er så at sige fuldkommen varetaget af udenlandske farmere og kan kun dække ca. 20 procent af totalforbruget; mange zambianere har aldrig smagt mælk. Så der er nok af problemer at tage fat på. Men den væsentligste hindring for en hurtigere udvikling er nok traditioner og livsindstilling; dem kan kun tiden løse, så dér kommer både eksperter og penge til kort.

Som udsendt for at hjælpe et udviklingsland skal man ikke regne med at se de store resultater, men skal være lykkelig, hvis man synes man har været med til at give udviklingen bare et lille skub i den rigtige retning.

*Kirsten og Egon Nøhr Poulsen*

# Det er nødvendigt at sejle

Det var det mest strålende septembervejr, da de mange gæster samledes i skolens gårdhave den 20. september 1975 kl. 15 for at overvære afsløringen af rektor J. H. Monrads buste.

Gæsterne var, foruden tidligere lærere og elever, familien, personlige venner, tidligere arbejdsfæller indenfor amtsråd, sogneråd, menighedsråd, Filadelfia, Liselund, Sjællandske Bank, Sjællands Tidende, handlende, håndværkere, repræsentanter fra de øvrige skoler i Høng, skolens lærere, elever, køkkenpersonale og så videre, ialt var der mødt ca. 200 mennesker.

Høng-Samfundets formand, cand. merc. Mogens Hansen, udtalte efter at have budt velkommen til de fremmødte:

Monrads død i dag for et år siden ramte som et chok. Også langt uden for familiens kreds følte vi et tab, oplever et dybt savn.

For Høng-Samfundet var det umiddelbart naturligt at årsskriftet for 1974 blev udformet som et mindeskrift. (Et særtryk heraf blev stillet til disposition for offentligheden).

Derudover følte vi det i Høng-Samfundet selvindlysende naturligt yderligere at fastholde mindet om Monrad på skolen. En række muligheder blev overvejet og med det resultat, at vi er samlet om busteafsløringen her i dag.

Når det er blevet muligt skyldes det mange faktorer: Den opbakning ideen har fået blandt gamle elever og de nuværende; arbejdsindsatsen fra det udvalg, som har forestået opgaven; værdifuld bistand fra Doris og Esman Eriksen; samt ikke mindst den entusiasme kunstneren, billedhugger Johannes Hansen er gået til opgaven med.

Hvorfor ville vi så gøre det? Ja, det kan ikke besvares direkte. Vi gjorde det altså. Men det har noget at gøre med, at denne skole var – og er – noget særligt.

Ikke bare en fabrik for studentereksaminer. Et sted, en skole med et indre liv, med en holdning til mennesker og tilværelsen. Skolen er derfor ikke bare blevet et komma i elevens tilværelse, men en periode, hvor et grundlag rækkende langt ud over boglig viden er blevet lagt. Derfor føler mangan tidligere elev en taknemmelighedsgæld til denne skole og dermed til den mand, der i 31 år stod for – ja *var* denne skole.

Mange erindringsglimt trænger sig på hos mange af os. De har været fremdraget tidligere og skal ikke gentages i dag. Kun ét skal nævnes. Jeg



*Formanden for Høng-Samfundet Mogens Hansen afslører busten af J. H. Monrad*

tror mangan tidligere elev erindrer en undervisningssituation, når situationer i historien og oldtidskundskaben drøftedes, hvor Monrad som det forløsende spørgsmål formulerede: *Ou est la femme* (hvor er kvinden)? Jeg har i baghovedet et billede af denne situation med Monrad glad og smilende, lidt drenget måske, vidende, forstående, måske snarere indforstået. Jeg nævner dette i dag, fordi Monrads virke her på skolen er uløseligt knyttet til fru Monrads. Vi kan ikke være samlet her i dag uden også at fremhæve og takke for Anne Therese Monrads indsats.

Men vi rejser jo ikke bare busten for erindringens skyld. Vi rejser bu-

sten, fordi Monrads indsats rækker videre. Jeg tror det bedst kan siges med nogle ord fra den tale, som skulle blive Monrads sidste her på skolen, og hvor han som afslutning siger:

*Navigare necesse est, vivere non* (det er nødvendigt at sejle, ikke at leve).

For at livet kan bestå må der sejles. Men skal der ikke sejles på må og få, er en kurs nødvendig. Monrads periode her på skolen er vel kortest karakteriseret ved, at der blev sejlet, og at man havde en kurs. Derfor blev mange resultater nået, og derfor levede – i ordets videste betydning – man på denne skole.

Monrad selv ønskede ikke, at man skulle afskrive eller kalkere hans måde. I tråd hermed afviste han ofte, når skolens fremtid blev drøftet, at lave regler og opskrifter – og skrive dem ned. For her skulle sejles og leves. Tro imod denne indstilling sluttede han sin sidste tale på skolen med ønsket: Lykke på rejsen.

Den ydre ramme om skolens liv har i væsentlig grad skiftet karakter under Monrads ledelse. Også rammerne for skolens ledelse har været ændret. Personligt eje, aktieselskab for at ende som selvejende institution, hvor det blev sådan, at bestyrelsen og den kreds, som i det hele taget står bag skolen, i alt væsentligt udgår fra gamle elever. For os gamle elever er situationen i dag derfor den, at skolen så at sige er »vores«. Vi føler derfor desto mere et ansvar for det værk Monrad efterlader sig.

Med ønsket om at fastholde erindringer om en stor indsats afslører og overdrager jeg hermed til skolen en buste af dens leder gennem 35 år som en taknemmelig erindring fra gamle elever og som en understregning af sentensen: *Navigare necesse est, vivere non!* Lykke på rejsen.

Derefter talte fru Monrad. Hun udtalte sin og familiens tak til Høng-Samfundet, fordi man havde villet rejse dette minde om rektor Monrad. Det kunne ikke gøres på en smukkere måde eller på et bedre sted. Jørgen Herman elskede dette sted. Med den respekt han havde for det arbejde, som udførtes her og for de mennesker han samarbejdede med, ville han, at det skulle være et sted, hvor der var godt at være. Kontakten med gamle elever glædede ham meget og betød meget for ham. Billedhuggeren Johannes Hansen har skabt et kunstværk, der på rammende måde giver udtryk for hans personlighed. Tak.

Da formanden for skolens bestyrelse, chefredaktør Hans Bagge, var fraværende på grund af sygdom, blev det undertegnede, der på skolens vegne modtog busten; jeg udtalte blandt andet:

Som repræsentant for »brugerne« vil jeg på skolens vegne gerne takke Høng-Samfundet for denne smukke buste, som vi vil værne om, ligesom vi vil værne om mindet om rektor Monrad; det sidste bliver netop lettere nu vi har busten. Den fortæller om en rank personlighed, hvis særkende blandt andet var, at han kunne se fremad. Det er værd at fremhæve, at hans indsats ikke bare havde betydning for Høng Studenterkursus, men for samtlige studenterkurser her i landet, idet det i høj grad var hans fortjeste, at studenterkurserne – fra at være et tålt led i vores uddannelsessystem – blev en ligeberettiget del af den gymnasiale uddannelse.

Den buste, som billedhugger Johannes Hansen, Fårevejle, har skabt, er resultatet af et meget indgående studium af billeder af Monrad fra hans yngre til hans ældre dage. Der er derfor træk fra flere alderstrin. Jeg har haft lejlighed til at følge bustens skabelse gennem flere stadier. Det har været en stor oplevelse at følge den intensitet og glæde, hvormed kunstneren arbejdede. Allersidst var det en fornøjelse at se det gode samarbejde mellem Johannes Hansen og muremester Eigil Juhl Sørensen, Høng, som har muret soklen op af de håndgjorte sten, som Johannes Hansen også har lavet; det er et meget smukt stykke murerarbejde.

Nu står den der, busten; minder os om en stor pædagog og en dygtig administrator, men allerhelst vil vi mindes mennesket Jørgen Herman Monrad.

Afsløringshøjtideligheden sluttede med at forsamlingen sang Monrads yndlingssang: »Hvor smiler fagert den danske kyst«.

*Esman Eriksen*



# Et år er gået

Det er fredag eftermiddag. Tankerne går tilbage, foreløbig gennem ugen der lige er gået. Utroligt som tiden fra mandag til fredag går hurtigt, ofte forjaget. Pokker tage den fem-dages-uge, den gør folk stressede. På den anden side, lige nu, hvor fredag aften, lørdag og søndag står for døren, da er det jo meget rart, så kan man måske i ro og mag nå noget af det, man ikke nåede i ugens løb. I morgen er det 1. november; måske jeg skulle tage mig sammen og få skrevet om tiden fra november til november?

Hvordan var det sidste år ved novembertid? Vi var så småt begyndt at komme os ovenpå Monrads død. Vi havde vænnet os til for første gang i ca. 20 år kun at have to nye studenterklasser; ville det fortsætte? Foreløbig havde det medført, at jeg – efter fire års pause – atter skulle undervise en første sproglig i matematik. Jeg glædede mig faktisk. Jeg erindrede fra tidligere, at vanskelighederne ligesom mindskedes ved, at for sproglige er det ikke en katastrofe fordi en del ikke forstår alt; vi kunne altså tage afslappet på problemerne, og det hjalp ofte på deres løsning. Men nu måtte indledningen gøres grundigt, så gik det nok alt sammen. Men jeg tog fejl. Fire år omkring 1970 var øjensynlig en lang tid. Elevernes forudsætninger var totalt anderledes end for fire år siden, såvel kundskabsmæssigt som metodemæssigt. Ikke et ondt ord om eleverne, de var rare og venlige, men de stejlede totalt efterhånden som kravene steg, og der var nogle problemer de selv skulle løse. Problemer plejede læreren at ordne, hvad var han ellers til?

Efterhånden brokkede man sig på lærerværelset og i andre lærerforsamlinger, lyttede til ligesindede og blev klar over, at det jeg mødte ikke var noget isoleret fænomen, men noget generelt. Det havde noget med krisen i folkeskolen at gøre. Der spillede mange ting ind, også den forbistrede fem-dages-uge, som havde formindsket elevernes ugentlige timetal. Det gjorde, at der næsten aldrig var tid til fordybelse. Jeg tror der er – iøvrigt velmenende – politikere der mener, at når man kan rationalisere indenfor erhvervslivet, så må det vel også kunne gøres indenfor undervisningen. Det kan det vel også, men de tekniske hjælpemidler, der så skal til, dem bevilger man ikke penge til. En særlig opfindsom politiker fandt ud af, at hvis man forkortede lektionerne fra 50 til 45 minutter, så kunne der spares store penge, idet lærernes løn så skulle sættes 10 procent ned. Det var imidlertid ikke så vanskeligt fra lærerorganisationernes side at påpege, at lærer-



nes arbejde ikke formindskedes, snarere tværtimod, når man skulle nå det samme på 45 minutter i stedet for på 50 minutter; der blev altså ingen lønedsættelse, men fra 3. november 1974 nedsattes lektionerne til 45 minutter. De vanskeligheder, som omtales ovenfor med første sproglig, blev jo ikke mindre af at lektionerne blev kortere.

Efter at skolen her fik HF-kursus foruden studenterkursus er vi i større grad blevet en lokalskole. (Det har blandt andet medført, at antallet af kostelever er dalet stærkt, så kun 25–30 procent er kostelever mod for 10 år siden ca. 90 procent).

Da problemerne ved overgangen fra folkeskole til studenter- og HF-kursus var stedse stigende – som omtalt ovenfor – blev det naturligt at søge kontakt med byens skoler. Privatskolen har vi jo i mange år haft nær kontakt med, så det drejede sig altså især om kommuneskolen, der iøvrigt kun i et kort åremål har haft en realafdeling.

Efter forhandling med ledende skoleinspektør N. O. Kristensen, Høng Kommuneskole, og andre, arrangeredes den 31. januar et møde på vores lærerværelse, hvor et udvalg af kommuneskolens lærere, samt vore lærere orienterede hinanden om den afleverende og modtagende skoles problemer. Det var for så vidt et historisk møde, som Høng Studenter- og HF-kursus dermed brød sin »splendid isolation«. Mødet var for os særdeles givtigt, idet vi fik klart bekræftet den sænkning i realeksamens niveau, som vi syntes at have konstateret. Men så må vi jo indrette os derefter. Der blev fra alle sider givet udtryk for, at et sådant møde skulle gennemføres hvert år; næste år skulle privatskolens lærere også med.

*Torsdag den 13. februar* havde skolen besøg af undervisningsdirektør Richard Frederiksen. Besøget var et led i en besøgsrække, som Richard Frederiksen dengang foretog. Kl. 10,30 mødtes alle i salen, hvor undervisningsdirektøren gjorde rede for centraladministrationens arbejde. Derefter blev der stillet spørgsmål af eleverne og spørgelysten var stor. Efter frokosten sendtes eleverne hjem, hvorefter der var møde på lærerværelset; nu var det lærernes tur til at stille spørgsmål. På forhånd var der sendt nogle spørgsmål ind. Derudover forelå et forslag fra en gruppe af lærere om en ny gymnasielinie, som vi tilbød at forsøge med her. Det skulle være en mere erhvervsrettet linie, en matematisk-økonomisk linie. Forslaget blev velvilligt modtaget og vil indgå i direktoratets videre planlægninger.

Ved en efterfølgende sammenkomst her på Lindevej behandlede også studenterkursernes situation i almindelighed. Her fremførte Richard Frederiksen, at kurserne er berettiget til at fremhæve, at en studentereksamen

på kursus er fuldt på højde med eksamen på gymnasium, idet pensum og vilkår er de samme.

*Lørdag den 8. marts 1975* døde fru Grethe Bagge efter ganske få dages sygdom. Hun blev næsten 60 år.

Hun hørte ikke til dem, der trængte sig frem i rampelyset. Hendes mand, chefredaktør Hans Bagge, var formand for Høng-Samfundet i over 20 år og har været formand for skolens bestyrelse lige siden skolen blev en selvvejende institution. I alle disse år har fru Bagge levet med i Høng-Samfundets og i skolens liv. Med sit livsglade væsen og sit sunde menneskesyn var hun sin mand en stor støtte. Skolen skylder hende stor tak fordi hun, som jeg véd, tilskyndede sin mand til at fortsætte sit arbejde for skolen. Vi vil længe bevare hende i vort minde.

### *Tre-årigt gymnasium*

Ved mødet med kommuneskolens lærere blev fra flere rejst spørgsmålet, om der var mulighed for treårigt gymnasium i Høng. Spørgsmålet blev gentaget ved et møde *i april måned* i Høngs nye sportshal, hvor amtsborgmesteren for Vestsjællands amt H. K. Brinth talte om arbejdet i amtet; især regionsplanlægningen. Han fremhævede, at der ikke skelnedes mellem private og offentlige skoler, når man skulle se på hvilke muligheder der var for at amtets børn kunne få undervisning. Det var hans synspunkt, at der ikke skulle bygges nye gymnasier før de vi har er fuldt anvendte.

Borgmester Belling, Høng kommune, har senere til Sjællands Tidende udtalt, at der fra Gørlev-, Høng- og Dianialund-området rejser så mange elever til Slagelse og Kalundborg, at det er rimeligt at oprette traditionelle gymnasielinier i Høng sideløbende med kursusklasserne. Høng kommunalbestyrelse har iøvrigt nedsat et skolesamarbejdsråd bestående af samtlige skoleledere i Høng, formanden for skole- og kulturudvalget, formanden for ungdomsnævnet (hvilket iøvrigt er økonomiinspektør Ebbesen), samt lærerrådsformændene; udvalget har endnu ikke holdt møde.

### *Nordmænd*

Skal vi forlade alle disse tunge problemer lidt og fortælle, at skoleåret 74/75, 75/76 blandt andet prægedes af, at vi har elever fra Norge. Det er norske studenter, som på eet år tager dansk matematisk-fysisk studentereksamen for at kunne studere medicin ved danske universiteter. De seks, som fik eksamen i sommer – det var fine eksaminer – var virkelige friske gutter, men de forstod at bestille noget. Til Sjællands Tidende udtalte

de iøvrigt, at der var for lidt disciplin i de danske skoler; i Norge »pjæk-ker« man ikke så meget. Børnene i Norge opdrages ikke så frit som børnene i Danmark. Vi var glade for vore norske gæster, og de syv nordmænd, som er begyndt i år, synes at slægte deres forgængere på. De norske elever tager ved siden af den almindelige undervisning også den »lille latinprøve«. Det har smittet af på danskerne, så der i år er et latinhold på 13 elever (nordmænd + HF'ere).

*Kulturelle aktiviteter m. m. ud over undervisning* har bestået i fællestimer (se elevberetningen) og studiekredse: Formning ved Andrez Feifer; datalogi ved Dorothea Petersen og Vinge Rasmussen; idéhistorie ved Peter Kietz; dramatik ved Svend Møller-Jørgensen; romanske sprog ved Lene Lund samt biokemi ved Bent Frandsen. Oprettelse af tilvalgshold i idræt har i høj grad stimuleret sportslige aktiviteter.

*Sidste skoledag* var hos HF'erne inspireret af de dengang meget omtalte gidseldramaer. En række lærere blev taget som gidsler og måtte »løskøbes« af rektor formedelst en kasse øl. For studenterklasserne ophørte den gamle tradition med morgenkaffe på Bromølle Kro kl. 7 om morgenen; man så sig ikke i stand til at skaffe arbejdskraft så tidligt. Vi mødtes så i stedet på Skipperkroen i Mullerup, hvor udsigten til nyudsprungne bølge træer erstattedes af et pust fra forårsfriske storebæltsbølger; en ny fornemmelse, men turen gik fint.

*Til eksamen 1975* var indstillet 70 HF'ere og 59 fra studenterklasserne. Heraf bestod 55 HF'ere og 52 studenter; af fem selvoprykkere bestod kun een. Nordmændene klarede sig meget fint. Af HF'erne gik 12 op til omgangseksamen i september; herved bestod de seks. Af studenterne gik een op til sygeeksamen, men bestod ikke. Eksamen 1975 var bemærkelsesværdig ved de mange 13-taller, der faldt især blandt HF'erne. To HF'ere, Torben Simonsen og Jes Trel daw, tegnede sig for hver fire 13-taller. Eksamensresultaterne må som helhed betegnes som ganske gode (så har jeg ikke overdrevet).

Årsprøverne for første-studenterklasserne forløb tilfredsstillende.

*Til translokationen* var mødt ca. 50 forældre og pårørende. Desuden deltog, vist nok for første gang i skolens historie, en repræsentant for Høng kommunalbestyrelse. Da borgmesteren var forhindret blev det formanden for teknisk udvalg, lærer Knud Jørgen Jacobsen. Efter at have lykønsket dimittenderne overrakte han en boggave til to elever, som blandt andet ved deres indsats inden for sporten havde gjort meget for at skabe kontakt mellem eleverne og byen; det var Nis Wermuth Frederiksen fra

II aN og Marianne Hansen fra 2. HF. På skolens vegne vil jeg gerne sige tak fordi kommunalbestyrelsen ville lade sig repræsentere.

Efter lykønskning og tale om tidens barske vilkår overrakte Høng-Samfundets formand, cand. merc. Mogens Hansen en bog gave til Gunhild Korsgård, II xF, for hendes indsats for fællesskabet, blandt andet ved hendes store arbejde med skolebladet »Navlen«.

Skolens påskønnelse for godt arbejde modtog følgende elever i form af en bog: Trygvi Jacobsen, II aN, Lene Martinsen, II bN; Anne Sofie Olsen, II xF; Per Søgård, II yF; Claus Bülow, 2. p; Brynolff Lamhalge, 2 q og Keld Lau Larsen, 2 r.

Efter translokationen drak man kaffe med lagkage og andet godt, hvorefter mange benyttede lejligheden til at se den ganske store udstilling af eleverarbejder, det vil sige malerier, linoleumstryk, skulpturer, keramik med mere lavet af de HF-elever, der har formning som speciale. Jeg føler trang til at takke disse elever for at de lod deres værker blive tilbage til trods for at det var nogen tid siden de blev bedømt. En af dem, Lone Christensen, skænkede skolen en metalnetskulptur, som vi tænker ophængt ved nedgangen til formningskælderen.

### *Nye elever 1975*

Ved planlægningen i foråret med hensyn til skoleåret 1975/76 var det store spørgsmål: hvor mange klasser får vi? Sandsynligheden talte for det samme som året før, hvor det slog til. Vi fik to studenterklasser på henholdsvis 19 og 24 og 3 HF-klasser på hver 24, ialt 127 nye 1. klasser. I afgangsklasserne er II sN på 18, II mF på 18 + 7 (nordmænd), 2. HF er ialt på 74, det giver 244 elever ialt.

Allerede for et år siden stod det lærerrådet klart, at vi måtte yde noget ekstra for at gøre opmærksom på vores eksistens. Derfor nedsattes ved et lærerrådsmøde et udvalg (orienteringsudvalg) bestående af lærerrådsformanden Bent Frandsen, lektor Peter Kietz, adjunkt Ninna Kiærskou, økonomiinspektør Ebbesen og undertegnede. Udvalget har udsendt vores program til biblioteker, erhvervsvejledere med mere og tilrettelagt annoncering. Jeg vil gerne sige tak til de øvrige medlemmer for et virkelig ihærdigt arbejde.

Ved modtagelsen af de nye elever søgte vi at drage nytte af tidligere erfaringer og havde tilrettelagt nogle indkøringsdage med vekslen mellem det belærende og det underholdende. Programmet blev stort set godt modtaget af eleverne. Til næste år håber vi at gøre det endnu bedre. Der er



*Fællestime med billedhuggeren Johannes Hansen og maleren Holmer Trier*

grund til at takke en række af de gamle elever og køkkenet for velvillig indsats med det praktiske arbejde i forbindelse med indkøringsdagene, der, som tidligere år, sluttede med Tissø-tur, hvor der som noget nyt serveredes pølser og sodavand inden hjemturen. Aftenen sluttede som sædvanlig med chokolade og dans.

Ved skoleårets begyndelse var der, som det nu er tradition, arrangeret *kunstudstilling*. De udstillede kunstnere, der alle er fra Vestsjælland, var: Billedhuggeren Johannes Hansen, Fårevejle; maleren Arne Hansen, Asnæs; maleren Holmer Trier, Vallekilde, samt maleren Bendt Engelbrecht-Sørensen, Agerup. Endvidere havde dekoratør Jørgen Nielsen, Kalundborg, der arrangerede udstillingen, venligst udlånt en del keramik, ældre som nyere, blandt andet en del Kähler-keramik. Udstillingen var altså ganske alsidig. Besøget her fra byen var desværre ikke ret stort. Ved afslutningen af udstillingen holdtes en godt besøgt og meget interessant fællestime, hvor Johannes Hansen og Holmer Trier fortalte om kunst.

#### *Lærerkollegiet*

Ved skoleårets slutning tog lektor Ellen Pihl sin afsked med pension efter 31 års trofast arbejde ved Høng Studenter- og fra 1969 også HF-kursus.

Da Ellen Pihl kom til Høng i 1944 var forholdene noget mere beskedne end i dag, ikke mindst for lærerne. Hun boede det første år på skolen i et lille værelse oppe på anden sal. Senere fik hun et værelse på 1. sal i en villa i byen; trappen derop var nærmest en »hønsstige«. Den økonomiske udvikling her i landet i de forløbne 30 år belyses ganske godt, når vi sammenligner »hønsstigen« med det smukke hus, som Ellen Pihl solgte ved sin afrejse.

Ellen Pihl var af natur meget beskeden, men meget vidende inden for sine fag. Ved deltagelse i kurser og ved rejser til Frankrig, Italien og Grækenland holdt hun sig stadig i topform. Hvad hendes undervisning måtte have manglet i spontanitet, vandt den i engagement og indlevelse. Hendes kontakt med mange tidligere elever vidner også om, at hun er højt agtet som menneske. Hendes hjem har i mange år været et samlingssted for nuværende og tidligere kolleger. Skolens tak gav jeg udtryk for ved translokationen, hvor Ellen Pihl fik overrakt et sølvsmykke. Vi ønsker Ellen held og lykke i sin nye tilværelse: »quod deus béne vertat«.

Til 1. oktober måtte vi også sige farvel til adjunkt Dorothea Petersen, der siden 1969 har undervist i matematik her på kursus. Fra dette korte, men ikke ubetydelige åremål vil vi erindre Dorothea for hendes store evner som pædagog, som redebøn kollega og medarbejder, men ikke mindst for hendes varme menneskelighed. Idet hendes mand er ansat i Frederikssund og hun nu i København, håber vi, at de derværende bedre transportforhold kan give den samling på familien, som de i det sidste år i nogen grad har måtte savne. Lev vel!

Eleverne på pige Kollegiet vil især savne Dorothea Petersen; vi håber at familien Carter Stone, som i efterårsferien er rykket ind i lærerboligen på Nyvej, vil falde godt til dér til gavn og glæde for elever som Eforpar. Hr. Carter Stone (engelsk og fransk), der hidtil har været ansat som timelærer, er fra 1. august 1975 blevet overenskomstansat ved Høng Studenter- og HF-kursus.

Dette gælder også Jørgen Lund (dansk, engelsk), der i dette semester forbereder sig til den praktiske pædagogiske prøve i sit hovedfag dansk på Kalundborg Gymnasium.

Peter Kietz (tysk, engelsk), der siden 1970 har været ansat som adjunkt ved kursus, er fra 1. august 1975 udnævnt til studielektor. Peter Kietz har med sin faglige dygtighed og sin store viden på mange fronter, gode forudsætninger for at beklæde denne stilling, hvis opgave blandt andet består i tilrettelæggelse af det tværfaglige samarbejde.

Jeg vil gerne byde to nye medarbejdere velkommen til arbejdet og fællesskabet.

Det gælder cand. pæd. Agnete Høgsbro, som fra januar 1975 har været ansat som timelærer i engelsk og fra august i engelsk og psykologi. Det gælder endvidere stud. mag. Henrik Tarp, som har påtaget sig undervisningen i idræt efter at vi har fået tilvalgshold i idræt på HF-linien.

Der er grund til at rette en varm tak til realskolelærer Erik Olsen for hans samvittighedsfulde og tålmodige indsats med gymnastikken lige siden vi fik HF her.

*Elevrådet* har, som det fremgår af deres beretning, i perioder udvist megen aktivitet, men til andre tider været stærkt splittet. Det gjaldt især nogen tid før og lige efter sommerferien. Det nuværende elevråd blev meget utraditionelt etableret ved at 16 elver meldte sig frivilligt til arbejdet. (Se iøvrigt elevberetningen). Rådet arbejder støt og godt, men der er nogle særlige perspektiver i den måde det blev etableret på. Det særdeles udviklede foreningsliv vi har her i landet, er efter min mening demokratiets rygrad; men hvordan går det med det repræsentative demokrati, hvis de, der påtager sig arbejdet, ikke foreslås og vælges af andre, men foreslår og »vælger« sig selv?



10-års jubilare 1975 samlet foran Monrads buste

Denne beretning »Fra november til november« er ikke fyldestgørende uden at jeg også har omtalt skolens nye vedtægter samt Dalgårdudvalgets betænkning; det er to meget forskellige ting.

Ved det sidste bestyrelsesmøde, som Monrad deltog i, i sin egenskab af bestyrelsens konsulent, blev nedsat et udvalg, som på basis af de eksisterende vedtægter skulle udarbejde nogle nye. Mødet fandt sted i begyndelsen af september 1974 og udvalget kom til at bestå af Hans Bagge, Mogens Hansen, J. H. Monrad, Georg Hansen og undertegnede. Efter Monrads død indvalgtes i stedet biskop Kvist, Roskilde, der blandt andet er medlem af skolens bestyrelse. Udvalget holdt sit første møde i november 1974. Forinden havde Georg Hansen og jeg gennemgået vedtægterne og foretaget de væsentligste af de blot formelle ændringer, som tiden og de ændrede forhold krævede. Ved mødet udformedes et udkast til vedtægter, som derefter forelagdes bestyrelsen i februar. Det herved reviderede udkast har derefter været forelagt Direktoratet for Gymnasieskoler og HF, der godkendte udkastet, når bortses fra visse juridiske enkeltheder. De vedtægter, der kan læses andet steds i årsskriftet, er endelig vedtaget på den private institution Høng Studenter- og HF-kursus' generalforsamling i september 1975.

Det væsentlige i disse vedtægter er den pasus, hvor vi vedkender os vores arv fra fortiden. Kun fremtiden kan vise, om vi er i stand til at leve op til den.

Kort før efterårsferien kom endelig den Dalgård-betænkning, opkaldt efter formanden, for det af undervisningsministeren i 1973 nedsatte udvalg, Lauge Dalgård. Det er en betænkning om vederlagsfri kursusundervisning og folkeskolens realkurser og det alment gymnasiale niveau (Studenterkursus og HF-kursus).

At gøre rede for betænkningen i enkeltheder tillader pladsen ikke, men lad mig fremhæve nogle hovedpunkter:

- 1) Udvalget mener ikke der med rimelig sikkerhed kan opstilles noget talmæssigt udtryk for kursusbehovet.
- 2) Udvalget finder det utvivlsomt, at opgaven med at tilbyde vederlagsfri kursusundervisning på studenter- og HF-niveau bør ligge hos amtskommunen.
- 3) Henvisning af elever til private kurser bør ske i henhold til overenskomst mellem amtskommunen og de pågældende kurser.



- 4) Udvalget har den opfattelse, at private kurser må være selvejende som betingelse for overenskomst.

Hvad der nu bliver lov er vanskeligt at vide. Det afhænger af flere ting. Først og fremmest af hvad folketinget vedtager om undervisningen af de 16-19-årige, dernæst loven om voksenundervisning. Når man tænker på den nye folkeskolelov, den nye EFG-undervisning, et-fags HF-undervisningen i forbindelse med amternes nye voksenundervisningscentre med mere, så spørger man: hvor er Høng Studenter- og HF-kursus' plads i dette system? Så sandelig, vi går spændende tider i møde.

Ja, så er weekenden ellers gået, altså den jeg startede med at omtale. Og inden så længe er dette semester gået og dermed året 1975. Som ved skoleafslutningen er der grund til at standse op og se både tilbage og fremad. Tilbage med følelsen af taknemmelighed for det samarbejde, som er lykkedes. Fremad, med håbet og forvisning om, at hvis vi alle tager vores tørn, så vil Høng Studenter- og HF-kursus kunne fortsætte med sit arbejde. Hermed ønskes alle tidligere og nuværende elever og lærere og alle andre, som er tilknyttet skolen glædelig jul og godt nytår!

*Doris og Esman Eriksen*

PS. Årsskrifter fra årene 1945-55 savnes til arkiv m. m. Især kniber det med årgangene 1946 og 1951. Hvis De kan hjælpe os med et eller flere eksemplarer modtages de med tak på skolens kontor.

*D. & E. E.*



*Cabaret '75: Nis får fuld udblæsning med »Englekora«*

## Andenklassernes fest 1975



*Elevsketch om lærere*



*Peder taler (naturligvis)*



*Så er der is til alle*

# Mindeord

## Arne Majvang



Arne Majvang fra studenterholdet 1933 er død. Han sov stille ind den 21. februar i sit hjem i Rønnede, 62 år gammel.

Arne kendte jeg fra han var ganske lille. Hans forældre havde afholdshotellet i Ruds Vedby. Han var enebarn, en ener, som det ikke var helt let at knytte kontakt med. Blev man først ven med ham, var ingen mere hjertelig og trofast end han.

I sin barndom og tidlige ungdom var fodboldsporten hans store, altopslugende interesse. Han blev kendt viden om som Ruds Vedbys, ja en af Vestsjællands dygtigste målmænd.

Efter sin studentereksamen stod hans fremtidsmål ham klart. Han ville være præst. Støt, solidt, flittigt arbejdede han sig gennem studieårene.

Efter sin eksamen blev han i 1940 hjælpepræst på Reersø. Her lærte han sin hustru, Grethe, at kende. Hun var menighedssygeplejerske i sognet. Efter kort tids forløb blev Arne Majvang blandt 76 ansøgere valgt til sognepræst i Dalby-Tureby ved Haslev. Her virkede han i 30 år, til sygdom tvang ham til at søge sin afsked, da han var fyldt 60 år.

Arne Majvang blev sine sogne en god præst. Han var flittig som få. Gennem husbesøg skabte han forbindelse til mange i sognet, navnlig de ældre. Han cyklede rundt i al slags vejr. Bilist blev han aldrig. Også de unge forstod han at komme i forbindelse med gennem sin interesse for sport og for FDF-arbejdet.

En særlig side af hans tilværelse var lokalhistorien. Han nåede at udgive et trebindsværk på ca. 750 sider om Dalby-Tureby sogne. Han fik næsten 3 bind om Haslevs historie færdige, inden han døde. Grundige studier og en brændende interesse lå bag.

Herudover skrev han mange lokalhistoriske artikler i dagspressen.

Arne var et fint og følsomt menneske. Mange vil savne ham nu, da han ikke er mere.

*Hans Bagge*

## Fanny Dahl, 1904–1975

Fanny er død. Fanny, den muntre glade pige!

Hun kom til Høng 1920 med realeksamen, et lyst sind og stor kærlighed til sit hjemland, Færøerne.

Fra Høng-tiden mindes Fanny som en god kammerat med mod på livet. Hun blev student 1922 som den første kvindelige student fra Færøerne.

Kort tid efter eksamen var hun ude for et færdselsuheld og fik et ankelbrud, som ikke ville hele. Den ene fod måtte amputeres. Fanny kunne dog vandre gennem livet – og danse.

Hun fik sit arbejde i København som prokurist, først i et handskefirma, senere i et frimærkefirma. Hun gik op i sit arbejde med stor interesse.

Forbindelsen med kammeraterne blev noget sjældnere de følgende år, men Fanny fik venner, hvor hun kom frem. Ensom blev hun vist ikke.

For en del år siden fandt klassekammeraterne sammen igen til et gilde nu og da. Fanny var en sikker deltager, stadig med humøret i behold.

I de år blev hun opereret for kræft. Var det hele fjernet? Det kunne man ikke vide. Men Fanny ville have gildet hos sig, inden sygdommen gjorde det af med hende. Det var hyggeligt. Og Fanny rask. Senere svækkedes synet. Ja, så måtte Fanny have et gilde til, inden hun blev blind. Det var til hendes 70-års fødselsdag i foråret 1974 – hjerteligt og livligt.

I ferierne søgte Fanny til sit kære Færøerne. Sommeren 1975, da hun skulle rejse tilbage til København, gik der ild i flyet, hvormed hun skulle rejse. Hun kom levende ud, men fik et chok. Hun blev bragt til Rigshospitalet i København. Her døde hun af lungebetændelse.

Æret være hendes minde!

*Peder G. Mortensen*

## Vagn Dujardin

døde den 19. april 1975. Grosserer Vagn Dujardin stammede fra Maribo, hvor hans far var pastor ved Domkirken.

Efter studentereksamen fortsatte Vagn Dujardin sin uddannelse i København, hvor efter han var beskæftiget i jern- og stålbranchen i en årrække. Efter krigen overtog han forhandlingen i Danmark for Nu-Swift brandmateriel, som han førte frem til en landsdækkende virksomhed. Til det sidste var firmaets og medarbejdernes trivsel og tarv ham magtpåliggende. I dag videreføres forretningen af hans to sønner.

Hjemmelivet, samvær med familie og mange gode venner var rammen om hans liv, hvor han med sit altid lyse sind var den, som samlede dem, han holdt af.

*(Berlingske Tidende, 24. april 1975)*

# Fra - om - til gamle kammerater

*Årgang 1951:* Årgangsrepræsentant Poul A. Hegård Hansen, skriver:

Jeg er dybt imponeret over, at årgang 1950 alle har kunnet opspores. Vi har ikke kunnet finde alle, og kun få af dem, vi fik kontakt med, har svaret. Det har ti gengæld været opmuntrende at modtage de private ledsagebreve, hvor alle udtrykker håb om et fuldtalligt fremmøde ved jubilæumsfesten i forbindelse med elevmødet 1976. Jeg vil derfor endnu en gang appellere til de af kammeraterne, der er medlemmer af Høng-Samfundet: prøv at finde nogle af dem, vi ikke fandt nu, og lad os så alle mødes næste år.

Kammeraterne får herefter ordet:

*Anne Andersen*, advokatfuldmægtig (m), Tuelsøvej 20, 4180 Sorø, fortæller:

Efter studentereksamen tog jeg to år på Handelshøjskolen i København og blev korrespondent i engelsk, tysk og fransk i 1953. Tre år som korrespondent hos Vilh Pedersen A/S, Høng. Gift 1955 med Bent Andersen, også fra Høng Studenterkursus. Han var pilot i flyvevåbnet, kom i 1956 til SAS og vi flyttede til Virum nord for København. I 1957 fik vi Pernille og i 1959 Lars. Vi har med årene rejst en del - besøgt alle verdensdele og boet 21 måneder i Thailand. 1970 var børnene lidt fra hånden, nu var det tid, at jeg skulle have lidt at tage mig til uden for hjemmet. At blive korrespondent igen havde jeg ikke lyst til; jeg ville være noget, hvor jeg selv skulle diktere brevene. Altså måtte jeg have en ny uddannelse og jeg begyndte at studere jura. Blev færdig ved vintereksamen januar 1975 og er nu advokatfuldmægtig i Sorø, hvortil vi flyttede efteråret 1973. Begge børnene går på Sorø Akademi, og Pernille bliver student til sommer. Bent har siden 1970 været chefpilot for Metropolitangruppen, men fra nytår går han over til at flyve DC-9. Alt i alt en pragtfuld og afvekslende tilværelse indtil nu - og for mig er netop en ny og lærerig periode i mit liv begyndt.

*Jørgen Carsten Andersen*, overlærer:

Carsten er i 1960 blevet lærer og har de sidste år været ansat som overlærer ved en privatskole i Gladsaxe. Han er lige ved at flytte, derfor ingen adresse for tiden.

*Thorkild Andersen*, kaptajn fra november 1975, Stenhusvej 22 A, 4300 Holbæk:

Thorkild har siden afgang fra Høng været ansat i forsvar. Han har flyttet meget rundt, er for tiden næstkommanderende ved et artilleribatteri i Holbæk. Han har været gift med Margrethe Nielsen indtil 1965, da hun blev træt af den megen rejse omkring. Er nu gift med Eva - ukendt i Høng. Thorkild vil gerne komme til Høng næste efterår.

*Bodil Christensen*, tidligere Bagger, Höglandsväg 21 A, 18351 Täby, Sverige.

Bodil er gift med Ejgild Erland Christensen, årgang 1950. De kvinder er jo mere rodne end vi mænd. Bodil og Ejgil har rejst meget rundt i Europa og Sydamerika. Den har nu slået sig ned i Sverige. Ejgil er chef for Tuborgs datterselskab i Sverige. Vi husker iøvrigt tydeligt hans interesse for øl allerede i Høng-tiden. De har to børn og bor i et stort hus i udkanten af Stockholm.

Årgangsrepræsentant Poul Anker Hegård Hansen, majov og næstkommanderende ved flysvåbnets Sergent- og Reserveofficersskole. Adresse: Lyrestien 20, Tune, 4000 Roskilde:

Efter studentertiden i Høng søgte jeg ind til flyvevåbnet, hvor jeg blev sergent i 1953 og tjenestemandsansat officer i 1956. Skulle jeg herefter detaljeret gennemgå min karriere, ville der blive brugt meget papir, så jeg skal nøjes med at fastslå, at jeg har haft et meget interessant og udviklende arbejde siden. Jeg har været stationeret i næsten hver en afkrog af Danmark (ca. 10 forskellige steder) og herudover været i USA og Vesttyskland adskillige gange. Mit speciale har i de sidste år været kettjeneste og uddannelsesvirksomhed.

Blev gift i oktober 1958 med en randers pige, Birgit, og stiftede hjem i Ålborg. I 1969 flyttede vi ind i vort nuværende hjem i Tune. Det var det syvende i rækken. Jeg håber nu på at blive boende her en tid endnu. Vi har to børn, en søn, Peter på 14 år og en datter, Mette, på 12 år.

Som hobby har jeg politik – og interesserer mig særlig for kommunalpolitik, herunder uddannelse og skatteligning.

Til slut en kraftig opfordring til alle fra årgang 1951 om at møde op i Høng ultimo 1976.

*Arge Jacobsen*, orlogskaptajn (m):

Det er næsten ikke til at forstå, at der nu er gået fem og tyve år siden de glade, lykkelige og sorgløse dage på Høng Studenterkursus.

Bare det at skrive ordet Høng gør, at minderne om den tid vælder frem og næsten ervælder een.

Straks efter eksamen 1951 meldte jeg mig til marinen, og der har jeg været travlt skæftiget hver eneste dag lige siden. Det var i virkeligheden en række tilfældigheder, som førte marinen og mig sammen, men som så ofte ved den slags tilfældige bekendtskaber, blev det kærlighed ved første blik. Min kærlighed, som trods skiftede forhold for forsvaret ikke har fået rustpletter af betydning.

Selve uddannelsen til søofficer varede i fire år. Det var en streng, men morsom og interessant tid, og med kadetskibene fik vi om sommeren lejlighed til at se de bedste af Europas søkadetssteder. Det jeg husker bedst fra den tid er vel nok en tur til Grønland, hvor kadetskibet var eskorte for »Dannebrog«, og hvor vi besøgte 60-byer og udsteder på vestkysten. Vi var også med til kroningshøjtidelighederne for den engelske dronning i 1952, og vi var en tur til Middelhavet rundt.

Efter at være blevet løjtnant 1955 tilbragte jeg halvandet år til søs med forskellige skibe, sidst med kongeskibet »Dannebrog« i 1956. I »Dannebrog« var jeg som

yngste løjtnant automatisk legeonkel for prinsesse Anne Marie og hendes veninder når de var om bord.

I 1957 fik jeg mit højeste ønske opfyldt ved at blive tilkommanderet motortorpedobådene. Det var simpelthen livet for enhver løjtnant (det er det iøvrigt stadig væk). Jeg var der i syv år, kun afbrudt af et års kursus i England, hvor jeg blev uddannet i artilleri.

I 1964 begyndte min første periode i land efter at have sejlet i ca. 10 år, og jeg blev sendt til NATO-hovedkvarteret i Kolsås ved Oslo for tre års stabstjeneste i afdelingen for planlægning og øvelsesvirksomhed. Det var en interessant tid og en god skole for samarbejde mellem forskellige nationer i NATO.

I 1967 tilbage til Danmark, denne gang som stabsofficer ved søværnets operative kommando i Århus. Først som øvelsesplanlægger i tre år og derefter som operationsofficer i tre år. I det sidste job havde jeg også søværnets redningscentral som ansvar for området. Jeg sluttede denne landbaserede periode med et halvt år i fælleshovedkvarteret i Vedbæk, som medlem af rationaliseringsafdelingen.

I foråret 1974 atter ud at sejle. Denne gang som chef for korvetten »Flora«. De følgende halvandet år sejlede jeg farvandet herhjemme og i nærmeste udland typisk på en række spændende og interessante opgaver.

Egentlig skulle min sejltid for denne gang være afsluttet i efteråret 1975, men jeg fik da tilbudt at blive stabschef i NATOs stående styrke i Nordatlanten. Det blev en voldsom omvæltning at komme fra beskedne danske forhold til en permanent distroyerstyrke med 8-10 skibe fra 6-7 forskellige nationer. Det er et anstrengende job vi er altid på farten, store såvel som små problemer flyder gennem mit kontor i en stadig strøm døgnet rundt. Men det er også interessant hele tiden at møde nye mennesker, at skulle tage stilling til helt nye problemer end de sædvanlige (for øjeblikket har vi Portugal-problemer).

Det blev en noget længere smøre end beregnet, men sådan går det når jeg skildrer min hobby.

På familiesiden er jeg (vi) lykkeligt gift på 19. år. Har to kæmpestore, dejlige drenge på henholdsvis 17 og 16 år. Vi har flyttet 6 gange i hele perioden, men er dog nu på niende år i Brabrand ved Århus.

Med hilsen til alle fra

»Jackso

PS. Jeg kommer formodentlig ikke til jubilæumsfesten, da marinen som sædvanligt i september afholder øvelsesvirksomhed på samme dato; det har i hvert fald været tilfældet i de øvrige 24 år.

*Karl Åge Jørgensen:*

Jeg havde lidt svært ved at beslutte mig for et bestemt mål, så det første år efter eksamen tilbragte jeg som agronom på min fars farm; men det var absolut ikke min livret, og jeg startede som kadetaspirant i søværnet sommeren 1952.

Efter vel overstået rekruttskole og elevtogt var jeg dog blevet klar over, at det heller ikke var sagen. Det var en skøn, interessant og lærerig tid jeg havde i søværnet, men jeg konverterede til Royal Danish Airforce.



Her tilbragte jeg 10 år i en afslappet atmosfære. Først som airborne-tekniker på Meteor MK XI, derpå med et navigationssystem baseret på hyperbelnavigation og sluttelig med GCA (grund controlled approach).

På trods af en sikker og stabil fremtid brød jeg af og startede atter med noget, der lugtede lidt af saltvand.

Jeg fik ansættelse ved Terma Elektronisk Industri, og der er jeg endnu i serviceafdelingen.

Det har været nogle stressede, men interessante år. Arbejdet er worldwide og jeg har nået at se det meste af vor klode, dels ved rent servicearbejde og dels ved besøg hos vore agenter og ved afholdelse af kurser for disse.

Jeg er gift med Birthe og vi har tre børn: Boris på 17 år, Rolf på 14 år og Tina på 12 år.

Såfremt jeg er på langfart til 25 års jubilæet sender jeg hermed en hilsen til lærere og årgang 1951.

*Margrethe Holst*, tidligere Nielsen & Andersen, lærer, Ponydalen 6, 3000 Helsingør:

Margrethe har indtil 1965 været gift med Thorkild Andersen, men blev træt af militærlivet og ernærer sig nu som lærer i Helsingør.

*Peter Kietz*, studielektor, Kærvej 8, 4270 Høng, telegraferer:

1951-52 Krigsmarinen

1953-55 Frankrig (romansk sprog og biludlejning)

1955-60 Medicin, psykologi, lingvistik

1960-64 Sammenlignende sprogvidenskab og matematisk lingvistik

1960-70 Ansat som lærer i tysk/engelsk/fransk, Ahms Kursus, København

1965-70 Stud. mag. tysk/engelsk.

1970 Cand. mag., adjunkt ved Høng Studenter- og HF-kursus

1975 Studielektor samme sted.

Har hus i Høng, er gift og har en søn.

*Gunvald Anker Lundemose*, advokat og viceborgmester i Grenå, Sønderbro 7, 8500 Grenå. Gift og har tre børn.

*Ester Fog Martens*, tidligere Petersen, teknisk assistent, Langebjerg 14, 2. th., 2850 Nærum:

Ester er teknisk assistent på Danmarks tekniske Højskole på Lundtoftesletten. Er gift ind i restaurationsbranchen, har to børn og befinder sig iøvrigt godt ude i Nærum. Ester har lovet at komme til jubilæet i 1976.

*Ole Olsen*, lektor, lic. tech., Peder Godskesvej 23, 2830 Virum, skriver:

Efter civilingeniøreksamen og aftjening af værnepligt i flyvevåbnet med »lynkarriere« til Fl II (R), har jeg ved Danmarks tekniske Højskole frekventeret tre forskellige laboratorier inden for elektronikken, som Esman Eriksens fysikundervisning gav mig interesse for. Jeg har gjort de glade tressere med stor fremgang for forskningen og har haft megen fornøjelse af at deltage i udbygningen af DtH i Lyngby.

Mine egne videnskabelige resultater er beskedne, men en licentiatgrad og nogle små artikler er det da blevet til. Jeg underviser i dimensionering af integrerede halvleder kredsløb, en disciplin, som det desværre endnu ikke er muligt at praktisere i Danmark. For at følge med i mit fag må jeg derfor deltage i en del kongresser og kontaktmøder i udlandet. Jeg har deltaget i så mange råd og bestyrelser, så styrelsesloven med al dens væsen hænger mig langt ud af halsen. Når jeg ikke underviser, sidder i møder eller bruger tiden på at skrive bevillingsansøgninger og udfylde skemaer, hjælper jeg studerende med specialopgaver eller licentiatstudier.

Jeg er gift og har fire børn.

*Ruth Olufsen* (m) fortæller:

Efter en tid som lærervikar søgte jeg ind ved Jonstrup Statsseminarium, hvor jeg havde nogle dejlige år med geografi og musik som speciale. Det første fag gav en rejse til Færøerne, det andet en varig interesse for den klassiske musik.

Har siden 1955 været lærer i den danske folkeskole og har befundet mig godt derved. Afsluttede i 1971 en ekstrauddannelse som læse/talepædagog og arbejder nu udelukkende som talelærer ved børnehaver og skoler i Albertslund.

En stor del af fritiden tilbringes i naturen med kikkert eller fotoudstyr.

Jeg håber mange fra årgang 1951 kommer til Høng 1976, og selv kommer jeg.

*Eigil Rechnagel* (m) fortæller:

Efter eksamen i Høng gav jeg mig i kast med det farmaceutiske studium og fik eksamen i 1958; blev gift samme år. Var på apotek et lille års tid, blev derefter ansat i firmaet Madsen og Wivel med kosmetik som arbejdsområde. I 1966 købte Oliemøllegruppen A/S firmaet; jeg fulgte med og er leder af produktionsafdelinger for kosmetik med mere.

Er som sagt gift, bor i Stenløse, har to piger på 11 og 17 år; den ældste går i 2. klasse i Frederikssund. Rejser: ingen særlige ud over campingture, sidst i England og Skotland.

Dette er min beretning; håber at vi må blive mange, som mødes næste år i Høng

*Lindis Edelweis Sørensen*, overlærer, Vagtelvej 45, 3. tv., 2040 Kbhvn. F:

Lindis er overlærer på Rødkilde skole om dagen og da hun på Københavns Aften seminarium blev vænnet til at arbejde om aftenen, hjælper hun efter skoletid sin veninde med at sælge campingvogne med mere fra Roskildevej 162. Hun har det godt, er tilfreds med tilværelsen som dengang, og Lindis vil være sikker gæst ved jubilæet 1976.

*Årgang 1965*: Årgangsrepræsentanterne Eva Friis (Christensen) og Søren Ryge Petersen, skriver:

Det er vanskeligt for to at skrive noget generelt om 59, når det er 10 år siden de 59 boede og levede i Høng. Årgangen har formodentlig ikke gjort sig særlig bemærket, dengang vi havde chancen, selv om vi da ved afslutningen fik det sædvanlige at vide om, at vi havde været aktive og glade og alt det dér. Betydelig letter er det at fortælle lidt om den 20. september 1975, den dag, da ca. 30 af årgange-

satte hinanden stævne kl. 12 på Høng Hotel. Det var vistnok Lene (Lissau-s) idé, at vi skulle unde os selv og hinanden en frokost sammen, og det skal hun have tak for. Spændende var det, sjovt og til tider næsten bevægende, da folk (godtfolk) trådte ind ad døren og enten lignede sig selv eller var ukendelige. Høst kom sidst. Den første halve times forsigtig snak og kredsen om hinanden accelererede meget hurtigt til stor og larmende hjertelighed; ingen af årgangen snublede i omstarten, og de tre timer fløj afsted. Det gjorde resten af dagen også – generalforsamlingen undtaget – utroligt egentlig, at man efter så mange år stadig kan have det så rart sammen.

Som sagt var der 29, der deltog i sammenkomsten. Om størstedelen af de resterende har vi på forskellig måde fået eller indhentet oplysninger, hvilket vil fremgå af det følgende:

6501 *Flemming Steen Albertsen:*

Det vides kun, at han har fået på seminarium i København.

6502 *Anders Chr. Andersen:*

Han er ifølge Anders Arup stadig journalist på Aalborg Stiftstidende, er gift og har børn. Aktuel adresse kendes ikke.

6503 *Jens Chr. Andersen:*

Det menes, at Jens stadig er på Grønland.

6504 *Steen Vilhelm Andersen, Nygade 22, st. h., 8000 Århus C:*

Steen er lærer, og han menes at være ansat på Skolepsykologisk kontor i Århus.

6505 *Jesper Schmidt Bastholm, Søndergade 27, Jels, 6630 Rødding:*

Jesper blev lærer fra Silkeborg Seminarium i 1969 og var lærer på Bornholm i 3 år, inden han flyttede til Sønderjylland. Han er gift med en lærerinde, har et barn og er godt tilfreds med sit job.

6506 *Jacob Christian Bjerre, Rolighedsvej 12, 2942 Skodsborg:*

Efter studentereksamen studerede han medicin i en del år, var derefter beskæftiget i medicinalindustrien og er nu marketingchef i et medicinfirma. Har været gift i 6 år med Eva, som er socialrådgiver og har desuden en datter på ni måneder. Føler, at han vanskeligt kan have det bedre, end han har det nu. Jacob kunne ikke komme til jubilæet, fordi han skulle til England.

6507 *Anette Lisby (Blach), Gadebæk, Nees, 7660 Bækmarksbro:*

Anette skriver selv følgende: Efter Høng-tiden var jeg lærervikar i Arnborg ved Herning, og dette gav mig så meget blod på tanden, at jeg det følgende år begyndte at læse til lærer på Nr. Nissum Seminarium. Eksamen i 1969 og derefter har jeg været ansat ved Klinkby skole ved Lemvig i 5 år og er nu godt i gang med andet år ved Nees skole, en lille landsbyskole med kun 80 elever.

Jeg blev gift i 1968 med Harry Lisby, som er revisor i Lemvig, og med ham deler jeg efternavn, 2 døtre på henholdsvis 3 og 4 år samt et lille landsted på 8 tønder

land. Halvdelen af vores jord er det rene flyvesand, og for at holde lidt på det har vi sået græs i det og placeret en lille flok får ovenpå. Den resterende del er hegnet ind til andegård. For et par år siden fik vi gravet en sø dernede, og vi bruger nu en del af vores tid på opdræt af vildænder.

Jeg trives i bedste velgående, er en stor lokalpatriot, men vil dog forsøge at komme til jubilæet.

Forsøget lykkedes. Hun kom – og var et billede på trivsel, sundhed og godt humør.

6508 *Helle Jørgensen:*

Om Helle vides ingenting.

6509 *Eva Friis (Christensen)*, Furesøkrogen 21, 2830 Virum. Eva skriver:

Blev 3-sproglig korrespondent fra Handelshøjskolen i København 1967. Har siden arbejdet som korrespondent og – siden 1969 – som sekretær, for tiden i De danske Sukkerfabrikker. En lille del af min fritid har jeg brugt til at læse til merkonom i finansiering, hvilket jeg har glæde af i mit daglige arbejde. Jeg blev i 1969 gift med Mogens Friis (årgang 1963), som er cand. merc. Selv om vi nu bor i Virum, har vi stadig tilknytning til Vestsjælland, idet jeg sammen med mine søskende har overtaget vort barndomshjem ved Høng, og Mogens og jeg har også planer om at tilbringe nogle ferier ved Storebælt i et nyhvervet fritidshus.

6510 *Inge Lise Berg Christensen*, Lauravej 3, 4. tv., 2500 Valby:

Inge Lise har bevaret sit medlemskab af Høng-Samfundet, men har ikke reageret på vore breve.

6511 *Lis Ekholm Bech*, Gemsiaan 12, B 1900 Overijse, Belgien:

Lise har heller ikke besvaret brevene, men er i følge Høng-Samfundets medlemsliste stud. jur. og frue!

6512 *Margit Christensen*, Arne Poulsensvej 17, 1., 7100 Vejle:

Margit kunne ikke deltage i jubilæet på grund af arbejde og skriver i stedet følgende:

Lavede det første par år alting og ingenting – blandt andet au pair i England. Begyndte som et kompromis i foråret 1968 som sygeplejeelev på Århus Kommunehospital – færdig i 1971. Nu er jeg glad for dette. Blev i 1969 gift med Erik (Dræby), sammen med hvem jeg har to dejlige drenge. Jeg er lige begyndt at arbejde halvtids efter 8 måneders orlov, da jeg ikke helt kan give slip på det pulserende liv.

6513 *Orla Christensen*, Ahornvænget 64, 7800 Skive:

Orla er socialrådgiver og ansat under åndssvageforsorgen i Viborg. Han er gift – med en socialrådgiver – og har to drenge på 2 og 4 år.

6514 *Karen Margrethe Christoffersen:*

Om hende vides ingenting.

6515 *Daniel Djurhuus*, Sumbø, Suderø, Færøerne:

Søren Ryge Petersen besøgte ham i 1967. Han var da fisker og det er han ifølge medlemslisten stadig. Iøvrigt vides intet.

6516 *Finn Egeskjold*:

Om ham vides kun, at han er lærer.

6517 *Anne Bjerrum (Fjeldsøe)*, Landsvalevej 10, 2970 Hørsholm:

Anne har to børn og vil påbegynde en uddannelse som afspændingspædagog.

6518 *Kirsten Worm (Friis)*, Topperne 15/21, 2620 Albertslund. Kirsten fortæller selv:

Jeg har i de forløbne ti år hørt en lidt omflakkende tilværelse og har derfor ikke haft kontakt med gamle Høng-kammerater siden afslutningen af 60'erne. For mit eget vedkommende kan jeg meddele, at jeg har uddannet mig til sociolog og her i efteråret vil forsvare en licentiatafhandling. Foruden mit sabbatår i Paris har jeg foretaget en længere rejse til Østen samt studeret to år i USA.

Jeg er desuden gift, hedder nu Kirsten Worm og har en søn, Jonathan, på to år.

6519 *Svend Gabe*, »Lyshøj«, Røsnæsvej 179, 4400 Kalundborg:

Svend var først soldat, derefter landmand i 3 år, blev maskiningeniør i 1973, er gift og har 3 drenge. Arbejder nu på Motorfabrikken Bukh i Kalundborg.

6520 *Anna Kirsten Hansen*, Gustav Wiedesvej 56, 2860 Søborg:

Anna Kirsten var først et år i udlandet, og hun har derefter studeret psykologi.

6521 *Dorthe Falster Hansen*, gift *Muus*, Falkoner Allé 77, 5., 2000 Kbhvn. F.:

Dorthe er blevet farmaceut – cand. pharm. – og arbejder nu som konsulent hos PharmaRhodia.

6622 *Lene Wang (Hansen)*, Bellisvej 31, 3450 Allerød:

Efter studentereksamen var Lene først et år i Tyskland, blev derefter 3-sproglig korrespondent i 1968 og arbejder nu som korrespondent hos Lundbeck i Valby. Hun er gift og har en datter på 4 måneder.

6523 *Else M. Jensen (Hedegård)*, Brøndum, 9500 Hobro. Else skriver:

Jeg er hjemmegående landhusmoder på en lille gård 6 kilometer vest for Hobro. Vi har 2 piger, som nu går i skole, og vi lever iøvrigt et stille og roligt familieliv.

6524 *Jesper Skat Holst*:

Om Jesper vides ikke noget.

6525 *Georg Høst-Madsen*, Kildevældsgade 73, 1., 2100 Kbhvn. Ø:

Høst er akademiingeniør og arbejder hos firmaet I. Krüger.

6526 *Jørgen Høyer:*

Vi kunne ikke opspore Jørgen, men Henneberg havde set ham for to år siden, og det forlød, at han har læst til ingeniør og muligvis er færdig som maskiningeniør.

6527 *Poul Ipsen*, Guldborgvej 28, 4. th., 2000 Kbhvn. F:

Ipsen blev cand. polit. i 1974, og han arbejder nu i Direktoratet for Arbejdstilsynet. Han blev gift i 1967 og har en søn på 8 år.

6528 *Bente Jensen:*

Ifølge Lene Wang har Bente læst tysk på universitetet i København, men har de sidste 5 år boet i Italien.

6529 *Hans Thorkild Jensen*, Tokkekøbvej 42, 3450 Allerød:

Blev akademiingeniør i 1969. Har nu titel af lektor og underviser i miljøteknik og planlægning («teknisk hygiejne») på Danmarks Ingeniør Akademi i Lundtofte. Han er gift med en børnetandlæge, har en pige på 5 år og en dreng på 1 år.

6530 *Inger Margrethe Wigeholm (Jensen):*

Om hende oplyses, at hun har arbejdet som laborant på Risø i 3 år, derefter læst til farmaceut. Gift med en civilingeniør og har for nylig fået en datter.

6531 *Jens Bruun Jensen*, Randrupvej 29, 2610 Rødovre:

Jens læste biokemi i 2½ år og var derefter discipel på et apotek. Han er nu farmaceut, er gift og arbejder på Nærum Apotek.

6532 *Jesper Krogh Jensen*, Gassehaven 82, 2840 Gl. Holte:

Jesper, der var en af de uigenkendelige, blev civilingeniør i 1972, og han er nu ansat på Københavns Universitet, hvis udbygning han styrer. Gift og har en datter på 2 år.

6533 *Vibeke Guldborg Rasmussen (Jensen)*, Bjergstedvej 56, 4450 Jyderup:

Vibeke – kaldet Bimme – er fysioterapeut med zoneterapi som speciale. Hun er gift med Lars og har tre rødhårede børn.

6534 *Hans Jes Jessen:*

Jes arbejder på Århus Kommnehospital.

6535 *Jørgen Riis Jobansen*, Ellebækvej 17, 8520 Lystrup:

Jørgen var først soldat i to år – MP'er – og var derefter på Askov Højskole sammen med Søren Ryge. Han læste siden økonomi på Århus Universitet og blev cand. oecon. i 1974. Er gift og har to børn. Arbejder i Frigor, Viborg. Jørgen deltog meget positivt i sammenkomsten og lignede sig selv på en prik.

6536 *Hanne Høj Jørgensen:*

Det menes, at hun er gift og bor i Århus.

6537 *Hans Jørgen Korsholm*, Tibberup Allé 62, Hareskov, 3500 Værløse:

Hans regner med at blive færdig som statsautoriseret revisor til julen 1975. Arbejder for Revisor-Centret. Er gift og har to børn.

6538 *Merete Hvidt*, Lighedsvej 3, 2000 Kbhvn. F:

Merete blev først børnehavelærerinde og læste derefter til socialrådgiver. Hun arbejder nu som sådan på Kommunehospitalet i København. Er gift med Flemming (arkitekt) og har to døtre samt et barn i vente.

6539 *Henry Boye Larsen*, Stenhuggervej 3, 4. tv., 2400 Kbhvn. NV:

Boye er efter sigende ansat hos Struers kemiske Laboratorium.

6540 *John Henneberg*, Frugtparken 5, 2820 Gentofte:

John er assurandør i Baltica. Gift med Kirsten (fra Høng) og har to børn.

6541 *Lene Bronica Lissau*, Melby Enghavevej 57, 3370 Melby:

Lene er gift, har et barn og venter det næste. Hun er hjemmegående husmor med speciel interesse for heste og køkkenhave. Lene var meget aktiv som kontaktperson i sin klasse og bidrog som nævnt i høj grad til en vellykket sammenkomst.

6542 *Søren Meng*, Højbjergvej 95, 5461 Korup Fyn:

Om ham vides kun, at han er gift.

6543 *Edel M. Nielsen*, Bülowsvej 13, Tved, 5700 Svendborg:

Edel læste matematik og underviser nu som adjunkt på Svendborg Gymnasium. Hun er gift og har et barn.

6544 *Bente Sumborg (Mandal Nielsen)*, Solsortevej 9, 2970 Hørsholm:

Bente blev lærer i 1969 – med matematik og psykologi som liniefag. Hun læser lidt psykologi stadig væk. Er blevet gift. Bente havde sammen med Lene sørget for at grave vore gamle sange fra den sidste skoledag frem. En særdeles fornøjelig form for genbrug.

6545 *Birthe H. Nielsen (»Bitten«)*:

Om hende véd vi ingenting.

6546 *Torben Kåre Nielsen*:

Vi véd kun, at han muligvis er landinspektør.

6547 *Alf Lykke Pedersen*, Skovvænget 27, 4600 Køge:

Alf skriver selv følgende: For at få den megen lærdom til at bundfælde sig efter opholdet i Høng og ligeledes for at finde ud af, hvad jeg ville beskæftige mig med, var jeg det første år lærervikar. Fandt ud af, at jeg ikke skulle være lærer og kom derfor på Handelshøjskolen i København. Sluttede af dér i 1972 som cand. merc. Blev umiddelbart derefter ansat i rederiet A. P. Møller og blev dér involveret i et

energistudium, der bl. a. betød overflytning til olieeftersforskning i DUC fra september 1974. Sidder nu dér og har siden maj 1974 været økonomichef. Har desuden undervist på Handelshøjskolen for 1. års studerende, men holdt op, da det viste sig, at nutidens studenter ikke kan måle sig med årgang 1965. Blev hurtigt gift efter Høng og har nu foruden min kone to børn på henholdsvis 9 og 5 år.

6548 *Anders Aarup Pedersen*, Nordvang 2, 2640 Hedehusene:

Blev færdig med sin uddannelse til cand. scient. pol. i 1973. Er nu ansat i Landbrugsrådet som sekretær. Er gift og har to drenge på 2 og 5 år.

6549 *Erling Egeskov Pedersen*, Kærgårdsvej 48, 8355 Ny Solbjerg:

Læste matematik og fysik et par år i Århus og kastede sig derefter over revision. Regner med at blive færdig som statsautoriseret revisor i 1976/77. Han har været gift i 10 år og har to drenge på 4 og 1 år.

6550 *Helge Bøttner Pedersen*, Bellmanns Plads 24 A, 2100 Kbhvn. Ø:

Om Helge vides kun, at han er akvokatfuldmægtig og desuden gift.

6551 *Inger Bavnård Pedersen*:

Det forlyder om Inger, at hun har læst psykologi i en årrække. Har i mellemtiden taget lærereksamen. Gift og har en datter.

6552 *Mogens Lau Pedersen*, Mosevangen 23, 2860 Søborg:

Mogens er læge og arbejder på Kommunehospitalet i København. Han er gift og har 3 børn. Mogens fortalte ved sammenkomsten i Høng længe og detaljeret om de sidste ti år – og det vil være uretfærdigt at gengive det her i uddrag. Men han har telefon (01) 69 20 85, så interesserede kan ringe til ham og få alt at vide.

6553 *Niels Erik Lynggård Pedersen*, Marselisborg Allé 4 A, 1., 8000 Århus C:

Lynggård skriver selv: Tog fra Høng til Århus for at studere medicin. Brugte det første halve år sammen med Jacob Bjerre til at lære byen nærmere at kende. Blev i 1968 gift med en tidligere skolekammerat, Annette Slemming. Fra sommeren 1968 var vi ansat på Klank Efterskole i Galten, men da mit job og medicinstudierne ikke rigtig kunne forenes, blev jobbet skippet i 1973, og jeg regner så med at blive læge næste sommer. Har de sidste par år nydt ungarletilværelsen i Århus.

6554 *Søren Ryge Petersen*, Høngevej 41, 8641 Sorring, skriver:

Var soldat i 2 år, derefter på Askov Højskole. Startede i 1968 på Århus Universitet med at læse til cand. mag. i dansk og tysk. Blev gift i 1969. Har parallelt med studierne undervist i folkeskolen og forventer at afslutte min uddannelse i 1977. Vi har købt »et lille sted på landet« med udsigt til Himmelbjerget, to børn, hund, høns og drivhus og er desuden vild med have, træ og folkedans.

6555 *Erik Dræby Sørensen*, Arne Poulsensvej 7, 1. th., 7100 Vejle. Dræby skriver:

Tog fra Høng til Århus, hvor jeg begyndte at læse medicin. Efter først et par gode studieår trængte arbejdet sig på, og januar 1973 blev jeg medicinsk kandidat. Forinden var jeg dog 1969 blevet gift med Margit (Christensen), klassekammerat fra



Høng, og vi har nu 2 drenge på henholdsvis 5 måneder og 3 år. Siden embedseksamen har jeg været ansat ved Vejle Sygehus, og det er mit ønske med tiden at indgå i et hyggeligt praksisfællesskab med nogle fornuftige kolleger. Er desværre på grund af arbejde forhindret i at deltage i jubilæumsfestlighederne.

6556 *Preben Toftmark Sørensen*, Rødhalsvej 8, 9800 Hjørring. Preben skriver:

Blev optaget på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 1966 og afsluttede dyr-lægeeksamen i 1972. Havde i studietiden haft ophold ved læreanstalter i England, Schweiz og USA og dér især lagt vægt på smådyrspraksis. Kom efter endt studium først i landpraksis, dernæst på dyrehospital og er nu igang med at etablere selvstændig klinik. Håber at kunne specialisere mig i kirurgiske lidelser hos hunde. Har endnu ikke nået at blive gift, men har aldeles ikke kedet mig af den grund.

6557 *Peter Leif Thyme*:

Har ikke reageret på vore breve, men er i følge forlydender optometrist i Kalundborg.

6558 *Hans Cbr. Vogt-Møller*:

Det vides, at han læste jura i København i nogle år. Ifølge telefonsamtale med hans mor er han nu emigreret til Australien.

6559 *Jette Elisabeth Pedersen*:

Om Jette vides ikke noget.

Så meget om 59 mennesker à 10 år = 590 menneskeår. Det er svært at koge så meget ned til så lidt, som ovenstående udviser, og ind imellem kan det godt føles idt sært, at oplysninger om bopæl, uddannelse og ægteskabelig stilling prioriteres å højt at de ofte bliver de eneste. Til gengæld kan man så glæde sig over, at den ævntte sammenkomst gav mulighed for at komme lidt længere »ned« i de menneskelige prioriteter, i hvert fald var vi en del, der med undren kunne konstatere, at nok ar der gået 10 år, og nok havde et par stykker skiftet udseende – men når det kom il stykket (og maden og snakken og dansen) – så var vi stort set de samme: tilredshed, utilfredshed, venstre og højre, glade, sure, stille og larmende. Men mest lade. Og det være hermed konklusionen.

På gensyn om 15 år – og mange gange inden da. For der er faktisk elevmøde med generalforsamling) i Høng hvert eneste år!

*Årgang 1926 mødes i Høng i september 1976*

Om årgangsrepræsentant retter jeg er meget kraftig opfordring til kammeraterne om : møde op næste år.

Lad os mødes endnu en gang og mindes fordums dage, opleve egnen, aflægge besøg ved Ejlif Jørgensens og Einar Munks grave på den skønne Finderup kirkegård mt gennemgå de mange nye og gamle skolebygninger.

Når dertil kommer, at vi er sikker på at møde en enestående gæstfrihed fra rektor ; hans medarbejdere, så kan det kun blive til et: »Vel mødt til næste år!«

På gensyn!

*H. C. Ulvsager*



*Studenter fra 1975: 38 af 52*



# Den selvejende institution Høng Studenter- og HF-kursus

Det nedenfor offentliggjorte regnskab for Den selvejende institution Høng Studenter- og HF-kursus viser en lille forbedring i forhold til regnskabet for 1973-74, idet underskuddet efter afskrivninger er på 28.438 kr. mod 79.201 kr.

De største udsving på regskabets udgiftsposter er stigninger på ca. 350.000 kr. på lønningskontoen og på 23.000 kr. på indkøb af madvarer, stigninger på godt 10 %. Oliekrisen viser sig derved, at varmeudgifterne er forøget med ikke mindre end 60 % til 163.000 kr.

Elevtallet er lidt mindre, men tilgangen af nye elever ved det nye skoleårs begyndelse var nogenlunde som i fjor, men dog en del mindre end i foregående år. En af årsagerne hertil er sikkert, at der i de senere år er oprettet nye statsskoler. Det offentlige kunne passende foreløbig spare på investeringerne her, således at de private skoler og kurser fortsat kan være et alternativt tilbud.

Det er glædeligt at konstatere, at Høng kommune i indeværende år har vist øget interesse for vor virksomhed, hvilket forhåbentlig vil kunne give konkrete resultater. Vi har haft en forhandling med borgmester og kommunaldirektør om vore forhold.

Parkeringspladsen ved Fuglsangsvej er nu anlagt, og der er således tilstrækkelig kapacitet til bilopbevaring.

I årets løb er fru Monrad flyttet ud af rektorboligen på Fuglsangsvej. Da rektor Esman Eriksen ønskede at blive i sit eget hus, er økonomiinspektøren med familie flyttet ind.

På generalforsamlingen i september 1975 vedtoges nye vedtægter, som senere med få, formelle ændringer er godkendt af undervisningsministeriet. De aftrykkes andet sted i årsskriftet.

Venlig hilsen  
Hans Bagge

## Driftsregnskab for tiden 1. april 1974-31. marts 1975

| INDTÆGTER                 |              |
|---------------------------|--------------|
| Skolepenge .....          | 756.750,00   |
| Betaling for ophold ..... | 472.491,60   |
| Statstilskud .....        | 3.330.426,00 |
| Renteindtægter .....      | 72.330,32    |
| Andre indtægter .....     | 49.431,00    |
| Lejeindtægter .....       | 41.356,00    |
| Årets underskud .....     | 4.722.784,92 |
|                           | <hr/>        |
|                           | 28.437,86    |

## UDGIFTER

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| Lærerlønninger .....                       | 2.841.078,05  |              |
| Andre lønninger .....                      | 596.587,80    |              |
| Samlinger og undervisningsmateriel .....   | 35.041,51     |              |
| Køb af skolebøger .....                    | 22.277,50     |              |
| Køb af madvarer .....                      | 283.722,91    |              |
| Vedligeholdelse og køb af inventar .....   | 9.616,32      |              |
| Diverse .....                              | 22.990,13     |              |
| Vask og rengøring .....                    | 3.816,45      |              |
| <br><i>Bygningsudgifter:</i>               |               |              |
| Prioritetsrenter .....                     | 273.571,14    |              |
| Skatter og afgifter .....                  | 42.905,66     |              |
| El og vand .....                           | 24.524,43     |              |
| Varme .....                                | 163.138,29    |              |
| Vedligeholdelse .....                      | 111.695,16    |              |
| Lejeudgifter .....                         | 6.874,90      |              |
| Rengøringsmidler og vinduespudsning...     | 18.300,44     | 641.010,02   |
| Revision, advokat og bogføring .....       | 40.890,75     |              |
| Kontorhold, porto og tryksager .....       | 35.538,84     |              |
| Andre udgifter .....                       | 57.619,80     | 4.590.190,08 |
|  |               | 161.032,70   |
| <br>Afskrivning på skoleinventar .....     | <br>49.792,00 |              |
| Afskrivning på undervisningsmateriel ..... | 88.838,60     |              |
| Afskrivning på kontormaskiner .....        | 3.867,44      |              |
| Afskrivning på køkkeninventar .....        | 18.534,66     | 161.032,70   |
| Balance .....                              |               | 00,00        |

Status pr. 1. april 1975

AKTIVER

|   |            |              |              |
|---|------------|--------------|--------------|
| Kassebeholdning .....                   |            | 12.012,28    |              |
| Postgiro .....                          |            | 3.301,19     |              |
| Bankbeholdning .....                    |            | 521.107,33   |              |
| Obligationsbeholdning (kursværdi) ..... |            | 490.325,00   |              |
| Tilgodehavende statstilskud .....       |            | 142.660,00   |              |
| Elevtilgodehavende .....                |            | 31.111,65    |              |
| Forudbetalt lærerløn .....              |            | 80.041,15    |              |
| Andre debitorer .....                   |            | 12.503,69    |              |
| Varelager i kostafdelingen .....        |            | 13.271,23    |              |
| <i>Inventar:</i>                        |            |              |              |
| Skolen .....                            | 146.688,97 |              |              |
| Kostafdelingen .....                    | 55.361,51  |              |              |
| Kontormaskiner .....                    | 11.475,21  | 213.525,69   |              |
| Undervisningsmidler .....               |            | 244.861,88   |              |
| Ejendomme .....                         |            | 2.664.093,97 |              |
| Ejendomme under opførelse .....         |            | 1.515.795,08 |              |
|   |            |              | 5.944.610,14 |

PASSIVER

|                              |  |              |              |
|------------------------------|--|--------------|--------------|
| Forudbetalt skolepenge ..... |  | 34.200,00    |              |
| A conto statstilskud .....   |  | 302.700,00   |              |
| Diverse kreditorer .....     |  | 434.442,08   |              |
| Depositum .....              |  | 112.450,00   |              |
| Prioritetsgæld .....         |  | 4.566.454,63 |              |
| Egenkapital .....            |  | 494.363,43   |              |
|                              |  |              | 5.944.610,14 |

I bestyrelsen:

*Hans Bagge*  
*Hans Kvist*

*Mogens Hansen*  
*Arne Fog Pedersen*  
*Jørgen Bruun-Jensen*

*J. J. Lindsteen*  
*Tina Hyldegaard-Pedersen*

# Nye vedtægter

## for den selvejende institution Høng Studenter- og HF-kursus (Høng Gymnasium)

- § 1. Institutionens navn er »S/I Høng Studenter- og HF-kursus (Høng Gymnasium)« med hjemsted i Høng kommune, Vestsjællands amt.
- § 2. Institutionens formål er undervisning på det gymnasiale niveau.  
Undervisningen omfatter for tiden forberedelse til studentereksamen og HF-eksamen og sker i henhold til de til enhver tid gældende love, og de af undervisningsministeriet fastsatte bestemmelser.  
Institutionen er udsprunget af den danske folkehøjskole, og drives som kostskole. Det livssyn og det fællesskab, som har sin rod i folkehøjskolen, bør præge grundtonen i skolens arbejde.
- § 3. Institutionens aktiver består for tiden af følgende ejendomme: matr. nr. 7 k, 68, 9 ec, 9 cm. 13 r, 13 y, 7 bf og 9 cs, Høng kommune, og det til skolen og kostafdelingen hørende inventar, herunder samlingerne.  
2) Institutionens drift dækkes gennem tilskud fra staten og/eller amter, ved bidrag fra kredse omkring skolen og gennem skolepengene. Skolepengene benyttes til egendækning i henhold til principperne i tilskudsloven samt bidrag til dækning af ikke tilskudsberettigede udgifter.
- § 4. Kapitaler, der tilhører institutionen, og som ikke er bundet i institutionens faste ejendomme eller dens drift, skal anbringes efter reglerne for anbringelse af midler, der tilhører legater m. v., jf. for tiden bekendtgørelse nr. 354 af 24. juli 1972.  
Værdipapirer skal noteres på institutionens navn.
- § 5. Evt. driftoverskud kan alene komme institutionen til gode. Bestyrelsen foretager indstilling til generalforsamlingen om overskuddets fordeling.
- § 6. Som medlemmer af institutionen kan optages tidligere elever, udgået fra Høng Studenter- og HF-kursus, som er medlemmer af elevforeningen for Høng Studenter- og HF-kursus (Høng-Samfundet) og som er myndige, samt venner af skolen, der ligeledes er myndige.  
Medlemskabet godkendes af bestyrelsen eller i tvivlstilfælde af generalforsamlingen. Der betales intet medlemskontingent. Der påhviler ikke medlemmerne nogen økonomisk forpligtelse overfor institutionen eller dens kreditorer. Medlemmerne har ingen ret til andel i institutionens formue eller udbytte.
- § 7. Institutionens myndigheder er generalforsamlingen og bestyrelsen. Generalforsamlingen, der består af institutionens medlemmer, holdes i Høng hvert år senest 7 måneder efter regnskabsårets afslutning. Indkaldelsen til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen med fjorten dages varsel ved skriftlig meddelelse

til medlemmerne. Senest otte dage før møderne udsendes en dagsorden med nødvendige bilag.

Indkaldelsesvarslet kan dog undtagelsesvis forkortes i tilfælde, hvor en sags afgørelse ikke tåler opsættelse.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen for at kunne komme til behandling på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling, der ligeledes afholdes med fjorten dages varsel, afholdes når bestyrelsen eller en trediedel af medlemmerne skriftligt forlanger det.

Generalforsamlingens beslutninger indføres ved bestyrelsens sekretær i forhandlingsprotokollen, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og protokolføreren.

§ 8. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Formandens beretning om det forløbne år.
- 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab.
- 4) Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 10.
- 5) Valg af revisor.
- 6) Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
- 7) Eventuelt.

§ 9. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Hvert medlem har én stemme; der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed (jf. dog § 16).

§ 10. Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

To medlemmer, der også er medlemmer af Høng-Samfundets bestyrelse, udpeges af denne hvert år umiddelbart efter Høng-Samfundets generalforsamling i september.

Genvalg kan finde sted.

Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår to i 1975, tre i 1976 og så fremdeles. Valg af disse gælder for to år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Et medlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og ikke ude af rådighed over deres bo.

Bestyrelsesmedlemmerne omfattes af gældende dansk rets almindelige erstatningsregler, men hæfter ikke personligt for institutionens forpligtelser, og de kan ikke få andel i institutionens midler, herunder i eventuelt overskud.

Bestyrelshvervet er ulønnet.



Ingen af de ved institutionen ansatte kan vælges til bestyrelsesmedlemmer eller udpege medlemmer til bestyrelsen.

Skolens rektor, økonomiinspektøren, studievejleder, lærerrådsformand og elevrådsformand kan deltage uden stemmeret i generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

De nævnte er forpligtet til at deltage i bestyrelsens møder, når denne ønsker det.

I den del af bestyrelsesmødet, der angår disse personligt, deltager de dog ikke.

- § 11. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Dens sekretær er økonomiinspektøren. Der holdes møde, så ofte formanden, rektor eller tre bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden; den er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede. Beslutning tages ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme afgørende.

- § 12. Skolens rektor ansættes og afskediges af bestyrelsen. Ansættelsen skal godkendes af undervisningsministeriet i henseende til opnåelse af eksamensret.

Bestyrelsen antager og afskediger ligeledes økonomiinspektøren og fastsætter dennes løn.

Bestyrelsen ansætter og afskediger det fast ansatte lærerpersonale efter indstilling af rektor.

Bestyrelsen ansætter og afskediger økonoma, pedel og skolesekretærer efter indstilling af økonomiinspektøren.

Bestyrelsen træffer bestemmelse om skolens og kostafdelingens almindelige økonomiske drift.

Regnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen fra undervisningsministeriet.

Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af et flertal af bestyrelsen samt undervisningsministeriets samtykke. Bestemmelsen om undervisningsministeriets godkendelse tinglyses som dispositionsindskrænkning på institutionens faste ejendomme. Til disposition over de af institutionens aktiver, der er anbragt efter reglerne for anbringelse af legatmidler, kræves vedtagelse af bestyrelsen.

Bestyrelsen skal sørge for, at der føres protokol, hvori indføres, hvad der er besluttet på dens møder.

- § 13. Rektor har den faglige og pædagogiske ledelse af skolen og er i denne henseende ansvarlig overfor undervisningsministeriet og bestyrelsen. Rektor og økonomiinspektøren forestår skolens daglige drift og træffer alle hermed forbundne dispositioner indenfor skolens budget under ansvar overfor bestyrelsen.

Rektor og/eller studievejleder træffer afgørelse m. h. t. optagelse af elever. Bortvisning af elever, oprykning, oversidning og nedrykning samt indstilling af elever til eksamen foretages efter de til enhver tid af ministeriet fastsatte regler.

- § 14. Institutionens regnskabsår er finansåret. Der udfærdiges hvert år inden finansårets begyndelse udkast til et budget for det kommende år, som forelægges bestyrelsen til behandling og godkendelse.
- Det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår afgives til bestyrelsen senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning.
- Regnskabet føres og aflægges af økonomiinspektøren, og han har over for bestyrelsen ansvaret for den del af regnskabet, som vedrører hans arbejdsområde, medens rektor over for bestyrelsen har ansvaret for den del af regnskabet, som vedrører skolens pædagogiske arbejde. Det påhviler økonomiinspektøren at føre nøje kontrol med budgettets overholdelse og i tide at gøre bestyrelsen opmærksom på væsentlige afvigelser.
- § 15. Revisionen af institutionens regnskab foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.
- § 16. Ændringer i vedtægterne og vedtagelse om institutionens opløsning kan kun finde sted ved undervisningsministeriets godkendelse og efter forud at være behandlet i såvel bestyrelse som på en generalforsamling. Vedtagelse i bestyrelsen skal ske med mindst 5 stemmer og på en generalforsamling med mindst to trediedele majoritet af de fremmødte.
- Vedtægtsændringer og vedtagelse af institutionens opløsning kan ikke behandles i bestyrelsen eller på generalforsamlingen, uden at disse har været indkaldt med mindst fjorten dages varsel og med udtrykkelig angivelse af de pågældende forhandlingsemner.
- Redaktionelle ændringer i vedtægterne som følge af lovgivning eller krav fra undervisningsministeriet kan foretages af bestyrelsen.
- § 17. Såfremt forholdene bevirker, at institutionen ophører med at drive skolevirksomhed, opløses institutionen.
- Bestyrelsen har dog pligt til, inden opløsningen beslattes, at forsøge skolevirksomheden fortsat, eventuelt ved omdannelse til en offentlig institution. Ophører institutionen med sin virksomhed, har bestyrelsen pligt til straks at underrette undervisningsministeriet derom, hvorefter bestyrelsen med undervisningsministeriets godkendelse træffer bestemmelse om at opløse institutionen og om fremgangsmåden ved likvidationen.
- Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af institutionens aktiver og skal fungere, indtil en opgørelse af institutionens aktiver og passiver er gennemført efter loven eller overgået til behandling i skifteretten eller ved een af undervisningsministeriet godkendt likvidation. Institutionens formue bliver i så fald, efter at al gæld er dækket, at anvende – efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse og efter indhentet godkendelse fra undervisningsministeriet – til undervisnings- og uddannelsesmæssige formål, der ønskes fremmet gennem lov om statsstøtte til visse private skoler.

Således vedtaget på institutionens generalforsamling den 13. september 1975, og med de ændringer og tilføjelser, som blev forlangt i undervisningsministeriets skrivelse af 1. oktober 1975.

# Beretning fra Høng-Samfundet

Det forløbne år har for Høng-Samfundet indeholdt de sædvanlige aktiviteter: Afholdelse af elevmøde, jubilarsammenkomster, udsendelse af årsskriftet samt uddeling af gaver til elever og andre.

Derudover har året været stærkt præget af rektor, amtsborgmester J. H. Monrads død den 20. september 1974. Det var umiddelbart indlysende for Høng-Samfundets bestyrelse, årsskriftets redaktion og andre, at årsskriftet for 1974 måtte blive et mindekrift for rektor Monrad. Dernæst trængte den tanke sig frem blandt bestyrelsens medlemmer, at etablering af et permanent minde for Monrad i tilknytning til skolen ville være naturlig på baggrund af Monrads langvarige, betydelige indsats for og på skolen. Efter en række overvejelser traf bestyrelsen på et møde i november 1974 beslutning om at lade et minde rejse i skolens gårdhave. Mindet skulle finansieres ved en indsamling blandt tidligere elever.

Til at forestå den praktiske side af sagen nedsattes et udvalg med Mogens Hansen, Birger Nordsted-Jørgensen og Niels Blomhøj som medlemmer. Udvalget har i sit arbejde været bistået på god vis af skolens formand, chefredaktør Hans Bagge, adjunkt Hans Henrik Monrad samt – og ikke mindst – af rektor Esman Eriksen. Under udvalgets arbejde konkretiseredes tanken om, at mindet skulle være en buste, og billedhuggeren Johannes Hansen, Fårevejle, påtog sig opgaven. Afsløringen af busten, der er blevet overordentlig vellykket, er omtalt foran i dette årsskrift og fandt sted ved elevmødet den 20. september.

Indsamlingen blandt tidligere elever har givet et smukt resultat, så busten nu med rette står som gamle elevers minde over deres rektor (eller forstander). En tak til de mange – kendte og ukendte – bidragydere for deres opslutning om tanken. En særlig tak til fru Doris Esman Eriksen for det kæmpearbejde hun har gjort i forbindelse med indsamlingens tilrettelæggelse og gennemførelse.

Ved bestyrelsesmødet i august tilrettelagde bestyrelsen det kommende års aktiviteter efter de efterhånden kendte retningslinier: Elevmøde, årsskrift, deltagelse i skolens bestyrelse og samarbejde med skolen. Elevmødet har efterhånden fået en fast form, der har vist sig hensigtsmæssig. Det har imidlertid de foregående år været drøftet, om elevmødefesten havde den mest heldige tilrettelæggelse, idet man år efter år kunne konstatere, at få minutter efter festens begyndelse flygtede de »gamle elever« ud i skolens fjerneste kroge, længst muligt væk fra festlokalet – og kun de mest halstarrige holdt ud ret længe. På dette grundlag besluttedes det – med mange betæneligheder og som eksperiment – at forbeholde dette års elevmødefest for tidligere elever, eller Høng-Samfundets medlemmer, om man vil.

Arbejdet i skolens bestyrelse drøftedes. I det forløbne år var en revision af skolens vedtægter blevet fuldført. Herunder var skolens formålsparagraf blevet »strammet op« således, at skolens særlige baggrund og formål blev fremhævet – helt i overensstemmelse med synspunkter, kommet frem i Høng-Samfundets bestyrelsens tidligere drøftelser.

På generalforsamlingen i 1974 blev bestyrelsen bemyndiget til at hæve kontingentet efter behov – dog maksimalt 5 kr. På baggrund af Høng-Samfundets økonomiske situation (se nedenstående regnskab) og de stadig pågående prisstigninger, besluttedes det at benytte bemyndigelsen fuldt ud.

Elevmødet den 20. september, der faldt på rektor Monrads dødsdag, indledtes med kransenedlægning på Finderup kirkegård. Derefter samledes 50-, 40- og 25-års jubilarene til middag på skolen kl. 12,00. I middagen deltog foruden jubilarene Høng-Samfundets bestyrelse, foreningens æresmedlem, Anne Therese Monrad, samt rektor og økonomiinspektør med fruer.

Høng-Samfundets formand, cand. merc. Mogens Hansen bød velkommen til jubilarene og understregede Høng-Samfundets formidlende rolle. Hovedsagen var kammeratskabet, mødet mellem gamle venner og kontakten elev/skole. Rektor Esman Eriksen bød velkommen på skolens vegne og bragte hilsener fra fraværende kammerater og lærere. Dernæst gennemgik Esman Eriksen skolens udvikling og fortalte om vilkårene for skolearbejdet før og nu. For 50-års jubilarene talte reviser H. C. Ulvsager (selv 49-års jubilar), der nævnte, at man ligesom havde levet i en »storfamilie« i Høng. 40-års jubilaren Thora Broholm mindedes med glæde årene i Høng. Skolen havde været et trygt og roligt hjem, som hun skyldte uendelig meget, og hun håbede, at ånden fra tidligere tid må leve videre til gavn og glæde for studenter og HF'ere, der går ud af skolen nu. Højskoleforstander Kr. Hjerrild Buhl – 25-års jubilar – takkede for arrangementet og nævnte en række minder fra skoletiden. Især understregede han mødet med en skole, der ikke blot var en skole for kundskaber, men for livet. Man ønskede at formidle viden, men en holdning var det væsentlige. Eleven var blevet mødt med tillid og ansvar på skolen og mødet med det grundtvigske livssyn havde åbnet en ny verden. Monrads undervisning og skoleledelse og familien Monrads personlige eksempel var afgørende i erindringerne om skoletiden.

Til slut talte fru Agnes Smedegård, der havde været lærer for 50-års jubilarene. Fru Smedegård var blevet ansat ved skolen i 1922 direkte fra eksamensbordet og havde været ansat i 9 år, hvorefter hun rejste for at videreudanne sig. Agnes Smedegård sagde, at af alle hendes gode år var de 9 år i Høng de bedste med rare og interesserede elever, gode kolleger og ikke mindst kontakten med højskolemiljøet. Hun glædede sig over at se skolen blomstre i fuldt flor til glæde for mange og for samfundet.

Jubilarmiddagen sluttede med kaffe i en af elevernes opholdsstuer, hvorefter man overværede afsløringen af busten af Monrad kl. 15,00.

Efter busteafsløringen samledes 10-års jubilarene til en sammenkomst på lærerværelset. Resultatet heraf kan se i rubrikken »Fra – om – til«. For elevmødets øvrige deltagere, samt en række indbudte gæster fra by og egn, afholdtes en lille sammenkomst i et klasseværelse.

Som følge af at skolens nuværende elever ikke deltog i aftenarrangementet var formen ændret noget. Der var arrangeret opdækkede borde i spisesalen, og vi kunne være der hele aftenen. Skolens administration og kostafdeling havde lavet et smukt arrangement, der fungerede perfekt aftenen igennem. Efter spisningen afholdtes generalforsamling i Høng-Samfundet. Revisor H. C. Ulvsager valgtes til dirigent, hvorefter formanden Mogens Hansen aflagde en kort beretning over foreningens virksomhed

i det forgangne år. I tilslutning til beretningen blev der en længere debat om de nuværende elevs tilstedeværelse eller ikke. Debatten blev foranlediget af spørgsmål fra årgang 1975, der fremhævede, at de i høj grad kom for at træffe kammerater blandt de nuværende 2.-års elever. Bestyrelsen redegjorde for baggrunden for arrangementsændringen og fremhævede, at det var et eksperiment. Drøftelsen af spørgsmålet blev ret langvarig og debatten fik desværre en tilbøjelighed til at køre i ring. Bestyrelsen vil nu minutiøst vurdere erfaringerne fra i år og på baggrund af debatten tage kontakt med elevrådet for sammen med det at finde frem til fremtidige former for elevsammenkomster.

Kassereren Bent Hyldegaard-Pedersen fremlagde det reviderede regnskab, som efter en kort debat blev vedtaget.

På valg til bestyrelsen var Ivar Munk, Niels Blomhøj og Asger Gyldenkærne. Endvidere blev Irene Kirkeskov Hansen, student årgang 1975, foreslået. Valgt blev Irene Kirkeskov Hansen, Ivar Munk og Asger Gyldenkærne. Niels Blomhøj blev således ikke valgt. Blomhøj har gjort en god og værdifuld indsats i bestyrelsen, som han skal have tak for.

Uanset den forsinkede start kan det nok ud fra en nøgtern betragtning forsvares at blive sagt, at elevmødefesten var ualmindelig hyggelig, da den først kom igang. Det er vist meget længe siden, at såvel ældre som yngre og helt unge, tidligere elever har danset og moret sig hele aftenen. Det bør også noteres, at som aftenen skred frem blev »barrièren« mellem årgang '75 og de ældre årgange mindre og mindre. Dagens afslutning endte – som tidligere år – med at være dans og kammeratligt samvær. I ordenes bedste betydning.

*Høng-Samfundets bestyrelse*



*Cabaretkonferencier Kim Jacobsen*

## Driftsregnskab for Høng-Samfundet 1974-75

| INDTÆGTER  | UDGIFTER  |
|--|-----------|
| Kontingent .....                                       | 14.294,00 |
| Gaver .....  | 1.998,16  |
| Salg af årsskrift .....                                | 4.428,00  |
| Overført fra konto for livs-<br>varige medlemmer ..... | 4.000,00  |
| Renter, giro .....                                     | 96,83     |
| Renter, kassebog (bankbog)..                           | 74,80     |
| Renter, livsv. medl., bankb.                           | 283,88    |
| Underskud .....  | 2.290,63  |
|  | 27.466,30 |

| STATUS                       |  |
|------------------------------|--|
| AKTIVER                      | PASSIVER                               |
| Kontant beholdning .....     | 434,19                                 |
| Giro .....                   | 454,28                                 |
| Bankbog .....                | 1.170,28                               |
| Konto f. livsv. medlemmer... | 265,02                                 |
|                              | 2.323,77                               |
|                              | Konto f. livsv. medlemmer... 265,02    |
|                              | Gæld til kasserer .....                |
|                              | 2.000,00                               |
|                              | Gæld til Høng Studenter- og            |
|                              | HF-kursus .....                        |
|                              | 2.422,00                               |
|                              | Kapitalkonto:                          |
|                              | ultimo 73/74... ÷ 72,62                |
|                              | undersk. 74/75 ... 2.290,63 ÷ 2.363,25 |
|                              | 2.323,77                               |

Regnskabet revideret og godkendt.

Høng, den 20. september 1975.

*K. J. Jacobsen*

Lyngby, den 15. september 1975.

*Bj. Dueholm*

# Beretning fra elevrådet

Elevrådsarbejdet i skoleåret 1974-75 har tydeligt båret præg af svigtende interesse blandt eleverne. Dette medførte, at en minoritet på 6-7 medlemmer kørte elevrådet.

En væsentlig ting i året 1974-75 var sagen om skolens tilskud til elevrådsarbejdet (2000 kr.); problemet blev dog løst til alles tilfredshed.

Der skete en strukturændring i elevrådet ved skoleårets begyndelse i 1975, idet det ikke længere er valgte klasserepræsentanter der sidder i elevrådet, men udelukkende frivillige med elevforsamlingens fulde tilslutning. På det konstituerende møde blev man enige om følgende: Elevrådet består af et forretningsudvalg på 7 personer samt et praktisk udvalg og et kulturudvalg, ialt sidder der på nuværende tidspunkt 16 i elevrådet.

Der har været arrangeret tur til Jazz-aften i Holbæk og Santana-koncert i København. Endvidere er der startet en volley-ball klub, redskabsgymnastik samt folkedans, der er blevet spillet fodbold hver onsdag aften og det kulminerede med en kamp mellem 1. og 2. klasserne; kampen foregik i øsende regnvejr, hvad der dog kun gjorde kampen mere morsom. Resultatet blev 5-2 til 2. klasserne, men returkamp finder sted til april.

Det væsentlige er dog, at elevrådsarbejdet er kommet ud af sidste års dødvande og således er med til at fremme kommunikationen på skolen. Endvidere har skolens ledelse fulgt elevrådets beslutninger i flere betydningsfulde spørgsmål, hvilket efter skolens ledelses udsagn skyldes, at elevrådet arbejder på et sagligt og fornuftigt grundlag i alle problemer.

Interessen angående medlemskab af LAK er på nuværende tidspunkt genstand for livlig debat eleverne imellem og afgørelse angående skolens medlemskab af denne organisation er nært forestående.

Samtidig med afsløringen af rektor Monrads buste blev der afholdt jubilarmiddag og elevfest; den manglende tilstedeværelse af de nuværende elever skyldtes, at bestyrelsen havde meddelt, at der i år ikke ville blive plads til så mange mennesker, hvorpå elevrådet besluttede ikke at medvirke med underholdning ved festen.

*Bjarne Kyhnaux*  
elevrådsformand

# Beretning fra Erania

Der har altid været aktivitet blandt eleverne på skolen og i den forbindelse er følgende nævneværdige:

*Forårssemester:* Foredrag om Sovjetunionen af tidligere lærer ved Høng Studenter- og HF-kursus, lektor Frede Jørgensen, der specielt kom ind på det sovjetiske uddannelsessystem og kulturliv. God tilslutning.

Foredrag om Israel af en israelsk lærer; foredraget omhandlede kibbutzterne. Yderst ringe tilslutning.

*Høng-høring:* Panelet bestod af elevrådsformand Jens Givskov, lærerrådsformand Bent Frandsen, rektor Esman Eriksen, studievejleder Georg Hansen samt økonomiinspektør J. E. Ebbesen. Man kom under høringen ind på visse læreres manglende faglige og pædagogiske kvalifikationer, samt mødepligtsproblematikken – årsager til elevernes forsømmelser. God tilslutning og diskussion.

*Valgmøde:* I forbindelse med valget 9. januar 1975. Panelet af kendte politikere besvarede spørgsmål fra forsamlingen. God tilslutning og spørgelyst.

*August, 11.-17.: Indkøringsdage.* Disses forløb var ikke i detaljer vedtaget på et SAU-møde, men var udarbejdet af rektor og lærerrådet. Ved besvarelsen af et spørgeskema fremgik det dog klart, at de nye elever stort set var tilfredse.

25. Konstituering af elevråd.

26. LAK-høring. Her blev de nye elever orienteret om LAKs organisation og virkemåde. Ringe tilslutning.

*September:* 6. Discoteque-aften (vinfest). Første fest i dette skoleår var en fantastisk stor succes med ca. 200 deltagere, der fik gratis vin på entrébilletten.

16. Film-aften. »Høng-Bio«; på programmet stod 2 naturfilm om Nordamerika.

18. Fællestime. Kunstnerne, der havde udstilling på skolen, fortalte om kunst og sig selv. God tilslutning.

*Oktober:* 3. Fodboldkamp. 1. contra 2. klasserne.

13. Fællestime. Høng-høring. Panelet bestod af bestyrelsesmedlem Tina Hyldegaard-Pedersen, rektor Esman Eriksen, økonomiinspektør J. E. Ebbesen, studievejleder Georg Hansen, lærerrådsformand Bent Frandsen, elevrådsformand Bjarne Kyhnau og elevrådsmedlem Johnny Dyreborg. Denne høring, som forhåbentlig bliver en årligt tilbagevendende begivenhed, fik bragt en del problemer ud af verden. God tilslutning.

16. Film-aften. »Høng-Bio«; på programmet stod »St. Louis Blues« med bl. a. Bessie Smith og »Det mystiske kapel« – en rigtig gyser. God tilslutning.

29. Politisk aften. Der var sat focus på vor uddannelse og panelet af repræsentanter fra politiske og faglige organisationer var med deres udtalelser medvirkende til en dejlig aften. God tilslutning og diskussion.

Bjarne Kyhnau  
elevrådsformand



# Medarbejdere



*Andersen, K.*  
køkkenchef



*Antal, N.*  
adjunkt



*Ebbesen, J.E.*  
økonomiinspekt. fru



*Ebbesen, A.L.*



*Eriksen, E.*  
rektor



*Eriksen, D.*  
fru



*Fajfer, A.*  
grafiker



*Frandsen, B.*  
adjunkt



*Gellert, G.*  
adjunkt



*Hansen, A.*  
sognepræst



*Hansen, G.*  
lektor



*Hansen, L.*  
lektor



*Høgsbro, A.*  
cand. pæd.



*Højvig, E.*  
sognepræst



*Jensen, I. Hold,*  
sekretær



*Jensen, J. Bohus,*  
lektor



*Kietz, P.*  
studielektor



*Kiærskou, N.*  
adjunkt



*Kroll, A.*  
lærer



*Lund, J.*  
adjunkt



*Lund, L.*  
adjunkt



*Moustén, L.*  
stud. psyk.



*Møller-Jørg, S.*  
stud. mag.



*Nielsen, H.J.*  
pedel



*Nielsen, I.*  
fru



*Pedersen, K.*  
mus. pæd.



*Petersen, P.*  
lektor



*Rasmussen, V.*  
adjunkt



*Stone, C.*  
adjunkt



*Tarp, H.*  
stud. mag.

# Medlemsliste

for Høng-Samfundet den 23. oktober 1975

## *Æresmedlemmer:*

- Monrad, A. T., frue, Bygvænget 23, 3660 Stenløse.  
2408 Munk, Ivar, kontorchef, Åbrinken 49, 2830 Virum.  
3101 Bagge, Hans, chefredaktør, Holstebro Dagblad, 7500 Holstebro.

## *Nuværende lærere:*

- Antal, Nina Aagaard, adjunkt, Holbergsgade 27, 4200 Slagelse.  
Eriksen, Esman, rektor, Lindevej 3, 4270 Høng.  
Fajfer, Andrz, grafiker, Hovedgaden 2, 1., 4270 Høng.  
Frandsen, Bent, adjunkt, Tingvej 3, 4270 Høng.  
Gellert, Grethe, adjunkt, Hovedgaden 2, 1., 4270 Høng.  
Hansen, Arne, sognepræst, Algade 28, 4281 Gørlev.  
Hansen, Georg, lektor, Drosselvej 4, 4270 Høng.  
Hansen, Lars G., lektor, Finderupvej 1, 4270 Høng.  
Højvig, Ernst, sognepræst, Kirke Helsinge, 4281 Gørlev.  
Jensen, Inger E. Bohus, lektor, Tovesvej 14, 4270 Høng.  
Kietz, Peter William, adjunkt, Kærvej 4, 4270 Høng.  
Kiærskou, Nina, adjunkt, Slagelsevej 1, 4270 Høng.  
Kroll, Alice, gymnastiklærerinde, Vejbjerggårdsvej 2, 4270 Høng.  
Lund, Jørgen, timelærer, Islandsvej 2, 4270 Høng.  
Lund, Lene, adjunkt, Islandsvej 2, 4270 Høng.  
Mousten, Leif, stud. psyk., Callisensvej 16, 2900 Hellerup.  
Møller-Jørgensen, Sven, stud. mag., Rugårds Bakke 32, Vigersted, 4100 Ringsted.  
Pedersen, Kirsten Skau, mus. pæd., Knud den Storesvej 43 A, 4000 Roskilde.  
Petersen, Poul, lektor, Finlandsvej 25, 4270 Høng.  
Rasmussen, Ejv. Vinge, adjunkt, Møllevej 48, 4270 Høng.  
Stone, Carter, H. A., Nyvej 1, 4270 Høng.

## *Forbenværende lærere:*

- Dahl, Inger, adjunkt, frue, Storegade 28, 6780 Skærbæk.  
Damsgård, Anders, lektor, Erik Menvedsvej 20, 8800 Viborg.  
Drud, Grethe, lektor, Bushøjvej 21, 8270 Højbjerg.  
Flemberg, Uffe, landinspektør, Syrenvænget 2, 4270 Høng.  
Krogsgård, Herman, adjunkt, Pilevænget 3, 5800 Nyborg.  
Nielsen, Johs., lærer, Finlandsvej 12, 4270 Høng.  
Olsen, Erik, realskolelærer, Lonesvej 10, 4270 Høng.  
Olesen, Connie, adjunkt, frue, Peder Godskesvej 23, 2830 Virum.  
Petersen, Dorothea, adjunkt, Svenstrupvej 12, 2700 Brønshøj.  
Pihl, Ellen, lektor, Bredebovej 33, 4 mf., 2800 Lyngby.  
Rienecker, Elsa, lektor, Holmevej 35, 2860 Søborg.

- Thomsen, Erik Stougård, seminarielektor, Svanelundsvej 37, 9800 Hjørring.  
 l. Ørsnæs, Elisabeth, lektor, Elmevangen 13, 7200 Grindsted.  
 l. Ørsnæs, Ove, lektor, Elmevangen 13, 7200 Grindsted.

*Elever:*

*l. betyder livsvarigt medlem.*

*\* og kursiveret navn: årgangsrepræsentant.*

*Fem cifre: H.F.*

- 2101 Jensen, Ingrid Vig, overbibliotekar, frk., Skoleparken 11, 1., 6700 Esbjerg.
- 2202 Dyhr, Marie, frue, Haslevangsvej 11, 8210 Århus V.
- 2204 Larsen, Th., kontorchef, Rygaards Allé 25 A, 2900 Hellerup.
- 2205 Laursen, Julius, forstander, cand. jur., Skovsvinget 22, 5500 Middelfart.
- 2207 l. Mortensen, P. Gravgård, læge, Ø. Hvidbjerg, 7970 Redsted, Mors.
- 2209 Nielsen, Georg, bogholder, Martensens Allé 1, 1., 1828 Kbhvn. V.
- 2301 *\*Fjalland, Niels, A.*, fhv. lektor, Unnas Vej 9, 3000 Helsingør.
- 2302 Jørgensen, Axel, redaktør, Thyregodsvej 3, st. th., 2500 Valby.
- 2303 Jørgensen, Karl, cand. jur., Buddinge Hovedgade 223, 2., 2880 Bagsværd.
- 2304 Mortensen, Margot, cand. mag., frue, Løvholmen 15 st., 2720 Vanløse.
- 2305 Nielsen, Valdemar, gårdejer, Jelstrup, Haubro, 9600 Års.
- 2408 *\*Munk, Ivar*, kontorchef, Åbrinken 49, 2830 Virum.
- 2502 *\*Halager, Erik*, seminarielektor, Kvaglundvej 31, 6700 Esbjerg.
- 2503 Henrichsen, Aage, direktør, Femø, 4930 Maribo.
- 2506 Nøhr, Ove Heilmann, læge, Ellegårdsvej 64, 2820 Gentofte.
- 2508 Petersen, Poul, lagtingsmand, cand. jur., 3815 Funnigur pr. Thorshavn, Færøerne.
- 2509 Poulsen, Viggo, landpostbud, Koldhøjvej 3, 4283 Havrebjerg.
- 2606 Jakobsen, Helge, overlæge, Slettensvej 56, 5493 Søhus.
- 2607 Jensen, Ida M., lektor, Tørholmsvej 102, 9800 Hjørring.
- 2610 Nielsen, Johs., gårdejer, Bjerger, 4480 St. Fuglede.
- 2612 Pedersen, H. Winding, professor, Kleinsgade 1, 4., 1976 Kbhvn. V.
- 2613 Rasmussen, Bodil Funck, frue, Møllebrøndsstræde 17, 1., 4780 Stege.
- 2614 Ruus, Ega, frue, Chr. X's Allé 164, 2800 Lyngby.
- 2616 *\*Ulvsgaard, H. C.*, revisor, Kempsvej 1, 2610 Rødovre.
- 2705 Dolmer, Hedevig, pensionist, Pejmarksvej 19, 1., Voldby, 8500 Grenå.
- 2707 Jensen, Jacob S., sognepræst, Flidsagervej 13, 2500 Valby.
- 2709 l. Larsen, Einar Vestergård, læge, Jernbanegade 44, 3600 Frederikssund.
- 2710 *\*Larsen, Erik Vig*, aktuar, Krathusvej 11, 2920 Charlottenlund.
- 2712 Matthiasen, Carl, amtskontorchef, Munkevænget 12, 2. tv., 4180 Sorø.
- 2713 Nielsen, Poul Birger, dommer, 5300 Kerteminde.

- 2714 Pedersen, Gøsta, civilingeniør, Borgergade 1, 6700 Esbjerg.
- 2715 I. Rovsing, Johs., direktør, Vedstedvej 5, 2610 Rødovre.
- 2801 \**Agger, Henry W.*, lektor, cand. pharm., Nybrovej 98, 2820 Gentofte.
- 2802 Andersen, Carl Emil, bibliotekar, cand. mag., Lyngbyvej 32 E, 111, 2100 Kbhvn. Ø.
- 2805 Frølund, Kr. Feldborg, dommerfuldmægtig, Flintegårdsvej 10, 4270 Høng.
- 2806 Jensen, Kr. Kold, sognepræst, Arnum Præstegård, 6510 Gram.
- 2813 I. Sikjær, Valborg, frue, Harsdorffsvej 6 A, 2., 1874 Kbhvn. V.
- 2814 Skern, Else, bibliotekar, fr., Ved Bellahøj 21, 5. tv., 2700 Brønshøj.
- 2901 Brændgaard, Holger, civilingeniør, Norgesvej 5 B, 2800 Lyngby.
- 2902 Buus, Arne, sognepræst, 7990 Øster Assels, Mors.
- 2905 Jensen, Thyra, lektor, Fyrrebakken 42, 2., Hasseris, 9000 Ålborg.
- 2906 \**Knudsen, Axel V.*, civilingeniør, Aksel Møllers Have 16, 8., 2000 Kbhvn. F.
- 2908 Sørensen, Richard, sognepræst, 8791 Tranebjerg.
- 3001 Bertelsen, Ellen Sophie, tandlæge, 78 Muth Drive, Orinda, California 94563, USA.
- 3003 Holm, Stig, fuldmægtig, cand. jur., Markleddet 27 A, 2650 Hvidovre.
- 3004 Lund, Mikkel J., politiassessor, cand. jur., Batterivej 21, 6400 Sønderborg.
- 3007 Petersen, Henning, vicebibliotekar, cand. mag., Lundevej 16, 1., 4400 Kalundborg.
- 3008 Roesdahl, H., læge, 6473 Tandslet, Als.
- 3009 \**Simonsen, Dagmar*, kontorchef, frue, Ved Volden 12, 1425 Kbhvn. K.
- 3011 Sørensen, Tyge, fuldmægtig, Lille Strandvej 18 G, 2. th., 2900 Hellerup.
- 3101 Bagge, Hans, chefredaktør, Holstebro Dagblad, 7500 Holstebro.
- 3102 Bergstedt, Jens, Erik, lektor, Bragesvej 31, 8230 Åbyhøj.
- 3103 Hoff-Jørgensen, Asta, oversætter, Stockholmegade 35 st., 2100 Kbhvn. Ø.
- 3104 \**Jensen, P. Frimann*, lektor, Humlevænget 54, 5800 Nyborg.
- 3107 I. Koopmann, Wilhelm Oskar, prov. læk., dr. med., Kjellsonsväg 3, 23047 Åkarp, Sverige.
- 3109 Nørvig, Helge, arkitekt M.A.A., Segelckesvej 8, 2000 Kbhvn. F.
- 3110 Pedersen, Erling, vicedirektør, cand. polit., Nordahl Griegs Vej 14, 2860 Søborg.
- 3111 Smed, Gudrun Christensen, sekretær, Munkegade 1, 4., 8000 Århus C.
- 3113 Toftegård, Poul, dyrlæge, Baldersvej 3, 8370 Hadsten.
- 3114 Tvenge, Niels, læge, Randersvej 21, st., 8200 Århus N.
- 3201 Knudsen, Halvdan V., pastor, Prangervej 75, 7000 Fredericia.
- 3203 Kjer, Gerda, frue, Vedbendvej 26, 2900 Hellerup.
- 3207 \**Munk, Karsten*, sektionsingeniør, cand. polyt., Roald Amundsensvej 29, 8200 Århus N.

- 3301 \**Haugård, Margrethe*, sygeplejeassistent, Hasle Centervej 161, 6. th., 8210 Århus V.
- 3302 Jensen, Svend Påbøl, advokat, Nygade 23, 6950 Ringkøbing.
- 3303 Jærendal, Tage, dommer, 8543 Hornslet.
- 3310 Mygind, Hellen B., overlæge, Amtssygehuset, 9640 Farsø.
- 3313 Velsing-Rasmussen, Gunner, skolepsykolog, Gedevasevej 31 B, 3520 Farum.
- 3314 Skadberg, Roald, tandlæge, Næstved kommunale Tandklinik, Rådhuset, 4700 Næstved.
- 3401 Andersen, Johs., afdelingsingeniør, Gl. Kongevej 152 A, 4., 1850 Kbhvn. V
- 3406 Munck, David, eksp.sekr., cand. polit., Højbovænge 14, 3500 Værløse.
- 3407 Mundt, Sonja, frue, Solsortevej 10, Assentoft, 8900 Randers.
- 3408 \**Smidt, Margrethe*, eksp.sekr., cand. jur., Torvegade 49, 4., 1400 Kbhvn. K.
- 3501 Broholm, Thora, provisor, Fåborgvej 14, 2., 5250 Fruens Bøge.
- 3504 Olsen, Åge, overlærer, Tværgade 5, 8870 Langå.
- 3505 Petersen, Preben Bender, overlæge, Parcelgårdsvej 4, 4000 Roskilde.
- 3506 \**Nielsen, Edvard*, sognepræst, Høje Tåstrup Præstegård, 2630 Tåstrup.
- 3604 \**Hermansen, K. H. Munch*, eksp. sekr., Tordenskjoldsgade 34, 1055 Kbhvn. K.
- 3605 Hertel, Ahrent P. W., direktør, Meistersvej 38, 4700 Næstved.
- 3606 Larsen, Ejner, civilingeniør, Pilehøjvej 9, 2800 Lyngby.
- 3607 Nielsen, Hans Aage, læge, Lorchsvej 10, 2820 Gentofte.
- 3701 Evensen, Olav, forfatter, Ringstedvej 56 B, 4690 Haslev.
- 3704 Hansen, H. P., civilingeniør, Birke Allé 8, 2600 Glostrup.
- 3705 Hermann, Grethe, læge, frue, Røsnæsvej 185, 4400 Kalundborg.
- 3706 Høgsbro, Agnete, cand. pæd., Finlandsvej 27, 4270 Høng.
- 3707 \**Jensen, Vilb. Colding*, overlæge, Sæby Sygehus, 4270 Høng.
- 3709 Lorentzen, Knud, bankkasserer, Dronningborg Boulevard 23, 8900 Randers.
- 3711 Schiønning, Grethe, frue, Lammefjordsvej 6, 4300 Holbæk.
- 3712 West, Karl, advokat, Stationsvej 8, 3520 Farum.
- 3713 Weinreich, Jens Chr., konsul, direktør, Parkovsvej 63, 2820 Gentofte.
- 3717 Vig, Ejvind Laursen, sognepræst, Reberbanen 19, 7800 Skive.
- 3806 \**Holst, Johs.*, kontorchef, Jydeholmen 5, 3. th., 2720 Vanløse.
- 3807 Honoré, Paul, førstepræst og forstander, Holbergsvej 2A, 4293 Dianalund.
- 3808 Jensen, B. Höjer, Jägmästare, Trolleholm, Pa. 24100 Eslöv, Sverige.
- 3809 Lamdrup, Andreas, sognepræst, Gerlev, 3630 Jægerspris.
- 3811 Poulsen, Ingrid Rahbek, frue, Mosevænget 39, 8900 Randers.
- 3900 Christiansen, Orla, lektor, Biskop Svanesvej 44, 3460 Birkerød.
- 3901 a, I. Fredens, Svend, professor, Skolevangsallé 6 B, 8240 Risskov.
- 3902 Haugaard, A. O., civilingeniør, Lindehøjvej 20, 3460 Birkerød.

- 3903 Hermann, Peter, direktør, Røsnæsvej 185, 4400 Kalundborg.
- 3908 \*Lindsteen, Jens Jørgen, kontorchef, cand. polit., Ågade 134, 2. tv.,  
2200 Kbhvn. N.
- 3910 Winther, Jøgvæn, civilingeniør, Sydskrænten 5, 2840 Holte.
- 4002 Hansen, Svend, fabriksinsp., cand. polyt., Nørregade 10, 1., 7500 Holstebro.
- 4003 \*Jobansen, Signe, lærer, frue, Odinsvej 13, 4270 Høng.
- 4103 Hansen, Ove, advokat, Kjørstrupvej 9, 2500 Valby.
- 4104 Jensen, Jens Johan, stadsingeniør, Valhalvej 38, 4000 Roskilde.
- 4106 Parbo, Oluf H., regnskabschef, Elmevænget 30, 2880 Bagsværd.
- 4107 Randing, Karen, stenograf, frue, Borgergade 32, 6., 1300 Kbhvn. K.
- 4110 Wester, Inger, sygeplejerske, Borups Allé 113, 1., 2200 Kbhvn. N.
- 4201 Bendtsen, Herluf, dyrlæge, dr. med. vetr., Langagervej 17, 2600 Glostrup.
- 4204 \*Christensen, Sv. Clement, ingeniør, M.A.I., Bøgedals Allé 34,  
5250 Fruens Bøge.
- 4204 a. Christensen, Gerner, lærer, Fynsgade 40, 7200 Grindsted.
- 4205 Christoffersen, Poul Gert, civilingeniør, Færøvej 19, Ørholm, 2800 Lyngby.
- 4206 Dyhr, Kaj, dyrlæge, Langelund, Filskov, 7323 Give.
- 4207 Hansen, Aage, dyrlæge, Fensmarksvej 12, 4700 Næstved.
- 4210 l. Köhler, Ernst, 49 Monkshead Crescent, Newmarket, Canada,
- 4211 Nordskov-Nielsen, Lars, ombudsmand, Nørre Søgade 25 A, 2.,  
1370 Kbhvn. K.
- 4212 Olsen, Frands, civilingeniør, Bogmosen 11, Hareskov, 3500 Værløse.
- 4214 Søltøft, H. J., eksp. sekr., cand. jur., Kaplevej 64, 2830 Virum.
- 4218 Nielsen, Georg Kürstein, inspektør, Sundgade 3, 6400 Sønderborg.
- 4301 Hecht, Elisabeth, overlærer, Sportsvej 10, 5683 Hårby.
- 4301 a. Junker, Ole, godsejer, Aunsøgård, 4470 Svebølle.
- 4301 Krebs, Carl E. B., overlæge, Markeslev, 4300 Holbæk.
- 4303 Larsen, Egon, fuldmægtig, cand. jur., Prunusvej 5, 3450 Allerød.
- 4304 Ledstrup, Erik, skoleinspektør, Kirstinedalsskolen, 4600 Køge.
- 4306 Nielsen, Annalise, exam. pharm., Bredgade 8 st. tv., 4200 Slagelse.
- 4307 \*Nielsen, Thorvald, sognepræst, D 234 Kappeln/Schlei, H. C. Andersen  
Weg 10, V. Tyskland.
- 4308 Plejdrup, Kaj, landsretssagfører, cand. jur., Nygade 5, 4300 Holbæk.
- 4310 Wolf, Jørgen D., redaktør, Nybølvej 6, Hjørdkær, 6230 Rødekro.
- 4312 Søbye, O.Eising, læge, Kildegade 4, 9240 Nibe.
- 4401 Brander, Sv. Åge, materielmester, Kalkager 12, 2650 Hvidovre.
- 4402 Jensen, Gertrud, frue, Valhalvej 38, 4000 Roskilde.
- 4403 Larsen, Dan O., afdelingsforstander, Bakkevej 9 st., Ugelbølle, 8410 Rønde.
- 4404 Larsen, Paul Chr., bankfuldmægtig, Lykkebakken 9, Årby, 4400 Kalundborg.
- 4405 Linde, Flemming, tandlæge, Jyllandsgade 1, 9850 Hirtshals.

- 4406 \**Næsvang, Peter*, statsaut. varemægler, Thomsensvej 7-9, 4200 Slagelse.
- 4409 Sørensen, N. Hedeager, tandlæge, Vasegården, Vesterbrogade 31, 7000 Fredericia.
- 4501 Blomsterberg, Jytte, frue, Sirgræsvej 65, 2770 Kastrup
- 4502 Buch, Åse, frue, Stensbyvej 35, 2740 Skovlunde.
- 4505 a. Jensen, Knud, kontorchef, cand. jur., Solbjerget 34, 3460 Birkerød.
- 4506 Kjeldsen, Mouritz D., kasserer, Dr. Olgasvej 2 A, 1. th., 2000 Kbhvn. F.
- 4508 Kristensen, Henning K., journalist, Overgaden o. Vandet 42, 1415 Kbhvn. K.
- 4509 l. Kristensen, Jørgen Aksel, gårdejer, konsulent, Møllegården, 4270 Høng.
- 4511 Poulsen, Poul Gyde, landsretssagfører, Brøbæksgade 1, 3550 Slangerup.
- 4512 Stryg, Henrik R., prokurist, hs-agentur, Marielyst, 4873 Væggerløse.
- 4513 Vestergård, Lillian, frue, Åmosebakken 5, Sorgenfri, 2830 Virum.
- 4514 \**Vestergård, Niels Peter*, vicedirektør, cand. polit., Åmosebakken 5, Sorgenfri, 2830 Virum.
- 4515 Aagaard, Jørgen, lærer, Eskeager 5, 2860 Søborg.
- 4601 \**Andersen, Reiner Bonløkke*, advokat, Christiansgade 32, 7870 Roslev.
- 4603 Hansen, Knud, afdelingsleder, mag. scient., Zoarsvej 3, 3480 Fredensborg.
- 4604 Knudsen, Gerda, skolesekretær, frue, Egebjergvej 71, 2750 Ballerup.
- 4605 Kristensen, Johan, rådgivningskonsulent, Dalstrøget 137 st., 2860 Søborg.
- 4606 Majdrup-Kristensen, Tove, frue, Skovvej 125, 2750 Ballerup.
- 4606 a. von Massenbach,, Erik, amtsfuldmægtig, Diget 2, Frederiksberg, 4180 Sorø.
- 4607 Nicholts, Didi Ruberg, frue, 86 Clifford Moor Rd., Boston SPA - Yorks LS 236 nx, England.
- 4608 Eriksen, Kirstine, bibliotekar, frue, Ådalen 17, 7200 Grindsted.
- 4609 Madsen, Ove, seminarielektor, Dalstrøget 30, 4774 Nyråd.
- 4610 Andreassen, Vera, lærer, frue, Samkom, 4700 Venmsle, Norge.
- 4612 Pedersen, Hanne, frue, Clarasvej 9, 2600 Glostrup.
- 4613 Andersen, Thomas, direktør, Haderslevvej 46 D, 6200 Åbenrå.
- 4614 Jensen, Inger, frue, Marie Grubbes Allé 41, 2800 Lyngby.
- 4701 Bidstrup, Julius, forstander, Himmerlands Ungdomsskole, Haubro, 9600 Års.
- 4701 a. Svensgaard, Ruth, bibliotekar, Nordgården 6, 4600 Køge.
- 4702 Engbirk, Rita, frue, Agertoften 22, 2820 Gentofte.
- 4703 Grønder, Erling, viceskoleinspektør, Ryttervænget 26, 3520 Farum.
- 4704 Frostholm, Jørgen, læge, Skovtoften 11, 9000 Ålborg.
- 4706 Hansen, Uffe Bondebjerg, civilingeniør, c/o Christiani & Nielsen, P.O.Box 1078, North Sydney, New South Wales, 2060 Australia.
- 4707 \**Jensen, Aage*, kommunaldirektør, Helvegshøjen 6, 8800 Viborg.
- 4708 Jensen, Jytte, frue, Hasselvej 76, 2830 Virum.
- 4710 Joensen, Vilmer, sekretær, cand. polit., Fuglesangsvej 19, 3460 Birkerød.
- 4711 Krogsgård Herman, adjunkt, Pilevænget 3, 5800 Nyborg.
- 4712 Larsen, Gunnar, professor, dr. phil., Begtrup, 8420 Knebel.

- 4713 Larsen, Jørgen, læge, Menstrup, 4700 Næstved.
- 4714 \**Madsen, Thyge*, chefredaktør, Kongensgade 44, 2., 6700 Esbjerg.
- 4715 Momsen, Bjørn, tandlæge, Østergade 2, 8600 Silkeborg.
- 4716 Nordsted-Jørgensen, Birger, arkitekt, Trollesgade, Fensmark, 4700 Næstved.
- 4717 Glenner, Birgit, lærer, frue, Gartnervænget 49, 3520 Farum.
- 4719 Pedersen, Jørgen Greve, skoleinspektør, Østerbyvej 4, 4990 Sakskøbing.
- 4723 Hansen, O. Pyndt, skoleinspektør, Østre Parkvej 146, 4100 Ringsted.
- 4727 Olsen, Vagn, læge, Skolegade 7480 Vildbjerg.
- 4733 Romme, Ole, læge, Park Allé 65, 9800 Hjørring.
- 4734 Spaabæk, Esther, Kirkevej 56, 2791 Dragør.
- 4739 Wester, Mogens, major, Birkevej 6, 6840 Oksbøl.
- 4740 Petersen, Stine, Dilhøj 3, Tågerup, 4000 Roskilde.
- 
- 4801 Andersen, Gert, trafikleder, Listedvej 17 st. tv., 2770 Kastrup.
- 4802 Barnkop, Birgit, lærer, frue, Strandgade 146, 5683 Hårby.
- 4804 Berg, Henrik T., major Tranegilde Strandvej 82, 2670 Greve Strand.
- 4805 Brandstrup, Ebbe, cand. pharm., Højeloft Vænge 244, 3500 Værløse.
- 4806 Espensen, Anna Ølgård, frue, Gl. Vardevej 125, Gjesing, 6700 Esbjerg.
- 4807 Espensen, Arne Koll, læge, Gl. Vardevej 125, Gjesing, 6700 Esbjerg.
- 4808 Jensen, Jeppe Friisdahl, Omøvej 8, Vor Frue, 4000 Roskilde.
- 4809 Hjorth, Peter, civilingeniør, Egernvænget 108, 2980 Kokkedal.
- 4810 Jensen, Poul Erik, læge, Poppelvej 26, 4700 Næstved.
- 4811 Johansen, Henning, advokat, Fuglsangsvej 10, 4270 Høng.
- 4812 Kolstrup, Hans Chr., erhvervsvejleder, Brorsonsvej 7, 4700 Næstved.
- 4814 Andersen, Else, frue, Brobyvej 3, 2740 Skovlunde.
- 4815 Møller, Aage Bojsen, højskoleforstander, Rødkilde Højskole, 4780 Stege.
- 4816 Nielsen, Knud Kousgård, direktør, Resedavej 9, 2820 Gentofte.
- 4819 Nielsen, Ole Schiønning, gårdejer, »Virkelyst«, Andst, 6600 Vejen.
- 4822 \**Pedersen, Jobs. Lund*, eksp.sekr., cand. polit., Thorvaldsensvej 29, 4. tv., 1871 Kbhvn. V.
- 4824 Guldbæk-Hansen, Kurt, Olsker Centralskole, Tejn, 3770 Allinge, Bornholm.
- 
- 4903 Bengtsson, Carl, skoleleder, V. Stationsvej 12, 2960 Rungsted Kyst.
- 4904 \**Borchersen, Niels*, vicekommunaldirektør, cand. jur., Strandgårdsvej 3, 4000 Roskilde.
- 4905 Dahl, Erik, specialtandlæge, dr. odont., Smakkegårdsvej 34, 2820 Gentofte.
- 4906 Dinesen, Arne, vid.ass., cand. mag., Soldraget 13, 3460 Birkerød.
- 4908 Hansen, Aage, civilingeniør, Æblehaven 6, 3450 Allerød.
- 4909 Højbjerg, Jørgen, afdelingsleder, Kajerød Vænge 151, 3460 Birkerød.
- 4910 Jensen, Aage Møller, viceskoleinspektør, Rolighedsvej 5, 9493 Saltum.
- 4924 Kristensen, Gunnar, lærer, Gl. Rørbyvej 6, Rørby, 4400 Kalundborg.
- 
- 5001 Andersen, Jørgen Vald., kontorchef, Hegnstofte 28, 2630 Tåstrup.
- 5003 \**Bubl, Kr. Hjerrild*, højskoleforstander, Den udvidede Højskole, 4690 Haslev.
- 5006 Fritzen, Erling, lagerforvalter, Stærevang 10, 3450 Allerød.



- 5008 Hemmingsen, Gunnar, afdelingsingeniør, cand. polyt., Havretoften 16, 4200 Slagelse.
- 5013 Eghøje, Knud, overlæge, Lillevangsparken 9, 4200 Slagelse.
- 5020 Kjærgård, Eva Mejlholm, Tranevej 66, Grindsted, 9310 Vodskov.
- 5101 Andersen, Anne Grethe, advokatfuldmægtig, frue, Tuelsøvej 20, 4180 Sorø.
- 5105 Christensen, Kirstine Juul, lærer, Nylandsvej 19, 8600 Silkeborg.
- 5108 \*Hansen, Poul Hegård, major, Lyrestien 20, Tune, 4000 Roskilde.
- 5111 Jakobsen, Jørgen, orlogskaptajn, Aarslev Møllevej 17, 8220 Brabrand.
- 5112 Jensen, Hans Erik Fuglsang, overkirurg, Ahornvej 13, 7200 Grindsted.
- 5113 Jørgensen, Karl Aage, service manager, Landevejen 71, Rodskov, 8541 Skødstrup.
- 5116 a. Lundemose, A. G., advokat, 8500 Grenå.
- 5117 Olesen, Ole, lektor, lic. techn., Peder Godskesvej 23, 2830 Virum.
- 5118 Olofsson, Ruth, talepædagog, Hedemarksvænge 97 A st., 2620 Albertslund.
- 5123 Rechnagel, Eigil, cand. pharm., Havrevænget 7, 3660 Stenløse.
- 5206 \*Christensen, Hans, advokat (L), Sporemagervej 15, 3400 Hillerød.
- 5208 Mogensen, Magna Dige, tandlæge, frue, Navervej 3, 8600 Silkeborg.
- 5213 Hansen, Else, korrespondent, Ved Egedam 19, 2., 3400 Hillerød.
- 5221 Stahl, Inge, tandlæge, frue, Tranderup, 4230 Skælskør.
- 5223 Olsen, Jens Færch, pelsdyravler, Via Trento 69, 04022 Fondi (LT), Italia.
- 5224 Pagh Hansen, Else, lektor, inspektør, cand. merc., Mullerup, 4200 Slagelse.
- 5226 Rasmussen, Harriet, Plejehjemmet »Solvang«, 4070 Kirke Hyllinge.
- 5227 Sørensen, Klæng Kallestrup, dyrlæge, Hjulmagervej 13, 3400 Hillerød.
- 5228 Thårup, Gunnar, lektor, cand. polyt., Gyldenrisvej 35, 9380 Vestbjerg.
- 5231 Kronsborg-Jensen, Ida Midtgård, overlærer, frue, Skelvangsvej 10, 8900 Randers.
- 5301 Ambrosius, Jytte Øster, sekretær, Lindevangshusene 63, 2. tv., 2630 Tåstrup.
- 5304 Frederiksen, Flemming Skou, statsaut. revisor, Th. Stauningsvej 15, 9250 Gug.
- 5305 Høgh, Jørgen Jørgensen, civilingeniør, Østerbakken 33, Tune, 4000 Roskilde.
- 5307 \*Jacobsen, Knud Jørgen, lærer, Tværvej 3, 4270 Høng.
- 5308 Jensen, Magda Balle, Skolevænget 20, 9550 Mariager.
- 5311 Sørensen, Karen Margrethe, stenograf, frue, Vestre Strandallé 81, 8240 Risskov.
- 5319 Wester, Erik J., læge, Siebjerggård, Frederiksborgvej 65, 3650 Ølstykke.
- 5401 Bastholm, Ole, tandlæge, Henningsens Allé 45, 2900 Hellerup.
- 5402 Christensen, Palle, civilingeniør, Søbredden 35, Svogerslev, 4000 Roskilde.
- 5404 \*Dueholm, Ragner, advokat, Vesterled 10, 6731 Tjæreborg.
- 5404 a. van Deurs, Jan, akademiingeniør, Rytterhaven 59, 3520 Farum.
- 5405 Eriksen, Knud Klinte, arkitekt, Vejlemosevej 16, 2840 Holte.
- 5406 Hansen, Signe Elise, lærer, frue, Grantoftevej 21, 3500 Værløse.

- 5407 Fjerring, Ove, advokat, Stadionallé 17, 8000 Århus C.
- 5409 Hansen, Carsten Dilling, læge, Odinsvej 16, 4270 Høng.
- 5411 Ingerslev, Carsten Holten, specialtandlæge, Ordruphøjvej 32, 2920 Charlottenlund.
- 5413 Bruun-Jensen, Jørgen, øjenlæge, Korsørvej 71, 4200 Slagelse.
- 5417 Røjel, Birgitte, lærer, fru, Frederiksberg Allé 34, 3., 1820 Kbhvn. V.
- 5421 Nørgård, Niels Toft, lægemiddelkonsulent, Romerparken 15, 6000 Kolding.
- 5422 Olsen, Arne, civilingeniør, Lillemosevej 7 C, 2800 Lyngby.
- 5423 Pedersen, Bent Martin, viceskoleinspektør, Poppelhusene 85, 2600 Glostrup.
- 5424 Pedersen, Jørgen, adjunkt, Bjørnemoosevej 12, 5700 Svendborg.
- 5427 Sidenius, Keld, landinspektør, Kristinelundsvej 8, 4200 Slagelse.
- 5428 Sørensen, Bent Storm, arbejdsstudieingeniør, Enevej 1, 9230 Svendstrup J.
- 5430 Rasmussen, Juul, aktuar, cand. act., vicedirektør, Davidsvænge 8, 3480 Fredensborg.
- 5504 Eriksen, Erik, advokat, Bankbygningen, 4640 Fakse.
- 5506 Glahn, Stephen Egede, major, Køgemestervej 4, 3400 Hillerød.
- 5514 Kristensen, Tove Stahl, korrespondent, frue, Slots Allé 26, 4200 Slagelse.
- 5515 Bøgelund, Anders, civilingeniør, Åvangen 110, 3400 Hillerød.
- 5516 \*Olsen, Ellinor, fuldmægtig, cand. jur., frue, »Hvilehøjgaard«, Uglestruppgade 3, 4060 Kirke-Såby.
- 5519 Koch, Anna, socialrådgiver, frue, Grønbakken 10, 2720 Vanløse.
- 5523 Olesen, Connie, adjunkt, frue, Peder Godskesvej 23, 2830 Virum.
- 5524 Wester, Signe, frue, Siebjerggård, Frederiksborgvej 65, 3650-Ølstykke.
- 5603 Esser, Grethe, frue, Eskemosegård, Refsvindinge, 5800 Nyborg.
- 5604 Kristensen, Niels E., dyrlæge, Slots Allé 26, 4200 Slagelse.
- 5611 Schindel, Jørgen, sognepræst, Fruering Præstegård, 8660 Skanderborg.
- 5612 Jungersen, Ole, lic. pharm., Stendyssevej 21, 3540 Lyngø.
- 5614 Monrad, Hans Henrik, adjunkt, Langgade 66, Hagager, 7500 Holstebro.
- 5615 Elken, Toke Frederik, ejendomshandler, Skrerupvej 9, 8410 Rønde.
- 5618 Nielsen, Kirsten, tandlæge, frue, Kirkebjergvej 15, 6510 Gram.
- 5619 Nielsen, Leo, dyrlæge Kirkebjergvej 15, 6510 Gram.
- 5620 Ahm, Agner, journalist, Vindbygårdsvej 20, Blovstrød, 3450 Allerød.
- 5626 Smed, Niels P., civilingeniør, Mosegårds Park 88, 3500 Værløse.
- 5627 Ebbesen, Margrethe, lærer, Fredericiavej 24, Sanddal, 7000 Fredericia.
- 5701 Sivertsen, Thora, lærer, frue, Seminarieskolen, 3900 Godthåb, Grønland.
- 5710 Ellehauge, Hans Chr., civilingeniør, Bergthorasgade 15, 3., 2300 Kbhvn. S.
- 5717 Jensen, Poul Erik, lærer, Svalevej 5, Thyregod, 7323 Give.
- 5729 Reicke, Daisy, chefsekretär, frue, Hagalundsgata 25, 11 tr, 171 51 Solna, Sverige.
- 5732 Sivertsen, Kaj Holger, studietekniker, Radiohuset, Box 607, 3900 Godthåb, Grønland.

- 5736 \*Sørensen, Gunnar Høi, dyrlæge, Annekærvej 25, Skæring, 8250 Egå.
- 5805 Andersson, Aase Eg, kommuneassistent, frue, Spættevang 4, 3450 Allerød.
- 5818 Kongsmark, Solveig, lærer, frue, »Naboløs«, Kertemindevej 185, Strandtved, 5800 Nyborg.
- 5819 Miller, Jens Erik, revisor, Falstersvej 1, 5. th., 2000 Kbhvn. F.
- 5825 Smith, Else, lærer, Adalsparkvej 39 st. tv., 2970 Hørsholm.
- 5913 Falster, Kirsten, lærer, Rødovre Parkvej 215 st., 2610 Rødovre.
- 5914 Harrsen, Jeppe, Kirkevænget 6, 4330 Hvalsø.
- 5919 Karberg, Karl Erik, akademiingeniør, Smedeparken 40, 4180 Sorø.
- 5920 Kræmmer, Aage Bonde, cand. scient., Ålborggade 9, 4. th., 2100 Kbhvn. Ø.
- 5922 Laursen, Kjeld, programmør, Jacob Paludans Vej 15, 9200 Skalborg.
- 5923 Madsen, Knud, økonomiingeniør, Dr. Margrethesvej 5, 9600 Års.
- 5926 Juhl, Inge, børnebibliotekar, frue, Egensevej 42, Egense, 5450 Otterup.
- 5928 Mønsted, Kaj, eksportør, Østergade, 7850 Stoholm.
- 5929 l. \*Navntoft, Erling, cand. polyt., Hejbøl, 6870 Ølgod.
- 5932 Sørensen, Jørgen Bo, dyrlæge, Rævebæk, 4440 Mørkøv.
- 6000 Beckvard, Lars, advokat (ØK), Bygvænget 21, 3660 Stenløse.
- 6008 Pærregaard, Hanne Søbjerg, stud. med., frue, Frederiksborgvej 99, 2., 2400 Kbhvn. NV.
- 6010 Daugaard, Karin, sygeplejerske, Ersted, 9520 Skørping.
- 6012 \*Vibjerg, Carl C., studiektor, Gustav Wiedesvej 11, 8500 Grenå.
- 6013 Jensen, Kristen, læge, Bakkedraget 18, 1., 3400 Hillerød.
- 6014 Jørgensen, Anders Dan, læge, Bag Vænget 11, 3400 Hillerød.
- 6015 Laursen, Ida Bjerger, lærer, frue, Fuglebakken 190, 5000 Odense.
- 6016 Larsen, Finn Reinau, læge, Klejs Skov, 7130 Juelsminde.
- 6017 Legarth, Jahn, tandlæge, Hornbækvej 354, 3080 Tikøb.
- 6019 Monrad, Niels Erik, Bredebovej 33, 1. mf., 2800 Lyngby.
- 6023 Christiansen, Ellen Mors, lærer, frue, Skovbo, 7171 Uldum.
- 6026 Nielsen, Åse, sekretær, cand. jur., Dalstrøget 55, 1. mf., 2860 Søborg.
- 6029 Pjettursson, Jørgen, lærer, Den grønlandske Kostskole, Almindingen, 3720 Åkirkeby.
- 6031 Sørensen, Henning, lærer, Møllevangen 33, 4293 Dianalund.
- 6033 Thomsen, Kirsten Møller, socialrådgiver, Ødegård, 6054 Gravens.
- 6040 Petersen, Else, journalist, frue, Nygårdsvej 11, 3520 Farum.
- 6104 Bjerre, Frans Erik, stud. oecon., Kærvej 33, 8230 Åbyhøj.
- 6105 Mörling, Anne Dorthe, frue, Jäbbersgrund 2, 59057 Malmslätt, Sverige.
- 6107 Øster, Hans Jørgen, sekretær, cand. oecon., Seehusenevej 1, 4293 Dianalund.
- 6108 Christensen, Paul, cand. polyt., Heibergsvej 10, 9000 Ålborg.
- 6111 Egede Glahn, Inge, frue, Køgemestervej 4, 3400 Hillerød.
- 6112 Hansen, Bent Peder Skovgård, disponent, Vesterhøjsvej 13, Egebjerg, 8700 Horsens.

- 6113 \*Hansen, Mogens, cand. merc., Strindbergsvej 16, 2500 Valby.
- 6115 Henriksen, Mogens, civilingeniør, Kofoed Anchersvej 113, 2. th.,  
3060 Espergærde.
- 6121 Petersen, Annelise, laborant, frue, Faurbogård, 4460 Snertinge.
- 6125 Madsen, Bent Nordahl, stud. scient., Sorte Engel, 3963 Mårnørilik, Grønland
- 6126 Mikkelsen, Uffe Shear, dyrlæge, Søndervang 16, Løjt Kirkeby, 6200 Åbenrå
- 6127 Moe, Axel P., ungdomsskoleinspektør, Engdraget 7, 6940 Lem st.
- 6128 Mortensen, Ulf Buchwald, premierløjtnant, Egebækvej 18, 2840 Holte.
- 6136 Pedersen, Birger, civilingeniør, Tulipanvej 11, 3600 Frederikssund.
- 6139 \*Petersen, Kjeld, redaktionssekretær, Astersvej 14, 4600 Køge.
- 6145 Sørensen, Søren Sejlund, fabrikant, Solbakken 20, Gjellerup, 7400 Herning
- 6147 Øther, Edith, frue, Kordilgade 36, 4400 Kalundborg.
- 
- 6202 Bohse, Henning, geolog, cand. scient., Adelgade 64 V, 1304 Kbhvn. K.
- 6203 Burild, Steen, lærer, 4490 Jerslev Sj.
- 6214 Jacobsen, Thorkild Langgaard, civilingeniør, Tägvägen 13, Fisksätre, Saltsjö-  
baden, Stockholm, Sverige.
- 6215 Jensen, Eiler Bruun, kemiingeniør, Schleppegrellsgade 5, 4. th.,  
2200 Kbhvn. N.
- 6219 Jespersen, Jens Erik, læge, Aagade 84, 8620 Kjellerup.
- 6222 Marholt, Elisabeth, lærer, frue, Kildevangen 60, 4440 Mørkøv.
- 6223 Larsen, Jørn, bibliotekar, Kildevangen 60, 4440 Mørkøv.
- 6225 Berkvard, Bodil, socialrådgiver, frue, Bygvænget 21, 3660 Stenløse.
- 6226 Henningsen, Ulla, højskolelærer, frue, Vangevej, Askov, 6600 Vejen.
- 6232 Rasmussen, Troels Tunebjerg, adjunkt, Violvej 1, 4760 Vordingborg.
- 6235 Staugaard, Regnar, Revisor, Strandvejen 19, 6000 Kolding.
- 6238 Olsen, Birgit, lærer, frue, Lyngtoften 8, 7430 Ikast.
- 
- 6301 Aagesen, Vagn Steenstrup, dyrlæge, Bakkely, 9800 Hjørring.
- 6302 Bay, Helge, cand. scient., Visbygade 6, 8200 Århus N.
- 6303 Bøtker-Christensen, Hans Chr., stud. mag., Livjærgergade 23, 1. th.,  
2100 Kbhvn. Ø.
- 6309 \*Friis, Mogens, cand. merc., Furesøkrogen 21, 2830 Virum.
- 6312 Groesmeyer, Ole T., adjunkt, Fladbrovej 76, 8900 Randers.
- 6316 Henriksen, Frede, viceskoleinspektør, Dalstrøget 45, 9600 Års.
- 6322 Jensen, Niels Erik Darling, sekretær, cand. jur., Sportsvej 81, 1. th.,  
2600 Glostrup.
- 6323 Jensen, Sv. Møller, lærer, Holmelundsvej 29, Søften, 8382 Hinnerup.
- 6326 Knudsen, Bjarne, fuldmægtig, cand. jur., Indelukket 177, 8520 Lystrup.
- 6327 Kristensen, Jørgen Bendix, arkitekt, Mimergade 96, st. tv., 2200 Kbhvn. N.
- 6328 Kyed, Jens, Rands, Pjedsted, 7000 Fredericia.
- 6330 Madsen, Peder Frøjk, statsaut. revior, Byløkken 20, 8240 Risskov.
- 6331 Christensen, Anni, ergoterapeut, Caspersvej 16 A, 9900 Frederikshavn.
- 6332 \*Stougaard Nielsen, Bent, amtsfuldmægtig, cand. oecon., Grumstolsvej 70,  
8270 Højbjerg.

- 6333 Nielsen, Birgit Sundby, lærer, Holbækvej 280, 4100 Ringsted.
- 6334 Nielsen, Jens Chr., revisor, HD, Birkevej 22, 3660 Stenløse.
- 6336 Nielsen, Leif, lærer, Baptisternes Skoler, 4340 Tølløse.
- 6337 Nørby, Kristian, Nørregade 17, 6690 Gørding.
- 6339 Olsen, Holger, premierløjtnant, Skellet 18, 4774 Nyråd.
- 6340 Rasmussen, Hans Jørgen, teknisk assistent, Knud den Stores Vej 38, 4000 Roskilde.
- 6343 Jensen, Inge Birthe, lærer, frue, Borgmestervænget 10, 3600 Frederikssund.
- 6406 Christensen, Niels Peter Mayland, bogholder, Drisdalen 30, Allindelille, 4100 Ringsted.
- 6407 Christensen, Preben H. Dalsgård, ingeniør, Engvej 19, 4270 Høng.
- 6412 Hansen, Hans Høyer stud. med., Dronningensgade 29, 4800 Nykøbing F.
- 6415 Harrsen, Niels Erik, revisor, Vagtelvej 67, 4., 2000 Kbhvn. F.
- 6416 Hermann, Poul Erik, stud. scient. pol., Tåsingegade 20, 8200 Århus N.
- 6419 Poulsen, Birgit E. Hougaard, cand. jur., frue, Kastanievej 4, 2800 Lyngby.
- 6422 \*Jespersen, Aage Skovsted, læge, Ahornvej 4, 8900 Randers.
- 6427 Larsen, Anne Elisabeth Dam, apotekerassistent, Køgevej 17 st. th., 4690 Haslev.
- 6428 Larsen, Christian, lærer, Idrætsvej 8, Biersted, 9440 Åbybro.
- 6434 Madsen, Karsten, revisor, HD, Kajerød Have 11, 3460 Birkerød.
- 6436 Monrad, Karen Elisabeth, socialrådgiver, frue, Birkevej 22, 3660 Stenløse.
- 6437 Møller, Steen, stud. polit., Fasanvænget 56, 2791 Dragør.
- 6438 Christiansen, Jonna, lærer, frue, Baptisternes Skoler, 4340 Tølløse.
- 6439 Nielsen, Rita, korrespondent, Nordfeldvej 22, 1. H, 2700 Brønshøj.
- 6441 Olsen, Carl Clement, fuldmægtig, Benediktevej 7, 4200 Slagelse.
- 6442 Christensen, Kirsten, frue, Engvej 19, 4270 Høng.
- 6443 Paludan-Müller, Birgitte, lærer, Kirkevej 56 opg. 4, 1. tv., 2791 Dragør.
- 6449 Poulsen, Peter Aksel, stud. polyt., Kastanievej 4, 2800 Lyngby.
- 6452 Juhl-Sørensen, Chr., stud. oecon., Skolevangsallé 30, 8240 Risskov.
- 6453 Thomsen, Edvard, stud. mag., 3815 Sydre-Gøte, Færøerne.
- 6454 Thomsen, Tonny, fisker, Strendur, Færøerne.
- 6503 Andersen, Jens Chr., D.A.C., box 196, Sdr. Strømfjord, Grønland.
- 6509 \*Friis, Eva, 3-sproglig korrespondent, frue, Furesøekrogen 21, 2830 Virum.
- 6510 Christensen, Inge Lise Berg, Parcelvej 62 A, 2840 Holte.
- 6511 Bech, Lis Ekholm, stud. jur., frue, Genslaan 12, B 1900 Overijse, Belgien.
- 6515 Djurhuus, Daniel, fisker, Sumbø, Suderø, Færøerne.
- 6517 Bjerrum, Anne, frue, Landsvalevej 10, 2970 Hørsholm.
- 6520 Hansen, Anna Kirsten, stud. psych., Gustav Wiedesvej 56, 2860 Søborg.
- 6522 Wang, Lene, frue, Bellisøvej 31, 3450 Allerød.
- 6527 Ipsen, Poul, cand. polit., Guldborgvej 28, 4. th., 2000 Kbhvn. F.
- 6529 Jensen, Hans Thorkild, akademiingeniør, Tokkekøbvej 42, 3450 Allerød.
- 6535 Johansen, Jørgen Riis, Ellebækvej 17, 8520 Lystrup.
- 6539 Larsen, Henry Boye, lagerarbejder, Stenhuggervej 3, 4. tv., 2400 Kbh. NV.

- 6540 Henneberg, John. assurandør, Frugtparken 5, 2820 Gentofte.
- 6541 Lissau, Lene Bronia, stud. knold., Vilvorde Havebrugsskole, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund.
- 6542 Meng, Søren, stud. med., Højbjergvej 95, 5461 Korup Fyn.
- 6543 Nielsen, Edel M., adjunkt, cand. scient., frue, Syrenvej 23, Vindeby, 5700 Svendborg.
- 6544 Sumborg, Bente Mandal, lærer, frue, Solsortevej 9, 2970 Hørsholm.
- 6547 Pedersen, Alf Lykke, cand. merc., Skovvænget 27, 4600 Køge.
- 6548 Pedersen, Anders Aarup, cand. scient. pol., Nordvang 2, 2640 Hedehusene.
- 6549 Egeskov, Erling, revisor, Kærgårdsvej 48, 8355 Ny Solbjerg.
- 6550 Petersen, Helge Bøttmer, advokatfuldmægtig, Belmanns Plads 24 A, 2100 Kbhvn.
- 6552 Pedersen, Mogens Lau, cand. med., Mosevangen 23, 2860 Søborg.
- 6553 Pedersen, Niels Erik Lynggaard, stud. med., Marselisborg Allé 4 A, 1., 8000 Århus C.
- 6555 Sørensen, Erik Dræby, læge, Anne Poulsensvej 7, 1. th., 7100 Vejle.
- 6556 Sørensen, Preben Toftemark, dyrlæge, Rødhalsvej 8, 9800 Hjørring.
- 6603 Boisen, Inger, frue, Holbækvej 110, Undløse, 4340 Tølløse.
- 6604 Bagger, Iben Irene, sygeplejerske, Grønningen 8, Tåstrup, 8442 Feldballe.
- 6606 l. Bæk, Ib, advokatfuldmægtig, Svanevænget 19, 2100 Kbhvn. Ø.
- 6608 Einar-Jensen, Jens, gårdejer, cand. jur., »Toftegård«, 4560 Vig st.
- 6610 Huss, Aase Grønholt, tandlæge, Tietgens Allé 12, 5000 Odense.
- 6613 Barchager, Hanne Bodil, lærer, Ådalen 14, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup.
- 6617 Hansen, Lars Peter Schultz, stud. jur., Præstehaven 31, 8210 Århus V.
- 6621 Henriksen, Anne Marie, lærer, Åbakken 6, 5461 Korup, Fyn.
- 6622 Hesselbjerg, Ulla Agnete, læge, Espedalen 47, 8240 Riiskov.
- 6624 Jacobsen, Niels Holger, revisor, HD, Topperne 16, st. nr. 1, 2620 Albertslund.
- 6625 \*Brunsbjerg, Ole, stud. scient. pol, Østergade 69, 8370 Hadsten.
- 6627 Jensen, Vilmer Johs., stud. polyt., Vesterløkken 6 A, 2700 Brønshøj.
- 6628 Jespersen, Svend, stud. mag., »Lyngholm«, 7361 Ejstrupholm.
- 6633 Kristensen, Erik Balle, advokatfuldmægtig, Regulusvej 12, 9900 Frederikshavn.
- 6634 Kristensen, Steen Erik, Svendsgade 33, 7100 Vejle.
- 6640 Jensen, Inge Jønsgård, kontorassistent, frue, Ørnstrupvej 100, Torsted, 8700 Horsens.
- 6641 Larsen, Ole Peter, planlægger, Engvænget 14, 2650 Hvidovre.
- 6643 Mortensen, Margrethe, Bispevangen 2, 3. tv., 2750 Ballerup.
- 6644 Mouridsen, Svend Erik, cand. psych., Enghavevej 9, 5. th., 1674 Kbhvn. V.
- 6653 Pedersen, Bjarne Skinhøj, stud. scient., Lenesvej 11, 1. th., 8220 Brabrand.
- 6654 Maegaard, Karl Aage, akademiingeniør, Mosebuen 66, 2820 Gentofte.
- 6655 Petersen, Ole Juul, stud. mag., Birkeengen 79, 2740 Skovlunde.
- 6656 Hvalsøe, Sigrid Nyholm, sparekasseassistent, frue, Ellehammersvej 130, 7500 Holstebro.

- 6660 Schaadt, Finn Werner, stud. merd., Ligustervangen 84, Rønneholtparken, 3450 Allerød.
- 6666 Asp Sørensen, Annie Kirstine, lærer, frue, Lærkevej 18, 7441 Bording.
- 6701 Agerskov, Povl Jørgen, stud. scient. pol., Brændgårdsvej 5, 7400 Herning.
- 6702 Andersen, Mogens Tang, stud. scient., pol., Hasselvej 5, Stenmagle, 4295 Stenlille.
- 6703 Benjaminsen, Sigurd Elias, læge, Grønnevej 3, 5400 Bogense.
- 6709 Geilsø, Bjarne, translætør, Kanalens Kvarter 196, 2., 2620 Albertslund.
- 6716 Højbjerg, Torsten Kure, pastor, Nygade 17, 9870 Sindal.
- 6718 Jensen, Anne Harriet, stud. scient., Vestergade 14, Lindum, 9870 Sindal.
- 6719 Jacobsen, Birthe Kjerulff, advokatsekretær, frue, Topperne 16 st. nr. 1, 2620 Albertslund.
- 6722 Jensen, Jørgen Meyer, stud. polyt., Vork, 6040 Egtved.
- 6723 *\*Sund, Karen Marie Gade*, lærer, frue, »Lyngsøgård«, 8800 Viborg.
- 6724 Jensen, Knud Erik, musikstuderende, Frederiksværksgade 105, 3400 Hillerød.
- 6725 Hjort, Steen, stud. oecon., Liljevej 4, 8240 Risskov.
- 6728 *\*Kristensen, Ernst Olav*, cand. scient. pol., Sofievej 13, st. mf., 2840 Holte.
- 6731 Larsen, Carsten Langkilde, lærer, Skovly 16, 8300 Odder.
- 6732 Larsen, Karl Aage, lærer, Vandværksbakken 12, Horne, 9850 Hirtshals.
- 6734 Lindhard, Astrid, bibliotekar, Stadionallé 51, 8000 Århus C.
- 6736 Ludvigsen, Kirsten Boye, korrespondent, Koldinggade 39, 3. tv., 2100 Kbhvn. Ø.
- 6738 Møller, Hans Christian, revisor, cand. merc., Ørnevej 98, 5000 Odense.
- 6739 Nielsen, Gurli Ragnhild, lærer, Humlemarken 30, 2. tv., 3060 Espergærde.
- 6740 Nielsen, Klavs Ingvar, stud. scient., Granlunden 30, 6700 Esbjerg.
- 6742 Paaschburg, Johan, stud. mag., Islevhusvej 50, Husum, 2700 Brønshøj.
- 6746 Pedersen, Margit, revisorassistent, frue, Kikkenborgvej 1, 7183 Randbøl.
- 6748 Riis, Kirsten Kibsgård, lærer, Sdr. Nissum, 6990 Ulfborg.
- 6749 Skovdal, Erling, lærer, Marievej 88, 4270 Høng.
- 6750 Tarp, Henrik, Julius, exam., art. stud. scient., Holger Danskesvej 84, 3., 2000 Kbhvn. F.
- 6751 Waag, Einar, driftsleder, box 4, 3870 Klaksvig, Færøerne.
- 6803 Andreasen, Henrik, læge, Ørnevej 3, 8210 Århus V.
- 6808 Christensen, Bo Francke, lærer, Thorsvej 3, 4220 Korsør.
- 6810 Clausen, Erik Pontoppidan, stud. mag., Stilbjerg, 7190 Billund.
- 6812 Eriksen, René Milling, stud. med., Provstegade 5, 5900 Odense.
- 6814 Gram, Aage Gudmund, stud. med. vet., Kvintus Allé 7, lejlighed 224, 2300 Kbhvn. S.
- 6816 Kjeldsen, Anny, lærer, frue, Marie Allé 8, 3500 Værløse.
- 6817 Thorbjørn, Jens, EDB-systemplanlægger, Allindelillevej 3, 4100 Ringsted.
- 6819 *\*Hyldegaard-Pedersen Tina*, stud. mag., frue, Møllekrogen 6, 2800 Lyngby.
- 6823 Jensen, Poul Arne, stud. med., Nørre Allé 75, værelse 242, 2100 Kbhvn. Ø.
- 6828 Larsen, Ivar Schmidt, lærer, Østervej 34, Hasle, 8210 Århus V.

- 6831 Lauridsen, Jørgen From, stud. scient. soc., Brydes Allé 54, 1. tv., 2300 Kbhvn. S.
- 6836 Nielsen, Kirsten, lærer, Snarebakken, 4291 Ruds-Vedby.
- 6837 \**Olesgård, Peder*, stud. med., Bøgevangen 64, 8310 Tranbjerg.
- 6839 Olsen, Niels Immanuel, økonomichef, cand. merc., Tøndervej 12, 6340 Kruså.
- 6840 Paulin, Niels Peter Skousen, stud. polyt., Albertslundvej 55, st., 2620 Albertslund.
- 6846 Roesgård, Anders, civiløkonom, HA, Mølvangvej 19, 7300 Jelling.
- 6850 Stauner, Grethe, lærerstuderende, Algade 56, 4760 Vordingborg.
- 6851 Stenbæk, Bertel, stud. agro., Hostrupvej 20, 1950 Kbhvn. V.
- 6853 Sø, Helge, cand. merc., Bækkeskovvej 49, 2620 Albertslund.
- 6854 Sørensen, Knud Erik, stud. polyt., Ryttervænget 31, 3520 Farum.
- 6855 Vang, Jøgván Martin Frölvur, stud. polyt., Nybrovej 19 A st. th., 2820 Gentofte.
- 6856 Aalbæk, Kurt Frede, stud. oecon., Gustav Wiedesvej 31 st., 8000 Århus C.
- 
- 6906 Clausen, Marie, lærer, Danmarksgade 16, 4874 Gedser.
- 6908 \**Dueholm, Bjarne*, revisor, Sportsvej 31, st. tv., 2600 Glostrup.
- 6909 Simonsen, Lene, stud. mag., Lystruplund 70, 8520 Lystrup.
- 6910 Friis, Poul Erik, musikstuderende, Ordrup Jagtvej 33, 2920 Charlottenlund.
- 6912 Hansen, Jørn Ninn, stud. med., Ane Kathrinesvej 36, 4. tv., 2000 Kbhvn. F.
- 6914 Hollensberg, Carl, lærer, Boulevarden 84, 7100 Vejle.
- 6919 Jensen, Jørgen Orla, Tjærebyvej 81, 4220 Korsør.
- 6920 Joensen, Jon Olavur, Rævehøjvej 36, værelse 509, 2800 Lyngby.
- 6921 Jørgensen, Jørgen Krab, cand. oecon., Sønderskovvej 99, 6200 Åbenrå.
- 6922 Jørkov, Birgitte, stud. mag., Engelsborgvej 28 E, 1. th., 2800 Lyngby.
- 6927 Kristensen, Torben Steen, senior cargo officer, Vejledalen 60 st. tv., 2635 Ishøj.
- 6929 Jonsgaard, Kirsten, socialrådgiver, Gl. Kongevej 162 B, 1. tv., 1850 Kbhvn. V.
- 6930 Lund, Erling Gårde, kiropraktor D.C., Rosengade 2, 8900 Randers.
- 6931 Michaelsen, Erik, PRLT., Norsnærvej 174, 1. th., Norsnærparken, 7000 Fredericia.
- 6931 a. Sørensen, Inger Louise, stud. odont., Ndr. Strandvej 82, 8240 Risskov.
- 6934 Nielsen, Bente Jytte, Solvænget 32, Næsby Strand, 4200 Slagelse.
- 6935 Nielsen, Inger, lærer, Strandbakken 53, 4736 Karrebæksminde.
- 6940 \**Hyldegaard-Pedersen, Bent*, Møllekrogen 6, 2800 Lyngby.
- 6941 Ulf-Møller, Jens, bibliotekar, Rømersgade 23 A, 4. mf., 1362 Kbhvn. K.
- 6943 Hansen, Mette Thaysen, lærer, Ane Kathrinesvej 36, 4. tv., 2000 Kbhvn. F.
- 6946 Rasmussen, Inge Kjems, stud. jur., Elstedhøj 20, 1. mf., 8520 Lystrup.
- 6949 Simonsen, Magnus, stud. scient., Lystruplund 70, 8520 Lystrup.
- 6954 Steensgaard, Jytte, socialrådgiver, Lyngtoften 1, 9981 Jerup.
- 6955 Svalastoga, Eiliv Lars, stud. med. vet., Hegnsvej 33, 2850 Nærum.
- 6958 Hartvigsen, Inge-Lisbeth, lærer, Nr. Allé 56, 4400 Kalundborg.



- 6960 Vig, Ole Laursen, stud. mag., Gyvelvej 12 C, 4000 Roskilde.
- 6961 Østergård, Mona Elisabeth, Firkanten G 9, st., 2630 Tåstrup.
- 7001 Andersen, Karen Hamborg, lærerstuderende, Reberbanegade 60, st. th., 9000 Ålborg.
- 7006 \*Larsen, Karen Toksvig, Skovlund, 6823 Ansager.
- 7010 Christensen, Svend, stud. theol., Eskildsgade 3 A, 4. th., 1657 Kbhvn. V.
- 7014 Frandsen, Børge, stud. polyt., Mosevrå, 6051 Almind.
- 7015 Gyldenkerne, Bodil, fysioterapeut, Hovedvejen 122, Osted, 4000 Roskilde.
- 7018 Svendsen, Mona V., kommuneassistent, Skovmærkevej 6, 4600 Køge.
- 7024 Jensen, Merete Dannemand, korrespondent, D-4000 Düsseldorf 1, Bahnstrasse 61, Vesttyskland.
- 7025 Jensen, Søren Amstrup, »Langtofte«, Foldingbro, 6650 Brørup.
- 7029 Larsen, Chr. Frederik, Lærkevej 9, 4300 Holbæk.
- 7033 Madsen, Lone Cold, lærerstuderende, Glattrupvej 18, 7800 Skive.
- 7034 Madsen, Søren Peter Holst, programmør, Dronning Olgas Vej 45, 2000 Kbhvn. F.
- 7037 \*Mortensen, Erling, cand. merc., Steinmannsgade 8, 1. tv., 8000 Århus C.
- 7040 Nielsen, Peder Jessen, stud. geom., Gunderup, Kvong, 6800 Varde.
- 7047 Olsen, Kjeld Hersom, lærer, Badstuevej 9, 4220 Korsør.
- 7054 Bomholt, Rita Emmy, pædagogstuderende, Bogensevej 417, 5270 Næsby.
- 7056 Simonsen, Hans Jåkup, Vestre Stationsvej 88, 5000 Odense.
- 7059 Sørensen, Jens Erik Heide, Ballen, 8791 Tranebjerg.
- 7101 Aagaard, Bent, stud. jur., Lundingsgade 22, 4., 8000 Århus C.
- 7102 Andersen, Anne Mette, Øresundskollegiet, A 711, Dalslandsgade 8, 2300 Kbhvn. S.
- 7106 Christensen, Johannes Chr. Heebøl, »Borre vadgård«, 6251 Hellevad.
- 7108 Danielsen, Ole Peder, lærerstuderende, Nygade 10, 6760 Ribe.
- 7109 Fosselius, Merete Christina, stud. scient., Hornbækvej 354, 3080 Tikøb.
- 7110 Frandsen, Finn Bo., stud. polit., Egmont Kollegiet, værelse 328, Nørre Allé 75, 2100 Kbhvn. Ø.
- 7111 Groos, Marianne, Gørlevvej 14, Sæby, 4270 Høng.
- 7112 Gyldenkerne, Lars, stud. theol., Nr. Farimagsgade 11, 4. tv., 1364 Kbhvn. K.
- 7113 Hansen, Anders Pilegård, stud. oecon., Rudolph Wulffsgade 16, st. th., 8000 Århus C.
- 7116 Hansen, Hermod Folke, Skårup, Skårupvej 7, 7700 Thisted.
- 7117 Hansen, Inge Følgård, stud. scient., Strynøgade 4, st. th., 2100 Kbhvn. Ø.
- 7118 Hansen, Karen Søgård, stud. mag., Karsholtevej 24, 4293 Dianalund.
- 7120 Hare, Hans, Virket, 4863 Eskildstrup.
- 7124 Hansen, Bente Pilegaard, sygeplejelærer, frue, Rudolph Wulffsgade 16, st. th., 8000 Århus C.
- 7125 Jensen, Finn Mogens, civiløkonom, HA, Dr. Willesvej 2, 2650 Hvidovre.
- 7127 Jensen, Irene G. Hedengran, Aboulevarden 3, 3. tv., 1960 Kbhvn. V.
- 7128 Jensen, Tove Clemen, Fåborggade 17 B, 4., 8000 Århus C.

- 7131 Karlsson, Søren Gammelgård, lærer, Fasanvej 29, 2. th., 4600 Køge.
- 7132 Klein, Sonja, stud. theol., Rantzaugade 50 A, 4. tv., 2200 Kbhvn. N.
- 7133 Kofoed, Birgitte, stud. brom., Jonstrupvej 58, 4350 Ugerløse.
- 7134 \*Kofod, Jens Anker, assistent, Nørregade 39, 3730 Neksø.
- 7135 \*Kristensen, Hans Krongaard, stud. mag., Assensgade 34, 2. th., 8000 Århus C.
- 7136 Kristensen, Kirsten, programmør, Grøfthøjparken 162, 9. th., lejlighed nr. 81, 8260 Viby J.
- 7138 Mogensen, Tove Thusgård, frue, Finlandsvej 35, 7100 Vejle.
- 7140 Larsen, Jørgen Krogh, sergent, Vestkær, 6870 Ølgod.
- 7143 Lund, Edward Henrik Gowertz, Vallerødgade 26, 2960 Rungsted Kyst.
- 7144 Lund, Truels, stud. scient., Sdr. Vium, 6893 Hemmet.
- 7150 Nielsen, Bjarne Rask Østergård, Skensvedvej 18, 2700 Brønshøj.
- 7154 Olsen, Anette Munkholm, 3-sproglig korrespondent, »Egevang«. Hedevej 4, 4270 Høng.
- 7155 Pedersen, Hanne Damgård, »Ll. Stengård«, 6051 Alminde.
- 7156 Pedersen, Jone Skov, sygeplejeelev, Eskelund, 6650 Brørup.
- 7161 Raben, Hans, Vollsmose Allé 104, 7., 5240 Vollsmose.
- 7162 Rasmussen, Preben Horshalt, stud. mag., Rosengade 24, 8000 Århus C.
- 7165 Skovdal, Ingrid, Jansvej 3, 2. mf. th., 2300 Kbhvn. S.
- 7167 Sørensen, Anne Sødal, stud. soc., Ravnsbjerg kollegiet, Risdalsvej 42 st., værelse 12, 8260, Viby J.
- 7169 Tripax, John, stud. med., Studentergården, Tagensvej 15, 2200 Kbhvn. N.
- 71103 Blomhøj, Jens Bjarne, møbelark. stud., Gunløgsgade 4, 5. th., 2300 Kbhvn. S.
- 71104 Breindahl-Pedersen, Helmer, lærer, Mågevej 32, 4293 Dianalund.
- 71106 Christensen, Flemming, lærerstuderende, Bjergmarken 22, 1. tv., 4300 Holbæk.
- 71108 Christensen, Stig Møller, Kirkebyen, 9891 Tolne.
- 71112\*Gyldenkærne, Asger, lærerstuderende, Frydsvej 47, 2., 6000 Kolding.
- 71113 Holm, Ellen Maria, lærerstuderende, Studiegården 8, Seminarieparken 9, 4300 Holbæk.
- 71123 Larsen, Kurt Normann, Eggeslevmagle, 4230 Skælskør.
- 71125 Madsen, Jan, lærerstuderende, Labæk 21, 4300 Holbæk.
- 71127 Nielsen, Inger Skjølstrup, Stationsvej 2, 4293 Dianalund.
- 71130 Olsen, Jens Peter Kjær, Bjergmarkskollegiet Sønderhus 305, 4300 Holbæk.
- 71137 Søndergaard, Finn, Skyttegården 44, 9800 Hjørring.
- 7202 Andersen, Tove, Højstedvej 4, 4593 Eskebjerg.
- 7204 Bech-Nielsen, Bjørn, stud. med., Kollegiegården, værelse 416, Tagensvej 52, 2200 Kbhvn. N.
- 7205 Birk. Niels, stud. lact., Møllertoften 7, 3., 8900 Randers.
- 7206 Blomhøj, Britta Ellen, lærerstuderende, Søndergade 12, 4690 Haslev.
- 7207 Busch, Eskil, Vestergade 33, 6310 Broager.
- 7208 Bærendsen, Dorthea Solveig Jórún, soc. stud., 3880 Trangisvåg, Færøerne.

- 7211 Christiansen, Helle, stud. fys., Rentemestervej 27, 4. tv., 2400 Kbhvn. NV.
- 7212 Friis, Torben Bergo, lærerstuderende, Thomsensvej 6, 1., 4200 Slagelse.
- 7213 Frøjk, Kristian Peder, Nordvest-Passagen 76, 8200 Århus N.
- 7214 Gajda, Grethe, Over Jerstalvej 56, 6500 Vojens.
- 7217 Graumann, Else Beathe, Otto Liebesallé 13, 2770 Kastrup.
- 7220 Hansen, Claus Østergård, Bygvej 3, 4220 Korsør.
- 7221 Hansen, Peder Rauff, Kobberup, 7850 Stoholm.
- 7224 Hindhede, Mette Katrine, Fynsgade 13, 7800 Skive.
- 7226 Jensen, Bent Hove, Egmontkollegiet, værelse 622, Nørre Allé 75, 2100 Kbhvn. Ø.
- 7229 Pedersen, Gertrud, frue, Fogedmarken 8, 7. tv., 2200 Kbhvn. N.
- 7230 Jensen, Jakúp, lærerstuderende, Kollegiet, værelse 11, Jonstrup Seminarium, Trongårdsvej 46, 2800 Lyngby.
- 7231 Jensen, Karl-Anton Elmélund, stud. polyt., Ll. Farimagsgade 8, 5. tv., 2100 Kbhvn. Ø.
- 7233 Jensen, Sigrid Gunhild, stud. fys., Kollegiet, værelse 29, Rendsborggade 1, 7500 Holstebro.
- 7234 Jensen, Tove, stud. med., Egmontkollegiet, værelse 621, Nørre Allé 75, 2100 Kbhvn. Ø.
- 7235 Jespersen, Anne-Grethe, Birkelunden 75, 6700 Esbjerg.
- 7238 Jørgensen, Karsten Schøn, stud. mag., Langemosevej 21, 5634 Sandager.
- 7239 Kolstrup, Alette, Søvang 6, 2970 Hørsholm.
- 7240 \*Kristiansen, Kaj Ejgild, stud. jur., Grønjordskollegiet, værelse 3623, Grønjordsvej 9, 2300 S.
- 7241 Larsen, Hanne Agnethe Rask, Sommerstedgade 17, 1., 1718 Kbhvn. V.
- 7243 Lyndrup, Hans, Hedemannsgade 3 B, 2. tv., 2100 Kbhvn. Ø.
- 7246 Mortensen, Agnes Sanna, Skensvedvej 18, 2700 Brønshøj.
- 7248 Nielsen, Arne Dunsrose, Håre, 5591 Gelsted.
- 7251 Nielsen, Kaj Flemming, bankassistent, Snarebakken, 4291 Ruds Vedby.
- 7253 Nielsen, Sonja, Vesterhus, værelse 257, Samsøvej 33, 4300 Holbæk.
- 7255 Lyngé, Jørgen, stud. mag., Skovdalen 10, Ågerup, 4000 Roskilde.
- 7258 Pedersen, Jens Birger, Egegade 7, kælderén, 2100 Kbhvn. Ø.
- 7261 Pedersen, Søren Siggård, Fogedmarken 8, 7 tv., 2200 Kbhvn. N.
- 7262 Petersen, Niels Henrik Black, Akacievej 21, Fensmark, 4700 Næstved.
- 7263 Rana, Jenis Kristian av, Trangisvåg, Suderø, Færøerne.
- 7265 Rasmussen, Johnny, Præstebrovej 21, 4532 Gislinge.
- 7266 Rasmussen, Karen-Marie Haldrup, Horsensgade 11, 8000 Århus C.
- 7268 Rasmussen, Ole Kaalund, stud. polyt., Lyngen 13 B, 2800 Lyngby.
- 7270 Refshauge, Jørgen, Ungarnsgade 72, 4. tv., 2300 Kbhvn. S.
- 7272 Sick, Jesper, stud. ing., Mathildevej 7, 1. th., 2000 Kbhvn. F.
- 7273 Skjødt, Henning, Pilegårds Vænge 61, Ishøj, 2630 Tåstrup.
- 7275 Steenild, Karl Ole, lærerstuderende, Tøndervej 30, 1., 6000 Kolding.
- 7278 Sørensen, Thorkild Smed, M. P. Bruunsgade 46, 8000 Århus C.
- 7281 \*Vibe, Peder, Risvænget 22, 5550 Langeskov.

- 7282 Wiehe, Max Cecil, 3815 Selatrad, Færøerne.
- 7283 Østergaard, Kristian, »Mariesminde«, Jebbjerg, 7870 Roslev.
- 72108 Henriques, Klaus Ellis, »Lunden«, 4281 Gørlev.
- 72110 Jensen, Ane-Marie, Teglgårdsvej 441, st. th., 3050 Humlebæk.
- 72117 Jensen, Svend Erling, Lønbjergvænget 9, Vindinge, 4000 Roskilde.
- 72120 Bøgeskov, Kirsten, lærerstuderende, Sandvejen 44, st. m. tv., 8600 Silkeborg.
- 72122 Lauritzen, Bjarne, Gelsagerparken 151, 1. th., 2670 Greve Strand.
- 72127 Nielsen, Lisbeth, lærerstuderende, Løvetandsvej 43, 2700 Brønshøj.
- 72128 Nielsen, Michael G. Niemann, Grøngaard, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
- 72132 Nowak, Mogens Henrik, Østergården 66, 3. tv., 2670 Greve Strand.
- 72140 Rasmussen, Jørgen Peter, Øren, 4592 Sejerø.
- 72143 Stranum, Jette, lærerstuderende, Seehusensvej 1, 4293 Dianalund.
- 7301 Andersen, Ole Heesche, stud. ing., Albert Ibsensvej 52, 1. tv., 4200 Slagelse.
- 7303 Beier, Connie Bondesen, Julius Blomsgade 39, 3., 2200 Kbhvn. N.
- 7305 Bonde, Sven, stud. polyt., Paul Bergsøe Kollegiet, værelse 2208, Skodsborgvej 190, 2850 Nærum.
- 7307 Christiansen, Steen Bøje, Lathyrusvej 10, 7000 Fredericia.
- 7311 Frandsen, Johs. Nørregård, Svendstrupvej 53, 5472 Særslev.
- 7315 Hansen, Anna-Lise, Spobjergvej 18, 6., 8220 Brabrand.
- 7316 \*Hansen, Henning Frederik, stud. theol., Mimersgade 112, 5. th., 2200 Kbhvn. N.
- 7318 Henriksen, Ulla, Momhøj Plantage, Fjølstervang, 6933 Kibæk.
- 7321 Jacobsen, Beth, Rundhøj Allé 71, 8270 Højbjerg.
- 7322 Jensen, Hans Juul, Merløsevej 14, 4380 Nyrup.
- 7325 Schjerlund, Stella, Ericaparken 29 B, st., 2820 Gentofte.
- 7326 Jensen, Viggo Harding, stud. polyt., Jægersborgvej 27, 2800 Lyngby.
- 7327 Joensen, Brynhild, Jonas Broncksgøta 25, 3800 Thorshavn, Færøerne.
- 7332 Lindegaard Peter, Otto Mønstedts Kollegiet, værelse 518, Rektorparken 1, 2450 Kbhvn. SV.
- 7333 Madsen, Finn Quebec, Dianavænget 24, 2., 5250 Fruens Bøge.
- 7337 Myrup, Christen Lykke, Præstøgade 12, 1. tv., 2100 Kbhvn. Ø.
- 7338 Mølhav, Bodil Wellendorf, lærerstuderende, Industrivej 18, 7430 Ikast.
- 7343 Nielsen, Kirsten Kronmark, Ringsted Sygeplejeskole, 4100 Ringsted.
- 7346 Nielsen, Aage Kim, Østboulevarden 7, 1., 8000 Århus C.
- 7348 Nogawa, Susanne, Jugendhaus, Kinderdorf Pestalozzi, 9043 Trogen, Schweiz.
- 7350 Olsen, Else, Aagerupvej 72, 4390 Vipperød.
- 7352 Pedersen, Annette, stud. jur., Rosenholmvej 103, 8543 Hornslet.
- 7354 Pedersen, Pia, Kirkevej 19, 4520 Svinninge.
- 7355 Petersen, Kaj Mohr, Noregsveg 12, 3800 Torshavn.
- 7357 Rasmussen, Hans Christian, stud. scient., Dalslandsgade 8, M 218, 2300 Kbhvn. S.
- 7360 Rindom, Rosa, lærerstuderende, Trongårdsvej 46, værelse 63, 2800 Lyngby.

- 7366 Sørensen, Kristian Rafn, »Knudsrødgård«, Bildsø, 4200 Slagelse.
- 7370 Larsen, Kirsten Tønning, Sct. Jørgensbjerg 31, 2., 4400 Kalundborg.
- 73106 Ellekjær, Karen Marie, Den frie Lærerskole, 5761 Ollerup.
- 73112\*Hedegaard, Meta, Svendstrupvej 53, 5472 Særslev.
- 73117 Jensen, Leif Erik, Birkegade 15 A, 3. th., 2200 Kbhvn. N.
- 73119 Johnson, John Junius, Forhåbningsholmallé 22, 4. tv., 1904 Kbhvn. V.
- 73120 Jørgensen, Tonni Leif, Slotsherrensvej 5, 2720 Vanløse.
- 73123 Kristensen, Ole, lærervikar, Ellevang 2, 7100 Vejle.
- 73134 Næsvang, Torben, Thomsensvej 9, 4200 Slagelse.
- 73135 Nørgaard, Uffe, Lottesvej 15, st., 8220 Brabrand.
- 73138 Otterstrøm, Nina, lærerstuderende, Brorupgården, 4283 Havrebjerg.
- 73141 Pedersen, Poul Steen, lærerstuderende, Nørrehus 102, Samsøvej 31, 4300 Holbæk.
- 73145 Sørensen, Bente Bodil, Flemmings Allé 25, 5250 Fruens Bøge.
- 73150 Refshauge, Lisbet Vincentzen, Ungarnsgade 72, 4. tv., 2300 Kbhvn. S.
- 7401 Angelbo, Birgit, Egevangshusene 217, 2630 Tåstrup.
- 7402 Andersen, Mette Anker, Riisvej 5, Veddinge, 4540 Fårevejle.
- 7403 Bendixen, Karin B., Rosenkrantzgade 15, 8000 Århus C.
- 7404 Blomhøj, Michael, Ingesvej 23, 4270 Høng.
- 7405 Boesen, Mette E., »Langagergård«, 6560 Sommersted.
- 7406 Brask, Ritha Kathrine, Holsteinsborg, Grønland.
- 7409 Frich, Jens, Otto Mønsted Kollegiet, Rektorparken 1, 2450 Kbhvn. SV.
- 7410 Hannibal, Karsten, Tordenskjoldsgade 2, 4200 Slagelse.
- 7414 Hansen, Per Stensgaard, Kollegiebakken 9, værelse 2313, 2800 Lyngby.
- 7415 Henriksen, Svend Holm, stud. rev. soc., Vigen 1, 7080 Børkop.
- 7417 Husted, Hans Erik A., Stormgade 20 A, 6700 Esbjerg.
- 7420 Jensen-Sondrup, Jens, Absalonsgade 1, 4180 Sorø.
- 7421 Jensen, Jonna Irene D., Kåstrupvej 29, Spangsbro, 4400 Kalundborg.
- 7422 Jensen, Jørgen Ingemann, stud. polyt., Skodsborgvej 190, værelse 1702, 2850 Nærum.
- 7423 Jensen, Margrethe, Otto Mønsted Kollegiet, værelse 720, Rektorparken 1, 2450 Kbhvn. SV.
- 7424 Jensen, Pia Elmelund, Baldersvej 4, 4220 Korsør.
- 7425 Jensen, Steen, Hermodsvej 29, 6700 Esbjerg.
- 7426 Johansson, Conni Lie, Dybekær 1, 1., 4281 Gørlev Sj.
- 7427 Jørgensen, Bent, Søllerød Terrasse 6, 2840 Holte.
- 7429 Larsen, Lene Marie, Birkemosevej 5, 4220 Korsør.
- 7431 Larsen, Søren Svarre, Erbovænget 7, 4800 Nykøbing F.
- 7432 Lauesen, Niels Kipp, stud. polit., Stradellasvej 24, 3. th., 2450 Kbhvn. SV.
- 7433 Lund, Herluf Overgård, Vesterlund, 7323 Give.
- 7434 Matiesen, Marianne, Golfvej 30, 6700 Esbjerg.
- 7435 Moesby, Erling, Thorsted, 6622 Bække.
- 7436 Møller, Jørn, Nystadvej 10, 6100 Haderslev.

- 7438 Müller, Jens Vedel, Hovedgaden 10, Viskinge, 4470 Svebølle.
- 7439 Nielsen, Anne-Mette Hoelgaard, Dalslandsgade 8 M 218, 2300 Kbhvn. S.
- 7440 Nielsen, Ole, Fasanstien 14, 1., 4220 Korsør.
- 7441 Nikolajsen, Susanne, stud. jur., Brigadevej 50, 5., værelse 515, 2300 Kbhvn. S.
- 7442 Nurup, Kirsten Schou, Kirsebærvej 20, 4700 Næstved.
- 7443 Okholm-Hansen, Karsten, Kastrop, 6510 Gram.
- 7444 Olsen, Jens Peter, Suomivej 6, st. th., 6000 Kolding.
- 7445 Patrunc, Dorethe Annette, Rantzaugade 33, 1. tv., 2200 Kbhvn. N.
- 7448 Petersen, Kim, Kongensgade 4, 6700 Esbjerg.
- 7449 Petersen, Kirsten A., »Hjortholm«, Brønsholmvej 15, 2980 Kokkedal.
- 7450 Petersen, Svend, »Egelund«, Egsmarken, 5641 Horne Fyn.
- 7451 Rasmussen, Jes, Dreyersvej 34 A, 6000 Kolding.
- 7453 Schøder, Svend H., Nørre Allé 87, 3., 8000 Århus C.
- 7454 Strårup, Povl, Rosendal, 4540 Fakse.
- 7455 Thomsen, Erik Falk, revisor, Klattrup, 7000 Fredericia.
- 7457 Tommerup, Flemming, Engvænget 4, 4622 Havdrup.
- 7458 Thorbek, Sven Aastrup, Hovedgaden 33, 4270 Høng.
- 7459 Uggerholt, Helge, Rubinsteinsvej 32, 2450 Kbhvn. SV.
- 7460 Vahlun, Lis, Jagtvænget 20, 6733 Hjerting.
- 
- 74102 Bavngaard, Preben, Old Gyde 18, 5620 Glamsbjerg.
- 74103 Boesen, Carsten, Tølløsevej 5, 4340 Tølløse.
- 74104 Carlsen, Tove, lærerstud., Ved Postgården 3, 3. th., 6100 Haderslev.
- 74105 Christensen, Bent, Kammergave Mark, 4190 Munke Bjergby.
- 74106 Christensen, Bodil, Gauerlund Skov, 7090 Brejning.
- 74108 Friis, John, Glentemosen 8, st., 2600 Glostrup.
- 74110 Hald, Niels Ole, Frederiksgade 52, 7800 Skive.
- 74112 Hansen, Henrik, Lillevangsvej 28, 4200 Slagelse.
- 74113 Hansen, Peter Gruth, 4731 Brandelev.
- 74114 Hansen, Susan, Rudsgade 21, 4291 Ruds-Vedby.
- 74115 Hermind, Gorm, Kokildenhøjen 3, 8800 Viborg.
- 74116 Jensen, Henning, Bødkervænget, Sæby, 4270 Høng.
- 74117 Jensen, Samuel Schwartz, Fuglevænget 7, 6650 Brørup.
- 74118 Jensen, Tom Strange, Klosterbakken 23, 4200 Slagelse.
- 74119 Jessen, Peter, Rye, 4281 Gørlev Sj.
- 74122 Larsen, Poul Henning, Svendborgvej 207, 5600 Fåborg.
- 74123 Larsen, Uffe Keinicke, Engvej 16, Reersø, 4281 Gørlev Sj.
- 74124 Lauridsen, Joan K., stud. mag., Saxogade 112, 1. tv., 1662 Kbhvn. V.
- 74125 Lund, Karen, Algade 43, 4220 Korsør.
- 74126 Lyng-Madsen, Anne-Marie, »Elmegård«, Rude-Eskilstrup, 4294 Vedde.
- 74127 Lørup, Henning, Garvergårdsvej 48, 4200 Slagelse.
- 74128 Mortensen, Nanny Kragh, Østergade 4, 4171 Glumsø.
- 74129 Nielsen, Freddie, Ndr. Ringgade 26, 1. tv., 4200 Slagelse.
- 74130 Nielsen, Gitte, Gl. Skolevej, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge.
- 74132 Nørgård, Jens, Svendborgvej 225, 5600 Fåborg.

- 74135 Petersen, Bodil Engell, Knudstrup, 4282 Løve.
- 74137 Petersen, Olaf, Bjergmarken 18, st. th., 4300 Holbæk.
- 74138 Pinstrup, Helga, »Egsbjerggård«, Gravlev, 9520 Skørping.
- 74139 Rudolph, Kenneth B., Søndermarksvej 5, 2. th. 4200 Slagelse.
- 74141 Silkjær, Anne-Mette, Havnegade 179, 6700 Esbjerg.
- 74143 Stæhr, Birgitte, assistent, Ungdomspensionen, Langagervej 63, 1. tv.,  
2500 Valby.
- 74144 Sørensen, Lone, Skovvej 79, 4220 Korsør.
- 7501 Andersen, Hannah Lund, stud. mag., Grøfthøjparken 7, kld., 8260 Viby J.
- 7502 Askjær, Birthe, Birkevej 2, Vejgård, 9000 Ålborg.
- 7503 Bache-Mathiesen, Trine, Østergården 21, 3. mf., 2670 Greve Strand.
- 7504 Birkelund, John Kolbjørn, Volten 13, 1340 Bekkestva, Norge.
- 7505 Bjerge, Kjetil, 6057 Ellingsøy, Norge.
- 7506 Dyrting, Rune, Fjordvænget 14, 4700 Næstved.
- 7507 Effersøe, Lola Lucie Strandbakken 1, 4400 Kalundborg.
- 7508 Foss, Aksel Espen, Bankveien 12 D, 1347 Hosle, Norge.
- 7509 Frederiksen, Nis Wermuth, Jomfrusti 9, 6400 Sønderborg.
- 7510 Frederiksen, Pia Annette, Nansensgade 22, 4200 Slagelse.
- 7511 Hammer, Dagfinnur Josvein S, 3890 Hovi, Færøerne.
- 7512 Haraldsen, Tummas Aleksander, 3812 Sandevåg, Færøerne.
- 7513 Haugaard, Søren Otto, Finlandsvej 20, 4800 Nykøbing F.
- 7514 Hjorth, Henri Peer, Brombærvej 14, 5260 Hjallesø.
- 7515 Houmølle, Niels Chr., Skellingsted, 4440 Mørkøv.
- 7516 Jakobsen, Torben U., HA-stud., H. A. Clausensvej 24, 2820 Gentofte.
- 7517 Jacobsen, Trygvi, 3812 Sandevåg, Færøerne.
- 7518 Jensen, Annette, Torslundevej 48, 2630 Tåstrup.
- 7519 Jensen, Ivan, Østergården 21 mf., 2670 Greve Strand.
- 7520 Jensen, Karen Lydix, Ceresvej 26, 4220 Korsør.
- 7521 Jørgensen, Bent Erik, Hovedgaden 32, 3., 4270 Høng.
- 7522 Jørgensen, Karsten Bejerholm, Møllebakken 42, 4200 Slagelse.
- 7523 Kirkeskov-Hansen, Irene, Algade 11, 4230 Skælskør.
- 7524 \*Korsgaard, Gunbild, Bøgevangsgade 8, 8700 Horsens.
- 7525 Kristensen, Berit Gammelgård, Morelvej 19, 4700 Næstved.
- 7526 Kristensen, Leif Stærke, Grønnegade 2, 5960 Marstal.
- 7527 Kristensen, Niels Jørgen Ruager, Gl. Vartovvej 27 st. th., 2900 Hellerup.
- 7528 Larsen, Kim Valentin, Helleløkken 3, 5250 Fruens Bøge.
- 7529 Laustsen, Erling Mølgård, Kystvejen 35, 4400 Kalundborg.
- 7530 Lund, Poul, Sdr. Vium, 6893 Hemmet.
- 7531 Marcker, Bente Kristine, Bødkervænget 28, Sæby, 4270 Høng.
- 7532 Martinussen, Lene Lisbeth, c/o L. Jensen, Grøfthøjparken 10., 3., 8260 Viby J.
- 7533 Nielsen, Norman Jørn, Pilegårdsvej 36, 5771 Stenstrup.
- 7534 Olsen, Anne Sofie, Brydesallé 23, værelse 330, 2300 Kbhvn. S.
- 7535 Olsen, Bruno Bromberg, Fredensborgvej 6, 3080 Tikøb.
- 7536 Pedersen, Else Marie, Grejsdalens Ungdomsskole, 7100 Vejle.

- 7537 Pedersen, Peter, Holsteinsborgvej 81, 4243 Rude.  
7538 Pedersen, Søren Møller, Humlevænget 32, 5800 Nyborg.  
7539 Rasmussen, Else, Dysseager 23, 2720 Vanløse.  
7540 Rasmussen, Niels-Peter Guldbæk, Dorotheavej, 4270 Høng.  
7541 Remmer, Magne Even, V. Furmyrevej 17, 6017 Åsestranda, Norge.  
7542 Røndbjerg-Christensen, Frede, Dannersvej 1, 6000 Kolding.  
7543 Salling, Steen Clausen, Frøstrup, 7741 Frøstrup.  
7544 Schlamovitz, Per Michael, Ved Fjorden 3, Lyndby, 4070 Kr. Hyllinge.  
7545 Skjernov, Hellan Lilly Merete, Hasselvænget 42, 4300 Holbæk.  
7546 Søballe, Kjeld, Møllevej 6, 8653 Them.  
7547 Søegaard, Per, Røgeriet, 6960 Hvide Sande.  
7548 Sørensen, Jette Winkelmann, Ladegårdsparken 25, 1. tv., 4300 Holbæk.  
7549 Thomsen, Jens Martin. Adressen ukendt.  
7550 Thormodsén, Martin, Hardangergt. 8, 5500 Haugesund, Norge.  
7551 Thulesen, Inger Margrethe, Rørsangervej 9, 8300 Odder.  
7552 Værnhøj, Uffe Lassen, Østergade 14, Nordenskov, 6800 Varde.
- 75101 Albeck, Henrik, Tersløse, 4293 Dianalund.  
75102 Andersen, Helge Morten, Statshospitalet, bolig 15, 4500 Nykøbing S.  
75103 Baldersgaard, Lisbeth, Elmevej 3, 4293 Dianalund.  
75104 Bülow, Claus, Val. Jensensvej 5, 4400 Kalundborg.  
75105 Christensen, Bent, Bybjerg, Orø, 4300 Holbæk.  
75106 Christensen, Hans Peder, Ellevej 6, 4293 Dianalund.  
75107 Christensen, Lis Ingemann, Sdr. Stationsvej 14, 2., 4200 Slagelse.  
75108 Christensen, Lone, »Enghavegården«, Stude 4241 Vemmelev.  
75109 Gambling, Susanne, Sværdholtevej, Sværdholte 4294 Vedde.  
75110 Givskov, Jens, stud. mag., Kastrupvej 108, 2. th., 2300 Kbhvn. S.  
75111 Greve, Anne Mette, Toftevej 2, 4380 Nyrup.  
75112 Hansen, Bent Ahrens, Thiesensallé 35, 4220 Korsør.  
75113 Hansen, Finn Verner, Marievej 46, 4270 Høng.  
75114 Hansen, Jørn, Sønderby, 7200 Grindsted.  
75115 Hansen, Marianne, Ingesvej 25, 4270 Høng.  
75116 Hansen, Steen Gunnar, Flintegårdsvej 6, 1., 4270 Høng.  
75117 Holst-Jensen, Birgit, Røsnæsvej 209, 4400 Kalundborg.  
75118 Houe, Else Marie, Ulvehavevej, Vinding, 7100 Vejle.  
75119 Højbak, Karen R., Holmsgårdsvej 7, Kristrup, 8900 Randers.  
75120 Jacobsen, Kim, Finlandsvej 75, 7100 Vejle.  
75121 Jensen, Henning, Dr. Sofiesvej 40, 4000 Roskilde.  
75122 Jensen, Olaf Sejr, Østerås 6, 4200 Slagelse.  
75123 Jensen, Søren, Havretoften 46, 4200 Slagelse.  
75124 Jørgensen, Rigmor, Hersey Allé 10, Tårup, 5871 Frørup.  
75125 Klausen, Jen, Reerslevvej 48, Reerslev, 4291 Ruds Vedby.  
75126 Kähler, Anders, Revvej 157, 4220 Korsør.  
75127 Lamhauge, Brynolff, R. C. Effersøesgøta, 3 A, 3800 Thorshavn, Færøerne.  
75128 Larsen, Keld Lau, Engvej 4, 3210 Vejlbj.



- 75129 Lauridsen, Birthe Marsk, Tunevej 1, 3300 Frederiksværk.
- 75130 Madsen, Peder, Bispevej 20, 4500 Nykøbing S.
- 75131 Madsen, Torben, Skovgården 52 A, Egebjerg, 2759 Ballerup.
- 75132 Mikkelsen, Hanne Grethe, Lille Flinterup 2, 4180 Sorø.
- 75133 Mogensen, Sanna. Adressen ukendt.
- 75134 Nielsen, Hans Jørgen, Lejrevej 18, 2700 Brønshøj.
- 75135 Nielsen, Kirsten M. »Kildemosegård«, Skafteløv, 4200 Slagelse.
- 75136 Nielsen, Niels Kürstein, Hestemøllestræde 1 A, 4200 Slagelse.
- 75137 Nielsen, Peder, Vandtårnsvej 111, 9700 Brønderslev.
- 75138 Nielsen, Torben Rud, Classensgade 67, 2100 Kbhvn. Ø.
- 75139 Olsen, Hanne, Algade 25, 4220 Korsør.
- 75140 Olsen, Hans Birger, 3800 Angir, Torshavn, Færøerne.
- 75141 Patursson, Regin, Freuetrød, Thorshavn, Færøerne.
- 75142 Pedersen, Ejvind, Mågevej 8, 7400 Herning.
- 75143 Pedersen, Finn, Strandvejen 5, 4270 Høng.
- 75144 Pedersen, Frank, Danasvej 2, 4200 Slagelse.
- 75145 Pedersen, Lis, Bygaden 43, Kundby, 4520 Svinninge.
- 75146 Pedersen, Peter Heje, Bredegade 55, 4200 Slagelse.
- 75147 Petersen, Leif, Thorsgade 81, 2200 Kbhvn. N.
- 75148 Petersen, Ole Hougård, Lindekrogvej 26, Vindstrup, 4250 Fuglebjerg.
- 75149 Schneider, Elise, lærerstuderende, Sønderhus 348, Samsøvej 35, 4300 Holbæk.
- 75150 Staalgaard, Jørgen, Thorvaldsensvej 24, 4200 Slagelse.
- 75152 Trelow, Jes Grenaa, Skovvej 17, 4270 Høng.
- 75153 Ulrich-Madsen, Carl-Otto, Wichmannsvej 29, 4880 Nysted.
- 75154\*Yde, Finn Sinding, Minersgade 7 A, 8700 Horsens.
- 75155 Weidemann, Hans Chr., Strandvej 24, 4220 Korsør.
- 75156 Winckelmann, Hans Henrik, Gl. Byvej 8, Allerslev, 4320 Lejre.

# Jubilæumsfonden

Høng Studenterkursus' jubilæumsfond af 1963 blev i sin tid oprettet med henblik på at støtte skolen med diverse udsmykning. Efterhånden som vi har fået bygget flere lokaler, er antallet af bare vægge steget. Medlemmerne, men ikke mindst jubilærer, 5, 10, 25 osv., opfordres til at tænke på denne fond og derefter sende et bidrag, stort eller lille. På forhånd tak.

Adresse: Jubilæumsfonden af 1963, kassereren, Lindevej 3, 3270 Høng. Giro-nummer: 5 49 90 70.

## Meddelelser

*Oplag:* 1400 eksemplarer.

*Redaktionen:* Chefredaktør Hans Bagge, rektor Esman Eriksen, cand. merc. Mogens Hansen, Erania-formand Bjarne Kyhnauv, kontorchef, cand. polit. Ivar Munk og Sv. Møller Jørgensen.

*Elevmøde med generalforsamling* og jubilæumssammenkomst på skolen lørdag den 11. september 1976.

*Kontingent* for de 8 yngste årgange mindst 20 kr. årlig, for andre mindst 25 kr. årlig. Giro 5 06 50 46, kassereren, Møllekrogen 6, 2800 Lyngby.

NB! Kontingenter, der ikke er indkommet senest 1. november, opkræves pr. post; dette medfører et ekstra gebyr på ca. 5 kr.

## Bestyrelse

*Formand:* Cand. merc. Mogens Hansen, Strindbergsvej 16, 2500 Valby; telefon (01) 46 21 07.

*Næstformand:* Lærerstuderende Asger Gyldenkærne, Frydsvej 47, 6000 Kolding; telefon (05) 53 44 21.

*Kasserer:* Stud. mag. Bent Hyldegaard-Pedersen, Møllekrogen 6, 2800 Lyngby; telefon (02) 88 40 29.

*Sekretær:* Stud. mag. Tina Hyldegaard-Pedersen, Møllekrogen 6, 2800 Lyngby; telefon (02) 88 40 29.

*Kontorchef, cand. polit. Ivar Munk, Åbrinken 49, 2830 Virum; telefon (02) 85 14 73. Arkitekt Birger Nordsted-Jørgensen, Trollesgave, Fensmark, 4800 Næstved; telefon (03) 80 02 55.*

*Lærervikar Irene Kirkeskov-Hansen, Algade 11, 4230 Skælskør; telefon (03) 59 40 33.*

*»Eranius formand:* p. t. stud. art. Bjarne Kyhnauv; telefon (03) 55 23 10.

*Anbefal foreningen til klasse- og skolekammerater, der endnu ikke er medlemmer. Husk at meddele adresseforandring til kassereren eller skolen.*

*Vær venlig ved alle skriftlige henvendelser at meddele årgang (evt. medlemsnummer).*