



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

MARSELISBORG GYMNASIUM

ÅRHUS KOMMUNALE
GYMNASIESKOLE

1949

MEDDELELSER
OM
MARSELISBORG GYMNASIUM
ÅRHUS KOMMUNALE GYMNASIESKOLE
FOR
SKOLEÅRET 1948-49

VED
REKTOR BRORSON FICH

CLEMENSTRYKKERIET I/S ÅRHUS

SKOLEKOMMISSIONENS MEDLEMMER

Hr. journalist *Bernhardt Jensen* (formand)

Fru *Esther Aggebo*

Hr. forretningsfører *G. Baunsgaard*

Hr. skoleinspektør *J. Riber*

Hr. kontorassistent *Rudolf Jensen*

Hr. konsul *Kai Blicher*

Hr. uddeler *Holger Jensen*

Fru *Kristine Nielsen*

Hr. bankbud *Fris Jensen*

SKOLEUDVALGETS MEDLEMMER

Hr. journalist *Bernhardt Jensen* (formand)

Hr. skoleinspektør *J. Riber*

Hr. forretningsfører *G. Baunsgaard*

Fru *Esther Aggebo*

Hr. kontorassistent *Rudolf Jensen*

LÆRERRÅDETS FORMAND

Hr. adjunkt *J. Vange*

Rektor træffes i reglen daglig kl. 12¹/₄-13¹/₄

TEF. 741



REKTOR
OLAF GUDME

1862 - 1925

**SKOLENS GRUNDLÆGGER
OG DENS LEDER**

1898 - 1916

Relieffet af rektor Gudme er udført af billedhugger Anders Andersen, Århus; det er efter alle kyndiges mening en både veltillende og levende gengivelse af hans træk. Insriptionen er udført efter tegning af arkitekt Johs. Møller, Århus

SKOLENS JUBILÆUM

Den 2. maj 1898 åbnede cand. theol. *Olaf Gudme* en kostskole for drenge på den gamle Marselisborggård, foreløbig kun med 4 elever; efter sommerferien begyndte den egentlige skole sin virksomhed. I anledning af, at skolen således kunne fejre sin 50 års fødselsdag i sommeren 1948, besluttede man, at begivenheden skulle fejres med en fest, så meget mere, som skolens 25-års jubilæum som kommunal skole (i 1941) var blevet forbigået på grund af tiderne. Lærerrådet nedsatte derfor et udvalg, bestående af lektor Alstrup, lektor Lauge Jørgensen, adjunkt Ahm, lærerrådets formand, adjunkt Vange samt rektor, til at forberede festligheden. Det bestemtes straks, at man skulle udgive et festskrift med skolens historie, som det overdroges lektor Lauge Jørgensen at udarbejde, og en oversigt over dimittenderne i de forløbne 50 år ved lektor Alstrup. I øvrigt besluttede udvalget, at dagen af praktiske grunde skulle fejres lørdag den 22. maj. Fra Marselianersamfundet og Forældreforeningen kom der meddelelse om, at de to foreninger ville opsætte mindetavler, henholdsvis for rektor Gudme og for de 4 elever som mistede livet under besættelsen. Det besluttedes, at disse tavler skulle afsløres på jubilæumsdagen.

På skolens første jubilæumsdag, den 2. maj, nedlagde skolen og Marselianersamfundet krans på rektor Gudmes og redaktør Peter de Hemmer Gudmes grave på Ormslev kirkegård. På den egentlige jubilæumsdag, den 22. maj, nedlagdes der krans på Børge Schmidts og Arne Moldkjærs grave, ligesom Preben Dall mindedes med blomster.

Festdagens morgen var det smukt vejr, solskin og forårsblæst; det var altså muligt at lade afsløringen af de to mindetavler foregå i fri luft foran tavlerne, der er anbragt på skolens vestmur, hver på sin side af det vindue, der markerer den gamle hovedtrappes plads, altså på den del af bygningen, som stammer fra Gudmes tid. Kl. 9 samledes i den flagsmykkede gård et stor skare, elever, lærere og gæster, med borgmester *Unmack Larsen* og undervisningsinspektør, dr. *Højberg Christensen* i spidsen; blandt de tilstedeværende var også repræ-

sentanter for slægten *Gudme* og forældrene til de gamle elever, der mistede livet under besættelsen, chefredaktør *Louis Schmidt*, prokurist *Moldkjær* med frue og viceskoleinspektør *Holden Dall* og frue. Mange gamle elever overværede højtideligheden.

På Marselianersamfundets vegne foretog afdelingsleder *H. O. Windel* afsløringen af rektor Gudmes mindetavle. Efter en omtale af Gudmes liv, indtil han som 36-årig begyndte Marselisborg Skole, udtalte han:

På en af Danmarks skønneste pletter, ved indgangen til de store skove, nær det brusende, friske hav og den driftige by, begyndte han sin gerning som ungdommens lærer og opdrager. Hans mål var fædrelandets vel. Dette skulle fremmes gennem en legemlig og åndelig sund og god ungdom, hvis karakterudvikling for denne klarøjede mand var uendelig langt vigtigere end selv de fineste eksamensresultater. Hans pædagogiske syn blev med overbevisning og alvor båret af de åndelige og etiske indtryk, han havde modtaget i sit barndomshjem.

Og gang på gang betonedede han på samme vis som engelske skolefolk betydningen af de unges indsats i leg, friluftsliv og sport, en indsats, der for ham absolut ikke stod tilbage for arbejdet med rent boglige kundskaber. På en mærkelig inciterende måde evnede han at bringe læsefagenes mere teoretiske stof i samklang med naturindtrykkene, således at hans elever uden selv at vide det blev delagtige i hans egen rene og dybe fædrelandskærlighed, en følelse, der hos ham i lige grad var dannet af beundring for fædrelandets historie og for det danske lands uendelige skønhedsværdier. Friskheden førte han med sig ind i klasseværelserne, hvor han dog ikke veg tilbage for at stille endog meget strenge krav til sine elever i retning af koncentration og selvstændigt arbejde Måtte mindet om denne retlinede og trofaste dansker *Olaf Gudme* altid blive holdt i ære!

Herefter overdrog afdelingsleder *Windel* tavlen til *Arhus kommune*. Borgmester *Unmack Larsen* modtog tavlen på byens vegne og lovede at værne om den; med ønsket om at Gudmes traditioner måtte leve videre på skolen, overdrog han den til *Marselisborg Gymnasium*. Rektor modtog mindetavlen og udtalte:

Jeg bringer skolens varmeste tak til de gamle Marselianere, der har skænket skolen denne mindetavle. Skolen mangler i sit ydre træk, som kan fæstne en tradition og vække minder om skolens historie; kun lindealleen og haverne fortæller om, hvad der engang var her. Vi er derfor taknemlige for at have et synligt minde om den mand, som med fremsyn lagde en skole

her og skabte en tradition, som stadig lever. Vi lover at værne om dette minde og vise det ærbødighed.

På slægten Gudmes vegne takkede forlagskonsulent Iver Gudme for sin faders mindetavle.

Derefter holdt formanden for Marselisborg Gymnasiums Forældreforening, statsaut. revisor *A. Busch-Sørensen*, forinden afsløringen af den anden mindetavle følgende tale:

Den rige udvikling i kultur og velstand, som Europa indtil 1914 kunne fremvise, medførte, at man efterhånden betragtede det som stridende imod al sund fornuft at anvende vold og krig til afgørelse af stridigheder landene imellem. Særlig de nordiske lande og ikke mindst Danmark har stadig denne opfattelse. Vi var så sikre på holdbarheden i den kulturelle fremgang, at mange — desværre for mange — efterhånden var blevet trætte af at mindes kampene i 1848—50 og 1864 og syntes, at den megen snak om helte kun var noget, krigsgale mennesker troede på. Selv vore smukke sange fra disse perioder betragtedes som historie, der *ikke* ville gentages, men som kun skulle læres, skønt mange hverken forstod tonen eller alvoren deri.

Men alle vi, der har oplevet den 9. april, lærte dog at forstå, at disse sange fra vore skæbnetider nu kunne samle os alle i den første forvirringens tid; vi fik eftehånden også lært at forstå nutidens form for brandskatning og udplyndring samt den brutalitet, som vistest dem, der ikke lod sig lokke med løfter og med løn.

Holger Danske var ikke længere et symbol eller sagn, men blev en realitet. Trods farer for tortur eller død viste mange gode danske vejen, viste, at selv om vi i kultur og humanitet var nået videre end mange andre lande, var vi dog også i stand til at modarbejde kulturens og frihedens fjender, ligesom vi under den tekniske udvikling havde lært at udrydde skadedyrene i naturen.

I ubændigt raseri over, hvordan en lille kreds af modige mænd og kvinder kunne genere voldsmændene, og i naiv tro på, at den danske befolkning kunne underkues og trues til lydighed på samme slaveagtige måde som tyskerne, gennemførtes en råhed, som overgik landsknægtens tidsalder. Man pinte og dræbte ikke alene dem, man greb i aktiv kamp, men terroren gik også ud på at tage gidsler og begå clearingmord.

Det er derfor naturligt, at alle vi, der har overlevet disse ufredsår, mindes de modige danskere, der faldt i den direkte kamp, men vi må ikke glemme mindet om dem, som kynisk blev dræbt af voldsmændene i den fejlagtige tro, at disse mord ville afholde den danske befolkning fra at støtte og hjælpe de aktive modstandsfolk. Kun de, der har følt og anet, at de var optaget

på tyskernes lister over emner til clearingmord og trods dette er forblevet her i landet og har udført dagens arbejde — direkte eller indirekte — i modstanden, ved, hvilket nervepres dette var, og hvilket mod der udvistes ved ikke at flygte, vel vidende, at flygtede de, var det blot andre gode danske mænd, der ville blive ofret i stedet for.

I samråd med Marselianersamfundet har Forældreforeningen derfor ønsket, at der nu opsættes et varigt minde over:

Peter de Hemmer Gudme,
Børge Schmidt,
Arne Moldkjær,
Preben Dall,

som mistede livet under besættelsen.

Det er vort håb, at de ofre, disse fire mænd har ydet, må lære nuværende så vel som fremtidige elever, lærere og forældre sandheden i det smukke vers af Chr. Richardt:

Kæmp for alt, hvad du har kært,
dø, om så det gælder,
da er livet ej så svært,
døden ikke heller.

Hvis dette håb går i opfyldelse, er disse unge danske mænd ikke døde forgæves.

Derefter sang skolens kor under cand. mag. Jespersens ledelse Knud Jeppesens: Guds fred med vore døde. Derpå overgav direktør Busch-Sørensen tavlen til Århus by, på hvis vegne borgmester Unmack Larsen modtog den, idet han mindedes Torgny Segerstedts mindetavle i Göteborg, der bærer ordene: „Friheden står over alt“, og mindede tidens ungdom om, at friheden er et gode, som man må kæmpe for hver eneste dag; måtte ungdommen i denne skole forstå dette og forstå, hvilke lidelser og ofre der gemmer sig bag hvert af disse navne, for at vi andre kunne få vor frihed tilbage.

Rektor takkede på skolens vegne og udtalte, at mindetavlen betød mere end mindet om disse fire mænd; den minder os om de ofre, der dengang blev bragt, og den ånd, der lå bagved, en ånd, som ikke må dø blandt de unge, som nu vokser op.

Chefredaktør Louis Schmidt takkede på de efterlattedes vegne for mindetavlen. Han udtalte bl. a.: Vi er glade for, at skolen har villet mindes min dreng på denne måde. Vi ved jo, at han ikke ligger her, men jeg synes, jeg er min søn nærmest, når vi om aftenen i mørket, enten her eller andre steder, ser stjernernes uendelighed. Da føler vi hinandens nærhed.

Højtideligheden sluttede med, at koret sang „Altid frejdig“.

På grund af den stærke blæst måtte den egentlige jubilæumshøjtidelighed foregå i skolens festsal, således at eleverne blev anbragt i den lange gang med udsigt til talerstolen, der stod i døråbningen, og med højtalere, så alle kunne følge, hvad der foregik.

Skoleudvalgets formand, journalist *Bernhardt Jensen*, bød velkommen, hvorefter rektor foreslog, at der sendtes telegrafiske hilsener til Hs. Maj. Kongen, til undervisningsminister, dr. Hartvig Frisch, som med dags varsel havde måttet sende afbud, og til lektor Henry Gudme, som af helbredshensyn ikke var kommet til stede. I sin tale sagde rektor bl. a.:

Kommunale gymnasier er en moderne foreteelse; de er næsten alle opstået efter at loven af 1903 havde moderniseret studentereksamen og bevirket en betydelig forøgelse af tilgangen til latinskolerne. I 1910 var der kun 4—5 kommunale gymnasier. Grunden til den stærke forøgelse af tallet er i reglen den, at byer, der ikke var så heldige at have en statsskole liggende, selv har oprettet gymnasium; borgerne ønskede, at deres børn skulle kunne føres helt frem til studentereksamen gennem byens eget skolevæsen. Der blev så ovenpå den bestående mellem- og realskole bygget gymnasieklasser. Dette er både vanskeligt og dyrt, og det har som oftest kostet lange kampe og forhandlinger at nå til et resultat. Det er ikke noget under, at disse byer omfatter deres gymnasium med en særlig kærlighed og stolthed.

Marselisborg Gymnasium har en ganske anden historie, som lektor Lauge Jørgensen fortræffeligt har gjort rede for i det festskrift, skolen har udsendt i dagens anledning.

Efter en oversigt over rektor Gudmes tid, hvor skolen fik sit ansigt og sit særpræg, som ikke er forsvundet, fortsatte rektor:

Nu overtog kommunen skolen. Det kommunale syn på den var derfor, som jeg før berørte, et andet end det, man plejer at møde i byer med kommunalt gymnasium. Byen havde i forvejen et gammelt og anset gymnasium, Katedralskolen; det var naturligt, at man her i byen havde den anskuelse, at det var *statens* pligt at sørge for, at Katedralskolen kunne tage al den ungdom, der søgte til den. Hvad skulle man så med Marselisborg Skole? Man var nødt til at drive den videre, for det havde man lovet forældrekredsen, som havde ført den igennem de sidste vanskelige år; men når disses børn var færdige med skolen, havde man egentlig ingen forpligtelser overfor den.

Rektor Larsens tid ved skolen blev derfor i mange henseender en brydningstid: først måtte lærerkollegiet og skolens lige-

stilling med statsskolen sikres; det var en lang og besværlig kamp, som kronedes med sejr. Dernæst ændredes skolen efterhånden fra betalingsskole („overklasseskole“) til at være gratis for alle elever fra de kommunale skoler; i dag har alle indenbys elever gratis skolegang, men hovedparten af vore elever, såvel i mellemskolen som i gymnasiet, kommer stadig fra byens kommunale skoler, så at vi har et meget ensartet elevkorps fra en ret ensartet forældrekræds. Endelig bortfaldt i løbet af 30'erne underskolen, så at skolen i 1937 var blevet en normal kommunal gymnasieskole med mellemskole, realklasse og gymnasium, og i denne form kunne rektor Larsen aflevere det til sin efterfølger.

Af begivenheder siden 1939 nævnedes, at der var blevet bygget en ny gymnastiksal, festsal og nogle klasseværelser, mens den projekterede og højst nødvendige fløj med fagklasser blev forhindret af krigen. Skolen har alle dage haft en blind gavlførst mod nord, nu ind mod gården; den pynter ikke, men opfordrer til fuldendelse. Endvidere er gymnasiet vokset med en parallelrække matematiske klasser, så vi nu har en tynd stilk, den enkelte mellemskole, med en stor krone, realklassen og de tre gymnasieafdelinger. Denne struktur er enestående blandt de kommunale gymnasier, og den er også en abnormitet, som bør rettes.

Rektor nævnedes derefter skolens fremtidsønsker: dobbelt mellemskole og færdiggørelsen af fagbygningen, så de aldeles utidssvarende faglokaler, skolen råder over, kan afløses af hensigtsmæssige. Han omtalte skolens disciplin, der var præget af de mange voksne elever og derfor fri og kammeratlig; „vi tror på muligheden af at omgås de unge uden spanskror, lussinger og andre straffemidler; når der en sjælden gang sker noget beklageligt, er skolen faktisk i forlegenhed, fordi vi egentlig har vænnet os af med at straffe“. Skolen kan rettelig karakteriseres som en demokratisk skole, med gratis skolegang, gratis skolebøger, og således en skole med mange fordele. Vi er i denne henseende blandt de bedst stillede skoler i landet, takket være byens styre. Desværre gælder det samme ikke, når talen er om at hjælpe vore dygtige studenter; bortset fra en portion af Ole Rømers mindelegat har vi kun det private studielegat, og da studentertallet (og studieudgifterne) er stadig stigende, er der brug for meget mere; heldigvis er samfundet opmærksom på denne trang. Rektor takkede til sidst forskellige institutioner og personer for hjælp og støtte: Undervisningsministeriet, dr. Højberg Christensen, de kommunale myndigheder, repræsenteret ved borgmester Unmack Larsen og skoleudvalget, samt overlærer Moustén.

Da undervisningsministeren i sidste øjeblik var blevet forhindret i at komme, talte i hans sted undervisningsinspektør, dr. *Højberg Christensen*. Han overbragte ministerens og sin egen hilsen og lykønskning. Marselisborg Gymnasium har haft og har stadig sin mission, som kostskole og som kommunalt gymnasium supplerende Katedralskolen. Skolen har været borger med alle rettigheder i gymnasieskolernes samfund og har hævdet sin plads med ære; i gymnasieskolernes orkester høres skolens stemme tydeligt, undertiden lydeligt: de muntre musikanters stemme. Det er skolens opgave efter mulighed at lede de unge til redeligt og fordomsfrit arbejde, til at gå i lag med livets problemer, til at sætte deres personlighed ind for hvad de finder ret, men uden fanatisme, således at de agter modstanderen.

Skoleudvalgets formand, journalist *Bernhardt Jensen*, overbragte kommunens lykønskning. Han sammenlignede kommunens forhold til skolen med en rig mand, der har taget en fattig pige, og som derfor nok vil bestemme, hvor skabet skal stå. I mange tilfælde har den fattige part sat sin vilje igennem og tilkæmpet sig goder og privilegier, og nu er der blevet tale om en sand og oprigtig kærlighed fra begge sider. Bystyret har holdt på og holder stadig på, at gymnasieundervisning må være en statsopgave; men trods aftaler og forhandlinger med staten venter vi endnu på det nye gymnasium, mens vi på vor side har udvidet Marselisborg Gymnasium. Skolens udvikling gennem de 32 år afspejler den demokratiske samfundsomdannelse, som vi stadig befinder os i. Det mål, som afdøde borgmester Jacob Jensen opstillede ved skolens overtagelse, at „de dårligst stillede kunne føres frem til den bedste oplysning og oplæring“, det er så nogenlunde blevet nået. Også hans andet mål, Universitetet, er nået. Århus by har gjort, hvad den kunne, for at skaffe sin ungdom de bedst mulige uddannelsesforhold, også ved at stille studielån til rådighed for den studerende ungdom; men der kan vel nås videre endnu. Jeg ved, at denne skole har ønsker, om lokalemæssige udvidelser og om dobbelt mellemskole, som endnu ikke har kunnet opfyldes. Jeg håber, at den studerende ungdom herfra, som engang skal nå til ledende pladser i samfundet, må vise sådanne evner og karakteregenskaber, at deres virke bliver til glæde og hæder både for skolen og for denne by.

Ved talens slutning overbragte journalist Bernhard Jensen et maleri af Olivia Holm Møller som gave fra Århus kommune.

Skoledirektør *Sejerholt* kom i sin tale ind på de år, han selv havde undervist på denne skole, fra hvilken tid han havde nogen af de bedste minder fra sin lærertid.

Forældreforeningens formand, statsaut. revisor *Busch-Søren*

sen, overbragte Forældreforeningens lykønskning. Han redegjorde for foreningens formål, for „Marselishytten“ og dens betydning for eleverne, i hvilken forbindelse han takkede de lærere, med adjunkt Ahm i spidsen, som havde taget sig af week-end-turene til hytten, og mindedes lærerinde frk. Dagny Pedersen, som havde skænket grunden og næret stor interesse for hyttens trivsel. Han takkede skolens lærere og lærerinder for deres arbejde med børnene; „det er jo vore allerkæreste, vi overgiver i Deres varetægt“. Efter nogle venlige ord til rektor med tak for godt samarbejde lykønskede han eleverne og udtalte håbet om, at de måtte nå et skridt videre end deres forældre og opleve en lykkeligere og bedre tid end den, deres forældre havde oplevet. Endelig overrakte formanden en check på overskuddet fra indsamlingen til mindetavlen.

Lærerrådets formand, adjunkt *Vange*, bragte lærernes lykønskning — til dem selv for de kår, under hvilke de udfører deres arbejde, for det gode forhold, der hersker mellem kollegerne, heri rektor indbefattet, og for de flinke elever, de har at arbejde med, ikke blot i skolearbejdet, men også udenfor dette; eleverne er altid hjælpsomme og arbejdsvillige (hr. *Vange* nævnte elevernes medvirken ved arrangementet af det store idrætsstævne i maj). Endelig udtalte hr. *Vange* ønsket om nye faglokaler og takkede for byrådets bevilling til ny møblering af lærerværelset; han overrakte et beløb fra lærerne til udsmykning af lærerværelset.

På elevernes vegne bragte *Erno Olsen*, III G, skolen en tak og lykønskning. Rektor, dr. *J. K. Larsen* mindedes sin tid ved skolen, Marselianersamfundets formand, mag. scient. *K. Mauck Bisgaard*, fremførte de gamle elevs lykønskning og overrakte en check på overskuddet fra indsamlingen blandt de gamle elever til mindetavlen for Gudme og til et legatfond. På skoleinspektørernes vegne talte skoleinspektør *Vestberg*, Samsøgades skole, og fra Katedralskolen overbragte rektor *Aage Bertelsen* en lykønskning.

Rektor takkede for alle de gode ønsker og for de gaver, skolen havde modtaget, og sluttede med at udtale det ønske, at ligesom skolen i dag har en gavl, der viser, at den er ufuldendt, således må der altid være en ufuldendt gavl, som viser, at der stadig kan bygges videre og ske udvikling, så at skolen altid kan være på højde med de krav, som samfundet stiller til den.

Efter højtideligheden var byrådet vært ved en frokost på Frederikshøj Kro for de indbudte gæster og skolens lærere. Om aftenen holdt Marselianersamfundet en strålende fest med c. 600 deltagere.

Blandt de modtagne gaver skal nævnes:

Olivia Holm Møllers maleri: Rytmer og farver, fra kommunen.

„Aarhus gennem tiderne“ fra kommunen.

En gæstebog med titlen „Besøg af gamle Marselianere“ fra en anonym.

„Den anden Verdenskrig“ efter Arne Moldkjærs dagbog, fra hans forældre.

Skautrup: Det danske sprogs historie, fra Gyldendals Forlag.

Et tinaskebøger fra lærerkollegiet på Borgerskolen i Frederiks Alle.

Et keramikskæbøger fra lærerkollegiet på Borgerskolen i Ny Munkegade.

En samling grammofonplader fra repræsentant Kaj Scheutz.

En model af Marselisborggården ved år 1900, udarbejdet af afdelingsleder Windel og arkitekt Rye Andersen, fra Marselianersamfundet.

De to mindetavler og legatfondet, fra Forældreforeningen og Marselianersamfundet.

Desuden talrige blomsterhilsener og telegrammer.

Skolen skylder Forældreforeningens formand, direktør Busch-Sørensen, megen tak, fordi han straks efter jubilæet udarbejdede et udførligt referat af festen med talerne efter manuskript. Referatet findes i Forældreforeningens bestyrelsesprotokol.



PETER DE HEMMER GUDME

1897 - 1944

BØRGE SCHMIDT

1910 - 1945

ARNE MOLDKJÆR

1919 - 1944

PREBEN DALL

1919 - 1944

DE DØDE FOR DANMARK

Inskriptionen er udført efter tegning af arkitekt Johs. Møller

SKOLENS MINDETAVLE
OVER BESÆTTELSESTIDENS OFRE

BIOGRAFIER AF DE 4 GAMLE ELEVER

Ved lektor *Sp. Lauge Jørgensen*

PETER DE HEMMER GUDME

28. september 1897 — 30. november 1944.

Peter Gudme blev født året før hans fader, Olaf Gudme, grundlagde Marselisborg Skole, og han blev student et år før rektor Gudme forlod skolen. Hele hans barndomstid er således knyttet til Marselisborg.

I København studerede han teologi; han drømte om at blive opdagelsesrejsende og missionær i Tibet. Men hans studieinteresse koncentrerede sig om de semistiske sprog og Forasiens brogede historie. Samtidig var han ivrig skytte i Akademisk Skyttekorps, og i 1918 drog han sammen med sin ældre brøder, Iver, og tre andre af sted til Finland for at deltage i den finske frihedskrig. Han fortsatte i 1919 i Estland. Efter hjemkomsten boede han på Regensen, mens han fuldførte sine studier og tog teologisk embedseksamen.

I nogle år derefter ernærede han sig som manuduktør, oversætter og kronikør, men snart blev han journalist helt og fuldt, først i 5 år knyttet til Berlingske Tidende, derefter i andre 5 år til Nationaltidende som udenrigspolitisk redaktør. Journalistikken var i disse år hans kald; igennem den ville han gøre en indsats for sine idealer: menneskets ret og folkenes frihed. Hans eget folk var ikke alene det danske, men det nordiske. Nordens grænselande var Slesvig og Karelen. Nordens fjender det tyske vælde og det russiske vælde. Stærkt gik han imod nazisternes raceforfølgelse, og stærkt gik han ind for Finlands uafhængighed, ikke blot i vinterkrigens tid, da han som korrespondent kunne skrive frit, men også under Finlands fortsatte kamp, da han selv på tysk foranledning var afskediget og derfor i stedet for at skrive måtte holde foredrag i forsamlingshusene i sogn efter sogn Danmark rundt: Finlands krig og den store krig må ikke bedømmes fra samme synspunkt. Finland er Nordens østvold.

Hans interesse for Syriens og Arabiens sprog og historie holdt sig; han har skrevet derom i Gyldendals Verdenshistorie

og i mindre skrifter; men hans interesse for ældre tiders historie var uløseligt knyttet til nutidens nationale og politiske kampe. Han oversatte T. E. Lawrences bøger til dansk, og han beundrede oberst Lawrence stærkt. Han foretog i 1934 en 9 måneders rejse i den nære orientals lande, og han skrev senere bogen „Nær-Orienten og stormagtskampen“. Da der i 1942 blev sat punktum for hans foredragsvirksomhed i form af 4 måneders ophold i Vestre Fængsel (under dansk politi efter Højesterets dom), arbejdede han i fængslet med oversættelse af gamle arabiske skrifter. Da han til sidst blev ført til Shellhuset af tyskerne, havde han kun eet illegalt skrift på sig; det var en politisk dagbog skrevet i et tyrkisk-arabisk codesprog.

Efter opholdet i Vestre Fængsel var kun een udvej åben for ham: deltagelse i den illegale kamp. Med al sin energi, med mange gode erfaringer fra den tid, da han var patruljefører i Finlands skove, med en dristighed, som ikke kendte nogen grænser, spillede han tyskerne mange puds. Da „Information“s kontor var blevet taget i besiddelse af tyskerne, lykkedes det ham i et ubevogtet øjeblik at gå op og hente den eneste eksisterende liste over de mange forskellige illegale bladredaktioner. Hans eget illegale blad bar navnet „Nordens frihed“. Nødigt forlod han sin egen rede: lejligheden med bøger og piber og andre kære ting. Da han til sidst gjorde det, flyttede han telefonen med sig, men det fik tyskerne rede på. Da de tog ham, var tyskerne ivrige efter at redde en stikkerske, som han havde haft i forhør, og som skulle overføres til Sverige. Derfor blev der i Shellhuset beordret „skærpet forhør“ over ham. Han havde aldrig tænkt at lade sig tage levende; han ville ikke lade sig ydmyge af tortur og måske i afmagt røbe kammerater. Han skaffede sig efter to dages ophold i Shellhuset en mulighed for at springe ud fra femte sal ned i trappeskakten. Der endte han sit liv. Hans lig blev fundet i Ryvangen og ført til familiens gravsted på Ormslev kirkegård.

BØRGE SCHMIDT

29. juli 1910 — 29. marts 1945.

Børge Schmidt var chefredaktør Louis Schmidts ældste søn. Han gik i Marselisborg Skole, fra han var 7 år, til han var 16, og derefter tog han fat som almindelig journalistelev for fra bunden af at dygtiggøre sig til den stilling, som han kunne vente at arve. Senere havde han et langt studieophold i England, hvor han gik på den internationale journalistiske skole ved Londons Universitet. Efter nogle arbejdsår herhjemme drog

han atter ud. Denne gang verden rundt. Han rejste over Amerika, Japan, Kina og Indien; rejsen varede i to år, og han sendte en række artikler hjem, hvor han viste sig at være en dygtig og selvstændig journalist. Nogen tid efter sin hjemkomst overtog han ledelsen af redaktionssekretariatet, som han ledede med heldig hånd.

Børge Schmidt var et kunstnerisk stemt gemyt, og han nærede levende interesse for kunsten i alle dens former: teater, billedkunst, musik og litteratur. Også i det rent håndværksmæssige daglige arbejde gav hans artistiske sans sig udslag: en side i en avis skulle stilles op, så at den gav udtryk for harmoni og balance. Alle vidste, at krigen i marts 1945 snart var afsluttet. Børge Schmidt stod på tærskelen til sin manddomsgerning og glædede sig til at sætte sine kræfter ind i det genopbygningsarbejde, som forestod. Da blev han skudt i sit hjem natten til skærtorsdag af nogle af tyskernes håndlangere, som var sendt ud for at sætte nye danske navne på den uhyggelige liste over clearing-mord. Han blev begravet anden påskedag fra Risskov kirke.

ARNE MOLDKJÆR

18. marts 1919 — 11. december 1944.

Arne Moldkjær blev født i Randers. Da han var 14 år, flyttede familien til Århus. 1935 tog han præliminæreksamen fra fru Laursens Realskole. Derefter kom han til Marselisborg Gymnasium, hvorfra han tog matematisk studentereksamen i 1938. Ved Århus Universitet tog han første del af juridisk eksamen, ved Københavns Universitet anden del, og han skulle i 1945 have haft afsluttende embedseksamen.

I de begivenhedsrige studenterår gennemløb han en rig personlig udvikling, og ved siden af det tørre studium satte han sig en stor opgave. Fra krigens første begyndelse tog han fat på sin krigsdagbog. Til den samlede han avisudklip og krigsbilleder, og dag for dag skrev han et kortfattet resumé af døgnet's begivenheder. Manuskriptet omfatter 33 foliobind på omkring 10,000 sider. Det viser os, at han var i besiddelse af store journalistiske evner. „Krigens dagbog“ udkom i 1945 i tre bind under redaktion af J. Byskov m. fl.

Arne Moldkjær havde været med til at stifte „Akademisk Skytteforening“ i Århus. Da han i København sluttede sig til det illegale arbejde, deltog han i en militærgruppe, som bl. a. havde held til at befri adskillige danske, som var kommet i tysk fangenskab. Gruppen benyttede hans lejlighed i Torden-skjoldsgade til møder og instruktionskursus. Men da en pakke

sprængstof blev fundet i ejendommens cykleskur, kom tyskerne på sporet, og ejendommen blev skygget. Gruppen samledes der for sidste gang mandag den 11. december 1944 ved 19-tiden. Dens medlemmer vidste, hvad der truede; man bestemte sig til at rydde op, og hurtigt forlod alle undtagen to lejligheden. Kl. 20,30 susede tyske vogne op foran huset. De to tog kampen op og forsvarede sig med revolvere, så godt de kunne, men snart var Arne Moldkjær dræbt af en kugle i hovedet, og hans kammerat var hårdt såret. Arne Moldkjær blev begravet på Ørum kirkegård ved Langå, men hviler nu i familiens gravsted i Randers.

PREBEN DALL

3. august 1919 — 1944.

Preben Dall var søn af viceskoleinspektør Holden Dall. Han tog præliminæreksamen i Åbyhøj 1936 og kom derfra til Marselisborg Gymnasium, hvor han tog nysproglig studentereksamen i 1939. Ved Århus Universitet begyndte han som stud. mag. med fagene dansk og engelsk; han tog forprøven, men opgav senere studiet. Det var hans lyst og interesse at være skribent, og han skrev i de få år, han fik til det, adskillige noveller, som blev trykt i forskellige blade (B. T., Socialdemokratens og Jyllandspostens søndagstillæg). Han nærede et brændende ønske om at komme ud på rejse til andre lande, men landets grænser var spærrede. Derfor måtte han og to af hans nære venner nøjes med en kanotur ind ad Århus å og videre over land til Tørring, hvorfra de atter roede ad Gudenå til Langå. I „Aarhus Stiftstidende“ skrev han nogle artikler derom; de er præget af humoristisk menneskeskildring og følsom naturiagttagelse. Fra nytår 1943 var han fast knyttet til et blad, først i et halvt år til „Jysk Morgenblad“, derefter til „Jyllandsposten“; hans speciale var små humoresker, som han mestrede med stor virtuositet. Hans humor foldede sig ud skriftligt og i en snæver kammeratskabskreds, men ellers var hans væsen præget af generthed og tilbageholdenhed. Han hadede tyskerne af et ærligt hjerte og lagde aldrig skjul på det; han søgte en virkeplads, hvor han kunne gøre noget for Danmark. Da en af hans arbejdskammerater en skønne dag rejste til Sverige og gik ind i den danske brigade, har han sandsynligvis bestemt sig til at følge ham. Han rejste i juli 1944 fra Århus til København og videre til Helsingør, men der forsvandt han, uden at man ved nærmere om hans skæbne.

MARSELISBORG GYMNASIUM

(Århus kommunale gymnasieskole)

sorterer, efter de i skolelovgivningen og undervisningsministeriets bestemmelser givne regler, under byens skolemyndigheder.

Skolen har mellemskole, realklasse og nysprogligt og matematisk gymnasium. Skolen er fællesskole.

Adgang til skolen har børn såvel af forældre, der bor i Århus, som af forældre, der bor udenfor byen; dog har børn fra Århus fortrinsvis adgang.

Optagelse af elever i skoleårets løb sker kun undtagelsesvis. I 4M, IIG og IIIG kan ingen elev optages uden ministeriets tilladelse, og denne vil kun blive meddelt i særlige tilfælde.

For *optagelse i 1. gymnasieklasse* har byrådet godkendt følgende regler:

1. Elever, der ønsker optagelse, indsender senest 4. april gennem vedkommende skole ansøgning (skrevet på særlig blanket), vedlagt bekræftede afskrifter af deres terminskarakterer i den klasse, de går i, eventuelt bevis for mellemskoleeksamen, samt en udtalelse fra deres skole.

2. Efter en undersøgelse af de foreliggende vidnesbyrd om ansøgenes kvalifikationer afgør skolen straks, hvilke elever der kan optages uden prøve. De øvrige elever kan først optages efter at have bestået en prøve, der afholdes i juni måned.

Optagelse i 1M foregår således, at eleverne efter at have bestået optagelsesprøven ved en af de kommunale mellemskoler ansøger om overflytning til Marselisborg Gymnasium, hvorefter skolen blandt ansøgerne udtager et passende antal. Anmeldelse til optagelsesprøven på de kommunale mellemskoler sker i februar måned efter bekendtgørelse i bladene.

For ferieplanen gælder til enhver tid de for statsskolen fastsatte regler. Ferieplanen findes side 19.

Om undervisning i latin i 4 M.

I 4. mellemklasse undervises der i latin, og det tilrådes alle de elever, som skolen skønner egnede dertil, at deltage i denne undervisning. Latinprøven er en *betingelse* for optagelse i det

nysproglige gymnasium, men også mange matematikere har brug for den, da de ellers senere, når de vælger fagstudium, må underkaste sig den (f. eks. hvis de vil være læger eller farmaceuter).

Ferier og fridage.

Kongens fødselsdag. Dronningens fødselsdag. Efterårsferie: den uge, hvori 3. tirsdag i oktober findes. Juleferie 23. dec.—5. jan. (incl.). Fastelavnsmandag. Påskeferie fra onsdag før påskedag til tirsdag efter (incl.). Store bededag og lørdag. Pinsseferie: to hverdage i tilslutning til helligdagene. Grundlovsdag. Sommerferie: 24. juni—9. august (forlænges evt. ved ministeriel bek.).

Timefordeling 1948—49.

	III s	IIIm a og b	II s	IIIm a og b	Is	IIm a og b	R	4	3	2	1
Religion	1	1	1	1	1	1		1	1	2	2
Dansk	4	4	4	4	4	4	4	4b)	4	4	5
Engelsk	4		4	2	4	1	5	3b)	4	3	6
Tysk	5		5	1	5	2	3	4b)	4	5	
Fransk	4	4	3	3	5	5	5				
Latin	3		4		4			4			
Oldtidskundskab	1	1	2	2							
Historie	4	4	3	3	3	3	2	2	3	2	3
Geografi							2	2	2	2	2
Naturhistorie ...							2	2	2	2	2
Naturfag i gym.	4	4	2	2	2	2					
Fysik og kemi .		6a)		6		6a)	2	2	2	2	2
Matem. og regn.		6a)	2	6	2	6a)	5	6b)	6	5	4
Skrivning								1c)	1d)	1	1
Tegning									1	1	1
Kv. håndarb.									2	2	3
Sang	2	(2)	2	(2)	2e)	(2)	(2)	1	1	1	2
Sammensang ...								1	(1)	(1)	
Legemsøvelser .	4	4	4	4	4	4	(4)	4	3+1d)	3	3
Sløjd									2	2	3
Sum ...	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

a) i 2 af 6 timer har halvdelen af eleverne fysiske øvelser, resten matematik.

b) Ikke-latinere har desuden en time i hvert af fagene dansk, tysk, engelsk og matematik.

c) Drengene i sammensangstimen.

d) Drengene i 2 sangtimer.

e) i 1G+R har drenge og piger sang hver for sig.

Lærerpersonalet.

Fag- og timefordelingen har i skoleåret været således:	
Rektor (BF): Dansk Is, Ib, Engelsk IIa, Ia, Ib	12
Lektor Fangel (F): Engelsk IIIs, 3, 2, 1; Tysk IIb; Fransk IIIb, R	27
Lektor Alstrup (As): Geografi IIa, IIb, Ia, 4, 3, 2; natur- fag IIIa, IIIb; naturhistorie 4, 2, 1	26
Lektor Skjøt-Petersen (SP): Geografi IIs, Is, Ib, R, 1; naturfag IIIs; naturhistorie R, 3; fysik R, M	28
Lektor Rossen (Rs): Tysk IIs, Is, 3	14
Lektor Lauge Jørgensen (LJ): Dansk IIIa, IIa, 3; historie IIIs, IIb, Ia, 4, 1	27
Lektor Lyngbye (Ly): Engelsk IIb, Is; Tysk IIIs, Ib, 4; skrivning 3, 1; sløjd 3, 2, 1	27
Lektor Kolstrup (Kol): Dansk IIIb, IIb, 2; Fransk Ia; historie IIIa, Is, R	26
Adjunkt J. B. Nielsen (Ni): Engelsk IIs, R, 4; gymnastik IIIb, IIs + a, 4, 1	28
Adjunkt Ahm (Am): Fransk IIIa, IIs, Ib; Latin IIIs; gym- nastik IIIs + a, Is + a, 3, 2	30
Adjunkt L. M. Larsen (La): matematik IIIb, Ia, R, 3	27
Adjunkt Kjærgaard (Kj): Dansk, IIIs; Latin IIs, Is, 4; oldtidsk. III, II; skrivning 4	26
Adjunkt Vange (Vg): fysik IIIb, IIa; matematik IIIa, Ib	30
Adjunkt Bülow Møller (BM): fysik IIIa, Ib; matematik IIb, Is	24
Adjunkt fru Dalsgård (Dg): Tysk IIa, Ia, R, 2; gymnastik III, Is + a, 3, 2, 1	28
Adjunkt B. Møller-Madsen (MM): Dansk IIs, Ia, 4, 1; teg- ning 3, 2, 1; gymnastik IIb, Ib + R	29
Adjunkt frk. Røder (Rd): Religion IIs, IIa, Ib, 4, 3, 2, 1; Dansk R; historie IIIb, IIs, IIa, Ib, 3, 2	31
Lærerinde frk. Kragh (Kr): matematik 4, 1; skrivning 2; håndgerning 3, 2, 1; gymnastik II, Ib + R, 4	31
Timelærer, cand. mag. Jespersen (Jp): Fransk IIIs, IIa, IIb, Is; sang	29
Timelærer, cand. mag. frk. Bentzon (Bz): fysik IIb, Ia; matematik IIs, IIa, 2	27
Pastor Paul Kundsen (Kn): Religion IIIs, IIIa, IIIb, IIb, Is, Ia	6

Under lektor Rossens orlov 16.—28. aug. for at studere gym-
nasieundervisning i Schweiz besøgedes hans timer af cand.
mag. Dittmer.

Under frk. Kraghs sygeorlov fra 17. nov. skoleåret ud besørgedes hendes undervisning størstedelen af tiden således: matematik i 4M adjunkt Bülow Møller; regning i 4M adjunkt Larsen; regning i 1M adjunkt Vange; håndgerning fru Kaj Petersen; gymnastik gymnastiklærerinderne fru Damkjær Lauridsen og frk. Nina Schroeder.

Under fru Dalsgårds sygeorlov, der var delvis fra 9. nov. og fuldstændig fra 1. dec. til påske, passedes hendes timer i gymnastik af fru Damkjær Lauridsen og frk. Schrøder, i tysk af cand. mag. Dittmer og lektor Fangel.

Sanginspektionen har været fordelt mellem lektor Alstrup, lektor Lyngbye og adjunkt Vange. Inspektionen har været fordelt således: lektor Alstrup (regnskabsfører), lektor Skjøt-Pedersen (gårdinspektion, tilsyn med naturhist. samling), lektor Lauge Jørgensen (bibliotekar), adjunkt Larsen (skriftlig insp.), adjunkt Vange og adjunkt Møller-Madsen (ganginspektion), adjunkt Bülow Møller (tilsyn med fysisk samling), frk. Kragh (rektors sekretær, tilsyn med pigerne; fra 1. dec. overtog frk. Bentzon tilsynet med pigerne, mens adjunkt Vange har vikarieret som sekretær).

Også i år har adjunkt Ahm haft nedsat timetal for at kunne varetage arbejdet med erhvervsvejledningen; hans timer i gymnastik i IIIs + a har været passet af adjunkt Møller-Madsen, i 3 af adjunkt Nielsen.

Undervisningen i latin på de kommunale kursus har været givet af adjunkt Kjærgaard og cand. mag. Dittmer. Undervisningen er foregået om eftermiddagen (kl. 4—6) 3 gange ugentlig i hele skoleåret.

I efterårssemesteret gennemgik mag. art. Johs. Nørgaard som lærerkandidat kursus i praktisk undervisningsfærdighed i Dansk i mellemskolen hos lektor Kolstrup, lektor Lauge Jørgensen og adjunkt Møller-Madsen.

Den 25. april 1949 døde skolebetjent Otto Andersen efter en svær operation, 52 år gammel. Andersen havde været ansat ved skolen siden november 1939 og haft et i mange måder svært arbejde på grund af de abnorme forhold under krigen, det dårlige brændsel, tyskernes beslaglæggelse af den ene gymnastiksal osv. Han havde glædet sig til den forestående indlæggelse af fjernvarme, men skulle ikke nå at opleve den.

Andersen var en overordentlig samvittighedsfuld, grundig og nøjagtig pedel, levende interesseret i skolens hele arbejde og trivsel; han var på pletten, så snart der skulle ske noget, og med sin praktiske sans var han ofte til stor nytte for skolen. Han havde kunstnerisk sans (han var uddannet som billedskærer og syslede stadig med dette og med malerkunst); han var tillige filosofisk-religiøst interesseret, en kundskabsrig og vågen mand. For skolen og rektor var han en altid loyal støtte, og han vil blive vanskelig at erstatte.

SKOLENS AFGANGSPRØVER 1948

Studentereksamen.

Nysproglig linie:

1. Erik Hesselvig Ågård	13.92	mg
2. Aase Bülow Bredsted	13.10	mg ÷
3. Jenny Margrethe Christensen	13.62	mg ÷
4. Tenna Cordes	13.38	mg ÷
5. Vivian Due-Petersen	12.41	g +
6. Karen Egeløv	13.66	mg ÷
7. Jørgen Poul Hansen	13.18	mg ÷
8. Anne-Lise Hardorf	12.96	g +
9. Ebba Hasted	13.84	mg
10. Henry Chr. Sternum Høgh	13.93	mg
11. Tove Kristensen (Christensen).....	13.13	mg ÷
12. Birthe Lund	13.25	mg ÷
13. Bente Ahlers Møller	14.31	mg +
14. Carl Erik Olsen	12.82	g +
15. Erno Carl Marinus Olsen	13.75	mg
16. Esther Birgit Sæderup Poulsen.....	13.06	mg +
17. Mogens Skjøth	12.95	g +
18. Grethe Kirsten Stryhn	13.20	mg ÷
19. Karen Ødbergsen	12.94	g +

Matematisk-naturvidenskabelig linie: a.

1. Erik Ove Andersen	13.24	mg ÷
2. Peter Andersen	12.95	g +
3. Bent Bundgaard	13.88	mg
4. John Busch-Sørensen	13.85	mg
5. Preben Sigetty Bøje	13.06	mg ÷
6. John Dalgaard Clausen	13.21	mg ÷
7. Mogens Ebling	13.44	mg ÷
8. Kirsten Eriksen	14.12	mg
9. Frantz Aage Fischer	13.23	mg ÷
10. Axel Floor	13.96	mg
11. Jørgen Trier Hansen	12.84	g +
12. Ole Herløv	13.17	mg ÷
13. Inger Lise Jedich	13.71	mg
14. Else Valborg Jensen	13.92	mg

15. Aksel Eigil Johansen	12.75	g +
16. Mogens Clausen Kaae	14.03	mg
17. Gerhard Kristian Kristiansen	14.52	ug ÷
18. Thorkil Herman Pedersen	13.30	mg ÷
19. Erik Poulsen	11.68	g
20. Mogens Westphall	13.38	mg ÷

Matematisk-naturvidenskabelig linie: b.

1. Inge Kjærsgaard Aahede	13.66	mg +
2. Knud Erik Andreassen	13.96	mg
3. Poul Sigetty Bøje	13.91	mg
4. Irma Bisgaard Christensen	12.89	g +
5. Erik Risberg Hansen	13.90	mg
6. Mogens Binderup Hansen	13.74	mg
7. Bendt Hanskov	13.07	mg ÷
8. Kirsten Herløw	13.81	mg
9. Karl Andreas Hove	14.12	mg
10. Bent Jakobsen	13.88	mg
11. Inge-Lise Jensen	12.53	g +
12. Poul Johannes Jensen	13.55	mg ÷
13. Ermi Wische Johansen	12.98	g +
14. Jørgen Kristensen	14.66	ug ÷
15. Kjeld Kristensen	13.99	mg
16. Knud Lund	13.54	mg ÷
17. Henning Benny Nielsen	13.48	mg ÷
18. Palle Frøsig Schmidt	14.31	mg +
19. Bodil Sveller	12.53	g +
20. Birthe Thomsen	13.93	mg

Realeksamen.

1. Erik Abrahamson	13.37	mg ÷
2. Aase Fischer	13.46	mg ÷
3. Henning Johs. Fosgrau	13.43	mg ÷
4. Irma Köhler Gammelgaard	13.89	mg
5. Helle Kathrine Guldmann	13.58	mg ÷
6. Bente Hammerschmidt	12.97	g +
7. Hanne Wolf Hansen	12.38	g +
8. Agnete Fris Jensen	13.43	mg ÷
9. Birthe Ravn Nielsen	14.01	mg
10. Valborg Helene Pedersen	13.39	mg ÷
11. Niels Christian Pedersen-Danhøj	13.74	mg
12. Inge Siegumfeldt	13.74	mg
13. Thora Eskildsen Skov	13.98	mg
14. Leif Stilling	14.11	mg
15. Poul Erik Aakjær Sørensen	14.40	mg +

ELEVERNE

Den 1. april 1948 talte skolen 324 elever (179 drenge, 145 piger). I forårets løb udgik Gerda Christensen (IIIs), Lis Carlslund Olsen (Is), Jytte McCormick Jensen (Ia), Annelise Withen (Ib), Leif Jessen (1M); med studenter- eller realeksamen udgik 73 elever, 1 realist blev optaget i gymnasiet. Ved skoleårets begyndelse optoges i IIb Henning Petersen, i IG 47 elever, i R 3 elever, i 1M 32 elever; senere er optaget Jytte Jensen (R) og Nils Klostergaard (2M), mens Kirsten Schrøder og Edel Kutschinsky udgik af Ia. Den 1. april 1949 er elevtallet 327 (186 drenge, 141 piger).

Eleverne anføres klassevis med angivelse af fødselsdag samt faderens eller forsørgerens stilling. (12, IIs) betyder: broder eller søster til nr. 12 i IIs.

IIIs.

1. Jørgen Christensen, 20. 11. 30, vognstyrer
2. Tove Lauenborg Christensen, 26. 11. 29, speditør
3. Helge Clausen, 8. 5. 30, musiker
4. Per Cortes, 18. 12. 29, civilingeniør
5. Eigil Balling Jensen, 25. 12. 30, enkefru
6. Ruth Schlein Jensen, 20. 3. 30, barbermester
7. Edin Kjær, 13. 8. 29, købmand
8. Hanne Kongshede, 26. 11. 30, prokurist
9. Knud E. Kjær Madsen, 26. 3. 30, møller
10. Hanne Møller 26. 8. 30, arkitekt
11. Lis Møller, 13. 2. 30, hovedbogholder
12. Erna Nielsen, 6. 2. 31, tømrer
13. Henning Kirkegaard Nielsen, 25. 2. 30, lagerarbejder
14. Inge Nielsen, 18. 2. 30, direktør
15. Sonja Pedersen, 8. 3. 30, købmand
16. Ib Petersen, 25. 4. 30, overtoldbetjent
17. Inger Rievers, 9. 7. 29, kontorchef
18. Kirsten Rosendal, 26. 3. 30, dyrlæge
19. Bodil Sørensen, 28. 2. 30, fhv. enelærer, Aabyhøj
20. Else Sørensen, 15. 8. 29, fuldmægtig, Risskov

III ma.

1. Inge Høgsted Andersen, 30. 5. 30, salgschef
2. Aase Henrichsen, 6. 2. 30, købmand
3. Kaj Heydorn Jakobsen, 10. 3. 31, skoleinspektør
4. Willy Jensen, 8. 7. 30, maskinmester
5. Inger Kragballe, 17. 5. 30, enkefrue
6. Børge Hølvig Mikkelsen, 2. 7. 30, overlærer
7. Morten Nielsen, 8. 1. 31, professor, overkirurg
8. Leif Olesen, 12. 5. 30, direktør
9. Ebbe Poulsen, 27. 6. 31, overkontrolør
10. Peter Rasmussen, 19. 5. 30, lagerforvalter
11. Sonja Graae Rasmussen, 17. 12. 29, fabrikant
12. Varja Graae Rasmussen, 17. 12. 29 (11, III ma)
13. Carsten Ruggaard, 9. 3. 30, dyrlæge
14. Preben Scheutz, 3. 4. 30, repræsentant
15. Tage Schmidt, 14. 7. 29, kranfører
16. Flemming Thomsen, 8. 2. 30, ekspedient

III mb.

1. Verner Adelkvist, 20. 5. 30, konstruktør
2. Birthe Bech, 13. 11. 30, forretningsfører
3. Lise Clausen, 19. 12. 30, overassistent
4. Sten Halkier, 5. 11. 30, viceskoleinspektør
5. Hans Hansen, 31. 3. 29, arbejdsmand
6. Allan Winther Jensen, 7. 8. 30, maskinarbejder
7. Inge Jørgensen, 18. 7. 30, overassistent
8. Villy Kortsen, 7. 7. 30, formand
9. Grethe Krarup, 21. 5. 30, fiskehandler
10. Bent W. Laursen, 22. 6. 29, maskinmester
11. Vagn Lindstrøm, 14. 4. 30, møbelpolstrermester
12. Preben Lyhr, 20. 7. 31, tømremester
13. Birthe Naver, 22. 12. 30, toldkontrolør
14. Birgit Højgaard Nielsen, 28. 7. 30, maskinist
15. Gunnar L. Pedersen, 27. 3. 30, skoleinspektør
16. Ole Pedersen, 15. 6. 30, arbejdsmand
17. Poul Randrup, 8. 4. 31, indremissionær
18. Torben Rostbøll, 28. 8. 29, overlærer
19. Leo Winkler, 7. 3. 29, tjener

II s.

1. Annelise Ankerstjerne, 27. 7. 31, forretningsfører
2. Karin Bjarne, 16. 1. 32, depotmester
3. Birgit Bjerre, 25. 5. 31, kommunelærerinde

4. Doreen Nedergaard Christensen, 8. 9. 30, cigarhldr.
5. Inge Merete Christensen, 14. 3. 30, bestyrer, frue
6. Knud Dybdahl, 17. 11. 31, lokomotivfører
7. Ole Fenger, 22. 1. 31, tricotagehandler
8. Tove Høj, 15. 12. 30, inspektør
9. Marianne Illum, 1. 3. 32, professor, dr. jur.
10. Bente Jeppesen, 6. 1. 31, grosserer
11. Ellen Juul, 20. 9. 31, gas- og vandmester, Skåde
12. Torben Kisbye, 1. 2. 30, overkontrolør
13. Kirsten Maria Laursen, 3. 3. 31, hovedkasserer
14. Grete Marée Mortensen, 8. 6. 30, disponent
15. Jytte Ask Nielsen, 9. 10. 30, snedker
16. Vibeke Olesen, 8. 6. 31, organist
17. Else Petersen, 25. 12. 30, fuldmægtig
18. Tove Rasmussen, 19. 6. 31, violinist
19. Frank Rødgaard, 3. 11. 31, kontorchef
20. Ruth Sejersen, 27. 2. 31, cand. pharm.
21. Birte Sveller, 29. 4. 29, overtrafikassistent
22. Thorbjørn Thorbjørnsen, 25. 1. 32, veterinærinsp.

II ma.

1. Inger Vibeke Bjerre, 29. 7. 30, direktør
2. Søren Anker Gjelstrup, 27. 11. 29, forretningsfører
3. Lis Havgaard, 23. 1. 31, maskinmester
4. Torkil Høeg Heiede, 22. 12. 31, afdelingsingeniør
5. Carsten Hilberg, 3. 4. 30, bankfuldmægtig
6. Asger Jacobsen, 20. 8. 31, handelsrejsende
7. Eigil Bjerregaard Jensen, 12. 6. 31, bankfuldmægtig
8. Erik Jensen, 14. 8. 30, maskinarbejder
9. Ib Helleskov Jensen, 24. 5. 30, blikkenslagermester
10. Poul Jensen, 23. 10. 30, murermester
11. Gunner Jochumsen, 16. 5. 31, frisørmester, frue
12. Kaj Krarup, 8. 7. 31, (9, III mb)
13. Poul Ernst Kristiansen, 19. 3. 32, afd. politibetjent
14. Erik Laursen, 24. 6. 31, chauffør
15. Steen Møller, 24. 3. 30, overtrafikassistent
16. Ole Anker Ovesen, 28. 6. 31, afdelingsingeniør
17. Inger Margrethe Pedersen, 26. 7. 31, proprietær
18. Werner Blicher Petersen, 29. 10. 30, prokurist
19. Arthur Poulsen, 6. 5. 32, lagerarbejder
20. Rasmus Ryom, 2. 12. 29, vognmand
21. Niels Peter Simonsen, 25. 1. 31, lagerarbejder
22. Kristian Sørensen, 6. 6. 31, gdr. M. Jensen, Østerby
23. Erik Verner Ørtenblad, 3. 4. 31, oliearbejder

II mb.

1. Erik Vestergaard Andersen, 12. 8. 31, overofficiant
2. Poul Erik Andersen, 21. 1. 31, kontorbestyrer
3. Georg Jørgen Becker, 6. 5. 31, cand. pharm.
4. Jørgen Bjarrum, 8. 8. 31, toldkasserer
5. Mogens Christensen, 29. 7. 30, uddeler
6. Jytta Dahl, 4. 3. 31, skomager
7. Per Espersen, 1. 10. 30, fiskeeksportør, frue
8. Ellen Merete Hansen, 29. 6. 31, kirkebetjent
9. Knud Iversen, 26. 10. 30, skomagermester
10. Bent Leth Jensen, 17. 5. 31, slagtermester
11. Eyvin Haurum Jensen, 16. 7. 31, politiassistent
12. Asger Nørgaard Larsen, 9. 5. 31, trafikoverassistent
13. Tove Larsen, 6. 8. 30, grosserer, Højbjerg
14. Helge Laursen, 21. 1. 31, overmekaniker
15. Bent Okholm, 1. 7. 31, civilingeniør
16. Ole Mogens Olsen, 11. 4. 31, forretningsfører
17. Peter Henning Petersen, 19. 4. 31, overbanefmd., Åbyhøj
18. Paul Rørbech, 9. 12. 30, postbud
19. Hans Lynge Sandegaard, 9. 8. 29, cyklehandler
20. Kaj Schmidt, 24. 5. 30, arkitekt
21. Grete Schouborg, 13. 2. 32, sekretær
22. Ole Tolboe, 30. 3. 31, møbelpolstrer
23. Anne Lise Uldahl, 21. 3. 31, viktualiehandler

I s.

1. Karen Aagaard, 10. 3. 32, skoleinspektør
2. Flemming Andersen, 25. 8. 31, købmand
3. Knud Andersen, 7. 8. 32, trafikassistent
4. Finn Asmussen, 3. 5. 32, bankbestyrer
5. Inger Baggesen, 12. 1. 32, civilingeniør
6. Jonna Broman, 18. 12. 31, tømrrermester
7. Erik Bonde Christensen, 25. 5. 32, tankpasser
8. Anna Lise Hofman, 11. 12. 31, fuldmægtig
9. Jørn Preben Jacobsen, 13. 9. 31, bagermester
10. Ellen Johansen, 1. 10. 28, viceskoleinspektør
11. Grethe Jørgensen, 21. 4. 32, redaktionssekt., Højbjerg
12. Kirsten Karstenskov, 4. 8. 31, bogholder
13. Bente Larsen, 18. 8. 32, bibliotekar
14. Orla Vestergaard Mogensen, 28. 9. 32, barbermester
15. Erik Bak Nielsen, 3. 12. 31, diakon
16. Bent Olesen, 15. 10. 32, murer
17. Hans-Jørgen Pertou, 10. 3. 32, redningsinspektør
18. Kirsten Døjrup Petersen, 24. 9. 32, repræsentant

19. Karl Henry Poulsen, 1. 5. 32, disponent
20. Paul Ries, 24. 9. 32, overassistent
21. Jonna Schougaard Sørensen, 5. 3. 32, cigarhandler
22. Jane Wilde, 25. 2. 33, overretssagfører

I ma.

1. Knud-Erik Andersen, 1. 3. 31, sadelmagermester
2. Mogens Vejby Christensen, 29. 10. 31, købmand
3. Svend Erik Christensen, 9. 2. 33, stenhuggermester
4. Lilian Falk Hansen, 2. 3. 33, snedker
5. Solveig Hedeager, 2. 2. 31, murerformand
6. Inge Hundewadt, 14. 9. 32, repræsentant
7. Knud Bjørn Jensen, 2. 5. 30, restauratør
8. Otto Kaae Jessen, 25. 10. 31, skræddermester
9. Per Hammershøj Johansen, 27. 8. 32, husbestyrerinde
10. Jørgen la Cour, 31. 5. 32, entreprenør
11. Bente Mikkelsen, 13. 8. 32, direktør
12. Lars Nilsson, 10. 4. 31, direktør
13. Ib Ohlsen, 22. 1. 32, forvalter
14. Per Neergaard Rasmussen, 18. 6. 32, direktør
15. Anna Elisabeth Riisberg, 23. 6. 32, mejeriejer
16. Ole Schwarz-Nielsen, 16. 9. 32, baneingeniør
17. Bent Broksø Simonsen, 29. 9. 31, dykker
18. Inge Lykke Sørensen, 7. 6. 32, garver
19. Poul Otto Vestergaard, 17. 6. 32, skrædder

I mb.

1. Oskar Christensen, 4. 3. 31, fhv. købmand
2. Birgit (kl. Pia) Dam, 10. 8. 32, installatør
3. Birgit Friis, 18. 8. 32, akkordberegner
4. Grethe Hovmark, 1. 8. 32, købmand
5. Ralph Iversen, 31. 7. 32, trafikkontrolør
6. Poul Vang Jakobsen, 21. 3. 31, enkefrue
7. Knud Erik Jensen, 7. 6. 31, sparekassebogholder
8. Knud Ernst Jensen, 12. 9. 32, maler
9. Ruth Vernegaard Jensen, 24. 10. 31, afd. lærer
10. Ingemann Larsen, 11. 10. 32, frue
11. Kathleen Lassen, 17. 12. 30, lagermedhjælper
12. Ole Mortensen, 17. 12. 32, bogholder
13. Bent Nielsen, 1. 11. 31, hospitalsapoteker
14. Else Marstrand Nielsen, 9. 2. 33, tømrrermester
15. Klaus Nielsen, 4. 7. 32, (7, IIIma)
16. Jens Petersen, 25. 7. 33, lærer
17. Jørgen Ewald Petersen, 13. 7. 32, toldvagtimester
18. Inge Merete Poulsen, 21. 3. 33, (9, IIIma)

19. Knud Sandegaard, 23. 1. 32, (19, II mb)
20. Leif Stilling, 10. 7. 31, bankkasserer
21. Johannes Sørensen, 9. 1. 32, vognmand

R.

1. Jørgen Østergaard Andersen, 26. 10. 31, svejser
2. Kirsten Bagner, 26. 5. 33, kaffehandler
3. Bjarne Iversen, 13. 6. 32, maskinarbejder
4. Jakob Jensen, 17. 12. 32, ingeniør
5. Jytte Marie Jensen, 19. 4. 32, signalformand
6. Hans Jørgen Lausen, 31. 3. 32, trafikkontrolør
7. Lis Lundby, 20. 8. 32, bagermester
8. Svend Aage Møller, 24. 2. 31, barbermester
9. Tage Møller, 13. 9. 32, musiker
10. Else Nielsen, 13. 6. 32, politibetjent
11. Karl Helge Nielsen, 19. 6. 32, trafikoverassistent
12. Lillian Nielsen, 5. 5. 32, guldsmed
13. Preben Holmer Nielsen, 23. 2. 32, arkitekt
14. Niels Albert Kaj Petersen, 11. 8. 32, afd. Præst
15. Paul Raarup, 22. 5. 32, elektriker
16. Jytte Rasmussen, 5. 12. 31, chauffør
17. Laila Rosendahl, 15. 7. 32, værkstedsarbejder
18. Preben Schmidt, 15. 12. 32, maskinmester

4 M.

1. Per Heymann Andersen, 27. 5. 33, forretningsfører
2. Bitten Arndt, 4. 8. 33, fuldmægtig
3. Kurt Bebbler, 25. 3. 33, trafikassistent
4. Birgit Bennekov, 21. 12. 32, arbejdsmand
5. Jørgen Bjerregaard, 29. 11. 33, malermester
6. Tove Bülow Bredsted, 2. 1. 34, stadsbibliotekar
7. Birthe Due, 9. 5. 33, fabrikant
8. Gunna Ebling, 8. 6. 33, bogholder
9. Poul Ole Fanger, 16. 7. 34, direktør, cand. polyt.
10. Inger-Marie Gravesen, 30. 12. 32, tømrermester
11. Ib Hanskov, 15. 10. 33, redaktionssekretær
12. Hanne Heiede, 24. 7. 33, (4, II ma)
13. Karen Jensen, 10. 1. 33, maskinarbejder
14. Lis Ulrich Jensen, 7. 1. 33, salgschauffør
15. Birthe Jørgensen, 3. 3. 33, tapetserer
16. Alf Karlsen, 26. 12. 32, lokomotivfører
17. Inge-Lise Kortsen, 19. 7. 33, murer
18. Inger Madsen, 9. 4. 33, overassistent

19. Johnny Mathiasen, 18. 10. 32, frugthandler
20. Ulla Nielsen, 30. 1. 33, operatør
21. Kai Olsen, 16. 4. 33, trykkeriejer
22. Inge Gabel Pedersen, 11. 3. 33, repræsentant
23. Niels Jørgen Pedersen, 2. 5. 33, maskinarbejder
24. Eric Skou, 24. 3. 33, forvalter
25. Christian Sørensen, 7. 7. 33, (21, Imb)
26. Per Hafstrøm Sørensen, 23. 11. 33, overassistent
27. Max Thomasen, 26. 7. 33, fuldmægtig
28. Lizzie Trads, 16. 9. 33, overassistent
29. Erik Trolle-Schultz, 28. 7. 33, kontorchef
30. Jens Erik Vinther, 16. 1. 33, frue

3 M.

1. Lissie Baunsgaard, 6. 6. 34, forretningsfører, M. B.
2. Kirsten Buhl, 6. 4. 34, disponent
3. Carl S. Christensen, 10. 10. 34, marketender
4. Jørgen Christensen, 7. 10. 34, bankfuldmægtig
5. Elisabeth Gottfredsen, 1. 6. 34, overmontør
6. Knud Hansen, 9. 6. 34, ekspeditionschef
7. Birgit Holm, 17. 11. 33, afdelingsleder
8. Gunnar Høgh, 23. 11. 34, inspektør
9. Birte Illum, 6. 1. 35, (9, IIs)
10. Eva Tange Jensen, 5. 6. 34, forstander, præst
11. Karsten Orla Jensen, 6. 5. 34, socialdirektør
12. Kirsten Jensen-Aaris, 15. 4. 34, prokurist
13. Aase Johnsen, 19. 1. 34, toldkontrolør
14. Erik Jørgensen, 13. 2. 35, grosserer
15. Poul Viggo Jørgensen, 6. 8. 34, fuldmægtig
16. Kirsten Kamp, 24. 12. 33, repræsentant
17. Bodil Kisbye, 13. 11. 33, overkontrolør
18. Signe Krag, 29. 5. 34, købmand
19. Christian Lund, 26. 3. 34, toldkontrolør
20. Kirsten Mortensen, 24. 4. 34, grosserer
21. Lizi Morbech Nielsen, 16. 3. 35, havnekaptajn
22. Jens Ole Poulsen, 23. 11. 34, kontorchef, cand. polit.
23. Knud Ole Rasmussen, 4. 4. 34, sparekasseseksp.sekr.
24. Niels Roesdahl, 11. 7. 34, portner
25. Grethe Schmidt, 8. 8. 34, (15, IIIma)
26. Thorkil Schou, 28. 8. 34, maskinarbejder
27. Anne Skov, 5. 7. 34, arkitekt
28. Jens Ole Smith, 28. 6. 34, afdelingsleder
29. Torben Sørensen, 11. 4. 34, kirkebetjent
30. Kirsten Tolboe, 18. 9. 34, kasserer

2 M.

1. Jørgen Ingerslev Andersen, 13. 4. 35, ingeniør
2. Klaus Bilde, 14. 10. 35, ingeniør
3. Ole Birch, 27. 4. 36, assistent
4. Alice Danielsen, 10. 7. 35, varmemester
5. Lars Funding, 20. 11. 35, arkitekt
6. Per Nors Hansen, 6. 1. 35, parkbetjent
7. Torkild Hansen 4. 5. 35, rejseinspektør
8. Henning Høj, 6. 11. 34, (8, IIs)
9. Aksel Jacobsen, 7. 4. 35, bogholder
10. Inge Marie Bossen Jensen, 10. 3. 35, arkitekt
11. Jørgen Bækhøj Jensen, 28. 3. 35, montør
12. Kirsten Jepsen, 18. 6. 35, elektriker
13. Ulla Bohn Jespersen, 16. 8.35, markforvalter
14. Jessie Jung, 14. 1. 35, handelsrejsende
15. Elsebeth Sander Jørgensen, 19. 7. 35, civilingeniør
16. Nils Klostergaard, 12. 1. 36, civilingeniør
17. Mogens Knoth, 26. 10. 35, vand- og gasmester
18. Alice Kristensen, 21. 4. 35, maskinarbejder
19. Lise Lindhardsen, 9. 12. 35, direktør
20. Børge Madsen, 18. 9. 35, kreditforeningsass., frue
21. Allan Ryther Nielsen, 14. 5. 35, kontorchef
22. Jørn Daniel Nielsen, 22. 5. 35, overkontrolør
23. Gudrun Poulsen, 29. 9. 35, trafikkontrolør
24. Bente Rasmussen, 14. 1. 35, kontorchef
25. Leif Willer Rasmussen, 14. 4. 35, trambuschauffør
26. Lilly Rasmussen, 22. 9. 35, overpostbud
27. Lis H. Rasmussen, 22. 1. 35, kommuneoverassistent
28. Rita Rasmussen, 23. 11. 34, salgschauffør
29. Ole Schmidt, 31. 10. 35, bogholder
30. Else Schröder, 31. 3. 35, civilingeniør
31. Kirsten Siegumfeldt, 14. 2. 36, sognepræst
32. Aase Sørensen, 5. 7. 35, chauffør

1 M.

1. Finn Ambjørnsen, 3. 6. 36, skibskaptajn
2. Birthe Skyt Andersen, 24. 8. 36, værkfører
3. Ole Ravndahl Andersen, 14. 5. 36, maskinarbejder
4. Vibeke Høgsted Andersen, 1. 10. 36, (1, IIIma)
5. Kate Blaase, 11. 9. 35, postkontrolør
6. Hanne Bæk, 20. 2. 36, afdelingsbestyrer
7. Jørgen Christensen, 3. 9. 36, overtrafikassistent
8. Annelise Møller Christiansen, 19. 3. 36, overingeniør
9. Hanne Eibner, 13. 2. 36, overassistent

10. Elsebeth Hilmar, 4. 5. 36, direktionssekretær
11. Jens Erik Munck Jensen, 9. 1. 36, trafikkontrolør
12. Hanne Merete Jenssen-Tusch, 20. 3. 36, bankfuldmægtig
13. Måns Setterberg Jørgensen, 18. 6. 37, lektor
14. Søren Kolstrup, 9. 8. 36, lektor
15. Christian Krag, 6. 1. 37, landsretssagfører
16. Torben Leffers, 21. 2. 36, grosserer
17. Poul Møller, 20. 2. 36, salgsleder
18. Erling Nielsen, 12. 1. 36, snedker
19. Jytte Maage Nielsen, 9. 3. 36, frue
20. Gunnar Nisker, 21. 7. 36, sekretær, frue
21. Ingerlise Rydahl Petersen, 13. 3. 36, direktør
22. Erik Vagn Rasmussen, 13. 2. 36, kriminaloverbetjent
23. Poul Henning Rasmussen, 27. 2. 36, ejendomsmægler
24. Else Støckler, 10. 6. 36, bagermester
25. Bent Barup Sørensen, 15. 3. 36, maskinarbejder
26. Bodil Sørensen, 11. 1. 36, (21, Imb)
27. Hanna Ellemand Sørensen, 11. 12. 36, bankbud
28. John Edgar Sørensen, 7. 11. 35, kontorassistent
29. Lis Rudi Løgstrup Sørensen, 15. 4. 36, fuldmægtig
30. Tove Jerner Sørensen, 22. 3. 37, overtoldassistent
31. Henrik Kaas Thrane, 6. 5. 36, landsretssagfører

C. Holst-Knudsen

EKSAMENSOPGIVELSER

Studentereksamen, nysproglig.

DANSK (Kj): Erasmus Montanus. En Landsbydegns Dagbog. Kongsemnerne. Falkenstjerne I⁵ p. 37—40, 46—50, 66—70, 156—59, 168—72, 216, 218—20, 230—31, 234—35, 251—53, 272—75, 276—78, 281—82, 343—45. Falkenstjerne II⁵ p. 14—15, 35—36, 55—59, 128—31, 154, 163—68, 171—73, 199—203. Falkenstjerne III⁴ p. 19—22, 45—46, 48—49, 90—93, 110—12, 122—23, 131—34, 138—39, 194—98, 229—35.

ENGELSK (F): Rosenmeier: Contemporary Reader: S. 8—15, 36—61, 85—94. Essays II: S. 12—20, 29—30. Poems (Østerberg 5. udg.): S. 45—52, 73—76, 83—88, 98—104.

TYSK (Ly): Lessing: Emilia Galotti I 1,4, III 4—5, IV 5. Schiller: Wilhelm Tell: II 2, III 1, IV 2. Goethe: Faust I v. 243—353, 522—605, 686—736, 1178—1237, 1322—1387, 2865—3024, 3414—3619, 3776—3833. Gad: 100 deutsche Gedichte S. 9—12, 27—31, 36—39, 44—45, 46—49, 57—60, 93—95, 96—98. Mann: Buddenbrooks (Fischer Volksausgabe) s. 179n—186. Sigtryggsson: Kultur- und Charakterbilder 3. udg. 5 II, 10, 12 II og stk. 2 (s. 17—21n).

LATIN (Am): Cæsar V: I—XXXVII, Nielsen og Krarup: Latinsk Læsebog s. 133—143, 144—157, 169—174. Krarup: Romersk poesi: Catul 3, 5, 7, 8. Ovid 2, 4.

OLDTIDSKUNDSKAB (Kj): Homer (Østergaard) Iliade I, Odysse VI og VII. Kragelund: Græske Historikere p. 9—27, 68—80. Platon (Krarup og Foss): Apologi. Sofokles (N. Møller): Antigone.

Kunsthistorie: Templer. Stilarter, Teater. Olympia. Akropolis. 10 Værker: Kleobis. Herakles. Vognstyrer. Diskoskaster. Atlas. Doryforos. Nike. Hermes. Døende Galler. Laokoon.

HISTORIE (LJ): P. Munch: Verdenshistorie 476—1500, 1789—1815, 1871—1914. Ilsøe: Nordens historie Danmark til 1241, Norden 1848—1920. Morville: Samfundslære s. 9—13, 51—62, 81—118. Kilder til Danmarks historie IV (1946) s. 11—18, 34—35, 41—48, 64—66, 96—107. Danmarks historie i billeder (1946) nr. 36, 89, 126, 131, 150, 193, 251, 259, 284, 316. Frederiksberg slot. Bredas overgivelse.

NATURFAG (SP): Som III ma.

Studentereksamen, matematisk.

III ma.

DANSK (LJ): En dansk students eventyr. Mogens. Ordet. Falkenstjerne I⁵ s. 5—8, 24—26, 37—40, 94—96, 104—07, 113—15, 168—72, 216, 230—31, 240, 276—78, 289—91, 343—45, 366—67, 376—77. Falkenstjerne II⁵ s. 4, 5, 14—15, 37, 67, 115, 124—25, 140—44, 154, 171—73, 189—99, 231—35. Falkenstjerne III⁵ s. 11—15, 40—41, 45, 46, 90—93, 107—109, 122—23, 128—29, 141—43, 143—45, 188—92, 210—13, 233—41.

OLDTIDSKUNDSKAB (Kj): Som IIIs.

HISTORIE (Kol): Munch: Verdenshistorie 476—1500, 1789—1815, 1871—1914. Ilsøe: Nordens historie, Danmark til 1241, Norden 1848—1920. Morville: Samfundslære s. 9—13, 51—62, 81—118. Kilder til Danmarks historie V 1—46. Billeder: Bundgaard I s. 32, s. 44. Bundgaard II s. 38; Andrup m. fl.: nr. 2, 5, 6, 11, 24 og 26, 35, 36, 102, 284.

NATURFAG (As): Wesenberg Lund: Biologi ÷ økologi. Krogh og Rehberg: Fysiologi ÷ side 95—111, 115—118, 127—133.

FYSIK OG KEMI (BM): Eriksen og Sikjær: Fysik for Gymn. I, s. 14—33, 54—62, 70—74, 120—128. Fysik II, s. 14—26, 58—71, 90—102, 107—116, 130—142. Fysik III, s. 25—35, 45—59, 86—98, 122—133, 139—141, 147—155. Eriksen og Pedersen: Astronomi, s. 1—17, 39—57. Øvelser: 1) Kalorimeterforsøg. 2) Lufttermometret. 3) Kviksølvs Udvidelseskoeff. 4) Strækningsforsøg. 5) Den svingende Bevægelse. 6) Wheatstones Bro. 7) Et Elements Konstanter. 8) Elektronrørets Karakteristik. 9) Jerns Magnetisering. 10) Traadbølgers Hastighed. 11) Maaling af meget smaa Modstande. 12) Termoelektricitet. 13) Linsers Brændvidde. 14) Lysets Bølgelængde. 15) Spektroskopi. Kobberø: Kemi, s. 38—59, 77—99, 116—128, 133—144, 170—190.

MATEMATIK (Vg): Juul og Rønnau I: §§ 11—53, 90—98, 102A, 105—125, 127—141, 149. II: §§ 10—35, 38, 42—59, 76 eks. 40—41, 78—84, 95—114. III: §§ 6—14, 40—45, 77—104, 117—118.

III mb.

DANSK (Kol): Falkenstjerne I⁵ 37—40, 113—115, 135—137, 153—155, 168—172, 215—216, 218—220, 230—231, 243—246, 251—253, 276—282, 289—291, 343—345, 350—351, 353—355. Falkenstjerne II⁵ 2, 14—15, 33—34, 132—34, 140—144, 171—173, 199—204, 231—235, 265—267, 276—282. Falkenstjerne III⁵

1—10, 37—38, 40—41, 110—112, 188—192, 227—233. Hovedværker: Erasmus. En Landsbydegn. Mogens.

OLDTIDSKUNDSKAB (Kj): Som IIIs.

HISTORIE (Rd): P. Munch: Verdenshistorie: 476—1500, 1789—1815. Ilsøe: Nordens Historie til 1241. Norden 1848—1920. Kierkegaard og Winding: Danmark i Dag s. 61—139. Kilder til Danmarks Historie IV (2. udg.) s. 72—85. Erklæringen om Menneskerettighederne af 26. Aug. 1789. Danmarks Riges Grundlov af 5. Juni 1915. Danmarks Historie i Billeder: Nr. 32, 79, 82, 86, 88, 92, 150, 256 samt Frederiksberg Slot og Munch II S. 104, 122.

NATURFAG (As): Som IIIma.

FYSIK OG KEMI (Vg): Som IIIma, dog Øvelse 10: Jerns Temperaturkoefficient og Udvidelseskoefficient.

MATEMATIK (La): Som IIIma.

II s.

GEOGRAFI med Naturlære (SP): Buch og Skjøt-Pedersen: Geografi med Naturlære S. 5—35, 52—101, 104—115.

MATEMATIK (Bz): Torstings matematik p. 7—18, p. 19—24, p. 26—34, p. 37—46, p. 60—75.

II ma og mb.

GEOGRAFI (As): Andersen og Vahl: Geologi ÷ s. 69—80 (de geol. tidsafsnit). Andersen og Vahl: Klima- og plantebælter. Andersen og Vahl: Erhvervsgeografi ÷ kap. VIII, afsn. 4, 6, 8, 9 og 10 (nydelsesplanter, træ, dyriske produkter, metaller og salte).

Realeksamen.

DANSK (Rd): Henrik Ibsen: Vildanden. St. St. Blicher: En Landsbydegns Dagbog. Hansen og Heltoft: Dansk Læsebog for Realklassen S. 4—14, 20—24, 64—80, 94—106, 148—55, 169—71, 173—84, 236—60, 285—93.

ENGELSK (Ni): Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Eng. for realklassen.

TYSK (Dg): Sigtryggsson: Tyske læsestykker for realklassen og lign. trin 1938 stk. 2—7 (s. 11—18), 10—11 (s. 21—29), 13—17 (s. 32—46), 20—21 (s. 57—66), 23 (s. 67—68), 25 (s. 71), 27—31 (s. 84—95), 37—38 (s. 102—109), 39 (s. 109—111 midt).

FRANSK (F): Nielsen & Hoffmann: Fransk Begynderbog Stk. 23—26, 42—43, 45. S. 55—96½.

HISTORIE (Kol): Blomberg og Hæstrup: Nordens historie efter 1864, kun afsnittene om Danmark. Kretschmer og Lindhardt Hansen: Samfundslære, kun afsnittene om Danmark.

GEOGRAFI (SP): Buch og Skjøt-Pedersen: Geografi med naturlære. Geografistof: 52—56, 67—83, 92—115.

NATURHISTORIE (SP): P. L. Jørgensen: Biologi 1—64, 104—107.

NATURLÆRE (SP): Buch og Skjøt-Pedersen: Geografi med naturlære. Astronomi, kemi og varmelære: 5—36, 49—50, 62—67.

MATEMATIK (La): C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og Aritmetik for Realklassen.

Mellemskoleeksamen.

DANSK (MM): Hansen og Heltoft IV: 29—35, 35—39, 62—71, 85—86, 86—94, 100—126, 136—38, 140—146, 196—211, 216—221, 244—246, 254—259, 266—282, 283—293, 294—313, Jeppe på Bjerget. Svensk: 27—37, 86—90, 100—103.

ENGELSK (Ni): Friis-Hansen & Chr. Nielsen: Eng. IV stk. 7, 8, 13, 14, 19, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34.

TYSK (Ly): Kirsten og Sigtryggsson: Tysk for 4. Mellem S. 5—63.

HISTORIE (LJ): Buchreitz og Rosing: Historie II (1939) s. 173—318.

GEOGRAFI (As): Christensen: Geografi II. Sydamerika — Finland.

NATURHISTORIE (As): Balslev og Simonsen: Botanik IV. Stockmarr og Bøving Petersen: Zoologi II. Fra bløddyr — bogen ud.

NATURLÆRE (SP): Sundorph: Fysik II.

MATEMATIK OG REGNING (Kr): C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og Aritmetik IV. Juul og Rønnau: Geometri § 114—149, 152—159.

LATIN (Kj): Kindt Jensen: Latinsk Begynderbog Stk. 36—42, I—XXXV.

FORSKELLIGE MEDDELELSER

Af skolens dagbog.

23.6. Ved translokationen var realistholdet 1923 til stede og blev budt særlig velkommen af rektor. Senere festede holdet i anledning af jubilæet. Studenterholdet 1923 kunne ikke komme, men samledes søndagen efter på skolen, som blev beset, hvorefter der var frokost på Ørnereden; rektor og lektor Alstrup var gæster.

7.9. Skolens skovtur til Resenbro under ledelse af adjunkt Møller-Madsen. Turen forløb strålende og uden uheld.

20.9. Det hollandske luftfartsselskabs farvefilm forevistes og vakte stor interesse.

7.10. Pastor Götz Maltusch fra Oldenburg talte for gymnasiet om tysk ungdoms forhold i dag.

13.10. Frk. Fogtman Nielsen foreviste en film om Fredsvennernes Hjælpearbejdes virksomhed i krigshærgede lande.

23.10.—29.10. 3 amerikanske gymnasiaster var indkvarterede hos elever og besøgte bl. a. skolen. Der holdtes en diskussion i „Marselis“ om skoleforhold i de to lande.

I december og januar gennemgik Ig'erne et lille kursus i bøgernes brug hos bibliotekar J. Claudi, hver klasse 2×2 timer.

Ved juleafslutningen sang koret Buxtehude: In dulci jubilo, pastor Knudsen talte, og rektor uddelte flidspræmierne.

14.1.—22.1. To tyske lektorer, dr. Linne og dr. Schieck, overværede undervisningen på skolen, navnlig hos lektor Rossen. Dr. Linne holdt et foredrag for lærerne om skoleforhold i Tyskland i dag.

26.2.—28.2. IIIG rejser til København for at se Wienerudstillingen, ledsaget af adjunkterne Vange og frk. Røder samt cand. mag. Jespersen.

4.3. Captain John Wilson talte paa engelsk for gymnasiet om English Public Schools.

9.4. Skolen samles foran mindetavlerne, koret sang Knud Jeppesens: Guds fred med vore døde, og rektor fortalte om de fire, hvis navne står på tavlen.

23.4. Skolens kor, dirigeret af cand. mag. Jespersen, gav koncert; der fremførtes sange bl. a. af Carl Nielsen, J. S. Bach, Mozart og Kuhlau samt J. A. P. Schultz: Serenade at synge i skoven.

Ekskursioner.

I efteråret var IIIa og b på geologisk ekskursion til Mønsted, Daugbjerg og Dollerup under ledelse af lektor Alstrup. IIs, Is, Ib, R har været på Karlby klint nord for Grenå og gennem Adalen til Silkeborg under ledelse af lektor Skjøt-Pedersen.

IIIs, IIb var på historisk ekskursion til stenalderbopladsen ved Barkjær, Kalø, Torsager rundkirke, Rosenholm og Hornslet kirke under ledelse af lektor Lauge Jørgensen; IIIa samme tur med lektor Kolstrup, IIIb ligeledes med frk. Røder.

Flidspræmier.

Ved julehøjtideligheden uddeltes gavekort på bøger til et samlet beløb af 300 kr., som forældreforeningen stiller til rådighed, til følgende elever: Jørgen Christensen, Gunnar Nisker, (1M), Ulla Jespersen, Rita Rasmussen (2M), Knud Hansen, Signe Krag, Lizzie Morbech (3M), Niels Jørgen Petersen, Jens Erik Vinther (4M), Jakob Jensen, Niels Albert Kaj Petersen (R), Oskar Christensen, Inge Merete Poulsen (Imb), Svend Christensen, Lilian Falk Hansen (Ima), Karen Aagaard, Flemming Andersen (Is), Helge Laursen, Henning Petersen (IImb), Lis Havgaard, Gunnar Jochumsen (IIma), Torben Kisbye, Vibeke Olesen (IIs), Verner Adelkvist, Lise Clausen (IIImb), Ebbe Poulsen, Flemming Thomsen (IIIma), Ruth Schlein Jensen, Henning Kirkegaard Nielsen (IIIs). Desuden tildeltes 2 bøger fra foreningen Norden: Tove Bredsted (4M), Vibeke Bjerre (IIma).

Elevrådet.

Til klasserepræsentanter har i år været valgt: Edin Kjær, Hanne Møller (IIIs), Birgit Højgaard Nielsen, T. Rostbøll (IIIma), Børge Hølvig Mikkelsen, Preben Scheutz (IIImb), Frank Rødgaard (IIs), Werner Blicher Petersen (IIma), Knud Iversen (IImb), Karl Henry Poulsen (Is), Jørgen la Cour

(Ima), Inge Merete Poulsen (Imb), Niels Albert Kaj Petersen (R), Per Heymann Andersen (4M). For 3M, 2M og 1M har henholdsvis Edin Kjær, Birgit Højgaard og Scheutz været „faddere“.

Repræsentanterne for IIG var komité for skoleballet og for „Hyttfesten“. Ellers har drøftelserne væsentlig beskæftiget sig med skolefrokosten og det evindelige krav om tilladelse til tobaksrygning på skolen; der kom ikke andet ud af dette sidste end den sædvanlige tilladelse til, at IIG må færdes i haven og ryge der i det lange frikvarter (i april og maj måneder).

Biblioteket.

På biblioteket er der i det forløbne år indtruffet en stor forandring. Lokalerne (udlån og læsestue) blev i sommerferien gjort meget smukt i stand. Og fra 1. august 1948 oprettedes kommunalt børnebibliotek på Marselisborg Gymnasium. Biblioteket er derefter regnskabsmæssigt delt i to afdelinger, men begge afdelingers bøger står til rådighed for alle skolens elever. I børnebiblioteket er der indgået 1055 nye bøger, og de fleste af de gamle børnebøger er udgået. Også i gymnasiets afdeling er der foretaget en betydelig udrensning af forslidte og forældede bøger, men desværre er denne afdelings budget så lille, at indkøbene bliver alt for få. Store gaver er modtaget af lektor Fangel og af Poul Erik Andersen.

Følgende oversigter viser antal bøger og antal udlån.

<i>Antal bøger</i>	$\frac{1}{4}$ 1948	udgået	indgået	$\frac{1}{4}$ 1949
Læsestue	119		215	334
Skønlit. for mellemsk.	873	736	401	538
Faglit. for mellemsk.....	40		439	479
	<u>1032</u>	<u>736</u>	<u>1055</u>	<u>1351</u>
Faglit. for gymn.	1321	359	50	1012
Skønlit. for gymn.	745	139	2	608
Lærerbibl.	445	123	18	340
	<u>2511</u>	<u>621</u>	<u>70</u>	<u>1960</u>
<i>Udlån</i>		1947—48		1948—49
Faglit.		1320		1213
Skønlit. for mellemsk.		2847		3112
Skønlit. for gymn.		1880		1240
Ialt		<u>6047</u>		<u>5565</u>

Antal udlånsdage	169	191
Udlån pr. dag	36	29
Antal lånere	270	240
Udlån pr. låner	22	23

Læsestuen holdes åben i tiden fra 1. oktober til 1. april mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, to timer hver eftermiddag. Udlånet er åbent hele skoleåret, hver dag efter skoletid en halv time. Desuden har hver klasse adgang til udlånet eet frikvarter om ugen.

Marselisborg Skoles Studielegat.

Foreningen „Marselisborg Skoles Studielegat“ har til formål at tilvejebringe midler til at støtte studenter fra skolen, der har vist udpræget lyst og evner til studier, men savner de fornødne midler til at gennemføre et studium. Midlerne tilvejebringes dels ved årlige bidrag af foreningens medlemmer, dels ved gaver og andre særlige bidrag. Legatet betragtes som et rentefrit lån, som nyderen forpligter sig til at tilbagebetale, når han efter endt uddannelse bliver i stand til det.

Bestyrelsen består af landsretssagfører Chr. Krag, tandlæge Børge Søndergaard, direktør S. Marcussen, lektor Alstrup og Rektor.

Regnskabet for året 1. april 1948—31. marts 1949:

<i>Udgift</i>	<i>Indtægt</i>
Udbet. legatportioner... 3175,00	Overført fra forr. år.... 1246,66
Kontorudgifter..... 60,22	Modtagne bidrag..... 2947,00
Beholdning 31. 3. 1949 .. 988,55	Renteindtægt..... 30,11
<u>4223,77</u>	<u>4223,77</u>

Regnskabet er velvilligt revideret af statsaut. revisor A. Busch-Sørensen.

Bestyrelsen har for året 1948—1949 tildelt følgende studenter portioner af legatet: stud. odont. Kai Halkier 400 kr., stud. mag. Palle Frøsig Schmidt 500 kr., stud. odont. Erling Dahl Nielsen 600 kr., seminarieelev Otto Lauritzen 600 kr., stud. med. Mandrup Pedersen 400 kr., stud. mag. Algot Sørensen 400 kr.

Ole Rømers Mindelegat

er af bestyrelsen tildelt stud. mag. Bente Ahlers Møller med 350 kr.

Marselianersamfundets legat

blev tildelt stud. polyt. Mogens Kaae med 300 kr.

Symaskinefabrikant Anders Nielsen og Hustrus Mindelegat

oppebæres for tiden af stud. polyt. Jens Mosgaard Jensen med 300 kr.

Gymnasieforeningen „Marselis“.

Senioratet i sæsonen august-december bestod af: Børge Hølvig Mikkelsen (ledende senior), Per Cortes (mødeordner), Preben Scheutz (sekretær), Knud Iversen (kasserer).

Vigtigere møder: Om Morten Nielsen, liv og værker (indledt af Per Cortes, oplæsning af overinspektør C. E. Ruge). Livsanskuelser (forfatteren Richardt Gandrup). Operakunst (indledet af kgl. kammersanger Thyge Thygesen). Den allierede invasion 1944—45 (oberst Hvalkof). Thyge Thygesen-aftenen markerede foreningens 40-års jubilæum.

I sæsonen januar-maj bestod senioratet af: Helge Laursen (ledende senior), Thorkild Heiede (mødeordner), Werner Blicher Pedersen (sekretær), Poul Jensen (kasserer).

Vigtigere møder: Skyldbevidstheden i moderne litteratur (pastor Paul Knudsen). Musikken i gymnasiet (mag. art. Johs. Nørgaard). Rundgang på „Syntesen“s maleriudstilling med Martinus Hougaard. Årsagsbeskrivelsens grænser (universitetsassistent J. C. Madsen).

Marselisborg Skiklub har 147 medlemmer og adgang til 10 pladser på landsorganisationens konkurrencer. Klubben har deltaget i orienteringsløbet på Mols, afholdt 4 filmsaftener, var på skitur til Ørnereden i juleferien, mens de 14 dages skiføre i marts benyttedes til instruktion og klubkonkurrencer med præmier. Turen til Murstads skiskole ved Oslo, hvortil der var tegnet 16 deltagere, måtte aflyses af mangel på sne i Norge.

Foreningen til dyrenes beskyttelse har 95 medlemmer.

Marselisborg skakklub har dyrket skakspillet ved en ugentlig mødeaften i vinter.

Marselisborg Gymnasiums Forældreforening.

Foreningens formål er at virke for det bedste forhold mellem skolen og dens elever samt deres forældre eller værger, at afholde foredrag, der belyser skolespørgsmål i almindelighed og forhold vedrørende Marselisborg Gymnasium i særdeleshed,

at arrangere det årlige skolebal i samarbejde med skolen, at opretholde og drive Marselisborg Gymnasiums lejr, der er beliggende ved stranden ved Molskroen; lejren har en værdi af ca. 10.000 kr. og er gældfri.

Bestyrelsen består for tiden af landsretssagfører Chr. Krag (formand), overtoldkontrolør Daniel Nielsen (næstformand), ekspeditionsekretær H. Rasmussen (kasserer), arkitekt Johs. Møller, overmontør Jepsen samt rektor, der fungerer som sekretær.

Generalforsamlingen holdtes mandag den 6. december i Østergades Forsamlingsbygning. Der var kommet ca. 150 forældre.

Formanden aflagde beretning og omtalte navnlig deltagelsen i skolens jubilæum, hvor foreningen skænkede den ene minde-tavle og et beløb på ca. 650 kr. til legatfonden, og arbejdet med reparation og udvidelse af lejrhytten, som nu er i brugelig og hyggelig stand og kan holde en årrække. Det har kostet ca. 10.000 kr. Formanden takkede arkitekt Johs. Møller for hans store og interesserede arbejde med hytten, der var forudsætningen for, at det hele var gået godt. Efter arbejdets fuldførelse blev der arrangeret en forældretur til hytten, som trods regn blev en succes; ca. 40 forældre deltog. Skolefesten havde givet et overskud på 830 kr., hyttefesten 1840 kr. Formanden efterlod detaljerede retningslinier for ordning og regnskabsføring ved festerne.

Regnskabet godkendtes, hvorefter arkitekt Johs. Møller fortalte om hyttens reparation. Rektor redegjorde for Studieleget. Efter bestyrelsesvalget takkede Rektor statsaut. revisor Busch-Sørensen, som efter mere end 10 års sæde i bestyrelsen nu forlod den. Der overrakte ham en gave.

Efter kaffebordet talte rektor om karaktergivning og vidnesbyrd i skolen; der fulgte en kort diskussion. Lektor Skjøt-Pedersen foreviste en film fra Norgesturen i påsken 1948.

Marselishytten

har været i brug, så ofte det har kunnet lade sig gøre. Den anvendes til week-end-ture for klasserne under lærerledsagelse. I sommerferien har den været udlejet til Århus kommunes socialvæsen.

Translokationen

finder sted fredag den 24. juni kl. 10 på skolen. Til denne højtidelighed indbydes skolens forældrereds og enhver, der interesserer sig for skolen og dens arbejde.

Det nye skoleår begynder *mandag den 15. august kl. 10.*

ORDENSREGLER

1. Eleverne møder om morgenen i god tid, tidligst dog 1 kvarter før skoletidens begyndelse.
2. Cykling på skolens grund er forbudt. Cyklestativer anvises eleverne af gårdinspektør. Elever med lang skolevej har fortrinsret til stativ. Skolen påtager sig intet ansvar for cyklerne.
3. Hver elev har en meddelelsesbog, hvori fraværelser o. l. såvel som meddelelser fra skolen noteres. Meddelelsesbogen skal medbringes hver dag.
4. Hvis en klasse 5 minutter efter timens begyndelse endnu er uden lærer, skal ordensduksen meddele det til rektor.
5. I frikvartererne må kun ordensduksen opholde sig i klassen. Gårdinspektør kan give tilladelse til, at eleverne bliver på gangene; dette markeres ved et blåt flag på hver gang.
6. Fra sang- og andre særlokaler begiver eleverne sig direkte ned på pladsen, medens materialer og bøger bringes til klassen af ordensduksen.
7. I spisefrikvarteret spiser eleverne i klasserne, hvor der skal herske ro og orden. Indtil der ringes 1. gang, må ingen elev opholde sig i gården. Når der ringes 2. gang, skal alle elever forlade klasserne. Det er ikke tilladt at læse i frikvarteret.
8. Ingen elev må forlade skolen i skoletiden, medmindre tilladelse er givet af rektor eller en inspektør.
9. På skolen er al handel og indsamling forbudt.
10. Traktementer mellem eleverne, f. eks. i anledning af fødselsdage, må ikke finde sted på skolen.
11. Det henstilles, at eleverne har så få værdigenstande med i skole som muligt. **Penge o. l. må ikke efterlades i overtøjet.** Er det nødvendigt, at en elev har penge med i skole, bør de afleveres straks om morgenen til ganginspektør til opbevaring.
12. Enhver elev er ansvarlig for sin plads i klassen. Forsætlig eller tankeløs beskadigelse af skolens inventar (f. eks. ruder) vil blive forlangt erstattet af eleven. Enhver beskadigelse må straks meddeles til inspektør.

13. Bøger, der er leveret af skolen, skal forsynes med et stærkt omslag og skal behandles med stor omhu. Beskadigede eller tilnavsede bøger vil blive forlangt erstattede af hjemmet.
14. Elevernes skolesager, **især gymnastiktoøj**, skal være forsynet med navn. Skolen påtager sig intet ansvar for glemte sager.
15. Fundne sager afleveres straks til inspektør. Forespøgsler om bortkomne sager sker til inspektør i slutningen af det lange frikvarter. Til andre tider kan fundne sager ikke udleveres. — Eleverne har ikke adgang til skolen efter skoletidens ophør.
16. Anmærkninger skal forevises rektor umiddelbart efter skoletid og påtegnes, inden de forevises og underskrives af hjemmet.
17. Elever, der kommer for sent, skal i første frikvarter melde sig til ganginspektør.

Hjemmenes opmærksomhed henledes på følgende:

18. Hjemmet bør meddele skolen, hvis en elev lider af sygdomme eller skrøbeligheder, som kræver særlige hensyn eller særlig opmærksomhed fra skolens side.
Ligeledes bør det meddeles skolen, hvis en elev må forsømme skolen i længere tid på grund af sygdom, eller hvis der opstår smitsom sygdom i hjemmet.
19. Så snart en elev kommer i skole efter fraværelse, må skriftlig meddelelse fra hjemmet om fraværelsens årsag og **varighed** forevises på rektors kontor **i første frikvarter**.
20. Tilladelse til fritagelse for skolegang må i god tid, senest nogle dage før, indhentes hos rektor. En sådan tilladelse vil kun blive givet i ganske særlige tilfælde, og **det henstilles til hjemmene ikke uden virkelig afgørende grund at anmode derom**.
21. Tilladelse til at blive oppe i frikvarterne gives kun efter skriftlig anmodning fra hjemmet og for begrænset tid.
22. Hvis en elev af en eller anden grund har været forhindret i at forberede sig, må skriftlig meddelelse fra hjemmet medbringes og **forevises rektor**.
23. Fritagelse for gymnastik gives kun for nogle få dage og kun efter skriftlig anmodning fra hjemmet. For længere tids fritagelse kræves lægeattest, hvortil blanket udleveres på skolen. Elever, der er fritaget for gymnastik, skal være til stede ved undervisningen i faget.
24. Tobaksrygning er forbudt eleverne på skolens grund.