



## **Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online**

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### **Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor**

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### **Ophavsret**

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### **Links**

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



H,  
LHOVEN UNGDOMSSKOLE

# *Julehilsen*

1987

DANMARKS  
PÆDAGOGISKE  
BIBLIOTEK

# JULEHILSEN

1987



*Vi kæmper under de gamle tegn,  
end står Guds bue i sky histoppe.*

Årsskrift udsendt af  
Elevforeningen for Hoven Ungdomsskole

*Forside af Poul Rytter*

GULLANDERS BOGTRYKKERI a-s  
SKJERN

# Bestyrelsens arbejde

Et år er gået og det er igen tid for julehilsner til skolens venner og tidligere elever. Fra bestyrelsens side kan vi berette om et travlt år, hvor mange opgaver og problemer er blevet drøftet og løst i den udstrækning, som det har været muligt.

På de jævnlige bestyrelsesmøder er økonomien een af de stående emner på dagsordenen. Her er det især omkostningssiden, som ledelsen har mulighed for at påvirke, idet indtægterne på forhånd er låst mere eller mindre fast. Dog lykkedes det få en ekstra bevilling til vedligehold, som man har fået anvendt på en meget tilfredsstillende måde.

Skolens byggeplaner ligger stadig i vente-position, ventelisterne ved de bevilgende myndigheder er lange. Måske lykkes det at få startet op i 1988, i det mindste med et par nye undervisningslokaler som ligger meget højt på ønskesedlen.

Helt afgørende for en skoles økonomi er årselevantallet. Hidtil har det ved skoleårets start været relativt nemt at få pladserne fyldt op på efterskolerne, og dermed har økonomien været sikret, med mindre frafaldet

har været for stort, som tilfældet var hos os i vinteren 1987; ikke desto mindre forventer vi et positivt årsresultat.

Desværre ser det ud til, at kommunernes sparebestræbelser adskillige steder kommer til at ramme tilskuddene til efterskoleeleverne. Det er for alle parter trist, hvis det får til følge, at kun henviste elever og børn af meget velstående forældre kan komme på efterskole, fordi opholdet bliver for kostbart for forældre med mellemindkomster.

Samfundet ændrer sig fortsat i en retning, hvor arbejdstiden bliver kortere, og den tid, hvor man har fri, længere. Meningen med at leve kan ikke bestå i arbejdet. Det må være muligt at have en meningsfyldt tilværelse i andet end bestillingen. Derfor har behovet for et efterskoleophold aldrig været større for en meget stor part af de unge. At blive sat igang, så man aldrig går i stå, er fortsat mottoet for efterskolen.

Glædelig jul.

*Helge Berthelsen.*

# Årets gang

Sidste års julehilsen sluttede med en foromtale af skolens 25-års jubilæum. Det var en dejlig aften med mange gæster. Skolen fik mange gaver i form af billeder og blomster, som nu pynter op på skolen. Specielt skal nævnes et smukt vægbroderi, der er ophængt i gymnastik-festsalen. Broderiet er skænket af Eva og Åge Jensen. Ved udgangen af december sagde to af vore nye lærere op, og da vi ikke ville ansætte nye, måtte vi andre prøve at klare skærene.

Efter jul gik vi igang med forberedelserne til erhvervspraktik. Vi fandt pladser til alle, men en del elever opgav meget hurtigt og måtte afbryde opholdet og deltage i aktiviteterne på skolen.

Når vi kalder hæftet en julehilsen, og det samtidig skal indeholde lidt om årets gang, må vi naturligvis tage både de gode og de mindre gode oplevelser med.

Skoleåret har været præget af stor udskiftning i elevholdet. Rigtig mange har ikke haft viljen til at yde en indsats for at kunne komme til at fungere sammen med andre. Der er også elever, der har opgivet, følt sig utrygge, og det sidste er meget at beklage. Vore daværende 2. årselever ydede en stor indsats for at få kammeratskabet til at fungere. Mangen en gang måtte de dog stoppe og sige, at nu kunne de ikke mere.

Når vi ser tilbage på dette første halvår af 1987, har der været mange genvordigheder,

men trods alt var der også gode oplevelser, og det er disse man gerne vil huske, de andre tager man ved lære af. Specielt vil vi huske jer, der gennemførte lige til sidste dag, og vi vil glæde os til at se jer igen.

Årets lejrskoletur gik til Jugoslavien. Vi boede i den nordlige del af landet ikke ret langt fra grænsen til Italien. Elever og lærere var indkvarterede i mindre bungalows på 3 og 4-sengsværelser. Om nogle af turens højdepunkter har Tina Diabelez beskrevet nærmere andet steds i hæftet. Det er et skønt land at gæste, og vi følte alle sammen at vore lomme-penge rakte langt. Specielt blev der indkøbt mange grammofonplader – det var lige før bussen kunne kaldes en rullende pladebar.

Efter lejrskoleturen begyndte vi på de afsluttende prøver, og sidste weekend inden skoleåret var slut holdt vi elevmøde. Det var noget bedre besøgt end sidst, og her prøvede vi noget nyt, idet der var mulighed for overnatning. Denne mulighed bliver der også til elevmødet i 1988.

Ved skoleårets afslutning måtte vi ikke blot sige farvel til eleverne, men også tage afsked med hele lærerkollegiet. Rie er blevet ansat på Hoven skole, Inger i Kolding, Jesper på Vestbirk Efterskole og Stig fik job på Hestkjær Friskole.

Af nye lærere har vi ansat Niels Jørgen Smidt fra Ribe (han bor nu her på skolen), Kurt Jakobsen fra Kibæk, Henrik Søborg fra



LISELOTTE ANDERSEN  
STRUER



MAYBRITT ANDERSEN  
VEMB



VIVI ANDERSEN  
JORDRUP



KIA CHRISTENSEN  
NYBORG



LILIANE CHRISTIANSEN  
HOVBORG



TINA DIABELEZ  
SKÆRBÆK



METTE ERIKSEN  
TARM



ANNE-MARIE HANSEN  
BØRKOP



MAY JAKOBSEN  
RINGKØBING



ANNE MARIE E. HANSEN



FOLMER HANSEN



LIS BIRGITTE JENSEN



LONE NIELSEN



OLE NIELSEN



JESPER JØDAL



STIG NØRSGAARD



INGER TOUDAL



ANITA JENSEN  
IKAST



LISELOTTE JENSEN  
SAM SØ



ANKER JOHNSEN



HANNE HANSEN



BIRTHE ESKILDSEN



SINNE SKOVBJERG



ELSE JEPPESEN  
SKJERN



TINE JØRGENSEN  
KERTEMINDE



CARINA THORSØ  
IKAST



MICHAEL CHRISTENSEN  
TJØRRING

## HOVEN UNGDOMSSKOLE 1986 - 1987



THANGRAJ ERIKSEN  
SKJERN



KIM JENSEN  
JELLING



SØRENSEN  
SKJERN



KENNETH KNUDSEN  
LEMVIG



MADS KRAUL  
TRANBJERG



ALLAN KRISTENSEN  
ODENSE



MOGENS LARSEN  
VEJLE



BJARNE LASSEN  
LØNBORG



BO NIELSEN  
VORBASSE



DAN PEDERSEN  
ODENSE



KASPAR RØLLE  
STRUER



ALLAN SØRENSEN  
SKJERN



Tarm og Ole Bjerre fra Skjern. Endvidere har vi ansat Mads Søndergaard fra Sdr. Felding som timelærer i fysik. Lis Birgitte og Folmer er stadig ansatte som timelærere i håndarbejde og sløjd. Birthe passer os stadig op med god mad, godt hjulpet af Sinne og Mary. Mary Enevoldsen er blevet ansat her efter sommerferien.

Søndag den 16. august begyndte et nyt elevhold. Vi havde søndagen inden inviteret holdets forældre alene til en sammenkomst. Vi brugte dagen til at fortælle om skolen og ikke mindst, hvad vi ville med eleverne og hvorfor. Der blev også tid til praktiske gøremål, bl. a. blev der plukket bær, som senere blev omdannet til saft. Vi har været meget glade

for denne dag, følt at den har givet begge parter noget at bygge på, og vi vil gentage dette arrangement næste år.

Kort tid efter skolestarten var vi på en dejlig heldagstur, alle elever, hele skolens personale og deres pårørende. Vi kørte til Mønsted Kalkgruber og om eftermiddagen besøgte vi Elmuseet i Bjerringbro.

Af efterårets arrangementer kan nævnes den næsten obligatoriske Dejbjerg-tur og orienteringsløb rundt i sognet.

Førstnævnte var lidt af en kraftpræstation, idet vi havde vejret imod os – bogstaveligt – strid modvind – regnbyger. Trods dette tog vi alle afsted med viljen til at gennemføre. Turen derud til hytten, ca. 38 km, splittede





flokken således, at der var over en times forskel på de første og de sidste, der nåede frem. Indtil flere gange måtte vi stige af cyklerne for kun at kunne trække dem frem. Med håbet om en behagelig hjemtur med rygvind og ringe pedalarbejde, nød vi de halvanden dag i Dejbjerg. Men ak! Vinden drejede nøjagtig 180°, så der blev denne dag fundet på mange gode undskyldninger for at få cyklen op på den medbragte trailer! Alle var meget våde og trætte, da vi nåede hjem til skolen, men ingen brokkede sig; og var med forlov også noget stolte over at have gennemført. Den ved hjemkomsten begyndende forlængede weekend var tiltrængt.

Orienteringsløbet, der strakte sig over ca. 18 km, blev kun gennemført af enkelte elever. Dette skyldes retfærdigvis arrangørernes manglende evne til at vurdere løbernes evner – eller skal vi kalde det forudsætninger! Ruten var sine steder svær at finde.

Lysten til at yde en fysisk indsats mangler dog ikke hos mange, idet Niels Jørgen næsten hver morgen har en del elever med ude på en løbetur, på det vi kalder »mosen rundt«, inden morgenmad.

I skrivende stund forbereder vi en jule-

værkstedssuge i slutningen af november. Denne uge afsluttes med åbent hus/julemarked, hvortil forældre og støttekreds er indbudt. Det





har tidligere været en god og godt besøgt dag, og vore forventninger er bestemt ikke mindre i år.

I løbet af efteråret har vi haft to indbudte gæster til at fortælle om deres arbejdsfelter for eleverne. Bjarne Larsen, der er fængselsbetjent fra Nyborg Statsfængsel og Tage Hansen, der er ansat ved politiet i Skjern. Begge fortalte på en levende måde, der gav anledning til mange spørgsmål.

Som noget nyt har vi i år valgt at arbejde med tre skemaer, idet vi har tre valgfagsperioder à 10 uger. I øjeblikket er vi ved at tilrettelægge/skemalægge 2. periode. Når eleverne har valgt et valgfag betyder det, at man arbejder på dette fag i 10 effektive uger. Så fremt der er plads og ikke andre står for tur, kan man fortsætte i næste periode.

I år har vi bl. a. indført faget motorlære som valgfag. Eleverne har selv indrettet lokalet. Det er blevet isoleret, malet, m. m. og der er blevet et ganske dejligt lokale (det gamle fårehus) ud af det. Birthes gamle bil og Ankers gamle traktor må nu stå model for nøjere undersøgelser, hvilket af og til resulterer i mærkelige lyde og sjove oplevelser.

Gymnastik og idræt, der er obligatoriske fag, er dette skoleår prioriteret højt, da skolen satser på at få holdet gjort klar til en gymnastikopvisning på Ollerup Gymnastikhøjskole i begyndelsen af det nye år, samt egnede til at deltage i lokale og amtslige opvisninger. Med den indsats, der ydes både fra lærer- og elevside tyder det også på, at vi kan præsentere et fint program.

Vi synes, vi er kommet godt i gang med det nye hold. Vi har store forventninger, og der er meget, der tyder på, at disse vil blive opfyldt. Det er nogle dejlige rare og positive elever, der forstår at værdsætte et godt kammeratskab og et godt samarbejds-klima.

Som afslutning på dette lille rids over årets gang vil vi også sige tak til vor gamle og nye medarbejdere. Uden jeres arbejdsindsats i tide og utide, givende en hånd med, når det er nødvendigt, og ikke mindst forståelsen for at det at være en del af (ansat på) en efterskole er noget, der ligner en livsform, uden dette kan skolen ikke fungere.

Med ønsket om at det gode samarbejde må fortsætte ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

*Lone og Ole.*

# Forældredag

På vej mod Hoven Ungdomsskole melder spørgsmålet sig. Hvad nu? Hvad er det nu for nogle forældre, vi skal være sammen med? Hvad skal vi dog få tiden til at gå med fra kl. 10.00 til 16.00 en hel søndag? Alle disse spørgsmål har sikkert meldt sig hos samtlige nye forældre, som satte kursen mod Hoven Ungdomsskole onsdag den 9. august 1987.

Et nyt forsøg med at samle alle forældrene uden før elevernes ankomst blev en succes.

Af de kulinariske oplevelser kan nævnes, at dagen naturligvis startede med morgenkaffe og rundstykker, og at frokosten var ganske udmærket, på trods af, at Birte næsten ikke havde haft en finger med i spillet her.

Som afslutning igen danskernes nationaldrik kaffe og dertil »Hoven lagkage«.

Men hvad går så sådan en forældredag med? Ja, der var mange informationer om skolens historie og virke, og skolens lærere og andet personale blev præsenteret for samtlige forældre. Den daglige rytme blev gennemgået og kommenteret af forstander Ole Nielsen, suppleret af sin kone, Lone, således at samtlige forældre er informeret om, hvordan en normal dag på Hoven Ungdomsskole foregår.

Efter frokost blev forældreskaren delt op i 3 grupper. En tog sig af opvask og oprydning efter frokosten, en blev sat til at plukke bær til saft, og en tredje gruppe drog ud i omegnen for at nyde den vestjydske natur. Med fin guidning af såvel Ole Nielsen som Anker kom alle velbeholdne hjem, for snart at blive sat i sving med at lave collager over emnet »Efterskoleophold«. Sikken en kreativitet og skaberglæde, de mange grupper af forældre fandt frem, og uanede emner så dagens lys. Collagerne blev hængt op i skolestuen, som en varm velkomst fra forældrene til eleverne.

Efter en livlig svingom i gymnastiksalen, hvor Ole og Lone Nielsen hurtigt fik lært alle forældrene at danse folkedans, så sveden sprang frem på panden, var tiden kommet til at tage afsked med alle de nystiftede bekendtskaber.

Jeg er sikker på, at samtlige forældre havde en dejlig dag, og at de med stor forventning og fortrøstning ser frem til, at deres børn får et spændende og lærerigt år på Hoven Ungdomsskole.

*Gerner Bauer.*

# Lejrskoletur til Jugoslavien

Søndag den 24. juni ca. kl. 9.00 holdt vores bus i skolegården på Hoven Ungdomsskole. Vi havde fået at vide, at busturen derned ville tage omkring 22 timer. Det gjorde bare det hele endnu mere spændende; for bussen, vi skulle køre i, var en luksusbus. Der var video, toilet osv., der manglede bare ikke noget.

Folk var bare helt forvirrede, for man var bange for ikke at have alle sine ting med, og alle var spændte på det, der skulle ske. Vi blev alle sendt ind i spisestuen, hvor vi skulle smøre os en madpakke. Derefter måtte vi komme ind i bussen. Folk var helt vilde, for mange ville sidde på bagsædet og nogen oppe foran. Alle fik dog en plads og endelig startede bussen.

Det første sted, vi gjorde holdt, var i Padborg, hvor bussen skulle have brændstof på, og endnu en chauffør skulle med. Derefter gik turen videre til »Põtch«, et halvstort indkøbscenter. Der fik vi lov til at købe forsyninger til turen. Der blev brugt mange penge, men vi havde dog den undskyldning, at vi skulle køre langt.

Vi kørte og kørte og var i vores by Kopar næste morgen ca. kl. 8.00. Alle var meget trætte og spændte på at se vores hotel. Alle ville så utroligt gerne i bad. Vi fik at vide, hvilke værelser vi skulle bo i, og vi blev vist til dem (vi skulle bo i små huse). Jeg personligt fik lidt af et chok, da jeg låste mig ind, for der var ingen dyner og intet varmt vand. Det med

det varme vand vist sig så bare at være en fejltagelse, for der skulle bare tændes for varmebeholderen. Folk fik pakket ud og derefter skulle vi ned for at spise morgenmad. Herefter måtte vi gøre, hvad vi ville; nogen gik i vandet, andre sov og nogle af os







gik ind til byen Kopar. Det var mærkeligt at gå inde i byen, for man blev hele tiden nedstirret og folk hev i en, rørte hele tiden ved vores hår – meget væmmeligt, vil jeg mene. Kl. 19.00 fik vi varm aftensmad. Mange af os gik i seng, da vi var udkørte efter den lange køretur. Der var dog nogle, der gik i vandet.

Næste dag var der morgenmad kl. 8.00, hvorefter vi skulle ud og se på nogle af de små kystbyer. Vi besøgte byerne Izola, Piran og Portoroz. Det var meget spændende at gå i de små byer, især den sidste, for den bærer præg af at være en turistby. Der var hoteller overalt, og der var lavet en kunstig badestrand. Vi havde fået madpakker med fra hotellet med nogle boller, der lignede rundstykker med pålæg. I Jugoslavien kender man ikke rugbrød. Hen på eftermiddagen vendte vi tilbage til hotellet, hvor nogle tog ind til byen for at handle, og andre ville slikke sol.

Da vi skulle spise aftensmad, gik vi hen til baren for at bestille en Cola og spurgte så,

hvad den kostede. 400 dinarer fik vi fortalt. Vi blev helt paf, men pludselig begyndte vi at grine, for det var en hel håndfuld penge, de skulle have for en Cola.

Efter aftenspisningen gik vi over i hotellets spillehal for at spille på spilleautomaterne. Det var rigtigt ubehageligt at være derinde, fordi alle stoppede med at spille, for at stå og se på os. Derfor gik vi tilbage til vores hotelværelser for at hygge os og spille kort, og kl. 23.00 gik vi til ro.

Tredje dag var turens højdepunkt. Vi spiste morgenmad kl. 7.30 og skulle derefter køre til Venedig. Vi fik en guide med, som kendte Venedig godt og skulle fortælle os om turen til og om Venedig. Det var godt, vi havde hende med, for der var mange mennesker i Venedig. På Marcus-pladsen fik vi fortalt lidt om byen, og om hvordan vi skulle finde rundt i byen, inden vi fik lov til at gå rundt selv. Bl. a. fik vi at vide, at vi ikke kunne komme ind i Marcuskirken, hvis vi havde bare knæ og



skuldre, hvilket de fleste af os havde. Vi fik dækket knæ og skuldre og gik så ind i kirken. Den var utrolig flot udsmykket. Iøvrigt var det spændende at gå inde mellem alle de små gyder, der er i Venedig. Selvfølgelig så vi også mange af de flotte gondoler. Hen på eftermiddagen skulle vi atter hjem til hotellet.

Næste dags tur gik til Postojna-grotterne. Det var den tur, jeg syntes bedst om. Det er utroligt, hvad naturkræfter kan udrette. Der var meget flot, helt glatte sten hængende ned fra hulens loft lignende spaghetti. Det hele var så flot, at det skal opleves, for at man kan forstå, hvor smukt det var.

Vore chauffører havde lovet at køre os til Portoroz om eftermiddagen. Det var også en dejlig tur, solen skinnede, vandet var varmt, og vi brugte hele eftermiddagen i Portoroz.

Den følgende aften var den sidste aften i Kopar. Mange gik ind til byen på diskotek og havde det sjovt. Næste morgen skulle vi pakke og forlade Jugoslavien og køre hjem til Danmark igen.

Jeg synes det var en meget dejlig tur. Lørdag middag kørte bussen igen ind i skolens gård. Alle var meget trætte, men ikke mere trætte end vi var klar til at tage afsted igen til Jugoslavien.

Til slut vil jeg opfordre andre til at skrive et eller andet, som kan komme med i Julehilsen. I kunne f. eks. skrive lidt om, hvad I får tiden til at gå med, og om hvad I har lavet, siden I forlod Hoven Ungdomsskole.

Venlig hilsen  
*Tina Diabelez*  
årgang 85-87

# Kreativitet

Tankerne svirrer. Julehilsen 1987. Hvilken »oplevelses-skuffe« skal trækkes ud. Man får hele tiden nye indtryk. Nogle gemmes i den nederste skuffe, andre placeres lettere tilgængeligt. Enkelte skuffer står åbne, man blev ikke færdig med at lægge på plads.

Det står »kunst« på en af skufferne. Den har nylig været trukket helt ud, idet vi, elever og lærere, i begyndelsen af oktober i en hel uge kun beskæftigede os med kunst. Der blev tegnet, malet, drejet keramik, sunget, arbejdet i træ og jern, formet i papmache og vævet billeder. Kreativitet alle steder.

Ved dette brogede skue måtte man gøre sig nogle tanker!

Præsenteret over for dette, at skulle være kunstnerisk, ville mange nok sige, »det kan jeg ikke«, »jeg er ikke kreativ« – men det er sjældent sandt. De fleste kan, hvis bare de tør. Kunst er at turde vise andre noget af det, der er indeni en. Og hvornår er kunst vel rigtig? Det har ingen det rette svar på.

Vi glemmer at udnytte vore iboende, kreative evner. Der er jo ikke den ting, der ikke kan købes fiks og færdig, fabrikslavet, næsten urørt af menneskehånd. Ensartet. Præcis. Uden fejl. Vi er til hverdag ikke nødsaget til selv at fremstille det, vi omgiver os med. Vi er ikke vant til at pynte omgivelserne og os selv med fejlbehæftede emner.

Til trods for en massiv påvirkning af industriens produkter står de allerfleste af os

alligevel tilbage med en holdning til kunst, det personligt fremstillede. Vi vil ikke undvære den. Forskellige meninger om, hvilken kunst vi bedst kan lide, vil vi til hver en tid have, men kunstens værker er en del af os, en del af vort samfund og vores kultur. Ser vi







noget, vi holder af, bliver vi i godt humør. Udøver man kunst, er glæden bestemt ikke mindre.

Vores kunstuge var en dejlig oplevelse, det var spændende af arbejde så koncentreret – at bruge sine kræfter på at skabe et synligt resultat. Alle kunne frembringe noget, intet var ens, fantasien hos den enkelte blev virkelig sat i sving.

Skuffen står stadig åben. Man bliver aldrig færdig med at putte i den. Livet er kort, kunsten er lang.

Med dette lille tankedrys ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår.

*Ole og Lone Nielsen.*



# Uddrag af avisen

## *Sløjd*

I sløjd skulle alle sammen starte med at lave en holder til et askebæger, som man både kan lave i sløjd eller købe. Man skal både høvle, save og lime og sådan lidt af hvert. Der er nogle som synes, at det er meget svært, og andre som synes det er meget nemt, for der er jo nogle, som har haft sløjd i længere tid end andre. Man skulle ikke lave ret meget på holderen, for 28 ud af 32 sider var høvlet til, og så skulle man kun høvle, lime og save lidt. Læreren hedder Folmer og er næsten aldrig sur, kun hvis man kommer for sent eller laver noget, man ikke må.

*Karina L.*

## *Sovning*

Mange her på skolen har prøvet at falde i søvn inden en time. De havde lagt sig for at slappe af og var så faldet i søvn, ingen havde vækket dem, så de mistede 1 eller 2 timer. Det var de meget kede af, men der var ingen kære mor (eller far for den sags skyld). De skulle blive på værelserne resten af dagen, men de fik dog maden bragt på sengen.

*Kristina Kristensen.*

## *Rengøring*

Hver onsdag efter middagsmaden har vi en time, der hedder rengøring. Den time bliver brugt til at gøre hoved-rent på skolen. Klokken ringer, og så tager vi allesammen rundt med spande og koste, der bliver gnubbet og

skrubbet, så det hele bliver som »nyt«. Kan I forestille jer alle skolens elever storme rundt i en stor forvirring. Det er simpelthen et syn for guderne. Når klokken så er 14.15 går lærerne så rundt og kigger efter, om vi nu har gjort det ordentligt, hvis vi ikke har det, får vi lov til at gøre det hele om igen. Der er godt nok særtilfælde, hvor læreren kan bestikkes med snolder.

Til hverdag bliver vores værelser låst af, hvis der ikke er orden på dem, så skal man stå ret og bede pænt om at låne værelse. Dem, som der så bor på værelset får så en præmie, som består at et stykke snolder af en art.

*Helle Jensen.*

## *Cykeltur*

Tirsdag den 15. september kl. 10 cyklede vi til Dejbjerg, da vi cyklede derop var det regnvejr og modvind. Da vi kom til Bølling, fik vi frokost. Og da vi havde spist frokost, var vi nogle stykker, der cyklede før de andre. Alle fandt frem til Dejbjerggården, selv om nogle kørte små omveje. De fleste var godt trætte i bene, og efter nogle dage på Dejbjerggården skulle vi hjem igen, og næsten alle måtte op på cyklerne igen og cykle den lange vej hjem. Også denne gang var der nogle, der cyklede forkert, men det blev til nogle lidt større omveje. Nogle af os måtte ind og spørge om vej. Heldigvis fandt alle godt hjem, og efter vi havde fået stillet vores sult, kunne vi alle tage hjem på weekend.

*Michael Thiemke.*

### *Fra Dejbjergturen*

Dejbjergturen gik godt. På trods af regnvejr havde vi det sjovt, især onsdag aften, da havde vi underholdning. Kurt, Vivi A., Anne-marie, Kent og Torben sørgede for underholdningen. Der var en masse »dumme« vitser og sketser. Da underholdningen var færdig, blev fristelsen for stor for to »skøre tøser«, eftersom det havde regnet hele aftenen og gården var fyldt op med vand, gik de ind og tog støvler på og hoppede rundt derude. Ikke nok med det, de satte sig også ned (navnene var selvfølgelig Mette og Vivi A.), fristelsen blev endnu større, da de så Susan stå og more sig. Hun fik sørme også lov til at prøve at sidde midt i gården.

*Nancy Madsen.*

### *Bål og snobrød*

I starten af de første aftner, hvor det var godt vejr, fik vi lov til at lave bål og snobrød.

Nogle begyndte at hugge brænde til bålet, mens Lone (Ole forstanders kone) lavede 4 kg dej til vores snobrød.

Da mørket endelig faldt på, tændte vi bålet, inden det var ordentligt varmt (bålet altså), hentede vi nogle tæpper, som vi kunne sidde på.

Endelig kom Lone med dejen, og bålet var varmt.

Hurtigt fandt vi nogle kæppe til brødet, og så sad vi bare rigtigt og hyggede os med dæmpet musik, indtil en af lærerne kom og sagde, at vi skulle til sovstrup.

*Gitte Pedersen.*

### *Skolestart*

Det er lørdag den 15. august, jeg er temmelig rastløs. Jeg går og tænker på, at dagen i

morgen temmelig sikkert bliver en forfærdelig dag. Alle de nye og ukendte ansigter. Skrækkeligt. Hvad synes de mon om mig? 44 nye elever som kigger på mig. Jeg skal i hvert fald ikke bo på værelse med nogen af »dem«.

Søndag den 16. august.

Uh nej, klokken er 10.00 og jeg skal snart op til den rædselsfulde skole.

Klokken er nu 13.00 og jeg sidder i bilen og skriver. Nej, jeg tør ikke, jeg vil hjem; nej, nej, jeg vil ikke hjem, det bliver jo nok alligevel spændende at møde de nye »venner«?

... Nu sker det, åh nej, alle de mennesker. Mine ting er læsset af, og jeg har fundet ud af, hvilket værelse jeg skal bo på og med hvem.

En pige, der hedder Helle Jensen (kender ikke tøsen), leder efter mig. Hun har arbejdet hos min moster i Silkeborg. Fedt, så føler jeg det alligevel, som om der i det mindste er en, jeg »kender«.

Så nu skal det hele nok gå.

*Natazja Andersen.*

### *De første skoledage*

Efter min mening var de første skoledage de værste. Alle var generte og gik rundt uden at vide, hvem de skulle hilse på. Til aftensmaden var der ikke ret mange, der spiste noget. Da alle forældre var taget af sted, blev det noget helt andet. Nu var der ikke nogen, man kendte, så blev man nødt til at tie stille eller snakke med dem, der var på skolen. Jeg tror selv, at den anden dag vil være bedre, men nej, det var lige så flovt. I løbet af dagen blev det bedre, og for at man skulle lære så mange som overhovedet muligt, skulle vi på orienteringsløb på 18 km. Nu går alt godt, vi kender hinanden.

*Heidi Christensen.*

# Forår

Forår ... som den sagte lyd af soul.  
Lyden bliver stærkere ...  
blæser dig næsten omkuld.  
Du springer ud,  
ud, som forårets brud  
som det største blad  
kommer fra kirsebærtræets rod.

Energien strømmer ...  
gennem din krop,  
rammer din sjæl.  
Fri! Livet begynder på ny  
føler du vokser ...  
mærker blodet i årerne.

Tankerne flyver ...  
Den skønneste tid  
mærker duften om dig  
ser farverne, dem alle  
ser regnbuen efter en forårsbyge ...  
Det hele så smukt ...  
gid det aldrig må ende!!!...

*Thomas Hansen*



# Alle har evner for et eller andet – måske sløjd!

»Selvtilliden er Grundlaget for al Fremgang. Den, som ikke tror sig i Stand til at udføre et Arbejde, begynder kun nødtvunget paa det; og bliver han tvunget dertil, vil det ofte mislykkes. Tror han paa, at han kan udrette det, han har i Sinde, tager han trøstigt fat og naar ofte det vidunderlige ... I Sløjden er der netop mange Tilfælde, hvor Eleverne opdager, at det, der syntes saa vanskeligt ved en overfladisk Betragtning, ved at udføres planmæssigt og fornuftigt bliver ganske ligefremt og selvfølgelig.« (A. N.).

Elevskriftets læsere ønskes hermed en glædelig jul og et godt nytår.

Venlig hilsen  
*Folmer Hansen.*

# Elevforeningen

Hvad har vi egentlig lavet i elevforeningen det forgangne år? Der har vel kun været den tilbagevendende begivenhed, elevmødet.

I år forsøgte vi som noget nyt mulighed for overnatning. Dette har vi gjort, fordi antallet af medlemmer i elevforeningen er ret lavt. En af grundene til det kunne jo være, at elevmøderne er ved at være lidt tamme. Hvis der skulle være nogen, som sidder inde med andre forslag til det kommende elevmøde eller kommentarer til den sidste, vil vi meget gerne høre fra jer. Disse kan sendes til undertegnede eller til skolen.

Elevmødet 87 forløb på følgende måde: Den officielle start var kl. 12.00, men man var velkommen fra kl. 10.00. Efter spisning, som bestod af et ret lækkert ta'selv-bord, var generalforsamling efter de sædvanlige vedtægter. På valg var Niels H. Kempf, som blev genvalgt, og Edith Hvid Nielsen, som ønskede at træde ud af bestyrelsen. I stedet for hende valgtes Thomas Clausen fra elevholdene 84-85 og 85-86. Som lærerrepræsentant Folmer Hansen. Tina Diabetz blev valgt som

elevrepræsentant for elevholdet 86-87. Kassereren fremlagde regnskabet, og det blev godkendt.

Efter generalforsamlingen var der en fodboldkamp mellem gamle og daværende elever. Jeg kan desværre ikke huske, hvordan det gik. Senere på eftermiddagen var der kaffe og officiel afslutning. For os, som blev på skolen, var der efter aftensmaden et par arrangementer, som man kunne deltage i, hvis man havde lyst. De var faktisk til stor morskab. Resten af aftenen gik vi bare rundt mellem hinanden og snakkede. Det som overraskede mig mest var, at de daværende elever var meget lette at komme i snak med.

Alt i alt var det et vellykket elevmøde.

Hermed ønskes skolens lærere og elever samt bladets øvrige læsere en glædelig jul og et godt nytår.

P. b. v.

*Torben Kvist Jensen,*  
Jens Bjerg-Thomsensvej 1, Hee,  
6950 Ringkøbing.

# Elevmøde

Elevmødet er denne gang fastsat til den 28. maj 1988.

Programmet er endnu ikke endeligt fastlagt, det bliver sikkert noget lignende programmet fra sidste år. Der kommer på et tidspunkt en indbydelse, hvori programmet er beskrevet.

På elevmødet skal der afholdes generalforsamling efter den sædvanlige dagsorden.

På valg er Jesper Poulsen, som ikke ønsker genvalg. Thomas Clausen, der er på valg alle-

rede i år, fordi han sidste år blev valgt i stedet for Edith Hvid Nielsen, som ønskede at træde ud af bestyrelsen. André Andersen, som er elevrepræsentant for elevholdet 85-86, går af efter tur, men kan vælges til en af de faste pladser i bestyrelsen. Der skal istedet for André vælges en elevrepræsentant for det nuværende elevhold.

Husk et kryds i kalenderen den 28. maj 1988. – Vi ses til elevmødet.

*Bestyrelsen.*

## Bestyrelsen for Hoven Ungdomsskoles Elevforening:

Torben Jensen  
Niels Kempf  
Jesper Poulsen  
André Andersen  
Tina Diabetez  
Folmer Hansen





# Aktivitetsplan 87/88

## August

16.: Skolestart kl. 15.00. Kaffebord kl. 15.15 (forældre kører senest kl. 17.00).

21.–23.: Fællesweekend.

## September

15.–17.: Cykeltur til Dejbjerg, derefter

18.–20.: Forlænget weekend.

## Oktober

8.: Høstfest.

12.–15.: Tema-uge.

16.: Skolernes motionsløb – åbent hus for forældrekonsultation, derefter efterårsferie.

25.: Møder efter ferie mellem kl. 18.00 og 22.

## November

20.–22.: Forlænget weekend.

23.–26.: Juleværkstedssuge.

27.–29.: Fællesweekend.

29.: Åbent hus for forældre med julestue og gymnastikopvisning.

## December

17.: Skolejuleaften.

18.: Hjemrejse til juleferie kl. 15.00.

## Januar

3.: Møder efter juleferie mellem kl. 18.00 og 22.00.

28.: Forældrekonsultation, derefter

29.–31.: Forlænget weekend.

## Februar

12.–14.: Fællesweekend med gymnastikopvisning på Ollerup Gymnastikhøjskole – derefter vinterferie.

21.: Møder efter vinterferie mellem kl. 18.00 og 22.00.



### *Marts*

- 4.: Gymnastikopvisning Hoven.
- 5.: Gymnastikopvisning Skjern.
- 17.–30.: Erhvervspraktik for 9. og 10. klasse.
- Emneuge m. udd. og erhv.-orient. for 8 klasse.
- 30.: Påskeferie fra kl. 15.00.

### *April*

- 4.: Møder efter påske mellem kl. 18.00 og 22.00.

### *Maj*

- 13.–19.: Forventet lejrskoletur.
- 20.: Forlænget weekend, derefter pinseferie.
- 23.: Møder efter pinse mellem kl. 18.00 og 22.00.
- 28.: Elevmøde. »Gamle« elever indbydes.

### *Juni*

- 10.–12.: Fællesweekend.

## Telefonliste

Kontor (hverdage kl. 9–13, søndage kl. 19–20) . . . . .	05 34 31 30
(omst. til lærerværelse)	
Elevtelefon . . . . .	05 34 33 30
Lone og Ole Nielsen . . . . .	05 34 33 28
Kurt Jakobsen . . . . .	07 19 21 74
Niels Jørgen Smidt . . . . .	05 42 13 54
Ole Bjerre . . . . .	07 19 23 10
Henrik Søborg . . . . .	07 37 26 85



Danmarks Pædagogiske Bibliotek



450005462547