



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



L HOVEN UNGDOMSSKOLE

# *Julehilsen*

1988

DANMARKS  
PÆDAGOGISKE  
BIBLIOTEK

# JULEHILSEN

1988



*Vi kæmper under de gamle tegn,  
end står Guds bue i sky histoppe.*

Årsskrift udsendt af  
Elevforeningen for Hoven Ungdomsskole

*Forside af Poul Rytter*

GULLANDERS BOGTRYKKERI a-s  
SKJERN



# Bestyrelsens arbejde

Jeg vil indlede min julehilsen med at fremhæve 1988 som et år med travlhed, hvor der blev arbejdet energisk og godt.

Efter en grundig og detaljeret planlægning kunne håndværkerne straks efter sommerferien starte på 1. etape på skolens udbygningsplan, som omfattede en udvidelse og en ombygning af køkken, spisesal, opholdsstue, kontorer og lærerværelse. Tillige med at næsten alt inventaret er fornyet.

Byggerodet og de meget primitive forhold, som alle måtte indordne sig under, blev taget med godt humør, men en stor dag var det, da man først i november kunne flytte ind i de dejlige nye lokaler.

Det er lykken for alle, som har med en skole at gøre, når man fornemmer at eleverne er positive og glade i deres hverdag. På den måde fornemmer man at niveauet er hævet i de seneste år.

Det har at gøre med, at der blandt de unge har været en stigende interesse for at komme på efterskole. Man har kunnet foretage en vis sortering fra skolens side

og endda melde om fuld hus tidligere end nogensinde før.

Der er naturligvis filosoferet meget over årsager til denne voksende interesse for efterskolerne, til trods for, at det for de fleste er forbunden med en økonomisk belastning.

Svaret er, kan man håbe, at de er blevet rådet af kammerater, som har prøvet at tage et år eller to på en sådan skole, hvor man samtidig med at man uddanner sig virkelig får lejlighed til at opleve fællesskabet med jævnaldrende.

Udviklingen har ført med sig, at mange elever kommer fra hjem, hvor der af forskellige grunde ikke har været mulighed for at opleve det fællesskab ved måltider og i fritiden, som tidligere var næsten en selvfølge. Blandt andet herfor, bliver der en stor spredning i de forudsætninger, som eleverne møder med.

Glædelig jul.

*Helge Berthelsen.*

# Årets gang

Når man sætter sig for at ville fortælle jer andre om, hvad der er foregået siden sidste julehilsen udsendtes, skal der pludselig rodes i hukommelsen, og mange oplevelser dukker op igen.

Når et hold kommer igen efter juleferien, er det gerne med store forventninger. Man kender hinanden, har måttet undvære hinanden i fjorten dage, og glædes derfor over gensynet. Ydermere går det pludselig op for en, at den ene halvdel af opholdet er forløbet, at der »kun« er et halvt skoleår tilbage, og de fleste satser på at få det udnyttet så godt som muligt.

I januar deltog skolen, ligesom tidligere, i et stort indendørs fodboldstævne sammen med andre efterskoler. Det er udmærket at komme ud at møde andre. De, der ikke skulle spille, var med som heppekor. Det blev ikke os, der løb med pokalerne, men dagen var god endda.

Sidst på måneden havde vi forældre indbudt til forældrekonsultation. Vi har hvert år haft vores forældredag placeret netop der, fordi 9. og 10. kl. kort tid derefter skal bestemme sig for, hvilken fortsat skolegang, de skal vælge, om de skal søge job osv. I forlængelse heraf var der tilbud om erhvervspraktik i marts måned.

De to ældste årgange var ude i praktik her i omegnen. 8. kl. fik et specielt program, der bl.a. indeholdt besøg i retslokalerne/politistationen i Skjern, en tur i Borrisområdet med J. Frydenlund, besøg på Radio Herning (hvor vi senere på året fik lov til at lave et program af en times varighed), en tur til Ribe og Fanø. Altså en periode med megen afveksling.

I løbet af de første måneder havde vi et par aftenarrangementer. Elin og Niels Finnerup viste os lysbilleder fra Kenya, og de havde medbragt mange fine sager, som det bestemt er interessant selv at prøve at have i hånden, halskæder, tøj, il-delugtende kalabasser m.m.

Sidste på måneden indbød vi til sangaften – det er altid hyggeligt og rart at mødes omkring sangbogen.

Først i marts holdt vi en fællesweekend for alle. Vi havde besøg af Tarm Bank, som satte eleverne ind i et »Bankspil« – et spil hvor man fik tildelt en lønindtægt. Det var bl.a. spændende, fordi vi fik 8 computere til rådighed, hvor diverse oplysninger skulle indtastes. Det skulle så vise dig, om de enkelte kunne holde styr på økonomien.

Samme weekend deltog vi i gymnastikopvisning i Hoven og i Skjern. Kun få



*Elevmøde maj '88*

elever havde nogensinde før prøvet at deltage aktivt i sådan et arrangement, så det siger næsten sig selv, at det var noget af en oplevelse. I dagene op dertil havde mange ytret usikkerhed. De syntes, de lavede for mange fejl, de syntes, de så komiske ud i netop de gymnastikdragter, de syntes, det var »flovt«, at andre skulle se på dem osv., osv. Det viste sig heldigvis, at deres bange anelser var ganske ubegrundede. Det gik godt med opvisningen – vi har jo aldrig udgivet os for at være elitegymnaster – og det fineste ved det hele var, at eleverne virkelig oplevede

den følelse, at være fælles om en ting. Holdet så faktisk helt anderledes ud ved udmarchen end ved indmarchen. Noget mere glade og tilfredse, ja, stolte – i ordets positive forstand. Og Niels Jørgen var glad – han havde såmænd også været lidt nervøs.

Af andre ikke-hverdagsagtige ting kan nævnes, at vi i foråret var i biografen for at se »Pelle Erobreren«, en god film var alle enige om.

Det blev tid for de skriftlige prøver og kort efter lejrskoletur, noget vi længe havde set frem til. I år skulle den gå til





*På Himmelbjergstur den sidste skoledag*

England. Det blev en utrolig udbytterig tur, set fra læreres synspunkt bestemt den bedste tur indtil videre. Den store forskel fra det vi tidligere har prøvet lå i dette, at alle blev privat indkvarterede. Selvfølgelig kender man ikke et land efter et ophold på en uge, men man har sandelig flere indtryk med hjem, når man får et lille indblik i nogle familiers hverdag. Selvfølgelig fulgtes vi hver dag for at besøge diverse seværdigheder, og vi havde en Londontur på programmet, men en stor del af tiden, måtte man altså gøre sig forståelig på engelsk. Else Marie, der

nu er elev på 2. år, har skrevet om turen andetsteds, rapport fra England.

Sidst i maj holdt vi elevmøde. Vejret var fortrinlig, arrangementet aktiverende (gruppeopgaver, fodboldspil, folkedans, hyggesnak), så alt i alt havde alle en fin dag. Det er altid rart at gense kendte ansigter.

Mundtlig prøve var næste og omtrent sidste punkt på årets program. De dage gik, som de plejede. Nogle blev glade, nogle blev skuffede. Vi synes, der blev opnået pæne resultater.

Som afslutning kørte vi en tur til Him-





*Eleveholdet 88/89*

melbjerget, stemningen var lidt svingende. Det er svært at afgøre, om man skal være glad eller trist den sidste dag i et efterskoleophold, og turen bar absolut præg af dette. Nogle fik en god sidste dag, for andre blev den mindre god. Den sidste pakke sammen og oprydning (det er vist første gang, vi har sendt så lidt med posten bagefter). Forældrene kom til afslutningsfest, og sommerferien stod for døren.

I skoleårets sidste måneder forberedte vi os på skolen samtidig på det nye skoleår. Vi fik mulighed for at optage flere

elever, idet Niels Jørgen købte hus i Sdr. Felding og derfor ikke længere brugte sine værelser ovenpå. Det højere elevtal betød mulighed for nyansættelse af lærere. Som led i dette måtte vi i fremtiden undvære vores timelærere, Folmer Hansen, Lis Birgitte Jensen og Mads Søndergaard. Vi har altid været meget tilfreds med og glade for deres faglige kunnen, men, hånden på hjertet, vi ønskede samtidig, at vi kunne være nogle flere heldtidslærere til at dele tilsynsarbejdet. Nyansat i maj blev Trine Rask, Jette og Esben Sørensen. De er nu bosat i Hoven.



Og så springer vi ud i det nye skoleår, fuldtalligt elevhold.

Der skulle bygges om, og vi var noget spændte på, hvordan det ville forløbe, idet vi vidste, at bl.a. køkkenet ville være ude af drift mindst en måned. Nu hvor det er overstået, synes vi, at det gik godt, selv om der af og til opstod specielle situationer. Men alle var indstillet på, at enhver situation måtte kunne ordnes, alle tog et ekstra nap. At det hele kunne fungere, skyldes i høj grad elevernes medvirken. De har hele tiden været meget positive og lige så spændte på det

nye, som vi andre. Hverdagen har skiftet jævnlige, bare hvad angår spisning. I slutningen af august blev spisestuen noget åben, så vi flyttede bordene ud i daværende dagligstue (nu hall). Efterhånden blev det et noget støvet sted, så efter rejsedagene flyttede vi igen, denne gang til den store skolestue. På samme tidspunkt blev køkkenet brudt op, så spisekammeret måtte indrettes i en skurvogn i skolegården, og Birthe lavede mad hjemme i sit eget køkken hver dag. Til trods for dette fik vi god mad, præcis kl. 12 hver middag. Gryderne ud af bilen, kartoffel-





gryden blev hentet hjemme hos os – og så var det bare om at stille op på en lang række, så blev der serveret. Opvasken foregik i vores køkken (køkkenholdet fra den periode fortjener megen ros). Sidste etape af byggeriet involverede også lærerværelset – som også flyttedes ud i en skurvogn. Alle mulige og umulige steder lå der ting og sager, i løs vægt eller stuvet sammen i kasser. Af og til var der noget vi »ikke lige kunne finde.« Trods det nåede vi på skolefronten det samme, som vi plejer at nå. Vi var på Dejbjergtur. Vi havde en rigtig god »Jernalderuge«, hvor

vi prøvede at arbejde nogenlunde som i jernaldertiden med smedning, træfældning, pottemagerværksted og spinding. Der blev bygget en kopi af et jernalderhus og alle læste om jernalderen.

Byggeriet, roderiet varede til den 2. november, hvilken fryd, vi kunne for første gang bruge de nye lokaler! Og vi synes, de er dejlige. Vi nyder det dagligt. Det er en utrolig forbedring.

Den 9. november havde vi en foredragsaften for støttekreds og elever – samtidig blev de nye lokaler vist frem.

Nu, ved det tidspunkt, hvor bladet skal





*Rejsegilde d. 1. sept. '88*

til at gå i trykken, er vi lige startet på vores juleværkstedssuge, der skal afsluttes søndag med »Åbent-hus.« Programmet byder på gymnastikopvisning, salg fra julestuen, kaffe, gløgg og æbleskiver. Vi ved, tiden indtil jul går hurtigt, og vi har noget at glæde os til straks efter julefe-

rien. Da tager vi på lejrskoletur, denne gang til Norge for at stå på ski.

Afslutningen på dette skal være en hilsen til alle med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår, samt en tak for det år, som snart er gået.

*Lone og Ole Nielsen*





LISBETH ANDERSEN  
SØRRING



VIVI ANDERSEN  
JORDRUP



KIA CHRISTENSEN  
NYBORG



TANJA CHRISTENSEN  
ÅLBORG



MARY GADGAARD  
HERBORG



HEIDI HANSEN  
NORDBORG



HELLE JENSEN  
SILKEBORG



ANNE-MARIE KRISTENSEN  
HØJER



KARINA LANCHOW  
BRANDE



NANCY MADSEN  
ÅRRE



HELLE MATHIESEN  
ESBJERG



ELSE MARIE NIELSEN  
BRANDE



HENRIK SØBORG



FOLMER HANSEN



LIS BIRGITTE JENSEN



LONE NIELSEN



OLE NIELSEN



NIELS JØRGEN SMIDT



KURT JAKOBSEN



MARY ENEVOLDSEN



SUSAN NIELSEN  
RØDEKRO



METTE NISSEN  
BAGSVERD



ANKER JOHNSEN



HANNE HANSEN



## HOVEN UNGDOMSSKOLE 1987 - 1988



BIRTHE ESKILDSEN



SINNE SKOVBJERG



GITTE PEDERSEN  
RINGKØBING



VIVI RASMUSSEN  
BRYRUP



KARINA STRØMGART  
ESBJERG



HELLE SØRENSEN  
STUDSGÅRD



LENE SØRENSEN  
LUNDERSKOV



MARIA WINTHNER  
VARDE



JIM ANDERSEN  
KØBENHAVN



THOMAS CHRISTENSEN  
HERNING



CASPAR DALKER  
SILKEBORG



CLAUS HANSEN  
RIBE



THOMAS HANSEN  
FREDERICIA



ARNE HAAHR  
SOMMERSTED



JAN JOHNSEN  
ESBJERG



FLEMMING KORSBÆK  
EJBY



KENNI LARSEN  
BRÆDSTRUP



BJARNE LASSEN  
LØNBORG



SIGURD MORTENSEN  
TJØRRING



KAI MÜLLER  
HANDEWITT



ERIK NIELSEN  
LEMVIG



JAN NIELSEN  
HADSTEN



OLE OLSEN  
VIBORG



BRIAN RASMUSSEN  
KØBENHAVN



ALLAN SCHJERN  
HJERTING



MICHAEL SKOV  
VIDEBÆK



KENT SVENDSEN  
GLEMING



TORBEN SØLVKER  
HAMMERUM



DAVID TINGVED  
HJØRCKER

# Rapport fra England

*Fredag den 13. maj 1988.*

Afrejse skete kl. 14.30 her fra skolen, med bus til Tarm.

Mary, Birthe og Ole og Lones Børn og nogle flere stod i gården og vinkede farvel til os. Så startede turen. Vi tog med bus til Tarm og med tog fra Tarm til Esbjerg. Der var en god stemning i toget, vi sang, og var helt spændte, og så var det oven i købet »Fredag den 13.«

Vi skulle gå fra banegården i Esbjerg og til færgen. Der var ikke ret langt men med de store tasker, var armene ved at falde af.

Vi kunne gå ombord en time før afgang, så det gjorde vi kl. 16.30, færgen sejlede kl. 17.30, og butikkerne på færgen åbnede først en halv time efter afgang.

Vi kom til at sejle med Dana Anglia og skulle bo på Britannia Decket, i små rum til 4 personer. Om aftenen var der diskotek, men jeg var alt for træt, så jeg gik ned for at sove, men der var al for meget larm, så det blev ikke rigtig til noget.

*Lørdag den 14. maj 1988*

Jeg vågnede allerede kl. 6.00, og vi kunne først få morgenmad kl. 8.00. Men tiden gik, og vi skulle have pakket vores tasker.

Det var helt sørgeligt at vi skulle forlade færgen, og de mennesker, der var der.

Da vi kom til Harwich kl. 12.30, skulle vi gennem tolden, og så køre 3 timer i bus, hvor vi kørte under Themsen. Vi kom til Hastings kl. 16.30.

Familierne stod og ventede, men vi kom ikke til at bo sammen, som det var bestemt hjemme fra. Kia og jeg kom til at bo hos en familie, med en dreng på 4 og en pige på 2 år. Om aftenen spurgte vi, om vi ikke måtte gå ud, det måtte vi gerne. Vi kunne bare ikke finde rundt, men til sidst fandt vi nogen, som vi kendte. Ole og Lone var der også, de viste os vejen, som vi skulle hjem, der var langt, 3 kvarters gang. Det var lidt sent, vi kom hjem, så vi gav værtsfamilien en undskyldning, men de sagde bare, at vi skulle tage en taxi hjem, fordi der var mange slagsmål der i byen.

*Søndag den 15. maj 1988*

Vi var på bytur i Old town, men der var ikke meget at se. Vi var også nede i nogle huler, the Caves, det var sjovt nok. Bag efter fik vi lov til at gå rundt i byen resten af dagen. Om aftenen var vi nede i byen. Da vi kom hjem, sad vi og snakkede med familien til langt ud på aftenen.





*Mandag den 16. maj 1988*

Vi skulle samles nede i byen, og gå sammen om til banegården, og tage med toget til Rye. Der skulle vi se et slot (eller sådan noget), som jeg og nogle andre ikke fik set p.g.a. dårlige ører. Men vi fik købt nogle forskellige ting, som var billige.

Om aftenen var vi nede i Hastings, men ikke ret lang tid. Da vi kom hjem, sad vi og snakkede, og så en video med mange musikindslag på, klokken blev langt over 12.

*Tirsdag den 17. maj 1988*

Vi skulle tidligt op, fordi vi skulle til London. Vi tog med bus. Da vi kom til London, kom der en guide på, jeg ved ikke, om hun var dansker, hun talte ihvert fald dansk. Vi så mange forskellige ting. Turen varede ca. 2 timer, bagefter skulle vi ind og se vokskabinettet, det var sjovt og spændende. Senere fik vi lov til at gå frit i 2 1/2 time. Så skulle vi gå i samlet flok hen til et teater, hvor vi skulle se musicalen »Chess«. Jeg syntes, at »Chess« var god. Vi skulle derefter hjem, køre i bus,



*Udsigt over Hastings*



*Madame Tussauds voksabinet*





*Fra den gamle, fine by Rye*

så det blev sent igen den aften. Vi var i Hastings kl. 1 om natten.

*Onsdag den 18. maj 1988*

Vi var nede i byen og købte en masse ting, da det var en af de sidste dage, vi var der. Vi lavede også gade-interviews. Gitte og jeg var sammen. Vi interviewede en lidt ældre dame, som var i en butik. Hun var vældig sød.

Om aftenen ville Kia ned i byen, men jeg blev hjemme for at sove.

*Torsdag den 19. maj 1988*

Vi skulle samles nede i byen kl. 11.30, og bussen kørte kl. 12.00. Vi fik sagt farvel til familien, og tog af sted til Harwich.

Vi gik ombord på færgen, det var den samme som sidst, og det var sovedækket også.

Om aftenen var der diskotek, og vi havde det sjovt hele natten, for det gynge.

*Fredag den 20 maj. 1988*

Jeg havde kun sovet 3 timer, og det var ude på gangen sammen med de andre.

Ankomst til Esbjerg kl. 13.45, og der fra tog jeg med bussen op på skolen.

Jeg syntes turen var så god som den kunne være.

Venlig hilsen  
*Else Marie Nielsen*  
 årgang 87-89



# Julehilsen

I sommeren 1987 blev jeg ansat som gymnastiklærer på Hoven Ungdomsskole.

Skolen havde i en årrække fungeret uden at gymnastikken var en del af hverdagen, og valgte derfor at inddrage gymnastikken som et obligatorisk fag på lige fod med dansk og matematik.

Formålet med den fysiske aktivitet er at bidrage til velvære, og give den enkelte elev nye kræfter bl. a. til det boglige arbejde.

Jeg har tidligere undervist i lokalforeninger, hvor gymnasterne kom af egen fri vilje, i modsætning til eleverne 1987/88, hvor hovedparten af eleverne aldrig havde set en gymnastikal før. Elevernes motivation var meget begrænset, og det gav en del uoverensstemmelser i selve undervisningen lærer og elever imellem. Gymnastiktimerne måtte starte på et lavt niveau, men trods det deltog vi i den lokale opvisning i Hoven samt amtsopvisningen i Skjern.

Skoleåret 1988/89 er godt igang, og udbyttet af gymnastiktimerne bærer præg af elevernes positive indstilling, hvilket resulterer i et godt arbejds-klima for både lærer og elever.

Samtidig med at gymnastikken er i udvikling følger skolen det op ved at ansætte en ekstra kvindelig gymnastiklærer.

Den 11. februar skal vi, ud over de lokale opvisninger, til et stort gymnastikstævne med ca. 3.000 gymnaster på gymnastikhøjskolen i Ollerup. Det er et stort stævne der afholdes hvert år, hvor gamle Ollerup-elever kan komme med deres hold.

I dag er der mange spildtimer via kørsel til og fra Hoven hallen.

*Juleønsket* må så være, at vi engang kan få en mindre hal på Ungdomsskolen, så man kan undervise hele elevholdet på samme tidspunkt.

Eleverne har også brug for et sted, hvor de kan bruge deres kræfter i fritiden.

Til gamle og nuværende elever vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår, og sige tak for et godt samarbejde i den tid der er gået, og jeg håber, at vi fortsat kan have et godt forhold til hinanden.

*Niels Jørgen Smidt*

# Go' da'

Tirsdag morgen, det var marts i år.  
Solopgang, fuglesang, der var engang  
man tænker ved sig selv  
»Fred hviler over land og by.«

Morgenvagt, morgensnak med  
køkkenvagt  
Kaffen snakker – tiden går  
hvad skete der mon så i går,  
og snart, nu skal der atter ringes.

Dynevarme, sure tær og transistor-  
radio.  
Sengeredning, vasketøj, fejekost med  
bakke.  
Morgensur, morgenglad, brusebad og  
sæbe,  
nikotin og tyggegummi.  
*Klokken ringer!*  
Morgenmad, ostemad og yoghurt,  
kaos eller cornflakes.  
Lektier, ondt i maven, hjemve.  
Sangbog? klokken ringer, *Sangbog*  
»Pengeløs« i et yndigt land,  
»Oh Lord What a morning«  
op og stå så »loftet letter«  
ris, ros, timestart og lektier.  
Matematik og potenser – vi regner  
dansk-lyrik og mange fregner.  
Blinke, drille, dig og mig og vi to.

*Frikvarter*, cigaretter og tyggegummi,  
transistoren blæser timen ud.  
To timer og middagsmad.  
*Klokken ringer* – sulten trænger.  
Alle samler – bordformænd og karklud,  
posten er dum! – jeg ringer,  
ingen hjemme, pengeløs og sliksyg.  
Frihed, venner, cykle eller lege,  
dagen er lang – tiden kort,  
du er min og jeg er din,  
og nu *ringer klokken*.  
Valgfag – eftermiddag med ideer.  
Tiden løber og besøgstid.  
*Klokken ringer* – kaffetid –  
nu sker det!  
Fjendskab? nej!  
*Kammeratskab og venskab*  
Min følelse: en rystet cola,  
den kulsyre.  
En drillesyg lærer med planer.  
*Klokken ringer* – aftensmad.  
Brasede kartofler, portioner,  
som brødre vi dele...  
Hvem vil? og må vi godt?  
først lektier! så måske! og kun hvis!  
Køkkenhold, opvask uden smøgpause,  
forkælede ikke-rygere med æblekinder.  
*Klokken ringer!* lektietime,  
en time som to, men rart at snakke,  
tryghed, hjemve, mon læreren hjælper?



*Situation fra elevmødet '88*

Nu er det aften, klokken er otte,  
sport, spil, synge og danse,  
mine sanser de sanser.  
Atter en aften, intens og hurtig,  
husk på lørdag!  
Klokken ringer – vi nåede det ikke,  
rengøringshold, måtter der bankes,  
en træt lærer der lister rundt  
med en liste.  
God nat! drøm godt  
dagen nu, er fortiden du drømmer  
i morgen.

Tirsdag aften det var marts i år.  
Hjemtur, kaffesmag, elever og  
spørgsmålstegn,  
hjernevask og visioner – at være lærer,  
bestemme, fornemme –  
sundhed at fremme.

Nattesnak, sengetid og drømme,  
natten snakker – tiden går,  
hvad skete der mon så i går,  
og snart, *åh!* nu skal der atter *ringes*.

*Henrik Søborg*



# Menneskelige værdier

Som en del af skolens obligatoriske fag indgår fortælletimerne. Oftest skema-lagt, men også som en del af det daglige samvær i større eller mindre tidsmæssig omfang.

Elever der siger ja til et efterskoleophold på vor skole, tilbydes bl. a. undervisning i faglige færdigheder, der kan gøre dem egnede til, såfremt de vil, at afslutte opholdet med samfundsmæssige anerkendte prøver.

Men der er for os, og det skolen står for, andre og mindst lige så vigtige værdier/færdigheder.

Gennem samværet med andre, voksne samt jævnaldrende, der kommer fra forskellige dele af landet, møder man andre livsværdier, og tvinges derved til at tage egne, indlærte værdinormer op til vurdering, og sætte disse normer i relation til den eller de nye samværsituationer, man oplever gennem et efterskoleophold.

For os er der visse værdier, der ikke kan fornægtes-/nemlig at kristendommen har sat sine spor i vor kultur. Det være sig i menneskesyn, social tankegang. Det centrale budskab om, at elske sin næste som sig selv, har sat sine spor i vore forsøg på at hjælpe de mennesker, der er truede, undertrykte eller under-

privilegerede. Men vi møder også kristendommen som modstykke til fremmede kulturers levevis og moral, og heri er derfor også en forpligtelse til at kende til de religiøse forskelligheder, der ligger bag disse.

En anden væsentlig værdinorm er, bevidstheden om at tilhøre et nationalt fællesskab. – og i særdeleshed i en verden, der bebos af flygtninge og statsløse. Dette må ikke medføre navlebeskuenhed og selvtilstrækkelighed. Ved at erkende og kende sin nationale egenart – historie – sprog – landskaber og menneskesyn og sideløbende hermed og sat i relation hertil – kendskabet til internationale kulturværdier, udvider man sit kulturelle univers, – dette modvirker national selvtilstrækkelighed.

Lad mig slutte dette indlæg af med at citere et lille uddrag af en artikel af Povl Riis fra Undervisningsministeriets Perspektivudvalgsrapport »Pejling og Perspektiv«:

## *Etik*

»Etik er det principielle grundlag for dagligdagens værdidomme, og moralen det sammenfattende begreb for disse værdidomme.

Det er af indiskutabel værdi at have gjort sig sine etiske normer bevist. Der ved bliver man ikke så let offer for manipulation, man vil lettere kunne indse, hvis man skader andre, og man vil stå mindre usikker over for situationer, hvor den vante moral ikke kan vejlede én.

Etikken er meget afhængig af religiøse og ikke-religiøse tilværelsestolkninger og har delvis sin egen historisk-filosofiske tradition. Det er værd at vide, hvad der med nødvendighed er forbundet med fx. kristen tro, og hvad der udspringer af kulturelle påvirkninger.

I skolen kan man belyse etikken ved hjælp af litterære og historiske eksemp-

ler, men også ved hjælp af dagliglivets situationer, så børnene lærer etisk analyse, også i deres dagligdag, og bliver sig deres egne etiske normer bevist.

Tilværelsestolkninger, menneskerettigheder og etiske systemer skaber uundgåeligt konflikter eller dilemmaer – både indadtil og i forhold til hinanden. En fortrolighed med sådanne dilemmaer er en forudsætning for menneskelig modning og for evnen til at forholde sig analytisk til konflikter og dermed skabe plads for tolerance.«

Alle gamle elever og skolens støttekreds, ønskes hermed en glædelig jul og et godt nytår.

*Ole Nielsen*



# Jul

Jul er mørke dage med snesjap  
Jul er gaveræs og stress  
Jul er tomme lommer og kolde fingre  
Jul er flæskesvær i den gale hals  
Jul er skuffelsen over et par  
    hjemmestrikkede vanter  
Jul er stikkende grannåle  
Jul er nisser i butikkerne fra  
    begyndelsen af november  
Jul er at skulle skrive et utal af julekort  
    uden at få nogen igen  
Jul er den tid, hvor der er det største  
    antal selvmord  
Jul er falske julemænd med nylonskæg  
Jul er julesange, der er pinlige  
    at lytte til  
Men alligevel er julen den tid  
jeg holder mest af

*Karoline Vad*  
elev 88/89



*Jernalderhus (efter originale mål)*

# 1. skoledag

Søndag den 7. august var der en hel del nervøse kommende elever på vej mod Hoven Ungdomsskole. Vi skulle være der ca. kl. 15. Når man ankom blev man vist op på værelserne af 2.-årseleverne og lærerne.

Kl. 15 ringede klokken og så var der eftermiddagskaffe i gymnastiksalen. Vi sang også et par sange, og Ole holdt en meget lang tale. Da klokken var omkring 17, tog alle forældrene hjem, så var vi stakkels elever ladt tilbage i lærernes skarpe kløer.

Efter aftensmaden, blev vi delt op i forskellige hold, for vi skulle se skolens areal. Resten af aftenen gik vi rundt og prøvede på at lære hinanden at kende. Det skete, at man gik hen til den samme person 2–3 gange for at spørge hvad hun/han hed.

Klokken 22–22.30 gik vi i seng. De fleste af os havde svært ved at falde i søvn, de nye lyde, fremmede ansigter osv., osv.

Sådan gik vores første skoledag.

Kærlig hilsen

*Trine, Janne og Annemarie*  
hold 88/89

# Natløb

Natten til fredag den 18 november blev vi vækket af Esben kl. 24. Han fortalte os, at vi skulle se at komme i tøjet, for vi blev hentet af en bus (om ikke ret lang tid). Vi fik at vide, at drengene var blevet hentet. Vi ville så blive kørt et sted hen, hvorfra vi selv skulle finde hjem.

Niels Jørgen kom med bussen og vi fik bind for øjnene. Da vi kom ned til rundkørslen i Hoven, kørte vi mindst 4 gange rundt. Det var naturligvis bare for at forvirre os. Hvilket også lykkedes.

Halvdelen af os blev læsset af et sted og resten et andet sted. Vi mødtes så og fulgtes resten af vejen. Vi havde vores problemer med at finde hjem, selvom vi havde et kort med. Esben kom kørende ud for at se, hvordan det gik. Vi fik at vide, at vi var faret vild. Vi fik så vist en anden vej, men alligevel gik vi forkert.

Esben fik senere alligevel medlidenhed med os, og han og Niels Jørgen kom og hentede os. Da vi kom hjem til skolen, var drengene der. De havde snydt og var kommet ud på Herningvejen. Vi fik lidt suppe, inden vi gik trætte i seng.

Fredag morgen var vi totalt udkørte allesammen. Der var nogle af os som ikke var til at hive ud af sengen. Vi slap så for morgenmad, morgensang og nogle slap endog for den første time.

*Bente Pedersen*  
elev 88/89



# Elevforeningen

Årets begivenhed i elevforeningen var som sædvanlig elevmødet. Efter ønske var der også i år mulighed for at overnatte på skolen. Elevmødet begyndte kl. 12.00, dog kom mange allerede om formiddagen.

Efter en veltilberedt middag af Birthe var der generalforsamling efter de sædvanlige vedtægter. Eftermiddagen forløb med diverse spil og konkurrencer.

Endnu engang opfordrer vi fra elevforeningen til at melde adresseforandringer til skolen, så vi kan finde jer.

Elevmødet i 1989 vil blive holdt lørdag den. 10. juni. Der vil blive udsendt nærmere herom senere.

Hermed ønskes skolens elever og personale, samt bladets øvrige læsere en glædelig jul og et godt nytår.

*Torben Kvist Jensen*

## Fra elevmødet maj '87

Til elevmødet blev vi sat i grupper, hvor vi skulle løse forskellige opgaver. Senere på dagen blev nogle af opgaverne udført.

*Jim, Karina, Else og Heidi*

Her får I lige en lille hilsen fra 4 elever, der næsten altid er krudt i.

Vi synes, at det har været en rigtig god dag, og vi har moret os.

Vi håber også, at I har haft det dejligt og rart her.

*Anne Marie, Jan Allan og Tanja*

Tusind tak for i år.

*Allan, Bo, Thangaj og Mogens*

Tak for en dejlig dag, vi håber det gentager sig.

*Megagruppen*

Lørdag den 28 maj holdt vi elevmøde på H. U. De fleste var her allerede ved 10-tiden. Kl. 12 spiste vi frokost, som Birthe havde lavet til os (det var meget lækkert). Resten af dagen lavede vi nogle forskellige aktiviteter ude på sportspladsen.

*Cobragruppen*

# Aktivitetsplan

## for resten af skoleåret 1988/89

### *December*

- 5.: Niels Jørgen Smidt fortæller om Kina (egne dias).
- 20. Skolejuleaften.
- 21. Fri kl. 15 – juleferie.

### *Januar*

- 4. Møde kl. 18–22.
- 7.–14. Lejerskoletur til Norge derefter fri.
- 16. Møde igen kl. 18–22.
- 20.–22. Fællesweekend med indfodboldstævne i Videbæk.

### *Februar*

- 6. Fastelavnsfest.
- 10.–12. Fællesweekend, opvisning af gymnastik i Ollerup på Fyn om lørdagen. Søndag *forældrekonsultation*.
- 13.–25. Vinterferie med afvikling af erhvervspraktik i hjemkommunen.
- 26. Møde igen kl. 18–22.

### *Marts*

- 2. Foredragsaften i støttekredsen (forældre er velkomne).
- 20.–22. Terminsprøve (intern prøve)
- 22. Fri kl. 15 påskeferie.
- 27. Møde igen kl. 18–22.

### *April*

- 20. Hjem kl. 15, St. Bededag.
- 24. Møde igen kl. 18–22.

### *Maj*

- 8.–12. Skriftlige prøver for 9. og 10. kl. (8. kl. arrangeres der noget andet for), derefter pinseferie.
- 15. Møde igen kl. 18–22.

### *Juni*

- 1. Forlænget weekend.
- 4. Møde igen kl. 18–22.
- 9.–11. Fællesweekend med elevmøde om lørdagen.
- 17. Afslutningsfest elever og forældre. (Nærmere om tider m.m. bliver sendt jer efterhånden).



Danmarks Pædagogiske Bibliotek



450005462555