



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



H. HOVEN Ungdomsskole

Julehilsen

1991

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Velkommen i den grønne lund,
det skal I unge være,
vi låner jer en liden stund
i livets lange lære,
på Hoven Ungdomsskole her
på Jyllands flade banke,
gid I må lære noget, der
kan røre sjæl og tanke.

Vi prøve skal at lære jer
om nogle idrætsgrene,
og den, som nu vil færdes her,
skal ikke gå alene,
ja, kammerater her I får,
som varer ved for livet.
Ja, lad os se om femti år,
hvad I har Danmark givet.

I lære skal om Danevang,
hvad sig i landet røre,
I lære skal den danske sang,
I lære skal at høre,
at lytte til det talte ord,
at læse tidens bøger,
dem skaffe frem til skolens bord
vi altid vil forsøge.

Vi bygge frem en skole skal
med jer som hjørnestene,
det hele blir så tom en skal
med lærerne alene.
Gid Hovenskolen må bestå,
vi ønsker alle gerne,
at hold på hold må overgå
til skolens faste kærne.

Ejner Knudsen.

JULEHILSEN

1991



*Vi kæmper under de gamle tegn,
end står Guds bue i sky histoppe.*

ÅRSSKRIFT

udsendt af Hoven Ungdomsskole og
Elevforeningen for Hoven Ungdomsskole

Forside af Poul Rytter

GULLANDERS BOGTRYKKERI a-s
SKJERN

Fra skolens bestyrelse

Året 1991 har, som så mange tidligere, været begivenhedsrigt. Historieskriverne kan knap følge med. Hvad der er gældende den ene dag, er forældet den næste. Her tænkes specielt på kuppet i Sovjetunionen, der gav de tre baltiske stater deres frihed tilbage. Med kommunismens fald er der kommet skred i en omfattende demokratiseringsproces, men ikke uden vanskeligheder. Borgerkrigen i Jugoslavien viser, hvor svage de ny demokratier er.

I bestyrelsen er det andre ting, der giver anledning til bekymring. Vi har ved skoleårets begyndelse konstateret, at elevtilmeldingerne ikke kunne fylde skolen op. En budgetrevidering blev nødvendig for at få det til at hænge sammen.

Gang på gang hører vi, at efterskolerne er ved at drukne i deres egen succes. Folk i alle samfundslag har fået øje på efterskolen som en mulighed for deres unge. Kulturministeren har med sit forslag om loft over elevtallet besluttet, at der fremover kun kan gives støtte til 17.400 efterskoleelever. På landsbasis er der ca. 800 ledige pladser. Kulturministeren er desuden fremkommet med forslag om yderligere besparelser på 12–13 % på efterskoleområdet. Vi er noget uforstående overfor forslaget, da ministeren, med sin rod i højskolen, udmærket kender og anerkender kostskoleformen.

Her i efteråret har vi købt nogle jernbanevogne og kan fra næste skoleårs begyndelse tilbyde elever at medbringe egen hest.

Der er indgået aftale med Nanna og Anker Johnsen om køb af varme. Anker Johnsen etablerer et halmfyr til rundballer ved sin gård. Det skulle efter vore beregninger kunne tages i brug til 1. januar. En god og miljørigtig energikilde, som på længere sigt kan betyde billigere opvarmning.

I øjeblikket er vi ved at undersøge mulighederne for etablering af nye faglokaler. Skolen er meget dårligt forsynet på dette område. Musikrum tænkes indrettet i det gamle sløjdlokale. Ved at have flere kreative fag at tilbyde mener vi at stå stærkere i konkurrencen om eleverne. Større elevantal betyder bedre økonomi og udbygningmuligheder for skolen.

I Egvad kommune er der 4 efterskoler. Opbakningen omkring disse fra

lokalbefolkningen og skolekreds er forskellig. For Hoven Ungdomsskoles vedkommende har bestyrelsen et ønske om, at den for vores vedkommende blev lidt større.

Hermed ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Arne Eskildsen.



Elevforeningen 1991

Vores arbejde i elevforeningen kan også i år formuleres i to ord: »bare godt«.

Elevdagen blev i år af praktiske grunde rykket frem til den 20. april. Også i år var der en markant fremgang i deltagerantal, ca. 50 »gamle« elever mødte op, og jeg kan roligt sige, at stemningen var helt i top.

Programmet var som sædvanе, at man ankom lørdag formiddag, snakkede, pjattede o.s.v. indtil middagen med generalforsamlingen umiddelbart efter. Under formandens beretning blev der bl. a. talt om en week-end for gamle elever ved Vesterhavet. Turen er lige afholdt i begyndelsen af november med stor succes, og vi ser selvfølgelig frem til den næste.

På valg i år var Torben K. Jensen, Nancy Madsen (Gizmo) samt Ulla Gudiksen, der ikke ønskede genvalg. Nyt medlem i bestyrelsen blev Tina Diabelez, og som suppleant valgtes Marianne Knudsen. Derefter blev regnskabet godkendt, og Esben Sørensen blev valgt til revisor.

Om eftermiddagen var der underholdning af dramaholdet, og efter kaffen havde vi den traditionelle fodboldkamp mellem »gamle« og »nye« – resultatet blev, at de »gamle« drenge vandt 3–2, medens de »gamle« piger tabte 1–4.

Søndag formiddag rejste en masse søvnige »gamle« elever hjem – og husk: I har jo alle sagt »på gensyn næste år« til en gammel ven, og en aftale overholder man jo.

Jeg vil slutte som jeg startede – vi arbejder godt i bestyrelsen – det er sjovt. Det er specielt sjovt, når der kommer mange til vores arrangementer, hvilket der gør, men der er også nogen, vi savner, de får temmelig sikkert ikke denne julehilsen – så hermed en opfordring: kontakt dem.

Og med påmindelsen om gammel elevdag den 11.–12. april 1992 ønsker vi hermed glædelig jul og godt nytår.

Bestyrelsen.

Rico Andersen, elevforeningsformand.



Den nye generation. Tanjas Benjamin. Dikke-dikke Rico.



De gamle piger. Gammel elevdag.



De gamle drenge. Gammel elevdag.



God musik. Gammel elevdag.



6 *Superfodboldhold på Hoven Ungdomsskole.*

Årets gang

Fra skolens hverdag har vi tidligere beskrevet, hvordan dagligdagen forløber, og også gået ind på enkelte arrangementer. Hver gang har det været småt med omtalen af november og december måned. November er måneden, hvor stoffet til bladet samles, i december ligger det på trykkeriet, og når man det følgende år skal beskrive årets gang, synes forrige jul at ligge rigeligt langt tilbage i det kronologiske forløb. Men denne gang vil vi trække den periode lidt frem.

Omkring julen har vi et mønster, vi plejer at følge, sommetider med varianter. I ugen op til 1. søndag i advent laves skolen om til et helt juleværksted. Der arbejdes praktisk med metal, træ, stof, gran og papir, og i køkkenet bages der julesmåkager. Produkterne udstilles og sælges senere til rimelige priser i vores julestue. Dermed stilles der allerede fra ugens start flere krav. Det, der laves, skal være pænt og præsentabelt, der skal laves noget af det traditionelle og også noget nyt, og desuden skal der være så mange dele, at julestuen kan fremvise et varieret udbud. Det er, som vi ser det, værdifulde krav at stille eleverne, krav, de senere har nytte af at have følt på egen krop. Det kan være svært at skulle bedømme ens egen indsats. Kvalitetskrav betyder omhu; ærgrelser, når noget mislykkes – og følelsen af stolthed, når det lykkes. Når alle arbejder ved ugens slut samles sammen, når julestuen indrettes, har vi hvert år en god fornemmelse indeni, for det ser altså flot ud med så mange kønne, hjemmelavede juleting på et sted.

En yderligere fornøjelse er det så at have besøgende til julehygge i weekenden. Lørdag eftermiddag er alle i omegnen inviteret, om søndagen kommer elevernes familier, så skolen er fyldt af folk to eftermiddage. Der serveres kaffe med hjemmebagte småkager, der dufter af gløgg og æbleskiver, når man nærmer sig spisestuen. Folk snakker og hygger sig. Det er dage, vi ser frem til.

Juleværkstedssugen er for nogle igangsættereren for selv i de kommende uger at lave små julegaver til familien. Det får man lyst til, når man opdager, at det værdsættes. Skolen er julepyntet, der er lys i træerne udenfor – det giver december måned et specielt præg, og eleverne mærker julen, selv om de ikke er derhjemme.



Indkvarteringssted. Københavnertur, november 91.

Vi holder inden ferien en skolejuleaften. Da spiser vi flæsketeg med rødkål og ris a la mande med mandel i hver serveringsskål. Der synges julesange og -salmer omkring juletræet, den årligt tilbagevendende julehistorie læses, og vi spiller banko med mange små præmier.

Det er således med mange fælles aktiviteter og oplevelser, vi afslutter den første del af skoleåret. Efter 14 dages juleferie møder eleverne i januar med forventninger, glæder sig til at se hinanden igen, og tidsmæssigt føles det, som om det næste halve år flyver af sted. Inden man ser sig om, er det påske og begyndende forår udenfor.

Sidste år var vi på lejrskoletur umiddelbart efter juleferien – skitur til Norge. Det var meget flotte vinterlandskaber med masser af sne og perfekt skivejr, hvilket gav mange sjove og gode oplevelser.

Til dette års elever planlagde vi et andet lejrskoleprogram, dels har vi elever fra sidste år på holdet, dels kan vi godt lide forandringer for fornyelsens skyld. Når vi i lærergruppen undersøger muligheder, sker det, at et tilbud særlig tiltrækker sig vores opmærksomhed. Således gik det den gang. Lejrskoletur en uge på Læsø, ophold på vandrerhjem samt et par overnatninger i bivuak, et veltilrettelagt program med mange muligheder i naturen. Fra tidligere har vi haft snakket om at tage til København, så eleverne kunne se lidt af vores hovedstad. Og faktisk kunne vi få økonomien til at nå

sammen, så begge ture kunne gennemføres! Fornylig, først i november, tog alle elever og de fleste medarbejdere til København. Vi var indlogeret meget centralt, nær banegården, på et lille hotel, beregnet fortrinsvis for skoleklasser. At bo midt i byen var en del af oplevelsen. Det var muligt at nå de fleste mål til fods og føle byens pulserende liv, bare en tur ned ad Strøget er jo en oplevelse for sig selv. Parkerne blev besat samtidig med indtagelse af frokostpakkerne, og iøvrigt var vi ude at se forskellige seværdigheder. Amalienborg Slotsplads, Christiansborg, tilhørerlogen i Folketinget. En tur på Politigården med foredrag og mulighed for at se motorcykler og biler på nærmere hold. Rosenborg med skatkammeret. Amaliehaven. En eftermiddag med museumsbesøg i mindre grupper, og en aften i Planetarium førte os på »Rejsen i rummet«. Alt i alt tre gode dage med mange nye indtryk i bagagen. Første del af vores lejrskolearrangement er altså løbet tilfredsstillende af stabelen, og vi kan se frem til anden halvdel på Læsø, når vi når frem til foråret.

Skolen har i år en lærer mindre end sidste år. I skoleåret 90/91 havde Niels Jørgen Smidt orlov fra skolen, og Pia Poulsen var årsvikar for ham. Hun var retog gymnastik og idræt på strålende vis og er nu begyndt på en læreruddannelse på Ribe Statsseminarium. Niels Jørgen var ikke helt sikker på, om



Fra besøg på politigården i København.



Firede sig ned

Elever og lærere ved Hoven ungdomsskole udfordrede hinanden i nedfiring.

HOVEN: Hvem tør!!

Sådan har elever og lærere ved Hoven ungdomsskole et stykke tid gået og sagt til hinanden med et udfordrende glimt i øjet.

Og hvad ville de så udfordre hinanden i?

Hvad man kan, hvis blot man tør!!

Og det gik ud på at deltage i et sjovt eksperiment med at lade sig fire ned fra en 10 me-

ter høj kornsilo.

Fredag 1. november gik det så løs med eksperimentet hos formanden for ungdomsskolens skolekreds, gårdejer Arne Eskildsen, Gammelagervej 3, Hoven.

To tons træk

Her øvede både elever og lærere sig på livet løs i at lade sig fire ned fra siloen i et tov, der kunen tåle et træk på 2 tons. Da rebet tillige var lagt dobbelt, var udøverne på den helt sikre side.

Efterhånden blev udøverne så dygtige til at udføre opgaven, at de kunne foretage nedstigningen i store hop. Selv den kvindelige lærer, Ulla Søborg, tog turen hele to gange.

han ville tilbage til skolen, og her var vi i den situation, at elevtilmeldingen ikke var fuldtallig. Vi blev nødt til at indskrænke lærerstaben. Niels Jørgen fik heldigvis hurtigt job et andet sted, på Rågelund Efterskole på Fyn. Indimellem kigger han indenfor, senest endda for at lede et minikursus i rapelling med eleverne. Alle de, der turde, og det var de fleste, fik tilbudet om at fire sig ned fra toppen af Arne Eskildsens silo. Til hverdag savner vi Niels Jørgens og Pias ekspertise på gymnastik/idrætssiden. Vi har for elevernes skyld stadig lige så mange timer på skemaet, men på en anden måde. Der er blevet lavet valghold (fodbold, håndbold, motion, gymnastik), og eleverne skal vælge mindst 4 timer ugentligt. Det betyder, at vi ikke i denne sæson kan have et gymnastikhold bestående af samtlige elever.

Til metalsløjde får vi i år hjælp af Bent Pedersen nogle timer om ugen, han er indimellem også praktisk medarbejder på vedligeholdelsesområdet. Derudover er Lise Rask i øjeblikket ansat. Lise underviser i gymnastik og er desuden tilknyttet en af vore elever, Christina, som personlig hjælper. Christina er handicappet, men har ønsket et efterskoleophold blandt jævnaldrende ikke-handicappede. Hun skriver selv lidt om det andetsteds i bladet.

I køkkenet har vi igen i år en køkkenlederelev. For at blive køkkenleder skal man to år i praktik, og Hanne Kjærgaard tager her sit 2. års praktik. Til sommerferien skal hun tilbage på skole for at fuldende sin uddannelse. Heidi er stadig vores køkkenleder – blot hedder hun ikke længere Pedersen til efternavn, men Karstensen, da hun blev gift først i november måned. Hun og hendes mand Ib har her i efteråret købt en ejendom i Sandet.

Med dette skoleårs begyndelse har vi indført en ny skik: Hver dag inden middag går alle elever og de lærere, der slutter time op til middag, en tur »den lille mose rundt«. Det kalder vi turen. Vi når nu ikke rundt om mosen, men går op ad Knaplundvej, ind gennem plantagen forbi Nina og Sv. Aage og videre det sidste stykke på Herningvej tilbage til skolen. Det er en lille frisk tur – alle kommer ud og får mærket vejret hver dag og, håber vi, set årets forløb på denne lille rute, samtidig med en daglig dosis motion.

På en selvejende institution er det vigtigt for hverdagen, at grundlaget er i orden. Det er nødvendigt og vigtigt, at der er folk bagved, som vil, at skolen skal være. På generalforsamlingen i maj måned måtte vi konstatere, at tre af de »gamle« bestyrelsesmedlemmer ønskede at overlade bestyrelsesarbejdet til nye kræfter. Helge Berthelsen, P. Møller-Frifelt og Ivar Krogh har trofast varetaget deres bestyrelsesposter den tid, vi har været her på skolen, og



Fredericia Banegård.

vi har haft mange gode møder. Det er ikke nødvendigvis så ligetil at skulle skifte tre bestyrelsesmedlemmer på en gang, og lidt spændte var vi da. Heldigvis viste interessen for skolen sig at kunne bære, der var pænt fremmøde til generalforsamlingen, og det var ikke noget problem at få de tre poster besat. Valgt blev Benny Thomsen, Holsted, Lis Birgitte Jensen, Borris, og Børge Vognstoft, Hoven. Den nye bestyrelse konstituerede sig med Arne Eskildsen som formand og Børge Vognstoft som næstformand. De øvrige medlemmer er Mie Johnsen, Bente Eg og Rico Andersen.

I juni holdt vi et møde for bestyrelsen og alle skolens medarbejdere, og vi fik indledt det samarbejde, som er så nødvendigt. I øjeblikket er vi ved at udarbejde en ny brochure for skolen. Det er nødvendigt at revidere, så indholdet svarer til skolens aktuelle tilbud. Som det seneste har vi tilføjet muligheden for at have hest opstaldet på skolen, og vi har oprettet et valgfag, som hedder natur- og friluftsliv. For begge deles vedkommende en god udnyttelse af de omgivelser, skolen ligger i. På et møde først i '92 holder vi et fællesmøde. Der er masser at debattere. Hvad skal der skrives i brochuren? Hvad er det vigtigt at fortælle andre om vor skole? Hvordan skal brochuren se ud, hvor meget må den koste at lave?

Det er spændende, og det er vigtigt – måske langt vigtigere end tidligere,

vores omverden er fyldt med reklamer og PR fra alle sider. Og det er vigtigt for vores skole, at debatten hele tiden holdes i gang.

Det Grundtvig-Koldske har vi som basis, og debatten er muligheden for at holde traditionen og grundlaget ved lige i nutiden og i fremtiden.

Vi vil rette en tak for året til alle de, der med aktivitet og medleven gør vores skole til en god skole.

Glædelig Jul og et godt Nytår!

Lone og Ole Nielsen.



Juleværksted, stof.

Gamle H.U.'ers week-end i Klegod d. 1.11.–3.11. '91

Ved gammel elevdag d. 20.–21.4. '91 blev det foreslået, at alle »gamle« H.U.er kunne komme på en week-end, som elevforeningen arrangerede. Der blev stemt om det, og da der var stor tilslutning til det, satte elevforeningens kløgtige bestyrelse sig ned og planlagde den forhåbentlig succesfulde week-end.

Den »mangelfulde« indbydelse blev sendt ud, og folk begyndte så småt at tilmelde sig. Endnu en seddel blev sendt ud, hvorpå de mere praktiske ting stod.

Endelig kom den fredag, vi alle havde set frem til. Selvom manden med nøglen kom for sent, og hytten var s...kold, var venskabet varmt.

Efter ca. 1½ times sveddryppende køkkenarbejde kom maden på bordet, og snakken kom for alvor i gang. Snakken fortsatte resten af aftenen og ud på de sene nattetimer ... og de tidlige morgentimer.

(Da vi sov under morgenmaden lørdag, kan vi desværre ikke skrive, hvordan det var, men det smagte sikkert godt. Red.).

Lørdag formiddag drog halvdelen afsted til Ringkøbing for at shoppe. Andre valgte at se nærmere på den barske vestjyske natur og blev godt gennemblæst ved havet. Mens resten (2–3 stykker) tog sig 1...3 timer ekstra på øjet.

Da alle var vendt tilbage – og stået op, var der liv i hytten med lege og madlavning. Under middagsmaden blev der fortalt røverhistorier, som f.eks. dengang da Niels Jørgen blev jagtet skolen rundt og til sidst måtte søge tilflugt i Ole og Lones sandkasse.

Niels Jørgen fandt derefter på den geniale idé, at vi skulle sidde i små grupper og digte en lille sang om H.U., som vi til sidst skulle synge højt for hinanden. Hvad der blev sunget, vil ikke blive nævnt her, men det var f... sjovt.

Efter middagen blev der igen leget, snakket og hygget rundt omkring. Køkkenfolkene gik atter i krig og tilberedte en lille CHILLI ret, som var mede godt i maverne.

Derefter var der underholdning for alle pengene: professor i uleglylp, min moster er så syg, så syg, hurtig omklædning, gæt og grimasser og sidst men ikke mindst fortsættelsen af 3 nøgne fotomodeller og en lille bi. Stort set alle var med og blev gjort godt til grin.

Endnu en gang blev der hygget, danset og spillet musik til den store guldmedalje! Og det fortsatte og fortsatte og ...

(Vi ville så forfærdelig gerne fortælle om morgenmaden søndag, men den sov vi også fra. Red.).

Resten af søndag formiddag gik med, at vi ved fælles hjælp fik gjort rent i hele hytten.

Alle tog afsked med hinanden og blev enige om, at det var blevet til den suveræne week-end, som vi havde forventet.

Tilmeldingen stemte ikke med de fremmødte, *desværre!*

Det er endnu ikke planlagt, om turen vil blive gentaget ... men hvis det sker, så håber vi, at tilmeldingen bliver noget større. For det var bare WEEK-ENDEN, man ikke må gå glip af.

Ta' lige og kom til gamle elevdag!

Rico og Myg.



H.U.-elev i Iowa, USA

Da jeg er blevet bedt om at skrive lidt om min tur her til Iowa, gør jeg det med stor glæde. Til jer, som ikke ved noget om, hvad dette er, vil jeg sige, at jeg er en af mange udvekslingsstudenter, der har valgt at tage til USA.

De sidste to år inden denne tur gik jeg på Hoven Ungdomsskole, og derefter tog jeg det store skridt. Jeg har gået i folkeskolen, og jeg har gået på ungdomsskole, og så mente jeg, der skulle andre jern på ilden.

Jeg er nu kommet herover, og jeg er faldet godt til. Familien jeg er kommet til, er nogle flinke unge mennesker, som har to drenge på henholdsvis 3 og 1 år.

Da jeg har været en stor dagdrømmer, troede jeg, det var en let sag at komme af sted, men sagen er nu ikke så lige til. Man må lære så længe man lever, må jeg nu erkende.

For at komme til et land, hvor folk har en anden kultur, et andet sprog, andre madvaner osv., må man være indstillet på at tage ved lære. Sproget er dog en ting, der kommer af sig selv, for du skal bruge det hele tiden, og det er sværere end at sidde i et klasseværelse i Danmark og lære det.

Når man er vant til mors hjemmelavede frikadeller, brun sovs og kartofler, er det ikke lige sin sag at komme til et land, hvor stort set alt er Fast Food. Tro mig eller ej, men amerikanerne er til Fast Food. Næsten alt hvad de spiser er noget, de køber færdiglavet i forretningerne. Så er det bare hjem, smide det i en gryde, tilsætte lidt vand og hokus pokus, din mad er færdig. Det må du så leve med, men jeg lover jer, det er det værd, for man vænner sig til det.

Så er der selvfølgelig skolen. Den er en del anderledes end skolen i Danmark. En ting, skolerne herovre går meget op i, er sport. Der spilles 3-4 kampe hver uge, og det er næsten som at se en landskamp.

Forældre følger deres børn overalt, når der er tale om sport. Eleverne på skolen er meget interesserede i, hvordan det går skolens team.

Fag i skolen vælges en gang hvert halve år. Du har 8 timer hver dag. Har du f.eks. regning i første time, har du det i første time hver dag. Der er ikke noget med at skifte.

Folk er meget udadvendte og rare at være sammen med. Du kan altid finde en hjælpende hånd, og det er da rart.

Nu vil jeg til at slutte, men jeg vil meget kraftigt opfordre andre unge mennesker til at springe ud i et program som dette. Så hvis I får chancen, så TAG DEN. I behøves ikke at være gode til engelsk eller andet, for det kommer af sig selv.

Nu om dage er det nu sådan, at vi må tage nogle store spring for at komme frem i livet. Vær ikke bange for at tage et skridt før andre gør det. I behøves ikke at have far eller mor til at tage initiativet. Gør det af jer selv. De vil jo alligevel ikke være der til at varte jer op i hoved og hale for evigt. En dag er I på egen hånd og må så indse, at man ikke bare kan sidde på sin flade ende og få alting serveret. Spring ud i livet, sæt jer nogle mål, kæmp og nå dem. En dag er det jer, der skal køre løbet videre.

Hermed ønsker jeg alle en glædelig jul og et godt nytår.

Brian Jensen (Kylling), årg. 89-91.

Min adr.: Brian Jensen
505 Lincoln
Rolf, Iowa
USA



Hej, allesammen

Jeg sidder og stirrer på det blanke papir, og papiret skrider tilbage mod mig. Alle de smukke og kloge ord, jeg ville skrive, er forsvundet, og jeg føler mig overbevist om, at jeg lider af et fænomen, der for få uger siden var fuldstændig fremmed for mig: SKRIVEBLOKERINGER!!

Det er blot én af de mange nye og spændende ting, jeg er blevet præsenteret for i løbet af de sidste 3 måneder her på Ribe Statsseminarium. Og da alle de kloge ord er væk, vil jeg i stedet fortælle lidt om nogle af mine oplevelser i forbindelse med at starte på læreruddannelsen.

Skriveblokeringer kender de fleste mennesker sikkert. (Især den dag man er til eksamen i dansk stil). På seminariet har vi så lært om en speciel undervisningsmetode: kreativ, procesorienteret skrivepædagogik (det lyder flot, ikk'?). Nå, men jeg begav mig ud i »skriveriets ædle kunst« og fik da også skrevet en temmelig lang novelle. Gennem denne proces fik jeg konstateret én ting: Forfatter bliver jeg aldrig!

Men vi har selvfølgelig mange andre fag udover dansk, og det er alt sammen utroligt spændende. I matematik f. eks. er vi startet på 1. klasses niveau, så jeg har siddet med små træklodser og lavet plus- og minusstykker. Det er selvfølgelig ikke lige simpelt alt sammen, og vi beskæftiger os meget med, *hvordan* man underviser, så *alle* har en mulighed for at forstå matematikkens mysterier. Vi har også et temmeligt tørt og teoretisk (kedeligt) fag, der hedder undervisningslære/pædagogik. Det er svært for mig at forklare, hvad det går ud på, for indimellem har jeg svært ved at se, hvad pokker vi skal bruge det til. Men jeg lærer en masse fremmedord i de timer! Til denne lidt tunge ende hører også fagene kristendom og skrivning. Psykologi derimod er alletiders. Vi beskæftiger os med børns udvikling, f. eks. sprogudvikling, motorisk udvikling o. s. v. Et spørgsmål, der også er oppe at vende, er »hvilke faktorer er det, der skaber os som mennesker?« Og så spørger man sig selv: »Hvem er jeg? og hvorfor er jeg blevet den, jeg er?« Man bliver helt tummelumsk af at tænke for meget over sådan noget, så heldigvis er der da også de mere kreative fag: Formning, musik og (juhu) idræt. Det, der er det sværeste ved at være studerende, er, at man skal sidde stille i MEGET lang tid ad gangen. Og da vi »kun« har idræt 2 timer om ugen, har jeg invol-

veret mig i en del gymnastik (det kan jeg slet ikke undvære) og leder bl. a. et hold unge piger.

Som I sikkert kan forstå på det hele, er jeg faldet godt til her i Ribe. Jeg er kommet i en god klasse og har fået en masse nye venner. Og jeg har bestemt ikke fortrudt, at jeg valgte at »lære at være lærer«. Jeg håber blot, at jeg kan få et job på ungdomsskole eller efterskole, når jeg er færdig om 4 år. For det ved jeg jo, hvad er, nemlig: PRAGTFULDT.

Hermed ønskes alle god jul og godt nytår.

Pia Poulsen, årsvikar på skolen i 90/91.



Uddrag af en novelle af Jakob Kndsen

Solsorten

Fortællingen handler om lærer Andersen og hans kone Johanne i Bjerrested skole.

Hos dem boede hans moder. Hun var så god til at fortælle for sønnen Niels, det var især fugle, der havde deres interesse, hvilket også var gået i arv fra fader til søn.

Lærer Andersen brugte meget tid på at tale med sin mor, han følte, at han dér mødte mere forståelse end hos sin hustru, hun tænkte aldrig på det samme som han, – eller i hvert fald altid på en anden måde, og han følte til tider, at den dag hans moder ikke var mere, ville det næsten blive som en kulde, at blive tilbage hos sin hustru.

Hvor var hun blevet ham meget fremmed den seneste tid, de var ligesom gledet længere og længere bort fra hinanden.

Den lille Niels nød at gå med sin fader i naturen og tale med ham om alle de mange fugle, de mødte, og som han kendte mere eller mindre fra bedstemors fortællinger, ikke mindst solsorten.

En søndag før jul gik de atter med hinanden. Den dag var de på vej til Gudumholm for at hente lægen til bedstemor, hun var meget syg. På vejen talte de om trækfuglene, der gjorde sig rede til at rejse bort, det havde bedstemor de sidste dage fortalt til Niels.

Faderen tænkte på dette, – at gøre sig rede til at rejse bort, og han tænkte på sin gamle mor og følte, at hun havde brugt billedet på trækfuglene for at fortælle om sig selv, at hun var ved at gøre sig rede til at rejse bort.

Lillejuleaften døde bedstemor, og det blev en trist jul for dem i Bjerrested skole. Lærer Andersen kunne ikke tale med sin kone om sin sorg. Hun gjorde heller ikke forsøg på at tale til ham, samtalen var gået i stå imellem dem, og nu gik de stille omkring i stuerne, de så ikke på hinanden, de talte ikke sammen, de spiste i dybeste tavshed.

Da juleaften oprandt, sad lærer Andersen i sin stue og gjorde lys i stand. Stille kom hans kone Johanne ind i værelset, hun så på ham, – men sagde

ikke noget, så lagde hun en stor pakke foran ham – og sagde: Det er Kjærbøllings bog – Danmarks fugle. Jeg ved, at det er dit store ønske at få den bog.

Det var den bedste julegave, hun kunne give ham, det var så kærlig en gave, at han fik tårer i øjnene. Han rejste sig og tog om hende, – og sammen græd de tavsheden og fremmedgjortheden bort.

Han forstod nu, at hendes gave var givet i kærlighed. Han kunne nu ikke forstå, at de havde været lige ved at miste hinanden. Han tog hende på sine knæ og sagde, mens han tørrede hendes tårer bort: Den genvundne tillid og fortrolighed er den største og bedste julegave, vi kunne give hinanden. Nu begynder livet for os igen. Det er i mødet med kærligheden, at livet gror frem, oplever vi ikke kærligheden i vort daglige liv, blandt vore medmennesker, så vil livet forkrøble og gå i stå.

Må julen være med til at løse de knuder op, der strammer sig om vore hjerter, så vi kan tage hinanden i hånden og igen synge de kære gamle julesalmer med hinanden:

Gud vor Fader gav i nåde / julenat os en skat / herlig over måde / for at frelse os af nøden / steg herved / kærlighed / stærkere end døden.

Lad julen møde os med al dens fryd og glæde, og lad os stoppe op i vor travlhed og give os tid til hinanden, ihukommende, at livet er os givet som en gave men også som en opgave, fordi mennesket er givet til menneske, og lad vor julegave blive båret som Johanne Andersen ind i stuen med et kærligheds og sandheds ord. Som juleglæden med et kom til dem i Bjerrested skole, vil den også komme til os.

Ja lad os gå med stille sind / som hyrderne til barnet ind / med glædetårer takke Gud / for miskundhed og nådebud.

Børge Vognstoft.

Natur- og friluftsliv

På trods af at vi er en lille skole, er det imponerende, hvad vi kan tilbyde af valgfag. Sidste skud på stammen er NATUR- OG FRILUFTSLIV, som jeg i det følgende vil fortælle lidt om.

Faget bør efter min mening prioriteres højt, tendensen i vor teknificerede verden er efterhånden, at folk ofte ikke har tid og overskud til at bringe deres børn et nært og intenst forhold til naturen. Naturen opleves gennem bilruden, på vej til børnehave, eller i fjernsynet om aftenen. Det ægte forhold udebliver, og hvad man ikke kender til, kan man vel ikke elske og værne om.

Det overordnede mål for mig bliver derfor at holde af, værne om og måske endda forstå. Til at nå målet er der mange vidt forskellige muligheder, fra en »blundert« i en grøftekant, med solen bagende i ansigtet en varm majdag – til en fysisk anstrengende tur en regnfuld novemberdag med regnen piskende ind i ansigtet – begge dele nødvendige og vigtige.

For at få lidt inspiration meldte jeg mig til et kursus i friluftsliv den 21.–25. oktober. Kurset blev afholdt på Vissinggaard, et større landsted omkranset af sø og skov – nærmere bestemt ligger stedet ved Silkeborg-egnen, så mulighederne var/er store. Det var en fantastisk dejlig uge – veltilrettelagt og med den nødvendige tid til at udveksle erfaringer/ideer med de andre lærere på holdet.

Indholdet på kurset var varieret, det vekslede mellem det frie udeliv og ophold indendørs i værksteder, hvor vi flettede kurve af pil eller skar redskaber af træ. Personligt har jeg nok de største erfaringer med de udendørs aktiviteter – og da vejret var særdeles godt denne uge, bar kurset selvsagt også præg deraf. Vi var på orienteringsløb i skovene, vi sejlede i kano, overnattede i bivuaak, vandrede, lavede primitiv mad i jordovn, sejlede i både lavet af granris, byggede velfungerende sauna med obligatorisk svømmetur i søen o.m.a. Dagen før hjemrejse skulle vi klatre i træer, hvilket faktisk er vældig morsomt – at se på.

Dette og meget mere er selvfølgelig noget, det nye valgfagshold også bliver »udsat for«. Det er sundt at få udfordringer i og af naturen – men som

sagt før, det er også nødvendigt »bare« at sanse, fornemme og nyde at være til midt i det store hele – naturen.

Jeg vil hermed slutte med et citat, jeg har hugget fra kurset, nogle formår jo at udtrykke en masse på meget kort tid.

»Giv dem noget af naturlivet tilbage, det de mangler, men som alle bevidst eller ubevidst længes mod – og livssynet skal blive sundere, livsglæden lysere...«

(Fridjof Nansen).

Henrik Søborg.



Juleværksted, dekoration.

Strøtanker om flid

For 75 år siden udgav forfatterinden Emma Gad bogen »Takt og Tone«, som siden er udkommet i mangfoldige oplag.

Med sin lyse og lette pen, ofte med en satirisk drejning, skrev hun på en mesterlig måde om vaner og uvaner ved datidens middelklasse. Omend meget er forandret igennem de mange år, så har bogen en utrolig aktualitet også for vores generation.

Jeg tillader mig at låne et lille udpluk af bogen:

»Hvor føjelig De end er imod Deres børn, og hvor lemfældig og kærlig Deres opdragelse er, så er der et punkt, hvor De aldrig bør vise Dem eftergivende og svag, og det er med hensyn til flid. Lad børnene føle, at deres forældre foragter dovenskab, fordi det i virkeligheden er en foragtelig egenskab. Lær dem, at arbejde og pligter er en lykke og ikke en byrde, og at friheden først bliver til glæde, når arbejdet er fra hånden.«

Til venner og bekendte blandt læserne sendes de bedste hilsner med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Helge Bertelsen.

Artikel om genbrug

– *Vi kan selv gøre noget*

Som alle vist ved, er verden ved at blive alt for forurenede. Og hvad kan man gøre for at afhjælpe det? En god idé er at genbruge alle ting, som kan genbruges, i stedet for at de skal ligge ude i naturen og forurenede, og også at undlade at fælde flere træer i den regnskov, som er så vigtig for hele menneskeheden.

Alle kan gøre mere for naturen, end de tror. Den enkelte person eller en hel skole – f. eks. vores skole, Hoven Ungdomsskole, kan gøre meget. Der er mange elever her på skolen, der er begyndt at vaske tøj selv, efter de er kommet herop. Alle I skal lige vide, at tøjet ikke bliver renere af, at der kommer meget vaskepulver i maskinen. Så hvis du er usikker på, hvor meget vaskepulver du skal bruge, så lad være med at tage meget, for vaskepulver kan indeholde midler, som skal give tøjet et hvidere skær. Disse midler forurenede meget. Du kan også helt undgå vaskemidler med blegemidler. Så hjælper du naturen.

Noget andet, som mange her på skolen, men også alle andre bruger, er deodoranter, hårlak eller andet, som er i spraydåser. I mange af de dåser bliver freon brugt til drivmiddel. Freon er til stor fare for ozonlaget, der ellers beskytter os mod farlige ultraviolette stråler, som vil øge antallet af hudkræfttilfælde væsentligt. Allerede nu er 5 % af det nordlige ozonlag forsvundet.

Selvfølgelig skal du ikke stoppe med at bruge deodorant osv., men man kan godt købe spraydåser, der ikke bruger freon som drivmiddel. De fleste har et mærke på flasken, hvor det står, om flasken er med freon eller ej. Hvis der ikke står noget, så lad være med at købe den.

En ting er, at du selv skal huske at købe genbrugspapir, når du køber papirvarer, men du skal også huske, at ting du selv har brugt kan bruges igen. Giv det tøj, du ikke kan bruge eller passe mere, til familie, nabo eller Frelsens Hær. Hvis dit tøj er gået i stykker og ikke kan repareres, kan du lave klude af det i stedet for at købe engangsvaskeklude, som der også er freon i.

I det hele taget – genbrug alt, hvad du kan.

Hoven Ungdomsskole gør meget for at hjælpe miljøet. Vi sorterer skrald

og komposterer haveaffald og køkkenaffald. Lærerne har også fortalt os, at vi skal slukke lys i rum, vi ikke bruger. 15 % af energiforbruget i husholdningen går til lys, og det er ret meget. Når du køber vaskepoletter, kan du samtidig købe nitratfrie sæbepulver uden blegemidler. Der er i det hele taget meget, man kan gøre for at gøre kloden renere. Det kan godt være, du ikke kan mærke, at det hjælper lige med det samme, og derfor ikke føler, det nytter, men det gør det alligevel. Hvis vi alle hjælper, er der trods alt en stor chance for, at kloden er renere om nogle år.

Fra H.U.-Avisen okt. 1991.



Juleværksted, metal.

Den første og eneste handicappede på H.U.

Jeg er en pige på 16 år, jeg er spastiker og går i 9. klasse på Hoven Ungdomsskole. Skolen, jeg gik på før, var en skole med både handicappede og ikke handicappede, så man var faktisk meget beskyttet. Der var altid en handicapet at snakke med, man snakkede sådan set ikke ret meget med dem, som ikke var handicappede. Der var et par stykker, som var integreret ud i andre klasser, men de fleste handicappede gik i klasser med 5 elever i hver. Sådan en klasse gik jeg selv i. Så I kan tro, at det var en stor beslutning, jeg tog, da jeg bestemte mig for at ta' på en ungdomsskole, hvor jeg er den eneste, som er handicapet. Jeg glemmer aldrig den første dag. Det var utroligt svært at sige farvel til mine forældre. Da de var kørt, stod jeg der som Palle alene i verden. Jeg var ikke så meget for at gå hen og snakke med de andre, men det kunne jo ikke nytte noget. Jeg tror, at de andre var lige så bange, som jeg var. De var nok bange for at sige noget, som kunne gøre mig ked af det. Der var sikkert mange, som aldrig havde snakket med »sådan en som mig« før. Jeg går med stokke, og når vi skal gå langt, sidder jeg i kørestol eller kører på Mini crosser, som er en slags El-kørestol. Jeg har en hjælper, som kommer nogle timer om dagen og hjælper med lidt af hvert. I timerne bruger jeg en computer p.g.a. dårligt syn, men ellers klarer jeg mig så vidt muligt på lige fod med de andre. Lærerne har været gode til at snakke med mig, hvis jeg har været ked af det. Jeg synes virkelig, at de har taget det hele i stiv arm. Når der har været problemer, har de ikke givet op, før de var løst. Det samme med min hjælper. Det går bare smadder godt. Der er ingen, der driller mig. Hvis de gør, er det bare for sjov. Ja, jeg vil aldrig mere på en skole kun for handicappede. Det er alt for kedeligt.

En julehilsen fra

Christina Børghlum.

Elevholdet 1990/91

8. klasse

Heidi Rikke Andreasen, Hovensvadvej 1, Fiskbæk, 6920 Videbæk
Rune Nygaard Callesen, Hovborgvej 36, Starup, 7200 Grindsted
Susanne Drejergaard, Frihedsvej 27, 6700 Esbjerg
Lena Jeanne Frederiksen, Thit Jensensvej 2 N, 7430 Ikast
Anita Holm, Sadderupvej 1, 6705 Esbjerg Ø
Camilla Kjær, Nørbyvej 20, 6950 Ringkøbing
Frank Nielsen, Smedegade 5, 7490 Aulum
Mia Anne Smidemann, Hormunkærvej 19, Hostrup, 7140 Stouby

9. klasse

Pia Margrethe Thude Ellegaard, Bryndumdamvej 54, 6715 Esbjerg N
Kate Solveig Frederiksen, Nørregade 3, 6650 Brørup
Gitte Thonesen Geil, Pilehaven 4, 6520 Toftlund
Heidi Hansen, Industrivej 26, 7080 Børkop
Rene Janus Brink Jacobsen, Porsvænget 7 C, 7400 Herning
Brian Jensen, Kongeåvej 14, 6650 Brørup
Preben Lodberg Jensen, Sælhundevej 14, 6700 Esbjerg
Heidi Johannsen, Haderslevvej 73, 6760 Ribe
Michael Lauridsen, Thorstrupvej 60, 6800 Varde
Susanne Raun Pedersen, Rådhusbakken 16, 7323 Give
Klaus Varde Rasmussen, Danmarksgade 37, 7600 Struer
Torben Stokholm Svendsen, Solbakken 24, 6950 Ringkøbing
Kenneth Strand, Vestergårdsvej 37^{2. tv.}, 8260 Viby J.

10. klasse

Heidi Andersen, Kirkevej 2, 6690 Gørding
Linda Julie Brill, Sælhundevej 24, 6715 Esbjerg
Heidi Christensen, Apollovej 138, 6960 Hvide Sande
Karina Andersson Dalsgaard, J. P. Jensensvej 24, 7200 Grindsted
Susanne Bartholin Halager, Kvongvej 341, 6800 Varde
Anja Steen Hansen, Søndergade 15, 6670 Holsted
Anne Mette Hertz, Østerbro 20 A^{1. tv.}, 8970 Havndal
Heidi Charlotte Johansen, Lysegårdvej 21, 7140 Stouby
Nefer Kristine Havshøj Johansen, H. C. Ørstedsvej 71^{2. tv.}, 7400 Herning



HEIDI ANDERSEN
GIRDING



HEIDI ANDERSEN
FISKBÆK



LINDA JULIE BRLL
ESBJERG



RUNE N. CALLESEN
STARUP



BJARNE CHRISTENSEN
SOMMERSTED



HEIDI CHRISTENSEN
HVITE SANDE



MIKKEL CONNETT
LYNE



KARINA A. DALGAARD
GRINDSTED



SUSANNE DREJERGAARD
ESBJERG



PIA ELLEGAARD
ESBJERG



KATE SOLVÉN
FREDERIKSEN
BRÅRUP



LENA FREDERIKSEN
MAST



GITTE THOMSEN DEL
TOFTLUND



SUSANNE HALAGER
VARDE



LILLA SBORG



HENRIK SBORG



TRINE RASK



LONE NIELSEN



OLE NIELSEN



JETTE SØRENSEN



ESBEN SØRENSEN



PIA POULSEN



ANJA STEEN HANSEN
HOLSTED



HEIDI HANSEN
BRÅRUP



ANNE HETTE HERTZ
HAVNDAL



EDITH VESTERLUND



BENT PEDERSEN



ANKER JENSEN



CHRISTIAN HOLST
FOLLINGSBØ



RENÉ BRINK JACOBSEN
HERNING



BRIAN JENSEN
FOLLINGSBØ



PREBEN L. JENSEN
ESBJERG



HOVEN UNGDOMSSKOLE
1990 - 1991



HEIDI PEDERSEN



LAILA JENSEN



BETTINA CLAUSEN



ANTA HOLM
ESBJERG



TORBEN JENSEN
VEALE



HEIDI JOHANSEN
RIBE



HEIDI CHARLOTTE JOHANSEN
STOUBY



NEFER JOHANSEN
HERNING



EVA JØRGENSEN
OTTERUP



HEIDI JØRGENSEN
ESBJERG



TINA VUUH KARLSSON
HERNING



CAMILLA KJER
RINGKØBING



LISBETH KORSGAARD
VANDEL



MICHAEL LAURIDSEN
VARDE



FRANK NIELSEN
AULUM



VITA NIELSEN
GL. BLÅHØJ



MICHAEL ØRNERSTRØM
STRUER



LISBET PEDERSEN
VRÅNGUM



MICHAEL LUND PEDERSEN
RIBE



RENÉ PEDERSEN
HERNING



SUSANNE R. PEDERSEN
GVE



MICHAEL PETERSEN
TØNDER



KLAUS V. RASMUSSEN
STRUER



JØRN SCHIBLER
RIBE



MIA ANNE SMIDEMANN
STOUBY



KENNETH STRAND
VIBY J



TORBEN S. SVENDSEN
RINGKØBING



ANDERS PETER SØRENSEN
GRINDSTED



DAN SØRENSEN
BONNET



ANNETTE THORING
BRANDE



GUNNILD VEST
ASTRUP



PIA VINTNER
FÆSTER

Tina Vium Karlsson, Nørlundvej 4, Kølkjær, 7400 Herning
Lisbeth Korsgaard, Firhøjevej 2, Aast, 7184 Vandel
Vita Nielsen, Fredborgvej 32, 7330 Brande
Lisbet Pedersen, Baunhøjvej 31, 6840 Oksbøl
Michael Lund Pedersen, Toftlundvej 126, 6760 Ribe
Rene Pedersen, Engblommevej 14, 7400 Herning
Jørn Schøler, Spandetvej 30, 6760 Ribe
Anders Peter Sørensen, Ahornvej 22, 7200 Grindsted
Dan Sørensen, Bøgelundvej 27, 7620 Lemvig
Annette Stavensø Thorning, Stationsvej 6, 7330 Brande
Gunhild Vest, Hostedhøj 4, Astrup, 6900 Skjern
Pia Vinther, Hannerupvej 9, Faster, 6900 Skjern

Eleveholdet 1991/92

8. klasse

Betina Hindkjær, Momhøjvej 4, 7400 Herning
Jenny Jensen, Kongeåvej 14, 6650 Brørup
Anne Kirstine Johannsen, Sdr. Kongevej 16, 6000 Kolding
Heidi Mortensen, Kongebrogade 33^{st. tv.}, 6000 Kolding
Karina E. S. Svendsen, Aavej 17, 6830 Nr. Nebel
Jesper Toft Christensen, Bakkedraget 26, 6940 Lem
Kent Christensen, Galgebjergvej 9, 6893 Hemmet
Kim Rene B. Christensen, Nordlundvej 184, 7330 Brande
Søren Søborg Jakobsen, Kirkebyvej 26, 6900 Skjern
Alex Juul Jensen, Kvongvej 111, 6830 Nr. Nebel
Roland Munksgaard Jensen, J. Chr. Jensensvej 11, 6800 Varde
Kjeld Seehusen, Viborgvej 62, 6788 Nr. Snede
Jens Jakob Vinkel, Lambækvej 61, 6940 Lem

9. klasse

Christina K. Børglum, Overbyvej 14, 7130 Juelsminde
Malene Brunbj. Christensen, Strandvejen 112, 8721 Daugård
Susanne Drejergaard, Frihedsvej 27, 6700 Esbjerg
Lena Jeanne Frederiksen, Overgårdsvej 20, 7430 Ikast



Katrine Friisberg, Nøddelunden 90, 6800 Varde
Anita Holm, Sadderupvej 1, 6705 Esbjerg Ø
Kristine Schm. Rasmussen, Skovgårdsparken 67, 7080 Børkop
Rune Nygaard Callesen, Hovborgvej 36, 7200 Grindsted
Thomas Hermansen, Ballekjær 7, 6880 Tarm
Allan Holm, Fåborgvej 67, 6818 Aarre
Bjørn Kristen Jensen, Rørkjærsgade 77A, 6700 Esbjerg
Kim Bækgaard Kristensen, Amtrupvej 23, 7400 Herning
Jimmy Lillelys, Engparken 8³ w., 6700 Esbjerg
Jesper Nissen, Diagonalvejen 94, 7323 Give
Per T. Klitten Olsen, Ungstrupvej 4, 8620 Kjellerup
Dan Trane, Sygehusvej 11, 3952 Jakobshavn, c/o Finlandsgade 45, 7430 Ikast
Ivan Traugott Wehnert, Toftlundvej 106, 6760 Ribe

10. klasse

Annemette Hertz, Østerbro 20A¹ w., 8970 Havndal
Linda Sønderkov Olsen, Lerhusallé 19, 8270 Højbjerg
Lene Steenholdt Thau, Roskildevej 15, 6000 Kolding
Jakob Bruun Birkemark, Kvangvej 450, 6800 Varde
Simon Kristensen, Yderikvej 10, 6800 Varde
Kent Schmidt, Kongevej 306, 6510 Gram
Kenneth Strand, Vestergårdsvej 37² w., 8260 Viby J
Tonny Kirk Thomsen, Bjerrevej 27, 7400 Herning

Elevforeningen

Medlemmer

Anne Marie v. Andersen, Solskrænten 28, 2500 Valby
Jørgen Andersen, Kærvejen 18, 7171 Uldum
Marianne Andersen, Røllikevej 24, 6800 Varde
Rico Andersen, Gracksvej 18, 6000 Kolding
Vivi Andersen, Tøndervej 76¹, 6000 Kolding
Erik S. Black, Bakkedraget 57, 6940 Lem
Linda Brill, Sælhundevej 24, 6715 Esbjerg
Ove Brun, Kærvej 409, 7190 Billund

Tina Bæck, Vibetoften 9, Egebæk, 6760 Ribe
Asta Christensen, Råhedevej 18, 6760 Ribe
Christian Christensen, Skovhegnet 8, 8400 Ebeltoft
Dennis Christensen, Råhedevej 18, 6760 Ribe
Heidi Christensen, Apollovej, 6960 Hvide Sande
Michael Christensen, Søndergade 18, Videbæk
Tanja Christensen, Vårstvej 122, Torderup, 9260 Gistrup
Karina Dalsgaard, J. P. Jensensvej 24, 7200 Grindsted
Tina Diabelez, Offenbachsvej 209, 7500 Holstebro
Pia Ellegaard, Bryndumsvej 54, 6715 Esbjerg
Flemming Emborg, Agerhønevej 5, 6920 Videbæk
Mary Gadgaard, Højmosevej 30, 6971 Spjald
Ninette Gammelby, Engdraget 3, 6091 Bjert
Bente M. Gertsen, Kirkegade 56, 6840 Oksbøl
Julie Grønvald, Nyb. gymnasiums kostafd., Skolebakken 19, 5800 Nyborg
Ulla Gudiksen, Basement Flat, 89 Bathroad, Cheltenham, Glos GL53 7LH,
England
Susanne Halager, Kvongvej 341, 6800 Varde
Anja Hansen, Søndergade 15, 6670 Holsted
Astrid Bech Hansen, Søgade 11, 8643 Ans by
Claus Hansen, Tørvevej 24, 6760 Ribe
Thomas Hansen, Dronningsgade 50^{st. tv.}, 7000 Fredericia
Arne Elbæk Haahr, Mejerivej 3, 6560 Sommersted
Brian Jensen
Charlotte Jensen, Viskumvej 21, 2770 Kastrup
Karsten D. Jensen, Bakkehøjvej 39, 6840 Oksbøl
Kim Jensen, Herningvej 9, 7300 Jelling
Tommy Knak Jensen, Brogårdsvej 37, 6880 Tarm
Torben K. Jensen, Brendestrupvej 124, 8200 Århus N
Nefer Johansen, H. C. Ørstedesvej 71, 7400 Herning
Jan Johnsløv, Platanvej 6e, 6715 Esbjerg
Mette Junge, Birkevænget 29, Astrup, 6900 Skjern
Camilla Kjær, Nørbyvej 20, 6950 Ringkøbing
Kenneth Knudsen, Industrivej 19, 7620 Lemvig
Marianne Knudsen, Brandevej 3A, FASTERHOLT, 7330 Brande
Flemming Korsbæk, Lærkevænget 2, 5592 Ejby
Finn Kristensen, Langelinie 20², 8600 Silkeborg
Hilda Kristensen, Skolegade 31^{st. th.}, 7570 Vemb
Kristina Kristensen, Ågade 10¹, Ramsing, 7860 Spøttrup

Thorkild Kristensen, Daugårdsvej 87, 7250 Hejnsvig
Thomas Larsen, Nørhedevej 31, Lyne, 6880 Tarm
Bjarne Lassen, Stenbjergvej 16, Lønborg, 6880 Tarm
Michael Lauridsen, Thorstrupvej 60, Sig, 6800 Varde
Henrik Lauritzen, Toftevej 8, 5771 Sømstrup
Erik Madsen, Abildvej 5, 6800 Varde
Nanzy Madsen, Tove Ditlevsensvej 85, 7430 Ikast
Sigurd Mortensen, Ndr. Fælledvej 15, 7160 Tørring
Frederik Navne, Marskvej 6, 4400 Kalundborg
Anna Grandt Nielsen, Åløkkealle 35¹, 5000 Odense C
Bo Nielsen, Slangvej 6, 6623 Vorbasse
Edith Nielsen, Hulvejen 4, Sparkær, 8800 Viborg
Else Marie Nielsen, Lars Niensensvej 92, 7330 Brande
Heidi Nielsen, Hassellunden 94, 6705 Esbjerg
Jan Nielsen, Plutovej 15, 8370 Hadsten
Kjeld J. Nielsen, Stampevej 4, No, 6950 Ringkøbing
Trina Vilma Nielsen, Dalsøvej 99, 7200 Grindsted
Vita Nielsen, Fredborgvej 32, 7330 Brande
Jens Kristian Nissen, Vestergade 32, Skodborg, 6600 Vejen
Kirstine Nonbo, Gormsvej 6, Voel, 8600 Silkeborg
Malene Olesen, Paksvænget 8, 6710 Esbjerg V
Ole Klitten Olesen, Ungstrupvej 4, 8620 Kjellstrup
Bente Pedersen, Krørupvej 51, 5450 Otterup
Betina Pedersen, Skolegade 35, 7500 Holstebro
Rene Pedersen, Vindingvej 4, Ådum, 6880 Tarm
Svend Pedersen, Kystvej 54, Egense, 9280 Storvorde
Anita Petersen, Friskolevej 7f, 7330 Brande
Lars Petersen, Feinbergvej 16a, Darum, 6740 Bramminge
Jan Rehmeir, Munkebo 16, 7080 Børkop
Kaspar Rølle, Grønnegade 32, 7600 Struer
Allan Schjern, Jagtvænget 72a, 6710 Esbjerg
Agnes Schvebes, Adelvadvej 14, Bøgvad, 6240 Løgumkloster
Jørn Schøler, Spandetvej 30, 6760 Ribe
Palle Seloh, Sydtoften 67, 7200 Grindsted
Anne Mette Skottum, Rønne Alle 13, 8410 Rønde
Lone Staunstrup, Chr. Winthersvej 28, 7500 Holstebro
Karina Strømgart, Ådalshavej 55, 6710 Esbjerg V
Kent Svendsen, Astrup Kirkevej 4, 6752 Glejbjerg
Torben Sølvkær, Markvænget 2, Hammerum, 7400 Herning

Allan Sørensen, Kvembjergvej 6, 6900 Skjern
Anders Sørensen, Ahornvej 22, 7200 Grindsted
Bent Sørensen, Skolevej 28, Horne, 6800 Varde
Charlotte Sørensen, Rammelhøj 18, Jels, 6630 Rødding
Dan Sørensen, Bøgelundvej 27, Bonnet, 7620 Lemvig
Erik Sørensen, Boesvangen 51, 7120 Vejle Ø
Helle Sørensen, Elbækparken 49 B, 7080 Børkop
Lene Sørensen, Møllevang 20, 6640 Lunderskov
Anni Terkilsen, Birbækvej 3, Arnborg, 7400 Herning
Kjeld Thomsen, Langgade 10, 8700 Horsens
Anette Thorning, Stationsvej 6, 7330 Brande
Jane Tinnesen, Nyvej 7, 7300 Jelling
Karoline Vad, Kirkegade 170, 6700 Esbjerg
Gunhild Vest, Høstedhøj 4, Astrup, 6900 Skjern
Mette Line Vind, Egernvænget 25, 5800 Nyborg
Lene Cummerou Vinding, Tofthøjvej 10, 7300 Jelling
Pia Winther, Hannerupvej 9, FASTER, 6900 Skjern

Vi har pink T-shirts
og sorte joggingbukser
som vi sælger for 50 kr. pr. stk.

Henvendelse til

ESBEN på tlf. 75 34 31 30

Hilsen fra Ulla

(der gerne modtager breve med danske frimærker på)

Jeg har lige slettet mit forsøg på at skrive en hilsen til julebladet, for femte gang. Så nu giver jeg op. Men jeg vil gerne have min nye adresse i bladet, hvis det er okay? Og et ønske om en god jul og et godt NYT år til årgang 88/89.

Ulla Gudiksen,

Basement Flat, 89 Bathroad, Cheltenham, Glos GL53 7LH, England.

VIGTIGT: Skifter du adresse, så send nedenstående skema eller ring.



Undertegnede ønsker hermed at blive medlem af elevforeningen.

Navn: _____

Adresse: _____

Tlf.: _____

*Du kan også bruge skemaet ved adresseændring,
sæt da venligst kryds.*

Adresseændring:

Elevforeningens bestyrelse

Rico M. Andersen, Lærkevej 33-101, 6000 Kolding (formand)

Torben K. Jensen, Brendestrupvej 124, 8200 Århus N (næstformand)

Nanzy Madsen, Tove Ditlevsensvej 85, 7430 Ikast (sekretær)

Vivi Andersen, Tøndervej 76 1, 6000 Kolding

Mette Junge, Birkevænget 29, Astrup, 6900 Skjern

Tina Diabelez, Offenbachsvej 2009, 7500 Holstebro

Henrik Søborg, Ørbækvej 19, 6880 Tarm (lærer-repr.)

Elevforeningen har nu fået selvstændig girokonto: nr. 2 34 81 87

Kontingentet er: 40 kr. pr. år eller endnu billigere: 100 kr. for 3 år.

Betal nu! Så er du sikker på en invitation til gammel elevdag og julehilsen næste år.

Sæt × i kalenderen: GAMMEL ELEVDAG 11. APRIL 1992.



Elevforeningen
Hoven Ungdomsskole
Herningvej 9, Hoven
6880 Tarm

Danmarks Pædagogiske Bibliotek



450005462571