



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

TØNDER STATSSKOLE

1950



Statens pædagogiske Studiesamling
København

MEDDELELSER
FRA
TØNDER STATSSKOLE
1950

VED
JAKOB RANDRUP
REKTOR

1950

TH. LAURSENS BOGTRYKKERI

Adjunkt Carl August Sørensen

Den 16. august døde adjunkt Sørensen af en hjertesygdom, dagen efter at han var fyldt 31 år. Kun i tre år var han knyttet til Tønder statsskole, først som vikar, derefter som timelærer og fra 1. juli 1949 som adjunkt. Han skabte sig i disse år en solid stilling ved skolen. På forhånd kunde han synes at være lidt af en fremmed fugl i Vestjylland, udpræget sjællænder som han var. Men hans jævne venlighed, hans lune blink i øjet og hans gode humør gjorde ham afholdt både af hans kolleger og af eleverne, som bag hans venlige sindelag mærkede og respekterede den fasthed, som er nødvendig for en lærer. Med lyst og energi gik adjunkt Sørensen op i sit arbejde, og han nåede gode resultater. Frimodigt og fortrøstningsfuldt så han fremtiden imøde. Alt tegnede sig lyst for ham: Han var lige blevet fast ansat; han levede i et lykkeligt ægteskab, indgået for et år siden, og fru Sørensen var som han knyttet til skolen som adjunkt. Det var en fornøjelse at se dem sammen. Men denne lykke blev brat tilintetgjort.

Tønder statsskole vil med tak mindes adjunkt Sørensen både som lærer og som menneske.

Adjunkt fru Jenny Højlund Kondrup

Den 3. januar døde adjunkt fru Kondrup efter lang tids håbløs og smertefuld sygdom, 63 år gammel. Fru Kondrup blev ansat ved Tønder statsskole i 1920, og hun virkede ved skolen i 29 år — indtil sygdommen i 1949 tvang hende til at tage sin afsked.

Fru Kondrups fag var tysk, dansk og religion, og hun var levende interesseret i sin undervisning. De klasser, hun overtog, var i gode hænder. Hun var en dygtig lærerinde, der stillede store krav til sine elever; hun forlangte, at de skulde kunne noget, og de skulde forstå det, de lærte, til bunds. Langt strengere var hun dog i kravene til sig selv. Hun var til det yderste energisk og pligtopfyldende. Men hun var ikke alene underviser, måske hun i endnu højere grad var opdrager. Hun var klar over, at børn udvikles menneskeligt gennem deres arbejde — ved at de gør deres pligt. Og hun var klar over, at lærerens betydning for børnenes menneskelige udvikling ikke måles ved de smukke ord, han siger til dem, men langt snarere ved det eksempel, han viser dem.

Fru Kondrup var en særpræget, stærk personlighed og kunde vel som alle stærke personligheder, have sine kanter, men altid handlede hun, som hun fandt det ret og rigtigt. Hun hjalp mange elever, som trængte til hjælp. Hun blev en støtte for dem, når hun syntes, de var ved at komme ud i noget uheldigt. Syntes hun, de var ved at glide nedad, så søgte hun at drage dem opad, og ofte lykkedes det for hende. Hendes vilje var sejt, og stærkest satte hun den ind for at gøre godt mod andre. Også mange uden for skolen har hun hjulpet på den rette måde.

Tønder statsskole vil med tak mindes fru Kondrup for hendes dygtige undervisning gennem de mange år, for det gode eksempel hun gennem alle disse år var for eleverne og for sine medarbejdere på skolen, og for de mange stærke udslag af den varme menneskelighed, som lå dybest i fru Kondrups sind. Og vi vil mindes fru Kondrup for hendes trofasthed mod Tønder statsskole, hvis traditioner hun gennem 29 år var med til at grundlægge og værne om.

1940-1945

HENRY ANDERSEN

*23.12.1919 +13.7.1942

PETER ANDERSEN

*23.2.1923 +4.4.1944

EINAR CLAUSEN

*25.6.1921 +3.5.1945

MATHILDE HØEG

*31.8.1923 +24.9.1942

HUGO HOLST

*5.3.1922 +1.3.1945

BENT JENSEN

*7.7.1928 +18.7.1945

INGE JENSEN

*10.7.1927 +11.7.1942

EDITH LARSEN f. JØRGENSEN

*5.7.1912 +11.7.1942

SVEND AAGE LARSEN

*31.3.1920 +18.3.1944

UFFE LARSEN

*10.2.1915 +6.1.1945

KNUD LAURSEN

*4.10.1922 +2.5.1945

HANSTHIMSEN LUND

*29.2.1920 +28.8.1944

AAGE ROSENKJÆR

*24.12.1890 +18.11.1944

ERIK SVENDSEN

*19.1.1907 SAVNET SIDEN 21.4.1945

Mindetavle afsløret den 4. maj 1950

MINDETAVLEN

60

Mindetavlen blev afsløret den 4. maj 1945. Den var dækket af et hundredårigt danebrog, som har tilhørt historikeren C. F. Allen. Efter sangen „Danmark i tusind år“ holdt rektor en kort tale, hvori han bl. a. sagde: „Mange og store tab led Tønder statsskole under krigen. Vi har sørget over alle de døde, over dem som tilfældigt blev dræbt, over dem som mistede livet mens de gjorde deres pligt, og over dem som gik ind i kampen mod besættelsesmagten og derigennem led døden. Det var hårde tider for Danmark. Men det danske folk stod fast. Intet som er sket siden, og intet som vil ske i fremtiden, kan udslette mindet om en ungdom i kamp for det, den havde kært, en ungdom som uden vaklen vovede livet for igen at gøre Danmark frit. Under krigen skrev Nordahl Grieg i et digt:

*Det er de bedste som dør,
de stærke, de rene af hjertet,
som vilde og vovede mest.*

Ja, gang på gang har vi måttet sande, at det var de bedste, som døde. Men selv om det ikke havde været de bedste, så vilde de alligevel, dengang og i dag, have krav på vor taknemlighed og vor ærbødighed. For langt over 2000 år siden sagde Perikles om dem, der var faldet for Athen, at selv de mindre værdifulde af dem ved deres tapperhed havde udslettet deres mindre gode egenskaber. Den store græske statsmand havde ret. Den, som har ofret meget, ham skal tilgives meget. Den mand, som under krigen hyttede sit skind, kan ikke nu kaste med sten mod dem, som gav deres liv. Heller ikke mod dem, som

vovede livet uden at miste det. Måtte de døde leve videre gennem vort mod, gennem vor tro, gennem vore handlinger."

Rektor sluttede med at love, at Tønder statsskole vil ære mindet om de fjorten, hvis navne står på tavlen. Derefter faldt flaget, og efter nogle øjeblikkes stilhed fremsagde elev i IIg Tove Nielsen Kaj Munks digt „De faldne“.

Skolen lagde en laurbærkrans ved mindetavlen. Blomster blev lagt af de pårørende, af frihedsfonden, dansk røde kors, forældrerepræsentanterne i skolenævnet, borgmesteren, „Faklen“, elevforeningen, lærerkollegiet o. a.

Svend Åge Laursen takkede skolen for mindetavlen og ønskede, at disse navne må tale til kommende slægter om frihed og retfærd. Lærer Poul Larsen takkede også skolen og talte smukt om kammeraterne og lektor Rosenkjær. Ligeledes takkede han skolens gamle elev arkitekt Henrik Bohr, som har tegnet den enkle og værdige mindetavle. Bager Andersen, Aventoft, takkede, fordi hans søns navn måtte komme med på tavlen: „De døde, for at vi kunde leve i frihed. Gud give, at der aldrig mere må komme en 9. april over Danmark.“

Efter salmen „Vor Gud han er så fast en borg“ talte amtsskolekonsulent Svendsen. Uvisheden tyngede hans sind, fordi Erik Svendsen stadig var savnet, men der var et begrundet håb om, at han en dag vilde vende tilbage. Han talte om Sønderjyllands historiske opgave, om den første verdenskrig og den festlige genforening. Da den 9. april kom, var de bedste af de unge klare over, hvilket krav der kunde blive stillet til dem. „De følte måske mere end vi ældre harmen over at skulle tåle uretten og leve under fjendevold. Derfor fulgte de villigt kaldet til at yde modstand, da det lød til dem.“ Amtsskolekonsulenten takkede skolen, som næst efter hjemmet gennem årene var blevet Eriks kæreste tilflugtssted. Han takkede kunstneren for den smukke tavle, der varigt skal minde om de unge, som led døden. „Men i vor sorg har vi trods alt den forsonende bevidsthed, at det var for Danmark, den sønder-

jydske ungdom denne gang stred den hårde strid, og at det ikke var forgæves.“

Højtideligheden sluttede med, at forsamlingen sang „Altid frejdig“.

Også skolen takker arkitekt Bohr for den rolige og værdige tavle med den stærke og fine ramme om.

De fjorten navne på mindetavlen

Den 11. juli 1942 blev der kastet engelske bomber mod banegården i Tønder og mod et tog, som kørte nord for Tønder. Af vore gamle elever dræbtes den dag to: Fru Edith Larsen, født Jørgensen og Henry Andersen. Edith Larsen gik ud af skolen i 1928, men vi så hende ofte ved vore sammenkomster og fester og glædede os over hendes gode humør. Hun blev dræbt sammen med sin lille datter, og hendes mand, skolens tidligere elev lærer Poul Larsen, blev hårdt såret. Henry Andersen var lokomotivfyrbøder. Hans lokomotiv blev ramt af en bombe, men skønt hårdt såret tænkte han ikke på sig selv, kun på lokomotivets fører. Få dage efter døde han af sine sår.

Samme dag dræbtes også vor elev Inge Jensen. Hun var lige blevet rykket op i realklassen. Hun var en god pige, høj, slank og lys, typen på en ung dansk pige. Der kunde være et vist vemodigt udtryk i hendes ansigt, men oftest havde hun et lunt blink i øjet og et smil om munden. Hendes broder Bent, som gik i 4. mellemskoleklasse, blev hårdt såret. Efter måneders sygdom kom han sig dog, men tre år senere, den 18. juli 1945, blev han ramt af en tilfældig hipokugle, som dræbte ham.

Den 24. september, ligeledes 1942, dræbtes endnu en af vore gamle elever af en engelsk bombe: Mathilde Høeg fra Rørkær. Hun var en stilfærdig, men tillige frimodig ung pige. Ingen ved, hvorfor en engelsk bombe skulde falde i Rørkær.

Den næste af vore gamle elever, som blev dræbt, var Svend Åge Larsen. Han var gået ind i modstandsbevægelsen og skulde bringe illegale meddelelser fra Danmark

til Sverige og omvendt. Den 18. marts 1944 mistede han livet. Senere drev hans lig i land på den svenske kyst, men efter kapitulationen blev det ført til Danmark.

Den 4. april samme år døde Peter Andersen fra Aven-toft på et lazaret langt borte fra hjemmet. Som tysk statsborger blev han indkaldt til den tyske hær, lå som soldat forskellige steder, bl. a. ved Leningrad. Engang han var hjemme på orlov, besøgte han sin gamle skole og fortalte på sin ejendommelige rolige måde om oplevelserne derude. Men han kunde ikke stå strabadserne igennem. Han bukkede under for sygdom.

En anden af vore gamle elever, Hans Thimsen Lund, der ligesom Henry Andersen var lokomotivfyrbøder, blev dræbt den 28. august 1944. Han var rolig og ligevægtig, en god kammerat, et godt menneske. Han blev dræbt, mens han gjorde sin pligt. Det var under krigen farligt at stå på et lokomotiv i disse egne.

Uffe Larsen gik helt ind i illegalt arbejde. Opfordringer til at tage til Sverige afviste han med, at der var brug for ham herhjemme. Et uheld under hans illegale virksomhed medførte en hjernerystelse, som svækkede hans fysiske og åndelige kraft, og den 6. januar 1945 opgav han kampen og gik ind i døden.

Også Hugo Holst var med i det illegale arbejde. Han var medlem af en gruppe af frihedskæmpere fra Akademisk Skyttekorps. Han skulde transportere og oplagre ammunition, og han gjorde det med en aldrig svigtende pligtfølelse, selv når det kun gjaldt mindre væsentlige ting. I februar 1945 blev han taget af gestapo, og 14 dage senere fik familien at vide, at han var blevet skudt den 1. marts. Han blev af tyskerne lagt i Ryvangen, men efter kapitulationen blev hans lig fundet, og han blev begravet i Roskilde sammen med sin fader, som også var blevet skudt af gestapo.

Umiddelbart før vort land igen blev frit, blev Knud Laursen skudt. Han var sømand, kom på navigationsskolen i Svendborg, og her gik han ind i modstandsbevægelsen. Den 2. maj 1945 påtog han sig at hente nogle cykledæk

i et af de illegale depoter. Han kom i kamp med tyske soldater, sårede to, men blev selv dræbt, og blev af tyskerne lagt et sted i en af skovene derovre. Her lykkedes det senere hans kammerater at finde liget, og den 3. juni blev han begravet fra Tønder kirke. På hans gravsten står der: Han var redelig i al sin færd. Det kan skolen bekræfte.

Dagen efter at Knud Laursen var blevet dræbt, døde Ejnar Clausen. Han var motorordonnans ved Svensk Røde Kors, da det hentede danske og norske fanger hjem fra tyske koncentrationslejre. Under udførelsen af sin gerning blev han dræbt ved et ulykkestilfælde, et sammenstød med en lastbil. Han var en stemningsbevæget og levende interesseret ung mand.

Og Erik Svendsen. Ingen ved, hvor han er. Fra koncentrationslejren i Neuengamme blev han sendt ud med en arbejdsstyrke, og han kan spores til den 21. april 1945. Lever han som fange i Rusland, eller er han død? Vi ved det ikke. Han stod Tønder statsskole såre nær. Han gjorde det gennem sit venskab med Rosenkjær. Ofte kom han i frikvarteret kl. 12 eller kl. 1 og talte med ham om det, der lå ham på sinde. Også Erik Svendsen og jeg drøftede mange ting, navnlig arbejdet blandt spejderne her i Tønder. Der gik næppe en uge, hvor vi ikke så ham på skolen. Han fulgte sin samvittigheds stemme i alt, gjorde kun hvad han fandt ret og rigtigt. Endnu håber vi, at han engang må vende tilbage.

Og endelig Åge Rosenkjær. Hans ranke ånd så vi op til. Hans evner som lærer og vejleder for børn og unge var enestående. Der var dyb sorg på skolen, da vi den 1. december 1944 fik at vide, at han den 18. november var død i en koncentrationslejr ved Husum, en underafdeling af Neuengamme-lejren. Hans lig blev lagt i en fællesgrav på Husum kirkegård. Efter kapitulationen blev det identificeret, og den 8. juli kom det til Tønder, hvor en højtidelighed fandt sted på „Den grønne plads“. Rosenkjær kom dog ikke til at hvile i Sønderjyllands jord. Han blev efter eget ønske begravet på Gaverslev kirkegård ved Vej-

le ved siden af sin far og mor. På mindetavlen på 1. sal står der med rette: Han viste os en vej at gå. Tønder stats-skole og jeg personlig skylder ham tak for overmåde meget.

Varmeinstallation og nye gulve i festsalen og drengenes gymnastiksal

Som omtalt i sidste års program var der blevet bevilliget penge til ny varmeinstallation på skolen. Det lykkedes at få arbejdet udført i sommerferien, og den nye installation har vist sig at fungere fuldtud tilfredsstillende.

På indeværende års finanslov er der bevilliget penge til nye gulve i festsalen og drengenes gymnastiksal, og vi glæder os til at få arbejderne udført, så vi slipper for at se på et overlappet gulv i festsalen, og drengene ikke længere skal rive fødderne til blods i gymnastiksalen.

Skolenævn og forældremøde

Medlemmer af skolenævnet er: Fru Beyer, Åsgård, bankdirektør Vermund Pedersen, Tønder, smedemester Sørensen, Jejsing, og ingeniør Claudi Westh, Tønder, samt for lærernes vedkommende adjunkt Høyer og lektor fru Ege.

Forældremødet afholdtes den 17. januar. Skoleinspektør Kjeld Kjeldsen, København, holdt foredrag om „Forslag til reform for eksamensmellemskolen“. Efter kaffebordet var der livlig drøftelse af foredraget. Endvidere drøftedes skolebespisning og en udvidelse eller forskydning af sommerferien.

Meddelelser om skoleåret 1949-50

Studentereksamen bestodes af 17 elever. *Nysproglige*: Einar Brahm 13,92 (mg), Helge Jensen 13,21 (mg÷), Magnus Lorentzen 12,62 (g×), Kirstine Lund 13,45 (mg÷), Hansjörn Meng 13,37 (mg÷), Tove Paulsen 12,57 (g×), Frede Petersen 13,35 (mg÷), Johanne Marie Petersen 12,71 (g×), Peter Rühmann 13,81 (mg), Erik Schultz 13,51 (mg÷).

Matematikere: Oluf Callesen 14,69 (ug÷), Arne Dahl 13,53 (mg÷), Jørgen Fallesen 13,36 (mg÷), Henrik Haase 13,41 (mg÷), Christian Lund 13,07 (mg÷), Christian Nielsen 12,12 (g), Hel-muth Pedersen 13,99 (mg).

Realeksamen bestodes af 22 elever: Lena Andersen 13,43 (mg÷), Willys Borg 14,23 (mg×), Helmut Bossen 14,54 (ug÷), Aase Christensen 13,39 (mg÷), Holger Clausen 13,33 (mg÷), Anne Marie Dahl 13,39 (mg÷), Frede Feddersen 12,89 (g×), Johan Fey 14,27 (mg×), Anne Marie Fischer 12,97 (g×), Bent Frederiksen 13,10 (mg÷), Agnes Hansen 13,48 (mg÷), Frede Hansen 13,43 (mg÷), Knud Erik Knudsen 13,31 (mg÷), Geo Leick 12,92 (g×), Bent Madsen 12,96 (g×), Jens Madsen 12,62 (g×), Edith Munch 12,90 (g×), Ove Nissen 13,97 (mg), Ernst Chr. Petersen 13,16 (mg÷), Hugo Pump 13,75 (mg), Ina Sønnichsen 14,49 (mg×), Marie Sørensens 12,67 (g×).

Mellemskoleeksamen bestodes af 37 elever.

Eleverne

Ved afslutningen af forrige års beretning (30. 4. 49) var skolens elevantal 320. Efter bestået studentereksamen udgik 17 elever, efter bestået realeksamen 21 og efter bestået mellemskoleeksamen 7. Desuden er der i årets løb udmeldt 37 og indmeldt 71 elever.

Derefter er skolens elevantal (9. 5. 50) 309.

GYMNASIET

III. s.

1. Ella Beyer, f. 17. 2. 1931 (Gårdejerske, Skast).
2. Esther Callesen, f. 3. 3. 1932 (Landmand).
3. Tove Flint, f. 11. 4. 1930 (Lærer, Daler).
4. Kirsten Løwener Jensen, f. 8. 6. 1929 (Oberst).
5. Gertrud Rasmussen, f. 7. 2. 1931 (Sognepræst, Udbjerg).

III. m.

1. Henrik Erhardi, f. 19. 1. 1930 (Forpagter, Vester Anflod).
2. Thormod Flint, f. 2. 11. 1931 (Broder til nr. 3 i III. s.).
3. Jens Peter Petersen, f. 25. 7. 1930 (Karetmager, Højer).
4. Niels Skodborg, f. 25. 1. 1931 (Arkitekt, Skærbæk).
5. Siri Sønnichsen, f. 20. 7. 1932 (Enkefru, Møgeltønder).

II. s.

1. Gert Johannsen, f. 30. 6. 1929 (Lærer).
2. Ellen Hartz Laursen, f. 8. 3. 1932 (Bankkasserer, Jejsing).
3. Tove Nielsen, f. 31. 5. 1933 (Mellemskolelærer).
4. Hans Chr. Wind, f. 17. 5. 1932 (Gårdejer, Nr. Løgum).

II. m.

1. Erik Callesen, f. 16. 5. 1932 (Købmand, Lovrup).
2. Carsten Carstensen, f. 18. 3. 1930 (Købmand, Bylderup Bov).
3. Hans-Jacob Hansen, f. 25. 12. 1932 (Landsretssagfører).
4. Luise Jacobsen, f. 15. 8. 1932 (Gårdejer, Vennemose).
5. Vagn Jakobsen, f. 27. 10. 1932 (Overvagtimester, Rudbøl).
6. Axel Olsen, f. 29. 5. 1931 (Afd. læge, Højer).
7. Vibeke Gram Pedersen, f. 1. 2. 1932 (Bankdirektør).
8. Ebbe Thye Petersen, f. 15. 10. 1932 (Arkitekt).
9. Thor Claudi Westh, f. 13. 12. 1931 (Civilingeniør).

I. s.

1. Sonja Bock, f. 30. 8. 1932 (Grosserer, Løgumkloster).
2. Erna Christiansen, f. 2. 6. 1933 (Seminarlærer).
3. Erik Graugaard Petersen, f. 19. 8. 1933 (Seminarlærer).
4. Günther Schümann, f. 7. 12. 1933 (Bankbogholder).

I. m.

1. Peter Brodersen, f. 8. 2. 1933 (Bagermester, Hjørpsted).
2. Johannes Hansen, f. 20. 1. 1934 (Gårdejer, Nolde).
3. Frede Hansen, f. 29. 3. 1933 (Gårdejer, Døstrup).
4. Christa Hecker, f. 10. 12. 1933 (Frue).
5. Andreas Jacobsen, f. 5. 8. 1932 (Snedkermester, Ravsted).
6. Thomas Kier, f. 3. 6. 1932 (Gårdejer, Jejsing).
7. Børge Lehmann Madsen, f. 28. 6. 1933 (Apoteker, Højer).
8. Elise Nygaard, f. 30. 12. 1933 (Læge).

REALKLASSEN

1. Vera Abild, f. 5. 6. 1933 (Købmand, Møgeltønder).
2. Edith Brandt, f. 21. 4. 1934 (Skomagermester, Visby).
3. Ruth Christiansen, f. 15. 9. 1932 (Enkefru, Højer).
4. Hans Jørgen Fischer, f. 23. 12. 1932 (Rutebilejer).
5. Ragna Hansen, f. 16. 9. 1933 (Vognmand, Gammelby pr. Visby).
6. Sonja Hansen, f. 24. 5. 1933 (Overassistent).
7. Svend Aage Hansen, f. 9. 4. 1932 (Enkefrue, Sød).
8. Düke Johannsen, f. 6. 7. 1933 (Broder til nr. 1 i II.s).
9. Arne Krog, f. 13. 9. 1933 (Vagtimester, Lille Jyndeved).
10. Jytte Koie, f. 7. 1. 1933 (Frue).

11. Grethe Lund, f. 2. 7. 1933 (Kærnemester).
12. Edel Lønborg, f. 7. 9. 1933 (Mejerist).
13. Viggo Møller, f. 31. 7. 1933 (Frue, Brede pr. Bredebro).
14. Aksel Nielsen, f. 26. 4. 1934 (Overassistent).
15. Karen Margrethe Petersen, f. 2. 9. 1933 (Forpagter).
16. Kurt Petersen, f. 15. 11. 1932 (Vinduespudder).
17. Helge Rasmussen, f. 4. 7. 1933 (Broder til nr. 5 i III. s.).
18. Jonna Rasmussen, f. 4. 4. 1932 (Kontorassistent).
19. Gudrun Røjkjær, f. 23. 9. 1932 (Vognmand, Højer).
20. Bent Sørensen, f. 11. 10. 1933 (Signalbetjent).

4. a.

1. Per Brahm, f. 1. 12. 1933 (Skoleinspektør).
2. Luise Bossen, f. 27. 3. 1934 (Arbejdsmand, Abild).
3. Henry Callesen, f. 17. 1. 1935 (Broder til nr. 2 i III. s.).
4. Anne Marie Clausen, f. 11. 10. 1934 (Lærer, Møgeltønder).
5. Ernst Clausen, f. 28. 1. 1933 (Lagerforvalter).
6. Arthor Dinesen, f. 11. 3. 1933 (Toldbetjent, Højer).
7. Willy Fabricius, f. 2. 4. 1934 (Maskinarbejder, Højer).
8. Kirsten Jensen, f. 7. 12. 1933 (Korpsofficiant).
9. Merete Jensen, f. 17. 5. 1934 (Amtsfuldmægtig).
10. Hilda Jürgensen, f. 23. 3. 1933 (Vulkanisør).
11. Hans Larsen, f. 2. 6. 1934 (Kontrolbestyrer).
12. Inger Lassen, f. 2. 6. 1934 (Arbejdsmand).
13. Niels Lund, f. 29. 1. 1934 (Gårdejer, Byvang pr. Højer).
14. Elsa Nielsen, f. 29. 7. 1934 (Tekstilarbejder, Højer).
15. Sørine Nielsen, f. 26. 1. 1934 (Landmand, Skast).
16. Inge Luise Ohlsen, f. 6. 12. 1933 (Gårdejer, Højer).
17. Peter Paulsen, f. 21. 9. 1934 (Bankdirektør).
18. Anna Meta Petersen, f. 22. 6. 1934 (Husmand, Møgeltønder).
19. Knud Rasmussen, f. 21. 2. 1935 (Læge, Højer).
20. Carl Emil Roll, f. 24. 1. 1933 (Arbejdsmand, Højer).
21. Erik Steenholdt, f. 29. 7. 1933 (Direktør).
22. Bent Sterndorff, f. 16. 1. 1934 (Afdelingschef).
23. Herdis Stork, f. 27. 11. 1934 (Bagermester).
24. Jens Thomsen, f. 6. 8. 1933 (Gårdejer, Skast).

4. b.

1. Harry Andresen, f. 27. 4. 1934 (Stationsmester).
2. Gerda Bunck, f. 16. 3. 1933 (Mejerist, Møgeltønder).
3. Kaj Falkenberg, f. 7. 11. 1934 (Malermester, Sæd).
4. Povl Frank, f. 6. 4. 1934 (Konsulent).
5. Günther Friedrichsen, f. 19. 2. 1934 (Lærer, Møgeltønder).
6. Uwe Friedrichsen, f. 25. 11. 1932 (Broder til nr. 5).
7. Inge Hansen, f. 26. 5. 1934 (Bagermester, Øster Højt).
8. Edith Høgel, f. 27. 5. 1934 (Sognepræst, Burkal).

9. Anne Madsen, f. 5. 10. 1934 (Skomagermester, Bredebro).
10. Krimhilde Nielsen, f. 26. 5. 1934 (Landmand, Sædmark).
11. Karl Erik Orbesen, f. 3. 3. 1934 (Manufakturhandler).
12. Alfred Petersen, f. 6. 7. 1934 (Lærer, Abild).
13. Birthe Petersen, f. 21. 6. 1935 (Gæstgiver).
14. Fritz Pörksen, f. 17. 11. 1932 (Kulhandler, Højer).
15. Ove Schmidt, f. 12. 6. 1934 (Uddeler).
16. Ebbe Sönnichsen, f. 6. 3. 1934 (Kogsinspektør, Højer).
17. Karen Sørensen, f. 17. 11. 1934 (Smedemester, Jejsing).
18. Gunhild Tagmose, f. 10. 11. 1933 (Formand).
19. Erik Tygesen, f. 21. 11. 1934 (Landmand, Hostrup).
20. Inge Usinger, f. 9. 2. 1933 (Lærer).

4. c.

1. Detlef Berendes, f. 4. 3. 1935 (Apoteker Nuesse, Højer).
2. Svend Aage Bernsen, f. 23. 4. 1934 (Redaktør).
3. Birgit Bøjesen, f. 26. 9. 1933 (Slagtermester, Bylderup Bov).
4. Hans Allan Christiansen, f. 30. 3. 1935 (Kommunelærer).
5. Anne Hansen, f. 1. 10. 1934 (Landmand, Sottrup).
6. Jørgen Hansen, f. 10. 7. 1934 (Fiskehandler).
7. Peder Hansen, f. 18. 5. 1934 (Tørvfabrikant, Bredebro).
8. Ruth Hansen, f. 26. 9. 1933 (Blikkenslagermester).
9. Tove Hansen, f. 12. 1. 1935 (Møllermester, Døstrup).
10. Ebba Hattesen, f. 22. 5. 1935 (Bankfuldmægtig).
11. Erika Karstensen, f. 17. 5. 1932 (Tømrermester, Nr. Sejerslev).
12. Lutz Niegsch, f. 8. 10. 1933 (Direktør Petersen).
13. Uwe Nissen, f. 21. 3. 1935 (Skotøjshandler).
14. Carl Petersen, f. 24. 7. 1934 (Lærer, Sølsted).
15. Carl Aage Petersen, f. 21. 5. 1934 (Gårdejer, Harris).
16. Frede Petersen, f. 30. 4. 1934 (Mejeriejer).
17. Elin Rolfsager, f. 5. 3. 1934 (Overlærer).
18. Lilly Schmidt, f. 25. 8. 1933 (Sadelmagermester).
19. Werner Schmidt, f. 27. 9. 1934 (Landmand, Nolde).
20. Marianne Sönnichsen, f. 15. 7. 1934 (Fuldmægtig).
21. Annelise Sørensen, f. 28. 3. 1934 (Førstelærer, Sølsted).
22. Christa Volquartz, f. 6. 1. 1935 (Forretningsfører).
23. Karin Claudi Westh, f. 26. 3. 1934 (Søster til nr. 9 i II. m.).

3. a.

1. Hans Eckholdt, f. 22. 9. 1934 (Landmand, Frifeldt).
2. Inge Friedrichsen, f. 25. 2. 1935 (Mekaniker, Højer).
3. Inga Hansen, f. 2. 3. 1935 (Gartner, Højer).
4. Irene Hansen, f. 24. 7. 1933 (Ingeniør).
5. Ole Hein, f. 13. 8. 1935 (Overlæge).
6. Luise Höhl, f. 22. 8. 1934 (Afd. ingeniør, Højer).
7. Ingrid Jakobsen, f. 26. 12. 1934 (Søster til nr. 5 i II. m.).

8. Gerda Johannesen, f. 12. 4. 1935 (Trafikekspedient).
9. Ingrid Kaysen, f. 24. 3. 1935 (Købmand).
10. Marie Larsen, f. 30. 1. 1935 (Murer).
11. Verner Lausten, f. 19. 4. 1935 (Lagerarbejder).
12. Henry Meyer, f. 24. 6. 1935 (Købmand).
13. Bent Erik Nielsen, f. 3. 10. 1935 (Driftsbestyrelse).
14. Peder Nielsen, f. 14. 7. 1934 (Arbejdsmand, Højer).
15. Gerda Paulsen, f. 22. 4. 1934 (Sygekassekasserer, Rørkær).
16. Birgit Dall Petersen, f. 8. 8. 1936 (Skoleinspektør).
17. Christian Petersen, f. 3. 11. 1934 (Cigarhandler).
18. Hanne Graugård Petersen, f. 26. 6. 1935 (Søster til nr. 3 i I. s.).
19. Inger Solager, f. 30. 5. 1935 (Overvagtimester, Højer).
20. Erwin Sporer, f. 20. 9. 1934 (Trikotagehandlerske).
21. Nina Sørensen, f. 14. 2. 1935 (Købmand, Højer).
22. Karin Willumsen, f. 25. 2. 1935 (Kontorassistent).

3. b.

1. Anne Margrethe Ahrenkiel, f. 13. 4. 1935 (Gårdejer, Møgeltønder).
2. Vagn Andresen, f. 24. 1. 1936 (Missionær).
3. Hans Bachmann, f. 4. 8. 1935 (Møller).
4. Hans-Peter Bentin, f. 27. 12. 1934 (Dyrlæge, Bredebro).
5. Orla Bernsen, f. 23. 11. 1935 (Fru Andresen, Møgeltønder).
6. Ingolf Gläser, f. 7. 6. 1934 (Lærer).
7. Jane Hanner, f. 4. 1. 1936 (Kriminalassistent).
8. Inger Ipland, f. 9. 1. 1935 (Bankbestyrer, Skærbæk).
9. Eduard Jensen, f. 7. 9. 1935 (Sognefoged, Daler).
10. Anne Christine Jessen, f. 31. 7. 1935 (Arbejdsmand, Møgeltønder).
11. Vera Friis Jørgensen, f. 19. 7. 1934 (Arbejdsmand, Møgeltønder).
12. Ingrid Lorenzen, f. 27. 3. 1935 (Kontorfuldmægtig).
13. Bente Lehmann Madsen, f. 5. 11. 1935 (Søster til nr. 7 i I. m.).
14. Matthias Matzen, f. 8. 2. 1935 (Bygmester, Rørkær).
15. Tove Nielsen, f. 9. 2. 1935 (Mælkehandler).
16. John Olesen, f. 26. 8. 1935 (Trafikekspedient, Bredebro).
17. Hans-Verner Pedersen, f. 26. 6. 1934 (Stationsarbejder).
18. Hans Petersen, f. 15. 1. 1935 (Jernbanearbejder).
19. Johan Peter Poulsen, f. 29. 8. 1935 (Landmand, Møgeltønder).
20. Bent Ryborg, f. 24. 7. 1935 (Hotelejer).
21. Jens Røgilds, f. 17. 12. 1935 (Telegrafmester).
22. Ernst Rønnenfelt, f. 11. 10. 1935 (Hotelejer).
23. Marie Louise Thomsen, f. 6. 10. 1935 (Mejeribestyrer, Møgelt.).
24. Otto Thomsen, f. 26. 3. 1935 (Kontorist).
25. Hans Thybo, f. 18. 5. 1935 (Slagtermester).

3. c.

1. Christian Atzen, f. 11. 1. 1935 (Skomagermester).
2. Knud Birkegaard, f. 17. 2. 1935 (Amtsvejinspektør).

3. Christine Bjerrum, f. 14. 2. 1935 (Smedemester, Sølsted).
4. Ejnar Diederichsen, f. 21. 7. 1934 (Arbejdsmand, Jejsing).
5. Svend Hansen, f. 21. 9. 1933 (Landmand, Sølsted).
6. Kathrine Hattens, f. 4. 1. 1935 (Pedel, Abild).
7. Hermann Heil, f. 12. 1. 1935 (Prokurist).
8. Hans Jakob Høgel, f. 21. 2. 1936 (Sognepræst, Burkal).
9. Thorkild Jepsen, f. 5. 12. 1934 (Boghandler).
10. Gerda Jensen, f. 19. 3. 1935 (Blikkenslager).
11. Hans Peter Jensen, f. 27. 12. 1934 (Landmand, Abild).
12. Mogens Jensen, f. 14. 3. 1935 (Arrestbetjent).
13. Jens Johannsen, f. 11. 4. 1935 (Sognefoged, Kværnholt).
14. Hans Heinrich Muus, f. 28. 8. 1935 (Landmand, Stemmild).
15. Henriette Mylin, f. 18. 10. 1935 (Landmand, Sød).
16. Inger Nielsen, f. 20. 6. 1935 (Adjunkt).
17. Charlotte Paulsen, f. 26. 6. 1935 (Sparekassebogholder).
18. Minna Rasmussen, f. 29. 7. 1936 (Søster til nr. 5 i III. s. og nr. 17 i realklassen).
19. Ruth Sehestedt, f. 6. 10. 1935 (Malermester).
20. Anne Grethe Wendorff, f. 16. 3. 1935 (Kioskejer).

2. a.

1. Hans Bay, f. 29. 9. 1936 (Grosserer).
2. Tove Bernsen, f. 28. 8. 1936 (Søster til nr. 2 i 4. c.).
3. Holger Bredahl, f. 27. 7. 1935 (Tømrermester).
4. Marie Detlefsen, f. 14. 7. 1936 (Sognepræst, Lendemark).
5. Claus Eskildsen, f. 16. 5. 1936 (Lærer, Sød).
6. Thorbjørn Heick, f. 17. 11. 36 (Forstander, St. Jyndeved).
7. Bente Jacobsen, f. 2. 1. 1937 (Maskinmester, Højer).
8. Knud Frisdahl Jensen, f. 22. 7. 1935 (Broder til nr. 8 i 4. a.).
9. Povl Jepsen, f. 18. 10. 1935 (Fabrikarbejder, Højer).
10. Hans Jessen, f. 12. 11. 1935 (Gårdejerske, Aaspe pr. Bredebro).
11. Volmer Kristoffersen, f. 29. 7. 1936 (Postmester, Højer).
12. Aage Larsen, f. 16. 11. 1936 (Lærer).
13. Mette Larsen, f. 27. 9. 1936 (Lektor).
14. Betty Mathiasen, f. 19. 3. 1937 (Værkfører, Højer).
15. Fritz Müller, f. 7. 9. 1936 (Kontorist, Højer).
16. Aase Nielsen, f. 5. 5. 1936 (Kontrollør, Højer).
17. Andre Nielsen, f. 15. 4. 1935 (Fiskehandler, Østerby pr. Daler Østerby).
18. Hella Pedersen, f. 3. 10. 1936 (Lagerarbejder).
19. Marie Pedersen, f. 29. 6. 1936 (Restauratør, Møgeltønder).
20. Kirsten Petersen, f. 3. 6. 1936 (Lærer, Abterp pr. Bredebro).
21. Willy Petersen, f. 2. 6. 1935 (Broder til nr. 16 i realklassen).
22. Ruth Pørksen, f. 3. 5. 1936 (Slusemester, Højer).
23. Elisabeth Roil, f. 22. 8. 1936 (Søster til nr. 20 i 4. a.).
24. Dagmar Røjkjær, f. 15. 5. 1936 (Søster til nr. 19 i realklassen).

25. Klaus Schäfer, f. 17. 3. 1936 (Ovnsætter).
26. Ole Toft f. 19. 12. 1936 (Organist).
27. Carl Heinz Wendorff, f. 14. 7. 1936 (Skomagemester).
28. Bente Willumsen, f. 9. 8. 1936 (Søster til nr. 22 i 3. a.).

2. b.

1. Karl Heinz Bossen, f. 8. 10. 1936 (Tekstilarbejder, Højer).
2. Henrik Bøving, f. 14. 6. 1936 (Politimester).
3. Esther Christiansen, f. 26. 10. 1935 (Møllejer, Visby).
4. Tove Clausen, f. 31. 3. 1935 (Førstelærer, Møgeltonder).
5. Mette Dahl, f. 25. 11. 1936 (Amtsskolelæge).
6. Grethe Erhardi, f. 12. 11. 1935 (Søster til nr. 1 i III. m.).
7. Lisa Vest Hansen, f. 26. 9. 1936 (Læge).
8. Hans Fedder Hindrichsen, f. 15. 9. 1936 (Trælasthandler, Højer).
9. Hans Christoph Høhl, f. 12. 2. 1936 (Broder til nr. 6 i 3. a.).
10. Carla Iversen, f. 12. 11. 1934 (Gårdejer, Sølsted pr. Visby).
11. Rudolf Jensen, f. 20. 8. 1936 (Vognmand, Højer).
12. Tove Jensen, f. 5. 7. 1936 (Telegrafmontør).
13. Hans Chr. Johannsen, f. 13. 3. 1935 (Tekstilarbejder, Højer).
14. Annelise Jørgensen, f. 16. 9. 1936 (Arbejdsmand, Møgeltonder).
15. Louise Kryhlmund, f. 14. 5. 1935 (Slagtermester, Møgeltonder).
16. Martin Lorenzen, f. 10. 9. 1936 (Gårdejer, Lille Emmerske).
17. Sigfred Lytsen, f. 23. 2. 1937 (Fisker, Emmerlev).
18. Birgit Kjærby Mathiasen, f. 1. 5. 1937 (Direktør, Højer).
19. Hugo Olesen, f. 18. 1. 1937 (Arbejdsmand, Højer).
20. Kaj Odefey Paulsen, f. 14. 9. 1934 (Damefrisørinde).
21. Christa Petersen, f. 4. 9. 1936 (pens. toldbetjent, Højer).
22. Helen Petersen, f. 26. 5. 1936 (Bagermester).
23. Marie Petersen, f. 9. 9. 1935 (Gårdejer, Stokkebro).
24. Inger Rasmussen, f. 12. 8. 1936 (Søster til nr. 19 i 4. a.).
25. Marie Sølbeck, f. 27. 5. 1936 (Frue, Højer).
26. Svend Hugo Sørensen, f. 6. 4. 1936 (Kontorist, Døstrup).
27. Nis Hansen Toft, f. 13. 4. 1936 (Landmand, Emmerlev).
28. Ingrid Wendorff, f. 25. 12. 1936 (Søster til nr. 20 i 3. c.).
29. Ludvig Østergaard, f. 7. 5. 1936 (Landmand, Sød).

1. a.

1. Dagmar Asmussen, f. 28. 5. 1937 (Tømrer).
2. Kurt Christiansen, f. 29. 4. 1937 (Mekaniker).
3. Gurli Dinsen, f. 23. 1. 1937 (Snedkermester).
4. Anna-Lise Dons, f. 8. 3. 1937 (Vagtmester).
5. Ursula Enke, f. 28. 9. 1937 (Lærer, Nørre Mølle pr. Højer).
6. Peder Fabricius, f. 13. 5. 1937 (Broder til nr. 7 i 4. a.).
7. Birgit Fischer, f. 2. 10. 1937 (Spolerske, Møgeltonder).
8. Aksel Damkjær Hansen, f. 8. 4. 1937 (Seminarielærer).
9. Metha Jakobsen, f. 12. 1. 1937 (Mekaniker, Møgeltonder).

10. Ina Jensen, f. 18. 3. 1938 (Søster til nr. 11 i 2. b.).
11. Ulla Jensen, f. 30. 6. 1937 (Søster til nr. 9 i 4. a.).
12. Marie Jessen, f. 1. 8. 1936 (Arbejdsmand, Toghale, Møgeltdr.).
13. Anton Madsen, f. 16. 4. 1937 (Arbejdsmand, Udbjerg).
14. Arne Madsen, f. 17. 11. 1936 (Førstelærer, Bylderup).
15. Andreas Müller, f. 15. 2. 1937 (Slagtermester, Højer).
16. Ernst Nicolai Nielsen, f. 10. 7. 1937 (Broder til nr. 14 i 4. a.).
17. Merete Nygaard, f. 26. 9. 1937 (Søster til nr. 8 i I. m.).
18. Per Nygaard, f. 3. 9. 1937 (Direktør).
19. Ingeborg Ohlsen, f. 27. 7. 1937 (Grosserer, Højer).
20. Astrid Petersen, f. 7. 11. 1936 (Husmand, Lendemark).
21. Ejnar Petersen, f. 16. 12. 1937 (Fuldmægtig).
22. Svend Thye Petersen f. 20. 5. 1937 (Broder til nr. 8 i II. m.).
23. Harry Rasmussen, f. 4. 5. 1937 (Radioforhandler).
24. Preben Sandgrav Madsen, f. 4. 3. 1937 (Forretningsfører).
25. Helmuth Schleemann, f. 18. 11. 1936 (Maskinbygger).
26. Per Schleemann, f. 26. 2. 1938 (Broder til nr. 25).
27. Helene Schmidt, f. 11. 9. 1937 (Søster til nr. 19 i 4. c.).
28. Jørgen Balle Sørensen, f. 3. 6. 1937 (Urmager).
29. Elna Stork, f. 24. 5. 1937 (Søster til nr. 23 i 4. a.).
30. Erik Trans, f. 11. 9. 1936 (Maskinhandler, Bylderup-Bov).
31. Rolf Toft, f. 1. 10. 1936 (Chauffør).
32. Jørn Claudi Westh, f. 22. 3. 1938 (Broder til nr. 23 i 4. c. og nr. 9 i II. m.).

1. b.

1. Paul Aalykke, f. 31. 7. 1937 (Lærer).
2. Inge Marie Adzersen, f. 29. 9. 1937 (Landmand, Poppenbøl pr. Højer).
3. Hans Georg Andersen, f. 11. 3. 1937 (Lagerekspedient, Højer).
4. Christian Borg, f. 11. 8. 1937 (Fabrikant, Møgeltønder).
5. Christine Borg, f. 16. 1. 1937 (Fabrikant, Sølsted pr. Visby).
6. Frants Bøving, f. 14. 8. 1937 (Broder til nr. 2 i 2. b.).
7. Marie Callesen, f. 6. 5. 1937 (Bagermester, Møgeltønder).
8. Petrea Clausen, f. 19. 3. 1938 (Gårdejer, Svanstrup pr. Bredebro).
9. Rigmor Clausen, f. 15. 8. 1937 (Søster til nr. 4 i 4. a.).
10. Hans Eskesen, f. 23. 7. 1937 (Smedemester, Hjerpsted).
11. Otto Eskesen, f. 20. 3. 1936 (Broder til nr. 10).
12. Ellen Solmer Frank, f. 13. 8. 1937 (Søster til nr. 4 i 4. b.).
13. Dagny Hansen, f. 3. 4. 1937 (Tømremester, Bredebro).
14. Peter Hansen, f. 18. 2. 1938 (Chauffør).
15. Nikolaj Henriksen, f. 3. 7. 1937 (Arbejdsmand, Møgeltønder).
16. Kirsten Hinrichsen, f. 6. 5. 1938 (Direktør).
17. Jørn Jacobsen, f. 17. 6. 1937 (Ingeniør).
18. Hannah Jepsen, f. 12. 4. 1937 (Søster til nr. 9 i 3. c.).
19. Nis Juhl, f. 6. 12. 1937 (Hotelejer, Højer).

20. Anne Kaysen, f. 8. 4. 1937 (Søster til nr. 9 i 3. a.).
21. Dagmar Larsen, f. 8. 1. 1938 (Søster til nr. 12 i 2. a.).
22. Christian Laugesen, f. 17. 9. 1935 (Postbud, Møgeltønder).
23. Inger Lorenzen, f. 11. 2. 1937 (Overtoldbetjent).
24. Erling Nielsen, f. 13. 7. 1937 (Tømremester).
25. Harriet Ask Nielsen, f. 1. 4. 1937 (Forsøgsleder, Forsøgsgården pr. Højer).
26. Hans Peter Petersen, f. 26. 1. 1937 (Broder til nr. 17 i 3. a.).
27. Ingemarie Petersen, f. 29. 7. 1937 (Gårdejer, Solderup pr. Jejs.).
28. Elisabeth Ravn, f. 9. 7. 1937 (Oberstløjtnant).
29. Kristel Schau, f. 22. 12. 1937 (Præst).
30. Ruth Stoltenberg, f. 7. 6. 1937 (Arbejdsmand, Højer).
31. Christian Sørensen, f. 12. 5. 1936 (Landmand, Solderup Mark pr. Jejsing).

Lærerne

Rektor Randrup: Dansk, oldtidskundskab, historie.

Lektor Kiørboe: Engelsk, latin.

- Sieverts: Religion, historie, dansk, geografi.
- Dr. Arndt: Tysk.
- Fru Ege: Naturhistorie, geografi, naturlære.
- Johan Larsen: Dansk, engelsk, skrivning.
- Rossing: Matematik.

Adjunkt Høyer: Historie, gymnastik, engelsk, geografi.

- Frk. Henriksen: Fransk, historie gymn., håndarb.
- Mogens Jensen: Naturlære, matematik.
- Finn Christensen: Naturhistorie, geografi, fysik, tegning.
- Ejrnæs: Matematik, naturlære.
- Wohlfahrt Andersen: Tysk, engelsk, gymnastik.
- Fanø: Historie, latin, dansk, oldtidskundsk., gymnastik.
- Frk. Simonsen: Fransk, engelsk, latin, religion, gymnastik, håndarbejde.
- Erling Nielsen: Fransk, dansk, engelsk.
- Fru Carmen Sørensen: Dansk, religion, tysk, håndarbejde.
- Kastberg Nielsen: Religion, dansk, latin.

Mellemskolelærer Povl Nielsen: Sang, tegning, naturhistorie, naturlære.
Fhv. lektor Kondrup: Tegning.

Inspektrice for pigerne: Adjunkt frk. Simonsen.
Inspektion på legepladsen: Lektor Sieverts og adj. Jensen.
Inspektion på gangene: Lektor Rossing.
Inspektion i øvrigt: Adjunkt Høyer.
Regnskabsfører: Adjunkt Ejrnæs.
Bibliotekarere: Adjunkt Wohlfahrt Andersen og adj. Fanø.

Ved skoleårets slutning fik adjunkt fru Kondrup efter ansøgning sin afsked på grund af sygdom. Ved afslutningshøjtideligheden rettede rektor en tak til hende for de 29 års arbejde ved Tønder statsskole. Fru Kondrup underviste kun 16 timer ugentligt, så hun blev ikke erstattet af nogen ny lærer. Også adjunkt Sørensens timer har i indeværende skoleår været fordelt mellem skolens øvrige lærere, men fra næste skoleårs begyndelse er cand. mag. Rydahl knyttet til skolen som lærer i fysik og matematik.

Timelærer cand. mag. Carl August Sørensen blev udnævnt til adjunkt fra 1. juli, og timelærer cand. theol. Kastberg Nielsen fik udnævnelse som adjunkt fra 1. februar.

Under adjunkt fru Sørensens sygdomme vikarierede først cand. mag. Anders Blinkenberg Damsgård og senere magister frøken Worster.

OPGIVELSER TIL MELLEMSKOLEEKSAMEN

Dansk.

a. (Fanø). Større digterværk: Hostrup: Genboerne (gennemgået ved gruppearbejde). Clausen og Hansen: Dansk læsebog III (10. udg.), s. 14—32, 35—55, 102—106, 116—24, 128—42, 179—90, 229—32, 291—313, 318—19, Falbe Hansen og Keller: Svenske læsestykker s. 11—14, 19—25, 37—40, 56—59, 77—80. 104—106.

b. (Larsen). Større digterværk: Hostrup: Genboerne. Clausen og Hansen: Dansk læsebog III (10. udg.), s. 22—32, 49—55, 66—80, 112—16, 125—28, 142—64, 216—28, 291—95. Poesi i samme bog s. 3, 32—33, 39—49, 56—60, 96—98, 228—32, 287—90. Falbe Hansen og Keller: Svenske læsestykker s. 14—19, 26—37, 47—52, 55—56.

c. (E. Nielsen). Større digterværk: Johs. V. Jensen: Jørgine. Clausen og Hansen: Dansk læsebog III (10. udg.), s. 36—46, 56—60, 63—81, 96—98, 102—16, 128—64, 216—28, 291—303. Falbe Hansen og Keller: Svenske læsestykker, 9. opl. s. 20—26, 37—40, 47—56, 69—73, 112—16.

Engelsk.

a. (Larsen). Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemkolen IV, stk. 4, 6, 7, 10, 15, 18, 19, 21, 24, 27, 28, 29.

b. (Simonsen). Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemkolen IV, stk. 3, 4, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 35.

c. (Wohlfahrt Andersen). Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemkolen IV, stk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 31.

Tysk.

a. og b. (Arndt). Wiggers Smith osv.: Tysk III, stk. 14, 32, 33, 39, 41, 42. Kästner: Drei Männer im Schnee (Werner), s. 5—39.

c. (Sørensen). Wiggers Smith osv.: Tysk III (udg. 1948), s. 4—8, 10—12, 15—18, 23—25, 28, 31—36, 38—43, 44—48, 59—66, 70—71, 79—88, 104—108.

Historie.

a. (Henrichsen). c. (Fanø). L. Schmidt: Lærebog i historie for mellemkolen II, fra norden i revolutions- og napoleonstiden til 2. verdenskrig. (17. opl., s. 153—237).

b. (Sieverts). L. Schmidt: Lærebog i historie for mellemkolen II, fra de danske landboreformer og bogen ud.

Geografi.

a. + c. (Christensen). b. (Sieverts). Andersen og Wahl: Geografi for mellemkolen II, Sydamerika og de nordiske lande.

Naturhistorie.

a. og b. (Christensen). c. (Ege). Hvass og Jørgensen: Zoologi for mellemkolen IV. Balslev og Simonsen: Botanik for mellemkolen IV.

Naturlære.

a. og b. (Christensen). c. (P. Nielsen). Rasmussen og Simonsen: Fysik for mellemkolen II (12. udg.), s. 63—88, 93—106, 109—12. Rasmussen og Simonsen: Uorganisk kemi for mellemkolen IV, s. 28—40.

Regning og matematik.

a. (Ejrnæs). C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og aritmetik IV, §§ 6—14 undt. § 10. Juul og Rønnau: Geometri for mellemskolen, §§ 120—159 incl. undt. §§ 150 og 151.

b. og c. (Jensen). C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og aritmetik IV §§ 6—14 undt. §§ 10 og 11. Juul og Rønnau: Geometri for mellemskolen, §§ 120—159 incl.

Latin.

a. (Kiørboe). b. og c. (Fanø). Mikkelsen: Latinsk læsebog, stk. I—XXXIII.

Håndgerning.

a., b., c. (Henrichsen). 1 kjøle.

OPGIVELSER TIL REALEKSAMEN

Dansk.

(Kastberg Nielsen). Større værker: Poul Martin Møller: En dansk students eventyr. Jakob Knudsen: Den gamle præst. Clausen og Hansen: Dansk læsebog for realklassen (6. udg.), s. 33—37, 40—49, 57—70, 72—74, 91—111, 172—75, 194—97.

Engelsk.

(Simonsen). Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for realklassen, s. 3, 5, 6, 14, 17, 18.

Tysk.

(Wohlfahrt Andersen). Ingerslev og Vibæk: Tysk III, nr. 1, 3, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 6, 5.

Fransk.

(Kastberg Nielsen). Nielsen og Hoffmann: Fransk begynderbog, stk. 20, 21, 23—29, 32, 37—45, s. 55—65, 69—81, 90—94, 94—104.

Historie.

(Rektor). Strehle: Tre imperier. Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Samfundslære for realklassen (med forbigåelser).

Geografi.

(Christensen). Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi for realkl.

Naturhistorie.

(P. Nielsen). Jørgensen og Andersen: Biologi for realklassen.

Naturlære.

(P. Nielsen). Sundorph: Fysik for realklassen, II og III.

Regning og matematik.

(Ejrnæs). C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og Aritmetik for realklassen.

OPGIVELSER TIL STUDENTEREKSAMEN

Dansk.

(Rektor). Ved vejen. Den gamle præst. Vildanden. Falkenstjerne I (16. udg.): 5—8, 21—24, 40—46, 94—96, 113—15, 155—56, 194—98, 216, 230—31, 276—82, 289—91, 343—45, 366—67. Falkenstjerne II (5. udg.): 2, 14—15, 59—63, 67, 140—44, 154, 189—95, 231—35. Falkenstjerne III: 19—22, 40—41, 90—93, 122—23, 123—24, 131—34, 233—41, 246, 280—86, 326—27, 327—28. Litteraturhistorie efter Norriid.

Engelsk.

(Kiorboe). Hamlet I (— sc. I, 70—125 og sc. II, 17—41). Østerberg s. 80—86, 104—09, 123—28 øverst. Loyalties I, sc. I. Dickens Reader, s. 50—68. Essays II, s. 1—11. Historical Reader, s. 114—23. Hillary, s. 36—57.

Tysk.

(Arndt). Schiller: Maria Stuart, I. 7. II. 9. III. 1, 4, 6. IV. 4, 9, 10. Goethe: Faust, vers 1—33, 243—517, 1530—1842, 3025—3072, 3544—3619. 100 deutsche Gedichte, s. 21—22, 30, 31—32, 44—45, 49—50, 100—103. Sigtryggsson: Kultur- und Characterbilder, stk. 20. Stephan Zweig: Die Welt von Gestern (ved Jepsen), s. 13—21. Nathan der Weise: I. 2, IV. 7.

Latin.

(Fanø). Cicero: I. og III. catilin. tale, breve nr. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 19. (L. Høeg: Lat. læsebog I. 2. udg.). Sallust 31, 7—32,2, 50,5—51, 52, 54, 55,3—6. Ovid: Metamorphoses, p. 121—31 (L. Høeg: Lat. læsebog I, 2. udg.).

Oldtidskundskab.

(Rektor). Odysseen: 6., 11. og 18. sang (v. 1—157). Ialt 1030 vers. Græske historikere, s. 29—46 og 68—80. Sokrates' forsvarstale. Antigone. Kunsthistorie efter Bundgaard.

Historie.

(Sieverts). Foruden de af undervisningsinsp. udv. pensa opgives: Billeder: Kirkegaard og Winding (2. udg.), s. 21 Jellingestuerne. — Guldhornene, s. 183, 208, 215, 226. Holt III, s. 185, 112, 93. Gylvendals verdenshistorie 1921 IV, s. 334. Prædikestol og epitafium i Tønder kirke. Haar og Nørregaard (1. udg.) I del, s. 78—80, 120—23, II del, s. 13—14, 16—19, 31—43, 126—35, 148—51, 164—68, III. del, s. 93—95, 137—39, 163—164.

Naturhistorie.

s. (Ege). m. (Christensen). E. Wesenberg-Lund: Biologi for gymnasiet. A. Krogh: Menneskets fysiologi, med de tilladte overspringelser.

Fysik og kemi.

(Mogens Jensen). Sundorph: Mekanisk Fysik (7. udg.), 6—18, 20—54, 93—103. Sundorph: Varmelære (7. udg.), s. 24—37. Sundorph: Lyslære (6. udg.), s. 35—48, 62—71. Sundorph: Elektricitet og Magnetisme (7. udg.), s. 1—16, 42—44, 47—48, 58—76, 93—100, 149—160. Barmwater: Astronomi (7. udg.), s. 9—18, 21—29, 56—72, 100—101. Øvelser til prøven: 1. Messings varmfylde. 2. Isens smeltevarme. 3. Vands fordampningsvarme v. 100°. 4. Substitutionsmetoden. 5. Wheatstones bro. 6. Kompensationsmetoden. 7. Ohms love. 8. Skråplanet. 9. Westphals vægt. 10. Spektrometret. 11. Fotometri. 12. Joules lov. 13. Kundts rør. 14. En stemmegaffels svingningstal. 15. Tre-elektroderørets karakteristik.
Ring: Kemi for gymnasiet (6. udg.), s. 8—29, 35—41, 52—58, 70—74, 90—98, 104—08, 118—30, 153—62, 163—66, 169—71, 172—76, 183—85.

Matematik.

(Rossing). Andersen og Mogensen: Lærebog i matematik I—V. Det af undervisningsinspektionen anordnede pensum.

Naturlære og geografi.

II. s. (Christensen). Kampp: Geografisk grundbog. Christiansen og Sophie Petersen: Fysik og kemi for det spr. gymnasium (med de tilladte overspringelser).

Matematik.

II. s. (Rossing). Povl Mogensen: Mindre lærebog i matematik, s. 1—14, 45—68, 73—92.

Engelsk.

II. m. (Larsen). Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for viderekomne.

Tysk.

II. m. (Wohlfahrt Andersen). Sigtryggsson: Tysk læsebog for det mat. gymnasium. Zuckmayer: Des Teufels General.

Geografi

II. m. (Christensen). Hellner og Humlum: Geografi for gymnasiet (med de tilladte overspringelser).

Fritidssport for drenge.

(Wohlfahrt Andersen, Jensen).

I vinterhalvåret har der været frivillig gymnastik een gang ugentlig med drenge fra mellemskolen.

I samme periode har der været håndboldtræning een gang ugentlig såvel for større elever som for drenge fra mellemkolen.

I sommerhalvåret har 2 hold spillet fodbold og håndbold 2 gange ugentlig.

I efteråret har der været trænet 2 a 3 eftermiddage om ugen i atletik, og flgd. drenge har taget skoleidrætsmærket i sølv: Peter Paulsen og Knud Rasmussen 4. a. Alfred Petersen og Fritz Pørksen 4. b. Peder Hansen, Lutz Niegsch og Frede Petersen 4. c. Flg. i bronze: Henry Callesen, Villy Fabricius, Henry Larsen og Erik Steenholdt 4. a. Kaj Falkenberg, Paul Frank, Günther Friedrichsen, Carl Erik Orbesen og Ebbe Sønnichsen 4. b. Svend Aage Bernsen, Jørgen Hansen og Werner Schmidt 4. c. Werner Lausten 3. a. Jens Røgilds og Hans Thybo 3. b. Knud Birkegaard 3. c. Arne Madsen og Erik Trans 1. a.

Fritidssport for piger.

(Henrichsen). I august og september har der været langboldtræning een gang ugentlig. I vinterhalvåret har der været gymnastik med 2 hold ugentlig.

(Wohlfahrt Andersen). Fra november til sommerferien har der været håndboldinstruktion 1 time ugentlig. Enkelte piger har sammen med drengene aflagt prøver til skoleidrætsmærket. Flgd. opnåede guldmærket: Ruth Christiansen og Ragna Hansen, realklassen, Inger Lassen 4. a. og Elin Rølsager 4. c. Sølvmærket opnåede Karin Willumsen 3. a.

Frivillig svømmeundervisning.

(Wohlfahrt Andersen).

I sommermånederne har der været svømmeundervisning hver eftermiddag når vejret tillod det. På grund af åens rensning trænede pigerne ikke og drengene under dårlige vilkår. Alligevel gennemførte 1 pige og 7 drenge prøver. Livredderprøven blev bestået af Gudrun Røjkær, realklassen. Frisvømmerprøven af Ole Hein 3. a. og Hans Christoph Höhl 2. a. Svømmeprøven af Hans Bay og Fritz Müller 2. a. Ernst Nicolai Nielsen og Jørn Claudi Westh 1. a. samt Frants Bøving 1. b.

Frivillig sang og musik.

(P. Nielsen).

Der har været afholdt 3 ugentlige korsangstimer uden for skoletiden.

Gymnasieforeningen, „Faklen“.

I den forløbne sæson har vi afholdt 8 møder. Vi har haft 3 foredragsaftener, 4 diskussionsaftener og en „blandet“ aften, der sluttede med en svingom.

Desuden har „Faklen“ deltaget i en høstfest i Åbenrå og et håndboldstævne i Haderslev.

Endelig har vi selv holdt det årlige karneval med deltagelse af gymnasieforeningerne i Ribe, Haderslev, Åbenrå og Sønderborg.

Tilslutningen til vore møder og sammenkomster har været udmærket.

Henrik Erhardi, III. m.

Skoleafgiften.

Undervisningen i statens skoler er vederlagsfri for elever, hvis forøgerens skatteindtægt ikke overstiger 6000 kroner.

Ved eventuel udmeldelse af en afgiftspligtig elev skal der iflg. ministeriel bestemmelse betales skoleafgift for hele det kvartal i hvilken udmeldelsen finder sted. Afgiftskvartalerne er: august—oktober, november—januar, februar—april og maj—juli.

Konfirmationsforberedelsen.

Skolen anbefaler indtrængende, at eleverne går til præsten om *vinteren* i 3. m., da enhver anden tid vil medføre alvorlige forstyrrelser i undervisningen.

Forsømmelser.

Bortset fra ferier og fridage har skolens elever *ubetinget mødepligt*. Lovlig forsømmelsesgrund er kun sygdom. En elev, der har været syg eller af anden grund uforudsæt har måttet forsømme skolen, skal, når han igen møder, medbringe *skriftlig* meddelelse fra hjemmet om udeblivelsens årsag og varighed. Til enhver forsømmelse, som ikke skyldes sygdom eller anden uforudsæt, tvungende årsag, *må rektors tilladelse forud indhentes*.

Ordensregler.

1. Eleverne møder om morgenen, tidligst et kvarter før undervisningens begyndelse.

2. Enhver, der ønsker at cykle til skolen, må henvende sig til den inspektionshavende lærer om plads til cyklen. Kun elever med *længere* skolevej kan vente at få cykleplads. Skolen kan ikke påtage sig ansvaret for, at cykler forbyttes eller bortkommer på skolen.

3. I frikvartererne skal eleverne opholde sig på legepladsen. Kun elever, der har tilladelse dertil, må blive i klassen, og drejer det sig om længere tid, f. eks. en uge eller derover, må hjemmet skriftlig an-

mode rektor derom. Ingen elev må forlade skolens grund i frikvarteret uden tilladelse af rektor eller legepladsinspektøren.

4. Alle skolesager skal være mærket med tydeligt navn. Nye bøger bør ikke mærkes, før de har været fremvist på skolen.

5. For glemte sager har skolen intet ansvar.

6. Uvedkommende ting må ikke medbringes; penge, ure og andre værdigenstande må ikke efterlades i overtøj eller pulte. Medbringer en elev penge hjemmefra for at besørge indkøb, bør de straks afleveres til en af de inspektionshavende lærere. Indsamlinger finder kun sted med rektor tilladelse.

7. Forsætlig eller tankeløs beskadigelse af skolens inventar vil blive forlangt erstattet, og enhver elev er ansvarlig for sin faste plads i klassen.

8. Skriftlig meddelelse fra hjemmet skal medbringes, når en elev af en eller anden grund ikke har kunnet udføre sit hjemmearbejde.

Skoleforsikringen.

Ulykkesforsikringen i forsikringselskabet Skjold omfatter i år 208 elever mod 184 i fjor. Præmien er 50 øre pr. elev årlig. Skolen anbefaler stærkt forældrene at benytte sig af denne forsikring.

Stipendier og flidspræmier.

For skoleåret 1949—50 fik skolen fra undervisningsministeriet 710 kr. til stipendier og flidspræmier. Af dem fik Ebbe Thye Petersen og Hans Christian Wind, begge i II. g., henholdsvis 100 og 150 kr. at oplægge. Af udbetalingsstipendier fik Esther Callesen III. g. 75 kr., Jens Peter Petersen III. g. 125 kr. og Siri Sønnichsen III. g. 100 kr. Desuden fik Christa Hecker I. g. 50 kr.

Af det Jenssen-Buchske mindelegat fik Thormod og Tove Flint i III. g. hver 50 kr., Erik Callesen i II. g. fik 100 kr.

Af den sønderjydske fonds Tønder-studenter legat uddeltes ved sommerafslutningen 800 kr. Der var 6 ansøgere, som alle fik stipendium. Stud. odont. Poul Grøn fik 150 kr., stud. theol. Åge Laumark Møller 100 kr. og stud. med. Anders Petersen 150 kr. Af årets studenter fik Oluf Callesen 200 kr., Henrik Håse 100 kr. og Helmuth Pedersen 100 kr.

110 kr. af de fra staten modtagne penge brugtes til indkøb af bog-gaver til everne. Desuden havde skolen fra forskellig side modtaget værdifulde bøger, så der kunde uddeles ialt 22 boggaver. Lærernes bog-gave blev givet til Henrik Erhardi III. g.

Ligesom i fjor stillede byrådet 300 kr. til rådighed for indkøb af undervisningsmateriel til ubemidlede elever fra Tønder by. Skolen er byrådet meget taknemlig derfor.

Erik Graugård, der bestod mellemskoleeksamen med det bedste resultat, fik som bog-gave af elevforeningen Jacob Paludans bog Jørgen Stein.

Tønder amts skolefond bevilligede i år 1605 kr. som hjælp til dækning af rejseudgifter for elever på Tønder statsskole. Skolen takker hjerteligt derfor.

Af elevforeningens legatfond, som nu er på 10.313 kr., blev der på skolens fødselsdag tildelt Christian Wind 150 kr., Kaj Petersen og Oluf Callesen hver 100 kr.

Den 18. november, lektor Rosenkjærs dødsdag udbetaltes renterne af Rosenkjærs mindefond til fru Anna Svendsen for Erik Svendsens arbejde inden for spejderbevægelsen. Fru Anna Svendsen gav hele løbet til opførelse af en spejderborg i Tønder. Opføres den ikke i løbet af fem år, går pengene til andet spejderarbejde.

Af skolens dagbog 1949-50

Den 5. maj mindedes rektor ved morgensangen Danmarks befrielse. Ved korset på torvet blev der fra skolen nedlagt 14 mørkerøde nelliker.

Den 23. maj, realklassens sidste skoledag, spillede spejderorkesteret på den grønne plads til ære for studenterne og realisterne.

Fra den 24. til den 31. maj afholdtes efter indbydelse fra foreningen Norden i Finland et nordisk gymnasiastmøde i Helsingfors. Fra skolen deltog Ella Beyer og Kirsten Løwener Jensen II. g. samt Elisabeth Frank og Tove Nielsen I. g.

Pinsemorgen var der som sædvanlig spadseretur til Møgeltønder. Der startedes fra skolen kl. 5,30. I slotsparken blev sunget „I østen stiger solen op“ og „Jeg elsker de grønne lunde“, hvorefter kaffen blev drukket i Vesterkroen. Efter forskellig munter underholdning blev „For en fremmed“ til slut sunget uden for kroen. På hjemturen blev der leget i skoven. Adjunkt Wohlfahrt Andersen ledede turen. Der var 63 deltagere, blandt dem fem lærere.

Til afslutningen var indbudt studenterne fra 1924. Der blev holdt tale af Peter Due og Karl Nissen, og der var indløbet telegrafiske hilsener fra to, som ikke kunde være til stede: Edith Kristiansen og Andreas Bossen.

Sommerlejren i Tønderkahytten holdtes fra den 27. juni til den 7. juli. Den lededes af adjunkterne Mogens Jensen, Ejrnæs, Fanø og frøken Simonsen. Fru Kirsten Jensen var køkkenchef, hjulpet af fire store piger, den sidste uge tillige af fru Ingeborg Helleberg.

Der var 67 deltagere i lejren, og atter i år måtte der siges nej til en del, som gerne vilde have været med. Man-

ge gæster, både gamle elever og forældre, kom på besøg og var som sædvanlig yderst velkomne. Direktør Schachners både- og badebro, som lejrens deltagere helt annekterer i den tid, lejren varer, stod i år fuldt færdig ved lejrens begyndelse og blev selvfølgelig straks taget i brug og udnyttet til det yderste. Desværre var der overmåde mange „brandmænd“, så badningen flere gange foregik under store vanskeligheder med udsatte observatører, der skulde melde, når banen var klar. Trods det blev der badet livligt, og een elev, Helmut Bossen, trodsede vanskelighederne og svømmede frem og tilbage over fjorden. Iøvrigt gik lejlivet som vanligt uden større begivenheder, med de daglige pligter og enkelte udflugter.

Lejren forløb på bedste måde, og atter i år må der rettes en tak til vore naboer, direktør Schachner og frue og hr. Henriksen og frue, uden hvis hjælp lejren ikke havde kunnet afvikles, som den blev.

Den 20. august blev adjunkt Sørensen begravet i hans fødeby, Sæby, på Sjælland. Adjunkterne frøken Henrichsen, frøken Simonsen og Mogens Jensen samt rektor var til stede. Rektor bragte ved graven en sidste hilsen fra skolen.

På skolens fødselsdag var vejret fint, som sig hør og bør. Da eleverne samledes i festsalen kl. 11, kom formanden for elevforeningen apoteker Toft til stede, talte om de planlagte ændringer af Tønderkahytten og opfordrede til at tegne fadderskaber, så ændringerne kunde gennemføres. Mange gamle elever deltog i festen både formiddag, eftermiddag og aften. Efter formiddagens lege fik eleverne i de tre laveste mellemskoleklasser en forfriskning, og der blev uddelt præmier, som boghandler Jepsen havde foræret skolen. I eftermiddagens sportskampe sejrede de gamle elever i fodbold (4—0) og i håndbold for drenge (5—4), men tabte i langbold (27—76) og i håndbold for piger (1—4). Tove Flint III.g fik ærespræmie som den, der optrådte bedst under sportskampene. Præmien var en brevpresse, en gave fra boghandler Jepsen.

Om aftenen uddelte boghandler Jepsen renterne fra elevforeningens legatfond.

Skolen fik blomster fra bagermestrene Thorv. og Svend Petersen, Egon Lorenzen, Knud Bach og depotbestyrer Skrumsager. Der var telegrafiske hilsener fra en række gamle elever og andre.

Den 2. september talte Sydslesvigs ven professor Savory for gymnasiet og realklassen om engelsk kostskole- og studenterliv.

Den 14. september var der idrætsstævne i Tønder med deltagelse fra byens skoler og seminariet. Der spillede en lang række boldkampe, og der var konkurrencer i fri idræt.

Den 17. september var der idrætsstævne i Haderslev for de sønderjydske statsskoler, Ribe katedralskole og Duborgskolen. I fri idræt vandt Haderslev med 29 points, og derefter kom Tønder og Sønderborg, hver med 18 points. I fodbold vandt Sønderborg over Tønder (2—1). I håndbold for drenge vandt Sønderborg ligeledes over Tønder (13—3). I langbold vandt Tønder over Duborgskolen (46—3) og i slutkampen over Ribe (34—16), så skolen kunde hjemføre rektorenes vandrepokal til det bedste langboldhold. I håndbold for piger vandt Tønder over Duborgskolen (2—0) og over Haderslev (4—2), men i slutkampen vandt Åbenrå over Tønder (5—3). Haderslev blev sejrherre i fodbold, Sønderborg i håndbold for drenge. Om aftenen var der dans fra kl. 19,30 til 22.

Den 26. september var vi gæster hos Ribe katedralskole. Ribe vandt i fodbold (9—0) og i håndbold for drenge (7—4), men tabte i langbold (6—48).

Fra den 1. til den 3. oktober havde vi besøg fra Sorø akademi. Eleverne var ledsaget af rektor Bohn og adjunkt Stevns Hansen og frue. Sorø vandt begge boldkampene: Fodbold 8—1 og håndbold 3—1. Om søndagen var der køretur til Løgumkloster og marsken med Rudbøl. Søndag aften sammenkomst på skolen med dans.

I efterårsferien deltog Henrik Erhardi III.g i foreningen Nordens gymnasiastmøde på Hindsgavl.

Den 18. oktober havde lektor fru Ege været ved skolen i 25 år. Den sidste dag før efterårsferien takkede rektor hende for trofast og dygtigt arbejde gennem de 25 år, og hun fik overrakt 25 lyserøde nelliker fra skolen.

Den 29. oktober var der sangstævne på Duborgskolen. Der blev sunget af kor fra de sønderjydske statsskoler, Ribe katedralskole, Duborgskolen og Christian Paulsen-skolen. Under ledelse af lærer Povl Nielsen sang vort kor uddrag af „Snehvide“ af F. Churchill.

Søndag den 30. oktober overværede vi grundstensnedlæggelsen til Christian Paulsen-skolens nye bygning. Efter besøg på den gamle kirkegård, hvor vi lagde blomster på krigergraven, kørte vi over Sankelmark og Slesvig til Husum. I Slesvig så vi domkirken, halvkredsvolden og Valdemars-muren med lektor Hoffmeyer og assistent Simonson, nationalmuseet, som førere. I Husum sang vi om eftermiddagen for den danske skoles elever og om aftenen for forældrene, efter at rektor havde holdt et kort foredrag for dem om Blicher. Både eftermiddags- og aftenkoncerten var besøgt af over 200. Af lærere deltog foruden Povl Nielsen lektor Kiørboe og adjunkterne Fanø og Erling Nielsen samt rektor i turen.

Den 18. november mindedes Rosenkjær ved morgensangen, og skolen lagde blomster ved mindetavlen for ham.

Den 15. december vistes en Afrika-film for hele skolen.

Den 21. december fest for eleverne fra 3.m og opefter. Som skolekomedie opførtes „Julestue“ af Holberg. Eleverne havde selv foretaget indstuderingen med Tove Nielsen II.g som leder, og de havde nået et virkelig godt resultat. Den 20. dec. var der generalprøve.

Juleafslutning den 22. december. Der uddeltes stipendier og flidspræmier, koret sang julesalmer, og adjunkt Kastberg Nielsen holdt juletalet.

Den 5. januar blev adjunkt fru Kondrup begravet. Rektor bragte en sidste hilsen fra skolen.

Ved morgensangen den 6. januar blev der talt mindeord om fru Kondrup.

Den 4. februar læste franskmanden Vilar op for II. og III.g.

Den 8. februar afholdt fru ingeniør Jacobsen elevkoncert i festsalen. Overskuddet, 87 kr., gik til elevforeningens legatfond. Skolen takker fru ingeniør Jacobsen hjerteligt derfor.

Ved morgensangen den 10. februar mindedes afstemningen.

Fra den 17. til den 21. februar var 1. gymnasieklasse og realklassen i København under ledelse af adjunkterne frøken Henrichsen og Kastberg Nielsen. Også adjunkt Wohlfahrt Andersen deltog. Studenterforeningen „Hejmdal“ havde som tidligere tilrettelagt besøget på bedste måde. Skolen er „Hejmdal“ meget taknemlig herfor.

Den 9. marts var der fest for eleverne i 1. og 2. m. Adjunkt Wohlfahrt Andersen havde indstuderet „Drengen, der ikke kunde lyve“. Efter forestillingen kaffebord og til slut dans.

Den 18. april læste franskmanden Chesnau op for gymnasieklasserne.

Den årlige gymnastikopvisning fandt sted den 21. april. Der var tre hold: Små piger, større piger og et drengehold. Pigerne lededes af adjunkt frøken Henrichsen, drengene af adjunkt Wohlfahrt Andersen. Som skolens dygtigste gymnast kåredes Børge Lehmann Madsen I.g. Han får nu sit navn indgraveret på sølvbægeret. Hele indtægten, 149 kr., blev givet til elevforeningens legatfond.

Den årlige forårskoncert afholdtes den 29. april. Under lærer Povl Nielsens ledelse og akkompagneret af lektor Kiørboe sang koret (blandet kor og pigechor) en række sange, bl. a. et par negro spirituals. Solister var komtesse Eva Schack og pianist Asger Mølvig. Det var en stor glæde igen at høre Eva Schack synge, og skolen er hende meget taknemlig, fordi hun vilde medvirke ved koncerten. Også Asger Mølvig takker vi, fordi han ved sit klaverspil var med til at gøre koncerten lødigt. Overskuddet, 275 kr., går til elevforeningens legatfond.

Ved morgensangen den 4. maj mindedes begivenhederne for fem år siden.

Den 5. maj nedlagde skolen 14 nelliker ved korset på torvet.

Den 11. maj, sidste skoledag for årets studenter, spillede spejderorkesteret i skolehaven.

Skolen har i år som tidligere år fået værdifulde bog-gaver fra manufakturhandler Carl Orbesen og en anonym giver. Skolen siger hjertelig tak derfor.

De mundtlige prøver ved de afsluttende eksamener er offentlige. Til at overvære de mundtlige årsprøver samt afslutningshøjtideligheden, der afholdes lørdag den 24. juni kl. 10,30, indbydes alle, der har interesse for skolen.

Det nye skoleår begynder tirsdag den 15. august kl. 10,30. Skolesangbogen skal medbringes.

Tønder statsskole, den 12. maj 1950.

Jakob Randrup.

Bogliste for året 1950-51

Alle skolens elever anskaffer som morgensangbog „Den danske sang“ (Gjellerups forlag).

Skolens gymnastikdragt (drengenes) består af hvide bukser og hvide gymnastiksko (Ollerup-sko). Desuden skal drengene i alle klasser have fodboldstøvler.

Pigerne: Lyseblå kittel og gymnastiksandaler. Hvide tennissko til boldspil.

Mellemskoleklasserne.

1. m.

Dansk: Jørgensen og Maltesen: Mellem skolens læsebog I. Skriftl. dansk og grammatik efter aftale.

Historie: L. Schmidt: Lærebog i historie for mellem skolen I (20. oplag eller nyere).

Naturhistorie: Stockmarr: Zoologi for mellem skolen I. Balslev og Simonsen: Botanik for mellem skolen I. Simonsen: Lille flora.

Geografi: P. Andersen og Vahl: Geografi for mellem skolen I. Christensen og Krosgård: Atlas for mellem skolen. Christensen og Krosgård: Atlas uden navne I.

Naturlære: Rasmussen og Simonsen: Fysik for mellem skolen I (sidste udg.). Rasmussen og Simonsen: Opgaver i naturlære I.

Regning og matematik: Pedersen og Røtting: Mellem sk. regnebog I.

Engelsk: Friis-Hansen og Nielsen: Engelsk for mellem skolen I (sidste udg.). Øvelseshefte efter aftale.

Religion: Hertz: Bibelhistorie for mellem skolen, ny omarbejdet udgave. Salmebog for kirke og hjem.

Tegning: Tegneblok efter aftale, elefantviskelæder, blyant: Viking eller Faber nr. 2, Wagner: Vandfarver, Viking pasteltifter nr. 112.

Sang: Efter aftale.

Skrivning: Hermann Larsens system nr. 21.

2. m.

Dansk: Læsebog som 1. m. II, ellers efter aftale.

Historie: Som 1. m.

Naturhistorie: Zoologi som 1. m. Botanik: Som 1. m. II.

Geografi: Som 1. m., også II, også atlas uden navne II.
Naturlære: Som 1. m., desuden Rasmussen og Simonsen: Uorganisk kemi.
Regning og matematik: Som 1. m. II. Juul og Rønnau: Geometri for mellemskolen. Nygård og Vester Petersen: Aritmetik for mellemsk.
Tysk: Wiggers Smith, Hasselriis og Mogensen: Tysk I. Øvehefte.
Religion: Som 1. m.
Engelsk: Som 1. m. II. Øvelseshefte efter aftale.
Tegning og sang: Som 1. m.
Skrivning: Samme system nr. 7 og 12.

3. m.

Dansk: Læsebog som 1. m. III. Falbe-Hansen og Keller: Svenske læsestykker.
Historie: Som 1. m. II (sidste udgave).
Naturhistorie: Zoologi som 1. m. II. Botanik: Som 1. m. III.
Geografi: Som 2. m.
Naturlære: Rasmussen og Simonsen: Fysik for mellemskolen II (sidste udg.). Samme opgaver i naturlære II.
Regning og matematik: Regning som 1. m. III. Aritmetik og geometri som 2. m.
Tysk: Wiggers Smith osv.: Tysk II, senere Tysk III. Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellemskolen. Gad: Kortfattet tysk grammatik.
Engelsk: Som 1. m. III.
Religion: Som 1. m. Ny testamente.
Tegning og sang: Som 1. m.
Skrivning: Samme system nr. 7 og 13.

4. m.

Dansk: Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen III.
Værker efter aftale.
Historie: Som 3. m.
Naturhistorie: Zoologi som 3. m. Botanik: Som 1. m. IV.
Geografi: Som 2. m.
Naturlære: Som 3. m.
Regning og matematik: C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og aritmetik for mellemskolen IV. Geometri: Som 2. m.
Tysk: Wiggers Smith osv.: Tysk III. Grammatik og stiløvelser som 3. m. Tysk-dansk ordbog.
Engelsk: Som 1. m. IV. Øvelseshefte IV.
Religion: Som 3. m.
Latin: Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog sidste udgave v. Strehle (kun for latinere).
Tegning og sang: Som 1. m.
Skrivning: Samme system nr. 7 og 14.

Realklassen.

- Dansk: Clausen og Hansen: Dansk læsebog for realklassen, 5. udgave. Værker efter aftale.
- Historie: Strehle: Tre imperier. Kretschmer og Lindhardt: Samfundslære for realklassen, 3. udg.
- Naturhistorie: Mogens Lund: Biologi for realklassen.
- Geografi: Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi (3. udgave). Atlas for mellemskolen.
- Naturlære: Sundorph: Fysik for realklassen II og III.
- Regning og matematik: C. C. Andersen og Damgaard Sørensen: Regning og aritmetik for r. (1946). Erlang: 4-cifret logaritmetabel, udg. b. (eller c.).
- Tysk: Ingerslev og Vibæk: Tysk III for realklassen. Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for realklassen. Grammatik som 4. m.
- Engelsk: Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for realklassen + øvelseshefte. Egekvist og Helweg-Møller: 50 engelske realeksamensopgaver.
- Fransk: N. C. Nielsen: Fransk læsebog for begyndere, sidste udg.

Gymnasiet.

I. s. + m.

- Dansk: Falkenstjernes litteraturudvalg I, II og III (kun nyeste udgave kan bruges). Værker efter aftale. Norrilds litteraturhistorie (kan i begrænset omfang lånes på skolen). Oxenvad: Vort sprog I (sidste udgave). Grünbaum og Thyregod: Svensk læsebog.
- Historie: E. Lund: Verdenshistorie. Andrup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i billeder samt efter aftale.
- Fransk: Blinkenberg og Svanholt: Fransk begynderbog.
- Religion: Haahr og Nørregaard: Kirkehistoriske læsestykker I.
- Oldtidskundskab: Sechers mytologi. Østergaards udvalg af Odysseen. Ada Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst.
- Sang: Gymnasiesangbogen (Wilh. Hansen). Korsange efter aftale.

I. s.

- Matematik: Mogensen: Mindre lærebog i matematik. Erlang: 4-cifrede logaritmetavler, udg. b. (eller c.).
- Tysk: Gad og Moe: Alfabetisk ordliste. Sigtryggsson: Deutsche Kultur- und Charakterbilder. Thomas Mann: Tonis erste Ehe (ved Winkler). Ellers efter aftale.
- Engelsk: Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser for r. og I. Knud Herløv: Engelsk grammatik. Ellers efter aftale.
- Latin: Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog. Senere en Cæsar-udgave.
- Fysik og kemi: Christiansen og Sophie Petersen: Fysik og kemi for den nysproglige linie. C. C. Christensen: Atlas for mellemskolen.

I. m.

Matematik: Andersen og Mogensen: Matematik I. C. C. Andersen: Op-gaver i matematik I-III. Erlang: 4-cifrede logaritmetavler, udg. c.
Fysik: Sundorph: Varmelære, lyslære og elektricitetslære (sidste udg.)
Barmwater: Grundtræk af astronomien (sidste udg.). Nygaard og Christiansen: Fysiske øvelser.
Kemi: Ring: Kemi for gymnasiet m. øvelseshefte (sidste udg.).
Tysk: Sigtryggsson: Tyske læsestykker for det matematiske gymnasium.
Engelsk: Efter aftale.
Geografi: Hellner og Humlum: Geografi for det matematiske gymnasium. C. C. Christensen: Atlas for mellemskolen.

II. s. + m.

Dansk: Som I. s. + m.
Historie: Som I. s. + m. Kirkegaard og Winding: Nordens historie.
Oldtidskundskab: Aischylos. Agamemnon. Sophokles: Antigone (Thor (Lange). Kragelund: Græske historikere. Bundgård: Den græske kunsts historie.
Fransk: Som I. s. + m. Værker efter aftale.
Religion: Som I. s. + m.
Sang: Som I. s. + m.

II. s.

Matematik: Som I. s.
Tysk: Gad: 100 tyske digte. Arndt: Deutsche Literaturgeschichte.
Ellers efter aftale.
Engelsk: Værker efter aftale. Kindt-Jensen: Engelske stiløvelser for gymnasiets øverste klasser.
Latin: Nielsen og Krarup: Latinsk læsebog.
Geografi: Kampp: Geografisk grundbog. C. C. Christensen og Krøgs-gaard: Atlas med navne.

II. m.

Matematik: Andersen og Mogensen: Lærebog i matematik II-III.
Fysik: Sundorph: Mekanisk fysik.
Kemi, tysk, engelsk, geografi: Som I. m.

III. s. + m.

Dansk: Som I. s. + m.
Historie: Holt: Den nyeste tid. Kretzschmer og Lindhardt: Samfunds-lære for gymnasiet (sidste udgave).
Oldtidskundskab: Platon: Sokrates' forsvarstale, Sokrates' død og So-krates i fængsel.
Fransk: Værker efter aftale.
Naturhistorie: E. Wesenberg-Lund: Biologi. Krogh: Fysiologi f. gymn.
Religion: Haar og Nørregaard: Kirkehistoriske læsestykker II + III.
Sang: Som I.

III. s.

Tysk: Som II. s. Ellers efter aftale.

Engelsk: Tekstbøger efter aftale.

Latin: Ovid: Digtning i udv. (Thomsen).

III. m.

Matematik: Andersen og Mogensen IV + V.

Fysik og kemi: Samme bøger, som bruges i I. og II.

Rektor træffes bedst på skolen kl. 13,00—13,50 (undtagen lørdag).

Danmarks Pædagogiske Bibliotek



450004631043