



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Skpug

FORÆLDRESKOLEN I ÅRHUS

**Årsberetning
1955-1956**



Motto:

Per aspera ad astra
(Gennem vanskeligheder til målet)

Skolens bestyrelse:

Hr. landsretssagfører *Chr. Richardt Kall*
(formand).

Fru læge *Poul Abrahamsen*.

Hr. arkitekt *C. F. Møller*.

Hr. viceskoleinspektør *O. Berg Nielsen*.

Hr. fabrikant *E. Ranghøj*.



Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 13—14
(undtagen lørdag).

Skolens kontor	tlf. 4 29 06
Bestyreren privat	- 2 91 04
Viceinspektøren privat	- 2 07 32
Lærerværelset	- 4 27 79
Pedellen privat	- 4 29 56

»Forældreskolen i Århus« er en direkte fortsættelse og udvidelse af den gamle »Katedralskolens Forberedelsesskole«, der stiftedes 1872.

I foråret 1926 blev skolen overtaget af en forældre-kreds med det formål at føre skolen videre til en fuldstændig mellem- og realskole. Samtidig ansattes den nuværende leder som bestyrer, og fra 1930 har skolen fået dimissionsret til både mellemskole- og realeksamen. Skolen blev en fællesskole i 1928 og modtager altså både drenge og piger som elever.

Såvel mellemskoleeksamen som realeksamen er afgangseksaminer, der holdes under medvirken af censorer beskikkede af undervisningsministeriet.

For at bestå mellemskoleeksamen kræves en gennemsnitskarakter af 10,75. For at kunne optages i realklassen kræves dog betydeligt mere.

I IV. mellemskoleklasse undervises der i latin for de elever, der ønsker det, f. eks. for at kunne indstille sig til optagelsesprøve til gymnasiernes sproglige linier. Faget indgår som valgfrit fag til mellemskoleeksamen.

At blive optaget i gymnasiet med mellemskoleeksamen vil kun være muligt for den meget dygtige elev. Med realeksamen vil chancerne være større på grund af elevens større modenhed, og overgangen til det meget krævende gymnasiearbejde vil føles mindre.

Realeksamen er en afsluttende eksamen, og for de elever, der vil gå over i det praktiske liv, til post- og telegrafvæsenet, statsbanerne o. s. v., er realeksamen det bedste grundlag og i de fleste tilfælde en betingelse.

Ved realeksamen er flere fag valgfri; det vil sige, at skolen kan afgøre, i hvilke fag der skal undervises. Pigerne kan således blive helt fri for »regning og matematik«, eller de kan deltage i »regning for piger«; i begge tilfælde må de så til gengæld have håndgerning. Også undervisningen i fransk og geometri er valgfri.

Skolens lærere og fagfordelingen.

- Bestyreren* (ansat 1926): tysk, historie, geografi og litteratur. 22 timer.
 Viceskoleinspektør *O. Berg Nielsen* (1932): regning, matematik og fysik. 28 timer.
 Overlærer, frk. *A. S. Christensen* (1928): tysk, historie, regning og håndarbejde. 33 timer.
 Overlærer *Johs. Hesseldahl* (1935): regning, matematik og fysik. 34 timer.
 Overlærer, cand. mag. *Folmer Andersen* (1935): fransk, engelsk, dansk, historie og geografi. 35 timer.
 Overlærer, cand. mag. *J. Flemming-Nielsen* (1939): dansk, engelsk, latin og tysk. 35 timer.
 Lærerinde, fru *Anna Haagerup* (1927): sang og anskuelse. 18 timer.
 Lærer *A. Koefoed* (1929): gymnastik, sløjd, skrivning og tegning. 36 timer.
 Lærerinde og faglærerinde, frk. *K. J. Grønnegaard* (1929): engelsk, historie og religion. 34 timer.
 Lærerinde, frk. *M. Madsen* (1935): håndarbejde og regning 22 timer.
 Lærerinde, fru *Joh. Enggård* (1935): naturhistorie, skrivning, geografi og religion. 30 timer.
 Lærer *Søren Poulsen* (1944): dansk, regning og tegning samt læsesvage elever. 36 timer.
 Lærerinde, frk. *E. Johannesen* (1946): dansk, regning, tegning og sløjd. 36 timer.
 Lærerinde, frk. *S. Beider* (1946): dansk, skrivning, tegning og sang. 36 timer.
 Lærerinde, fru *H. Østerbye* (1948): dansk og skrivning. 26 timer.
 Faglærer *J. Neisig Jensen* (1949): geografi, naturhistorie og fysik. 36 timer.
 Lærerinde, frk. *Anna Margrethe Jacobsen* (1951): dansk, skrivning, regning og håndarbejde. 36 timer.
 Lærer *Ole Nygård* (1951): dansk, engelsk, geografi, historie, regning og gymnastik. 34 timer.
 Lærerinde, fru *Inger Bruun* (1951): gymnastik, regning, tegning og anskuelse. 34 timer.
 Lærerinde, fru *Ruth Skjold* (1953): dansk, skrivning, regning, gymnastik, naturhistorie og anskuelse. 35 timer.
 Stud. mag. *Inger Jørgensen* (1955): dansk, tysk og historie. 8 timer.

Tidl. vicesinspektør *H. Thorgils*, exam. gymnastiklærerinde fru *Lizzi Storm Hansen*, lærer *J. Kjær-Hansen* og stud. med. *Tage Plougmann* har i længere perioder virket som vikarer.

Realeksamen 1955.

Nedenstående elever blev indstillet og bestod:

Realklassen a.

Lotte Wendtland Hansen (slagtermester).	Ellen Mortensen (direktør).
Inger Hesseldahl (overlærer).	Alice Neckelmann (maskinsætter).
Liddy Kibsgaard Jensen (fabrikant).	Jørn Nedergaard (trafikassistent).
Lene Jonasson (direktør).	Inge Margrethe Rahbek (direktør).
Anne-Lene Jørgensen (direktør).	Inge Merete Søndergaard (garnisonstandlæge).
Mogens Lange (konsulent).	Annelise Sørensen (direktør).
Inge Birthe Larsen (lokomotivfører).	Kurt Wienke (underdirektør).
Hanne Lycke (grosserer).	Inger-Lise Winberg (direktør).
Inger Mikkelsen (bankfuldmægtig).	

Realklassen b.

Kirsten Folmer Andersen (overlærer).	Lene Winther Jensen (salgschef).
Jette Brandhøj (repræsentant).	Steffen Jørgensen (grosserer).
Mogens Brøchner (guldsmed).	Jørgen Anker Larsen (underdirektør).
Åse Christensen (grosserer).	Vivi Mikkelsen (købmand).
Grete Gjerulff (købmand).	Preben Paulsen (afdelingschef).
Kirsten Graf (afd.lærer).	Kurt Rasmussen (restauratør).
Birte Orla Jensen (repræsentant).	Birthe Ravn (repræsentant).
Hanne Bang Jensen (landsretsagfører).	Per Schmidt (arkitekt).
	Karen Flarup Sølvsteen (fabrikant).

Desuden bestod 39 elever mellemskoleeksamen.

Skolens flidspræmier.

Ved årsafslutningen den 22. juni uddelte skolen en række flidspræmier. Inge Birte Larsen, R a, samt Kirsten Graf og Per Schmidt, R b, fik hver 50 kr., og samme beløb blev givet til Lis Hjeresen, IV a, og Else Nørrevang, IV b. Desuden uddeltes flidspræmier à 25 kr. til Bodil Fenger, II a, og Ingerlise Qvist, I b. En præmie på 25 kr. for hjælpsomhed blev givet til Peter Marschall, IV b, og foreningen Nordens boggave til Svend Simmelkiær, IV a.

Legater.

Direktør *Axel Kiers* Legat, som indstiftedes i 1952, kan gives til elever på et hvilket som helst klassetrin, ikke fortrinsvis til de bedste placerede elever, men snarere som belønning for god opførsel, smukt kammeratskabsforhold, arbejdsomhed, interesse og andre værdifulde egenskaber.

Legatbestyrelsens formand er direktør Kier, de to andre medlemmer er skolebestyreren og en lærer eller en lærerinde valgt af lærerrådet.

Ved årsafslutningen 1955 deltes legatet i 4 portioner. Der uddeltes 100 kr. til Mogens Lange, R a, mens Kurt Wienke, R a, Birte Ravn, R b, og Kirsten Fønnesberg, IV a, fik hver 75 kr.

Skolens elever.

Elevantallet er pr. 1. maj 1956 563, der fordeler sig med 141 drenge og 122 piger i mellem- og realskolen, 138 drenge og 162 piger i forberedelsesskolen. Eleverne anføres klassevis med forældrenes stillinger i parentes, uden for Storårhus tillige med bynavn.

Realklassen a.

John Paul Bertelsen (overassistent).	Kurt Bjørnstjerne Olesen (frue).
Ina Bjerrum (fabrikant).	Knud Dons Ravn (fabrikant).
Kirsten Fønnesberg (direktør).	Eva Sahlertz (boghdl.).
Merete Fønnesberg (direktør).	Svend Simmelkiær (repræsentant).
Birte Hammerich (direktør).	Nini Gylling Thode (sekretær).
Jørgen Hvilsted (papirhdl.).	Erik Uttenreitter (kontorassistent).
Irene Kjølbye (direktionssekretær).	Else Wistoft (direktør).
Annette Marschall (direktør, civilingeniør).	

Realklassen b.

Jette Rohde Andersen (møbel-fabrikant).	Karenlise Kjær Nielsen (repræsentant).
Lene Folmer Andersen (overlærer, cand. mag).	Nina Læssøe Nørberg (oberst).
Poul Christensen (repræsentant).	Hans Palludan Rysgaard (direktør, Fløjstrup).
Didde Dich (skuespillerinde).	Tove Sigurðsson (ingeniør).
Johan Mikkelsen (prokurist).	Klaus Steensager (grosserer).
	Svend A. Torris (salgschef).

IV mellem a.

Leni Axelsen (direktør).	Carl Nielsen (damefrisør).
Ebba Feddersen (oberstløjtnant).	Peder Kanstrup Pedersen (maskinmester).
Per Götzsche (kredsdyrlæge).	Karen Rasmussen (kontorassistent).
Niels Jørgen Hansen (direktør).	Kirsten Rasmussen (husejer).
Niels Hviid (godsejer, Vilhelmsborg).	Ole Schmidt (læge).
Vibeke Knudsen (grosserer).	John Simonsen (overpolitibetjent).
Birthe Kühn (lagerexpedient).	Flemming Stockmann (frue).
Anne Margrethe Leth (damefrisør).	Pauli Strøm Søhoff (frisør).
Frede Licht (grønthdl.).	Jørgen Wienke (underdirektør).
Kirsten Millgaard (kontorchef).	Karen Øllgaard (amtslæge, dr. med.).
Mads Møller (arkitekt, kgl. bygningsinspektør).	

IV mellem b.

Hanne Christensen (sekretær).	Flemming Bork Petersen (orelæge).
Tudlik Birk Hansen (kriminalbetjent).	Isa Petersen (elmontør).
Finn Horte (driftsingeniør).	Steen Utke Ramsing (ingeniør).
Finn Hørlyck (salgsinspektør).	Helen Rasmussen (direktør).
Hans Peter Søgård Jensen (frue).	Poul Erik Farsø Rasmussen (fabrikant).
Kirsten Kammer Johansen (købmand).	Eva Rye Roldbak (repræsentant).
Preben Juste (fuldmægtig, cand. jur.).	Atli Sigfusson (violinist).
Niels Jørgen Lorentzen (bager).	Per Stoltze (forretn.best.).
Poul Hedegaard Nielsen (slagtermester).	Vivian Thorup (købmand).
Torben Steen Nielsen (slagtermester).	Svend Winkler (tømremester).

III mellem a.

- Per Bach (repræsentant).
 Kirsten Boulstrup (chauffør).
 Birgitte Caspersen (pianofabrikant).
 Inge Christensen (møbelhdl.).
 Karen Eberhard (afd.tandlæge).
 Ivan Christiansen (mekaniker).
 Bodil Fenger (læge).
 Vibeke Friis (civilingeniør).
 Steen Genders (ingeniør).
 Ole Hammer Sørensen (direktør).
 Bo Holmvang (grosserer).
 Lars Skjødt Jakobsen (kørelærer).
 Gunver Kock Jensen (repræsentant).
 Anette Klostergård (civilingeniør).
 Eline Marie Møller (boelsmand).
 Anne-Marie Nielsen (repræsentant).
- Svend Erik Dan Nielsen (inspektør).
 Otto Nymark (teglværksdirektør).
 Hans Hvidtfeldt Olsen (fabrikant).
 Poul Monrad Pedersen (afd.-prokurist).
 Tove Pedersen (fabrikant).
 Egon Poulsen (chauffør, Tilst).
 Claus Robert Rasmussen (direktør).
 Vibeke Ravn (trafikkontrollør).
 Morten Stensgaard (oberst).
 Kurt Flemming Thomsen (skræddermester).
 John Flemming Thun (bankbogholder).
 Lars-Peter Wilhelmsen (repræsentant).
 Jens Peder Vogel (civilingeniør).
 Jørn Kristian Winther (klein-smed).

III mellem b.

- Birthe Andersen (automobilforhdl.).
 Vibeke Bendixen (afdelingschef).
 Henny Feldfos Berg (snedker).
 Jørgen Boldreel (afdelingsleder).
 Erik Christensen (bankfuldmægtig).
 Torben Christensen (frimærkehdl.).
 Henrik Eifer (konsulent).
 Annette Helbæk (konservator).
 Ole Henriksen (overbetjent).
 Dorthé Kjær Jensen (grosserer).
 Mogens Frahm Jensen (pianist).
 Ilse Fregerslev-Jensen (købmand).
- Anne Vibeke Jürgensen (købmand).
 Henning Kops (konfekturhdl.).
 Steffen Kjellerup (arkitekt).
 Fritz König (Ormslev børnehjem).
 Peter Løw-Larsen (læge, Hinnerup).
 Ebbe Holm Laursen (lærer).
 Karin Vendelbo Mathiesen (oversignalingeniør).
 Jens Holst Nielsen (rejseinspektør).
 Bente Høy Nielsen (konsulent).
 Erik Offersen (kontorassistent).
 Lonny Padbjerg (assurandør, kaptajn).

Bodil Sand Petersen (købmand).	Peter Sørensen (direktør).
Erik Ranghøj (fabrikant).	Torben Wårst Sørensen (repræsentant).
Flemming Post Rasmussen (afd.-mælkehdl.).	Bertie Verdynka (fru, rejsende).
Wenja Rømhild (kontorchef).	Claus Peter Woye (grosserer).
Uffe Sommer (ingeniør).	

II mellem a.

Per Thrige Andersen (forvalter).	Erik Hvilsted (papirhdl.).
Poul Max Boldt (formand).	Jørgen Struer Kragelund (grosserer).
Gurli Baake (bundtmager).	Knud Nøhr Kristensen (konsulent).
John Enemærke (repræsentant).	Sigurd Kristensen (gartner, Mårslet).
Carl Henri Farsø Rasmussen (fabrikant).	Torben Laustsen (overassistent).
Brita Hougaard Frandsen (konditor).	Finn Holst Nielsen (rejseinspektør).
Poul Frederiksen (lokomotivfører).	Connie Olesen (kørelærer).
Henrik Frostholt (bankfuldmægtig).	Poul Kahr Pedersen (købmand, Stjær).
Anders Gade (økonoma, frue).	Lars Erik Schibbye Rasmussen (overkonstruktør).
Jørgen Gøtzsche (kredsdyrlæge).	Claus Rosenberg (salgschef).
Ole Hagerup (ørelæge).	Liliane Saunier (fru A. Iversen).
Knud Kaalund Hansen (arbejdsmand, Kasted).	Vibeke Stevn (afdelingsleder).
Grete Storm Hansen (kreditforeningsfuldmægtig).	Else Juel Sørensen (hotelejer).
Heidl Wendtland Hansen (slagtermester).	Lene Thomsen (grosserer).
Rolf Hjernøe (redaktør).	Ilse Vigild (kontorchef).
Torben Hjæresen (ingeniør).	Karin Wienke (direktør).
	Susanne Østergaard (direktør).

II mellem b.

Lise Banner-Voigt (kasserer).	Kaare Anker Jensen (afdelingsingeniør).
Mogens Ellesøe (fabrikant).	Karsten Knud Jensen (frue).
Gerner Hansen (maskinarb.).	Leo Gaard Jensen (installatør).
Grete Hansen (fabrikant, Tranbjerg).	Jette Johansen (farvehdl.).
Niels Hørlyck (salgsinspektør).	Eva Junge (direktør).
Henning Jacobsen (tømrer).	Logan Langballe (sekretær, frue).
Anne Grete Jensen (direktør).	Hanne Røll Larsen (musikhdl.).
Jette Nyelev Jensen (bogholder).	

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Ole Krogsgård Mathiasen (cyklehd.). | Anne Gethe Hee Rasmussen (veterinærinspektør). |
| Vibeke Meyer (direktør). | Anette Rasmussen (direktør). |
| Olaf Steen Michelsen (frue). | Kell Busch Rasmussen (disponent). |
| Erik Millgaard (kontorchef). | Ingelise Ravn (salgschef). |
| Susanne Müller (ingeniør). | Kirsten Palludan Rysgård (direktør). |
| Bente Frislev Nielsen (fabrikant). | Eigil Skifter Skriver (ejendoms-mægler). |
| Hardy Nielsen (fabrikant). | Solveig Thomsen (repræsentant). |
| Bente Slot Nielsen (brandchef). | Lisbet Thede (direktør). |
| Birthe Nielsen (købmand). | |
| Ingerlise Qvist (optiker). | |
| Karin H. Olesen (bestyrer). | |

I mellem a.

- | | |
|---|--|
| Bente Sloth Carlsen (lektor, Skæring). | Alf Søndergaard Mikkelsen (bogtrykker, Malling). |
| Bjarne Christensen (prokurist). | Ole Søndergaard Mikkelsen (bogtrykker, Malling). |
| Dorte Høyer Christensen (fabrikant). | Jette Ammitzbøll Mortensen (direktør). |
| Mogens Dahl (maskinmester). | Jens Dalsgård Nielsen (proprietær). |
| Inger Lis Hansen (værkmester). | Jørgen Helmer Nielsen (afdelingsleder). |
| Jenni Øyvind Hansen (repræsentant). | Hans Robert Rasmussen (direktør). |
| Dorte Hebbelstrup (bankrevisor). | Ole Kolvig Ravn (konditor). |
| Pia Kock Henriksen (direktør, civilingeniør). | Birgitte Rømhild (direktør). |
| Inger Birthe Høtoft (lokomotivfører). | Karin Rømhild (kontorchef). |
| Jørgen Høtoft (lokomotivfører). | Kate Sauerberg (repræsentant). |
| Peter Richardt Kall (landsrets-sagfører). | John Secher Schmidt (grosserer). |
| Edith Skaarup Jensen (klejnsmed). | Christian Resen Steenstrup (repræsentant). |
| Ellen Margrethe Krogh (lektor). | Helen Sørensen (direktør). |
| Helle Bræmer Madsen (ingeniør). | Pernille Hoecq Uchermann (læge). |
| Kirsten Bræmer Madsen (ingeniør). | Peder Westphal (direktør). |
| Hans Christian Marcher (rådmand). | Hanne Wilhelmsen (repræsentant). |
| Birgit Meyer (direktør). | Torsten Stenild Wulff (civilingeniør). |

I mellem b.

- | | |
|--|---|
| Jonna Andersen (købmand). | Povl Bjødstrup Kristensen
(kiropraktør). |
| Ole Bajsen (manufakturhandler). | Else Holt Mikkelsen (fabrikant). |
| Else Bundgaard (købmand). | Jette Nielsen (lagerforvalter). |
| Bodil Christensen (repræsentant). | Jytte Herløv-Nielsen (revisor). |
| Niels Christoffersen (direktør). | Lise-Lotte Nielsen (automobilforhandler). |
| Leif Fabiansen (landsretssagfører). | Erik Jelle Pedersen (konsulent). |
| Flemming Foss (lektor). | Niels Ulrich Pedersen (direktør). |
| Johannes Gjerulff (købmand). | Lene Adler Pedersen (damefrisør). |
| Jan Øyvind Hansen (manufakturhandler). | Peter Brockmann Petersen
(arkitekt). |
| Jørgen Olaf Hansen (bankrevisor). | Søren Peter Petersen (blomsterhandler). |
| Keld Harris (direktør). | Bente-Lise Farsø Rasmussen
(fabrikant). |
| Flemming Jensen (galvanisør). | Hildegard Selander (oldfrue). |
| Svend Arne Jensen (manufakturhandler). | Finn Sigfusson (violinist). |
| Jytte Johansen (konditor). | Paul Lund Rasmussen (skomager). |
| Anna Grete Knudsen (direktør). | Birte Sønderkov (gartner). |
| Kjeld Kofoed-Hansen (oberstløjtnant). | Christian Thorsen (møbelhandler). |
| Tove Nøhr Kristensen (konsulent). | |

5. forberedelsesklasse a.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Jørn Svend Andersen (direktør). | Nils Kock Henriksen (direktør,
civilingeniør). |
| Margrethe Bak (overmekaniker). | Peter Hermansen (herre-
ekviperingshandler). |
| Bodil Bengtsen (fabrikant). | Jesper Holdgaard (skrædder-
mester). |
| Ellen Blem (provisor). | Marianne Hviid (godsejer,
Vilhelmsborg). |
| Dan Boesen (lektor). | Torleif Hoppe Christensen
(sagfører). |
| Arthur Borup-Hansen (afdelingsleder). | Anne-Lise Jacobsen (overværk-
fører). |
| Jens Brammer (læge). | Ilse Jensen (bilforhandler). |
| Marianne Brix-Pedersen (redaktør). | Niels Chr. Jensen (fabrikant). |
| Eigil Brøns (tandlæge). | Jens Peter Johansen (skibshandler). |
| Helle Bøggild Andersen (professor). | |
| Lise Frederiksen (vandværksdirektør). | |

- Søren Klostergaard (civilingeniør).
 Inge Larsen (fuldmægtig).
 Bente Lassen (cand. pharm.).
 Troels Lyngbye (lektor).
 Kasper Knud Maegaard (afdelingschef).
 Poul Millgaard (kontorchef).
 Annette Vibeke Müller (ingeniør).
 Lilli Nygaard Nielsen (forretningsfører).
 Søren Juul Nielsen (kreditforeningsdirektør).
 Palle Tolstrup Nielsen (civilingeniør).
 Jette Muus Petersen (tegner).
 Ingrid Poulsen (grosserer).
 Bente Faurschou Schmidt (apoteker).
 Birgitte Severinsen (kaptajn).
 Kirsten Steffensen (direktør).
 Torben V. Sørensen (manufakturhandler).
 Christian Palle Withen (grosserer).

5. forberedelsesklasse b.

- Lisa Andersen (direktør).
 Dorte Blicher (landsretssagfører).
 Jette Boldt (restauratør).
 Gunner Silberbrandt (ekspektient).
 Knud Mørch Christensen (civilingeniør).
 Elisabeth Sams Christensen (fabrikant).
 Ulla Thorsen Christensen (civilingeniør).
 Helle Vibeke Thorup Christensen (vinhandler).
 Peter Kruuse Christiansen (politibetjent).
 Lars Ejby-Nielsen (ekspeditionschef).
 Vibeke Foss (lektor).
 Hans Frost (isenkræmmer).
 Niels Christian Gade (revisor).
 Vibeke Ingerslev (professor).
 Birthe Skjødt Jakobsen (kørelærer).
 Ruth Ingeborg Jakobsen (bogtrykker).
 Anneli Renate Jensen (manufakturhandler).
 Birgit Jensen (disponent).
 Marianne Anker Jensen (afdelingsingeniør).
 Kirsten Jespersen (repræsentant).
 Hans Nedergaard Jørgensen (adjunkt).
 Bo Kreilgaard (tandlæge).
 Jette Lassen (læge).
 Lisbeth Lund (prosektor).
 Flemming Marschall (direktør).
 Lone Refsgaard Mikkelsen (statsaut. revisor).
 Niels Friis Nielsen (boghandler).
 Lisa Paulsen (afdelingschef).
 Preben Ranghøj (fabrikant).
 Nina Rahbek (bankdirektør).
 Dorte E. Reintoft (repræsentant).
 Marianne Rye Roldbak (handelsrejsende).
 Louis Schmidt (chefredaktør).
 Jytte Vivian Stevn (chefdekortør).
 Ulla Willumsen (sektionsingeniør).

4. forberedelsesklasse a.

Lene Feldfos Berg (snedker- mester).	Ingelise Meyer (direktør).
Georg Juul Berg (syerske).	Britta Nørberg (oberst).
Merete Bærentzen (dommer- fuldmægtig).	Niels Nymark (direktør).
Jes Christensen (direktør).	Svend Erik Rasmussen (hus- ejer).
Lise Thorsen Christensen (civil- ingeniør).	Annette Stabell (fabrikant).
Lars Donnerup (fabrikant).	Jens Peter Steffensen (direktør).
Vibeke Fonnesberg (direktør).	Lis Sørensen (grosserer).
Erik Genders (ingeniør).	Jesper Pauli Sørensen (fuld- mægtig).
Kello Gram (cigarhandler).	Vibeke Spang Sørensen (herre- ekviperingshandler).
Nina Holst (civilingeniør).	Vibeke Vaarst Sørensen (repræ- sentant).
Bente Solveig Bech Jensen (fuldmægtig).	Lilian Teglborg (fabrikant).
Vibeke Johnsen (restauratør).	Rikke Thorsen (fabrikant).
Anne Birte Holm Laursen (lærer).	Henrik Westphal (direktør).
Preben Lawäetz (salgschef).	Karen Winther (blikkenslager- mester).
Marianne Lavbjerg Madsen (civilingeniør).	Steen Palle Withen (grosserer).
	Henning Ømark (fabrikant).

4. forberedelsesklasse b.

Erik Abrahamsen (læge).	Dorte Johansen (farvehandler).
Birgit Amtorp (maskinmester).	Inge Merete Johansen (køb- mand).
Dorthe Hviid Andersen (tøm- rermester).	Lars Kofoed (tandlæge).
Jesper Brahm (oberstløjtnant).	Knud Bjødstrup Kristensen (kiropraktor).
Niels Erik Thorup Christensen (vinhandler).	Jytte Low Larsen (læge, Hinnerup).
Ole Due-Petersen (tømrer- mester).	Ingelise Lundsgaard (direktør).
Inge Merete Gliemann (læge).	Lisbeth Sparre Mikkelsen (kon- torchef).
Hasse Erik Forsberg (ekvipe- ringshandler).	Hans Chr. Møller (herre- ekviperingshandler).
Flemming Hammer-Sørensen (direktør).	Steen Panduro (grosserer).
Svend Olaf Hansen (overass.).	Ole Rasmussen (direktør).
Claus Hector (forretnings- fører).	Peter Roldskov (kunsthandler).
Jørn Nørbech Jensen (told- klarerer).	Torsten Krüger Severinsen (kaptajn).

Flemming Simonsen (repræsentant).	Claus Thorsen (fabrikant).
Janne Skaaning (redaktør).	Charlotte Thun (bankbogholder).
Knud Tage-Hansen (tandlæge).	Ole Wistisen (grosserer).

3. forberedelsesklasse a.

Elsebeth Budolfson (læge, dr. med.).	Lars Holst-Sørensen (salgsleder).
Anne Vibeke Bærentzen (dommerfuldmægtig).	Jette Hunø (stadsingeniør).
Lise-Lone Bøgely (arkitekt).	Lisbeth Jensen (købmand).
Boel Bøggild-Andersen (professor).	Helle Juul Jessen (kontorchef).
Annemarie Christensen (højstetretssagfører).	Susanne Richardt Kall (landretssagfører).
Peter Møller Christiansen (overingeniør).	Christian Ulrik Maegaard (afdelingschef).
Susanne Rohr Christoffersen (direktør).	Peter G. G. Müller (forretningsrejsende).
Merete Friis (civilingeniør).	Inger Merete Nielsen (automobilforhandler).
Ulrik Fønss (skuespiller).	Mette Sophie Olrog (landsretssagfører).
Mogens Lesner Glass (vognmand).	Bjørn Præstegård (fabrikant).
Peter Halling (konsulent).	Bo Riemann (civilingeniør).
Lene Hermansen (herreekviperingshandler).	Jørgen Stausholm (overbetjent).
Hanne Holbeck (forretningsfører).	Gertrud Wandall Sørensen (manufakturhandler).
	Birthe Margrethe Thiede (landretssagfører).

3. forberedelsesklasse b.

Vibeke Berg (adjunkt).	Ole Refsgaard Mikkelsen (statsaut. revisor).
Peter Dornonville de la Cour (direktør).	Ann Mourier (prokurist).
Per Flatau (lektor).	Alli Kirsten Møller (fabrikant).
Anette Stub Hansen (manufakturhandler).	Hasse Nielsen (direktør).
Karen Margrethe Jespersen (repræsentant).	Tom Nørgaard (receptionschef).
Carol Lynderup Knudsen (direktør).	Ole Pallesen (rejsemontør).
Preben Klostergaard Lauritzen (radioforhandler).	Ole Pedersen (grosserer).
Bente Mikkelsen (prokurist).	Birgitte Juhl Petersen (lektor).
	Per Flemming Floor Petersen (elmontør).
	Bent Ribert (herreekviperingshdl.).

Inge Merete Schiby (kontorass.).	Grete Årkrog (statsaut. rev.).
Anne Mette Schönau-Hansen civilingeniør).	Charlotte Krebs (læge).
Niels Ulrich Sørensen (fabri- kant).	Inge Merete Resen Steenstrup (eksportrejsende).
Birthe Melitta Vessø (kørelærer).	Torben Kahr Pedersen (køb- mand).
Niels Arne Winkler (tømrer- mester).	Karin Ludvigsen (kioskejer).
	Ole Scherwin (læge).

2. forberedelsesklasse a.

Birgitte Albeck (docent, dr. phil.).	Thomas Secher Jensen (direktør, civilingeniør).
Birgitte Bøggild Andersen (pro- fessor).	Poul Lassen (cand. pharm.).
Claus Borre (læge).	Peter Lorentsen (bagermester).
Poul Donnerup (fabrikant).	Solveig Michel (driftsleder).
Minna Fønnesberg (direktør).	Jens Ole Mikkelsen (ingeniør).
Jørgen Friis (afdelingsleder).	Elisabeth Schmidt Nielsen (jour- nalist).
Lars Blicher Hansen (direktør).	Michael Lembke Oldenfeldt (guldsmed).
Vibeke Øyvind-Hansen (manu- fakturhdl.).	Else Thorbjørnsen (veterinær- inspektør).
Per Hector (forretningsfører).	Helle Vikens (civilingeniør).
Mette Holdgaard (skrædder- mester).	Karin With (direktør).
Anne Marie Jensen (fabrikant).	Jens Christensen (overassistent).

2. forberedelsesklasse b.

Helle Margrethe Abrahamsen (læge).	Margrethe Hammershaimb (pro- fessor).
Dorrit Andersen (købmand).	Per Øyvind-Hansen (repræsen- tant).
Niels Jesper Andersen (oberst- løjtnant).	Steen Leschly Hedemann (slag- termester).
Claus Bützau Andersen (repræ- sentant).	Jan Nyelev Jensen (bogholder).
Liselotte Benthzen (læderhdl.).	Steffen Jensen (sæbemester).
Ilse Juul Berg (frue).	Bente Jepsen (slagtermester).
Claus Henrik Christensen (lrsgef.).	Carsten Juste (fuldmægtig).
Gert Ole Christensen (kal- kulator).	Marianne Jørgensen (danse- lærer).
Thomas Bryan Ellis (vognmand).	Ulla Krebs (læge).
Niels Peter Garde (brigadechef).	Marianne Lannig (købmand).
Mette Gram (stabslæge).	Margrethe Millgaard (kontor- chef).

Niels Claus Nielsen (forret- ningsfører).	Kirsten Secher Schmidt (gros- serer).
Anne Lise Næsbjerg (assuran- dør).	Bredo Stabell (fabrikant).
Henrik Juul Petersen (lektor).	Jan Munch Søgaard (lokomotiv- fører).
Birgit Sejer Petersen (statsaut. revisor).	Jens Pauli Sørensen (konsulent).
Bo Steen Pehrson (togfører).	Hanne Wittig (laboratorieassi- stent).
Inger Charlotte Poulsen (adjunkt).	Erik Bruno Kristensen (adjunkt).

I. forberedelsesklasse a.

Lise Lene Rohde Andersen (møbelfabrikant).	Frands Schlegel Herschend (landsretssagfører).
Troels Bøgely (arkitekt).	Lars Kielsen (grosserer).
Jørn Christensen (direktør).	Eva Korsgaard (direktør).
Yvonne Rohr Christoffersen (direktør).	Gitte Kæraa (tandtekniker).
Monica Kruuse Condil (oberst- løjtnant).	Tove Lind (slagtermester).
Verena Elisabeth Deisting (læge).	Eva Thornemann Møller (revisor).
Jan Egdø (danselærer).	Flemming Møller (direktør).
Flemming Hougaard Frandsen (konditor).	Merete Engelund Paulsen (afdelingsleder).
Troels Gydum (elektriker).	Karl Ulrich Schierup (tandlæge).
Ruth Haagendahl Hansen (bankrevisor).	Birgit Elisabeth Teglborg (sko- tøjsfabrikant).
Lone Henningsen (renseriejer).	Claus Westphall (direktør).
	Lars Errboe (cand. pharm.).

I. forberedelsesklasse b.

Carsten Andersen (købmand).	Erik Bjerg Damgaard (boghol- der).
Helle Voigt Andersen (profes- sor).	Jørn Renz Enggård (montør).
Karin Bjerglund Andersen (underdirektør).	Bente Eriksen (ingeniør).
Lisbeth Andersen (oberstløj- tnant).	Astrid Hammerschmidt (fabri- kant).
Lillian Bech (læge).	Gregers Kofoed-Hansen (oberst- løjtnant).
Steen Amstrup Brøchner (guld- smed).	Karen-Lis Nørregaard Hansen (vinhandler).
Agnes Laurent Christensen (for- retningsfører).	Niels Otto Hansen (gas- og vandmester).

Ulla Hansen (redaktør).	Anne Elisabeth Poulsen (driftsinspektør).
Anna Merete Henriksen (revisor).	Vibeke Ladefoged Petersen (kaffehdl.).
Elisabeth Jakobsen (dyrlæge).	Anna Grete Farsø Rasmussen (fabrikant).
Frits Frahm Jensen (musiklærer).	Bente Schröder (frue).
Claus Junge (direktør).	Marianne Siesing (direktør).
Birgitte Juncker (afd.direktør).	Henrik Winther (blikkenslagermester).
Jette Kærsted (dyrlæge).	Peter With (direktør).
Vibeke Preetzmann Mathiesen (frue).	Jan Mogens Østergaard (mejeriingeniør).
Inger Mikkelsen (ingeniør).	
Sune Salling-Mortensen (arkitekt).	
Kirsten Olesen (læge).	

Betalingsregler.

Skolepengene opkræves i **II rater** fra 15. august—1. juni. *Der betales altså ikke skolepenge i juli.*

Hver rate er: 1. klasse 18 kr., 2. klasse 22 kr., 3. klasse 24 kr., 4. klasse 26 kr., 5. klasse 28 kr.

I mellemskolen: I m. 28 kr., II m. 30 kr., III m. 34 kr., IV m. 36 kr., realklassen 38 kr.

Fremtidig betales der intet ekstra for deltagelse i valgfri fag.

I brændselsspenge betales for tiden af hver elev 25 kr. årlig, søskende 40 kr. i alt.

For søskende ydes der betydelig moderation i skolepengene.

I eksamensafgift betales ved mellemskoleeksamen 20 kr., og ved realeksamen 20 kr.

Hver ny elev betaler 10 kr. i indskrivningspenge.

Staten yder efter tilskudsloven af 15. marts 1947 et betydeligt tilskud til hel eller delvis friplads for elever i mellemskolen. — Skemaer til ansøgning herom fås på skolen og må, stilet til bestyrelsen, være skolens leder i hænde inden sommerferien.

Bogordning.

For at lette den årligt tilbagevendende byrde, som anskaffelsen af mange og dyre lærebøger utvivlsomt er, har skolen for realklassens og mellemskolens vedkommende gennemført følgende ordning:

Elever, der i det nye skoleår ønsker at deltage i bogordningen, indmelder sig før sommerferiens begyndelse til lærer *S. Poulsen* og betaler samtidig den fastsatte afgift. Staten har bevilget tilskud — 2 kr. pr. elev i mellem- og realskolen — til billiggørelse af udgiften til skolebøger. For afgiften modtager eleven da et komplet sæt bøger til den klasse, han eller hun skal gå i (undtagen sangbøger, Ny testamente og atlas). Ved skoleårets slutning afleveres bøgerne sammen med næste års afgift, hvis eleven ønsker at fortsætte.

Det er en selvfølge, at deltagerne har særlig pligt til at behandle bøgerne med omhu. De må forsynes med et stærkt papirbind, som udskiftes een à to gange årligt. I tilfælde af at bøgerne ved grov skødesløshed forringes udover, hvad almindelig brug må medføre, vil den skyldige komme til at erstatte den ødelagte værdi og risikere at blive udelukket af ordningen fremtidigt.

Bogaflevering og betaling.

Bøgerne afleveres *uden omslag* til nedennævnte tidspunkter, som bedes nøje overholdt:

19. juni kl. 8—14: II a, II b, IV a, IV b, R ab.

20. juni kl. 8—14: I a, I b, III a, III b.

Næste års afgift, 40 kr., betales samtidig.

Andre meddelelser.

Ordensregler.

1. *Skolen åbnes 10 min. før skoletidens begyndelse.*
2. *Cykler må kun medtages på skolen af de elever, der*

får tilladelse dertil. Skolen påtager sig intet ansvar for cyklerne.

3. *Ingen må forlade skolen* i undervisningstiden uden skolens tilladelse.
4. *Hjemmets attest* (i ordensbogen) kræves:
 - a) før eller efter fraværelse (dennes varighed og årsag anføres).
 - b) når eleven ikke har kunnet udføre sit hjemmearbejde.
 - c) for tilladelse til ophold i skolebygningen i frikvartererne.

Skolen anmoder forældrene om, at de kun i meget påtrængende tilfælde beder om fritagelse for skolearbejdet, grundet på rejser og lignende.

5. *Lægeattest kræves:*
 - 1) i tilfælde af smitsom sygdom i hjemmet, og
 - 2) for fritagelse i længere tid for sang og gymnastik.
6. Enhver er ansvarlig for sin plads, der anvises af klasselæreren, og melder straks beskadigelse af den. Skade på inventar eller andet skolen tilhørende meldes straks af *ophavsmanden*, der kan komme til at erstatte skaden.
7. *Skolebøger, tøj og brugsgenstande* skal være mærket tydeligt med navn.
8. *Glemte sager* må ikke afhentes på skolen efter kontortidens slutning.
9. *Uvedkommende ting* må ikke medbringes på skolen. *Al handel* mellem eleverne på skolen er forbudt. Det henstilles, at eleverne har så få værdigenstande med i skole som muligt. Penge o. l. må ikke efterlades i overtøjet.
10. *Karakterbogen* skal straks efter modtagelsen forevises forældre (værger) til underskrift og afleveres snarest muligt til klasselæreren.
11. Skolen abonnerer på *Falck* og har det nødvendige materiale til at yde »første hjælp« ved mindre ulykkestilfælde.

12. Mælk kan købes til dagspris hos pedellen i det store frikvarter.

Ordensbog.

Som et praktisk led i bestræbelserne for samarbejde mellem skole og hjem har hver elev en *ordensbog*, hvori mindre, daglige meddelelser fra hjem til skole og omvendt medgives. For at såvel hjem som skole kan kvittere for modtagne oplysninger, skal eleven til stadighed have bogen liggende i sin skoletaske.

Karakterer og vidnesbyrd.

Hjemmet holdes regelmæssigt underrettet om elevens arbejde i de forskellige fag gennem vidnesbyrdbogen. Foruden karakterer gives der supplerende oplysninger angående flid, evner o. s. v. og desuden et par gange om året en udtalelse, der oplyser hjemmet om elevens standpunkt. Ved denne benyttes følgende udtryksform:

Særdeles tilfredsstillende, når eleven præsterer det helt udmærkede og viser fremragende evner.

Meget tilfredsstillende, når eleven på alle områder viser gode evner og fuld forståelse.

Tilfredsstillende, når eleven i det store og hele uden større besvær udfører det arbejde, der kræves.

Ret tilfredsstillende, når eleven i et eller flere fag har vanskelighed ved at følge med.

(Kun) nogenlunde (tilfredsstillende), når eleven i flere fag ikke formår at opfylde minimumskravene for klassen.

Særundervisning.

I det forløbne år har skolen haft særlig undervisning for læsesvage elever. Lederen af Statens Institut for Talelidende, dr. *Abrahams*, har vist skolen den venlighed at foretage undersøgelser af 35 af vore elever. Følgen heraf blev, at ca. $\frac{1}{3}$ af ovennævnte nu får særundervisning af

statens talepædagoger. Af resten blev der dannet et læsehold, der ledet af lærer S. Poulsen fik undervisning i 5 ugentlige timer.

Skolebespisning.

Skolen deltager i den kommunale skolebespisning. I en periode af 6 måneder — fra 1. november til 1. maj — kan elever fra 1. klasse til og med II ml., hvis de er bosat i Århus kommune, daglig få udleveret en pakke smørrebrød, en flaske mælk samt i størstedelen af perioden et æble.

Af de i kommunen boende elever har i år 33 % deltaget i bespisningen.

Skolelæge.

Alle skolens elever undersøges 1 gang årligt af skolelægen, der i tilfælde af sygdom henviser barnet til behandling hos familiens egen læge. — Skolelægen medvirker desuden ved sammensætning af skolemaden.

Sundhedsplejerske frk. Krarup træffes på skolen hver fredag kl. 13—13,30.

Skoletandklinik.

Alle børn, der optages i 1. og 2. klasse, vil få tilstillet en blanket med opfordring til at søge klinikbehandling, for så vidt de er hjemmehørende i Århus by; ligeledes kan børn, der tilflytter byen og optages i højere klasser, ansøge om behandling.

For behandling betales der årligt 1 kr., der af skolen opkræves i september måned.

Forholdsregler over for sygdomme.

- a. Når der i et af børnenes hjem udbryder en epidemisk sygdom, må skolen straks have meddelelse derom.

- b. Er sygdommen skarlagensfeber, difteritis eller anden farlig sygdom, er det forbudt skolen at modtage elever fra hjem, hvor sådanne patienter findes, indtil faren for smitte er overstået; når eleven vender tilbage til skolen, må medbringes den *lovbefalede* lægeattest for, at dette kan ske uden fare.
- c. Derimod vil det under en af de sædvanlige godartede mæslinge- eller kighosteepidemier eller andre mindre farlige sygdomme i reglen *ikke* være nødvendigt at formentelever fra hjem, hvor disse sygdomme findes, adgang til skolen.

Erhvervsvejledning.

Skolen har anskaffet det af Teknologisk Institut udgivne *erhvervskartotek*, hvori fyldige oplysninger om samtlige erhverv (uddannelse, lønforhold, muligheder o. s. v.) forefindes. Adgang til brug af kartoteket har i første række eleverne i skolens afgangsklasser, ligesom også elevernes forældre igennem det kan indhente de ønskede oplysninger.

Realklasserne har hvert år besøg af en erhvervsvejleder, som på grundlag af et af eleverne udfyldt skema giver besked om mulighederne i de forskellige erhverv. Desuden indbydes eleverne en gang årligt til et møde på Århus rådhus, hvor sagkyndige fra en lang række erhverv giver mere specielle oplysninger om de fag, som de unge kunne tænke sig at søge uddannelse i.

Beretning fra skolelægen.

I årets løb er undersøgt 531 elever (259 drenge og 272 piger). Forældrene har været inviteret til at overvære undersøgelserne (for 104 drenges og 119 pigers vedkommende efterkom pårørende invitationen). Skolelægen ser gerne, at så mange forældre som muligt giver møde ved undersøgelserne. Såfremt der ved undersøgelsen af børnene er fundet sygdomme eller legemsfejl, der ikke alle-

rede var under behandling, er børnene blevet henvist til undersøgelse hos deres læge. Endvidere får klasselæreren meddelelse om de sygelige tilstande, der er af betydning for undervisningen, og om de forholdsregler der bør tages i den anledning.

Ud over den årlige undersøgelse er der foretaget kontrolundersøgelse af de elever, hvis helbredstilstand skønnes at udkræve særlig kontrol — 20 drenge og 12 piger.

Resultatet af undersøgelsen har været:

Sukkersyge: 1 dreng, 0 piger; astma: 1 dreng, 0 piger; udtalte taleforstyrrelser: 0 drenge, 1 pige; nedsat synsevne: 14 drenge, 8 piger (nykonstateret); nedsat hørelse: 2 drenge, 4 piger; æggehvite i urinen: 0 drenge, 1 pige; hudlidelser: 15 drenge, 23 piger; holdningsfejl: 1 dreng, 5 piger; misdannelser: 1 dreng, 1 pige; platfodethed: 41 drenge, 54 piger; andre lidelser: 17 drenge, 8 piger. Antal elever med over 30 sygedage ialt: 14 drenge og 23 piger.

Ialt er henvist: 25 drenge og 25 piger til behandling hos deres læge, hvilket svarer til knap 10 % af det samlede elevantal.

Samlet antal sygedage: drenge 3505, piger 4042.

Tuberkuloseundersøgelse: eleverne i 1—4 forberedelsesklasse, i II mellem og realklassen er tuberkulinprøvede, og de naturligt positive er undersøgt på Centralstationen. De negativt reagerende elever blev tilbudt Calmette-vaccination.

Det ved skolen ansatte personale er undersøgt på Centralstationen; der blev ikke fundet noget tilfælde af tuberkulose. Skolelægen har samarbejdet med erhvervsvejledningskontoret for flere fra skolen udgåede elever. I foråret 1955 påbegyndtes sexualundervisning for drenge og piger i III mellemskoleklasse efter en vejledning, udfærdiget af skoleoverlæge dr. med. Lebel, for pigernes vedkommende af læge fru Ruth Halgreen og for drengenes vedkommende af skolelægen.

E. Sardemann.

Jydsk skolescene.

Som sædvanlig har skolens elever — fra 5. klasse opefter — haft adgang til at overvære skolescenens forestillinger på Århus teater. Kontingentet var 4 kr. for hele sæsonen, og følgende skuespil opførtes: Goldoni: »Een tjener og to herrer« og Leck Fischer: »Vores egen ø«.

Endvidere har mange af de ældre elever benyttet sig af teatrets ungdoms-abonnement, der for en pris af 8 eller 12 kr. i alt har givet adgang til at overvære 4 af teatrets ordinære forestillinger.

Nogle glimt fra Englandsrejsen 1955.

Den 4. juli tog 16 elever fra skolen med frk. Grønne-gård og hr. Folmer Andersen ud på alle tiders Eng-landstur.

Vesterhavet viste sig fra sin pæne side, og ingen af os har dårlige minder om ofringer til havguden. Alle-rede på skibet var stemningen lagt, og vi var spændte på, hvad der ventede os. Men da vi den følgende aften sad i expressen London—Leicester—Sheffield og nær-



Et dansk-engelsk selskab i Charnwood Forest.

mede os vort endelige mål, byen Loughborough, blev vi lidt beklemte. For hvordan ville den familie, som vi skulle optages i, være? Ville vi få hinanden at se i de 16 dage, vi skulle være der? Og hvordan med vort udmærkede engelsk? Ville vi være i stand til at sige een forståelig sætning? Og hvor meget ville vi selv kunne forstå? Vores kvindelige leder trøstede os, men den mandlige drillede (som sædvanlig).

På banegården blev vi nærmest kidnappet og anbragt i bilen for at blive kørt til en skole, hvor vi skulle præsenteres for vores værter. Vi fik en velkomst som en søn eller datter, der har været længe borte; og så drog de af med os.

Den første aften var vi meget trætte, og det var værterne, som sagde mest; men da vi næste formiddag skulle mødes med kammeraterne i ungdomsklubbens hus, kom vi med hver sin nye mor (de engelske skoleelever havde endnu ikke ferie), og samtalen gik de fleste steder uden besvær.

Inden vor første officielle pligt — modtagelse på rådhuset — blev der tid til et smut i forretninger. Det var noget vi piger kunne lide, og prikken over i'et var The Market Place, hvor man kunne købe alt, lige fra fisk til smykker. Vi forsynede os især med bluser.

Velkomsten på rådhuset var fornem. Borgmesteren — en dame — holdt en smuk tale for os. Vi blev fotograferet og fik derpå fin frokost med flere retter mad. Om eftermiddagen kørte vi i busser til den minderige by Ashby de la Zouch, hvor vi på den nyopførte Ivanhoe School hørte et tysk skoleorkester spille. Et par af vores piger »forlovede sig« med medlemmer af orkestret, og efter at vi om aftenen havde hørt »Tryllefløjten« med det engelske skoleorkester der senere besøgte Århus, havde hr. Andersen lidt besvær med at få »de nyforlovede« piger med bussen hjem.

Det engelske skolesystem er noget forskelligt fra vores; vi besøgte ialt 6 skoler, lige fra »infants schools«



Klokketårnet i Loughborough, byens vartegn.

med børn fra 5-års alderen til »grammar schools«, hvor eleverne var op til 20 år. Selv om vi nødigt ville være i eleverne på Loughborough College's sted, den dag vi besøgte skolen — de sad og sled med skriftlig examen — drømmer vi dog alle om at komme på et sådant college. Eleverne var fra alle lande, sorte, hvide og gule mellem hinanden. Til skolen hørte tennis- og cricketbaner, swimming-pool, musiksæl etc., så der var nok at misunde. Vi fik dog ikke lov at bade her, men senere fik vi i Stanford vores lyst styret. Vi trængte nu også til en dukkert;



Fra Taylor's klokkestøberi.

under hele vores ophold var det meget varmt, og den fugtige luft gjorde det ikke behageligere.

»Great Paul«, den største klokke i det engelske imperium, er lavet på Taylor's Bell Foundry, som vi besøgte. Vi så, hvorledes små og store klokker blev støbt, hvordan man behandlede dem for at skabe en smuk klang, og endelig havde vi lejlighed til at høre nogle færdige klokker i et lille klokketårn, som hørte til fabrikken. Et af de mange klokkespil, der er fremstillet her, hænger i The Carillon, et højt tårn i den smukke Queen's Park i Loughborough. Vi havde både lejlighed til at høre det og selv prøve at spille på det.

På vort program stod en dag navnet »Brush«. Det viste sig at være en mægtig fabrik for elektriske artikler af enhver art, også el-lokomotiver, busser o. s. v. Flere tusind mand var beskæftiget her, og der var nok at se på. Adskilligt af virksomheden havde dog ikke specielt pigernes interesse; de unge ingeniørstuderende, som viste os rundt, var derimod i sig selv mere spændende. Da vi således skulle se de store sportspladser, som hørte til fabrikken, var et par af pigerne fundet sammen med hver sin kavalier og holdt sig resten af

dagen lidt borte fra den øvrige flok. Fabrikken inviterede iøvrigt på biltur til den dejlige Charnwood Forest, hvor vi så det gamle tårn »Old John«, samt ruinen af slottet hvor den ulykkelige dronning Jane Grey boede. Den afvekslende dag sluttede med the — hvor visse drenge spiste 10 kager!

Der var i det hele taget arrangeret så meget for os, at vi kun havde 2 hele fridage. Men i de dage blev de fleste af os af vore værtsfolk kørt rundt i omegnen; nogle kom helt til Stratford eller langt ind i Derbyshire. Der var ærligt talt ikke tid til at få hjemvé, og det var lidt svært at finde et øjeblik til at skrive en hilsen til dem derhjemme. Flere aftener blev der holdt fester for os. De 2 morsomste var vist The Welcome Party og The Good-bye Party, hvor vi havde rig lejlighed til at lære »square dances« og andre selskabslege.

Da så de 16 dage var fløjet af sted, og vi kl. 7 om morgenen stod på banegården, faldt der en del tårer, for vi havde fået mange venner i Loughborough. Men eventyret var endnu ikke slut: Vor dejlige leder hr. Folmer Andersen havde fået arrangeret en rundtur i London. Vi så Parlamentet, der blev forevist os af et af medlemmerne som bor i Loughborough, desuden Buckingham Palace, hvor vi så et glimt af dronningemoderen, Themsen, Tower, St. Pauls kirken og meget mere. Næsten for meget på een gang, men alltsammen det man sidder og læser om i skolen, og som man drømmer om at se.

At vi aldrig vil glemme denne rejse, behøver jeg vel ikke at fortælle. Men når den blev et uforglemmeligt minde, skyldes det ikke alene alt det som blev gjort for os i Loughborough, men lige så meget vores 2 dejlige førere, »Tante Grøn«, som var en hjælpsom tante, når der var et ogå andet i vejen, og hr. Folmer Andersen.

Birthe Ravn.

Af skolens dagbog.

12. *august*: Det ny skoleår begynder.
26. *august*: Medlemmer af The Leicestershire County School Orchestra underholder eleverne med musik og sang.
29. *august*: Skolen afkorter i nogle dage undervisningstimerne, grundet på den vedvarende varmebølge.
24. *september*: I anledning af musikugen, der holdes omkring Århus byorkesters 20 års fødselsdag, var real- og IV ml. klasserne inviteret til generalprøve i Århus-hallen, hvor Thomas Jensen dirigerede med Endre Wolf som solist.
3. *oktober*: Forældremøde. Bestyreren talte om forskellige skoleproblemer, specielt vedrørende Forældreskolen, hvorefter overlærer *Flemming-Nielsen* redegjorde for fordele og mangler ved undervisningsminister Bomholts skoleforslag. Mødet havde samlet meget stor tilslutning.
24. *oktober*: De forenede Nationers 10-års dag. Institut-assistent *Niels Jørgen Haagerup* holdt foredrag for III, IV og realklassen om FN's historie og arbejdet i organisationen.
5. *december*: Læremøde. Desuden gennemgik forstander *Abrahams* fra taleinstituttet de ordblinde elevers læse- og skrivefærdighed.
- December-april*: Overbetjent *Snorgård* fra politiets færdselsafdeling giver færdselsundervisning i de forskellige klasser.
22. *december*: Juleafslutning.
- 8.—9. *februar*: Skolefesterne i Folkets hus. Skolebestyrer Haagerup var på grund af sygdom forhindret i at deltage, og man savnede selvfølgelig skolens leder ved denne lejlighed. Men aftenerne fik dog alligevel et særdeles festligt forløb.

Allerede anslaget skabte stemning. Fru *Ellen Mortensen* havde indstuderet Heibergs vaudeville »Aprils-



Fra III b's tur til Flensborg. (Nr. 3 fra venstre er en dreng; nr. 4 er en pige).

narrene« med eleverne, og opgaven var klarer forbløffende godt. De gammeldags replikker og ret svære skønsange blev taget i stiv arm, og personerne — selvfølgelig specielt Trine og Hans — udfoldede et humør der ikke kunne undgå at virke smittende, så smittende, at en imponeret bladanmelder svang sig helt op til de store højder, idet han skrev: »Kun sjældent kan skoleelever præstere så levende og legende let komedie.«

Når dertil kom hr. Koefoeds festpolonaise og Tønnersens humørfyldte orkester, var succes'en slået fast, da der jo som sædvanlig var glimrende tilslutning, specielt havde mange forhenværende elever med rørende trofasthed sluttet op bag skolens fane på de stores aften.

- 9.—12. marts: Realklassernes årlige tur til København, som er helliget kulturbesøg (stat og kommune giver frirejse). Eleverne besøgte Statens museum for kunst, Christiansborgs repræsentationslokaler og ruinerne under slottet, Tøjhusmuseet og Zoologisk have, fulgte på kongens fødselsdag med vagtparaden gennem byen til Amalienborg og overværede om aftenen operaen »Tryllefløjten« i Det kgl. Teater.

Turen blev ledet af overlærer Hesseldahl og lærer Nygård og forløb i enhver henseende til såvel elevernes som ledernes tilfredshed; den vil sikkert være et smukt minde, der brød skoledagenes undertiden lidt ensformige rytme.

17. april: III mb, ledsaget af hr. Koefoed, besøger egnene omkring grænsen. Der kørtes i rutebil til Dybbøl, hvor alt blev beset, og resten af dagen tilbragtes i Flensborg.
3. maj: Under fru Haagerups ledelse afholdtes sangafslutning i gymnastiksalen.
5. maj: Befrielsesdagen mindes ved tale af skolebestyrelsen og blomster ved Henrik Gulstads mindetavle.
15. maj: Mellem- og realskolens udflugt til Svejbjæk.
17. maj: Lindefest med uddeling af ispinde.

Real- og mellemskoleeksamen 1956.

R a.

	exam.		censor
24. maj kl. 8:	Tysk	Bestyreren.	Overlærer A. Goul-Christensen.
28. - - 8:	Geografi	Neisig Jensen.	Overlærer frk. K. Laursen.
31. - - 8:	Dansk	S. Poulsen.	Overlærer frk. Overgård, Hille-rød.*)
4. juni - 8:	Matematik	Berg Nielsen.	Lærer Kaj Stitz.
6. - - 8:	Historie	Frk. Christensen.	Viceinsp. Damgård Pedersen, Assens.*)
9. - - 8:	Engelsk	Nygård.	Lærerinde fru Gjedde.
13. - - 9:	Geometri	Berg Nielsen.	Adjunkt Henry Laursen.
13. - - 10:	Fransk	Folm. Andersen.	Overlærer A. Mathiasen.
16. - - 8:	Naturhist.	Neisig Jensen.	Overlærer frk. Taageskov, Glostrup.*)
19. - - 8:	Fysik	Hesseldahl.	Lærer B. Bauning.

R b.

24. maj kl. 9:	Tysk	Frk. Christensen.	Lærer Børge Johnsen.
28. - - 10:	Geografi	Neisig Jensen.	Overlærer frk. K. Laursen.
1. juni - 8:	Dansk	Nygård.	Overlærer frk. Overgård, Hille-rød.*)
4. - - 9:	Matematik	Berg Nielsen.	Lærer Kaj Stitz.

*) beskikkede censorer.

7. juni kl. 8:	Historie	Frk. Christensen.	Viceinsp. Damgård Pedersen, Assens.*)
11. - - 9:	Engelsk	Frk. Grønnegaard.	Magister K. H. Jordal.
13. - - 9:	Fransk	Folm. Andersen.	Overlærer A. Mathiasen.
13. - - 10:	Geometri	Berg Nielsen.	Adjunkt Henry Laursen.
16. - - 11:	Naturhist.	Neisig Jensen.	Overlærer frk. Taageskov, Glostrup.*)
19. - - 10:	Fysik	Hesseldahl.	Lærer B. Bauning.

IV a.

28. maj kl. 10,30:	Latin	Fl. Nielsen.	Adjunkt M. Kjærgård.
30. - - 8:	Matematik	Hesseldahl.	Lærer Henry Jensen.
2. juni - 8:	Engelsk	Fl. Nielsen.	Overlærer fru Friis Sørensen.
6. - - 8:	Fysik	Hesseldahl.	Overl. Johs. Pedersen, Kbh.*)
11. - - 8:	Geografi	Neisig Jensen.	Overlærer fru E. Aagaard.
15. - - 8:	Historie	Frk. Grønnegaard.	Lærer O. Dorph-Jensen.
19. - - 8:	Dansk	Fl. Nielsen.	Lærer P. Bønløkke Andersen.

IV b.

28. maj kl. 11:	Latin	Fl. Nielsen.	Adjunkt M. Kjærgård.
30. - - 8:	Matematik	Berg Nielsen.	Faglærer G. S. Østergård.
2. juni - 8:	Engelsk	Frk. Grønnegaard.	Lærerinde frk. E. Petersen.
7. - - 8:	Fysik	Berg Nielsen.	Overl. Johs. Pedersen, Kbh.*)
12. - - 8:	Naturhist.	Neisig Jensen.	Overlærer Frode Nielsen.
15. - - 8:	Historie	Frk. Christensen.	Overlærer fru B. Stock.
19. - - 8:	Dansk	Folm. Andersen.	Lærer P. Carlsbæk, Hadsten.

Desuden medvirker følgende censorer:

Lektor Gjerløff, Hillerød*) og skolebestyrer Bogh, Farum*): skr. dansk i R a og b.

Overlærer Serritslev Pedersen, Horsens*): skr. dansk i IV a og b.
Lektor E. Simonsen, Rungsted*) og skolebestyrer H. Christiansen, Allingåbro*): skr. engelsk i R a.

Lektor Carstens, Maribo*) og faginspektør Østerby, Fredericia*): skr. tysk i R b.

Lektor Kjær, Roskilde*) og overl. frk. Bundgård, Kbh.*): skr. matematik i R a og b.

Viceskoleinspektør K. Lund, Søborg*): skr. matematik i IV a og b.
Lærerinde fru Rut Poulsen: skrivning i IV a og b.

Lærer Å. Koefoed: tegning i IV a.

Lærer S. Poulsen: tegning i IV b.

cand. mag. frk. Berg Rasmussen: håndarbejde i R og IV.

Lærer P. Rechendorff: sløjd i IV a og b.

Lektor Aa. Flatau: gymnastik i R og IV.

*) beskikkede censorer.

Årsprøverne.

Tirsdag den 12. juni.

Kl. 8:	II a dansk	Jac. - F.N.
	II b matematik	Hes. - Be.
	I b regning	P. - Br.
	5 b geografi	Nyg. - S.
Kl. 9:	3 b regning	Joh. - Koef.

Onsdag den 13. juni.

Kl. 8:	III a matematik	Hes. - Br.
	III b engelsk	F.N. - Gr.
	I a dansk	Jør. - Be.
	5 a geografi	Eng. - P.
	4 a naturhist.	S. - Chr.

Torsdag den 14. juni.

Kl. 8:	II a tysk	Best. - Jør.
	II b dansk	P. - F.N.
	I b fysik	N.J. - Koef.
	5 a regning	S. - Hes.
	5 b naturhist.	Eng. - Br.
	4 b dansk	Ø. - Joh.
Kl. 9:	3 a historie	A. - Gr.

Fredag den 15. juni.

Kl. 8:	III a historie	A. - Jør.
	III b matematik	B.N. - Hes.
	I a geografi	N.J. - Koef.
	5 a naturhist.	Eng. - Jac.
Kl. 9:	3 b geografi	Nyg. - Be.
	2 a regning	M.
Kl. 10:	2 b dansk	Joh.
	1 b regning	P.

Lørdag den 16. juni.

Kl. 8:	III b dansk	P. - Eng.
	II a matematik	B.N. - Nyg.
	II b tysk	Chr. - Br.
	I b dansk	F.N. - A.
	5 b dansk	Joh. - Ø.
	4 a dansk	Be. - Jør.
Kl. 9:	1 a regning	Jac.

Mandag den 18. juni.

Kl. 8:	III a tysk	F.N. - Chr.
	I a engelsk	A. - Nyg.
	5 a dansk	Be. - Joh.
	4 b naturhist.	Eng. - Koef.
Kl. 9:	3 a dansk	S. - Br.
	3 b dansk	Jac. - Ø.

Tirsdag den 19. juni.

Kl. 8:	II a geografi	N.J. - Eng.
	II b historie	Jørg. - S.
	5 b regning	Nyg. - Chr.
	4 a regning	M. - Jac.
Kl. 9:	2 a dansk	Be.
Kl. 10:	2 b regning	Br.

Onsdag den 20. juni.

Kl. 8:	III a dansk	Nyg. - Jac.
	III b naturhist.	N.J. - Koef.
	I a regning	Hes. - Ø.
	I b engelsk	Gr. - A.
	4 b regning	Chr. - M.
Kl. 9:	3 a regning	Br. - F.N.
	1 a dansk	S.
Kl. 10:	1 b dansk	Joh.

Fredag den 22. juni.

Kl. 10:	Årsafslutning.
---------	----------------

Lørdag den 23. juni.

Kl. 9:	Optagelsesprøve til I m. for nyindmeldte elever.
--------	---



Nogle af årets arbejder præsenteres.

Ferier og fridage 1956—57.

Sommerferie 23. juni—13. august incl.	Kongens fødselsdag 11. marts.
Månedsløvs 1 dag i september.	Dronningens fødselsdag 28. marts.
Efterårsferie 15.—20. oktober incl.	Påskeferie 17.—23. april incl.
Månedsløvs 1 dag i november.	Bededagsferie 17.—18. maj.
Juleferie 23. december—5. januar incl.	Kristi himmelfartsdag 30. maj.
Dagen efter skolefesten i februar.	Grundlovsdag 5. juni.
Fastelavnsmandag 3. marts.	Pinseferie 8.—11. juni incl.

Liste over bøger til næste skoleår:

(Skriv ikke navn i nogen bog, før læreren har set den).

Realklassen.

Edv. Hansen og Kruhoffer: Dansk sproglære. Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for realklassen. Ellen Lange: Tysk læsebog for mellem- og realskoler m. gloser (kun i a). Lasthein & Skov: Deutsch für die Realklasse (kun i b). Hansen Christensen & Brüel: Tysk grammatik f. præliminærskolen (kun i b). Tyske realeksamensopgaver v. Sv. Brüel. Friis Hansen & Chr. Nielsen: Engelsk for realklassen. Friis Hansen & Chr. Nielsen: Engelsk øvelseshefte. Lund & Bredsdorff: Engelsk grammatik. Sv. Christensen & G. Rasmussen: Skriftlig engelsk for realklassen (kun i a). Grønkjær: Lærebog i fransk f. realklassen. Reumert: Erhvervsgeografi. Christensen & Krogsgaard: Atlas f. msk. Mogens Lund: Biologi for realklassen. A. Strehle: Tre imperier. Kretzschmer & Lindhardt Hansen: Samfundslære f. realkl. J. K. Eriksen: Fysik for realklassen I og II. Nygård & Vester-Petersen: Aritmetik for realklassen. Erlang: Firecifret logaritmetabel. Christensen & Marcussen: Regnehefte for realklassen. Nygård & Vester-Petersen: Geometri for realklassen.

IV. mellemskoleklasse.

Hansen og Heltoft: Dansk læsebog IV. A. Lerche og Edv. Hansen: Dansk stil III. Christensen: Svensk læsebog. Hansen Christensen & Brüel: Mellemskolens tysk bog 3. Hansen Christensen & Sv. Brüel: Tysk grammatik for præliminærskolen (kun i b). Houken & Stenbjerre: Tyske stiløvelser (begge klasser). Otto Jespersen: Engelsk 4 v. Sv. Brüel. Sv. Brüel: Øvelser til engelsk 4. Lund & Bredsdorff: Engelsk grammatik (kun i a). Chr. Jørgensen: Engelske stiløvelser f. m. (kun i a). Schmidt: Lærebog i historie f. m. II. C. C. Christensen: Geografi f. msk. II. Stockmar & Bøving-Petersen: Zoo-

logi f. m. II. Balslev & Simonsen: Botanik f. m. IV. Nygård & Vester-Petersen: Aritmetik f. m. Nygård & Vester-Petersen: Geometri f. m. Friis-Petersen & Jessen: Mellemskolens ny regnebog IV. Rasmussen & Simonsen: Fysik f. m. II. Rasmussen & Simonsen: Uorganisk kemi f. m.

III. mellemskoleklasse.

Det ny testamente, sidste udg. Hansen og Heltoft: Dansk læsebog III. A. Lerche og E. Hansen: Dansk stil III. Hansen Christensen & Brüel: Mellemskolens Tyskbog 2. Friis Hansen & Chr. Nielsen: Engelsk for m. III (kun i a). Friis Hansen & Chr. Nielsen: Engelsk øvelseshefte III (kun i a). Sv. Brüel: Øvelser til Engelsk 3 (kun i b). Jespersen: Engelsk 3 v. Sv. Brüel (kun i b). Chr. Jørgensen: Engelske stiløvelser f. m. Lund & Bredsdorff: Engelsk grammatik (for begge klasser). Schmidt: Lærebog i historie f. m. II. C. C. Christensen: Geografi f. m. II. Stockmar & Bøvin-Petersen: Zoologi f. m. II. Balslev & Simonsen: Botanik f. m. III. Rasmussen & Simonsen: Lille flora. Nygård & Vester-Petersen: Geometri f. m. Nygård & Vester-Petersen: Aritmetik f. m. Christensen & Marcussen: Regning i III m. Rasmussen & Simonsen: Fysik f. m. II. Larsen & Jakobsen: Skolesangbog. Heltoft: Salmebog for børn.

II. mellemskoleklasse.

Hertz: Bibelhistorie f. m. Salmebogen. Hansen og Heltoft: Dansk læsebog II. Aug. Lerche og Edv. Hansen: Dansk stil II. Hansen Christensen & Brüel: Mellemskolens Tyskbog 1. Friis Hansen & Chr. Nielsen: Engelsk f. m. II. Friis Hansen & Chr. Nielsen: Engelsk øvelseshefte II. Lund & Bredsdorff: Engelsk grammatik. Schmidt: Lærebog i historie f. m. I. C. C. Christensen: Geografi f. m. I. Stockmar & Bøving-Petersen: Zoologi f. m. I. Balslev & Simonsen: Botanik f. m. II. Rasmussen & Simonsen: Fysik f. m. I. Rasmussen & Simonsen: Uorganisk kemi f. m. Nygård & Vester-Petersen: Geometri f. m. Christensen & Marcussen: Regning i II m. Larsen & Jakobsen: Skolesangbog. Heltoft: Salmebog for børn.

I. mellemskoleklasse.

Hertz: Bibelhistorie for m. Hansen og Heltoft: Dansk læsebog I. Aug. Lerche og E. Hansen: Dansk stil I. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. m. I. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk øvelseshefte I. Schmidt: Lærebog i historie f. m. I. C. C. Christen-

sen: Geografi f. m. I. Christensen og Krogsgaard: Atlas f. m. Stockmar og Bøving-Petersen: Zoologi f. m. I. Balslev og Simonsen: Botanik f. m. I. Rasmussen og Simonsen: Fysik f. m. I. Christensen og Marcussen: Regning i I m. Rasmussen og Simonsen: Lille flora. Larsen og Jakobsen: Skolesangbog. Heltoft: Salmebog for børn.

5. klasse.

Brodthagen og Jørgensen: Bibelhistorie for grundskolen. Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog, 5. skoleår. A. Fossing og J. Jørgensen: Dansk stil, 4. hefte, omarb. af Lerche og Jørgensen (kun i a). Verner Sørensen: Skriv rigtigt (kun i b). Dagliglivets regning 5. del. Helms: Danmarkshistorie for børn. C. C. Christensen: Lille geografi. Christensen og Krogsgaard: Atlas for folkeskolen. Balslev: Naturhistorie for folkeskolen. Elias Nielsen: Folkeskolens sangbog. Andersen, Grytter og Wøldike: Ny dansk skolesangbog II. Heltoft: Salmebog for børn.

4. klasse.

Brodthagen og Jørgensen: Bibelhistorie for grundskolen. Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog, 4. skoleår. Verner Sørensen: Skriv rigtigt. Dagliglivets regning, 4. del. Chr. Hansen: Tabeller. Helms: Danmarkshistorie for børn. C. C. Christensen: Lille geografi. Christensen og Krogsgaard: Atlas for folkeskolen. Balslev: Naturhistorie for folkeskolen. Elias Nielsen: Folkeskolens sangbog. Andersen, Grytter og Wøldike: Ny dansk skolesangbog II. Heltoft: Salmebog for børn.

3. klasse.

Brodthagen og Jørgensen: Bibelhistorie for grundskolen. Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog, 3. skoleår. A. Fossing og J. Jørgensen: Dansk stil v. Lerche og Jørgensen (2. hefte, 3. skoleår). Dagliglivets regning, 3. del. Chr. Hansen: Tabeller. Helms: Danmarkshistorie for børn. C. C. Christensen: Lille geografi. Andersen, Grytter og Wøldike: Ny dansk skolesangbog I. Elias Nielsen: Folkeskolens sangbog. Heltoft: Salmebog for børn.

2. klasse.

Hansen, Heltoft og Sunesen: Dansk læsebog, 2. skoleår. Verner Sørensen: Skriv rigtigt. Dagliglivets regning, 2. del. Chr. Hansen: Tabeller. En blå, en grøn og en gul stilebog med 12 dobbelte linier

og margin. Skrivebog efter nærmere aftale. Andersen, Grytter og Wøldike: Ny dansk skolesangbog I. Elias Nielsen: Folkeskolens sangbog. Heltoft: Salmebog for børn.

1. klasse.

»Ole Bole« A B C. (Senere: Oles første læsebog). Skrivebog efter nærmere aftale. Dagliglivets regning, 1. del A og B. En gul stilebog med dobbelte linier. Et langternet tavlehæfte. V. Thomsen: Læse, skrive, male. En æske farvekridt. Karakterbog. Ordensbog.

Elevernes tegne-, sløjd- samt håndarbejder vil være fremlagt 14., 15. og 16. juni i skoletiden, 14. juni desuden kl. 19—21, 16. juni kun indtil kl. 12. Elevarbejderne udleveres 18. juni.

Årsafslutningen finder sted fredag den 22. juni kl. 10.

Det nye skoleår begynder tirsdag den 14. august kl. 10 (1. forberedelsesklasse møder dog først kl. 11).

Til at overvære de mundtlige årsprøver samt årsafslutningen indbydes elevernes forældre samt enhver, der har interesse for skolens arbejde.

Århus, i maj 1956.

KAJ HAAGERUP