



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



42. ÅRGANG

NUMMER 1

MARTS 1964



*Fabrikant Knud Lindberg
1907–1964*

Knud Lindbergs pludselige død gjorde et meget dybt indtryk i store kredse af Herlovianersamfundet. Han var ganske usædvanlig afholdt — og med sin gavmildhed, sit organisationstalent og sin store handlekraft var han så ganske naturligt midtpunktet i hele virksomheden omkring Herlufsholm-Fonden og i Herlovianersamfundets aktiviteter.

Vi vil savne ham, fordi han var en prægtig ven, og fordi

han lige præcis var manden, der kunne klare de store opgaver, som gamle herlovianere har sat sig. Den bedste måde, vi kan ære hans minde, er ved at fortsætte og intensivere den indsamling til Herlufsholm-Fonden, der var hans hjer-tesag.

Om hans indsats her, om hans indsats i Herlovianersamfundet — og ham selv som gammel-herlovianer og nær ven beretter de tre korte nekrologer på næste side.

Knud Lindberg

For Herlufsholm-Fonden som institution og for de gamle herlovianere, der er knyttet til dens virksomhed, er det et meget stort tab, at vi har mistet Knud Lindberg. Da Erik Dreyer i sin tid påbegyndte sit arbejde med at få fonden oprettet, var det en selvfølge, at han straks som medarbejder sikrede sig Lindberg, der på så mange måder havde vist sin hengivenhed og offervilje overfor sin gamle skole og interesserede sig så levende for gamle herlovianeres sammenhold og tilknytning til skolen.

For fondens virksomhed har han været uvurderlig. Han var utrætteligt optaget af sagen, fuld af ideer og planer, som han ikke nøjedes med at stille til disposition, men som han selv, trods alt det han havde at passe i sin store virksomhed og i organisationer m. v., var rede til at ofre tid og arbejde med sit dygtige greb om de praktiske ting. Med sin varme og sin indtagende evne til at omgås mennesker var han i stand til at interessere de forskellige kredse for fonden og skaffe betydningsfulde resultater for den.

Hans kammerater indenfor fondens bestyrelse glædede sig altid til at mødes med ham og blive inspireret af hans iver og lyssyn og af hans kloge betragtninger. Vi mindes ham med dyb taknemmelighed og savner ham som en sjælden god kammerat.

O. I. Kaarsberg ('12)
højesteretspræsident,

formand for Herlufsholm-fondens bestyrelse.

Det var et godt valg på generalforsamlingen den 28. marts 1955, da Knud Lindberg blev medlem af Herlovianersamfundets bestyrelse som den første ikke-dimitterede, der valgtes til en sådan post.

Lindbergs kærlighed til Herlufsholm og hans interesse for Herlovianersamfundet og alle gamle herlovianere var nok kendt i snævrere kredse, men nu kom det for alvor for dagen og hans evner fik råderum. Af vor forening var han medlem fra han forlod IV. klasse i 1923, her var han en trofast deltager i møder og fester, og her lagde han et stort arbejde som bestyrelsesmedlem til sin sidste dag.

Hvad enten man som jeg har kendt Knud Lindberg fra den dag, han kom ind på skolen, eller man først har mødt ham som den festlige kammerat eller den altformående kraft i Herlovianersamfundet, vil tankerne ved hans død samle sig til en varm tak. Det har været et privilegium at have ham til kammerat og ven og at kunne trække veksler på hans aldrig svigtende hjælpsomhed overfor alt herloviansk. Hans navn vil lyse i Herlovianersamfundets annaler.

Fl. Tolstrup ('24),
professor,

formand for Herlovianersamfundet.

I 1918 mødtes Knud Lindberg og jeg i første klasse på Herlufsholm. Som oversidder hørte jeg til de gamle, kloge i klassen og fra første færd sluttede Knud sig til dem, som han mente at kunne lære noget af. Samtidig opstod der et venskab, som varede til hans død og som gav mig adgang til hans barndomshjem. Hos forældrene, skovrider Lindberg, Tokkeruphus under Gunderslevholm, og mor Frieda, var der altid åbent hus for hans venner i et hjem af gammel patriarkalsk støbning. En stor børneflokk, en skiftende række af forstelever og børnenes venner blev vejledt med myndighed og kærlighed, en kærlighed, som for mit vedkommende opvejede tabet af min mor. Gennem faderen fik Knud sin store kærlighed til naturen og gennem moderen en dyb forståelse af sine medmennesker, som fulgte ham hele livet.

På skolen forstod Knud at skaffe sig den kontakt med kammeraterne, såvel de ældre som de yngre, som satte ham i en klasse for sig selv. Alle kendte ham, holdt af ham og rystede på hovedet af hans ikke altid lige overvejede optræden. Vore veje skiltes til en vis grad, da skolen mente, at han trængte til at få begyndelsesgrundene mere fæstnede i første klasse, men vort venskab bestod uforandret, og for Knud betød forandringen en udvidelse af vennernes tal.

Minderne fra skoletiden er mange, men alligevel kun en del af det samlede billede af Knud Lindberg. Han gik ud af skolen efter mellemskoleeksamen og kom ind i praktisk virksomhed. De første år i København var vanskelige og uden væsentlig fremgang, men efter at han var blevet gift, fik han realiseret sine planer om en selvstændig virksomhed. Der begyndte småt i en kælder på Finsensvej, men voksede hurtigt til en stor virksomhed. Mellem de mange medarbejdere var det ham altid en særlig glæde at have herlovianere, og det var ham også en glæde, når han kunne hjælpe de yngre, og hjælpen blev altid givet med megen takt.

Hans store virksomhed og mange tillidshverv lagde beslag på hans kræfter, men han tog sig altid tid til at interessere sig for den, der trængte til hans hjælp, og hans hjælpsomhed kendte ingen grænser. Det bedste, han vidste, var dog at samle sine gamle kammerater, og han havde en sjælden evne til at skabe en festlig stemning.

Minderne om skoletiden indtog en stor plads i hans hjerte, men de overskyggede aldrig interessen for Herlufsholm som en institution, der må leve og udvikles i takt med tiden.

Drengen Knud Lindberg var skolens enfant terrible, manden Knud Lindberg blev dens trofaste støtte, og vi gamle herlovianere må prøve at videreføre hans tanker.

Poul Bang (IV '22),
direktør.

Trollemorgen

Overlæge Mogens Andreassens ('29) tale i kirken

Den 14. januar er for de fleste danske en ganske almindelig dag. For herlovianere er dagen derimod den historiske dag: Trolledagen, hvor vi gamle herlovianere samles med jer diple og jeres hørere til andagt i kirken Trollemorgen, og hvor I ser os slutte op bag jer i procession gennem kirken og om bag alteret med ansigterne arbejdsdigt vendt mod Herluf Trolles og Birgitte Gøyes sarkofager.

For jer herlovianere, som går på skolen, og til hvem disse ord i særlig grad er rettet, har denne morgen næppe endnu den samme betydning som for os. For de yngste af jer er den nok i et stykke tid endnu farverig og spændende, men de ældre af jer er vel allerede noget trætte af denne tidligere lovsang, der gentages år efter år. I føler den måske endog som uforståelig og gammeldags og ser den højst som en mindre væsentlig indledning til en behagelig fridag.

For gamle herlovianere har Trollemorgen en helt anden betydning, en værdi, som gør, at mange af os langvejs fra trods er tid, føre og kulde for at deltage i denne traditionsrige højtidelighed.

Nogle af jer ved formentlig, at denne andagt er en gammel tradition. Ikke så gammel som Herlufsholm, der jo næste år fylder sine 4 sekler, men dog en tradition, som er mere end 100 år gammel.

Når den ikke har den samme høje alder som Herlufsholm, kan det vel blandt andet skyldes, at gode traditioner — og det er kun gode traditioner, som er levedygtige — først fødes, når der er grobund for dem.

I de tider, hvor drengene på Herlufsholm var henvist til at leve hele året inden for skolearealets snævre mure, og hvor rektor skulle mage det så, at frihed — om den overhovedet skulle gives — da kun måtte gives i hundredagene, »hvor der læstes mindst« — og hvor det var forbudt de gamle diple, der ikke havde opnået karakteren *laudabilis* ved eksamen *artium* at vise sig på skolen senere hen og have samkvem med de tilbageblevne diple — var der næppe grobund for at fejre Trolledagen og for at højtideligholde Trollemorgen på den måde, som det sker nu.

I de tider var Herlufsholms største festdag kongens fødselsdag. Herluf Trolles fødselsdag forløb i ubemærkethed.

Såvidt vides var det i året 1800, at man for første gang i skolens næsten halvtrediehundrede år lange levetid fejrede Herluf Trolles fødselsdag den 14. januar. Det skete på initiativ af *Hans Bøchman Melchior*, som 7 år efter at være dimitteret fra Herlufsholm (i 1790) blev lærer og senere overlærer på skolen, hvor han fungerede til sin død i 1831.

Melchior var en stor og særpræget personlighed og i særlig grad interesseret i drengenes indbyrdes kammeratskab og daglige tilværelse. Han fik indført helt nye undervisningsformer især vedrørende naturfagene, som han selv underviste i. Han skabte i årenes løb en helt ny ånd på skolen, der, som det fremgår af mange skrifter om livet på Herlufsholm på den tid, fik en afgørende betydning for udviklingen af den herlovianerånd, der senere i 1850 var forudsætningen for, at Herlovianersamfundet kunne dannes.

Med hensyn til Herluf Trolles fødselsdag lykkedes det til at begynde med for Melchior kun at få afholdt en mindre festlighed den 14. januar. Man måtte i hine loyale enevoldstider stadig fejre kongens fødselsdag som den største begivenhed på Herlufsholm med indbudte adelsmænd fra nær og fjern, og med stiftelsen som vært.

Først i 1838, 7 år efter Melchiors død, blev Herluf Trolles fødselsdag for første gang fejret som den største årlige festdag på Herlufsholm og med skolen selv som vært. Men Trollemorgen med den højtidelige lovsang i kirken blev først indført i 1854, og siden har den eksisteret. I tidens løb er der ændret og efter manges opfattelse forbedret på denne nu traditionsrige højtidelighed, men dens egentlige mening er stadig den samme: at højtideligholde og ære stifternes minde.

Når vi gamle herlovianere samles med jer til andagten Trollemorgen har det, som jeg sagde før, for os en ganske særlig betydning. Vi føles os med en underlig højtidelig fornemmelse sat tilbage til vor egen skoletid. Når Herluf Trolles »*Te Deum*« synges, kan vi ligefrem mærke, at skolens fortid møder os. Vi kan fornemme generationerne før os — helt tilbage til munkene, der for hundreder af år siden vel omtrent på denne tid hver morgen hastede herover i kirken tilottesang.

I denne stemning føler vi nok mere end på noget andet tidspunkt i årets løb *samhørigheden*, et mærkeligt fænomen, et kostskolefænomen, som er udsprunget af, at diplene i den periode af deres liv, hvor de er mest modtagelige for påvirkning, har levet tæt op ad hinanden i årevis, har fået fælles opdragelse, fælles sprog og fælles indstilling over for mange af livets problemer.

Man kan godt være eller være blevet individualist trods denne samhørighedsfølelse. Man kan have fået helt forskellige livsbaner. Man kan ikke have set hinanden i mange år — men samhørigheden er der stadig — og den føles stærkt en Trollemorgen.

I diplene vil også komme til at føle samhørigheden en gang — måske først når der er gået år — og da vil I fornemme, ligesom vi, at det er et adelsmærke.

Men vi føler også under denne højtidelige andagt vore *forpligtelser over for skolen*. Vi føler dem nok især, når verset lyder fra den gamle koral fra jubelfesten i 1816, da Herluf Trolle fyldte 300 år: »Her bøje vi os stille ned«. Da føler vi vor tilknytning til Herlufsholm, som har præget os, og som har haft grundlæggende betydning for meget af det, vi har nået senere i livet. Vi føler, at vi som gamle herlovianere har en ærefuld pligt til at medvirke til skolens fortsatte trivsel og fremgang og til at medvirke til traditionernes bevarelse.

Når vi derfor rejser os og følger jer i processionen, er det for over for os selv at bekræfte vore forpligtelser over for skolen og for at ære Herluf Trolles og Birgitte Gøyes minde ved ærbødigt at defilere forbi deres sarkofager, hvor han ligger med styrkens og hun med trofasthedens symboler ved deres fødder.

HERLOVIANERSAMFUNDETS ÅRSREGNSKAB 1963

INDTÆGTER:		UDGIFTER:	
Kontingent	11.692,03	Herloviaeren	8.465,90
Renter	2.922,98	Annonceindtægt	1.003,79
Jubilæumsfond, renter	327,84		7.462,11
Kursavancer	504,77	Repræsentation	338,25
Overskud, arkiver 1963	9,00	Fester og sammenkomster	5.273,99
		Kontor og administration	2.095,90
		Gaver	300,00
		Udgift, jubilæumsfonden	50,30
		Underskud, arkiver 1962	7,00
Underskud	921,93	Afskrevet på inventar	77,00
		Afskrevet på kontingent	774,00
	16.378,55	I alt	16.378,55

STATUS PR. 1. JANUAR 1964

Beholdninger m. v.	85.012,75	Formue pr. 1. januar 1963	85.012,75
Obligationer og aktier	55.600,00		
Brdr. Trier	4.370,31		
Sparekassen f. Kbhvn. og Omegn	3.618,19		
Postgirokonto	1.956,20		
Arkivet, kassebeholdning	100,00		
Inventar	445,00		
Kontingentrestancer	1.469,00		
Kassebeholdning	26,50		
Til gode hos Leths Stiftelse	1.000,00		
<i>Urørlig kapital:</i>			
Obligationer	8.000,00		
Bikuben	1.393,33	9.393,33	
<i>Jubilæumsfond:</i>			
Obligationer	5.063,24		
Bikuben	1.049,05	6.112,29	
Underskud	921,93	921,93	
	85.012,75		85.012,75

Formue pr. 1. jan. 1964 84.090,82

København, den 7. februar 1964, JØRGEN DAMGAARD (kasserer)

Udgifterne er afholdt med bestyrelsens samtykke. FLEMMING TOLSTRUP (formand).

Imod foranstående regnskab vides intet at erindre. Beholdningerne er til stede. BØRGE DAN (revisor).

LEGATREGNSKABER

	Overlærer Albert Leths stiftelse	Overlærer Albert Leths legat	Oluf Halls legat	R. C. I. Schades legat
Formue d. 1. januar 1963 ..	121.601,37	13.895,33	6.263,53	8.474,15
Renteindtægter	1.897,72	541,77	266,55	327,09
Kursavance v. udtræk m. v.		173,43		188,95
Tilskud til legatet				
Tilgang værdipapirer				
Andre indtægter				
IALT:	123.499,09	14.610,53	6.530,08	8.990,19
Legatportioner		400,00	200,00	200,00
Administration, porto m. v. .	78,00	15,10	5,00	9,80
Køb af værdipapirer				
Udgifter vedrørende fast ejendom	2.591,91			
Andre udgifter				
IALT:	2.669,91	415,10	205,00	209,80
Formue den 31. dec. 1963 .	120.829,18	14.195,43	6.325,08	8.780,39

	Apoteker Johan Sanders studielegat	Gl. Herlovianeres tilbagebetalingslegat	Legater for afdøde herlovianeres trængende efterladte	Bryggeriejer Vilh. Valløs legat
Formue d. 1. januar 1963 ..	53.882,54	18.767,78	33.638,80	11.448,78
Renteindtægter	2.149,18	874,27	1.467,34	581,76
Kursavance v. udtræk m. v.				
Tilskud til legater			357,92	
Tilgang værdipapirer			5.500,00	
Andre indtægter				
IALT:	56.031,72	19.642,05	40.964,06	12.030,54
Legatportioner	1.725,00		1.500,00	400,00
Administration, porto m. v. .	164,00	17,70	29,96	11,00
Køb af værdipapirer				
Andre udgifter			425,00	
IALT:	1.889,00	17,70	1.954,96	411,00
Formue den 31. dec. 1963 .	54.142,72	19.624,35	39.009,10	11.619,54

	Læge Kristian Johnsen legat	Knud Høgsberg Petersens mindelegat	Kammerherre Sophus Hennings' boglegat	Den gamle overlærers legat
Formue d. 1. januar 1963 ..	11.864,10	6.708,15	3.056,13	51.266,25
Renteindtægter	597,56	273,67	116,95	2.872,59
Kursavance v. udtræk m. v.				
Tilskud til legater				
Tilgang værdipapirer				3.000,00
Andre indtægter				
IALT:	12.461,66	6.981,82	3.173,08	57.138,84
Legatportioner	500,00	200,00	75,00	1.900,00
Administration, porto m. v. .	15,36	8,00	5,00	153,00
Køb af værdipapirer				2.606,40
Andre udgifter				
IALT:	515,36	208,00	80,00	4.659,40
Formue den 31. dec. 1963 .	11.946,30	6.773,82	3.093,08	52.479,44

København, den 30. januar 1964.
JØRGEN DAMGAARD.

Den 15. januar 1964.
VIGGO LOFT.

Brøndboring

udføres af

K. B. Larsen (17)
Civilingeniør

Frederiksgårds Alle 4
Fasan 1072

Herlovianerknapper i 14 karat guld

Vesteknap pr. stk. kr. 50,00
Manchetknapper pr. sæt kr. 200,00



JOHS. H. PAULSEN, *Guldsmed*
GL. MØNT 1, KBH. K. — TELF. CE 5913 — CE 11.113

Fonden og jubilæet

Der er et syn på *klasseindsamlingen til Herlufsholm-Fonden*, som det er værd at fremhæve, nemlig: at ethvert bidrag hertil er så meget naturligere, som det også må betragtes som en gave til skolens 400 års dag i 1965.

Det siger sig selv, at ingen herlovianer kan tænke sig at lade dette enestående, ja, mirakuløse jubilæum oprinde uden at have ydet *sit* bidrag til en gave. Samt at en gave til denne exceptionelle lejlighed må være af dimensioner og af et gehalt, som passer sig for modtageren såvel som for giverne. En jubilæumsindsamling, en gavekomité ville have været en selvklar nødvendighed, hvis ikke det var så heldigt, at dette faktisk allerede fandtes i form af Herlufsholm-Fonden.

Fonden vil overdrage skolen sin første — og måske største — gave på selve jubilæumsdagen i maj 1965.

Selv om andre end herlovianere vil have ydet Fonden bidrag, vil denne jubilæumsoverdragelse dog først og fremmest blive opfattet som *gamle herlovianeres gave til deres skole på dens 400 års dag*. Det er derfor, at enhver herlovianer bør give et bidrag til Fonden i år, og måske gøre dette bidrag større end han oprindeligt havde tænkt sig: enhver sum er *både* et bidrag til Fonden og en gave til skolens jubilæum — dobbelt op af Egmont H. Petersens Fond.

Kontanter, checks, giroindbetalinger, værdipapirer, kort sagt alle former for pengegaver kan sendes til Handelsbanken, Gammeltorv Afdeling, Frederiksberggade 1, København K (giro 354). *Gør det i dag!*

Fondens bestyrelse.

Billedkavalkaden 1565-1965

Arbejdet med Herlovianersamfundets jubilæumsskrift skrider frem. Redaktionen — *Helge Finsen* ('15) og under tegnede bistået af *Kai Lindholm* ('61) — har samlet en række smukke og interessante billeder af eller fra Herlufsholm, deriblandt enkelte ældre som hidtil har været ukendt eller overset. Der er imidlertid et par punkter, hvor vi vil appellere til »Herlovianeren«s læsere:

Den ældste gengivelse af Herlufsholm som kendes, indgår i *Resens* kobberstukne kort over Næstved, tegnet o. 1660-70 og beregnet til udgivelse i hans *Atlas Danicus*, der som bekendt aldrig blev udsendt. Det Kgl. Bibliotek ejer to eksemplarer af dette kort, men uheldigvis er på dem begge netop den del af kobberstikket som forestiller

Herlufsholm, utilfredsstillende. På det ene eksemplar er der ved Kirken og Klosterbygningen kradset i papiret; på det andet har der været for meget sværte på kobberpladen, således at stregerne i gengivelsen »lukker«. Det samme gælder det eksemplar af *Resens* kort, som ejes af Universitetsbiblioteket i København. Så vidt jeg ved, findes *Resens* Næstvedkort ikke offentligt tilgængeligt andetsteds i København (hverken Rigsarkivet, Kunstakademiets bibliotek eller Kunstindustrimuseet har det). *Men det kunne jo tænkes, at der var en gammel herlovianer, som ejede et eksemplar* (eller havde kendskab til, hvor et sådant fandtes). Hvis dette er tilfældet, vil redaktionen i høj grad påskønne et brev eller en telefonopringning herom (til undertegnede, Politikens Forlag, Vestergade 26, København K., Central 85 11, lokal 492).

Her ud over er redaktionen interesseret i et godt fotografi (eller anden gengivelse) af hvælvinge-gangen og de gamle hvælvede rum i nederste etage i klosterbygningens østfløj. I fotografier af diple som defilerer forbi stifternes sarkofag Trollemorgen. Og endelig i fotografier af kirken udefra med lys i ruderne, Trollemorgen (eller i en tilsvarende belysning). Enhver hjælp vil blive værdsat.

Sven Tito Achen ('40).

CHR.
Lundager
- CHRISTENSEN
NÆSTVED

REGLEMENTERET SKOLESLIPS
KR. 16,50

TLF. NÆSTVED 721717 . GIRO 35007

Schaumburg-Müller & Co. A/s

BRÆNDELSE OG BRÆNDELSOLIER
AF ENHVER ART LEVERES OVERALT

TLF. BELLEVUE ★ 780
TAARB/EK STRANDVEJ 113 ERNST SCHAUMBURG-MÜLLER
KLAMPENBORG ('29)

Bygningsartikler . Gips . Terrazzo . Stenmel . Væg- og Gulvfliser



A/s Knud Gottlieb ('20)

Etableret 1902

Rådhuspladsen 4, København V.
Telefoner: *Minerva 7383 - Byen 2540

Brdr. Schur A/s

HESTEMØLLESTRÆDE 6

K

FREDAG DEN 20. MARTS 1964 KL. 19,30

afholdes Herlovianersamfundets

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

MED FORMANDSVALG

i Grand Café's selskabslokaler, Kongens Nytorv, København

DAGSORDEN:

1. Formanden aflægger beretning.
2. Kassereren aflægger regnskab
3. Fastsættelse af medlemsbidragets størrelse for kalenderåret 1965,
jfr. lovenes § 4, stk. 2.
4. Valg af formand.
5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og andre embedsmænd.
6. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen tvangfri fællesaften for deltagerne.

Generalforsamlingen har i overensstemmelse med lovene været indvarslet i
»Berlingske Tidende«.

OBS: ang. pkt. 3: kontingentet er i øjeblikket kr. 7 årlig for de 8 yngste årgange — og kr. 20 for øvrige.

OBS: ang. pkt. 4: Formanden, professor Fl. Tolstrup, er villig til at modtage genvalg.

OBS: ang. pkt. 5: På valg er i år landsretssagfører Jørgen Damgaard ('34) og redaktør Kaj Dorph-Petersen ('43), som også begge er villige til at modtage genvalg.

OBS: Direktør Per Seidenfaden (R'31), som var suppleant for bestyrelsen, indtrådte i denne efter Knud Lindbergs død. Seidenfaden overtog Lindbergs bestyrelsesmandat — og kommer dermed ikke på valg før næste år.

Trollemorgen *fortsat fra side 3*

Når vi i processionen langsomt går tilbage til vore pladser og I ser på os, vil I måske kun kende ganske enkelte af os personligt. Mange af os har forladt skolen for adskillige år siden, men nu på Trollemorgen er vi diiple, der føler samhørigheden og forpligtelserne, sådan som I selv vil gøre det om færre eller flere år, når I er gået ud af skolen, og sådan som jeres efterfølgere på skolen vil gøre det.

Måtte I alle opleve engang at være med i den stadige række af gamle herlovianere, som slutter op bag diiplene og deres hørere, og under samhørighedens adelsmærke føler forpligtelsen over for skolen og ærer stifternes minde på Trollemorgen den 14. januar.



Eventyrslottet
på blomsterøen

GAVNØ

med historiske værelser og nordens
største private malerisamling.
DRONNING MARGRETHES KLOSTERKIRKE
Danmarks skønneste have, tulipanudstilling, rosenhave

Restaurant Fri parkering
Åben 10 - 17 undt. fredag

Visit the beautiful park and the largest collection of
paintings in Scandinavia...



W.O. LARSEN
KØBENHAVN

RAMLÖSA

MINERALVAND

Parfumerie Lichtenberg

M. Cruse ('22)

Værnedamsvej 17 . Vester 4685
Østerbrogade 150 . Tlf. Øbro 6156 Gl. Kongevej 140 . Central 12476

DISKONTOBANKEN A/S

NÆSTVED

HUSK Herlovianerfrokosterne

den første tirsdag
hver måned, klokken 12
i Grand Café,
Kongens Nytorv

HUSK Herlufsholm-fonden

GIRO-NR. 3775

(Fa. Knud Lindberg,
Islevdalvej 200,
Brønshøj.)

Ethvert bidrag er
velkomment — og ethvert
bidrag
bliver fordoblet!

**LARSENS EFTF.**

(Peter Andersen 1/2)
NÆSTVED