



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



HERLOVIANEREN

MEDLEMSBLAD FOR HERLOVIANERSAMFUNDET

58. ÅRGANG

NUMMER 33

DECEMBER 1980

»Standeren« og skolen

Forstander Aage Wolff-Sneedorff's skildring af sin stilling og sine planer som fortalt ved Herlovianersamfundets Mortensaften den 8.11. på Langeliniepavillonen.

Af Peter M. H. Heegaard ('78)

DET VAR, — som Herlovianersamfundets formand, John Richter, udtrykte det i sin velkomst, — en lille, men udsøgt skare, der den 8.11. mødtes på Langeliniepavillonen for at indtage en traditionel Mortens Aften-menu (and og æbleskiver) og påhøre »standeren«s beretning om sin post som forstander og om skolens nuværende situation i helhed.

Ret beset var der 25 deltagere, der efter den udmærkede middag og den derpå følgende kop kaffe ved halvtiden var klar til aftenens hovedpunkt, som i det følgende gengives i komprimeret form.

Under nogen interferens fra de vokale udfoldelser under et festligt lag i et tilstødende lokale oplyste Wolff-Sneedorff til indledning, at han i sin egenskab af Herlufsholms forstander og dermed øver-



ste ansvarlige for stiftelsen mindst en gang om ugen besøgte skolen: »... startende med et besøg hos Heis ved halvellevetiden, derefter deltagelse i det almindelige middagsbord og sluttende med et besøg på godskontoret«.

Generelt om skolen i dag kunne forstanderen fortælle, at der nu er 460 disciple (heraf 250 dagelever), hvilket betyder, at alle nuværende rammer er udnyttede til bristepunktet, og at man i gymnasiet kører med 5 parallelklasser i alle tre årgange. Denne tingenes tilstand er forstanderen ikke tilfreds med, men han forudser, at udviklingen er ved at vende, således at presset i de nærmeste år vil begynde at aftage.

Som permanent tilstand er situationen i højeste grad uønskelig, selvom selve kostafdelingen ifølge forstanderen ikke er videre påvirket deraf, og selvom det indtil videre, ved en stor indsats fra lærernes side, er lykkedes at leve med denne næsten totale »belægning« uden konsekvenser for undervisningen.

Til »daglig« er et af de tydelige udslag af mængden af elever, at gymnasiets fester ikke mere har megen lighed med tidligere tiders velafrundede og stilfulde fester i den lille festsal (i Klosterbygningen). Forstanderen forsøger her i samarbejde med Heis nye ideer for at give især de i forvejen mere formløse af de traditionelle fester (f.eks. Trollefesten i modsætning til Komedi ballet) lidt mere ide og »stil«.

Efter dette kom Wolff-Sneedorff ind på de ikke uinteressante forhold, der omfatter skolens økonomiske og administrative habitus — et område, der af sin tilhører kræver en betydelig koncentration og omend ikke forudsætter, så dog lettest forstås med en nyhvervet eksamen inden for det højere bankvæsen eller lignende i baghånden.

I korthed fremgik det, at skolens samlede årlige udgifter dækkes af tre kilder: Staten (lærerlønninger og forskellige andre tilskudsberettigede udgifter), skolekontingenter fra kost- og dagelever (kost og undervisning) og bidrag fra stiftelsen og de forskellige fonds.

Til dette knyttedes en del bemærkninger: Bygningsvedligeholdelsen udgør for en skole af Herlufsholms fysiske statur med store, gamle og forskelligartede bygninger en stor post på budgettet, — en post der ingenlunde dækkes af det af staten fastsatte procentuelle tilskud —, så her må disciplenes skolepenge hjælpe til.

Kostpengenes andel af kontingentet er ikke ubetydelig, men regnet ud pr. elev pr. dag kan man se, at det faktisk ikke kan gøres billigere. Stiftelsens andel i

regnskabet er i dag måske ikke forsvindende, men i hvert fald meget mindre, end den var for bare halvtreds år siden. Indtægterne kommer her især fra udlejning af jagt på de 2000 tønder land jord og fra bortforpagtningen af stiftelsens gårde.

Til slut opridsede forstanderen nogle af sine planer for de nærmeste år, herunder den ombygning af køkken, vaskeri, spisesal, som allerede er påbegyndt i Klosterbygningen og som bl.a. skyldes krav fra Arbejdstilsynet og Miljøministeriet, — hvilken sidstnævnte institution, som standeren sagde, »kasserede køkkenet!« (Planer for disse ombygninger har dog været under overvejelse siden 60'erne).

Til disse ombygninger kunne ikke fås nogen støtte fra myndighederne, så mid-

lerne hertil tages af »gammelherlovianerpenge«.

En komplicerende faktor i denne sag har været Det særlige Bygningssyns pludselige interesse for skolens bygninger. Man krævede til en start fredning i Klasse A af hele Klosterbygningen, Skolebygningen og Mygningen, men har nu indskrænket sig til særligt specificerede rum som for eksempel stuen i Mygningen, luen, vylen og rektorboligens udhuse, således at de planlagte ombygninger kan udføres som planlagt.

Andre forbedringer der er stærkt nødvendige, er mere tidssvarende sovesalsbadeforhold og formindskelse af de største sovesale (især Skolebygningen Øst).



Frokost til søs

LIGE SOM i 1978 og 1979 gennemførte nogle frokostinteresserede herlovianere atter i år en sejlads med »Grand Danois af Helsingør«, og som tidligere var målet øen Hven.

Begivenheden fandt sted den 27. september 1980. Den brave besætning, der mødte op i Helsingør Nordhavn kl. 10, bestod af: Ejner Svarre ('29), Jørn Thomsen ('31), Bent Thorndal ('47), Eivind Sveinbjørnsson ('65), Nis Linnert ('70), ølægen (på Bogø) Linnert senior, Niels Arboe ('70), Henrik Bahn Petersen ('72), Flemming Edsberg ('75) samt bådens ejer Poul Øland.

I modsætning til forholdene omkring de tidligere sejlads var vejret roligt, og sejladsen krævede derfor ikke i sig selv den store indsats af besætningen. Frokosten blev indtaget umiddelbart nord for Hven — maden og tilbehøret var af den høje standard, som man kan forvente ved en lejlighed som denne.

Frokostdeltagerne ankom til Helsingør Nordhavn i god behold ved 17-tiden.

bbp



OVENSTÅENDE billede af nogle unger, der for et halvt århundrede siden løb stafetløb, var at finde i Herlovianerens septemhernummer s. 345.

Men selv »unger« er ikke mere identitetsløse end andre mennesker.

Frants A. Lassen (III '36): — Begyndende fra højre står Erik Moltke i sort træningstøj, derefter kommer jeg selv med briller, derefter en dreng, der hed Schrøder. Den næste i lav startstilling er James MacDougal. Den femte dreng kan jeg ikke huske navnet på.

Aage Wolff-Sneedorff ('39): — Den 5.te — den lyse yderst til venstre på fotografiet — er Erik V. Johansen, som gik i min klasse.

Holger N. Knudsen: ('40): — Hvis det har din interesse, er de fem stafetløbere i nr. 31 s. 345 fra venstre Erik Valdemar Johansen, James McDougal, Jørgen Schrøder, Frants Lassen og Erik Moltke.

Claus Jessen ('40): — Det drejer sig om følgende fra venstre: Nr. 1: ?, nr. 2: James Mc Dougal, herefter C. Jessen, Frants Lassen og Erik Moltke.

Og endelig Jørgen Schrøder (R '37): — Fra venstre Erik Johansen, James McDougal, mig selv, Frants Lassen og Erik Moltke.

Bemærk den morsomme uoverensstemmelse mellem de to sidste.

ET undervisningsforsøg på Skolen skal sikre et nærmere samarbejde mellem fagene religion og oldtidskundskab.

Normalt undervises der i oldtidskundskab en time i 1.g og to timer i 2.g. I religion undervises der i 2.g en time og i 3.g to timer.

Forsøget går ud på at lade de to fag få hver en time om ugen i hele gymnasieforløbet. Forsøgsklassen hedder 1.sb.

Om den i øjeblikket mest varme kartoffel, hvad angår fonyelser på skolen, nemlig planerne om oprettelse af et pige-kollegium, kan Wolff-Sneedorff kun sige, at man fra hans side stadig er positiv overfor ideen, at tanken *ikke* er droppet, og at det er rigtigt, at skolen har kontakt med Herlufsholm-fonden om spørgsmålet, samt at der ikke foreligger nogen officiel vedtagelse af projekter.

Slutteligt bemærkede forstanderen, at gammelherlovianer-bidrag af økonomisk art altid var velkomne, »små med taknemmelighed, store med begærlighed«.

Herefter var det op til forsamlingen at stille spørgsmålene, og Klaus Aarup startede med at gøre opmærksom på Herlufsholm-fondens eksistens (idet han er formand for samme). Den har siden '65 (400 årsjubelåret) »konsolideret sig pænt« og er med sit årlige bidrag til skolen af stor betydning for dennes tilstand. Fondens erklærer sig positiv over for tanken om et pigekollegium, men kan i øvrigt blot bemærke, at ideens godkendelse naturligtvis må komme fra skolen (forstanderen), og at man ikke direkte fra fonden kan uddele milde gaver, — dens funktion er at formidle kontakten til latente bidragsydere blandt gammelherlovianere.

Til almindelig oplysning nævnte Aarup, at bidrag til fonden kan trækkes fra i skat! (Et bidrag på 1100 kr. giver et fradrag på 1000 kr.).

Ellers indledte John Richter med at spørge, om man har kunnet mærke nogen afmatning i søgningen til skolen, da elevkontingenter efterhånden ikke er ganske ubetydeligt.

Til dette svarede Wolff-Sneedorff, at det, såvidt han kunne se, åbenbart ikke er et spørgsmål om kontingentets størrelse, for nok har der været en vis afmatning i søgningen til 6. klasse, men for de lidt ældre klasser er den så stor, som man kan ønske sig. Det er altså mere et spørgsmål om, at forældrene synes, at børnene er for små i 6. klasse til et kostskoleophold.

I øvrigt mente forstanderen ikke, at skolen i øjeblikket har nogen social slag-

side — »det er ikke kun børn af multimillionærer, der går på skolen«!

Egentlig faste »fripladser« findes ikke mere, men der er bl.a. takket være Herlufsholm-fonden mulighed for delvise og temporære fripladser.

Det oplystes i øvrigt på given foranledning, at der *ikke* findes »gammelherlovianer-rabat«!

Om forstanderens rolle overfor den overordnede administration (nu Undervisningsministeriet, førhen Statsministeriet) — efter spørgsmål fra John Richter og Flemming Tolstrup — oplystes, at relationen til Undervisningsministeriet består i en årlig fremlæggelse af skolens regnskaber til revision og kommentering, samt at større beslutninger vedr. skolens drift forelægges ministeriet.

De ovenfor nævnte ombygninger er dog forstanderens eget ansvar, da de jo sådan set udføres for private midler.

Skolens daglige administration klares i dag af skovrider Rasmussen, hvor der før har været tre mennesker til samme job (skovrideren, dennes assistent og økonomiinspektøren). Dette er hidtil gået ganske udmærket takket være et dygtigt og erfarent personale i godskontoret.

Endelig kunne Wolff-Sneedorff til slut oplyse, at stiftelsens (2) gårde for tiden er forpagtet ud (indtil '82), og at Næstved bys vedvarende interesse i stiftelsens jord for tiden samler sig om leje af Sønderdrættet (til sportsanlæg) og en udvidelse af Næstved sygehus' arealer ind i Rådmandshaven.

Hermed var det slut på forstanderens beretning og man kunne efter Herlovianersamfundets tak til denne (ved John Richter) forlade Langeliniepavillonen en del klogere og dertil godt mættede!

Herlovianersamfundets Trollefest

— afholdes *lørdag den 17. januar 1981 kl. 18.30.*

— Assurandørernes Hus, Amaliegade 10, København K.

— En festlig aften med fornem middag og vine ad libitum, kaffe, dans og hygge, natmad.

— Alle Samfundets medlemmer er velkomne med ledsager eller ledsagerske.

— Årgangene '05, '10, '15, '20 og '30 er som jubilarer Samfundets gæster.

— Prisen — uændret fra sidste år — bliver kr. 200,- pr. deltager (de 8 yngste årgange dog kun kr. 130,-), som lettest indbetales i forvejen pr. check eller postgiro 6 07 94 90 til advokat Jan Trier, Gammel Strand 34, 1202 København K.

— Tilmelding til advokat Jan Trier, Gammel Strand 34, 1202 København K, telefon 01-14 32 36, senest onsdag den 14. januar.

— Påklædningen er smoking eller anden festpåkledning. *Bestyrelsen.*

Inspiration til lokale initiativer:

De Fyenske Herlovianeres Trollefest

HERLUF TROLLES fødselsdag den 14. januar blev oprindeligt kun helligholdt på selve skolen og af Herlovianersamfundet i København.

Måden og stedet har vekslet gennem tiderne, men har for begge festers vedkommende altid været holdt indenfor den samme ramme og med den samme målsætning: At mindes fødselaren og de tanker, han (de) formåede at levendegøre.

Siden er der kommet adskillige Trollefester til, — af hvilke nogle atter er forsvundet. I det følgende beretter Ulrich Holstein ('67), om en af de første af disse lokale Trollefester, Fyenske Herlovianeres Trollefest, der også i år trofast holdes med en række særegne, fynske traditioner.

Af Ulrich Holstein ('67)

Da Benediktinerordenens sydsjællandske kloster, Skovkloster, stiftedes i skovene udenfor Næstved i 1135, kom også symbolet på livsdygtigheden af en discipels ophold på Herlufsholm og tilknytningen dertil for første gang til egnen: Benediktinerordenens våben med motto.

Det var en stub af et stort træ, hvorfra der er skudt en gren frem med et par friske blade på; mottoet lyder: *Succisa virescet* (Se, den er faldet, men dog den grønnes).

I vor nyere tid opstod efterhånden behovet for gammel-herlovianere at mødes igen, efter at skolens tid var overstået, for at udveksle gamle minder, genopleve Trollefestens forskellige punkter, samt ikke mindst for, ved at samles på denne dag, at mindes det stærke sammenhold, som det fælles, at have gået på Herlufsholm, har skabt. Det er grenen med bladene på, der voksede ud af stubben.

Imidlertid er der i dag efterhånden langt fra Københavns naturlige rækkevidde opstået et behov for lokalt sammen at fejre Trollefest, således at mindre kredse af herlovianere nu samles på denne dag.

På Lolland-Falster har der i adskillige år været fejret Trollefest, i Jylland ligeså,

samt, hvad der er årsag til disse ord, ikke mindst på Fyn.

Hvert af de forskellige steder har der formentlig efterhånden udviklet sig forskellige måder at holde deres respektive Trollefest på. Her skal nærmere beskrives de *Fyenske Herlovianeres Trollefest*, dens traditionelle afvikling og dens historie.

Første gang i 1947

Fyenske Herlovianeres Trollefest startede i 1947, tilsyneladende på initiativ af gigtoverlæge ved Odense sygehus Knud Jungersen ('20). Da fynske herlovianere oprettedes, startede man samtidig protokolføringen. Denne oprindelige protokol er stadig bevaret og i brug. I den indføres hvert år den 14. januar deltagernes navne, stedet, hvor festen er blevet holdt og måden, festen blev afviklet på.

Trollefesternes afvikling formede sig på den vis, at der hvert år skiftedes vært, som så stod for det praktiske, d.v.s. planlægning, tilberedning og afvikling af festen. Denne vekslen imellem de forskellige fynske herlovianere har været den hævdvundne måde at klare de praktiske problemer på. I hvert tilfælde er der så blevet indkrævet et bidrag, der beregne-

des nogenlunde at kunne dække værtens omkostninger.

Normalt har det været sådan, at den fynske Trollefest kun har været med herrer, indtil det punkt for nogle år siden, hvor der også pludselig trådte kvindelige gammel-herlovianere ind på arenaen.

Den Gyldne Kæde

Den fynske Gyldne Kæde blev til i 1952 på initiativ af Arne Grum-Schwensen ('36), men inspireret af Knud Aarup ('19). Den bestod oprindeligt af et militært udseende, halvmåneformet messingskilt (der hang i en kæde?), men senere blev halvmånen, der ikke gav den samlede kæde et harmonisk præg, taget af. I dag er kæden et gult silkebånd, hvorpå er fæstnet sølvskilte med indgraverede navne og årstal på de personer, der har båret kæden i årene op til i dag.

Formålet med kæden er at kunne hædre en fynsk herlovianer, der i løbet af året har udmærket sig hædersfuldt, på en eller anden måde. Valget heraf foregår normalt på grundlag af den forrige bærer, hvis ikke specielle forhold har gjort sig gældende. På den måde er kæden i de forgangne årtier vandret på skift mellem en række fynske gammel-herlovianere, af hvilke nogle ovenikøbet har båret den to gange. En særdeles udmærket, moderne og stilfærdig, men samtidig historisk genial tradition, der markerer tanken bag den gamle admirals berømte ord.

De faste bestanddele

Den fynske Trollefests afvikling har naturligvis vekslet meget gennem årene, men tre ting har, såvidt vides, altid været faste bestanddele i aftenen den 14. januar på Fyn.

Trolletalen holdes normalt af en person, der på forhånd — vel normalt af værten er blevet adviseret derom. Denne har været holdt siden 1947. Indholdet har naturligvis vekslet meget efter, hvem tæleren har været. Normalt har vedkommende sat sig ind i stifterens liv eller hensigter med samme.

Dertil kommer oplæsning af *protokollen*, hvorefter Fyenske Herloviernes faste sang er blevet afsunget fælles. Den hedder »Det gnistrer fra en stor og fælles stjerne«, og er skrevet af Nørreslet »Net« ('35), muligvis i forbindelse med en dimission.

Det tredje, faste indslag er derefter overrækkelsen af den *Fyenske Gyldne Kæde*. Traditionen tro rejser den hidtidige bærer af den Gyldne Kæde sig op og holder en lang tale, i hvilken den udvalgte kommende bærer (der endnu ikke er kendt, hverken af forsamlingen eller af den kommende bærer selv) karakteriseres, bl.a. ved hjælp af opstøvede anekdoter fra hans m/k's fordoms dages begivenheder. Det hele skal naturligvis munde ud i, hvad vedkommende har udmærket sig ved.

Derefter afdækkes det hidtil tildækkede sølvskilt på ordensbåndet med den nye bærers navn og årstal. Somme tider har den nyudnævnte så rejst sig og holdt en sprudlende takketale for den ære, der er overgået vedkommende.

Andre punkter, der normalt er gået ind i Trollefestens forløb, er for eksempel en stående afhøring af *Te Deum*; disse toner får uvilkårligt fremdraget svundne stemninger og erindringer og bliver tit ledsaget af alle variationer af toneudgydelser, spændende fra sang til diverse former for medmumlen.

Endelig er der *hilsener fra og til Fyenske Herloviernes*: Tidligt på dagen afsender værten lykønskningstelegrammer til skolen samt til Herloviernesamfundet, således at retur-lykønskninger kan være fremme på aftenen og der oplæses. Samtidig kan det være, at mange fynske gammel-herloviernes, der ikke kan kom-

me, har sendt hilsener, som så naturligvis også oplæses.

En samlende fest

De Fyenske Herloviernes fest den 14. januar har formålet at forene de to yderpunkter: På den ene side at holde en vis traditionsbunden afvikling vedlige, og på den anden side at holde den i et ganske afslappet, hyggeligt og uforbindende plan, så det hele går op i en højere, smuk helhed.

Menuerne er naturligvis valgt af de respektive års værtspar. Den har mildest talt været fuldt tilfredsstillende for både gane og mave. Små detaljer som bordkort med herloviernesvåben eller skitser af Herlufsholm er eksempler på de ting, der giver aftenen det sidste stænk af traditionskulør.

Selvom alle årenes værtspar her burde nævnes, vil jeg nøjes med at fremdrage to personer, der i særdeles stærk grad har

været medvirkende til at holde disse dejlige Trollefejer på den fynske ø igang:

Arne Grum-Schwensen ('36)

Hannerupgårdsvej 56

5000 Odense

09-11 16 00, og

Thorbjørn Dons Borch (R'38)

Ellingersvej 3

5000 Odense

09-12 62 68.

Samtidig kan disse to personer bruges som kontaktfolk for nye gammel-herloviernes, således at sådanne hurtigst muligt kan deltage i en Trolle-aften på Fyn, som ovenfor beskrevet.

Det vil også være en hjælp, hvis nogle kan »indfange« andre, ukendte eller tilflyttede gammel-herloviernes, og give et praj derom.

»En forhenværende Fyenbo«

Ulrich Holstein.

Bestyrelsen forbereder Sverigestur

Til Herlufs fødested

Af John Richter ('47)

I KNAP 20 år har jeg sammen med 8 gode venner (heraf 6 herloviernes og 2 næsten lige så prægtige) været ejer af en svensk ødegård i det nordøstlige hjørne af Kristianstad län, omtrent hvor dette län mødes med Kronobergs og Blekinge län.

Sædvanligvis står bilen stille, når jeg besøger dette dejlige sted langt fra na-boer og midt i de store skove med stille søer. Imidlertid blev en tidlig septemberdag i år undtagelsen, som pr. bil bragte mig de ca. 50 km til Kristianstad. Mit mål var Herluf Trolles fødested »Lillø-

hus«, som ligger ca. 2 km vest for Kristianstad på en lille ø omkranset af Helgeå, der deler sig i to åløb omkring øen.

I 1658 (måske 1659) blev den daværende borg Lilløhus på befaling af Kong Karl X Gustaf ødelagt, og i ca. 300 år henlå resterne i tiltagende forfald, så man umiddelbart før 2. verdenskrig stort set alene kunne se, hvor borgen havde ligget, men iøvrigt måtte konstatere, at murester, voldgrav m.m. var overgroet og usynlige. Knud Gottlieb ('20) fik interesseret bl.a. Herloviernesamfundet og byen Kristianstad for en udgravning, re-

staurering og bevaring af, hvad der var tilbage af fordums herligheder.

Vi er i dag Gottlieb tak skyldig for hans initiativ.

Desværre fik jeg ikke mulighed for at gøre studier af ruinens indre. Netop for tiden er man tilsyneladende i gang med at forbedre det beskyttende tag m.v., som i ca. 1. sals højde (borgen var i sin tid i 5 stokværk) er bygget over ruinerne, og da alt var låst og ingen mennesker at se, måtte jeg nøjes med at beskue det udvendige af omgivelserne.

Senere konstaterede jeg, at »Kristianstad Turistbyrå« vistnok har en nøgle til disposition for besøgende, og jeg fandt på »Kristianstad Länsmuseum« en samling af fund fra udgravningerne og en nydelig model af borgen, som den da så ud før ødelæggelsen. På musæet købte jeg også (for kun 8 sv. kr.!) et særdeles interessant værk »Boken om Lillöhus« fra 1948. Det indeholder også daværende forstander på Herlufsholm, Ernst Moltke's ('03) læseværdige beretning om Herluf Trolle.

Herlovianersamfundet vil overveje at arrangere en udflugt til Lillöhus og Kristianstad Länsmuseum for interesserede, der ligesom jeg gerne og under kyndig vejledning vil se eller gense dette for en herlovianer mindeværdige sted.

TIRSDAGSFROKOSTERNE fik i forrige nummer et par ord med på vejen. At de trænger til nyt blod står fast. Men at Ernst Schaumburg-Müller ('29) skulle have indstiftet dem, stemmer ikke overens med sandheden — gør Ernst Schaumburg-Müller selv opmærksom på.

— Det var ikke mig, selvom jeg har deltaget et par hundrede gange, men derimod Knud Lindberg (IV '23) og Knud Gottlieb ('20), skriver han.

— Det foregik i de første mange år på »Grand Café«, hvor det nævnte arrangement — to flade, en øl og en snaps — kunne fås for den formidable sum af 8,75 pr. næse. I dag slipper man sjældent derfra for under 100 kr., tilføjer han.

»Degnegården« - et minikollegium



Af Kirsten og Vagn Andersen

GENNEM ÅRENE på Herlufsholm erfarede vi gang på gang, at der hos et stort antal forældre findes et udbredt ønske om og behov for også at kunne anbringe døtrene i gymnasiet på Herlufsholm. Ikke mindst hos forældre i udlandet er der ofte et ønske herom, og det er i høj grad forståeligt, at man gerne ser såvel søn som datter på den samme skole, f.eks. kan rent praktiske hensyn tale stærkt herfor.

Da vi i sommeren 79 flyttede fra sovesalen på Herlufsholm til Degnegården, Den Gamle Skole i Vejlø 8 km syd for Næstved, som vi havde købt, besluttede vi at realisere en tanke, som vi længe havde puslet med, og som dels p.g.a. ovennævnte »behov«, dels fordi pladsforholdene i Degnegården er ideelle, så ud til at rumme muligheder. Da det samtidig så, og ser, ud til, at Herlufsholms planer om eget pigekollegium ligger et godt stykke ude i fremtiden, forelagde vi vore planer for forstander og rektor, idet vi naturligvis ikke havde noget ønske om at påføre Herlufsholm nogen form for konkurrence.

Planen blev positivt modtaget, og vi startede så vort minikollegium for piger, som ønsker at tage studentereksamen fra Herlufsholm, og som basis herfor hos os kan få et hjemligt, hyggeligt miljø med de samme normer, rammer, forpligtelser og rettigheder, som disciplene på Skolen har.

Vi reklamerede ikke offentligt. Mund til øre-metoden viste sig at være fuldt ud tilstrækkelig. Vi fik mange henvendelser, og da vi kun har plads til fire, måtte vi desværre skuffe en del. Kollegiet omfatter to fuldt møblerede og monterede lejligheder med eget bad og køkken, køleskab, TV, støvsuger, strygejern etc. Ideen er nemlig, at pigerne udover deres eksamen i løbet af de tre år tilegner sig et fond af rent praktiske færdigheder, så de senere f.eks. under et evt. studium er i stand til at klare sig selv. Måltiderne indtager vi i fællesskab, pigerne har køkkentur på skift, og i øvrigt står vi og vort hus naturligvis til disposition efter behov. Reglerne for læsetid, sengetid, besøg, lomme penge, rejser, week-ends o.s.v. er stort set som på Herlufsholm.

Vi påtænker at udvide til seks pladser, men det er stadig beskedent i forhold til behovet, og da vi må regne i 3-årige perioder, er det nødvendigt at planlægge på ret langt sigt, mindst eet år. I øjeblikket ser det ud til, at der bliver to ledige pladser i sommeren 82.

Dersom det ønskes, kan vi fremsende en lille pjece med nærmere oplysninger.

Kirsten og Vagn Andersen,
Degnegården, Vejlø, 4700 Næstved.
Tlf. (03) 80 08 27.

Generalforsamlingen et skuespil

OM DEN reelle frist for indflydelse på generalforsamlingens beslutninger og om den demokratiske vej til indflydelse på skolens hverdag.

Af Gregers Møller ('72)

Om tre måneder — i marts-nummeret af Herlovianeren — annonceres Herlovianersamfundets ordinære generalforsamling 1981.

Men omtales generalforsamlingen ikke allerede nu, vil de enkelte medlemmers muligheder for at øve indflydelse på mødets forløb reelt være lig nul.

På generalforsamlingen dette forår var der således dirigentens opfattelse, at der ikke kunne forventes anden kontingentforhøjelse end den, bestyrelsen havde foreslået, med den begrundelse, at der i samfundets love står, at »forslag, som samfundets medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal tilstilles formanden senest 14 dage — forslag til lovændringer dog senest 4 uger — før generalforsamlingens afholdelse«.

Et ændringsforslag, der blev fremsat på mødet, blev afvist.

Fristen for forslag reelt den 1. februar

Det er derfor klart, at man først og fremmest må overholde denne tidsfrist, hvis man vil have et forslag behandlet på generalforsamlingen. Og da denne skal finde sted en af de sidste 14 dage i marts, skal forslaget altså senest sendes til John Richter den 1. marts.

Men dermed er det ikke gjort. For hvilken skæbne kan et forslag forvente at blive til del, hvis ingen andre end forslagstilleren og bestyrelsen kender dets indhold før på selve aftenen?

Hvis bestyrelsen er enig med forslagstilleren, vil det sandsynligvis blive vedtaget. I modsat fald sandsynligvis ikke...

... medmindre forslagstilleren forud for generalforsamlingen (d.v.s. i Herlovianerens martsnummer) har formået at motivere sit forslag tilstrækkeligt godt og appelleret til ligesindede om at møde op og stemme for forslaget.

Men for at komme med i Herlovianerens martsnummer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen skal forslaget indsendes til redaktøren sidst i januar — senest den 1. februar.

Der er altså ingen tid at spille.

Samme frist for bestyrelses-kandidater

Allerbedst havde det det naturligvis været, om forslag til generalforsamlingen kunne publiceres i august-nummeret, så de mere fjerntboende herlovianere havde mulighed for i december og marts-nummeret at debattere forslaget/forslagene. Spørgsmålet er så, om der overhovedet er behov for forslag og dermed ændringer, siden der ikke har været givet udtryk for nogen utilfredshed.

Uanset om der skulle indkomme nogle forslag til behandling på den kommende generalforsamling eller ej, vil der imidlertid skulle træffes mindst tre valg af de tilstedeværende, idet valgperioden for såvel Klaus Aarup ('51) som Mikkel Vass-Sørensen ('70) og Lars Thuesen ('74) udløber på mødet.

Her gælder det blot igen: En kandidat, der først opstiller på selve valgaftenen, har mildest talt små chancer for at blive valgt, medmindre hans valg da i forvejen er aftalt, sådan som det i foråret skete ved det iøvrigt glimrende valg af den første dapel i bestyrelsen, Peter M. H. Heegaard ('78) til nyt juniormedlem.

Også her må evt. andre kandidater altså nødvendigvis stille op/opstilles i Herlovianeren samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen. Deadline: Udgangen af januar.

Agt og magt

Nu er det eneste, man opnår ved at »kuppe« Herlovianersamfundet på en generalforsamling som den kommende, dog kun en medbestemmelse med hensyn til anvendelsen af de for tiden ca. 70.000 kr., som Samfundet anvender på sammenkomster og udgivelse af Herlovianeren. Er det hverdagen på ens gamle skole, man gerne vil have indflydelse på, er det et helt andet sted, nemlig i Herlufsholmfonden, de store muligheder (læs: midler) ligger.

Men som det fremgik af Herlovianeren nr. 30 — side 326 — er bestyrelsen for Herlufsholmfonden sammensat af seks personer, af hvilke kun de to er demokratisk valgt og heraf tilmed kun den ene ved et direkte valg.

Det er formanden for Herlovianersamfundet, John Richter, der i og med at han er valgt til formand, automatisk også er valgt ind i fondsbestyrelsen. Det indirekte valgte medlem er samfundets forrige formand, Kaj Dorph-Petersen ('43), der af den nyvalgte bestyrelse for Herlovianersamfundet blev bedt om at fortsætte som medlem af fondsbestyrelsen.

To veje til indflydelse

For det menige medlem af Herlovianersamfundet går den demokratiske vej til ændringer på skolen altså først gennem bestyrelsen for Herlovianersamfundet, derfra indirekte videre til fondsbestyrelsen og først derfra igen videre til skolens ledelse.

Det er således gennem det — hidtil uformulerede — mandat, samfundets med-

W. F. Hellner - alias sabotør Larsen

Af Lennart Konow (54)

Hellner var en nær ven af forfatteren Mogens Lorentzen.

I omtalen af dette venskab omtaler Hellner kort sin lærertid på Herlufsholm således (s. 124 ff):

»Sidste gang jeg traf Mogens Lorentzen var foråret 1949. Jeg var da i en kortere tid ansat på Herlufsholm Kostskole. I de mellemliggende år havde vi dog truffet og gæstet hinanden flere gange.

Næstved Kunstforening havde inviteret ham til at holde et foredrag om impressionismen, og for at få et så stort publikum som muligt var også eleverne fra Herlufsholm og Næstved Gymnasium inviteret med.

Nordisk Film omgikkes dengang med planer om at optage en film om en kostskoledrengs tilværelse med Herlufsholm som miljø. Han havde i 1944 fået filmatiseret sin bog: Familien Gelinde og havde vist håndlag også for filmsarbejde. I forbindelse med disse planer var det rimeligt, nu da der gav sig lejlighed til at bese Herlufsholm, fra skolens side at bede ham komme i god tid, så han bl. a. kunne spise sammen med drengene ved skolens middagsbord kl. 12.

Jeg hentede ham på stationen, og vi

lemmer giver sine to repræsentanter i fondsbestyrelsen, at den demokratiske vej til en øget indflydelse på udformningen af diplenes tilværelse nu og fremover går.

Dertil kommer imidlertid endnu en mulighed, som er nok så væsentlig: Gaven til fonden, der ledsages af en bestemmelse om, hvad giveren ønsker pengene brugt til. Mindre beløb uden en sådan »remærkning« er dog også særdeles velkomne.

havde en dejlig spadseretur langs Susåen, mens vi samtidig berettede for hinanden, hvordan årene var gået for os.

Mogens lignede sig selv — også i trangen til at chokere.

— Ved du, hvad jeg glæder mig til at forarge med i mit foredrag? Jeg vil vise et billede af en af Renoirs modeller fotograferet bagfra og så påpege, at hun, hvad Renoir selv har gjort opmærksom på, havde en pæreformet røv...

I Herlufsholms spisesal sad eleverne bænkedede ved lange borde med en bordholder, der enten kunne være en lærer eller en 3g'er, ved bordenden. Mogens fik plads på en langside ved siden af min kone. Rektor Friis-Hansen og hans kone deltog i måltidet til ære for gæsten.

Det var en ældgammel skik, at der blev bedt bordbøn både før og efter måltidet. Det var duksens opgave at fremsige disse bønner, som eleverne påhørte stående og i fuldstændig ro.

Den eneste mishagsytring, som accepteredes og kunne komme til udtryk, var en lille drejning i den bøn, som sluttede måltidet. Den lød: »Vi takker dig, Gud, for alle dine gaver og velgerninger«. Men hvis maden havde mishaget eleverne, ændrede duksen gaver til »gæver«.

»Gæverne« var de unge piger, som gjorde rent i skolen i klasselokalerne og på gangene. Drengene kaldte dem i omtale for »gangtæver« — hvori selvsagt lå noget nedvurderende. Men der fandtes et særligt herlovianersprog, der dannedes ved en sammentrækning af ordene efter følgende regel: bogstaverne foran den første vokal i ordet sættes sammen med den sidste betonedede vokal og lydene derefter. Et per eksempler kan belyse systemet. Skolens sygehus blev i omtale til »Sus«, sygeplejersken til »sejersken«, læsesal til »lal« og sportstime til »spime«. Også elever med et særligt udseende fik herlovianske navne. En dreng med et kraftigt ansigt, brede kindben og tykke læber blev kaldt for »Kæs«, hvilket var en forkortelse af »kanibalfjæs«. Og det var efter samme princip, at »gangtæver« blev til »gæver«.

Der var således mange formildende omstændigheder ved det herlovianske sprog. Der findes i øvrigt en herloviansk ordbog udarbejdet af Svend Tito Achen. Den erstatter en ældre udgave, der i 1922 blev udgivet af stud. mag. Ebbe Neergaard.

Den dag, Mogens Lorentzen spiste med ved skolens bord, måtte han bøje sig for skikken og tage bordbønnerne med. Da han forlod spisesalen, sagde han til min kone:

— Det var dog en fandens mængde gudelighed, man skulle igennem for at få en gang sagosuppe og bankekød!

Om eftermiddagen holdt han sit foredrag om impressionismen. Det blev holdt i Arbejdernes Forsamlingsbygning i Næstved, »Bøgningen«, som den lokale befolkning kaldte den. Han gennemførte den udfordring, han havde udpønset med Renoirs models kropslige dyder. Til hans skuffelse udeblev både chock og forargelse. Men foredraget var godt.

Filmen om herlovianerdrengen blev aldrig til noget. Andre emner optog ham i de følgende år, bl. a. hans månedlige radio-causerier.

Iøvrigt er også resten af bogen læseværdig... Lennart Konow ('54).

13 spørgsmål til ...



Dipelbummer fra foråret 1920. Til højre Georg C. Brun, til venstre Hans Jørgen Schebre. Billedet er taget af Poul Hage, der ligesom de to andre på det tidspunkt gik i 4. klasse.

HVILKET tidsrum gik du på Skolen?

Fra 1917 til 1923.

Hvilke sovesale boede du på?

Sovesalen på »stalden« samt de to sovesale på skolebygningens 1. sal og sovesalen i museumsbygningen.

Hvad kaldte kammeraterne dig?

Sædvanligvis ved mit fornavn, Georg.

Hvilket tidspunkt husker du som dagens bedste?

En god sportstime, fodbold, kriket, tennis.

— og værste?

Vækningen om morgenen.

Hvilken enkeltstående begivenhed husker du som den største oplevelse i din tid på Skolen?

Censor P. A. Rosenbergs oplæsning på festsalen af Calderons drama, Dommeren i Zalamea.

Hvilket fag holdt du mest af?

Engelsk, tror jeg nok.

— og mindst?

Ved jeg faktisk ikke, nihil humani etc.

Hvilke(n) af Skolens lærere mener du i dag har haft størst betydning for din personlige udvikling?

H. J. Helms, J. Krarup, J. Ferdinand og P. Götzsche.

Hvilket enkelt element i Skolens samlede virke føler du i dag har haft størst betydning for dig?

A.

Hvad mener du omvendt at kunne bebrejde Skolen?

B.

Jeg vil helst besvare A. og B. under et og på følgende måde: Herlufsholm var endnu i min tid en antikvit, reddet gennem århundreder på næsten mirakuløs vis. Den var fuld af kulturelle og æstetiske værdier, der næppe var mange diple bevidst i det daglige, men som ind imellem dukkede op til overfladen og kom til at præge dem varigt. Der var en lukket og ganske barsk verden, der blev en udfordring for mange, men en hård belastning for nogle.

Mener du, Skolen har udviklet sig i positiv eller negativ retning siden din tid?

Så vidt jeg forstår, har Skolen mistet meget af sit særpræg. Hvad der er tabt, er vel helt eller delvis opvejet af større frihed.

Hvilke ændringer så du i dag gerne gennemført på Skolen?

Jeg kender for lidt til Skolen i dag til at kunne foreslå ændringer, men jeg kan godt sige noget i almindelighed: En skole står og falder med dens lærere, og jeg vil ønske, at Herlufsholm må kunne tiltrække mange dygtige og samvittighedsfulde lærere, der med sand interesse for ungdommen og med naturlig myndighed kan bibringe diplene alle de færdigheder, den indsigt og viden, som man aldrig kan få nok af, samtidig med at de kan tjene som gode eksempler i en tid, der snobber for det holdningsløse, skvattede, evneløse og vulgære.

Georg C. Brun

Vi glæder os i denne tid

Dernedefra - for 109 år siden

SÅ ER DER — endelig — lidt mere fyldigt nyt Dernedefra i tiden fra Fugleskylningen frem til juleferien 1871. »Hykkeligt« nyt, som Frederik Lehmann Weber staver det.

Brevene er redigeret af Flemming Tolstrup.

(6/9) ... I Søndags otte Dage vare vi i Karrebæksminde og betalte Regningen men vare saa dum ikke at faae Regningen tilbage igjen, vi morede os breliant dernede sejlede med den lille Dampbaad o.s.v. Jeg skal hilse mange Gange fra de Gamle dernede. Paa Søndag have vi i Sinde at være i Nestved Kl 3. og saa sejle ned til dem og igjen Kl 7. tage derfra med Dampbaaden til Nestved saa ere vi paa Herlufsholm Kl. 8 og det har været en gemytlig Tour. Vores Landkort er bleven borte og Herr Schovsbo siger at han ikke vil give en Skilling til et andet, og vi kan ikke undvære et. Vil I ikke sende et. Jeg troer at det er Erslevs det gamle der likker i Poffen oppe paa Skolestuen og det er netop det vi skal have herude. I Søndags have vi Fugleskydning, jeg vandt ingenting men Sophus vandet en Album hvorpaa der staaer Sovenir og indeni er der et Photographi af Herlufsholm i de gamle Tider. Paa Søndag skal vi have den lille Fugleskydning. Her vil jeg sende min Døbeates. Jeg kom ikke til at hedde Lampepusser men det samme som han hed der vilde have at jeg skulde hedde det. ... (Frederik)

(27/9) ... Vi have ikke andet at gaa med end vores Straahatte saa vi vidste ikke om vi skulde faae os nogle Kaskette her eller ej, men Herr Schovsbo sagde at det var bedst at vente til vi kom til Kjøbenhavn, for det var saadand nogle grimme Børe vi fik her. Jeg sidder nu ganske alene her paa No 4. og skriver det brænder lifligt i Kakkellovnen og her er saa hykkeligt om Aftenen. Nu nærmer det sig med raske skridt ad Ferien til, hver Morgen naar det ringer op og jeg er søvnig tænker jeg paa Ferien og siger ved mig selv i Ferien skal jeg ligge længe og gasse mig i Sengen. ... (Frederik)

(30/10) Kjære Moder! Det varede frygtelig længe inden vi fik Brev men det var fordi at I laae i saadand et Roderi med Efteraarsrengjøringen. Fru Hall er her ude af samme Grund, i gaa da Kjær (D.1054) Owen (U.444) og jeg gik nede i Nyhave kaldte hun paa os og sagde: »Kom her I tre smaa Søde og faa et æble hver«. Saa gik hun ind og kom ud paa Verandaen med 3 æbler og saa kunde vi gramse. Nu er snart denne Maaned forbi saa vi blive flyttede om med det første jeg haaber at komme op

men veed det ikke for bestemt ned kommer jeg ikke det er bestemt, men det skal jeg nu nok skrive om, det gaaer os temmelig godt, Sophus bliver vidst paa sin Plads. Vi længtes efter noget Gas kommer Fader ikke snart hjem. ... Vi have det godt bekke to. Jeg har intet at skrive om og vil derfor slutte med mange Hilsner fra Din Søn Frederik.



(17/12) Kjære Fader! Ferien begynder Løvedagen den 23ende om Morgenen til Mandag den 7ende Januar. Jeg kan dog ikke faa Tilladelse til at rejse herfra før Søndag Morgen fordi jeg har overtraadt Herlufsholm lærde Skoles Lov paa den Maa at jeg tilligemed en hel Del andre fordristede mig til at overtræde Skolelovens § 18 nemlig følgende: »Ingen maa om Vinteren vove sig ud paa Isen paa Storepark og Kanalen, før der er givet Tilladelse dertil«. Jeg gjorde det alligevel og har derfor faaet den Straf at blive her den første Dag af Juleferien. Derfor kan Du jo træffe sammen med Sophus i Ringsted. Det var jo det bedste om Du vilde skrive følgende til Rector: »Herr Professor jeg ved nok at min Søn har fortjent sin Straf men dog beder jeg Dem om han ikke maa rejse Løvedag Aften med 6 Toget da jeg ønsker at see ham i mit hjem Juleaften, jeg beder ogsaa for Johan Løwenhielm hans Broder har bedet Frederik passe paa ham til Nyborg, og omvendt har Frederik bedet Hans Løwenhielm (U.457) passe paa Sophus. Dersom baade Sophus og Hans Løwenhielm gaaer fra Vognen for at vente paa os opløser den sig, og saa er der to ulykkelige Djævler som ikke kan komme hjem Juleaften. Du kan jo træffe sammen med Sophus i Ringsted, han er saadan et Fæ at han ikke kan rejse allene saa faaer jeg rimeligvis Lov til at rejse enten Løvedag Morgen og saa bliver rent fri for Straf eller-jeg faar Lov til at rejse Løvedag Aften. Hils alle fra Frederik Weber. — Med første Tog fra Kjøbenhavn træffes i i Ringsted. *Skriv endelig strax til Professeren.* — Du skal alligevel ikke skrive om Johan for det passer sig ikke.

Personalia

RUNDE FØDSELSDAGE i 1981
Samlet af *Flemming Tolstrup*.

- 3.1. Forstanderen, kammerherre Aage Wolff-Sneedorff ('39) 60 år.
- 4.1. Overlæge, dr. med. Finn Konow Bojsen ('38) 60 år.
- 8.1. Landsretssagfører Einar Schack ('39) 60 år.
- 15.2. Professor, dr. jur. Flemming Tolstrup ('24) 75 år.
- 23.2. Afdelingschef, cand. polit. Ole Lund ('38) 60 år.
- 6.3. Ingeniør Erik Kähler (III'36) 60 år.
- 15.3. Bygmester Jørgen Skovgaard-Petersen (R'37) 60 år.
- 16.3. Læge Poul Hage ('23) 75 år.
- 19.3. Overlæge, dr. med. Niels E. R. Haagensen ('39) 60 år.
- 23.3. Major Torben Buchholtz-Nielsen (IV'46) 50 år.
- 25.3. Arkitekt Otto Johan Skousen ('24) 75 år.
- 10.4. Læge Helge Palm Præst ('29) 70 år.
- 14.3. Civilingeniør Jan D. Pedersen ('50) 50 år.
- 19.3. Landsretssagfører Kjeld Nikolaisen ('40) 60 år.
- 20.4. Civilingeniør Peter Jerichow (IV'17) 80 år.
- 22.4. Overlæge, dr. med. Arne Barfred (IV'21) 75 år.
- 4.5. Direktør Per Ammitzbøll ('50) 50 år.
- 6.5. Dyrslæge Niels Beck ('40) 60 år.
- 20.5. Civildommer Kjeld Ellehaug-Hansen ('28) 70 år.
- 9.6. Cand. jur. og mag. Holger Tillisch ('40) 60 år.

- 11.6. Professor, dr. med. Mogens Andreassen ('29) 70 år.
- 15.6. Direktør Knud Gottlieb ('20) 80 år.
- 9.7. Lu'rkaptajn Per Stig-Nielsen ('40) 60 år.
- 17.7. Læge Jens Peter Andreassen (IV'22) 75 år.
- 26.7. Annoncedirektør Per Frigast Larsen (IV'47) 50 år.
- 9.8. Fhv. lektor Luja Balslev ('19) 80 år.
- 25.8. Civilingeniør Ulf-Hagen Blach ('49) 50 år.
- 28.8. Kaptajn Hans Palle Marcher ('50) 50 år.
- 2.9. Advokat, cand. jur. Erling Bindlev ('40) 60 år.
- 20.9. Læge Anders Faarftoft ('40) 60 år.
- 26.9. Læge Lorenz Ferdinand ('40) 60 år.
- 27.9. Læge Otto Kirstein ('20) 80 år.
- 28.9. Civilingeniør Poul Bagget ('50) 50 år.
- 1.10. Skovrider Erik Lassen ('19) 80 år.
- 12.10. Fhv. sognepræst Erik Mikkelsen ('20) 80 år.
- 23.10. Fhv. direktør Henrik Rosenvinge ('20) 80 år.
- 29.10. Assurandør Sven Ploug Ottesen ('29) 70 år.
- 5.11. Afdelingsbestyrer Olaf B. Gylling ('25) 75 år.
- 13.11. Professor, dr. theol. Børge Krag Diderichsen ('24) 75 år.
- 28.11. Dyrslæge Louis Michaelsen ('40) 60 år.
- 3.12. Købmand Dan Clausen ('25) 75 år.
- 18.12. Overingeniør, cand. polyt. Hans Larsen ('25) 75 år.
- 24.12. Fhv. sognepræst Knud Aarup ('19) 80 år.

('57). Ahlefeldt fortalte bl.a., at den måde, han driver sin gård på, er baseret på erfaringer fra USA. Foruden at gå til hånd med sit landbrug, er Ahlefeldt kompagnichef i hjemmeværnet og arbejdsgiverformand for landbruget i Fyns Stift.

Professor, overkirurg, dr. med. *Mogens Kr. Andreassen* ('29), Rigshospitalets kirurgiske afdeling C, er bevilget afsked med

udgangen af juli 1981. Afskeden gælder professoratet.

Hassan Aref ('68) tiltrådte pr. 1. september 1980 en stilling som Assistant Professor of Engineering ved Brown University, Rhode Island. Hassan Aref blev i januar d.å. Ph.D. i teoretisk fysik fra Cornell University på en afhandling med titlen »Turbulence and Vortex Dynamics in Two Dimensions«.

Ved offentlig audiens på Christiansborg Slot primo september 1980 takkede overinspektør *Mogens Bencard* ('48) Hendes Majestæt Dronningen for udnævnelsen.

Civiløkonom *Bernt Johan Collet* ('60) skrev i Berlingske Tidende den 6. august 1980 om socialdemokratiet og landbruget. I samme avis skrev Collet den 5. september 1980 om landbrugsminister Poul Dalsagers hellige køer.

Færøernes lagmand, *Atli Dam* ('52) udtalte til »Vi i Norden«, nr. 3 1980, at tilknytning til de store sprogområder aldrig vil kunne svække forbindelserne til de nordiske sprog, så lidt som samkvemmet indenfor den nordiske familie kan overskygges af nødvendige forbindelser til folkene og landene indenfor de store sprogområder.

Jan Erik Dambæk ('75) er i sommeren 1980 flyttet til Vancouver, Canada, med henblik på at arbejde for Det Østasiatiske Kompagnis derværende virksomheder i en 3-årig periode.

Fhv. direktør *Gert Drachmann* ('28) er blevet genudnævnt som forligsmand ved Statens Forligsinstitution i arbejdsstridigheder.

Læge *Niels Faarftoft* ('35), Otterup, tildeltes ved en reception i Domus Medica den 2. september 1980 Brygger J. C. Jacobsens mindelegat med 15.000 kr. I udtalelsen hed det bl.a., at en enig hovedbestyrelse havde besluttet, at legatet skulle gives til Niels Faarftoft, en læge som i usædvanlig grad har været værdsat af såvel patienter som kolleger for sin faglige viden og sine menneskelige egenskaber.

Formanden for Dansk Ornitologisk Forening, læge *Lorenz Ferdinand* ('40), forsvarede den 16. oktober 1980 en naturvidenskabelig doktorgrad ved Københavns Universitet. Disputatsarbejdet har strakt sig over næsten syv år og har givet anledning til betydelig omtale i dagspressen, bl.a. i Aktuelt den 8. oktober og i Politiken den 13. oktober.

Tidl. direktør for Socialforskningsinstituttet, cand. polit. *Henning Friis* ('30), kunne den 8. oktober 1980 udsende pressemeddelelse om Børnekommissionens 4. rapport — offentliggjort af kommissionens familiepolitiske udvalg med Henning Friis som formand.

I slutningen af september måned 1980 uddelte Kong Christian den Tiendes Fond ialt 410.000 kr. til videnskabeligt arbejde. Blandt de, der blev betænkt, var overlæge, dr. med. *Stig Jansen* ('44), Rigshospitalet, og overlæge, dr. med. *Steffen Gjörup* ('43), Bispebjerg Hospital.

Overinspektør *Henning Gotsche* ('30) fejrede den 21. juli 1980 50 års jubilæum for sin ansættelse ved Tuborgs Bryggerier. Siden 1970 har han varetaget opgaver for Tuborgs salgsorganisation i Københavns indre by, ved hospitalerne i Københavns-området og om sommeren tillige i Tivoli.

Ved VIII Nordiske Kongres i Arbejdsmedicin, der afholdtes i Falkonercentret fra 4. juni til 6. juni 1980, holdt dr. med. *Philippe Grandjean* ('68) foredrag om »Neurotoksiske effekter af blyexponering«. Læge *Åge J. Hansen* ('57) holdt ved samme kongres foredrag om »Oliedimma på Munkfors Bruk 78 — en miljøundersøgning« og om »Skiftgang — Munkfors Bruk 76«. — Philippe Grandjean skrev endvidere artikkel om »Arbejde og sundhed« i bladet Helse nr. 5/1980.

Dagbladet Politiken tegnede den 15. oktober 1980 et portræt af lederen af Røde Kors' katastrofefdeling i København, *Hans Jørgen Hatting* ('63).

Forlagsdirektør *Adam Helms* ('23), Stockholm, er afgået ved døden. Adam Helms blev uddannet i boghandelen i Danmark, men emigrerede i 1939 til Sverige.

Handelsbanken har for tiden en vandreudstilling, »Billedlige symboler«. Det katalog, som er udarbejdet i tilknytning til udstillingen, er forfattet af redaktør *Sven Tito Achen* ('40). Achen har ligeledes forfattet et meget informerende skrift, »Heroldernes kunst« i forbindelse med en Handelsbank-udstilling med samme benævnelse.

Politiken skrev den 15. september 1980 om *Ulrik Ahlefeldt-Laurvig*

ge, hvor han skabte sig en bemærkelsesværdig karriere. I Stockholm startede han sin karriere som forlagschef for bogforlaget Forum, da dette blev etableret i 1944. I 1971 pensioneredes Adam Helms, men startede endnu et forlag, Treve, som han drev med stor succes. Han var en velkendt skikkelse i skandinaviske forlæggerkredse og sad i en lang række bestyrelser inden for brancheforeninger i Sverige.

Informationschef i KTAS, *John Hjørnsø* ('52) fortalte i *Berlingske Tidende* den 14. september 1980 om musikalske oplevelser i San Diego.

Højesteretsadvokat *Poul Hjeremind* ('29) fejrede den 1. august 1980 sin 70 års-fødselsdag. Blandt de mange fremmødte gæster var Frederiksbergs borgmester John Winther, viceformand i Folketinget, landsretssagfører Erik Ninn-Hansen, general-konsul Victor B. Strand, Håndværksrådets formand Holger Voigt-Petersen og chefen for Frelsen Hær, oberst Nilsson. Landsretssagfører Hagen Hagensen bragte på Det konservative Folkepartis vegne en varm tak for Poul Hjereminds arbejde gennem mange år.

Den 17. september 1980 modtog Eugenio Barba årets Kj. Abellpris på 25.000 kr. Overrækkelsen fandt sted på Rungstedlund og var arrangeret af Det Danske Akademi. Professor *F. J. Bille-skov Jansen* ('26) bød velkommen.

Den 13. august 1980 standsede den omdiskuterede direktør Jan Bonde Niensens foretrukne vekselnerforbindelse, firmaet Strandgaard, Kjer og Nannestad, sine betalinger. I tilsynsrådet for Strandgaard, Kjer og Nannestad sidder advokat *Aksel Kierkegaard* (IV'52), som sammen med fondsbørsveksler Ole Hertz og højesteretsadvokat Poul Jarling skal søge at udrede de udviklede dispositioner.

I bladet »Gymnasieskolen« gør *Anders K. Jensen* ('70) m.fl. sig til fortaler for, at man afskaffer bundgrænsen for en bestået studentereksamen. Anders K. Jensen er søn af lektor Mogens Jensen, der er lærerrådsformand på Her-

lufsholm. I stedet skulle man give eleverne papir på, hvilke fag, de havde fulgt og hvilket resultat de opnåede til eksamen. Så kunne sorteringen foretages af næste instans, der jo alligevel har forskellige grænser alt efter hvilket studie, der er tale om.

Skovrider *Preben Friis Jespersen* ('49) fyldte 50 år den 15. september 1980. Politiken fortalte i den anledning, at Preben Friis Jespersen efter sin embedseksamen i 1956 kom til Sverige, hvor han siden har virket som skovrider på godset Wrams Gunnarstorp i Skåne. Her har han desuden skabt en ekspanderende savværksindustri, som drives efter moderne principper.

Weekendavisen fremkom den 29. august 1980 med en belysning af de forhold, der inddrages i debatten om nyttevirkning af gæstearbejdere i Danmark. I den anledning erklærede kontorchef *Per Kirstein* ('32), Arbejdsministeriet, at det er umuligt uden dybtgående undersøgelser at sige, om gæstearbejderne over en kortere eller længere periode er en økonomisk gevinst eller et tab for Danmark.

Overarkivar *Klaus Kjølson* ('46) har bidraget til udenrigsministeriets bog om dets nye bygning med en skildring af dens tilblivelse og af ministeriets skiftende lokaltiteter gennem tiderne.

Forfatteren og medlem af radio-rådet, *Jørgen Knudsen* ('44) var kronikør i dagbladet Politiken den 15. september 1980. Under overskriften »Hvis ikke Nordsat — hvad så?« opregnede Jørgen Knudsen fordele ved satellitprojektet, men fremkom samtidig med et forslag til alternativ løsning af de problemer, som Nordsat har været tiltænkt at skulle løse.

Politiken kunne den 4. oktober 1980 meddele, at der er stiftet et nyt parti under navnet Retfærdighedspartiet, Danmarks national-liberale Parti. Advokat *Preben Krarup* ('35) er en af initiativtagerne til partiet, der ønsker, at arbejdsunderstøttelsen skal være så lav, at ingen kan få mere i understøttelse end indtægt ved at påtage sig arbejde.

I forbindelse med den aktuelle debat omkring Danmarks bistand til udviklingslandene har kontorchef i DANIDA, cand. polit. *Niels Julius Lassen* ('49) udtalt sig om kvaliteten af bistanden til Tanzania i en artikel bragt i Weekendavisen den 10. oktober 1980.

Cand. jur. *Kirsten Levinson* ('75) er af Den danske Komité for Europakollegiet i Brugge i Belgien indstillet til studieophold i Brugge i det akademiske år 1980-1981.

Nis Linnet ('70) er i sommeren 1980 blevet cand. jur.

Politiken meddelte den 20. september 1980, at professor *Torben Monberg* ('48) har besluttet sig for at forlade sin stilling som leder af Etnografisk Afdeling på Nationalmuseet. Ifølge Politiken vil det ikke undre Monbergs kolleger, hvis Monberg atter forlader Danmark, idet et par amerikanske universiteter, bl.a. Harvard, er stærkt interesseret i at knytte ham til sig.

Rektor for Herlufsholm Skole, *Gert Olsen* ('53) medvirkede den 30. august 1980 i TV-udsendelsen »En ret og to vrang«.

Cand. polit. *Henrik Bahn Petersen* ('72) holdt som led i et større kursus foredrag om »sammenhænge mellem arbejdsløshedsdagpenge/efterløn og sygedagpenge« på Esbjerg Højskole den 25. september 1980. Kursusdeltagere var forretningsførerne i Malerforbundets arbejdsløsheds-kasses afdelinger.

Formanden for Rigshospitalets overlægeforening, *Leo Ranek* ('53), fremsatte i Politiken den 4. oktober 1980 kommentarer i forbindelse med spørgsmålet om besparelser i sundhedssektoren i almindelighed og på Rigshospitalet i særdeleshed.

Dagbladet »Børsen« kunne den 9. oktober 1980 meddele, at Diners Club Scandinavia, der ejer af F. L. Smidth, har solgt Diners Club i Norge til den norske forsikringskoncern Vesta Hygea. For dog at sikre en sideløbende international identitet fortsætter direktøren for det danske selskab, *Alli Reventlow-Mourier* ('64) og-

så som bestyrelsesmedlem i det norske.

Forlaget i Haarby har i sommeren 1980 udgivet bogen »Om Kerte kirke« af emeritus sognepræst *Knud Aarup* ('19). Bogen er anmeldt i mange dagblade, og føles for anmeldelserne er, at de er særdeles positive.

Mindeord



Major J. A. N. Suenson (R' 8)

Der blev stille i mange hjem, da budskabet om Nic's død nåede frem. Kredsen af venner og bekendte var stor og mangfoldig. Han kendte mange, men man havde navnlig det indtryk, at alle kendte Nic. Når hans navn nævnes, vil det i lange tider vække herlige minder ofte med et festligt indslag, hvor hans humor, engagement og holdning bidrog til at styrke sammenholdet og skabe glæde. Nic var i sit es, når der skete noget, altid med kufferten parat til at drage ud, når pligten kaldte eller udlængslen pressede på — til Sverige, Sydamerika, Tyskland, Mellemøsten og Pakistan.

Men først og fremmest var Nic elsket og respekteret af sit skiftende mandskab på grund af sin menneskevarme forståelse og respekt for den enkelte problemer og synspunkter. Hans spøgefulde facon dækkede ofte over et blødt og følsomt sind.

Nic var trofast som herlovanier, husar og ven. Vi er mange i en endnu større kreds, der vil savne ham og ære hans minde.

J.-V. T. ('51).