



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



KOLDING HØJERE ALMENSKOLE

□ R 37

Statens pædagogiske Studienselskab
København V.

1912

INDBYDELSESSKRIFT

TIL

AFGANGS- OG AARSPRØVEN 1912

I

KOLDING HØJERE ALMENSKOLE

- I. Georg Bruun: Karl Hansen.
- II. Tang Petersen: 25 Aars Studenter.
- III. Ahrent Otterstrøm: Gymnastiken som Skolefag.
- IV. Skoleefterretninger.

KOLDING

KOLDING BOGTRYKKERI - ØSTERGADE 24

1912

Karl Hansen.

Den 1ste Oktober 1911 døde Karl Hansen. Han havde forsømt Skolen i Slutningen af Skoleaaret 1910—11 paa Grund af en Ørelidelse. Han vendte tilbage til sit Arbejde, helbredet for denne Sygdom, ivrig efter atter at tage fat. I Midten af September maatte han lade sig operere for en Underlivssygdom, der pludselig var opdaget. Tolv Dage efter døde han. Han blev begravet den 7nde Oktober under almindelig Deltagelse.

Karl Hansen var født i Østerlinnet den 11te Juli 1852, Søn af Lærer og Kirkesanger J. Hansen og Hustru Cathrine Lasthein. Efter Artikel 19 af Fredstraktaten i Wien blev han i 1870 overført til den danske Lægdsrulle. Efter at have aftjent sin Værnepligt i Odense og taget Skolelærereksamen i København, var han i en Aarrække Huslærer paa adskillige Gaarde Syd for Kolding, i hvilke Stillinger han hurtigt vandt sig et Navn som en dygtig og afholdt Lærer, der havde en stor Evne til at vinde alles Hengivenhed og Tillid, baade Forældrenes og Børnenes. Da Amtsrealskolen i Kolding i 1880 omdannedes til kommunal Latin- og Realskole, oprettede han efter Opfordring af Skolens daværende Leder, senere Skoledirektør Theisen, en Forberedelsesskole i Kolding, som han ledede i 21 Aar, til den i 1901 overførtes til og forenedes med Kolding Latin- og Realskole. I 1881 blev han Timelærer ved Kolding Latin- og Realskole, i 1884 blev han fast ansat ved

samme Skole, i 1901 blev han Inspektør og Leder af den overførte Forberedelsesskole. Han oprettede desuden i 1888 sammen med Hr. Lærer og Translatør Heeno Kolding Handelsskole, som han bestyrede i 17 Aar.



KARL HANSEN

Forberedelsesskolen begyndte med 10 Elever. Efterhaanden som Elevtallet tiltog, steg Vanskelighederne med at faa nogenlunde tilfredsstillende Lokaler, hvorfor Skolen førte en noget omflakkende Tilværelse, indtil den i Efteraaret 1887 flyttede ind i sin ny Skolebyg-

ning i Platangade, hvor de hygieiniske Krav, som den Gang stilledes, fuldt ud tilfredsstilledes. Skolen manglede en Gymnastiksal, men fik Lov at benytte Latinskolens.

Skolen havde i de 21 Aar, den bestod, i alt ca. 500 Elever. Undervisningen gaves af Hr. Hansen og hans Hustru, foruden at nogle af Latinskolens Lærere havde Timer. Skolen var delt i 3 Klasser, Elevtallet var gennemsnitlig 50—55, indtil 1897 kun Drengene, efter den Tid ogsaa Piger. Med Forstaaelse og Kærlighed ledede Hr. og Fru Hansen denne Skole, og dens Tilstedeværelse i Kolding i disse Aar var et stort Gode for de mange Familier, hvis Børn her fik deres første Undervisning. Forældrene forstod det og viste ved mange Lejligheder, at de vidste, hvad de skyldte denne Skole, hvor deres smaa Børn med Kærlighed og Nænsomhed forberedtes til den større Skoles strengere Krav. Karl Hansen var en født Børneopdrager, han forstod rent instinktmæssig Barnets Krav og greb aldrig fejl, naar det gjaldt om at ordne de mindste Børns Opdragelse. Han skriver i et af Skolens første Programmer, at en Forberedelsesskole, som arbejder med Elever i en meget ung Alder, først og fremmest har den Opgave at give de Små et Indtryk af, at Skolen ikke er en Tvangsanstalt, men et Sted, hvor man godt kan møde med det frejdige og glade Sind, som er særegent for Barnealderen. Thi saaledes paa-virkes og udvikles de vaagnende Evner bedst, og Barnet ledes da lettest til det planmæssige og trofaste Arbejde, der er nødvendigt for Udviklingen i den større Skole. Hovedvægten i Undervisningen blev lagt paa den mundtlige Fremstilling i Klassen. Lange Lektier i Lærebøgenes knudrede og for Smaabørn tildels uforstaaelige Sprog maatte efter Skolens Mening

virke sløvende og fremkalde Ulyst til Skolen i sin Helhed, „men det er netop den første Undervisnings største Opgave at give Børnene Lyst og Kærlighed til Skolen“. Det var ikke Skolens Ønske, at Børnene hjemme skulde have meget Arbejde som Forberedelse til Skolen. „Naar et Barn i 8—9 Aars Alderen beskæftiges med Hjemmearbejde i $1\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Time og daglig tilbringer 4—5 Timer paa Skolen, da er det alt, hvad der kan fordres af Barnets Tid til alvorlig Sys-sel. Resten af Dagen kan man trøstigt overlade det til anden Beskæftigelse. En god, munter Leg er ikke „Tidsspilde for et Barn, men lige styrkende for Sjæl og Legeme“. Karakterbøger anvendtes ikke, da Karakterer for de enkelte Præstationer „maatte anses for uheldige for de smaa Elever, særligt for de mindre begavede, som let lader sig forknytte og mister Selvtilliden, som til en vis Grad maa plejes“.

Disse Tanker vil nu forekomme de fleste ret selvfølgelige. Men de var langt fra almindelig anerkendte i Firserne, og selv nu sker det ofte, at en Forberedelsesundervisning, ledet efter disse Principper, kritiseres.

Naar man gennemblader Forberedelsesskolens Programmer, vil man i dem finde Navnene paa mange, som nu er Mænd, en Del bosiddende Borgere i Kolding, andre spredte rundt om i Daumark og over hele Verden. Det kan med Sandhed siges om næsten alle disse Elever, at de aldrig glemte ham, lige saa lidt som han nogensinde glemte dem. Han havde været deres Ven, da de var ganske smaa. Han vedblev at være deres Ven, naar de voksede til. Han fulgte deres Færd, de søgte altid til ham, naar de kom til Kolding. Og ikke faa af dem har han hjulpet i deres senere Aar med et godt Raad og en kraftig Haandsrækning. Det mærkedes ved hans Død, hvor elsket han var.

Fra alle Sider strømmede der Breve ind til hans Hustru fra hans tidligere Elever, i hvilke de talte om de mange smukke Minder fra deres første Skoletid, og om den Kærlighed og Taknemmelighed, som de nærrede overfor ham, for alt hvad han havde været for dem som smaa.

Som Lærer var Karl Hansen størst i de laveste Klasser. Rigest kom hans Personlighed frem i hans Undervisning i Botanik. Ved hans Død skrev en af hans Elever smukt om, hvorledes Karl Hansen altid var villig til at ofre sin Tid for at lære sine Elever at forstaa den Rigdom, der findes i Blomsternes Verden, om hans Ture med Eleverne i Koldings Omegn, Ture der tit kunde tage det meste af en Eftermiddag, og ved hvilke han fik Lejlighed til at lukke Elevernes Øjne op for Naturens Skønhed. Derimod slog hans Kundskaber ikke fuldt ud til i de højeste Klasser. Samvittighedsfuld og energisk paatog han sig det Arbejde, som den ny Skoleordning paalagde ham i Gymnasiet, men der kom her noget ansæret over hans Arbejde, og der var aldrig her den Friskhed og Umiddelbarhed, som kendetegnede hans Undervisning med de smaa.

Han elskede Skolen og dens Arbejde. Han sørgede, naar den havde Modgang, og var stolt, naar den gik frem. Hans egen Skolegerning var ham ikke en Pligt, men en Fryd. Næst efter hans Hjem var det hans Arbejde, som gav hans Liv Indhold. To Dage før den Sygdom blev opdaget, som rev ham bort, paa en Tid da han tavs følte den nærme sig, kom han hjem og sagde til sin Hustru: „Jeg vil synge en Højsang til Arbejdets Pris.“ Og dog havde han — uden at nævne det — været saa træt siden Sommerferien, at han altid maatte anspænde sig for at faa begyndt. Sin

sidste Maanedsløv, en straalende smuk Septemberdag, tilbragte han paa Biblioteket. Og da jeg sagde til ham, at han kunde have anvendt den bedre, og at han trængte mere til Sollys end til Bogluft, svarede han: „Jeg kunde ikke have større Glæde derved. Nu er jeg kommen til Bunds med Discipelbiblioteket. Jeg føler det som en Velsignelse“.

Karl Hansen var den fødte Børneven og Børneopdrager. Dette var det særlige ved ham, som gjorde ham til den Personlighed han var. Jeg har aldrig truffet en Lærer, der som han rent instinktmæssig forstod de smaa Børn, evnede at vinde deres Kærlighed og Tillid og derigennem samtidig formaaede at udvikle og opdrage dem. Han forstod de smaa Børn ganske umiddelbart og havde et meget skarpt Blik for den enkeltes Karakter. Og han elskede dem alle med en Kærlighed, som Børnene forstod, fordi der i ham selv altid var noget af Barnets Umiddelbarhed, Frimodighed og Aabenhed. Han straffede aldrig. Han har sikkert aldrig slaaet et Barn. Han gav aldrig en Anmærkning for Forseelser mod ham selv. Det var ham en Pine, naar han skulde dadle. Født Pædagog som han var, forstod han, at en lille Smule Ros har langt mere opdragende Værdi end fortsat Dadel. Naar der var Børn, som trængte til moralsk Retledning, søgte og fandt han Lejlighed til at lade dem gøre noget godt, saa han kunde takke og rose dem.

Dette sikre Syn paa det godes Overlegenhed i Børneopdragelsen havde han faaet som en Naturgave. Det var knyttet til det dybeste i hans Væsen, derfor svigtede det ham aldrig. Hans Forstaaelse af Barne naturen var sikrest over for de mindste Børn, og blandt disse kom alt det rigeste i ham klarest frem. Men Forstaaelsen var til Stede i al hans Lærergerning og

bragte ham i de højeste Klasser over Vanskeligheder i Undervisningen, som ellers vilde have været uovervindelige.

Han virkede umiddelbart ved sin Personlighed og med smaa Midler, det smukke Smil, det lyse Blik, et Ord, et Nik, en Haandbevægelse. Man maa have kendt ham for at forstaa ham. Hans Væsen var Mundtlighed. Skriftlig Fremstilling laa daarligt for ham. Den blev tung, som hans Bogstaver var tunge og anstrengte. Men den, som har set ham virke i en Klasse af smaa Børn, glemmer aldrig den Lethed, hvormed Arbejdet lagdes til rette. En af hans Ungdomsvenner, som ikke er Lærer, har fortalt mig, at han for 30 Aar siden boede Dør om Dør med det Værelse, hvor Karl Hansen aabnede sin Forbedelsesskole, og hvorledes han den Gang kunde sidde med Døren paa Klem og i Timer lytte til Karl Hansens Samtale med de smaa. Det var en Fest.

Forstod han fuldtud denne Gave og sit eget Værd? Han var en meget beskeden Mand med det skarpeste Blik for egne Mangler. Da hans Forhold økonomisk og socialt forbedredes, da han i 1911 fik den ledende Stilling ved Almenskolens Forberedelsesafdeling, som han var saa selvskreven til, sagde han, at han var glad og taknemmelig, fordi han var naaet saa langt frem, men han syntes ikke selv, han fortjente det. Han har vel nok haft Forstaaelse af sin egen Betydning i Børneskolen, men i højere Grad haft sin Opmærksomhed henvendt paa andre Omraader i sin Lærergerning, hvor han selv følte sine Mangler.

Hans Tab er uerstatteligt. Som Lærer og Inspektør kan hans Arbejde optages og udføres af andre, men hans Personlighed kan aldrig erstattes for os, der kendte ham og holdt af ham.

Han syslede i sine sidste Aar meget med den Tanke. Med nogen Bitterhed talte han om, hvor hurtigt Nicolai Hansen, der som Lærer havde betydet saa meget, var glemt. Saa sent som i September 1911 nævnede han det samme Forhold, vistnok med Henblik paa sig selv.

Ogsaa Karl Hansen er efterhaanden kommen paa større Afstand, og Tabet synes mindre. Men hans Minde vil leve paa Skolen, saa længe der ved den er en af hans Medlærere. Og hans Minde vil leve uden for Skolen, saa længe der findes nogen af de mange, der har været under hans Blik og hans Vejledning, enten i hans egen Forberedelsesskole eller paa Almenskolen. Længst mindes af en Skoles Elever de enkelte smaa, ofte ganske tilfældige Ord, Vink og Raad, der falder som Sædekorn i Barnets Sjæl og giver Frugt tit efter mange Aars Forløb. Karl Hansen strøede Korn ud med rund Haand. Herom vidnede hans gamle og daværende Elever ved hans Død.

Hans Kiste blev dækket med et overdaadigt Væld af Blomster, hans Følge var saa stort, som sjældent ses i Kolding. Han blev offentligt og privat nævnet af alle med den største Agtelse og Hengivenhed. Paa hans Grav vil hans Venner rejse ham en Mindesten. Hans Billede vil hænge i Kolding højere Almenskolens Forsal til Erindring for kommende Elevhold. Den smukkeste Mindekrans, der bandtes ved hans Grav, var dog de Ord i Taknemmelighed og Kærlighed, der i de Dage taltes og skreves af hans tidligere Elever, og de tavse Minder hos de mange, paa hvis Udvikling han har sat sit Præg. Denne Løn, den højeste en Lærer kan naa, naaede han i rigt Maal.

Georg Bruun.

25 Aars Studenter.

Da Skolen i 1909 for sidste Gang dimitterede Studenter efter den gamle Ordning, havde i alt 103 bestaaet Eksamen artium i de 25 Aar, 1885—1909, i hvilke denne Eksamen var afholdt ved Skolen. Hr. Cand. mag. Tang Petersen har efter udsendte Spørgeskema, som velvilligt er udfyldt af næsten alle, udarbejdet nedenstaaende Biografier, der vil bringe Bud til tidligere Elever om deres Skolekammerater. Skolen havde haabet samtidig at kunne bringe Ungdomsbilleder af alle de 103 Studenter, men det er desværre ikke lykkedes at faa saadanne Billeder af Nr. 10, 45 og 84. Programmet vil blive sendt til alle, ledsaget af en venlig Hilsen fra den gamle Skole, der førte dem saa vidt.

1885

1) Karl Andreas Mortensen, født i Bramdrup ved Kolding den 18de Februar 1867, Søn af Landmand Morten Ladegaard Nielsen og Hustru Mette Marie, født Hansen, optaget i Vejle Amts højere Realskole 1877, i Kolding Latin- og Realskole 1880, dimitteret 1885. Cand. phil. 1886, Journalist i København, Lærer ved Kolding Latin- og Realskole 1887—89, Huslærer paa Glentholm ved Ry 1889—91, cand. mag. (*Dansk*, Tysk og Latin) Juni 1894. Fik i 1896 Universitetets Guldmedaille for Besvarelsen af Prisopgaven i nordisk Filologi (en Afhandling om stavelsetællende Vers i Dansk mellem Reformationen og Arrebo) og blev i 1898 Dr. phil. for sin Afhandling: Studier over ældre dansk Versebygning. Indtil Juli 1899 Privatlærer og Manuduktør i København, $^{19/8}$ 1899 Timelærer, $^{18/2}$ 1902 konstitueret Adjunkt og $^{18/8}$ 1903 Adjunkt ved Odense Katedralskole, Medlem af Opgavekommissio-

nen til Mellemskole- og Studentereksamen. Har skrevet talrige Artikler i videnskabelige Tidsskrifter, Bidrag til Salmonsens Konversationsleksikon, Svensk Familjebok, Festskrift til Wimmer, har udgivet forskellige Skolebøger og foretaget Studierejser til Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig, Italien, Norge og Sverrig. v. 2den Maj 1896 Bolette Louise Viuff.

2) Johannes Mørch, født i Starup Præstegaard ved Kolding den 30te December 1867, Søn af Provst for Elbo m. fl. Herreders Provsti, Sognepræst for S. Bjært ved Kolding Maurits Mørch (\dagger $^{1/8}$ 1890) og Kirstine Petrea, født Ørum (\dagger $^{18/8}$ 1911). Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1880, dimitteret 1885. Tog medicinsk Embedseksamen i Sommeren 1892 og er nu praktiserende Læge og Jernbanelæge i Hvalsø ved Roskilde.

3) Jesper Peter Johansen Ravn, født i Vonsild ved Kolding den 30te November 1866, Søn af Gaardejer Hans Petersen Ravn (\dagger 1901) og Hustru Ane Marie Catharine, født Østergaard (\dagger 1892). Optaget i Vejle Amts højere Realskole 1879, i Kolding Latin- og Realskole 1880, dimitteret 1885. Tog i Januar 1892 Embedseksamen som cand. mag. i Naturhistorie og Geografi. Er nu Inspektør ved Mineralogisk Museums palæontologiske Samlinger og Docent i Palæontologi ved Københavns Universitet. v. 3dje Juni 1904 Anna Jørgine Jørgensen.

1886

4) Harald Valdemar Brødsgaard, født paa Jordrupgaard ved Kolding den 18de Januar 1868, Søn af Justitsraad fhv. Proprietær Claus Madsen Brødsgaard, nu i København, og Hustru Thora, født Riis. Optaget

i Kolding Latin- og Realskole 1880, dimitteret 1886. Tog medicinsk Embedseksamen Sommeren 1893, var i nogle Maaneder Kandidat paa Blegdamshospitalet, vikarierede forskellige Steder, var 1 Aar Amanuensis i Herning, fik fra April 1897 til Jan. 1899 Hospitalsuddannelse paa Frederiks Hospital og er siden Marts 1899 praktiserende Læge i Kolding. v. 23de Oktober 1899 Elna Kall.

5) Kristian Erik Nissen Hatt, født paa „Gammel Aalegaard“, Sdr. Stenderup ved Kolding, den 1ste November 1866, Søn af Gaardejer Nis Erik Hatt († 1911) og Hustru Anna Margrete, født Pløen († 1903). Optaget i Kolding Latin- og Realskole August 1880, dimitteret 1886, Januar 1893 cand. mag. (*Historie*, Dansk og Latin). Siden Juli 1893 Bestyrer af Frederikssund Realskole (nu Mellem- og Realskole), siden 1908 Medlem af Realskoleforeningens Bestyrelse, 1902—09 Formand for Bestyrelsen af de Fattiges Kasse i Frederikssund og siden 1906 Medlem af Byraadet. v. 4de Oktober 1890 Dagmar Amalie Gertsen.

6) Theodor Peter Michael Jakobsen, født den 26de Oktober 1866 paa Damgaard ved St. Andst, Søn af Proprietær Mikkel Jakobsen og Hustru Caroline, født Starup. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1881, dimitteret 1886. Cand. phil. 1887, derefter stud. theol., rejste i 1891 til New York, derfra 1892 til Chicago, hvor han opholdt sig til 1895. Var derefter Lærer, navnlig i Engelsk, i København og lagde sig efter Stenografi. Lærer i Stenografi, og meget anset som saadan, dels ved den af ham oprettede Stenografiskole, dels ved Nehms Institut. † af Lunge- og Strube-

tuberkulose den 31te Juli 1902. v. 6te Januar 1892 i New York Helene Sofie Charlotte Paulsen.

7) Johannes Vibe-Petersen, født paa Louiselund, Herslev Sogn ved Fredericia den 22de Februar 1866, Søn af Partikulier (tidligere Proprietær) Peter Immanuel Høstmark Petersen, nu i København, og Hustru Ingerline Dorthea Kathrine, født Bertelsen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1881, dimitteret 1886. Cand. theol. Sommeren 1891, personel Kapellan for Hjarup ved Kolding 1892, Sognepræst til Grindsted og Grene 1893, Sognepræst til Hygum og Houe 1900, 1906 Provst for Skodborg og Vandfuld Herreder. Har udfoldet en Del litterær Virksomhed dels i opbyggelig, dels i skønlitterær Retning, taget virksom Del i Indre Missions Arbejde for Børnegudstjeneste og Børnehjem og er Næstformand i Aktieselskabet „Nørre Nissum Højskole og Seminarium“. v. 14de Juni 1894 Emma Mathilde Valborg Petersen.

8) Viggo Schørring, født paa Frederiksberg den 22de Marts 1869, Søn af fhv. Borgmester Caspar Peter Charles Schørring og Hustru Elvira, født Teilmann († 1880). Optaget i Vejle Amts højere Realskole Jan. 1879, i Kolding Latin- og Realskole Sommeren 1880, dimitteret 1886. Cand. phil. 1887, studerede først Æstetik, derefter Statsvidenskab. Cand. polit. 1892, Journalist. 1892—1910 knyttet til „Dannebrog“. Korrespondent til Udlandet og til københavnske Ugeblade. Har som Korrespondent besøgt samtlige europæiske Lande (undtagen Rusland) endvidere Ægypten og Algier. Fra 1905 Medudgiver af Turistbogen „Kopenhagen“.



1-9, 11-21.

Vald. Olsen fot.









9) Jørgen Jessen Skjøtt, født i Fjelstrup ved Haderslev den 20nde November 1866, Søn af Gaardejer Jes Eriksen Skjøtt af Fjelstrup og Hustru Kirstine, født Raun. Optaget i Vejle Amts højere Realskole Sommeren 1877, i Kolding Latin- og Realskole 1880, dimitteret 1886. Cand. theol. Februar 1892. September 1893 personel Kapellan, Oktober 1894 Sognepræst for Sindal og Astrup Menigheder i Aalborg Stift.

1887

10) Jakobi Frederik Wildfang Boysen, født i Drabæks Mølle ved Lunderskov den 15de Januar 1870, Søn af Mølleejer Hans Jes Boysen og Hustru Maren Rebekka, født Wildfang. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1880, dimitteret 1887. Cand. med. et chir. Januar 1894. Praktiserede i et Aar i Council Bluffs i Nord Amerika, fra Maj 1895 Vikar for forskellige Læger, November 1897—September 1899 fast Kandidat paa Kommunehospitalet i København og September 1899—Sept. 1900 Reservelæge ved Randers Købstads Sygehus. Februar 1900 Dr. med. for en Afhandling om Galdestenenes Struktur og Pathogenese. Studerede i Marts og April 1900 Kirurgi og Gynækologi i Berlin og blev i Juli samme Aar udnævnt til Overlæge ved Amtssygehuset i Kolding, hvilken Stilling han tiltraadte i August samme Aar. v. 6te December 1907 Adelaide Elisabeth Borch.

11) Frederik Carl Christian Hansen, født i Kolding den 22nde September 1870, Søn af fhv. Skibsbygmester i Kolding Hans Jørgen Christian Hansen og Hustru Ida Amalie, født Davidsen. Optaget i Vejle Amts højere Realskole 1878, i Kolding Latin- og Realskole 1880, dimitteret 1887. Cand. med. et chir.

Sommeren 1894, studerede Histologi hos Dr. Rudolph Berg og Psychologi og Psychofysik hos Docent, nu Professor, Alfred Lehmann, Kandidat paa forskellige Hospitaller, fra Februar 1897 Prosektor i Anatomi hos Professor Chievitz, Dr. med. for Afhandlingen: „Undersøgelser over Bindevævsgruppen I Del. Den hyaline Bruskgrundsubstans“ September 1900. Professor i Anatomi December 1901. Har Medlemspladsen for Danmark i „International Brain Communion“, er Medlem af „Svenska Läkarselskapet“, af „Anatomische Gesellschaft“ og „association des anatomistes“. Er Bestyrer af Universitetets normal-anatomiske Museum, fra 1907 Docent i Anatomi ved Tandlægeskolen. Har udgivet forskellige Arbejder af psychofysisk Art (sammen med Alfred Lehmann) og af histologisk og mikroteknisk Art samt om anthropologiske Emner. Udgiver for Øjeblikket i Forbindelse med Professor Fürst i Lund: „Crania Groenlandica“. v. 30te Oktober 1900 Clara Dorothea Josepha Hansen.

12) Niels Juhl, født paa Trøjsel i Skartved, Sdr. Bjært Sogn ved Kolding den 4de September 1869, Søn af Proprietær Ole Laursen Juhl († 1894) og Hustru Louise, født Lind. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1881, dimitteret 1887. Cand. theol. Januar 1893. Sognepræst i Østervold Sogn i København. v. 10ende August 1894 Eleonore Josephine Winther.

13) Otto Frederik Kralund, født i Aabenraa den 1ste Maj 1867, Søn af Manufakturhandler i Aabenraa Peter Brødsgaard Kralund og Hustru Anna, født Frahm. Optaget i Kolding Latin- og Realskole i August 1882, dimitteret 1887. Tog i Sommeren 1894 medicinsk Embedseksamen og er nu praktiserende

Læge i Kolind. v. den 20nde Juni 1896 Thyra Elisabeth Henriette Caprani.

14) Valdemar Thygesen, født paa Hesselballegaard, Øster Starup Sogn ved Kolding den 2den Juli 1869, Søn af Proprietær Christian Thygesen og Hustru Marie Sophie Jensine, født Fredsted. Optaget i Kolding Latin- og Realskole August 1882, dimitteret 1887. Tog i Juni 1893 Skoleembedsksamens (Tysk, Latin og Historie). Fast Lærer ved de forenede Skoler i København og siden 1903 Medlem af disse Skolers Bestyrelsesraad, siden 1906 Kasserer og Regnskabsfører for de private fuldstændige højere Almenskolers Pensionskasse, siden 1909 Medlem af Eksamenskommissionen for Privatister ved alm. Forberedelseseksamen, Realeksamen og Mellemskoleeksamen, siden 1910 Medlem af Eksamenskommissionen for Privatister til Studentereksamen. 1901—06 Medlem af Bestyrelsen for Privatskolens fagordnede Lærerforening.

1888

15) Kristoffer Bramsen, født i Binderup, Sdr. Bjært Sogn ved Kolding, den 9ende August 1870, Søn af Proprietær Simon Bramsen og Hustru Cathrine, født Petersen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole i August 1881, dimitteret 1888. Cand. phil. 1889. Førstkandidat 1893. Konstitueret Skovfoged for Lystskovdistriktet Jægersborg Dyrehave, Charlottenlund m. m.

16) Peter Rasmussen, født i Jordrup ved Kolding den 14de Juni 1870, Søn af fhv. Købmand i Jordrup Jørgen Rasmussen, nu i København, og Hustru Anna Rasmussen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole September 1880, dimitteret 1888. Cand. phil. Har

deltaget i forskellige Feriekursus. Lærer ved Slagelse kommunale Realskole. v. 2den April 1895 Fritze Christiane Marie Hasselbalch.

1889

17) Jens Sofus Borch, født i Kolding den 4de November 1871, Søn af Købmand Erhard Andreas Borch († i Kolding ^{27/8} 1903) og Hustru Frederikke, født Lund († i Genf ^{20/5} 1899). Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1880, dimitteret 1889. Cand. jur. Januar 1897. Overretssagfører i København, fra 1900 i en Aarrække Købmand i Kolding, opholder sig siden 1910 i Stockholm. v. 16de November 1899 Henriette Frederikke Vibe Knudsen fra Norge.

18) Knud Mortensen Hørlyck, født i Bastrup, Vamdrup Sogn, den 4de November 1867, Søn af Gaardejer Peter R. Hørlyck i Bastrup og Hustru Ane Kirstine, født Knudsen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1883, dimitteret 1889. Cand. theol. Januar 1896. 1901—11 Sognepræst til Grindsted og Grene, siden 1911 til Borre paa Møen. v. 17de Juli 1901 Marie Hansen.

19) Johannes Lind, født i Skartved, Sdr. Bjært Sogn ved Kolding, den 26nde Juli 1871, Søn af Gaardejer Christian Lind i Skartved († 1903) og Hustru Medde Johanne, født Hugger. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1882, dimitteret 1889. Cand. theol. Januar 1895. Sognepræst i Eltang—Nørre Bjært—Sdr. Vilstrup. v. 7de Juni 1900 Henriette Elise Holst.

20) Søren Lauritz Sørensen, født i Jordrup ved Kolding den 9de Maj 1871, Søn af fhv. Gaardejer i

Jordrup Anders Sørensen og Hustru Kirstine Marie, født Nielsen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1884, dimitteret 1889. Januar 1899 cand. mag. (*Latin, Græsk og Fransk*). 1899—1908 Medarbejder ved Kraks Vejviser, siden Februar 1908 Kasserer i Aktieselskabet Simonsen & Nielsen, København. v. 17de Juli 1903 Jørgine Marie Clausen.

21) Christian Nissen Vyff, født paa Poulinesminde i Vonsild den 21de Juni 1869, Søn af Gaardejer Christian Jensen Vyff og Hustru Poulina Elisabeth, født Lind. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1880, dimitteret 1889. Februar 1895 cand. theol. 1898—1899 halvandet Aars Studieophold i England. Juni 1904 cand. mag. (*Engelsk og Historie*). Januar—Juli 1902 Vikar ved Roskilde Katedralskole, 1904—07 Lærer ved Silkeborg Realskole, 1907—10 Lærer ved Silkeborg kommunale Mellemskole, siden August 1910 Lærer ved Kolding højere Almenskole. v. 10de Juli 1905 Helena Carolina Olson.

1890

22) Christian Ludvig Caspar Holsten v. Tillisch, født i Blokhus den 14de August 1871, Søn af Herredsfoged for Kolding Herred, Kammerjunker Christian Frederik v. Tillisch og Hustru Caroline, født Castenschiold. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1880, dimitteret 1890. Er gaaet over i praktisk Virksomhed, en Tid Forpagter af Bjørnsholm, nu ansat ved Københavns Frihavn.

1891

23) Christian Lauritz Valdemar Frederiksen, født i København den 6te August 1873, Søn af Godsejer A. P. Frederiksen, Williamsborg i Daugaard Sogn,

(† 1901) og Hustru Christiane, født Hansen († 1891). Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1888, dimitteret 1891. Cand. jur. Sommeren 1897. Overretssagfører i København. v. 8de August 1903 Henriette Aarestrup.

24) Mads Jensen Hansen, født i Vamdrup den 12te December 1872, Søn af Lærer Chr. Hansen, Vamdrup, og Hustru Ane Sine, født Madsen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1885, dimitteret 1891. Cand. med. et chir. Sommeren 1898. Praktiserende Læge i Hornsyld ved Horsens. v. 9de December 1904 Kathrine Bruun.

25) Niels Georg Kaaber, født i Kolding den 24de December 1872, Søn af Sagfører Simon Frederik Kaaber og Hustru Nanna Emilie Johanne, født Hellrung. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1881, dimitteret 1891. Cand. med. et chir. 1898. Sanatorielæge ved Bornholms Sanatorium og praktiserende Læge i Rønne. v. 1) 16de Februar 1903 Ellen Fibi-ger. 2) 9ende September 1911 Christine Gleerup.

26) Christian Valdemar Krøldrup, født i Odense den 23de Maj 1871, Søn af Grosserer Christian Søren Krøldrup († i København 1895) og Hustru Ingeborg Birgitte Henriette, født Vest. Optaget i Vejle Amts højere Realskole 1879, i Kolding Latin- og Realskole 1880, dimitteret 1891. Cand. med. et chir. Sommeren 1898, Hospitalstjeneste (fast Kandidat) 1903—05. Praktiserende Læge i Horsens. v. 4de December 1900 Olga Margrethe Mammen.

27) Axel Valdemar Schmidt, ved Navneforandring Thilo, født i Fredericia den 23de September 1873,

Søn af Købmand i Fredericia J. W. Schmidt († 1885) og Hustru Emilie Papsøe, født Thilo. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1885, dimitteret 1891. Cand. mag. Januar 1898 (*Græsk*, Latin og Historie). 1900—1903 Lærer ved Esbjerg Realskole, 1903 Lærer ved Østersøgades Latin- og Realskole og Kursus „København“, nu Lærer ved Birkerød Kostskole.

1892

28) Knud Hartnack, født i Ødis pr. Kolding den 21nde Februar 1874, Søn af Sognepræst i Ødis Johan Christian Daniel Hartnack og Hustru Marie, født Soetmann. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1883, dimitteret 1892. Cand. phil. 1893, studerede Medicin, men afbrød Studiet 1897 og rejste til Amerika. Drev i de følgende 12 Aar Virksomhed af forskellig Art, var Oversætter og Journalist, Redaktør af „Nordlyset“ i New York, Medarbejder ved Review of Reviews o. m. a. Genoptog sine Studier 1909, Dr. med. 1910, Statseksamen Januar 1911, og praktiserer i Newark i Illinois, spec. Øjensygdomme og kirurgiske Sygdomme, undersøgende Læge for to Assurance-selskaber. v. 2den Februar 1907 Benedicte Rosborg.

29) Holger Valdemar Grandjean Nyholm, født i Kolding den 6te November 1873, Søn af Herredsfuldægtig, Cancelliraad Vilhelm Nyholm og Hustru Jessine, født Petersen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1882, dimitteret 1892. stud. jur. 1892—93. 1899 cand. med. et chir. Praktiserende Læge i Sønderød ved Odense. v. 7de Juni 1902 Johanne Margrete Magnussen.

30) Maximilian Oskar Ræder, født paa Dyrehave-

gaard ved Kolding den 21nde Januar 1874, Søn af Proprietær Carl Gustav Valdemar Ræder († 1887) og Hustru Berthe Othilie, født Aarestrup. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1881, dimitteret 1892. Cand. phil., Postkontrollør til Tjeneste i Generaldirektoratet. v. 27nde December 1901 Urania Christine Davison-Raynsford, født Wiemer.

1893

31) Hans Peter Hansen, født i Sønder Vilstrup den 23nde April 1871, Søn af fhv. Møllebygger Jens Hansen og Hustru Maren, født Olesen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1890, dimitteret 1893. Cand. theol. 1898, fik Accessit for en theologisk Prøveopgave. Er nu ordineret Medhjælper (Lærer og Præst) i Præstø. v. 2den Maj 1899 Karen Johanne Sørensen.

32) Emil Christian Conrad Knudsen, født i Haderslev den 29nde September 1875, Søn af Particulier i Middelfart, fhv. Købmand i Haderslev E. N. Knudsen og Hustru Hansine Nicoline, født Lauesen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1886, dimitteret 1893. Cand. phil. 1894. Brygmester ved Bryggeriet Wickbold i Königsberg. v. 11te Februar 1904 Dorthea Lauesen.

33) Henrik Sofus Laurits Knudsen, født i Middelfart den 14de December 1873, Broder til Nr. 32. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1886, dimitteret 1893. Musiker.

34) Johan Erik Albinus Godtfred Nielsen, født i Sommersted i Sønderjylland den 22nde Marts 1875, Søn af Herreekviperingshandler i København August Nilsson og Hustru Anna Cathrine, født Erichsdotter. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1887, dimit-

teret 1893. Cand. theol. Sommeren 1899. Sognepræst til Vrads ved Bryrup. v. 9ende Maj 1906 Kathy Petersen.

1894

35) Elith Preetzmann-Aggerholm (kalder sig nu Elith Aggerholm), født i Sæby ved Tissø, Holbæk Amt, den 27nde Maj 1876, Søn af Apoteker Ludvig Preetzmann-Aggerholm (født 1840 † 1907) og Hustru Elisa Vilhelmine, født Bertelsen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1886, dimitteret 1894. Cand. phil. 1895, tog Botanicum, studerede Jura i 4 Aar, lærte Mejerivæsen i Danmark 1904—05, rejste i 1906 til Sibirien. 1906—10 Prokurist og Filialbestyrer i sibirisk Eksportforretning, driver siden December 1910 selvstændig Forretning i Smørekspert til Tyskland, England, Holland og Danmark i Petropavlowsk, Russisk Centralasien. Har foretaget længere Rejser, i 1910 til Grækenland, Tyrkiet, Syrien, Ægypten og Italien, i 1911 til Tyskland, Frankrig, Holland og England. Er Medarbejder ved „Flensborg Avis“ (sibiriske Forhold) og ved „Deutsche Nahrungs- und Genuszmittel-Zeitung“.

36) Oscar Fich, født i Kolding den 17de August 1877, Søn af Læge i Kolding Hjalmar Fich og Hustru Betty, født Møller. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1885, dimitteret 1894. Cand. jur. Juni 1901. Overretssagfører i København. v. 19de Maj 1910 cand. phil. Sigrid Malling.

37) Martin Juhl, født paa Trøjsel i Sdr. Bjært Sogn den 6te September 1876, Broder til Nr. 12. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1884, dimitteret 1894. Cand. theol. Januar 1900. Sognepræst til Haderup

ved Skive. v. 8de Oktober 1909 Elsabé Uldall-Jørgensen.

38) Thorkild Roose, født i Kolding den 8de Oktober 1875, Søn af fhv. Købmand i Kolding Christian Roose, nu i København, og Hustru Lisette, født Petersen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1883, dimitteret 1894. Cand. phil. 1895, ansat i et Handelshus i Antwerpen 1896—98, studerede i to Aar almindelig og sammenlignende Litteraturhistorie. 1901 Skuespiller i Aarhus, siden 1903 Skuespiller ved det kongelige Teater i København. v. 30te Marts 1902 Lillian Krøldrup.

39) Peter Sørensen, født i Højrup, Herslev Sogn ved Fredericia, den 25nde November 1873, Søn af fhv. Gaardejer Hans Sørensen i Højrup og Hustru Ane Marie, født Pedersen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1891, dimitteret 1894. Cand. theol. Januar 1900. Har udgivet: „Fra Salmedigtningens Omraade“ og er Sognepræst i Assing ved Kibæk. v. 25nde November 1901 Anna Brorsen.

1895

40) Svend Borch, født i Kolding den 25nde Juli 1878, Broder til Nr. 17. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1886, dimitteret 1895. Cand. jur. 1901. Opholder sig for Tiden i London.

41) Henry Goldmann, født i Ærøskøbing den 1ste December 1877, Søn af Skibsmægler Hans Ivar Goldmann i Ærøskøbing og Hustru Anna Cathrine, født Erichsen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1890, dimitteret 1895. Sommeren 1902 cand. mag. (Mate-

matik). Fuldmægtig paa Beregnerkontoret i Statsanstalten for Livsforsikring og Matematiklærer ved Femmers Seminarium.

42) Peter Hansen, født i Kolding den 31te Juli 1876, Søn af Sagfører i Kolding J. L. Hansen og Hustru Dorothea, født Sørensen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1885, dimitteret 1895. Cand. phil 1896. Assistent i Kgl. grønlandske Handel i København. v. 1900 Marie Dideriksen.

43) Theodor Valdemar Jensen, født i Kolding den 12te Marts 1876, Søn af Pensionist Laurids Chr. Jensen og Hustru Henriette Dorothea Jensen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1888, dimitteret 1895. Juni 1903 cand. mag. (*Tysk*, Latin og Engelsk). Underbibliotekar ved Kgl. Bibliotek i København.

44) Andreas Christiansen Juel, født i Anslet i Sønderjylland den 16de Januar 1875, Søn af Gaardejer Christian Juel i Anslet († i Kolding ^{27/6} 1897) og Hustru Cecilie Cathrine, født Lund. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1890, dimitteret 1895. Januar 1903 cand. theol. Sognepræst i Vester Tørslev og Svenstrup ved Mariager. v. 12te Maj 1909 Alma Vaaben.

45) Hans Janus Kring, født i Jordrup den 5te Marts 1875, Søn af Lærer J. J. Kring i Jordrup og Hustru M. H. Kring, født Roed. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1889, dimitteret 1895, cand. theol. 1902. Sognepræst i Aale. v. 28nde April 1904. cand. phil. Agnete Helene Sørensen (Nr. 68).

46) Poul Helweg-Larsen, født i Vedbæk den 2den

Juli 1877, Søn af Stiftsprovst V. Helweg-Larsen i Viborg og Hustru Thyra, født Lorentzen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1887, dimitteret 1895, cand. theol. Januar 1902. Sognepræst i Christianssted paa St. Croix. v. 17de Maj 1904 Astrid Heiberg.

47) Sophus Edvard Sage, født i Tobøl, Føvling Sogn, den 16de Maj 1876, Søn af pensioneret Oversergent i Grænsegendarmeriet Joachim Frederik Sage i Vejstrup ved Kolding og Hustru Mine Dorothea, født Berg. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1890, dimitteret 1895. Cand. jur. Juni 1901, Sagfører 1905, Overretssagfører 1909. Siden 1ste Januar 1912 Overretssagfører i Svendborg.

48) Johan Frederik Warburg, født i Kolding den 28nde September 1878, Søn af Manufakturhandler i Kolding Frederik Warburg († 1889) og Hustru Sophie Frederikke, født Salomonsen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1886, dimitteret 1895. Cand. phil. 1896. Opholder sig i København og er beskæftiget med Kontorarbejde.

1896

49) Jens Christian Carl Christensen, født i Resen ved Skive den 25nde September 1877, Søn af Teglværksbestyrer Niels Christensen og Hustru Maren, født Skou. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1886, dimitteret 1896. Studerede Theologi og tog i Januar 1898 Filosofikum, men gik senere over i praktisk Virksomhed og er nu Agent i København.

50) Frederik Jordahn Hansen, født i Kolding den 3dje August 1878, Søn af Købmand Adolph Hansen, i Kolding og Hustru Anna Hansen. Optaget i Kolding

Latin- og Realskole 1886, dimitteret 1896. Cand. phil. Grosserer (Smør og Æg) i Aberdeen i Dakota, U. S. A.

51) Ida Kirstine Elise Hartmann, født Jensen, født i Kolding den 5te September 1875, Datter af Grosserer C. Jensen i Kolding og Hustru Elise, født Jacobsen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1894, dimitteret 1896. Cand. med. et chir. Praktiserende Læge i Aalborg. v. Cand. pharm. Andreas Christian Hartmann.

52) Maria Louise Møller, født Müller, født i København den 26nde Juli 1875, Datter af Bestyrer af Kolding Latin- og Realskole Sigurd Hjort Müller og Hustru Maria Louise, født Biering († 1908). Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1890, dimitteret 1896. Lærerinde ved Frk. Th. Langs Realskole og Forskoleseminarium i Silkeborg 1896—97, derefter ved Borgerdydsskolen i København og Lyceum. 1902—5 Sygeplejerske paa Kommunehospitalet i København. v. 4de Maj 1905 Læge Arnold Møller.

53) Paul Læssøe Müller, født i København den 28nde November 1878. Broder til Nr. 52. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1886, dimitteret 1896. Tog i 1904 Magisterkonferens i Historie, beskæftigede sig i Aarene 1901—1907 med Undervisning og Biblioteksarbejde i København, 1907—10 Studieophold i England og Frankrig, 1910—11 Medarbejder ved „Ugens Tilskuer“. Har udgivet forskellige Arbejder om Englands moderne Kultur og Historie og været Medarbejder ved „Folkens Historie“ (England siden 1848).

54) Johannes Hansen Mølgaard, født i Givskud den 6te Maj 1874, Søn af Husmand Hans Mølgaard Han-

sen i Læborg og Hustru Karen Marie, født Madsen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1893, dimitteret 1896. Cand. theol. Sommeren 1902. 1902 Lærer ved Kolding Realskole, 1903 personel Kapellan i Nørre Lyndelse, Dec. 1906 Sognepræst til Louns og Alstrup, Jan. 1910 Sognepræst til Aars og Haubro. v. 22nde Oktober 1908 Helene Hillebrandt.

1897

55) Jens Birkedal, født i Hejls den 4de Maj 1877, Søn af daværende Lærer ved Efterskolen i Hejls, nu Formand for Sparekassen i Vejen, Birkedal og Hustru Kristiane, født Nielsen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1894, dimitteret 1897. Jan. 1904 cand. theol. Har gennemgaaet forskellige Kursus i Gymnastik og Engelsk, bl. a. ved Universitetet i London. Inspektør og Lærer ved Samsø Realskole, Tranebjerg. v. 20nde Juli 1907 Marie Gylling.

56) Frederik Borch, født i Kolding den 9nde August 1878, Søn af Købmand i Kolding C. S. Borch og Hustru Theresia, født Møller. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1888, dimitteret 1897. Tog 1898 Filosofikum og studerede i 1898—99 ved Polyteknisk Lærestanstalt i København, arbejdede i 1899—1902 med elektrisk Montage og Maskineri, studerede 1902—5 ved Technicum Mittweida i Sachsen og dimitteredes i 1905 som Elektroingeniør derfra. Er nu Ingeniør ved „The New York Edison Company“ (elektrisk Lys og Kraft) i New York, U. S. A. v. i Odense den 20nde Maj 1909 Antonette Mikkelsen.

57) Johannes Louis Frederik Godt, født paa Højriis, Ikast Sogn, Hammerum Herred, den 8de Juni 1878,

Søn af Proprietær Thomas Godt og Hustru Anna Marie Magdalene, født Blicher. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1889, dimitteret 1897. Cand. med. et chir. 1905. Har i Tidsrummet 1905—10 gjort Kandidat-tjeneste ved forskellige københavnske Hospitaler og paa Fødselsstiftelsen, været Skibslæge ved russisk Trop-petransport fra Østasien til Sortehavet (Foraar 1906) og paa Skandinavien-Amerikalinien. Praktiserer siden Sommeren 1911 i Dalbyover ved Randers. v. 28nde Juni 1911 Christine Lindberg Hansen.

58) Laurids Christian Jensen, ved Navneforandring Schelde, født i Kolding den 3dje Februar 1878, Søn af praktiserende Læge i Kolding Laurits Peter Jensen og Hustru Kristine, født Jørgensen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1887, dimitteret 1897, cand. med. et chir. Juni 1904. Siden Januar 1909 Sygehuslæge i Hals. v. 8nde Maj 1910 Tandlæge Nancy Johanne Balle.

59) Hans Christian Niendahl, født i Kolding den 16de Januar 1879, Søn af Dyrlæge i Kolding Valde-mar Niendahl og Hustru Sona, født Windeløv. Op-taget i Kolding Latin- og Realskole 1887, dimitteret 1897. Cand. phil. 1898, Dyrlægeeksamen Januar 1904. Var assisterende Dyrlæge ved Veterinærfysikatet under Mund- og Klovsygeepidemien i Stevns i Foraaret 1904, Assistent ved Veterinærskolens Klinik for interne Syg-domme (Prof., Dr. med. Bang) 1904—06. Reservedyr-læge i Hæren 1908—10. Dyrlæge ved Hærens Re-montedepot og assisterende Dyrlæge ved Kreatureks-portkontrollen i Kolding samt Formand for Vejle Amts Dyrlægeforening. v. 6te December Sigrid Gun-hilda Wissing.

60) Hans Lausten Thomsen, født i Roost, Arrild Sogn, Vestslesvig, den 6te Juni 1878, Søn af fhv. Gaardejer i Roost, nuv. Rentier i Haderslev, Hinrich Thomsen og Hustru Mette Kirstine, født Hansen. Op-taget i Kolding Latin- og Realskole 1892, dimitteret 1897, tysk Student Foraar 1899. Tog Lægeeksamen i Freiburg i Breisgau Januar 1904 og Doktorgrad Februar 1905. Siden Februar 1906 praktiserende Læge i Skærbæk i Vestslesvig.

1898

61) Johan Bork, født i Taps den 3dje December 1878, Søn af Gaardejer i Højrup, Herslev Sogn ved Fredericia, Johan Nikolaj Larsen Bork og Hustru Anna Andersdatter. Optaget i Kolding Latin- og Real-skole 1893, dimitteret 1898. Studerede Theologi i et halvt Aars Tid, men blev sindssyg og døde i Aaret 1900 paa Middelfart Sindssygeanstalt.

62) Julius Mandrup Due Dalsgaard, født i Ringgive den 20nde Juli 1878, Søn af Sognepræst J. N. L. Dals-gaard († 1904) og Hustru Mandrupbine, født Due. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1895, dimitteret 1898. Stud. med. indtil 1901, tog Tandlægeeksamen 1905. Tandlæge i København.

63) Ludvig Frederik Rosenmüller Lunddahl, født paa Tyllinge i Sverrig den 24nde Juli 1879, Søn af afdøde Sognepræst i Kolding Harald Lunddahl og Hu-stru Ulrika Michaëla Gustafva Adrienne, født Rosen-müller. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1888, dimitteret 1898. Cand. med. et chir 1904. Praktise-rende Læge i København. v. 24nde Marts 1909 Esther Renée Denise Mourier.

64) Knud Rosenstand, født i Nørre Stenderup den 24de August 1879, Søn af Sognepræst Holger Rosenstand (nu i Frederikssund) og Hustru Marie Erasmie, født Knudsen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1892, dimitteret 1898. Cand. med. et chir. Sommeren 1908. Siden Oktober 1909 Reservelæge ved Sindssygeanstalten i Viborg. v. 6te Maj 1909 Wilhelmina Ott de Vries.

65) Hans Martinsen Thau, født i Rurup, Branderup Sogn i Sønderjylland, den 5te Marts 1878, Søn af fhv. Lærer M. H. Thau (nu i Ribe) og Hustru Petrea Hansen, født Gaarde. Optaget i Kolding Latin- og Realskole i 1892, dimitteret 1898. Cand. jur. Januar 1904. Fik Aaret efter det ancherske Legat (800 Kr.) og foretog for dette en Rejse til Italien og Tyskland, vendte syhjem og døde den 8de Juli 1907.

1899

66) Alfred Eriksen Kjærgaard, født i Dørup Skole, Vorladegaard Sogn ved Skanderborg, den 17de Oktober 1880, Søn af nuværende Lærer i Bramdrup ved Kolding Niels Anton Eriksen og Hustru Marie, født Rasmussen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1895, dimitteret 1899. Sommeren 1905 cand. theol. Residerende Kapellan i Hjørring. v. 29de August 1911 Elisabeth Grønning.

1900

67) Maren Balle, født i Vester Nebel den 29de November 1879, Datter af fhv. Gaardejer H. C. Balle og Hustru Karen, født Nielsen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1898, dimitteret 1900, cand. phil. 1901, studerede Engelsk i 3 Aar og er nu ansat ved Landbrugsministeriets Tiendekontor.

68) Agnete Helene Kring, født Sørensen, født i Haderslev den 31te Marts 1875, Datter af afdøde Sognepræst i Dannemarre og Tillitze paa Lolland S. J. Sørensen og Hustru Kristine, født Bodum. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1898, dimitteret 1900. Tog Filosofikum 1901, studerede i 3 Aar nordisk Filologi og underviste i 6 Aar ved Karen Kjærs Skole i København. v. 28de April 1904 Pastor Hans Kring, nu Sognepræst i Aale (Nr. 45).

1901

69) Ejnar Peter Brandorff, født i Kolding den 10de Maj 1881, Søn af Kæmner i Kolding J. O. Brandorff og Hustru Frederikke, født Grube. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1890, dimitteret 1901. Juni 1908 cand. med. et chir. Siden Oktober 1911 praktiserende Læge i Kolding.

70) Sigurd Eriksen Kjærgaard, født i Dørup, Vorladegaard Sogn ved Skanderborg den 13de Marts 1883, Broder til Nr. 66. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1898, dimitteret 1901. Januar 1908 cand. med. et chir. Fra 1ste April 1908 til 1. April 1910 Prosektor i Pathologi, derefter 1 Aar Assistent hos Professor Kaarsberg, St. Lucastiftelsen. Fra 1ste Marts 1911 Turnuskandidat paa Rigshospitalet.

71) Gustav Sørensen, ved Navneforandring Debell, født i Kolding den 16de September 1882, Søn af afdøde Sagfører Carl William Sørensen i Kolding og efterlevende Hustru Anna, født Debell. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1891, dimitteret 1901. Sommeren 1907 cand. jur. Assistent under Finansernes Centralbestyrelse (Finansministeriets 1ste De-

partement), Sekretær for Værgeraadet for Københavns 13de Værgeraadskreds.

72) Thorvald Einar Hess Thaysen, født i Kolding den 20de Oktober 1883, Søn af Købmand i Kolding Jørgen Christian Thaysen og Hustru Anna M. W. Thaysen, født Langkilde. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1891, dimitteret 1901. Januar 1908 cand. med. et chir., studerede fra September 1908 til September 1909 patologisk Anatomi i Bern, var fra Oktober 1909 til Oktober 1911 Prosektor ved Universitetets patologisk-anatomiske Institut og har senere været paa Studieophold i Lund.

73) Sophus Johan Peter Varberg, født i Odense den 15de Juni 1883, Søn af Maskintrykker ved Fyens Stifts Bogtrykkeri i Odense, nu Bestyrer af Miloske Bogtrykkeri i Odense, Warberg og Hustru Johanne Hansine, født Petersen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1892, dimitteret 1901. Tog i 1902 matematisk Tillægsprøve, studerede ved polyteknisk Læreanstalt 1903 og var Huslærer i Vestervig 1904. Rejste i Maj samme Aar til Amerika, hvor han har arbejdet i forskellige Fag og senere fortsat Studierne ved Kollegiet i New York. Er nu Konstruktionsingeniør ved New York—New Haven—Hartforth Jernbane.

1902

74) Ove Knud Bock, født i Vejlbj ved Middelfart den 7ende December 1883, Søn af daværende Sognepræst i Vejlbj, nu i Horne ved Faaborg Alfred Christian Bock og Hustru Ida Louise Mathilde, født Fick. Optaget i Kolding Latin- og Realskole i 1894, dimit-

teret 1902. 1903 Adgangseksamen til den polytekniske Læreanstalt, Januar 1910 Eksamen som Ingeniør i Bygningsfagene (cand. polyt.). Ingeniør hos Burmeister & Wain paa Refshaleøen.

75) Axel Marius Hansen, født i Kolding den 1ste Juni 1884, Broder til Nr. 42. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1893, dimitteret 1902. Sommer 1910 cand. med. et chir. Reservelæge ved Aalborg Amts Sygehus i Aalborg.

1903

76) Johannes Bennetzen, født i Kolding den 31te Juli 1885, Søn af Overretssagfører i Kolding Hans Christian Bennetzen og Hustru Therese Marie, født Reimers. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1893, dimitteret 1903. 1904—8 Assistent i Laane- og Discantobanken i Kolding, 1908—10 Bestyrer af samme Banks Filial i Vamdrup, siden 1910 Assistent i Nationalbankens Filial i Kolding.

77) Axel Peter Buch, født i Seest ved Kolding den 3dje September 1883, Søn af Gaardejer Hans Buch i Seest († April 1911) og Hustru Anna, født Mink († Jan. 1911). Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1899, dimitteret 1903. Cand. med. et chir. Juni 1910. Reservelæge paa Kolding Sygehus 1910—11, gør for Tiden Hospitalstjeneste i København.

78) Henning Koch, født paa Frederiksberg den 16de Marts 1884, Søn af Inspektør Rudolph Koch og Hustru Charlotte, født Jensen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1902, dimitteret 1903. Cand. jur. Sagfører-fuldmægtig, Assistent under Københavns Magistrat.

1904

79) Hans Christiansen Juel, født i Anslet i Sønderjylland den 22nde Juli 1883, Broder til Nr. 44. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1898, dimitteret 1904. Jan. 1911 cand. theol. Medhjælper hos Sognepræsten i Ullits.

80) Agnete Fibiger, født Michaelsen, født i Kolding den 15de Maj 1885, Datter af Bankbogholder i Kolding Rasmus Michaelsen og Hustru Christine, født Rudolphs. Optaget i Kolding Latin- og Realskole i 1899, dimitteret 1904. v. 31te Juli 1906 Tandlæge Johannes Fibiger i København.

81) Martin Larson Mikkelsen, født i Kolding den 20nde April 1885, Søn af Trikotagefabrikant i Kolding Christian Mikkelsen og Hustru Ane, født Larsen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1894, dimitteret 1904. Studerede Medicin i 1½ Aar, Januar 1912 cand. jur. Sagførerfuldmægtig i Nørre Sundby.

82) Hans Christian Rossen, født i Ødis den 24nde Februar 1885, Søn af Træskomager Jes Hansen Rossen og Hustru Trinke Jørgensen, født Køks. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1901, dimitteret 1904. Cand. theol. 1910. Præst i Kolonien Ritenbenk i Grønland. v. 16de Juni 1910 Martha Margrethe Petersen.

83) Erik Emil Johan Rømeling, født i Randers den 14de Oktober 1886, Søn af Chef for Grænsegendarmet Oberstløjtnant Emil Adolph Rømeling, R. a. D., og Hustru Louise Frederikke, født Dahlstrøm. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1900, dimitteret 1904. 1904—05 Elev paa Galster og Hollbølls Kursus til

Optagelse paa Frederiksberg Slots Officersskole, 1906—08 Elev paa Tandlægeskolen, 1908—10 Amanuensis hos Tandlæge Kiær i Odense. Siden Juli 1910 Tandlæge i Køge. v. 2den September 1911 Gudrun Holst.

1905

84) Mikael Povlsen Buhl, født i Vejen den 9de September 1884, Søn af fhv. Gaardejer Povl Buhl i Vejen og Hustru Mette Kirstine Buhl. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1899, dimitteret 1905. Cand. phil. 1906. Sekondløjtnant ved 7ende Regiment. Stud. mag.

85) Richard Jessen, født i Kolding den 16de Juli 1887, Søn af daværende Lærer ved Kolding Latin- og Realskole, nuværende Overlærer ved Kolding højere Almenskole Richard Jessen og Hustru Claudia, født Bindesbøll-Behrend. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1895, dimitteret 1905. Juni 1911 cand. jur. Sagførerfuldmægtig i Viborg.

86) Ellen Kirstine Sørensen, født i Skovlænge Præstegaard paa Lolland den 9de December 1885, Søster til Nr. 68. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1898, dimitteret 1905. Cand. phil. 1907. Har studeret Fransk ved Københavns Universitet og er Ekstraarbejder paa Statens statistiske Bureau i København.

1906

87) Christian Bartholdy, født i Laurbjerg den 21nde Marts 1889, Søn af Sognepræst Johan Peder Bartholdy (nu i Seest ved Kolding) og Hustru Marie Christiansen, født Gad. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1897, dimitteret 1906. Januar 1912 cand. theol.

88) Eggert Peter Bock, født i Skjoldlev den 2den April 1887, Broder til Nr. 74. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1896, dimitteret 1906. Cand. phil. 1907, stud. jur.

89) Oline Christiansen, født i Lindknud ved Brørup den 11te Februar 1888, Datter af Lærer i Lindknud Poul Hansen Christiansen († 1897) og Hustru Helene Marie, født Kruse. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1900, dimitteret 1906, cand. phil. 1907, stud. mag. (Tysk, Fransk og Engelsk).

90) Valdemar Frederik Juhl, født paa Juelsgaard, Skartved ved Kolding den 23de September 1888, Broder til Nr. 12 og 37. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1898, dimitteret 1906, stud. jur.

91) Poul Erik Müller, født i Kolding den 19de August 1888, Søn af daværende Apoteker i Kolding, nu Hofapoteker i København Nicolai Christian Müller og Hustru Andrea, født Petersen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1896, dimitteret 1906. Cand. phil. 1908. Januar 1912 cand. polyt. (Bygningsingeniør).

92) Carl Rudbeck, født i Kolding den 31te Oktober 1887, Søn af fhv. Brølægger Chr. J. Rudbeck og Hustru Thomasine, født Thaarsted. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1901, dimitteret 1906. Studerede Theologi 1906—7. Sommeren 1911 cand. jur. By- og Herredsfuldmægtig i Assens Købstad og Baag Herred.

1907

93) Andreas Flensburg Brødsgaard, født i Gjesten Sogn, Ribe Amt, den 13de April 1889, Søn af Land-

mand Carl Emanuel Brødsgaard, Gjesten, og Hustru Nicoline Christiane, født Flensburg. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1899, dimitteret 1907, stud. polit.

94) Johan Martin Dystrup, født i Gjerup, Dahler Sogn i Slesvig, den 13de Juni 1889, Søn af Tømrermester Andreas A. L. Dystrup (nu i København) og Hustru Jensine Christine, født Hansen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole i 1898, dimitteret 1907, stud. theol.

95) Anders Nissen Gemmer, født i Taps ved Kolding den 21de September 1889, Søn af Snedkermester Chr. S. Gemmer i Ødis ved Kolding og Hustru Cathrine, født Frederiksen. Optaget i Kolding højere Almenskole i 1904, dimitteret 1907, stud. theol.

1908

96) Else Bruun, født i Kolding den 11te April 1891, Datter af daværende Førstelærer ved Kolding Latin- og Realskole, nuværende Rektor ved Kolding højere Almenskole Georg Marius Bruun og Hustru Margrete, født Petersen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1899, dimitteret 1908. 1910 cand. phil. Studerer romansk Filologi ved Københavns Universitet med Fransk og Spansk som Speciale.

97) Hans Oluf Juhl, født i Sønder Bjært ved Kolding den 26de Maj 1890, Søn af nuværende Trikotagehandler Laurits Juhl, Axelhus, Kolding og Hustru Margrethe, født Lind. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1903, dimitteret 1908, stud. theol.

98) Erik Kall, født i Frederikshavn den 3dje Fe-

bruar 1890, Søn af Konsul Peter Julius Frederik Kall, nu i København, og Hustru Amalie Frederikke, født Winding. Optaget i Kolding Latin- og Realskole i 1903, dimitteret 1908, stud. med. et chir.

99) Gunnar Kjær, født i København den 28nde Oktober 1889, Søn af nuv. Overlærer ved Kolding kommunale Skolevæsen Kristian Kjær og Hustru Johanne, født Schmidt. Optaget i Kolding højere Almenskole 1904, dimitteret 1908. 1909 cand. phil. Studerer ved Tandlægeskolen i København.

100) Johannes Nygård Markussen, født den 11te August 1889 i Dons i Alminde Sogn, Søn af Bestyrer af Højskolehjemmet i Kolding Peder Markussen og Hustru Maren Hansen, født Nygård. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1899, dimitteret 1908. Beskæftigede sig i sine to første Studenteraar med Medicin og Historie, cand. phil. 1910, stud. jur.

101) Jensenius Christian Møller, født i Kolding den 25nde Februar 1891, Søn af afdøde Grosserer J. Chr. Møller og Hustru Jensine Marie, født Jessen. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1899, dimitteret 1908. 1908—11 Huslærer paa Færøerne og i Jylland. 1911 cand. phil. Stud. theol.

1909

102) Jakob Peder Bartholdy, født i Laurbjerg den 1ste September 1891, Broder til Nr. 87. Optaget i Kolding Latin- og Realskole 1900, dimitteret 1909. 1910 cand. phil. Stud. med. et chir.

103) Just Thomsen Nielsen, født i Bastrup, Vam-

drup Sogn, den 19de Februar 1890, Søn af Boelsmand Niels Hansen Nielsen i Bastrup og Hustru Johanne, født Paaske. Optaget i Kolding højere Almenskole 1907, dimitteret 1909. 1910 cand. phil. Stud. theol.

Gymnastikken som Skolefag.

Gymnastikken som Skolefag er af ældgammel Oprindelse. At den indgik som et meget vigtigt Led i de gamle Grækeres Opdragelse, behøver jeg knap at minde om, men ogsaa hos andre Folkeslag baade før og siden har den haft sin store og vigtige Plads under meget lignende Former, selv om Navnet har været et andet, nemlig Øvelser i Vaabenbrug og dermed sammenhængende Idrætsøvelser. Det er ikke at undres over, at krigerske Folk og herskende Krigerkaster har set paa Legemssundhed og Styrke som Egenskaber, hvis første og vigtigste Formaal det var at gøre sin Mand vaabendygtig, og da Frederik den 6te i det nittende Aarhundredes Begyndelse (Skoleforordningen af 1814) indførte Gymnastikken i alle danske Drengeskoler, var det nærmest for at uddanne de unge Mænd til dygtige Soldater.

Siden er det gaaet op for de fleste, at den Sundhed og Legemsstyrke, som er nødvendig for Krigerne, ogsaa er en saare attraaværdig Ting for Fredens Mænd, og det er nu ud fra denne Betragtning, at Gymnastikken øves i vore Skoler af saavel Drengene som Piger.

Hvis Mennesket levede et ubundet Naturliv, ligesom de vilde Dyr, vilde der næppe behøves et saa kunstigt Middel som Gymnastik til at opholde dets legemlige

Egenskaber, men da civiliserede Mennesker som Regel har indrettet deres Liv paa en helt anden Maade, maa de ved mange af Erfaringen eller af Videnskaben opfundne Midler beskytte sig mod de nedbrydende Følger, som denne Afvigelse fra Naturlivet har haft eller vilde kunne have. For at nævne et Eksempel, saa er Tandlægen ligesaa vel som Gymnastiklæreren en Faktor, som den stigende Kultur har nødvendiggjort. Og det er ikke blot Mennesket, som ikke taa-ler et alt for ensidigt Liv. Enhver Landmand ved, at en Plag skal røres, have Gymnastik i sin Opvækst for selv at blive en kraftig og sund Hest, og for at hele Hesteracen ikke skal forfalde. Køerne bliver derimod ikke rørt, og derfor hærger Tuberkulosen jo Racen i en Grad, som ikke kendes blandt vilde Dyr under naturlige Kaar. Vilde man lige saa ensidigt presse Menneskeracen for aandelige Ydelser, som man nu presser Koracen for Mælkeproduktion, saa skulde der sikkert meget strenge Forholdsregler til, for blot at holde Slægten kummerligt i Live.

Det siger sig selv, at Barndomstiden, den Tid, hvor Legemet vokser og fæstnes, rummer de største Farer for Slægtens Sundhed. Og da Børneskolen, der jo i Danmark er tvungen, i ikke ringe Grad lægger Beslag paa Børnenes Aandsevner for at lede og udvikle dem i de for Samfundet mest brugbare Retninger, saa har den samtidig en Forpligtelse til ogsaa at hjælpe med ved Børnenes legemlige Opdragelse, for at det ikke skal risikeres, at denne i en uforsvarlig Grad forsømmes, naar saa megen Kraft og Tid tages i den aandelige Udviklings Tjeneste. Denne Forpligtelse har Skolen ogsaa anerkendt, men dog har den legemlige Opdragelse hidtil haft store Vanskeligheder at kæmpe med. Den vigtigste af disse Vanskeligheder er maa-ske, at medens Skolens Resultater med Hensyn til den

aandelige Opdragelse kontrolleres gennem offentlige Eksaminere, saa unddrager den legemlige Side af Opdragelsen sig i meget høj Grad offentlig Kontrol. Skolens Arbejde bedømmes, og de forskellige Skoler sammenlignes i udstrakt Maalestok efter de let iøjnefaldende Eksamensresultater, og selv om dette maaske tildels er en Fejl, saa har det dog selvfølgelig indvirket i høj Grad paa den Vurdering, som hersker baade i og udenfor Skolen overfor den aandelige og legemlige Opdragelse. Man siger ikke „baade — og„ om disse to Sider af Sagen, men hvor Midlerne er knappe — og hvor er de ikke det — der maa den legemlige Opdragelses Krav smukt træde i Baggrunden.

Saa længe har den været Stedbarn, at mange, især udenfor de egentlige Skolekredse, betragter den som noget besværligt og kostbart Luksus og klager over de store Krav, som den stiller, selv hvor den er holdt nede paa en yderst beskedne Plads i Skolebudgettet. Og selv hos mange Skolemænd findes endnu den Tankegang, at Legemets Krav paa Motion og Opøvelse i Sundhed og Kraft absolut maa staa i Baggrunden for Aandens Krav paa Udvikling og Belæring. Det glemmes alt for tit, at Aand og Legeme her paa Jorden hører uløseligt sammen og i meget høj Grad virker ind paa hinanden, og at selv om Resultaterne af Skolens legemligt opdragende Arbejde ikke kommer frem til Kritik og Sammenligning gennem en betryggende Undersøgelse i Lighed med Eksaminernes Overhøringer i hvert enkelt Fag, saa skal Eleverne nok sidenhen i Livet faa at mærke, hvorledes deres Legemsudvikling gennem Opvæksten har været røgtet. Nogle slipper vel nok uden paaviselig Møn gennem den Skærsild, som en ensidig aandelig Opdragelse er for Legemet, men flere tager Skade.

Man har ofte været for tilbøjelig til at læsse An-

svaret for den legemlige Opdragelse over paa Hjemmene, og man har søgt sin Undskyldning i alt det, som Spejderbevægelse, Boldklubber o. l. kan byde Børnene. Men man glemmer at sammenligne, hvorledes det vilde gaa, hvis man i lignende Grad lagde Ansvaret for den aandelige Opdragelse hos Hjemmene, og man bør ogsaa gøre sig klart, at det væsentlig bliver de legemlig bedst begavede Børn, de, der trænger mindst, som driver Legemsøvelser i Fritiden. Skolen som saadan kan heller ikke staa sig ved, at Elevernes Kærlighed i alt for høj Grad gaar fra den og over paa Fritidsmorskab. Et Barn skal ære sin Skole og gøre sin Skole Ære *baade* ved den aandelige og den legemlige Skoleopdragelse, ellers bliver der ikke det fulde Agtelses- og Tillidsforhold, som bringer gode Opdrageres Arbejde til at falde i den mest modtagelige Jord. Og paa en vis Maade er den legemlige Opdragelse heldigere stillet overfor Elevernes Sind end den aandelige. Det gør ikke noget meget dybt Indtryk den øvrige Skole igennem, om f. Eks. Realklassen gør en god eller daarlig afsluttende Eksamen, ja mangan mindre vel begavet Dreng ser maaske ikke med stor Sorg, at hans Kammerater heller ikke glimrer. Men lad et udvalgt Boldhold vinde en hædrende Sejr, eller lad et Par dygtige Elever udmærke sig ved en Idrætsfest, saa glædes alle, baade de gode og de daarlige Gymnastikere.

Lige saa fuldt ved den legemlige som ved den aandelige Opdragelse gælder det, at en god Lærer er det vigtigste Opdragelsesmiddel. Men ingen Lærer kan undvære ydre Hjælpemidler, og jo bedre disse er, des bedre bliver selvfølgelig Opdragelsens Resultater. Det er en daarlig Økonomi at sætte en lejet Haandværker til at arbejde med daarlige Redskaber; man faar daar-

ligt Arbejde eller for lidt Arbejde for sine Penge. Det er endnu daarligere Økonomi at lade en Gymnastiklærer arbejde under uheldige ydre Forhold, thi Haandværkeren har dog den Fordel, at hans Materiale er taalmodigt og finder sig i de sløve Høvle og de skaarede Økser uden at vise Misfornøjelse, men for Gymnastiklæreren staar og falder hans Arbejde med Elevernes Lyst eller Ulyst. Tvungent legemligt Arbejde er af ret ringe Værdi som legemligt Opdragelsesmiddel, og aandeligt set er det kun Slavesind, der fremelskes ved Knaldepisken. Men under daarlige ydre Forhold er det vanskeligt at vække og fastholde Elevernes Interesse i ønskelig Grad, og for at dette dog i noget Maal skal lykkes, maa Læreren ofte resignere paa ret betydningsfulde Omraader, saaledes undlade gavnlige Øvelser, som under gunstige ydre Forhold vilde være af stor Værdi.

Den store Mangel er stadig denne, at den legemlige Opdragelses Resultater er saa saare vanskelige at bestemme. Man kan ikke overbevise nogen, som ikke vil det, om, at f. Eks. en svagelig Student i mange Tilfælde vilde have kunnet være et sundt og livsglad Menneske, hvis hans legemlige Opdragelse havde været lige saa vel røgtet, som hans aandelige. Man kan for Tiden heller ikke gennem Undersøgelser og sammenlignende Tal konstatere, at den Skole, som tager mest Hensyn til sine Elevers legemlige Opdragelse og Velværd, ogsaa kan fremvise de sundeste og livskraftigste Dimittender. Og man kan ikke undres over, at Mennesker, som aldrig har tænkt over den Side af Sagen, vil se Beviser, før de tror — og giver Penge ud. Men saa meget vigtigere er det da, at de, der har indset, at den legemlige Opdragelse i Skolen er en Nødvendighed og ikke blot et uforstandigt og besværligt Lovbud, sørger for, at denne Side af Skolebørnenes Ud-

vikling ikke ringeagtes. Thi den staar størst Fare for at forsømmes og har mest Bistand behov. Der er endnu en Omstændighed, som ikke bør overses. Det er Elevernes umiddelbare Glæde ved Legemsøvelserne. Hvor den legemligé Opdragelse under gode Forhold er kommen i en god Gænge, kan den optage ikke blot et Faatals, men alle Elevernes Sind i en Grad, som intet andet Undervisningsfag. Børnene har en ganske rigtig Følelse af, at de her i særlig udstrakt Maalestok arbejder *selv*, ikke blot hører efter en Lærers Forklaring eller læser paa en vis, opgiven Lektie. Eleverne søger ikke under Legemsøvelserne at slippe saa nemt og „billigt“ fra det som muligt, de bruger Kræfter, Behændighed og Omtanke med Liv og Lyst, de morer sig bedst, naar de til fulde gør deres Pligt. Derfor er det ogsaa let at indføre en passende Grad af Selvstyre med selvvalgte „Tropsførere“ ved Gymnastik og „Kaptajner“ ved Boldspil. Eleverne skal nok sørge for at vælge sig de Ledere, som bedst forstaar at røgte Stillingen. Det gaar ikke altid lige hurtigt at oparbejde den rette ridderlige Idrætsaand ved en Skole, men er den der først, saa skal den nok mærkes. Jeg vil tillade mig at indskyde en lille Beretning fra en mindre københavnsk Skole, hvor jeg en Tid var Lærer.

Der havde allerede i lang Tid været drevet Boldspil i Sommerhalvaaret, men uden synderlig Interesse. Holdene var alt for store, og der spilledes desuden Kriket, et Spil, som kræver kostbare Baner og Indretninger og megen Tid, hvis det skal kunne blive et brugbart Skolespil. Nu tog vi imidlertid fat paa Fodboldspillet, og Skolen lejede sig for 300 Kr. aarlig Ret til at benytte Københavns daværende bedste Boldbane med Omklædningsrum og Styrtebad. Dette bragte

snart Gang i Spillet, og vi begyndte at arrangere Kampe med andre Skoler — som vi regelmæssigt tabte. Lysten blev dog ikke mindre, og Dygtigheden steg. Snart kunde Drengene næppe se en mindre, løs Genstand, uden at den fik et Spark efter Kunstens Regler. En tom Tændstiksæske kunde samle en halv Klasse, og en Tennisbold kunde faa en hel Fridag til at gaa. Men aldrig saa man en Dreng sparke en anden, en Uskik, som ellers, halvt i Spøg og halvt i Alvor, ikke er ukendt i Drengeskoler. At sparke en anden Spiller er „raat Spil“ og nedkalder Kammeraternes Misbilligelse og Ringeagt over Gerningsmanden.

Omsider kom den Dag, da vi indmeldte os til en Skoleturnering mellem de 7 bedste boldspillende højere Almenskoler i København. Vor Skole var den mindste i Elevantal, havde altsaa ogsaa mindst Udvalg, og det gjaldt derfor i særlig høj Grad at øve sig flittigt. Vi havde inde i København den store Fordel, at det var let at faa nogle Øvelseskampe med dygtige og velopdragne Modstandere fra „Akademisk Boldklub“, og under disse fik vort udvalgte Hold sin endelige S sammensætning og den Sammenøvelse, der gør alle elleve Mand til en ubrydelig Enhed. Kampene spilledes i Fritiden og Drengene holdt selv Justits. Vor dygtige Maalmand var for karakterløs og ligegyldig. Han kom nogle Minutter for sent Søndag Morgen til to Kampe — og blev uden Vaklen sat ud af Holdet til Fordel for „en bedre Kammerat“. Hver enkelt Kamp blev optegnet i en Protokol, den saakaldte „sorte Bog“; det var slet ikke morsomt at blive skrevet op i den med Vedtegning „mødte 5 Minutter for sent“. Det overlodes ikke til hver enkelt Spiller at skønne over, om Vejret var for daarligt til at en fattsat Kamp kunde spilles. Enhver havde at møde og

afvente Dommerens Bestemmelse, og det var ikke altid smigrende Bemærkninger, Modparten maatte døje, hvis en eller flere af deres Folk var krøbet i Ly hjemme.

Vi vandt nu Sejr efter Sejr og stod tilsidst overfor Slutkampen med en anden, endnu ubesejret Skole. Enkeltvis var Modpartens Spillere de fleste af vore overlegne, da Skolen var 3—4 Gange saa stor, og i første Halvleg maatte vore da ogsaa holde sig til Forsvaret, som de gennemførte med en koldblodig og sejt Energi og en Orden, som intet kunde bringe af Lave. Angreb efter Angreb strandede for Modstanderne, de fik tilsidst et Maal og var stadig overlegne, men vore tabte ikke Modet og Haabet. Efter en kort Hvil toges der fat paany, og vore Modstandere, der var sikre paa Sejren, trængte atter haardt paa, men efterhaanden viste det sig, at vore Spillere var de mest udholdende og energiske; vor daarligste Spiller fører Bolden op langs venstre Side af Pladsen og afleverer den i rette Tid til sin Sidemand, før „de andre“ kan tage den fra ham. Sidemanden lægger sig snart i sin fulde Længde i Græsset, men han naar at give Bolden ind for Midten, hvor vor Midtermand behændigt smutter mellem to Modstandere og med øjeblikkelig, koldblodig Bedømmelse af Forholdene ved et lille skævt Spark planter Bolden i det fjerne, ubeskyttede Hjørne af Maalet.

Hvor Kammeraterne udenfor Snoren jublede! næsten endnu mere, end da vi anden Gang sendte Bolden i Maal og sikrede os Sejren. Men da Dommeren fløjtede af, gjaldt alles første Tanke ikke den Dreng, som havde sparket Bolden i Modstanderens Maal. Nej, vore Spillere for løs paa Maalmanden, og som ved fælles Overenskomst — de havde aldrig gjort saadan noget før — løftede de ham højt paa Skuld-

rene og bar ham fra Pladsen. Og de raabte, alt hvad de kunde, for at ingen skulde se, at deres Øjne var mere end almindelig blanke — øverst sad Maalmanden og prøvede paa at synke en underlig Klump, som steg op i Halsen og fik Øjnene til at løbe i Vand.

Efter den Tid var vore Drengene ikke fri for at „føle sig“ en lille Smule. Naar de sagde: „Jeg er fra Skole“, saa var der underforstaaet, „os har I nok hørt om“. Og en saadan „Adel“ forpligter uvilkaarligt, derfor ser man ogsaa ved de store Skoleidrætsstævner, hvor mange hundrede Børn fra alle Landets Egne samles, en mønstergyldig Optræden og en frejdig Livsglæde, som taler et tydeligt Sprog. I Sommeren 1913 er der planlagt et saadant Skoleidrætsstævne i Vejle.

De vigtigste ydre Hjælpemidler, som kræves, for at den legemlige Opdragelse skal kunne give de i Forhold til den paa Skoleplanen indrømmede Tid bedst mulige Resultater er ¹⁾ en god og let tilgængelig Idrætsplads, ²⁾ en rummelig, lys, luftig og vel indrettet Gymnastiksal og ³⁾ en do. Sløjdsal. Foruden disse Ting kan nævnes saadanne Goder som en rigelig, lys, smuk Legeplads, der ikke bliver sølet i vaadt Vejr; Badeindretninger, helst i Forbindelse med Gymnastiksal og Idrætsplads; let Adgang til Havbade om Sommeren, Skøjteløb og Slædekørsel om Vinteren og lignende andre Ting. For at ingen skal beskyldes mig for at fremføre absurde Ønsker, vil jeg nævne, at jeg har set en kunstig Skøjteløberbane og to kunstige Slædebakker (byggede af Træ) i Forbindelse med Børneskoler (den ene dog i Sverrig). Om Ønskeligheden af en Badeanstalt ved Skolen behøver jeg næppe at udtale mig, det er vist-

nok en Kendsgerning, at mange Elever ikke ellers faar Vand paa Kroppen fra Høst til Sommer.

Skal jeg nævne, hvad der maa kræves af en god Idrætsplads, da er Hovedsagen et tæt, jævnt Grønsvær, som holdes kort klippet eller afgræsset (af Faar eller Geder). Pladsen maa hurtigt blive tør efter Regn og bør derfor være højest paa Midten og have et vand-sugende Underlag samt godt Afløb. Det er meget uheldigt for alt Boldspil, hvis Pladsen er dækket med løst Grus eller Sand, og Spillet bliver let farligt, hvis Pladsen bestaar af fasttrampet Jord, foruden at den i saa Fald virker ødelæggende paa Elevernes Klæder. Der vil jo sjældent være Tid og Lejlighed til en grundig Omklædning før og efter Spillet eller Øvelserne. Vil man indrette en god Idrætsplads, maa man oftest først planere den og derpaa saa Græs, som mindst maa ligge i to Aar, før det bliver sammengroet nok til at taale virkelig Brug. Enkelte Steder findes dog gammel Græsmark eller Fællede, som straks kan bruges, men saadan har i Reglen ligget hen som Græsning i mange Aar. En almindelig andet Aars Græsmark vil oftest være en daarlig Idrætsplads.

Har man en god Idrætsplads, da maa den ikke ødelægges ved planløs Benyttelse. Der bør være en Overledning, som bestemmer, naar og hvor de forskellige Klasser, Skoler eller Foreninger maa spille, thi ellers slides let enkelte Dele af Pladsen uforholdsmæssigt, saa de bliver nøgne, og der ødelægges let ved ufornuftigt Spil, naar Banen er stærkt opblødt, mere, end Græsvæksten kan taale. Er Idrætspladsen lille, taaler den ikke en for stærk Benyttelse, og det vil da være nødvendigt at holde passende Hævd over den.

Det vil føre for vidt at drøfte, hvorledes en Gymnastiksal bør være indrettet, men jeg vil pege paa,

at en større Skole selvfølgelig ikke kan nøjes med én Gymnastiksal, hvis man vil følge Lovens Bydende, der fastsætter et vist Minimum af ugentlige Gymnastiktimer og et vist Maximum for Gymnastikholdenes Størrelse. Og jo mere Skolen vokser, jo vanskeligere vil det blive at hjælpe sig med indskrænkede Lokaler, uden at Elevernes Sundhed og Livskraft i stigende Forhold forringes. En god og let tilgængelig Idrætsplads kan selvfølgelig bøde noget paa Manglerne ved de lukkede Lokaler, og det samme kan en god Legeplads. Men ligger Idrætspladsen saa langt borte, at den ikke kan benyttes i en Skoletime, og er Legepladsen sølet eller paa anden Maade uheldig, saa er Eleverne i Vinterhalvaaret næsten uundgaaeligt henviste til at benytte Gymnastiksalene, hvad enten de er gode eller daarlige.

Med Hensyn til Sløjdsalen vil jeg blot nævne, at indskrænkede Forhold her gør det næsten umuligt at gennemføre gode Arbejdsstillinger for Eleverne. Der vil simpelt hen ikke være Plads hertil, naar den ene tvinges til at lempe sig efter den anden under Arbejdet.

Til Slut vil jeg sige, at vel er Kundskab Magt, men det er Sundhed ogsaa. Det har overordentlig meget at sige for det enkelte Menneske, hvorledes dets legemlige Opdragelse har været; deraf bestemmes i høj Grad dets Fremgang i Kampen for Tilværelsen, og deraf afhænger i maaske endnu højere Grad dets Glæde og Tilfredshed i Livet. Rent socialøkonomisk set er det Kraftspild at ofre en god aandelig Opdragelse paa Individet, hvis Livskraft er svækket ved et unaturligt ensidigt stillesiddende Liv, og rent menneskeligt set er det Uret at lægge Børneopdragelse saaledes til Rette, at en god aandelig Uddannelse nødvendigvis maa købes paa Legemets Bekostning.

Ahrent Otterstrøm.

SKOLEEFTERRETNINGER

Skolens Bestyrelse.

Skolekommissionen bestaar for Tiden af:

Hr. Redaktør *K. Hansen*.

- Sognepræst *W. Kiørboe*, Formand.
- Sagfører *Lau*.

Skoleudvalget bestaar af:

Hr. Bankdirektør *O. Bech*.

- Redaktør *K. Hansen*.
- Sagfører *Lau*, Formand.
- Murermester *J. Bjerre-Madsen*.
- Sagfører *Viuff*.
- Proprietær *N. Tingleff*, valgt af
Vejle Amts Skoleraad.

Eksaminer 1911.

A. Afgangseksamen for studerende.

Denne Eksamen bestodes af:

Kresten Andresen (Søn af Gaardejer A., Ullerup)
Olga Baller (Datter af Borgmester B.)
Agnes Blicher (Datter af Købmand B.)
Mette Margrete Uldall Juhl (Datter af Købmand J.)
Henry Kall (Søn af Konsul K., København)

Aage Schwartz Kristensen (Søn af afd. Sognepræst K., Hejls)

Alma Thygesen (Datter af Overlærer T., Horsens)

De beskikkede Censorer var Rektor *Lund* (Dansk),
 cand. mag. *Heskjær* (Engelsk), Adjunkt *Fledelius* (Tysk),
 Adjunkt *Møller* (Geografi og Naturhistorie).

B. Realeksamen

blev bestaaet af følgende Elever:

Elisabeth Paula Johanne Aachmann (Datter af Malermester A.)

Ida Gudrun Aggerbeck (Datter af afd. Købmand A.)

Viggo Valdemar Andersen (Søn af Former A.)

Jørgen Peter Vilhelm Bjerre (Søn af Maskinhandler B., Bramdrup)

Hans Falle Bruhn (Søn af Proprietær B., S. Stenderup)

Ely Carlsen (Datter af Sognepræst C., Starup)

Margrethe Kirstine Carlsen (Datter af Restauratør C.)

Gyda Kjestine Hansen (Datter af Bødker H.)

Helga Marie Hansen (Datter af Maskinarbejder H.)

Iver Martin Hansen (Søn af Vognmand H.)

Carl Henriksen (Søn af Bygningskonduktør H., Julemærke-Sanatoriet)

Inger Marie Johannsen (Datter af afd. Kommunelæge J., Nørre-Snede).

Karl Lorenzen (Søn af Agent L.)

Marie Nikolajsen (Datter af Gaardejer N., Starup)

Mathilde Marie Hansine Schmidt (Datter af Arbejdsmand S.)

Valentin Schmidt (Søn af Købmand S.)

Charles Findsen Schou (Søn af Proprietær S., Tved)

Ellen Skou (Datter af afd. Skibskaptajn S.)

Poul Thinggaard (Søn af Slagtermester T.)

Helmuth Thrane (Søn af Gartner T.)

Som beskikkede Censorer mødte: Rektor *Lund* (Dansk), Cand. mag. *Heskjær* (skr. Engelsk), Rektor *S. A. Christensen* (Matematik og Regning) og Adjunkt *Møller* (Geografi).

C. Mellemskolens afsluttende Prøve

blev bestaaet af følgende Elever:

I. Med Fransk.

Svend Daugaard Amdisen (Søn af Trafikassistent A.)
Holger Oluf Qvistgaard Bech (Søn af Bankdirektør B.)
Ferdinand Mathiesen Fuglsang (Søn af Skomager F.)
Anders Gammelgaard (Søn af Lærer G.)
Aslaug Anna Margrethe Hansen (Datter af Overassistent H., Taulov)
Svend Valdemar Hansen (Søn af Drejermester H.)
Ellen Rudolphs Heeno (Datter af Lærer H.)
Emil Jakob Heisel (Søn af Agent H.)
Jørgen Immanuel Hviid (Søn af Creatureksportør H.)
Harald Jordahn Jensen (Søn af Købmand J. P. J.)
Bodil Agnete Jørgensen (Datter af Købmand J.)
Thorvald Holger Jørgensen (Søn af Arbejdsmand J.)
Axel Christian Frederik Juhl (Søn af Proprietær J., Skartved)
Ellen Schwartz Kristensen (Datter af afd. Sognepræst K., Hejls)
Sofie Lind (Datter af Træskomager L., Hejls)
Gunnar Rasmus Guldbrandsen Lund (Søn af Lærer L.)
Markus Markussen (Søn af Gaardejer M., Jellinge)
Jørgen Petersen (Søn af Skolebetjent P.)
Valdemar Georg Petersen (Søn af Gaardejer P., Aagaard)
Paula Ingeborg Skjøde (Datter af Bankdirektør S.)
Maria Thygesen (Datter af Proprietær T., S. Stenderup)
Mouritz Kristian Erhard Vyff (Søn af Propr. V., Vonsild)
Sigurd Ørum (Søn af Slagter Ø.)

II. Uden Fransk.

Johan Peter Christensen (Kreaturhandler C.)
Hans Peter Holst Hansen (Søn af Købmand M. H.)
Peter Thomsen Helms (Søn af Inspektør H.)
Kay Henningsen (Søn af Læge H., S. Bjert)
Kristian Hommelgaard (Søn af Skrædder H.)
Viggo Jensen Høgdal (Søn af Godsekspeditør H.)
Nanna Kjær (Datter af Overlærer K.)
Gerda Kjøbmand (Datter af Sagfører K.)
Peder Ravn Klausen (Søn af Lærer K.)
Eduard Christian v. Mehren (Søn af afd. Mægler v. M.)
Ellen Moth (Datter af Lærer, Dr. phil. M.)
Anglars Robert Nielsen (Søn af Postbud N.)
Esther Marie Rasmussen (Datter af Økonom R.)
Hans Christian Rosenvinge (Søn af Direktør R., Randers)
Niels Jørgen Thrane (Søn af Gartner T.)

Som beskikkede Censorer mødte: Rektor *Lund* (Dansk), Adjunkt *Fledelius* (Tysk) og Rektor *S. A. Christensen* (Sks. Regning og Matematik). Desuden viste Hr. Bankdirektør *Bech* og Hr. Skoleinspektør *Tradsborg* Skolen den Velvilje at censurere i Engelsk, og Hr. Overlærer *Bro* og Hr. Redaktør *Thastum* den Velvilje at censurere i Historie.

D. Tillægsprøven.

Tillægsprøve i Fransk blev bestaaet af *Ingrid Boss* (6). Tillægseksamen (til alm. Forberedelseseks.) i Latin for Farmaceuter er bestaaet af *Agnete Marie Blicher* (mg), *Hansine Christensen* (g), *Charlotte Konstantin-Hansen* (mg), *Laurs Pedersen* (g), *Marie Johanne Straarup* (gX) og *Hans Jørgen Hellesøe Vaaben* (gX). Endvidere har *Anna Emilie Jensen Høgdal* bestaaet Tillægseksamen (til Realeksamen) i Latin for Farmaceuter (6)

E. Skolens Aarsprøve.

Discipeltallet ved Slutningen af Skoleaaret 1910—11 var 318, idet 10 Elever var udgaaede og 4 Elever indmeldte efter Programmets Affattelse. Af disse mødte til Studentereksamen, Realeksamen og Mellemskoleeksamen 67. Ved Aarsprøverne i 2 G.—3 F. var 201 til Stede. I 1—2 F. holdes ingen Aarsprøve.

Udfaldet var følgende:

Af 2 G.	Klasses	13 Disciple	opflyttedes	13
- 1 G.	—	16	—	16
- 3 M. 1	—	25	—	24
- 3 M. 2	—	19	—	16
- 2 M. 1	—	22	—	22
- 2 M. 2	—	17	—	17
- 1 M. 1	—	21	—	21
- 1 M. 2	—	21	—	21
- 4 F.	—	21	—	21
- 3 F.	—	26	—	24

Undervisningen i 1911—12.

Der har været undervist i 542 (539) ugentlige Timer. Fagene har været fordelt mellem Lærerne paa følgende Maade:

Faste Lærere.

Rektor: Engelsk i 3 G., 1 G. Latin i 2 G. 15 Tm.
Hr. Overlærer, Cand. polyt. Jessen: Fysik i R., 4 M. 1, 2 M. 1, 1 M. 1. Regning og Matematik i G, R, 4 M. 2, 3 M. 1. . 30 $\frac{1}{2}$ Tm.

Hr. Inspektør Karl Hansen (til 1. Oktober): Naturfag i G. Naturhistorie i 4 M., 3 M. 1. Regning og Matematik i 2 M. 1. Religion i 4 M., 3 F., 2 F. 1 Time Anskuelsesundervisning i 1 F. 24 Tm.
Frk. Inspektrice Erna Lorenzen: Dansk i R. Religion i 3 M., 2 M., 1 M., 4 F., 1 F. Geografi i 4 M., 1 M. 2. 1 Time Anskuelsesundervisning i 2 F. 27 Tm.
Hr. Lærer og Translatør Holst (Inspektør paa Legepladsen): Tysk i R. og M. (÷ 2 M. 2). Skrivning i 2 M. 2. 1 Time Sangtilsyn i 1 M. 33 Tm.
Hr. Lærer og Translatør Heeno: Engelsk i R., 4 M. 2, 3 M. 2, 2 M. 2. Geometri i R. Regning og Matematik i 4 M. 1. Fysik i 4 M. 2, 3 M., 2 M. 2. 34 Tm.
Hr. Dr. phil. Moth: Historie i R., 3 M., 2 M., 1 M., 3 F. Historie og Geografi i 4 F. Latin i 3 G. Oldtidskundskab i G. Dansk i 4 M. 1. 33 Tm.
Hr. Lærer Thau: Naturfag i R. Naturhistorie i 3 M. 2, 2 M. 2. Regning i 4 F. Tegning i 4 M. 2, 3 M., 1 M. 1, 4 F. Sløjd i 4 M., 3 M., 2 M. Gymnastik med Drengene i 2 M. og 1 M. Anskuelsesundervisning i 2 F. 33 Tm.
Hr. Adjunkt Nissen: Dansk i G. Regning og Matematik i 3 M. 2, 2 M. 2, 1 M. Tegning i 3 F. 32 $\frac{1}{2}$ Tm.
Hr. Cand. mag. Brusendorff: Tysk i G. og 2 M. 2. Fransk i R. og 4 M. 1 Dansk i 2 M. 1. Regning i 3 F. 2 Timer Sangtilsyn 33 Tm.

Hr. Kordegn *Schmidt*: Sang i hele Skolen 7 Tm.
 Fru *Anna Hagerup*: Skrivning i 1 M. 2 og
 2 Timer Skrivning i 4 F. Fransk i 4 M. 2 8 Tm.

Anm. Efter Hr. *Karl Hansens* Død overtog Hr. *H. H. Nissen* Pladsen som Inspektør og afgav samtidig nogle af sine Timer, saa at han selv kun beholdt 24. Den 1ste Februar ansattes Hr. Cand. mag. *Børup*, som har haft Naturfag i Gymnasiet, Naturhistorie i 4 M. og 3 M. 1, Regning i 2 M. 1 og 1 M. 2 og delvis i 1 M. 1 og desuden enkelte andre Timer. Lærerskiftet har ogsaa medført andre Skemaændringer.

Fru *Vyff* har haft 200 Timer i Engelsk, særligt Konversation, i 3—1 G., R., 4 M. 1 og 4 M. 2.

Vikartimer er læst af Dr. *Brandorff*, Frk. stud. mag. *Else Bruun*, Dr. *Brødsgaard*, Frk. *Gotfredsen*, Fru *Hagerup*, Hr. Pastor *Larsen*, Dr. *Ørkild*.

Oversigt over Aarets Arbejde.

Religion.

- 1 F. Fortalt passende Afsnit af det gl. Testamente.
- 2 F. Fortalt og genfortalt det ny Testamente. Nogle Salmer.
- 3 F. Nic. Nielsens Bibelhistorie. Det gamle Testamente. Forfra til Rigets Deling. 7 Salmer.
- 4 F. Samme Bog. Det gl. Testamente. 10 Salmer.
- 1 M. Samme Bog. Det gl. Testamente. 10 Salmer.
- 2 M. Samme Bog. Det gl. Testamente. 10 Salmer. Christiane Lunds Lærebog, I Hovedstykke.
- 3 M. Samme Bog. Det gl. Testamente. Efter Apostlenes Gerninger: Pauli 3 Missionsrejser. Christiane Lunds Lærebog, II Hovedstykke. 10 Salmer.

- 4 M. 1ste Korinthier Brev med Forbigaaelse af enkelte Stykker.
- 1 G. Apostlenes Gerninger.
- 2 G. Slutningen af Johannes' Evang. Samuels Historie efter 1. Sam. Bog, samt Pauli Brev til Filippenserne.
- 3 G. Slutningen af 1. Mosebog, Galaterbrevet og Dele af 1. Korinthierbrev.

Dansk.

- 1 F. Læsning og Skrivning efter Lydmetoden. Senere Stavning og Læsning efter Damm's A. B. C. Genfortælling. Afskrivning efter den store Tavle og efter Bog.
- 2 F. Oplæsning og Skrivning efter Danskbogen I. Genfortælling. Afskrivning og Diktat.
- 3 F. Læsning, Stavning, Genfortælling og Sproglære efter Danskbogen II. 1 Time Afskrivning og 1 Time Diktat om Ugen.
- 4 F. Læsning, Stavning, Genfortælling og Sproglære efter Danskbogen II og III. Nogle Digte lærte udenad. 1 Time Afskrivning, 1 Time Diktat og fra 1. April 1 Time Genfortælling om Ugen.
- 1 M. Læsning, Stavning, Genfortælling og Sproglære efter Danskbogen III og Nissens Skema. Oplæsning for Klassen af forskellige danske Digterværker. 1 Diktatstil og 1 Genfortælling om Ugen.
- 2 M. Læsning efter Agerskov og Rørdams danske Læsebog. Sproglære efter Nissens Skema. Analyse. Nogle Digte efter Falbe-Hansen: Digte for danske Skolebørn. En Stil ugentlig, skiftevis paa Skolen og hjemme, samt Diktatøvelser paa Skolen. Oplæsning for Klassen af forskellige danske Digterværker.
- 3 M. Læsning efter Agerskov og Rørdams danske Læsebog. Sproglære efter Nissens Skema. Analyse. Ca. 25 Sider Svensk efter Christensens svenske Læsebog. Nogle Digte efter Falbe-Hansen: Digte for danske Skolebørn. Oplæsning for Klassen af enkelte Digterværker. Ca. 25 Hjemmestile. Diktatøvelser paa Skolen.
- 4 M. Agerskov og Rørdam: S. 77—81, 241—251, 292—294, 81—93, 256—264, 340—356, 358—366, 71—77. Falbe-Hansen: Digte for danske Skolebørn: Side 4—13, 82—84, 99—101, 147—149. Paludan Müller: Abels Død. Goldschmidt: Udvalgte Fortællinger. Hertz: Kong Renés

Datter. Enkelte Digterværker oplæste for Eleverne. Christensens svenske Læsebog: Side 16—19, 41—48, 67—71, 90—96, 108—112. Diktatøvelser paa Skolen. Ca. 25 Hjemmestile.

R. Den ny Læsebog I og II. Danske Folkeviser. Hostrup: Genboerne. Bj. Bjørnson: Synnøve Solbakken. Hertz: Svend Dyrings Hus. Heiberg: Recenscenten og Dyret. Enkelte andre Ting, som ikke opgives til Eksamen.

1 G. Statarisk: Holbergs Jacob von Thyboe, Hostrups Genboerne samt 120 Sider af Agerskov og Rørdams Bøger. Kursorisk: Litteraturprøver af oldnordisk Litteratur, Holberg, Øhlenschläger, Paludan-Müller, Ploug, Hostrup, Chr. Richardt, Kaalund, Henrik Ibsen, Drachmann. Svensk: Bruun og Ottosens Læsebog 64 Sider. Oplæsning. Mundtlig Fremstilling. Hjælp til Hjemmelæsning. 15 Stile.

2 G. Statarisk: Holbergs Erasmus Montanus, Blichers Fjorten Dage i Jylland, Chr. Winthers Hjortens Flugt, J. P. Jacobsens Mogens samt 117 Sider af Agerskov og Rørdams Bøger. Kursorisk: Folkeviser, Stykker af Blicher, Chr. Winther, Bjørnson, Georg Brandes, J. P. Jacobsen, Herman Bang, Henr. Pontoppidan, Michaëlis, Erik Waage, Johs. Jørgensen, Johs. V. Jensen, Aakjær, Skjoldborg. Oldnordisk: 25 Sider af Bertelsens Læsebog. Gammeldansk: 40 Sider af Agerskov og Rørdams Litteratur før 1800. Svensk: 36 Sider af Bruun og Ottosens Læsebog. Oplæsning. Mundtlige Øvelser. Hjælp til Hjemmelæsning. 10 Stile.

3 G. Statarisk: Henrik Ibsens Samfundets Støtter, Øhlenschlägers St. Hans Aften Spil samt 70 Sider af Agerskov og Rørdams Bøger. Kursorisk: Litteraturprøver af Øhlenschläger, Grundtvig, Hauch, Heiberg, Henrik Ibsen. Rønnings Litteraturhistorie. Oplæsning. Hjælp til Hjemmelæsning. 8 Stile. Repetition. Eksamensopgivelser: Jacob von Thyboe, St. Hans Aften Spil, Fjorten Dage i Jylland, Hjortens Flugt samt 150 Sider af Agerskov og Rørdams Bøger. Bertelsens oldnordiske Læsebog 14 Sider. Agerskov og Rørdams Litteratur før 1800 20 Sider. Bruun og Ottosens svenske Læsebog 50 Sider.

Engelsk.

2 M. Jespersen og Sarauw: Begynderbog i Engelsk. Werner og Brahdé: Eng. Læsebog Ca. 40 Sider. Nogle Sange. Afskrift og Diktat.

3 M. Ca. 65 Sider af Jespersens Læsestykker med Øvelser samt Werner og Brahdés eng. Læsebog. Nogle Sange. Diktat og Afskrivning.

4 M. 80 Sider af Jespersens Læsest. med Øvelser, Jespersens lille Grammatik. Afskrift. Nogle Fonograftekster. Til Eksamen opgiver 4 M. 1 Jespersens Bog S. 61—96, 125—139, 4 M. 2 samme Bog S. 61—82, 92—118.

R. Statarisk: 133 Sider af „The Fifth Form at St. Dominic's“ by T. B. Reed og 15 Sider af Skolens Fonograf- og Gramfontekster. Kursorisk: Resten af „The Fifth Form“, en Del Fonograftekster samt „The New Era Geography Reader“. Stil el. Diktat hver Uge paa Skolen, desuden 16 Hjemmestile. Til Eksamen opgives: „The Fifth Form“ S. 1—42, 84—98, 102—117, Skolens Fonograftekster S. 17, 47, 75—80.

1 G. Sweet's Primer of Spoken English. Reed: The Fifth Form at St. Dominic's. Jerome: Three Men in a Boat. Stories from Dickens by Joyce Cobb S. 11—38, 49—76, 83—102. Skolens Fonograftekster 21—31, 38—65, 73—75 + Tillæg S. 1—8. Aronstein: Selections from English Poetry 50—66, 84—90, 97—106. Dickens: David Copperfield S. 1—100.

2 G. Dickens: A Christmas Carol. Shakespeares: Julius Cæsar. Brekke og Western: Udvalg af engelske Forfattere I S. 37—76. Wershoven: English School Life S. 48—83. George Eliot: Silas Marner S. 101—296. Chambers' English History: S. 39—80. 40 Sider af Ackermann: The Great English Poets of the XIX Century. Jespersen: England & America Reader: S. 43—67, 98—111. 18 Stile.

3 G. Wershoven: English School Life S. 33—36, 46—70, 78—83; Reed: The Fifth Form at St. Dominic's S. 1—65. Feyerabend: A History of English Literature S. 51—63, 72—81, 97—98, 115—121, 129—133, 136—161, 163—174. Hagedin: English Institutions S. 1—25, 33—59, 72—76, 77—83. Jespersen: England & America Reader (2. Udgave): alle Digtene og S. 26—30, 45—51, 52—67, 98—110. Brekke

og Western; Udvalg af engelske Forfattere I Nr. 2, 6, 10, 15. 50 Stile. Til Eksamen opgives: Dickens: A Christmas Carol S. 65—128, Brekke og Western: Udvalg af engelske Forfattere I³ Nr. 7 (62—76). Jespersen: England and America Reader 2. Udg. VIII, XV, XXIII; Shakespeare: Julius Cæsar III; Ackermann: Great English Poets S. 50—61, 65—73, 97—107.

Tysk.

- 1 M. Kaper & Simonsens tyske Læsebog for Begyndere forfra til Digtene.
 - 2 M. Bierring & Meyers tyske Læsebog for Mellemklasserne forfra til S. 75.
 - 3 M. Samme Bog fra S. 75 til S. 150.
 - 4 M. Samme Bog fra S. 150 til 180, repeteret S. 118—180. Et Udvalg af Hauffs Märchen.
- R. Kapers tyske Læsebog, Stykkerne: 3, 4, 7, 8, 9, 17, 27, 32, 34, 37, 38, 45, 47, 48, 49 og et Udvalg af Hauffs Märchen. Det fornødne af Grammatikken.
- 1 G. Ingerslev og Vibæk: Deutschland II ca. 25 Sider. Hauffs Märchen ca. 90 Sider. Lyon: Deutsche Gedichte ca. 30 Sider. 1 Stil ugentlig hjemme eller paa Skolen.
 - 2 G. Ingerslev og Vibæk: Deutschland II S. 88—95, 192—205. Schiller: Wilhelm Tell. Wolff-Meder: In den Sielen ca. 100 Sider. 1 Stil ugentlig hjemme.
 - 3 G. Goethe: Faust I. Ingerslev og Vibæk: Deutschland II S. 192—209, 95—104 ekst. Kaiser: Edelsteine der deutschen Dichtung ca. 60 Sider. Eckstein: Humoriger Hausschatz ca. 25 Sider. Hentschel og Linke: Deutsche Literaturkunde. 1 Stil hjemme ugentlig. Til Eksamen opgives: Goethe: Faust I, Scene 6—ud. (S. 68—106 Nohles Udg.). Ingerslev og Vibæk: Deutschland II S. 45—66. Schiller: Wilhelm Tell II 1 og 2, III, 1. Til Øvelse i Talefærdighed: Ingerslev og Vibæk: Deutschland II S. 160—175, 233—46. Literaturkunde.

Fransk.

- 4 M. Henrik Madsen: Fransk Læsebog for ældre Begyndere (2. Udg.) S. 1—37, 38, 40—46, 47—51, 52—59, 62. Henrik Madsen: Fransk Grammatik: Hovedpunkterne.
- R. Jung: Fransk Læsebog for Begyndere (4de. Udg.) S. 5.

24—46, 50—71, 105—110. Henrik Madsen: Fransk Grammatik: Hovedpunkterne.

- 1 G. Cohen og Kaper: „Franske Læsestykker“ til S. 133. 8 Fabler af La Fontaine. Grammatik efter Henrik Madsens franske Grammatik.
- 2 G. Cohen og Kaper Side 110—182. Prosper Mérimée: „Colomba“ ca. 60 Sider. Maeterlinck: „L'Oiseau bleu“ 4de Akt. 6 Fabler af La Fontaine. Grammatik efter Henrik Madsens franske Grammatik.
- 3 G. Michelsens franske Læsestykker. Lectures variées: „Prise de la Bastille“ og „Charlotte Corday“ samt ca. 25 Sider af „La Commune“. 4de Akt af L'Oiseau bleu af Maeterlinck. Grammatik efter Henrik Madsens franske Grammatik.

Oldtidskundskab.

- 1 G. Iliaden I, V, VI. Odysseen I, IV, VI. Herodot ved Hude, 3. H. Mythologi.
- 2 G. Sophokles' Antigone ved Thor Lange. Aischylos' Agamemnon ved N. Möller. Sokrates' Forsvarstale ved Gertz. Kunsthistorie.
- 3 G. Tacitus i Udvalg ved Cortsen. Til Eksamen opgives: Iliaden I, V, VI, til V. 285. Aischylos' Agamemnon. Sokrates' Forsvarstale. Herodot 3. H. til S. 47 f. n. Tacitus ved Cortsen.

Latin.

- 1 G. Mikkelsens Forskole, Cortsens Læsebog I, S. 9—26.
- 2 G. Østergaards Læsebog S. 26—34, 37—41, 47—51, 58—63, 66, 69—77. Corstens Læsebog I, S. 16—34¹⁶, 59—62, 69—75, II, S. 1—29.
- 3 G. Gertz: Latinske Forfattere fra Middelalderen I, S. 1—5; 23 midt—25, Lin. 12; 26 f. n.—28 midt; 36 midt—44; 46 midt—60; Carmina 1, 2, 5. Linderstrøm Lang: Latinsk Sproglære for Gymnasiet. Til Eksamen opgives: Cicero: Pro lege Manilia, Sekt. 4—50, 54—56, 64—68; In Catilinam I, Sekt. 1—14 inkl. Det læste af Gertz; Lat. Forf. fra M.

Historie.

- 3 F. Johan Ottosen: Børnenes Fædrelandshistorie til Christian I.

- 4 F. Samme Bog fra Christian I—ud.
 1 M. Ejler Møller: Verdenshistorie for Mellemskolen forfra til Korstogstiden S. 70.
 2 M. Samme Bog fra Korstogstiden til Habsburgerne i Spanien.
 3 M. Samme Bog fra Habsburgerne i Spanien til Februarrevolutionen; deraf repeteret til 1789.
 4 M. Samme Bog fra Februarrevolutionen og Bogen ud, repeteret fra 1789 og Bogen ud. Hovedpunkter af Samfundslæren.
 R. P. Munch: Revolutionen og Napoleon. P. Munch: Mindre Lærebog i Samfundskundskab.
 1 G. A. Ræder: Oldtidens Historie. Ottosen og Schmidt: Lærebog i Historie I: Middelalderens Verdenshistorie og Nordens Historie til 1523.
 2 G. Ottosen og Schmidt: Lærebog i Historie II, Side 1—146, den nyere Tids Verdenshistorie og Nordens Historie 1523—1766. Ottosen: Lærebog i Nordens Historie fra 1766 og Bogen ud. Af P. Munch: Større Lærebog i Samfundskundskab er læst Afsnittene Stats- og Kommunistyre og Samfundets økonomiske Liv.
 3 G. Fr. Nielsen: Den nyeste Tids Historie. Som Speciale er læst Danmark 1830—48 med P. Munch: Det danske Folks politiske og nationale Gennembrud 1830—48 som Grundrids. Til Eksamen opgives foruden det i denne Klasse læste: Norden fra 1766 (Sverrig 1772) efter Ottosens Lærebog og af P. Munch: Større Lærebog i Samfundskundskab, Afsnittene Stats- og Kommunestyre og Samfundets økonomiske Liv.

Geografi.

- 3 F. Beskrivelse af Danmark med tilknyttede Fortællinger. Lidt om den skandinaviske Halvø.
 4 F. Paa Kortet er gennemgaaet den skandinaviske Halvø, Danmark og det almindelige om Europa.
 1 M. C. C. Christensen: Geografi for Mellemskolen I: Øst-, Vest- og Mellemeuropa. Korttegning. Lysbilleder.
 2 M. Samme Bog I og II: Sydeuropa, Asien, Danmark med Kortlæsning. Korttegning. Lysbilleder.
 3 M. Samme Bog II: Amerika, Afrika, Australien. En Del

- alm. Geografi om Havet, Vindene, Jorden og Solen. Korttegning. Lysbilleder.
 4 M. Samme Bog: Danmark, Norge, Sverige, Nord-Amerika. R. P. Andersen og Vahl: Geografiske Hefter for Realklassen: Almindelig Geografi.

Naturhistorie.

- 1 F. Samtale om vore almindeligste Dyr og nogle Planter.
 2 F. Samtale om de almindeligste Dyr og Planter efter Naturen.
 3 F. Typiske og almindelige Dyr og Fugle. Planternes Liv og de almindeligste Plantearter.
 4 F. Typiske og almindelige Pattedyr, Fugle, Krybdyr og Fisk. Gennemgang af de almindeligere Plantearter.
 1 M. Zoologi: Vilh. Rasmussens Zoologi I Del (Pattedyr og Fugle, Side 1—89 nye Udg.). Botanik: Balslevs Botanik I Hefte og efter Naturen.
 2 M. Zoologi: Vilh. Rasmussens Zoologi I Del (Side 89—112) gennemgaaet paa Skolen. II Del (Side 1—53). Botanik efter Balslevs Botanik II Del og efter Naturen ved Hjælp af E. Trydes Skoleflora.
 3 M. Zoologi: Vilh. Rasmussen II Del. Forsøg regelmæssig i Januar, Februar og Marts (Simonsens organiske Kemi bruges). Botanik: Balslevs III Hf. og efter Naturen ved Hjælp af Elisabeth Trydes Skoleflora.
 4 M. Det menneskelige Legemes Organer og deres Virksomhed samt Sundhedslære væsentligst efter Arnold Møller: Sundhedslære og Frode Sadolin: Det menneskelige Legeme. Oversigt over organisk Kemi efter Rasmussen og Simonsen: Organisk Kemi. Balslev og Simonsen: Botanik IV.
 R. Zoologi: Vilhelm Balslev og P. Andersen: Zoologi for Realklassen. Botanik: Carl Christensen: Botanik for Realklassen 1ste Afsnit.

Naturlære.

- 1 M. Rasmussen og Simonsen: Fysik for Mellemskolen I, Side 1—56. Opgaver Nr. 1—26.
 2. M. Rasmussen og Simonsen: Fysik I, Side 56—77. Sammes uorganiske Kemi, Afsnit I. Opgaver Nr. 27—45.

- 3 M. Rasmussen og Simonsens Fysik: Mekanik II, Lys og Lyd.
 4 M. Rasmussen og Simonsen: Fysik II, Magnetisme og Elektricitet. Sammes Kemi, Afsnit II (nogle Forbigaaelser).
 R. Sundorph: Fysik for Realklassen, Hefte I og IV.

Naturfag i Gymnasiet.

- „Naturkundskab for Gymnasiets sproglige Linier I—II“.
 I G. Astronomi, Mineralogi, Geologi.
 II G. Fysiologi, Astronomi.
 III G. Repetition. Til Eksamen opgives: I 169—ud og II.

Regning og Matematik.

- 1 F. De fire Regningsarter med Tal indtil 25. Hovedregning, Regning paa Tavle og i Hefte.
 2 F. Joakim Larsens Regnebog I: De fire Regningsarter med Tal indtil 100. Regning paa Tavle og i Hefte, Tallæsning af 3-cifrede Tal, lille Tabel, Hovedregning.
 3 F. Joakim Larsen: Regnebog I og II. Alle 4 Regningsarter. Hovedregning. Regning paa Tavle og i Hefte. Tabel. Grundlag for Metersystemet.
 4 F. Joakim Larsen: Regnebøger. De fire Regningsarter med ubenævnte og benævnte Tal samt simple Opgaver i Reguladetri. Det befalede Pensum i Brøk og Decimalbrøk. Hovedregning hver Dag.
 1 M. Pedersen og Røtting: Regnebog I til § 10.
 2 M. Pedersen og Røtting: Regnebog I. Pios Aritmetik til Afsnit V. 40 Hjemmeopgaver.
 3 M. Pedersen og Røtting: Regnebog II. Pios Aritmetik: Ligninger med flere ubekendte, Proportioner, Decimalbrøk. Ca. 60 Hjemmeopgaver.
 4 M. Pedersen og Røtting: Regnebog I og II. Pios Aritmetik S. 58—89 med Forbigaaelser. Jul. Petersens Geometri: 3die og 4de Kapitel. Ca. 70 Hjemmeopgaver.
 R. Pio: Aritmetik for Realklassen. Cronfelt og Nielsen: Opgaver i Aritmetik. Cronfelt og Nielsen: Regnebog for Realklassen (ca. 70 Hjemmeopgaver). Geometri og Trigonometri efter Jul. Petersens Lærebog omarbejdet af Dr. phil. G. Hansen.
 1 G. Bonnesen: Matematik for det spr. Gymnasium. Kap. 3—6, 9—11. Grafisk Fremstilling.

- 2 G. Kap. 2—3 8, 12. Grafisk Fremstilling.
 3 G. Kap. 7, 8, 13. Til Eksamen opgives (se Anordning $\frac{1}{12}$ 1906): a. Aritmetik og Algebra: Stykke 4—5—6—7.
 b. Geometri: Stykke 3—5—6.

Skrivning.

Louise Stremmes Skrivebøger og Skriveøvelser er benyttet.

Tegning.

Fremadskridende Øvelser frit og efter Fortegning paa den store Tavle, pressede Blade, Blomster, Fugle, Modeller i Træ. Farver benyttes.

Sang.

Undervisningen er fremmet efter Reglementet.

Gymnastik.

Undervisningen er fremmet efter Reglementet. Der er lagt Vægt paa Boldspil og Friluftøvelser.

Kvindeligt Haandarbejde.

Undervisningen er fremmet efter Reglementet.

Sløjd.

Aksel Mikkelsens System med stærkt Hensyn til det praktiske Livs Krav. Mindre Reparationer og Smaagenstande til Skolens Brug og til Fysikundervisningen er udført af Eleverne. Bejsning og Maling.

Disciplene.

Discipeltallet, som umiddelbart efter Sommerferien var 332, er nu (16 Marts) 338, idet der i den mellemliggende Tid er optaget 12 og udgaaet 6.

Hvorledes Discipeltallet har vekslet i Aarets Løb, ses af følgende:

Oversigt:

	Afgang	Tilgang	Discipeltal
Tallet af Disciple ved Programmets Udstedelse 1911			324
Indmeldt efter Programmets Udstedelse 1911		4	
Udgaet efter Programmet 1911 og før Aarsprøven	10		
Udgaet efter Afgangs- og Aarsprøven 1911	48		
Tilgang ved Optagelsesprøverne		62	
Senere optaget		12	
Afgang i Skoleaaret	6		
Nuværende Discipeltal			338

Efter Forældrenes Livsstillinger fordeler Disciplene sig paa følgende Maade: 47 er Børn af Landbrugere, 86 af Handlende, 124 af Embeds- og Bestillingsmænd, 70 af Haandværkere, 11 af Forældre i forskellige Livsstillinger. Af de 338 Disciple er 226 Dreng, 112 Piger.

I nedenstaaende Fortegnelse er Disciplene anførte klassevis i Bogstavorden. Hjemstedet nævnes kun, naar Forældrene (Værgerne) er bosatte udenfor Kolding.

3. Gymnasieklasse (13 Disciple).

1. Carl Bartholdy. Pastor B., Seest.
2. Hans Bonde. Afd. Træhandler B.
3. Vagn Bro. Overlærer B.
4. Poul Bruhn. Fhv. Proprietær B., Gammelhjem.
5. Aage Hansen. Drejermester H.
6. Gunnar Heeno. Lærer, Translatør H.
7. Viggo Henningsen. Læge H., S. Bjært.
8. Holger Lau. Sagfører L.
9. Rachel Marcus. Musikhandler M.
10. Elna Mordhorst. Direktør M., Holstebro.
11. Viggo Møller. Stationsforstander M., Eltang.
12. Jakob Petersen. Skræddermester P.
13. Viggo Pors. Direktør P.

2. Gymnasieklasse (14 Disciple).

14. Frederik Beck. Fhv. Proprietær B., Skanderup.
15. Sigurd Bro. Broder til Nr. 3.
16. Charlotte Christensen. Smørhandler C., Flensborg.
17. Johanne Christiansen. Partikulier C.
18. Ellen Cruusberg. Apoteker C., Vamdrup.
19. Karen Jagd. Møllebygger J.
20. Alfred Jensen. Snedkermester J.
21. Lauritz Jensen. Paraplyfabrikant J.
22. Magnus Jensen. Proprietær J., Vrannerup.
23. Jep Lauesen. Proprietær L., S. Stenderup.
24. Gunhard Nielsen. Apoteker N.
25. Thorvald Olsen. Gartner O.
26. Aage Petersen. Lærer P., Vonsild.
27. Egede Schack. Pastor S., Vonsild.

1. Gymnasieklasse (16 Disciple).

28. Svend Amdisen. Trafikassistent A.
29. Holger Bech. Bankdirektør B.
30. Ingrid Boss. Herredsfoged B.
31. Anders Gammelgaard. Lærer G.
32. Harald Jensen. Købmand J. P. J.
33. Ragnhild Jensen. Amtsforvalter J.
34. Axel Juhl. Proprietær J., Skartved.
35. Sigird Kjeldsen. Opsynsmand K.
36. Sven Kraunsøe. Stationsforstander K., Holstebro.
37. Sofie Lind. Træskomager L., Hejls.
38. Markus Markussen. Gaardejer M., Jellinge.
39. Astrid Mikkelsen. Gæstgiver M.
40. Valdemar Petersen. Gaardejer P., Aagaard.
41. Harry Povlsen. Afd. Telefonbestyrer P., Vamdrup.
42. Katha Skov. Bagermester S., Als.
43. Aage Sterndorff. Fabrikant S., Vejen.

Realklassen (16 Disciple).

44. Johan Christensen. Kreaturhandler C.
45. Ferdinand Fuglsang. Skomager F.
46. Svend Hansen. Broder til Nr. 5.
47. Peter Helms. Inspektør H.
48. Kay Henningsen. Broder til Nr. 7.
49. Kristian Hommelgaard. Skræddermester H.
50. Jørgen Hviid. Kreatureksportør H.
51. Einar Ibh. Lærer I.
52. Thorvald Jørgensen. Arbejdsmand J.
53. Gerda Kjøbmand. Sagfører K.
54. Gunnar Lund. Lærer L.
55. Ellen Moth. Lærer, Dr. phil. M.
56. Esther Rasmussen. Økonom R.
57. Maria Thygesen. Proprietær T., S. Stenderup.
58. Kristian Vyff. Proprietær V., Vonsild.
59. Sigurd Ørum. Slagter Ø.

4 M. 1 (26 Disciple).

60. Henrik Baller. Borgmester B.
61. Harald Bennike. Værkstedsinspektør B.
62. Richard Berntsen. Skræddermester B.
63. Peter Bertelsen. Bogholder B.
64. Holger Bro. Broder til Nr. 3 og 15.
65. Andreas Bruhn. Propriet. B., Østerkær, Stenderup.
66. Frede Buhl. Klaverstemmer B.
67. Edith Einfeldt. Proprietær E., Aagaard.
68. Sigrid Einfeldt. Søster til Nr. 67.
69. Hans Hansen. Redaktør H.
70. Anna Ingwersen. Afd. Proprietær I., Viuf.
71. Alma Jensen. Gasværksbestyrer J.
72. Aksel Jørgensen. Afd. Redaktør J.
73. Carl Kinch. Cand. pharm. K.
74. Svend Kinch. Broder til Nr. 73.

75. Poul Lind. Proprietær L., Dalby.
76. Elisabeth Moe. Pastor M., S. Bjært.
77. Ejvind Nielsen. Læge N.
78. Olga Nissen. Dyrlæge N.
79. Anna Nyegaard. Proprietær N., S. Bjært.
80. Carl Pors. Broder til Nr. 13.
81. Jens Thomsen. Agent T.
82. Christian Thygesen. Proprietær T., Dalby.
83. Juliane Thygesen. Søster til Nr. 82.
84. Hans Viuff. Sagfører V.
85. Frida Wissing. Dyrlæge W.

4 M. 2 (20 Disciple).

86. Johan Aachmann. Malermester A.
87. Harry Andersen. Former A.
88. Anker Christiansen. Guldsmid C.
89. Georg Bartholdy. Broder til Nr. 1.
90. Lucie Brodersen. Proprietær B., Egtved.
91. Jakob Garde. Lærer G., Vonsild.
92. Ellen Heeno. Søster til Nr. 6.
93. Erik Henrichsen. Grosserer H.
94. Kirstine Hommelgaard. Søster til Nr. 49.
95. Aage Høyer. Bogholder H.
96. Andreas Jensen. Broder til Nr. 32.
97. Anna Marie Nissen Jøker. Gaardejer N., Brande.
98. Bodil Jørgensen. Købmand J.
99. Katrine Bjerre-Madsen. Murermester B.-M.
100. Nis Nissen. Købmand O. N.
101. Jørgen Oldenburg. Overlæge O., Louisehøj.
102. Ernst W. Petersen. Købmand E. P.
103. Jørgen Petersen. Skolebetjent P.
104. Ingeborg Skjøde. Bankdirektør S.
105. Henry Thomsen. Købmand T.

3 M. 1 (24 Disciple).

106. Knud Amdisen. Broder til Nr. 28.
107. Ejnar Bjerre. Maskinhandler B., Bramdrup.
108. Karen Brusendorff. Lærer, Cand. mag. B.
109. Niels de Fine Bunkeflod. Toldforvalter B.
110. Marie Dinesen. Skomager D.
111. Hertha Frederiksen. Urmager F.
112. Alvilda Hansen. Maskinarbejder H.
113. Wigand Hansen. Købmand M. H.
114. Carla Ingwersen. Søster til Nr. 70.
115. Laurits Juhl. Proprietær J., Seest.
116. Carl Klaaborg. Havnefoged K.
117. Otto Lindberg. Oversergent L.
118. Ejnar Lumbye. Bogtrykker L.
119. Ella Madsen. Handelsrejsende M.
120. Felix Marcus. Broder til Nr. 9.
121. Valdemar Nielsen. Støbemester N.
122. Karl Pallesen. Gartner P.
123. Agnete Petersen. Snedker Kaaber.
124. Hugo Rasmussen. Kommis R.
125. Niels J. Rasmussen. Pastor R., Vejstrup.
126. Axel Schmidt. Arbejdsmand S.
127. Hans Schmidt. Købmand S.
128. Hans Carlo Stenderup. Grosserer C. S.
129. Martin Sørensen. Avlsbruger S., Vonsild.

3 M. 2 (15 Disciple).

130. Christian Aggerbeck. Afd. Købmand A.
131. Peter Hagsted. Proprietær H., Seest.
132. Else Hansen. Søster til Nr. 69.
133. Holger Hansen. Stationsforstander H.
134. Marie Margrethe Hansen. Søster til Nr. 5 og 46.
135. Kristian Juhl. Trikotagehandler J.
136. Ellen Klausen. Lærer K.

137. Aage Lind. Afd. Købmand L.
138. Sara Moe. Søster til Nr. 76.
139. Jens Chr. Neckelmann. Mægler N.
140. Ejnar W. Petersen. Broder til Nr. 102.
141. Viggo Refslund. Proprietær R., Seest.
142. Inger Schmidt. Typograf S.
143. Christian Skou. Værkfører S.
144. Inger Vyff. Søster til Nr. 58.

2 M. 1 (23 Disciple).

145. Helge Andreassen. Proprietær A., Dalby.
146. Gustav Bech. Broder til Nr. 29.
147. Ingrid Bennike. Søster til Nr. 61.
148. Einar Bonnesen. Købmand B.
149. Anker Bruhn. Broder til Nr. 65.
150. Ernst Brusendorff. Broder til Nr. 108.
151. Peter Christensen. Inspektør C.
152. Asta Jensen. Damefrisørinde, Fru J.
153. Eigil Johansen. Fabrikant J. J.
154. Poul Kampmann. Pastor K., Taulov.
155. Agnete Knudsen. Gaardejer K., Hylke.
156. Jeppe Knudsen. Cyklehandler K.
157. Jakob Lauritsen. Lærer L.
158. Anna Meeske. Auktionsholder M.
159. Astrid Mikkelsen. Fabrikant M.
160. Aage Mogensen. Forretningsfører M.
161. Poul Moth. Broder til Nr. 55.
162. Anna Nielsen. Murmester N., Dalby.
163. Valdemar Schou. Proprietær S., Tved.
164. Holger Sparrevohn. Maskinmester S.
165. Maria Thomsen. Arbejdsmand T.
166. Georg Thomsen. Gaardejer T., Seest.
167. Kirstine Wissing. Søster til Nr. 85.

2 M. 2 (22 Disciple).

168. Peter Andersen. Proprietær A., Tved.
 169. Walter Deleuran. Købmand D.
 170. Georg Ehrenskjöld. Fabriksinspektør E.
 171. Carlo Fuglsang. Broder til Nr. 45.
 172. Otto Jensen. Broder til Nr. 20.
 173. Viggo Jensen. Broder til Nr. 33.
 174. Dagmar Jørgensen. Redaktør K. J., Søster til Nr. 123.
 175. Holger Kjær. Overlærer K.
 176. Alfred Knudsen. Uldhandler K.
 177. Wilhelm Laursen. Bankdirektør L.
 178. Thora Lindhardtsen. Banearbejder L.
 179. Gerda Lund. Søster til Nr. 54.
 180. Edith Mikkelsen. Købmand M.
 181. Anna Nielsen. Postbud N.
 182. Gerhard Nicolajsen. Skræddersvend N.
 183. Aage Nissen. Broder til Nr. 78.
 184. Laurits Nyegaard. Broder til Nr. 79.
 185. Peter Toftgaard. Lærer T., Dalby.
 186. Orla Thrane. Chokolademester T.
 187. Ingeborg Thygesen. Søster til Nr. 57.
 188. Christian Viuff. Broder til Nr. 84.
 189. Karl Viuff. Broder til Nr. 84 og 188.

1 M. 1 (24 Disciple).

190. Olga Christensen. Knivsmed C.
 191. Henrik la Cour. Proprietær la C., Vonsild.
 192. Orloff Ehrenskjöld. Broder til Nr. 170.
 193. Helga Eriksen. Købmand E.
 194. Cecilie Hansen. Købmand H., Hejls.
 195. Emilie Hansen. Hestehandler H.
 196. Marie Hansen. Slagteriarbejder H.
 197. Viggo Hansen. Broder til Nr. 5, 46 og 134.

198. Svend Frost Hansen. Boghandler H.
 199. Johan Johansen. Broder til Nr. 153.
 200. Asta Klausen. Søster til Nr. 136.
 201. Hansine Koch. Gaardejer K., Ejstrup.
 202. Emma Lindberg. Søster til Nr. 117.
 203. Anna Madsen. Møllebygger M.
 204. Georg Madsen. Broder til Nr. 119.
 205. Maria Mikkelsen. Søster til Nr. 159.
 206. Inger Nielsen. Arbejdsmand N., Glostrup.
 207. Vagn Poulsen. Stationsbud P.
 208. Jakob Refslund. Broder til Nr. 141.
 209. Ida Sartov. Murer S.
 210. Edith Schmidt. Slagtermester S.
 211. Niels Wanting. Trafikassistent W.
 212. Helmer Vengberg. Bogholder V.
 213. Halfdan Wellendorff. Skovrider W., Stenderup Strand.

1 M. 2 (23 Disciple).

214. Astrid Bertelsen. Søster til Nr. 63.
 215. Katrine Bertelsen. Portør B.
 216. Ludvig Bramsen. Tømrer B.
 217. Esther Branth. Pastor D. B.
 218. Valentin Eff. Konsul E.
 219. Erna Einfeldt. Søster til Nr. 67 og 68.
 220. Carl Frederiksen. Broder til Nr. 111.
 221. Jørgen H. Hansen. Købmand H. N. H.
 222. Kaj Winkel Hansen. Broder til Nr. 133.
 223. Johannes Ingwersen. Broder til Nr. 70 og 114.
 224. Edith Jensen. Smedemester J.
 225. Else Jørgensen. Søster til Nr. 98.
 226. Hans P. Lauritsen. Tandlæge L.
 227. Karen Lauritsen. Søster til Nr. 157.
 228. Laurine Lind. Proprietær L., Skartvedgaard.

229. Otto Mygind. Lærer M., Taps.
 230. Arne Nielsen. Stukkatør N.
 231. Leo Schmidt. Broder til Nr. 127.
 232. Gudrun Sparrevohn. Søster til Nr. 164.
 233. Esther Thomsen. Redaktionssekretær T.
 234. Marius Thuesen. Snedker T.
 235. Karen Thygesen. Søster til Nr. 57 og 187.
 236. Johanne Vyff. Søster til Nr. 58 og 144.

4 F. (28 Disciple).

237. Karen Amdisen. Søster til Nr. 28 og 106.
 238. Axel Andersen. Købmand A.
 239. Knud Andreasen. Broder til Nr. 145.
 240. Peter Chr. Christensen. Redaktør C.
 241. Aage Christiansen. Hattemager C.
 242. Robert Ehrenskjöld. Broder til Nr. 170 og 192.
 243. Else Hornhaver. Maskinmester H.
 244. Inger Hornhaver. Søster til Nr. 243.
 245. Palle Hviid. Broder til Nr. 50.
 246. Marius Høgdal. Godsekspektor H.
 247. Lauritz Jensen. Broder til Nr. 152.
 248. Peter Juhl. Agent J., Seest.
 249. Henning Kyster. Skomagermester K.
 250. Ingrid Larsen. Pastor L.
 251. Anker Lau. Broder til Nr. 8.
 252. Gerhard Lind. Sognepræst L., Eltang.
 253. Karl Madsen. Broder til Nr. 119 og 204.
 254. Ursula Marcus. Søster til Nr. 9 og 120.
 255. Knud Markussen. Højskolehjembestyrer M.
 256. Erik Moth. Broder til Nr. 55 og 161.
 257. Olaf Nielsen. Broder til Nr. 24.
 258. Peter Nielsen. Restauratør N.
 259. Poul Nielsen. Herredsfoged N.
 260. Tage Nielsen. Broder til Nr. 230.

261. Sigurd Sonnichsen. Toldassistent S.
 262. Inga Stilling. Kunstmaler S.
 263. Anthon Wanting. Broder til Nr. 211.
 264. Ejnar Ørkild. Læge Ø.

3 F. (25 Disciple).

265. Hjalmar Aggerbeck. Broder til Nr. 130.
 266. Edith Andreasen. Søster til Nr. 145 og 239.
 267. Ruth Brandt. Søster til Nr. 217.
 268. Annelise Daugaard. Avlsbruger D.
 269. Niels Chr. Daugaard. Broder til Nr. 268.
 270. Hans V. Hansen. Broder til Nr. 195.
 271. Poul R. Hansen. Broder til Nr. 221.
 272. Kay Hermann. Bankbogholder H.
 273. Hugo Jensen. Broder til Nr. 152 og 247.
 274. Elin Larsen. Søster til Nr. 250.
 275. Malin Marcus. Søster til Nr. 9, 120 og 254.
 276. Robert Mikkelsen. Direktør M.
 277. Tage Mikkelsen. Broder til Nr. 276.
 278. Sigurd Moth. Broder til Nr. 55, 161 og 256.
 279. Svend A. Neckelmann. Broder til Nr. 139.
 280. Niels Chr. Nielsen. Broder til Nr. 181.
 281. Thøger Otterstrøm. Lærer, Forstkandidat O.
 282. Svend Pallesen. Broder til Nr. 122.
 283. Alfred Rosendahl. Bogholder R.
 284. Thorkild Schønfelt. Agent S.
 285. Carla Stilling. Søster til Nr. 262.
 286. Knud Thorup. Læge T., Lunderskov.
 287. Hans Erik Wandall. Forstander W.
 288. Thorkil Wellendorff. Broder til Nr. 213.
 289. Ira Sandberg. Proprietær Juhl, Hardtsminde, Ødis.

2 F. (30 Disciple).

290. Viggo Baller. Broder til Nr. 60.

291. Arne Brusendorff. Broder til Nr. 108 og 150.
 292. Jørgen Buemann. Bestyrer B.
 293. Aage Christensen. Købmand A. D. C.
 294. Tage Christensen. Broder til 240.
 295. Hother Eff. Broder til 218.
 296. Karl Eliassen. Inspektør E.
 297. Frode Eskildsen. Bogholder E.
 298. Christian Fensholt. Købmand F.
 299. Lilli Frederiksen. Søster til Nr. 111 og 220.
 300. Dora Hansen. Søster til Nr. 195 og 270.
 301. Sølvig Hansen. Postbud H.
 302. Hans V. Jakobsen. Tømmerhandler J.
 303. Knud H. Jensen. Købmand J.
 304. Gudrun Larsen. Søster til Nr. 250 og 274.
 305. Alfred Larsen. Ølbrygger L.
 306. Wanda Madsen. Søster til Nr. 119, 204 og 253
 307. Else Mikkelsen. Søster til Nr. 276 og 277.
 308. Poul Mogensen. Broder til Nr. 160.
 309. Axel Olsen. Fotograf O.
 310. Knud Otterstrøm. Broder til Nr. 281.
 311. Ib. Tang Petersen. Cand. mag., Lærer T. P.
 312. Svend A. Rodian. Agent R.
 313. Adda Sandagger. Trafikassistent S.
 314. Betty Schmidt. Arkitekt S.
 315. Carl G. Schönfeldt. Broder til Nr. 284.
 316. Aage Snoer. Forretningsfører S.
 317. Vibeke Thastum. Redaktør T.
 318. Christian Thygesen. Broder til Nr. 57, 187 og 235.
 319. Ebba Wanting. Søster til Nr. 211 og 263.

1 F. (19 Disciple).

320. Einar Christensen. Broder til Nr. 293.
 321. Rudolf Frederiksen. Broder til Nr. 111, 220 og 299.

322. Aage E. Hansen. Melhandler H.
 323. Poul Høgdal. Broder til Nr. 246.
 324. Vilhelm Iversen. Bogholder I.
 325. Axel Kolding. Agent K.
 326. Elif Kraul. Afd. Slagter K.
 327. Erik Lundgren. Hotelejer L.
 328. Skjold Neckelmann. Broder til Nr. 139 og 279.
 329. Kaj Nissen. Broder til Nr. 78 og 183.
 330. Edith Olsen. Søster til Nr. 309.
 331. Eli Otterstrøm. Søster til Nr. 281 og 310.
 332. Noe Tang Petersen. Broder til Nr. 311.
 333. Vibeke Petersen. Handelsrejsende P.
 334. Sigfrida Petersen. Husbestyrerinde P.
 335. Kamma Schmidt. Søster til Nr. 314.
 336. Karl Johan Schmidt. Bankkasserer S.
 337. Svend Stilling. Broder til Nr. 262 og 285.
 338. Leif Ørkild. Broder til Nr. 264.

Biblioteket

har i Løbet af Skoleaaret haft følgende Tilvækst:

I. Tidsskrifter.

- Dansk Aand* til 4. H.
Tilskueren til April 1912.
Vor Ungdom til Marts 1912.
Bog og Naal til December 1911.
Den danske Realskole til 15. April 1912.
**Dansk Sundhedstidende* til Nr. 7, 1912.

‡ betyder tilsendt fra Ministeriet, * Gaver fra Forfattere, Forlæggere eller andre private.

**Fysisk Tidsskrift* til Nr. 3, 1911—12.
Matematisk Tidsskrift A til 22. Aarg. Nr. 4.
Gyldendals Bibliotek.
Frem.
Dreyer: Fra Naturens Værksted 1.—2. H. 1912.

II. Subskriptionsværker.

Ottosen: Folkenes Historie til 221. H.
Grimm's: Deutsch. Wörterbuch 14. Bd.s 1. Lev.; 13
 Bd.s 10. Lev.; 14. Bd.s 1. Afdel., 3. Del, 12. Lev.
Gomperz: Griech. Denker til 16. Lev.
Roscher: Mythol. Lexikon til 63. Lev.
Studier for Sprog og Oldtidsforskning til Nr. 86.
Skrifter, udg. af Selskabet til historiske Kildeskrifters
 Oversættelse, til 8 R. 2. H.
Skrifter, udgivet af Udvalget for Folkeoplysningens
 Fremme, til Nr. 296.
Tolstoy's Romaner til 11. H.
Smaa Kunstbøger Nr. 5.
Religionshistoriske Smaaskrifter Nr. 6—8.

III. Afsluttede Værker.

†*Asmussen*: Meddelelser om højere Almenskoler 1909
 —1910.
 †*Aarbog for Københavns Universitet* 1906—7.
 †*Festskrift for Københavns Universitet* 1911.
 †*Universitets- og Skoleannaler* Chria. 1909—1910.
 †*C. C. A. Gosch*: Jørgen Christian Schiødte I—III.
 †*Linderstrøm-Lang*: Wolfgang Raticnius.
Flagstad: Sprogpædagogikkens Psykologi.
E. Kaper: Den daglige Undervisnings Form.
Jan Ligthart: Om Opdragelse.
Henrik Lehmann: Haandbog i Lovgivningen om den
 danske Folkeskole.

Fr. Weis: Livet.
Kraks blaa Bog II.
Putnam Weale: Aabenhjertige Breve fra Peking.
H. Drachmann: Udvalgte Skrifter I—V.
Viggo Stuckenberg: Samlede Værker I—III.
Harald Nielsen: En moderne Reaktionær.
Fowler: The Concise Oxford Dictionary.
Petit Larousse Illustré.

Desuden er der til Discipelbibliotekets danske Afdeling købt 21 Bøger, til den svenske, tyske, engelske og franske Afdeling ialt 48. Fra Forlæggere og Forfattere er modtaget 39 Skolebøger.

Forskellige Meddelelser.

Med Udgangen af Skoleaaret 1910—11 opgav Fru *Anna Hansen* paa Grund af Sygdom sin Stilling, efter at hun havde været Lærerinde ved Skolen siden August 1901. Fru Hansen har i disse 10 Aar med aldrig svigtende Iver og Kærlighed undervist særligt i Forberedelsesafdelingen, i høj Grad afholdt baade af Børnene og Forældrene og sine Kollegaer.

Fra 1ste August 1911 blev Fru *Emma Kyster*, tidligere Lærerinde ved den kommunale Pigeskole, ansat som Lærerinde ved Almenskolen. Da Hr. *Karl Hansen* døde 1ste Oktober 1911, blev Hr. Adjunkt *H. H. Nissen* udnævnt til Inspektør og Bibliotekar. Den 1ste December 1911 tiltraadte Hr. Forstkandidat *Otterstrøm* Stillingen som Lærer i Gymnastik, og fra 1ste Feb-

ruar 1912 blev Hr. Cand. mag. *Børup* ansat som Lærer i Naturfag, særligt i Gymnasiet.

Skolens Undervisning er i Løbet af Skoleaaret inspiceret af Undervisningsinspektøren, Prof. *Tuxen*, Sløjdinspektøren Hr. *Aksel Mikkelsen* og Sanginspektøren, Prof. *Nebelong*.

Den 16. Februar viste Hr. *Morten Eskesen* Skolen den Velvilje at foredrage Visen om Axel og Valborg for Eleverne i 3. G—2. M. Den 16. Marts holdt Hr. *Otterstrøm* Foredrag om Sydpolens Opdagelse. Den 10. April holdt en engelsk Skolemand, Mr. *Sawtell*, for de ældre Elever Foredrag om Dickens og oplæste nogle Uddrag af hans Bøger.

Hr. Apoteker *Aschlund* har givet til Skolens Undervisning i Historie en Mappe med ægyptiske Tegninger. Skolens tidligere Rektor *Sigurd Müller* har atter i Aar givet Skolen 13 smukke Fotogravurer, som er indrammede og ophængte i Klasserne. Billedsamlingen er ogsaa øget ved Indkøb, saa at Skolen nu har 342 Billeder under Glas.

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet har bevilget 150 Kr. til Indkøb af Apparater til Brug ved de praktiske Øvelser i Kemi og Fysik i Mellemskolen.

Da *Jernbaneelevernes* Tal efter Aabningen af Sydbanerne er vokset meget stærkt, har Byraadet bevilget 576 Kr. til 2 Timers daglig Tilsyn med disse Elever. De opholder sig nu paa naturhistorisk Samling under Opsyn af en Lærer i Tiden fra $1\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$, i Vintermaanederne Kl. 8—9 og $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$.

Skoleudvalget har bevilget Hr. Cand. mag. *Brusendorff* og Frk. Inspektrice *Erna Lorenzen* hver 60 Kr., for at de i en Uge kunde overvære Undervisningen ved andre Skoler.

Der er den 28. November 1911 udstedt en kongelig

Anordning, der paa nogle Punkter forandrer Almen-skolernes Karaktersystem, og som træder i Kraft ved Eksamen i Juni—Juli 1912.

De væsentligste Bestemmelser er følgende:

Karakteren 8 afskaffes.

Enhver Bedømmelse skal udtrykkes ved et af følgende Tal: 6, 5, 4, 3, 2. Som Eksamenskarakter kan tillige gives 0. Ved Eksamen kan desuden fremkomme 1 som Resultatet af 0 og 2 (3). Ved 6 betegnes den „meget gode“ Præstation, ved 5 den „gode“, ved 4 den „jævne“, ved 3 den „ringe“ og ved 2 den „meget ringe“ Præstation. Ved 0 betegnes den „uantagelige“ Præstation.

Der gives aarlig 3 *Terminskarakterer*. De to første udtrykker Lærerens foreløbige Dom over Elevens Standpunkt. Den sidste af de 3 *Terminskarakterer* kaldes *Aarskarakteren*, og denne *Aarskarakter* „gives under Hensyntagen til de to tidligere givne *Terminskarakterer* ved Undervisningens Slutning og udtrykker Lærerens endelige Dom over Elevens Standpunkt.“

Eksamenskarakterer gives for mundtlige og skriftlige Eksamenspræstationer og for de til Bedømmelse fremlagte paa Skolen udførte Arbejder (Tegning, Skrivning, Sløjd, kvindeligt Haandarbejde i 4 M.). Bedømmelsen foretages af en Lærer og en Censor. De fremlagte Arbejder bedømmes kun af Censor. Hvis Brøker fremkommer, forhøjes Resultatet til det nærmest ovenfor liggende Tal, hvis Censor har givet den højeste Karakter, hvorimod Brøken bortkastes, hvis Censor har givet den laveste Karakter. Eksamenskarakteren og *Aarskarakteren* skal ikke længer sammenlægges og divideres til en Fagkarakter for hvert Fag. Gennemsnitsresultatet af hele Eksamen findes paa følgende Maade: Alle *Karakterer*, baade *Eksamens-* og *Aars-*

karakterer, sammenlægges. Skriftlige Eksamenskarakterer regnes dobbelt, ligeledes Aarskarakteren for Orden med skriftlige Arbejder og Aarskaraktererne i de Fag, i hvilke der ikke holdes Eksamen. Den samlede Sum divideres dernæst med Fagenes dobbelte Antal.

Til at bestaa kræves som hidtil i Gennemsnit 3,50. Men en Elev har ikke bestaaet Prøven, naar han som samlet Eksamenskarakter har faaet 0 eller 1 *enten* i skriftlig Dansk *eller* i to af de andre — skriftlige eller mundtlige — Fag. For Studentereksamen gælder desuden den særlige Bestemmelse, at en Elev ikke har bestaaet, hvis han faar 0 eller 1 i et af de skriftlige Fag, altsaa for nysproglig Studentereksamens Vedkommende i Engelsk Stil eller Tysk Stil.

Skolelægen, Dr. O. Ørkild, har som tidligere tilset Sundhedstilstanden hos Eleverne ved Besøg i Klasserne og undersøgt alle nyindmeldte Elever og andre, som henvistes til ham af Lærerpersonalet. En Beretning om Aarets Arbejde er sendt til Byraadet. Eleverne i de højere Klasser er maalt og vejjet 4 Gange og Resultaterne indført paa deres Sundhedssedler. Hjemmearbejdstiden for Eleverne i 1.—3. G., R. og 4. M. er undersøgt ved Skemaer, udfyldt af Hjemmet, og der er derefter af Skolelægen og Rektor talt med de Elever, som efter disse Skemaer syntes at arbejde for meget og faa for lidt Hvile, Bevægelse i fri Luft eller Søvn. Ligeledes er det paatalt ved Meddelelse til Hjemmet, naar Elever har arbejdet for lidt i Hjemmet med deres skriftlige eller mundtlige Fag.

Lægeforeningens Formand har den 31. August 1909 under Henvisning til, at der ved den højere Almenskole er ansat en Skolelæge, med hvem Skolen eventuelt kan raadføre sig om, hvorvidt en Elev bør have

Lov til at gaa hjem og spise Frokost, meddelt Skolen, at Lægerne i Kolding har vedtaget ikke for Fremtiden at ville udstede Frokostattester til Skolens Elever.

Rektor træffes paa Skolen hver Skoledag Kl. 12—1.

Legater, Fripladser og Stipendier.

Bøger indkøbte for „Kolding Borgeres Præmielegat“ uddeltes den 23de Oktober. For god Oplæsning gaves Belønning til *Viggo Pors, Hans Bonde, Elna Mordhorst, Gunhard Nielsen, Karen Poulsen, Peter Helms, Sigrid Einfeldt, Lucie Brodersen,*

for Sang til *Jakob Petersen, Svend Amdisen, Else Hansen, Ingrid Bennike, Gerda Lund, Niels Wanting, Kaj Hansen.*

Børn af Skolens faste Lærere har fri Undervisning. Der er desuden bortgivet 64 hele og 26 halve Fripladser til et samlet Beløb af 9711 Kr. Sparekassen for Kolding og Omegn har betalt Skolepenge for en udenbys Discipel.

Vejle Amts Skoleraad har af sit Stipendiefond givet 36 Kr. til hver af følgende Elever: *Hans Bonde, Aage Hansen, Viggo Møller, Aage Pedersen, Sofie Lind, Jakob Garde.*

Professor Lassens Legat blev for 1911 givet til *Hans Bonde* med 35 Kr., Nicolai Hansens Mindelegat til *Viggo Møller* med 80 Kr.

Af de ved Majfesten i Bøsserne indsamlede Penge er der anvendt 33 Kr. 90 Øre til Boghjælp for Elever.

Forholdsregler mod smitsomme Sygdomme.

I Overensstemmelse med ministerielt Cirkulære af 11te Maj 1880 vil følgende Regler være at iagttage:

a) Naar der udbryder smitsom Sygdom i et Hjem, hvor der findes skolesøgende Børn, gøres der straks Anmeldelse derom til Skolens Rektor.

b) Hvis Sygdommen viser sig at være Skarlagensfeber, Difteritis, Blodgang, eksantematisk Tyfus eller Kopper, formenes Disciplene — saavel som Lærere — i hvis Hjem, der findes Patienter med disse Sygdomme, Adgang til Skolen, indtil al Fare for Smitte er hævet.

c) Denne Forholdsregel vil derimod i Regelen ikke være at iagttage under andre Epidemier, f. Eks. Mæslinger, Kighoste, Faaresyge, tyfoid og gastrisk Feber, med mindre disse skulde være af særlig ondartet Karakter. Tvivlstilfælde afgøres af Skolens Rektor efter Samraad med vedkommende Huslæge.

Skolebetalingen.

Der betales hvert Fjerdingaar:

I 1. Forberedelsesklasse.....	15 Kr.
- 2. —	18 -

I 3. Forberedelsesklasse.....	21 Kr.
- 4. —	24 -
- Mellemskolens 1. Klasse.....	24 -
- — 2. og 3. Klasse	30 -
- — 4. Klasse og Realklassen	36 -
- Gymnasiet	45 -

For anden Broder eller Søster betales $\frac{3}{4}$, for øvrige Søskende $\frac{1}{2}$ Kontingent. Disciple i Forberedelsesklasserne faar kun Moderation for Søkende i disse Klasser. Dimittenderne i 3. G, R, 4. M. betaler ogsaa for Juli Maaned.

Desuden betales i Indskrivningspenge 6 Kr. og i Brændepenge 4 Kr. om Aaret. Sløjdmaterialer betales særligt.

I Dimissionspenge gives 10 Kr. af enhver, der indstiller sig til Mellemskoleeksamen og Realeksamen. Til Afgangseksamen for studerende betaler Skolens Elever 15 Kr., Privatister 40 Kr. Privatister, som skal have Tillægseksamen i enkelte Sprog, betaler for hvert enkelt Sprog 4 Kr., for 3 Sprog paa én Gang 10 Kr. I Indskrivningspenge for Farmaceuter betales 6 Kr.

Desuden betales af Skolens Elever i Statsskat ved Mellemskoleeksamen 3 Kr., ved Realeksamen 5 Kr., ved Studentereksamen 8 Kr. Disse Beløb skal af Skolen indsendes til Ministeriet samtidig med Eksamensindmeldelsen.

Kolding højere Almenskoles Regnskab

1ste April 1910—31te Marts 1911.

INDTÆGT

1. Skolepenge etc.	25010. 50
2. Statens Tilskud iflg. Lov af 10. April 1855 . . .	3000. 00
3. do. - Finansloven	6000. 00
4. Amtstilskud iflg. Kontrakt af 19. April 1879 . .	2000. 00
5. Renter af Kapitaler (herunder Kolding Borgeres Præmielegat og Ejendomme)	760. 78
6. Andre Indtægter (Refusion fra Kolding Kirke, Byraadets Tilskud til Handelsskolen, Afgift for Telefonstativer)	708. 66
7. Restancer overf. fra foregaaende Aar	763. 32
	Kr. 38243. 26

UDGIFT

1. Løn til faste Lærere	35716. 66
2. Timelærere	1712. 00
3. Ekstratimer	184. 00
4. Vikartimer	245. 50
5. Privatundervisning	400. 00
6. Inspektion m. m.	1398. 00
7. Tryksager og Kontorhold	718. 52
8. Bibliotek og Sløjdundervisning	472. 78
9. Bygningers Vedligeholdelse	1294. 63
10. Inventariets Fornyelse og Vedligeholdelse . .	1859. 71
11. Pedeltjeneste og Rengøring	2247. 97
12. Andel i Byens Bestyrelse	200. 00
13. Skatter og Afgifter	285. 25
14. Understøttelser	1683. 33
15. Brændsel	983. 56
16. Belysning	406. 85
17. Forskellige Udgifter	299. 20
18. Restancer, uerholdelige	328. 07
19. Restancer, som overføres til næste Aar	632. 89
	Kr. 51068. 92

*Disciplenes Forældre og Værger samt
enhver anden, der har Interesse for Skolen,
indbydes til at være til Stede ved Eksami-
nerne og Bekendtgørelsen af deres Udfald.
Tiden vil senere blive meddelt.*

Georg Bruun.