



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Skoleprg. GRINDSTED



**GRINDSTED GYMNASIUM
OG HF-KURSUS 1995**

**GRINDSTED GYMNASIUM
OG HF-KURSUS**



RIBE AMT

1995

Redaktion

Chresten Ibsen, 3x
Bjarne Steen Jensen
Otto Kjærgaard
Hanne Leervad (ansvarshavende)
Vibeke Theisen

Omslag: Joan Olsen, 3a: linoleumstryk
Lærerfotos: Jettes foto, Grindsted
Tekstbehandling: Inga Pedersen
Produktion: Amtsgården, Ribe
ISBN: 87-7342-735-7.

Indholdsfortegnelse

Administration og særlige hverv.....	4
Velkommen til Grindsted Gymnasium og hf-kursus	5
Første skoledag	6
1a og 1b på introetur	7
Bestyrelsen for Grindsted Gymnasium og hf-kursus	8
Revolution i Elevrådet	9
Åben dør - Supervision	10
Pædagogisk dag	11
PEGASUS.....	12
Film skal ses i biografen!.....	13
Vekselstrøm.....	14
ROCK-BANDS på Grindsted Gymnasium	15
“Lykkens Netværk” - Forårsfesten 1995	16
Idrætsaktiviteter	17
Af skolens dagbog 1994/95	18
Introduktion for folkeskoleeleverne.....	20
International klasse - lærdøm ud over pensumet	21
Med 2x i England.....	22
1a besøger Erfurt.....	23
Med billedkunst til København.....	24
1a på SUC	26
Til London med 2q og 2r	27
Dimittender 1995	28
Personale	31
Personalia.....	37
Råd og udvalg	38



Administration og særlige hverv

Grindsted Gymnasium og HF-kursus
Tinghusgade 20
7200 Grindsted

Tlf. 75 32 31 00
Tlf. 75 32 10 13 (lærerværelset)
Tlf. 75 31 00 43 (elevtelefon)
Fax 75 32 45 21

Rektor
Poul Toft

Bestyrelsesformand
Tove Morell
Mølleparken 211
7190 Billund

Administrative inspektorer
Klaus Brorholt (rektors stedfortræder)
Bjarne Steen Jensen

AV-inspektør
Birgit Huss Nielsen
Erik Jørgensen

Boginspektør
Erik Jørgensen

Pædagogisk inspektør
Hanne Leervad

Sekretærer
Emma Munch
Inga Pedersen

Studievejledere
Otto Kjærgaard
Bente Langelund
Willi Matthies
Jens Dybro Sørensen

Datavejleder
Finn Lunde Nielsen

International sekretær
Margrethe Lundorf

Sikkerhedsrepræsentanter
Mogens Kjær Poulsen (lærerne)
Ingrid Kristensen (reng.ass.)

Skemalægger
Hans Hostrup

Tillidsmand (lærerne)
Erik Jørgensen

Tillidsmand (reng.ass.)
Aase Madsen

Pedel
Kurt Nielsen
Kurt Larsen (pedelmedhjælper)

Kantineleder
Inger Hansen
Sigrid Bæk (kantinemedhjælper)

Velkommen til Grindsted Gymnasium og hf-kursus

Du har valgt en almen, kompetencegivende ungdomsuddannelse og har dermed sikret dig, at mange muligheder vil stå åbne for dig, når du har taget din eksamen.

Ansvar for, at du trives, og at det går dig godt på skolen, ligger først og fremmest hos dig selv. Du kan medvirke til, at dine år her bliver lærerige og spændende ved hver dag at deltage engageret i undervisningen og de mange øvrige aktiviteter, skolen byder på.

Gymnasiet og hf åbner nye verdener for dig og bidrager væsentligt til din personlige udvikling. Hertil kommer et positivt, menneskeligt samvær. Hvis du yder en indsats, er du med til at skabe nogle gode år, som du vil kunne tænke på resten af livet.

Til lykke med dit valg af uddannelse og hjertelig velkommen til de kommende års samarbejde.



Poul Toft
rektor

Første skoledag

Skoleåret 1995/96 starter onsdag den 9.august.

Alle nye elever møder kl. 8.00 i skolens festsal.

Gamle elever møder kl. 10.00.

Rektor Poul Toft byder dig velkommen som ny elev eller kursist på Grindsted Gymnasium og hf-kursus. Rektor fortæller dig også, hvilken klasse du skal gå i, og hvem der bliver dine nye klassekammerater.

Herefter vil gamle elever, tutorerne, vise dig rundt på skolen og fortælle om praktiske forhold, der kan være nyttige at kende fra starten. Her kan du få afklaret spørgsmål, som du måske er i tvivl om. Du får udleveret dit skema, så du kan se, hvilke fag og lærere du skal have.

På første skoledag er der også afsat tid, så du sammen med dine kammerater i den nye klasse kan være med til at lægge planer for den lejr tur, som alle nye klasser deltager i kort tid efter skoleårets start.

Bjarne Steen Jensen
inspektør



1a og 1b på introtur

Traditionen tro skulle alle 1g'ere også i år på en intro-tur. Formålet med turen var at få rystet os elever sammen og få en god start på gymnasietiden. Med på turen var to lærere og fire tutorer fra henholdsvis 2g og 3g.

Med soveposen under armen og guitaren i hånden drog 1a og 1b glade og forventningsfulde mod øst - nærmere betegnet Horsens Fjord. Socialt samvær og hygge var højt prioriteret, men "man må yde, før man kan nyde", så der var også nogle pligter, der skulle ordnes, bl.a. madlavning, opvask og oprydning. Tutorerne havde fastlagt et program, der bl.a. omfattede orienteringsløb - hvor vi igennem små konkurrencer pressede de andre og os selv til det yderste!! Der var gåture langs fjorden - hvor de elever, der havde medbragt badetøj, bevægede sig ud på det dybe vand. Yoga stod også på programmet, hvor vi på græsset i en social rundkreds fandt os selv igennem de højere magter...!!

Den særdeles fremragende underholdning om aftenen blev naturligvis leveret af os selv, forskellige ver-

sioner af eventyret "Hans og Grethe" blev fremført, og det fik vi meget sjov ud af - ha, ha...

Heldigvis var vejrguderne med os, så senere på aftenen kom der ild i bålet. Guitaren blev hentet, og fællessangene kunne begynde. Mens nogle udfoldede deres musikalske evner, nøjedes andre med at vende snobrødene. Da kulden begyndte at melde sig, gik vi indenfor. Nogle valgte at gå til ro, mens andre fandt natmaden frem og fortsatte til den lyse morgen...

Inden hjemturen blev kosten og fejebakken fundet frem, og rengøringen kunne begynde, hvilket var meget tiltrængt.

Til slut vil vi sige, at det var en utrolig god tur, hvor vi tildels lærte hinanden... og en masse sange at kende. Og vi håber, at de nye 1g'ere og 1hf'ere vil få en ligeså god og udbytterig oplevelse ud af det, som vi fik. God tur!!

Maria og Tilde, 1b

Bestyrelsen for Grindsted Gymnasium og hf-kursus

Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter for amtsrådet, byrådet, erhvervsrådet, det pædagogiske råd, det teknisk-administrative personale, de hf-studerende, gymnasieeleverne og to forældrevalgte medlemmer.

I et skoleår afholdes normalt 4-5 møder.

I skoleåret 1994/95 har vi vedtaget budget 1995 og behandlet budget 1996. Ferieplanen 1995/96 er også blevet vedtaget.

Desuden har vi arbejdet med rengøringslicitationen. Vi frarådede amtet en privatisering, hvilket desværre ikke blev hørt.

Vi har også opfordret amtet til at få igangsat en ombygning af Grindsted Gymnasium for herved at få lokalerne til at leve op til de krav, som en tidssvarende undervisning stiller. Amtet har været på besøg, og vi venter spændt på det videre forløb.

En række bestyrelsesmedlemmer deltog i november i en bestyrelseskonference i Esbjerg. Som opfølgning herpå har bestyrelsesarbejdet været debatteret. Der er enighed om, at bestyrelsen skal bruge tid på budgetter, som det også fremgår ovenfor. Bestyrelsens store rolle er at være sparringspartner for skolen. De forskellige interesser er repræsenteret med henblik på at skabe debat.

*Tove Morell
formand for bestyrelsen*



Revolution i Elevrådet!

I skoleåret 94/95 fik vi ved en afstemning blandt alle skolens klasser indført det såkaldte "nye elevråd". Ideen er kopieret fra Esbjerg Gymnasium, og kernen i den nye struktur er, at det nu er helt frivilligt at komme til møderne - i modsætning til den traditionelle model, hvor to elever fra hver klasse forpligtede sig til at komme til hvert eneste møde.

Dette skulle altså åbne for en større grad af demokrati på gymnasiet, idet enhver har stemmeret på møderne, og idet man frit kan møde op til behandling af et punkt, der interesserer en.

- Men hvad hvis ingen kommer ???

Den generelle holdning de sidste par år i elevrådet har været, at man ikke ville forsømme timer til fordel for elevrådsarbejdet. Derfor virkede det som en oplagt ide at placere møderne umiddelbart efter skoletid, så flest muligt interesserede kunne få indflydelse. Det har desværre vist sig, at folk er endnu mindre villige

til at ofre deres eftermiddage for at deltage i elevrådsarbejdet, og det ser ud til alligevel at blive nødvendigt at afholde møderne inden for skoletiden.

Hvis ingen har lyst til at tage et initiativ - endsige komme til elevrådets møder - synger elevdemokratiet på sidste vers på Grindsted Gymnasium, og vi har som elever frataget os selv enhver mulighed for at være medbestemmende på vores egen hverdag.

Det er derfor vigtigt, at *du* kommer op af lænestolen og er med til at vise, at vi *ikke* er ligeglade. Der er masser at kæmpe for - og masser af ting, der kunne gøres anderledes - men det er op til *dig* at få noget gjort ved det. Jeg håber derfor, at der vil være mange i de nye klasser, som har lyst og energi til at være med.

Velkommen til et nyt og bedre år i elevrådet.

*Mikael Andreasen, 2a
formand*

Åben dør - Supervision

Det er allerede en gammel nyhed, at gymnasiet og hf er blevet et uddannelsessted, som sigter bredere end før. Nu går gennemsnitligt ca. 50% af en ungdomsårgang i gymnasiet eller på hf.

Det betyder, at kravene til gymnasie- og hf-lærerne på mange områder er ændret og skærpet i forhold til det tidspunkt, hvor en stor del af os blev uddannet og ansat. Ud over at holde os à jour ved at læse pædagogisk faglitteratur, deltage i pædagogikkurser og holde pædagogiske dage (læs herom andetsteds i årsskriftet), har vi på Grindsted Gymnasium også et tilbud om deltagelse i projekt Åben Dør - Supervision.

Tilbuddet har indtil videre stået åbent i to år, hvor 17 af lærerne ved Grindsted Gymnasium og hf-kursus har deltaget. Det første år startede 10 lærere, som fortsatte også i år, suppleret af yderligere 7 "begyndere".

Projektet går ud på, at lærerne tilegner sig en bestemt samtaleteknik, så vi kan overvære hinandens timer og herefter i små faste grupper tale om gode og mindre gode sider af undervisningen. I princippet kan alt endevendes og debatteres i gruppen, hvis medlemmer efterhånden bliver meget fortrolige med hinanden og de andres måder at undervise på.

Hvad fører projektet med sig set fra elevernes og kursisters synsvinkel?

Svaret er ikke entydigt - der kan anføres en bred vifte af mulige konsekvenser:

- større lydhørhed over for eleverne, idet en del lærere får større selvtillid og bedre kan imødekomme uforudsete spørgsmål og ønsker
- en mere varieret undervisning, idet lærerne bliver inspireret af hinandens undervisningsmetoder
- og generelt vil eleverne nok opleve, at deres lærere bliver mere tilfredse med at undervise og derfor bedre i stand til at skabe en god atmosfære i klassen.

Dette er nogle af de generelle iagttagelser, eleverne kan gøre sig.

Som en af de lærere, der har været med i projektet nu i to år, kan jeg kun udtrykke min personlige glæde over at have været med: Det har givet stor tilfredsstillelse og energi - et udbytte, som mange af de andre deltagere også har tilkendegivet, at de har haft. Vi håber derfor, at projektet vil fortsætte næste år, idet Ribe Amt stadig har ønsker om at støtte det økonomisk.

*Hanne Leervad
pædagogisk inspektør*

Pædagogisk dag

HF og undervisningsdifferentiering

Lørdag den 12. november var i 1994 en arbejdsdag for Grindsted Gymnasiums lærere: Vi holdt pædagogisk dag under overskriften HF og undervisningsdifferentiering.

Dagen begyndte med foredraget "Portræt af nutidens unge" ved Johan P. Paludan, Institut for Fremtidsforskning, der meget veloplagt orienterede os om, hvilke krav og forventninger elever og kursister har og vil have til undervisningen og tilværelsen i den nærmeste fremtid.

Herefter holdt en af vore kolleger, Tanja Miller fra Skive Gymnasium, foredrag om, hvilke undervisningsprincipper der er mest hensigtsmæssige over for gymnasieelever og hf-kursister, og hvordan elever og kursister bedst gøres ansvarlige for, at de får lært noget - tanker, der debatteres meget for tiden i gymnasie- og hf-sammenhænge.

Resten af dagen var optaget af gruppearbejde, hvor formiddagens synspunkter blev diskuteret og endevendt med nye problemstillinger inddraget, idet gruppernes arbejde blev sat igang af kolleger fra gymnasier, som havde erfaringer inden for undervisningsdifferentiering på hf.

Det blev en anstrengende, men også spændende dag, som gav inspiration til et større lærersamarbejde end sædvanligt omkring de nye hf-klasser, ligesom den også har inspireret til forskellige initiativer i gymnasieklasserne. Disse ligger dog ikke helt fast her i marts måned, hvor dette skrives.

*Hanne Leervad
pædagogisk inspektør*



PEGASUS

“Den, som kun tager spøg for spøg og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt.”

Piet Hein

Dette gruk rammer meget præcist den tone og stemning, der har hersket i og omkring Grindsted Gymnasiums skoleblad, Pegasus, i det seneste års tid.

Navnet Pegasus er hentet fra sagnet om den bevingede hest, der bærer den filosoferende digter op til Olympen, og navnet skal netop symbolisere, at skolebladet er et medium med gode muligheder for at filosofere, provokere eller blot reflektere over livet som gymnasieelev/lærer/pedel/osv.

Pegasus har en redaktion. Hvis opgaver hovedsageligt er at producere stof til bladet, at redigere det materiale, som bliver lagt i redaktionens postkasse, samt at få den endelige master sat op, trykt og udgivet.

For at kunne klare alle disse opgaver optimalt har redaktionen været opdelt i tre grupper: en redigeringsgruppe, der sørger for at opsætte masteren, en kopi-gruppe, der trykker bladet, samt en PR-gruppe, der står for reklamering i forbindelse med den endelige udgivelse af bladet, der i det forløbne år har haft et oplag på ca. 150 stk.

Redaktionen består udelukkende af elever (sidste år 5-12), og dette - sammenholdt med selve Pegasusidéens absolutte mangel på bureaukrati - gør, at skolebladet er en af de institutioner på Grindsted Gymnasium, hvor den enkelte elev har store muligheder for at øve direkte indflydelse og store muligheder for at lære at tage et ansvar for denne indflydelse.

Som det forhåbentlig fremgår af ovenstående, kan arbejdet med skolebladet være både lærerigt, sjovt og



spændende, og på grund af redaktionsmødernes lave deltagerantal samt den meget selvstændige elevstyring, som skolebladet har, afhænger oplevelserne næsten udelukkende af, hvor meget engagement og tid, man vil lægge i det.

Peter B. Mortensen, 2z

Film skal ses i biografen!

I stor konkurrence med videoforretningerne og andre stærke lokale forlystelsestilbud (ingen nævnt, ingen glemt) er vi noget stolte af, at det på tredje sæson er lykkedes Grindsted Gymnasiums filmklub at lokke en hel del elever til fredagsbio den første fredag i hver måned. Arrangementerne er dog kun kommet i stand, fordi en lille trofast skare af filmelskende elever og lærere insisterer på, at film skal være en del af det stående kulturtilbud omkring gymnasiet. Men god vilje alene er ikke nok! Derfor er vi utroligt glade for, at Kulturhuset er gået aktivt ind på ideen, for uden deres medvirken og forkærlighed for at vise gode film ville de gode intentioner ikke kunne føres ud i virkeligheden. Altså: en varm tak til Kulturhuset og dets medarbejdere.

Alle burde unde sig den fornøjelse det er at se f.eks. John Singletons dybt engagerende og smukke film "Boyz'n the 'hood" eller Ole Bornedals fremragende bodilaspirant af en dansk gyserfilm "Nattevagten". Film i biografen er en oplevelse, der ikke kan fås blot tilnærmelsesvis foran fjernsynet, og jo flere folk der er i biografen, jo større er tit oplevelsen. Mange elever er gået skraldgrinende eller småsnøftende ud af



Kulturhuset en fredag eftermiddag i årets løb: et opløftende syn for enhver filmfreak.

Alting til sin tid: og den første fredag i hver måned er til film, for husk: film skal ses i biografen.

*Jan Friis Mikkelsen
adjunkt*

Vekselstrøm

Siden 1980 har der været et større eller mindre big-band på Grindsted Gymnasium, så man kan godt sige, at der er tradition for sådan et orkester. Dengang døbte eleverne det Vekselstrøm, og det har big-bandet heddet siden. Et "big"-band har den fordel, at der kan være mange med: I år har vi været 14, der mødtes en gang om ugen. Vi har spillet swing og jazz-rock.

Vi har i dette skoleår levet lidt vores eget liv, men i det kommende skoleår vil orkestret endnu engang få rollen som musical-orkester, hvorved vi kommer til at indgå i en større sammenhæng. Men det bliver det ikke ringere af. Så nye elever er velkomne til at være med.

Christian Møller
musiklærer



ROCK-BANDS på Grindsted Gymnasium

Igennem en årrække har elever på Grindsted Gymnasium dannet forskellige rockbands, som skolen har kunnet tilbyde øvelokaler og instrumenter. Det kulminerede i skoleåret 1993/94 med så mange bands, at ordningen næsten druknede i succes. Musiklokalet var konstant i brug, og nedslidningen af skolens instrumenter var større, end pengene kunne følge med til.

Da vi på Grindsted Gymnasium er glade for og lidt stolte af vores musikliv, ville vi meget nødtigt nedlægge ordningen. I skoleåret 94/95 har nogle engagerede elever derfor fået et nyt øvelokale med elevernes egne instrumenter. Alt hvad der kræves er, at man er elev på Grindsted Gymnasium, melder sig ind i musikforeningen og betaler et beskedent kontingent.

Som igangsætter og koordinator for projektet vil jeg gerne rose eleverne for et godt stykke arbejde. Det er en præstation at starte næsten på bar bund og få etableret øvelokale med trommesæt, forstærkere og instrumenter samt at få styr på medlemsskaren.

Chresten Ibsen, 3x, tilføjer:

Vi har været meget glade for, at vi fortsat fik mulighed for at kaste os ud i musikkens verden og glæder os på de nye elevers vegne over, at det også i næste skoleår vil være et tilbud til elever med en musiker i maven. Det er bare om at møde op og engagere sig. God fornøjelse.

Christian Møller
musiklærer

“Lykkens Netværk”

Forårsfesten 1995

Har du nogensinde overvejet graden af frihed i den frie vilje? Af hvem er du påvirket til at tænke, hvad meningen er med dine tanker?

Dette er nogle af de spørgsmål, der rejses i skuespillet “Lykkens Netværk”, der forresten er skrevet til sovende børn og syltede grøntsager.

Stykket, der er en mosaik af mono- og dialog, rock-musik, lys- og lydshow, digte, dans m.m. handler om mediernes påvirkning af os, den grå masse, og om hvilken indflydelse og magt medierne spiller m.h.t. fastsættelsen af værdier, tænkemåder og normer.

Handlingen foregår i en ikke utænkkelig fremtid, hvori alle er spundet totalt ind i Lykkens NeTVærk, d.v.s. opslugt af TV. En dag får hovedpersonen (bemærk, at han ingen identitet har) en vision, hvori han får indsigt i, hvordan alting hænger sammen. Herefter forlader han familiens ternede sofaer for at fuldføre missionen, som er at vække befolkningen til atter at tænke selvstændigt. Midlet til dette er rockmusik. Missionen mislykkes imidlertid, da han ikke rigtigt kan vække masserne, der ikke rigtigt forstår hans budskab. Derfor søger han tilflugt i medieverdenen, hvori han er en falleret rockstjerne, et idol, en gud. Denne flugt bliver han først bevidst om efter at have set sig selv i TV, og efter denne erkendelse afskriver han sig

selv som rockstjerne. Bliver han hermed det sidste meningsløse offer - eller det første - for TV-redaktørernes og plasticimlernes nedsmeltning?

“Lykkens Netværk” var et 100% rent elevprojekt, hvor kun to lærere var involveret. De ca. 40 medvirkende gjorde alle et stort stykke arbejde m.h.t. kostumer, hovedroller, biroller, dans, lys, lyd og ej at forglemme musikken.

Jeg vil ikke benægte, at musikken var et af de bærende elementer i stykket; mange scener var totalt i musikkens og dermed også i komponistens vold. Op-havsmanden til den energifyldte musik var Niels Chr. Linde Simmelsgaard, 2y, der komponerede en næsten genial musik til de ret utraditionelle sangtekster. Sangteksterne og manuskriptet er skrevet af undertegnede, ligesom sceneografi og instruktion også blev foretaget af mig, med hjælp fra Majbritt A. P. Jensen, 2y.

Til sidst er der kun tilbage at sige, at arbejdet med et sådant projekt har været sjovt, så hvis du har lyst til at give skolen en flot facade udadtil, kan du selv skrive et skuespil og måske få det opført ved næste års forårsfest.

Jesper Pedersen, 2y

Idrætsaktiviteter

Skoleåret 94/95 har budt på mange idrætsaktiviteter. Eleverne fra gymnasiet og hf har deltaget i turneringer inden for Gymnasieskolernes Landsturneringer samt lokale og interne turneringer. Holdene har deltaget i fodbold, håndbold, volleyball, badminton og hockey med gå-på-mod og spilleglæde. Endelig har vi med badminton også tilgodeset elever, der er bedst til individuelle idrætter.



I Gymnasieskolernes Landsturnering i håndbold opnåede vi en flot tredjeplads på landsplan, det bedste resultat nogensinde. Det viste sig for første gang, at Grindsted Gymnasium faktisk kan vinde over de større gymnasier med både divisions- og landsholdsspillere på holdene. Det var en stor oplevelse at se vort hold sejre over hold som Fredericia, Kolding, Vejle, Horsens, Maribo, Esbjerg o.s.v. Præstationen blev til på grundlag af talent og mod, der smeltede sammen med evne og vilje.

I de interne turneringer i volleyball (som lærerne vandt!), hockey og badminton er sammenholdet, spilleglæden og entusiasmen altid i højsædet, for Grindsted Gymnasium skal også være andet end at læse bøger. Det er altid spændende at forsøge at vinde over andre på et afslappet og seriøst plan.

I den lokale firmaidrætsturnering i volleyball bevarede Grindsted Gymnasium sin placering i I. division.

Eleverne på Grindsted Gymnasium har direkte indflydelse på idrætsaktiviteternes indhold. Hvis der er nogle, der hellere vil være med til anden idræt end den konkurrencebetonede, sætter idrætslærerne det igang. Idrætsbegrebet er meget bredt, så hvis man foretrækker østasiatisk kampsport, yoga, dans, afspænding eller mental træning, er der også mulighed for det på Grindsted Gymnasium og hf-kursus.

*Bo Vainø Søgaard
idrætslærer*

Af skolens dagbog 1994/95

August

- 29.-31. Introtur til Stenderuphage for 1cx og 1y med Willi Matthies og Jørn Skoven Pedersen.
Introtur til Olufsborg for 1p og 1q med Vivi Bak Jensen og Bo Vainø Søgaard.
- 31.-2/9 Introtur til Stenderuphage for 1z og 1u med Ulla Fomsgaard og Jesper Kromann.
Introtur til Olufsborg for 1a og 1b med Jan Friis Mikkelsen og Kjeld Graudal.

September

7. Valgmøde vedr. forældrerepræsentanter til Grindsted Gymnasiums bestyrelse.
9. Exaudiofest for eleverne.
19. Elevrådskursus for hele elevrådet.
20. Fællestime med folketingskandidater i anledning af folketingsvalget den 21. september.
26. Stormøde for 1a.
27. 1q til bibliotekskursus på Grindsted Bibliotek.
28. 1p til bibliotekskursus på Grindsted Bibliotek.
Fællestime med Uppercut Danseteater.

Oktober

- 3.-16. 2x har besøg af en tysk gymnasieklasse.
13. Fest for elevrådets medlemmer om aftenen.
- 24.-30. 2hf på studierejse til London og Prag.

November

2. Erhvervsøkonomiholdet på ekskursion til Profil-køkkenet med Bente Langelund.

- 8.-9. Folkeskoleelever fra Vestre skole besøger Grindsted Gymnasium.
Syv bestyrelsesmedlemmer fra Grindsted Gymnasium deltager i Bestyrelseskonference på Esbjerg Gymnasium.
10. Operation Dagsværk, hvor mange af Grindsted Gymnasiums elever udfører arbejde for kr. 250,- og sender dem til Operation Dagsværk, der i år støtter indianerne i Ecuador.
12. Pædagogisk dag for Grindsted Gymnasiums lærere. Tema for dagen er hf.
14. Elever fra Søndre skole besøger Grindsted Gymnasium.
Orientering for 2g, 3g, 1hf og 2hf på Odense Universitet om de længerevarende uddannelser.
17. Fællestimer: Cabaret med PH- og Oswald Helmuth-viser.
21. Elever fra Agerbæk skole besøger Grindsted Gymnasium.
22. Elever fra Ansager skole og Dalgasskolen i Brande besøger Grindsted Gymnasium.
- 23.-25. Elever fra Billunds skoler besøger Grindsted Gymnasium.

December

5. Orientering på Grindsted Gymnasium og hf-kursus om de korterevarende uddannelser (for alle undtagen 1g).
9. Exaudio holder elevjulefest.
19. Pedel og rektor tager afsked med rengøringspersonalet.
21. Julearrangement for skolens elever og lærere.



Januar

- 12.-14. 2hf (billedkunst) på ekskursion til København med Jens Oxlund. De besøger bl.a. Louisiana.
- 12. Elever fra Grindsted Gymnasium deltager i Georg Mohr matematikkonkurrence.
- 20. Folkeskolelærere besøger Grindsted Gymnasium.
- 23.-29. Besøg af folkeskoleelever fra Hejnsvig, Vorbasse og Sdr. Omme.
- 24.-31. 3g skriver den større, selvstændige opgave.
- 31.-7/2 2hf skriver den større, selvstændige opgave.
- 31. Orientering om optagelse på gymnasiet og hf.

Februar

- 1. Billedkunst (mellemniveau) til København med Jane Pedersen.
- 8. 1a med Niels W.Jacobsen og Johnny Quitzau på besøg i Sydjysk Universitetscenter i Esbjerg.
- 13.-26. Vinterferie.
- 20.-23. Aftensmøder for elever og forældre vedr. valgfagsorientering for 1g og 2g.

- 24. Fest i Exaudio om aftenen.
- 27. 1y med Birgit Huss Nielsen på ekskursion til Grindsted Sparekasse.

Marts

- 1. Forældremøde for 2x med Willi Matthies og Jeremy Watts om udvekslingsrejse til England.
- 4. Orientering om hf.
- 10.-24. 1a i Tyskland på udvekslingsrejse med Margrethe Lundorf, Johnny Quitzau og Niels Bjerg Kristiansen.
- 2x i England på udvekslingsrejse med Jeremy Watts og Willi Matthies.
- 14. Fællestimer med Chilensk torturoffer.
- 21.-25. 2g (samfundsfag) med Klaus Brorholt på ekskursion i København.
- 22.-25. 3gTY med Christian Møller på ekskursion til Hamburg.
- 21. 1b til bibliotekskursus på Grindsted bibliotek.
- 22. 1cx og 1u til bibliotekskursus på Grindsted bibliotek.
- 24. 1y til bibliotekskursus på Grindsted bibliotek.
- 29. 1z til bibliotekskursus på Grindsted bibliotek.
- 31. Fællestime med Claus Bækby fra VUC-Esbjerg om Socialisering og Medier for 2z, 3b og 3y.

April

- 4. 1a til bibliotekskursus på Grindsted bibliotek.
- 5. Forårskoncert.
- 21. Skolens årlige forårsfest. Underholdning i form af musical.

Introduktion for folkeskoleeleverne

I flere år har vi i Grindsted Kommune kørt en ordning i uge 4, hvor interesserede folkeskoleelever fra 9. og 10. klasserne kommer på besøg.

Det foregår på den måde, at de tilbydes undervisning i 3 timer og observerer undervisning sammen med 1.klasserne på gymnasiet og hf i 2 timer. Det har været en stor succes i mange år nu. Derfor var det glædeligt, at vi i år også kunne udvide det til skolerne uden for kommunen i uge 47. De fik en model med 2 undervisningstimer og 2 observationstimer. Desuden fik de en times orientering om gymnasiet og hf af en studie-

vejleder. Erfaringerne med disse arrangementer var så gode, at vi håber at kunne gøre dem til en fast institution.

Den 31.januar deltog Grindsted Gymnasium desuden i Job & Uddannelsesarrangementet i Lynghallen. Efter idé fra Gymnasiets studievejledere blev der lavet et arrangement, hvor folkeskolernes afgangselever kunne gennemløbe et uddannelses- og karriereforløb og lave en handlingsplan i løbet af den tid, de var tilstede. Handlingsplanerne skulle desuden bearbejdes i klasserne på folkeskolerne både før og efter arrangementet.

Det var en stor succes, som vi håber kan forbedres endnu mere med henblik på en gentagelse i 1997.

*Otto Kjærgaard
studievejleder*



International klasse - lærdom ud over pensumet

I august 1993 påbegyndte Grindsted Gymnasium og hf-kursus et eksperiment med en international klasse på gymnasiet. Den nuværende 2x er således blevet forsøgskaniner i den ordning, som går ud på at give undervisningen i klassen et internationalt perspektiv. Væsentligst er et udvekslingsprogram i to omgange: til Erfurt i Thüringen i det forhenværende DDR og til Boston/Spalding i England.

Modellen er som følger: i marts i 1g rejser klassen og to lærere til Erfurt, og forinden har eleverne haft brevkontakt med hver enkelt tysk elev. Mens klassen opholder sig i Erfurt skal eleverne bo privat og følge med deres vært i skole. Om eftermiddagen vil der ofte være planlagt et program, der enten viser noget historisk eller kulturelt om den egn, hvori udvekslingen foregår.

I begyndelsen af 2g kommer de tyske værter på genbesøg i Danmark, og her skal de bo hos deres gæst fra marts og følge med ham/hende i skole. I de to uger udvekslingen finder sted foregår undervisningen på engelsk. Sådan får også de tyske gæster et sprogligt udbytte af undervisningen. Med dette opstod der et lille problem ved vore værter genbesøg i oktober 1994, da man fra dansk side ikke var klar over, hvorledes det stod til med de tyske elevers sprogkundskaber i engelsk. I DDR blev der ikke undervist i engelsk før Murens fald, og i tiden derefter har man ikke haft lærerkapacitet nok til at tilgodese alle de ønsker om engelskundervisning, der kom. En stor del af de lærere, der underviser i engelsk, er gamle russisklærere, der efter 1989 er begyndt at lære og undervise i engelsk.

I marts 2g finder udvekslingen med England sted: En uges ophold i London og en uges privat indkvartering i Boston/Spalding, hvor der er skolegang sammen

med værterne. I april får vi så genbesøg af englænderne, der bliver privat indkvarteret hos os i den uge de er i Danmark.

Pensumet i den internationale klasse er det samme som i en ganske almindelig matematisk/sproglig klasse, men da vi i klassen er meget væk fra skolen, betyder det, at vi til tider har et meget hårdt program, hvis vi ikke skal komme bagefter.

Men dette er kun en bagatel, for når man tager i betragtning, hvad vi lærer ud over pensum, er det overkommeligt med pressede perioder: For det første får man et bredt kendskab til et andet lands kultur og historie, både via udvekslingen og via den tværfaglige undervisning til daglig. For det andet lærer eleverne at bruge sprogene engelsk og tysk i det "virkelige" liv uden for skolens mure, både skriftligt og mundtligt.

Det vigtigste i udvekslingen er dog kulturshokket. Eleverne er klar over mange "ydre" forhold om de mennesker, de besøger, såsom boligforhold og skolesystemet, men når udvekslingen har fundet sted, er man klar over, hvor stor forskel der er på mennesker i Europa, ikke kun hvad angår materielle ting, men selve tankegangen og synsvinklen på mange dagligdags selvfølgheder.

Anne Marie Berg, 2x

Med 2x i England

I marts måned var 2x, den første internationale klasse i Grinsted Gymnasiums historie, og to lærere på udveksling i England. Klassen var fordelt på to high schools i henholdsvis Boston og Spalding.

Før vi tog afsted, var vi forberedt på, at vi den næste uge kun skulle se hinanden iført lærredsbukser, knælange nederdele, pæne sko o.lign. Og efter at have fået oplæst skolens officielle reglement, var det nærmest frygtsomt, vi gik den kommende uge i møde.

Men afsted kom vi.... Vi blev mødt af forventningsfulde unge som os selv, så vi hankede op i vores bristefærdige tasker og gik med frisk mod i hælene på vores værter.

For næsten alle blev opholdet en bragende succes. Vores værtsfamilier stod næsten bogstavelig talt på hovedet for os, og stemningen i familierne var varm og hyggelig.

Skolen var heller ikke det chok, vi havde forberedt os på. Lærerne var faktisk helt menneskelige, og undervisningen var slet ikke så forskellig fra den, der bliver praktiseret på danske gymnasier. I det hele taget følte vi os velkomne på skolen.

Til vores store glæde

fandt vi også ud af, at vores værtsfamilier forstod at bruge deres fritid fornøjeligt...

Det værste ved udvekslingen var afskeden. Heldigvis var det dog ikke kun farvel, men også et "på gensyn til oktober!" Så steg vi på toget og drog afsted mod London, hvor vi opholdt os i en lille uges tid, inden vi vendte næsen hjemad.

Esther og Kristine, 2x



● STUDENTS from Spalding and Denmark become friends during the first exchange between their schools. (L854/28)

High School link with Danish students

DANISH exchange students experienced life at Spalding High School and toured county attractions during a week-long visit.

They followed the school timetable of host pupils and visited Spalding Parish Church, Ayscoughlee Museum and Lincoln Cathedral. It was the first exchange between the High

School and Grinsted Gymnasium from the Ribb district of Denmark.

"We found them so polite and appreciative. They were very thrilled," said exchange organiser Mrs Elizabeth Forman. Current Year 11 pupils from Spalding will visit Denmark for a week in October to continue the exchange.

1a besøger Erfurt

Erfurt er hovedstaden i Thüringen, der kaldes Tysklands grønne hjerte på grund af skove og bjerge.

Byen er kulturrig med seværdigheder som bl.a. Petersburg, Domplatz, Kaisersaal. Af seværdigheder uden for byen besøgte vi Goethes og Schillers huse i Weimar, Buchenwald, der ligger 10 km fra Weimar, Bachs hus og Wartburg - en gammel borg fra Middelalderen.

I Kaisersaal var vi til et "Comedy Show", som hed "The Shy Guys" - tysk humor!!

Albert Einstein Gymnasium, som vi besøgte, er en stor grå bygning, fyldt med trapper, hvilket gør temperaturforholdene meget svingende: lige fra +40° på øverste etage til +5° i kælderen.

Familierne var generelt meget gæstfrie, og én ting er sikkert: **MAN SULTER IKKE I TYSKLAND!** Alt i alt havde vi en sjov og spændende tur; dog var alle vist glade for atter at stå på Lunderskov station og blive modtaget af familie, venner m.fl.

1a



Med billedkunst til København

Efter 3.årsopgave-skrivning i januar tog vi, billedkunst/mellemniveau, på ekskursion til København den 1.februar. I toget indhentede vi en del af det for sømte søvnbehov, inden vi nåede målet: Louisiana.

Her skulle vi se en udstilling af den franske maler, Toulouse-Lautrec. Udover at se denne kunstners arbejder, skulle vi også prøve at gengive et af disse værker, hvilket skulle gøres siddende på gulvet midt i menneskemassen! Dette affødte forskellige reaktioner fra de øvrige besøgende, spændende fra irritation til beundring, for som der var én, der bemærkede til en af os: "Ska' du være den nye Lautrec?"

Efter dette besøg fandt vi vores hotel, hvorefter vi drog ud for at spise. Pizzaerne var dog så længe undervejs, at vi kom i meget stor tidnød, da vi lidt efter skulle på Statens Museum for Kunst. Det medførte en ret lang løbetur, hvilket helt sikkert indvirkede positivt på vores konditionstal! Men det betød også, at vi højst var 20 min. på museet, så det kunstneriske udbytte blev desværre ikke så stort her. I stedet for tog vi over til

Den Hirschsprungske Samling, hvor vi så på Guldaldermalerier. Guldaldermalerier og Guldaldermalerier. Kl. 22 fik vi endelig fri og kunne gøre, hvad vi ville.



Den følgende dag tog vi først til Thorvaldsens Museum, hvor vi så på antikke skulpturer og egyptiske ting. Dette besøg afsluttede vi med en kop cacao og en tur på strøget, inden vi tog til næste destination på turen: besøg hos billedhuggeren Helen Skov. Her fortalte hun om sine arbejder, bl.a. hingsten i Randers og skulpturen af Christian den X.

Efter en rundvisning i hendes atelier fik vi et lettere traktement bestående af vin og laksemadder. Dette fik vi dog ikke lov til at spise i fred, idet fru Skovs lille hund kom halssende ind i rummet med tungen ud af munden - og gjorde noget ved appetitten.

Den næste dag var den sidste, og her var vi på Glyptoteket. Også her skulle vi udfolde vores kunstneriske evner, hvilket vi egentlig ikke var særlig glade for, idet elever fra Kunstakademiet stod lige ved siden af... Efter dette besøg havde vi fri, indtil vi skulle med toget hjem.

Vi fik en del med hjem fra turen: indkøbsposer fra



strøget, meget ømme fødder, ømme rygge (af at sove i toget), og sidst, men ikke mindst: en udvidet kunstnerisk horisont!

Alt i alt var det en rigtig god tur.

Marguerite og Karina, 3z

1a på SUC

Den 8.februar blev en alternativ dag i en alternativ klasses ellers så fastlagte hverdag: Et lyspunkt i februars grå og kedelige dage. En begivenhed, der skulle understrege titlen som dette års sproglige, internationale klasse.

Der stod vi så 28 forfrosne gymnasieelever, snart på vej mod Sydjysk Universitetscenter i Esbjerg. Prorektor Jens Jørgen Jensen skulle holde et oplysende foredrag om udviklingen i Østtyskland og Vesttyskland - før og efter Murens fald. En god og vigtig ballast til vores forestående tysklandstur midt i marts.

Efter at have hørt foredraget gik turen til Ribe kunstmuseum, hvor museumsinspektør William Gelius gav

os en rundtur i Guldalderens maleriske univers af romantik og revolutionerende tanker. En desværre kort, men meget inspirerende rundtur. En national viden vi med stolthed senere vil kunne præsentere vores tyske udvekslingsklasse i Erfurt for. Dagen var til ende.

En lille forsmag på de forskellige oplevelser - store som små - vi som international - og derfor lidt anderledes - klasse igennem vores studiegang her på Grindsted Gymnasium vil få at opleve.

Rikke og Kirstine, 1a

Til London med 2q og 2r

I efteråret '94 drog 2q og 2r til London for at være der en uge.

I 2q havde vi vores historielærer og dramalærer med, hvad der betød fællesture til henholdsvis National Gallery og British Museum. I løbet af ugen havde dramalæreren også nogle tilbud om at komme i teatret, hvad folk benyttede sig meget af.

Efter en lidt anstrengende tur med skib, undergrunden og en lille gåtur kom vi til vores hotel, som lå ret centralt i forhold til alt, både McDonalds, som var vores foretrukne spisested i London, og hvad vi ellers måtte have lyst til at foretage os i aften timerne.

I dagtimerne var klasserne delt op i grupper. Vi havde fået til opgave at studere Londons bydele, som indeholder mange forskellige kulturer. Vores gruppeinddeling gjorde, at vi nemt kunne blive enige om, hvad vi ville se af seværdigheder undervejs, og hvor lang tid vi ville bruge på hvert bykvarter, for nogle kvarterer var mere interessante end andre. Når vi havde udført "dagens opgave", var slaget frit. Nogle tog ud for at kigge på seværdigheder, mens andre tog ud på de store markedspladser eller ind til de store varehuse på Oxford Street. Om aftenen kunne vi også lave, hvad vi ville.

På overfladen virker London som en enormt tiltrækkende og kulturel by, hvad den også er, men under overfladen er gadebilledet ikke så pænt mere. Dette oplevede vi i de fattige kvarterer og i negerkvartererne, hvor mange hjemløse lå omkring i gaderne og tiggede for at overleve. Den sociale tryghed, som vi har i Danmark, oplevede vi ikke i London. Folk må kæmpe for at overleve, og oftest tager de alle midler i brug.

Det mest sørgelige var nok, at vi som danske skolelever ikke kunne gøre noget.

Alt i alt havde vi en god tur med humøret højt stort set hos alle, både i London og på færgen derover og hjem.

Trine og Rikke, 2q



Dimittender 1995

3a

Fasdal, Mette Louise
Fredensborg, Stine
Gram, Martin Tranholm
Jakobsen, Camilla
Jensen, Anders Høj
Jensen, Bettina Ravn
Jensen, Lotte Therese
Junker, Kristina
Jørgensen, Dorte Højgaard
Knudsen, Annika Lykke
Koch, Katja Høgsberg
Kristensen, Henriette Borg
Morell, Annette
Nielsen, Jacob Busk
Nielsen, Janni
Olsen, Joan
Orluff, Malene
Pedersen, Lotte
Skuldbøl, Tanja
Sørensen, Anja Nørby
Watts, Thomas Have

3b

Bjerre, Bodil Gammelgaard
Brix, Charlotte
Danvøgg, Dorte Bjerregaard
Eskildsen, Gitte Karlskov
Henriksen, Lone Okholm
Jørgensen, Arnavaqaq Hansine Marie
Madsen, Morten
Madsen, Ronni
Mikkelsen, Anette Gothard
Mikkelsen, Martin Ejstrup
Mogensen, Louise

Mouritsen, Elin
Nielsen, Janni
Nielsen, Jette Fredslund
Nielsen, Maibritt Ladefoged
Nordborg, Christina
Olesen, Tine Studsgaard
Simonsen, Kristian Krebs
Sørensen, Kristoffer Friis
Sørensen, Vibeke
ten Brink, Annette Henriette
Thomsen, Anita Holm

3x

Andersen, Kim Tobel
Due, Lotte
Døssing, Niels
Hansen, Inger Bech
Hansen, Jimmy Peter Øllgaard
Ibsen, Chresten Heesgård
Jakobsen, Jakob
Jensen, Charlotte Reichstein
Jensen, Eva Frost
Jensen, Karina Nørgaard
Kristensen, Hanne Hundebøl
Kristensen, John Kristian
Larsen, Lars Christian
Larsen, Mette Korsgaard
Larsen, Nicoline Timmermann
Lauridsen, Nicolai Risgaard Majland
Licht, Torsten Wentzer
Lundorf, Thomas Dybro
Nielsen, Gitte Vinther
Nielsen, Katrine Bredahl
Rasmussen, Marianne Jeannette
Schmidt, Jannick Andresen

Weis-Olsen, Lene
Wind, Anne

3y

Andersen, Birgitte Abkjær Bundgaard
Andersen, Klaus
Andersen, Søren Nikolaj
Brødløs, Kenneth Jensen
Gundesen, Martin
Høy, Ebbe Evendorf
Jakobsen, Mads
Jensen, Berit Rechnagel
Jensen, Martin Sohne
Kristiansen, Sofie Kirk
Larsen, Maria Aas
Larsen, Nicolaj Krog
Mathiesen, Anne Normann
Mogensen, Mette Voldby
Nielsen, Anna Merete Vester
Nielsen, Ditte
Pedersen, Majbritt Skriver
Poulsen, Dorte Nørgaard
Rasmussen, Vicki
Rønberg, Sine Uhd
Skriver, Trine
Sønderby, Lone
Vilsen, Line

3z

Andersen, Lene Loof
Autzen, Steffen
Brinkmann, Tina
Egsgaard, Peter
Hansen, Jeanette Fischer
Hansen, Sten Bang
Johnsen, Marguerite
Jørgensen, Rikke
Knudsen, Lajla

Laustsen, Anita Arvad
Lundegaard, Lars Fahl
Mikkelsen, Thomas Ejstrup
Morsing, Marianne Meldgaard
Møberg, Karin
Nielsen, Dorte Bay
Nielsen, Helle Hvilsted
Nielsen, Jette
Nielsen, Sarah
Pedersen, Thomas Mikkel Chr. Keller
Sinnbeck, Nicolai Hoyer
Søndergaard, Mads
Sørensen, Dieter Toftkjær
Thomsen, Karina Rask
Ølgod, Pia

3u

Bilgrav, Trine Dose
Fuhrmann, Martin
Hansen, Annette
Hansen, Jimmy Juul
Jakobsen, Torben Øllgaard
Jansen, Camilla Lentfer
Jensen, Britta Schlægelberger
Kaltoft, Paw Stilling
Knudsen, Karl
Kristensen, Annika
Møller, Lotte Kragh
Nielsen, Erik Vind
Nielsen, Karina
Nielsen, Vibeke
Pedersen, Ann Kristine
Pedersen, Mette Stubkjær
Pedersen, Mogens Engberg
Rossmeisl, Hanne
Seemann, Karina
Soll, Nicolai Højmose
Støvning, Jacob

Thomsen, Lars
Vinding, Rene Collett

2p

Andersen, Lise
Andersen, Peter
Christensen, Dorte Margrethe
Christensen, Glenn Højmosé
Hansen, Heidi Lund
Hansen, Peter Hovmøller
Jensen, Hanna Schmidt
Kreipke, Maj Britt
Larsen, Anna-Grethe
Larsen, Mette Møller
Lund, Susanne
Madsen, Pia Paarup
Mumm, Charlotte Juelsgaard
Munksgaard, Heine
Nielsen, Helle
Nielsen, Rene Escherich de Fries
Sørensen, Lenette Vad
Thomsen, Hanne
Tot, Tanja
Wad, Lisbet

2q

Andersen, Bitten Popp
Bech, Jimmi
Bregnø, Jacob
Christensen, Linda Elbæk
Fuglsang, Anja
Grøn, Dennis
Habekost, Lone Lund
Hansen, Claus
Hansen, Janni Karina
Jeppesen, Irene Tind
Jørgensen, Helle
Marcussen, Rikke

Marquardt, Marianne
Nielsen, Jeanette Eliseholm
Nielsen, Lene Nørskov
Nielsen, Maibritt
Orluff, Maria
Pedersen, Louise Askjær
Pedersen, Susanne
Plauborg, Jesper Kirkelund
Qvistgaard, Annette
Simonsen, Majbrit
Stokholm, Louise
Thøstesen, Heino

2r

Andersen, Henriette
Andersen, Jakob Bruun
Christensen, Anette Elbæk
Christensen, Kitti
Gaarde, Helle
Hansen, Jette Fyhn
Isaksen, Jesper Hvolbek
Jensen, Alice Rabæk
Jensen, Kasper German
Jensen, Tine Gosch
Jeppesen, Malene Gadeberg
Jepsen, Rikke Vinnifred
Madsen, Charlotte Skovbjerg
Nielsen, Christian Olivarius
Nielsen, Jannie Vinding
Nielsen, Joan Mølgaard
Nielsen, Lene
Sørensen, Marianne Raaskou
Terkelsen, Mette
Thomsen, Susanne
Urias, Leslie Jean

Personale



Bjørn Paulli Andersen (PA)
studielektor, engelsk-fransk
tlf. 75 65 62 28



Palle Andersen (AN)
historie
tlf. 75 12 85 54



Verner Andersen (VA)
psykologi
tlf. 75 36 41 47



Karin Berg (BG)
historie-engelsk
tlf. 75 32 43 08



Jens Bredlund (JB)
idræt-geografi
tlf. 75 76 10 25



Klaus Brorholt (KB)
inspektør, samfundsfag
tlf. 75 33 57 45



Vibeke Harlund Christensen (VH)
idræt
tlf. 75 32 35 04



Yrsa Dam (YD)
musik
tlf. 75 32 35 93



Børge Ebbesen (BE)
tysk-fransk
tlf. 75 32 07 23



Hanne Eskildsen (HE)
engelsk-tysk (orlov)
tlf. 75 32 31 89



Thomas Eisenberg (TE)
dansk
tlf. 86 89 06 18



Ulla Fomsgaard (UF)
musik-religion
tlf. 75 12 28 43



Kjeld Graudal (KG)
matematik-fysik-naturfag
tlf. 75 32 35 22



Inger G. Hansen
kantineleder
tlf. 75 32 26 07



Jette Nors Hansen (JN)
biologi-dansk
tlf. 86 11 28 67



Ilse Haugaard (IH)
matematik-datalogi
tlf. 75 33 57 20



Hans Hostrup (HH)
kemi-fysik-teknikfag
tlf. 75 32 21 01



Grethe Dahlstrøm Iversen (GD)
latin
tlf. 75 32 18 83



Peder Iversen (PI)
matematik-fysik-naturfag
tlf. 75 32 18 83



Niels W. Jacobsen (NJ)
musik-geografi
tlf. 75 32 49 24



Bjarne Steen Jensen (BJ)
inspektør, tysk-historie
tlf. 75 32 48 12



Bodil Riber Jensen (BR)
religion-idræt
tlf. 75 38 83 14



Vivi Bak Jensen (VB)
dansk-matematik-datalogi
tlf. 75 32 47 23



Annelise Westh Johansen (AJ)
engelsk
tlf. 75 84 07 71



Hans Johnsen (HJ)
biologi-idræt
tlf. 75 34 31 61



Kirsten Jonasson (KJ)
tysk-fransk
tlf. 65 96 20 80



Erik Jørgensen (EJ)
bog- og AV-insp. his.-rel.-old.
tlf. 75 32 04 20



Ellen Lund Kirk (EK)
fransk-spansk
tlf. 97 35 22 11



Otto Kjærgaard (OK)
studievej. eng.-billedk.-design
tlf. 75 32 25 52



Alice Knudsen (AK)
dansk-idræt
tlf. 75 32 32 39



Niels Bjerg Kristiansen (NK)
historie-biologi
tlf. 75 33 94 40



Jesper Friis Kromann (JK)
samfundsfag-historie
tlf. 75 32 41 89



Poul Køppen (PK)
historie-oldtidskundskab (orlov)
tlf. 75 32 20 10



Bente Langelund (BL)
studievejleder engelsk-erhv.øk.
tlf. 75 32 30 06



Hanne Leervad (HL)
pæd.insp. russisk-latin-old.
tlf. 75 81 50 85



Margrethe Lundorf (ML)
international sekr. tysk-dansk
tlf. 75 33 52 46



Ove Skov Madsen (SM)
historie-religion-old.
tlf. 97 18 20 87



Willi Matthies (WM)
studievejleder geografi
tlf. 75 32 27 73



Jan Friis Mikkelsen (FM)
dansk-samfundsfag
tlf. 75 32 40 13



Knud Mogensen (KM)
dansk-kemi
tlf. 75 32 27 34



Emma Munch (EM)
skolesekretær
tlf. 75 32 05 22



Christian Møller (CM)
tysk-musik
tlf. 75 32 40 04



Birgit Huss Nielsen (HN)
AV-inspektør matematik
tlf. 75 32 02 96



Finn Lunde Nielsen (LN)
datavejl mat.-fysik-naturfag
tlf. 75 32 02 96



Gurli Nielsen (GN)
biologi-kemi
tlf. 75 33 50 11



Henning Bach Nielsen (HB)
fysik-matematik
tlf. 75 32 45 13



Kurt Nielsen (KN)
pedel
tlf. 75 32 18 33



Olaf Nielsen (ON)
fysik-matematik-naturfag
tlf. 75 32 37 12



Jens Oxlund (JO)
historie-billedkunst
tlf. 75 38 30 60



Anette Pedersen (AP)
fransk-tysk
tlf. 75 42 49 56



Hans Aagaard Pedersen (ÅP)
studielektor mat.-naturfag
tlf. 75 32 18 96



Inga Pedersen (IP)
skolesekretær
tlf. 75 32 25 34



Jane Pedersen (JA)
dansk-billedkunst
tlf. 75 83 94 79



Jørn Skoven Pedersen (JP)
matematik-fysik
tlf. 75 32 31 03



Ole Dalsgaard Pedersen (OD)
dansk-dramatik
tlf. 75 34 21 83



Mogens Kjær Poulsen (KP)
biologi-teknikfag
tlf. 75 39 62 75



Johnny Quitzau (JQ)
idræt-tysk
tlf. 66 13 58 29



Hans Schou (HS)
dansk-engelsk
tlf. 75 32 40 76



Birgit Rud Skovgaard (BS)
fransk-spansk
tlf. 75 32 36 31



Niels Skovgaard (NS)
samfundsfag-filosofi-rel.
tlf. 75 32 36 31



Bo Vainø Søgaard (VS)
dansk-idræt
tlf. 75 33 95 19



Jens Dybro Sørensen (DS)
studievejleder dansk-psykologi
tlf. 75 33 52 46



Vibeke Theisen (VT)
dansk-fransk
tlf. 75 73 98 41



Poul Toft (PT)
rektor matematik-fysik
tlf. 75 32 07 45



Gunnar Væge (GV)
engelsk-dansk
tlf. 75 72 54 06



Elin Watts (EW)
engelsk-russisk
tlf. 75 33 30 89



Jeremy Watts (JW)
engelsk
tlf. 75 33 30 89

Personalia

1. august

Lektor Klaus Brorholt tiltrådte som ledende inspektor.

Adjunkt Bente Filskov Langelund tiltrådte som studievejleder.

Jubilæum

6. august

Rengøringsassistenterne Birrit Hansen og Aase Madsen fejrede 25-års jubilæum ved Grindsted Gymnasium.

Nyansættelser

1. august

Bodil Riber Jensen adjunkt i dansk og religion.

Kirsten Jonasson adjunkt i fransk og tysk.

Vibeke Harlund Christensen årsvikar i idræt.

Jette Nors Hansen adjunkt i biologi og dansk.

Grethe Dahlstrøm Iversen årsvikar i latin.

Henning Bach Nielsen adjunkt i fysik og matematik.

Jane Pedersen adjunkt i dansk og billedkunst.

Annelise Westh Johansen årsvikar i engelsk.

8. august

Sigrid Søgaard Bæk ansat som medhjælp i kantine.

15. november

Thomas Eisenberg ansættes som vikar i dansk.

Verner Andersen ansættes som vikar i psykologi.

Fratrædelser

Rengøringsassistent Ingrid Kristensen fratrådte sin stilling pr. 8. august.

Årsvikar Jan Bach Jeppesen forlod sit årsvikariat pr. 31. oktober.

Med udgangen af september måned 1994 fratrådte lektor Flemming Warnich-Hansen sin stilling af helbredsmæssige grunde. Han blev ansat i 1975 som adjunkt i dansk. Sideløbende med undervisningen supplerede han sin egen uddannelse med faget religion, som han også underviste i fra 1984.

Ikke mindst takket være faglig dygtighed og eftertænksomhed var han værdsat blandt kollegerne.

Skolen takker Flemming Warnich-Hansen for de mange år i skolens tjeneste og ønsker ham alt godt i fremtiden.

Rengøringen privatiseret

Som led i en sparerunde har Ribe Amt i efteråret 1994 holdt EU-licitation over rengøringen på en række af amtets undervisningsinstitutioner. Resultatet heraf blev for Grindsted Gymnasiums vedkommende, at ISS fra 28. december 1994 har overtaget rengøringen.

Skolen har med beklagelse måttet tage afsked med det hidtidige rengøringspersonale, der har udført et stort og dygtigt arbejde. Hovedparten har været ansat på skolen i mange år. Rengøringsassistenternes ansættelsesforhold er overtaget af ISS efter reglerne om virksomhedsoverdragelse.

Som følge af ISS' overtagelse af rengøringen fratrådte hele rengøringspersonalet pr. 28. december 1994:

Birrit Hansen

Edith Jensen

Aase Madsen

Grete Nielsen

Jolanta Nikolajsen

Britta Noer

Ellen Starup

Råd og udvalg

Bestyrelsen

Erik Tychsen (Ribe Amtsråd)
Walther Friede (Grindsted byråd)
Bruno Hansen (Kommuneforeningen i Ribe Amt)
Tove Morell formand (forældrevalgt)
Knud Nielsen (forældrevalgt)
Carl Erik Larsen (Grindstedegnens Erhvervsråd)
Hans Johnsen (formand for pædagogisk råd)
Karin Berg (pædagogisk råd)
Inga Pedersen (teknisk-administrativt personale)
Anette Qvistgaard (hf-studerende)
Erik Vind Nielsen (gymnasieelev)

Samarbejdsudvalget

Rektor Poul Toft (formand)
Inspektør Klaus Brorholt
Lektor Erik Jørgensen
Skolesekretær Inga Pedersen
Rengøringsassistent Aase Madsen indtil den 1/1-1995
Adjunkt Hans Johnsen fra den 1/1-1995
Pedel Kurt Nielsen

Fællesudvalget

Rektor Poul Toft (formand)
Adjunkt Bjarne Steen Jensen (sekretær)
Adjunkt Jan Friis Mikkelsen
Adjunkt Hans Johnsen
Adjunkt Vivi Bak Jensen
Pedel Kurt Nielsen
Johan Sørensen, 1q
Ronni Svejstrup, 1c
Chresten Ibsen, 3x
Lene Loof, 3z

Kantinebestyrelsen

Rektor Poul Toft (formand)
Adjunkt Jan Friis Mikkelsen
Lektor Niels Skovgaard
Pedel Kurt Nielsen
Anna Marie Petersen, 1a
Helle Nielsen, 1p

Ekskursionsudvalget

Adjunkt Gurli Nielsen (formand)
Lektor Ove Skov Madsen
Adjunkt Jesper Kromann
Rektor Poul Toft
Niels Stender, 2y
Dieter Toftkjær, 3z

Pædagogisk råds forretningsudvalg

Adjunkt Hans Johnsen (formand)
Lektor Karin Berg (næstformand)
Lektor Ilse Haugaard (sekretær)

Økonomiudvalget

Lektor Karin Berg (formand)
Lektor Jens Bredlund
Lektor Olaf Nielsen
Adjunkt Jørn Skoven Pedersen

Eleverådets råd og udvalg pr.1/2-1995

Overrådet:

Mikael Andersen, 2a (formand)
Lise Poulsen, 1b (sekretær)
Niels Stender, 2y (kasserer)
Mette Stubkjær, 3u (næstformand)
Dieter Toftkjær, 3z

Kulturudvalg:

Helle Reiff, 1a
Anna Marie Petersen, 1a
Pernille Sørensen, 2z
Kathrine Ludvigsen, 2z
Anne Marie Berg, 2x
Sanne Grunnet Sørensen, 2x
Joan Olsen, 3a
Annette Qvistgaard, 2q

Byggeudvalg:

Anne Marie Berg, 2x
Dieter Toftkjær, 3z
Mette Stubkjær Pedersen, 3u
Annette Qvistgaard, 2q

Trøjeudvalg:

Laila FASTERHOLT, 1b
Klaus Jepsen, 1y
Niels Stender, 2y
Nicoline Timmermann, 3x
Johan Sørensen, 1q
Tine Gosch, 2r



RIBE AMT

Danmarks Pædagogiske Bibliotek



450004850225