



## **Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online**

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### **Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor**

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### **Ophavsret**

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### **Links**

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# Indhold

Indholdsfortegnelse .....	2
Årets gang .....	4
Et lille mirakel.....	10
Åkandens sang.....	13
Breve til skolen .....	14
Elevbillede 1993-94 .....	16
Trivselstimer på HCI.....	18
Præsentation .....	19
Fællesskab.....	20
Hændelser i natten .....	22
Fugleafsløring .....	24
Trækfuglens sang.....	25
Ny fodboldbane .....	26
Hamlet & Co .....	27
Elevhold 1994-95 .....	28
Arrangementskalender .....	30
Guldfiskens sang .....	32

HCI's årsskrift udsendes af:

Himmerlandscentrets Idrætsefterskole,  
Jyllandsgade 10, Haverslev, 9610 Nørager.

Oplag: 700 eksemplarer.

Redaktion: Per Lyngby.

Fotos: Michael Portefee Lex m. fl.

Illustrationer: Tonny Struwe Poulsen.

DANSK SKOLEMUSEUM

Rådhusstræde 6

DK-1466 København K

*Gave fra Ove Bugge Sørensen, 2000*

Kære læser!

Endnu et HCI-år går på hæld, og dermed er det også tiden, hvor årsskriftet sendes på gaden til en lang række mennesker med tilknytning til og interesse for HCI.

På et par områder er årsskriftet ændret i forhold til tidligere. Som man sikkert allerede har bemærket er omslaget ændret. Det skyldes bl.a., at tiden var løbet fra det gamle omslag, som jo var præget af en tegning af skolen, der i dag fremtræder med et helt andet udseende efter tilbygningen af den nye værelsesfløj og anlæggelsen af et flot bassin med åkander, guldfisk og granitfugle i skolegården.

Inde i årsskriftet anvendes der nu hvidt papir, således at fotografierne, som der i øvrigt også er flere af, kommer bedre til deres ret på tryk. Fra redaktionens side håber vi, at ændringerne falder i læsernes smag.  
Redaktionen.



# Årets gang

Efter en tiltrængt juleferie startede vi atter på HCI. - og traditionen tro var noget af det første terminsprøverne, hvor eleverne fik afprøvet, om de kunne huske noget af det, de havde lært indtil nu.

Næsten samtidig med terminsprøverne, havde skolen 2 fodboldhold( et pigehold og et drengehold ) tilmeldt kvalifikationsturneringen i DM-indefodbold, som løb af stablen den 22. januar i Videbæk. Pigerne var desværre så uheldige at ryge ud på et tidligt tidspunkt, mens drengene gik videre i turneringen.

Så kom den længe ventede skitur i uge 6. I år gik turen til Lindvallen i Sälen, Sverige. Vi havde alle en dejlig og lærerig uge med klart, men koldt vejr (ca. 8-25 graders frost). Der var et par elever, som var en smule uheldige, men ellers kom vi igennem turen uden skader.

I februar er der her på stedet også tradition for, at vi holder fastelavnsfest. Denne måtte dog i år udsættes et par gange af flere grunde, men den 23. februar blev der så i stedet afholdt karneval med dansekonkurrence og sangunderholdning. Eleverne udviste stor opfindsomhed indenfor udklædning, og vi fik således kåret dette års smukkeste, grimme, sjoveste og mest opfindsomme par - alt i alt en meget vellykket aften.

Så var tiden kommet, hvor det store show skulle starte. Nu gjaldt det **GYMNASTIK-OPVISNINGERNE**. Showet startede som vanligt i Haverslev Hallen den 10. marts, hvor eleverne lavede en flot opvisning under kyndig ledelse af Jan Victor og Lene Juel. Derefter fulgte en række opvisninger rundt omkring i Himmerland. Jo, foråret er en hård tid for gymnaster.

April måned bød på mange spændende oplevelser for såvel elever som lærere på HCI, idet vi havde besøg af Guitarekvilibristen Gary Snider, som lavede et flot show i gymnastiksalen med sit såkaldte "lagkage-musik". Senere havde vi besøg af Kaj Frimel, som er gammel frihedskæmper fra 2. verdenskrig. Han holdt et virkeligt levende foredrag om dengang, da Danmark var besat af tyskerne og om, hvordan, de danske frihedskæmpere levede og arbejdede.

Desuden havde vi besøg af fodboldspilleren Niels Christian Jørgensen, som fortalte en masse om, hvordan det var at være proff. spiller, og om hvordan man klarede presset og de nedture, fodbolden kunne give.

Den 23. april afholdt vi Elevstævnet, hvor 150-200 gamle elever kom på besøg, dels for at se gamle kammerater og lærere, og dels for at se vores nye byggeri. En stor del af de fremmødte deltog endvidere i den årlige elevfest i gymnastiksalen med spising og dans.

Ind imellem alle disse forskellige arrangementer, hvoraf de her nævnte kun er en del, gik vi også alle sammen i skole og passede vores ting, og det var jo også meget godt, for maj måned stod i eskamens-tegn. I slutningen af maj og begyndelsen af juni fik vi afviklet såvel skriftlig- som mundtlig eksamen, og da denne opgave var klaret, kunne de fleste elever begynde at mærke slutningen på et dejligt skoleår. De begyndte så småt at gå og hænge lidt med hovedet, være lidt kede af det o.s.v.

Dette års elevhold havde da også en helt speciel grund til at være kede af det, nemlig da vi den 1. december 1993 mistede vores allesammens Jens Klem. Da det kun var nogle få af kammeraterne, som var med til Jens' begravelse, arrangerede vi i fællesskab med Jens' familie et besøg ved Jens' grav, hvor alle eleverne kunne få taget afsked med en meget afholdt kammerat.

Årets afslutningstur gik til Als-odde, hvor vi boede i spejderhytte og havde tre hyggelige dage. Der blev udvekslet minder, og der blev skrevet i mange mindebøger, der blev fældet tårer, for nu var det år, som var så dejlig og så intens, ved at være slut, man skulle snart skilles - måske ikke for altid - men alle skulle nu fare ud til hver deres lille sted, og der skulle måske gå lang tid, før man ville mødes igen, men hver og én ville tage hjem med H.C.I. i erindringen - et minde for livet.....



*Februar:  
Skitur til Sverige, hvor alle havde  
nogle fornøjelige dage i sneen.*

Søndag den 7. august sluttede en lang og varm sommerferie for nye såvel som gamle elever og lærere på HCI. Med store forventninger og ønsker om et godt skoleår indfandt alle sig til den første skoledag. Gensynsglæden var stor hos andetårseleverne, mens de nye elever stadig var lidt beklemte ved mødet med alt det nye. Helt nyt var det dog ikke for alle, idet en stor del af eleverne på 1994-95-holdet har søskende, som tidligere har været elever på skolen.

Traditionen tro bød den første uge på en række aktiviteter udenfor det normale skema. Kontaktgrupperne var et af de faste holdepunkter i denne uge, som også bød på Vesterhavs-tur, HCI-olympiade og meget andet. Alt sammen med det formål at ryste elevholdet godt og grundigt sammen lige fra starten. Det lykkedes vist meget godt - i hvert fald syntes alle at falde til på stedet forbavsende hurtigt.

Efter den første hektiske uge kunne man så småt begynde at indstille og forberede sig på HCI-hverdagen, som ud over skolefagene også byder på en del praktiske gøremål med renholdelse af værelser og fællesområder, køkkentjans, pedalarbejde o.s.v. Som afslutning på den anden HCI-uge drog kontaktgrupperne på minilejrskoler forskellige steder i Nordjylland. De fleste havde set frem til bålhygge om aftenen, men det satte et kraftigt tordenvejr en effektiv stopper for. Til gengæld hyggede man sig inden døre i sommerhuse, lejrskoler, og hvor man nu ellers opholdt sig. Alle hyggede sig tilsyneladende på disse ture, og der var meget at snakke om, da eleverne i løbet af fredag eftermiddag atter begyndte at samles hjemme på skolen.

*September: Amerikanske Kevin underviser HCI-elever i clogging.*



Forud for forældreweekenden i september havde vi besøg af Kristian Haldrup og amerikanske Kevin, som gav prøver på amerikansk stepdans - clogging. Flere elever tog mod til sig og stppede med under kyndig instruktion af Kevin, som også gav en imponerende opvisning i, hvor hurtigt og flot man kan flytte fødderne, hvis man træner meget og hårdt. Kevin og Kristian samlede et hold på 8 elever, som var villige til at lære mere og tage med til et aktivitets-stævne i Vejle. Stepperne vendte tilbage lørdag eftermiddag, hvor de gav forældre og kammerater en forrygende opvisning i gymnastiksalen.

Det blev en rigtig hyggelig forældre-weekend, som bød på olympiade, underholdning, sang, motionsløb og en række andre aktiviteter, som forældrene tog del i med stor fornøjelse. Der blev hygget til den store guldmedalje rundt om på gangene, hvor forældrene traditionen tro var indkvarteret på samme måde som eleverne, det vil sige på pige- og drengeværelser. Efter et døgn som elever havde forældrene vist fået et ganske godt indtryk af den daglige dag, som deres børn tager del i på HCI.

De Nordjyske Efterskolemesterskaber i fodbold blev et triumftog for HCI, som sikrede sig mesterskabet hos både drenge og piger. Akkurat som de danske jernladies i håndbold måtte drengene gennem en spændende semifinale - med straffesparkskonkurrence - før finalepladsen var hjemme. Til gengæld vandt holdet finalen meget sikkert.

Efterskolernes Dag løb af stablen den 25. september. Mere end 200 interesserede kiggede indenfor på HCI, hvor de bl.a. blev vist rundt på skolen af de nuværende elever. Blandt gæsterne var også de fleste af næste skoleårs elever og deres forældre, som var specielt indbudt til denne dag.

I efteråret deltog vi i efterskolernes fodboldturnering, hvor drengene blev slået af Han Herreds Ungdomsskole i regionsfinalen, mens pigerne strøg helt til tops med finalesejr over Himmerlands Ungdomsskole i Haubro. Dermed er pigerne klar til DM-finalerne, som spilles på Sjælland i foråret 1995. Flot!

HCI stod også som arrangør af en eftermiddag med 7-mands fodbold, hvor der deltog hold fra efterskolerne i Vesterbølle, Borremose og Onsild. En god dag med mange spændende fodboldkampe.

Onsdag den 12. oktober drog alle elever på skolebesøg på Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum. Det blev en god dag, som vi sluttede af hjemme på HCI, hvor landskampen mod Belgien blev set på video som midnatsforestilling - det blev en god afslutning på en god dag: Danmark vandt 3-1. På HCI ser vi nu alle frem til ØU's genvisit i Haverslev til foråret.

Som sidste programpunkt inden efterårsferien var der teaterforestilling i gymnastiksalen. Dramaholdet havde knoklet til det sidste med replikker, kostumer og rekvisitter. Nerverne stod på højkant forud for den store premiere på "Hamlet & Co". Det store

arbejde blev belønnet efter fortjeneste - bifaldet bragede fra publikum, som bestod af kammerater, personale samt forældre og søskende. Med denne gode oplevelse i bagagen drog alle hjem på efterårsferie, som for manges vedkommende også blev kombineret med en periode i erhvervspraktik.

I november måned var Erik, Mette og Anne-Lene fra Aalborg Seminarium i praktik på skolen. De studerer alle til lærer og havde ønsket at bruge deres praktikperiode til at snuse til efterskoleformen. De gik alle tre til sagen med frisk humør og faldt hurtigt ind i rytmen på HCI, hvor de tog initiativ til mange sjove og spændende ting.

Onsdag den 9. november stod der pludselig natløb på skemaet. De intetanende elever blev vækket af lærerne, som tydeligvis nød at kunne banke grydelåg, skeer og andre støjende instrumenter sammen lige over hovedet på de sødt sovende elever. Alle kom dog hurtigt op, og snart drog eleverne ud i natten, hvor lærere og praktikanter stod klar med opgaver, som skulle løses. Ind imellem løb man ind i større eller mindre forskrækkelser, men ved 6-tiden om morgenen var alle atter hjemme på skolen, hvor Inger stod klar med varm kakao og boller i spisesalen. Alt i alt et vellykket natløb, som eleverne havde set frem til med glæde og forventning i lang tid.

Midt i november var der besøg af søskende hjemmefra. 40 små og store søskende benyttede sig af dette tilbud om at snuse til atmosfæren på HCI. Der blev spillet fodbold på Wembley og volley i gymnastiksalen, ligesom der var masser af søskendehygge rundt om på værelser og i opholdsrummene. Yngste deltager var blot 2 år, mens der i den anden ende af aldersskalaen var søskende på omkring de 22.

I forbindelse med søskende-weekenden var der også arrangeret træplantning på arealerne omkring skolens nye fodboldbane. En lille snes elever og lærere trodsede sammen med et par tidligere elever kulde og blæst. Man arbejdede sig til varmen med spaden. I løbet af dagen blev der plantet omkring 300 træer, som med årene skal vokse sig så store, at de kan give læ for aktiviteterne på den nye fodboldbane.

Den første søndag i advent blev som sædvanlig hyggelig og stemningsfuld for alle på HCI. Familierne hjemmefra var inviteret til hygge og juleklip på skolen, og traditionen tro sluttede dagen med fakkeloptog gennem byen til det store juletræ, som blev tændt til tonerne af kendte og elskede julesange.

Tiden frem til jul blev brugt til en emneuge om julen, og desuden stod der også jul på programmet i trivselstimerne, hvor HCI's pakkekalender med dertil hørende historier naturligvis var særdeles populær blandt eleverne.

Den 21. december er der juleferie. Den er alle sikkert glade for, men forude venter også nye og spændende HCI-oplevelser med skituren til Sverige som det store højdepunkt for de fleste.





*HCI-året 1994 bød bl.a. på gymnastikopvisninger, skitur, step, forældre-weekend og natløb*

# *Et lille mirakel.....*

*Forstander Karl Halskovs velkomsttale til elevholdet 1994-95:*

Velkommen til forældre. Velkommen til jer elever. Velkommen til skoleåret 94/95.

Det er en højtidelig dag i dag. For de fleste af jer, er det første gang, I rigtig flytter hjemmefra. I skal prøve noget nyt. Fordi I gerne vil - alligevel kan det nemt være, at I er noget beklemt ved det. På søndag skal vores datter, Helle, starte på efterskole. Jeg snakkede med Helle i går om, hvad hun tænkte mest på i den forbindelse. Det kom ikke som nogen overraskelse, at det hun tænkte mest på var, om de andre kammerater var lette at snakke med, om hvor lang tid der ville gå, før hun fik venner. Hurtigt føjede hun til, at nu måtte jeg jo ikke tro, at hun forestillede sig, at det var noget, der bare kom sådan med det samme - men ville der gå rigtig lang tid - eller hvordan?

Jeg vil tro, at mange af jer har det på samme måde. Og det er også det allervigtigste. Hvordan finder vi ud af det med hinanden? Efter 17 år i efterskolen ved jeg, at det ender altid godt. Hvert år blev et uforglemmeligt år, hvor kammeratskabet var noget særligt. Alligevel er der forskel. Der har været år, hvor der gik lang tid, før alle følte sig hjemme. Og år, hvor eleverne stille og roligt fandt hinanden og gjorde HCI til netop deres skole i løbet af forholdsvis kort tid. Vores erfaring er, at bliver der for meget lejrskolestemning, det vil sige overfladisk højt humør, så bliver der for lidt plads til fordybelse og nært venskab - og så trækker det ud med at føle sig hjemme. Munterhed og højt humør kan vi ikke undvære - men vi skal hjælpes ad med, at de rolige gemytter får lige så meget plads i fællesskabet, som jer, der altid har kvikke og muntre bemærkninger. Jeg er sikker på, at I alle vil et godt kammeratskab - men lad mig minde jer om - at et kammeratskab på en efterskole, er kun godt, når det omfatter alle elever. I er forskellige, I vil føle jer tættere på nogle kammerater end på andre. Det er, som det skal være. Vi kan ikke alle være lige gode venner. Men alle, der har valgt skoleåret 94/95, kommer os ved. - I virkeligheden er det jo et mirakel, at det lige netop blev os, der skal være sammen de næste 10 måneder. Man kan også kalde det tilfældigheder. Men et mirakel er det, at tilfældighederne ville det sådan, at netop vi skal være sammen. Jeg ved godt, at det ikke bare er tilfældigt - I har foretaget nogle bevidste valg, men prøv at tænk på, hvor lidt, der skulle til, for at det var blevet anderledes. Hvis jeres forældre havde fået arbejde i Sønderjylland - eller vundet i Lotto og købt hus på Strandvejen i Gentofte - så er det ikke sikkert, at det var HCI, der blev jeres skole - og de kammerater, der sidder omkring jer, der var blevet jeres kammerater.

Men det blev jer - og os der skal finde ud af det med hinanden. Det skal vi glæde os over og udnytte, så der kan ske nye mirakler.

Egtmond Fonden har for nogle år siden udgivet en fremtidsstudie, der er en pejling til

tidens tendenser. Bind 2 konkluderer, at vi er blevet ringere til at ta' del i hinandens liv. Børn og unge skifter venner - voksne, forældre og skoler er mere tilbøjelige til at styre børn og unges aktivitet end til at ta' del i dem.

Forleden var jeg til indvielse af et nyt byggeri på en anden skole. Det var et flot byggeri på en i forvejen på mange måder veludbygget skole. Der var gjort grundige pædagogiske overvejelser om, hvordan byggeriet bedst ville tilgodese elevernes behov. Gode materialer. Varme og afstemte farver. Det var indbydende - og der var en naturlig stolthed under receptionen. Udvalg og underudvalg blev behørigt takket - men under receptionen blev jeg for en stund tankemæssigt fraværende. Jeg mindedes en oplevelse i en lignende situation. Her var det en legeplads, der med samme stolthed blev indviet. Den store frivillige forældreindsats var blevet rost, man var ved kaffen og det bløde brød, da en lille knøs, stakåndet, småtudende og forstyrrende kommer ind. Der var nogen, der havde taget hans gyng. "Jamen hør nu her, der er da 3 gyngere - find en anden, du må prøve at klare dig selv", var det svar han fik.



*I virkeligheden er det et lille mirakel, at Michael, Nikolaj og Rune netop skulle mødes sammen med alle de øvrige på HCI's elevhold 94-95.*

Vi kan arrangere, fastlægge rammer - give muligheder - og det skal vi også, men det kommer der ingen mirakler ud af. Først når vi når ind over dørtærskelen til hinanden, forstår vi, hvorfor det er godt at være sammen. Sådan har det jo altid været. Men det er somom vores velfærd har gjort den dørtærskel vanskeligere at passere. En boghandel er blevet til McDonalds, blomsterbutikken til en videoshop og markedspladsen til et parke-ringstorv. Verden er ikke helt som før - og vi skal passe på, at vi ikke mister evnen til at ta' del i hinandens liv. Et efterskoleophold er en rigtig god øvelse i at fastholde denne evne. Her kommer vi tæt på hinanden. Det gælder de gode og sjove sider, vi hver især har - men også vore svage sider, bliver i et vist omfang et fælles anliggende. Der er fælles morgenmad - det har der for så vidt altid været her på skolen, men selvom der var blevet kaldt, så var det ikke alle, der nåede i spisesalen. Det vil ske i år. I år bliver det nemlig sådan, at vi starter samtidig - kommer én for sent, må alle andre vente. Også på det område, skal det gode kammeratskab virke, så ventetiden bliver mindst mulig. Vi har aldrig haft noget, der bare minder om hærværk her på skolen - men vi har haft for meget rod og uorden. Det har vi en ambition om, skal være væsentligt bedre - og det er naturligvis os medarbejdere, der her skal gå i spidsen. Som elever kommer I til at ta' del i det. Kommer en lærer igennem hall'en - og det flyder, så er det jer, der er der, der kommer til at rydde op. Det kunne jo ta' en hel formiddag at finde frem til rodehovederne. Jeg kan nemt forestille mig, at I vil blive noget sure over at skulle ordne andres rod. Men lad være med at blive sur på læreren - det er spild af energi, brug kræfterne på rodehovederne, når I ser dem. Det er jer elever, der kan gøre skoleåret 94/95 til et særligt godt skoleår. Ta'r I jeres ansvar, for at rammerne fungerer - så vi kommer til at bruge mindst mulig tid på svigt og svage sider - så kommer vi ind over dørtærskelen og opdager, at alle jer, der sidder her i gymnastiksalen er noget enestående. Vi vil se, at I alle har ønsker om at være gode kammerater - at I er følsomme og har længsler i jer. - Vi vil se, at det ikke mindst er jer, der kan bekræfte os i, at verden er værd at leve i.

Vi skal nå ind til hinanden - og opleve øjeblikke, hvor kammeratskab og tryghed fjerner al den tvivl og uro, vi kan ha' i os.

10 måneder er ikke lang tid. Men sådan øjeblikke kan vare en evighed.

Velkommen til et godt skoleår.

# Åkandens sang

Jeg er helt mig selv  
og ved, at jeg gør andre gavn.  
Kender til en elv,  
men lever her foruden savn  
og blomstrer blot fordi jeg vil.  
Mit fødenavn er nøkkerose,  
og jeg er smuk og grøn og mild  
for sådan var min barndomsrose.

Det er min bekomst!  
For jeg tror på det, der lyser.  
Kommer der en blomst,  
den fortrænger det, der fryser.  
Når blomst forgår og visner hen,  
står blomsterknopper straks i kø.  
For det er livet om igen,  
at vokse, visne og gå i frø.

Tekst Karl Halskov



# Breve til skolen

Kære årgang 90/91  
og HCI-lærere.

Tiden drøner afsted. Et døgn burde være dobbelt så langt - og det er allerede blevet til 4 år, siden vi gik på HCI!!

Min kontakt med HCI-folket er desværre forsvundet mere eller mindre - trist, for når vi er sammen, er det nu helt genialt. Derfor er det alletiders nu at kunne sende en hilsen til er alle sammen på én gang og få fortalt jer, at jeg har det godt.



Efter HCI tog jeg på 1g på Aalborghus Gymnasium. Tog derefter et sabbatår og rejste til London, hvor jeg arbejdede og boede i et kollektiv. Året efter fortsatte jeg i 2g på Aalborghus, men i sommerferien 1994 rejste jeg atter til London og arbejdede i en måned. Jeg går nu i 3g og bor på andet år i en dejlig lejlighed i et kollektiv i Hasseris ved Aalborg.

Det er i øvrigt sjovt, som pudsige sammentræf kan opstå: I London flyttede jeg ind i et dansk kollektiv, og én af beboerne var tilfældigvis gammel HCI'er. Jeg har nu lige været på en uges ferie i Sverige med nogle gymnasie-venner - vi snakkede "fortid", og det viste sig, at endnu en gammel HCI'er var med i flokken, nemlig Louise Ribe fra 92/93-holdet. Jeg skal hilse hendes årgang mange gange og fortælle, at hun har det godt.

Skulle I en dag komme til Aalborg - vil det være hyggeligt, om I kikkede ind. Om ikke andet: Vi ses vel til gammel elevdag på HCI!!

Kærlig hilsen  
Louise Lykke  
Linde Allé 24.2  
9000 Aalborg

# *Efterlysning*

Jeg har overvejet at starte på en tur rundt i Europa i begyndelsen af august 1995. Hvor turen går til, og hvor længe den kommer til at strække sig over, er ikke bestemt endnu. Transport bliver med min bil.

Er du interesseret og ønsker yderligere information, så skriv til

Gitte Bæhrenz  
Engelsholm Højskole  
7182 Bredsten  
HCI-elev 90/91

# **HUSK!**

**Elevstævne på HCI  
29.-30. april 1995**

**Vi ses!**



PER ADAMSEN  
NIBE



BRITT ANDERSEN  
SINDAL



TRINE M. G. ANDERSEN  
HELSENGE



JESPER BORUP  
SÆBY



DORTHE BÆHRENTZ  
BIERSTED



TOM CARLSSON  
STRUER



MIKE DIDERIKSEN  
SKIVE



SØREN FRANSEN  
NIBE



IVAN JENSEN  
V. HORNUM



DORTE EGEBAK JENSEN  
TØMMERBY



HENRIK D. JENSEN  
BIERSTED



JANNI JENSEN  
ARDEN



KAJ O. MIKKELSEN



GERDA CARLSSON



NIELS JØRGEN JOHANSEN



MARGIT HALSKOV



LENE JOHNSEN  
ROSLEV



MERETE KARLSHØJ  
TVERSTED



ULRIK KLØNA  
ASSENTOFT



SONJA SKRIVER



# HIMMERLANDSCENTRETS IDRÆTSEFTERSKOLE 1993 - HAVERSLEV - 1994



STINA J. KOLLERUP  
TAARS



KASPER KOSACK  
Ø. HORNUM



HELLE KRISTENSEN  
SPØTTRUP



JANNIE LARSEN  
SNEBJERG



LISA MORTENSEN  
NIBE



TABITA MORTENSEN  
Ø. HURUP



ANNE ROLAND NIELSEN  
SKELUND



PER HALSKOV



HELLE HALSKOV



ESBEN HALSKOV



LASSE V. LARSEN



MIA LÆRKE LARSEN



MARTIN F. NIELSEN  
SKØDSTRUP



MICHAEL NIELSEN  
GRUNDFØR



RIKKE NIELSEN  
NØRAGER



SANNIE NIELSEN  
KLITMØLLER



SØREN NIELSEN  
PANDRUP



JEANNE NISSEN  
HVORNUM



KARINA NØRGAARD  
NIBE



LARS THIM OLESEN  
GUG



PER K. PEDERSEN  
BINDSLEV



ANDERS T. PETERSEN  
EJBY



METTE RØMER  
SINDAL



AKOB SCHMIDT  
VIVILD



TORBEN SECHER  
VALSTED



BROR SEIFFERT  
ESBJERG



PETER SIMONSEN  
HYLLEBJERG



TORBEN SKAARUP  
HOBRO





PETER FRANK  
AALBORG



MICKI ALLAN HANSEN  
BIERSTED



SIMON N. HANSEN  
SULDRUP



STEN HANSEN  
FARSØ



TOMMY HANSEN  
FARSØ



ANN LOUISE HENRIKSEN  
TERNDRUP



JETTE HENRIKSEN  
ØSTERILD



MARIE HØJBERG  
GALTEN



KARL HALSKOV



LENE JUEL OLESEN



TONNY S. POULSEN



MICHAEL PORTEFEE LEX



JAN VICTOR LARSEN



JENS K. JENSEN  
SINDAL



SIMON JENSEN  
SKIVE



THOMAS S. JENSEN  
NØRAGER



INGER KRISTENSEN



ANNY JENSEN



MAJ LIS CLAUSEN



LARS L. POULSEN



ANETTE ROSSEL



JENS KNUDSEN  
SEBBERSUND



REGINE KNUDSEN  
VILSTED



ANETTE NILAUSEN



LENE LARSEN  
OUDRUP



SUSANNE H. LARSEN  
HVIDE SANDE



NIKOLAJ LASSEN  
V. HORNUM



JESPER LYKKE  
AALBORG



MARTIN LYKKE  
AALBORG



SØREN MADSEN  
GEDSTED



JEPPE JUEL PEDERSEN



RASMUS JUEL PEDERSEN



PELLE BJØRN NILAUSEN



MAJKEN ROSWOLD LEX



KASPER L. POULSEN



BRIAN S. NIELSEN  
NYKØBING M.



MAI MØRK NIELSEN  
DØSTRUP



ULRIK OLESEN  
HØJSLEV



JOHN OLSEN  
HØRBØ



METTE H. OVERGAARD  
VALSGAARD



HEIDI PEDERSEN  
VIRRING



JANE B. PEDERSEN  
SKIVE



LINA PEDERSEN  
VIBORG



MICHAEL R. PEDERSEN  
RINGSTED



BENDE STORGAARD S.  
V. VELLING



JETTE SØRENSEN  
BRÅRUP



MIA SØRENSEN  
DØSTRUP



FIE THINGGÅRD  
NYKØBING M.



NICOLAI THOMSEN  
V. HORNUM



SUSANNE THOMSEN  
ØSTERILD



TRINE VESTERGAARD  
ST. AJSTRUP

# *Trivselstimer på HCI*

Gennem årene har der altid været fællestimer under en eller anden form på HCI. Sådant er det også i dag, hvor fællestimerne har fået betegnelsen "trivselstimer". I alt er der fem ugentlige trivselstimer - én hver dag. Indholdet er meget forskelligt, men der er visse ting, som går igen fra dag til dag, f.eks. et referat af de vigtigste nyheder fra dagens radioavis. Trivselstimen om fredagen er lidt speciel, idet den fungerer som en fælles sangtime samt en time, hvor der bliver samlet op på begivenheder og oplevelser fra den forløbne uge.

Året igennem er der en række forskellige temaer for trivselstimerne. Meget naturligt blev timerne i de første uger brugt til at lade eleverne fortælle om de egne af landet, de kommer fra, således at man får givet kammerater og lærere et indtryk af den baggrund, man møder op med på HCI. I forbindelse med præsentationerne blev der plottet nåle på et kort, som er ophængt i hall'en.

Folketingsvalget i september gjorde det naturligt at tage en periode, hvor der blev snakket politik. Eleverne fik bl.a. præsenteret de forskellige politiske fløje. Desuden blev der fulgt med i valget og dets resultat for de opstillede partier og kandidater - ikke mindst Jacob Haugaards overraskende valg vakte stor jubel hos eleverne!

Andre temaer, som er blevet behandlet, er idræt og historie samt meget naturligt julen, dens sange og historier, her i december måned. Senere følger emner som at rejse, fremtiden, AIDS og stofmisbrug, musik, alder og naturen omkring os.

Foruden temaerne bliver trivselstimerne brugt til at klare daglige problemer og spørgsmål, ligesom timerne udmærket kan bruges til en gang fælles rengøring på skolen, hvis der er blevet behov for det.

Erfaringerne efter de første måneder med trivselstimer er generelt, at de fungerer udmærket, og at eleverne synes godt om den form, der er lagt for timerne.

# Præsentation

Mit navn er Per Lyngby. Jeg kom til HCI i august. I år har jeg overtaget Anette Nilausens skema, hvilket vil sige, at jeg underviser i matematik, idræt, tennis og madlavning. Desuden har jeg også trivselstimer, ligesom jeg i samarbejde med eleverne skal stå for udarbejdelsen af elevbladet HCI-Nyt, som udkommer tre gange i løbet af skoleåret.

Selv om jeg er ny på HCI, er HCI bestemt ikke noget nyt for mig. Jeg var på skolen som lærerpraktikant (i øvrigt sammen med Tonny) på det første elevhold i 1981 - noget som i høj grad var med til at give mig lyst og mod på at blive efterskolelærer. Det blev jeg da også. Efter en periode som højskoleelev og lærer på Uldum Højskole, var jeg i december 1984 vikar på HCI i en måned. Igen en god og positiv oplevelse. Senere var jeg efterskolelærer på Horne Ungdomsskole i to år, hvorefter jeg i 7 år var journalist og fotograf på Aars Avis. Indtil i juni måned i år, hvor jeg atter fik mulighed for at komme til HCI. Jeg sagde efter kort betænkningstid ja tak til tilbudet - og jeg har ikke fortrudt. Det er dejligt at være tilbage i efterskolen, og ekstra dejligt at det netop er på HCI. Da jeg i sin tid var i praktik på stedet stod det som lidt af en drøm at blive lærer her, og nu er drømmen så gået i opfyldelse. Jeg håber på mange gode og spændende år her på stedet.

På hjemmefronten bor jeg i Farsø sammen med Hedvig, som er ansat på lønkontoret i Aars Kommune. Fritiden bruger jeg på bestyrelsesarbejde i Farsø-Ullits Idrætsklub, hvor jeg også er aktiv på old boys holdet.

-----

Ulla Runge har været ansat som vikar på HCI fra august og frem til julen 1994. Hun er trådt ind i Lene Juels skema, hvilket vil sige, at Ulla har undervist i fagene dansk, gymnastik samt musik og bevægelse.

Ulla kommer fra Varde og har forud for sin ansættelse på HCI været på gymnastikhøjskole i Viborg. Hendes fremtidsplaner går i retning af evt. at komme ud at rejse, men intet er endnu lagt helt fast.

Vi har lært Ulla at kende som en ansvarsfuld og dygtig pige, som er gået ind i efterskolelivet med krum hals. Fra medarbejdere og elever på HCI skal der lyde et held og lykke på din videre vej, hvor den end må føre dig hen.

Ved redaktionens slutning var det endnu ikke afklaret, hvem der skal overtage Ullas timer i den sidste halvdel af skoleåret.

# Fællesskab

Fællesskabet på skolen er rummeligt og etableres under hensyntagen til individuelle forskelligheder, forudsætninger og behov. Eleverne får indflydelse på og forpligtes af fællesskabet med det formål at udvikle selvstændighed, ansvarlighed og tolerance.

Ovenstående er et uddrag af skolens formålsparagraf, og jeg synes, at vi på skolen oplever et fællesskab, som kan karakteriseres ud fra uddraget. Selv om eleverne er meget forskellige, oplever man, når man kommer på skolen, at der alligevel er et fællesskab iblandt dem. Et fællesskab, som skyldes flere faktorer, bl.a. det faktum, at de skal leve næsten et år sammen, men også den omstændighed, at der blandt medarbejdere, forstander og elever er en vilje til at få opholdet til at blive en god oplevelse for alle på skolen.

Selvfølger der, og vil der altid opstå problemer, men da hele skolen har den indstilling, at problemer er til for at blive løst, har jeg altid oplevet problemerne som småting i det store spil, selv om de måske for de enkelte har været uoverskuelige.

Med den nye lov for efterskoler, som trådte i kraft 1. januar 1994, er der blevet lagt et større ansvar ud til skolernes bestyrelser, idet det nu er disse, der bl.a. godkender forstander, undervisningsplan og kursusuger uden indblanding fra staten. Desuden er der lavet om på tilskuddet til skolerne, således at det i fremtiden skulle være muligt at lave mere realistiske budgetter, hvor man er fri for de overraskelser, der kunne komme i det gamle system.

Alt i alt synes jeg, at det er godt, at bestyrelserne får større indflydelse og bliver mere selvbestemmende om, hvad der skal foregå på skolerne.

HCI er en god skole og skal vedblive med at være det. og derfor har bestyrelsen og repræsentantskabet holdt en temadag, hvor bl.a. forholdet mellem bestyrelse/forstander/medarbejdere samt udbygningsplaner for HCI blev drøftet.

Det er vores klare indstilling, at HCI til stadighed skal gøres til en bedre skole gennem fortsat fornyelse og udbygning, men vi er dog enige om, at skolen ikke skal have større elevhold end nu.

Til stadighed bliver udbygning og fornyelse debatteret, og medarbejdere og bestyrelse justerer løbende den lange række af anlægsønsker, som skolen har. Ny fodboldbane er anlagt i år, og udenomsarealerne ved nybygningen er efterhånden ved at tage form, således at det fremstår som et smukt hele.

Jeg ved godt, at ikke alle ønsker er opnåelige indenfor en overskuelig fremtid, men det er godt hele tiden at drøfte tingene og få nye ting med i drøftelserne.

Som ny bestyrelsesformand er det rart at komme på skolen, hvor alle, både elever og ansatte, er uhyre positive og samarbejdsvillige, hvilket er en forudsætning for, at HCI kan betegnes som en god skole.

Især er det en fornøjelse, når man møder tidligere elever fra skolen, der omtaler HCI uhyre positivt og giver udtryk for, at opholdet her var det bedste, de har oplevet i livet. Noget sådant giver lyst og energi til at fortsætte arbejdet i baglandet for skolen. Og en ting er sikkert: Så længe det er sådan, vil HCI bestå som en god og attraktiv skole.

Jeg vil slutte med at takke skolens bagland, alle ansatte og forældre for et godt samarbejde og godt udført arbejde samt for den gode støtte, alle har ydet skolen. Må det fortsætte i mange år fremover.

Hans Søgaaard  
Bestyrelsesformand

*De ydre rammer på skolen fremstår efterhånden som et smukt hele, der er med til at give gode betingelser for fællesskabet på HCI.*



## *Hændelser i natten...*

Klokken er lidt over 2. Det er onsdag nat, og eleverne er for længst gået til ro i deres lune senge på HCI. Lidet aner de, at skolens lærere gennem nogen tid har puslet med skumle planer, som kommer til udførelse netop denne november-nat.

Lærerne lister rundt i skolens køkken. Der hviskes og tiskes, mens man finder grydelåg, skeer, skåle og andre tilpas larmende instrumenter, som vil egne sig til at vække eleverne om et lille øjeblik. Karl står klar i døren og spørger: Er det nu? OK, lyder det, og kort efter genlyder skolens gange af hektisk og larmende aktivitet.

**SÅ ER DET OP, DER ER NATLØB!**

På få minutter omdannes den sovende skole til en myreture med larmende lærere, mere eller mindre vågne elever, som forsøger at finde frem til det varme tøj og det praktiske fodtøj, som de er blevet opfordret til at iføre sig, før turen går ud i natten.

Forbavsende hurtigt bliver der sammensat hold, og med jævne mellemrum sender Karl og Margit en gruppe elever ud i mørket - kun forsynet med et kort og en lommelygte samt ønsket om en "rigtig god tur". Forude venter ukendte poster og opgaver, som lærerne med slet skjult skadefryd har lagt til rette for HCI'erne.

*Så er det op! Der er natløb.....*





*Værsgo' og spis. På en af posterne blev smagsløgene sat på prøve.*

På en af posterne skal man føle sig frem til en række genstande, som er skjult i en temmelig ulækker masse, som lærerne påstår er havregrød. Det er det også, men det er en grød tilsat madolie, kanel, soya og andre passende ingredienser, som var lige for hånden i køkkenet. På de fleste af holdene er der friske drenge og piger, som smøger ærmerne op og begiver hænderne på opgave i den klæbrige substans i spanden, hvor der er point at hente for hver genstand, man gætter rigtigt. Fra grøden går det videre langs et levende hegn til en ny post, hvor opgaven er klar: Her er en stak balloner, pust dem op til de springer! Videre går det i mørket. Næste post er en skattejagt, hvor belønningen er meget velkommen: En pakke kiks til holdet. I en skov ligger Joe og Kaj klar til at skræmme de stakkels elever, som desuden sendes gennem en forhindringsbane - med bind for øjnene. Fra skoven sendes holdene til en ny post, som er bemanded med tre lærerpraktikanter. Her kan holdene hente point ved at danne en så lang tøj-kæde som overhovedet muligt. Det er lidt af et syn, når sådan en gruppe elever står næsten nøgne og frysende midt på en øde landevej om natten. Opmålingen sker hurtigt, så det varme tøj atter kan komme tilbage på de frysende elev-kroppe. For de heldigste er dette sidste post - herfra går det atter hjemover mod skolen, hvor hyggen breder sig i spisesalen sammen med duften af den varme chokolade og de lune boller, som Inger har fremtryllet i køkkenet. Ind imellem kommer nye hold hjem, og alle drøfter ivrigt nattens oplevelser, som efter snakken at dømmes har været positive og sjove.

Da solen stiger op over Haverslev torsdag morgen, er der ikke mange elever, som registrerer det. De ligger nemlig i deres senge, og der agter de vist at blive lige til middag, hvor den normale undervisning genoptages.

# Fugleafsløring

I november 1993 blev der "udklækket" tre buttede granitfugle, som blev sat på sorte "klipper" foran skolens indgang. Fuglene var en gave til HCI fra venner og forældre - skænket dels i anledningen af skolens 10 års jubilæum for få år siden, og dels i anledningen af indvielsen af den nye værelsesfløj.

I det forløbne år har der været stor aktivitet omkring fuglene, dels har skolens elever jo haft deres daglige gang her, og dels er der i fællesskab med frivillig hjælp af elever, medarbejdere samt andre venner af HCI anlagt et helt sø anlæg.

Støtteforeningen, der har stået for indkøb og udvælgelse af vandkunsten med fuglene, ønskede at markere, at søen nu ligger der med sit springvand, sine åkander, fisk og fugle, omgivet af den færdiganlagte "søbred" med sten, smågrus, gangstier, beplantning og lys.

Netop lørdag den 12. november - omkring et år efter at fuglene var "udklækkede" - var der søskende-weekend på skolen, og mange elever, søskende, forældre og venner af skolen mødte op til en festlig fugleafsløring og præsentation af "søområdet".

Efter fællessang og afsløring af vandkunsten, blev der holdt en tale af støtteforeningens formand, Anette Jessen. Bagefter trak man ind i hall'en, hvor Karl læste og kommenterede tre små, fine og tankefulde digte, som han havde skrevet til dagens anledning. Se i øvrigt Karls digte her i årsskriftet, hvor man også kan se Kaj O. Mikkelsens musik til det ene digt. Sammen med 5 elever havde Kaj indspillet og indsunget melodien på bånd, så alle kunne hør det på musikanlægget i hall'en.

Arrangementet sluttede i spisesalen med sang, musik, kaffe og dejlig lagkage. Anette Jessen sagde bl.a. i sin indvielsestale:

*"Ja, nu ser vi, hvad der er dukket frem: Tre små buttede fugle. Vi valgte fuglene, dels fordi vi synes, sådanne fugle ville passe godt i skolens sø, dels fordi de også rummer en symbolik i sig. Det er en lille flok, som sidder sammen og er trygge ved et fællesskab. De er ikke parate til at flyve endnu - det er lige som med jer elever, I er også samlet i et fællesskab, men når tidens fylde er inde for jer, er I blevet flyvefærdige og spredes over hele landet - medens fuglene her bliver. Og I kan nu tænke på hver gang I ser på disse fugle: Der er tryghed ved et fællesskab! Det er vort håb, at alle, som kommer på skolen, vil glædes over denne vandkunst, som på en smuk måde symboliserer sammenhold og fællesskab."*

Støtteforeningen for HCI bringer hermed mange varme hilsener til alle.  
Anette Rambøll Jessen



# Trækfuglens sang

Musik : Kaj Mikkelsen

Tekst : Karl Halskov

The musical score is written in treble clef with a 4/4 time signature. It consists of three staves of music. The first staff has a C chord above the first measure, an F chord above the second measure, and C chords above the third and fourth measures. The second staff has D7, G7, C, E7, and Am chords above the measures. The third staff has Fm, G7, and C chords above the measures. The lyrics are written below the notes.

De stårhelst i klyn - ger mens de mærker selv den  
mind - ste vind er det den, der syn - ger  
for et fug - le sind

Her er trykke rammer,  
intet rækker denne klippeblok.  
Selv når hunden glammer,  
står de her i flok.

Men så ser de stjerner  
tænde himlen over Himmerland,  
fugletræk, der rejser  
til et andet land.

Er det nu, det gælder?  
Skal vi følge fremmed fugleflok?  
Er det dun, der fælder,  
på den sorte blok?

Hvad er det, der kommer?  
Hør, det banker i fuglebryst.  
Hvor er den næste sommer?  
Hvor er den næste kyst?

Er det luft, der lufter?  
Bølger havet af det rene vand?  
Er der græs, der dufter,  
som i Himmerland?

Findes der en mage,  
som vil kvindre lisså skønt som her?  
Andre himmeltage,  
der gi'r læ som her?

Flyv fugle! Dine vinger  
løfter dig blandt himlens stjernetegn.  
Verden sig betvinger,  
møder den dit tegn!

Intet må dig binde.  
Der er tid til andre tiders gang.  
Året bli'r et minde  
i stenfuglens sang.

# Ny fodboldbane

HCI har i år fået påbegyndt anlæggelsen af en ny fodboldbane bagved tennisbanerne. Den nye bane ligger på Niels Larsen Andersens mark, som skolen erhvervede i 1987.

Projektet gik i gang i det sene forår og var afsluttet i oktober. Desværre nåede vi ikke at få sået græs, idet efteråret var særdeles fugtigt og derfor umuliggjorde såning.

Til gengæld har vi nu fået sat et plantebælte, som ad åre kan give ly for vinden fra vest. Plantningen blev udført i forbindelse med søskende-weekenden af nuværende elever og deres søskende. Et stort stykke arbejde, som blev udført i blæst og bidende kulde.

Jeg regner med - hvis alt går vel - at projektet står færdigt omkring den 1. juni 1995, og at den første kamp på den nye fodboldbane kan spilles i sommeren 1996.

Michael



# Hamlet & Co

Det er altid sjovt at se et godt skuespil, og det bliver sjældent mindre sjovt, hvis man kender aktørerne på scenen. Derfor er der også en lang og god tradition for at spille teater eller opføre musicals på HCI, hvor Gerda Espensen som regel er den der holde sammen på tingene og står for instruktionen.

Det nuværende elevhold greb an med en af klassikerne, Hamlet, omend det dog var i en lidt anderledes version end Shakspeares oprindelige drama om den danske prins på Kronborg. Der var nærmere tale om en komedie, som havde hentet inspiration i dilettantklassikeren "Svend, Knud og Valdemar" tilsat en knivspids Monty Python-humor. Handlingen udspillede sig på en skole, hvor en klasse skulle opføre Hamlet. Naturligvis gik det ikke helt efter den stakkels instruktørs plan - rekvisitter manglede, replikkerne faldt forkert, så den arme sufflør måtte tage sig til hovedet. Og midt i det hele dukkede skolens rengøringskone op på scenen!! Alt sammen meget forvirrende og sjovt. Som en af HCI-aktørerne sagde: Her er det lige meget, om man kommer til at sige noget forkert, for publikum tror jo bare det er en del af stykket.

"Hamlet & Co" hed stykket, som involverede en lille snes af eleverne, som også selv havde lavet kulisser og dragter. Premieren fandt sted den sidste dag før efterårsferien, hvor stykket blev spillet for elever, personale og forældre og søskende. Alle morede sig kosteligt over det muntre stykke, og naturligvis blev indsatsen belønnet med et stort og fortjent bifald til alle.



# *Elevhold 94-95*

Anne Juhl Andersen, Kongsengene 42, 9840 Løkken  
Marianne H. Andersen, Ravnbjergvej 14, Als, 9560 Hadsund  
Martin W. Andersen, Nyvangsvej 28, 8963 Auning  
Mette G. Andersen, Døstrupvej 161, 9500 Hobro  
Rikke V. Andersen, Tinsoldaten 20, 9230 Svenstrup J.  
Lasse Andersson, Skolemestervej 8, 9000 Aalborg  
Louise Barkholt, Gl. Uggerbyvej 15, 9881 Bindsvlev  
Camilla Brunsgård, Bakkevej 2, Hune, 9492 Als  
Marlene Christensen, Nørregade 88, 9870 Sindal  
Vinni Christensen, Vandværksvej 2, 9560 Hadsund  
Jacob Christiansen, Vårvej 6, Farstrup, 9240 Nibe  
Søren Clausen, Manbjergvej 51, 8541 Skødstrup  
Børge Dalgaard, Bredgade 1, 9490 Pandrup  
Britt F. Damgaard, Solsikkevej 10, Vivild, 8961 Allingåbro  
Mads Simson Degn, Nygade 5, 9640 Farsø  
Erik Drejer, Fruerled 18, 7900 Nykøbing Mors  
Anne Grøngaard, Norgaardsvej 40 A, 7800 Skive  
Bettina Fabricius, Kingosvej 31, 9490 Pandrup  
Charlotte Fog, Bjerregårds Bakke 16, 7884 Fur  
Peter Frank, Dionevej 87, 9210 Aalborg SØ  
Benjamin Fritz-Jensen, Kystvejen 202, Als, 9560 Hadsund  
Mark Gerges, Engvej 7, Sebbersund, 9240 Nibe  
Anne Hald, Bækparken 20, Valsgård, 9500 Hobro  
Anni Hansen, Ø. Doensevej 14, Valsgård, 9500 Hobro  
Karen Hansen, Charlottevej 8, Odense, 7860 Spøttrup  
Steen M. Hansen, Holmegårdsvej 25, 9640 Farsø  
Rasmus Hegelund, Uglevangen 15, Biersted, 9440 Aabybro  
Dan Hinrichsen, Himmerlandsgade 58, 9600 Aars  
Marie H. Højbjerg, Skjørringvej 5, 8464 Galten  
Peter L. Iversen, Søndervænget 13, Jebjerg, 7870 Roslev  
Ivan Jensen, Flejsborgvej 9, Vester Hornum, 9600 Aars  
Kasper Jensen, Gyvelvej 2, 9870 Sindal  
Lina M. Jensen, Kvædeparken 1, 9500 Hobro  
Mette L. Jensen, Dalvænget 10, 7300 Jelling  
Paw Jensen, Emilievej 12, 9300 Sæby  
Pernille Ø. Jepsen, Bjerget 6, Langholt, 9310 Vodskov  
Kasper Kosack, Sankelmarksvej 21, 8600 Silkeborg  
Esben Kristensen, Birkevænget 4, 8585 Glesborg  
Helle Kristensen, Næstildvej 11, Næstild, 7860 Spøttrup  
Maria Kristensen, Stadionvej 9, 9510 Arden  
Louise Krog, Bytoftvænget 14, Tjørring, 7400 Herning

Jannie Larsen, Nybovej 7, Nøvling, 7480 Vildbjerg  
Jenanette F. Larsen, Vestre Alle 43, 9530 Støvring  
Simon W. Larsen, Gl. Nykøbingvej 81, 4572 Nr. Asmindrup  
Christian Lund, Risbjergvej 14, 9260 Gistrup  
Jesper W. Lykke, Riishøjvej 27 1. tv., 9000 Aalborg  
Martin K. Lykke, Riishøjvej 27 1. tv., 9000 Aalborg  
Maria Martinsen, Hvolgården 6, Vester Hassing, 9310 Vodskov  
Anders E. Nielsen, Svalevej 4, Vester Hassing, 9310 Vodskov  
Anja G. Nielsen, Rostrupvej 16, 9000 Aalborg  
Brian Nielsen, Uranosvej 6, 9210 Aalborg SØ  
Heine J. Nielsen, Aalborgvej 282, 9352 Dybvad  
Ole Nielsen, Stadionalle 14, 7861 Balling  
Rikke M. Nielsen, Lyngvej 1, 9240 Nibe  
Ditte L. Olesen, Redsøvej 11, Redsø, 9500 Hobro  
Klaus Olesen, Håndværkervænget 9, Hem, 7800 Skive  
Lars T. Olesen, Metisvej 16, 9210 Aalborg SØ  
Claus Pedersen, Uglevej 12, 9640 Farsø  
Michael R. Pedersen, Hættevej 70, 4100 Ringsted  
Per K. Pedersen, Hirtshalsvej 15, 9881 Bindslev  
Tina Pedersen, Døstrupvej 56, 9500 Hobro  
Tina S. Pedersen, Skorstensfejervej 3, Dall Villaby, 9230 Svenstrup  
Camilla B. Poulsen, Søvænget 25, 9541 Suldrup  
Carina K. Rasmussen, Smedeskovvej 1, 8464 Galten  
Jacob W. Rasmussen, Hedevej 13, 9560 Hadsund  
Kristian Sondrup, Bjørnstrupvej 53, 9600 Aars  
Dorthe L. Sørensen, Adelgade 71 2. sal, 9500 Hobro  
Mimmi V. Sørensen, Hadsundvej 17, Als, 9560 Hadsund  
Fie K. Thinggård, Ejerslevvej 24, 7900 Nykøbing Mors  
Nicolai S. Thomsen, Nyboesvej 23, Vester Hornum, 9640 Farsø  
Susanne Thomsen, Mejerivej 23, Østerild, 7700 Thisted  
Rune J. Vestergaard, Teglgårdsvej 4, 7770 Vestervig  
Henrik Nielsen, Højgårdsvej 2, Grundfør, 8382 Hinnerup

## **Generalforsamling i støtteforeningen**

**Torsdag den 2. marts 1995 kl. 19.30**

# Arrangementskalender

## Januar:

- 3. Juleferien slutter kl. 22.00
- 16.-20. Terminsprøver

## Februar:

- 4.-12. Skitur til Tandådalen, Sverige
- 13. Forlænget weekend
- 24. Forældrekonsultation

## Marts:

- 11.-12. Gymnastikopvisninger - elevarrangement
- 18.-19. Gymnastikopvisninger
- 25. Gymnastikopvisning i Hobro
- 26. Elevarrangement
- 29.-31. Alternativt program og lærerrevy

## April:

- 1.-17. Forårs-/påskeferie. Ferien slut kl. 22.00
- 26. Forberedede elev- og forældremøde
- 29.-30. Elevstævne

## Maj:

- 12. Bededag
- 15.-19. Skriftlig eksamen
- 23.-24. Mundtlig eksamen begynder
- 25.-28. Kr. Himmelfartsferie
- 29.-31. Mundtlig eksamen begynder

## Juni:

- 1.-12. Mundtlig eksamen
- 5.-2. Pinsedag
- 13.-16. Afslutningsuge
- 17. Skoleåret slutter

HCI ønsker alle  
en glædelig jul  
og et godt nytår



# Guldfiskens sang

Dagene, der går  
i alger, går tøvende  
og føles som år.  
Gæller sier hivende  
vejret ud af sulfovand.  
Papkrus flyder rundt som en båd,  
der er forlist så langt fra land.  
Lysten hænger i nylontråd.

Fang så tonen fisk!  
Det begynder drømmende  
og lavt som et hvisk,  
men vokser sig levende.  
Lissom dråber i strømmen,  
der enkeltvis fylder så lidt  
men bli'r havet tilsammen.  
Drøm dig ud af dit eget net.

Glide gennem vand,  
bevæge dig bugtende  
i det våde land.  
Mærke livet svømmende,  
som en stjerne i stimen,  
og føle dig selv som et fund.  
Tid bli'r til mer' end timen.  
Du synger med vand i din mund.

Tekst Karl Halskov

