



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Gave fra Ove Bugge Sørensen, 2000

Indhold

DANSK SKOLEMUSEUM
Rådhusstræde 6
DK-1466 København K

<i>Kære læser</i>	1
<i>Mindeord</i>	2
<i>Årets gang</i>	4
<i>Goddag og farvel</i>	10
<i>Præsentationer</i>	11
<i>Forårssang om HCI</i>	12
<i>Forvandlingen</i>	13
<i>Elevbillede 1994-95</i>	20
<i>ForældrewEEKend på HCI</i>	22
<i>Australsk besøg</i>	24
<i>Guldpigernes vej til DM</i>	26
<i>Fart og tempo på gocart-banen</i>	28
<i>Beachvolley er populært</i>	29
<i>Den sidste skal blive den første</i>	30
<i>Udvikling</i>	32
<i>Vælg at være åben og positiv</i>	34
<i>Det ku' være så hyggeligt</i>	36
<i>Elevhold 1995-96</i>	38
<i>Bestyrelse og repræsentantskab</i>	40
<i>Arrangementskalender</i>	41

HCI's årsskrift udsendes af
Himmerlandscentrets Idrætsefterskole
Jyllandsgade 10, Haverslev, 9610 Nørager
Oplag: 700 eksemplarer

Redaktion: Per Lyngby

Fotos: Michael Portefee Lex m.fl.

Illustrationer: Tonny Struwe Poulsen og Per Egebak Jensen

Kære læser

Årsskriftet 1995 er netop kommet ud af trykken, og det er nu sendt til en lang række mennesker med tilknytning til og interesse for HCI. Desuden får alle elever på det nuværende elevhold naturligvis et eksemplar, da de jo alle er en del af det HCI-år, som skriftet beskæftiger sig med.

Sidste år ændrede vi lidt på årsskriftets udseende - en ændring vi har holdt fast ved i dette års udgave. Indholdsmæssigt har vi derimod valgt at videreføre en tradition, hvor der gives indblik i årets aktiviteter på skolen. Desuden er årsskriftet et godt sted at præsentere nye medarbejdere og tage afsked med dem, der har forladt skolen.

Endelig er der også afsat plads til bestyrelsen og elev- og venneforeningerne, som gennem årsskriftet får mulighed for at komme med forskellige indlæg fra skolens bagland.

Det er vort håb, at årsskriftet vil blive godt modtaget. Skulle der være nogen blandt læserne, som har lyst og interesse til at bidrage med indlæg i næste års skrift, er de meget velkomne til at rette henvendelse til skolen.

Redaktionen



Mindeord

Lørdag den 4. november døde Jens Pallesen. Sammen med sin kone Thora havde han ferieret på Kreta. Umiddelbart efter hjemkomsten blev Jens syg og kom på Hobro Sygehus. Det viste sig, at Jens havde pådraget sig "legionærsyge" - en bakteriesygdom, der især rammer rejsende. Jens blev 70 år.

Gennem de sidste 3 år har Jens passet HCI's tennisbaner - og skolens haver. Med Jens fik vi en rigtig god hjælp. Tennisbanerne blev passet, som var de hans egne - og det i god forstand. - Og i blomsterbedene knoklede Jens, som var han endnu en ung mand.

Det var altid hyggeligt at møde Jens. Når han havde fået en god idé om, hvordan linerne på tennisbanerne bedre kunne fastholdes på deres plads - eller når han mente, en blomsterbusk var bedre tjent med at blive flyttet.

En sådan blomstersnak får vi ikke mere.

Ære være mindet om Jens Pallesen.

Karl



1995

Årets gang 1995

Juleferien sluttede den 2. januar, hvor eleverne atter myldrede ind på skolen efter nogle hyggelige feriedage hjemme i familiens skød. Gensynsglæden var naturligvis stor, og der var meget at berette om for hinanden.

I januar havde vi besøg af tre praktikanter, Julie, Søren og Ole, fra Silkeborg Seminarium. De kom med mange nye og spændende impulser, som både elever og lærere nød godt af. Blandt de indslag, som praktikanterne diskede op med, var en rigtig "Las Vegas-aften" med spil på roulette, terninger, kort m.m., ligesom der naturligvis var underholdning med skolens egne bands. En særdeles vellykket aften, hvor de til lejligheden fremstillede millioner fik lov at rulle.....

I januar var der bl.a. teatertur til Mejlby Efterskole, som havde sat en meget flot musical op.



*Februar:
De mere rutinerede skiløbere
fik lejlighed til at prøve nye
udfordringer på snowboard.*

Uge 3 stod i terminsprøvernes tegn. Der blev svedt og slidt hårdt med prøverne. Nogle klarede sig flot, mens andre måtte sande, at man sjældent kommer sovende til de gode resultater!

Endelig oprandt så den 3. februar - dagen for den store skitur, som gik til det pragtfulde område i Tandådalen. Turen var begunstiget af flot vejr, solskin og frost, som de 109 deltagere i turen nød i fulde drag. Alle fik lært at stå på ski. En gruppe af de mere ski-rutinerede elever fik også lejlighed til at prøve kræfter med snowboard.

Perioden efter skiferien stod i gymnastikopvisningernes tegn. De sidste detaljer skulle indøves, før det gik løs med rækken af opvisninger rundt om i Vesthimmerland. Der er ingen tvivl om, at disse opvisninger er med til at gøre god propaganda for HCI.

Pigernes indfodboldhold havde kvalificeret sig til DM-finalestævnet i Kolding, hvor det efter en række spændende kampe blev til en flot tredjeplads.

I ugen op til den lange påskeferie havde vi besøg af Preben og Dorte, elever fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup. De kom med masser af ny inspiration og satte mange gode aktiviteter i gang for eleverne. Ugen stod også i lærerrevyens tegn. Medens lærerne knoklede med tekster og replikker, var der lagt et alternativt program for eleverne bl.a. med foredrag om doping ved vægtløfteren Kim Lyng Pedersen. Der var også en heldagstur til Aalborg med indlagt bytur og bowling. Endelig var der besøg af de to landsholdsspillere, Jes Høgh og Peter Rasmussen fra AaB, som kom direkte fra landskampen på Cypern til HCI for at fortælle om livet som professionelle fodboldspillere og om deres oplevelser med det danske fodboldlandshold.

Lærerrevyen trak fuldt hus i gymnastiksalen, hvor en del af HCI-eleverne blev spidtet af lærernes satiriske tekster om store og små begivenheder på skolen.

Perioden efter påskeferien blev en travl tid. Dels var der travlhed i de boglige fag, hvor man så småt kunne begynde at skimte eksamen forude, og dels var der tilrettelagt en række spændende aktiviteter af vidt forskellig karakter.

Elevstævnet trak traditionen tro mange gamle HCI'ere til et festligt gensyn på den gamle skole, mens det nuværende elevhold drog på en vellykket lejrskole på "Over Koen" ved Hvalpsund.

Onsdag den 3. maj havde vi besøg af Østhimmerlands Ungdomsskole fra Bælum - der var tale om en genvisit fra vores besøg hos dem i efteråret. Eftermiddagen var fyldt ud med diverse sports-, spille- og musikaktiviteter, mens der om aftenen blev sluttet af med fed rock i gymnastiksalen, hvor HCI's eget band, "Allans Band", trykkede den af foran et begejstret publikum af HCI'ere og ØU'ere.

Dagen efter stod der ræs på skemaet. Alle drog til Mou for at trykke speederen i bund på de rappe gocarts. Arrangementet var tilsmilet af flot solskinsvejr, og der blev slut-



Marts: Opvisningerne er med til at gøre god reklame for HCI.

tet af med maner, da vinderne i drenge- og pigerækkerne efter en række spændende heats kunne hyldes på sejrspodiet, mens der blev sunget nationalsang, så ikke et øje var tørt. På hjemturen fra Mou blev pigernes fodboldhold afleveret på stationen i Arden, hvorfra de drog til Sjælland for at deltage i efterskolernes DM.

Fodboldpigerne vendte hjem fra Sjælland i triumf: Holdet sikrede sig Danmarksmesterskabet, og levede dermed flot op til det navn, som de allerede inden afrejsen havde givet sig selv: Guld pigerne! Naturligvis blev pigerne også hyldet af kammeraterne hjemme på skolen.

Snart efter var det tid for eksamen, og dermed gik også skoleåret på hæld. Afslutningsturen gik til Livø, hvor elever og medarbejdere hyggede sig intenst sammen. Hjemturen gik over vandlandet i Rønbjerg Feriecenter, og så var der ellers lagt op til en lang og måske lidt vemodig afskedsfest hjemme på HCI.

Klatøjede, trætte og tynget af vemodet ved at tage afsked samledes eleverne for sidste gang i gymnastiksalen, hvor Karl ridsede elevholdets år op i et lille eventyr og hvor Tonny på medarbejdernes vegne gav holdet et par ord med på vejen. Med eksamensbeviserne i hånden og et væld af minder i erindringen drog de 73 elever hjem - 15 af dem med bevidstheden om, at det blot var for at holde sommerferie, mens

resten måtte sande, at alt godt får en ende - også 10 måneder med gode oplevelser og tæt kammeratskab på HCI.

Søndag den 13. august indledtes det nye skoleår. Nye og gamle elever strømmede med deres familier til skolen, hvor der var velkomst og indkvartering på de værelser, som de kommende måneder skal være elevernes hjem.

Traditionen tro blev den første uge brugt til en række aktiviteter, hvor man fik lejlighed til at lære hinanden bedre at kende, samtidig med, at man fik indblik i hvad byen og egnen har at byde på. Blandt aktiviteterne var en bustur til Limfjordsegnene omkring Rønbjerg og Trend samt et cykelløb i omegnen af Haverslev. Senere fulgte en længere cykeltur til Rebild Bakker, hvor alle også kom ud at gå i det smukke område omkring Troldeeskoven og Stendalen.

Efter nogle dage med almindeligt skema, hvor man fik lejlighed til at stifte bekendtskab med lærere og elever på de respektive hold, var der kontaktgruppeture. Denne gang var der lagt op til ture, hvor man skulle cykle ud til områder, hvor overnatning og madlavning fandt sted under primitive former. Nogle sov i telt, nogle på høloft, andre i træbivuakker og andre igen i hjemmelavede bivuakker, som blev fremstillet af medbragt plastik og forhåndenværende pinde og sten. Heldigvis blev der regnvejrr om natten, så vi kunne få afprøvet, om vore prægtige boliger nu også kunne holde vandet ude. Det kunne de fleste....

Forældreweekenden blev en hyggelig affære, hvor forældrene fik lejlighed til at prøve efterskolelivet på deres egen krop. For skolens medarbejdere er denne weekend en god anledning til at møde en stor del af forældrene og få en snak om dagligdagen på en skole, som vores.

Efterhånden begyndte de daglige rutiner at blive indkørt, men naturligvis er der altid mulighed for nye og spændende aktiviteter, som kan bryde hverdagen. Således havde vi i midten af september besøg af 25 australske skoleelever og deres lærere, som boede på HCI i tre dage - læs i øvrigt om dette besøg andetsteds i årsskriftet.

I efterårets fodboldturnering indledte pigerne med en stor sejr på 14-0 over Lynghøj, mens drengene vandt deres første kamp med 4-0 over Nørbæk. Derefter røg drengene dog ud af turneringen efter en hård fight mod Åbybro, som vandt 3-2 på to mål i kampens sidste fire minutter! Pigerne spillede regionsfinale mod Himmerlands Ungdomsskole fra Haubro og vandt 2-0. Dermed er pigerne for andet år i træk klar til finalestævnet, som spilles til foråret.

Efterårsferien blev for en del elevers vedkommende kombineret med praktikophold derhjemme, hvor de kommer fra.

Søskendeweekenden løb også af stabelen i november, hvor mange store og små søskende i en weekend nåede at få en prøve på efterskolelivet.

I november havde vi traditionen tro besøg af lærerpraktikanter fra Aalborg Seminarium. Rikke, Peter og Jesper fandt hurtigt ind i rytmen på en efterskole. Det er altid rart at få et frisk pust udefra i form af de seminariestuderende.

En gammel HCI-tradition løb af stabelen, da medarbejdere og praktikanter udfordrede eleverne til en håndboldkamp. Kampen blev vundet af medarbejderne, så der er lagt op til et drabeligt revancheopgør senere på året!

Med indgangen til december måned tages der hul på en masse aktiviteter med relation til julen. Blandt de gamle traditioner er fakkeloptøget gennem byen, hvor elevholdet gør holdt flere steder og synger nogle af julens glade og stemningsfulde sange for borgerne i Haverslev. Optøget slutter altid på byens torv, hvor borgerforeningens store træ er opstillet og tændes for første gang.

Onsdag den 20. december er sidste skoledag i 1995, og alle glæder sig til en hyggelig ferie sammen med familien. Den 2. januar er der så lagt op til et glædeligt gensyn med alle vennerne fra HCI. Forude venter et halvt år med masser af spændende oplevelser for både elever og medarbejdere.



September: Forældreweekend på skolen, hvor man rystes sammen gennem leg - her en gruppe elever i rollen som en elefant!



Efteråret 1995: Glimt fra de første uger af det nuværende elevholds ophold på HCI, hvor der bl.a. har været indkøringsuge, kontakt-gruppeure og foreldreweekend.

Goddag og farvel

I sommerferien fik vi på HCI flere nye medarbejdere, mens vi også har sagt farvel til en række personer, som vi alle har været glade for at lære at kende og arbejde sammen med.

Eva og Lars Mortensen er ansat som nye gymnastiklærere, mens Dorthe Byrialsen er ansat til at varetage den daglige rengøring i samarbejde med eleverne. Anette Nilausen er vendt tilbage efter et års orlov, hvor hun har studeret psykologi på Aalborg Universitet. Desuden er der et nyt ansigt i køkkenet, hvor Lene Skov er startet i midten af november. Endelig er Inge Møller Jensen ansat som elev i køkkenet, hvilket betyder, at hun vil være tilknyttet HCI de kommende to år.

I ferien har vi sagt officielt farvel til Lene Juel Olesen, som sidste år havde orlov for at prøve lykken i folkeskolen. Det er hun så glad for, at hun fortsætter sin lærergerning på Aars Skole.

Anette Rossel, som har varetaget en dobbeltfunktion som lærer og rengøringsmedarbejder, flyttede i sommer til Fyn med sin familie. Her har Anettes mand, Søren, fået ansættelse som skoleinspektør på Strib Skole, mens Anette har fået job i det jyske, nemlig på en specialskole i Jelling.

Vi har også sagt farvel til Birgitte Bjørnshave, der har fungeret som gymnastik- og dansklærer på HCI fra jul til sommerferien.

Jan Victor Larsen har søgt, og fået, orlov, og han er allerede begyndt i nyt job som lærer på Thorsgaard Efterskole ved Hobro. Jan bor dog fortsat i Haverslev, så vi ser stadig en del til ham.

I køkkenet siger vi her omkring årsskiftet farvel til Elsebeth Dahl og Ingrid Brøndum, som begge har formået at gå ind i arbejdet med kolleger og elever på en god og positiv måde.

I perioden fra juni til september havde vi ekstra pedelmedhjælp i skikkelse af Johnny Ardahl, som valgte af aftjene sin militærnægtertjans hos os. Han har nu fået ansættelse i et gulvbelægningsfirma i Aalestrup.

Endelig har Tonny Struwe Poulsen søgt orlov med virkning fra årsskiftet. Han vil gerne til Spanien for at prøve kræfter med det spanske sprog og den spanske kultur, men vender tilbage til HCI efter sommerferien. Vi ønsker Tonny en rigtig god tur.

Præsentationer

Eva og Lars Mortensen er fra august ansat som gymnastiklærere på HCI. Foruden gymnastikken har de begge dansk. Eva underviser også i håndarbejde, mens Lars har undervisning i fysik.

De kommer fra stillinger ved Vejstrup Ungdomsskole på Fyn, men har forud for ansættelsen på HCI haft et års orlov, hvor de er rejste jorden rundt med deres to små børn, Katrine på 5 år og Rasmus på 2 år. En tur, som bragte familien til Canada, USA, Fiji, New Zealand og Australien.

Lars og Eva har begge været engageret i det lokale foreningsliv som ledere på diverse gymnastikhold. Desuden har de begge været med i DGI Svendborg som medlemmer af gymnastikudvalget, hvor Lars bl.a. var formand. Gennem dette arbejde var de begge med i det store arbejde i forbindelse med DGI's landsstævne, som i 1994 fandt sted i Svendborg.

I Haverslev er Eva blevet leder af et hold motionsdamer, mens Lars hjælper til, når der hver fredag arrangeres Idræt for Sjøv. Familien er flyttet ind i et hus som skolen har købt på Jyllandsgade lige overfor skolen.

Dorthe Byrialsen er ansat til at varetage den daglige rengøring i samarbejde med skolens elever, som skiftevis er i praktisk arbejde.

Dorthe har senest været ansat som afdelingsleder på Acrimo i Hornum, hvor der produceres persienner. Hun har hidtil boet i Aars, men er netop flyttet til Haverslev, hvor familien har købt hus på Jyllandsgade. Dorthes mand, Bjarne, arbejder som tankvognschauffør hos Hydro-Texaco. De har to hjemmeboende børn, Lasse og Heidi, mens den største af døtrene, Diana, er fløjet fra reden.

Ordningen med at eleverne er inddraget i rengøringsarbejdet passer Dorthe fint, idet hun på denne måde kommer til at lære alle eleverne bedre at kende.



Forårssang om HCI

Fra HCI's lærerrevy, som blev spillet i foråret 1995.

Åh HCI - jeg husker da jeg kom
og stod og følte mig en smule tom.
Jeg så en himmel - som var himmelblå,
og husker drømme - som jeg tænkte på.

Jeg kom og ville bare være mig,
og vidste godt, at du ku' vise vej.
I hånden holdt jeg nøglen, som var din
og gav dig al den vilje som var min.

Men alting blev så pluds'ligt altfor svært,
mon ikke det jeg gjorde, det var sært?
Du kunne vistnok se mig indeni,
- det var vel mere end jeg burde gi'?

Åh HCI - din himmel blev så grå,
og alle drømme brast og gik i stå.
Jeg kunne ikke bare være mig,
- at gemme sig, det blev en sælsom leg.

Jeg tænkte ikke altid, det jeg sa'e,
holdt ikke alle løfter, som jeg ga',
blev fremmed for mig selv på HCI,
- det hele var et værre roderi.

Men solen kom igen til HCI
og varmede mig også indeni.
En sommerfugl fløj rundt og søgte vej,
- og tænk - så fandt den netop frem til mig.

Jeg mærkede en hånd krøb ind i min,
- et smil, en sang, en blomstrende jasmin.
Åh HCI - jeg blev igen til mig,
og kommer sikkert til at savne dig.

Karl Halskov

Forvandlingen

Et eventyr af Karl Halskov om elevholdet 1994-95. Eventyret blev læst op på afslutningsdagen den 17. juni 1995.

Der var engang 73 unge mennesker. De var jævnaldrende - og boede sammen, som var de søstre og brødre. Det var de nu ikke - og hver især havde de da også en forskellig fortid, som de havde med sig hjemmefra. Men fælles for dem var, at de var flyttet til Himmerland, for at prøve sig frem i en verden, der var større end den derhjemme. De var midt i en forvandling, hvor sammensmeltningen af barnet, den unge og den voksne var i fuld gang. Om denne forvandling handler dette eventyr.

Det er en hel almindelig dag, sidst på eftermiddagen, så også Thiim og Brian er oppe på mærkerne. Vi nærmer os afslutningen af deres fælles år. Af en eller anden grund står de næsten alle sammen omkring frakkelbassinet og ser ned i vandet. Frank er i det tænksomme hjørne - og siger: "Tænk, tænk engang, hvis man var en fisk, og ingen anelse havde om en verden udenfor bassinet her!" - "Du ka` selv være en Pingvin" kommenterer Guldborg, "det er jo netop forskellen på os og så fisk, at vi ved, at der er en fremtid vi skal leve os ind i - at der er en ny verden, der ligger og venter på os. "Man sku` ha` været fisk", vedbliver Frank, "man kan blive tosset af at tænke på fremtiden". "Klart nok", bryder Lina ind. "Men hvorfor så gøre det? Ta` hver dag for det, den er - så kommer fremtiden af sig selv"! "Nu er det altså lige før, at man sku tro, at du var en fisk, - for os andre er det lidt mere kompliceret", indskød Barkholt. "Problemer - Barkholt? Har du ikke Peter og 12 røde roser?", spurgte Brunsgård.

Under fiskesnakken har Lanni tænkt sig godt om og omhyggeligt forklarer han, at det slet ikke er så sikkert, at guldfisk ikke kan gøre sig forestillinger om fremtiden. Adskillige arter ændrer sig så markant i deres udviklingsforløb - fx fra at være gråbrun til at blive rødgylden, at det uden tvivl kan påvirke fisk, der endnu ikke er nået til denne forvandling. Guldborg lytter opmærksomt. Måske har han ret. Lanni er jo klog.

Men så sker der noget mærkeligt. Ivan og Kosack sidder på hug nær vandkanten og lader vandet glide gennem fingrene, mens de tænker på de to år, de har haft sammen. Pludselig lyder der er højt udbrud fra Ivan. "En fisk, jeg har en fisk i hånden!" Og alle, der kan komme til, stimler sammen omkring ham. "Det er da ikke en guldfisk" siger Rune, "Hvad er det for en fisk og hvor kommer den fra"? "Det er en lille flynder" fortæller Lanni - "men forklare hvordan den er kommet der, det kan jeg ikke"!

"Det kan jeg selv" siger fisken, med en stemme, der på en eller anden måde lød velkendt for dem alle. "En af jer havde mig med, da I begyndte her for omtrent et år

siden. Hvem af jer - det vil jeg ikke afsløre. Ihvertfald ikke nu. Hele året har jeg levet her i vandet og fulgt med I jeres genvordigheder. Alle har været omkring bassinet og sikkert uvidende om min tilstedeværelse afsløret selv de dybeste hemmeligheder. Men det har for det meste været med glæde, jeg har fulgt jer. Jeg så, fra begyndelsen af, hvordan I voksede, da I blev mødt med tillid - jeg så, hvordan mange af jer tog ansvar, da I forstod, at I fik lov til at udvikle jer under frihed. Og jeg blev så sprælsk som en flyvefisk, når jeg så, hvordan I tog hånd om hinanden, når det var det, der var brug for. I timevis kunne jeg svømme ubesværet frem og tilbage. Jeg er blevet en større flynder og en klogere flynder, mens I har været her. - Men kigger I nøjere efter, så vil I se, at jeg på halefinnen har to store ar." Ivan strækker hånden frem, så flere kan se, at det er rigtig nok, der er to tydelige mærker på halefinnen. "Dem har I også givet mig", fortsætter flynderen. Heine bryder ind: "Det er garanteret Reinholdt. Når han har vadet rundt ude i bassinet, så har han vel trådt på den." "Det ku` da være, at det var alle jer, der har brugt bassinet som en særlig stor affaldsspand"! forsøger Mimmi sig med. "Ingen af delene", forklarer flynderen igen. "Det har da været slemt nok at få en halv kuglepen i halsen, når forventningen var en fed sandorm - men alligevel til at leve med. Og Reinholdt bevæger sig meget følsomt i vand. Hans fødder har hver gang været et kært gensyn. Nej, grunden til mine ar, er af en helt anden art. Indimellem har I snydt. Nogle af jer. Ikke så nær de fleste. Men flere af jer. Måske endda snydt, fordi I vidste, at I ville blive troet på. Det har givet ar". "Hvem gider høre mere på den dumme fisk" siger Lykke-Martin. "Smid den ud i bassinet igen - eller måske endnu bedre - lad Jan Victors mavre kat endelig få noget ordentlig foder". Flynderen fortsætter uanfægtet: "Bassinnet her er ikke beregnet for en flynder. Skal jeg komme mig helt, skal jeg ud på det dybe vand igen - først når vandtrykket er stort nok, vil arrene forsvinde. Og det er jer, der kan hjælpe mig. Kun jer. Bring mig til St. Øksø før I slutter." - Kosack har fundet en spand, kommer lidt vand i. Ivan lader flynderen glide ned i spanden. Hegelund spør om flynderen er af hanel eller hunkøn. "Hunflyndere er der alligevel ingen, der tror på", påstår han. Ingen hører Hegelund, men flere fornemmer, at de her har fået årets sidste fælles opgave - og må lokke resten med sig til St. Øksø. Tøvende og lidt ubeslutsomme bli`r de stående omkring bassinet. Lyngby kommer tilfældigvis forbi - og råber: "Hej, - hvorfor står I der, - er tilværelsen ved at gå i fisk for jer"? - Med Kosack og spanden i spidsen begynder turen til St. Øksø.

Hele flokken er kommet på den anden side af motorvejen. Forbi McDonalds- kun Dan måtte ned omkring for at handle. Han var blevet sulten - men indhentede hurtigt de andre. Det er stadig Kosack og Ivan, der går i spidsen, men Fie har sneget sig op imellem dem.

Det er Fie, der holder sammen på fortroppen. Hun er klar over, at om de vil det eller ej, så står der forandringer foran dem. "Engang", siger hun, "tænkte jeg, at det lige netop var det eller det, der ville gøre mig lykkelig. Og så forestillede jeg mig, at når jeg så endelig var blevet rigtig lykkelig, så ville det være ved. Nu er jeg blevet klogere. Der er det særlige ved lykken, at man ikke alene bli`r glad, når man møder den - men også lidt beklemt - står stille lidt - og tænker, hvor længe mon det varer? - og

når så endelig modgangen melder sig, kan det føles som en lettelse. Og det er jo rigtig tosset"! Lige bag dem går Lasse og dobbelt W. Dobbelt W brokker sig højlydt, samtidig med, at han gør, hvad han kan for at få humør over turen til St. Øksø. Lasse siger ingenting, men tænker. Tænker på, at ikke alting er, som det tår sig ud. Fx er han selv træt af, at der lige netop nu går nogen foran - og at der også bag ham går kammerater. Alligevel lader han som om, at det er en rigtig hyggelig tur, skønt han allermost havde lyst til at gå alene. - Men sådan er der så meget. Midt i gruppen er der opstået en diskussion om flynderens ar. Marianne og Dorthe har meldt klart ud. "Dem, der har ansvaret for flynderens ar, må selv bære den til St. Øksø - hvorfor skal vi andre rende til grin her"? "Slip nu den der jydsk tankegang piger", indskyder Simon, "det er jo det, der er problemet, hvem har ansvaret?" - og Piv fortsætter: "Nu gælder det om at holde hovedet koldt. Flynderen har, alt andet lige, haft et godt år. Ansvaret herfor påtager vi os gerne. På en eller anden måde har vi alle del i det gode år vi har haft. Så har vi vel også andel i de svigt, der har været - ikke lige meget, men et medansvar har vi!" "Det er noget vrøvl, det Piv siger", lyder det fra Lykke-Jesper. "Vi står kun til ansvar for os selv - og det er nu engang sådan, at det der ikke blev opdaget, det slap vi godt fra. Sådan er det ude i det virkelige liv - og hvad det angår, så har jeg god samvittighed. De fjolser, der absolut skal bekende kulør - de må selv redde sig ud af vanskelighederne. Det gælder om at overleve - og i det stykke må man sno sig" fastslår Lykke-Jesper. "Jamen, det da synd for flynderen", tilføjer Julle. Britt har overraskende længe, blot gået og lyttet, men nu blander hun sig - og de andre lytter: "Livet er mere end at overleve. Det er også blomster. Orangetfarvede valmuer og blå violer. Livet er også en sang. Og hvem kan beregne nytten af et smil og en venlig tanke? Prøv og forestille jer, at I var alene på denne jord! Den tanke er umulig. I virkeligheden eksisterer vi først og fremmest i kraft af andre mennesker. Naturligvis



er det betydningsfuldt, hvad vi selv præsterer -men uden andre mennesker går det ikke. Sådan er det bare. Og tør vi ikke tro på mennesker omkring os, så bliver vi ale-ne. Og det er ikke at leve. Alt for mange steder er der god grund til mistro og mistil-lid. Det gør ikke vores opgave mindre. Der er mening i, at vi føler ansvar for, at til-liden vokser imellem mennesker. Derfor må vi gøre hvad vi kan, for at få helet flyn-derens ar”, forklarede Britt. “Det er da fuldstændig vanvittig, hvis rod på værelse 11, kan betyde så meget. Jeg ved da godt, at jeg indtil flere gange har sagt, at jeg var på vej ned for at rydde op - og så alligevel blevet forhindret undervejs - men får flynde-ren dårlig hale af den grund, så tror jeg alligevel den vil uddø. Man må altså være lidt mere hårdhudet - rod er ikke et privilegium for HCI” - udbrød Sten irriteret. - “Nåh - Sten, det piner dig nok, at du måske er skyld i, at flynderen uddør” - drillede Thy-bo.

Flokken er kommet ind i Rold Skov. De går ad en smal skovsti og lidt længere frem-me ser de et råddent træ, der er væltet og spærrer vejen for dem. Det er dog ingen sag at kravle over - men så ser de, at der oven på det væltede træ sidder en hæsli-g og grim gammel kone. Hun ler ondsksfuldt og de er klar over, at det er en heks. Alligevel siger hun indsmigrende, at hun vil hjælpe dem. Hvis Kosack vil række hende span-den, så vil hun bringe flynderen det sidste stykke vej til St. Øksø - og desuden har hun lavet en aftale med McDonalds, at selvom det ikke er tirsdag, kan hele holdet for en femmer tilsammen få sig en burger hver. Det er da et tilbud, der er værd at gå efter - og hjem skal de jo alligevel. - Fristende er det. Men Børge, Benjamin og Anders, der går bagest tøver med at vende om. De husker flynderens ord om, at det kun var dem, der ville kunne hjælpe den. Og Kosack holder stadig fast om spanden. Hege-lund, der af en eller anden grund er blandt de forreste og flere gange har spurgt Ivan om, hvor de egentlig er på vej hen - er ikke sådan at imponere. Stilstand inspirerer ham. Og uden tøven går han frem mod det rådne træ, vender ryggen til og trækker bukserne ned. De hører heksens skrig - og straks er den smalle skovsti fri af både heks og det rådne træ.

De fortsætter deres færd og kommer til en lille bæk, der snor sig ind igennem sko-ven. Bækkens rislen, solens smalle stråler ned på skovbunden og fuglenes sang fyl-der det hele. Her går de og mærker, at livet er mere end minutter og sekunder - og hver og en er en del af et hele, som de ikke vil være foruden. Men bedst som det går, sker der alligevel noget, som kommer bag på dem. Da Simon, som den første, skal til at sætte over den lille bæk, ser han et papskilt komme flydende ned ad bækken. Han samler det op - og sejrstolt viser han de andre, hvad der står på det: “BRØNDBY VINDER DM I MORGEN” - og straks bryder en voldsom diskussion løs - så hedt går det for sig, at de glemmer alt om flynderen og St. Øksø og da de omsider alli-gevel må videre, vil de i hver sin retning. Beslutsom ta’r Bettina Helle i hånden og siger: “Jeg husker tydeligt, hvor nervøs jeg var, da jeg for et år siden kom og skulle være en del af det her fællesskab - da var det dig Helle, som viste mig tillid og gav mig mod - og jeg blev en del af det hele. Tror I så, at jeg vil se os splittet for alle vin-de på grund af en elendig fodboldkamp. Ivan og Kosak, I går i den retning”, og så pegede hun - og alle fulgte efter spanden med flynderen.

Lige straks efter, at de har passeret den lille bæk, møder de en lille pjaltet dreng. Han har forvildet sig og ved hverken ud eller ind. Snot skæmmer hans ansigt og køn ser han ikke ud. Han be`r dem vise vej - for han er da så hjælpeløs. Det er ikke så lige en sag - for hvor han skal hen, kan han ikke forklare. Ole siger, hvad mange andre tænker, at det her nok også er en prøve - og at den lille knægt ligeså godt kan være en forklædt heks eller trold, som vil lokke dem på vildspor. "Det klogeste er nok, at lade ham være", siger han. Det synspunkt vinder genklang i flokken. Men Hald, Anni og Grusgård bli`r stående omkring den pjaltede dreng og kan ikke lade ham alene og Grusgård siger: "Det er muligt, at vi kan blive lokket på vildspor - og måske kommer vi til at svigte flynderen. Det får være. Men forlader vi en hjælpeløs dreng, så tjener det til ingen nytte at flynderen får helet sine sår." - Og så ta`r hun drengen i hånden - og det er ham, der fører hende med sig bort fra skovstien. Alle følger bagefter, op over en bakkekam, og herfra ser de ned over St. Øksø, og forstår, at nu er de ved målet.

Ditte, Mark og Lund er de første, der når søkanten. Ditte siger, at hun hele tiden har vidst, at de ville komme frem. "Vores fælles vilje er langt større end vore svagheder". Lund og Mark nikker. Snart er de alle samlet ved søbredden. Med spanden og flynderen. Jakob W siger, at før de går videre i projektet, så var det da værd at vide, hvem der egentlig i sin tid, havde bragt flynderen med sig til bassinet derhjemme. Claus P. mener, at det sådan set kan være lige meget, "flynderen har fået os til at tænke os om - det må være nok".



Da går Clausen til bekendelse: "Det var mig, der tog den med. Egentlig var den tænkt som en vittighed. Tilværelsen er en vigtig og alvorlig sag - det er jeg med på. Men jeg tror også at meningen med det hele er, at vi morer os. Derfor tog jeg den med. Så glemte jeg den igen, vel fordi, der var så mange andre ting, der blev sjove imellem os. Flynderen fik lov til at gøre sig gældende på en helt anden måde end jeg havde tænkt mig. Men det passer mig fint. For det den har villet er også mig - og jeg vil foreslå, at Jeanette bringer den det sidste stykke". Jeanette smiler genert, da hun ta'r imod spanden. Hun kigger en sidste gang ned til flynderen, før hun tømmer spanden ud i St. Øksø. Alle kigger ud i vandet. Det ser ud som om, at flynderen er stedkendt. Den svømmer hen på et dybt sted, dykker ned og forsvinder. Men et øjeblik efter ser de den komme op igen - og det med så stor fart, at den kommer et godt stykke op over vandoverfladen. Og mens den er oppe i luften, ser de, at dens halefinne er ganske uden mén. -Hele flokken forstod, at de havde vundet. Og da flynderen igen er borte og vandringene bevæger sig ud fra det sted, hvor den forsvandt, er det ikke alene St. Øksø, der er bevæget. Også flokken, der står langs søbredden - for hver enkelt ved, at erindringen om dem, der står her omkring vil blive en del af deres fremtid. Sådan slutter historien om flynderen.

Karl Halskov



Billeder fra elevholdet 1994-95.





ANNE JUHL ANDERSEN
VRENSTED



MARIANNE H. ANDERSEN
ALS



MARTIN W. ANDERSEN
AUNING



METTE G. ANDERSEN
DØSTRUP



RIKKE V. ANDERSEN
DALL VILLABY



LASSE ANDERSSON
AALBORG



LOUISE BARKHOLT
BINDSLEV



CAMILLA BRUNGGÅRD
BLOKHUS



ERIK DREJER
NYKØBING M.



ANNA GRØNGAARD
SKIVE



BETTINA FABRICIUS
PANDRUP



GERDA ESPERSEN



NIELS JØRGEN
JOHANSEN



JAN VICTOR LARSEN



MICHAEL PORTEFEE
LEX



MARGIT HALSKOV



MARK GERGES
SEBBERSUND



ANNE HALD
VALSGAARD



SONJA SKRIVER



RASMUS HEGELUND
BIERSTED



DAN HINRICHSEN
AARS



MARIE H. HØJBJERG
GALTEN



HIMMERLANDSCENTRETS IDRÆTSEFTERSKOLE 1994 - HAVERSLEV - 1995



KASPER KOSACK
SILKEBORG



ESBEN KRISTENSEN
GLESBORG



HELLE KRISTENSEN
NÆSTILD



MARIA KRISTENSEN
ARDEN



PER HALSKOV



HELLE HALSKOV



ESBEN HALSKOV



LASSE V. LARSEN



JEANNETTE F. LARSEN
STØVRING



SIMON LARSEN
NR. ASMINDRUP



CHRISTIAN LUND
GISTRUP



JESPER W. LYKKE
AALBORG



MARTIN W. LYKKE
AALBORG



MARIA MARTINSEN
V. HASSING



ANDERS E. NIELSEN
V. HASSING



ANJA G. NIELSEN
AALBORG



LAUS T. OLESEN
AALBORG



CLAUS PEDERSEN
FARSØ



MICHAEL REINHOLD P.
RINGSTED



PER K. PEDERSEN
BINDSLEV



TINA PEDERSEN
HØRBJ



TINA SCHYTZ P.
DALL VILLABY



CAMILLA B. POULSEN
SULDRUP



CARINA K. RASMUSSEN
GALTEN



Forældreweekend på HCI

Forældreweekenden på HCI er blevet en tradition, hvor skolen giver forældrene mulighed for at prøve efterskolelivet i praksis. Redaktionen af årsskriftet har bedt Anne-Grethe og Jørgen Hestkjær om at beskrive deres oplevelse af forældreweekenden i september.

At sende sit barn på efterskole er vel for de fleste en milepæl i såvel barnets som forældrenes liv.

Når man har valgt netop HCI, er man jo ikke i tvivl om, at børnene har det godt. Men det er vel naturligt, at man alligevel gerne vil se, hvordan tingene fungerer, hvad de laver, og ikke mindst hvem de er sammen med både af andre elever og lærere.

Forældreweekenden, som blev afholdt den 9.-10. september, var en oplagt lejlighed til at lære hinanden at kende.



Folkedansen var med til at give motion og ryste deltagerne sammen, da der var forældreweekend på HCI.

Efter ankomsten lørdag blev vi alle “udsat” for en japansk quiz, som var en noget anderledes måde at blive rystet sammen på, og som for manges vedkommende dokumenterede et vist ukendskab til mange ting.

Efter nogle omgange med quiz, var der kaffe, inden vi skulle til dans, hvilket satte gang i kludene. Der findes næppe den deltager, man ikke fik danset med. Et vældig godt indslag, som blev styret af en utrolig dygtig og veloplagt instruktør.

Så kom ellers opgaven. Opdeling i grupper med både elever og forældre, som skulle forberede et indslag til aftenens underholdning. Sikke dog en kreativitet der blev lagt for dagen fra alles side.

Dagen sluttede med fælles “voksensamvær” over kaffen og en enkelt øl, mens der blev sagt godnat til eleverne. Pigerne sov sammen i et klasseværelse, mens drengene faldt til ro (!) i gymnastiksalen - alt imens ghettoasteren drøned. Nogle svingede sig i tovene, mens resten lå sammen på en stor madras.

Efter den obligatoriske morgenmotion var der morgenmad, inden vi igen, efter eget valg, var opdelt i grupper med papirklip, foto, idræt og meget andet. En god oplevelse at arbejde sammen med de øvrige under ledelse af de sædvanlige lærere på området. Denne mindre gruppedannelse gav anledning til en lidt tættere kontakt med både elever, forældre og lærere.

Frem for alt blev der ikke talt om skolearbejde, krav og standpunkter, så der var rigelig tid til at lære skolen at kende - hvilket jo også var formålet.

Det var med sindsro, man kunne køre hjem efter en dejlig weekend - vel vidende, at eleverne stortrives i skøn forening. Og så måske med en vis undren over, at der kun deltog forældre for ca. halvdelen af eleverne.

Forældreweekenden er et godt initiativ. Vi ses igen til næste år.

Anne-Grethe & Jørgen Hestkjær, Århus.

Australsk besøg

En annonce i maj-nummeret af News fra Dansk-Australsk Venskabsforening skabte kontakt mellem Himmerlandscentrets Idrætsefterskole og den australske skole Westfields Sports High i Sydney.

Fleere af de ansatte her på HCI har selv været på rejser i Australien. Derfor syntes vi, at det kunne være spændende at reflektere på annoncen, hvor man søgte husly til en gruppe australiere: De skulle opholde sig nogle dage i Danmark i forbindelse med en kulturrejse til Europa i september.

Kontakten blev etableret gennem organisationen ICU i København, og mandag aften den 18. september kunne man så sige "G'day mates" til 22 elever og 3 lærere fra Westfields Sports High. For gæsterne og de 72 elever på HCI lå der forude to dage med et stramt program, hvor der blev sat fokus på det nordlige Jylland og hverdagen på en dansk efterskole.

Vi var godt klar over, at vore gæster ville være trætte efter 19 timers flyrejse og en næsten 6 timer lang togtur fra København til det nordlige Jylland. Men vi vidste også, at det eneste australiere fik set til Danmark i den tid, de var her, var det vi viste dem, og det de fik set i København. Så programmet var bevidst lagt meget stramt.

Efter en god nats søvn, hvor australierne var indkvarteret på værelserne hos de danske efterskoleelever, indledtes tirsdagen med en snak på klasserne, hvor der blev sat fokus på de to lande samt på, hvem eleverne var og hvad de interesserede sig for.



Danske og australske elever samlet til fællesfoto i sandklitterne ved Rubjerg Knude.

Senere på dagen skulle vores drengehold spille fodbold i en efterskoleturnering. Det gav os anledning til at vise vore gæster en dansk fodboldkamp. Selv om den europæiske form for fodbold, "soccer", ikke er så udbredt i Australien, er den dog meget populær på Westfields Sports High, som har stolte traditioner i denne sportsgren. De kendte således til spillet og var glade for at kunne se vore elever i aktion på grønsværen.

Om eftermiddagen gjaldt det en tur til den nærliggende Rold Skov, hvor vi bl.a. gik en tur til stedet, hvor en engelsk Lancaster bombemaskine blev skudt ned i slutningen af anden verdenskrig. Fra skoven gik turen til Aarestrup Kirke, hvor besætningen fra flyveren, heriblandt en ung australier, ligger begravet. I kirken fortalte pastor Svend Schultz-Hansen om nedstyrningen og lokalbefolkningens engagement dengang. Bl.a. fandt man i 1947 det sted i skoven, hvor tyskerne havde begravet besætningen. Kisterne blev derefter gravet op og flyttet til en grav på kirkegården i Aarestrup.

Tirsdag aften fik danskere og australiere mulighed for at røre sig sammen, først med dansk motionsgymnastik og siden med at spille håndbold, som er en nærmest ukendt sport i Australien. Gæsterne blev introduceret i spillet og fik selv lejlighed til at prøve det i praksis, hvilket de fandt sjovt og spændende.

Om onsdagen var der arrangeret en heldagstur til Vesterhavet. Først til Nordsømuseumet i Hirtshals og siden til Lønstrup og den nedstyrtningsruede Mårup Kirke. Herfra gik vi til Rubjerg Knude, hvor alle nød den flotte udsigt over Vendsyssel, inden busserne atter returnerede til Himmerland.

Onsdag aften havde vi engageret den canadisk-danske guitarist og sanger Gary Snider, som underholdt i et par timer. Trods en generel træthed efter en lang dag med masser af frisk luft, sluttede det hele i en fantastisk stemning hvor alle var oppe at stå.

Torsdag morgen vinkede vi farvel til vore gæster, som returnerede til København, hvor de skulle opholde sig i et par dage, hvorefter turen gik videre til England, Wales og Skotland.

Der var i alt små 40 deltagere på Europarejsen. Flere af eleverne havde deres forældre med, men de opholdt sig i København, mens elever og lærere var på besøg hos HCI.

Vi håber, at der er skabt venskaber og kontakter, som vil komme såvel vore som de australske elever til glæde fremover. Desuden har vi fået skabt en kontakt til Westfields Sports High, som forhåbentlig vil resultere i en form for samarbejde med bl.a. brevskrivning mellem eleverne fremover. Chris Dunshea, som ledede turen, vil endvidere forsøge at få HCI godkendt som deltager i et olympisk venskabssamarbejde, som den australske skole er med i. I forvejen har skolen således kontakt til skoler i Dresden og Skt. Petersborg gennem dette venskabsprojekt.

Guldpigernes vej til DM

Torsdag den 4. maj var en dag, som 15 HCI-piger havde set frem til gennem et halvt år. De havde i det sene efterår kvalificeret sig til DM på Sjælland. Kvalifikationen kom i hus via lutter sejre - forsvaret havde holdt stand og kun ladet ét mål passere.

I selve den jyske finale mod Himmerlands Ungdomsskole fra Haubro var pigerne for første gang virkelig trængt. Først til slut i kampen slog holdet til og scorede de afgørende mål. HCI havde dermed kvalificeret sig til DM i udendørs fodbold for efterskoler.

Det var med store forventninger og stor spænding, at "Guldpigerne" steg på toget i Arden. Forinden havde de øvrige elever og lærere taget afsked med os på perronen.

Vi ankom til Gørlev Idrætsefterskole torsdag sidst på aftenen. Her nåede vi lige net-op frem til afslutningen på 5. maj højtideligheden. På skolen blev vi alle - inklusive Gerda og undertegnede - indkvarteret i det samme klasseværelse.



Guldpigerne fra HCI: Bagerst fra venstre ses holdleder Gerda Espersen, Marlene Christensen, Louise Barkholt, Susanne Thomsen, Tina Schytz, Rikke Nielsen, Ditte Olesen og træner Michael PortefeeLex. Forrest fra venstre: Anni Hansen, Pernille Jepsen, Jeanette Larsen, Bettina Fabricius, Mette Jensen, Camilla Poulsen, Louise Krog og Lina Jensen. Liggende: Mimi Sørensen.

Fredag spillede vi den første kamp, som stod mod Vojens Efterskole. Det var et hold, som praktiserede samme spillestil som os, og det blev derfor en meget svær og jævnbyrdig kamp, der sluttede 1-1. I næste kamp gik det noget lettere - vi vandt uden problemer med 5-0, og var dermed klar til finalen mod Gørlev, der altså havde fordel af hjemmebane. Vi havde ikke tidligere mødt et hold af så stærk en fysisk kaliber - de var faktisk et hovede højere end de fleste af HCI-pigerne. Spændingsniveauet var højt under morgenmaden. Jeg tror, der var rigtig mange sommerfugle i maven, men ingen ville gi' sig på trods af vabler, hudafskræbninger og 30 graders varme.

Finalen var særdeles seværdig med masser af godt kombinationsspil. Allerede efter 10 minutters spil lykkedes det os at komme foran på en dødboldssituation: Et hjørnespark, som lå perfekt til forreste stolpe og blev ekspederet i mål på hovedstød af Jeanette Larsen. Herefter afventede vi blot, at Gørlev skulle lave fejl i deres forsvar. Det skete efter en halv time, hvor hjemmeholdets forsvar kun fik bolden uden for feltet. BANG, sagde det, og som så mange gange før havde Mette Jensen trykket kanoenen af. Bolden blev halvflugtet op i trekanten - en bedrift hun havde præsteret adskillige gange i årets løb.

Vi sad nu fuldstændig på kampen, og Gørlev kom kun til minimale chancer, som de ikke udnyttede. Midt i anden halvleg øgede Camilla Poulsen til 3-0, som også blev slutresultatet.

En flot indsats gennem hele året var kronet med et DM - til lykke piger!

Michael

Fart og tempo på gocart-banen

Fart og tempo er altid noget, som tiltaler størstedelen af eleverne på et HCI-hold. Det har vi også kunnet konstatere de seneste to år, hvor en "gocart-dag" i Mou har været blandt de helt store forårsbegivenheder.

De små rappe gocarts er med deres lave tyngdepunkt særdeles svære at vælte, og derfor kan man komme op på en relativ høj fart, uden de store problemer. Som regel vil cart'en skride ud eller rundt i stedet for at vælte - og det er der givetvis en del, som har været glade for. Hvis man aldrig har siddet bag rattet i en gocart bliver det nemlig meget ofte noget af det, man først kommer til at opleve, når hestekræfterne for alvor slippes løs i en af asfaltbanens kurver. Resultatet er, at cart'en snurrer rundt om sig selv og står helt stille - og dermed opnåede man det modsatte af hensigten: Bilen kommer til at stå helt stille i stedet for at suse rundt i svinget, som man havde planlagt. Men efterhånden kommer rutinen, og man bliver du's med de små hidsige carts. Omgangstiderne bliver bedre og bedre, og nu er det kun når man begynder at satse om placeringerne med de øvrige 5 carts på banen, at udskridningerne kommer. Og sker det, er der naturligvis jubel hos konkurrenterne, som drøner videre, mens man af alle kræfter forsøger at få sin cart op i omdrejninger igen.

Dette forårs gocart-dag var tilsmilet af et pragtfuldt vejr, som naturligvis gjorde det hele endnu bedre. Dermed bliver det hyggeligt for alle, at sidde og se på og heppe, når kammeraterne er i gang på banen.

For heppet bli'r der. Der køres nemlig ræs, hvor det gælder om at kvalificere sig til semifinaler og finaler. Der køres i en drenge- og en pigeklasse, og kampen er hård i hver eneste heat. Også hos pigerne, som næsten bliver mere bidt af farten end drengene. Ind imellem kan det være svært at få stoppet de fartglade piger, selv om et heat er vinket af...



Fuld fart på gocart-banen i Mou.

Beach-volley er populært

I efteråret 1994 påbegyndtes et arbejde med at anlægge en kombineret hockey/beach-volley-bane på HCI. Banen er placeret for enden af den nye værelsesfløj, og den blev for alvor taget i brug i foråret, hvor eleverne benyttede den flittigt til at spille beach-volley.

Den nye bane er forsynet med et tykt lag sand i bunden, således at den er velegnet til udendørs volley. Desuden er der bänder hele vejen rundt - skulle det sætte ind med en rigtig vinter og længerevarende frost vil der være mulighed for at overrisle banen, som så kan benyttes til ishockey og skøjteløb. Den første vinter var desværre ikke kold nok, så vores tilløb til at overrisle banen løb bogstavelig talt ud i sandet. Forhåbentlig bliver der mulighed for at få skøjterne i sving i den kommende vinter, så det nuværende elevhold kan prøve at komme på glatis.

Det er Jan Victor Larsen, som sammen med skolens pedel, Lars Poulsen, og en række af eleverne på 94-95 holdet, som har stået for etableringen af den nye bane.



Den sidste skal blive den første og den mindste den største

I juleevangeliet hører vi hvert år, at når det kommer til stykket - så er det den oversete, den mindst ansete og den sidst ankomne til det overfyldte herberg, der er den virkelig store.

Hvert år det samme budskab. Alligevel gør vi hver eneste dag i året knæfald for den FØRSTE og den STØRSTE. Vores daglige adfærd står i grel modsætning til det budskab, der med samme ihærdighed gentages år efter år. - Globalt set, bliver der flere og flere udstødte - svælget mellem de rige og fattige lande bliver større og større. Og de rige landes omsorg for de fattige, begrænser sig til at drøfte, hvordan man bedst etablerer et værn mod fattigdomsflugten.

Sådan har det vel været så længe vi kan huske - og intet tyder på, at en ændring er på vej. Men vi behøver ikke vismænd til at fortælle os, at budskabet for snart 2000 år siden var mere end et fromt ønske. Det var også ment som en nødvendighed, hvis



ikke vi alene ville overlade til syndfloden - eller ragnarok at skabe ændrede levevilkår. - Det var skæbnen.

Men ingen af os tror på skæbnen. I dag skal alting forklares, så vi kan sætte verden i system. Vores viden bliver større og større - og vi kan få den visualiseret via en CD-ROM - og gennem internettet erhverve denne viden nemmere og nemmere. Alligevel forstår vi mindre og mindre. F.eks. står der i en lærebog om nationaløkonomi: "Økonomiske overvejelser optager en væsentlig del af menneskers tid - man anvender sin tid til at overveje, hvor stor indkomst man ønsker at tjene, hvordan denne indkomst bedst muligt skal anvendes - det skal være sådan, at den sidste krone, man bruger - giver samme nytte som den første....." Sådan står der. Men sådanne mennesker findes ikke. ...Eksperterne kan ikke give os nogen større forståelse af verden - de er mere abstrakte end troen på skæbnen.

Hvem skal vi så tro på? Og hvad har det her egentlig med vores egen hverdag at gøre?

Det globale starter hos os selv. Sammen med vore elever, skal vi lære at tænke kreativt. Lære at tænke på andet end STØRST og FØRST. Eleverne skal selv udforme de mål, der styrer lærerprocessen. Det er eleverne, der skal spørge - og ikke lærerne, der skal udspørge. Den eneste autoritet, vi bør anerkende, ligger i personligheden, ikke i dens sociale placering, men i dens egenskaber af oprigtighed og ansvarsfølelse. Ellers kvæler vi den kreative tanke - og så er der kun harddiskens fladpandede menneskesyn tilbage. Den har hverken ære, socialt sindelag eller medfølelse. Den er lydlig - men ikke lydhør.

Lad os høre juleevangeliet igen. Så længe vi kan forestille os en anden verden, så er der håb! Glædelig Jul!

Karl

Udvikling

Til stadighed foregår der en udvikling på HCI.

Der sker en udvikling af eleverne under deres ophold på skolen i samspil med øvrige elever, lærere og øvrigt personale på HCI. Jeg tror, at der på HCI sker en stor positiv udvikling af alle elever i det år, de opholder sig på skolen, hvilket jeg får bekræftet, når jeg mange gange i løbet af et år møder tidligere elever, som udtaler, at det er det bedste år de har haft i deres liv. Dette er med til at gøre arbejdet i bestyrelse og skole lettere og giver energi til at arbejde videre for skolen.

Der sker selvfølgelig også en udvikling af de ansatte på skolen, idet der til stadighed foregår drøftelser og diskussioner, for at gøre arbejdet bedre og forbedre skolen på alle områder. De ansatte har i samarbejde med bestyrelsen et stort ansvar for at skolen fungerer som den gode og velanskrevne skole, den er. I løbet af året er der kommet nye ansatte til, idet nogle ansatte har søgt udfordringer andre steder, og dette er med til at give et nyt pust - udvikling - af skolen og dens ansatte.

Der sker også til stadighed en udvikling på det bygningsmæssige område, hvor udbygningsplaner til stadighed drøftes og justeres i bestyrelsen. I år er der købt en tjenestebolig, som vort nyansatte lærerpar Eva og Lars Mortensen bebor. Dette køb skal ses i lyset af, at det var et ønske på vores udbygningsliste, og at der så pludselig var en bolig til salg, som ligger helt ideelt i forhold til skolen, gjorde at vi købte den.

Af andre bygningsudviklinger skal nævnes renoveringen af gymnastiksalen, som er blevet utroligt flot efter den omfattende istandsættelse.

Igen i år kom der nye ting til den lange række af anlægsønsker som bestyrelse og medarbejdere til stadighed drøfter og prioriterer, og dette er ligeledes med til at gøre udviklingen af skolen spændende og interessant.

Jeg vil slutte med at takke alle elever, forældre, ansatte og skolens bagland for den interesse og det samarbejde der er udført i det forløbne år til gavn og nytte for HCI's fortsatte udvikling. En støtte og et arbejde der forhåbentlig fortsætter mange år fremover.

Hans Søgaard
bestyrelsesformand



LAVENDEL -
MUSEET

1995

Vælg at være åben og positiv

*Jeg vil male dagen blå
med en solskinsstribе på
vælge lyset frem for skyggen
gi' mig selv et puf i ryggen
tro på alting, selv på lykken
jeg vil male dagen blå.*

Pia Raug

Stadig flere unge vælger at flere at gå på efterskole. Det er ikke et udtryk for, at der er noget i vejen med folkeskolen og dens indhold, men mange unge vil gerne benytte muligheden for et år væk fra hjemmet for at prøve sig selv uden at skulle stå helt på egne ben. Man har måske også lyst til at beskæftige sig med f.eks. mere kreative ting og mere idræt - og måske føler man sig heller ikke klar til handelsskolen, HF eller gymnasium, men har lyst til at prøve noget andet end den almindelige 9. eller 10. klasse.

På HCI har vi 72 dejlige unge mennesker, som har fået muligheden for et år på efterskole, og man kan ikke være i tvivl om, at de trives, når man kommer på skolen og ser glade ansigter og hører livlig snak. Og altid sker der en masse. Hvor er de dog heldige!!

Skolen har et godt bagland med bl.a. HCI's Venner. Foreningen har et bredt kendskab til - samt et tæt samarbejde med skolen, og formålet er at bakke op om HCI, sikre skolens profil og pleje livet på skolen, så den kan være med til at udvikle sig i takt med tidens udvikling.

Tidens udvikling - foruden det faglige indhold - er netop at give eleverne mulighed for at udvikle sig til at blive selvstændige og til at tage ansvar for sig selv og for andre. Dette lægger HCI meget vægt på.

Det samvær og det sammenhold, der opstår på skolen, giver en god ballast også for de kommende år. Men samvær og sammenhold kommer ikke af sig selv. Man må selv leve aktivt med i dagligdagen, ikke noget med at sætte sig hen og vente på, at det hele kommer til én selv. Nej, vælg selv at være åben og positiv og modtag dine kammerater på denne måde.. "gi' mig selv et puf i ryggen, tro på alting selv på lykken..", og året bliver et lyst år med solskinsstriber på!!

Med ønsket om en glædelig jul og alt godt for også det kommende år sender HCI's Venner de bedste hilsener.

Anette Rambøll Jessen

Generalforsamling i HCI's Venner

Onsdag den 13. marts kl. 19.30 1996 på HCI

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere, valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg er:
Tove Dyrman
Kirsten Steffensen
Anette Jessen
Valg af 2 suppleanter for 1 år
På valg er:
Jonna Sondrup
Ove Sondrup
Valg af 1 revisor for 2 år
På valg er:
Haakon Børresen
Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
På valg er:
Lars Kristiansen
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen serverer skolen kaffe/te, og der bliver god lejlighed til at høre om hverdagen på HCI. Sæt kryds i kalenderen nu til: Onsdag den 13. marts 1996 kl. 19.30.

*Med venlig hilsen og på gensyn.
Bestyrelsen for HCI's Venner*

Har man lyst til at støtte HCI's Venner - og ikke allerede er medlem, er kontingentet p.t. 75 kr. årligt. Kan indbetales på giro 214-0020, HCI's Venner, Jyllandsgade 10, 9610 Nørager.

Det ku' være så hyggeligt.....!!!

.....men det var alt andet end hyggeligt - FESTMIDDAGEN - i gymnastiksalen i forbindelse med elevstævnet for "gamle" elever.

Dagene inden elevstævnet har alle travlt for at få alt til at glide. Det er et stort arbejde at huse så mange mennesker. Der bliver skrubbet og skuret, pyntet op - dækket borde, lavet mad o.s.v.

Dagen forløb fint indtil aftenfesten. Så var der "kaos". Det kunne ikke lade sig gøre at skabe ro i salen under spisningen - nogen forlod salen under spisningen - det kunne ikke lade sig gøre at synge en fællessang (vi havde ellers lavet et godt sangblad) - det var synd for Jan V. og Kaj - de kunne ikke få ro til underholdningen - maden blev slugt alt for hurtigt o.s.v., o.s.v. Det var ikke rart at være med til.

Det er i elevforeningens bestyrelse samt i medarbejderrådet på HCI vedtaget at ændre på festmiddagens afvikling. Hvordan det kommer til at forløbe er ikke endelig bestemt.

I vil naturligvis høre nærmere, når tiden nærmer sig, og vi håber - nej, vi ved - at det kan blive hyggeligt igen.

Nå hjertesuk slut.

Til sidst kan jeg meddele, at vi p.t. er 199 medlemmer i elevforeningen. Dejligt, at så mange holder ved vores skole. Husk i øvrigt at meddele mig, hvis/når I skifter adresse.

Til allersidst bedes I reservere den **20. april 1996** - så er der elevstævne igen.

Til aller-allersidst ønskes I en rigtig god jul og et godt nytår.

Sonja

**HUSK ELEVSTÆVNET PÅ HCI
LØRDAG DEN 20. APRIL 1996**

Elevforeningens bestyrelse

Lars Kristiansen, Nørresundby, formand

Anne Marie Andersen, Blenstrup

Carsten Randers, Skørping

Dan Poulsen, Viborg

Steen Wachter, Fårup

Suppleant: Henrik Larsen, Aars

Regnskab

Himmerlandscentrets Idrætsefterskoles Elevforening

1. april 1994 - 31. marts 1995

	Indtægter	Udgifter
Kontingent (197 medlemmer).....	14.775,00	
Overskud elevstævne 1994	4.027,64	
Musik elevstævne 1994.....		1.800,00
Frokost jubilarer		1.435,00
Gaver		1.345,00
Porto		3.328,75
Årsskrift		2.090,00
Rente	378,43	
.....	<u>19.181,07</u>	<u>9.998,75</u>
Likvid beholdning pr. 1/4 1994	10.228,10	
Likvid beholdning pr. 31/3 1995		<u>19.410,42</u>
Balance.....	<u>29.409,17</u>	<u>29.409,17</u>

Elevhold 1995-96

Anne J. Andersen, Kongsengene 42, 9480 Løkken
Mette G. Andersen, Døstrupvej 161, Døstrup, 9500 Hobro
Palle Andersen, Vesteralle 10, 9300 Sæby
Lasse Andersson, Skolemestervej 8, 9000 Aalborg
Anja W. Bach, Fjordbakken 7, 9560 Hadsund
Camilla Brunsgård, Bakkevej 2, Hune, 9492 Blokkhus
Anja Brøndum, Klokkevej 2, 9230 Svenstrup
Anne Marie Bæk, Gerdingvej 44, 9520 Skørping
Søren H. Christensen, Solhøj 14, 9610 Nørager
Børge Dalgård, Bredgade 1, 9490 Pandrup
Annika B. Frederiksen, Torvet 7, Hornum, 9600 Aars
Benjamin Fritz-Jensen, Kystvejen 20, Als, 9560 Hadsund
Stine Graugaard-Jensen, Klintevej 6, 8450 Hammel
Anne Grøngaard, Norgaardsvej 40 A, 7800 Skive
Thor Gustafsson, Møgelholtvej 61, Als, 9560 Hadsund
Preben Hansen, Nørregade 53, 7860 Spøttrup
Tine Nødgaard Hansen, Lille Østrupvej 15, 9541 Suldrup
Maria Henningsen, Jørgen Sonnesvej 42, 9000 Aalborg
Kewin Hestkjær, Grønløkke Alle 140, 8310 Tranbjerg
Annita Holmager, Stadionvej 8, 9510 Arden
Thomas Hvims, Bellisvej 3, 9870 Sindal
Anders Jensen, Doktorparken 60, 9230 Svenstrup
Hanne Buus Jensen, Vestre Allé 75, 9530 Støvring
Kasper B. Jensen, Gyvelvej 2, 9870 Sindal
Kristian S. Jensen, Gl. Tingvej 33 A, 9600 Aars
Lars Sjøgaard Jensen, Spurvevænget 4, 9610 Nørager
Lasse B. Jensen, Multebærvej 24, 9330 Dronninglund
Per E. Jensen, Filholmvej 20, 9700 Brønderslev
Vibeke M. Jensen, Dallvej 63, Dall, 9230 Svenstrup
Nicki N. Jokumsen, Bakkestien 7, Rødding, 8830 Tjele
Sanne F. Johnsen, Bygvænget 16, 7870 Roslev
Henrik M. Justesen, Bollerupvej 3, 9240 Nibe
Thomas Jørgensen, Elsamvej 4, Vester Hassing, 9310 Vodskov
Bjarne Knudsen, Stærevej 9, 9600 Aars
Mette R. Kolding, Margrethevej 16, Oddense, 7860 Spøttrup
Allan Krog, Bøgevej 20, 9370 Hals
Rasmus Langkjær, Filippavej 61, 9000 Aalborg
Lana N. Larsen, Kystbakken 15, 4400 Kalundborg
Thilde Larsen, Bjerlev Hedevej 14, 7300 Jelling
Christina Lund, Hegedalsvej 38 A, 9500 Hobro
Jesper K. Madsen, Drosselvej 17, 7790 Thyholm

Ulrich Møllergaard, Lendumvej 130, Aasted, 9900 Frederikshavn
Louise H. Mortensen, Lykkevej 4, 9230 Svenstrup
Anne Mose, Hulsigvej 26, 9990 Skagen
Jette B. Munk, Borupvej 22, Borup, 9240 Nibe
Martin B. Møller, Bygmarken 4, 9490 Pandrup
Michael E. Møller, Enebærvej 20, 9500 Hobro
Anders E. Nielsen, Svalevej 4, Vester Hassing, 9310 Vodskov
Henrik Nielsen, Højgårdsvej 2, Grundfør, 8382 Hinnerup
Jane Nielsen, J. Palludansvej 54, 8600 Silkeborg
Lotte Nielsen, Mølledamsvej 1, 9530 Støvring
Lotte S. Nielsen, Runddyssen 90, 9230 Svenstrup
Rikke M. Nielsen, Lyngvej 1, 9240 Nibe
Michelle M. Ottzen, Grandisvej 21, V. Hassing, 9310 Vodskov
Glen R. Pedersen, Skovgårdsvej 98, 9830 Tårs
Lennart Pedersen, Kejlstrupparken 6, 8660 Skanderborg
Lone W. Petersen, Møllebakken 29, 9500 Hobro
Camilla B. Poulsen, Søvnæget 25, 9541 Suldrup
Morten Poulsen, Møllevænget 2, 9362 Gandrup
Linda Qvist, Vestergade 41, 8370 Hadsten
Carina K. Rasmussen, Smedeskovvej 1, 8464 Galten
Louise Rokkedahl, Dalgårdsvej 8, 9620 Aalestrup
Helle Røgild, Østervang 40, 9500 Hobro
Anne Simonsen, Sarpsborgvej 140, 7600 Struer
Thue Stensgård, Tingvej 10, Kielstrup, 9510 Arden
Ditte Sørensen, Mosedraget 4, Grindsted, 9320 Hjallerup
Michael F. Sørensen, Toften 21, Mou, 9280 Storvorde
Morten G. Sørensen, Valstedvej 14, 9240 Nibe
Louise Toftebjerg, Præstbrovej 59, Skovby, 8464 Galten
Rasmus Vangsted, Nyvangen 20, 9870 Sindal
Rune J. Vestergaard, Teglgårdsvej 4, 7770 Vestervig
Christian Østerballe, Solsbækvej 84, 9300 Sæby



HCI's bestyrelse:

Hans Søgaard, Mou, formand
Anette Jessen, Ersted, næstformand
Edith Kristensen, Nørager
Haakon Børresen, Rebstrup
Carl Busk, Hvornum
Anton Jensen, Gudum
Lars Kristiansen, Nørresundby

Repræsentantskab:

DGI- Nordøstjylland:

Henry Schøn, Øster Hornum
Else Mortensen, Dall
Tove Buus, Halvrebene
Per Østergaard, Arden
Birgitte Buus, Als
Anton Jensen, Gudum
Hans Søgaard, Mou

DGI-Himmerland

Hanne Johansen, Hobro
Aage Hansen, Hobro
Edith Kristensen, Nørager
Erik Madsen, Hobro
Carl Busk, Hvornum
Haakon Børresen, Rebstrup
Ole Mouritsen, Oue

HCI's Venner:

Anne Marie Andersen, Blenstrup
Lars Kristiansen, Nørresundby
Rikke Sondrup, Aars
Anette Jessen, Ersted
Tove Dyrman, Hornum
Kirsten Steffensen, Aars
Hanne Gerges, Sebbersund

Arrangementskalender

Januar:

- 2. Juleferien slutter kl. 22.00
- 15.-19. Terminsprøver

Februar:

- 3.-11. Skitur til Lindvallen i Sverige
- 12.-13. Forlænget weekend
- 16. Forældrekonsultation

Marts:

- 9. Gymnastikopvisninger i Terndrup og Farsø
- 23. Gymnastikopvisning i Hobro
- 26. Forberedende elev- og forældremøde for elevhold 1996-97
- 27.-29. Alternativt program for elever
- 29. Medarbejder-revy

April:

- 1.-14. Forårs- og påskeferie. Ferien slut 14. april kl. 22.00
- 20.-21. Elevstævne

Maj:

- 3. Bededag
- 8.-15. Skriftlig eksamen
- 16.-19. Kr. Himmelfartsferie
- 27. 2. pinsedag
- 28.-31. Mundtlig eksamen

Juni:

- 3.-17. Mundtlig eksamen
- 18.-21. Afslutningsuge
- 22. Skoleåret slutter

*HCI ønsker alle
en glædelig jul
og et godt nytår*

