



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almenyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Årsskrift

for

HØNG-SAMFUNDET

1963



SJÆLLANDS TIDENDE - SLAGELSE

Statens pædagogiske Studiensamling
København

Indhold

Årsskriftet i skolens jubilæumsår	3
Ved redaktionen	
Hvad Høng Studenterkursus står for	4
Af ekspeditionssekretær, cand. polit. <i>Ivar Munk</i>	
På det første hold	11
Af læge <i>A. Clausager-Madsen</i> , Flauen skjold	
Minder om Munks	15
Af redaktør <i>Hans Bagge</i>	
En overgangstid	18
Af fhv. lektor <i>J. C. Jakobsen</i>	
Ved milepælen	19
Af rektor <i>J. H. Monrad</i>	
En forældrehilsen	22
Af sognepræst <i>Fl. Paludan-Müller</i> , Sæby	
Et eksempel til efterfølgelse	23
Af forstander, cand. jur. <i>Jul. Lavrsen</i> , Andelsskolen, Middelfart	
En hilsen fra lærerkollegiet	24
Af lektor <i>Esman Eriksen</i> , Høng	
Jubilæumskomiteens tak	26
Ved ekspeditionssekretær, cand. polit. <i>Ivar Munk</i>	
Lærerne 1913—63	27
Mindeord	26
Ved redaktør <i>Hans Bagge</i> og bibliotekar <i>Inger Vig Nielsen</i>	
Et år er gået	31
Ved <i>A. T.</i> og <i>J. H. Monrad</i>	
Jubilæumsdagens forløb	39
Som en elev oplevede festdagen	46
Den selvejende institution Høng Studenterkursus	47
Ved <i>J. H. Monrad</i>	
Fra — om — til gamle kammerater	50
Ved lektor <i>Esman Eriksen</i> m. fl.	
Årsberetning fra <i>Erania</i>	53
Ved stud. art. <i>Ole Jensen</i>	
Årsberetning fra <i>Rostra</i>	56
Ved stud. art. <i>Anders Andersen</i>	
Til medlemmerne	57
Af redaktør <i>Hans Bagge</i>	
Høng-Samfundet	58
Ved lektor <i>Esman Eriksen</i>	
Medlemsliste	60
Meddelelser	3. omslagsside

Årsskriftet i skolens jubilæumsår

SIDEN 1945 har Høng-Samfundet hvert år ved juletid udgivet sit årsskrift. Dets formål har altid været et dobbelt: dels har det gennem en række artikler med faste overskrifter givet oversigter direkte over, hvad der var sket på skolen, i elevforeningen og Erania samt ikke mindst meddelelser fra, om og til gamle elever. Forbindelsen mellem skolen og de gamle elever styrkedes derved. Og det er livsvigtigt for en elevforening — såvel som for skolen. Dels har der altid været en del bidrag af mere almen karakter af skolens lærerkræfter eller andre med nær tilknytning til skolen. Disse bidrag havde et ganske bestemt sigte. Årsskriftet sendes nemlig foruden til gamle elever også til en hel række andre, skolemyndigheder, censorer, værter og den lokale presse, for at nævne nogle af disse andre. Det er af den allerstørste betydning for dette kursus og for alle kurser, at disse kredse får mulighed for at opdage, at kursusarbejde kan være andet end idel terperi.

Årsskriftet i dette skolens 50. år vil i form være præget af jubilæet. Dets indhold vil være lidt anderledes end alle forgængernes. Måske vil det — og det er naturligt nok — denne gang mere henvende sig til den snævrere elevkreds. Men mon ikke det sædvanlige præg alligevel er bibeholdt? Gennem alle de mange bidrag læses mellem linierne eller på dem det samme: at dette kursus altid gennem de skiftende vilkår har lagt vægt på at bringe mere end lige det, der nøjagtigt krævedes til eksamen. I samme grad, det lykkes, er skolens gerning lykkedes.

REDAKTIONEN AF ÅRSSKRIFTET



Johs. Jørgensen.

Hvad står Høng Studenterkursus for?

*Ekspeditionssekretær, cand. polit.
I var Munk kender som søn af
forstander Ejnar Munk skolens vil-
kår gennem dens levetid som få
andre.*

SOM UDSPRUNGET af en grundtvigsk folkehøjskole er Høng Studenterkursus enestående inden for den lærde skoles verden. Det kan ikke undre, at folk, der ikke har oplevet kursusets liv, har spurgt, hvad Høng Studenterkursus egentlig står for. Engang har jeg hos en grundtvigsk præst mødt den opfattelse, at sådan et to-årigt kursus måtte være „den skinbarlige sorte skole i strakt karriere“, og fra udpræget akademisk hold er det blevet formodet, at Høng nok havde noget med sekterere og sværmeri at gøre. For den, der som undertegnede gennem en meget lang årrække indtil 1939 har haft personlig tilknytning til gymnasiet, som det dengang oftest blev kaldt, kan det være meget fristende i disse dage, hvor Høng Studenterkursus i fin form runder de 50 år, at prøve at gøre op, hvad jubilaren står for, og hvad studenterkursuset dækker.

I den skolemæssige målsætning adskiller kursuset sig ikke fra de fortrinlige gymnasieskoler. For begge parter gælder det at forberede eleverne bedst muligt til studentereksamen og åbne de egnede adgang til universiteter og højere læreanstalter.

Afgørende for kursusets oprettelse i 1913 var det, at grundlæggeren cand. theol. og mag. *Johannes Jørgensen* mente at kunne byde eleverne en undervisning, der

fuldt ud kunne stå på højde med den, der kan ydes i København. Og det er karakteristisk for samtlige forstandere på kursuset, at de faglige krav skulle opfyldes ganske uafkortet. Der måtte ikke på nogen måde gås på akkord med den kundskabsmæssige side af sagen.

Men dernæst fremhævede Johannes Jørgensen betydningen af, at de unge landboere kunne forberede sig til eksamen under rolige landlige forhold. Der lå meget vidsyn i den tanke. Det ville ikke være opmuntrende for de unge på det trin at skulle ind til hovedstaden, hvor man kan føle sig så lille og upåagtet og møde så megen kulde.

Mange skoleminder, som man gennem årene har hørt fra gamle Høng-elever, tyder da også på, at charmen ved opholdet i lillebyen var, at enhver kunne komme til sin ret. De unge er aldeles ikke betydningsløse, men møder et deltagende sind fra rektorparrets og læreres side. Så er der kammeratskabet, festlige Erania-aftener, hvor meninger brydes, og megen munterhed udfolder sig. Omgivelserne er hjemlige. Der er adgang til idræt, skolens fester, udflugter og baller. Skulle der endelig være lidt sværmeri med i billedet, er det næppe af sekterisk art, men snarede det urgamle og universelle, at unge mænd og piger i den alder kan blive forelskede i hinanden og i livet. En anden dyb og vidtskuende betragtning hos Johs. Jørgensen var, at opholdet i Høng ville give de unge fra landet bedre mulighed for at bevare tilknytningen til den livsform, de var opvokset under, og dermed til at være trofaste mod deres eget væsen og egen rod. Disse ord var ret usædvanlige i en akademikers mund. Langt mere udbredt var den opfattelse, som en rektor ved Københavns Universitet i en rustale gjorde gældende, at det var universitetets opgave at gøre de unge urbane. Gennem disse magnifikke rektorord tonede århundreders officielle kulturopfattelse, at dannelse og deslige har sit udspring i lærdommens hovedsæde i hovedstaden, og at denne dannelse ubetinget måtte tilegnes af dem, der skulle virke i højere stillinger.



Ejlif Jørgensen.

Derimod fornemmer man hos den stiltfærdige Johs. Jørgensen, der selv var en meget lærd mand, at det med dannelse og kulturpåvirkning ikke ganske ensidigt bør komme fra byernes verden, idet den lige så værdifulde bonde- og folkekultur ikke skal betragtes som noget mindreværdigt, som man hurtigst muligt bør lægge af som alt for umoderne klæder. At den landlige kultur med dens umiddelbare forhold til ens næste også har sin mission i storbyernes liv, har man vist da i højere grad fået øjnene op for i dag, hvor den stigende industrialisering kan betyde en fare for det menneskelige samliv, der er et særkende for den danske landsby.

Med oprettelsen af Høng Studenterkursus blev den læsende vej jævnet for mange, der var over den egentlige gymnasieskolealder, og for unge fra gymnasiefattige egne, og de var tidligere meget udbredte. Kårene var jævne, og der blev administreret billigt på dette private kursus, der hjalp mange unge frem og ikke nøjedes med at skumme fløden af et udvalgt elevmateriale, som der kan være en tendens til i velhavende hovedstadsområder. Nej, der blev virkelig arbejdet med de unge, der trængte til en hjælpende hånd, og der blev udfoldet alt det rummelige frisind og den hjertelighed, der skaber det bedste klima, hvor unge af forskellige kår og udviklingstrin og fra alle egne af landet skal trives og finde naturlige udviklingsmuligheder, således at ingen står udenfor. Og jeg har faktisk aldrig mødt gamle elever, der var kede af deres ophold i Høng.

Var behovet for et kursus i så rigt mål til stede, var der også meget betydelige vanskeligheder ved at lægge skolen i de vestsjællandske udmarker. Navnlig kunne det være vanskeligt at skaffe lærerkræfter, og der kunne opstå vanskelige situationer ved forstanderskifter. Johs. Jørgensen døde i 1918, og broderen *Ejlif Jørgensen* blev i 1928 lektor i Herning. Min far, *Ejnar Munk*, døde i 1938, så man kender personligt de vanskeligheder, der kan være ved en privat ejet skole, hvis overtagelse, som tiderne og kravene har ændret sig, vil overstige enkeltmands økonomiske kræfter. En skole af den karakter og målsætning er ikke blot et embede, der kan tages i besiddelse, men kræver et personligt engagement og et ansvar, der strækker sig langt ud over skoletidens slutning kl. 14. Rektoren i Høng skal have lige så gode faglige og pædagogiske kvalifikationer, som man kræver af en rektor ved gymnasieskolerne, og så skal han have en hel del mere. Og det er ikke blot en rektor, der kræves i Høng, men et skoleægtepar, der kan drage omsorg for de unge. Og de opgaver, der stilles til hustruen, er så omfattende og betydningsfulde, at hun så at sige uden overdrivelse må betegnes som hjertet i det hele. Arbejdet foregår mere i det skjulte, men er derfor lige vigtigt. Rektorpar af den indstilling og det format vokser ikke på træerne, og det skal heller ikke skjules, at der af de til skolen knyttede familier er gjort en overordentlig stor indsats og løbet en næsten hasarderet økonomisk risiko for at videreføre skolens linie.



Ejnar Munk.



Fru I. Munk.

Glædeligt var det da at opleve, at skolen er kommet frelst gennem de kriser, som en privat skole i særlig grad er ude for. Har der end nu og da været bølgegang og brænding, blev kursen holdt.

Hvor forskellige rektorerne i Høng har været af væsen og virkemidler, har de dog alle været båret af det samme grundsyn. De har skolemæssigt og folkeligt været dybt engageret i deres gerning og har taget alle ubehageligheder med, herunder en væsentlig begrænsning af hele rektorfamiliens privatliv til fordel for eleverne. Og rektorerne har navnlig kæmpet for, at kursuset ikke skulle stå tilbage, men være på højde med de bedste skoler. De forskellige studenterkursus var unægtelig stedbørn og nød i adskillige årtier alt for ringe bevågenhed hos myndighederne. De eksamenskrav, der blev stillet til kursus, var langt hårdere end de for gymnasieskolerne gældende, og navnlig skulle der opgives et alt for stort pensum til eksamen.

Fra min egen tid, 1924, husker jeg, hvilket chok det var at blive kastet ind ved de grønne borde på Polyteknisk Læreanstalt i København og blive eksamineret og bedømt af gamle lektorer fra hovedstadens gymnasieskoler, folk, der sjældent var præget af forhåndstillid til os kursuselever. Efter bestået eksamen vakte en nybagt

student ved festen i Høng vældig tilslutning ved i en vittig tale at sammenligne den nylig overståede eksamensfærd med Odysseus' lige så farlige som eventyrlige søtøgt på hjemrejsen fra den trojanske krig. Flere gange måtte bådlaget sorgfuldt sejle videre, efter at gode fæller var faldet i forskellige, frygtelige uhyrers vold. (Mandefald ved eksamen var iøvrigt ikke sædvanligt for kursuset i Høng).

Kravet om at få lige vilkår med gymnasieskolerne gik som en rød tråd gennem de forskellige rektors virke. Min far arbejdede ivrigt og stædigt for at få studentereksamen henlagt til skolen i Høng. En hel politisk aktion med den tidligere, radikale kirkeminister Th. Poulsen som en hjælpsom førstemand måtte til, og sagen blev fulgt op af egnens eminente hovedorgan Sorø Amtstidende. Da det endelig lykkedes, kom skolens lærere og de fremmede censorer på udmærket talefod med hinanden til udbytte for alle parter.

Store fremskridt er også nået under *J. H. Monrad*, der ved næste skoleårs begyndelse har været rektor i Høng i 25 år, hvilket er længere end nogen af de tidligere rektorer. For det første er elevantallet blevet væsentlig forøget i Monrads tid og ligger nu på ca. 140. Det store elevtal har muliggjort at skaffe fuldt timetal også til lærerne i de specialfag, der ikke beslaglægger så stor plads på timeplanen, og mulighederne for at sikre fuld lærerbesætning er dermed væsentlig bedre. — Dernæst er mulighederne for at bevare Høng Studenterkursus og dens særlige linie blevet betryggede ved, at skolen er overgået til at blive en selvejende institution, således at der ikke ved rektorskitte — det ske sent — melder sig det overvældende krav til den nye rektor, at han skal købe skolen. Lærerlønningerne er blevet bedre, statstilskud væsentlig forhøjet, og de unge kan få rigeligere hjælp til skolegangen. Mange vanskeligheder er således blevet overvundet, men der vil naturligvis stadig være nok at slås med.

„Men nu det højskoleagtige“, vil den utålmodige læser måske spørge, „hvordan kommer det ind i billedet af dette mod eksamen så hårdt arbejdende kursus?“

Ja, det højskoleagtige ligger vel først og fremmest i, at rektorfamilie og lærere som på folkehøjskolerne efter evne lever et jævnt og muntert hjemliv sammen med de unge. Og man må sige, at den alsidige rekruttering af eleverne fra alle Danmarks egne, herunder Færøerne og Grønland, vænner de unge til et fællesskab med mange folkelige nuancer i livssynet og den kirkelige og politiske opfattelse. Dagen begynder med morgensang med frivillig tilslutning, og Højskolesangbogen bliver flittigt benyttet ved alle egnede lejligheder.

Om at påvirke eleverne, vinde dem for en bestemt livsopfattelse, har der ikke været tale. Men skolens rektorer og lærere har i det læsestof, de skal igennem, ofte haft lejlighed til at pege på livsværdier og til at vise, hvor stærkt optaget de



J. H. Monrad.



Fru A. T. Monrad.

selv er af tingene. Endelig har der været rig lejlighed til i foredrags- eller samtaleform at fremdrage åndslivets fundamentale, store spørgsmål.

En far spurgte engang Johs. Jørgensen, om skolens elever bar uniform som på Herlufsholm eller Sorø. Men uniformering var netop, hvad der var Johs. Jørgensen og hans efterfølgere på lederposten så inderligt imod. Man ønskede ikke at bidrage til den ensdannelse af eleverne, som man med et af tidens slidte modeord kalder konformitet. Når det nærmest som en kuriositet er nævnet, at enkelte har opfattet skolelivet i Høng som sekterisk, må det i sandhedens navn tilføjes, at en sådan opfattelse kun kan næres af helt udenfor stående. Grundtvig har aldrig ønsket at bidrage til sekt- eller klikdannelse. Hans folkelige tanker tog sigte på hele det danske folk i alle dets mangfoldige afskygninger, og navnlig tog han i sine skoletanker afstand fra alt, hvad der øvede vold mod eller forfuskede de unges natur.

De fleste, der har haft forbindelse med Høng Studenterkursus som elever, lærere eller på anden måde, vil da også have gjort den erfaring, at et alvorligt eksamensstudium udmærket lader sig forene med den hjemlige form for samliv, som høj-

skolen har lært os. For os, der har været med i det, er skolelivet i Høng faldet ganske naturligt og uopstyltet.

Ud fra den betydning, vi må tillægge en skole med det særpræg, som Høng Studenterkursus har haft i 50 år, er det en glæde, at skolen er blevet større og mere anerkendt, og at der venter den store og vigtige opgaver inden for det skolevæsen, man i de senere år har bestræbt sig så meget for at organisere. Nogen lukket idyl er skolen aldrig blevet. Opgaver og ændringer har så at sige altid ventet forude. Kursuset har med andre ord *altid været på vej*. Gamle elever og venner af kursuset har i rigt mål benyttet lejligheden ved 50 års dagen til at ønske: Lykke til.

IVAR MUNK



På det første hold

Læge Axel Clausager-Madsen, Flauenskjold, fortæller om, hvordan det var at være med fra skolens start.



Fra venstre til højre ses Ingvard Lindetoft, P. Skautrup, A. Clausager-Madsen og rektor Monrad.

I PEDER PÅRS taler Holberg om tiden „Tre år før Kalmar-krig“, da alting var helt anderledes — og naturligvis bedre. Vi, der er født før århundredskiftet, har det i nogen grad på samme måde med tiden før første verdenskrig. I denne periodes sidste år begyndte *Høng Studenterkursus* sin virksomhed. Er 50 år en lang eller en kort tid? I 1914 deltog jeg i en af festlighederne for veteranerne fra 1864, og da syntes det svundne halve århundrede mig at være en såre lang tid. Nu forekommer det sidste fredsår, 1913, mig ikke at være særlig længe siden. Tidsopfattelse forandres med ens egen alder. Denne erfaring vil de nuværende elever gøre, når de på *Høng Studenterkursus*' hundrede års dag selv skal til at gå på sporet efter den svundne tid.

Den gyldne augustsol strålede i 1913 ned over de flokke af elever af begge køn, og i aldre fra ti til omkring tyve år, som strømmede til det mangesidede skolekompleks i

Høng. I højskolens læ havde der jo allerede længe været både mellem- og realskole og kursus til præliminæreksamen. Det hele bar præg af morgenglad virkelyst. I klasseværelset på første sal mødtes 14 nye elever — de første på det ny studenterkursus. Det var

Andresen,
Clausager-Madsen,
Anton Hansen,
Chr. Jensen,
Åge Jensen,
Arnold Jørgensen,
A. Lange,
P. Larsen,

Lindetoft,
Åge Madsen,
Mørch Hansen,
Schjøning Jepsen,
P. Skautrup og
Tage Weeke
— 5 matematikere og
9 sproglige.

Åge Jensen (nuværende dr. phil. og fiskeribiolog) og Åge Madsen forlod os efter kort tids forløb, og ved årsprøven i 1914 blev Andresen (senere tandlæge) og Lange (senere husarofficer) vejet og fundet for lette. Tilbage var ti, som gennemførte løbet, af hvilke dog Tage Weeke ikke slap gennem eksamen, men måtte gå et år om. En overgang var der også en kvindelig elev, Marie Jensen, dog kun på en kortere gæsteoptræden.

Vore lærere var først og fremmest de tre brødre Jørgensen, cand. mag. et theol. *Johs. Jørgensen*, højskoleforstander, cand. mag. *Tormod Jørgensen* og cand. mag. *Ejlif Jørgensen*. Endvidere cand. mag., frk. *Pritzel* og A. *Dolleris*. Frk. *Pritzel* blev efter 4 måneders forløb afløst af cand. mag. *Svend Køster*, og senere trådte også højskoleforstander, cand. mag. *Ejnar Munk* til.

Læreren prægedes af en virkelyst og en arbejdsglæde, som uvilkårligt overførtes til eleverne. Primus motor var lederen Johannes Jørgensen. Han havde dybtgående sprogkundskaber og skal i universitetskredse have været anset som selvskreven til en universitetskarriere, men har vel ment, at han var mere nødvendig i den skolegerning, som blev hans. Han virkede med stilfærdig kraft og myndighed dynamisk — ja, dengang brugte man nu ikke dette adjektiv, i hvert fald ikke om personer — nu er det jo nærmest blevet noget forslidt. Men på ham ville det have passet. Selv om vi fem år senere i København under den uhyggelige influenzaepidemi var blevet temmelig hårdhudede, gjorde budskabet om hans tidlige død et meget dybt indtryk på os.

Men både vore lærere og vi sled altså i det i de to kursusår. Vi vidste jo, at vi som nyt kursus hverken havde eksamensret eller kunne få begrænset pensum, og at det gjaldt om at vise, hvad vi duede til. En skønne dag kom der inspektion. Et fornemt triumvirat — undervisningsinspektøren, rektor Henrik Bertelsen, Roskilde, daværende rektor i Ordrup, senere borgmester Ernst Kaper — hvis lærebøger, henholdsvis oldnordisk læsebog og tysk grammatik, vi arbejdede med — samt endnu en herre af lignende karat, hvis navn jeg desværre ikke husker, kom og overværede flere timer. Det stimulerede os ikke så lidt, at vi fik en sikker fornemmelse af, at de nærmest syntes imponerede af os.

I maj 1915 rejste vi så til København for at gå op til artium for eksamenskommisjonen. Der var det år 150 privatister, men vi var, så vidt jeg husker, det eneste hold, som ikke havde pensumbegrænsning. Ikke desto mindre var vi dem, der stod sig bedst. Karakterskalaen gik jo dengang fra 6 til 0, altså ug 6 og mg 5. Den største eksamen havde en pige fra Døckers kursus — jeg ved det bl. a., fordi jeg er i familie med hende — og det var 5,55. Den næststørste var blandt os, nemlig 5,50. En af os bestod ikke, men af de ni

øvrigte havde de fem en kvotient over 5, og de fire fulgte tæt efter. Der var mange 6'ere til os i alle forskellige fag. Særlig lykke gjorde vi i historie, og her kommer Tormod Jørgensen ind i billedet. Vore tre matematikere kom op en dag lige efter en lang række fra københavnske kursus med meget sølle karakterer — og de fik alle tre 6. Eksaminatorerne — det var lektor Iversen og den bekendte historiker lektor Th. A. Müller — var synligt glædeligt overraskede, spurgte, hvem der havde været de tre's historielærere, og var i det hele taget meget rosende og anerkendende. Nogle dage senere kom turen til mig i historie. Første spørgsmål, Pompejus, var lige ud ad landevejen, men det andet lød: Den danske bondestands retsløse tid. Jeg følte mig noget forlegen og begyndte lidt famlende at føle mig for med nogle ord om forholdene i Danmarks oldtid, men snart var der ligesom en tvangfri samtale i gang — men da den var færdig, var jeg meget usikker m.h.t., hvad jeg egentlig havde ydet. Da jeg kom ud, sagde min kammerat Tage Weeke: Du får altså 6! Nej, sagde jeg. Jo, sagde han, for jeg kunne se på dem, at de syntes, du havde det store historiske overblik — og det viste sig at være rigtigt. — Tormod Jørgensens overhøring af os i timerne kom næsten altid til at forme sig mere eller mindre samtaleagtigt, og hans undervisningsform stod altså sin prøve. I 1938 udkom hans store og vægtige bog om Tscherning, og med den har han sat sig et smukt og varigt minde som historiker.

Det gode resultat var til stor glæde, ved jeg, ikke mindst for vore lærere, dem, det først og fremmest skyldtes, og som hermed havde givet Høng Studenterkursus så smuk og ærefuld en start.

1915 var det første år i dette århundrede, da man blev student under en verdenskrig, og det var det første år, der her i landet var blevet mere end 1000 studenter — vist ca. 1050 — siden hen er antallet jo steget en del, men det er en anden historie.

De ni studenter 48 år senere — om to ved vi ikke så forfærdeligt meget. Af de andre er en redaktør ved Venstres Pressebureau, og en blev efter mange års ophold i Kina amerikansk statsborger og er nu direktør for firmaet Caltex' afdeling i Holland. Af den grund bruger jeg Caltex benzin. De fem gik ud med embedseksamen fra universitetet. En er præst, en har været kontorchef i socialministeriet, to blev læger — af dem er den ene død — og nr. 9 er professor i nordisk filologi ved universitetet i Århus, samt dr. h.c. ved Stockholms universitet. Han har to gange været magnificence og har fået Augustinusprisen på 50.000 kr. Han var den, der begyndte i Høng en månedstid efter os andre. Første gang, vi så ham, var i en dansktid, da vi havde oldnordisk. Det havde han ikke haft med at gøre før, men senere har han fået desto mere. For en snes år siden kom første bind af hans storværk „Det danske sprogs historie“. I stedet for at holde den lovtale over dette værk, som jeg let kunne, skal jeg citere noget af et kvad af Egil Skallegrimsson. Det lyder:

*Árvágen var jeg,
ord jeg bar
med tungan sammen,
stilled dem slig,
at styrte vil ej
mit lovkvad sammen
i lange tider.*

Gennem sin forfatter kaster „Det danske sprogs historie“ også en del af sin glans over Høng Studenterkursus.

Selv om jeg giver vore lærere hovedæren, må man tilgive mig, at jeg bærer på et kompleks — et kompleks, der giver sig udtryk i en muligvis mindre klædelig stolthed over mit studenterhold. I Erasmus Montanus siger den stakkels forhutlede student Per Degn:

„Det var andre karle, der deponerede i min tid end nu omstunder. Jeg deponerede fra Slagelse skole med — og så rømser han kammeraterne op, bl. a. Mads Pandekage og Poul Finkeljokum — alle karle, der havde ben i panden og skæg på hagen, og som var kapbable at disputere udi enhver materie —“

Jeg har det altså — mutatis mutandis — på samme måde som Per Degn.

Tilbage er nu for mig fornøjelsen på egne og mit holds vegne at overbringe rektor vor hjerteligste lynønsknning med Høng Studenterkursus. Vi ønsker, det i det kommende halve sekel må fortsætte i samme ånd, som det begyndte.

Vivat — crescat — floreat!

AXEL CLAUSAGER-MADSEN



Minder om Munks

Høng-Samfundets formand, Hans Bagge (elev fra Munks tid) skriver:

DET ER VEL IKKE unaturligt i anledning af skolens jubilæum at opfriske nogle erindringer om Ejnar Munk som lærer?

De kan dog ikke godt gengives, uden at man samtidig kommer ind på hans virke som skolens leder, og dermed vil tankerne uvilkårligt også gå til hans hustru, hans trofaste *Ingeborg*. En kostskole af den art, som Høng Studenterkursus var og er, kan slet ikke drives, hvis lederen ikke ved sin side har en hustru, som kan og vil dele arbejde og ansvar med ham. Sådan var det den gang. Sådan er det nu. *Jørgen Herman Monrad* kan ikke nævnes, uden at man medtager *Anne Therese*, og hvad hun står for bag kulisserne, hvor alle hjul drejes rundt, og elevernes timelige velfærd passes på bedste vis.

Ingeborg og Ejnar Munk stod for styret i vor tid (1929—31). Med „vor“ mener jeg ikke den ret, redaktører har til at anvende flertal, når de egentlig burde skrive „jeg“. Jeg tænker på de hold af elever, som befolkede skolen i hine tider.

At de to „stod for styret“ er måske en mærkelig vending — netop om *dem*. For man havde egentlig ikke meget indtryk af, at de „styrede“. Det var netop kunsten ved det hele.

Deres autoritet behøvede ikke afstivning af mange regler og forbud. Det hele gik jo alligevel! Jeg mindes ikke en eneste gang, hvor denne (i hvert fald fra en skoleelevs side set) tiltalende form for pædagogik i alvorlig grad blev årsag til overtrædelser af ordenen.

Nå, vi var vel også gennemgående ældre (og mere fornuftige??) end nutidens elever. Men alligevel. Denne behagelige, frisindede, grundtvigske atmosfære, som var over det hele, kunne ikke andet end påvirke os . . . mange for livet.

Nej, det var sandelig så uformelt altsammen, som det på nogen måde kunne tale at være. Når forstanderen og fru Ingeborg skulle diskutere et praktisk spørgsmål vedrørende skole eller elever, så kunne det lige så godt finde sted for åbent tæppe ved middagsbordet med alle eleverne som interesserede tilhørere som i enrum, og endnu klinger i min erindring replikkerne:

— Nej, Ingeborg, det kan vi da ikke . . .

— Ja, men Ejnar, det må du da kunne indse . . .

Og så videre.

Det formløse prægede også audienserne hos forstanderen ved indmeldelse og ved den månedlige afregning af det økonomiske mellemværende. Der var hverken regnemaskiner,

skrivemaskiner eller store protokoller. Det er vel overdrevet, men jeg lever stadig med det indtryk, at en vigtig bestanddel af skolens bogholderi fandtes i Munks lommebog, hvor tillige notater om karakterer til vidnesbyrd og adskilligt andet blev ført ind.

Der blev dog naturligvis skrevet i protokoller og på de skemaer, som datidens myndigheder krævede. Det har jeg senere kunnet konstatere. Man klarede sig i så henseende den gang med langt mindre end nu. Ministeriets embedsmænd var ikke så mange, at de kunne kigge de private skoler så dybt i kortene som i dag.

Hvordan Munk i det hele taget fik tid til at foretage de fornødne administrative handlinger står endnu i dag for mig som en gåde, for der skulle da være stunder til at tage på fisketur med Dolleris og provst Holm — eller til at spille whist. De sidste sysler har dog næppe været så hyppige, som vi den gang troede. Vi mente naivt, at lærerne kunne sagtens. De skulle ikke læse lektier efter skoletid som vi andre!

Var end efter vor opfattelse de ydre rammer således noget flydende, så var der ikke nogen mangel på forståelse af, at i Ejnar Munks timer kunne det hele ingenlunde dalre af sted, som det ville. Nej, til dem forberedte man sig grundigt. Der var ingen, som alt for ofte turde risikere at møde uden kendskab til dagens lektie. Skete det, gjorde Munk kort proces.

Et fast: *tak!* var i reglen alt. Måske dertil — i gentagelsestilfælde — et lynende blik *over* de lavtsiddende briller. Det var tilstrækkeligt til at vedligeholde disciplinen. Næste gang skulle man nok have læst . . .

Man følte, det var alligevel så flovt det der.

Sådan er vel en født pædagog. Virker ved de små midler.

Men det er for resten ikke den slags, man husker bedst fra Ejnar Munks timer. Det er de positive træk. Hans evne til at drage eleverne med sig ind i historiens eller litteraturens hændelser. Hans evne til at fortolke et digterværk. Hvem husker f. eks. ikke Munks gennemgang af Grundtvigs pragtfulde „O, kristelighed“? Der nåede vi højdepunkter, hvor tid og sted glemtes, hvor loftet hævede sig, og væggene sank sammen, hvor vi i tankerne førtes udad og opad eller tilbage i historien, så dens skikkelser stod lyslevende for os. Det var uforglemmelige stunder. Om man kunne opleve dem igen!

Munks tørre humor var et kapitel for sig. Eller hans lidt drillende småbemærkninger, æggende til diskussion. Som bekendt var han radikal, havde vist en enkelt gang været folketingskandidat for partiet. Undertegnedes politiske stude var forstanderen bekendt, og vi havde mangan en hyggelig disput, når forholdene bød sig. Det samme gjaldt for andre politisk indstillede elever. Jeg mindes ikke, at Munk interesserede sig så meget for sine egne meningsfæller (som han jo heller ikke så godt kunne få en diskussion med, da de må formodes at have været enige) som for os andre, og man må nu, da man selv ikke længer er helt ung, beundre Munk for den alvor, hvormed han imødegik vore sikkert meget letbenede og umodne argumenter. Han har vel „leet godt i skægget“, som man siger. Skønt han var glatbarberet.

I disse debatter var det i reglen Munk som den mere drevne debattør, der fik munterheden på *sin* side . . . uden at han dermed på nogen måde søgte at latterliggøre eller nedvurdere anderledes tænkende. Det lå ham fjernt. Men kammeraterne kunne nok se, hvem der vidste mest og argumenterede bedst.

En gang kom Munk dog til kort. I en time i oldtidskundskab var vi nået til Prokrustes, ham, der bor oppe i bjergene og overfalder de ulykkelige rejsende, strækker dem ud på

sin Prokrustesseng, så de passer til længden, hvis de er for korte, og hugger en ende af, hvis de er for lange.

Dette billede ville Munk gerne gøre levende ved at overføre det på datidens politiske debat. Prokrustes det måtte vel være Socialdemokraterne, sagde Munk drillende, for det kunne han jo gang på gang læse i lederen i egnens Venstreblad, „Sorø Amtstidende“ . . . ikke Bagge? Og Venstre måtte vel så være for kort og de Konservative for lange eller omvendt . . . ikke Bagge? Og derefter tøvende: Ja, og så er der også de Radikale. Ja. Hvad med dem? Hvortil en elev under klassens stormende jubel brød ind og sagde:

— Ja, men det er jo de ulykkelige rejsende, ikke, hr. forstander?

Og Munk morede sig mest af alle. Hans trinde mave hoppede op og ned i latter.

Ja, det var tider den gang . . .

HANS BAGGE



En overgangstid

Fhv. lektor J. C. Jakobsen, nu boende i Bramdrupdam ved Kolding, var 1919—22 lærer ved og leder af kursus. Han fortæller derom:

TIDEN OMKRING 1920 var vanskelig for gymnasiekursus på grund af Sønderjyllands indlemmelse og den deraf følgende mangel på lærere. Efter *Johannes Jørgensens* død i 1918 blev Høng Gymnasiekursus ført videre ved samarbejde mellem *Marie Jørgensen*, *Ejnar Munk* og *Anders Dolleris*. I 1919, umiddelbart efter eksamen kom jeg til Høng for at overtage undervisningen i engelsk og tysk i gymnasiet. Undervisningen i fransk blev overtaget af hr. *Rosbach*, der endnu ikke havde taget sin embedseksamen. For at få timer nok underviste vi også på realskolen. Vort logi var øverst oppe på realskolebygningen.

Fru Jørgensen tog sig omsorgsfuldt af os og forsøgte på enhver måde at gøre det hyggeligt og rart for os. Forplejningen fandt sted i realskolens spisesal, der var fyldt til bristepunktet af elever og lærere. Gymnasiets elever boede for den største part privat i byen. I 1920 købte en kreds af beboere i Høng hotellet. I spidsen for dem stod rentier *Kristian Larsen*, dommerfuldmægtig *Nielsen* og byens læge *Dr. Frost*. Hotellets sal blev ikke foreløbig taget i brug af gymnasiet, men en del eleverne fik værelser ovenpå ud imod stationen, og stueetagen rummede spisesal og beboelse for lærere. Forplejningen blev nu overtaget af vor dygtig økonoma, frk. *Skræntskov*. Cand. theol. *Fiig-Pedersen* (sidst fra 1942—1962 sognepræst i Skive) underviste fra 1920—22 i fagene latin, historie samt oldtidskundskab. Da lærer Rosbach i 1921 overtog en stilling ved Sæby realskole, fik *Fiig-Pedersen* tillige overdraget undervisningen i fransk, medens *Ejnar Munk*, som hidtil, bestred undervisningen i dansk. — Indmeldelse, indkvartering af elever, den økonomiske ledelse og skematægningen blev hovedsagelig ordnet af *Dolleris* og *Munk*. Den daglige ledelse blev overdraget til mig med assistance af *Fiig-Pedersen*, der gjorde et stort arbejde for eleverne og blandt andet i høj grad medvirkede ved stiftelsen af elevforeningen. Elevmaterialet var godt, der var et fortræffeligt kammeratskab, disciplinære vanskeligheder var ukendte, og jeg tror, eleverne befandt sig godt på skolen.

Bortset fra den økonomiske støtte fra byens beboere var den bærende kraft i de vanskelige år utvivlsomt fru Jørgensen, der fulgte gymnasiearbejdet med aldrig svigtende interesse, og *Ejnar Munk*, der ved sit smittende lune og hele sit elskværdige væsen i høj grad var med til at skabe den hygge og familiaritet, der gør, at man med glæde mindes opholdet i Høng.

I. C. JAKOBSEN



J. C. Jakobsen.

Ved milepælen

Rektor J. H. Monrads tale ved jubilæumsfesten:

50 ÅR ER EN MEGET STOR DEL af et almindeligt menneskes liv. Det er, som det siges, den tid, det tager at blive voksen, at komme ud over eksperimenternes periode og finde og fylde sin plads.

50 år af en skoles liv? Det er lige så mange skolegenerationer. En stadig strøm af unge mennesker, der, når de forlader skolen, i alt fald er helt andre mennesker, end de var to år forinden. Skolen, det vil sige kammerater, lærere og ledelse, har sat sit præg på dem.

Nu kan en skoles præg være meget forskelligt. Det kan være mærkeligt blegt og upersonligt, udelukkende samlende sig om det eksamensmæssige, modsvarende det ikke sjældne elevspørgsmål: skal vi kunne det til eksamen? Eller kundskabsmeddelelsen, som i en skole *må* spille en afgørende rolle, kan være ledsaget af noget andet, mere personligt. Begge typer kan give store værdier — og begge kan føres ud i den rene karrikatur. Af og til stilles de op som hinandens modsætninger: det udpræget akademiske og det udpræget folkelige. Og det kan føre til mange diskussioner med mange misforståelser. Men hvorfor ikke prøve at forene de to former? Mange højskolefolk har været akademikere. Adskillige akademikere har en levende forbindelse til højskolen.

Hvad lederne her på stedet har villet i de sidste halvt hundrede år er ganske åbenbart: at forene eksamensskolens krav med højskolens grundpræg. Fra de tre brødre Jørgensen i starten — over den Munkske tid — til i dag. Vi har været meget forskellige, men alle er vi akademisk uddannede med rod i højskolen.

Opgaven har gennem tiderne ikke været let, og er ikke blevet lettere. Måske var den lettest i starten, hvor lærerkræfter og elevflokk i meget var ensartede. Det er nok sværere i dag, hvor både lærere og elever, før de kommer her, allerede har oplevet så meget forskelligartet. Og meget — og meget mere forskelligt — byder sig til, medens vi er sammen her. Verden er blevet større og ikke lettere at orientere sig i i de sidste 50 år. Og imedens har skiftende ledere og lærere i fællesskab pløjet og sået deres sæd „i sorten jord“, det vil sige i elevernes sind — og vel også, tynget af opgaven, „bedt ham hjælpe, som højt i himlen bor.“

Om opgaven gennem årene så er lykkedes? Venlige mennesker siger på en festlig jubilæumsdag, at noget er lykkedes. Måske slet ikke direkte ved skolens hjælp. Måske snarere ved kammeraters hjælp. Kostskolen er i denne forbindelse en udmærket skoleform. En varm tak for den store gave — nær ved 10.000 kr. fra gamle elever og venner af

skolen til gavn for nuværende og kommende elever, et ydre udtryk for gamle elevers trofasthed. Og en varm tak for alle venlige ord i dagens anledning. De vil kun øge ansvarsfølelsen hos dem, de er møntet på, og som glæder sig over dem.

En interviewer spurgte: — Er arbejdet på et kursus ikke så kort og krævende, at meget menneskemateriale går til spilde? — Svaret må være: Der er altid spild — også meningsløst, hvor der sjuskes med evner og penge — og tragisk spild, hvor evner og penge sættes ind til de yderste grænser af formåen, men ikke slår til. Elever kan rejse i utide, skuffede og bitre, på sig selv og lærere og skole. Og forældre, der ser deres forhåbninger briste, er skuffede. For andre er skolens bestemmelse en lettelse.



Drengescollegiet.

Men hvad er så spild i denne sammenhæng? Nylig afdøde rektor *H. C. Jørgensen*, Statens kursus, sagde i en samtale om disse problemer engang, at det nok er menneskeligt set rigtigst, at de tvivlsomme får lov at prøve. Ellers vil de måske altid bebrejde sig selv og andre, at de aldrig fik lov. Jeg er enig med ham. Og en undersøgelse over fem årgange viser i alt fald, at med én undtagelse nær var selv de, der fik en meget lille eksamen eller slet ikke fik nogen, blevet til noget, de sandsynligvis kun var blevet, fordi de dog havde prøvet. Menneskeligt og samfundsmæssigt spild? Man skal vist være varsom med at dømme.

Kursus' opgave bliver da at opmuntre, at holde til ilden, men også i givet fald at skære igennem. En taknemmelig opgave, og en tung opgave — at gribe ind i menneskers skæbne. Jeg tror, at alle disse betragtninger vil kendes af efterkommerne af de tidligere ledere: *Johannes Jørgensen*, *Eilif Jørgensen* og *Ejnar Munk*. De vil kende dem fra deres fars og mors drøftelser. Og hun har nok af og til været den, der ud fra en umiddelbar indfølelse har kunnet sige det forløsende ord.

For heldigvis har lederne ikke stået alene. De har delt ansvar og besvær med arbejdsfæller i og uden for skolestuen. Husmoderen spiller bag kulisserne på en kostskole en rolle, betydningsfuldere og besværligere og mere opslidende, end de fleste aner. Og lærerne,

ja, de af dem, der først engang er blevet grebet af kursusarbejdet, bliver belønnet for deres unægtelig store slid. For ledelsen er det trygt at vide, at lærerne går op i arbejdet. Man kan da, netop i tryghed og tillid, give dem frie hænder. De personlige forskelligheder respekteres da. En oprigtig tak til alle de lærere, der gennem årene har gjort deres indsats.

Tak til eleverne for det smukke relief af Thorvaldsens Alexanderfrise. Vi vil sammen glæde os over det. Mest tak for venligt samvær i det daglige.

Tak til vore naboskoler, som vi har fælles udspring med. Tak for godt forhold og samarbejde i hverdagen.



Pigecollegiet.

Og tak endelig til de mange i byen og på egnen, som vi har noget at gøre med, og som i dag har sendt hilsner og gaver.

Ledelse og lærere — sammen skal vi pløje og så. Spirer det? Modnes det til høst?

Gennem de 50 år er det ydre set groet. Bygningsmæssigt sker der noget forbedrende næsten hvert år. Tilskudsmæssigt: før 400 kr. pr. student, nu over 40.000 kr. pr. måned. Eksamensmæssigt: i mange år var vi med gamle Hartlings ord „en nyttig og nødvendig ventil på gymnasieskolen“. I dag er vi en selvstændig skoleafdeling, parallel med gymnasiet, blot med et aldersmæssigt noget ældre materiale.

Vi er i disse år sammen med den øvrige skoleverden inde i et vældigt tidehverv. Vi glæder os over den forbedring, det betyder for os. Vi føler ansvaret ved den tillid, der vises os. Dette vil vi gerne sige — først og fremmest — til vore gæster: til vor allerhøjeste chef, undervisningsministeren, der har ansvaret for vort samlede skolevæsen. Til vor skoleafdelings øverste embedsmand: direktøren for gymnasieskolerne. Til vor lærerorganisations øverste: formanden for Gymnasieskolernes Lærereforening. Til vor repræsentant i folketinget, til vort amts øverste chef, til mine kolleger i sognerådet. Tak for stigende hjælp til gavn for vore elevers uddannelse.

Dernæst: Vi ved alle, at der vil blive stillet større og større krav til vort undervisnings-

apparat i videste forstand. Til plads, udstyr, til faglig og menneskelig indsats. Myndighederne har sat en norm op, som vi hellere end gerne vil følge.

Myndighederne og vi ved også, at nok er vores daglige drift sikret, vel at mærke under de hidtil gældende krav og forhold. Men så snart det gælder videre udvikling ud over driften — som det gør i dag — støder vi i øjeblikket på andres, de bevilgende myndigheders nej.

Vi ved, at de myndigheder, vi har bedt om at lade sig repræsentere i dag, kender vores situation. Gid forståelsen derfor må brede sig også til de bevilgende myndigheder og deres velvilje give sig kontante udtryk. Det er denne skoles store ønske i jubilæumsfestlighederne. Vi vil intet hellere end også med hensyn til det ydre undervisningsapparat vise os værdige til den tillid, man på det undervisningsmæssige område har vist os. Indtil nu har vi selv udvidet og forbedret efter evne. Og tak til skolens og elevforeningens bestyrelse for forståelse og hjælp dertil. Men — nu kan vi heller ikke komme videre uden en ekstra håndsækning. Og videre skal vi, så sandt som vi tror på, at investering i uddannelse er den bedste investering af alle.

Vi står da i 50 året i taknemmelighed mod dem, der har arbejdet før os og stukket kursen ud — i taknemmelighed mod dem, der i og udenfor skolestuerne virker sammen med os og hjælper i arbejdet — i taknemmelighed mod myndighederne, der har ændret vore kår og betingelser til noget langt bedre end før. Vi står der, glædende over os, hvad det er lykkedes at nå, følende ansvar overfor tilliden, vidende, at efter et 50. år kommer det 51., det 52., alle hverdagene, med skuffelser og slid, men også med glæder. Og vi skal så pløje og så vor sæd i sorten jord—og dertil beder vi ham os hjælpe, der højt i himlen bor.

J. H. MONRAD



En forældrehilsen til jubilaren

Sognepræst Fl. Paludan-Müller, Sæby, pr. Høng, skriver:

TAK til Høng Gymnasium, *fordi* der i skolens ledelse er evne og vilje til — i en tid hvor alle bånd brydes — at hævde skolens orden, så respekt for arbejde og saglighed bliver indlært,

fordi fastheden er forbundet med *frihed*: fordi bag skolens facade en menneskelighed har til huse, en menneskelighed, der ikke blot ser med venlighed og forståelse på den enkelte elev — tillige en menneskelighed, der peger mod større perspektiver end lektierteri,

fordi skolegangen derved byder ikke blot på „transpiration“ — slides *må* der jo — men på *inspiration* med videste sigt!

Derfor ønsker man rektor *Monrad* og hans medarbejdere *lykke og velsignelse* til fortsat fremstød, et ønske, der også omfatter de unge mennesker, der med skolen er på vej — fremad!



Holdet fra 1922.

Et eksempel til efterfølgelse

Forstander, cand. jur. Julius Lavrsen, Andelsskolen, Middelfart (årgang 1922) har glædet årsskriftets redaktion ved at sende følgende:

SE ENGANG på Høng-Samfundets medlemsliste for årgang 1922. Man vil tælle 12 navne. Vi var 12, der tog eksamen fra Høng Studenterkursus den sommer. Altså, vi er der alle.

Da vi i 1962 påny var til fest på vor gamle skole og denne gang for at fejre 40 året, var vi 11. — Udover de to nævnte sammenkomster i Høng har vi ofte mødt hinanden rundt i vores respektive hjem, og i så tilfælde har vi aldrig været under 10. Sidst i september nu i år holdt vi 41 års fest i København hos en kammerat der. Vi var 11 gamle lidelsesfæller. Næste sommer skal vi til 42 års gilde i Kerteminde. Vi kommer sikkert alle 12.

De første år, vi mødtes, var vi kun klassekammeraterne til stede. Men efterhånden lærte vi hinandens ægtefæller at kende, og det førte med sig, at de nu altid er med til vore

komsammen. Det vil sige, at vi almindeligvis er en snes stykker eller lidt derover, når vi er til selskab.

Vi er vidt forskellige mennesker i vidt forskellige erhverv og boende spredt over hele landet fra Lemvig og til hovedstaden. Men vi kan lide at være sammen. Vi er ikke grøn-skollinger mere. Der er grå hår og et par skallede isser iblandt. Vi er vel også knapt så støjende i vort samvær, som vi var dengang. Men det er mærkværdigt, så hurtigt blodet begynder at rulle rødt, når vi er inden for fire vægge med hinanden, og den fælles bølgelængde er altid i orden.

En eller anden spire blev lagt, da vi som unge arbejdede og levede sammen i lyst og nød på borgen i Høng. Vi plejede denne spire. Og det åbenbares, at den i sig havde grokraft nok til blandt andet at skabe et værdifuldt og livslangt fællesskab.

Til megen glæde for os alle! — —

I, der kom efter os: Gak hen og gør ligeså!

JULIUS LAVRSEN



En hilsen fra lærerkollegiet

Det nuværende lærerkollegiums nestor, lektor E s m a n E r i k s e n s tale ved jubilæumsfesten:

I det tilbageblik, en dag som denne giver anledning til, er det bl. a. interessant at lægge mærke til kursustlærers stilling, og hvorledes denne har udviklet sig.

I kgl. anordning af 25. marts 1938 bestemtes det, at i alle fag skulle der ved studenterkurserne eksamineres af egne lærere, og disse skulle deltage i bedømmelsen af de elever, der opgav begrænset pensum. Begrebet studenterkursus går tilbage til 1874. Først i 1938 fik kursustlærerne lov til at eksaminere og bedømme egne elever.

Disse forhold medførte, at en kursustlærer dengang ikke blev regnet for så forfærdelig meget i forhold til adjunkter og lektorer ved gymnasierne. Selv om jeg på mange punkter mindes mine censorer fra de første år med stor taknemmelighed, så husker jeg også „niveauforskellen“ — som ikke bare skyldtes forskellen på den unge og den mere erfarne lærer, idet censureringen endnu i 1942, da jeg første gang dimitterede, og i flere år derefter tydeligt bar præg af tiden før 1938.

Efterhånden som forholdene på kurserne, ikke mindst ved rektor Monrads indsats, nærmede sig mere og mere forholdene ved gymnasierne, udviskedes den omtalte niveauforskel for at forsvinde helt midt i halvtredserne, da kursustlærerne

blev adjunkter og lektorer og blev sendt ud som beskikkede censorer ved gymnasierne.

Efter disse almene betragtninger vil jeg vende mig til selve „fødselsdagsbarnet“ — Høng Studenterkursus.

Sammen med realskolen og privatskolen vil lærerne her ved kursus gerne give „barnet“ en gave. Vi har efter en del overvejelser fundet én, som — ved nærmere eftertanke — i sit væsen strider mod visse karakteristiske træk ved Høng Studenterkursus.

Ringningen til og fra timerne har gennem årene været passet af mange — i natur stærkt vekslende — elever. Frikvarterernes og timernes længde har derfor været udsat for variationer, hvis lovmæssighed unddrog sig enhver efterforskning. Disse „hyggelige“ tilstande vil nu høre op, idet vi skænker skolen et ur, der automatisk passer ind- og udringningen. Til trøst for dem, som imødeser de nye forhold med bange anelser, må jeg henvise til, hvad en elev sagde forleden dag: „Endelig kan mekanikken vel af og til gå i stykker!“

Det er institutionen Høng Studenterkursus, vi fejrer i dag — hvad den står for i dag er først og fremmest et resultat af rektor Monrads og fru rektor Monrads mangeårige og utrættelige arbejde. Vi føler derfor i dag trang til at sige tak for de frie arbejdsforhold, vi har haft, og vil med rektorparret ønske, at de høje myndigheder vil forstå, hvor nødvendigt det er, at Høng Studenterkursus støttes, så der kan bygges mere tidssvarende lokaler.

ESMAN ERIKSEN



Jubilæumskomiteens tak

SOM OMTALT i årsskriftet for 1962 blev der nedsat en komité til formidling af en gave til Høng Studenterkursus fra gamle elever og andre venner af skolen. Komiteen bestod af:

Lærer *Knud Jørgen Jakobsen*, Høng, der er ideens fader.
Major *Knud Asger Milholt*, p.t. NATOs hovedkvarter, Norge.
Redaktør *Hans Bagge*, Holstebro Dagblad.
Lektor *Esman Eriksen* og endelig undertegnede.

Vi holdt et par møder om sagen, dels i Høng, dels i Virum og blev hurtigt enige om, at gaven skulle være et håndslag til nuværende og fremtidige elever på kursuset, og at den bedste gave ville være at skaffe midler til oprettelse af et håndbibliotek, der ganske vist kun kan blive en begyndelse, idet en for alle fag repræsentativ håndbogsamling vil komme op på helt anderledes store beløb, end selv den mest velvillige indsamling kan præstere. Og indsamlingen blev præget af særdeles stor velvilje fra gamle elevens side. For den, der som jeg ved min tilknytning til kursuset i fars tid har kendt adskillige årgange af Høngstudenter, var det en hel fornøjelse gennem girokuponerne at møde så mange kameraters og bekendtes navne og så en hel del nye navne. Ofte var der en opmuntrende hilsen med bag på kuponen, og man fik et overbevisende indtryk af, at gamle elever fra alle epoker har bevaret interessen for skolen, og det var faktisk den mest glædelige oplevelse ved jubilæet. De gamle elever har ved deres bidrag til et håndbibliotek sluttet op om de bestræbelser, der går som en rød tråd gennem skolens historie: *Høng Studenterkursus skal ikke stå tilbage, men være på højde med de bedste.*

Må jeg på komiteens vegne bringe hver enkelt af bidragyderne den hjerteligste tak for den gode gave og de venlige tanker!

Der indkom fra gamle elever godt 150 bidrag med et samlet beløb på 6133,70 kr., hvortil yderligere kom 3700 kr. fra lokale banker og sparekasser samt fra dagbladet „Sjællands Tidende“ m.fl. ialt 9833,70 kr. Alle givernes navne vil blive bevaret i en bog, der vil få sin plads i håndbiblioteket. De praktiske skridt til indretning af biblioteket og indkøb af bøger vil efter de herom gældende regler blive foretaget af et udvalg af skolens lærere.

Der vil stadig være mulighed for indbetaling til håndbiblioteket på komiteens girokonto nr.: 9 90 70. Adresse: Abrinken 49, Virum. Endnu engang tak! IVAR MUNK

Lærerne 1913—63

DER FINDES ikke nogen officiel fortegnelse over de lærerkræfter, der i tidens løb har virket ved skolen, i hvert fald ikke for den første halvdel af skolens levetid. Nedenstående er et forsøg på at rekonstruere listen. Skolen vil være meget taknemmelig for rettelser af eventuelle fejl og udeladelser. — Selve listen afspejler iøvrigt for den, der er nogenlunde erfaren i skolehistorie, på en ikke uinteressant måde magisterstandens vilkår gennem sammensætningen af lærerstaben og ansættelsestiden. Udviklingen i retning af stabilisering inden for medarbejderkredsen er ganske tydelig.

Skolens ledelse

- 1913—18 forstander, cand. mag. et theol. *Johannes Jørgensen*, død 1918.
1918—22 forstander, cand. mag. *Tormod Jørgensen*, død 1947. Formel leder.
1919—22 forstander, cand. mag. *J. C. Jacobsen*, senest lektor i Kolding. Reel leder.
1922—28 forstander, cand. mag. *Eilif Jørgensen*, senest lektor i Herning. Død 1950.
1928—38 forstander, cand. mag. *Ejnar Munk*, død 1938.
1938—39 forstander, cand. mag. frk. *Margr. Buch*, senest lektor i Nyborg, død 1960.
1939— forstander, fra 1960 rektor, cand. mag. *J. H. Monrad*.

Skolens lærere

- NB. Hvor intet andet er bemærket, er lærerne cand. mag.er.
- 1913—18 *Johannes Jørgensen*: Tysk-fransk-oldtidskundskab.
1913—ca. 20 *Tormod Jørgensen*: Historie-latin.
1913—18, 1922—28 *Eilif Jørgensen*: Matematik-fysik-kemi.
1913—25, 1926—33 *Anders Dolleris*, realskolebestyrer: Naturhistorie-geografi. Død 1948.
1913 frk. *Pritzel*: Engelsk-dansk-latin. Død 1923.
1913—15 *Svend Køster*: Engelsk-dansk. Senest lektor i Viborg.
1914—17 cand. polit. *Søren Sørensen*: Oldtidskundskab.
1914—38 *Ejnar Munk*: Dansk-historie-latin-oldtidskundskab.
1915—17 cand. theol. *K. Anker-Møller*, frihedsmenighedspræst i Thorsted. Død. Latin.
1917—19 cand. theol. *Niels Petersen*, senest sognepræst i Naur-Sir. Latin-historie.
1917—19 faglærerinde, frk. *H. Warberg*: Engelsk.
1918—19 stud. mag. *Peter Grove*: Tysk-fransk.
1918—19 ??? *Jensen*: Matematik-fysik-kemi.
1919—21 realskolelærer *Holger Elling*: Matematik-fysik-kemi.
1919—22 *J. C. Jacobsen*: Engelsk-tysk.
1919—? stud. mag. *Rosbach*: Fransk-tysk.
1919—20 cand. theol. *Fiig-Pedersen*, senest sognepræst i Skive. Latin-historie-oldtidskundskab.
1921—22 realskolebestyrer *J. Petersen*, realskolebestyrer i Odder. Matematik-fysik-kemi.
1925—26 landbrugslærer *Aage Kristensen*: Naturhistorie-geografi.
1922—31 *Agnes Sørensen g. Smedegaard*: Lektor i Roskilde. Engelsk-fransk-latin.
1923—25 *Henry Svensson*, lektor i Randers. Tysk.

- 19??—19?? cand. theol. *J. T. Sparre Sørensen*, sognepræst i Torrild. Fransk-oldtidskundskab.
- 19??—19?? *Simonsen*: Fransk.
- 1926 *Tage Hermann*, dr. phil., lektor i København. Fransk-tysk-latin.
- 1926—27 stud. mag. *Georg Nielsen*, bogholder. Vikar i dansk-tysk.
- 1926—28 frk. *Kamma Kamstrup Jacobsen*, senest adjunkt ved Statens og Hovedstadskommunernes kursus. Død 1940. Tysk-engelsk.
- 1931—39 *Margr. Buch*: Fransk-engelsk-latin.
- 1928—35 fru *A. Brudsig*, f. Zerlang. Fransk-tysk.
- 1929—29, 1931—35 *K. Brudsig*, rektor i Nykøbing M. Matematik-fysik-kemi.
- 1929—31 *Otto Bøgh*, afdelingschef i Dansk Folkeforsikring. Matematik-fysik-kemi.
- 1933—37 *A. Küllerich*, lektor v. Schneekloth's skole. Naturhistorie.
- 1935—41 *J. Mørup Jørgensen*, lektor i Nyborg. Matematik-fysik-kemi.
- 1937—43 *P. Frimann Jensen*, lektor i Nyborg. Naturhistorie.
- 1936—39 *M. Øllgaard*, lektor i Nyborg. Historie-tysk.
- 1938—39 *Sv. E. Jensen*, lektor i Kolding. Dansk-fransk.
- 1939— *J. H. Monrad*, rektor. Historie. oldtidskundskab.
- 1939—40 frk. *H. Vernersen*, seminarielektor i Ribe. Dansk-engelsk.
- 1939—43 frk. *T. Galatius-Jensen*, g. Kirchheiner. Tidl. Det danske Selskabs kulturudsending i Holland. Fransk-tysk.
- 1939—44 *Frede Jørgensen*, lektor i Næstved. Dansk-latin.
- 1940—45 frk. *I. Sadderup*, g. Thilgaard, lektor i Fredericia. Dansk-engelsk.
- 1943—44 *Harry E. Jensen*, lektor ved Statens og Hovedstadskommunernes Kursus. Tysk-fransk.
- 1943—44 frk. *I. Weinoldt*, lektor ved Ålborg Kathedralskole. Naturhistorie.
- 1941— *R. Esman Eriksen*, lektor. Matematik-fysik-kemi.
- 1944—48 *P. Nørreslet*, seminarielektor ved Zahles Seminarium. Tysk-dansk.
- 1944— frk. *E. Pihl*, lektor. Fransk-latin.
- 1945—51 frk. *Inge Humlum*, lektor ved Ribe Kathedralskole. Dansk-engelsk.
- 1944—47 *P. Ingwersen*, afdelingsgeolog. Naturhistorie.
- 1947—61 *O. Ørsnes*, adjunkt, Grindsted Gymnasium. Naturhistorie-kemi.
- 1948—50 *K. Ringgaard*, docent ved Århus Universitet, dr. phil. Tysk-dansk.
- 1949—61 *Johannes Jørgensen*, realskolebestyrer i Høng. Fransk. Død 1961.
- 1949— *Georg Hansen*, realskolebestyrer i Høng. Historie.
- 1950—56 *A. Damsgaard*, adjunkt i Viborg. Dansk-tysk.
- 1951—56 frk. *G. Drud*, adjunkt ved Ålborg Kathedralskole. Engelsk-dansk.
- 1956— *C. F. Marholt*, lektor. Tysk-dansk.
- 1956—61 frk. *K. Christensen*, adjunkt i Herning. Dansk-tysk.
- 1956—61 fru *E. Ørsnes*, f. Lund, adjunkt i Grindsted. Dansk-engelsk.
- 1957—58 *E. Stougaard Thomsen*, seminarieadjunkt i Hjørring. Matematik.
- 1958—59 *U. Flemberg*, landinspektør i Høng. Matematik.
- 1959— *L. G. Hansen*, adjunkt. Matematik-fysik.
- 1961— fru *I. Bohus Jensen*, lektor. Naturhistorie-kemi.
- 1961— *H. Krogsgaard*, adjunkt. Fransk-engelsk.
- 1962— fru *I. Dahl*, adjunkt. Engelsk.
- 1963— *Aa. Büchner*, adjunkt. Engelsk-dansk.

Mindeord

EN AF DE SIDSTE DAGE i oktober måned afgik den mest særprægede af vort studenterhold fra 1931, læge Jacob Øster, Randers, pludselig ved døden. Han blev 65 år gammel.

Jacob Øster var en moden mand, da han indmeldte sig som elev på Høng Studenterkursus. Han begyndte efter sommerferien 1930 og tog således eksamen på ét år. Han var 33 år, gift og skulle forsørge kone og vistnok den gang fire børn, og det klarede han takket være en ganske ualmindelig stor nøjsomhed og en varm og brændende tro på, at det var Guds vilje, at han skulle uddanne sig, blive læge og missionær. Han købte et husmandssted ved Stenlille, som gav ham og hans familie det lidet, de havde behov for, og brændsel samlede de i skovene. Læsningen måtte ofte foregå i nattetimer, for Jacob Øster havde — skønt på visse områder i besiddelse af betydelige forkundskaber — meget at skulle have indhentet.

Hvordan havde han nu fået den idé at ville være missionær? Jo, det var en lang historie. Han var bondesøn fra Samsø. Hans hu stod til søen, og under den første verdenskrig var han skibsdreng. Det var en farlig tilværelse. En torpedo eller en mine kunne hurtigt sende skibet på havets bund. Han begyndte derfor at tænke alvorligt over tingene. Han gik i land og kom i lære på Ålborg Værft, og som 21-årig sluttede han sig til adventisterne og kom på deres missionsskole i Skodsborg. Herfra kom han på Hutchinson College i Amerika og gennemgik der en treårig uddannelse, som svarer til vor studentereksamen. I 1924 blev han sendt til Sierra Leone på den afrikanske vestkyst, et af de mest usunde steder på jorden, og her døde hans første hustru. Da Øster kom hjem på orlov, fandt han sin nuværende hustru, en yndig ung pige fra et alvorligt, kristent hjem i København, og sammen med hende drog han påny til Sierra Leone og herfra til Tanganyika, hvor han blev leder af en læreruddannelse for negre.

Her besluttede han så i 1930 at læse til læge for bedre at kunne være til nytte i missionsarbejdet, og efter Høng-året tog han til København og studerede videre. I 1939 fik



Jacob Øster.

han den medicinske embedseksamen efter mange års hårdt slid, men verdenskrigen hindrede ham i at nå sit mål: at komme ud på missionsmarken. Efter nogle års skiftende lægetjeneste nedsatte han sig i 1943 som praktiserende læge i Randers, og ved siden af virkede han som prædikant inden for adventistsamfundet.

Jacob Øster efterlod sig foruden hustruen otte børn.

Vi, som var unge den gang, og som fulgte hans kompromisløse arbejde frem mod sit mål, fik den dybeste respekt for ham. Vi vil bevare mindet om et fint og ædelt menneske.

HANS BAGGE



Jul Pedersen.

Student fra 1929, overbibliotekar Jul Pedersen, Rødovre, døde den 6. april 1963 efter lang tids sygdom.

Alle fra studenterholdet 1929 vil sikkert huske Jul, som han kom: rund og smilende, altid veloplagt og misundelsesværdigt velforberedt til skoledagen. Det kammeratlige samvær uden for skoletiden havde han jo som udenbys boende kun sjældent lejlighed til at deltage i, men han „pådrog“ sig alligevel navnet „Glade Jul“, og når vi tillod os at bruge det, var det både anerkendende og venligt ment.

Senere blev Jul og jeg som bibliotekarelever på Kalundborg Bibliotek kampfæller i den hårde tørtørn før optagelsesprøven til Statens Biblioteksvæsen; jeg mindes tydeligt hans flid og energi, der bød ham at udnytte hver pause eller ledig stund til forberedelse, det skete tit med opfordringen: „Hør mig, Inger“ — hvorefter „høreren“ tog fat og derved selv lærte en hel del af sin dygtige og inspirerende med-elev.

Efter veloverstået bibliotekseksamen havde Jul Pedersen ansættelse bl. a. i Odense og Thisted, indtil han i 1937 kom til Rødovre, hvor han groede fast og efter få års forløb blev overbibliotekar. I 1962 fejrede han sit 25 års jubilæum og blev fra alle sider hyldet for sit store arbejde for Rødovre Kommunalbiblioteker. Desværre nåede Jul Pedersen ikke at se kronen på sit værk: et nyt hovedbibliotek; det store forberedende arbejde havde han gjort, og planen lå færdig, før hans sygdom brød ud.

INGER B. NIELSEN



Den ny rektorbolig.

Et år er gået

ET ÅR ER GÅET . . . og det år vil i erindringen stå som et af de år, hvor der på adskillige felter skete noget skelsættende både for skolen og for kurserne som helhed: det var det år, da skolen havde virket i et halvt århundrede og søgte at fejre det på en måde, der passede med skolens traditioner. Derom fortælles andet sted i årsskriftet. Det var et år, der skete en mærkbar ændring i de ydre rammer med opførelse af rektorbolig, hvilket gav den fornødne luft til overgang til delvis fagklasseskole. Og det var endelig året, der gav bortfald af fag og indførelse af årskarakterer til eksamen.

Skolens nye rektorbolig blev først nogenlunde færdig til indflytning 1. april. Haven lå længe som et månelandskab og er først nu ved at blive anlagt og tilplantet. Husets beboere glæder sig hver dag over ikke længere at skulle bo i en lejlighed i to eller tre etager. Det gav mange trin på trapper i løbet af en dag. Den nye étplansbolig er rummelig nok til lærermøder og andre repræsentative formål. Adjunkt Krogsgård med familie har fået en lejlighed i den gamle rektorboligs førstesal. I sommerferien blev korridoren mellem klasseværelserne på førstesal lagt til klasseværelserne i vest. Det var blevet nødvendigt at gøre dem større, efterhånden som elevtallet i afgangsklasserne blev større. Det gamle bogdepot blev lagt ind til lærerværelset, der derved fik en hårdt tiltrængt udvidelse. Den gamle C-klasse blev til gennemgangsløkkale til lærerværelse og B-klasse, men fungerer tillige som frokoststue og foreløbigt bibliotek. Seks klasseværelser af fuld størrelse er nu til rådighed for seks klasser, hvoraf de tre begynderklasser starter med 26—27 elever, afgangsklasserne er på 20—21. Der var nu baggrund for en tillempet overgang til fagklassesystemet. Før blev eleverne i klassen, og lærerne skiftede. Herefter er det omvendt. Begrundelsen er den, at lærerne og eleverne efterhånden skal have en hel del bøger og andre hjælpemidler indenfor nem rækkevidde. Sprogundervisningen foregår nu i



*En kendt
kostgænger.*

det store og hele i klasseværelserne på 1. sal, historie og oldtidskundskab i det gamle rektorkontor, matematik i den tidligere rektorspisestue. Fysik og kemi samt naturhistorie og geografi i de sædvanlige faglokaler. Transporten af elever fra klasse til klasse foregår bedre end ventet, når man tager de upraktiske forhold i betragtning.

Men — alligevel bliver presset stadig stærkere i retning af at skaffe mere plads. Stadigvæk kun til det samme antal klasser. Det er de nye undervisningsformer, der er ved at trænge igennem med krav om mere plads til næsten alle fag. Hvis kurserne vil være på



*Der er kommet
en pakke.*

højde med tidens krav — og det vil og skal de — må der i løbet af meget få år skaffes mere plads. Men de myndigheder, der skal give byggetilladelse og lån, har indtil videre sagt nej. På kort sigt er opgaven da at udvide klasselokalerne ved for eksempel at nedlægge elevværelserne på 2. sal. Det er måske den billigste udvej, men vil på den anden side blot skabe problemer med indkvarteringen af pigerne, der altid har sværest ved at få værelser i byen. På længere sigt rejser det spørgsmål sig, om det overhovedet i længden er rigtigt at bygge om og til på en bygning, der aldrig har været tænkt som skolebygning. Men opførelse af et helt nyt skolekompleks vil kræve så megen kapital, at forrentningen ville blive en uoverkommelig byrde for skolen. Alle private skoler er eller kommer



Kendte profiler.

i samme situation: den daglige drift kan klares med de gældende tilskudslove, men ikke nyinvesteringer.

Med al den øjeblikkelige medvind for den private skoleform vil den måske alligevel komme til det punkt, hvor det offentlige under en eller anden form må træde til, hvis skolen skal udfylde sin opgave. Da det offentlige ikke kan lade de private skoler i stikken — i så tilfælde skulle stat eller kommuner selv bygge skoler af tilsvarende kapacitet — må hjælp vel ydes. Men får den private skole da lov at bestå som privat? Vil det offentlige ikke sige: når vi nu yder så meget, kan vi så alligevel ikke overtage det hele og bestemme selv?

Før end kurserne havde regnet med, allerede i sommer, bortfaldt visse fag til *eksamen*, ligesom der blev givet årskarakterer. Og fra det nye begynderhold at regne, altså det,



Studerholdet 1963.

der starter under de nye læseplaner i 64 og skal til eksamen i 66, bortfalder de meropgivelser i eksamenspensum på ca. 25 pct., der hidtil har været tale om. Således har Direktoratet for gymnasieskolerne meddelt ved et rektormøde. Det vil sige, at eksamen i form og omfang er som gymnasiernes. Stoffet skal blot gennemgås på to år. Til gengæld vil der, med de nødvendige dispensationer i overgangstiden, blive krævet, at en kursusstudent skal være mindst $19\frac{1}{2}$ år den 1. juli det år, han bliver student. Dermed forhindrer man, at alt for unge og umodne elever kommer på kursus. Og skolepolitisk skulle der samtidig med tilnærmelsen mellem kurser og skoler i eksamensformen være kommet et tydelig optrukket skel mellem den treårige og den toårige forberedelses elevflokk.

Antallet af elever er igen vokset. 140 begyndte efter ferien. S sammensætningen aldersmæssigt er imidlertid ved at skifte. De helt unge, der i en årrække var ret talrige, er igen ved at blive et mindre antal. Gennemsnitsalderen stiger derfor påny. Til unge, der er egnede, skaffes der nu plads på gymnasierne. Samtidig er de store årgange kommet i kursusalderen. Her har aldrig været så mange og egnede, der har forespurgt. Udvælgelsen har derfor været noget skarpere end før, og afgangens bliver følgelig tilsvarende mindre og har haft ikke skolemæssige årsager.

Lærercollegiet. Fru Dahl var sygemeldt stort set fra jul til sommerferien. Timerne klaredes dels ved kollegers hjælp, dels ved vikariat af cand. mag. frk. *Susanne Holtten*. Efter sommerferien er adjunkt *Åge Büchner* tiltrådt i engelsk og dansk, så nu er collegiet igen

fuldtalligt. Adjunkt Büchner er student fra skolen i 1950, så stedet er ikke fremmed for ham, og skolen byder ham og hans frue hjerteligt velkommen til godt samarbejde. Lærerudvekslingen med realskolen er fortsat med de samme lærere som i fjor: Georg Hansen, Krosgård og Monrad.

Besøg har i årets løb været aflagt af lektor *Oscar Nielsen* i engelsk og lektor *Mogens Lange* i geografi m. m. Desuden har der i sædvanligt omfang været tilsyn af skolelægen og tuberkulosestationen og orientering af erhvervsvejledningen, formidlet af studenter. Der stilles dem altid en mængde spørgsmål, der viser berettigelsen af at gå videre med en vejledning under mere faste former gennem en af skolens lærere, lektor Marholt.

Ved juleafslutningen talte vores fra Indien hjemvendte sognepræst, provst *Johs. Krohn*. Skolekomedien i januar var igen i år indstuderet af stud. mag. *Hans Henrik Monrad*. *Max Frisch's Biedermann* og *Brandstifterne* stillede store krav til alle medvirkende, lige til teknikere — og publikum. Men det blev en ganske udmærket aften. Ekskursionerne ligger i det store og hele i et fast mønster. I år med første tur til Mullerup mose, Trælleborg og Antvorskov.

Martsprøverne skal efter de nye bestemmelser falde helt bort, og sidste år var der også kun prøve i ganske enkelte fag. Og den repetition, der var en af martsprøvens plus-sider, er der blevet plads til i tiden mellem skriftlig og mundtlig eksamen, samtidig med



Den sidst beståede.



Man nyder livet.

at martsprøvetiden nu indgår i det normale arbejde. Det er bortfaldet af fag til eksamen, der har givet meget mere ro over eksamenstiden. Hvor kunne alle mærke forskellen mellem det nye og tidligere tider, hvor mundtlig eksamen begyndte umiddelbart efter skriftlig og fortsatte uden pauser udover de normale mellem fagene lige til afslutningsdagen.

Afslutningen på Høng gymnasium i går blev som vanligt festlig, indholdsrig og fornøjelig, hedder det i „Sjællands Tidende“s omtale af studenterafslutningsfesten.

Rektor Monrad sagde bl. a. ved translokationen, der havde ikke færre end 150 deltagere til en middag:

— I har nu taget eksamen, er blevet studenter og bliver — måske — akademikere. Man kan også spørge, hvordan det, der nu er fortid for jer — jeres ophold her — vil kunne komme til at betyde noget for jer personligt i fremtiden. En eksamen skal ikke tages for mere, end hvad den er, — men den skal også tages for det, den er.

En nylig foretagen undersøgelse viste for gymnasiasternes vedkommende en interessant og tydelig sammenhæng mellem tre ting: 1) eksamensgennemsnittets størrelse, 2) udsigterne for at gennemføre et studium normalt og 3) indtægternes størrelse senere hen. Det viste sig, at med et gennemsnit under 13,75 faldt forholdsvis mange flere fra eller fik slet ikke eksamen.

Formelt er en student i alt fald enhver, der har taget studentereksamen. Hvad enten han så bruger eksamen til videre studier eller ej. Men i dybere forstand er en student den, der stræber efter noget, den, der ikke er færdigdannet, stivnet, i bedrevenen og menneskelig selvtilstrækkelighed.

Og den, den egentlige, betydning af ordet kan jo gælde også for mange, der ikke har taget studentereksamen. Vi kan alle i egentligste forstand gå i skole hele livet. Vi er alle i egentligste forstand til eksamen altid.

En ret student er åben og søgende. Målet for sin stræben kender han vel, men vejene dertil står måske ikke så klart. I sin ungdommelighed er studenten måske da lige himmelstormende og dybt spekulativ. Han er studentikos. I så tilfælde kan diskussionerne få en tendens til at blive i dårlig forstand akademiske. Diskussionen for diskussionens skyld er for en tid belærende og ansporende, i længden dog gold. Der er noget tragisk over evighedsstudenten. Et spild af menneskemuligheder, der bedre kunne have udfoldet sig andre steder, hvad enten det nu var evner, energi, økonomi eller helbred, der ikke slog

til. Der skulle jo gerne komme noget ud af at være student. En student skulle gerne være en ret akademiker.

Akademikerne må ikke fornemt holde sig tilbage fra deltagelse i samfundslivet. De har som alle andre ret og pligt til at gøre sig gældende. Men de har med deres uddannelse også mere end mange andre muligheder derfor. Det har haft gyldighed fra de primitive stammers medicinmænd. Det gjaldt middelalderens præsteskab, der stort set var de eneste i samfundet, der kunne læse og skrive. Det gælder også vore dages højtuddannede specialister. Det at vide noget, som de mange ikke ved, men som er af vigtighed i samfundslivet, giver mulighed for indflydelse. Direkte som i de nationalliberales tid, da professorerne regerede, indirekte for vore dages specialister og embedsmænd.

Det er stadig et privilegium — menneskeligt og samfundsmæssigt — at få del i den højeste uddannelse, samfundet tilbyder. Men privilegiet må betales med krav til jer selv: om åbenhed og redelighed overfor jeres fags specielle og livets almene problemer. Samfundet skal nok med sine krav minde jer om, at I som akademikere ikke længere er en lukket kaste. Det vil bruge jer.

Gid I efter en veloverstået studentereksamen må få en frugtbar studentertid, hvor I fagligt og menneskeligt lærer at leve op til det at være en ret akademiker, ikke udenfor eller ovenover, men midt i den verden, der også er jeres!

Foruden af rektor blev der bragt hilsener og lykønskninger af Høng-Samfundets formand, forældre, lærere samt af repræsentanter for studenterne og begynderklassen.

Flidspræmier var skænket af Høng-Samfundet, den amerikanske, tyske og franske



*Cowboy med
cowgirl.*

ambassade, Gyldendals og Munksgaards forlag, boghandler Thorbek samt et par anonyme velyndere af vers og dansk skrivekunst.

Præmierne tildeltes i afgangsklassen Dinne Jensen, Bent Stougaard Nielsen, Ragner Thomsen, Kristian Nørby, Helge Bay, Leif Nielsen, Mogens Friis, Kirsten Wally Nielsen og Ole Groesmeyer. I begynderklassen: Rita Nielsen, Ole Jensen, Edmund Thomsen, Preben Dalsgaard Christensen, Sv. Aa. Ellefsen, Lena Troelsen, Hans Høyer Hansen, Betty Spanggaard Knudsen og Peter Poulsen.

Om jubilæumsdagens festlige forløb kan der læses i en selvstændig beretning. For skolen var det en stor glæde og opmuntring at modtage de mange indsamlede penge og velkomne gaver, der nu smykker forskellige lokaler i form af billeder, bøger, friser, møbler til lærerværelset og ure. Vi tager det fra skolens side som ydre udtryk for en varmende trofasthed med den skole, hvor man har tilbragt nogle afgørende ungdomsår. For alt dette som for venlige hilsner siden sidst *en varm tak*.

Deres

A. T. og J. H. MONRAD.



En lille havfrue.



Rektor J. H. Monrad har nedlagt krans ved skolebestyrer Johs. Jørgensen grav.

Jubilæumsdagens forløb

I taler og sang, med smældende flag over huse og gader, mange gaver og et hav af blomster i eftersommerens skønneste farver hyldedes skolen på sin jubilæumsdag, hvortil var valgt den 14. september. Tidligere elever — hvoraf tre fra skolens allerførste hold — samt nuværende elever, tidligere og nuværende lærere sammen med undervisningsminister *K. Helveg Petersen* og repræsentanter for folketing, skolemyndigheder, amt og sogneråd fejrede begivenheden.

Inden dagens festligheder begyndte med åbent hus i rektorboligen, nedlagde rektor Monrad og skolens og elevforeningens formand, redaktør Hans Bagge krans på de tidligere forstandere, Johannes Jørgensen og Ejnar Munks grave på Finderup kirkegård. Allerede dermed var anslået en af dagens grundtoner, vedgåelsen af arv og gæld til fortiden.



Skolens og Høng-Samfundets formand nedlagde krans på forstanderparret Munks grav.



Skolens nuværende elever var også med til festen.



Fra venstre til højre ses: Undervisningsminister K. Helveg Petersen, redaktør Hans Bagge, direktør for gymnasieskolerne Sigurd Højby, formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening, adjunkt Bernh. Baunsgaard, Fredericia, fru Grethe Bagge, og amtskontorchef K. Quist, Holbæk.

Formiddagen igennem modtog skolen en strøm af blomster og gaver og personligt overbragte hilsner i den nye rektorbolig, hvor der var uformel frokost for undervisningsministeren og de andre indbudte repræsentanter for myndighederne, for lærerne og eleverne sammen med bestyrelserne for skolen og elevforeningen samt indsamlingskomiteen.

Om eftermiddagen var realskolens gymnastiksal tæt sat til ved den sammenkomst, der blev dagens højdepunkt gennem hele den grundtone, der klang igennem det, der blev sagt og sunget. Ved et rundt jubilæum bliver der altid sagt mange runde og venlige ord og takket for, hvad der *er nået*. Her fortiedes ikke, at der ved et kursus også er meget, der *ikke* nåes, ej heller, at fremtiden, trods den øjeblikkelige medvind, alle kurser har for øjeblikket, vil stille så store krav, at kurserne ikke uden vidtgående yderligere støtte vil kunne leve op til, hvad der med rette kan kræves af dem, når de skal være på højden. Myndighedernes forjættende indstilling, som den kom frem gennem talerne, holder forhåbentlig til hverdagens nøgterne prøve.

Efter redaktør Bagges velkomst var eftermiddagens første taler *undervisningsministeren*, der ønskede skolen til lykke med jubilæet. Han omtalte derefter det behov, der altid vil være for kursusformen. Der vil altid være unge, sagde undervisningsministeren, der ikke har chancen for at gennemgå et 3-årigt gymnasium, eller som på et senere stadium i deres liv får brug for en studentereksamen, og disse unge mennesker skal have en chance.

Undervisningsministeren omtalte den særstilling, Høng Studenterkursus sammen med Rønde Studenterkursus indtager, idet disse to kurser ligger i landdistrikterne og desuden er kostskoler. Når man i dag betragter akademikerne, ser man, at ikke mange kommer fra landbefolkningen, og disse to skoler kan medvirke til at skabe mere balance. Undervisningsminister Helveg Petersen omtalte de forandringer, der er sket i gymnasieskolerne, som også vil få virkning på kursernes stilling, og han omtalte den omlægning, der er sket i undervisningen.



Tidligere skolelederes børn: Fra venstre: Civilingeniør Karsten Munk, Aarhus, skolebestyrer Jørgen Bent Jørgensen, Ringe, samt organist Anders Jørgensen og hustru, Brønshøj.

Den stærke tekniske udvikling har givet os en ny verden, men vi er blevet mere afhængig af den, og den stiller større krav til den enkelte. Derfor har skolerne i dag en dobbelt opgave. De skal sørge for elevernes dygtiggørelse, men de må også give eleverne almen viden. Eleverne må lære at tage stilling til de problemer, der kommer, og lære at vurdere tingene ud fra et selvstændigt synspunkt og en selvstændig mening. Det er ikke en let opgave for lærerne, hvis resultatet skal svare til vore forventninger, sagde Helveg Petersen.

Undervisningsministeriet vil være velvilligt overfor de krav og ønsker, der måtte komme fra Høng Studenterkursus for at skabe så gode ydre vilkår som muligt.

Der er lagt loft over bevillingerne, så vi kan ikke honorere alles krav, selv om vi synes, at mange af dem er berettigede, men vi må planlægge, så slægten efter os kan blive i stand til at opfylde de krav, der vil blive stillet til den.

Gymnasieskolernes direktør, *Sigurd Højby*, bragte hilsen fra gymnasieadministrationen og pegede i sin lykønskningstale på, at den forløbne 50-års periode har været præget af vilkår, som har ændret dansk livssyn.

— Som verden har været præget af spænding, således har den hjemlige skolepolitik også været det. Jeg behøver blot at nævne et eksempel:

Der er jo sagt, at en student er en person, som forældrene har handlet for i 12 år, som

lærerne har tænkt for i 12 år — og som ikke har så megen viden i sig som et leksikon til 12 kroner — sådan er det heldigvis ikke mere.

Idealerne er forvandlede, ungdommen har set så megen svigten, at den har svært ved at tro — men der er offervilje hos ungdommen og nok mere offervilje end hos tidligere tiders ungdom, sagde Sigurd Højby. Tyngdepunktet har forskudt sig til de problemer, der angår andet og mere end netop de hjemlige. I dag er kundskaber ikke nok. Forståelse af fællesskab og demokrati får man kun ved at leve med i begge dele.

Skolen har ansvaret for, at denne interesse bevares, og her har kostskolerne de store muligheder. Denne skole har betydet meget for mange elever, og kontakten med de mange elever viser det. Vi håber, at skolen vil bevare sine traditioner og udvikle aktive og ansvarsbevidste mennesker, der kan bære ansvaret bedre, end vi har gjort, sluttede direktør Højby.

Kontorchef *K. Quist*, Holbæk, bragte den bortrejste amtmand *M. J. Clausens* lykønsning, og desuden lykønskede han vittigt og elegant skolen på Holbæk amtsråd og Holbæk skoledirektions vegne.



Ministeren lytter —



Ministeren lover —



Ekspeditionssekretær, cand. polit. Ivar Munk.



Lektor Esman Eriksen.

Formanden for gymnasieskolernes lærerforening, adjunkt *B. Baunsgaard*, Fredericia, rettede til indledning en personlig tak til rektor Monrad, der har gjort et stort arbejde til gavn for alle kurserne. Vi lærere, sagde *B. Baunsgaard*, gør, hvad vi kan, for at nå et tilfredsstillende resultat, og han udtrykte sin glæde over, at man i undervisningsministeriet fandt kravene berettiget, men alligevel opfordrede han til ikke at spare for meget, når det drejer sig om undervisning.

Det er nødvendigt, sagde lærerforeningens formand, at der bygges flere skoler. Der skal også være plads til de kommende generationer. Vi skal ikke planlægge kun for vor egen tid. Den opvoksende ungdom må kunne klare sig i den stadig stigende konkurrence, og når den kan det, betales udgifterne tilbage. Vore efterkommere må ikke kunne sige, at vi ikke slog til.

Ekspeditionssekretær, cand. polit. *Ivar Munk*, der var formand for indsamlingskomiteen, overakte en adresse med givernes navne. Hans tale om, hvad skolen gennem tiderne havde stået for, findes gengivet andetsteds i årsskriftet. Det samme gælder, hvad repræsentanten for det allerførste hold, læge *A. Clausager-Madsen*, Flauenskjold, berettede fra skolens første tid. Lektor *Esman Eriksen*'s tale findes også gengivet i årsskriftet.

Lektor *Esman Eriksen* overrakte skolen et ur, der var en gave fra lærerne på gymnasiet, fra lærerene på Privatskolen og fra Realskolen.

Formanden for elevforeningen „*Erانيا*“, *Ole Jensen*, sagde på de nuværende elevers vegne tak til skolen ved at overrække et relief, et udsnit af Thorvaldsens Alexanderfrise, der skal smykke opholdsstuen.

Skolebestyrer *Georg Hansen*, Høng Realskole, omtalte det samarbejde, der nu igen

finder sted mellem byens skoler, idet man påny udveksler lærere. Forstander *Ernst Fink*, Husmandsskolen, bragte en hilsen fra den skole, der var roden til Høng Studenterkursus.

Sluttelig takkede rektor *Monrad* for gaver og hilsner.

Efter sammenkomsten på realskolen var der festmiddag på skolen, hvor 210 deltagere lige netop kunne være i spisestue og opholdsstue. Det var topbelastning af teknik og personale, men takket være hjælp fra forskellig side, klappede alt på bedste måde. Der blev endda tid til generalforsamling i Høng-Samfundet, inden residensen forelagdes til hotellet, hvor der var dans afbrudt af underholdning af eleverne.

Næste dag, søndag den 15. september, var ikke optaget af fællesarrangementer, men efter middag var der åbent hus for jubilarer af forskellige årgange i rektorboligen. Om mandagen skabte en halvdags ekskursion endelig en lempelig overgang til hverdagens rolige rytme.



Ole „formand“ overrækker elevernes gave.

Som en elev oplevede festdagen

Det foregående referat af jubilæumsdagen er i det store og hele bygget på referater i „Sjællands Tidende“ og „Kalundborg Folkeblad“. Men hvordan var det som elev at være med? NB. Festlighederne var med velberåd hu netop planlagt, så eleverne skulle være med til så meget som overhovedet muligt.

— De ser jo ganske normale ud, lød det hviskende fra en af de nuværende elever på Høng Studenterkursus, da de gamle elever begyndte at strømme sammen til skolens 50 års jubilæum den 14. september. Det overraskende i udbruddet må være en kompliment til skolen: Man havde ventet noget særligt.

„De gamle“ skuffede iøvrigt ikke — jubilæet blev noget særligt. Også for os — skolens nuværende elever — betød det mere end den blotte kendsgerning, at vi havde fri hele lørdagen og var med til både sammenkomsten i Realskolens sal, festmiddagen og ballet på hotellet.

Det var ikke svært at se, hvordan „de gamle“ havde det. For manges vedkommende var det adskillige år siden, de havde truffet hinanden, og det i forbindelse med, at mødet fandt sted på deres gamle skole, skulle være nok til at gøre selv den ældste kåd som en nybagt første G'er.

Og lige meget hvem De er, hvad de hedder, og hvad De mener om Sydafrikapolitikken og Louis Armstrong, så er vi, der går på skolen nu, glade for at have mødt Dem. Ikke fordi vi kom i særlig kontakt med Dem — vi snakkede kun med ganske få — men fordi vi klar over, at det sammenhold, der findes i skoletiden, nok kan holde et halvt hundrede år. Selv om der udadtil er ændret meget ved skolen — nye omgivelser, nye undervisningsmetoder og nye lærere — så blev vi klar over, at Høng-ånden ikke er noget nyt. De officielle taler var ikke triste, som den slags ofte er, fordi vi kendte emnet, der blev talt om, og fordi vi forstod de problemer, der blev drøftet.

Men jubilæet bød også på andre oplevelser. Undertegnede står for eksempel i dyb taknemlighedsgæld til en iøvrigt ukendt „hr. forhenværende“, der på et vist tidspunkt under festen betroede mig, hvordan man bærer sig ad med at komme gratis til fest på Høng hotel. Jo, jeg skulle krybe ind gennem et vindue, men „pas på, når du går gennem den dør — jeg blev engang nappet dér“. Ved nærmere eftersyn viste det sig beklageligvis, at der er bygget om, så både vindue og dør er forsvundet, siden de sidst blev benyttet til denne trafik.

Det er altid rart med en fest — både forberedelserne og selve festen er med til at bryde den daglige rutine, så bøgerne synes mindre tykke, timerne kortere og arbejdet lettere, når man begynder igen — vi ønsker, at skolen også må have fremgang i de næste 50 år, så et hold mere vil opleve den samme feststemning som vi.

A. C. A.



Skolen 1905—28.

Den selvejende institution Høng Studenterkursus

Som omtalt i den almindelige artikel om skolen i årets løb er skolen endelig formelt anerkendt som en selvejende institution og har fået udbetalt de dertil hørende statslån til køb af de værdier, der tilhørte Aktieselskabet Høng Studenterkursus.

Bestyrelsen består af:

Redaktør *Hans Bagge*, formand.

Kontorchef, cand. polit. *J. J. Lindsteen*.

Sekretær, cand. polit. *Johs. Lund Petersen*.

Biskop *Gudmund Schiøler* og

landsretssagfører *H. Kraglund*.

Som man ser, er flertallet i bestyrelsen tillige medlemmer af elevforeningens bestyrelse. Man har dermed villet tilkendegive forbindelsen med de gamle elevers flok også på dette område. Skolens almindelige vilkår er omtalt flere andre steder i årsskriftet. Regnskabet følger omstændene. Der vil deraf fremgå, at skolens økonomi med de gældende tilskud lige løber rundt, men skolens statsautoriserede revisor har afgjort ret i, at der ikke er nok til nødvendige afskrivninger og henlæggelser efter rette forretningsmæssige krav. Løvrigt er det måske til oplysning nyttigt at fastslå, at ingen selvejende institution må udbetale et evt. overskud. Alt indtjent skal komme selve institutionen til gode. Alle ved institutionen ansatte er fastlønnede i overensstemmelse med derom gældende bestemmelser.

J. H. Monrad.



Skolen 1928—48.

Driftsregnskab for tiden 1. april 1962 — 31. marts 1963

Indtægter:

Skolepenge (heraf fra Holbæk amt kr. 10.766,67)	58.656,67
Elevbetalinger for kost	234.670,50
Statstilskud	475.943,86
Andre indtægter	9.210,00
Indtægt ved collegier	8.385,90
Renteindtægter	40,60

Udgifter:

Lærerlønninger	439.478,78
Andre lønninger	96.643,84
Samlinger og undervisningsmateriel	6.144,02
Indkøb af skolebøger	20.835,41
Indkøb af madvarer	93.507,78
Vedligeholdelse af inventar og service	8.212,74
Reparation og vedligeholdelse af bygninger	12.351,82
Ejendomsskatter, forsikringer og afgifter	5.701,58
Renter	37.121,56
Lys, kraft og varme	12.423,53
Annoncer, kontorartikler og tryksager	12.970,02
Rejser og repræsentation	4.588,86
Bogføring, revision m. v.	6.065,00
Andre udgifter (forsikringer, ekskursioner, skolefest m. v.)	8.107,30
Overskud ...	764.152,24
	<u>22.755,29</u>

der i henhold til generalforsamlingsbeslutning anvendes til nedskrivning af driftsmidler.

Status pr. 1. april 1963

Aktiver:

Kassebeholdning		5.323,39
Indestående på giro 36791		61.161,82
Beregnet tilgodehavende statstilskud		19.444,90
Driftsmidler (heraf anskaffet i regnskabsåret kr. 31.687,58)	95.044,12	
÷ afskrevet årets overskud	22.755,29	72.288,83
Tilgodehavende skolepenge		1.585,00
Ejendommene (ejendomsværdi kr. 237.300,00)		481.819,32
		641.623,26

Passiver:

Diverse kreditorer		72.855,40
Bogdepositum		6.045,00
Forudbetalt statstilskud for april 1963		41.000,00
Prioritetsgæld		521.722,86
		641.623,26

I bestyrelsen:

Hans Bagge

J. J. Lindsten

G. Schiøler

Johs. Lund Petersen

H. Kraglund

Ovenstående regnskabsekstrakt har vi gennemgået og fundet i overensstemmelse med institutionens bøger, som vi har revideret.

Slagelse, den 29. august 1963.

S. Trzeciak
Tage Møller
statsautoriseret revisor.



Skolen 1948.

Fra — om — til gamle kammerater

Om 1939, næste sommers jubilarer, fortæller *Jens Jørgen Lindsteen*; kun enkelte har selv givet en beretning.

De nysproglige:

1939 *Orla Christiansen*, skriver: Jeg begyndte efteråret 1939 på det teologiske studium ved Københavns Universitet. Dette studium afsluttedes med teologisk embedseksamen sammesteds juni 1946. Samtidig udnævntes jeg til alumne på Borchs kollogium. Efter at have virket som manuduktør i et par år ansattes jeg i 1949 som hjælpepræst i Brøndbyernes pastorat, hvor jeg nytår 1952 udnævntes til kaldskapellan. 1955 udnævntes jeg til sognepræst for det nyoprettede Brøndbyøster pastorat. 1958 beskikkedes jeg til tillige at være provst for Smørum herreds provsti. 1954 indgik jeg ægteskab med Britta Gjortlevine Christensen. Vi har to drenge på 8 og 5 år.

Aksel Dreslov gjorde efter diverse små sidespring sin journalistuddannelse færdig på Fyns Venstreblad i Odense ved nytårstid 1945. Var derefter journalist i Helsingør, ved Vestres Pressebureau i København og kom i 46 til Stockholm, hvor han sad i to år som Dagbladet „København“s korrespondent. Siden var han ved „Husmandshjemmet“, „Billed-Bladet“ og „Aftenbladet“ for i februar 1959 at flytte til Odense som Politiken's Odenserredaktør.

Han har fået tid til at skrive en 10—12 børnebøger og sidst en bog om H. C. Andersen og hans barndomsby „En å, en by, en digter“. Han er ugift og har ingen børn. Til gengæld har han kastet sin kærlighed på Middelhavs-landene, som han hjem søger hver sommer, og, når oms og tvangs tillader det, tillige om vinteren.

Svend Fredens var nok nysproglig, men lagde under studierne i Århus megen vægt på matematikken og underviste allerede tidligt i driftsøkonomi. Det var da også i dette fag, han som meget ung cand. oecon. blev professor ved Århus Universitet, hvor han fortsat virker. Gift og bosat i Riisskov.

Sigurd Haugland har indtil nu helliget sig musiklivet i København, i de sidste 8 år således som kgl. korsanger. I denne egenskab har han haft adskillige dejlige rejser. Men nu søger han og fru Inga, født Paulsen, roen i provinsen. Sammen med to ligesindede familier flytter de til foråret til Egtved for derfra at drive Musikhøjskolens forlag. Han bliver næsten nabo til

Jørgen Molt Ipsen, der skriver følgende: Efter studentereksamen studerede jeg under krigen medicin — med mindre held. Dimitteredes i 1949 som lærer fra Gedved Seminarium. — Var derefter lærer i Flensborg i 7 år. — Kom i 1956 til Skodborg i Sønderjylland som førstelærer ved en skole i opbygning — og blev efter dens omdannelse til folke- og realskole udnævnt til skoleinspektør. I 1947 blev jeg gift med lærerinde Ida Marie Traberg. — Vi har 4 børn, 3 drenge og en pige.

Folmer Stig Lauritzen var i mange år ansat i firmaet H. Struer, Skindergade, hvorfra skoletidens fysikapparatstammede, og havde også bygget sig et dejligt hus i Farum. Men fra 1. april 1961 tog Folmer til Svendborg, hvor han nu er konsulent ved amtsarbejdsanvisningen og specielt beskæftiger sig meget med revalideringsproblemer. Ny adresse Fruerstuevej 72, Svendborg. Gift med en datter fra Gierslev skole og har en søn på 4 år.

Helene Storm Nielsen er gift med en læge Reiter og var en overgang bosat på Stevns, medens *Karen Saksø* er prokurist i papirfirmaet Hagen og Sørensen i Odense, men nærmere foreligger ikke om pigerne, før vi forhåbentlig ses til sommer.

Af matematikerne blev *Asger Baltzer* dyrlæge i 1949 og var assistent bl. a. i Dianalund, i Hedehusene og senest i Helsingø, hvorfra han udsøgte sig sit nuværende domicil: Vejby i Nordsjælland. Forholdene er på det nærmeste kongelige — således 3 døtre i alderen 12, 8 og 1 år — og Baltzer vil være glad for, om gamle kammerater kigger inden for, når vejen falder forbi.

Poul Højvert blev i 1948 cand. mag. i naturfag og har siden 1. august 1953 været adjunkt ved Sct. Annæ Gymnasium. Blev i 1944 gift med Ritha Bloch (fra Høng) og har en søn Niels Jørgen, født i 1950.

Ase Christiansen tog jo en meget fin lægeeksamen og er ifl. Dreslov nu narkoselæge ved Odense amts- og bys sygehus. Selv har hun desværre intet fortalt og det samme gælder *Niels Falkentorp*.

Derimod lod *Svend Hansen* sig opspore i Statens ligningsdirektorat, hvor han har været siden sin eksamen og vil blive ekspeditionssekretær inden længe. Bosat Skovvænget 8 A i Hørsholm, hvor foruden hus og have fortsat kortespillet har en særlig plads i hans hjerte. Svend Hansen er således turneringsleder i Hørsholm Bridgeklub og har i denne egenskab bl. a. truffet sin gamle læremester Jan Winther.

Andreas Haugård blev civilingeniør allerede i 1945 og ansattes straks hos Rønnes stadsingeniør til opbygning efter bombardementet. Søgte senere den private sektor og har været i flere firmaer, før han ansattes i A/S Lauritzen og Ussing, hvor han er rådgivende ingeniør m.h.t. industribyggeri. Har således været med til at installere flere elektronregnemaskiner. Bosat i Virum, gift siden 1946 og har to børn på $3\frac{1}{2}$ og $\frac{1}{2}$ år.

Peter Hermann skriver følgende: Efter studentereksamen gennemgik uddannelse til brygmester. Herunder 1 år på Den Jydske Handelshøjskole, Århus, endvidere elevtid på bryggerierne i Kalundborg, Nyborg, Randers og på Tuborg. Brygmestereksamen 1945 fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole, København. Praktikanttid i 1945—46 i Göteborg, Nykøbing F. og Viborg. Derefter ansættelse som brygmesterassistent på „Stjernen“, København. Ansættelse som direktør i Kalundborg 1949—1960. Efter bryggeriets nedlæggelse og endelige afvikling i 1962 nedsatte jeg mig som brygmestervikar og er for tiden i Nykøbing F. Gift 1949 med læge Grethe Pleen (Høng 1937). Børn: 1 dreng på 12 år og 1 pige på 11 år. Bopæl: Sdr. Nyrup, Raklev pr. Kalundborg.

Jens Jørgen Lindsteen er ansat i rådhusforvaltningen på Københavns rådhus. Gift med Ellen Munk Sørensen og har 2 piger på 18 og 8 år samt en dreng på 15. Medlem af bestyrelsen for den selvejende institution „Høng Studenterkursus“ og vil gerne medvirke til at udjævne de divergenser, der fra gammel tid evt. måtte være mellem skolen og denne årgang plus den følgende. Efter samtlige 25 år at være kommet regelmæssigt på skolen kan jeg meget varmt anbefale jer at møde op til dennes arrangementer som for eksempel jubilæet her til sommer.

Kaj Kastrup Nielsen var i adskillige år ansat under SAS og fandt også arbejdet vældig interessant, men da man som led i rationaliseringen kunne risikere at blive beordret f. eks. til Stockholm, sagde han i 1954 SAS farvel. I dag er Kastrup kon-torchef i firmaet Teddys møbler. Hjemme i Søborg har han hustru og en datter på 17 år.

Knud Nielsen er civilingeniør med havnebyggeri som speciale. Arbejdede en overgang i Frederikshavn, men er nu knyttet til Århus havn. Bor ligesom Fredens i Riisskov.

Jan Winther var i 3 år civilingeniør hos DSB, byggede derpå havne på Færøerne og er nu vejbygger på Lyngby rådhus. Har 3 drenge fra 15—19 år og bor dejligt ude i Holte (se u. Svend Hansen).

- 1953 Årgangen har været meget tilbageholdende med oplysninger, men jeg har da fået oplyst, at

Mette Eichild Andersen er sekretær på Bohrs institut.

Bent Kjeld Andersen går på Vordingborg Seminarium

Jørgen Høgh er ingeniør på De danske Sukkerfabrikker.

Knud Jørgen Jacobsen, lærer i Høng, er medlem af Finderup sogneråd.

Erik Wester blev læge allerede i 1960, er gift med Signe Ulsøe fra 1955; tre børn.

Hans Brun Thomsen, civilingeniør, er vist nok i Persien. To har haft mandsmod nok til at skrive og fortælle lidt om sig selv; det er

Flemming Skou Frederiksen, revisor, han skriver: Efter studentereksamen sommerferie, indtil jeg i november 1963 blev indkaldt til militærtjeneste, som varede i 2½ år. Derefter beskæftiget ved revision. Først ansat i Herning 1956—58, dernæst i Ålborg 1958—63 og nu fra 1. juli 1963 hos revisionsfirmaet Seier-Petersen, Århus. Samtidig med beskæftigelsen ved revisionsfaget har jeg på handelshøjskolen i Ålborg læst til diplomprøven (HD) i regnskabsvæsen, som jeg bestod i 1962. Jeg læser i øjeblikket til statsautoriseret revisor og agter at indstille mig til 1. del af revisoreksamen i sommeren 1964. Gift 1960. Adresse: Aldersrovej 13, Århus N.

Bent Pedersen, lærer, skriver: I august 1953 blev jeg indkaldt til militæret. Dette varede godt 2 år. Derefter fulgte uddannelse på Haslev Seminarium. I 1959 blev jeg ansat her i Sorø ved borger- og realskolen. Det er et meget afvekslende og for det meste glædesfyldt arbejde at beskæftige sig med disse levende fyre. I 1957 blev jeg gift. Vi har i dag 2 børn på henholdsvis 2 og 4 år. Hilsen til tidligere klassekammerater og lærere med tak for tiden på studenterkursuset.

- 1955 I en hilsen i anledning af jubilæet fortæller *P. C. Dyhr*: I februar 1942 blev jeg akadem. ing. (kemi). Har siden været ansat hos Dansk Esso A/S, hvor jeg befinder mig godt.

- 1958 På grund af travlhed kom jeg lidt sent i gang med at indsamle oplysninger om 1958. Udover, hvad ændringerne i medlemslisten fortæller, kan nævnes, at *Rie* er stud. jur. og gift, at *Else* og *Lene* i det forløbne år er blevet lærerinder, og at *Lene*, der i 1961 blev gift med en studiekammerat, lige har fået en søn.

Om *Peter Nielsen* stod der fejlagtigt sidste år, at han havde været to år på bibliotek; det skulle være apotek.

Ole Lyskede har for to år siden forladt søvneret til fordel for historien.

Årsberetning fra „Erانيا”

27. oktober 1962. Første gæst i „ERANIA“ efter den nye bestyrelses tiltræden var teaterinstruktør *Leon Feder*, tidligere tilknyttet Fiolteatret. Efter at hr. Feder havde berettet om en film- og teaterinstruktørs arbejde, udtalte han sit syn på avantgardeteatret og besvarede spørgsmål inden for sit felt.

Efter foredraget var der dans i spisesalen til båndoptager og en trio bestående af skoleelever.

3. november 1962. Eksperimentalfilm. Instruktørassistent *Benny Korzen* viste fem film af vidt forskellig karakter spændende fra surrealisme til dokumentarfilm. Mest omdiskuteret blev nok *Freddys „Spiste horisonter“* skønt kun af tre minutters varighed.

10. november 1962. Trods forudgående sabotagehandlinger mod „Erانيا“s bekendtgørelser om aftenens arrangement lykkedes det dog at gennemføre dette endog med overmåde god tilslutning. Pastor *Søbye* fra Bloustrød holdt foredrag om „Kirke og socialisme“. En livlig diskussion bevægede hurtigt debatten væk fra det oprindelige emne uden dog af den grund at gå i ring. Adskillige harmdirrende foreningsmedlemmer fik luftet deres meninger til udelt fornøjelse og åndelig opbyggelse for alle. Virkelig en aften, hvor man blev tvunget til at tage stilling.

24. november 1962. Aftenens taler var den kendte pastor *Vedel*, Årup, som fortalte om Jehovas vidner. Emnet havde desværre afskrækket en del medlemmer, men de mødte fik en udbytterig aften, som først sluttede klokken 23,30.

1. december 1962. Afgjort én af de bedste aftener i denne periode. Forfatteren *Hans Scherfig* læste op af sin bog „Det forsømte forår“ og lagde derefter op til diskussion om bogens stadige aktualitet. Der blev sagt både for og imod, men uanset en manglende afgørelse i dette spørgsmål blev aftenen en succes med opholdsstuen tæt proppet af tilhørere.

8. december 1962 var én af de aftener, der er temmelig få af i „Erانيا“. Der var arrangeret underholdning med egne talenter fra skolen omfattende sangkoret og orkesteret samt forskellige andre musik- og sangbevægede. Som adskillige gange før imødekom elevforeningen deltagerens ønske om at se fjernsyn ved midt på aftenen at dreje op for gyserserien „Halstørklædet“. Efter underholdningen var der dans i spisesalen.

15. december 1962. Generalforsamling. Til den nye bestyrelse valgtes som formand *Jens Ettrup Pedersen*, som ved sin tiltrædelsestale udtrykte som sin hensigt at føre „Erانيا“ videre i de spor, som den afgående bestyrelse havde ført foreningen ind i; som næstformand *Birgitte Paludan-Müller*, som kasserer *Aage Skovsted Jespersen* og som menige bestyrelsesmedlemmer *Kaj Borchert* og *Svend Aage Ellefsen* — suppleant *Christian Burgaard*. Formandsberetning og regnskab godkendtes iøvrigt.

19. januar 1963 havde man på lektor *Bohus'* foranledning formået *dr. Lieberkind* til at holde foredrag med titlen: „Hvorfor opfører dyr sig, som de gør“. For en mangtallig fremmødt tilhørerskare bevægede *dr. Lieberkind* sig ekvilibristisk mellem overspringsbevægelser og slangetæmning. Hvis ikke det før var gået op for medlemmerne, indså man nu let, hvorfor foredragsholderen blev udnævnt til fjernsynets populæreste person. — Den siddende bestyrelse konstaterede bagefter, at aftenen havde været en kæmpesucces.

2. februar 1963. Lærer *Flemming Mortensen*, København, var mødt med sit foredrag: „Hvorfor ligner det ikke?“ Det var den abstrakte kunst, som i mere end én forstand stod på tapetet, og hr. Mortensen ledsagede sit foredrag med eksempler på nonfigurativ malerkunst i form af malerier af nyere dato. De mange tilhørere var efter en udbytterig aften nær ved at være enige med foredragsholderen, når han til slut spurgte: „Men hvorfor skal det overhovedet ligne?“

9. februar 1963. Elevforeningen havde arrangeret en Københavner-tur, hvor man fik lejlighed til at se og høre enten „West Side Story“ eller „Biedermann og brandstifterne“, som var blevet opført ved skolefesten i januar. Tilslutningen var ikke ligefrem overvældende, men de deltagende fik da en fornøjelig aften ud af det.

16. februar 1963. Karneval. Trods forudgående pessimisme var så godt som alle deltagere iført fantasifulde kostumer til stor moro for så vel sig selv som de andre. Aftenens højdepunkter var afgjort kostumekonkurrencen og ballondansen, og et jazzorkester, som bestyrelsen havde fremtryllet til lejligheden, gjorde sit til, at aftenen blev en forrygende oplevelse for alle. Som afslutning afkøledes gemytterne ved en omgang is, således at man i nogenlunde afdæmpet form kunne bevæge sig fra skolen til sit værelse.

2. marts 1963 holdt Høng-Samfundet elevfest i Studenterforeningen i København med fællesspisning, underholdning af tryllekunstneren Samson, udpluk fra studenterrevyen, og dans. Desværre mødte kun få af skolens nuværende elever.

9. marts 1963. Programmet denne aften stod igen på underholdning ved egne kræfter omfattende klaverstykker af Chopin, oplæsning, negro-spirituals, grønlandsk og færøsk dans, en sang om skole-kvaler og til slut sort magi ved tryllekunstneren Samson. Alle optrædende gik på med krum hals og gjorde deres til, at aftenen blev en oplevelse for alle.

16. marts 1963 gæstedes „Erania“ af komponisten *Jørgen Plaetner*, som medbringende et omfattende højtaleranlæg, adskillige bånd samt et indgående kendskab til emnet underholdt tilhørerne på bedste måde. Trods indgående agitation må det dog nok stå hen i det uvisse, om Plaetner fik hvervet proselytter denne aften.

23. marts 1963 var det i samarbejde med den stedlige biograf arrangeret således, at filmen „Dilemma“ kom på programmet. Filmens producer og instruktør, *Henning Carlsen* skulle være mødt op til en diskussion bagefter, men blev desværre forhindret, således at vi måtte nøjes med den filmiske oplevelse. Der var stor tilslutning, og bestyrelsen stillede i udsigt, at man senere ville søge at få Carlsen til at kommentere.

27. april 1963. Generalforsamling. Efter ihærdig venten lykkedes det at få samlet et beslutningsdygtigt antal medlemmer til generalforsamlingen, hvorefter man kunne gå over til beretninger og valg. Formandens og kassererens beretninger godkendtes uden kommentarer og valgets udfald blev: formand Ole Jensen, næstformand Eva Christensen, kasserer Jens Efttrup Pedersen og menige bestyrelsesmedlemmer Carl Cl. Olsen og Betty S. Knudsen. Efter generalforsamlingen talte *Olav Evensen* om Johs. V. Jensen. Foredraget krydredes yderligere af hr. Evensens personlige kendskab til forfatteren.

9. maj 1963. Noget usædvanligt startedes den nye sæson med et arrangement før sommerferien — på 2. klassernes sidste skoledag. Medvirkende var skolens sangkor, sangforeningen Musica, Slagelse, Tidewater jazzband, Kalundborg samt lektor Esman Erikson, som alle gjorde deres til, at aftenen blev en oplevelse for tilhørerne. Efter det faste program dansede man i spisesalen efter at have forsynet sig med is og sodavand og hørte en på bånd indspillet ønskekoncert med hilsner til skolens lærere, som fik en ret begejstret modtagelse.

15. august 1963. Bestyrelsesmøde. På grund af næstformandens bortrejse til USA indkaldtes suppleant Anders Chr. Andersen og Betty S. Knudsen valgtes enstemmigt til næstformand.

17. august 1963. Den traditionelle travetur til Tissø som optakt til det nye skoleår gennemførtes trods truende uvejrsskyer. Efter hjemkomsten serveredes kakao og boller, og man dansede til midnat.

24. august 1963. Første arrangement i det nye skoleår var provst *Krohns* oplæg til og diskussion om ungdommens hjælpekorps i u-landene. Efter oplægget udspandt sig en ret livlig diskussion om emnet, hvorunder mange synspunkter lagdes for dagen. I sandhed en livlig aften.

28. august 1963. Der var opnået tilladelse til at benytte en onsdag aften til et program noget ud over det almindelige, idet den kendte klarinettist *Albert Nicholas* og det mindre kendte jazzorkester *Sammy's Hot Six* gæstede foreningen og skabte en livlig aften med koncert og dans.

31. august 1963. Aftenens indledere *Henrik Skjoldager*, Konservative Gymnasiaster, og *Poul Mogensen*, Gruppe 61, lagde hårdt ud med at erklære gymnasieelever for politisk inaktive, ofre for politiske modeluner og meget andet. Efterhånden gik man dog over til, både fra indledernes og tilhørernes side, at rette det svære skyts mod de repræsenterede ungdomsorganisationer og disses favoritpartier, hvorved en til tider noget usaglig, men samtidig livlig diskussion udspandt sig. Der blev rig lejlighed til at sige morsomheder, komme med saglige indvendinger og blive til grin, måske nok et noget vidtspændende område for en enkelt aften at bevæge sig på. Aftenen sluttede tæt ved midnat.

7. september 1963. Kunstmaler og tegnelærer ved Sorø Akademi *Kn. Raaschou Nielsen* holdt foredrag om fransk malerkunst fra impressionismen til vor tid. Foredraget ledsagedes med lysbilleder, og skønt arrangementet var af temmelig kort varighed fik så vidt vides alle en del ud af det.

14. september 1963. I forbindelse med skolens jubilæum arrangeredes underholdning på hotellet. Omtale andetsteds.

28. september 1963. Grundet på en talers pludselige afbud havde man i huj og hast fremskaffet nogle film fra den amerikanske ambassade, som skønt omspolinger, udeblivende lyd og andre morsomme effekter alle kørtes for et taknemmeligt publikum.

5. oktober 1963 afholdtes diskussion om emnet: Kirke og Ungdom. Pastor *Paludan-Müller* og provst *Krohn* optog en livlig debat, først med et diskussionshold af elever, senere med samtlige tilhørere, hvoraf mange nåede at komme med spidsfindige indlæg. Man bevægede sig frit og utvunget fra Darwin over Mosebøgerne til moderne geologi og tilbage igen, hvorefter *Paludan-Müller* afrundede med en kortfattet oversigt over for- og nutidige hedenske religioner.

OLE JENSEN

Rostra

SIDEN SEPTEMBER sidste år har et gammelkendt fænomen på Høng Studenterkursus oplevet et „come back“. Det drejer sig om skolebladet Rostra, der ganske vist udkom første gang i 1945, men som siden har haft visse vanskeligheder — specielt af økonomisk art — der har betydet, at bladet er suspenderet flere gange.

Velvilje fra annoncører og interesse fra nuværende og forhenværende elever på skolen gjorde imidlertid, at man besluttede at udgive det igen, og indtil nu har man ikke oplevet økonomiske bekymringer, der kunne være nogen fare for bladet.

Det hedder i de vedtægter, som redaktionen har fastsat, at bladet er uafhængigt af skolen og elevforeningen, og at det skal fungere som talerør på skolen. Det hedder videre, at redaktionens medlemmer — for tiden fem — disponerer over og hæfter for det beløb, der kommer ind fra annoncører og abonnenter, og at intet blad må udgives, før de tilstrækkelige pengemidler er skaffet til veje. Der skulle således være skabt sikkerhed for, at pengene anvendes til det formål, som de var bestemt til.

Det held, som indtil nu har fulgt bladet, har imidlertid bragt redaktionen på den tanke, at der måske er tidligere elever på skolen, der kunne have interesse i at blive abonnenter. Skulle det være tilfældet, kan man sende et brevkort til Rostra, Høng Studenterkursus, hvorfra man vil få et prøvenummer tilsendt. Beslutter man sig til at blive abonnent, kan betalingen for bladet — der for tiden er fire kroner for fire numre — derefter indbetales på postkonto 12 95 88.

Bladet udkommer en gang om måneden, og der er adgang for alle læsere til at sende bidrag til læserbrevkassen, ligesom man fra redaktionens side er absolut interesseret i bidrag til den diskussion, der fra tid til anden finder sted i bladets spalter. Iøvrigt håber vi, at Rostra afspejler livet på Høng Studenterkursus, og at De må få glæde af et eventuelt abonnement.

På Rostras vegne
ANDERS CHR. ANDERSEN.

Til medlemmerne

DEN STORE BEGIVENHED i skolens og Høng-Samfundets liv i det forløbne år var selvfølgelig 50 års jubilæet. Når det foruden de mange andre steder i årsskriftet også skal nævnes her, er det af følgende grunde:

1. Jeg føler trang til at sige tak til de andre medlemmer af den komite, som foretog indsamlingen til elevernes jubilæumsgave til skolen, og ikke mindst til Ivar Munk, komiteens formand, som både formede dens opråb og tolkede dens tanker ved jubilæumsfesten.

2. Og tak til de mange bidragydere, som ikke alene var Høng-Samfundets medlemmer, men enkelte virksomheder uden for skolen. Det er et meget værdifuldt tilskud til faciliteterne på skolen, at vi nu får en bogsamling, som eleverne kan ty til ved utallige lejligheder, og som ganske givet vil blive brugt langt flittigere end det lokale bibliotek — rent bortset fra, at det ikke har og ikke kan have mange af de bøger, som i fremtiden vil kunne findes på skolen.

3. Endelig en tak til fru Anne Therese og rektor Jørgen Herman Monrad for de strålende rammer, de havde skabt om skolens jubilæumsfest. Den blev en oplevelse for de mange deltagere. Dagen fejredes på virkelig værdig måde.

4. Og en tak til de mange andre medvirkende, skolens lærerkræfter og elever. Uden deres bistand ville det ikke have været muligt at få det hele gennemført så godt, som det blev.

Og må jeg så tilføje, at hvis nogen sidder med en dårlig samvittighed over, at han ikke har fået ydet en skærv til jubilæumsgaven, så kan det ske ved at indbetale et beløb til indsamlingskomiteen Lindevej 3, Høng. Girokonto 9 90 70.

HANS BAGGE

Høng-Samfundet

ELEV MØDET i år var lig jubilæumsfest. Dagens forløb er omtalt andet sted, så her skal kun siges, at jeg synes, dagen forløb på en både værdig og festlig måde, selv om jeg som „impliceret“ ikke er den rette til at dømme. På et punkt føler jeg, at vore forberedelser svigtede; vi fik ikke i tilstrækkelig omfang kontakt med tidligere medarbejdere. Det var ikke lysten, der manglede, men simpelthen tid og kræfter.

Efter den festlige middag på skolen (ca. 210 spiste i den ny spisestue plus opholdsstue) holdt Høng-Samfundet en hastig generalforsamling. Til dirigent valgtes prof. Peter Skautrup, Århus; prof. Skautrup hørte til kursus første elevhold. Han gav straks ordet til formanden, redaktør Hans Bagge.

Formanden oplyste, at medlemstallet var steget med 25 til ca. 625 medlemmer. Bestyrelsen kunne stadig ønske at udvide årsskriftet, men det tillader økonomien ikke. Forårssammenkomsten i København var for så vidt vellykket og besøgt af ca. 100 medlemmer. Dette antal er med de stærkt stigende priser for lokaler, orkester og underholdning ikke nok; der blev et underskud på ca. 400 kr. Bestyrelsen har derfor vedtaget at udskyde næste fest til 1965.

For at jubilæumskomiteens indsamlede penge fuldt ud kunne anvendes til deres egentlige formål, har Høng-Samfundet påtaget sig at betale komiteens udgifter.

Høng-Samfundet håber fortsat at kunne støtte „Erania“ ved forskellige arrangementer bl. a. med erhvervsvejledning.

Til sidst omtalte formanden, at han, som mange allerede vidste, i løbet af efteråret skulle tiltræde en stilling som redaktør af Holstebro Dagblad. Han håbede, at han — trods afstanden — stadig kunne varetage hvervet, dels som formand for kursus bestyrelse, dels som formand for elevforeningen; tiden måtte vise, om han kunne gøre fyldest på tilfredsstillende måde.

I bemærkninger til beretningen udtalte rektor Monrad en tak til hr. Bagge, dels på egne, dels på skolens vegne. Han udtrykte samtidig håbet om, at skolen, trods forflyttelsen, endnu i mange år måtte nyde godt af hr. Bagges store interesse og arbejde for sin gamle skole.

Kassereren, lektor Esman Eriksen, gjorde kort rede for nedenstående regnskab:

Driftsregnskab 1962—63

<i>Indtægter:</i>		<i>Udgifter:</i>	
Kontingenter	3668,10	Porto, telf.	576,35
Restancer	41,50	Årsskrift	3511,44
Gaver	881,22	Tryksager, kontorartikler	396,79
Salg af årsskrift til skolen	693,00	Orkester til forårsfest	325,00
Renter på giro	14,19	Kassererløn	100,00
3 livsvarige medlemmer	450,00	Diverse	10,25
„Legat“ til student i 1963	100,00	Til konto f. livsv. medl.	550,00
		Overskud	378,18
Balance	5848,01	Balance	5848,01

Status 31. august 1963

<i>Aktiver:</i>		<i>Passiver:</i>	
Kontant kassebeholdning	0,00	Formue	2636,48
Giro kassebeholdning	1064,00		
Konto for livsv. medlemmer	1497,48		
Restancer 1. febr. (25 × 6)	75,00		
	2636,48		2636,48

Kassereren udtalte, at det er gaverne, der gør, at regnskabet balancerer, vi må derfor være gavgiverne meget taknemlige.

Valgene var hurtigt overstået, da der overalt var genvalg.

Som nye årgangsrepræsentanter valgtes for 1938 Johs. Holst og for 1963 Mogens Friis og Bent Stougård Nielsen.

ESMAN ERIKSEN

Medlemsliste

for Høng-Samfundet den 1. december 1963

Rektor J. H. Monrad, Høng Studenterkursus, Høng.
Fru A. T. Monrad, Høng Studenterkursus, Høng.

Nuværende og forhenværende lærere:

Adjunkt Age Büchner, Vestergade 16, Høng.
Adjunkt, frk. Kamma Christensen, Th. Niensensgade 29 B¹ th., Herning.
Adjunkt A. Damsgaard, Erik Menvedsvej 20, Viborg.
Cand. mag. fru Inger Dahl, Esbern Snaresvej 23, Kalundborg.
Adjunkt, frk. Grethe Drud, Vesterbro 127 (705), Alborg.
Lektor Esman Eriksen, Lindevej 3, Høng.
Landinspektør Uffe Flemberg, Hovedgaden 24, Høng.
Adjunkt Lars G. Hansen, Odinsvej 27, Høng.
Apjunkt, frk. Inge Humlum, Stadionvej 13, Ribe.
Lektor, fru Inger Bohus Jensen, Bagervænget 116, Slagelse.
Adjunkt H. Krogsgård, Høng Studenterkursus, Høng.
Lektor C. Fr. Marholt, Nyvej 1, Høng.
Seminarielektor Paul Nørreslet, Nørrevoldgade 25⁴, København K.
Lektor, frk. Ellen Pihl, Vestergade 20, Høng.
Seminarieadjunkt Erik Stougård Thomsen, Svanelundsvej 37, Hjørring.
Adjunkt O. Ørnsnes, Grindsted (livsv. medlem).
Adjunkt, fru Elisabeth Ørnsnes, f. Lund, Grindsted (livsv. medlem).

Elever:

- 1921 Overbibliotekar, frk. Ingrid Vig Jensen, Centralbiblioteket, Esbjerg.
*Lærer Anders Moseholt, Højagervej 6, Risskov.
- 1922 Prokurist, frk. Fanny Elisa Dahl, Hostrupshave 1⁴ tv., København V.
Fru Marie Dyhr, f. Christensen, „Højbo“, Laven st., Jylland.
*Sygehuslæge Alfred Fly, Kerteminde (livsvarigt medlem).
Overlærer Tage Halse, Livjærgergade 44, København Ø.
Kontorchef Th. Larsen, Rygaardsallé 25A, Hellerup.
Forstander, cand. jur. Julius Lavrsen, Andelsskolen, Middelfart.
Overlærer, fru Julie Mathiesen, f. Rasmussen, Sct. Hansgade 2, st. Roskilde.
Læge Peder Gravgaard Mortensen, Ø. Hvidbjerg pr. Redsted, Mors (livsv. medl).
Dr. phil. Kristen Møller, Nitivej 13⁴, København F.
Læge Hans Munk, Lemvig.
Bogholder Georg Nielsen, I. E. Ohlsensgade 8² th., København Ø.
Gdr. Thv. Nielsen, Hvilehøjgaard, Ugelstrup, Kr. Søby.
- 1923 *Lektor Niels Aage Nielsen Fjalland, Unnasvej 9, Helsingør.
Redaktør Axel Jørgensen, Thyregodsvej 3, st. th., Valby.
Cand. jur. Karl Jørgensen, Buddinge Hovedgade 124, Gladsaxe, Søborg.
Cand. mag. Margot Mortensen, f. Jacobsen, Hegnet 17, Glostrup.
Gdr. Valdemar Nielsen, Jelstrup pr. Haubro.

* Årgangsrepræsentant

- 1924 Amtslæge, dr. med. Jakob Jakobsen, Grejsdalsvej 6, Vejle.
 Knud Dahl Jensen, „Skrænten“, Åle st., Jylland.
 Fru Alhed Jespersen, f. Nielsen, Olufsvej 19, København Ø.
 Redaktør Onni Kyster, Gl. Dronninggårds Allé 14, Holte.
 *Revisionschef Kaj Larsen, Nyvej 12 B, København V.
 Chefredaktør Arne Melgaard, Ved Bellahøj 117, Brønshøj.
 Civilingeniør Gustav Mortensen, Hegnet 17, Glostrup.
 Ekspeditionssekretær, cand. polit. Ivar Munk, Abrinken 49, Virum.
 Læge Karl Kristian Rønde, Sandbangvej, Nyraad.
- 1925 Aksel Andersen, 41-37, 70 St., Woodside, N. Y., USA.
 Seminarielæktor Erik Halager, Kvaglundvej 31, Esbjerg.
 Direktør Aage Henriksen, Femø.
 Dyrslæge Mogens Jørgensen, Ø. Jølby pr. Erslev.
 Læge Ove Heilmann Nøhr, Ellegårdsvej 64, Gentofte.
 Neal Nordland, f. Njal Sigurd Jonson, 21375 Telegraph, Detroit 19, Mich., USA.
 Lagtingsmand, fuldmægtig, cand. jur. Poul Petersen, Thorshavn, Færøerne.
 Landpostbud Viggo Poulsen, Havrebjerg.
- 1926 Sagfører, cand. jur. M. Buchwald, Steenwinkelvej 12, København V.
 Dommer R. Johs. Dyreborg, Bjergbygade 3, Slagelse.
 Overlæge Helge Jacobsen, Odense Amts og Bys Sygehus, Odense.
 Cand. mag. Ida M. Jensen, Realskolen, Bælum.
 Fru Else Lind, f. Nordgaard, Hurup, Thy.
 Gårdejer Johs. Nielsen, Bjerre, St. Fuglede.
 Læge Lars Viggo Olsen, Skt. Jørgensbjerg 20, Kalundborg.
 Professor H. Winding Pedersen, Kleinsgade 1, København V.
 Fru Bodil Funck Rasmussen, Udby pr. Stege.
 Fru Ega Ruus, f. Wamberg, Chr. X Allé 164, Kgs. Lyngby.
 Kiropraktor Hermann Agård Simonsen, D.C., Barsehøj 7, Hellerup (livsvarigt medlem).
 *Revisor H. C. Ulvsager, Kempesvej 1, Rødovre pr. Vanløse.
 Cand. polit. fru Nonny Wright, f. Hartnack, Danmarks FN-delegation, New York.
- 1927 Sagfører, cand. jur. Kaj Billeschou-Hansen, Torvet 2, Sakskøbing.
 Fru Marna Brøste, f. Bruun, Skovhuset, Bakkeallé 1, Hørsholm.
 Bestyrerinde Hedvig Dolmer, Voldby.
 Pastor Jacob Jensen, Dyssegaardsvej 32, Hellerup.
 Forvalter Axel Johansen, Tranquille, B.C., Canada.
 Læge Ejner Vestergaard Larsen, Frederikssund (livsvarigt medlem).
 *Aktuar Erik Vig Larsen, Krathusvej 11, Charlottenlund.
 Bogholder Søren Larsen, Ansager.
 Amtskontorchef, cand. jur. Carl Mathiasen, Vestervej 5, Frederiksberg, Sorø.
 Dommer Poul Birger Nielsen, Kerteminde.
 Civilingeniør Gøsta Pedersen, Borgergade 1, Esbjerg.
 Direktør, civilingeniør Johs. Røvsing, Vedstedvej 5, Valby (livsv. medl.)
 Ekspeditionssekretær, cand. jur. Erling Thiel, Rødtjørnevej 41, Vanløse.
- 1928 *Fabrikant, cand. pharm. Henry Agger, Nybrovej 98, Gentofte.
 Bibliotekar, cand. mag. Carl Emil Andersen, Hostrups Have 15^a, København V.
 Fru Marie Bjerrum, f. Pedersen, Bjerrumgård pr. Ribe.
 Dommerfuldmægtig Kristen Feldborg Frølund, Flintegårdsvej 10, Høng.
 Sognepræst Kr. Kold Jensen, Grevinge.
 Dyrslæge Th. Møller Jensen, Boulevarden 5, Odder.
 Fru Kirsten Lauridsen, f. Ruus, Prins Valdemarsvej 51, Gentofte.
 Læge Jørgen Madsen, Gram.

- Inspektør A. Raun Petersen, Bispebjerg Torv 10² th., København N. V.
 Fru Valborg Sikjær, f. Czermack Nielsen, Harsdorffsvej 6A, København V.
 (livsvarigt medlem).
 Bibliotekar, frk. Else Skern, Ved Bellahøj 21⁵ th., Brønshøj.
- 1929 Civilingeniør Holger Brændgaard, p. t. Japan c/o Eibye, Webersgade 40, Kbh. Ø.
 Sognepræst Arne Buus, Øster Assels, Mors.
 Civilingeniør Th. Christensen, Vamdrupvej 23, Valby.
 Inspektør O. Møller Christensen, Læssøegade 17³, Odense.
 Lektor cand. mag. Thyra Jensen, Grindsted.
 *Civilingeniør A. Knudsen, Godthåbs Have 16⁸, København F.
 Pastor Richard Sørensen, Dyrehavevej 21, Århus.
- 1930 Tandlæge Ellen Sophie Bertelsen. 1450 Creekside Drive. Apt. 67, Wolut Creek,
 California 94598, USA.
 Fuldmægtig, cand. jur. Stig Holm, Markledet 27 A, Hvidovre.
 Politifuldmægtig, cand. jur. M. I. Lund, Sønderborg politikammer, Sønderborg.
 Lektor Henning Buhl Nielsen, Vardevej 20, Tarm.
 Vicebibliotekar cand. mag. Henning Pedersen, Lundevej 16¹, Kalundborg.
 Læge H. Roesdahl, Tandslet, Als.
 *Ekspeditionssekretær, cand. jur., fru Dagmar Simonsen, f. Jensen, Ved Volden 12,
 København K.
 Fuldmægtig Tyge Sørensen, Lille Strandvej 18 G² th., Hellerup.
- 1931 Redaktør Hans Bagge, Holstebro Dagblad, Holstebro.
 Lektor Jens Erik Bergstedt, Bragesvej 31, Abyhøj.
 Fru Asta Hoff-Jørgensen, f. Juul, Juliane Mariesvej 32, København Ø.
 *Lektor Peter Frimann Jensen, Humlevænget 54, Nyborg.
 Dyrslæge Poul Toftegaard Jensen, Bøgevej 2, Hadsten.
 Afdelingsingeniør Orla Jørgensen, Granatfabriken, Hammersholt, Hillerød.
 Dr. med. Wilhelm Oskar Koopmann, Olofström, Sverige (livsvarigt medlem).
 Arkitekt M.A.A. Helge Nørvig, Segelckesvej 8, København F.
 Kontorchef, cand. polit. Erling Pedersen, Nordahl Griegsvej 14, Søborg.
 Sekretær Gudrun Christensen Smed, Reventflowsvej 7, Viby, Jylland.
 Civilingeniør Bech Sørensen, Upplandsgade 36 A, København S.
- 1932 *Resid. kapellan Halvdan Knudsen, Vesterdalsvej 4, Fredericia.
 Civilingeniør H. Skov Christoffersen, Ved Kæret 38, Gentofte.
 Fru Gerda Kjer, Ved Eltham 17, Hellerup.
 Sognepræst A. Majvang, Dalby præstegård pr. Haslev.
 Konstruktor Federico Mathiasen, Moltkesvej 26, København F.
 Civilingeniør Karsten Munk, Roald Amundsensvej 29, Århus.
 Lektor Tage Thoft, Esbjerg statsskole, Esbjerg.
- 1933 Sygeplejeassistent Margrethe Hougård, Augustenborg.
 Advokat Sv. Paabøl Jensen, Ringkøbing.
 Dommerfuldmægtig Tage Jævnald, Vejle byrets dommerkontor, Vejle.
 *Lektor, cand. mag. Torsten Jørgensen, Drosselvej 64, København F.
 Redaktør K. Hesselager, Udsigtsbakken 14, Bistrup pr. Birkerød.
 Speciallæge Hellen B. Mygind, Amtssygehuset, Farsø.
 Afdelingsgeodæt Else K. Nielsen, Fennevangen 18, Gentofte.
 Fabrikingeniør N. Hvidtfelt Rasmussen, Snebærvænget 21, Virum.
 Tandlæge Roald Skadberg, Næstved kommunale tandkl., Rådhuset, Næstved.
 Skolepsykolog Gunnar Velsing-Rasmussen, Gedevej 31 A, Farum.
- 1934 Afdelingsing. Johs. Andersen, Gammel Kongevej 152 A³, København V.
 Lektor Sigurd Christensen, Rungsted statsskole, Rungsted Kyst.
 Grosserer Vagn Dujardin, Arkonagade 19, København V.
 Frk. Ilse Kleiminger, Hostrupshave 18², København V.

- Læge Astrid Klein, f. Joensen, Merkurvej 18, Vejle.
 Fuldmægtig, cand. polit. David Munck, Vognmandsmarken 16, København Ø.
 Fru Sonja Mundt, f. Berth, Hornbæk pr. Randers.
- *Sekretær, cand. jur. Margrethe Smidt, Torvegade 49⁴, København K.
 Sognepræst Aug. Thomsen, Guldager præstegård, Guldager.
- 1935 Provisor, cand. pharm. Thora Broholm, Fåborgvej 14², Fruens Bøge, Dalum.
 Fru Estrid Henriksen, f. Jespersen, Geelsdalen 33, Virum.
 Sekretær, cand. polit. Søren Henriksen, Geelsdalen 33, Virum.
 *Sognepræst Edvard Nielsen, Vettelslev pr. Vrangstrup.
 Overlærer Aage Olsen, Tværgade, Langå.
 Læge Preben Bender Petersen, Bistruphøj pr. Roskilde.
- 1936 Realskolelærer Aage Andersen, Absalonsgade 7, Slagelse.
 Læge Ingrid Andersen, Toldbodvej 1, Svendborg.
 Lektor Svend Brinkhard, Rytsebækvej 16, Virum.
 Fru Edith Wisbech Christensen, f. Lehn, Holmegade 51, Ulfborg.
 *Landinspektør K. H. Munch Hermansen, Tordenskjoldsgade 34, havehuset,
 København K.
- Papirhandler Arent P. W. Hertel, Farvergade 7, Næstved.
 Afdelingsingeniør, cand. polyt. Ejnar Larsen, Pilehøjvej 9, Kgs. Lyngby.
 Tegner Poul Herluf Lohse, Pilebrovej 14, Herlev.
 Læge Hans Aage Nielsen, Loreksvej 10, Gentofte.
 Bibliotekar, mag. art. Anker Olsen, Kobbervej 22¹ tv., Herlev.
- 1937 Assistent Olav Evensen, Ringstedvej 56B, Haslev.
 Produktionschef Mogens Fürst, Koglevej 3, Gentofte.
 Kontorchef cand. jur. Asbjørn Grathe, Hulsøevang 18, Rungsted Kyst.
 Cand. polyt. H. P. Hansen, Birke Allé 8, Glostrup.
 Læge, fru Grethe Hermann, f. Pleen, Kordilgade 83, Kalundborg.
 Lærerinde Agnete Høgsbro, Knud den Storesvej 43B, Roskilde.
 *Overlæge Vilh. Colding Jensen, Sæby sygehus pr. Høng.
 Højskoleforstander, cand. polit. Arne Jørgensen, Brandbjerg Højskole pr. Jelling.
 Bankkasserer Knud Lorentsen, Diskontobanken, Randers.
 Fuldmægtig, cand. polit. Peter Madsen, Søborg Torv 4¹, Søborg.
 Fru Grethe Schønning, f. Møller, Lundtofteparken 25², Lyngby.
 Advokat K. West, Stationsvej 8, Farum.
 Direktør, cand. merc. Jens Chr. Weinreich, Frederiksberg Allé 88³, København V.
 Sognepræst Ejvind Laursen Vig, Skive.
- 1938 *Fuldmægtig Johannes Holst, Jydeholmen 5, Vanløse.
 Sognepræst Paul Honoré, Asser Rigsvej 1, Sorø.
 Jägmästare B. Højer Jensen, Trolleholm, Eslöv, Sverige.
 Sognepræst Andreas Lamdrup, Strø pr. Skævinge.
 Sognepræst Frode Møller Lauridsen, Kværs pr. Tørsbøl, Sønderjylland.
 Professor i Dansk Knud Mogensen, University of California, Los Angeles, USA.
- 1939 Provst Orla Christiansen, Brøndbyøster Torv 51⁷, Hvidovre.
 Redaktør Aksel Dreslov, Politikens redaktion, Klaregade 20, Odense.
 Civilingeniør A. O. Haugaard, Frederiksdalsvej 78E, Virum pr. Lyngby.
 Direktør Peter Hermann, Bryggeriet, Kalundborg.
 Adjunkt, cand. mag. Poul Højvert, Toftøjevej 15 D, Vanløse.
 Skoleinspektør Jørgen Molt Ipsen, Skodborg skole, Skodborg.
 *Kontorchef, cand. polit. Jens Jørgen Lindsteen, Ågade 134, 2. sal tv., København N.
 Civilingeniør Knud Nielsen, Vestre Strandallé 139 B, Risskov.
 Civilingeniør Jøgvæn Winther, Sydskrænten 5, Holte.
- 1940 *Lærerinde Signe Johansen, Drosselvej 13, Høng.
 Fru Birgit Rasmusen, f. Petersen, Værsløvgården pr. Værsløv.

- 1941 Advokat, cand. jur. Ove Hansen, Kjørstrupvej 9, Valby.
 Brandinspektør, cand. polyt. Jens Johan Jensen, Sct. Olsstræde 1, Roskilde.
 Statskonsulent Hans Hansen Larsen, p.t. Beirut.
 Bogholder Oluf H. Parbo, Hulkærvej 8, Søborg.
 Stenograf Karen Randing, Folehaven 13, Valby.
 *Programsekretær Palle Skov-Petersen, Egå Strandvej 105, Hjørtshøj.
 Sygeplejerske Inger Wester, Randersgade 17^o, København Ø.
- 1942 Dr. med. vetr. Herluf Bendtsen, Langagervej 17, Glostrup.
 Landmand Ib Hermann Breitenstein, Kongolnira Sisal estate, Ltd., Box 15,
 Morogon T. T. British East Africa.
 *Ingeniør Svend Clemen Christensen, Bøgedals Allé 34, Fruens Bøge.
 Civilingeniør Poul Gert Christoffersen, Færøvej 19, Ørholm, Kgs. Lyngby.
 Dyrlæge Kaj Dyhr, Langelund pr. Filskov.
 Dyrlæge Aage Hansen, Fensmarksvej 12, Næstved.
 Lærerinde, mrs. Inger Kronseth, f. Bruhn Petersen, 604 Forbes Avenue, North
 Vancouver, B. C., Canada.
 Mr. Ernst Köhler, 3. Davey Av. R.R.I. York Mills, Ontario, Canada.
 Sekretær, cand. jur. Lars Nordskov Nielsen, Nørre Søgade 25 A², København K.
 Civilingeniør Frands Olsen, Bogmosen 11, Hareskovby.
 Ekspeditionssekretær, cand. jur. H. J. Søtoft, Kaplevej 64, Virum.
- 1943 Lærerinde Elisabeth Hecht, Sportsvej 10, Haarby.
 Læge Carl Krebs, Skovholmsvej 19, Charlottenlund.
 Revisor, cand. jur. Egon Larsen, Gennemløbet 7, Vanløse.
 Kommunelærer Erik Ledstrup, Solrød pr. Havdrup.
 Exam. pharm. Annalise Nielsen, Ringparken 45³, Roskilde.
 *Sognepræst Thorvald Nielsen, Føllenslev.
 Landsretssagfører Kaj Plejdrup, Nygade 5, Holbæk.
 Læge Harry K. Sørensen, Tirstrupvej 6, Risskov.
 Redaktør J. D. Wolff, Lollands Tidende, Rødby.
- 1944 Materialeforvalter Svend Aage Brander, Kalkager 12¹ th., Hvidovre.
 Fru Gertrud Jensen, f. Knudsen, Sct. Olsstræde 1, Roskilde.
 Redaktør Dan O. Larsen, Fuglegårdsvej 35¹, Gentofte.
 Bankfuldmægtig Paul Chr. Larsen, Slagelsevej 197, Kalundborg.
 Tandlæge Flemming Linde, Jyllandsgade 1, Hirtshals.
 *Statsautoriseret varemægler Peter Næsvang, Thomsensvej 7—9, Slagelse.
 Gdr. Egon Nøhr Poulsen, Fazanda 22, Colonata da Cela, Santa Comba Dao, Cela,
 Angola.
 Tandlæge N. Hedeager Sørensen, Vasegården, Vesterbrogade 31, Fredericia.
- 1945 Fru Jytte Blomsterberg, f. Schaltz, Kastrupvej 330, 2. sal, Kastrup.
 Advokat, cand. jur. Hans Ove Jensen, Algade 23, Æbeltoft (livsvarigt medlem).
 Kasserer Mouritz D. Kjeldsen, Dr. Olgasvej 2 A¹ th., København F.
 Journalist Henning Kristensen, Kong Georgsvej 52¹, København F.
 Gdr. Jørgen Kristensen, Møllegård, Høng. (livsvarigt medlem).
 Major Asger Milholt, Nordbergbakken 7, Oslo 8, Norge.
 Fru Kirsten Nøhr Poulsen, Fazanda 22, Colonata da Cela, Santa Comba Dao, Cela,
 Angola.
 LRS Poul Gyde Poulsen, Højtoften 16, Frederikssund.
 Prokurist Henrik Rasmussen Stryg, c/o gdr. J. H. Stryg, Gundslev pr. Nørre Alslev.
 Fru Lilian Karlskov Vestergård, f. Poulsen, Guldregnvænget 3, Sorgenfri.
 *Vicekontorchef, cand. polit. Niels Peter Vestergaard, Guldregnvænget 3,
 Sorgenfri.
- 1946 *Advokat Reiner Bønløkke Andersen, Ringparken 2 A, Skive.
 Cand. mag. Knud Hansen, Krejbjergvej 26, Mørkhøj, Herlev.
 Fru Inger Jensen, Marie Grubbes Allé 41, Kgs. Lyngby.

- Korrespondent Gerda Knudsen, f. Worm, Jonstrupvej 20¹, Ballerup.
 Lærer Johan Kristensen, Dalstrøget 135¹ tv., Søborg.
 Fru Tove Elise Kristensen, Skovvejen 125, Ballerup.
 Frk. Didi Ruberg Larsen, Heinsgade 3² tv., København N.
 Bibliotekar Kirstine Eriksen, f. Larsen, Adalen, Grindsted.
 Fabriksingeniør Ove Madsen, Ole Borchsvej 29 A, Valby.
 Fru Hanne Pedersen, Iranvej 16, København S.
 Lærerinde frk. Vera Rasmussen, Sportsvej 8, Hårby.
 Fru Kirsten Weeke, f. Petersen, Sallingvej 87² th., København F.
- 1947 Lærer Julius Bidstrup, Haubro Ungdomsskole, Haubro.
 Fru Rita Engbirk, f. Dyhr, Agertoften 22, Gentofte.
 Kommunalærerinde Birgit Glenner, f. Odgaard, Grønnevej 247², Virum.
 Lærer Erling Grinder, Ørdrupvej 66, Charlottenlund.
 Korrespondent Inge Hansen, „Parcelgården“, Grevinge.
 Skoleinspektør O. Pyndt Hansen, Kirkeskovskolen, Rude.
 Civilingeniør Uffe Bondebjerg Hansen, Dreyersvej 34, Rungsted Kyst.
 *Økonomichef, cand. oecon. Aage Jensen, Lerbjergvej 6, Ballerup.
 Provisor, cand. pharm. Erik Højbye, Neelsvej 18, Dragør.
 Reklametegner Grethe Jacobsen, Lerbækvej 6, Virum.
 Fru Jytte Jensen, f. Nielsen, Hasselvej 76, Virum.
 Sekretær, cand. polit. Vilmar Joensen, Brandts Vænge 13, Birkerød.
 Mag. scient. Gunnar Larsen, Nyrup Porthus pr. Kvistgård.
 Læge Jørgen Larsen, Menstrup pr. Hyllinge.
 *Chefredaktør Thorkild Thyge Madsen, Århus Amtstidende, Ryesgade 20, Århus.
 Tandlæge Bjørn Momsen, Østergade 2, Silkeborg.
 Arkitekt Birger Nordsted-Jørgensen, Roskildevej 112^a, Valby.
 Lærer Jørgen Greve Pedersen, Ørslev skole pr. Vordingborg.
 Fru Kristine Thusholt Petersen, Fyrrevang 56, Virum.
- 1948 Fru Else Andersen, f. Lykkeskov, Brobyvej 3, Skovlunde.
 Overtrafikkontrolør i SAS Gert Andersen, Listedvej 17 st. th., Kastrup.
 Lærerinde Birgit Barnkob, Strandby forskole, Haarby, Fyn.
 Kaptajn Henrik T. Berg, Tranegilde Strandvej 82, Greve Strand.
 Cand. pharm. Ebbe Brandstrup, c/o Langelandsgade 130, Århus (p. t. på Ceylon).
 Fru Anna Espensen, f. Ølgård, Centralsygehuset, Esbjerg.
 Læge Arne Koll Espensen, Spangsbjerg Hospital, Esbjerg.
 Civilingeniør Peter Hjorth, c/o Ove Arup and Partners, P. M. Bag. 2088. Nigeria,
 Lagos, West Africa.
- Læge Poul Erik Jensen, Tinghøjvej 46⁵, Søborg.
 Ejendomsmægler Henning Johansen, Fuglsangsvej 10, Høng.
 Erhvervschef H. Chr. Kolstrup, Hjørnøvej 31, Næstved.
 Højskoleforstander Aage Bojsen Møller, Rødkilde højskole pr. Stege.
 Knud Kousgaard Nielsen, Bellahøjvej 7⁷ th., Brønshøj.
 Landbrugskonsulent, cand. agro. Kristian Nielsen, Egehøjgård, Kirke Saaby.
 Fuldmægtig Mogens Sandbjerg Nielsen, Rågårds Allé 20, Dragør.
 Landmand Ole Schønning Nielsen, Bredetved pr. Holbæk.
 Redaktør Gunnar Petersen, „Sorø Amtstidende“, Høng.
 *Sekretær, cand. polit. Johs. Lund Petersen, Strandvejen 28 B, København Ø.
 Civilingeniør H. W. Rasmussen, c/o Villa Nordbo, Gislinge, Sj.
 (p. t. British Westafrica)
 Tryllekunstner Jørgen Samson, c/o Rasmussen, Østerbrogade 57 C, 7. sal, Kbh. Ø.
- 1949 Lærer Carl Bengtsson, Breumvej 18, Herlev.
 *Advokat, cand. jur. Niels Borchersen, Lyshøjgårdsvej 47, Valby.
 Tandlæge Hans Erik Dahl, Skovvej 3, Gentofte.

- Cand. mag. Arne Dinesen, Grøndalsvej 85, Birkerød.
 Civilingeniør Aage Hansen, Æblehaven 6, Allerød.
 Plejer Jørgen Højbjerg, Ebberødgård, Birkerød.
 Lærer Aage Møller Jensen, Nørre Saltum.
 Stud. med. Jørgen Lejrstofte Jensen, Nyskiftevej 6, Vanløse.
 Lærer Niels Gunnar Kristensen, Rørby skole, Kalundborg.
 Fysioterapeut, fru Kirsten Krogh, f. Stærmoose, Nørrevang 8 st. th., Birkerød.
- 1950 Fuldmægtig Jørgen Valdemar Andersen, Brøndbyøster Torv 51⁴ th., Hvidovre.
 Stud. theol. Knud Belling, Kirke Helsing, Gørlev, Sjælland.
 *Sognepræst Kristian Hjerrild Buhl, Præstegården, Sønderup, Støvring.
 Salgschef Eigil Erland Christensen, 49 B, Avenue Winston Churchill, Bruxelles 18, Belgien.
 Cand. pharm. Johs. Chr. Clausen, Jægersborgvej 74³ tv., Kongens Lyngby.
 Købmand Erling Fritzen, Frederiksborgvej 20, Lillerød, Allerød.
 Civilingeniør Gunnar Hemmingsen, Slotsvænget 54, Slagelse.
 Lærer Hans Chr. Jørgensen, Ørslev skole, Slagelse.
 Læge Knud Nielsen, Thorupgård Allé 33, Vanløse.
 Boghandler Jørgen Rudbeck, Skovlunde.
 Cand. mag. Erik Sørensen, Stouby.
- 1951 Korrespondent, fru Anne Grethe Andersen, Floradalen 29, Virum.
 Korrespondent, fru Margrethe Andersen, f. Nielsen, Brogade 3⁵, Holbæk.
 Overfærnik Thorkild Andersen, Brogade 3⁵, Holbæk.
 Laboratorieassistent, fru Bodil Christensen, f. Bagger, 49 B, Avenue Winston Churchill, Bruxelles 18, Belgien.
 Lærerinde Kirstine Juul Christensen, Nylandsvej 19, Silkeborg.
 *Major Poul Anker Hegaard Hansen, Kalvebodvej 221, St. Magleby.
 Vandrelærer Uwe Johannes Wilhelm Thomas Hardt, Den danske skole, Schwabstedt pr. Husum, Sydslesvig.
 Driftsassistent Arne Henriksen, Sallevvej 30, Havdrup.
 Kaptajnløjtnant Jørgen Jacobsen, Roskildevænge 11¹ tv., Roskilde.
 Læge Hans Erik Fuglsang Jensen, Centralsygehuset, Esbjerg.
 Radartekniker Karl Aage Jørgensen, Rodskov pr. Løgten.
 Lærer Knud Skov Madsen, Kirkeskovskolen, Rude.
 Teknisk tegner, fru Esther Martens, f. Fog Pedersen, Ved Bellahøj 4⁹, Brønshøj.
 Civilingeniør Ole Olesen, Kvædevej 13, Virum.
 Lærerinde Ruth Olufsson, Mosede pr. Tåstrup.
 Willy Gjerløv Pedersen, Hanstedvej 30, Valby.
 Civilingeniør Robert Poulsen, Stornannsvej 20, Hammerfort, Norge.
 Cand. pharm. Eigil Rechnagel, Duevænget 1, Dragør.
 Fru Else Rolsted, f. Thomsen, Nyvej 15, Svinninge.
 Civilingeniør Bent Østergaard, Østergård, Fly pr. Skive.
- 1952 *Sekretær, cand. jur. Hans Christensen, Engtoftevej 21, Farum.
 Korrespondent Margit Elhauge, f. Andersen, Malle pr. Ranum.
 Premierløjtnant Arne Schøtt Hansen, Molbovænget 9, Allerød.
 Korrespondent Else Hansen, Vinkelager 14, 3. sal, Vanløse.
 Handelsskolelærerinde, fru Else Pagh Hansen, Manufakturforretningen, Mullerup, Slagelse.
 Fysioterapeut Benthe Jakobsen, f. Skytte, Amtssygehuset, Kjellerup.
 Læge Poul Jakobsen, Sct. Jørgens Vej 30, 1. tv., Viborg.
 Tandlæge Magna Mogensen, f. Dige, Drewsensvej 5, Silkeborg.
 Radiotekniker Jens Færch Olsen, Havnevejen 35, Aalbæk.
 Kontorist Harriet Rasmussen, c/o gdr. Kaj Sørensen, Ny Brogård, Munkebjergby.
 Tandlæge Inge Rasmussen, f. Madsen, Tranderup, Skelskør.
 Klæng Kallestrup Sørensen, Hevring, Ørsted.

Lærerinde Ida Midtgaard Sørensen, Skanderborgvej 32, 6. sal, Århus C.
Cand. polyt. Gunnar Thaarup, Svanevej 53, Roskilde.
Korrespondent Kirsten Zobbe, Grøndalsvej 10¹, København F.

- 1953 Sekretær Mette Eichild Andersen, c/o Newland, Åboulevarden 5³, Kbhvn. V.
Jytte Øster Ambrosius, Roskildevej 282 B², Valby.
Revisor Flemming Skov Frederiksen, Henrik Gernersgade 2, Ålborg.
Civilingeniør Jørgen Jørgensen, Høgh, Herluf Trollesvej 7⁵ th., København.
Lærer Knud Jørgen Jacobsen, Flintegårdsvej 6, Høng.
Magda Balle Jensen, Lime pr. Mørke.
Civilingeniør Henny Tang Lohse, f. Pedersen, Pipersvej 19, Farum.
Bryggeriarbejder Jesper Thomsen Korsholm, Holmgård.
Lærer Bent Guldberg Pedersen, Skjoldvej 29, Sorø.
Forvalter Ralph Stephan Piper, Christiansminde, Sindal.
Teknisk assistent Arne Reiff, Roskildevænge 26 st. th., Roskilde.
Kontorchef, cand. jur. Bent Arne Rudbæk, Læssøvej 7, Kgs. Lyngby.
Stenograf, fru Karen Margrethe Sørensen, f. Nørby, Rektorparken 18⁵ tv.,
København SV.
*Cand. polyt. Hans Bruun Thomsen, p.t. Persien.
Lærer Rasmus Laurids Vestergård, „Bakken“, Ølst pr. Randers.
- 1954 Fru Inge Lizzie Carelius, f. Frost, Enzenbukestrasse 67, Zürich 8, Schweiz.
*Advokatfuldmægtig, cand. jur. Ragner Dueholm Christensen, Nålomagervej 56,
Randers.
Arkitekt Knud Klinte Eriksen, Ny Østergade 12, 5. sal, København K.
Lærerinde, frk. Signe Elise Frederiksen, Tårnvej 267⁵, Rødovre.
Cand. jur. Ove Fjerring, Skelskørvej 2, Slagelse.
Læge Carsten Dilling Hansen, Sæby sygehus, pr. Høng.
Læge Jørgen Bruun Jensen, Fynsgade 67 D¹, Fredericia.
Arkitekt Hans Krog, Gummerup, Glamsbjerg.
Lærer Hartvig Victor Larsen, Kolind.
Fru Bodil Lund, f. Belling, præstegården, Svindinge, Øksendrup.
Lærerinde Birgitte Madsen, Pile Allé, Bække.
Niels Toft Nørgård, Muldager 24, Glostrup.
Stud. polyt. Arne Olsen, Valbygårdsvej 87 st. tv., Valby.
Lærer Bent Martin Pedersen, Helgesvej 84 tv., København F.
Jørgen Petersen, Koll. 8, værelse 334, Universitetsparken, Århus C.
Fabrikant Hugo Rasmussen, Hedepigen, Herning.
Cand. act. Juul Rasmussen, Hortensiavej 10¹, København V.
Landinspektør Keld Sidenius, Kierulfsvej 64² tv., Slagelse.
Arbejdsstudieing. Bent Storm Sørensen, Gl. Kongevej 37, Kolding.
Cand. med. vetr. Sven Quist, Frederiksberg Bredegade 36², København F.
- 1955 Bibliotekar Else Marie Andersen, Byagervej 139¹ m.f., Birkerød.
Stud. arct. Detlef Franz Behrendes, Nørregade 10, Højer.
Korrespondent Tove Christensen, f. Madsen, Viggo Rothesvej 47, Charlottenlund.
Akademiing. Per Kaj Dyhr, Amaliegade 9, København F.
Cand. jur. Erik Eriksen, Novembervej 9⁵, Herlev.
Korrespondent Anne-Lise Fischer-Rasmussen, Niels Ebbesensvej 23⁴, Kbh. V.
Premierløjtnant Steffen Egede Glahn, 2. Regiment, Kasernen, Haderslev.
Ekspedient Poul Ebbe Rostgård Hansen, Klostervej 14, Næstved.
Grevinde Gisela Knuth, f. Ahlefeldt Laurvig, Gl. Præstegård, Bandholm, Lolland.
Socialrådgiver Anna Koch, f. Raunkjær Petersen, Peter Bangsvej 205, Valby.
Salgsassistent Arne Reinou Larsen, Odinsvej 7 B, Høng.
Stud. jur. Mette Mikkelsen, f. Rumler, Rektorparken 20, København SV.
Cand. polyt. Anders Bøgelund Nielsen, Møllevvej 8, Høng.

- *Stud. jur. Ellinor Olsen, f. Nielsen, Valbygårdsvej 87 st. tv., Valby.
Søløjtnant I, John Peter Stenstrup, Søborg Parkallé 168, Søborg.
Stud. mag. Connie Truelsen, Kvinderegensen, Amager Boulevard 101,
København S.
- 1956 Elsebeth Danielsen, f. Andersen, Tøndergade 86, Århus.
Laboratorieassistent Kirsten Asbæk, Thyregodsvej 5³, Valby.
Korrespondent Grethe Esser, f. Bach Christensen, Stårevænget 2, Dragør.
Forststuderende Ib Clausager, Landbohøjskolens Kollegium, Hostrupsvej 20,
København V.
- *Stud. med. Keld Danø, Grantsallé 15, Hellerup.
Lærerinde Margrethe Ebbesen, f. Søndergård, Vester Vænge Allé 15, Hasseris.
Lærer Toke Elken, Skrejrupvej, Rønde.
Fru Inge Hansen, f. Thomassen, Klostervej 14, Næstved.
Lærer Johannes Joensen, Hørby skole, Hørby pr. Hobro.
- *Stud. theol. Jørgen Graver Jørgensen, „Vartovkollegiet“, Farvergade 27, Kbhvn. K.
Cand. pharm. Ole Jungersen, Limfjordsvej 48, København F.
Lærerinde, fru Jytte Knudsen, f. Røm, Terndrup.
Stud. med. vetr. Niels Kristensen, Viggo Røthesvej 47, Charlottenlund.
Stud. polyt. Brandt Laursen, Javngyde, Ry st., Jylland.
Stud. mag. Hans Henrik Monrad, Højbjergvænget 39, 2. th., Herlev.
Lærer Frede Thorpstrup Nielsen, Ruds Vedby kommuneskole, Ruds Vedby.
Stud. odont. Kirsten Nielsen, Klintholmsvej 2, Brønshøj.
Stud. med. vetr. Leo Nielsen, Værelse 70, Hostrupsvej 20, København V.
Agner Ahm Olesen, Vestergade 19, Thisted.
Cand. jur. Jens Anker Pedersen, Nørregade, Farsø.
Lærer Ove Pedersen, Pildamsvej 39, Kolding.
Thorkild V. Skole, Hesselvang 14, Hellerup.
Stud. polyt. Niels Peter Smed, Nørrebrogade 44⁴, København N.
- 1957 Stud. jur. Niels Carstensen, Vig station.
Stud. mag. Kjeld Christensen, forsøgsleder C., Hornum.
Ruth Christoffersen, uddeler C., Sludstrup.
Hans Chr. Ellehauge, Vær. 409 Otto Mønstedts Koll., Rektorparken 1, Kbhvn. SV.
Stud. med. Poul Hvirvelkær, Hvirvelkær, Als Østj.
Stud. med. (Århus) Helge Jensen, Rask Mølle.
Lærer Poul Erik Jensen, Skolegade, Bredebro, Sønderjylland.
Fru Hanne Jensen, f. Klausen, Svanedammen 12, Glostrup.
Stud. polyt. Jørn Krabbe, Asnæs.
Lærer Frederik Madsen, Tersløse Centralskole, Dianalund.
Repræsentant Henning Nielsen, Hovedgaden 4, Høng.
Korrespondent Daisy Norén, Eriksdalsgatan 44², Stockholm Söder, Sverige.
Ole Jentoft Olsen, murermeister O., Jyderup st.
Stud. med. Mogens Pedersen, Ryparken 92 st. tv., København Ø.
Stud. pharm. Kaj Petersen, Artillerivej 63, V. 158, København S.
Mogens Brandt Petersen, c/o slagterm. H. S. P., Vig.
Stud. mag. Eva Philbert, Tjelevej 5, Risskov.
Sygeplejeelev Tove Fischer-Rasmussen, Raunstrup Hovedgård, Herlufmagle.
Lægeseekretær fru Kirsten Lundbeck Rasmussen, f. Hansen, H. J. Rinksvej 12,
Ålborg.
- Studietekniker Kaj Holger Sivertsen, Radiohuset, Godthåb, Grønland.
Lærerinde Thora Sivertsen, f. Andreasen, Godthåb, Grønland.
Stud. jur. Albrecht Steenholt, Ingeborgvej 6, Charlottenlund.
Laboratorieassistent Lillemor Bank Søgaard, c/o C. Søgård, Bülowvej 29,
Skelskør.
- *Cand. med. vetr. Gunnar Høi Sørensen, Ågård pr. Ågård.

- 1958 Fru Inge Holten Bartsch, f. Buch-Sørensen, Lauravej 14, 1. sal, Valby.
Kontorist Åse Eg Christensen, V. Heisevej 13, Allerød.
Korrespondent Leif Christensen, Korsevænget 55, Ringsted.
Lærerinde fru Lene Tang Christensen, f. Pedersen, Dannelunde skole,
pr. Gloslunde.
Stud. jur. Bent Klinte Eriksen, Tværbommen 39, Gentofte.
Stud. med. Grethe V. Hansen, gdr. Hansen, Kollerkolle pr. Vig.
*Seminarieelev Martin Bagger Jensen, Kaptajn Rottbølsvej 13, Hjørring.
Stud. polyt. Søren Martin Jensen, Marievej 14, Tåstrup.
Stud. med. vetr. Holger Møller Larsen, Grundtvigsvej 6 D³ th., København V.
Seminarieelev Solveig Mahler, Ingerslevs Boulevard 15³ tv., Århus.
Revisor Jens Erik Miller, Drosselvej 19, København F.
Stud. pharm. Jens Peter Nielsen, c/o Hansen, Trondhjemsgade 2³, København Ø.
Forsorgslærer Jens Erik Ohlendorff, Nørregade 41 A, Frederiksværk.
Lærerinde Else Smith, Chr. II's Allé 13, København S.
- 1959 Børge Andersen, Venslev pr. Skibby.
Stud. med. Mogens Andersen, Ndr. Frihavnsgade 86 ³, København Ø.
Stud. jur. Juhl Brechling Andersen, Fuglerupgården pr. Lyngø.
Uffe Bennedsen, Apt. 1 A, 8 W. 105 th. st., NY 25, NY, USA.
Fru Inger Block, f. Eskildsen, Nørregade, Ryomgård.
Seminarieelev Jytte Busk, Strandgade 6, Frederiksværk.
Stud. med. Kirsten Falster Hansen, Sæby pr. Høng.
Kontorelev Jeppe Harrsen, Brødebæk, Rønnede.
Peter Kraunsø, Det gule Hus, Vestbirk.
Ole Bjørn Jacobsen, Lægeboligen, Herfølge.
Stud. mag. Jens Peter Jensen, Fiolstræde 12², København K.
Seminarieelev Lise Jespersen Jensen, Lille Solvej 2, Næstved.
Akademiing. Karl Erik Karberg, Vald. Holmersgade 43, København Ø.
Stud. mag. Aage Bonde Kræmmer, Issehoved, Nordby, Samsø.
Vagn Søndergård Larsen, Tersløse pr. Dianalund.
Kjeld Laursen, Løgager, Funder.
Stud. polit. Knud Madsen, Anlægsvej 10, Aars.
Journalisteleve Helle Birgitte Marholt, Kirkestræde 2, Holbæk.
Inge Valentin Petersen, Hovedgaden, Høng.
Stud. med. Peter Rønne Melgaard, Langelandsvej 1, Køge.
Slagter Kaj Mønsted, Østergade, Stoholm.
*Stud. polyt. Erling Navntoft, Nørre Allé 75, Vær. 325, København Ø.
Stud. med. Jens Galsgård Sørensen, Nr. Hyllinge pr. Kirke Hyllinge.
Stud. med. Jørgen Bo Sørensen, Stenum.
Stud. med. Jørgen Flohr Sørensen, V. 125, Koll. 3, Universitetsparken, Århus.
- 1960 Stud. mag. Ib Christensen, Frederiksberg Bredegade 7², København F.
Fru Kirsten Dahl Christiansen, f. Nielsen, Ringkøbinggade 5³ tv., København Ø.
Leif Frandsen, Lille Egede Friskole, Boeslunde.
Birgit Hansen, Lille Fugleholm, Heininge pr. Slagelse.
*Stud. polit. Jens Erik „Samsø“ Hansen, Tappernøje.
Stud. med. Hanne Søbjerg Hansen, c/o Oppenheim, Frederikkevej 1¹, Hellerup.
Ruth Hjorth, Store Tåstrup pr. St. Merløse.
Sygeplejeelev Karin Hoff-Nielsen, Frederiksberg Hospital, København F.
Anne Lise Højland, Havrebjerggård, Sigersted pr. Ringsted.
Stud. mag. Carl Chr. Vibjerg Jensen, Batagervej 28¹, Viby, Jylland.
Stud. med. Kristen Jensen, Gammelsminde, Horreby.
Stud. med. Anders Dan Jørgensen, Østerbrogade 56 C., København Ø.
Lærerinde Ida Bjerger Jørgensen, Stillebæk, Veflinge (p. t. Cambridge).
Stud. med. Finn Reinau Larsen, Kollegium 4, V. 172, Universitetsparken, Århus C.

Stud. odont. Jahn Legarth, Torvet 3, Helsingør.
 Anni Madsen, Ubby pr. Jerslev, Sjælland.
 Stud. polit. Niels Erik Monrad, Ved Grænsen 74, København F.
 Sigrød Møller, Hovedgaden 39, Høng.
 Bent Bøje Nielsen, Løve pr. Løve.
 Seminarieelev Ellen Mors Nielsen, Brårupvej 119, Skive.
 Stud. polyt. Erik Nielsen, Østergade 2, Lemvig.
 Stud. jur. Aase Nielsen, Blyskovgård, Ringsted.
 Løjtnant af reserven, stud. jur. Lars Beckvard Petersen, Svanestakken,
 Kastellet, København.

Stud. med. Knud Petry, Åblink, Allingåbro.
 Stud. psych. Jørgen Pjettursson, Amagerbrogade 4, 4. sal, København S.
 Henning Sørensen, c/o Peder S., Tersløse, Dianalund.
 Ingerrethe Spåbæk, c/o dyrlæge Spåbæk, Ringkøbing.
 Stud. oecon. Kirsten Møller Thomsen, Skovvejen 63², Århus.

- 1961 Seminarieelev Jørgen Guldbrand Andersen, Søvejen 9, Lemvig (Skive seminarium)
 Sv. Andersen, Gelstrupgård pr. Bråde.
 Elektriker Per Berthelsen, Rengegade 7, St. Heddinge.
 Frans Erik Bjerre, Rishøjgård, Nr. Snede.
 Lærervikar Anne Dorthe Boserup, Valbygården, Slagelse.
 Niels Holger Krohn Carl, Løvegade 39, Slagelse.
 Stud. psych. Hans J. Øster Christensen, Themsvej 6, Risskov.
 Stud. polyt. Poul Christensen, Ø. Møllergård, Dybvad.
 Per Christiansen, Mågevej 13, Slagelse.
 Sherry Davidson, 42 Saddleback Road, Rolling Hills, California, USA.
 Inge Hansen, Fredensvej 8, Korsør.
 Stud. oecon. Peder B. Skovgård Hansen, Æbleskovgård, Hornstrup, Skanderborg.
 Mogens Hansen, Sandhøjgård, Hallenslev pr. Gørlev.
 Mogens Henriksen, Kragegården, Rude.
 Niels Erik Jacobi, Collegium Trinitatis, Købmagergade 52⁵, København K.
 Seminarieelev Jørgen Stanley Jørgensen, Slagelsevej 34, Høng.
 Maskinlærling Otto Knaack, Lindholm, Kirke Såby.
 Stud. mag. Jørgen Lund, Tørring Mark, Tørring.
 Stud. med. vetr. Ejvind Kjølby, Vejby, Vrå.
 Laborant Annelise Larsen, Adamsgård, Jyderup.
 Sergent Jørgen Lund Larsen, Tappernøje.
 Olav Lomholt, Parkvej 2, Slagelse.
 Jørgen Lund, Tørring Mark, Tørring.
 Stud. scient. (fysik, Århus) Bent Nordahl Madsen, Knudsgade 2, Esbjerg.
 Stud. med. vetr. Uffe Shear Mikkelsen, Schäfergården, Smørumnedre, Måløv.
 Seminarieelev Axel P. Moe, Asnæs.
 Stud. polyt. Ulf Buchwald Mortensen, Parcelvej 6, Jyderup.
 Stud. med. vetr. Jens Mossin, Kildegårdsvej 19, Hellerup.
 Stud. med. (Århus) Jørgen Q. Munk, Jerslev Sj.
 Stud. polit. Fritjof Dittmann Nielsen, Kløverbladsgade 7, Valby.
 John Arne Nielsen, Borgmester Fischersvej 8¹², Valby.
 Stud. mag. (kemi) Hans Høy Nielsen, Fredensgårdsvej 6, Århus.
 Sven Nilou, Hauchsvej 6, Sorø.
 Stud. mag. (Århus) Berit Pedersen, Stationsvej, Høng.
 Stud. mag. Birger Pedersen, Krusbjerg pr. Ølgod.
 Stud. polyt. Carl Gundtoft Pedersen, Charlotte Munksvej 18, København NV.
 *Seminarieelev Kjeld Petersen, Nyvej 20, Høng.
 Stud. med. Gerda Rump, lægeboligen, Vig.
 Maskinlærling Ole Steffensen, Oure gl. skole., Stubbekøbing.
 Stud. oecon. Carsten Bjerring Sørensen, Baldersgade 23, Esbjerg.

Seminarieelev (Ålborg) Søren Sejlund Sørensen, Try, Dronninglund.
Stud. mag. Erik Thygesen, Virumvej 46 A, Virum.
Fru Edith Øther, Kordilgade 36, Kalundborg.

- 1962 Niels Blomhøj, Vinkelvej 5, Høng (soldat).
Henning Bohse, Rønnedevej 35, Fakse.
Stud. med. Steen Burild, Sonnerupvej 6, Brønshøj.
Stud. med. Else Skytte Christensen, Melby pr. Kalundborg.
John Kjartan Danielsen, c/o tømrer H. Danielsen, Våg, Færøerne.
Poula Grønbæk, Nygade 42, Korsør.
Erik N. Gårdmand, Aksel Sørensenvej 30, Horsens.
Lars Hansen, Gaunøvej 28, Brønshøj.
Inger Hansen, Havnegade 13 B, København K.
Lene Hansen, c/o kørelærer H. H., Grevinge.
*Stud. med. Steffen Heilmann, Studentergården, Tagensvej 15, København N.
Kirsten Hindhede, Gammel Hindhede pr. Lem st.
Ole Hågensen, Femmøller Strand pr. Femmøller (soldat).
Stud. polyt. Thorkild Jacobsen, Vestergade, Høng.
Stud. polyt. Eiler Bruun Jensen, Tåsingegade 4 st. th., Ø.
Kontorist John Jensen, Møllevej 32, Høng.
Inger Marie Jensen, Lundmølle pr. Herning.
Lis Guldborg Jensen, Sæby pr. Høng (p. t. USA).
Jens Erik Jespersen, Dollerup pr. Lunderskov (soldat).
Anette Jessen, Carl Johansgade 4³, København Ø.
Jette Kold, Strandvejen 16, Kerteminde.
Fru Elisabeth Larsen, f. Marholt, Bøgomvej 13, Vejle.
Bibliotekselev Jørn Larsen, Bøgumvej 13, Vejle.
Stud. med. Niels Lundsgaard, Lyngbyvej 72⁴ th., København Ø.
Lægesekretærstuderende Bodil Monrad, Ved Grænsen 74, København F.
Elev Ulla Monrad, Askov Højskole, Askov.
Hanne R. Nielsen, Strandvejen 14, Høng (p. t. England).
Landinsp. stud. Niels Chr. Nielsen, Englodden 10, Valby.
Seminarieelev Villy Nielsen, Grundtvigsvej 11, Skive.
Stud. scient. Willi Ramberg, Baunegårdsvej 63, Hellerup.
Lis Lykke Rasmussen, Lille Stokkebjerg pr. Jyderup.
Lærervikar Troels T. Rasmussen, Sædballe, Nordenbro, Langeland.
Sem.elev Kaj Rye, Stilhedsvej 3, Hvidovre.
Mona Schulz, Søndergade 87, Brædstrup .
Stud. mag. Jørgen Stubgård, Skovens Værn, Langesø, Fyn.
Stud. polyt. Vilh. Midtgård Sørensen, Ollerup.
Sem.elev Birgit Thoudal, Enghavevej 18, Herning.
- 1963 Finn Grønlund Andersen, Søndergade 30, Hvide Sande.
Stud. med. vetr. Vagn Steenstrup Ågesen, Jyllandsgade 18, Ringsted.
Helge Bay, Birkmark, Mejrup pr. Holstebro (soldat).
Stud. merc. Hans Chr. Bøtker-Christensen, Apotheke, Skibby.
Gorm Christensen, V. Egesborg pr. Lov.
Reklametegner Karen Ellen Christensen, Hunderupvej 47, Odense.
Lars Dalsgård, Uldum (soldat).
Jens Peter Degn, Besser, Tranebjerg, Samsø.
Kontorist Lotte Eskildsen, Realskolen, Tranebjerg, Samsø.
*Mogens Friis, Teglværket, Ruds Vedby (soldat).
Sem.elev Poul Friis, Soderup, Tølløse.
Stud. mag. Poul Groes, Frydenlund, Ballø.
Stud. mag. Ole Groesmeyer, Bagsværdvej 39, Kgs. Lyngby.

Peter Tetens Hald, Ermelundsvej 119, Gentofte.
 Sem.elev Søren Hansen, Havnevej 6, Skive.
 Frede Henriksen, Nørreby, Bogense (soldat).
 Steen Henriksen, Kingsosvej 33, Hjørring.
 Stud. merc. Sven Jacobsen, Lindevænget 12, Køge.
 Stud. med. Dinne Jensen, Hesselbo skole, Toftelund.
 Stud. med. Jette Jensen, Svendstrup pr. Kalundborg.
 Morten Kjellerup Jensen, Breideblik, Åkirkeby.
 Stud. merc. Niels Erik Jensen, Sorøvej, Ruds Vedby.
 Svend Møller Jensen, Terndrup (soldat).
 Sem.elev Hanne Elisabeth Jørgensen, Røstbjerggaard, Ferslev pr. Skibby.
 Stud. scient. pol. Svenning Jørgensen, Slagelsevej 5, Høng.
 Bjarne Knudsen, Kroudal pr. Nr. Snede (soldat).
 Arkitektstuderende Jørgen Bendix Kristensen, Strandvej 1 B, Lemvig.
 Jens Kyed, Rands pr. Pjedsted.
 Sem.elev Niels Lundby, c/o stadsskoleinsp., Saxkøbing.
 Peter Frøjk Madsen, Skivevej, Holstebro (soldat).
 Beskæftigelsesterapeutstuderende Annie Nielsen, Grunnetgade 17, Vejen.
 *Stud. polit. Bent Stougård Nielsen, Skibelundsvej, Bjerringbro.
 Sem.elev Birgit Merethe Nielsen, Allindemagle pr. Ringsted.
 Jens Chr. Nielsen, Baunehøjgård, Herslev (soldat).
 Lærervikar Kirsten Wally Nielsen, Søndermarksvej 6, Dianalund.
 Sem.elev Leif Nielsen, Skee, St. Merløse.
 Musikstuderende Chr. Nørby, Gørding central, Gørding.
 Bjarne Odgård, Nordkap 28, Holstebro.
 Adgangskursist Holger Olsen, Blichersvej 3, Næstved.
 Hans Jørgen Rasmussen, Klippede, Ørslev pr. Slagelse.
 Stud. jur. Jan Simonsen, Apoteket, Borup.
 Stud. med. Ole Spannow, Sdr. Jagtvej 31, Hørsholm.
 Lærervikar Inge Birthe Sørensen, Svanholm mark, Skibby.
 Poul Ragner Thomsen, Kvalbø, Færøerne.

Hvis De har fundet fejl eller udeladelser i fortegnelsen, meld det da til kassereren eller til skolen.

Meddelelser

Oplag 840 eksemplarer.

Vignetterne er tegnet af maleren Troels Trier.

Redaktionen: rektor J. H. Monrad, ekspeditionssekretær, cand. polit. Ivar Munk og redaktør Hans Bagge.

Skolekomedie og bal: Lørdag den 1. februar 1964.

Sammenkomst i Studenterforeningen i København: se næste årsskrift.

Generalforsamling på skolen lørdag den 12. september 1964.

Kontingent mindst 7 kr. årlig. Gigo 650 46, kassereren, Lindevej 3, Høng.

NB! Kontingenter, der ikke er indkommet senest 1. november 1964, opkræves pr. post.

Formand: Redaktør Hans Bagge, Holstebro Dagblad, Holstebro. Telf. (074) 1, 600 (kont.) og (074) 1 1297 (privat).

Kasserer og sekretær: Lektor Esman Eriksen, Lindevej 3, Høng, telf. 156.

Rektor J. H. Monrad, gymnasiet, Høng. Telf. 47.

Sekretær, cand. polit. Johs. Lund Petersen, Strandvejen 28 B, København Ø. Telf. (01) 29 15 78.

Kontorchef, cand. polit. J. J. Lindsteen, Aagede 134, 2. sal tv., København V. Telf. Gothåb 4892.

Læge Jørgen Bruun Jensen, Fredericia By- og Amtssygehus, Fredericia.

Erania's formand, p. t. stud. art. Jesper Holst, telf. 310.

Anbefal foreningen til klasse- og skolekammerater, der endnu ikke er medlemmer. Husk at melde adresseforandring til kassereren eller skolen!

Vær venlig ved alle skriftlige henvendelser at meddele årgang!