



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



1963

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Med venlig hilsen
Dens
Hans Høirup.

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE

Beretning om skoleåret 1962-63

61. SKOLEÅR



1 9 6 3

MIDTJYSK BOGTRYK . GRINDSTED

Skolens organisation

Skolens administration:

Fru Karen Høirup,

økonomiinspektør Aage Vinter.

Tlf. 40 - giro 115 82

Kostelevernes drengeafdeling tlf. 523 (13,45-15 og 19,30-20,30).

Kostelevernes pigeafdeling tlf. 849 (13,45-15 og 19,30-20,30)

Skolebestyrer:

Niels Krogsgaard.

Inspektør og skolepsykolog:

Cand. psych. Poul Borking, tlf. 58. - Træffetid: 14,00 til 15,00.

Skolelæge:

Fru Alice Zinn, tlf. 42.

Lærerrådet:

Formand: lærer Finn Dittrich, telefon 925 (viceinsp. fra 1. 8. 63).

Næstformand: lærer B. Lerbech Sørensen.

Sekretær: lærer Th. Lewald.

Kostlærere:

Pigeafdelingen: lærer Børge Fredensborg og frue samt Ingrid Poulsen.

Drengeafdelingen: lærerne Th. Lewald, Jens-Otto Jensen,

Mogens Hansen og Niels Gammelby.

Årsfesten

lørdag den 22. juni 1963.

Kl. 13,30 Gudstjeneste i Grindsted Kirke ved pastor Linnebo, Grindsted.

Kl. 14,30 Translokation og skoleafslutning på »Grand Hotel«.

Kl. 17,00 Elevforeningens generalforsamling i L og M.

Kl. 19,30 samles dimittenderne, forældre og gamle elever ved kaffebordene på »Hansens Hotel«. Herefter dans på »Grand Hotel«.

Kl. ca. 1 Fakkeltog til og bål ved »Tronsøen«.

Det nye skoleår begynder 13. august kl. 10.



Grindsted Kost- og Realskole

er oprettet som privatskole 1902 og har siden 1917 haft ret til at dimittere til alm. forberedelseseksamen (præliminæreksamen). I årene til 1956 har 1190 elever bestået denne eksamen ved skolen. Siden da er præliminærskolen afløst af en ren mellem- og realskole og har dimitteret 600 elever til mellemskoleeksamen og 425 til realeksamen.

Skolen har 1., 2. og 3. real samt 8. og 9. klasser og som hidtil 6. og 7. klasser.

Fra det nye skoleårs begyndelse oprettes 1., 2. og 5. hovedskoleklasser, en børnehaveklasse samt realeksamenskursus, der er to-årigt.

I maj-juni eksamenstermin i år indstiller skolen 122 elever til realeksamen og 16 elever i 9. klasse.

Eksamen kan tages med 4 fremmede sprog: engelsk, tysk, fransk og latin.



I tre år har skolebestyrer Niels Krogsgaard været min chef og jeg hans nærmeste medarbejder.

Vort direkte samarbejde skal nu ophøre, og jeg skal føre hans arbejde videre som leder af skolen.

Disse tre år har været præget af skolebestyrerens aldrig svigtende velvilje, af hans utrættelige parathed til at give belæring og vejledning og af hans ofte overraskende blanding af dybt etisk livsholdning, humorfyldt menneskeforståelse og varm overbærenhed.

Vore mange, ofte timelange samtaler har givet mig lejlighed til at øse af Niels Krogsgaards rige fond af erfaringer.

Jeg ved, at jeg uden disse tre år ville have stået adskilligt dårligere rustet som skoleleder. Jeg er Niels Krogsgaard megen tak skyldig.

Poul Borking.



Fra dette skoleårs slutning fratræder jeg som bestyrer for Grindsted kost- og realskole, idet jeg af undervisningsministeriet er udnævnt som fastansat forstander for Grindsted handelsskole – et embede, jeg har bestridt som deltidsleder i en årrække. Den nævnte skole har nu en størrelse og område, der betinger fastansat forstander, og da man let kan indse, at hver af de to skoler har brug for sin egen leder, måtte et valg finde sted.

Grindsted realskoles ledelse overgår til skolens inspektør Poul Borking, der har virket ved skolen siden 1960, og som jeg personlig har lært at kende som en mand med rige lederevner. Hr. Borking er lærer fra Ranum seminarium 1933 og gik herefter officersvejen, indtil han 1958 tog sin afsked som major. Poul Borking tog i sin militærtid studentereksamen og studerede herpå pædagogik ved Københavns universitet og sluttede dette studium som cand. psych. 1952. Jeg kan kun være glad for, at Poul Borking er vil-

lig til at overtage skolens ledelse, men jeg er tillige glad for at kunne sige, at vi gennem de tre år har haft et enestående godt samarbejde på alle felter, og at åbenhed og ærlighed har været det bærende. Jeg er sikker på, at Poul Borking både har evne og vilje til at føre den gamle skoles traditioner videre, men også evner at bringe fornyelse ind i skolens liv og hverdag.

Niels Krogsgård.

Kostskolen (for drenge og piger)

Kostskolen har plads til 28 piger og 80 drenge.

Der føres tilsyn med kostelevernes lektielæsning. – Kosteleverne har pligt til at deltage i 1 times legemligt arbejde daglig (havearbejde, oprydning o. s. v.). Bortset fra gulvvask skal de selv holde deres værelser i orden. Alle værelser er med centralvarme.

Fritiden søges udfyldt med sport, fællesture og andet. Skolen har week-end-hytte ved Kvie Sø. – Forældre må påregne, at der anvendes ca. 20–30 kr. årligt til udflugter og lignende.

Kostelever skal hver søndag, de opholder sig på skolen, skrive brev til deres hjem. Det forudsættes, at de kan tilbringe efterårs-, jule-, påske- og sommerferie i deres hjem eller hos andre pårørende.

Hver elev må ved afrejse selv sørge for at medtage sine ejendele så som cykle, sko, radio o. s. v.

Kostelevernes udstyr

Toiletgrej: Kam, børste, 4 vaskeklude, neglebørste, tandbørste, tandpasta, sæbe.

Pudsegrej: 2 skobørster, skosværte, 3 støveklude.

Fodtøj: Skolesko, pæne sko, hjemmesko, evt. skistøvler eller gummistøvler.

Arbejdstøj: Arbejdsbenklæder eller overalls.

Gymnastiktøj: Blå bukser, hvid trøje, gymnastiksko, evt. fodboldstøvler.

(For piger blå gymnastikdragt).

Undertøj: 6 undertøjer, 6 par underbukser, 6 par strømper, 3 pyjamas.

(For piger 8 undertøjer, 12 par benklæder, 3 underkjoler, 4 par strømper, 3 pyjamas eller natkjoler samt 5 servietter og to servietmapper).



Elevværelse

Skjorter: 6 daglige og 1 hvid.

Lommetørklæder: 10 stk.

Tøj: 1 sæt skoletøj med to par benklæder, vindjakke, pullover efter årstiden, 1 sæt pænt tøj, 1 slips. (For piger 2-3 kjoler, 1 nederdel evt. slacks, 2 bluser eller sweaters efter årstiden).

Overtøj: 1 frakke eller vindjakke, regnvejrstøj, 1 par vanter, 1 halstørklæde, hovedbeklædning.

Sengetøj: 1 dyne, 1 pude, 3 dynebetræk, 3 pudevår, 3 lagner, 1 sengetæppe.

Håndklæder: 6 frotté.

Skoletaske og sæk eller pose til vasketøj, 1 kuffert, 1 skrivebordslampe, 1 skriveunderlag samt en lille pude til skrivebordsstol, 1 papirkurv.

Alle ejendele tydeligt mærkede med navn.

Eleven må gerne medbringe sovepose eller uldent tæppe til weekend-ture, samt cykel (knallert forbudt).

På værelset forefindes: 1 seng, 1 skab, 1 skrivebord med skuffe, 1 boghylde og 1 stol til hver elev. Eleverne må ikke medbringe kommode, skab eller kiste.

Der skiftes på sengene efter aftale med læreren, dog mindst hver 3. uge, hvor vasketøj sendes hjem. (Der kan fås vasket og stoppet på skolen for kr. 25,00 pr. md.).

Husk: Dåbsattest, flyttebevis, sygekasse- og lægekort fra skolelægen samt vaccinationskort. — Alle kostelever skal være medlemmer af Grindsted sygekasse. Det understreges, at forældrene bør drage omsorg for barnets indmeldelse i en sygekasse. Da det er skolens opfattelse, at det er i hjemmenes interesse, at eleverne er dækket forsikringsmæssigt på de almindeligste forsikringsområder, har skolen tegnet en kombineret elevforsikring (omfattende brand, vand, tyveri, ansvar og ulykke). Præmien — der kun betales, så længe eleven er tilmeldt skolen — andrager kr. 1,00 pr. måned for alle 5 brancher. Der beregnes betaling for 10 mdr. Eleverne indtager alle måltider sammen med fru Høirup og de af skolens lærere, der spiser på skolen.

Vi vil gerne indskærpe følgende:

Pakker, som forældre eller pårørende sender eleverne, må indeholde frugt eller lign., *men aldrig penge*. Vil man af en eller anden grund sende ekstra penge, må det ske gennem skolens kontor. Penge, der bliver fundet indlagt i pakker eller breve, vil blive konfiskeret og tilbagesendt hjemmet. Skolens lommepege-ordning for kosteleverne er kr. 4,00 ugentlig, der ud-betales hver lørdag og er beregnet til rent private udgifter. Realkl. får dog kr. 5,00. Al porto betales gennem skolen, og indkøb på regning kan kosteleverne kun foretage på rekvisitionssedler, udleverede af skolen. Hvis ikke anden aftale er truffet med skolen, skal indkøb ud over skolerekvisitter foretages fra hjemmet.

Betaling for undervisning, kost og ophold, lys, varme, vitaminpiller, bad, badminton, bordtennis, tilsyn med lektiehjælp og inspektion er kr. 4300, for 6. kl. drenge på sovesal kr. 3900, der erlægges i ti rater forud i månederne august-maj. Ved indmeldelsen betales første rate for ophold og skolepenge kr. 430,-, et depositum på kr. 200,-, der afregnes, den dag eleven udskrives, samt kr. 100,- til elevens løbende udgifter.



Pejsestue i Pigekollegiet

Hvis hjemmet ønsker det, kan kostelever leje skolebøger for kr. 80,00 pr. år omfattende såvel bøger som hefter. Tegneblok dog begrænset til én pr. år. – Der udleveres hefter ved skoleårets begyndelse og et lign. antal efter juleferien.

Eventuel udmeldelse må ske ved et skolekvartals begyndelse – gældende fra dets udgang, dog således, at udmeldelse foretaget efter 1. februar først kan træde i kraft pr. 1. juli.

Kostelever skal både efter ferier og weekend-rejser møde på skolen inden kl. 22 aftenen før første skoledag og skal være velforberedte til den kommende skoledag. – Forud for weekend-rejser en times ekstra læsning fredag aften. Hjemmet bedes omg. underrette skolen, såfremt en elevs tilbagerejse af tvungende grund er blevet udskudt.

Ordensregler

7,00	Vækning.
7,00- 7,30	Ophold på eget værelse. (Vinduer åbnes, seng redes, gulv fejes, møbler støves af).
7,30	Inspektion af værelset.
7,40	Morgenmad. (Fodtøj, hår, hænder og negle efterses).
8,00	Skoletiden begynder. (Ingen elever må komme på værelset i skoletiden). Skoletasker skal pakkes om aftenen til hele dagen.
9,45-10,00	Frokost.
13,15	Skoletiden slut.
13,20	Middagsmad.
14,00-15,00	Oprydning, havearbejde og lignende.
15,00-16,45	Fritid (udetime).
16,45-17,45	Læsestue.
18,00	Aftensmad. Derefter må skolen ikke forlades.
18,30-19,30	Læsestue.
20,45	Sko pudses. Aftenvask. (Elever under 15 år).
21,00	Lyset slukkes.
21,45	Sko pudses. Aftenvask. (Elever over 15 år).
22,00	Lyset slukkes.
22,30	Lyset slukkes for realklasserne.

Før alle spisetider ordnes hænder, negle og hår.

Grammofon og radio på værelset kun efter nærmere aftale (licens skal være betalt af hjemmet, kvitteringskort sendes til skolen).

Der må ikke flyttes om på møblerne uden tilladelse og søm må ikke slås i væggene.

Der må ikke modtages besøg på værelserne uden tilladelse. – Gæster bedes først henvende sig hos den vagthavende lærer eller hos fru Høirup.

Eleverne fra den ene gang må ikke komme på de andre gange uden tilladelse.

Ophold i klasseværelser og skolegange efter skoletid er ikke tilladt.

Den elektriske installation må under ingen omstændighed røres.

Ødelægges noget af skolens materiel, skal det straks meddeles.

Man må under ingen omstændigheder låne, hverken tøj eller penge, af hinanden.

Banden og andre ukvemsord samt støjende opførsel forbudt.

Elever over 15 år må ryge, når de har hjemmets tilladelse.

Der må ryges efter skoletid (dog ikke i læsestuetid) på værelser og i samlingsstuen – aldrig på gaden eller i skolegården.

Der kan telefoneres til drengekollegiet på nr. 523 og til pigekollegiet på nr. 849 hverdage i tiderne 13,45-15,00 og 19,30-20,30. (Opkald kan ikke ventes besvaret udenfor de angivne tider).



Kostfløj og spise-stue

Kostelevernes søndagsunderholdning 1962—63

- 19/8 Præsentation af de nye elever ved udendørspejsen.
- 26/8 Med rutebiler til Randbøldal – medbragt mad og fælles kaffebord.
- 2/9 Tre-dages udflugt til Vesterhavet – Vardeborg, Vejers strand.
- 9/9 Fjernsyn og hyggeaften.
- 16/9 Dans og fælles kaffebord.
- 23/9 Aftensang og hygge ved pejsen.
- 30/9 Klubaften i L. og M.
- 7/10 Ud at se på efteråret!
- 28/10 Dans med os selv.
- 4/11 Drengene inviteret på besøg på pigekollegiet.
- 10/11 Mortensaften m/middag og lotterispil, alle lærere inviteret.
- 18/11 Fjernsyn.
- 25/11 Skolefest med opførelse af »Vores egen Ø«
instrueret og spillet af børnene selv.
- 2/12 Julekoncert.
- 8/12 Teatertur til Odense – »Nederlaget«.
- 16/12 Terrainløb.



Billiardstuen

- 13/1 Rutebiler til Grene sande m/kælk, ski – og varm cacao.
- 20/1 Hyggeaften med Aage Vinter.
- 27/1 Klubaften, vi underholdt os selv – insp. Borking læste op.
 - 3/2 Indendørs fodboldturnering og dans.
- 10/2 Gymnastik – billard-turnering.
- 17/2 Spadseretur til Uttoft plantage.
 - 2/3 Pigegangen underholdt.
 - 9/3 Inv. til hyggeaften i pigernes pejsestue.
- 16/3 Kostelevfest. Der inv. efter nærmere aftale damer med. Middag kl. 18,30. Underh. af kostelever. Forsk. sketches, forfriskninger, pølser og dans til kl. 24.
- 23/3 Gymnastikopvisning af de store kostelever, om aftenen inv. til kaffe hos Borkings, Dittrichs, Gerners, Kjærs, Lerbechs, Schønbergs og fru Høirup.
- 30/3 Lille gang underholdt.
 - 7/4 Realklassefest med dans og underholdning i gymnastiksalen.

- 21/4 Gammel elev, hovmester Poul Erik Christiansen, viste dejlige film fra Indien, Kina, Suez og Middelhavet.
- 28/4 Travetur »Den store jord rundt«.
- 4/5 Mindedes vi befrielsen ved at samles i I., hvor Gerner Christensen talte, derefter drak vi kaffe. På skolen var der lys i alle vinduer.
- 12/5 Fredensborg, Lewald, Vinter og fru Høirup 3 dages tur til Vejers med de kostelever, der ikke var på bededagsferie. Tur til Blåvand, Kalles mærsk og Skallingen.

Kostelevernes hobbyaftener

I vinterens løb har kosteleverne været beskæftiget med følgende:

Sløjd ved Bertelsen.

Gymnastik ved hr. Jensen og frk. Poulsen.

Boksning.

Frivillig husgerning ved frk. Inge Pedersen.

Stoftryk ved Ingrid Poulsen.

Formning ved Jens Otto Jensen.

Linoleumstryk ved Niels Gammelby.

Skak ved insp. Borking.

Bridge ved fru Høirup.

Endvidere tysk og engelsk sprogkursus.

Realskolen

Ind- og udmeldelser

Skema til indmeldelse fås ved henvendelse til skolen.

Ind- og udmeldelse kan *kun* ske ved skriftlig henvendelse til *skolekontoret*.

Nye elever skal møde med lægekort og dåbsattest.

Skolepenge

For mellem- og realklasserne samt 8. klasse betales kr. 550,- årlig, i 6. og 7. kl. kr. 300,- årlig. Betaling sker forud i 10 rater – aug.–maj.

Der betales skolepenge for den måned, i hvilken eleven udmeldes, samt for den følgende.

For selvbetalende elever betales latinundervisning med kr. 80,- ved skoleårets begyndelse.

Eleverne kan leje bøger og få udleveret hefter for et årligt beløb af kr. 80,-, der betales ved skoleårets begyndelse.

I forbindelse med omtalen af bøgerne gør skolen udtrykkeligt opmærksom på, at eleverne står til ansvar for de bøger, der er udleveret til dem, og at direkte beskadigede bøger skal erstattes af elevens hjem. Der udleveres kun én tegneblok pr. skoleår. Stilehefter udleveres 2 gange årligt, ved skoleårets begyndelse og efter juleferien.

Ordensregler

Forsømmelser

Såvel for skolens som for hjemmets skyld må enhver forsømmelse skriftligt meddeles skolen.

Gymnastik

Drengenes gymnastikdragt består af et par hvide sko, blå korte benklæder og en hvid undertrøje.

Pigernes dragt er en kort, blå kittel med tilsvarende benklæder samt gymnastiksko.

Ønskes en elev fritaget for gymnastik, skal der foreligge skriftlig meddelelse fra hjemmet. – For fritagelse i en længere periode kræves lægeattest. Alle elever medbringer håndklæde til bad.



Karakterbøger

En gang i hvert kvartal får eleverne karakterbøger med hjem til forevisning og underskrivning; disse skal afleveres på første skoledag efter ferien.

Knuste ruder m. m.

Al skade på skolens materiel skal straks anmeldes og må erstattes.

Konfirmation

Skolen lægger bedst mulig timeplan efter, at eleverne søger konfirmationsforberedelse fra 7. klasse i de to første skoletimer tirsdag.

Såfremt hjemmet ikke har meget presserende ønsker om, at barnet forberedes hos hjemmets præst, vil skolen foreslå, at konfirmationsforberedelsen foregår hos en af Grindsted sogns præster, der er villige til at modtage børnene, men fortrinsvis fra 7. kl.

Frikvarter

Ønsker hjemmet, at en elev skal blive inde i frikvarteret, må skriftlig meddelelse herom sendes til skolen med begrundelse.

Skolen giver gerne eleverne mulighed for at besørge ærinder for hjemmet, men eleven skal i hvert tilfælde spørge om tilladelse til at forlade skolen.

Glemmeskabet

er til stadighed alt for velforsynet med ting, der ikke er mærkede og derfor vanskeligt kan afleveres til ejerne. Det kan derfor ikke kraftigt nok henstilles til hjemmene, at skolerekvitter, overtøj o. s. v. mærkes med navn.





Sparsommelighed

Skolen anmoder indtrængende hjemmene om, at elevernes lomme penge indskrænkes mest muligt, så børnenes »slikken« ikke tager overhånd, og samtidig beder vi om, at hjemmene støtter skolens arbejde for den opsparing, der praktiseres i de forskellige klasser. Opsparingen har til hensigt at lette elevernes deltagelse i lejrskoleophold, udenlandsrejser og lignende.

Penge og værdigenstande

må aldrig opbevares i frakkelommer eller tasker, men skal deponeres hos en lærer eller på kontoret til skoletidens ophør.

Realklasserne 1961-62

Real A 1962

Else Buhl, Lyng, Stakroge.
Solweig Ellen Hansen, Børnehjemmet
Højer.
Frode Horsted, Billund.
Anette Jacobsen, Forædlingsstationen,
Billund.
Lars Jørgen Jakobsen, Daubjerg,
Viborg.
Niels Peter Ravn Jensen, Beragergård,
Billund.
Sven Kibsgård Jepsen, Sdr. Felding.
Søren Kristian Risbjerg Johnsen,
Sdr. Felding.
Kurt Erling Kristensen, Brunbjerg,
Billund.
Gunhild Kirk Kristiansen, Billund.
Marianne Pontoppidan Lauritzen,
Smedegade 17, Horsens.
Inger Marg. Kjær Madsen, Centralen,
Billund.
Jens Overgaard, Louns, Hvalpsund.
Hanne Petersen, Centralskolen,
Billund.
Jakob Rubin, Nr. Søgade 27A³,
København K.
Keld Svendsen, Baldersgade 55, Esbjerg.

Jesper Anton Sølling, Kærshovedgård,
Ikast.
Bent Erik Krarup Sørensen,
Sdr. Felding.

Real B 1962

Rudolf Bækgaard, Raulund pr. Filskov.
Niels Ole Rohr Christoffersen, Dalgas
Avenue 40, Århus.
Jens Hollesen, Sundbakken, Horsens.
Inge Lise Gråbæk Jensen, Parkvej 4,
Veje.
Ellen Jespersen, Starup, Tofterup.
Karen Ringgård Jessen, Vrenderup,
Varde.
Gyda Jørgensen, Agerbæk.
Karen Margrethe Kruchov, Norden-
skov.
Birthe Madsen, Grøndal, Blåhøj.
Tonny Edvard Mortensen, Rosen-
gade 34, Århus.
Hanne Moustgaard, Mosegård, Filskov.
Torben Vibe Nielsen, Kærbjerg
pr. Agerbæk.
Heine Hedegård Olesen, Tofterup.
Karen Margrethe Poulsen, Vester
Egsgård, Filskov.
Kenn Ruddy Poulsen, Åglimt,
Grindsted.
Ellen Tanderup, Blåhøj.



Realklasserne 1962

Real C 1962

Anny Elise Dalsgård Christensen,
Spurvevej 15, Grindsted.
Jacob Hansen, Urup pr. Eg.
Lissi Rose Hansen, Jerrig, Grindsted.
Doris Merete Iversen, Vestergade 15,
Grindsted.
Niels Jacobsen, Ådalen 1, Grindsted.
Hardy Berg Jensen, Banegårdsvej 1,
Grindsted.
Per Langvad Jensen, Utoft, Grindsted.
Poul Langvad Jensen, Utoft,
Grindsted.
Finn Valdemar Johansen, Jyllands-
gade 7, Grindsted.
Birthe Brandt Laursen, Vestergade 22,
Grindsted.
Else Mølle Søndergård Pedersen,
Lyngvang, Jerrig, Grindsted.
Kaj Tagård Pedersen, Nørregade 46,
Grindsted.
Peter Poulsen, Borgergade 33,
Grindsted.
Else Præstegård, Jernbanegade 15,
Grindsted.
Jens Erik Præstegård, Jernbanegade 15,
Grindsted.
Christen Christensen Storegård,
Jyllandsgade 39, Grindsted.
Annette Marion Brunsvig Sørensen,
Krogen 5, Grindsted.
Poul Thorkild Andersen, Agtrupvej 75,
Kolding.

Real D 1962

Mogens Arentoft, Vorbasse.
Kjeld Kristian Engberg, Fromsejer,
Vorbasse.
Lis Irene Jensen, Vagtelvej 8, Kbh. F.
Poul Steen Jørgensen, Køharre Allé 17,
Hørsholm.
Arne Reinholt Laursen, Vorbasse.
Arne Kristian Vig Nielsen, Hejnsvig.

Helge Brunse Nielsen, Tiufkjær pr.
Fredericia.
Ingrid Vad Nielsen, Vorbasse.
Kirsten Margrethe Nielsen, Skolegade,
Bække.
Per Christian Råbjerg Nielsen,
Svanevej 10, Fredericia.
Ole Østergård Nielsen, Skovvungen 27,
Silkeborg.
Jørgen Olesen, Stormgade 36, Vejle.
Zenia Pedersen, Donslundgård,
Vorbasse.
Gert Pløger, Tofterup.
Edna Terp, Hejnsvig.

Real E 1962

Karen Marie Andersen, Nørregade 23,
Grindsted.
Kirsten Møller Andreasen, Chr. Lunds-
gårdsvej 14, Grindsted.
Inger Lise Antonsen, Knudsgade 40³,
Århus.
Klaus Christoffersen, Vestergade 3,
Grindsted.
Orla Kurt Olesen Damkjær, Uffesvej
21, Århus.
Dorte Emmy Ebbesen, Billund.
Niels Erik Edlefsen, Aaløkkeallé 30,
Odense.
Inge Haldbo, I. P. Jensensvej,
Grindsted.
Inge Hjorth, Hejnsvig.
Jette Karin Lauridsen, Hejnsvig.
Kirsten Lerche-Simonsen, Sønderports-
gade, Ribe.
Orla Møller, Søndergade, Bække.
Elsemarie Munch Pedersen, Åboulevar-
den 36, Århus.
Ernst Kristian Pedersen, Uge Mark,
Tinglev.
Steen Horneman Stilling, Markedsgade
16¹, Silkeborg.
Pia Vesselbo, Willemoesgade 31⁴,
København Ø.
Hans Carsten Westermann, Nemovej 2,
Brabrand.

Lærerpersonele og fagfordeling - skoleåret 1962-63

Niels Krogsgaard: Matematik.

Poul Borking: Tysk og biologi.

Hedvig Krogsgaard: Matematik, dansk og geografi.

Leo Stråso Kjør: Fysik, tegning og fransk.

Michael Schönberg: Historie, engelsk og tysk.

Søren Viggo Pedersen: Dansk, fysik, geografi og tysk.

Børge Lerbech Sørensen: Engelsk, historie, dansk og religion.

Johanne Lerbech Sørensen: Engelsk, dansk og religion.

Finn Dittrich: Matematik, tysk og engelsk.

Børge Fredensborg: Matematik og gymnastik.

Thomas Lewald: Dansk, engelsk, historie, geografi, fransk.

Gerner Christensen: Dansk, tysk og fransk.

Ingrid Poulsen: Gymnastik, håndarbejde.

Karen Borking: Dansk og engelsk.

Aage Vinter: Blanketskrivning med videre og færdselslære.

Grethe Schönberg: Sang.

Mogens Hansen: Matematik og geografi.

Niels Gammelby: Dansk, mat., fysik, tysk og formning.

Poul Erik Hansen: Biologi og orientering.

Jens-Otto Jensen: Gymnastik, dansk, historie og geografi.

Inge Pedersen: Husgerning.

Marianne Oehlenschläger: Maskinskrivning.

Tom Stubdrup: Latin.

Fra maj til maj

- 5. maj holdt vi Lindefridag i et strålende vejr.
- 7. maj begyndte skriftlig eksamen for de hidtil største hold.
- 10. maj var alle vi lærere på en dejlig hærvejstur.
- 14. maj havde vi besøg af T.B.-vognen.

15. maj sidste skoledag for realisterne. – Mesterlektie-fest om aftenen på Grand.
21. maj begyndte mundtlig eksamen.
23. juni havde vi afslutning. Andreas Olesen talte i kirken; derefter var der translokation på Grand, og om aftenen festede Elevforeningen. Traditionen tro sluttede vi med bål ved Troensø.
14. august begyndte det nye skoleår.
6. september var sportsfolk til idrætsstævne i Esbjerg sammen med andre private skoler fra Sydvestjylland. Vi andre passede vort arbejde hjemme, og alle var tilfredse.
15. september rejste lejrskolen til Bornholm sammen med hr. og fru Lerbech-Sørensen og hr. Søren Viggo Pedersen.
25. september vendte lejrskolen hjem efter en ganske dejlig tur.
13. oktober begyndte efterårsferien og
21. oktober sluttede den.
24. oktober var det F.N.-dag. Vi hejste flaget og sang morgensang i skolegården.
31. oktober holdt lejrskolen en munter og hyggelig Bornholmer-aften.
1. november fyldte skolen 60 år. Lærerne forærede skolen et stormflag, og overportør Kålund fortalte om gamle dage i Grindsted.
23. og 24. november havde vi skolefest. Kostelever opførte et skuespil af Leck Fischer: Vores egen ø. Ole Ramlau havde instrueret. Alt i alt elevernes eget værk.
30. november havde vi den store oplevelse at høre professor Thomas Siggård. Titlen på foredraget var »Hvorfor har vi så svært ved at forstå hinanden«. Landbrugsskolen og Gymnasiet var inviteret.
3. december havde vi månedslov.
5. december begyndte terminsprøverne.
10. december: Teatertur til Odense. »Nederlaget«.
21. december fik vi juleferie, og
8. januar begyndte vi skolen igen.
22. januar: Jens Bjerre-filmen: »Kalahari«.
24. januar havde eleverne skøjtefridag, vi andre holdt lærermøde.



Pigekollegiet

6. februar talte dr. jur. Carl O. Kristiansen om »Ungdomskriminalitet«. Landbrugsskolen og Gymnasiet inviteret. Samme dag var vi i teater, skolescenen opførte »Jeppe på Bjerget« med Osvald Helmuth som Jeppe.
7. februar havde skolen besøg af »Norden«s reiselærer, H. Täljare fra Köping. Han læste og fortalte udmærket for både små og store elever.
9. marts: Til skolepatruljestævne i Viborg sammen med kommuneskolen.
25. marts havde skolen besøg af forfatteren Broby-Johansen, der talte om »Skandinaviens ældste billedkunst« (helleristninger). Gymnasiet inviteret.
8. april: Forfatteren Finn Søborg foredrag om humor.
9. april samledes vi kl. 12 ved flagstangen, hvor vi holdt 2 minutters stilhed, hvorefter flaget gik på hel.
24. april: Fodboldkamp mellem gymnasiet og realskolen, vi tabte 2-1.
29. april rejste 8. kl. på lejrskole i Odense sammen med deres klasselærer, hr. Jensen.

Lejrskolen på Bornholm

Lejrskolen for 2. real fandt sted i dagene 17.–25. september. Der deltog 45 elever og 3 lærere i turen, og vi var som sædvanlig indkvarteret på vandrerhjemmet »Hullehavn« i Svaneke, hvor vi nød godt af Else og Søren Blocks gæstfrihed.

Herfra blev der foretaget busture rundt på øen, sejltur til Christiansø, og eleverne løste arbejdsopgaver i Svaneke og nærmeste omegn. – Vi oplevede at være sammen i arbejde og fest – og der var så sandelig også megen munterhed. Virkelig munterhed mellem mennesker er en værdi.

Der er grund til at nævne, at de fleste kommuner yder et tilskud til børnenes lejrskoleophold. Vi takker for disse beløb.

Ved en Bornholmer-aften i oktober fik følgende tildelt præmier for de bedste arbejdsmapper: Stefan Helwer, 2. r. c, Hanne Gotlib, 2. r. b, Hans Jørgen Simoni, 2. r. b, Alice Kalsø Eriksen, 2. r. a, og Mogens Westergård, 2. r. c.

Søren Viggo Pedersen.

Lejrskolen i Odense

Som erstatning for erhvervspraktikken forsøgte vi her på skolen i år med en erhvervspræget lejrskole for 8. klasse. Forsøget faldt tilfredsstillende ud, men en kombination af begge dele må dog betragtes som det ideelle. Lejrskolen blev afholdt på Odense kommunale vandrerhjem »Kragssbjerggården«, hvor vi fik en yderst fuldendt forplejning af det elskværdige lederpar, hr. og fru Dorvil.

Programmet for lejrskolen var følgende:

Mandag: Afrejse fra Grindsted kl. 8,20, ankomst Odense kl. 11,30, kl. 13,00 besøg på Odense ny Margarinefabrik i Hjallese, derefter besøg i Zoo.

Tirsdag: Besøg på Fyns Konserverfabrik kl. 9,30 og kl. 13,00 på skofabrikken »Tigersko«; om aftenen besøg i Tivoli.

Onsdag: Individuel rundtursorientering, med opgaveløsning, i det gamle Odense. Om aftenen overværelse af Pirandellos skuespil »Henrik IV« på Odense Teater.

Torsdag: Kl. 9 besøg på Dalum Papirfabrik, kl. 11,00 Stiftsmuseet, kl. 13 Munke Mølle, kl. 19,30 foredrag om Odense bys historie ved fhv. overlærer Thomsen, Kragssbjergvej 78.

Fredag: Kl. 8,30 besøg på Fyns Tidende, kl. 10,30 Albani Bryggerierne, kl. 13 Fyns Glasværk, kl. 15 Sct. Knuds Kirke, kl. 16,30 Sct. Albani Kirke, om aftenen læsestue og friaften.

Lørdag: Kl. 9 besøg i Svømmehallen, kl. 10,00 omvisning på Rådhuset, kl. 12,04 afrejse fra Odense, kl. 15,12 ankomst Grindsted.

Om selve opholdet kan der i korthed siges, at det gik over al forventning planmæssigt; dels på grund af drengenes friske gå-på-mod og interesse for at få noget ud af de forskellige virksomhedsbesøg, dels på grund af den venlige imødekommenhed, som vi mødte overalt, hvor vi kom frem.

Til slut en tak til alle, som har været medvirkende til, at lejrskolen fik et så fint forløb og i særdeleshed til omviserne på de virksomheder, vi besøgte, og sidst, men ikke mindst til drengene i 8. klasse for en uforglemmelig tur.

Jens-Otto Jensen.

»Mesterlektiens klub« 1962-63

I år startede klubben i begyndelsen af oktober. Da bestyrelsen var blevet valgt, skulle vi til at drøfte entréprisen. Vi blev enige om, da alt igen var blevet dyrere, at forhøje prisen til 1,50 kr. pr. »billet« for kaffe og underholdning.

For første gang i klubbens historie var der tale om, at den var blevet overflødig. Nogle få mente det, men flertallet af skolens realister ville alligevel have klubben til at fortsætte. Nogle ville have bestyrelsen væltet, men det var dog ikke ment så slemt; den fik lov til at sidde.

Vi havde ialt ti sammenkomster, hvoraf følgende kan fremhæves:

Professor Thomas Sigsgård talte om emnet: Hvorfor har vi så svært ved at forstå hinanden?

Dr. jur. Carl O. Christiansen: Ungdomskriminalitet.

Poul Borking: Teen-age.

Tidl. fremmedlegionær Dantoft: Fremmedlegionen.

Julefest.

Lærerunderholdning: Min hobby.

Broby Johansen: Kunsthistorie.

Vi sluttede året med realklassefesten i gymnastiksalen med forskellig underholdning.

På klubbens vegne takker jeg alle, der var med i det forløbne år og alle de, der hjalp ved at stå bag klubbens arbejde.

Til realister, der overtager klubben: Stå bag mesterlektiens arbejde.

Erik Jepsen, formand, real E.

Gaver til skolen

Urmager Chr. Svendsen et ur til skolegangen.

Bjørn Svensson skænker fire giftige pile fra Sydamerika.

Sporten

Som tidligere år var gymnastiktimerne i begyndelsen af skoleåret henlagt til sportspladsen, hvor man trænede på livet løs i atletik og boldspil med særlig henblik på idrætsstævnet i Esbjerg, som var kommet i stand ved et samarbejde med følgende private skoler: Esbjerg private realskole, Vamdrup private realskole, Kristiansfeld private realskole, Skærbæk private realskole samt Grindsted.

Stævnet blev en stor succes. Vi samledes på Esbjergs store, skønne stadion, hvor vi blev budt velkommen af skolebestyrer Bækgård-Johansen, hvorefter vi gik i gang med at afvikle de mange discipliner. For vor skole blev det en stor sejr, idet vi hjemførte 6 af de 11 udsatte pokaler.

Et andet samarbejde, vi har haft megen glæde af i det forløbne år, er vor sportsforbindelse med Grindsted kommuneskole og gymnasiet. Således har vort skolehold haft flere fodboldkampe med gymnasiet, og pigerne har deltaget i atletikstævne med kommuneskolens og gymnasiets elever.

Med vore egne elever har vi som de foregående år drevet frivillig gymnastik vinteren igennem med såvel drenge som med piger. Pigerne afsluttede deres træning med deltagelse i amtsstævnet i Varde i marts og plæcedede sig fint.

Det er vor erfaring, at sportsarbejdet styrker eleverne i deres daglige skolearbejde og virker fremmende for den personlige udvikling.

Sportslærerne.

Havaristerne
nyder
smuglergodset . . .



Skolekomedie

I år prøvede skolen noget ganske nyt med årets skolekomedie, idet man lod os elever både vælge og instruere stykket. – Vi spillede Leck Fischers »Vores egen Ø«. Vi valgte dette stykke, fordi det handler om kammeratskab, og fordi det er up to date, altså moderne – bl. a. i personernes udtryksform.

I to måneder arbejdede vi konstant fra efter skoletid til langt ud på aftenen. Alle fulgte os med interesse og håbede ligesom vi, at det skulle blive en succes.

Stykket blev opført på byens teaterscene i »Kino«. Den 24/11 for de mindre elever og deres forældre og den 25/11 for 2. real, realister, forældre og gamle elever. Begge aftener sluttede med dans på skolen.

Vi havde tilmeldt os Berlingske Tidendes konkurrence om den bedste skolekomedie. »Tante Karen« var ude at se generalprøven, og vi havde den glæde at blive nr. 5 af 120 deltagende skoler. – Skolen fik tilsendt et stort billede af en situation fra komedien og instruktøren en meget fornem bog.

Ole Ramlau Hansen, real A.

Campingturen til Tyskland

Sidste år havde vi planlagt en bus- og campingtur til Lübeck, Hamburg, Bremen og Celle, som er betydelige byer i det moderne Vesttyskland.

Allerede i middelalderen var disse byer førende handelsbyer i det mægtige forbund, som kaldes Hansaen, og mange gange har den grebet alvorligt ind i vort lands historie.

Mandag den 25. juni kørte vi fra Grindsted til grænsen ved Kruså, og inden middag havde vi nået Flensborg og Slesvig, hvor vi så på de mange minder fra de perioder, da Sydslesvig var dansk. Efter at have været ude i halvkredsvolden ved Dannevirke gik turen langs Slien til Egernförde og videre til Kiel og Plön. Vi overnattede ved Lübeck, som trods ødelæggelserne under luftangrebene i 1942 er genopbygget til en smuk by med mange seværdigheder.

Fra Lübeck kørte vi ad autobanen til Hamburg, hvor vi på en kort rundtur nåede at se de vigtigste seværdigheder, men der er så meget at se på, så det ville være mere end nok til hele turen. Med sine 1,8 mill. indbyggere er den Vesttysklands største by, og den gamle hansestad har gennem alle tider spillet en betydelig rolle i Europa; den har bevaret sin ældgamle betegnelse »Freie und Hansestadt Hamburg«, og den nyder stadig særlige privilegier.

Vi havde kun 125 km til Bremen, hvor vi tilbragte tirsdag aften og onsdag formiddag. Der er rigeligt at se på, selv om byen blev ilde tilredt under sidste krig. Særligt kunne vi glæde os over det genopbyggede bycentrum omkring rådhuset. Campingpladsen ligger langt ude ved Wesers bred, men der er en fantastisk udsigt til et af de store skibsværfter, hvor der arbejdes døgnet rundt.

Onsdag eftermiddag rullede bussen videre over Lüneburger Heide til Celle. Her er campingpladsen beliggende i smukke omgivelser og med svømmebassin, som desværre blev benyttet af alt for få morgenduelige elever. Fra Celle havde vi ca. 100 km til Hamburg, og der blev tid til at besøge mindeparken, hvor engang kz-lejren Belsen lå.

Fredag formiddag var vi i et par store varehuse, og de sidste mark fik hurtigt ben at gå på. Den sidste strækning hjemad over Neumünster og Slesvig er ikke særlig anstrengende, og vi kunne være i Grindsted inden midnat.

Turen var ikke særlig lang, men det har sine store fordele, idet vi ikke skal tilbagelægge alt for store dagsmarcher, og ligeledes kan vi holde udgifterne nede på det rimelige, så forældrene også kan glæde sig over at give eleverne en passende afslutning på skoletiden ved Grindsted Kost- og Realskole.

Kj.

Campingturen 1963

I år er turen planlagt til Amsterdam, og vi kører mandag den 24. 6. fra skolen, og vi er hjemme igen lørdag den 29. 6. Turen kommer til at koste 188 kr., og dertil kommer så lommepengene. Der er tilmeldt 33 deltagere, og hver eneste plads i vognen er optaget. Holland er et land, hvor danskere føler sig særlig velkomne, og der er ingen tvivl om, at vi vil få en morsom og indholdsrig tur, som vi sent vil glemme.

Vel mødt på skolen den 24. juni.

Kj.

Skolepatruljen

I dette skoleår har vi haft 13 SPR'er fordelt på 5 jernbanestrækninger og Vejle-bussen. Endnu er det af stor betydning for os at opretholde disse patruljer, men vi må regne med, at antallet af tilrejsende elever på de fleste retninger vil gå så langt ned, at vi kun behøver 3-4 togpatruljer for at sikre vore elever i trafikken til og fra jernbanen. Der findes efterhånden ca. 550 skolepatruljer i Danmark, og vi kan kun glæde os over fremgangen for den gode idé, som kom til København og til Grindsted for 15 år siden. Direktør Ulrik Duurloo, Rådet for Større Færdselssikkerhed, har udtalt, at intet kan sammenlignes med det udbytte, samfundet har af skolepatruljerne. Vi siger: »Tak skal I have« til de drenge og piger, som har ydet en indsats for at sikre kammeraterne på skolevejen.

Kj.

En slags kærlighed . . .

- om skolebio og Dansk Skolescene

Også i år har vore elever haft lejlighed til at se en række film og en teaterforestilling udsendt af institutionen Dansk Skolescene.

Jeg vil ikke lægge skjul på, at denne organisations mål er lidt af en hjer-tesag for mig: igennem udsendelse af en række gode film og teaterstykker at fremme de unges kunstneriske forståelse og vække deres kritiske sans.

Der investeres i dag flere penge i virkelighedsflugt, billig og intetsigende underholdning, end nogensinde tidligere. Virkeligheden bliver gjort mere og mere uoverkommelig og fremmed ved denne bløde underholdning. Vi har prøvet at vise en række forestillinger som modvægt mod de mange be-stræbelser, der gøres fra folk, der blot er interesseret i at få fat i penge og så betale med stene for brød. Spekulation er der nok af, mens god kunst er en mangelvare, deri ser jeg denne virksomheds berettigelse.

Det har været en opmuntring at iagttage elevernes glæde over de viste film. Den modbeviser påstanden om, at folk kun vil se det intetsigende, det er kun en undskyldning, som visse folk bruger for at dække sig ind, og hvad skal de ellers sige i en diskussion?

Dansk Skolescene har vist en række forestillinger, der næsten alle var god og reel kunst. Den gode kunst lyver sig ikke bort fra det ækle og hæslige, der også er i virkeligheden. Men den erkender og viser også glæden i hver-dagen, glæden ved at være sammen. Den får os til at kende vores egen vir-kelighed uden at lyve. Derfor synes jeg i allerhøjeste grad, der er grund til at tage dette arbejde op inden for skolens rammer.

Stat og kommune yder ikke ubetydelige bidrag til denne virksomhed - De kan bedst støtte de gode bestræbelser ved at give Deres barn det besked-ne beløb, som billetten koster.

Skolebio har i sæsonen 1962-63 vist følgende film:

Ældste hold: »Masser af whisky«, »Ved vejs ende«, »Vredens druer« og »Kirmes«.

Yngste hold: »Sheriffen«, »Hofnarren«, »Hvor døden venter« og »Lyk-kens landevej«.

Landsskolescenen har vist: »Jeppe på bjerget« med Osvald Helmuth.

Søren Viggo Pedersen.



Julenat-stemning, givet på engelsk

Vi håber, der dannes tradition for, at fru Lerbech Sørensen vil indlede juleferien med det smukke krybbespil, som både sidste år og i år glædede os alle.

I år blev det opført i skolens gymnastiksal af ca. et halvt hundrede elever i alle aldre. Fru Lerbech Sørensen havde ikke alene stået for indstuderingen, men også skaffet de mange farverige dragter som bl. a. de vise mænd og kong Herodes havde på, alt sammen dragter som fru Lerbech har hentet med hjem fra rejser i Østens lande.

Såvel tale som sang skete udelukkende på engelsk, og indøvelsen har dermed samtidig været et værdifuldt led i skolens engelsk-undervisning.

Det engelske udvekslingsbesøg

Den 12. august 1962 arriverede vore engelske gæster her til Grindsted. Sidste år, d. v. s. 1. juli 1961, besøgte real C England med samme formål for øje: at tilbringe 14 dages ferie indlogeret ved engelske familier. Denne

gang var det vores tur til at spille værter for vore engelske venner. I de 14 dage, de tilbragte her, nåede vi alle at få set en bunke ting, som jeg her ganske kort vil fortælle om:

Vi var på besøg i Grindsted Sognerådssal, hvor sognerådsformand A. Chr. Andersen holdt et lille foredrag om Grindsted by og dens udvikling igennem de senere år!

Vi besøgte den netop nyindviede landbrugsskole her i Grindsted.

Endvidere var der et besøg på »Midtjysk Svineslagteri«, hvor vi blev vist rundt og bl. a. så en bayersk pølses tilblivelse, fra de levende grise ankom til slagteriet, og til de endte som pølser på dåse! Efter rundgangen blev vi inviteret på alle de pølser, vi kunne spise, og sodavand! (Meget delikat!).

Der var en kort bustur til »Lego« i Billund, hvor vi ligeledes blev vist rundt og overværede produktionen af de verdenskendte plasticbyggekloster – alle deltagere fik hver en æske byggekloster.

Vi var på en tre dages tur til Henne Strand, hvor vi boede på vandrerhjemmet. Det var i det hele taget en *mægtig* tur.

På en heldagstur til Århus fik vi set og oplevet en del mere, end man kunne forvente at nå på kun een dag: Ejer Baunehøj, Universitetet, Rådhuset, Den gamle By, butikbesøg og Himmelbjerget!

Vi nåede endog et besøg i Odense, og tilmed fik vi en 3–4 fridage.

Jo, det var bestemt meget, meget vellykket – og *mægtig* sjovt!

En tak til hr. Gerner Christensen for hans *strålende* arrangement.

Christian Høirup, real C, 63.

I tilslutning til Christian Høirups beretning om englænderbesøget vil vi gerne takke alle de nævnte institutioner og virksomheder for gæstfri modtagelse og omhyggelig rundvisning af vore gæster. Netop disse besøg gav englænderne det indblik i danske forhold, som er et hovedformål med sådanne udvekslingsrejser. En særlig tak til Grindsted sogneråd, der med en bevilling gjorde det økonomisk overkommeligt også at byde gæsterne på en heldagstur til Odense.

Gerner Christensen.

Skibsadoptionen

I det forløbne år har forbindelsen med vort adoptivskib ikke været særlig livlig. Vi sendte julegave til T/T »Nordic Heron« en hejre, som vi tænkte os skulle stå i en af skibets saloner. Heron er jo det engelske ord for hejre. Vi fik inden jul et takkebrev fra »Nordic Heron«s daværende kaptajn. Af brevet fremgik det, at en stor del af skibets besætning er udlændinge, det forklarer måske, at vi så sjældent hører fra det. – I årets løb har vi også sendt en del blade af forskellig art samt nogle bøger.

Så har vi haft besøg fra skibsadoptionen af maskinmester Åge J. Chr. Pedersen. Han holdt et timelangt foredrag for hele skolen i gymnastiksalen. Foredraget var af en sådan kvalitet, at da timen var gået, kunne vi godt have hørt meget mere endnu. Hr. Pedersen havde som illustration til sit foredrag en halv snes farvelagte tegninger, som lettede forståelsen af emnet.

Gennem skibsadoptionen kan man få forskelligt udstillingsmateriale; vi tænker på en gang i efteråret at få fat på noget af dette og lave en udstilling på skolen. Ligeledes har jeg skrevet til skibet, om vi evt. kunne få noget materiale herfra, som vi kunne bruge til formålet. Hensigten med en sådan udstilling skulle være at vække elevernes interesse noget mere for vort adoptionsskib T/T »Nordic Heron«. *B. Lerbech Sørensen.*

Realisternes sidste skoledag

Den 18. maj var sidste skoledag for realisterne. Det var en stor dag. De seks realklasser var hver for sig indbudt til fest i en klassekammerats hjem, hvor vi festede.

Kl. 9,30 mødte vi alle på skolen og gik derfra – udklædte som indianere – gennem byen under musik og med to kammerater til hest i spidsen. En time senere var vi tilbage og gik i procession om lindetræerne på skolepladsen, hvorefter vor skolebestyrer blev prydet med horn og fjer og udråbt til høvding over stammen under navnet »Tordende regnestok«. Han blev derefter til hest ført en runde om lindetræerne. Stammen udråbte dernæst den populære lærer, der blev Mogens Hansen. *Ole Ramlau.*

ÅRSSKRIFT

Udgivet af
Grindsted Realskoles Elevforening

31. årgang
Redigeret af bestyrelsen



*Grindsted Realskoles Elevforenings bestyrelse
1962-63*

Lærer *Anders Munk Futtrup*, Højvangs Parkvej
27, Esbjerg, formand.

Lærer *Søren Viggo Pedersen*, Grindsted, næst-
formand.

Kontorassistent *Knud Petersen*, Grindsted, kas-
serer.

Repræsent *Jørn Boe*, Tæppelageret, Frederiks-
borggade 24, København K.

Advokat *H. H. Licht*, Grindsted.

Direktør *Arnold Christensen*, Holstebro.

John Thellesen, Herning.

Elevforeningens giro - nummer er 135 20

Formandens beretning

Afslutningsfesten sidste år forløb, som den skulle. De forskellige jubilare havde det rart med hinanden, og man fik atter bekræftet, at gamle kammerater stadig kommer hinanden ved. Det var glædeligt at mærke »de gamle«s tilstedeværelse ved generalforsamlingen. De gav en »duft« af gamle dage, sådan som vi kan li' at møde dem. Nu har vist årgang 22 altid været kendt for at være særdeles enestående, og jeg tror også, at selv de meget unge kunne fornemme det.

Ved generalforsamlingen blev det bestemt, at bestyrelsen skulle forsøge at afholde en sammenkomst sidst på vinteren. Sammenkomsten skulle forløbe stort set på samme måde som højskolernes elevmøder. Bestyrelsen har også arbejdet med »planen«. Vi var endda kommet så langt, at datoen for mødet var fastlagt, og der var indledt et større arbejde for at få fat i talere, og hvad der ellers hører til et sådant møde. Imidlertid turde vi ikke på grund af den lange og strenge vinter lade planen komme til udførelse. Det kan man selvfølgelig bebrejde os, og det vil være os meget kærkomment, dersom man ved den kommende generalforsamling vil lade os vide, at vi er nogle slemme »tøsedrenge«. Imidlertid har vi ikke skrinlagt tanken om et sådant elevmøde. Man enedes også om at opfordre gamle elever til at være noget mere aktive med hensyn til at yde økonomisk støtte til jubilæumsfondet. Jeg håber, at der i år samtidig med kontingentet vil indgå et større beløb til omtalte fond.

Afslutningsfesten i år vil sandsynligvis komme til at bære præg af, at Krogsgaard forlader skolen for helt at hellige sig handelsskolen. Vi er meget kede af, at Krogsgaard måtte tage en sådan beslutning. Det er ugørligt med et par ord at formulere en ordentlig tak. Der er mangt og meget, vi skal takke for. At du har betydet meget for en stor flok gamle elever, har du vel fra tid til anden mærket. Du har snart i en hel menneskealder været elevforeningen en god og aktiv ven. Du har været trofast, og du har formået at være det led, der skulle skabe kontakt med gamle og nye tider på skolen. Denne trofasthed skal du ha' hjertens tak for. Selv om du hører op

med at være »aktiv«, har vi en sikker tro på, at du også fremover vil være elevforeningen en god støtte. Vi kan simpelthen ikke undvære den.

Fra Elevforeningen skal der lyde en velkomst til den nye bestyrer, hr. Borking. Vi har begrundet håb om, at du på din egen måde vil finde ind i det fodslag, som tidligere bestyrere har fulgt. – Velkommen til.

Så er der blot tilbage dette at opfordre jer kraftigt til at give møde ved afslutningsfesten den 22. juni. Dette gælder selvfølgelig i særlig grad de forskellige jubilarer. Skolens dør står åbent for jer. Fru Karen Høirup, Krogsgaard og Borking samt ikke mindst jeres egen forening glæder sig til at se jer. Vel mødt.

A. M. Futtrup.

Rundspørge til eks-formændene

Grindsted Realskoles årsskrift har stillet følgende fire spørgsmål til tidligere formænd for elevforeningen:

1. Hvad har elevforeningen betydet for Dem?
2. Hvori består en elevforenings væsentligste betydning?
3. Er der forskel i indstillingen til en elevforening hos elever fra en privat skole og fra en kommunal skole?
4. Kan Grindsted Realskole undvære elevforeningen?

Svarene på disse spørgsmål kan du finde hosstående.

I nedenstående rundspørge til elevforeningens tidligere formænd havde vi håbet at kunne drage samtlige, tidligere formænd ind i billedet, men flere har ikke reageret på henvendelsen. Fem tidligere formænd svarede på spørgsmålene.

Den ældste formand var læge *Sigurd Nielsen*, der omkom ved Grønlandsskibet »Hans Hedtoft«s forlis. Han var formand i perioden 1920–21.

Vi foretager et lille spring til 1926–1928, da højskoleforstander *Hans Haarder*, Rønshoved, Sønderjylland, stod ved roret. Han svarer:

Ad 1 og 2.

Jeg havde den glæde at være med til at starte elevforeningen i 1920. Det skete helt ud på elevernes eget initiativ. Jeg tog ganske vist først eksamen i 1922; men som kostelev kunne jeg lige glide med i de stores lag – eksamensholdet 1920 – så jeg deltog kun i den skelsættende begivenhed som stærkt interesseret, men tavs tilhører.

Elevforeningen betød for mig, at jeg fik lejlighed til at deltage i et udmærket kammeratskab, som også satte sit præg på den gren af elevforeningen, der blev til Grindsted-klubben i København. Medlemmerne var særdeles aktive. Vi diskuterede alle mulige spørgsmål, var på spændende og begivenhedsrige udlandsture, byggede sommerhus i Vejrs, planlagde årsfesten, hvis »stormende« generalforsamlinger – båret af feststemning og vid – blev lidt af en myte, og udgav fra 1926 – tror jeg nok – et årsskrift, hvor medlemmernes artikler fyldte det meste. Vi lærte noget om, hvordan en forening sættes i gang og føres videre, vi så vore »tankevækkende« artikler tage form på tryk, forhandlede, ledede, redigerede. Det var festligt og lærerigt.

I Grindsted realskoles elevforening mødte jeg kammerater og venner med de smukkeste menneskelige egenskaber, rige evner og lodige interesser. De tilhørte på ingen måde en årgang, der »snublede i starten«, en betegnelse, man i visse såkaldte litterære kredse har heftet på tyvernes ungdom.

Ad 3.

Jeg tror ikke, en kommunal skole i almindelighed ville synes om alt det besvær, som vores forening trods alt voldte. Der skulle en så vidtskuende og betydelig personlighed som Jens Futtrup til for, at det virkelig kunne lade sig gøre. Vi følte os i højeste grad forbundet med skolen, dens vé og vel lå os stærkt på sinde; men vi fik lov til at udfolde os med vore egne idéer og kunne tage initiativ ind over områder, der ellers er forbeholdt skolen og dens lærere.

Men jeg tvivler ikke om, at dette ejendommelige og særprægede samarbejde mellem elevforeningen og skolen, og da især dens leder, var med til at gøre Grindsted realskole til det, den var – og er. En kommunal skole vil vel oftest føle sig fristet til at nøjes med det nødvendige. En privat skole vil gerne udvikle sin position. Den må ikke ende i det grå institutionsprægede, men må virke personligt og vinde styrke gennem stadig fornyelse. For den bedste private skole er gerningen et liv, mens den kommunale let fristes til at tælle timerne.

Ad 4.

Ja, det kan den sikkert, men så har den mistet ikke så lidt af sit særpræg og sit ansigt.

Elevforeningen har en lang og værdifuld tradition at bygge på, og tradition giver styrke. Men det, der skal leve, må idelig fornyes. De unge må bygge på det gamle grundlag. Arv forpligter. Men de må selv finde nye veje, udfolde eget initiativ, »tænke gammeldags og handle moderne«. Vi gamle ser med glæde ny udfoldelse i det gamle spor; thi

»med det bedste frelst
følges vi allerhelst
af en slægt, der selv har ild og kræfter –«

Pastor *Laurids Nielsen*, Vester Sottrup, Sønderjylland, var formand fra 1931 til 1934. Han svarer kort følgende:

1. Gennem elevforeningen har jeg haft mulighed for at vedligeholde forbindelsen med mine gamle kammerater og med skolen.

2. For *skolen* har en elevforening den betydning, at forbindelsen med gamle elever holdes ved lige og skaber et tillidsforhold, der kan komme skolen til nytte i anden generation. (Hvis ikke jeg var kommet til at bo i en helt anden del af landet, havde jeg med glæde set mine børn som elever i Grindsted Realskole). For *eleverne* – se svaret til spørgsmål 1.

3. Jeg har intet sammenligningsgrundlag. Men jeg vil tro, at den private skoles lærere og elever altid er stærkere engageret end den kommunale skoles.

4. Det må skolen svare på.

Bankfuldmægtig *Knud Eskildsen*, Grindsted (formand 1949–51):

1. Grindsted Realskoles Elevforening har betydet meget for mig i skoletiden og de nærmeste 10 år efter. Siden skolens 50-års jubilæum har jeg ikke haft og ikke følt nogen særlig tilknytning til foreningen, bortset fra at jeg med levende interesse har modtaget årsskriftet hver gang. For de gamle elever, der deltog i sammenkomster, som under krigen blev arrangeret af Grindsted-klubben i Grindsted, tror jeg, elevforeningen har haft absolut positiv betydning. Dette gælder i hvert fald for undertegnede. Der var ikke mange steder her i byen, hvor man kunne samles dengang; men på realskolen blev der altid velvilligt stillet lokaler til rådighed for os, og i modsætning til så mange foreninger, for hvem det kniber at samle medlemmerne, var der i dette tilfælde ikke noget problem i så henseende.

2. En elevforenings væsentlige betydning må bestå i at holde kontakten vedlige mellem gamle skolekammerater. Det er dog ikke ret mange elevforeninger, der magter opgaven, og min erfaring går ud på, at jo større en elevforening er, desto vanskeligere er den at drive. Af stor betydning er det tillige, såfremt elevforeningen magter at fremkomme med et læseværdigt årsskrift, der bl. a. skal indeholde medlemsfortegnelse med navne, titler og adresser ført a jour så vidt muligt til den dag, skriftet går i trykken.

3. Spørgsmålet har jeg ingen forudsætninger for at besvare; men jeg kan næppe tro, at eventuelle forskelle i indstillingen til diverse elevforeninger decideret behøver at have alternativet privat-kommunal som baggrund.

4. Jeg tror afgjort, at skolen lettere kan undvære elevforeningen end omvendt. Blot tror jeg ikke, man overhovedet skal udkaste den tanke, der er lagt i spørgsmålet, da det nødtigt skulle blive aktuelt, at Grindsted Real-

skole virkelig kom i den situation at skulle tage stilling dertil. Imidlertid kræver foreningen en energisk bestyrelse, og så vidt jeg kan se, har GRE mistet mange medlemmer, som kunne være bevaret, hvis der var udfoldet tilstrækkelig stor anstrengelse derfor.

Ove og *Anna Lauridsen* var i mange år foreningens formænd og skriver: Elevforeningen har stillet os fire spørgsmål angående vort syn på en elevforening, og vi skal forsøge at besvare dem. Da vi har været medlemmer af »Grindsted Realskoles Elevforening« i 43 år og har beklædt formandsposten i tilsammen ca. 25 år, skulle vi vel kunne udtale os om sagen med nogenlunde erfaring. Om så værdien af svaret kommer til at svare til erfaringen er en anden sag.

I. Når der spørges, hvad elevforeningen har betydet for os, kan vi vist samle svaret under tre punkter:

1) Elevforeningen har været medvirkende til at holde forbindelsen vedlige med vore klassekammerater.

2) Gennem elevforeningen har vi kunnet komme i kontakt med og lære at kende mange andre, som har været elever eller lærere på G. R., og med hvem vi derigennem har haft et interessefællesskab.

3) Elevforeningen har i høj grad støttet og været med til at bevare vor tilknytning til skolen.

Og når vi skal prøve at forklare, hvorfor det har haft værdi for os at bevare denne forbindelse med vor gamle skole og vore kammerater derfra, kommer det vanskeligste punkt for os, fordi det ikke er let at gøre med få ord. Vi må vist nøjes med i taknemlighed at sige, at vi mødte en livsholdning på Grindsted Realskole og fik livsværdier med derfra, som har betydet meget for os livet igennem, og som det har været os en trang at bevare kontakten med.

II. Med besvarelsen af første spørgsmål har vi vel egentlig også besvaret i hvert fald halvdelen af andet spørgsmål, idet en elevforenings væsentligste

betydning *for det første* må siges at være den værdi, det kan være for et menneske at bevare forbindelsen med sin barndoms og ungdoms skole og kammeraterne fra de unge år, da de er mere modtagelige for påvirkning end nogen sinde senere. Vi føler trang til i den forbindelse at pege på den betydning, det i det hele taget har for et menneske at bevare »Forbindelsen bagud« i livet.

Elevforeningens væsentligste betydning må *for det andet* ligge i den værdi, som det utvivlsomt har for en skole at bevare tilknytning til flest muligt af sine gamle elever. Det skaber både respekt og interesse om en skole, at den er god nok og stærk nok til at få sine gamle elever til at søge tilbage til den atter og atter.

III. Det tredje spørgsmål er vi for så vidt ikke kvalificerede til at svare på, da vi kun kender lidt til elevforeninger fra kommunale skoler. Når man undtager de store, gamle kostskoler med århundredgamle traditioner, har vi dog indtryk af, at de offentlige skolers elever i det store og hele føler mindre trang til at danne elevforeninger, end vi kender det fra de private skoler.

IV. Egentlig synes vi, at Grindsted Realskole er nærmest til at besvare dette spørgsmål. Men skal vi besvare det, må svaret blive »Ja! Selvfølgelig kan skolen leve videre uden elevforeningen.« Men må vi også have lov til at sige, at den vil leve fattigere uden at have den »Forbindelse bagud«, som elevforeningen giver, og som er så betydningsfuld for såvel en skole som for det enkelte menneske. *Ove og Anna Lauridsen, Thyregod.*

Den sidste besvarelse kommer fra dyrlæge *Tage Grunnet*, Bregnerødvej 66, Birkerød (formand 1961–1962):

1. Elevforeningen har for mig været forbindelsen tilbage til et kært livs-afsnit, der blev levet på skolen og på Grindsted-egnen. Den har medvirket til vedligeholdelsen af mangt et skattet kammeratskab.

2. Netop at den holder forbindelsen mellem den enkelte, gamle elev og hans skole, byen, egnen og kammeraterne. Som Erling Frederiksen har sagt: »Når vi klager over, at livet er så kort, må vi ikke glemme den del, der er levet.«

3. Ja, det vil jeg tro, idet den private skole er noget, man frivilligt søger hen til. Der kommer et mere personligt forhold til lederskabet, og på en eller anden måde kommer man som gammel elev let til at se lidt af et frihedssymbol i en privat skole, noget non-konformt.

4. Ja, Grindsted Realskole kan godt undvære elevforeningen. Men det ville knibe svært den anden vej rundt.

40-års jubilarene

En elev fra holdet 1923 havde lovet at fremsende opfordring til 40 års jubilarene om at samles den 22. juni i år, men arbejdet med disse udsendelser var ikke påbegyndt, da årsskriftet gik til trykkeriet.

Vi nøjes derfor i år med at opføre navnene på 1923-holdet, men der vil blive gjort alt for at få sendt indbydelser ud til de enkelte, når først vi har fundet adresserne.

1 Rose Christensen	14 Ulrik Grejs Jensen
2 Ruth Clausen	15 Marinus Møberg
3 Thomas Christensen	16 Birtha Nielsen
4 Ludvigge Hallum	17 Jens Grundal Nielsen
5 Ejnar Hansen (j)	18 Svend Hugo Nielsen
6 Peter Hansen	19 Hans Olsen
7 Søren Kristian Hansen	20 Esther Petersen
8 Jens Kristian Jensen	21 Inge Roi
9 Kristian Refshøj Jensen	22 Thomas Rosenmai
10 Jørgine Jørgensen	23 Carl Stegelmann
11 Dagny Kjeldsen	24 Frederik Mixen Sørensen
12 Kristine Knudsen	25 Laura Thellesen
13 Astrid Mogensen	26 Harald Thomsen
	27 Kristian Filskov Thomsen

Der var på dette hold ikke mindre end 5 *udmærkelser*.

*Vi har lånt et brev, sendt til Ejnar Hansen
fra en klassekammerat, der først kommer hjem
næste år.*

North Vancouver, BC. 31. Jan. 1962.

Kære Ejnar.

Det var dejligt at faa brev fra dig, – som et 'pust' fra mange aar siden. Tager mig tilbage til de gode aar da vi var born – da du og jeg gik om sammen og havde den gamle 'shot gun' og skod paa skagerne. Jeg husker en gang du og jeg gik ud med din far, vi var klappere. Mange gode minder. Sig hello til din Far fra mig og hav ham undskyldte de mange gange du og jeg, mens vi gik til skole, startede op vindmollen saa vi kunde faa saven gaaende etc. Jeg har fire born, two sonner, 23 og 25. En er ved RCMP, at Ottawa, den anden er ved CPR i Vancouver. Saa er der en datter, 17, og den sidste, en dreng, som er 10. Han haaber at kommed med os til Danmark naar jeg og min kone kommer derover. Jeg vilde meget gerne komme over til Festen i Realskolen og se de mange gamle venner men jeg er bange det er for tidligt for mig. Jeg tror ikke vi kan komme til Sommeren 1964, jeg antager jeg vil gaa til pension in May 1964 – men maaske saa tidligt at Sept. 1963. Jeg vil vide bestemt April 1963.

Hvordan med Magda, din soster, (med det rode haar og fregner) – og saa mange andre hvis navne jeg ikke kan huske. Er din Mor levende endnu. Baade min far (som dode i Vandel) og min Mor (som dode under Ty-skerne) er gaaet nu. Min soster lever i Horsens og min yngste bror i København. Jeg skriver dem fra tid til tid.

Nu maa du ikke le af mit danske sprog. Jeg havde en forfaerdelig tid at laere det igen da jeg var sendt til Danmark, fra the R.C.M. Police. Jeg havde en vidunderlig tid i Danmark – der var skun to ting forkert – forst vi havde for lidt tid til ourselves, jeg havde haabet at see dig i Vandel, og ogsaa at see mere for migselv. Andet, jeg havde haabet at take min kone



40-års jubilarene

med mig saa at hun kunde faare at se det lille land som jeg altid praler of – og de retter som jeg har hende koge for mig. Hun er af engelsk omstænding men født i Canada. Saa naar vi gaar til Europe vi vil besøge Danmark og England as well.

Det var en skam, du var herovre i 54 og ikke kom ud til the Pacific Coast. Men det er en lang vej fra Minnesota to British Columbia, noget du vilde aldrig have glemt. Da jeg var i Danmark i 1961 jeg horte at Futtrup levede endnu, jeg skulde have lidet at have set ham.

Har du born – hvor mange. Hvor er min gamle skolekaereste, Petra Andreassen – de to piger fra den station paa vejen til skole (med toget) jeg har glemt saa mange ting og saa meget, men det kom altsammen tilbage til mig da jeg besøgte Danmark.

Saa det vil blive nok for denne gang, jeg har kun nogle faa minutter for jeg skal se en 'appointment' in the office. (I ought to write you strictly in english in order that you refresh yourself, I recall the first english lesson we had in Grindsted Realskole, the first lines »I can hop, I can run, etc«.)

Best regards, best for you and yours for the New Year

George (Svend Hugo)

My old Pal. (Lille j)

Kære 10-års jubilarer

Ja, i år er det så 10 år siden, vi tog eksamen fra Grindsted Realskole, og vi er alle spredt ud over det ganske land.

Men hvor I end befinder jer, så tag turen til Grindsted den 22. juni. Det ville være morsomt, om vi kunne mødes rigtig mange.

*Kirsten Kragelund,
f. Søndergaard Hansen.*



10-års jubilarene



25-års jubilarene

NIELS KROGSGAARD

Efterhånden er Grindsted Realskole blevet en ældre herre på over de 60. Mangfoldige er de elever, der er gået ud og ind ad dens porte. I dette tidsrum har Grindsted by forandret sig fra nogle stråtækte huse omkring kirke, kro og apotek til den moderne, initiativrige og købstadprægede by af i dag. Med Grindsted Realskole er det gået på lignende vis. Fra at være en lille skole med 16 elever, der i løbet af de første 11 år kun øgedes til 26, heraf kun een udensogns – blev skolen gennem 61 år til den fuldt moderne skole med hundreder af elever, kendt udover landet og med sit særlige ansigt. Skiftende skoleledere og dygtige lærere udnyttede de muligheder, som moderne trafikmidler og den stærkt stigende befolkning gav den nye skole i den gamle hedeby. Det er især to mænd, der har æren for, at Grindsted Realskole blev til det, den er: Jens Futtrup, der ledede skolen fra 1914–42, og Mogens Høirup, der førte skolen videre i det lagte spor og udbyggede i hastigt tempo i årene fra 1942–56. Begge navne lyser i usynligt transparent over Grindsted Realskole. Men også andre har del i værket. Kvinder stod bag, de to »skolemødre« Ellen Futtrup og Karen Høirup, der begge tog deres tårn, og blandt lærerne fremfor nogen den nuværende skolebestyrer *Niels Krogsgård*.

Det er ofte blevet fremhævet, at noget af det, der skabte Grindsted Realskoles særpræg, var den trofaste, vågne og initiativrige elevforening. Den har siden 1920 været det blivende, mens personerne – ledere, lærere og elever – skiftede. Men netop for elevforeningen blev Krogsgård kontinuiteten i skolens liv gennem hverdag og fest. Når vi – måske efter et langt åremål – genså vor gamle skole, dukkede han altid op – med sit hvide hår, sine små spillende øjne og sit skøjeransigt, der strålede af munterhed og gensynsglæde og fortrolig medviden om et indre fællesskab, vi gamle havde med hinanden, uanset årenes gang og spor. Og når vi havde stukket ham på næven og vekslet et par ord med ham, følte vi, at vi var velkomne, og at Grindsted Realskole stod endnu, hvor meget tiden så end havde ændret.

For os gamle elever lå Krogsgårds betydning først og fremmest i det, at *han var der*. Men en sådan betydning kan et menneske kun få gennem tje-

nersind, uselviskhed og stille myndighed. Han var os i selve sin person et udtryk for, at hverdagens krav blev opfyldt. Vi andre kom til fester og søndage. Krogsgård tog sin tårn i de mange hverdage, hvor det er trofasthed, pligtfølelse og kærlighed til arbejdet med og for de unge, der driver værket. Vi flygtige fugle kom for at feste, men festen får kun mening, når den har indholdsrig, arbejdsfyldte og glade hverdage som baggrund.

Krogsgård skubbede aldrig sig selv i forgrunden. Hans yndlingssang er karakteristisk nok »På det jævne« – »der har livet sat dig stævne, der skal du din prøve stå.«

Jo, i lyse og mørke dage: Krogsgård var der. Altid en god kammerat, altid glad ved at se de gamle elever, altid munter. Hvad betyder det ikke for en skole at have en sådan mand i sin kreds. Han var der – og han blev, også når skolen engang imellem kunne stå i opbruddets tegn.

Som lærer kender jeg ham ikke. Han tog først eksamen to år efter mig, og der skal som bekendt meget til, før man lægger mærke til en elev, der går to klasser under en selv. Det tog vel også sin tid. Men som årene gik, blev vi klar over, hvad han betød.

Krogsgårds hovedfag var regning og matematik, og hans gamle elever fortæller om, hvordan disse fag gennem den alvor og optagethed, hvormed Krogsgård underviste i dem, fik nyt perspektiv. Selv på forhånd uinteresserede elever begyndte at lytte. »Og så kunne det ske, at han pludselig standsede op midt i et matematisk bevis med et: »Jeg kommer for resten til at tænke på – – « og så fulgte en beretning om en episode, om erfaringer, han havde gjort, om livet og om menneskene. Og så stod Krogsgård der med kridtet i den ene hånd, bevægende det mellem to fingre, og den anden hånd med håndfladen opad strakt frem med lange- og pegefingertrittende til hver sin side, (han kunne udtrykke en fantastisk masse med den hånd). Hans langsomme og dæmpede stemme, de småbitte, milde øjne og det hvide hår forlenede ham med et skær af livsvisdom – – .« Sådan skildrer en gammel elev ham, og mon ikke mange af læserne vil nikke genkendende til denne beskrivelse. Netop fordi Krogsgård underviste med største samvittighedsfuldhed i sine kære fag, fik disse sjældne mellemspill personlig og menneskelig betydning for hans elever.

En skole med mange lærere kan let blive sig selv nok. Kontakten med den by eller egn, hvori skolen ligger, er ofte meget ringe. Niels Krogsgård var ikke blot elevforeningens og skolens, men også egnens mand. Selv hørte han til her fra sin ungdom, og forbindelsen er bevaret og styrket gennem årene. Han kendes og respekteres overalt for sit ligefremme væsen, sin oprigtighed og faglige dygtighed. Dette er vel også baggrunden for, at han nu flytter fra Grindsted Realskole og overtager en krævende opgave som forstander for Grindsted Handelsskole. Det er naturligvis et tab for realskolen; men gennem elevforeningen, gennem fru Hødvig, der fortsætter som lærerinde på realskolen, og især gennem de spor, 36 års trofast og dygtigt skolearbejde har sat i hans gamle elevers sind – og i hans eget – og det præg, han gennem sit arbejde og sin indsats har været med til at give skolen, vil han stadig bevare tilknytningen til sin gamle arbejdsplads, samtidig med at han bruger sine kræfter, sin menneskekundskab og sit initiativ på sin nye. Vi gamle, der aldrig har glemt vor tilknytning til Grindsted Realskole, siger tak og til lykke.

»– – jærtegn på ånd skal blive igen,
mens tiderne skifter med tider.«

Hans Haarder.

Mennesket i grænsekampen

Redaktionen har bedt mig skrive om, hvordan det er at være lærer i Sydslesvig. Jeg kom til at tænke på en historie, der går om Jens Byskov, da han engang som minister blev bedt om at tale om et emne, som man vidste, han havde beskæftiget sig meget med. Han svarede: »Det kender jeg for meget til, at jeg kan snakke om det!« Uden iøvrigt at ville sammenligne vil jeg gøre hans ord til mine.

Også fordi meningen med en sådan artikel vel nok er, at der skal skrives om Sydslesvig. Det kunne let gå sådan, at det blev noget personligt, der kom i forgrunden. Lad os overlade det til vandrebogen.

For nogen tid siden fandt der en festlighed sted i Flensborg, hvor nogle danske syd og nord fra mødtes til en hyggelig spisning. En af deltagerne fra Danmark fandt det da på sin plads at stå op og sige nogle velmente og

pæne ord om danske i Sydslesvig og det nationale arbejde, der bliver gjort. Det blev en meget smuk – og meget idealistisk tale. Den mundede ud i, at det gælder om at holde ud og bevare det danske. Og som det sig vist nok hør og bør, endte talen med et trefoldigt hurra for det nationale danske arbejde. Alt såre skønt. Og efter dette den behørigt tavshed, som skal kendetegne den dybe alvor og eftertænkksomhed. Til pludselig en af de unge rejste sig op for at kvittere for – som han sagde – landsmandens tale. Det skete med en opfordring om at holde ud, for »så skal Danmark nok komme tilbage til Sydslesvig!«

Var det lidt uartigt? For de tilstedeværende ikke, tværtimod, det var befriende.

Med denne lille fortælling siges der en del om det, der i dag kendetegner det danske arbejde her i landsdelen. Noget om, at de gamle begreber og udtryksformer om nationalt arbejde ikke rigtig passer ind i dagligdagen og så heller ikke til festlige lejligheder. Man er ofte tilbøjelig til at mene, at det danske arbejde i Sydslesvig er supernationalt. Sådan forstået, at det danske altid er på menneskers tunger, at Dannebrog ligger velbevaret i dragkisten og tages op ved særlige lejligheder for nænsomt at blive strøget under dyb tavshed.

Sådan har man ofte hørt om de gamle nationale forkæmpere fra Nord-slesvig i udlændighedstiden. Og videre i den dur.

Det danske arbejde her er selvfølgelig stadig nationalt. Det er det danske, der tæller for mennesker, der er bundet dertil. Det er ofte det, der er afgørende for tanker og handlinger. Men det har ligesom fået en anden tone.

For den, der til daglig færdes i det, er det naturligt. Måske overraskende for den, der til daglig ikke skænker dette mange tanker, fordi det ikke er nødvendigt. Bor man i Randers, er der ingen problemer i dette at være dansk. Man ville vel nærmest blive anset for småtosset, om man til en nordjyde ville stille det spørgsmål, om han er sin danskhed bevidst, og om han mener det alvorligt.

Sønderjyden i Sydslesvig er vant til spørgsmålet, selvom det nok stilles på en lidt anden måde. Det stilles ham så at sige dagligt. Både af modstanderen, landsmanden hjemmefra og hans egen samvittighed.

Mon ikke man kan forstå, at når det er de to første, der spørger, så får han lyst til at sparke igen? Hvorimod det er en langt alvorligere sag for ham med den sidste spørger.

Det er vanskeligt at forstå, hvorfor spørgsmålet i det hele taget bliver stillet. Hvad vil man med det? Andet end give udtryk for en tvivl ved ligesom at stille på prøve.

Man vil jo dog ikke stille det samme spørgsmål til et menneske, der er i besiddelse af et dansk pas, skønt det måske nok her ville være nok så påkrævet.

Skal sønderjyden her svare på spørgsmålet om, hvad det er at være dansk i Sydslesvig, så vil han nok kvie sig med svaret. Det er så mærkeligt at skulle svare på noget selvfølgelig. Men får man ham altså til at svare derpå, vil han sige noget om, at det er en måde at leve livet på.

Og heri ligger just det nationale i dag, nemlig at hente de værdier frem, som er i dansk væremåde, tænkning, retsopfattelse, menneskesyn o. s. v. Leve i dette så godt, det er gørligt for ham. Det er bl. a. derfor, han ønsker sine børn i dansk skole, sender dem på ferie i Danmark, får oprettet danske biblioteker, synger efter Højskolesangbogen, ønsker dansk præst og har sin egen danske avis. Det er at være national dansk i Sydslesvig. Det er ikke nationalisme, hvor alt det danske er godt og verdens bedste, så det berettiger til nedværdigende bedømmelse af f. eks. det tyske.

Det nationale er nemlig stærkere end nationalismen, som kræver det absolute. Det første tåler skønhedspletterne og erkender dem. Det sidste vil ikke vide af dem og kræver alt af mennesket på dettes bekostning.

Sønderjyden i Sydslesvig har oplevet for meget til, at han vil sætte mennesket i anden række.

Det er givet, at der kommer en egen stemning ud af dette at leve i et land, der har en anden kultur end den, man knytter sig til. Det er umuligt at vende det døve øre til tysk kultur. Dertil er tysk radio, fjernsyn, teater, presse og økonomi for stærk. Dertil kommer, at der er så meget værdifuldt i tysk kultur, så det ville være en tåbelighed at lukke af derfor. Derfor bliver sønderjyden stadig stillet ind i en kamp. Hvor dansk eller hvor tysk han end er, så må han komme ud for påvirkninger fra begge sider. Han kan ikke, hvor gerne han end vil, trække sig tilbage og leve i sin egen kolonihave brydende sig pokker om, hvad der foregår hos naboen.

Dette er kampen i dag. Noget der må foregå i den enkelte. Han lades ikke i fred.

Det er ikke altid, man synes, der kommer de bedste resultater ud deraf.

Men resultatet tvinges frem.

Det er ofte, man kunne ønske, at flere af vore unge mennesker i Randers og Vorbasse samt København og Bredsten ville komme ud for dette.

At leve i beskyttethed er sikkert udmærket for børn, men fortsætter denne, da bliver de ikke modstandsdygtige og dermed heller ikke det, vi kalder lykkelige menneskelige set.

Mennesket i grænsekampen lever ikke i beskyttethed, men han har alle chancer for at leve.

Hans M. Futtrup, Lyksborg.

Blindede trælle.

– All is but toys, renown and grace is dead
The wine of life is drawn, and the mere lees
Is left this vault to brag of . . .

- Macbeth -

Hvis man ser på den amerikanske litteratur af idag, mener jeg, at en tydelig forandring er mærkbar med hensyn til de heltefigurer eller hovedpersoner, amerikanske forfattere nu igennem et halvt sekel har præsenteret os for. En ny slags litteratur har udviklet sig gennem de sidste 10–11 år, i hvilken kun vrede og utilfredshed med livet og samfundet kommer til orde. Den er ikke rettet mod noget bestemt punkt, den har intet program, ingen udtalt filosofi, og ej heller nogen løsning af problemerne at give sit publikum. Den synes at være et oprør uden grund, og intet synes at kunne afhjælpe den – men den er absolut ikke uden interesse, hvad man måske kunne fristes til at tro. Personligt tror jeg, at denne litteratur og det helteideal, den har skabt, er et naturligt resultat af den udvikling, Amerika har gennemgået i de sidste 50 år.

For 11 år siden, da Marlon Brando besatte rollen som Stanley Kowalsky i Tennessee Williams' skuespil »Streetcar Named Desire«, var der egentlig kun få, der forstod betydningen af denne karaktertype. Brando skulle nemlig legemliggøre en hele generations plagede sjæle, som prøvede at finde en identitet. Siden, efterhånden som vi oplevede den samme heltetype i film som »On The Waterfront«, »The Wild One«, »Rebel Without A Cause«, »East of Eden« etc., forstod vi, at vi stod overfor en tidstype, for vi fandt på engang Kowalsky'er overalt omkring os. – Williams fulgte sin succes på teatret op med »Cat on a Hot Tin Roof«, og nu for nylig blev hans »Sweet Bird of Youth« opført, og i hans kølvand opstod der en enorm litteratur, ud af hvilken forfatteren Jack Kerouac med sine to romaner, »On The Road« og »The Subterraneans«, samt digteren Allen Ginsberg med digt-

samlingen »Howl and other Poems« vel er de mest kendte. Hermed var en heltetype, der hidtil ikke var set før hverken på teatret, i litteraturen eller på filmen, blevet introduceret for et undrende publikum.

Dette nye ideal, som Brando var den første til at give dramatisk udtryk, forestiller manden med de mange muskler og den lille forstand; han er ofte sur og utilfreds og parat til at slås på den mindste foranledning. Den nye helt har afskåret sig fra det kulturelle og sociale liv og synes nu nærved at afskære sig fra sig selv. Han er fjendtligt indstillet overfor åndsliv, gnaven på traditioner og fuldstændig ligeglad med orden og sammenhæng. Han hengiver sig i sine følelser, forherliger sine impulser og helliger sig til sine egne »smarte« fornøjelser og stimulanser. Han hoverer i sin ensomhed og taler stolt om sine »personlige visioner« – men alligevel kan han, på trods af sin ydre anti-sociale og individualistiske holdning, ikke frigøre sig fra »klan«-sammenholdet, glæden ved at være sammen med sine ligesindede venner. Hans filosofi, hvis han da har nogen, består i en blot og bar nihilisme uden noget formålstjenligt individuelt oprør til at underbygge det.

Han er konstant en udstødt, som står i et meget ubehageligt forhold til samfundet. Selvom den nye »helt« nedstammer fra det ældre sociale protest-drama (han bærer det samme tarvelige tøj, som hine tiders proletarhelt, hvilket idag består af den bekendte læderjakke, de stramtsiddende lærredsbukser og støvler), har hans oprør ikke mere nogen politisk eller social relevans, og det bliver gjort uklart på grund af hans manglende evne til at beskrive det. Fordi han savner en motivering af sit oprør og et mål med det, har den moderne helt fået vanskeligt ved at udtrykke sig – hovedsagelig grynter eller bander han kun. Han er et menneske, som ingen forstår, og som ikke selv forstår nogen.

Han føler sig i krig mod autoritetens verden, som i litteraturen hyppigst bliver repræsenteret i form af hans forældre, hans lærere eller politiet – og han synes kun at være lydør for kæresten. Hans forvirring har isoleret ham i et »jeg«, som han ikke kan forstå, og som derfor volder ham ufattelige kvaler. Det er tydeligt, at hverdagslivets oplevelser aldrig vedrører ham, og fordi han aldrig lærer noget, aldrig begynder at blive voksen og aldrig udvikler sig, forbliver han idelig sulten, indtil den uundgåelige desillusion sætter ind. Denne resulterer undertiden i et åndeligt selvpineri, hvor alle værdier fornægtes, selv værdien af »jeg«-et, hvilket for enkelte ligefrem skaber en bekvem motivering for hans oprør. For andre manifesterer desillusionen sig i en degenereret lyst til sensationelle oplevelser, disse fungerer som hjælp til flugten fra »jeg«-et. »Flugten« tager form af indta-

gelsen af alkohol eller narkotika – eller den giver sig udslag i form af forbrydelser og lovovertrædelser. På den anden side hævdes det også, at »flugten« fra »jeg«-et kan opnås gennem studiet af de gamle mystikere: En åbenbaring af »tingen« kan forventes for eksempel gennem Zen-buddhismen eller gennem visse religiøse mystikere.

Det er ikke på grund af disse moderne heltetypers materialisme, at de adskiller sig fra deres forgængere i amerikansk litteratur – men det er i deres holdning overfor samfundet, forandringen har fundet sted. I den ældre litteratur var der en eller anden konflikt mellem individet og dets omgivelser; uanset hvor meget han blev hjulpet af tilfældet, så måtte helten dog foretage sig noget – eller idet mindste synes at gøre det. Det er sjældent nu, samfundet er så fuldt af velsignelser, at der ingen konflikter er tilbage i det, som man kan komme i oprør over. Det er bare noget, den moderne helt tror, der stadigvæk er. Set side om side i al deres fåmælted, dunkelhed og egocentricitet synes disse »helte« at fremvise en voksende ulyst ved at acceptere livet, som det er, og opnå en klarhed. Det amerikanske samfund har opslugt dem; før de vidste, hvad der gik for sig, var de indesluttede i et broderskab, som de nu ikke kan finde sig tilrette i og alligevel ikke rigtig tør gøre oprør imod. De bevæger sig ikke imod kultur eller oplysning, men væk derfra fordi det er blevet forfladiget under demokratiseringen. Og da forfatterne har afstået fra avant-gardisternes traditionelle ansvar, fordi situationen og omstændighederne, hvorunder de befinder sig, absolut ikke er traditionelle, synes de fast besluttede på at fralægge sig ethvert ansvar i det hele taget. *Jacob Peter Mynster.*

Medlemsliste 1963

Æresmedlemmer

Ellen Futtrup

Hedvig Krogsgaard

Niels Krogsgaard

- 1954 Aaskov, Frede,
Jorden rundt, Grindsted.
- 1959 Aaskov, Karin,
Jorden rundt, Grindsted.
- 1960 Andersen, Anders Agerbo,
Kastanieallé, Grindsted.
- 1961 Andersen, Arne Hessel,
Buen 4, Billund.
- 1956 Andersen, Anne Marie,
Morsbøl pr. Grindsted.
- Andersen, Axel, glarmester,
Nørregade 23, Grindsted.
- Andersen, E.,
Nørrebro 184, Rudkøbing.
- 1952 Andersen, Ellen, postass.,
Seestvej 6, Kolding.
- 1942 Andersen, Elof, bankass.,
Herning Handels- og Landbrugs-
bank, Herning.
- 1960 Andersen, Ingerlise,
Morsbøl pr. Grindsted.
- 1942 Andersen, Elna, lærerinde,
Danish Missions Girls School,
Aidens Valley, Aden, S. Arabia.
- 1930 Andersen, Erna Skovborg,
f. Pedersen, Gormsgade 2, Vejle.
- 1939 Andersen, Helge Søgaard, bank-
bogholder, Andelsbanken, Vejle.
- 1950 Andersen, Jørn Clausen,
Engparken 16³, Esbjerg.
- 1960 Andersen, Margrethe,
Skovgård, Ansager St.
- 1961 Andersen, Solvejg,
Lyngbyvej 35³th., København Ø.
- 1921 Andersen, Tage, skræddermester,
Borgergade 19, Grindsted.
- 1961 Andersen, Torben,
Bække skole, Bække.
- 1933 Andreassen, Kirstine,
Chr. Lundsgårdsv. 14, Grindsted.
- 1960 Andresen, Leif Georg,
Borgergade 12, Grindsted.
- 1937 Bach, Anders J., bogholder,
Gl. Vardevej 36, Esbjerg.
- 1955 Baggesgaard, Aage,
Østre Kirkevej 24, Herning.
- 1945 Baggesgaard, Niels J., bankass.,
Søndervang 6, Grindsted.
- 1942 Barslund, Henry, købmand,
Barde pr. Herning.
- 1957 Bech, Peder,
Sølyst, Hjerting.
- 1948 Bertram, Eigil Søren,
424 N. Kingsley dr., Los Angeles
4, California.
- 1961 Birkebæk, Bodil Asschenfeldt,
Birkeallé 5, Sdr. Omme.
- 1944 Bitsch, Arnfred, skoleinspektør,
Bedsted Centralsk., Bedsted, Thy.
- 1931 Bitsch, Daniel, rev.
Darisanapuram Bible School,
Cuddalore N. T.
South Arcot DT, India.
- 1955 Bjerregaard, Gerda,
Øksnebjergvej 23¹, Odense.
- 1939 Blyning, Rikardt, ass.,
Helge Rodes Allé 14¹ tv., Valby.
- 1953 Boe, Jørn, Tæppelageret,
Frederiksborggade 24, Kbhvn. K.
- 1933 Boesen, Ebba, f. Ernebjerg,
Ernst Bojesensvej 5A, Holte.
- 1949 Botne, Ruth, f. Mogensen,
korrespondent, Niels Steensensvej
12, Bolbro, Odense.
- 1961 Breinholt, Niels Magnus,
Neder Hvam pr. Kjellerup.
- 1947 Bremer, Holger, overassistent,
Grenhusene 8, Hvidovre.
- 1947 Bremer, Inger, f. Frandsen,
Grenhusene 8, Hvidovre.

- 1937 Bruun, Johan Dejgaard, dyrlæge, Nordenskov.
- 1950 Brus, Karen, børnehavelærerinde, Solvangsvej 1, Humlebæk.
- 1959 Carstensen, Ellen Marie, 4. maj kollegiet, Gl. Vardevej 78, Esbjerg.
- 1957 Carstensen, Holger, Landgildevej 6, København S.
- 1936 Christensen, Arnold, direktør, Struervej 60, Holstebro.
- 1924 Christensen, Carl, landsretssagfører, Hornslet.
- 1941 Christensen, Carl Otto Husted, Damvejen 18, Ribe.
- 1941 Christensen, Ellen, »Mosegaarden«, Blaaahøj.
- 1961 Christensen, Ellen Møller, »Eg Østergaard«, Grindsted.
- 1961 Christensen, Grethe, Brugsforeningen, Grindsted.
- 1934 Christensen, Gunnar, uddeler, Brugsforeningen, Grindsted.
- 1961 Christensen, Jonna, Trælund pr. Blaaahøj.
- 1937 Christensen, Jørgen Reiman, installatør, Trillerup pr. Dræby, Odense.
- 1945 Christensen, Jørgen Søholt, journalist, Bjørn Andersensvej 31, Birkerød.
- 1961 Christensen, Per, Jernbanegade 11, Grindsted.
- 1961 Christensen, Per Winge, Frederiksgade 3, Skive.
- 1945 Christensen, Torben Søholt, journalist, Thorvaldsensgade 28, Århus.
- 1946 Christensen, Kaj Rørbæk, repræsentant, Poppelvej 8, Hasseris, Aalborg.
- 1936 Christensen, Poul Johan, manufakturhandler, Borgergade, Grindsted.
- 1931 Christensen, Vagn Nørlund, kriminalbetjent, Odensegade 2², Århus.
- 1958 Christensen, Solvejg Lund, Torvet 3, Grindsted.
- 1923 Christensen, Thomas, skoleinsp., Christiansvej 23, Charlottenlund.
- Christiansen, Agnes, f. Schlebaum »Sapho«, Billund.
- 1957 Christiansen, Carl Rich., værkøjsmager, Hovedgaden 30, Billund.
- 1961 Christiansen, Hanne, Borgergade 15, Grindsted.
- 1926 Christiansen, P. H., manufakturhandler, Borgerg. 15, Grindsted.
- 1932 Christiansen, Esther, f. Olesen, Borgergade 15, Grindsted.
- 1919 Christiansen, Svend, forretningsf., Midtjyllands Udsalg, Grindsted.
- 1947 Dalgas, Bent Vinding, prokurist, Aadalen 3, Grindsted.
- Dalgas, Esther, f. Nielsen, Østergade 1, Grindsted.
- 1961 Dynesen, Thorkild, Finsensgade 7, Herning.
- 1932 Døssing, Asta, født Degn, tandlæge, Englandsgade 23, Esbjerg.
- 1961 Egsgaard, Inger Marie, Granhøj, Filskov.
- 1942 Egholt, Bente, St. Møllevej 10²tv. København S.
- Ellebæk, Lars, Haslev Gymnasium, Haslev.
- 1957 Engberg, Kaj, Hertug Abelsvej 7, Kolding.
- 1950 Engberg, Olaf, AFNA, Ø. Åst pr. Vandel.
- 1961 Eriksen, Erik Evald, Vorbasse.
- 1961 Eriksen, Kjeld, Engvej 17, Grindsted.
- 1961 Eskildsen, Inger, Dal pr. Grindsted.
- 1941 Eskildsen, Knud, bankfuldmægtig Jyllandsgade 14, Grindsted.
- 1921 Eskildsen, Kristian, sognepræst, Vester Vedsted, Ribe.
- 1946 Falkner, Thor, bankassistent, Hans Egedes vej 43, Herning.
- 1936 Felsted, Gerda, f. Sørensen, Fredensvej 12³, Viby J.
- 1961 Flymann, Hans, Jernbanegade 8, Grindsted.
- 1956 Frederiksen, Else Østergaard, Filskov.

- 1943 Frick, Marie, f. Jensen,
Carl Andersensvej 5, Sædding,
Esbjerg.
- 1951 Frifelt, Kirstine,
Risbøgevej 24, Brabrand.
- 1930 Frisken, Lorenz, direktør,
Axelhøj 48, Vanløse.
- 1952 Fromsejer, Poul H., cand. theol.,
Aldersrovej 6, Århus.
- 1941 Frøkjær, Jens Chr., læge,
Allingåbro.
Futtrup, Anders, lærer,
Højvangs Parkvej 27, Esbjerg.
- 1934 Futtrup, Hans, skoleinspektør,
Dansk Privatskole Lyksborg,
Paulinenallee 2, Glücksburg.
- 1961 Gjedsig, Lars, journalistelev,
Aarhus Amtstidende, Århus.
- 1955 Grau, Ole, snedker,
Sdr. Omme.
- 1937 Gravesen, Ingrid, f. Jensen,
Tesdorffsvej 90, København F.
- 1922 Gregersen, Mads, civilingeniør,
Vejlesøvej 76, Holte.
- 1935 Grunnet, Tage, dyrlæge.
Bregnerodvej 66, Birkerød.
- 1945 Grysbæk, Kirsten, sygeplejerske,
Tordenskjoldsgade 29^d, Århus.
Haahr, Valdemar,
c/o Astrup, Studiestræde 5,
København K.
- 1948 Håhr, Axel Andreas,
Brugsforeningen »Fremtiden«,
Nørre Aaby.
- 1922 Haarder, Hans, højskoleforst.,
Rønshoved Højskole, Rinkenæs.
- 1929 Hald-Madsen, Anders, industri-
konsulent, Højgaards Vænge 3,
Bagsværd.
- 1934 Hald-Madsen, Jørna, f. Jørgensen
Højgaards Vænge 3, Bagsværd.
- 1961 Hansen, Birgit,
Tøndervej 185A, Aabenraa.
- 1920 Hansen, Carl Gustav,
antikvitetsboghandler,
Ringstedvej 15, Roskilde.
- 1953 Hansen, Chr. Lyhne, lærer,
Jernkåsvej 7, Kastrup.
- 1951 Handen, Edel, f. Andersen,
Brylle, Knarreborg St.
- 1923 Hansen, Ejnar, tømrermester,
Vandel.
Hansen, Elin Muusmann, syge-
plejerske, Kommunehospitalet,
Århus.
- 1959 Hansen, Elna,
Nygade 25, Grindsted.
- 1961 Hansen, Gert L. Skovbjerg,
Agerbæk.
- 1954 Hansen, Hans Ole Fernis,
trafikass., Hammersv. 4, Thisted.
- 1961 Hansen, Hans Peder,
Lind pr. Mølby.
- 1933 Hansen, Herdis Pilgård, f. Chri-
stensen, Vestergade 95, Grindsted.
- 1961 Hansen, Jørgen Skovbjerg,
Tofterup.
- 1950 Hansen, Jørn Teglgård,
maskinist, Vandel.
- 1950 Hansen, Karen, f. Nielsen,
Aadum Maskinstation, Tarm.
- 1960 Hansen, Kurt E.,
Nørregade 38, Grindsted.
- 1935 Hansen, Niels Erling, kontorchef,
Kong Hans Allé 14B, Søborg.
- 1923 Hansen, Peter, førstelærer,
Hellevad.
- 1937 Hansen, Severin, dyrlæge,
Nørager.
- 1961 Hansen, Steen Autrup,
Sdr. Omme.
- 1949 Haven, Hanne, f. Madsen,
Østerled 38, Vejle.
- 1961 Hedelaian, Per C.,
Randbøldal pr. Randbøl.
- 1920 Heidemann, Anna Sofie,
cand. pharm., f. Holt,
Miltonsvej 12, Højbjerg.
- 1949 Henriksen, Annelise, f. Rømer,
Grandalsvej 24, Thisted.
- 1921 Hermansen, Kirstine,
Utzonsvej 26^d, Kolding.
- 1960 Hjorth, Mogens,
Toften 1, Grindsted.
- 1957 Ho, Preben,
V. Ringgade 228, Århus.
Holt, Sven, Monte Maiz,
Cordoba, F.C.C.A., Argentina.
- 1930 Holtegaard, Karen, cand. pharm.,
Frederiksborgvej 102 st. th.,
København NV.
- 1924 Horsbøl, Kirsten, seminarielærer-
inde, Østergade 83, Tønder.

- Hougaard, Gudrun,
Sdr. Omme.
- 1922 Hovmøller, Sigurd, ing.
1019, Sc. 25th str. Milwaukee,
Wisc., U.S.A.
- 1960 Hundrup, Bjarne,
Toften 7, Grindsted.
- 1952 Husted, Karl Johan,
Svalevej 34, Vejen.
- 1936 Hviid, Karsten, ing.
Lektorvej 91, Aalborg.
- 1940 Hviid Kiss, f. Hestehave,
Lektorvej 91, Aalborg.
- 1957 Hæstrup, Per A.,
Gencesgade 1, Horsens.
- 1950 Høirup, Birthe,
Jagtvej 110² th., København N.
- 1955 Høirup, Hanne,
4. maj Kollegiet, København.
- Høirup, Karen,
Realskolen, Grindsted.
- 1952 Højgaard, Asta, f. Varming,
Indre Ringvej 121, Fredericia.
- 1945 Høst, Egon Aksel, bankass.,
Blichersvej 4, Grindsted.
- 1961 Iversen, Arne,
Højen, Vejle.
- 1960 Iversen, Kirsten,
Kolding landevej 7, Vejle.
- 1956 Jacobsen, Agnes Kirstine,
Agerbæk.
- 1961 Jacobsen, Annamarie,
Lerkeholt pr. Mølby.
- 1920 Jacobsen, Karen,
Joachim Larsensvej 11³,
København F.
- 1927 Jensen, Aage, isenkrammer,
Vestergade 1, Grindsted.
- 1961 Jensen, Aase,
Vorbasse.
- 1961 Jensen, Arne,
Båstlundvej 4, Billund.
- 1960 Jensen, Anne Marie Brun,
Nollund pr. Grindsted.
- 1959 Jensen, Axel Schou,
Elværket, Glejbjerg.
- 1961 Jensen, Benny Lock,
Glejbjerg.
- 1953 Jensen, Bente Rørbæk, f. Chri-
stensen, Parkvej 31, Vejle.
- 1961 Jensen, Kristian Hede,
Frederiksberg Allé 4, Grindsted.
- 1961 Jensen, Jørn Ladegaard,
Vestergade 4, Grindsted.
- 1961 Jensen, Laurids,
Svanholm, Sdr. Felding.
- 1957 Jensen, Georg, kommis,
Løvlund pr. Billund.
- Jensen, Ib Svenning,
Dalgasgade 31, Herning.
- 1957 Jensen, Jane Crone,
Langemarksvej 37, Søborg.
- 1961 Jensen, J. Heide,
Krog pr. Billund.
- 1961 Jensen, Kirsten Else,
Charlottenlund stationsplads 2,
opg. A2, Charlottenlund.
- 1927 Jensen, Meta, trafikkontrollør,
Bymarken 41 st., Roskilde.
- 1958 Jensen, Ove Baggesgaard,
Vestergade 1, Grindsted.
- 1960 Jensen, Ole Nør, jetpilot,
Bregnerodvej 66, Birkerød.
- 1960 Jensen, Preben,
Vestergade 78, Grindsted.
- 1955 Jensen, Svea Crone,
Bøgehøj 25⁶, Hellerup.
- 1955 Jensen, Tommy Falck,
Kastelvej 9², København S.
- 1929 Jespersen, Poul Hugo, kreds-
dyrlæge, Enghavevej 3, Hjørring.
- 1961 Johansen, Karen,
Vorbasse.
- 1960 Johansen, Lykke,
Håndværkerstræde 49, Kbh. NV.
- 1960 Johnsen, Erna,
Bøvl pr. Sdr. Omme.
- 1957 Jung, Eva, Hvelplundgaard
pr. Sdr. Omme.
- 1961 Jørgensen, Christa,
Tofterup.
- 1951 Jørgensen, Grethe, f. Præstegaard
Fanøvænget 6, Odense.
- 1949 Jørgensen, Karen, f. Nielsen,
J. Jensensvej, Hedensted.
- 1956 Jørgensen, Ib,
Gråbrødretorv 21³, Københ. K.
- Jørgensen, J. Dalgaard, lærerinde
Sjællandsgade 112, Fredericia.
- 1934 Jørgensen, Magnus, redaktør,
Islandsvej 2, Hjørring.

- 1960 Jørgensen, Viggo,
Stougaard plantage, Vorbasse.
- 1961 Jørgensen, Ulla Skou,
Holdgaardsvej 46, Sdr. Omme.
Kaalund, H. V., rangermester,
Vesterbrogade 13, Grindsted.
- 1943 Kaasbjerg, Viggo, forretningsf.,
Nærumvange 57, Nærum.
- 1937 Kelly, Nora, f. Krøll,
13 Island Vien Avenue,
Friars Clift, Christchurch,
Hants, England.
- 1932 Kjestrup, Marie, f. Nielsen,
Ziesesvej 4, Haderslev.
Kjær, Leo Strasø, overlærer,
Hørlycks Allé 8, Grindsted.
- 1953 Kjær, Lis Valentin, f. Jensen,
Ringstedgade 5, København Ø.
- 1957 Kjær, Mette Kirsten,
Vindingevej Bolig A, Nyborg.
- 1956 Knudsen, Erling, postass.,
Gærdet 8, Birkerød.
- 1961 Knudsen, Kristian,
Sdr. Felding.
- 1945 Klange, Birgit, f. Hundsdahl,
Vestergade 10, Spjald.
- 1961 Kristensen, Johannes,
Agerbæk.
- 1960 Kristensen, Vita Borg, f. Johnsen,
Vardevej, Grindsted.
- 1927 Kristensen, Julie, f. Engelbrecht,
Brandstationen, Fredericia.
- 1933 Kristensen, Kristian L., civiling.,
Brendstrupvej 28, Varde.
- 1949 Kristensen, Lili Buch, frue,
Maarup Brugsforening
pr. Nordby, Samsø.
- 1957 Kristensen, Tommy,
Bolig 1, S. A., Sdr. Omme.
Kristiansen, Chr., kordegn,
Aaboulevard 78, København N.
- 1952 Krogsgaard, Anders, stud. med.,
Brandstrupvej 72² C, Århus.
- 1955 Krogsgaard, Karen, apoteksass.,
Domapoteket, Roskilde.
- 1955 Krogsgaard, Merete,
Sct. Annægade 33, Århus.
- 1960 Krupsdahl, Gert. M.,
Sdr. Felding.
- 1945 Krupsdahl, Regnar,
Oddervej 174, Højbjerg.
- 1934 Krøll, Herman, ing.,
Nørregade 65, Grindsted.
- 1943 Kvist, Holger, manufaktur-
kommis, Præstevænget, Egtved.
- 1939 Larsen, Børge, bankass.,
Stadionvej 28 st., Bollbro, Odense.
- 1957 Larsen, Hugo U.,
Jyllandsgade 10, Grindsted.
- 1936 Larsen, Tage H., landinspektør,
Lemvig.
- 1957 Larsen, Knud Munck,
c/o skoleinspektør Fr. Larsen,
Ans By.
- 1924 Larsen, Søren Poulsen, kæmner,
Ansager.
- 1921 Lauridsen, Anna, f. Andreasen,
Thyregod.
- 1961 Lauridsen, Ole,
Fredensvej 18, Viby J.
- 1920 Lauridsen, Ove, dyrlæge,
Thyregod.
- 1944 Lauridsen, Ove, lærer,
Vonsild.
- 1947 Lauridsen, Svend Aage, semina-
rielev, Skolegade 9, Thyregod.
- 1954 Laursen, Inge, f. Jung,
Æblevej 9, Holme pr. Højbjerg.
Leth, Georg,
Nørregade 31, Grindsted.
- 1945 Licht, Hans Henrik, advokat,
Jorden rundt 7, Grindsted.
- 1918 Licht, Ketty, frue, f. Bjerg,
Jernbanegade, Grindsted.
- 1942 Licht, Kirsten Merete, cand. mag.
Rønnebærvej 50, Holte.
- 1961 Lind, Alex,
Blåhøj.
- 1953 Lindskov, Elisabeth, f. Jensen,
Rektor Bruunsvej 45, Kolding.
- 1929 Locht, Gustav, fabrikant,
Egtved.
- 1960 Ludvigsen, Merete,
Agerbæk.
- 1961 Lyhne, Ibi, kontorelev,
Borgergade 36, Grindsted.
- 1954 Madsen, Else Marie Sand,
Ths. Niensens Gade 5 st. tv.,
Århus.
- 1960 Madsen, Frede Skov,
Andelsmejeriet, Hejnsvig.

- 1956 Madsen, Johanne Margrethe, f. Ebbesen, Løntofteparken 50, Kgs. Lyngby.
- 1954 Madsen, Kurt, stud. med., Fogedmarken 10³ tv., Kbhvn. N.
- 1960 Madsen, Liss Anthon, Jyllandsgade 4, Grindsted.
- 1952 Madsen, Niels Peder, Strandbygade 90³ tv., Esbjerg.
- 1954 Markussen, Ernst Uhd, arkitekt, Holbækvej 52¹, Roskilde.
- 1955 Marthinsen, Anne Marie, f. Jensen, Spjarup, Egtved.
Mathiasen, Lauritz, Hotel »Rødding«, Rødding.
Mathiasen, J. P., Raffles Hotel, Singapore, Malaya.
Meadows, Herle, f. Jensen, Canoo, Bahrein, Persian Golf.
- 1942 Mikkelsen, Edith, f. Fønnesbæk, Overgade 1, Stige, Fyn.
- 1951 Mikkelsen, Mads, kommunelærer, Rampen 4, Riskov.
- 1935 Mikkelsen, Nanna Sort, Øgelund pr. Filskov.
- 1948 Mikkelsen, Werner, revisor, Kirkegade 15, Vejle.
- 1956 Mortensen, Jens Gunnar, trafik-ass., Azaleavej 42, Valby.
- 1957 Mulbjerg, Svend Aage, Moldevej 3B, Vejle.
- 1939 Munk, Per, maskinmester, Aarup.
- 1952 Mæng, Harry, lærer, Vinkelvej 15, Lemvig.
- 1949 Møller, Ellen, f. Nikolajsen, Mariendalsvej 52D¹, Kbhvn. F.
- 1957 Møller, Niels Stahlfest, Chr. Winthersvej 18, Odense.
- 1927 Møller, Robert J., Sdr. Felding.
- 1957 Møller, Tonni, Sjællandsgade 119, Århus C.
- 1925 Møller Madsen, Niels, murer-mester, Lillerupvej 6, Rønede.
- 1960 Navntoft, Yrsa, »Damgård«, Stakroge.
- 1950 Nedergaard, Inge, f. Eskildsen, Marsvej 1, Vejle.
- 1956 Nielsen, Allan Vinge, stud. med., Tjelevej 20⁷ th., Risskov.
- 1961 Nielsen, Anker, Brummersvej 4, Vejle.
Nielsen, Arne Kjær, Valløesgade 34, Vejle.
- 1959 Nielsen, Birthe, Vestergade 20, Grindsted.
- 1961 Nielsen, Conni, Postkontoret, Grindsted.
Nielsen, Ellen, damefrisør, Vestergade 20, Grindsted.
- 1957 Nielsen, Elna Bente, Bolding pr. Glejbjerg.
- 1961 Nielsen, Gunner Damgaard, bankelev, Skovkroen 3, Mølholm pr. Vejle.
- 1944 Nielsen, Gunner Helle, direktør, Brørup.
- 1922 Nielsen, H. Herløv, 50 Hill Christ, Deep River, Ontario, Canada.
- 1946 Nielsen, Grethe Marie, f. Hansen, Bjerregrav.
- 1953 Nielsen, Inge M., f. Axelsen, Lønborgvej 25, Tarm.
- 1922 Nielsen, Laur., sognepræst, Vester Sottrup.
- 1960 Nielsen, Jørgen Stig, Lindbjerg 70, Aabenraa.
- 1957 Nielsen, Laust Nissen, Præstegaards Tømmerhandel, Grindsted.
- 1957 Nielsen, Niels Peder, kommis, Fynsgade 6, Grindsted.
- 1935 Nielsen, Nanna, f. Christensen, Skyttensvej 33, Holbæk.
Nielsen, Hans Helle, depot-indehaver, Nørrevænget 70, Silkeborg.
- Nielsen, Oluf Mondgaard, salgschef, Rosenkildevej 86, Slagelse.
- 1961 Nielsen, Rita, Fynsgade 6, Grindsted.
- 1941 Nikolajsen, Karl Heine, prokurist, Grønnevej 39A st., Virum.
- 1945 Nikolajsen, Niels Chr., tjener, Houborg kro pr. Holsted.
- 1924 Nordbeck, Sv. Aa., hoved-kasserer, D.K.A., Brejning.
- 1945 Nordbjerg, Holger, styrmand, Teglvænget 15 st., Aalborg.

- 1937 Nørgaard, Carl, civiling.,
Skovbrynet 11, Allerød.
- 1927 Nørup, Viggo, jernbanedetektiv,
Høegh Guldbergsgade 69C,
Århus.
- 1929 Oehlenschläger, Johs. G.,
prokurist, Engvej 29, Grindsted.
- 1944 Olesen, Anders Larsen,
kommunekasserer, Herstedvester
pr. Tåstrup.
- 1938 Olesen, Bent Anker,
Grand Hotel, Grindsted.
- 1942 Olesen, Else, f. Thrane,
Grand Hotel, Grindsted.
- 1939 Olesen, Vibe Anker,
Wittemberggade 21¹, Kbhvn. S.
Olsen, Anna, vaskerileder,
Sygehuset, Grindsted.
- 1929 Olsen, Etta, f. Mortensen,
Bjerget 20, Kalundborg.
- 1928 Olsen, Evald Bjerregaard, bank-
kasserer, Torvegade 202, Esbjerg.
- 1961 Oppermann, Erik M.,
Gårdsdal pr. Sandved.
- 1920 Ostenfeld, Ruth, f. Christensen,
Bakkesgårdsvej 44, Risskov.
Paarup, Hans Børge,
Billund Vask, Billund.
- 1960 Pedersen, Aase,
Nørregade, Bække.
- 1961 Pedersen, Alice,
Banegårdsvej 6, Grindsted.
- 1960 Pedersen, Arne Hedegaard,
Hinum pr. Grindsted.
- 1954 Pedersen, Dora,
Villa Pax, Ansager.
- 1955 Pedersen, Hans Peder,
Nørre Allé 2, Grindsted.
- 1954 Pedersen, Helene Rask, f. Hansen
Meilingerstrasse 114, Baden,
Schweiz.
- 1920 Pedersen, Kirstine, frue,
Bredgade 12, Løsning.
- 1956 Pedersen, Kirsten Jøker, f. Nissen
Jøker, Bøgedal fiskeri, Skibet.
- 1931 Pedersen, Knud, kasserer,
Skolegade 10, Grindsted.
- 1922 Pedersen, Kristen, skolebestyrer,
Vejen Realskole, Vejen.
Pedersen, Margrethe, f. Dalgaard,
Vejen Realskole, Vejen.
- Pedersen, Maja, overlærer,
Sundholmsvej 109³, Kbhvn. S.
- 1960 Pedersen, Niels Peder,
Bach's Café, Ansager.
- 1960 Pedersen, O. Schjødt,
Bryggergade 15, Herning.
- 1937 Pedersen, Svend Georg, lærer,
Søby, Ærø.
- 1952 Pedersen, Søren Viggo,
Nørregade 66, Grindsted.
- 1950 Pedini, Gerda, f. Lyhne Hansen,
Askeløkkevej 12, Kastrup.
- 1936 Petersen, Nanna Kjær, f. Clausen
Cellovej 25, Herlev.
- 1957 Petersen, Ulla Lejbach,
Andelsbanken A.m.b.a., Vejle.
- 1924 Petterson, Kamma, f. Christen-
sen, Aakirkeby.
Petterson, Sv. Aage, skole-
inspektør, Aakirkeby.
- 1960 Pilgaard, Inga-Tove,
»Hotellet«, Sdr. Felding.
- 1953 Pinnerup, Jørn,
Skjernvej, Videbæk
(Videbæk Sparekasse).
- 1919 Plagborg, Julius, bankdirektør,
Jernbanegade 1, Grindsted.
- 1950 Plagborg, Kaj,
Snerlevej 40, Holstebro.
- 1953 Plagborg, Karen Margrethe,
f. Eskildsen, Krogagervej 6,
Grindsted.
- 1937 Porst, Else, f. Grunnet,
Parmagade 48, København S.
- 1933 Poulsen, Aksel, foretningsfører,
Bellisvej 8, Varde.
- 1937 Poulsen, Simon, dyrlæge,
Ørnhøj.
- 1949 Præstegaard Petersen, Inger,
f. Thyregaard, Gården »Flaaris«,
Klovborg.
- 1925 Præstegaard, Nanna, f. Møller,
Jernbanegade 15, Grindsted.
- 1922 Quesel, Margrethe, f. Holm,
Nørre Nebel Realskole,
Nørre Nebel.
- 1960 Rahbek, Anna Lise,
Sdr. Felding.
- 1922 Rahbek-Sørensen, Richard,
99 Manchester Road, Wilmslow,
Cheshire, England.

- 1945 Rahbek, Hans,
Skolevej, Svejbjæk.
- 1957 Rasmussen, Arne Kjær,
Røjumvej 107, Sønderborg.
- 1953 Rasmussen, Elly, f. Madsen,
Toften 2, Grindsted.
- 1930 Rasmussen, Else-Margrethe,
f. Pedersen, Evaldsallé 89,
Esbjerg.
- 1940 Revald, Knud, ing.,
Vermchrensvej 17, Odense.
- 1936 Refer, Bent, skovfoged,
Smedegaardsvej 17, Overlund,
Viborg.
- 1938 Richardson, Karen, f. Fallesen,
»Danelea« Slinesoakroad,
Woldingham, Surrey, England.
- 1920 Riising, Chr., farmer,
Northclif, W. Australia.
- 1947 Rikhof, Elin, jordemoder,
Utzonsgade 38, Kolding.
- 1923 Rosenmai, Thomas,
6714, Indian Ave, Chicago, Ill.,
U. S. A.
- 1952 Schelde-Jensen, Kristen, fuld-
mægtig, Hobrovej 4A, Randers.
- 1956 Schmidt, Elin Muusmann,
Ansager.
Schrøder, Vagner,
Nørregade 2, Grindsted.
- 1931 Schydt, Helge, tandlæge,
Nørretorv 2, Vejle.
Schönberg, Michael, overlærer,
Fynsgade 48, Grindsted.
- 1935 Schønning, Ernst,
Gl. Møllevej 11, Varde.
- 1953 Schweder, Hans Henrik,
Sprogøvej 2¹, København F.
- 1944 Sig-Jensen, Rachel Johanne,
f. Martinsen, Vendersgade 5,
Holstebro.
- 1951 Sillasen, Børge, ing.,
Vejle Skole, Allested, Fyn.
- 1961 Sillasen, Edith,
Faaborg pr. Varde.
Skov, Eivind, malermester,
Jernbanegade 20, Grindsted.
- 1920 Skovbjerg, Ejler, dyrlæge,
Ølgod.
- 1927 Skovborg, Heine,
Houkjarshøjen 7, Viborg.
- 1960 Skriver, Sv. Erik,
V. G. T., Tarm.
- 1961 Skygebjerg, Sonja,
Egelund pr. Vorbasse.
- 1944 Sort, Gudmund, statsaut. revisor,
Bellisvej 12, Viborg.
- 1948 Spicker, Folmer,
Vorbasse St.
- 1947 Spicker, Martha, f. Skriver,
Vorbasse St.
- 1956 Starup, Gunnar, stud. med.,
Sønderby, Grindsted.
- 1954 Starup, Knud Windfeld,
Koll. 5, vær. 231, Universitetet,
Århus.
- 1934 Storgaard, Anders, direktør,
Valdemarsvej 21, Randers –
Kristrup.
- 1927 Søes, Anna, f. Jensen,
Købmandsgården, Gesten.
Søgaard, Peter Chr., overass.,
Postkontoret, Odense.
- 1951 Sørensen, Edith Eeg,
H. Drachmannsvej 4, Århus.
- 1935 Søndergaard, Ernst,
bankfuldmægtig,
Jorden rundt 17, Grindsted.
- 1938 Søndergaard, Inge, f. Madsen,
Jorden rundt 17, Grindsted.
Sørensen, Birthe, f. Christiansen,
Vestergade 2¹, Grindsted.
- 1944 Sørensen, Gerda, f. Madsen,
17 Normandy Boulevard,
Toronto, Ontario, Canada.
- 1960 Sørensen, H. F.,
Kolstrup 50, Aabenraa.
- 1960 Sørensen, Merete,
Hejnsvig.
- 1923 Sørensen, Mixen, kæmner,
Janderup.
Sørensen, N. P., sognepræst,
Randersgade 3², København Ø.
- 1924 Sørensen, Petrea, fysioterapeut,
Vestergade 16, Grindsted.
Sørøhus, Solvejg, f. Lauridsen,
Wesselgade 12¹, Oslo.
- 1937 Taarnhøj, Mippe,
Bakken 1, Glostrup.
- 1961 Thellesen, John,
Gl. Landevej 17, Herning.

- 1954 Thisted, Karen Vibeke,
Randbøl.
- 1961 Thomsen, Børge,
Trædemark, Filskov.
- 1923 Thomsen, Harald, lærer,
Magløgade 31¹, Korsør.
Thomsen, John Dyhr,
Lind pr. Herning.
Thomsen, K., bibliotekar,
Borgergade 25, Grindsted.
- 1961 Thomsen, Laurids Guldbjerg,
Glejbjerg.
- 1927 Thomsen, Sigurd,
Missionshotellet, Vorbasse.
- 1925 Thomsen, Ruth, f. Hansen,
Strandgade 9, Vejle.
Thomsen, Steen Tore, portier,
Hotel Terminus, København V.
- 1937 Thorsteinsson, Ingrid, f. Møller,
Bistruplund, Birkerød.
- 1959 Thuesen, Ejgil K.,
Stationsvej, Agerbæk.
- 1960 Thygesen, Bente B.,
Bække.
- 1942 Vad, Jacob, grosserer,
Vigerslevvej 336, Valby.
- 1932 Vinther, Aage, økonomiinspektør,
Grindsted Realskole, Grindsted.
Wind, Preben,
Mejlby Andelsmejeri pr. Lintrup.
- 1959 Zeilberger, Peter,
Elmegade 4, Esbjerg.
- 1944 Øhlenschläger, Carl Christian,
bogholder, Vestergade 10,
Hammerum.
- 1922 Østergaard, Ernst, sparekasse-
direktør, Hobro.
- 1948 Åkermann, Ruth,
Kindhestegade 10, Assens.

Husk at anmelde adresseforandring til skolen!

INDHOLD

I

Skolens organisation	2
Arsfesten	2
<i>Skolens årsberetning</i>	3

II

<i>Elevforeningens årsskrift</i>	33
<i>Anders Munk Futtrup: Formandens beretning</i>	34
Rundspørge til eks-formændene	35
40-års jubilarene	41
Til 10-års jubilarene	44
25-års jubilarene	46
<i>Hans Haarder: Niels Krogsgaard</i>	47
<i>Hans M. Futtrup: Mennesket i grænsekampen</i>	49
<i>Jakob Peter Mynster: Blindede trælle</i>	52
<i>Medlemsliste 1963</i>	55