



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTERNE FRA
STORE KJELLERUP
i Ejsing Sogn

MED BIDRAG TIL GAARDENS HISTORIE

Samlet og udarbejdet ved
ANDERS KJELLERUP



SLÆGTERNE
FRA
STORE KJELLERUP I EJSING SOGN
RINGKØBING AMT
(ca. 1625 til 1942)

MED BIDRAG TIL GAARDENS HISTORIE

Samlet og udarbejdet ved
ANDERS KJELLERUP

VESTJYDSK FORLAG
VINDERUP BOGTRYKKERI • EJNAR RJOHANSEN
1942

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Forord	3
Historisk Indledning	5
Slægten gennem ca. 350 Aar	7
Slægten fra Kjærgaard I.	9
Slægten fra Vester Kjellerup II.	10
Slægten fra Ejsinggaard II.	14
Slægten fra Slothsgaard III.	18
Slægten fra Enggaarden IV.	25
Slægten fra Landting Mark og Rønbjerg V.	26
Slægten fra Toftgaard og Krogager VI.	28
Slægten fra Vestervig VII.	36
Slægten fra Øster Kjellerup VIII.	38
Slægten fra Brækjærhus VIII.	42
Store Kjellerups Historie	61
Historisk Forklaring	75
Vester Kjellerup og Øster Kjellerup	80
Anders Jensen og Hustrus Aftægtskontrakt fra 1872	82

FORORD

»Den Slægt er ej fattig,
der ejer mange Minder,
naar den freder om dem
og holder dem i Ære«.
(Citat).

For nogle Aar siden kom jeg i Besiddelse af nogle gamle Dokumenter, nemlig Fæstebreve, Skifter – og Skøder m. m. vedrørende Store Kjellerup. Dette foraarsagede, at jeg fik Lyst og Interesse til at forske i Slægtens Historie og Oprindelse, dog nærmest til Brug for min egen private Slægtsopstilling. Efterhaanden, som jeg har arbejdet med Materialet, som jeg i øvrigt har samlet paa i flere Aar og skaffet mig paalidelige Oplysninger, dels ved Besøg i Viborg Landsarkiv, Rigsarkivet i København, Dommerkontoret i Holstebro og forskellige Kirkebøger, og dels ved Brevveksling med forskellige af Slægtens nulevende Medlemmer, kom jeg til det Resultat, at ogsaa andre end min egen Familie muligens kunde have Interesse af en saadan Slægtsopstilling, hvorfor jeg besluttede mig til at medtage alle Slægtsgrene, som er udgaet fra Store Kjellerup.

Idet jeg hermed fremlægger Resultatet af mit Arbejde i Slægtsforskning, haaber jeg, at det maa blive modtaget med Glæde og Interesse af alle Slægtsgrenes forskellige Medlemmer. Efter ringe Evne har jeg forsøgt at give en nogenlunde udtømmende Karakteristik af saavel de ældste som de yngste Slægtled, og haaber, at det maa være saa temmelig rigtigt fremstillet.

Ved at korrespondere med de forskellige Slægtsmedlemmer, har jeg gjort den Erfaring, at mange af disse har meget daarlig Rede paa deres Slægtsforhold, hvorfor det er mit Haab, at nær-

værende Slægtsregister i nogen Maade maa kunne bidrage til at afhjælpe saadanne Mangler og virke ansporende paa den kommende Slægt til at bygge videre herpaa; i saa Henseende findes bagerst i Registret et Skema til dette Brug. Jeg vilde ønske, at den Slægt, som nu vokser til, vilde beflitte sig paa at opnotere, hvad der kan have Interesse for hver enkelt Familie, — en Dagbogsføring vilde i saa Henseende være formaalstjenlig, ligesom jeg ogsaa vil henstille, at der vises noget mere Interesse og Pietetsfølelse for de gamles Efterladenskaber; her tænkes særlig paa deres efterladte Fotografier, Breve, gamle Dokumenter (Skøder, Skiftebreve, Aftægtskontrakter og Brude- og Festsange m. m.). Det har altid Værdi for Familien og bør derfor gemmes.

København i Juli 1942.

ANDERS KJELLERUP

HISTORISK INDLEDNING

Slægten fra Store Kjellerup er oprindelig udgaaet fra Hellegaard i Ejsing Sogn og har, saa langt det har kunnet spores tilbage i Tiden, været knyttet til Herregaarden Landting, idet Slægten i flere Slægtled har været Fæstebønder under dette Gods, maaske ogsaa i tidligste Slægtled under Stubber Kloster i Sevel Sogn, som da ejede Jord ved Helge Aa (Helle Aa). Det har derfor ikke været vanskeligt at konstatere de ældste Slægtled med temmelig stor Nøjagtighed, idet Landting Justitsprotokol findes bevaret i Viborg Landsarkiv, hvori Godsets Fæstebreve og Skifteforretninger findes indførte. Endvidere nævnes omkring 1550 i Cancelliets Brevbøger Tingsvidner i en Sag, som Præsten af Estvad havde anlagt angaaende Lovhævd paa en Gaard i Tranum, hvortil var udtaget 8 Mænd fra de omliggende Sogne. En af disse Mænd var **Oloff Perssøn** i Hellede; man har her Lov til at formode, at han er Fader til den Peder Olufsen, som med Sikkerhed kan angives at være Stamfader til de Slægter, som her skal beskrives.

I Hjerm—Ginding Herreds Justitsprotokol 1691 d. $27\frac{1}{2}$ og d. $3\frac{1}{4}$ omtales **Peder Olufsen** og Ole Pedersen i Hellegaard, og P. O. søges for en gammel Restance til Godset (Landting) paa 94 Rdl. 4 Mrk. og 4 Sk. — altsaa en stor gennem en længere Aarrække opløben Restance. Omkring Aar 1700 maa Peder Olufsen være død, og Hellegaard drives nu i Fællesskab af Oluf Pedersen og **Christen Pedersen**; de er utvivlsomt Brødre og Sønner af nævnte Peder Olufsen, hvilket ses af, at den ene er døbt med Navnet Oluf. At de var Brødre ses ogsaa af Handbjerg Kirkebog, thi ved flere af Peder Hegaards Børns Daab i Aarene omkring 1700, møder disse to Brødre sammen som Faddere. (Muligt var P. Hegaard deres Svoger).

Paa Restancelisterne for 1706 d. $25\frac{1}{6}$, 1707 d. $3\frac{1}{5}$, 1709 d. $17\frac{1}{5}$

og 1710 d. $11\frac{1}{4}$ staar Brødrene for 2 Ørter Rug¹⁾ og 2 Ørter Byg og 6 Lispund Smør \therefore : 2 Ørter Rug og 2 Ørter Byg \therefore : 1 Td. Rug og 1 Td. Byg \therefore : 2 Ørter Rug og 2 Ørter Byg.

Oluf Pedersen maa være død, formentligt ugift, inden Ejsing Kirkebog begynder — 1729. Derefter havde Christen Pedersen Gaarden alene og blev en velhavende Mand, hvilket skønnes af: At i Ribø Stiftsamt Skattekommissions Protokol 1743 staar han som den eneste i Sognet, foruden Godsejer, Forpagter og Præsten, der er ansat til Kopskat²⁾, nemlig: 2 Rigsdaler + 4 Skilling for en Pige. Ved hans Begravelse i 1745 tilføjer Præsten i Kirkebogen: »NB. — 4 Croner, det højeste ieg har faaet i Ejsing«.

1

SKIFTEBREV

fra Christen Pedersen i Hellegaard til hans Børn:

Vi underskrefne, samtlige Christen Pedersens Børn i Hellegaard, nafnlig:

Peder Christensen,

Christen Christensen (senere St. Kjellerup),

Erich Christensen,

alle værende hos voris Forældre i bemeldte Hellegaard, samt

Jørgen Christensen i Raunholt og

Anders Olufson, paa sin Hustru Anna Christensdatters Vegne,

kiendes og hermed vitterligt gjør, at som bemeldte voris kiære Forældre, bemeldte Christen Pedersen og voris Moder Margrethe Jørgensdatter, ere beege saa høyaldrende, svage og affældige, at de icke længere detz Aarsag kand besidde fornæfnte Hellegaard, men maae overlade det til 2de Brødre Erich Christensen og Anders Christensen, hos Herskabet i Fæste at antage, og vi samtlig bæst er Tilstanden bekiendt, fornemmelig Stædetz stoere Brøstfældighed, — saa tilstaae vi hermed: ieg Christen Christensen, Peder Christensen, beege i Hellegaard, Jørgen Christensen i Raunholt paa egne Vegne som fuldmyndige, og Anders Olufson af Hanbjerg paa min Hustrues Vegne, at bemeldte voris kiære Forældre af Fælletzboe forhen saa riigelig har medgivet og forsynet enhver af os især, at vi meere end vel er fornøjet og aldeles inted ved Dødsfald, endten efter Fader eller Moeder udi Stærfboen³⁾ har eller kand have at fordre, men derfor nu hermed for qviterer og fra os og voris Arfvinger fuldkommelig Afkald giver, samt overlader Boen med ald Ind- og Udgiæld til fornæfnte

1) En Ørter Rug = 10 Skæpper. En Ørter Byg = 12 Skæpper. En Ørter Havre = 20 Skæpper. En Lispund Smør = 16 Pd.

2) Kopskat betyder Hovedskat eller Familie- og Folkeskat, der var paabudt ved Forordningen af 31. December 1700.

3) Stærfboe = Dødsbo.

voris Brødre Erich og Anders Christensen at deele og dispensere over, som de finder bæst uden ringeste Prætention af os, saaledes at Herskabet og vedkommende Creditorer kand vorde fornøjet.

Til Stadfæstelse have vi dette voris Afkald og Arfs og Giældsfrasingelse med egne Hænder underskrevet og bekræftet.

Hellegaard, d. 16. November Anno 1745.

Peder Christensen.
Anders Olufsen.

Christen Christensen.
Erich Christensen.

Anders Christensen.
(siger Jørgen I: C: S: Christensen)

Til Vitterlighed som Overværende:
Peder Christensen. Christen Christensen.

SLÆGTEN GENNEM CA. 350 AAR

(Ca. 1625 til 1942)

Som foran nævnt, er den ældste af Slægten, som med Sikkerhed kan konstateres, Peder Olufsen, Hellegaard,¹⁾ og hans Levetid ligger i Tiden fra 1625 til 1700. Det vides ikke, med hvem han har været gift. Hans næstældste Søn var Christen Pedersen, f. ca. 1665, begravet 1745. Han var gift med Margrethe Jørgensdatter, begravet ^{23/12} 1760. I dette Ægteskab var der 6 Børn, og deres næstældste Søn var **Christen Christensen**, f. 1719, død 1786. Gift d. ^{16/8} 1748 med **Karen Jensdatter** af Handbjerg, død 1795. Dette Ægtepar overtager 1748 Store Kjellerup i Fæste og bliver saaledes Stamforældre for Slægterne, som er udgaaet fra denne Gaard.

I dette Ægteskab var der 3 Sønner og 2 Døtre, hvoraf den ene Datter blev gift med Søren Pedersen Schou i Raast. Deres næstældste Søn var **Jens Christensen Kjellerup**, f. 1755, død 1832. Gift d. ^{25/10} 1785 med Inger Sophie Pedersdatter af Grønkjær (Lavheden), f. 1760, død d. ^{23/3} 1840. Ægteparret overtog Fæstet ved Faderens Død 1786.²⁾

1) Hans Faders Fornavn var Oluf.

2) Se nærmere herom i Fæstebrevet af 1787 under Gaardens Historie.

DERES BØRN:

- I. Peder Jensen, f. d. $\frac{9}{1}$ 1789 (Kjærgaard)
- II. Christen Jensen, f. d. $\frac{8}{6}$ 1790 (V. Kjellerup).
- III. Ane Cathrine Jensdatter, f. d. $\frac{1}{8}$ 1791 (Slothsgaard).
- IV. Niels Jensen, f. d. $\frac{2}{2}$ 1793 (Enggaarden).
- V. Karen Jensdatter, f. d. $\frac{26}{2}$ 1795 (Landting Mark og Rønbjerg).
- VI. Peder Jensen, f. d. $\frac{27}{2}$ 1797 (Toftgaard). (Krogager).
- VII. Abelone Jensdatter, f. d. $\frac{6}{11}$ 1798 (Vestervig).
- VIII. Anders Jensen, f. d. $\frac{21}{5}$ 1800 (Ø. Kjellerup).

Disse Børn vil i det følgende faa hver sit Afsnit efter Alder, og saaledes at deres Efterkommere, saavidt det har været mig muligt, føres op til Dato, ligesom de vigtigste biografiske Oplysninger om hver enkelt Person vil blive anført.

I. **Peder Jensen (Kjærgaard), Egebjerg.**

Peder Jensen er f. d. 9. Januar 1789 i St. Kjellerup. Gift med Inger Christensdatter, f. 1783 i Salling. Der var ingen Børn i dette Ægteskab. De vare vistnok temmelig velhavende, thi de udøvede en ret stor Godgørenhed mod Sognets Fattige, hvilket ogsaa antydes i Peder Jensens Gravskrift; et Afsnit i denne lyder saaledes:

„Han er nu gaet bort til hans forudgangne Hustru, for evig i Forening med hende at love Gud. Det var dem ikke forundt at avle Børn; men derved skaanede Gud dem for det store Fader- og Moder-Ansvar, som vi der har Børn stedse skulle have i Erindring. Saa lader os nu tildække hans Støv med Tak til ham for hans gode Eksempel for hans Godgørenhed og venlige Omgang. Vi ville mindes ham i Kærlighed og bede Gud om, at han af sin Naade, vil danne og berede os til at kunne lande i den salige Havn, hvor vi haaber han nu er landet.“

Nulevende fra hans Tid fortæller, at han var meget tunghør. Han døde d. 7. December 1874 og opnaaede den høje Alder af 85 Aar.

II. Christen Jensen.

(Slægten fra Vester Kjellerup).

Christen Jensen, f. d. 8. Juni 1790 i Store Kjellerup. Gift d. 1. Oktober 1830 med Ane Pedersdatter fra Grønkjær, Lavhede, f. 1807. Her ses det meget sjældne Tilfælde, at Fader og Søn har samme Svigerfader; de to Pedersdøtre var nemlig Halvsøstre. Der fortælles, at de mange Stier, der findes i Heden fra Kjellerupvad til Grønkjær (Hedehuset) er dannet og traadt, først af Faderen, Jens Christensen Kjellerup, og derefter af Sønnen Christen, naar de hver især gik paa Frierfodder hos de eftertragtede Pedersdøtre.

Efter Faderens Død i 1832 overtog Christen Jensen sammen med Broderen Anders Jensen, Store Kjellerup, som de ejede i Fællesskab til 1837, da Gaarden blev delt imellem dem i to lige store Dele.¹⁾ Christen Jensen dyrkede med stor Interesse og Energi Jagt og Fiskeri og havde stor Øvelse i at lægge Snører for Harer. Han var vistnok en ret velhavende Mand, thi han magtede at give hver af Sønnerne en Gaard. Hans Hustru var en ualmindeilig god og rar Kone, som i sin hele Levetid udøvede megen Godgørenhed. „Gammel An Kjellerup“, som jeg i mine Barneaar husker, at hun blev benævnet, overlevede sin Mand i 7 Aar, og tilbragte sine sidste Leveaar i sin Aftægtslejlighed, der var indrettet i den vestre Længe af Gaarden (se Billedet).

Efter at hun var bleven Enke, kom hun ofte paa Besøg i Øster Kjellerup for at faa lidt Adspredelse, og var samtidig min Bedstefader, Anders Jensen, til megen Trøst og Opmuntring i hans ofte nedtrykte og anfægtede Tilstand i sine allersidste Leveaar. Ved en Kaffetaar drøftede de da deres Bibel og Salmer i skøn Forening, — men en Dag ved et saadant Besøg blev Ane pludselig

1) Se nærmere herom under Store Kjellerups Histore.



Jens Christensen Kjellerup og Hustru Maren.

ramt af et apoplektisk Tilfælde og maatte lægges til Sengs. Da hun var meget korpulent, taalte hun derfor ikke at blive ført hjem i sin Lejlighed, og da man kunde se, hvor det bar hen, blev der sendt Bud efter Præsten, men inden han kom til Stede, var Bevidstheden væk, og hun døde Dagen efter, d. 6. September 1884, 79 Aar gl. Christen Jensen, død d. 4. Oktober 1877.

Deres Børn:

- A.** Inger Cathrine Christensdatter, f. d. 29. Januar 1833, død 15. Februar s. Aar.
- B.** Jens Christensen Kjellerup, f. d. 21. Juni 1834 i St. Kjellerup. Gift d. 22. April 1870 med Maren, f. Jensen, af L. Sevelsted. Ved Giftermaalet overtog han Fødegården V. Kjellerup, som han ombyggede 1873, og der fortælles, at Stuebygningen, der var ret anseelig med sine 3 Skorstene, først havde været opført paa Lundhede Teglværk, hvor den ikke var standsmæssig nok, og derfor af Ejeren var udbudt til Salg og Nedrivning, og af Jens Kjellerup blev købt og genopført i V. Kjellerup. Den staar endnu i den samme Stil, som den stod paa Lundhede.

Jens Kjellerup var ikke saa lidt tunghør, som Følge heraf søgte han ikke saa ofte Kirken, men til Gengæld holdt han hver Søndag Formiddag sin egen Andagt med Læsning i sin Andagts- eller Prædikenbog og sang med sin kraftige Stemme et Par Salmer. I de lange Vinteraftener yndede han at tage en lille Svipstur om til Ø. Kjellerup, hvor han sammen med min Fader fik sig en Tepunch og et lille Slag Kort, som kaldtes „kør æ Bøj“. Han interesserede sig meget for Bepantning og var en fremragende Havemand, der forstod at vælge de rigtige Planter og Frugttræer, som han plejede med stor Indsigt. Hans Hustru, Maren, var af en noget stille og tilbageholdende Natur og deltog derfor ikke ret gerne i noget Selskabsliv, men derimod passede hun sit Hus med stor Omhu og Økonomi og sørgede godt for deres Børns Opdragelse og Undervisning; saaledes havde de i nogle Aar den kendte Lærer Visti Sørensen, der var afskediget uden Pension fra sit Embede i Estvad paa Grund af Drikfældighed. Som Skolestue benyttedes den nu tomme Aftægtslejlighed, og foruden deres egne Børn mødte ogsaa Børn fra Ø. Kjellerup og Holmehuset, og det maa siges, at det var en udmærket Undervisning, vi modtog af den gamle Lærer, som dog nærmest maa betragtes som en Art Pogeskoleundervisning, men i alt Fald lærte vi alle at skrive smukt og tydeligt.

Jens Kjellerup døde d. 23. April 1898, og Maren overlevede ham i 8 Aar, hun døde d. 1. Maj 1906.

Deres Børn:

- a. Anne Johanne Christensen Kjellerup, f. d. 9. Oktober 1871, død ugift i August 1908. Hun var en livlig ung Pige, som med Liv og Lyst deltog i Ungdommens Fornøjelser, men da Sygdommen meldte sig, maatte hun holde Sengen til sin Død.
- b. Mette Katrine Christensen Kjellerup, f. 10. August 1873. Gift d. 30. September 1904 med Gaardejer Niels Bach, Balling, der i nogle Aar havde tjent som Karl, først i Ø. Kjellerup og senere i V. Kjellerup. Mette Katrine død d. 24. April 1924. I sine Ungdomsaar var hun, ligesom sin Søster Anne, af en livsglad Natur. Ved deres Giftermaal begyndte de med smaa Midler, men ved Flid og Dygtighed arbejdede de sig op til bedre og lysere Kaar.

Deres Børn:

- 1) Magda Jensen Bach, f. d. 17. August 1905 i Balling. Gift d. 12. November 1927 med Marius Balling, Ejskær.

Børn:

- 1a. Harald Balling, f. d. 30. Marts 1928.
- 1b. Niels Balling, f. d. 8. Juli 1929.
- 1c. Katrine Balling, f. d. 1. Juni 1930. (Død i April 1931).
- 1d. Bodil Balling, f. d. 13. August 1932 (Død i 1938).

- 2) Jens Kjellerup Jensen Bach, f. d. 1. Marts 1907 i Balling. Gift d. 20. April 1930 med Anne, f. Olsen, Bredstenlund. Har nu Bopæl i Skive.

Barn:

Børge Kjellerup Jensen Bach, f. d. 8. Marts 1938.

- c. Kristine Christensen Kjellerup, f. d. 14. Marts 1876. Gift d. 25. Januar 1897 med Gartner F. C. Møller, Øxenvad. Møller død d. 29. Januar 1937. Kristine lignede sin Moder af Natur, hun var mere stille og tilbageholdende end sine Søstre, men en trofast og god Hustru for sin Mand. Ved deres Dygtighed arbejdede de deres Forretning op til en ikke ringe Omsætning.

Barn:

Magnus Møller, f. d. 2. Maj 1898.

- d. Jens Christensen Kjellerup, f. d. 8. September 1880, død 29. Juli 1891.
- e. Jens Peder Christensen Kjellerup, f. d. 19. Juli 1882. Gift 1. Gang d. 1908 med Anna, f. Ultang, Ejsing.

Børn:

- 1) Jens Kjellerup, f. d. 1909. Gift d. 1939 med Else, f. Christensen, Hindborg.
- 2) Mary Kjellerup, f. d. 1912. Gift d. 1938 med Arne Jensen, Herning. Gift 2. Gang med Dorthea, f. Balling. I dette Ægteskab ingen Børn. Efter sin Faders Død i 1898 bestyrede han Fødegaarden for sin Moder. I Fællesskab med sin Broder Carl overtog de denne i 1906, senere delte de den imellem sig, saaledes at Carl fik den vestlige Del af Mosearealet, hvor han anlagde en større Tørvefabrik. I 1917 solgte Jens Peder Gaarden til et Konsortium og flyttede til Ejskær v. Lyby, hvor han nu ejer en mindre Gaard.
- f. Christen Christensen Kjellerup, f. d. 24. August 1883. Udvandrede i 1910 til U. S. A., hvor han ejer en Farm. Gift i 1916, og der er to Børn.
- g. Carl Christensen Kjellerup, f. d. 14. Marts 1885. Gift d. 4. April 1930 med Martha Otilia, f. Madsen, Hvidbjerg. Som

nævnt foran driver han Tørvefabrikation ved Fabriksdrift med større Produktion i V. Kjellerup vestre Mose. Han har Bopæl i Balling.

Børn:

- 1) Jens Kjellerup, f. d. 27. Januar 1931 i Balling.
- 2) Christen Kjellerup, f. d. 12. Marts 1932 i Balling.
- 3) Inga Kjellerup, f. d. 9. August 1936 i Balling.
- h. Anders Peder Christensen Kjellerup, f. d. 18. Oktober 1886. Død 10. November s. Aar.

Slægten fra Vester Kjellerup har gennem Aarenes Løb været hjem søgt af haarde Sygdomme. — Slægterne fra Vester Kjellerup og Øster Kjellerup samt Ejsinggaard fører nu Kjellerup som privilegeret Efternavn.

C. Peder Christensen (Kjellerup).

(Slægten fra Ejsinggaard).

Peder Christensen Kjellerup, f. d. 21. Juni 1841 i Vester Kjellerup. Gift d. 6. April 1865 med Maren, f. Nielsen, af Vestergaard i Hasselholt, f. 1841. Kort før Giftermaalet havde han overtaget Ejsinggaard, der tidligere havde været Præstegaard og siden 1833 havde tilhørt Baron Diemar. Oprindelig var denne Gaard paa 6½ Td. Hartkorn, men senere bragt ned til 4½ Td. Htk. Syd for Gaarden blev i Baron Diemars Tid drevet Mosekultur, som vistnok ikke gav det forventede Udbytte. Peder Kjellerup var ligesom Broderen stærkt interesseret i Plantning, og straks efter sin Overtagelse af Gaarden begyndte han at beplante nogle sandede Brinker tæt ved Gaarden, saaledes at denne nu ligger godt beskyttet mod Nord- og Vestenvinde. Han var i det hele taget paa mange Omraader en Foregangsmand og dygtig Landmand. Saaledes havde Holstebro Svineslagteri i en lang Aarrække stationær Plads for Orner af Yorkshire Racen paa Ejsinggaard.

Peder Kjellerup og Hustru var begge agtede og meget afholdte af alle Sognets Folk, var altid gode mod de Fattige, ligesom de var flittige Kirkegængere. I Kirken var der en bestemt Stol, som



Peder Christensen Kjellerup og Hustru Maren.

var forbeholdt Gaardens Ejer, som sikkert havde sin Aarsag deri, at Gaarden forhen var Præstegaard, — men denne Stol benyttede de aldrig, men indtog deres Pladser sammen med de øvrige Kirkegængere.

Deres Hjem var meget gæstfrit over for alle, som havde Ærinde til Gaarden. P. K. yndede at faa sig en Thepunch, naar Lejlighed gaves, og hans altid slagfærdige og gemytlige Natur og Sindelag gjorde ham anset og afholdt i vide Kredse. Han var derfor ogsaa i sin Virketid Indehaver af mange offentlige Bestillinger og var saaledes Sogneraadsformand fra 1886—92. Ved Aarhundredskiftet afstod han Gaarden til sin Søn, Niels Kjellerup. P. Kjellerup døde d. 12. Februar 1901, og samme Aar i September døde hans Hustru.

Deres Børn:

- a. Christen Peder Christensen Kjellerup, f. d. 2. August 1866, død samme Dag.
- b. Christen Christensen Kjellerup, f. d. 20. Maj 1868, død 4 Dage gl.

- c. Ane Christensen Kjellerup, f. d. 7. November 1869 i Ejsinggaard. Gift d. 27. September 1895 med Gaardejer Villars Elbrønd. Ved Giftermaalet overtog han sin Fødegaard Elbrønd i Ejsing, som han solgte i December 1917, og havde derefter flere Ejendomme. I 1925 flyttede de til Vinderup og købte en Beboelsesejendom der. Han døde d. 12. Marts 1925. Ane var en sjælden rar og god Kone, som sørgede godt for Hjem og Børn. Hun døde d. 16. November 1931.

Børn:

- 1) Anna Elbrønd, f. d. 18. November 1896 i Elbrønd. Hun har i flere Aar haft en Sæbeforretning i København, men bor nu i Vinderup. Ugift.
- 2) Maren Elbrønd, f. d. 7. Maj 1898 i Elbrønd. Bor hos sin Søster Anna i Vinderup. Ugift.
- 3) Jenny Elbrønd, f. d. 10. Maj 1899 i Elbrønd. Gift med Gaardejer Anders Nørgaard i Ryde.
- 4) Petrea Elbrønd, f. d. 1. Marts 1904 i Elbrønd. Gift med Barber Richard Hansen, Viborg.
- 5) Olga Elbrønd, f. d. 16. Maj 1907 i Elbrønd. Død ugift.

- d. Niels Christensen Kjellerup, f. d. 20. August 1872 i Ejsinggaard. Gift d. 26. April 1899 med Sophie, f. Simonsen, f. d. 28. Februar 1878 i Aale Møllegaard, Sahl Sogn. Niels lærte i sine unge Aar Mejerifaget paa Godthaab Mejeri v. Hadsten, men dette fangede ikke fuldtud hans Interesse, hvorfor han igen vendte tilbage til Landbruget, og som foran anført overtog han i 1901 Ejsinggaard, som han drev med megen Dygtighed, til han i 1917 solgte den; forinden havde han opført et nyt Stuehus til Afløsning af den ca. 200 Aar gamle Præstegaards Stuebygning. De flyttede derefter til Hasselholt, hvor de ejede en mindre Landejendom, og senere overtog han en mindre Gaard ved Vinderup, som han paa Grund af svigtende Helbred har afstaaet, og købt en Beboelsesejendom paa Nørgaardsvej i Vinderup, hvor de nu bor.

Deres Børn:

- 1) Magda Kjellerup, f. d. 22. August 1899 i Ejsinggaard. Gift d. 17. Maj 1928 med Barber Carl Christensen, Aarhus.

Barn:

Bent Kjellerup Christensen, f. d. 13. April 1931.

- 2) Signe Kjellerup, f. d. 29. November 1900 i Ejsinggaard. Har

haft Plads i London fra 1. Oktober 1931 til 1. Oktober 1932. Bor nu i København og er ansat i Havemanns Magasin som Kjölesyerske. Ugift.

- 3) Peder Kjellerup, f. d. 8. Juni 1903 i Ejsinggaard. Gift d. 27. Marts 1930 med Karen, f. Hanskov, f. d. 30. Marts 1909 i Ørgaard, Resen. Bosat og Ejer af Vestergaard i Danstrup v. Ulstrup.

Børn:

3a. Gerda Sophie Kjellerup, f. d. 19. Januar 1931.

3b. Anna Kjellerup, f. d. 22. Maj 1935.

3c. Elly Kjellerup, f. d. 6. Januar 1940.

- 4) Hanne Kirstine Kjellerup, f. d. 11. April 1906 i Ejsinggaard. Gift d. 11. Juni 1932 med Tjener Edvard James Dockesty, f. d. 8. Oktober 1903 i England. Bosat i London. Der er ingen Børn.
- 5) Simon Viktor Kjellerup, f. d. 19. Januar 1912 i Ejsinggaard. Gift d. 9. Maj 1942 med Eleonora, f. Jørgensen, af Allingaa-bro. Uddannet ved Landvæsenet, men er nu ansat ved en Forkromingsanstalt i København. Bopæl: Hellerup.
- 6) Anna Tomine Kjellerup, f. d. 29. December 1914 i Ejsinggaard. Gift d. 18. November 1938 med Erik Esbensen, Inspektør ved Hafnia Livsforsikring, f. d. 1. Februar 1910 i Viborg. Bopæl: Svenstrup St.

Barn:

Jonna Greta Esbensen, f. d. 27. August 1939 i Hvorslev.

- 7) Gert Christian Kjellerup, f. d. 22. August 1916 i Ejsinggaard. Lært Bagerifaget, men er senere gaaet til Maskinfaget (Automobilreparation). Bor hos sin Søster Signe i København.
- 8) Valdemar Kjellerup, f. d. 16. Juli 1919 i Hasselholt. Ved Landvæsenet. Ugift.
- 9) Georg Ingemann Kjellerup, f. d. 12. December 1920 i Hasselholt. Han har været ansat ved et Bageri; f. T. i Tyskland. Ugift.

III. **Ane Cathrine Jensdatter.**

(Slægten fra Slothsgaard i Egebjerg).

Ane Cathrine Jensdatter, f. d. 7. August 1791 i Store Kjellerup. Gift d. 26. Oktober 1821 med Husmand Jens Mortensen, f. 1796 i Slothsgaard. Ved deres Bryllup staar der i Kirkebogen opført som Forlover Christen Jensen Hedegaard. Samme Dag blev hendes Søster, Abelone, viet til Smed Thomas Sørensen, Vestervig. Det var altsaa et Dobbeltbryllup, og formodentlig har der i den Anledning været særligt stort Bryllupsgilde i Store Kjellerup.

Ved deres Giftermaal fik de en Husmandslod paa 9 Tdr. Land, beliggende nordvestlig for Slothsgaard, antagelig udstykket herfra, eller maaske ogsaa fra Hedegaard, da hans Tillægsnavn Hedegaard nok kunde tyde derpaa, men dette kan ikke bestemt konstateres. Her levede de under smaa Kaar, og i deres sidste Leveaar gik det vistnok stærkt tilbage for dem, i alt Fald fik Cathrine i hendes sidste Aar sit Underhold hos Broderen, Peder Jensen Kjærgaard, hvor hun ogsaa døde. I Folketællingslisterne for 1834 ses det, at Ægteparret har 6 Børn hjemme, disse var:

- A. Inger Marie Jensdatter, f. 1822. I 1860 var hun endnu hjemme og ugift, hvilket formodentlig har sin Forklaring i, at hun aandelig set var meget svagt begavet, nærmest en Art Sindssygdом. Da hendes Forældre var døde, blev hun anbragt paa Ejsing Fattiggård. Min Moder har fortalt, at hun ofte herfra aflagde Besøg i Kjellerupgaardene for at spørge efter sin Bedstemoder Inger Sophie, endda hun var død for flere Aar siden.
- B. Ane Jensdatter, f. 1823. Hun var antagelig gift med Gaardejer Esper Jensen i Egebjerg; nogle af hans Børns Navne kunde tyde paa Rigtigheden heraf, nemlig: Inger Cathrine, f. 1849. Ane, f. 1856 og Ane Cathrine, f. 1857.
- C. Morten Jensen (Hedegaard), f. d. 5. Juli 1825 i Egebjerg. Gift

d. med Dorteia Marie Jensen, f. d. 10. August 1839 i Felding. Han var i sine unge Dage Møllersvend. Ved deres Giftermaal var de bosat i Mejrup, hvor han arbejdede ved Møllersfaget, men inden deres Giftermaal var han i 1850 indkaldt til Krigstjeneste, og senere vistnok ogsaa i 1864. I 1865 overtager han Fødehemmet i Egebjerg, som han paa Grund af svækket Helbred igen afstod omkring 1880. Han byggede saa et Hus vest for Kjellerupgaard, tæt op mod Skive—Vinderup Landevej. Medens de boede her, tog han om Sommeren lettere Arbejde i Moserne ved Tørvetørring, medens hans Hustru om Vinteren havde en Del Væverarbejde. Det var derfor trange og smaa Kaar, de her levede under. Tillige var der en stor Børneflokk at forsørge, som alle i den voksne Alder har arbejdet sig frem til gode Levevilkaar. Ved Morten Jensens Død, d. 12. Juni 1894, solgtes Huset til Sønnen, Skræder Chr. Jensen i Ejsing, der rev det ned og flyttede Materialet hertil. Hans Hustru flyttede til Ejsing By, men var senere i et Par Aar Husholderske for sin yngste Søn, Peder, hvorefter hun atter flyttede til Ejsing, hvor hun døde d. 15. Juni 1921. De er begge begravede paa Ejsing Kirkegaard.

Deres Børn:

- a. Jens Christian Jensen, f. d. 8. Juni 1863. Gift d. 4. November 1898 med Inger Marie Jensen, f. d. 15. Januar 1865 i Ryde. Han var i nogle Aar Kirkebetjent i Holstebro, hvor han døde d. 22. April 1935. Hans Enke bor paa De gamles Hjem i Holstebro.

Barn:

Mathilde Jensen, f. d. 28. April 1900, død d. 12. August 1911.

- b. Kathrine Jensen, f. d. 3. Juni 1865. Gift med Sognefoged Jens Chr. Boutrup, Tvis, f. d. 8. Januar 1867. De boede først nogle Aar i L. Boutrup, Nr. Felding, men flyttede senere til Tvis. Kathrine blev som ganske lille anbragt i Pleje hos sin Moster i Felding, og havde sit Hjem her, indtil hun blev gift. J. Chr. Boutrup død d. 18. April 1915 og Kathrine død d. 21. December 1934. De er begge begravede paa Tvis Kirkegaard.

Deres Børn:

- 1) Kristen Martin Jensen, f. d. 4. Oktober 1895. Ugift. Er i Canada.
- 2) Martin Marius Jensen, f. d. 26. Oktober 1897. Ugift. Bopæl Aulum.

- 3) Nicoline Christiane Jensen, f. d. 16. September 1900. Gift d. med Snedker Jens Sigurd Sønderbæk, f. d. 16. Juli 1899. Bopæl Jerichausgade 12, Aarhus.

Børn:

3a. Erik Sønderbæk, f. d. 14. September 1926.

3b. Rita Sønderbæk, f. d. 28. August 1936.

- c. Christen Jensen, f. d. 17. December 1866. Gift d. med Ane Sophie Jensen, f. d. 26. August 1868. Han lærte Skræderfaget og havde i mange Aar sin Forretning ved Krogager Mølle i Ejsing. Han var en dygtig og solid Haandværker, som gennem Aarenes Løb oparbejdede en ret stor Kundekreds. Senere blev Forretningen flyttet til Ejsing By og indehaves nu af Sønnen Johannes. Chr. Jensen død d. 19. April 1930. Ane Sophie død d. 27. Februar 1919. De er begravede paa Ejsing Kirkegaard.

Deres Børn:

- 1) Alfred Jensen, f. d. 28. Okt. 1893 i Køge. Gift d. med Petra, f. Christiansen, f. d. 27. September 1894 i Holstebro. Er Landpostbud og bor i Vinderup.

Børn:

1a. Margrethe Jensen, f. d. 6. December 1914. Gift d. med Kranfører Richard Nielsen. Bopæl Aarhus.

1b. Arne Jensen, f. d. 11. December 1916. Ugift. Politibetjent i Skive.

1c. Svend Aage Jensen, f. d. 5. Januar 1919. Maskinpasser ved Lomborg Elektricitetsværk v. Lemvig.

- 2) Martine Jensen, f. d. 7. December 1897 i Ejsing. Var i nogle Aar Husassistent i Skive. Død ugift d. 3. Marts 1919 af Spansk Syge. Begravet paa Ejsing Kirkegaard.
- 3) Martin Magnus Jensen, f. d. 8. Oktober 1900 i Ejsing. Gift d. 13. Marts 1928 med Fanny Rasmine, f. Mouritsen, f. d. 22. Februar 1903 i Brahetrolleborg, Fyn. Ved Giftermaalet overtog han en Landejendom i Aulum, hvor de vistnok bor endnu.

Børn:

3a. Erland Vagner Jensen, f. d. 15. August 1928 i Aulum.

3b. Viktor Harry Jensen, f. d. 29. Juni 1930 i Aulum.

3c. Ella Agnete Jensen, f. d. 26. Januar 1933 i Aulum.

- 4) Johannes Chr. Jensen, f. d. 8. Oktober 1900 i Ejsing. Gift d. med Mette, f. Madsen, f. 21. Juni 1902, Datter af Gaardejer Jens Madsen, Bjert v. Vinderup. Johannes er

Tvillingbroder med foranførte Martin. Han er Centralbestyrer i Ejsing og driver samtidig Herreekviperingsforretning, som han ved sin Faders Død i 1930 overtog efter ham. Som Bestyrer af Telefoncentralen er de begge meget afholdte af Beboerne for deres altid venlige og imødekommende Betjening.

Børn:

4a. Holger Kristen Jensen, f. d. 13. September 1933.

4b. Anne Margrethe Jensen, f. d. 27. Juli 1936.

4c. Ove Elmer Jensen, f. d. 15. November 1937.

- 5) Anna Jensen, f. d. 19. Februar 1904 i Ejsing. Gift d. med Paul Chr. Christensen, f. d. 21. November 1902 i Resen v. Skive. Var ved sin Død d. 15. Februar 1933 Brugsforeningsuddeler i Thorum. Hun bor nu som Enke i Skive.

Barn:

Arne Evald Christensen, f. d. 20. Marts 1925. Opholder sig hjemme hos Moderen. Er Elektrikerlærling i Skive.

- 6) Kristian Arthur Jensen, f. d. 5. Maj 1907 i Ejsing. Gift d. 8. Januar 1933 med Ane Margrethe, f. Christensen, f. d. 16. November 1901 i Smollerup v. Viborg. Uddannet ved Kolonialhandelen og er nu Købmand i Haasum.

Ingen Børn.

- d. Andreas Jensen, f. d. 23. Marts 1870 i Egebjerg. Gift d. 27. Oktober 1896 med Ellen Marie Jensen, f. d. 30. Maj 1866 i Ryde. Andreas lærte i sin Ungdom Mølleri og var i en lang Aarrække Bestyrer af Nysogns Aktiemølle paa Holmsland. Paa Grund af en Øjensygdøm maatte han opgive denne Stilling, hvorefter han overtog en mindre Landejendom ved Rydhave, som han igen afhændede, og bosatte sig i Vinderup. Han døde d. 27. Maj 1941. Hans Enke bor stadig i Vinderup.

Børn:

- 1) Karen Jensen, f. d. 2. August 1897. Gift d. 2. Marts 1921 med Christian Snehlt Hasle, Formand paa Margarinefabriken „Alfa“, Vejen.

Børn:

1a. Andreas Snehlt Hasle, f. d. 7. November 1921.

1b. Ellen Snehlt Hasle, f. d. 14. August 1923.

1c. Gudrun Snehlt Hasle, f. d. 16. Oktober 1925.

1d. Jørgen Snehlt Hasle, f. d. 12. August 1927.

- 2) Dorthea Marie Jensen, f. d. 4. August 1901. Ugift. Husbestyrerinde.

- 3) Martha Jensen, f. d. 24. August 1904. Gift d. 4. November 1925 med Simon L. Hvingelby, Overmontør hos Firmaet Priess, Vinderup.

Barn:

Tage Hvingelby, f. d. 7. April 1926.

- e. Anders Jensen, f. d. . Gift d. med
. Han var indtil sin Død i 1918 ansat ved Frøkon-
toret i Kolding. Hans Enke bor fremdeles i Kolding.
- f. Kirstine Jensen, f. d. 7. Juni 1876 i Mejrup. Gift d. 30. Ok-
tober 1908 med Skrædermester Johan Christensen, Vindeballe
v. Ærøskøbing, f. d. 19. Maj 1885. Johan Christensen er en
solid og dygtig Mand i sit Fag, som ved Flid har arbejdet
sig op fra smaa Kaar til nu at have en god og indbringende
Forretning. Kirstine husker jeg fra min Barndomstid som en
stiltfærdig og beskeden Pige. Hun var min jævnaldrende
Skolekammerat, og jeg husker, at naar jeg paa Vej til Skole
i de mørke Vintermorgener kom ind i Hjemmet for at følges
med hende og Broderen i Skole, i Ventetiden gerne blev trak-
teret med en Kop sort Kaffe uden Sukker og et Stykke Rug-
brød med Fedt og Salt, og jeg havde Medfølelse med dem, at
de skulde nøjes med en saa tarvelig Kost, men det smagte
mig iøvrigt godt, og gør det for den Sags Skyld endnu.

Deres Børn:

- 1) Agnes Christensen, f. d. 3. November 1911. Gift d. 20. No-
vember 1932 med Gaardejer Hans Christensen, Vester Løkke,
Ærø, ingen Børn.
- 2) Magnus Christensen, f. d. 13. August 1916. Gift d. 4. Maj
1940 med Ellen, f. Nielsen, f. d. 7. August 1916 i Vraa ved
Ærøskøbing. De har et Husmandssted i Nørremark ved Mar-
stal.

Barn:

John Christensen, f. 1941.

- 3) Rigmor Christensen, f. d. 11. August 1918. Gift d. 7. Oktober
1938 med Husmand Chr. Hvolbøll Mikkelsen, Langeager v.
Dunkær, f. d. 28. Maj 1914 i Nørager v. Kolind.

Børn:

- 3a. Margit Mikkelsen, f. d. 6. Oktober 1939.
3b. Johannes Mikkelsen, f. d. 27. April 1940.
3c. Ruth Mikkelsen, f. d. 2. Maj 1941.

- 4) Erland Christensen, f. d. 28. Juli 1921. Ugift. Uddannet ved Skræderfaget.
- g. Jens Peder Jensen, f. d. 13. August 1877. Gift d. 30. April 1901 med Maren, f. Kristensen, f. d. 18. Marts 1878. Er ansat ved Statsbanerne med Bopæl i Struer.

Børn:

- 1) Karen Kristine Jensen, f. d. 10. Januar 1901. Gift d. 30. Maj 1926 med Murer Chresten Madsen Lauritsen, f. d. 22. Aug. 1893. Bopæl Graahøje, Vindeballe, Ærø. Ingen Børn.
- 2) Magde Mathilde Jensen, f. d. 1. Oktober 1904. Gift d. 5. December 1929 med Landmand Jens Hedegaard Villadsen, f. d. 15. Maj 1902. Bopæl Skovdal, Resen pr. Struer.

Børn:

- 2a. Villads Villadsen, født den 26. November 1930.
2b. Jens Peder Hedegaard Villadsen, f. d. 26. November 1935.
2c. Ingerlisse Hedegaard Villadsen, f. d. 13. November 1937.
2d. Anne Marie Hedegaard Villadsen, f. d. 26. August 1939.

- 3) Martin Marinus Jensen, f. d. 1. April 1906. Ugift. Bopæl Graahøje, Vindeballe, Ærø.
- 4) Harald Kristian Jensen, f. d. 29. April 1907. Gift d. 18. November 1934 med Marie Katrine Jensen, f. d. 9. September 1916. Bopæl Kragnæs pr. Marstal, Ærø.

Børn:

Theodor Jensen, f. d. 25. Juni 1935.

- 5) Elna Kristiane Jensen, f. d. 18. Juni 1909. Gift d. 30. April 1931 med Arbejdsmand Anders Peder Andersen, f. d. 18. Juli 1901. Bopæl Fynsgade 10, Struer.

Børn:

- 5a. Erik Andersen, f. d. 28. April 1932.
5b. Karlo Andersen, f. d. 26. September 1935.

- 6) Emma Marie Jensen, f. d. 4. September 1911. Gift med Ekstraarbejder ved Statsbanerne Niels Mikael Jakobsen, f. d. 26. Januar 1908. Bopæl Jyllandsgade 24, Struer.

Børn:

Jenny Margrethe Jensen, f. d. 26. April 1931.

- 7) Aksel Peder Jensen, f. d. 27. August 1914. Barber i Ølgod St. Ugift.
- 8) Agnes Kathrine Jensen, f. d. 3. April 1916. Husassistent i Rise Præstegaard, Ærø.

- 9) Henry Robert Jensen, f. d. 27. Juli 1918. Landmand, Vestborggaard, Samsø. Ugift.
- 10) Kirstine Marie Jensen, f. d. 6. December 1922. Husassistent. Bopæl Jernbanegade 11, Struer. Ugift.
- h. Peder Chr. Jensen, f. d. 25. Juni 1881 i Egebjerg. Gift d. 9. November 1912 med Anine, f. Andersen, f. d. 21. Januar 1885 i Brejning v. Ringkøbing. Han lærte Skræderhaandværket hos sin Broder i Ejsing. I 1910 etablerede han sig som Skrædermester i Taps v. Kolding. 1914 købte han en Ejendom med Forretning ved Onsild St., hvor han har oparbejdet en indbringende og solid Kundekreds. Der er ingen Børn.
- D.** Jens Christian Jensen, f. 1826. Han maa være flyttet udensogns, da han ikke findes i Folketællingen 1845 for Ejsing Sogn. Nærmere Oplysninger om ham kan ikke anføres.
- E.** Christen Jensen, f. 1828. Var gift og bosat i Hvidbjerg v. Skive. Han var her bedst kendt under Navnet Chr. Hedegaard (Til-lægsnavn).
- F.** Ane Cathrine Jensen, f. 1831. Nærmere Oplysninger kan ikke anføres.

IV.

Niels Jensen.

(Enggaarden, Lavhede).

Niels Jensen, f. d. 2. Februar 1793 i Store Kjellerup. Gift med Marie Kirstine Sørensdatter, f. 1791. Hun var Datter af Gaardejer Søren Jensen Ultang, Egebjerg. Ved deres Giftermaal overtog de Enggaarden i Fæste, den hørte da under Nygaard, der ejedes af Enkefru Lundsgaard, af hvem de senere købte Gaarden. 1850 afstaar de den til Marie Kirstines Brodersøn, Kr. Kristensen Ultang, hvorefter de som Aftægtsfolk boede i den Ejendom, som nu ejes af Jens Lynderup paa Lavheden.

Der fortælles, at Marie Kirstine ikke var særlig stiv i Kogekunsten, hvorfor Niels ofte søgte til Brødrene i Kjærgaard og Kjellerupgaarde for at faa sig et ordentlig tillavet Maaltid. Der gik Ry om, at de var saa velhavende og altid laa inde med mange Penge. Foranlediget heraf brød de to frygtede Mestertyve, Christen Rasmussen og Anders Sørensen Gammelgaard, d. 21. September 1865 ved Nattetid ind hos dem og bandt Niels Kjellerup paa Hænder og Fødder, og bandt tillige Hænderne sammen paa hans Kone og førte hende ind til Bagerovnen, som de havde fyret op i, og truede hende med, at hvis hun ikke aabenbarede, hvor de havde deres Penge gemt, vilde de begge blive brændt levende op i Bagerovnen, men de var standhaftige og vilde ikke bekende, at de havde Penge hos sig. Hvorefter Banditterne forlod Huset uden at have opnaaet deres Hensigt. De gamle Folk laa saa bundne til næste Morgen, indtil Naboen kom til og fik dem løst, og de slap saaledes med Skrækken.

Efter Marie Kirstines Død flyttede Niels Kjellerup til L. Krogager hos sin Broderdatter og havde sit Ophold her til sin Død. Der var ingen Børn i Ægteskabet.

V. Karen Jensdatter.

(Slægten fra Landting Mark og Rønbjerg).

Karen Jensdatter, f. d. 26. Februar 1795 i Store Kjellerup. Gift d. 18. Januar 1825 med Tømrer Christen Laursen, f. 1792 i Naur. Karen er sikkert død i en ung Alder, da et af Børnene bliver sat i Pleje i Øster Kjellerup og senere i Vester Kjellerup. Christen Laursen er flyttet fra Ejsing Sogn før 1860, da han i dette Aar ikke findes opført paa Folketællingslisterne. 1880 træffer vi ham som Aftægtsmand hos ovennævnte Datter, Inger Sophie, som da er gift og bor i Bomhuset i Rønbjerg. Det er yderst sparsomme Oplysninger, der kan opgives om denne Slægt, hvorfor de nulevende Efterkommere, som muligens læser denne Bog, bedes sætte sig i Forbindelse med Forfatteren heraf, der vil være taknemmelig for at modtage de manglende Oplysninger.

Deres Børn:

- A. Jens Christian Christensen, f. 1825. Nærmere Oplysninger om ham kan ikke gives.
- B. Inger Sophie Christensen, f. 1827 paa Landting Mark i Ejsing Sogn. Gift med Kristoffer Kristensen, f. i Sahl. De ejede en Ejendom, „Bomhuset“, i Rønbjerg. Inger Sophie var, som nævnt, i Pleje i Øster Kjellerup, til hun var 12 Aar, og derefter i Vester Kjellerup til Konfirmationsalderen. Hun lærte at sy, og efter den Tids Skik og Brug gik hun omkring og syede hos Folk, og havde da vedblivende sit Hjem i V. Kjellerup. Hun var godt op i Alderen, da hun blev gift og var meget ældre end sin Mand, men hun opnaede dog at faa 3 Børn, disse var:
- a. Christen Christensen, f. 1868 i Rønbjerg. Lærte Landvæsen paa større Gaarde og var derefter vistnok Forvalter paa en Herregaard.

- b. Anders Chr. Christensen, f. 1869 i Rønbjerg. Han laa i mange Aar syg og led meget og døde i en ung Alder.
 - c. Andreas Christensen, f. 1879 i Rønbjerg. Han er gift og bor vistnok i Holstebro.
- C.** Ane Else Christensdatter, f. 1828. Nærmere Oplysninger kan ikke gives.
- D.** Mariane Christensdatter, f. 1833. Nærmere Oplysninger kan ikke gives.
- E.** Der fortælles, at der ogsaa var en Søn til, hvis Navn var Andreas, han var med i Krigen 1848—50 og faldt i Slaget ved Isted.

VI.

Peder Jensen.

(Slægten fra Toftgaard og Krogager).

Peder Jensen, f. d. 27. Februar 1797 i Store Kjellerup. Gift d. 10. Juli 1829 med Ane Christensdatter, f. 1810. De ejede Toftgaard i Egebjerg, hvor de boede til Peder Jensens Død 1858. Formentlig var dette hans Hustrus Fødegaard. Peder Jensens Fornavn blev i daglig Tale altid udtalt som „Pier“. Han døde 61 Aar gl. og er begravet i Ejsing d. 2. Juli 1858. Hans Hustru, der overlevede ham i 13 Aar, døde 1871.

Deres Børn:

- A. Inger Marie Pedersdatter, f. d. 7. Februar 1830 i Toftgaard. Gift med Landmand Anders Thomsen. I Ægteskabet var der kun et Barn, hvis Navn er Søren Andersen, som bor i Aal v. Vinderup.
- B. Anna Pedersdatter, f. d. 12. April 1834 i Toftgaard. Gift med Tømrer Mikkelsen, Hvidbjerg i Salling. I Ægteskabet er 7 Børn, hvis Bopæl ikke kendes.
- C. Jens Chr. Pedersen, f. d. 21. November 1841 i Toftgaard. Gift med?
I Ægteskabet var 7 Børn, som alle er bosat i Amerika. Det var dygtige og arbejdsomme Børn. Jens Chr. Pedersen havde vistnok en Landejendom i Feldborg v. Holstebro, hvor han boede ved sin Død.
- D. Maren Pedersen, f. d. 30. Maj 1839 i Egebjerg. Gift 1869 med Søren Jensen Nørgaard, Søn af Jens Nørgaard i Rønbjerg. I Ægteskabet var der 12 Børn, hvoraf 6 døde som ganske smaa, de øvrige er:
 - a. Petrine Nørgaard. Gift med Søren Chr. Dahl og bor i Krejbjerg. I Ægteskabet er 8 Børn.

- b. Jens Chr. Nørgaard. Gift med Karen, f. Olsen, bor i Dølby v. Skive. Der er 1 Barn.
- c. Mette Nørgaard, gift med Gudik Olsen, bor i Grønning v. Skive. Der er 4 Børn.
- d. Mariane Nørgaard. Ugift. Var i nogle Aar Husbestyrerinde for Folketingsmand Hans Nielsen, Dølby.
- e. Jens Nørgaard. Gift med Petra, f. Nørgaard Madsen, Datter af Jens Chr. Nørgaard Madsen, Geddal Remme, Ejising. Er Karetmager og bor i Skive. Der er 3 Børn.
- f. Anna Nørgaard. Ugift, og boede i Lem v. Skive. Død i 1941.

Slægterne under A., B., C., D. er det noget sparsomt med Oplysninger om, men de har ikke kunnet faas bedre.

Slægten fra Krogager.

Mette Pedersen, f. d. 27. Februar 1845 i Toftgaard, Egebjerg. Gift d. 19. Februar 1865 med Jens Kristian Kristensen, f. ca. 1840. Hans Forældre var Gaardejer Kristen Kristensen, f. 1805, og Hustru, Johanne Christensdatter, f. 1806, han var Ejer af Krogager Møllegaard med tilhørende Mølle, der nu forlængst er nedlagt.

Ved deres Giftermaal bosatte de sig i Lille Krogager, hvor de gennem Aarenes Løb ved megen Flid og Dygtighed opsparede en ikke ringe Kapital, hvilket maa siges at være anerkendelsesværdigt, naar det tages i Betragtning, at det for Landbruget var nogle ringe Aar. De var bekendt for deres Offervillighed og Hjælpsomhed mod Sognets Fattige og andre, hvor det tiltrængtes. Som et Eksempel paa deres Godhed mod deres Medmennesker, som led Nød og havde det ondt, kan nævnes: En Tjenestedreng, som havde Plads i Nabolaget, hvor det var meget knebent med tilstrækkelig Føde, har fortalt mig, at Mette, som vidste Besked herom, ofte naar Lejlighed gaves, sørgede for, at han kom ind hos hende, og hun fik ham fodret af med nogle vel-smurte Mellemmader, til han var fuldstændig mæt, og han fik endog et Par ekstra med i Lommen til senere Fortæring. Denne forsultne Hyrdedreng glemte aldrig sin Taknemmelighed overfor



Jens Kr. Krogager og Hustru, Mette, f. Pedersen.

Mette. Nævnte Hyrdedreng var forresten den senere saa kendte Mejerimand J. Poulsen Valdemar. Jens Chr. Krogager, som han altid blev kaldt, var af en gemytlig og livsglad Natur, som gerne søgte selskabelig Omgang, hvorfor der i Hjemmet udøvedes en udstrakt Gæstfrihed. Han døde, da han kun var 42 Aar gl. Mette maatte nu i mange Aar alene staa for Ejendommens Drift og Hjemmets Opretholdelse, med flere ukonfirmerede Børn. Tunge og mørke Dage fulgte efter, og særlig tungt blev det for hende, da hendes Søn, Niels, kom ulykkelig af Dage; dette tog saa haardt paa hendes ellers saa frejdige og lyse Sind, at hun ikke forvandt det i mange Aar. Dertil kom saa senere hendes to andre Sønners, Christen og Andreas, altfor tidlige Død i 1918. Trods Sorg og Modgang forstod hun dog at holde sig oprejst og bevarede sit frejdige Sindelag til det sidste.

Mette var en usædvanlig god og opofrende Moder for sine Børn og senere ogsaa for sine Børnebørn. Jeg har mange gode Barndoms minder fra dette Hjem i L. Krogager, hvor jeg ofte kom paa Besøg for at deltage i Lege med mine jævnaldrende Skolekammerater, Marie og Niels; der var næsten ingen Grænser for, hvad vi kunde faa Lov til at lave af Halløj og Kommers, og Mette selv morede sig næsten bedre derover, end vi selv gjorde

det. Hun overlevede sin Mand i ca. 35 Aar, og da hun nogle Aar efter hans Død afstod L. Krogager, flyttede hun til Geddal, men senere tog hun Ophold hos sin yngste Datter i Hasselholtegaard, hvor hun i sine sidste Leveaar havde en rolig og god Tid. Her døde hun 3. Marts 1919 og blev jordfæstet i Familiegravstedet paa Ejsing Kirkegaard.

I Ægteskabet var der 7 Børn, disse er:

- a. Ane Christensen, f. 1865, død 1 Aar gl.
- b. Johanne Krogager Christensen, f. d. 8. Januar 1866 i L. Krogager. Gift d. 24. Februar 1891 med Møllejeer N. Jensen, Vinderup, f. d. 18. September 1867 i Rybjerg, Salling; da han var 7 Aar, flyttede hans Forældre til Vinderup og startede her en Bagerforretning. Efter sin Konfirmation kom han i Bagerlære i Skive, hvor han senere etablerede selvstændig Bagerforretning. I 1889 flyttede han atter til Vinderup for at overtage Faderens Forretning, og i 1898 startede han sin nuværende Bagervirksomhed i Forbindelse med eget Mølleri. Fra meget smaa Kaar har N. Jensen gennem Aarenes Løb oparbejdet en betydelig og omfattende Forretning; i de senere Aar specielt i Kornhandel. Han er derved blevet en anset Mand, saavel inden for sit Fag som ogsaa paa den Egn, hvor han virker. Han er saaledes Medstifter af Vinderup Bank, hvis Formandsstilling han har varetaget i en Aarrække, indtil hans Søn for ca. 5 Aar siden blev ansat som Direktør, af hvilken Grund han trak sig tilbage. Foruden har han mange andre Tillidshverv, men han har i de mange Aar ogsaa haft en værdifuld Støtte i sin Hustru, som forinden deres Giftermaal var hans Ekspeditrice og Husbestyrerinde. I disse første Aar maatte hun slide tappert i det, lige fra tidlig Morgen til sen Aften, og det var altid med et Smil, hun mødte deres mange Kunder, saa hun fortjener sin Del af Æren for deres Velstand og gode Forretning. Den Godgørenhed, som hun i sit Barndomshjem saa ofte var Vidne til, tog hun med sig som en Arv, hun i Stilhed siden har ydet i ret udstrakt Grad.

Børn:

- 1) Olga Nielsine Jensen, f. d. 25. Maj 1891 i Vinderup. Gift d. 17. Juli 1914 med Dyrlæge L. H. Brams, Hobro, f. d. 7. August 1886 i Gjerlev v. Randers. Etableret i Hobro 1918. Han er en anset og dygtig Dyrlæge, hvorfor han gennem Aarenes Løb ogsaa har oparbejdet en stor og udstrakt Praksis.

Olga har været ham en god og trofast Støtte i deres fælles Maal, nemlig: at give deres Børn den bedst mulige Opdragelse og Uddannelse.

Børn:

- 1a. Niels Ulrick Brams, f. d. 3. Oktober 1917. Student fra Herlufsholm 1935. Tandlægeeksamen 1939.
 - 1b. Poul Brams, f. d. 5. August 1920. Student fra Herlufsholm 1939, senere ansat som Elev ved Centralbiblioteket i Roskilde.
 - 1c. Ingeborg Brams, f. d. 9. December 1921. Realist fra Randers Statskole 1938. Optaget paa det Kgl. Theaters dramatiske Elevskole 1939. Debut paa samme Theater d. 4. April 1941 som Ulla i „Ullabella“. Engageret som Skuespillerinde ved Det Kgl. Theater efter afsluttet Elevskole. Efteraar 1941 Filmdebut som Lisbeth i „En Søndag paa Amager“. Hun er et stort dramatisk Talent, som ved sine kunstneriske Evner og indtagende Væsen sikkert har en stor Fremtid for sig.
 - 1d. Elisabeth Brams, f. d. 9. Juni 1923. For Tiden huslig Uddannelse paa større Gaard i Jylland.
 - 1e. Aksel Brams, f. d. 16. Marts 1925. Gymnasieelev paa Herlufsholm.
 - 1f. Oluf Brams, f. d. 18. Juli 1930. Aspirant til Mellemskolen, Herlufsholm.
- 2) Jens Christian Krogager Jensen, f. 31. Marts 1893 i Vinderup. Gift d. 19. Juli 1925 med Margrethe Sophie, f. Nielsen, f. d. 26. Februar 1898 i Aarhus.
- Uddannet ved Handel i Nykøbing M., Randers og København. Etableret Fabriksvirksomhed i Vinderup i 1929.

Barn:

Verner Krogager Jensen, f. d. 27. Oktober 1928.

- 3) Christian Peter Jensen, f. d. 23. Oktober 1895 i Vinderup. Gift d. 11. April 1925 med Ida, f. Reiserer, f. d. 29. November 1901 i Korsør. Uddannelse ved Kolonialhandel i Skive. Etableret som Købmand i Nykøbing M. 1923. Direktør i A/S Rødding Købmandshandel 1927. Direktør i A/S Faarup Korn- og Foderstofforr. 1929. Direktør i A/S Malling Dampmølle og Savværk 1934. Overtog samme for egen Regning i 1936.

Børn:

- 3a. Niels Michael Jensen, f. d. 18. Maj 1926 i Nykøbing M.
 - 3b. Ulla Jensen, f. d. 12. Februar 1930 i Faarup.
 - 3c. Maja Jensen, f. d. 9. April 1934 i Faarup.
- 4) Thorvald Jensen, f. d. 15. Januar 1897 i Vinderup. Gift d. 22. Maj 1927 med Emma, f. Nielsen, f. d. 8. Marts 1902 i Aarhus. Uddannelse ved Kolonial en gros i Hobro. Frekv. „Den

“jydske Handelshøjskole” i Aarhus. Købmand i Nykøbing M. fra 1923—1931. Direktør i Holstebro Motor Co. siden 1931.

Børn:

4a. Inger Jensen, f. d. 15. November 1928 i Nykøbing M.

4b. Erik Henning Jensen, f. d. 22. Marts 1932 i Holstebro.

- 5) Marie Jensen, f. d. 27. Juli 1899 i Vinderup. Gift d. 15. April 1922 med Hans Martin Petersen, f. d. 11. November 1893 i Egebjerg, Sjælland. Overtog Holstebro Tapet- og Farvehandel i 1921 og etablerede Papirvarefabrik s. Sted i 1933.

Børn:

5a. Jørgen Kongsøre Petersen, f. d. 19. April 1926.

5b. Poul Kongsøre Petersen, f. d. 10. December 1932.

- 6) Charles Jensen, f. d. 10. August 1902 i Vinderup. Manufakturuddannelse og ansat ved dette Fag i 9 Aar. Siden da Restauratør, og nu Indehaver af et Hotel i Aarhus. Ugift.

- 7) Aksel Verner Jensen, f. i Vinderup den 27. Oktober 1905. Uddannelse: Præliminæreksamen 1921, Eksamen fra Købmandsskolen i København 1930. Direktør i A/S Vinderup Bank siden 1. Januar 1936. Gift d. 9. Maj 1931 med Ellen Marie Louise, f. Jespersen, f. i Kolding d. 21. Februar 1910.

Børn:

7a. Niels Jensen, f. i Vinderup d. 25. Maj 1934.

7b. Anné Cathrine Jensen, f. i Vinderup d. 9. Juli 1938.

- c. Kristen Kristensen Krogager, f. d. 26. April 1871 i L. Krogager. Gift 1. Gang d. 19. November 1895 med Jensine, f. Vestergaard Jensen, død d. 29. Februar 1904. I dette Ægteskab er ingen Børn. Gift anden Gang d. 22. December 1909 med Johanne, f. Pedersen, f. d. 30. Januar 1887 (Datter af Branddirektør Svenning P. Pilgaard).

I dette Ægteskab er der 4 Børn:

- 1) Jens Kristensen Krogager, f. d. 15. April 1910 i Geddal. I Fællesskab med sin Broder Svenning driver de et større Gartneri i Hundige—Greve Strand v. Taastrup og sælger Produkterne paa Grøntorvet i København. Ugift.
- 2) Jens Kr. Krogager, f. d. 9. Januar 1912 i Geddal. Landmand. Bopæl i Ejsing. Ugift.
- 3) Svenning Krogager, f. d. 4. Marts 1914 i Geddal. Gartner (se ovenfor). Ugift.
- 4) Ane Kathrine Krogager, f. d. 29. April 1917 i Geddal. Gift d.

21. December 1940 med Gartner Holger Lindstrøm, f. d. 7. Februar 1910. Har et Gartneri i Aabo, Finland.

Ingen Børn.

Kristen Kristensen Krogager var en dygtig og moderne indstillet Landmand og var af en gemytlig og livsglad Natur. I sine Ungdomsaar var han altid den førende i Ungdommens Sammenkomster i Ejsing Sogn, og hvor han var med, skulde der nok blive Humør og glade Stunder. I sine Manddomsaar tog han livlig Del i Sognets forskellige Anliggender og havde mange offentlige Tillidshverv, som han røgtede med stor Interesse og Indsigt. Desværre blev hans Virketrang i en alt for ung Alder afbrudt som Følge af Sygdom, og han døde, kun 47 Aar gl., d. 1. Novembr 1918. Hans efterlevende Hustru, Johanne, er gift igen med Gaardejer Skodborg Nielsen, Ejsing.

- d. Niels Kjellerup Kristensen Krogager, f. d. 8. Marts 1874. Død d. 20. December 1890 ved et Ulykkestilfælde. Han var et ejegodt Menneske, som var sin Moder til stor Hjælp og Nytte i hendes Enkestand. Hans tragiske Død, som jeg tilfældig lige i Dødsøjeblikket blev Vidne til, gjorde et uforglemmeligt Indtryk paa mig, netop fordi han var min gode Ven og Skolekammerat, og derfor skal her skrives: „Velsignet være hans Minde.“
- e. Marie Kirstine Kristensen Krogager, f. d. 11. Juni 1877. Gift d. 29. September 1904 med Lærer J. Jensen Aaby. Lærer i Egebjerg fra 1897—1902, hvorefter han fik Embedet som Enelærer ved Lindbjerg Skole v. Ølgod; her virkede han til sin Død d. 6. November 1931. Han var en dygtig og opofrende Lærer, som var meget afholdt af saavel sine Skoleelever som deres Forældre. I Ægteskabet er ingen Børn. Marie lever af sin Pension og boede først i Ølgod, bor nu i Vinderup. Hun var i sine Ungdomsaar fyldt med Mod paa Livet, med dets Lystighed og Kommers, hvilket hun dog i sit Ægteskab har ændret til større Alvor og religiøse Anskuelser.
- f. Andreas Kristensen Krogager, f. d. 6. August 1880. Gift med Karen, f. . Han var som sine Søskende af en glad og gemytlig Natur, i alt Fald saa længe Helbredet var i Orden, og var et retskaffent Menneske, som udfyldte sin Plads her i Livet paa en god og nyttig Maade. Ved sit Giftermaal

havde han en lille Gaard i Aalskov v. Vinderup, men flyttede senere til Skive, hvor han døde d. 6. December 1918. Der er to Børn, som begge er døde. Hans Enke, Karen Krogager, bor i Skive.

- g. Ane Kirstine Kristensen Krogager, f. d. 11. December 1883. Gift d. 5. November 1909 med Gaardejer Peder Dyrberg Nielsen, Hasselholtegaard, f. d. 2. Januar 1879 i Hvidbjerg v. Skive. Han er en anset og moderne indstillet Landmand, som driver sit Landbrug ret intensivt, med stor Mælkeproduktion fra tuberkelfri Besætning, og forhandler selv Mælken i Detail i Vinderup. Ane Kirstine er ligeledes en dygtig og økonomisk Husmoder og har i alle Maader været sin Mand en god Hjælp og Støtte i Bedriften, ligesom hun har været en opofrende Moder for sine Børn, og navnlig overfor sin Datter, Valborg, som i mange Aar led af en uhelbredelig Sygdom.

Deres Børn:

- 1) Peder Gotfred Dyrberg Nielsen, f. d. 19. November 1910. Gift d. 15. Marts 1936 med Mary, f. Faarkrog, f. d. 5. Oktober 1915. Har en Gaard i Resen v. Skive.

Barn:

1a. Kristen Dyrberg Nielsen, f. d. 15. Maj 1939.

- 2) Agnes Dyrberg Nielsen, f. d. 26. Maj 1912. Gift d. 6. Maj 1933 med Barber Ejvind Kjeldbjerg, Vinderup, f. d. 14. September 1910.

Barn:

2a. Oda Kjeldbjerg, f. d. 24. Juli 1937.

- 3) Valborg Dyrberg Nielsen, f. d. 15. Oktober 1915. Død d. 19. Juni 1939.
- 4) Jens Chr. Dyrberg Nielsen, f. d. 15. Januar 1917. Ugift. Udannet ved Landvæsenet.

VII. Abelone Jensdatter.

(Slægten fra Vestervig).

Abelone Jensdatter, f. d. 6. November 1798 i Store Kjellerup, Ejsing. Gift d. 26. Oktober 1821 med Smed Thomas Sørensen Kragelund, født 1788 i Holstebro, Søn af Smed Søren Kragelund, Holstebro. Han var nogen Tid før Giftermaalet flyttet til Søndbjerg paa Thyholm, hvor han havde faaet Stillingen som Sognesmed, en Slags Embede, der ligesom Sogndegnene paa den Tid lønnedes med visse Skæpper Korn af hver Gaard i Sognet.

Den 1. Juni 1825 flytter han fra Søndbjerg og bosætter sig i Randrup i Vestervig Sogn, han kaldes her for Husmand og Smed og senere i 1855 staar han anført i Folketællingslisterne som Teglværksbruger. 1860 er hans efterlevende Hustru anført som Gaardmandsenke i Randrup og lever af sin Jordlod. Foruden hendes hjemmевærende Børn er anført en Plejesøn (Dattersøn), hvis Navn er Thomas Jensen, formentlig Søn af Inger Christine og Jens Foged Jensen.

I Ægteskabet var 7 Børn:

- A.** Inger Christine Thomasdatter, f. d. 17. December 1821 i Ejsing S. Gift d. 10. December 1850 med Pensionist Jens Foged Jensen, f. 1825 i Dover, Ydby Sogn. Han var uden Tvivl Invalid fra Krigen 1848—50. De boede først i Tygstrup, senere i Oksenbøl i Vestervig Sogn og havde her et Husmandslod.
- B.** Inger Sophie Thomasdatter, f. d. 31. Juli 1823 i Søndbjerg. Gift d. med Husmand Christen Hansen (Påkjær), f. 1824 i Tørring. Boede i Taabel.
- Børn:
- a.** Christen Christensen, f. 1855.
b. Ane Marie Hansen, f. 1859.

C. Søren Thomasen, f. d. 29. Marts 1826 i Randrup. Gift d. 17. November 1854 med Skræderske Ane Marie, f. Pedersdatter, i Vestervig Sogn.

Børn:

- a. Thomas Sørensen, f. d. 16. Januar 1855.
- b. Peter Sørensen, f. d. 9. Marts 1858.
- c. Abelone Karoline Sørensen, f. 1861.
- d. Jens Sørensen, f. 1864.
- e. Else Marie Sørensen, f. 1869.

D. Marie Margrethe Thomasdatter, f. d. 28. November 1827 i Randrup.

E. Jens Thomsen, f. d. 16. November 1830 i Randrup. Har en Gaard i Oksenbøl i Bedsted Sogn, og benævnes undertiden med Tilnavnet Ulnitz (Ulnæs) efter en Landsby i Bedsted Sogn, hvor han maa antages at have boet en Tid.

F. Karen Thomsen, f. d. 1. Oktober 1833 i Randrup.

G. Thomas Thomasen, f. d. 8. August 1838 i Randrup. Han har temmelig sikkert overtaget Fødegaarden ved Faderens Død.

VIII.

Anders Jensen.

(Slægten fra Øster Kjellerup).

Anders Jensen, Kjellerup, f. d. 21. Maj 1800 i Store Kjellerup. Gift d. med Gertrud Marie Kirstine Christensdatter, f. d. 1812 i Haasum, som Datter af Gaardejer Christen Poulsen Møller, Grønholm (æ Hwølmhus), som var ret velhavende, hvorfor der sikkert har medfulgt en temmelig stor Medgift. Min Bedstefader, Anders Jensen, var en flittig Mand, men Jorden gav ikke mange Fold, og han havde derfor megen Møje med at klare sig, tiltrods for den gode Medgift. Han maatte saaledes bygge sin Gaard op to Gange, først ved Udstykningen i 1837 og senere, da den brændte i 1845. Ved Udlejning af Mosestykker til forskellige Sallingboere, der iøvrigt fortsattes til op i 70erne, skaffede han sig ekstra Indtægter. Han drev ikke selv nogen særlig stor Tørveproduktion i det ret store Moseareal. Som nævnt var han meget flittig og fingernem til forskellige Fritidssysler. Han spandt saaledes selv hele sit Forbrug af Reb og lavede ogsaa selv sine Tøjrepæle m. m. I det østre Udhus havde han indrettet sig et „Hugkammer“ med forskelligt Værktøj, bl. a. ogsaa en Møllekværn, hvor han ved Haandkraft malede eller gruttede Malt og Korn. Han var en saare stille og rolig Natur, som ikke beflittede sig paa at gøre sig bemærket. Han var en ivrig Tobaksryger, og han havde aldrig noget Dæksel over Pibehovedet, saa undertiden, naar det var stærkt Blæsevejr, kunde Ildgnisterne hvirvle rundt højt oppe i Luften, og hvis nogen bemærkede, at dette kunde bevirke Fare for Antændelse i Straataget, svarede han altid, at Tobaksild ikke kunde tænde; men det kunde dog ske, at det kunde tænde i Mosejorden i den tørre Sommertid, men han havde dog altid Held til at faa slukket i rette Tid. Gertrud var, efter hvad der fortælles, en meget spidsfindig Kone i Livets forskellige Forhold, hun var streng og fordringsfuld over for



Anders Jensen Kjellerup, fotograferet 80 Aar gl.

deres Tjenestefolk, og iøvrigt ogsaa over for andre; saaledes kom der en Gang, tidlig paa Foraaret, et Par Handelsfolk til Gaarden for at købe et eller andet Kreatur, og efter Handelens Afslutning blev der dækket Bord for dem med Paabud om at forsyne sig godt, men hun havde undladt at sætte Brød paa Bordet, hvilket Gæsterne gjorde hende opmærksom paa; Gertrud svarede dem, at hun ikke troede, at de satte Pris paa Brødet, efterdi de ved deres Ankomst til Gaarden var gaaet tværs hen over Rugageren, hvilket hun betragtede som en Haan mod Guds Gaver. Der fortælles ogsaa, at da de blev gift, var der stort 3 Dages Bryllup i „æ Hwolphus“, og der var Gæster langvejs fra, som maatte overnatte, hvorfor alle Sengepladser baade i Gaarden og i den nærliggende Kærgaardsholm Kro var optaget, der blev saaledes ingen Sengeplads for Tjenestepigen, men da der var meget at rydde op, efter at Gæsterne var gaaet til Ro, skulde Pigen forslaa Tiden hermed til næste Morgen. Dette syntes Gertrud var lovlige haardt for hende, og hun stod da op og bad Pigen gaa til Ro i Brude-

sengen. Da Sengene dengang var meget brede, blev det ordnet saaledes, at Anders Jensen skulde ligge inderst og Gertrud i Midten og Pigen yderst i Sengen. Næste Dag morede Gæsterne sig over Arrangementet og spurgte Pigen, hvorledes hun syntes om at sove i Brudeseng, hvortil hun svarede, at dette var meget godt, naar man trængte til Søvn og Hvile. I dette Tilfælde var Gertrud altsaa ikke saa haardhjertet. Min Faster, Inger Marie, har fortalt, at før Gaarden brændte i 1845, var der aabent Ildsted i Opholdsstuen, og der sad de alle omkring i de lange Vinteraftener og udførte deres Arbejde ved Ildskæret herfra. Anders Jensen og Tjenestekarlen kartede, og Kvinderne strikkede, medens der om Dagen blev spundet og vævet. Der blev lavet baade Hør- og Blaarlærred, hvoraf en Del blev solgt. Blaarlærredet beholdt de selv og syede Linned deraf, men det var meget ubehageligt og ru at have paa Kroppen den første Gang, hvorfor min Bedstefar akkorderede med Tjenestekarlen, at han skulde bruge Skjorten de første 14 Dage. I 1872 afstod han Gaarden til min Fader, Jens Kr. Andersen, og der blev bygget et lille Sted i Nærheden, som de kaldte Kjelleruphus. Her boede de saa som Aftægtsfolk i ca. 2 Aar, indtil Gertrud døde d. 15. April 1874, 62 Aar gl. Af hendes Gravskrift citeres: „I disse Aar har hun avlet med den Mand, der her staar ved hendes Kiste og begræder Tabet af en kærlig Livsledsagerinde, 7 Børn, hvoraf de 4 modtage hende i den evige Glæde, 3 staar her og takker hende af Hjertet for, hvad hun har været imod dem; thi hun var en god og trofast Moder, men vi ønsker hende ikke tilbage, thi Verden var hende nu en Byrde, og vi tør haabe, at hun, der stedse søgte sin Frelser paa Haand, ogsaa fandt den evige Hvile.“ Gravskriftet slutter med følgende Vers:

Farvel da Moder Hustru kær, Dit Jord'liv er tilende,
 Din Rejsestav Du nedlagt har, faaet Palmegren ihænde,
 Al jordisk Sorg og Savn i Himlen har ej Navn,
 Om Vejen her var tung og trang, hist hører Du nu Frydesang.

Vi, som nu her tilbage staar, vi ville ikke græde.
 Paa Herrens Vej vi ville gaa, og Syndens ej betræde.
 Til Himlen staar vor Hu, kom Frelser ogsaa nu,
 Hold Du os fast i Nød og Savn, saa finde vi den rette Havn.

•

Medens de boede i Kjelleruphus som Aftægtsfolk,¹⁾ opholdt deres ugifte Søn, Christen, sig hos dem, og da Gertrud døde, flyttede Anders Jensen tilbage til Øster Kjellerup, og Christen overtog saa Ejendommen, som han ved sit Giftermaal solgte, og den staar endnu i uforandret Skikkelse.

Anders Jensen overlevede sin Hustru i 10 Aar, endda han var 12 Aar ældre, og i disse Aar nød han sin Aftægt i den Gaard, han havde ejet i 35 Aar; her fik han en god og kærlig Pleje. Han forslog Tiden med at fodre Kreaturerne om Vinteren, om Sommeren med at skrue Tørv i Mosen, og med sin Yndlingsbeskæftigelse, at spinde Reb. I sine allersidste Leveaar gik han ikke af Vejen for at spadsere en Tur paa ialt 4 løbende Mil paa en og samme Dag, naar han ofte aflagde Besøg hos sin Datter, Inger Marie, der boede i Ryde; han ønskede, at jeg, der da var 5—6 Aar, skulde følge ham paa disse Ture. Der blev holdt en lille Hvile, naar vi naede Vinderup, hvor vi saa styrkede os ved en Kop Kaffe hos den daværende Jens Frandsen, som var Vært i „Klubben“. Disse Ture var for mig en stor Oplevelse, da han kunde fortælle livligt og interessant om alt, hvad vi kom forbi, ligesom han ogsaa kunde sætte min Fantasi i Svingninger, naar han skildrede de mange Rakkere og Taterfolk, som boede i Heden og omkring Moselandet. Det sidste Aar, han levede, havde han af og til nogle haarde Anfægtelser, og en Dag han havde været paa Besøg hos gamle An Kjellerup i Nabogaarden, faldt han midtvejs, med Piben i Munden, bevidstløs om og døde faa Timer efter; han var dog klar, inden han døde, og bad om at hilse alle dem, han holdt af. Han blev 84 Aar gl. og døde d. 22. Januar 1884 og blev begravet i Ejsing. Desværre blev der ingen Mindesten sat paa deres Grav, men jeg husker, at deres Gravsted laa tæt ved Vaabenhuset tilhøjre i østlig Retning, og hver Gang jeg kommer paa Ejsing Kirkegaard for at mindes mine afdøde Slægtninge, saa dvæler jeg ogsaa ved deres Gravsted og mindes min kære Bedstefader, som jeg i min tidligste Barn-dom saa at sige altid fulgte, hvor han gik og stod, enten i Tørve-mosen eller hjemme i Laden eller i Stalden, og hvor omsorgsfuld han altid var for mit Ve og Vel; jeg tror nok, jeg tør sige, at jeg i et og alt var hans Øjesten. Iøvrigt var han altid venlig og god mod alle dem, han kom i Berøring med, og var derfor ogsaa

1) Se deres Aftægtskontrakt under Gaardens Historie.

meget afholdt. Jeg haaber derfor paa Slægtens Tilgivelse for den udførlige Omtale, jeg her har givet ham.

I Ægteskabet var 7 Børn, men da de 4 døde, inden de kom til Skelsaar og Alder, vil disse sidste ingen Afsnit faa.

Deres Børn:

Slægten fra Brækjærhus, Ryde.

- A. Inger Marie Andersen, f. d. 6. Maj 1836 i Øster Kjellerup. Gift 1. Gang d. 12. November 1857 med Anders Sørensen Krejbjerg, f. 1831 i Krejbjerg i Salling. Han var i sine unge Aar Entreprenør ved Vejanlæg i Himmerland. Ved deres Giftermaal tog de Bopæl i Brækjærhus i Ryde, som var en ret præsentabel Ejendom, den var trefløjet baade mod Syd og Nord. Arealet var paa 30 Tdr. Land, idet Krejbjerg tilkøbte Ejendommen Ryde Skolehede, men han naaede ikke at faa Opdyrkningen tilendebragt inden sin Død, som indtraf d. 10. Juli 1873. Han var en meget flittig og oplyst Mand, som havde Interesse for at holde alt i god Orden, og efter Tiden holdt sin Jord i god Kultur, trods det at den var mager og af tarvelig Beskaffenhed; han var i nogle Aar Medlem af Ryde Sogneraad og Fattigforstander. I dette Ægteskab var der 6 Børn. Inger Marie var nu Enke i godt tre Aar — tre for hende meget strenge Aar — med 6 ukonfirmerede Børn. Den 31. Oktober 1876 indgik hun andet Ægteskab med Murer Christen Andersen, f. d. 30. November 1841 i Nr. Lem i Salling; i dette Ægteskab var der ingen Børn, men Christen var en god Fader for sine Stedbørn og ligeledes en flittig Mand, der altid sled haardt i det, dels ved sit Haandværk og dels ved Ejendommen, som han drev med mønsterværdig Dygtighed, men Inger Marie var ham ogsaa en trofast og forstaaende Medhjælper, der tillige forstod at opdrage sine Børn til gode og nyttige Samfundsborgere, samtidig med at hun holdt Hjemmet med god gammeldags Hygge. Hun var en anset Kone, endog saa anset, at den gamle Distriktslæge Schou i Skive underviste hende i Kopsætning af gigtsvage Mennesker, og anbefalede sine Klienter i saa Henseende at søge Bistand hos hende; i den Anledning blev hun ofte hentet i fine Køretøjer til Datidens Adel og andre fornemme Familier for at bringe dem den ønskede Hjælp.

Sygdom var i dette Hjem en stadig og haard Gæst, som i Løbet af faa Aar tog alle deres (hendes) Børn i en forholdsvis



Inger Marie og Chr. Murer.

ung Alder. Hjemmet var iøvrigt præget af en stærk religiøs Tro, væsentlig paavirket af den kendte Lægprædikant Iver Viftrup fra Handbjerg, der havde en vis Evne til at føre en aandelig Vækkelse frem i Sognene der paa Egnen. Den Sorg og Modgang, som mødte disse to ældre Mennesker, bar de med stor Taalmodighed og Frimodighed. Sønnedatteren Kirstine var dem i disse Trængselsaar til stor Hjælp og Glæde.

Inger Marie døde 1. September 1905, og allerede Aaret efter d. 31. Oktober døde hendes Mand — Kræn Murer — som han i daglig Tale blev kaldt. De ligger begge begravet paa Ryde Kirkegaard.

Børn af 1. Ægteskab:

- a. Anders Andersen Krejbjerg, f. d. 24. Marts 1859 i Ryde. Gift d. 8. Februar 1880 med Ane Kirstine Jensen fra Stendis i Ryde, f. d. 8. Juli 1860. Ved Giftermaalet bosatte de sig i Handbjerg, hvor han virkede som Murer; men Sygdom svækkede snart hans Arbejdskraft, endog saa betydeligt, at

han maatte opgive Haandværket. De flyttede til Holstebro, hvorfra han virkede en Del som Lægprædikant, og blev af førnævnte Iver Viftrup benyttet som Medhjælper i denne Gerning. Han døde kort Tid efter i sit 30te Aar.

Deres Børn:

- 1) Gertrud Marie Kirstine Krejbjerg, f. d. 7. April 1881 i Handbjerg. Gift d. 31. Oktober 1905 med daværende Kontrol-assistent Anton Chr. Rafaelsen, f. d. 14. Juli 1881 i Aarhus. Han ejer nu en Gaard i Astrup pr. Støvring. Kirstine kom kort efter sin Faders Død i Pleje hos sin Farbroder, Christen Krejbjerg, der var Mejeribestyrer paa Falster, hvor hun var i 3 Aar, og kom derefter hjem til Bedstemoderen i Ryde, hvor hun bedre kunde forberede sig til sin Konfirmation. Hun er en dygtig Husmoder, der aldrig har skaanet sig selv; uden anden Hjælp end sin egen har hun passet og opdraget sine Børn og med stor Økonomi passet sit Hus. I saa Henseende er hun sikkert blevet paavirket af sin Bedstemoders dygtige Husførelse, ligesom Opholdet paa Falster vel ogsaa nok har givet hende et vist Tilsnit med mange gode Minder, som i nogen Maade har erstattet hendes alt for tidligt opløste Barn-domshjem. Anton er en dygtig og indsigtfuld Landmand, som har forstaaet at faa sin Jord i god Kultur og tillige en god og yderig Besætning, ligesom han i Aarenes Løb har faaet Gaardens Udbygninger ombygget.

Børn:

- 1a. Christian Ingemann Rafaelsen, f. d. 9. Marts i Astrup. Gift d. 1. December 1935 med Andrea Marie, f. Andersen, f. d. 13. Juni 1910. Ejer en Gaard i Ø. Hornum v. Støvring. Der er to Børn: Christian Rafaelsen, f. d. 15. Februar 1940. Jens Anton Rafaelsen, f. d. 11. Oktober 1941.
- 1b. Anna Rafaelsen, f. d. 16. April 1909 i Astrup. Uddannet som Sygeplejerske. p. T. Godthaab, Grønland. Ugift.
- 1c. Thomas Rafael Rafaelsen, f. d. 28. August 1911 i Astrup. Landmand. Ugift. p. T. hjemme.
- 1d. Anders Krejbjerg Rafaelsen, f. d. 1. Juli 1915 i Astrup. Landmand og har faaet Uddannelse i Tyskland. Ejer en Gaard, „Mosegaard“, v. Svendstrup, Jylland. Gift d. 16. April 1939 med en Pige fra Lolland. Der er 1 Barn: Annalise Rafaelsen, f. d. 30. Maj 1939.
- 1e. Jens Rafaelsen, f. d. 26. Marts 1917 i Astrup. Uddannet ved Mejerifaget og assisterer som Vikar for Mejerierne paa Fyn. Gift med en Pige fra Fyn. Der er 1 Barn: Alise Erena Rafaelsen, f. 1938. Bopæl: Villestofte, Fyn.

- 2) Else Andersen Krejbjerg, f. d. 19. September 1882 i Handbjerg. Gift og bosiddende i U. S. A. Der er 3 Børn.
- b. Dorthea Marie Andersen, f. d. 5. December 1861. Død d. 20. Juni 1888. Ugift. Hun var en stærkt religiøs Natur og meget paavirket af Iver Viftrup's Religionslære.
- c. Gertrud Marie Kirstine Andersen, f. d. 8. November 1866. Død d. 10. Maj 1879.
- d. Søren Andersen Krejbjerg, f. d. 19. November 1867. Død ugift d. 25. Oktober 1891. Han var oprindelig Murer, men tog senere Uddannelse ved Mejerifaget paa Holeby Fællesmejeri, Lolland. Var Mejeribestyrer paa Maglebrænde Andelsmejeri v. Stubbekøbing fra 1888—91. Begravet paa Maglebrænde Kirkegaard, hvor Mejeriet bekostede en smuk Gravsten sat paa hans Grav.
- e. Christen Andersen Krejbjerg, f. d. 16. Juni 1869. Død ugift d. 12. Januar 1899 i Ryde. Han var ligesom Broderen Murer, men gik senere til Mejerifaget og fik Uddannelse paa Holeby Mejeri, Lolland. Ved Broderens Død fik han Pladsen efter ham og virkede her fra 1891—94, da ogsaa Sygdom (Tuberkulose) tvang ham til at opgive denne Stilling. Han rejste derefter hjem til Forældrene i Ryde, hvor han trods sin Sygdom var meget virksom, og kunde lave saa at sige alt. Disse to Brødre gjorde sig meget afholdt af Beboerne i den korte Tid, de fik Lov at virke som Mejeribestyrere i Maglebrænde.

B. Jens Kristian Andersen (Øster Kjellerup).

Jens Kristian Andersen Kjellerup, f. d. 22. September 1849 i Øster Kjellerup. Gift d. 25. Oktober 1872 med Kathrine, f. Nielsen Breum, f. d. 4. Oktober 1854 i Haasum, Datter af Købmand og Møller Niels Breum. I sine Skoleaar viste han tydelige Anlæg for Regning og Retskrivning, ligesom han var i Besiddelse af en stor og køn Sangstemme, hvilket gav hans Lærer Anledning til at tilraade ham at blive Skolelærer. Han foretrak imidlertid at blive ved Landbruget. Han blev kasseret til Soldatertjeneste, og Grunden hertil vides ikke, da han i alle Maader var sund og stærk, men en af hans egne Historier gaar ud paa, at han ved Sessionen i Holstebro mødte med den Beslutning at ville spille de Herrer Lægdsfolk et Puds for at blive kasseret. Hos en Værthusholder, med hvem han var særlig godt kendt, indtog han umiddelbart før han skulde fremstilles, 4 Kopper



Jens Kr. Andersen Kjellerup og Kathrine, f. Breum.

stærk Kaffe med diverse Tilsætning, hvorefter han løb en rask Tur, hvilket medførte en saa stærk Hjertebanken, at Sessionskommissionen ikke var i Tvivl om, at han var absolut uduelig til Militærtjeneste. Ved sit Giftermaal overtog han sin Fødegaard Ø. Kjellerup, og maatte da svare en ret stor Aftægt til sine Forældre.¹⁾ Kort Tid efter indtraf nogle for Landbruget daarlige Aar, dette i Forbindelse med Aftægten og en efterhaanden stor Børneflokk medførte, at han kom til at sidde ret haardt ved Gaarden, hvorfor han lagde sig efter at udnytte Mosearealet noget mere, dels ved en ret stor Tørveproduktion og dels ved Udlejning af flere Moseparceller. I Tørvesæsonen var der hver Dag stort Ryk ind i Gaarden, naar de mange Sallingboer hentede deres Forbrug af Tørv. De fleste af disse blev efterhaanden tillige hans Venner, og som Regel blev de budt indenfor til et Par Kaffeputche, til Gengæld havde de gerne Vognen fuld af Halmbrodde, da de vidste, at det om Vinteren kneb at faa den sparsomme Avl af

1) Se Aftægtskontrakten under Gaardens Historie.

Furage til at strække til til den ret store Kreaturbestand, som om Sommeren havde rigelig Føde paa de ret store Græsarealer i Mosen. For min Moder var det strenge Dage med det store Rykind og megen Traktement til de mange Tørvegæster og Madlavning til det store Folkehold i Mosen, samtidig med Pasning op Opdragelse af en stor Børneflokk, men alligevel gik det hele med Lyst og Humør. Om Vinteren deltog de meget i selskabelige Sammenkomster, saavel i som udenfor Sognet. Min Fader yndede meget at spille Kort, skønt det undertiden ikke var Smaabeløb, det drejede sig om. Tillige var han en vittig og god Fortæller, og i Stemme kunde han efterligne særprægede Personer. Han havde derfor mange Venner, baade fjern og nær, selv ogsaa blandt de forskellige Tatere, som aldrig gik forgæves, naar de i Vintertiden bad om lidt Kartoffler, Rug og Tørv, eller et saakaldt „Bed“ en Søndag Formiddag hos en eller anden Husmand. Om Vinteren kørte han selv mange Læs Tørv til Salling og Skive til de forskellige Kunder der, og det blev som oftest sent ud paa Aftenen, inden han naaede hjem igen; dette tog efterhaanden saa haardt paa hans Helbred, at det medførte en tiltagende Kræft- og Gigtlidelse, som til sidst lagde ham paa Sygelejet i ca. 1 Aar. Han døde d. 9. April 1911.

Min Moder, der lever endnu (88 Aar), har i de senere Aar boet i Vinderup hos sin Datter Madsine, hvor hun faar en god og omsorgsfuld Pleje. I Ægteskabet var 13 Børn, hvoraf de 3 døde i Barnealderen. En af dem døde ved et Ulykkestilfælde, idet hun blev kvalt under et Hølæs, der væltede ned over hende. Skive Folkeblad for 24. August 1886 beretter herom følgende:

I Torsdags, d. 19. Aug., skulde en i Ejsing tjenende 12 Aars Dreng køre et med et Par Stude forspændt Hølæs hjem fra Engen Nord for Lavheden. Paa Læsset befandt sig Husbondens 3 Børn, og ved at dreje Vognen for brat ved en Opkørsel til Landevejen kom 2 Hjul uden for Opkørslen, og Læsset væltede i Grøften. Den ældste af Børnene slyngedes ud paa Marken, medens de to mindste begravedes under Høet. Husbonden, der tillige med en anden Mand kom kørende bag efter med en Vandsnegl, kom 10 Minutter senere til og fik det ene af Børnene trukket levende frem, medens den mindste, et Barn paa 3 Aar, var kvalt.

Deres Børn:

- a. Gertrud Marie Kirstine Andersen Kjellerup, f. 1874, død 1876.
- b. Anders Andersen Kjellerup, f. d. 31. Maj 1876 i Øster Kjelle-

rup. Gift d. 2. Februar 1904 med Martha, f. Hansen, f. d. 25. Februar 1881 i Borupgaard v. Skævinge. Lærte Mejerifaget paa Maglebrænde Andelsmejeri v. Stubbekøbing 1892—94. Derefter paa forskellige Mejerier. Mejeribestyrer paa St. Olavskilde v. Skibby fra 1900—05. Græsted Andelsmejeri fra 1905—13. Oprettede et privat Mejeri i Gilleleje, som jeg drev fra 1913—25. Var derefter Ejer af et „en gros“ Handelsmejeri i Charlottenlund, hvor jeg i 1927 blev slaet ud, og havde nu i nogle Aar en ret haard Kamp for Tilværelsen. Fra 1932 ansat i Magasin du Nord, København, hvor jeg er Leder af en Iscreamforretning. I 1910 Studierejse med Statsunderstøttelse til England, Holland og Tyskland. Udgivet Praktisk Haandbog for Mælkerielever. Udarbejdet Frederiksborg Amts Mejeristforenings 50 Aars Jubilæumsskrift samt nærværende Slægtsbog og Slægtsbogen om Slægten fra Dueled i Breum. Mangeaarig Skribent til forskellige Fagtidsskrifter og Dagblade.

Deres Børn:

- 1) Else Elisabeth Kjellerup, f. d. 17. December 1904 i St. Olavskilde. Gift d. 14. December 1926 med Bratchist Gunnar Frederiksen, f. d. 21. Februar 1901 i Bellinge, Fyn. Fra 1930 ansat i Statsradiofonien.

Børn:

- 1a. Knud Frederiksen, f. d. 25. Oktober 1927.
- 1b. Jørgen Frederiksen, f. d. 16. September 1931.
- 1c. Aase Frederiksen, f. d. 12. Juli 1933.
- 2) Karen Sylvest Kjellerup, f. d. 17. Januar 1909 i Græsted. Uddannet med Eksamen som Sygeplejerske ved Frederiksberg Hospital. Gift d. 4. Juni 1935 med Forretningsbestyrer Fritz Iburg, f. d. 8. Oktober 1906 i Randers. Et Barn: Ingelise Iburg, f. d. 22. Juli 1938.
- c. Gertrud Marie Kirstine Kjellerup, f. d. 29. Juli 1878 i Ø. Kjellerup. Død ugift d. 16. September 1915 af Lungebetændelse. Var Elev paa Lyngby Højskole 1901 og umiddelbart derefter Medhjælper i Husholdningen paa Landbrugsskolen s. S. I nogle Aar var hun Husbestyrerinde i forskellige Pladser.
- d. Johanne Kjellerup, f. d. 15. September 1880 i Ø. Kjellerup. Gift d. 12. April 1901 med Gaardejer J. P. Gudiksen, Haaugaard, Hvidbjerg v. Skive, f. d. 3. December 1868. Ved Giftermaalet drev de et Afholdshjem i Lem. 1903 overtog de Hau-

gaard. J. P. Gudiksen har været en dygtig og energisk Landmand, der forstod at faa et godt Udbytte af sin Jord og Besætning, særlig var han interesseret i Fedning af Eksportkreaturer. 1934 afstod han Gaarden til sin Søn, Jens Kristian, og bor fremdeles og har sit Ophold paa Gaarden. Johanne døde d. 13. April 1920, kun 40 Aar gammel, og ligger begravet paa Hvidbjerg Kirkegaard. Hun var en altid livsglad Natur med et ligevægtigt Sind og ofrede sig fuldt ud for Hjem og Børn.

Børn:

- 1) Gudik Gudiksen, f. d. 31. Juli 1901 i Vinderup. Gift d. 27. Juni 1927 med Mette Vestergaard. Uddannet som Underofficer i Viborg. Bor nu i Skive og driver Kreaturhandel.

Barn:

Ellis Gudiksen, f. d. 26. Februar 1929.

- 2) Kathrine Gudiksen, f. d. 8. Februar 1903 i Lem. Gift med Kristian Thomsen. Kathrine driver en større Damefrisørsalon i Grenaa. Er meget dygtig i sit Fag og temmelig musikbegavet.

Børn:

2a. Carl Johannes Gudiksen, f. d. 4. November 1924 i Grenaa.

2b. Inger Gudiksen, f. d. 29. September 1929 i Grenaa.

2c. Jytte Gudiksen, f. d. 27. September 1931 i Grenaa.

- 3) Jens Kristian Gudiksen, f. d. 9. November 1909 i Hvidbjerg. Gift d. 30. September 1934 med Esther, f. Halborg Madsen, Rettrup. Ved deres Giftermaal overtog de Fødegarden i Hvidbjerg, som han i de senere Aar har moderniseret betydeligt, og er i det hele taget en moderne og dygtig Landmand, der ligesom sin Fader forstaar at faa et godt Udbytte af den yderige Jord og Besætning.

Barn:

Poul Gudiksen, f. d. 3. Juli 1936 i Hvidbjerg.

- 4) Signe Gudiksen, f. d. 5. Juli 1911 i Hvidbjerg. Gift d. 23. November 1938 med Edvard Bundgaard. Ejer en Gaard i Hesselbjerg v. Skive. Edvard Bundgaard er ligeledes en moderne indstillet Landmand, der forstaar at faa et godt Udbytte af Jord og Besætning.

Børn:

4a. Svend Erik Bundgaard, f. d. 16. April 1939 i Hesselbjerg.

4b. Karl Evard Bundgaard

4c. Gerda Johanne Bundgaard

} Tvillinger, f. d. 15. April 1942.

- 5) Aage Gudiksen, f. d. 25. December 1913 i Hvidbjerg. Ugift. Driver en Tørvefabrik i Hvidbjerg Mose. I nogle Aar var han ansat ved et Væveri i Grenaa.
- e. Nielsine Caroline Petrine Kjellerup, f. d. 25. Februar 1883 i Ø. Kjellerup. Død ved et Ulykkestilfælde d. 19. August 1886 (se foran).
- f. Madsine Kjellerup, f. d. 23. December 1884 i Ø. Kjellerup. Gift d. 27. December 1912 med Mads Greve Madsen, f. d. 25. December 1879 i Stangerum v. Gerlev. Ved Giftermaalet havde han en Osteforretning i Skive. 1913 udvandrede de til Amerika, hvor han fik Ansættelse ved et Bryggeri i Seattle, og samtidig var de Værtsfolk i den skandinaviske Forening der. 1919 vendte de tilbage til Danmark med en lille opsparet Kapital og bosatte sig i Vinderup, hvor han i nogle Aar drev Vognmandsforretning, bl. a. med Sygebil; senere overtog han Depot for Carlsberg Bryggerierne, som han paa Grund af svækket Helbred og andre Vanskeligheder maatte afstaa. Han døde d. 26. Marts 1942 af for højt Blodtryk. De ejer en Villa i Nørregade, Vinderup, hvor Madsine fremdeles er bosiddende, og hvor hendes Moder i flere Aar har haft sit Ophold under god og kærlig Pleje. Madsine har gennem Aarenes Løb, under strenge Sygdomsforhold, været meget opofrende for forskellige af sin nærmeste Familie.

Børn:

- 1) Kathrine Marie Greve Madsen, f. d. 22. September 1915 i U. S. A. Gift d. 12. November 1941 med Jens Haaning, f. d. 3. April 1917. Han er Landpost i Sevel under Vinderup Distrikt, og driver samtidig en Landejendom i Herrup, hvor de har deres Bopæl. Kathrine har haft forskellige Pladser ved Husgerning i København og Vinderup, sidste Plads hun havde her, passede hun med stor Opofrelse sin syge Husmoder, lige til hun døde, hvilket hun da ogsaa fik megen Paa-skønnelse for.

Barn:

- 1a. Annelise Haaning, f. d. 24. September 1942.
- 2) Paula Mary Greve Madsen, f. d. 15. November 1917 i U. S. A. Har Plads ved Husgerning i København.
- 3) Else Greve Madsen } Tvillinger, f. d. 14. Januar 1921
 Agnes Greve Madsen } i Vinderup.
 De har begge Pladser ved Husgerning i København.

- 4) Jørgen Condrup Greve Madsen, f. d. 1. Marts 1924 i Vinderup. Har lært Bagerifaget, men rejste til Tyskland i 1941, og tog Uddannelse ved en Militærskole, hvorfra han senere blev sendt til Rusland (Ukraine) og arbejder der ved en militær Forsyningsanstalt.
- 5) Inga Greve Madsen, f. d. 6. Maj 1927 i Vinderup. Har Plads ved Husgerning dersteds.
- g. Ane Nielsine Kjellerup, f. d. 9. Marts 1887 i Ø. Kjellerup. Død d. 12. Juli 1891 af Strubehoste. Hun havde sunket en Knap, som satte sig fast i Struberøret, og hun led meget inden hun døde.
- h. Niels Breum Kjellerup, f. d. 3. Juni 1888 i Ø. Kjellerup. Gift d. 13. November 1922 med Margrethe, f. Jacobsen, f. d. 13. August 1899 i Nautrup i Salling. Niels havde i sin tidligste Ungdom forskellige Pladser ved Landbruget paa Sjælland og Fyn. Efter sin Faders Død i 1911 bestyrede han Fødegaarden for sin Moder, indtil han i 1918 overtog denne. Han driver en ret stor Tørvefabrikation ved Fabriksdrift i den til Gaarden hørende Mose, hvor han i Sæsonen beskæftiger indtil 30 Personer daglig. Han har moderniseret Gaarden betydeligt og har stor Interesse og Sans for god Vedligeholdelse af saavel Stuehuset og Udbygningerne som ogsaa af Maskiner og Materiel, hvilket han for det meste selv udfører som Fritidsarbejde. Margrethe er ham i alle Maader en dygtig og trofast Hjælper, og de ynder begge at udvise en ret udstrakt Gæstfrihed mod alle; det er i Sommertiden et ikke ubetydeligt Antal, som har Ærinde til Gaarden og Mosen. Niels er ligesom sin Fader i Besiddelse af stort Lune og Tilpasningsevne, hvorfor han ogsaa er meget afholdt af alle, han kommer i nærmere Berøring med, ligesom han altid er villig til at yde en eller anden en Tjeneste eller økonomisk Hjælp, særlig inden for Familien.

Børn:

- 1) Erna Kathrine Breum Kjellerup, f. d. 8. August 1923. I Vinteren 1941—42 var hun paa Kursus paa Silkeborg Husholdningsskole. Har nu Plads ved Husgerning i København.
- 2) Oluf Kjellerup, f. d. 15. April 1933. Han er opkaldt efter sin Stamfader Oluf Persøn i Hellede, f. ca. 1625 (se under Historisk Indledning foran).
- i. Christian Kjellerup, f. d. 11. Oktober 1889 i Ø. Kjellerup. Gift

d. 30. Oktober 1923 med Meta, f. Schou Hansen, f. d. 15. Marts 1890 i Køge. Ved et Ulykkestilfælde under Leg blev han som 5 Aars Dreng slaaet blind paa det ene Øje og ved en Betændelse i det andet, mistede han ogsaa Synet paa dette. Dette blev hans Skæbne. I 1898 kom han ind paa Det kgl. Blindeinstitut i København og fik her en alsidig og god Uddannelse. Efter sin Konfirmation her uddannede han sig i Musik og tog Organisteksamen i 1913, og har siden 1921 været ansat som Organist ved Københavns Begravelsesvæsen. Som Violinspiller er han kendt fra Radioen, hvor Trioen: Agerby, Bjarnhof og Kjellerup hyppigt har optraadt, ligesom han enkelte Gange har spillet Solo for Violin. Desuden har han komponeret kønne nationale Sange, som er bleven kreeret af Sangere som Lauritz Melchior, Vilh. Mikkelsen og Anders Brems, og for de lettere Sanges Vedkommende af Chr. Gottschalk. Igennem nogle Aar offentliggjorde han i forskellige Ugeblade en Række vittige og bidske Aforismer, som Forfatteren Sven Lange forgæves forsøgte at faa ham til at udgive i Bogform. Han er saaledes aandelig set bedre begavet end de fleste seende, hvilket ogsaa forskellige Kroniker, han har skrevet i Dagspressen om Blindes Liv og Færd, bærer Vidnesbyrd om. Han er bl. a. ogsaa bekendt for sine slagfærdige Udtryk. Han er Bestyrelsesmedlem og Næstformand i „Danmarks Blinde“, hvor han i en Aarrække har gjort et stort og uegennyttigt Arbejde for sine blinde Kammerater, og ved sin Bravhed og sin kamplystne Retsindighed er han derved kommet til at indtage en førende Stilling i de Blindes Verden. Hans Hustru, Meta, har gennem Aarenes Løb været ham en trofast og opofrende Hjælper i hans daglige Tilværelse.

Barn:

Agneta Kjellerup, f. d. 15. Juni 1928 i København. Elev paa Frøken Ingrid Jespersens Skole; har gode Skolekundskaber og er tillige musikalsk begavet.

- j. Ane Nielsine Sørine Kjellerup, f. d. 30. Juli 1892 i Ø. Kjellerup. Gift med Otto Nielsen, f. d. 25. September 1892. Ane udvandrede til U. S. A. i 1913, hvor hun traf Otto, som i Forvejen havde opholdt sig nogle Aar derovre. De har en Mejerifarm i Renton nær Seattle, i Staten Washington, og behandler og forhandler selv deres Mælkeproduktion som „Grade A. Milk“. I 1927 var de tillige med deres to Pigebørn paa Besøg

herhjemme og opholdt sig her i 4—5 Maaneder. Foruden at være en dygtig Landmand er Otto tillige en smart Forretningsmand, og har efterhaanden oparbejdet en indbringende Forretning, hvorved de ogsaa har haft Raad til at give deres 3 Børn den bedst mulige Opdragelse og Undervisning. At de begge er velansete blandt deres Landsmænd, fremgaar deraf, at Otto er valgt som Vicepræsident i Brodersamfundet, og Ane er valgt som Præsident for det danske Søstersamfund. Deres Hjem har altid staaet aabent for mange danske Søfolk og andre, som har gæstet Seattle.

Børn:

- 1) Olga Ingeborg Nielsen, f. d. 15. December 1919 i Renton. Har Eksamen fra Renton High School i 1938 og er nu ansat ved et Sagførerfirma i Seattle. Trods det, at der i daglig Omgang tales Engelsk i Hjemmet, taler og skriver hun udmærket Dansk og holder meget af at korrespondere med sine Slægtninge i Danmark. Ugift.
- 2) Mary Katrine Nielsen, f. d. 24. Juni 1921 i Renton. Har ligeledes Eksamen fra en Skole i Seattle og har nu Ansættelse ved en Bank i Renton. Hun er livlig og kæk af Natur og er meget sportsinteresseret. Ugift.
- 3) Carl Kjellerup Nielsen, f. d. 26. Januar 1928 i Renton. Har stor Interesse for Landbrug og Mejeridrift og er derved sin Fader en god Hjælp i Bedriften.
- k. Ulrich Anton Kjellerup, f. d. 26. September 1893 i Ø. Kjellerup. Gift i 1930 med Agnetha, f. ? født i U. S. A. af danske Forældre, vistnok i Jawa. Han udvandrede til U. S. A. i 1914. I de første Aar arbejdede han i en Frugtplantage i Staten Washington, som han senere sammen med Broderen Thorvald blev Forpagter af, men det gik vistnok ikke saa godt, hvorfor de resolut rejste til Kalifornien, hvor de begge en kort Tid arbejdede ved en Gummifabrik i Los Angeles og opsparede nogen Kapital. Ulrich begyndte nu med at drive en mindre Hønsrifarm sammen med en Dansker, Brunsgaard fra Lem i Salling, som et Par Aar efter traadte ud, og rejste hjem til Danmark. Har nu drevet Hønsriet frem i større Stil og Omsætning og har bygget sig en Villa i Roscoe nær Los Angeles. Han var hjemme paa Besøg i Forsommeren 1929.

Børn:

- 1) Kathrine Kjaerup, f. d. 12. August 1934.

- 2) Vistnok en Søn, f. 1940.
- l. Thorvald Kjellerup, f. d. 3. Februar 1896 i Ø. Kjellerup. Gift med Karen, f. Mogensen fra Vardeegnen. Uddannet ved Mejerifaget paa Nyborg Andelsmejeri 1911—12. Udvandrede til U. S. A. i 1913, og arbejdede, som nævnt foran, ved forskelligt i nogle Aar, og gik derefter igen til Mejerifaget og tog Kursus og Eksamen paa en amerikansk Mejeriskole. Har i nogle Aar haft fast Ansættelse som Ostemester ved Knudsens Creamery i Los Angeles. Thorvald er meget anset og skattet, ikke alene af sine Landsmænd, men ogsaa af det Firma, hvori han er ansat. Han er, efter hvad der fortælles, en 100 pCt.s Amerikaner, og har ikke besøgt Danmark siden han i 1913 rejste til U. S. A.

Børn:

- 1) Eleanor Kelllerup, f. d. 1930 i Los Angeles.
- 2) Earl Kelllerup, f. d. 1933 i Los Angeles.
- m. Jenny Kathrine Kjellerup, f. d. 9. November 1899 i Ø. Kjellerup. Gift i 1929 med Aksel Clausen, f. d. 2. Oktober 1898 i V. Vedsted. Jenny udvandrede til U. S. A. i 1920. Ved deres Giftermaal boede de i Renton, hvor han kørte Mælkedetailvogn for Svogeren Otto Nielsen. Kort Tid efter flyttede de til Los Angeles, hvor de sammen med Thorvald Kjellerup havde et Hønseri, som de paa Grund af Uheld maatte opgive. De bor nu i Ojoj, ca. 100 Miles fra Los Angeles, hvor de har en Mælkefarm og behandler og forhandler selv hele Mælkeproduktionen af 30 Køer. Før Jenny udvandrede var hun hjemme hos sin Moder i Ø. Kjellerup og var hende da en god Støtte. Var hjemme paa Besøg i 1928.

Barn:

Helen Clausen, f. i Februar 1930 i Renton.

- C. Kristen Andersen, f. d. 6. Oktober 1851 i Ø. Kjellerup. Gift d. 5. Oktober 1875 med Karen, f. Mikkelsen af Søhus i Ryde. Før sit Giftermaal havde han den Ejendom (Kjelleruphus), som blev bygget til hans Fader som Aftægtsbolig. Ved sit Giftermaal solgte han denne og overtog sin Hustrus Fødehjem, Søhus i Ryde; her boede de i 5 Aar og mageskiftede derefter med en lille Gaard i Trabjerg (Mosgaard), hvor de 4 Aar efter endte deres Dagværk, idet han i 1884 døde af en Hjertesygdom i Forbindelse med Gigtfeber, som vistnok havde sin Aarsag i et ondartet Hug-

ormebid, han i sine unge Dage havde været udsat for. 14 Dage senere døde hans Hustru af Tuberkulose. Han var en flittig Mand, der maatte slide haardt i den ret tarvelige Jord, som hørte til de 3 Ejendomme, han i sin korte Levetid var Ejer af. De efterlod sig 3 ukonfirmerede Børn, hvoraf den yngste kun var 3 Aar. Deres Hjem blev nu opløst og solgt til en Svoger, som paatog sig at have den yngste af Børnene i Pleje, men i 12 Aars Alderen fik hun et nyt Plejehjem hos Niels Mortensen, Egebjerg, medens de øvrige to Børn kom i Pleje, Marie hos sin Faster i Brækjærhus og Kirstine hos Hestehandler og Gaardejer Johan Jensen i Ryde Kirkeby, som var hendes Moders Morbrøder; samtidig blev deres Farbrøder, Jens Kr. Andersen, Ø. Kjellerup, indsat som Værge for dem.

Disse Børn var:

- a. Cecilie Marie Andersen, f. d. 4. August 1876 i Søhus i Ryde. Gift d. 31. Oktober 1905 med Jørgen Jørgensen, f. d. 26. Februar 1880 i Gullev. Samme Dag blev hendes Plejesøster, Kirstine Krejbjerg, viet til Anton Rafaelsen. Ved deres Giftermaal var de bosat i Holstebro og drev her Bødkerforretning, og Marie, der havde lært Sygerning, havde samtidig en Systue. 1912 flyttede de til Møldrup, hvor Jørgensen blev antaget som Bestyrer af det nye Elektricitetsværk. 1. Juli 1917 overtog han Stillingen som Bestyrer af Elektricitetsværket i Bjerringbro, som han passede i en Aarrække, indtil han for nogle Aar siden startede en Installationsforretning, som han ved sit Forretningstalent og sin Dygtighed har arbejdet op til en omfattende Forretning, og har nu optaget sin Søn som Kompagnon. 1902 var han til Orlogs paa et Togt til de vestindiske Øer.

Børn:

- 1) Astrid Marie Jørgensen, f. d. 14. August 1906. Uddannet som Sygeplejerske paa Diakonissestiftelsen i København og havde senere Plads som Menighedssygeplejerske i Ans—Grønbæk og i Silkeborg. Død ugift d. 4. Oktober 1939.
- 2) Laurits Peder Jørgensen, f. d. 12. Juli 1908, død d. 26. November 1910.
- 3) Kaj Kristian Kjellerup Jørgensen, f. d. 5. Oktober 1910. Gift d. 13. December 1936 med Gerda, f. Christensen, f. d. 28. Maj 1913 i Sønderbro. Realeksamen og Installationseksamen. Var i Lære hos sin Fader. Ved deres Giftermaal bosatte de

sig i Aidt, hvor han i Kompagni med sin Fader har en Installationsforretning.

Barn:

Ketty Kjellerup Jørgensen, f. d. 6. Januar 1939.

- 4) Laurits Peder Jørgensen, f. d. 24. September 1911, død d. 26. Marts 1916.
- b. Andrea Kristine Andersen, f. d. 18. September 1878 i Trabjerg. Gift d. 5. August 1903 med Mads Rasmus Pedersen, f. d. 11. Juni 1878 i Taarup. Han var oprindelig Landmand, men havde som Dreng faaet en Del Undervisning i Musik, og i de unge Aar tog han ud i Egnen og spillede ved festlige Lejligheder, ligesom han under sin Militærtjeneste ogsaa var Musiker ved Hæren. I nogle Aar drev han Handel med forskelligt, bl. a. Smaagrise. Har nu et Øldepot for Albani Bryggeri i Taarup ved Frørup St., Fyn. Kristine var i Sommeren 1900 paa Højskole ved Svendborg og tog derefter Plads ved Husgerning i et Lærerhjem i Taarup, hvor hun lærte sin Mand at kende. De er begge ansete og afholdte af Egnens Befolkning.

Deres Børn:

- 1) Anna Pedersen, f. d. 11. Oktober 1903 i Taarup. Gift d. 20. Januar 1929 med Købmand Carl Borgstrøm, Kværndrup, f. d. 8. Juli 1904.

Børn:

1a. Vilhelm Borgstrøm, f. d. 16. April 1932.

1b. Erik Borgstrøm, f. d. 17. Oktober 1934.

- 2) Karoline Pedersen, f. d. 5. November 1905 i Taarup. Gift d. 18. Juni 1931 med Gaardbestyrer Marius Dyhr, f. d. 12. April 1905 i Taarup.

Børn:

2a. Laurits Markus Dyhr, f. d. 24. Februar 1938.

2b. Harald Marius Dyhr, f. d. 13. Maj 1941.

- 3) Hilda Pedersen, f. d. 17. Juli 1908 i Taarup. Gift d. med Kasserer Rasmus Pedersen, f. d. 8. Januar 1908 i Horne. Er vistnok ansat ved en Bank i Faaborg.

Børn:

3a. Mogens Hornø Pedersen, f. d. 26. Maj 1939.

3b. En Datter, f. d. 7. Juni 1942 ikke døbt endnu.

- 4) Rasmus Pedersen, f. d. 13. August 1910 i Taarup. Gift d. 26.

September 1938 med Agnes, f. Henningsen, f. d. 26. Oktober 1921. Bopæl: Kværndrup (vistnok Købmand).

Børn:

- 4a. Poul Henning Pedersen, f. d. 22. November 1938.
- 4b. Karen Pedersen, f. d. 4. August 1941.
- 5) Karen Kristine Pedersen, f. d. 3. November 1911 i Taarup. Død d. 4. Juni 1933 af en Svulst paa Hjernen.
- 6) Christian Pedersen, f. d. 12. Marts 1914 i Taarup. Udlært Mechaniker. Ugift.
- 7) Markus Kjær Pedersen, f. d. 21. Juli 1916 i Taarup. Chauffør siden sit 18. Aar. Ugift.
- 8) Else Pedersen, f. d. 30. Juni 1918 i Taarup. Har Husassistentstilling. Ugift.
- 9) Alma Pedersen, f. d. 30. Juli 1921 i Taarup. Husassistent ved Københavns Amtssygehus. Ugift.
- c. Maren Andersen, f. d. 7. Maj 1881 i Trabjerg. Gift d. 22. November 1909 med Ole Christen Christensen, f. d. 7. December 1886 i Torum. Maren, der ikke var mere end 3 Aar, da begge hendes Forældre døde, kom derfor først i Pleje hos sin Morbroder, til hun var 12 Aar, derefter kom hun i Pleje hos Niels Mortensen i Egebjerg, hvor hun blev til sit 17de Aar. Ved deres Giftermaal bosatte de sig i Egebjerg, men flyttede kort Tid efter til Rettrup, hvor de ejede en lille Ejendom. Senere var de bosat i Nykøbing M. De har nu en Ejendom paa Egebjerg Mark i Ejsing.

Børn:

- 1) Amanda Kirstine Christensen, f. d. 11. Januar 1910. Gift med Peder Madsen. De har en Ejendom paa 12 Tdr. Ld. i Sulkenstrup v. Bønkel, Fyn. Der er to Børn: Grethe og Erna.
- 2) Anders Skov Christensen, f. d. 9. Februar 1912.
- 3) Søren Christen Christensen, f. d. 25. Oktober 1917.
- 4) Kaj Christensen, f. d. 16. September 1921.
- 5) Carl Gustav Christensen, f. d. 27. December 1922.
- 6) Karen Margrethe Christensen, f. d. 7. December 1926.

D. Jørgen Bang er ikke direkte Slægtning fra Store Kjellerup, men da han er en Plejesøn af Anders Jensen og Gertrud, er han altid blevet betragtet som hørende til denne Familie, det er derfor naturligt, at hans Biografi medtages her.

Jørgen Andersen Bang er f. d. 11. Maj 1847 i Ejsing. Gift d.



Jørgen Bang, Hedegaard, Sevel.

28. Oktober 1873 med Dorthe, f. Pedersen, f. d. 2. August 1844. Han var født uden for Ægteskab og kom i Pleje hos mine Bedsteforældre, hvor han forblev til sin Konfirmation. Han havde derefter i nogle Aar forskellige Pladser ved Landbruget og fik derefter Arbejde ved det mislykkede Forsøg med Udtørring af Flynder Sø. Senere drev han Fiskeri i Stubbergaards Sø, her blev han kendt med sin Hustru, og da hun var eneste Barn, overtog han ved Giftermaalet hendes Fødehjem, Hedegaard i Sevel. Han var en stærk og energisk Slider, og opdyrkede saaledes 20 Tdr. Land Hede, som i 1898 blev bebygget og overdraget deres ældste Datter. Jørgen Bang var ilter og haard af Temperament, men inden for den haarde Skal var der dog en blød Kerne. Minderne fra sit Barndomshjem i Ø. Kjellerup glemte han aldrig og følte sig stærkt knyttet til Slægten her. Hans Hustru døde d. 4. Juni 1921, og Jørgen Bang døde d. 22. December 1931.

Deres Børn:

- a. Ellen Marie Bang, f. d. 7. August 1874 i Hedegaard. Gift d. 10. Maj 1900 med Laust Pedersen.

Børn:

- a1. Kirstine Bang Pedersen, f. d. 11. April 1898. Gift med Søren Peder Villadsen, Herning.
 - a2. Jørgen Bang Pedersen, f. d. 10. Oktober 1901. Gift med Jenny Eleonora Helena, f. Andersen. Bor i Sevel.
- b. Peder Hedegaard Bang, f. d. 13. December 1875 i Hedegaard. Gift d. 21. Maj 1926 med Henriette, f. Jensen. Bor i Sevel.

Barn:

- Jørgen Ejner Bang, f. 28. Februar 1927.
- c. Anders Kjellerup Bang, f. d. 2. Juli 1878. Død 7. Juli 1903.
 - d. Ane Johanne Bang, f. d. 19. December 1881 i Hedegaard. Gift d. 3. December 1907 med Niels Madsen, Djeld, Sevel.

Børn:

- d1. Kristine Madsen, f. d. 7. August 1908.
 - d2. Jørgen Bang Madsen, f. d. 18. Maj 1911. Gift d. 29. November 1935 med Johanne, f. Jensen. Bor i Fly.
 - d3. Magnus Madsen, f. d. 9. Januar 1913. Gift d. 10. April 1939 med Ingrid, f. Jacobsen. Bor i Rønbjerg.
 - d4. Dagmar Mathilde Madsen, f. d. 27. August 1914.
 - d5. Harald Madsen, f. d. 30. Juni 1916.
 - d6. Ottermine Madsen, f. d. 30. September 1918.
- e. Niels Hedegaard Bang, f. d. 23. Juni 1886 i Hedegaard. Gift d. 23. Maj 1919 med Ellen Kathrine, f. Jensen. Ved sit Giftermaal overtog han Fødegaarden, Hedegaard, som han driver med megen Dygtighed, og er i Sognet en anset Landmand.

Børn:

- e1. Dora Bang, f. d. 2. April 1921.
- e2. Jørgen Asger Bang, f. d. 7. Juli 1923.
- e3. Else Bang, f. d. 29. September 1924.

Fulde Navn	Fødselsdag og Aar	Fødested, Sogn og Amt	Bryllups- dag og Aar	Dødsdag og Aar	Stilling

BIDRAG¹⁾
TIL
STORE KJELLERUPS HISTORIE
ca. 1492—1837
OG
VESTER KJELLERUP = ØSTER KJELLERUP
1837—1942

Aar 1492 gjorde Sendemænd (Forligsmænd) Markskjæl mellem Kjellerup Mark og Kjærgaards (Kjærgaardsholm) Mark i Rødding Herred, dette sætter de midt i Trevelen (Trevel Aa) og saa i vester ned til den udløber i Fjorden og saa øster op i Trevelen til den Sten, som de sætter der, og saa ad den anden Sten, som de sætter paa Maden (Marken?), og saa ad Rudsig og øster op imellem Kjæret og den Agerjord til den tredie Sten, som sat var, og saa fremdeles øster ad til den Hjørnesten, som Kjærgaards Mark antager, og saa sønder op ad den gamle Sten,²⁾ som staar paa Bjærget, og saa ad en Sten, som staar i Heden og saa sønder ad ned Skjørsø.

Samme Aar gjorde velbyrdige Svend Aksel Nielsen, paa sin Moder Fru Inger af Landting hendes Vegne, Lovhævd paa 9 Gaarde i Egebjerg, 3 øde Byggesteder i Kjellerup og **Kjellerup Gaard, som var bygget**, samt et øde (udyrket) Byggested, som kaldes Junkers Gaardsted. I den Anledning fik Fru Inger en Strid med Niels Krabbe til Tanderup, der gjorde Paastand paa et Byggested paa Kjellerup Mark, men hun fremlagde sin Fader Hr. Niels Erichsens Lovhævd af 1447 paa den Grund, som ligger sønden ved den udsvorne Fælle, som man Gisels Eng kalder, den Grund, og al den Grund, som sønden for den udsvorne Fælle ligger, undtagen Stubholm og Stubseeng, som Fru Karen af Hostrup skulde have liggende der, indværgede Hr. Niels Erichsen sig til fuld Ejendom, efter som han var Ejer i Egebjerg og Kjellerup. 1495 fik Fru Inger Medhold ved en Rigsretsdom.

1) Bemærk: at der er anvendt samme Skrivemaade, som anvendtes paa den Tid, der omtales her.
2) Flere af disse Sten staar endnu.

1638 nævnes, at der kun var 1 Gaard, kaldet Store Kjellerup, og at der paa Kjellerup Mark fandtes 2 Høje, nemlig Kløvenhøj og Damhøj. Sidstnævnte er fredet. I 1748 fik Christen Christensen af Hellegaarde Store Kjellerup i Fæste. Ved hans Død i 1786 arvede hans Søn, Jens Christensen, Kjellerup Fæsterettighederne, og Fæstebrevet har da følgende Ordlyd:

FÆSTEBREV AF 1787

Jeg underskrevne Peder Hansen til Landting, Hans kgl. Majestæts Kammeraad, tilstaaer at have Stædt og Bortfæstet den Gaard i Ejsing Sogn, St. Kjellerup kaldet, under Landting Hovedgaards Takst beliggende, anslagen til Hartkorn efter nye Landmaalings Matrikul 7 Tdr. 2 Skiæpper til Jens Christensen, barnefødt i bemældte St. Kjellerup, og har staaet i hans Kgl. Majestæts Tjeneste som Landsoldat noget over et Aar, samt passeret Mynstringen, hvilken Gaard hans salig Fader, afgangne Christen Christensen, og hans Moder hidtil har haft i Fæste, men nu af Moderen hanum er opladt og afstaaet. Benæfnede Gaard maa ermeldte Jens Christensen nyde, bruge og i Fæste beholde hans Lifstiid paa følgende Conditioner:

1ste. Alle kgl. Skatter og Paabuder ihvad Navn nævnes kand, som nu er, eller herefter Paabuden vorder ordinaire og Extraordinairer, svarer og betaler hand til rette Forfaldstiid og Stæd, af foranførte 7 Tdr. 2 Skiæpper Hartkorn, ligesom af andet contribuabell Hartkorn til Landting.

2det. Desuden betaler han til Mortig 1788 og siden fremdeles aarlig ved sametiid Penge 4 Rdr., og ligesaa til hver Aars Michelsz 1 Tdn. godt renset Sæderug; men Landgilde — Rug og Penge til Michelsz indeværende Aar, svarer hand, ligesom hans Fader forhen har svaret.

3die. Forretter Halvgaards Hoveri til Landting og Nygaard saaledes, nemlig 4 Dages Møgager ved Nygaard, og desforuden om skulde behøves, Hiælp til Giødskenringens Udførelse af Foldene, forsaavidt hans Andeel deraf, som ren Halvgaard tilkomme. Til Rug Sæd, Byg Sæd og Haure Sæd pløjer, saær og harver hand 3de Skifter eller Agger paa Nyegaard Mark, forsvarlig og velbehandlet, hvis Afrøde han og høster, opbinder, røgter og hiemfører i benæfnede Nygaards Lade, graver 1 Dags Heedetørv og 3de Dages Skoutørve (Skæretørv), som han besørger udboren, røgter og hiemkører, dels til Landting og Teglværket, samt dels til Nyegaard, alt forsvarlig og vel, samt saa mange Læsser og Tørfesantall, og Læsser i Størrelse som andre Godsets Bønder anskaffer af lige Dages Grøft, ligesaa bringer og fremfører hand til Landting eller Nyegaard aarlig 1 à 2 forsvarlig Læsser Lyng efter Tilsigelse, enten fra Landting eller Søvell Sogns Heeder, endvidere slaar, river, røgter og bringer hand det sædvanlige Græs og Høe paa Nyegaard Enge, og same hiemkører til Nyegaard, alt ligesom hans Fader forhen biærget haver. Ja, videre forrettes aarlig 2 à 3 Dages Dagskiørsler og Dags Græsninger, af 1 Person, ligesaa aarlig 5 à 6 Dage, endelig forretter hand Reiser og Kiørsler med Korn, Matriallier eller deslige, ligesom andre Halve Gaardes Beboere paa Godset, og iøvrigt forretter han ligeledes Tærskedages Giærninger ved Nyegaard ligesom andre Halve Gaardes Beboere, som dog ei bliver under imod 20 à 22 Dage.

No. 18823

Tret og Tyve Skilling.

Jeg indsendes min Brev

Kæder til Landingsmands

Råd og Rådmænd til alle og sær

særlig til den Kongelige Råd og Rådmænd, Eder

og den Kancellis Råd og Rådmænd i den Kongelige

Kammerkassens Råd og Rådmænd, indlægges

til Hverken og alle Nye Landskabs

Matrikel og Skatte og til den Christelige

Borgerfæd og Mænds Kancellis og for hvert

i sine Råd og Rådmænd, indlægges

med og om at være samt indlægges

og indlægges samt indlægges

og indlægges samt indlægges

No. 4.



1787.

Middel

En Halvdel af Forsiden af Fæstebrevet 1787. (Faksimile)

4re. Det Støke Jord væst — væsten indtil Kjellerup Agger Mark som er opbrudt Heede og nu besaaet af mig med Boghvede, tilligemed det lille Støk Heede næst ved same indtil den første gamle og ubrugelig Vei væsten for, maa Fæsteren beholde til Brug i Fremtiden, men dette Aars Afgrøde af Boghveden forbeholder ieg mig selv.

5te. Udi Kjellerup Heede og Moser indtil Veien som gaar ad Kiærgaardsholm, maa Fæsteren biærge hvis Lyng og Skovtærfe hand maatte behøve til egen Brug og hvis Folding hand ingenlunde maa afhænde eller overlade noget deraf til andre, enten for eller uden Betaling, saasom ieg forbeholder mig selv, hvad som ieg har nødig.

6te. Fæsteren tillades i Nyegaards Studekiær norden Egebjerg, Græsning til 3 à 4 Bæster i Hoverie Driftens Tiid næste Nat før og næste Aften at hand med Bæsterne har været og er til Hove.

7de. Fæsteren forsyner og underholder hans gl. Moder med Kost og Pleie, samt Tilsyn og Hiælp i paakomende Svaghed saalænge hun lever, upaaklagelig i alle Maader.

8nde. Gaardens Bygninger, som nu findes i forsvarlig og god Stand, samt overleveres ham nu med Gaarden, 3de. gode Bæster, 4 Kiør, 7 Studeungnøder, og 21 gl. Faar med Lam, hvorfor hand i alt er og bliver ansvarlig i Tiiden.

9nde. Gaardens Jord forsvarlig dyrker, giøder og behandler, og intet af Eiendommen til Upligt bruger, eller andre bruger lader, samt Gaardens Huse og Bygninger i god Stand holder, ligesom hand og er i Fæste forundt Gaarden uden nogen Ustand, saa forbinder Fæsteren at holde ovenanførte Poster, samt retter sig efter allernaadigste Lov og Anordninger, og er sin Tilskikede hærige og lydige, alt under dette Fæstes Fortabelse og under lovlig Straf.

Landting d: 6. Juny 1787.
P. Hansen.

SKIFTEBREV

efter

Christen Christensen i Store Kjellerup

(Udskrift af Landting Skifteprotokol 1745—1803 Fol. 276 b)

Anno 1786 d. 27. February indfandt sig i Store Kiellerup i Eising Sogn paa Hosbondens og Skifteforvalterens, velædle og velbyrdige Hrr. Kammerraad Hansen til Landting, Nyegaard og halve Stubbergaard, hans Vegne Fuldmægtigen fra bemeldte Landting, Visti Søndergaard med 2de Vittigheds- og Vurderingsmænd navnlig Niels Remme af Heedehuset og Jens Andersen i Lille Kjellerup, for i Følge Loven at holde Registerings- og Vurderingsforretning til paafølgende Skifte og Deeling imellem

afgangne Christen Christensen, forhen boende i Store Kiellerup, hans Enke Karen Jensdatter og hendes med den Afdøde i Ægteskab sammenavlede Børn, som ere:

1. En Søn Christen Christensen, boende i Eggebjerg i Ejsing Sogn, myndig og nærværende.
2. En Søn Jens Christensen, 30 Aar, opholdende sig her i Stærvoestædet.
3. Jørgen Christensen, 24 Aar gammel, opholdende sig her i Stærvoestædet.
4. En Datter Mette Christensdatter, 34 Aar gammel, hiemme og
5. En Datter Margrethe, 26 Aar gl., hiemme.

Som Curator for den mindreårige Jørgen Christensen, saa vel som til Formynder for de umyndige¹⁾ Pigerbørn blev i Følge Loven anordnet deres Broder Christen Christensen af Eggebjerg, som var nærværende. — Enken antog som Laugværge Niels Remme af Heedehuset — — Og blev da Skifteforretningen begyndt saaledes som følger:

	Rd.	Mrk.	Sk.
I Stuen:			
1 Fuhrbord paa aaben Foed		3	
2 Benkefiele, nagelfast, og derfor uvurderet			
1 Fuhrkiste med Laas og Nøgel	2		
(Derudi var ikke andet end Enkens Gangklæder)			
1 Jernbielegger Kakkelovn	12		
Sengeklæder:			
1 rød og sortstribet Olmerdugs Dyne.....		4	
1 blaastribet ditto Underdyne		2	
2 Hylsklæder af Toslet		1	
2 sortstribet Olmerdugs Hovedpuder		1	
1 blaa og sortstribet Olmerdugs Overdyne		4	
1 Hylsklæde af Toslet og 1 Blorgarns Lagn		2	
2de blaa og sortstribet Olmerdugs Hovedpuder.....		1	
1 sortstribet Olmerdugs Dyne		3	
2 Toslet Hylsklæder		3	
1 blaastribet Pude og 1 sortstribet ditto		2	
3de Sengsteder hvorpaa anførte Sengeklæder befandtes, ere nagelfaste.			
1 Viise Værk	1	2	
1 gammel Speil			4
1 gammel Spinderok		1	8
1 Krus med Tinlaag		1	

1) Paa den Tid var Myndighedsalderen først ved det 30. Aar.

	Rd.	Mrk.	Sk.
1 Glaslygte			8
9 Stk. gammel Bøger		1	
1 Flødebøtte			4
9 Stk. Leersætter			4
3 Stk. Leerfade			3
2 ditto Leerspander og 1 ditto Lysesstage			3
1 gammel Hætteslag			2
2 Flasker og 1 Glas			8
3 Stk. Hyldefiel, som er nagelfast.			
5 Trætallerkener			3
I et Kammer:			
1 gammel Egeskab		1	
1 blaa Vadmel's Vest	1		
1 sribet Nattrøie af Førslet		4	
1 Lædertrøie		2	
1 gammel Fierding			1
1 graae Vadmel's Kiortel		4	
1 Par Læderbuxer			4
I Kielderen:			
1 gammel Fuhrkiiste uden Hængsler og Laas			8
1 gammel Egeølltønde			8
1 Egekar			12
1 Egegrynbøtte			6
1 Par Qværnesteen		1	
1 Degnekar og 1 Sælde		1	
1 Kierne med Stav			6
1 Haspetræ			4
1 Ege Anker			8
1 Driftetrug og 1 Timse			8
1 gammel Hat			2
2 Gryder og 2 Træskaaler			4
2 Træstole			6
I Fremersæt:			
1 Halvtønde — Kaabberkiedel i Grue	8		
3de Tjæretønder		1	8
1 stor Egekar		1	8
1 liden øred Balie			8
3de Stripper			6
1 øred Kar			6
1 Jernildklemme			4
1 Jernpande			4
1 Jernrist			6
1 Øxe og 1 Hammer			8

	Rd.	Mrk.	Sk.
Paa Loftet:			
3de Hampsække.....			
2 Solde			10
2 River.....			6
4½ Tdr. Rug, som vil medgaa til Husholdning.			
1½ Tdr. Byg, ligeledes til Husholdning.			
1 Osthække.....			2
1 nye Høelée med Drag.....		4	
1 gammel ditto med ditto		2	
2 Spader		1	
2 Jerngæbe		1	8
1 Lynglee			6
I Gaarden:			
1 beslagen Vogn med Haurer	10		
1 gammel Trævogn med Møgfiel	1		
Leirer og Skrau til 1 Vogn samt 1 Læsestang.....		5	
1 Harve, den halve med Jern og den anden halve med Trætænder.....		2	
1 Ploug med Langjern og Skier.....		5	
I Laden			
befandtes 40 Rugneeg, som var utærsket, som behøves til Creaturerne Underholdning.			
40 Bygneeg, som vil medgaa til Creaturerne Under- holdning.			
1 Skierkiste med en gl. Kniv.....			12
2 Pleiele.....			2
1 Hammelstok med Jernbeslag		1	4
1 Træhammelstok			2
Creaturer, Bæster:			
1 brun Hest, 4 Aar gl.	16		
1 sort Hest, 3 " "	12		
1 gammel sort Hoppe, 15 Aar gl., i Føl	8		
Fæhøveder:			
1 graebroget Koe, staaende med 6te Kalv	6		
1 graebroget ditto, staaende med 8de Kalv.....	7		
1 sortbroget ditto, har faaet 4 Kalve.....	4		
1 hviid og grae ditto, staaende med 2den Kalv.....	8		
1 graebroget ditto, og med 2den Kalv	8		
1 hviid Stud med nogle graae Pletter tegnet, i 4de Aar	9		
1 sortbroget ditto, i 4de Aar.....	9		
1 sortbroget ditto, i 4de Aar.....	8		
1 sortbroget Ungnød i 3die Aar	6		
1 graebroget ditto	6		

	Rd.	Mrk.	Sk.
1 sortbroget Ungnød i 2det Aar		5	
Faarhøvder:			
14 Stk. Faar med 6 Lamme	10		
4 Stk. Vædder	2		
1 Galtesviin		3	
Summa	169	3	10

Skifteretten tilspurgte Enken med Tilstædeværende, om de vidste meere i nogen Maade Stærvboen til Indtægt at angive? Hvortil de alle svarede ney! —

Da Skifteforvalterens Fuldmægtig for andre Forretningers Skyld var forhindret videre denne Gang at fortfare med Skiftet, saa blev samme opsat til den 7. October førstkommende, og til den Tid paalægges det Enken med hendes hiemneværende Børn at have fornøden Opsigt med Stærvboestædet og besørge Avlingens forsvarlige Drift, samt behørig at paapasse og være ansvarlig til det registerede og vurderede, som de alle belovede og indgik. Saaledes beroer Skiftet under Opsættelse under Forbeholden af enhver lovlig Ret til berørte Tiid.

Actum ut supra.

Paa Skifteforvalterens Vegne:
Søndergaard

Enken med paaholdende Pen.

Paa egne og som Curator for min Broder Jørgen samt som Formyndere for mine 2de Søstres deres Vegne underskriver:

Christen Christensen Jørgen Christensen
begge med paaholdende Pen.

Som Laugværge: Niels Remme
med paaholdende Pen.

Paa egne Vegne: Jens Christensen

Som overværende Vitterligs- og Vurderingsmænd:
Niels Remme Jens Andersen
begge med paaholdende Pen.

Anno 1786 den 7. Oktober indfandt sig efter Vedtægt paa Skifteforvalteren S. T.¹⁾ Hrr. Kammerraad Hansen til Landting ect, hans Vegne Fogden fra bemeldte Landting Visti Søndergaard med tvende Vitterlighed^s og Vurderingsmænd, Ole Clausen af Lille Kjellerup og Niels Remme af Heedehuset, i Store Kjellerup i Eising Sogn for at bringe Skiftet til Ende efter afgangne Christen Christensen samesteds. — Og var da nærværende Enken, Karen Jensdatter, med Laugværge, og Arvingerne med Formyndere og Curator, hvorefter passerede:

Skifteretten tilspurgte Enken og Arvingerne, om de vidste meere Boen til Indtægt at angive end det ved forrige Samling registrerede, hvis Beløb er 169 Rd. 3 Mrk. 10 Sk.

Hvortil de svarede, at der var ikke mere, uden dette Aars indavlede Korn, som var af lidet Antal og ringe og ikke vilde forslaae til at udrede Byrderne til Kongen og Hosbonden paa Landting, samt til Sæd, Folkenes og Creaturerens Underholdning.

Derefter anføres Stærvboets Udgift og Besvær saaledes:

	Rd.	Mrk.	Sk.
1. Bygfæld.			
a. Salshuset bestaar af 11 Fag, til hvis Reparation efter de nærværende tvende upartiske Mænds Skiønende vil medgaae 1 Rd. til hver Fag i det ringeste, er . . .	11		
b. Laden bestaar af 19 Fag, hvoraf de 9 er meget brøstfældige og ringe, til hvis Reparation efter deres Skiønsomhed vil medgaae 4 Rd. à Fag, er 36 Rd. de 10 Fag behøver à Fag 2 Rd., er 20 <i>s</i>			
Ialt	56		
c. Fæehuset bestaaer af 13 Fag, til hvis Reparation efter deres beste Skiønsomhed udfordres 2 Rd. à Fag, er	26		
Er	93		
 Imod den anførte Bygfæld havde hverken Enken eller Arvingerne, deres Formynder og Curator noget at erindre.			
Besætning.			
Til Gaardens Drift, som bestaar af over 7 Tdr. Hartkorn, udfordres i Følge Anordningerne 1 Bæst til hver Td. Hartkorn, som de tvende uvillige Mænd ansaae at ville koste i nærværende Tiider, ialt	116		
1 forsvarlig Vogn, som kan bruges til Gaardens Drift og i Kongens og Hosbondens Ærende, ansees af dem			

1) S. T. = forkortet Titulatur; med Forbehold af Titlen.

	Rd.	Mrk.	Sk.
at vilde koste	16		
1 ditto til.....	10		
1 ditto til.....	8		
1 forsvarlig Ploug med Tilbehør ansees at vilde koste.....	4		
Ligeledes udfordres 3de forsvarlige Harver, som ansees at vil koste, Stykket à 2 Rd.....	6		
	44		
Enken angav at være henskyldig til:			
Forpagter, Seigneur Høg paa Vinderup.....	8		
Til Christen Pedersen i Store Ramsing	10		
Til Jørgen Brøndum i Grønholm	10		
som Arvingerne tilstaaet at være rigtig, saa vel som Hosbondens Prætentioner for Besætningen, og meere Giæld vidste Enken ikke at anmeldte. — Da hun forsikrede at holde Skifteforvalteren frie for ald Ansvar, om mere lovlig Giæld skulde reise sig Stærvboet til Last.			
Hvorefter anføres Skiftbekostninger:			
Skiftbrevets Beskrivelse paa 3 Ark à 3 Mrk.....	1	3	
3 Stk. stemplet Papiir à 1 Mrk. 8 Sk.....		4	8
Skiftesalarium af Boets Beløb	1	4	
Skifteforvalterens Fuldmægtig for Rejser og Dietpenge		3	
Summa Udgift	285	2	8

Efter at Stærvboens Udgift og Besværing er lignet og balanceret imod Indtægten, sees, at intet kan blive til Deeling imellem Enken og Arvingerne, saasom Udgiften langt overgaar Indtægten.

Skifteforvalterens Fuldmægtig tilspurgte Enken, om hun fremdeles vilde vedblive Gaarden efter hendes salig Mands Fæstebrev og derfor holde Hosbonden skadesløs? Hvortil hun svarede ja! Og forsikrede i alle Maader at opfylde hendes salig Mands Fæstepligter.

For Hosbondens anmeldte prioriterede Fordringer bliver Stærvboens registerede og vurderede til Sikkerhed, ligesom og Enken lovede at holde Hosbonden skadesløs for den anmeldte Giæld i alle Maader.

Og da ingen efter Paaraab havde videre ved Skiftet at erindre, saa blev samme hermed sluttet og tilendebragt, som bekræftes med vore Hænders Underskrift.

Paa Skifteforvalterens Vegne:
Søndergaard

Paa egne Vegne og som Formynder for mine 2de Søstre, samt Curator for
min Broder Jørgen underskriver

Christen Christensen

Som Overværende
Jørgen Christensen

Enken: Karen Jensdatter
med ført Pen.

Som Laugværge
Niels Remme.

Paa egne Vegne
Jens Christensen

Som overværende Vitterligheds- og Vurderingsmænd
Niels Remme Ole Clausen
Begge med ført Pen.

SKIFTE FORRETNING

efter

afgangne Karen Jensdatter, som døde i
Store Kiellerup.

(Udskrift af Landting Skifteprotokol 1745–1803, Fol. 383)

Anno 1795 den 15. Oktober, straks det var anmeldt, paa Land-
ting, at Enken Karen Jensdatter, Indsieder i Store Kjellerup,
i Dag Klokken 6 slet ved Døden var afgangen, indfandt sig paa
Skifteforvalteren, S. T. Hr. Kammerraad Hansen til Landting,
hans Vegne Fogden Thomas Møller ibidem, for at registrere og
vurdere den Afdødes Efterladenskaber til videre Skifte og Deeling
imellem den Afdødes Arvinger, som blev angiven at være, nemlig:

1. En Søn Christen Christensen 48 —, tienende i Lem Præstegaard
i Salling.
2. En Søn Jens Christensen, gammel 40 —, her i Gaarden.
- 3die. 1 Søn Jørgen Christensen, gammel 35 Aar, tienende i Ej-
sing Præstegaard.

4. En Datter Mette Christensdatter, gift med Søren Skou i Raast og
5. En Datter Margarete Christensdatter, hjemme i Stærvboestædet, gammel 28 Aar.

Hvor da i Overværelse af tvende Vitterligheds- og Vurderingsmænd, navnlig Ole Clausen fra Lille Kiellerup og Niels Raun fra Wibyeuus¹⁾, samt tilstædeværende Arvinger, nemlig Jens Christensen, Jørgen Christensen og Margarete Christensdatter blev registeret og vurderet som følger:

Derudi fandtes:	Rd.	Mrk.	Sk.
1 hiemgiort ulden Kaabe		4	
1 bruun firselet Skiørt			
1 bruun Klædes Trøye		2	
1 sort firselet Trøye		3	
1 blaae ditto		2	8
1 sort toeselet Skiørt		2	8
1 ditto Forkleede		2	8
1 Par Tøfler		1	4
1 Muffe			12
1 rød Vadmel's Skiørt			
1 ditto gammel			8
1 rød bunden Trøye			4
1 gammel ditto			4
1 stribet Boll			4
1 blaae og hvidstribet			3
1 blaae Snørliv			8
1 Par Føehoeser			4
1 Par uden Føder			2
1 Par gammel Træskoer			1
3 gammel Blaarlærets Særker		2	8
2de hviid Hørlærets Klæder		2	
1 ditto Hørlærets Klæde		1	
2 blaae Barkans Huer			3
4 Stk. Hoghatter			2
3 blaae og hviid Klæder		1	8
3 Liner			6
1 gammel Salmebog		1	
1 bedendes Kiæde			8
1 Snustobaksdaase			1
3 Potter			2
1 gammel blaae og hviid Olmerdugsdyne uden Fyld ..		1	
1 sort rød og hviidstribet Olmerdugsdyne med Fyld ..		3	
1 rød blaae og hviidstribet Pude med Fyld		1	
1 sort og hviid ditto		1	

1) Skal sikkert være Weilehuus.

	Rd.	Mrk.	Sk.
1 do. Hylsklæde		3	
1 gammel Blaarlærets Lagen		1	
1 gammel Rokke med Spindetøj		2	
1 gammel Haspetræ			4
1 Par gammel Karrer			8
Er	7	1	9

Og da efter Tilspørgende intet videre var at angive Stærvboen tilhørende, saa blev Skiftets Fremme udsat til den 13de November førstkommende, og imidlertid blev Fæsteren her af Gaarden paalagt at være ansvarlig for alt det her foran registrerede og vurderede, og til samme Tiid at indkalde de øvrige Arvinger.

Datum Store Kiellerup ut supra.')

Paa Skifteforvalterens Vegne:

Møller

Jens Christensen Jørgen Christensen

Som Vitterligheds- og Vurderingsmænd:

Ole Clausen Niels Raun

med ført Pen.

CONTINUATION AF SKIFTET

efter

afgangne Karen Jensdatter i Store Kiellerup

Anno 1795 den 13. November indfandt sig Skifteforvalteren, S. T. Kammerraad Hansen ved sin Foged Thomas Møller fra Landting for lovlig Skifte og Deeling at fremme imellem den Afdødes Arvinger, som ved sidste Skiftesamling var anmeldt at være:

- a. 1 Søn Christen Christensen
- b. 1 ditto Jens Christensen
- c. Jørgen Christensen og

1) »Datum ut supra« betyder: Foregaaet som ovenfor er omtalt.

1 Datter Mette Christensdatter, gift med Søren Pedersen (Skou)
i Raast, og
Margarete Christensdatter,
som alle var tilstæde.

Paa den umyndiges og egne Vegne var mødt Christen Christensen Kiellerup, og som Vitterligheds mænd var tilstæde Jens Andersen og Olle Clausen fra Lille Kiellerup.

Hvor da blev forrettet, som følger:

	Rd.	Mrk.	Sk.
Indtægten, som ved Registeringsforretningen blev anført, var.....	7	1	9
Og efter Tilspørgende vidste de ikke videre at angive Stærvboen til Indtægt.			
Dernæst blev Udgiften anført, som var bestridet af hendes Søn Jens Christensen her i Stædet, at være:			
a. Til Ligkisten, som er betalt.....	2		
b. Til Begravelsesbekostninger i et og alt..	3 - 5 - 9		
Dernæst Skiftets Bekostninger med Skriversalarium og Reyser etc.....	1 - 2	7	1 9
Er i alt	7	1	9

Altsaa bliver Stærvboens Indtægt lige med dens Udgifter.

Arvingerne, som var tilstæde, ønskede og bad, at Skiftet i Dag maatte vorde sluttet og tilendebragt, da de tydeligen saae, at det ville formeere Udgiften for Boen, ifald samme skulde auctioneres, da Auctionsdirecteurerne boede omtrent $3\frac{1}{2}$ Miil herfra. Og desuden erklærede den herpaa Stædet værende og boende Arving Jens Christensen at holde Skifteforvalteren for alt Ansvar, baade nu og i Tiiden, frie, kræves og skadesløs i alle Maader.

Skifteforvalteren fandt deres tilførte gandske rimelig og paa Grund heraf optog det Skiftet til Slutning under Forbeholden af enhvers lovlige Ret.

Datum ut supra.

Paa Skifteforvalterens Vegne:
Møller

Arvinger:

Paa egen og min Svoger Søren Pedersens (Skou) Vegne:
Jens Christensen

Som Formynder for min Søster Margarete Christensdatter og egne Vegne:
Christen Kiellerup

Jørgen Christensen

Som overværende Vitterligheds mænd:
Olle Clausen Jens Andersen

HISTORISK FORKLARING

For at faa den rette Forstaaelse af de anførte Skifte- og Fæstebreve og Skøder, skal her gives en kort Fremstilling af de Forhold, hvorunder Fæstebønderne i forrige Aarhundrede levede, og som har prøvet Stavnsbaandets og Hoveriets Trældom. Herregaardene laa den Gang med en Duft af Adel og Kloster over sig, og Godset, som hørte under dem, udgjorde som Regel de fleste af Sognets Bøndergaarde; samtidig herskede en uretfærdig Samfundsorden, som f. Eks. Enevoldsmagten med dens knugende Skattebyrder. Adelsmændene eller Lensmændene administrerede Landets forskellige Egne som Embedsmænd med Ansvar over for Konge og Rigsraad.

Bønderne led endnu i Begyndelsen af forrige Aarhundrede under Følgerne af en gennem Slægtled fortsat Mishandling. Stavnsbaandets Afløsning i 1788 og de store Landboreformer, som fulgte efter, hvoraf Udskiftningen med Hoveriets Regulering var det vigtigste Fremskridt, førte bort fra de gamle middelalderlige Tilstande, men i den nærmeste Fremtid savnede den almindelige Bonde Betingelserne for at kunne tilegne sig og udnytte Fremskridtene i det Omfang, som var paatænkt. Dertil kom saa Statsbankerotten i 1813 og nogle derpaa følgende Kriseaar, og i disse Aar vendtes der op og ned paa al Ting, samtidig med at næsten alle Landbrugets Produkter faldt stærkt i Pris.

Det Forsøg, Staten gjorde paa at afvende Krisen, mislykkedes. Regeringen gjorde store Laan, hvoraf 5 Millioner Rigsbankdaler blev udlaant gennem Nationalbanken til Ejendomsbesiddere, som

derfor gav Forskrivning i Sølv og Procent Renter. Men Staten maatte desuagtet i Tiden 1820—30 overtage som Fällitgods ikke mindre end en Tredivtedel af Landets Hartkorn. Hoveriet havde som oftest været Godsejernes største, stundom eneste Indtægt af Fæstegaardene, og nu vilde de gøre gældende, at naar Bønderne skulde være frie, skulde ogsaa Jorden være fri; de begyndte derfor at bortfæste paa Aaremaal og Opsigelse, d. v. s. fri Forpagtning. Her skred imidlertid Regeringen ind og paabød Fæstetvang (1790), d. v. s. det gamle Livsfæste, men til Gengæld tillod den 1792 at forhøje Landgilden, saa at Godsejeren kunde faa Fordel af Konjunkturernes Opgang. Indtil 1807 var 20—25 % af Fæstegodset solgt til fri Ejendom, og i 1835 var af samtlige Bøndergaarde de 60 % blevet Selvejere.

I Slutningen af det 18. Aarhundrede begyndte forskellige kapitalstærke Mænd at opkøbe Godser i Spekulationsøjemed, bl. a. ogsaa den bekendte Ejendomsspekulant U. C. von Schmidten til Urup, som købte Landting i 1800, og straks efter frasolgte Store Kjellerup. Se efterfølgende Skøde.

SKØDE AF 1802

Ulrich Christian Schmidten, den til Urup, Waar og Gunderstedgaard p. p.: Deres Kongelig Maiestætt's Bestalter, Generalkrigs Comissair. Giør Vitterligt: At jeg som Eier af undert. Landting Gods med meere, i Overensstemmelse med den mellem Kiøberen og Sælgeren under 13. Decbr. 1801 oprettede Kiøbe Contract, fra mig og mine Arvinger, overdrager og bortskiøder til Fæsteren Jens Christensen Kiellerup, den Gaard Store Kiellerup kaldet, beliggende i Eising Sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt, som er af Landting frie Hovedgaards Taxt, matriculeret Agger og Enge, Hartkorn 7 Tdr. 2 Skp., skriver Syv Tønder og Toe Skiepper, med alle de Eiendomme same Gaard tilligger, samt dens Rettigheder og Herligheder, indtet i nogen Maade undtaget, hvilket skal følge Kiøberen og efterkommende Eiere til fast Eiendom. Da han paa den auccorderede Kiøbesum 2000 Rdr., skriver Toe Tusinde Rigsdaler Dansk Courant, haver fyldestgivet mig.

Endnu som en Forpligtelse paa denne og efterfølgende Eiere bliver dette Skiøde at tilføie:

At der aarligt af dette Stæds Hovedgaards Taxter, Hartkorn 7 Tdr. 2 Skp., svares til hvert 1ste Janr.: Af Stædets Eiere, til Landting Hovedparcells Eiere, for Rytter Hestenes Holdelse 3 Mk., skriver Tre Mark pr. Td. Hartkorn, og nyder Landting Hovedparcells Eiere tillige den Godtgjørelse af Hands Maiestætt's Casse, allernaadigst er bevilget, uden at dette Hartkorn derudi kan tilkomme Deel. Da Præsten i Eising stedse har nydt sit Andet Tiende af dette Stæd og dets Hartkorn liigemed Contribuabel, saa bliver det og en Følge, at dette Stæds Eiere, som hidtil yder og leverer Præsten af Eising, hvad hand

aarlig tilkøber. — Dette Stæds Bygninger er udi Landets almindelig Brandcasse forsikret til 390 Rdr. Det tilføies herved endvidere: At alle privilegier, Anordninger og Bestemmelser, som enten for Hovedgaards Taxter er udgaaet eller herefter udgaar, bliver forbindende for nærværende og efterfølgende Eiere.

Skulde noget af det herved solgte ved Lov og Dom blive Kiøberen fravundet, skal Sælgeren efter lovlig Adfærd erstatte det fravundne.

Dette Skiøde er til Stadfæstelse, af mig selv egenhændig underskrevet og forseglet, og til Vitterlighed af undertegnede 2de Mænd.

Urup den 13. Juny: 1802.

U. C. Schmidten.

Til Vitterlighed efter Begjæring:

O. Hoppe Augustini

paa Urup

Imod dette Skiødes Læsning findes intet at erindre.

Lou

Læst for Hjerm Ginding Herreds Ret, Fredagen den 23. July 1802 og lovførmelig Kiøbe Contract forevist. Rettens Gebyr betalt med 19 Mk. 8 Sk.

Lou J. v. Svanberg

Jens Christensen Kjellerup sad nu som Ejer af Store Kjellerup indtil sin Død i 1832. Hans to Sønner Christen og Anders overtog derefter Gaarden, som de drev i Fællesskab til 1837, da de delte den i to lige store Dele, og derved gaar Store Kjellerup saa over i Historien, og dens Saga slutter. — I den Anledning oprettedes der mellem Brødrene et Dokument, hvis Ordlyd er følgende:

At der i Anledning af den mellem Undertegnede passerede Handel som vedhæftede Dags Dato udstødte Skjøde angaaende, ingen Kjøbecontract har været oprettet, det bliver herved under Eds Tilbud bevidnet.

Store Kjellerup i Ejsing d. 21. November 1837.

Som Sælger
Anders Jensen

Som Køber
Christen Jensen

SKØDE 1837

Undertegnede Gaardmand, Anders Jensen, boende i Store Kjellerup i Ejsing Sogn, tilstaar herved at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved, uden foregaaende Kjøbecontract eller skriftlige Konditioner, sælger og skjøder og aldeles overdrager til min Broder, Christen Jensen, den fra min ejende og iboende Gaard, St. Kjellerup i Ejsing Sogn, — af Hartkorn frie Hovedgaards-takst 7 Tdr. 2 Skp. med underliggende Parcel Nr. 112 af Nygaard Strandenge,

1837

01. 3.



Credit Kasse

for Kurs af 100 til 100 000 Rbd. Kurs.

12 Nyhavnsgilling Bøst.

Schifter 1837. Tottensted

Allys

*I heds Ordre af sin udsendte
Underskrevet og sendt af den 10de
med 100 Rbd. 100 000 Rbd. Kurs
12 Nyhavnsgilling Bøst. 1837
i overensstemmelse med den af den
10de heds Ordre af sin udsendte
12 Nyhavnsgilling Bøst. 1837*

Anders Jensen

Anders Jensen

Chr. Jensen

Delingsdokument af 1837 med Anders og Chr. Jensens egenhændige Underskrift. (Faksimile)

af Hartkorn frie Hovedgaardstakst 3 Fdk. 2¹/₂ Alb. — ifølge det kongelige Rentekammers Bevilling af 19. November 1836 udstykkede Parcel, der er betegnet med Nr. 1 og ansat til Hartkorn 3 Tdr. 5 Skp. og 1 Alb. frie Hovedgaardstakst med samtlige denne derpaa nu opførte Bygninger og tilliggende Ejendomme, ialt for den akkorderede Kjøbesum, 200 Rbdl. i Sølv, skriver To Hundrede Rigsbankdaler i Sølv, og iøvrigt paa følgende Vilkaar:

1.) Kjøberen, som allerede har taget den ham solgte Parcel i Besiddelse, svarer alle deraf gaaende kongelige Skatter og Afgifter af hvad Navn nævnes kan fra 1. Oktober dette Aar og fremdeles.

2.) Ligesom Kjøberen fra samme Tid udreder og tilsvare den af Parcelen gaaende Præstetiende, saaledes overtager og forrenter han, og fra bemeldte Tid, den paa Ejendommen hvilende Forhæftelse til Nationalbanken.

Det maa bemærkes, at jeg ejer den samlede Gaard ifællig med Kjøberen, bemeldte min Broder Christen Jensen, ifølge Skjøde af 22. Oktober 1832, tinglæst 26. samme Maaned.

Da jeg nu for den akkorderede Kjøbesum er bleven fyldestgjort paa den Maade, at Kjøberen har udstedt Obligation til den almindelige Enkekasse for 175 Rbdl. i Sølv samt afgjort Resten, saa skal den anførte Parcel Nr. 1 med paastaende Bygninger og tilliggende Ejendomme af Hartkorn frie Hovedgaards Takst 3 Tdr., 5 Skp., 2 Fdk. og 1 Alb. tilhøre Kjøberen og Arvinger med samme Herligheder og Rettigheder, Forpligtelser og Byrder, som jeg selv har været Ejer deraf, hvorfor jeg forpligter til at hjemle Kjøberen det solgte efter Loven.

Til Bekræftelse under min Haand i Vidners Overværelse.

Store Kjellerup i Ejsing Sogn, skrevet i Holstebro den 21. November 1837.

Anders Jensen

Til Vitterlighed
Rafn

NB: Det bemærkes endyderligere herved: at nærværende Skjøde ikke er at betragte som et Afhændelsedokument, da ingen Kjøbesum er erlagt, men blot som et Delingsdokument paa Gaarden Store Kjellerup, vi i Forening har ejt ifølge tinglæste Skjøde.

Datum ut Supra

Anders Jensen Christen Jensen

Til Vitterlighed
Rafn

Læst for Hjerm Ginding Herreders Ret, den 8. December 1837.

Nellemann

Det anførte tinglæste Skjøde hjemler Anders Jensen i Forening med Broderen, Christen Jensen, Gaarden Store Kjellerup med underliggende Hartkorn som anført i Ejsing Sogn, og har dette Skjøde Paategning om:



Vester Kjellerup 1873.

1.) at uagtet Gaardens Hartkorn er fri Hovedgaardstakst, skal der dog svares Tiende til Præsten, ligesom af Brudskyld.

2.) at den under Gaarden henhørende Parcel ingensinde maa sælges til nogen Hovedgaards Komplettering, eller Del deraf at forrette Hoveri, ligesom og at Vejen over denne til de andre Parceller af Nygaard nu maa aflægges, og

3.) at den under 9. December 1826 af Christen Poulsen¹⁾, Grønholm i Haasum for 350 Rbdl. Sølv udstedte Obligation ej endnu er udslettet. Forøvrigt bemærkes den af begge Brødre under 22. Oktober 1832 for samme Kapital, nemlig 350 Rbdl. Sølv, udstedte Obligation, der endnu er uudslettet, og den med Poul Christensen Smollerup, Hem, under 16. Juni 1834 oprettede Lejekontrakt for et Mosestykke.

M. Schou

Gebyr for Tinglæsningen: 3 Rbdl. 9 Sk.

VESTER KJELLERUP OG ØSTER KJELLERUP

Ved Store Kjellerups Deling til 2 Gaarde blev de to Gaarde derefter kaldt for Vester- og Øster Kjellerup. Det maa bero paa en Fejlskrivning af Navnene i foranførte Skøde, at Anders Jensen her staar anført som Sælger af den udstykkede Parcel, hvilket ikke kan være rigtig, da han senere staar anført som Ejer

1) Anders Jensens Svigerfader.



Øster Kjellerup 1925.

af Ø. Kjellerup, og det er dokumenteret, at dette er den udstykkede Parcel, som mærkelig nok staar anført som Nr. 1, men i senere Dokumenter er betegnet som Matr.: Nr. 1 b. Øster Kjellerup maa iøvrigt være opført et Par Aar før Rentekammerets Bevilling for Udstykningen foreligger, hvilket kan ses af Folketællingslisterne for 1834, hvor den staar anført som Udflyttergaard med Anders Jensen som Beboer.

Vester Kjellerup blev ombygget i 1873 i den Skikkelse, den endnu staar. Øster Kjellerup, blev nyopført ca. 1833 og brændte i 1845 og 1889. Dens nuværende Bygninger er tildels ombyggede og moderniseret i 1919.

I Aarenes Løb har der fra begge Gaardes Mosearealer været udlejet en Del Moseparceller, der alle omkring Aarhundredskiftet er blevet ophævede eller udløbne.

Store Kjellerup og senere de to Gaarde har været i samme Slægts Besiddelse i snart 200 Aar, idet de hele Tiden er gaaet i Arv fra Fader til Søn.

Vester Kjellerup er for selve Gaardens Vedkommende ikke mere i denne Slægts Eje, medens Øster Kjellerup stadig er i den samme Slægts Eje.

ANDERS JENSEN OG HUSTRUS AFTÆGTSCONTRAKT FRA 1872

Underskrevne Gaardejer Jens Christian Andersen, Ø. Kjellerup i Ejsing, forpligter mig herved til at svare mine Forældre, Anders Jensen og Gertrud Marie Kirstine Christensdatter, som en Del af Vederlaget for den mig i Dag af min Fader overdragne Ejendom Matr.: Nr. 1 b Egebjerg og 19 b Heden følgende Aftægt:

1.

Saasnart mine Forældre forlanger det, indretter jeg dem en bekvem Aftægtsbolig, 15 Favne lang, 10 Alen vid, som jeg indretter til dem og vedligeholder i fuld beboelig Stand. Naar de tager denne Bolig i Besiddelse, er de berettigede til at udtage af min Gaards Indbo til Brug i deres Levetid, hvad de have behov af Senge, Møbler og Køkkentøj m. m. Denne Bolig skal tilligemed Havejord tæt ved samme, $\frac{1}{2}$ Skp. Land, være til Aftægtstagernes Raadighed, selv om de flytter fra samme, saa at de kunne flytte dertil igen.

2.

Til deres Underhold leverer jeg dem aarlig: 4 Td. Rug, $3\frac{1}{2}$ Td. Byg, hvilket Korn køres til og fra Mølle af mig, og leveres paa Forlangende, 4 Potter nymalket Mælk daglig fra 1. Maj til Mikkelsdag, og 3 Potter daglig fra Mikkelsdag til Maj, 2 Lispund godt Smør om Sommeren og 2 Lispund om Vinteren, 2 Lispund god tør Ost hver Mikkelsdag, $\frac{1}{2}$ Skp. gule Kogearter, 1 Pd. Humle, 5 Lispund godt tørt Faarekød og 4 forsvarlig store Kødspølser hver Kyndelmisse (2den Febr.), 4 Lispund tør Flæsk hvert Aars Kyndelmisse, 4 Snese Æg ved St. Hansdag og 4 Snese ved Mikkelsdag, 12 Lispund godt Faaretalg til Mortensdag, 200 Grønkaal og 4 Td. Kartoffler hvert Efteraar, 2 Rdl. til Havfisk hver 1. Maj, 20 Potter Brændevin med $\frac{1}{12}$ hver Maanedsdag,

52 Pd. godt Røgtobak aarlig med 1 Pd. hver Søndag, 1 Skp. grov Salt, 12 Pd. Uld hver Efteraar, 12,000 Tørv og et godt Læs Brændlyng i rette Tid hjemkørt og i god Stand opsat i Aftægtsboligen, 10 Pd. Kaffebønner, 12 Pd. Kandis, 6 Pd. Cikorie, 4 Pd. Melis, 4 Lod The, $\frac{1}{2}$ Td. Boghvede, et Par gode Træsko med Beslag til hver af dem aarlig, naar de forlanger det.

Forsaavidt ingen Ydelsestid i det foregaaende er fastsat, skal Ydelse af de enkelte Genstande ske paa Anfordring. Endvidere 4 Rdl. ved Kvartals Begyndelse.

3.

Flytter Aftægtsfolkene bort fra Stedet, ophører Ydelsen af Mælk in natura, og jeg betaler dem i Stedet 4 Sk. pr. Pot.

4.

Al den øvrige Aftægt er jeg pligtig at levere Aftægtsfolkene in natura som ovenfor bestemt, naar de ikke flytter over $\frac{1}{2}$ Mil bort fra min Gaard.

5.

Naar den ene af Aftægtsfolkene afgaar ved Døden, da bortfalder af de foran betingede Præstationer $\frac{1}{3}$ = en Trediedel, dog med Undtagelse af Talg og Brændsel, der hidtil svares til den længstlevendes Død. Det er en Selvfølge, at den længstlevende iøvrigt beholder samme Rettigheder, som ved nærværende Kontrakt indrømmes dem begge.

6.

Ligesom jeg kører deres Korn til og fra Mølle, saaledes bager jeg deres Brød og brygger deres Øl, hvortil jeg selv skal erlægge $\frac{1}{2}$ Td. Malt aarlig, og lader deres Tøj vaske ved mit eget Ildebrændsel og paa min Bekostning i enhver Henseende. Saa henter jeg og Læge og Medicin til dem i Sygdomstilfælde paa min egen Regning, naar de forlanger saadant.

7.

Naar Aftægtsfolkene forlanger det, er jeg pligtig at koste og lønne en Pige til deres Opvartning og Pleje. Pigen kan Aftægtsfolkene selv fæste.

8.

Naar Aftægtsfolkene afgaar ved Døden, giver jeg dem en hæderlig Begravelse efter Skik og Brug.

9.

Denne Aftægt sikres ved første Prioritets Panteret i den mig af min Fader overdragne Ejendom Matr. Nr. 1 b af Landting og Nygaards Hede af Hrtk. 3 Td. 4 Skp. 0 Fdk. $1\frac{1}{2}$ Alb. 19 b sammesteds 3 Fdk. $2\frac{1}{4}$ Alb. Gammelskat 22 Rdl. 64 Sk. med Bygninger og Anpart, Konge, Kirke, Korn og Kvægtiende, med hvis Adkomst og Hæftelser Aftægtsfolkene ere bekendte, saa at Retsanmærkning i det hele kan undlades ved nærværende Dokuments Tinglæsning.

For Stempeltakstens Skyld anslaaes de foran betingede Præstationer til 120 Rdl. aarlig, altsaa i 5 Aar	600 Rdl.
og 2 Begravelser	50 „
	<hr/> 650 Rdl.

Under min vidnefast Underskrift

p. t. Holstebro, den 20. November 1872

Jens Christian Andersen

Til Vitterlighed:

Peder Chr. Pedersen. J. P. Aggerholm

Vinderup Bogtrykkeri