

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her:

<https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

C. Klitgaard

Optegnelser om slægten
P i o

OPTEGNELSER OM SLÆGTEN PIO

Af

C. KLITGAARD

Samfundets Skriftudvalg har for et Par Aar siden vedtaget ikke i Fremtiden at ville give Plads i Tidsskriftet for Stamtavler, der er ført op til Nutiden. Naar Udvalget fraviger dette Princip ved at optage nedenstaaende Stamtavle over Slægten Pio, sker dette ud fra den Betragtning, at der kun er saa faa nulevende Personer tilbage af Slægten, der synes at skulle uddø i Danmark med dem, ligesom man ogsaa har ment at kunne gøre en Undtagelse, naar henses til Slægtens Betydning. Optagelsen skaber ikke noget Præcedens.

Red.

I Aarene omkring 1900, da jeg boede i Aalborg, og i en Del følgende Aar stod jeg i Forbindelse med flere Medlemmer af Familierne Brix og Pio, som nu forlængst er døde, og blandt disse var Frk. *Dagmar Caroline Amalie Brix*, f. 1843, d. 1904, Datter af *Jacob Stephanus Brix* og *Jeanette Pio* og Søster til Socialdemokraten *Harald Frederik Valdemar Brix*, f. 1841, d. 1881. *Harald Brix* saa vel som hans Fætter, Socialdemokraten *Louis Albert Francois Pio*, f. 1841, d. 1894, var jævnaldrende med min Fader, Købmand *Niels Bondrop Klitgaard* i Blokhus, og opholdt sig som unge ofte hos mine Bedsteforældre, Købmand *Jens Carl Bang Klitgaard* og *Christiane Brix* i Blokhus, idet min Bedstemoder var Halvsøster til *Jacob Brix* og til *Anne Marie Brix*, gift med Kaptajn *Wilhelm Emil Laurent Pio*, der var Louis Pios Forældre. I mit Hjem omtales disse Slægtninge naturligvis ofte, og der kom ogsaa *Laura Pio* og hendes Ægtefælle Pastor *Rasmus Lund* i Jetsmark, senere Frimenighedspræst i Ø. Jølby paa Mors.

Louis Pios' og Harald Brix' politiske Indstilling i 1870erne og sidstnævntes aggressive Holdning overfor Kirken medførte imidlertid en vis Uvilje mod dem i mit gammelkonservative, grundtvigianske Hjem, og Forbindelsen med de to »Revolutionsmænd« afbrødes, selv om Louis Pio dog lige til sin Død førte en sparsom Brevveksling med min Fader. Da jeg i Slutningen af 1890erne samlede Oplysninger om Efterkommere af Mogens Brix og Karen Pedersdatter Lassen (trykt Aalborg 1898), blev min Interesse for Slægten Pio ogsaa i nogen Grad vakt, og da jeg hos ovennævnte Frk. Dagmar Brix i Aalborg saa et Miniature-Maleri paa Voksplade af hendes Morfader, Dansemester Jean Pierre Pio, fik jeg et Fotografi af det. Efter Dagmar Brix' Død 1904 var Originalbilledet i Overlærer i Aalborg Anthon Jørgensens Besiddelse, men det har ikke været mig muligt at opspore, hvad der er blevet af det efter hans Død 1926. Dr. polit. Frantz Pio, Kbh. ejer ogsaa et Maleri af »Dansemesteren«, det viser ham en Face og i næsten naturlig Størrelse; jvf. Billede i Tidsskriftet »Før og Nu« III. 75.

I Aarene 1900—15 samlede jeg en Del Materiale til Slægten Pios Historie,

og ca. 1918 sendte jeg et Haandskrift desangaaende til en af mine Venner i Kbh. for om muligt at faa det suppleret. Ved et Uheld blev det forlagt, og da Vedkommende ikke erindrede at have faaet det, efterlyste jeg det i »Personalhistorisk Tidsskrift« 1926, men uden Resultat. Saa gik Tiden til 1932, da min Ven genfandt det og sendte det til mig, hvorefter jeg efter kort Tids Forløb sendte det til en anden Genealog blandt mine Venner til eventuel Supplering paa visse Punkter. Men der syntes at hvile en uheldig Skæbne over dette Manuskript, thi nu i Aar (1942) fik jeg Fotografiet af Dansemester Pio og et Par Sedler med Notater tilbage, hvorimod selve Artiklen atter var »forsvundet«.

Da Slægten Pio har fostret adskillige prominente Mænd her i Landet, tør jeg maaske antage at nogle genealogiske og personalhistoriske Oplysninger om den ikke vil være uden Interesse, selv om jeg ikke nu paa Grundlag af min Erindring og nogen bevaret Korrespondance med Medlemmer af Slægten kan rekonstruere det borteblevne Manuskript.

Jeg bringer Museumsinspektør Hjorth-Nielsen, Landsarkivar Hans Knudsen, Grosserer H. Friis-Petersen, Arkivar Seesten og Dr. polit. Frantz Pio min Tak for velvillig Haandsrækning ved dette Arbejde.

* * *

Pio-Slægten's første Mand i Danmark var:

Jean Pierre Pio, om hvem den fransk-reformerte Kirkebog (i Kbh.) oplyser følgende:¹

»Jean Piô ou Piou, né à Anjers en Anjou au mois de Février 1734; venu ici comme soldat puis engagé au service de l'ambassadeur Ogier, enfin agent de la police de cette Capitale, marié ici, en 1771, avec une luthérienne, de laquelle il a eu sept enfants; est mort la nuit du jeudi au vendredi 25 Mai 1804 dans sa 75^e année. D'après le desiré exprès. qu'il avait manifesté, d'être inhumé quoiqu'il soit catholique, au cimetière des Reformés français il a reçu la sepulture mardi 29. Mai.«

(Jean Pio eller Piou, født i Anger i Anjou i Februar Maaned 1734, kom her som Soldat, derpaa ansat i Ambassadør Ogiers Tjeneste og sidst Politibetjent i denne Hovedstad, gift her 1771 med en Lutheranerinde, med hvem han havde 7 Børn; er død Natten mellem Torsdag og Fredag 25. Maj 1804 i sit 75. Aar. Efter det udtrykkelige Ønske, som han havde fremsat om, skønt Katholik, at blive jordet paa den fransk-reformerte Kirkegaard, blev han begravet Tirsdag d. 29. Maj).

Stamfaderen til den danske Slægt Pio skal have været *Antoine de Piou*, 1605— efter 1641, der boede i Frankrig.² Professor Jean Pios Enke lod gennem Magny's heraldiske Institut i Paris udarbejde en Stamtavle over Slægten i Frankrig,³ hvor den ved-

¹ Tome II, p. 8.

² Dansk biogr. Leksikon, II. Udg. XVIII, 359.

³ Nu hos Dr. polit. Frantz Pio, Kbh.



varende hedder Piou eller Piou de Saint Gilles efter dens Familieejendom St. Gilles (Vendeé), som Professor Pios Enke købte 1884, og hvor hun og hendes 4 Børn derefter boede i en Aarrække. I Frankrig var Familien adelig, og her optog Professorens Børn det gamle Slægtsnavn Piou de St. Gilles.

Det vides ikke, hvad der foranledigede Jean Pio til at slaa sig ned i Danmark; han var som anført i den fransk-reformerte Kirkebog først Soldat, derefter i Ambassadørens Tjeneste og var 1776 Politibetjent. Hans Efterkommere har ment, at det var Familienforhold, der bragte ham til at forlade Fædrelandet.⁴ Han blev gift 1771 med en Kvinde af luthersk Religion; hun hed *Frederikke Wilhelmine*, men hendes Efternavn har mange Former, saaledes 1778 *Schang*, 1782 *Class*, 1784 *Klans* (Kbh. katolske Menigheds Kirkebog), 1817 *Schangklai* (Frberg. Kbg.). Hun var født o. 1753 og døde paa Frederiksberg 15. Juni 1817. Hun er formentlig den Jordemoder Madam Pio, som 1804 var med ved Skuespiller Jean Pierre Pios Baris Daab. Ægteparret angives i den fransk-reformerte Kirkebog at have haft 7 Børn, af disse er kun fundet Oplysninger om 4,⁵ nemlig:

1. *Jean Pierre Pio*, f. 177., ikke døbt i den katolske eller fransk-reformerte Kirke, død 3. Dec. 1776, begr. fransk-reform.
2. *Jean Pierre Pio*, f. 18. April 1778 i Kbh., døbt 23. April s. A. (Katholsk K.), Dansemester, se nedenfor under Linie A.
3. *Jean Wilhelm Pio*, f. 4. April 1782 i Kbh., døbt 19. April s. A. (Katholsk K.),⁶ Muremester, se nedenfor under Linie B.
4. *Jean Frédéric Pio*, f. 4. Marts 1784 i Kbh., døbt 14. Marts s. A. (Katholsk K.); nærmere Oplysninger savnes. Ses ikke død (eller viet) i katolsk Menighed eller nævnt i Kbh.s Begravelsesvæsens Registre og Skifteregistre.

* * *

⁴ Som en Art Sidestykke til Pio kan anføres, at en fransk Præst, *Jean d'Aubert*, f. o. 1755 i Lyon, d. 1817, ugift, ernærede sig som Maler i Løkken (Hjøring Amt) 1801. Ogsaa han var vel kommet udenfor sit sociale Milieu; han boede hos en Fisker.

⁵ Der er ikke fundet Skifter i Kbh. efter Forældrene.

⁶ Bl. Faddere: Matrina Theresia Laurent.

Linie A.

Jean Pierre Pio, f. Kbh. 18. April 1778, d. Kbh. 17. Maj 1867, kongelig Skuespiller, Lærer i Dans ved Landkadetakademiet, Krigsraad. — Gift 1^o 11. Marts 1802 (Frberg.) med *Dortea Christence Giese*, f. o. 1774, d. 18. Maj 1818 (Kbh. Frue).⁷ Forlovere for ham Løjtnant N. C. Høst, for hende Fuldmægtig N. Hansen. 10 Børn. — Gift 2^o 18. Sept. 1822 (Tysk Garnisons) med



Jean Pierre Pio.

Marie Olsen, f. 1797, d. 12. Febr. 1877 i Kbh. Marie Olsen betegnes ved hendes Vielse som »Jomfru« og har altsaa ikke været Enke;⁸ hun havde allerede 15. Dec. 1821 faaet sit første Barn med Pio.

Børn:

1. *Jean Pierre Pio*, f. 10. Okt. 1801, døbt 11. Marts 1802 i Frberg. K.; Forældrenes Vielsesdag; død som Barn (før 1814).
2. *Frederikke Jeanette Pio*, f. 7. Jan., døbt 28. Jan. 1804 i Kbh.

⁷ I August v. Eybens »Stamtavle over Slægten Stockfleth« (Kbh. 1929) siges S. 32, at hun var Hollænderinde. Hun var 1801 Tjenestepige hos Danserinden Ane Margrete Schløyder, Østergade 66 (Folketællingen).

⁸ Hun medbragte i Ægteskabet med Pio en Datter *Wilhelmine Bauer*, der antagelig var født udenfor Ægteskab, og som blev gift 1^o med en *Larsen* og 2^o med en *Søborg*. Hun boede i 1870erne som Enke i St. Kongensgade i Kbh. (Meddelt af Dr. polit. Frantz Pio).

(Frue), d. 29. Juni 1857 i Kbh., gift 1838? med *Jacob Stephanus Brix*, f. Blokhus 16. Dec. 1811, d. Asaa 19. Aug. 1867, Søn af Skudehandler *Mogens Steffensen Brix* og *Else Jakobsdatter Ingstrup*. Ved Frederikke Jeanette Pios Daab var kun Forældrene og Jordemoderen, Mad. Jean Pio, Faddere.

Jacob Stephanus Brix lærte Guldsmedfaget i Aalborg og opholdt sig 1832 i Hjøring og 1835 i Næstved som Guldsmedesvend. Senere blev han Landmand og Skovløber, boede en Tid i Skovshoved og derefter i Kbh., men var en ustadig og til Drik forfalden Person, der hurtigt forødt sine Fædrenearv 1600 Rdl., og fra Hustruens Død førte han en vagabonderende Tilværelse, idet han undertiden opholdt sig hos sin Svoger J. C. B. Klitgaard i Blokhus. I hans Ægteskab med Frederikke Jeanette Pio var der 4 Børn, nemlig:

- a. *Thora Stefania Brix*, f. 12. Juli 1839, d. 1. Juli 1879 i Aarhus, Skuespillerinde, ugift.⁹
 - b. *Harald Frederik Valdemar Brix*, f. 25. Feb. 1841 paa Fødselsstiftelsen, d. 28. Maj 1881 i Kbh., begr. i Aalborg, ugift. Var først Bog- og Musikhandler i Kbh. efter at have deltaget i Krigen 1864, men gav sig derefter 1871 i Gang med sammen med sin Fætter Louis Pio at skabe et socialistisk Parti og blev Redaktør af Dagbladet »Socialisten«, senere af »Ravnen«, »Herolden« og »Brix' Ravn«. Se iøvrigt »Dansk biografisk Lexikon«, hvor der findes udførlig Biografi.
 - c. *Dagmar Caroline Amalie Brix*, f. 11. Okt. 1843, d. 15. Jan. 1904 i Aalborg, ugift.
 - d. *Astrid Victoria Signe Brix*, f. 30. Dec. 1845, d. 14. Feb. 1872, ugift.
3. *Wilhelm Emil Laurent Pio*, f. 15. Jan., døbt 30. Marts 1806 i Kbh. (Helligg.),¹⁰ d. 7. Feb. 1890 i Kbh. Blev 14 Aar gammel Landkadet og var senere Sekondløjtnant i Aarhus og Aalborg. 1831 var han som Løjtnant ved 3. jyske Infanteriregiment udkommanderet paa Kystbevogtning i Skagen i Anledning af den da i Udlandet herskende Kolera og skrev da et Par kvikke Viser om Forholdene her. 1834 blev han Premierløjtnant, og ved sin Afsked 1841 paa Grund af Svagelighed blev han Kaptajn. Ved Krigens Udbrud 1848 meldte han sig som Frivillig og gjorde først Tjeneste som Sergent, men blev 1849 Kompagnichef og udviste baade Tapperhed og Konduite i flere Slag. 1864 meldte han sig ligeledes som Frivillig og var Etappekommandør paa Strib. Efter Krigen skænkede hans Medborgere ham en Sølvpokal som Æresgave,

⁹ Havde u. Æ. 1 Søn og 1 Datter.

¹⁰ Faddere: Professor Bruuns Hustru Sophie, Jomfru Emilie Rossing, Ritmester Qvistgaard, Kaptajn Martin og Skuespiller Knudsen. Professor Bruun er den bekendte Forfatter Ths. Chr. B., Skuespiller *Knudsen* er antagelig Patrioten Hans Christian Knudsen, og Jomfru *Rossing* maa vel være Skuespiller Michael Rossings Datter *Wilhelmine Emilie*, der var Skuespillerinde.

Pios, der 1804 boede i Farvergade, boede 1806 i Klosterstræde.

og 1881 udgav han i Anledning af sit 60 Aars Jubilæum i Militæretaten et lille Skrift »helliget Kammerater og Venner«. Han var ikke uden digterisk Begavelse, men havde et kolerisk og erotisk Temperament, som førte til Skilsmisse med hans Hustru. Medens han var Sekondløjtnant i Aalborg, blev han kendt med den for sin Skønhed vidt bekendte *Ane Marie Brix*, f. Blokhus 7. Juli 1808, d. Kbh. 1883, Datter af Skudehandler Mogens Steffensen Brix og Else Jakobsdatter Ingstrup. Hun var da forlovet med Justitsraad *Arent Plesner* til Langeslund, men hævdede Forlovelsen og blev ca. 1830 forlovet med den elegante Løjtnant. Hendes Fader modsatte sig imidlertid denne Forbindelse, og Pio kunde vel heller ikke som Sekondløjtnant faa Tilladelse til Ægteskab. Efter hendes Faders Død 26. Aug. 1831, ved hvilken Lejlighed hun arvede 1600 Rdl., som delvis var anbragt i Alstrup Kirketiende, flyttede hun og vist ogsaa hendes Moder, der i de senere Aar ikke havde samlevet med Mogens Brix, og som døde i Kbh. 1851, til Toksværd, hvortil hendes Moster¹¹ var kommet i Januar 1832, da hendes Ægtefælle Frederik Michael Lund blev Præst der. Her ægtede Wilh. Pio 9. Marts 1834 *Ane Marie Brix*, efter at Pastor Lund d. 10. Febr. s. A. var død, og her var dette Ægtepars ældste Søn født allerede 1. Juli 1833. Wilh. Pio og Ane Marie Brix havde følgende Børn:

a. *Jean Frédéric Guillaume Emile Pio*, f. 1. Juli 1833 i Toksværd, d. 12. Jan. 1884 i Kbh. (Jacobs K.), begr. i Gentofte, Student fra Roskilde 1850, filologisk-historisk Eksamen 1857, Lærer i Kbh., 1864—65 i Grækenland, 1865—68 Huslærer paa Frijsenborg, 1868 Bestyrer af Borgerdydskolen i Kbh., 1875 tit. Professor. Udførlig Biografi i »Dansk biogr. Leksikon«. Gift 23. Dec. 1868 i Kbh. (Frelsers K.) med *Elisabeth Susanne Sophie Komtesse Sponneck*, f. 24. Juni 1846 i Kbh. (Trinit.), d. 12. Sept. 1905 i Odense, Datter af Rigs greve *Wilh. Carl Eppingen Sponneck* (senere Finansminister) og *Antoinette Sigfriede v. Lowsow*.

¹¹ *Anne Jakobsdtr. Ingstrup*, f. i Løkken 1783, d. Nærumgaard 1847, Datter af Skudehandler *Jakob Thomsen Ingstrup* og *Maren Jensdatter*.

Pastor Lund, f. 1775, d. 1834, der havde været Præst i Rubjerg-Maarup 1815—28, var en daarlig Økonom og gik 1819 fallit; 1833 vandt han imidlertid de 50.000 Rdl. i Lotteriet, saa han kom paa Fode, men 1834 forspiste han sig i Risengrød og døde. Da han skulde hente de mange Penge i Kbh. var Ane Marie Brix med ham. De var inde paa en Gæstgivergaard, og her glemte Præsten Tasken med Pengene, men fik dem dog igen, og han og Hustru, der ingen Børn havde, stiftede det Ingstrup-Lundske Legat for Studerende ved Kbh. Universitet.

Kort efter Pios Død flyttede hun til Frankrig og købte Slægtens Stamsæde der St. Gilles ved Nantes, som hun atter solgte ca. 1904, da hun flyttede til sin Søn i Odense. Ægteparret havde efternævnte 4 Børn:

- 1) *Poul Emile Nicolas Pio*, f. Kbh. 3. Okt. 1871 (Garnisons), d. 29. Juni 1921 i Paris, begr. i Redemptoristernes Gravsted ved Anthony. Studerede først Medicin i Paris, blev Dr. med. og praktiserede nogle Aar som Læge i St. Gilles. Antog Navnet *Piou de Saint Gilles* og gik over til Katholicismen. Indtraadte senere i Redemptoristerordenen, blev Præst og i 1904 ansat ved den katholske Kirke i Odense (St. Albani) og tillige som Lærer ved Klosterskolen, hvorefter han igen kaldte sig med Navnets danske Form *Pio*. 1920 blev han syg; han mente selv, at det var af Overanstrengelse som Leder af St. Albani Skolen, og efter et Hospitalsophold vilde han rejse til sit elskede Frankrig for at søge Rekreation. I Foraaret 1921 afrejste han med Skib fra Kbh.; men næppe var han kommet til Paris, før hans Tilstand forværredes, og kort Tid efter døde han af Aareforkalkning og en Art Meningitis. Han omtales som en meget afholdt Mand, og hans Breve til mig vidner om stor Elskværdighed.
 - 2) *Gaston Frédéric Oscar Pio*, f. Kbh. 11. Marts 1873 (Garnisons). Antog i Frankrig Navnet *Piou de Saint Gilles*; var 1940 Civilingeniør i Paris.
 - 3) (*Ellen*) *Helene Marie Pio*, f. Kbh. 31. Jan. 1875 (Garnisons), var 1912 gift i Polen.
 - 4) *Agnes Elisabeth Pio*, f. Kbh. 23. April 1880 (Jacobs), d. i Frankrig før 1900. Gift med en Franskmand, med hvem hun havde en Søn, som hendes Broder Poul og hendes Moder 1904 tog med til Odense.
- b. *Carl Johan Bruun Pio*, f. Kbh. 17. Okt. 1839, d. sst. 26. Okt. 1839; var opkaldt efter den rige Godsejer Bruun paa Birkumgaard paa Gøl, der antagelig har understøttet Forældrene økonomisk.
- c. *Louis Albert François Pio*, f. Roskilde 14. Dec. 1841, d. 8. Juli 1894 i Chicago, begr. 1921 Kbh. (Vestre), Student 1859 privat, cand. phil. 1861, studerede en Tid Polyteknik og var 1863 Timelærer ved Borgerdydskolen, deltog i Krigen 1864 som Officersaspirant og var 1867—68 tjenestgørende Sekond-Løjtnant, hvorefter han atter var Lærer ved Borgerdydskolen og kastede sig over Folkesagn og Folketro. Ud gav 1869 »Sagnet om Holger Danske« og 1870 en »Cyprianus« med Tydninger; blev 1870 Post-

skriver i Kbh., men hans urolige Aand egnede sig ikke for stadigt Arbejde, hvorfor han 1871 tog sin Afsked. Han kastede sig nu over Politik og grundlagde sammen med Fætteren Harald Brix og Poul Geleff Socialismen i Danmark. En kort Tid var han Huslærer hos Kammerherreinde Berling paa Ordrup og rejste paa hendes Bekostning til Genf for at studere Katholicisme, men knyttede i Stedet for paa Rejsen Forbindelse med udenlandske Revolutionære og Socialister, og da han kom hjem 1872, antog han Titelen »Stormester« for den danske Afdeling af »Internationale«. Om hans videre Levned, hans Flugt til Amerika 1877 o. s. v. henvises til »Dansk biografisk Leksikon«, hvor udførlig Omtale findes. Han var en ustadig, ærgerrig og fantastisk forfængelig Karakter.

Gift 1878 i Chicago? med *Louise Augusta Henrietta Jørgensen*, f. Kbh. (Frue) 16. Marts 1853, d. 24. Juni 1924 i Tyron i North Carolina, Datter af Klejnsmed *Anders Jørgen Jørgensen* og *Maren Marie Bjergsted*.

Børn:

- 1) *Sylvia Mizpah Pio*, f. Chicago 29. Nov. 1878, d. 24. April 1932 i Hellerup. Gift 1^o i London 6. Juli 1903 med Lensgreve *Eggert Christoffer Knuth* til Knuthenborg, f. 27. Feb. 1882, d. 19. Marts 1920. Ægteskabet opløst 30. Dec. 1912. Gift 2^o i Birkerød 30. Juni 1917 med kgl. Skuespiller *Johannes Poulsen*, f. Kbh. 17. Nov. 1881, d. 14. Okt. 1938; Ægteskabet opløst. Se nærmere om Johannes Poulsen i »Dansk biografisk Leksikon«.
- 2) *Herbert Pio*, f. o. 1880, drev 1919 og 1940 Ingeniørvirksomhed i St. Louis, U. S. A.
- 3) *James Percival Pio*, f. o. 1880, var 1919 og 1940 Sagfører i Chicago.
4. *Erhard Christian August Pio*, f. 4. Marts 1808 i Kbh. (Garnisons), vist død som Barn, i hvert Fald før Faderen 1867.¹²
5. *Frederik Laurits Theodor Pio*, f. 4. Marts 1808 i Kbh. (Garnisons), d. 4. Nov. 1858 i Kbh., Kaptajn, ugift.
6. *Angelique Therese Pio*, f. 23. Marts 1810 i Kbh. (Slotsk.), vist død som Barn.
7. *Frantz Christian Erhard August Pio*, f. 11. Juli 1811 i Kbh. (Trinit.), vist død som Barn, i hvert Fald før Faderen.¹³
8. *Emma Caroline Francisca Pio*, f. 18. Juli 1812 i Kbh. (Hellegg.), d. efter 1880, gift 18... med *Vilhelm Holm*, f. 18...

¹² Ikke i Kbh. Begravelsesregister.

¹³ Ikke i Kbh. Begravelsesregister.

- var 1843—1880 Skolelærer i Alkestrup i Sædder Sogn paa Sjælland. Ægteparret skal have haft 2 Sønner og 1 Datter: *Peter, Emil*, der blev Arrestforvarer i Køge, og *Emilie*.
9. *Jean Pierre Pio*, f. 22. Dec. 1814 i Kbh. (Slotsk.), d. 26. Aug. 1832 i Kbh. (Helligg.), Elev ved det kgl. Teater.
 10. *Nina Eleonora Augusta Pio*, f. 26. Jan. 1817 i Kbh. (Frue), d. i Kbh. 7. Sept. 1900. Gift 1^o 18... med *Frantz Bülow Leopold Peter Stockfleth*, f. 28. Okt. 1814, d. Hals 3. Juni 1851, Krydstoldassistent, Borger i Skagen 1843, Søn af Fyr- og Toldinspektør i Skagen, Premierløjtnant, cand. jur., Krigsraad *Eggert Gabriel Stockfleth*¹⁴ og *Dorteia Magdalene Mønster*. — Gift 2^o i Hals 8. Nov. 1854 med Skipper i Hals *Christian Wegner Rohde*, f. Hjerm 4. Okt. 1812, d. 21. Juni 1858 i Aarhus. Som Enke boede Nina Pio 1867 paa Samsø. — Gift 3^o 18... med Lærer *Schmidt*, død før 1890 ved Ulykkestilfælde.
 11. *Marie Dorteia Pio*, f. 15. Dec. 1821 i Kbh. Daabskonf. 18. Okt. 1822 (Trinit.),¹⁵ d. i Kbh. 188... Var 1867 Huslærerinde hos Skudehandler Søren Jensen i Løkken og havde o. 1870 en lille Pogeskole dèr, men en af hendes Elever siger, at hun var ganske udygtig. Ugift.
 12. *Anna Hulda Petrea Pio*, f. 29. Maj 1824 i Kbh.¹⁶ (Trinit.), d. 11. Jan. 1885 i Kbh., ugift.
 13. *Laura Pio*, f. 8. Maj 1826 i Kbh. (Trinit.), d. 7. Marts 1903 i Ø. Jølby paa Mors, gift 22. Juni 1859 i Slotsbjergby med *Rasmus Lund*, f. 9. Jan. 1827 i Brande, d. 23. Jan. 1889 i Ø. Jølby, adjungeret Præst i Tyrstrup-H 1859—64, Sognepræst i Jetsmark 1864—71, derefter Valgmenighedspræst ved St. Ansgars Kirken i Ø. Jølby og fra 1883 Frimenighedspræst der. Flere Børn. Se iøvrigt »Dansk biografisk Leksikon«.
 14. *Frantz Christoffer Bülow Pio*, f. 2. Nov. 1827 i Kbh. (Trinit.), d. 17. Nov. 1905 i Kbh. Gik Militærvejen og var 1867 Premierløjtnant i Helsingør. Boede senere i Kbh. (1870) og steg til Oberstløjtnant. Etablerede sig 1880 som Vinhandler og blev kgl. Hofvinhandler.¹⁷ — Gift 1866 i Helsingør med

¹⁴ Død i Hals 13. April 1853. Blev 1815 Tolder paa Læsø og 1829 i Skagen. Se iøvrigt August v. Eyben: »Stamtavle over Slægten Stockfleth«, Kbh. 1929, S. 32.

¹⁵ Forældrene boede i Adelgade 296. Faddere: Forældrene og Jordemoder Madam Gennerup.

¹⁶ Forældrene boede i Adelgade 296. Faddere: Madam Nielsen, Christianshavn, Jomfru Olsen, Peder Hvidfeldtsstræde, Fuldmægtig Michelsen og Assessor Wilhelms.

¹⁷ Førte Slægten Pios Vaabenskjold som Varemærke.

Olavia Frederikke Gammeltoft, f. 8. Dec. 1842 i Herlev, d. 7. Sept. 1920 paa Kullen, Datter af Proprietær *Hans Gammeltoft* til Herlevgaard.

6 Børn:

- a. *Marie Vibeke Pio*, f. 25. Juli 1867 i Helsingør, Skuespillerinde, ugift. Billede i »Før og nu«, V. 3.
- b. *Hans Gammeltoft Pio*, f. 21. Nov. 1868 i Kbh. (Citadels), d. 27. Juli 1937, Assistent i Kbh.s Borgerrepræsentation. Gift 26. Maj 1911 med *Martha Petersen*, f. 4. Dec. 1882. — Ingen Børn.
- c. *Frantz Emil Pio*, f. 6. Jan. 1870 i Kbh. (Citadels), cand. jur. 1891, cand. polit. 1894, Dr. polit. 1903, Overretssagfører 1908, Nationaløkonom, Kommunalpolitiker og Medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Se »Dansk biogr. Leksikon«. Gift 17. Maj 1905 i Seest med *Martha Christiane Borch*, f. 7. Marts 1880 i Kolding, Datter af Købmand *Erhard Andreas Borch* og *Frederikke Lund*. 2 Døtre.
 - 1) *Nina Pio*, f. 29. April 1906 i Kbh., gift 17. Juni 1934 med *Carl Albrecht Walther*, f. 7. Febr. 1907 i Berlin, Dr. juris, tysk Statsborger og Meddirektør i en tysk Aluminiumsfabrik i Oslo.
 - 2) *Martha Pio*, f. 15. Dec. 1908 i Kbh., gift 10. Febr. 1934 med *Ivar Thomsen*, f. 6. Nov. 1904 i Ringkøbing, Ingeniør, Direktør for Høgeness Fabrikers Filial i Kbh.
- d. *Johan Julius Pio*, f. 3. Dec. 1871 i Kbh. (Citadels), d. 6. Maj 1928 i U. S. A. Fortsatte Faderens Vinhandel indtil 1907, da han rejste til Amerika, hvor han fik en ledende Stilling i Fernis-Industrien. Gift 23. Juli 1907 med *Louise Hindsberg*, f. 6. Marts 1875. Ingen Børn.
- e. *Holger William Pio*, f. 3. Dec. 1872 i Kbh. (Citadels), d. 14. Jan. 1933 i Kbh., ugift. Fuldmægtig i Fritsches Glashandel i Kbh.
- f. *Olavia Frederikke Pio*, f. 2. Juli 1877 (Citadels), gift 14. April 1905 med Direktør *Tage Hiort*, f. 18..., d. 23. April 1930 i Kbh. — 2 Børn.
15. *Alfons Constant Pio*, f. 15. Nov. 1831 i Kbh. (Helligg.), d. før 1867, antagelig død som Barn.
16. *Emil Theodor Ferdinand Pio*, f. 21. Jan. 1835 i Kbh. (Helligg.), d. 26. April 1863 i Kbh. (Garnisons, Assistens), ugift, var Kontorist.
17. *Frederikke Benthe Pio*, f. 16. Juli 1837 i Kbh. (Frue), d. 17. Juli 1922 i Chicago. Var 1866 Lærerinde ved Christen Kolds Pigeskole i Dalum ved Odense, men oprettede samme

Aar en Højskole i Aale vest for Horsens, med hvilket Gaardejer Jens Jørgensen og Lærer Anders Jensen Dahl, som hun vist kendte fra Dalum Højskole, var hende behjælpelig. Denne Pige højskole drev hun til 1869, da hun afhændede den og rejste til Tørskind i Bredsten Sogn, hvor hun købte en Grund af Gaardejer Jørgen Olsen og opførte en Skole. Den laa paa et meget afsides og ubekvent Sted, og hendes Højskole her bestod kun 2—3 Aar. Som Medhjælper havde hun Præstedatteren fra Odder, *Christine Charlotte la Cour*, f. 1836, der ogsaa havde været ved Kolds Pigeskole, og som 1870 blev gift med Pastor *H. B. Lillelund*, da Sognepræst i Frøslev paa Mors. Samme Aar giftede Frederikke Pio sig med ovennævnte Gaardejer *Jørgen Olsen*, og efter Nedlæggelsen af Højskolen virkede hun som Bondekone og var som saadan meget dygtig paa Mejerivæsenets Omraade, saa hun 1879 fik Præmie for Ost paa Udstillingen i Vejle og Understøttelse af Landboforeningen til en Studierejse i Holland. Landbruget i Tørskind var dog ikke rentabelt, og ca. 1880 afhændede de Gaarden og flyttede til København, hvor de i en Aarrække havde en Mejeriforretning. 1897 rejste Familien til Amerika (Chicago), hvor det gik dem godt, og hvor Frederikke Pio tog virksom Del i den danske Kolonis Liv og sluttede sig til Adam Dans Menighed. Ægteparret havde flere Børn, bl. a. en Søn Svend Olsen, der var Musiker i Chicago, og i hvis Hus Frederikke Pio døde som Enke, endvidere en Søn, der 1897 blev her i Landet og studerede ved Polyteknisk Lærestalt i Kbh. Han rejste senere til Sydafrika og faldt 1900 i Boerkrigen.¹⁸

* *

*

Linie B.

Jean Wilhelm Pio, f. 4. April 1782 (Katholsk K.), d. 13. Dec. 1845 i Kbh. (Frue), Muremester. — Gift 1^o o. 1809 med *Anna Kinstjine Franck*, f. o. 1788, d. 1. Sept. 1824 i Kbh. Gift 2^o 19. Feb. 1827 i Kbh. (Holmens) med *Else Marie Andersen*, f. 1808, d. 5. Okt. 1878 i Kbh. (Frue). — 6 Børn.

1. *Pierre Theodore Pio*, f. 1810, d. 3. Marts 1836 i Kbh. (Citadels). Hornblæser (Hoboist) ved jyske Jægerkorps, Violinist. — Gift 4. April 1834 (Citadels) med *Hansine Vilhelmine Thomsen*, f. o. 1814, d. 1877. — 2 Børn.

¹⁸ Oplysningerne om Frederikke Pio er velvilligst meddelt mig af Lærer A. M. Christensen, Egtved.

- a. *Emanuel Vilhelm Theodor Pio*, f. 15. Marts 1834 i Kbh. (Citadels), d. 5. April 1875 i Kbh. Var 1856—61 Boghandler i Kbh. og derefter Medhjælper i Valdemar Pios Boghandel. — Gift 20. Nov. 1858 (Trinit.) med *Andrea Hansine Andersen*, f. 27. Okt. 1835 i Kbh., d. 26. Nov. 1911 i Kbh. Datter af Viktualiehandler *Niels Andersen* og *Kirstine Larsen*. — 2 Børn.
 1) *Valdemar Pio*, f. o. 1860, død uden Afkom.
 2) *Emanuel Pio*, f. o. 1860, død uden Afkom.
- b. *Anna Emilie Eline Pio*, f. 9. April 1836 i Kbh. (Citadels), død 5. Dec. 1909 i Kbh. (Naz.), gift 1. Juni 1858 i Saaby med *Carl Frederik Aagaard*, f. 29. Jan. 1833 i Odense, d. 2. Nov. 1895 i Kbh., Søn af Skomager *Ole Aagaard* og *Anna Ursula Winchler*. Landskabsmaler og 1892 tit. Professor. Se »Dansk biogr. Leksikon«. 1 Søn, 3 Døtre.
2. *Emilie Vilhelmine Clarentine Pio*, f. 21. Juni 1811 i Kbh. (Petri), d. 28. Aug. 1901 i Kbh., ugift.
3. *Peter Jean Pio*, f. 12. Aug. 1827 i Kbh. (Trinit.), d. 23. Nov. 1856 i Kbh., Instrumentmager. Gift 1850 med *Anne Marie Svendsen*, f. 1827, d. i Febr. 1896 i Kbh. Gift 2^o med Tobakshandler *Hans Jensen*, f. 1822, d. 1891.

Hun havde med cand. jur., senere Borgmester i Køge, *William Carl Frederik Lipke* (1822—89) en Søn u. Æ. *William Frederik Svendsen*, f. 27. Maj 1850 i Kbh. (Fødselsst.), d. 22. Okt. 1909 i Kbh., som Pio adopterede under sit Navn. *William Frederik Pio*¹⁹ var en fremragende Skuespiller ved Casino. Gift 1^o 12. Maj 1883 i Asminderød med Skuespillerinde *Anna Henriette Winsløv* (1589—1913),²⁰ Ægteskabet opløst. — Gift 2^o 26. Jan. 1894 i Kbh. (borgerligt viet) med *Laura Henriette Georgine Ohlendorff* (1857—194*), tidligere gift Diederichsen. Se »Dansk biogr. Leksikon«.

I første Ægteskab havde William Fred. Pio 2 Sønner.

- a. *Hjalmar Axel William Pio*, f. 12. Juli 1884 i Asminderød, d. 17. Okt. 1901 (Helligaands), Maskinlærling.
- b. *Viggo Elith William Pio*, f. 3. Juli 1887 i Kbh. (Frue), Skuespiller, gift 23. Okt. 1912 paa Fred.berg med *Soffy Marie Eleonora Christensen*, f. 15. Okt. 1892 i Kbh. Se »Dansk biogr. Leksikon«.

I andet Ægteskab var Sønnen *Olaf Rye Vilhelm Pio*, f. 7. April 1898 i Kbh. (Helligaands), d. 25. Maj 1919 (Frederikskirken). Tegner.

4. *Valdemar Vilhelm Pio*, f. 3. Juni 1829 i Kbh. (Trinit.), d. 9. Okt. 1902 i Kbh. (Trinit.), Forlagsboghandler 1852. Gift 23. Nov. 1855 i Kbh. (Helligg.) med *Vilhelmine Emilie Clausen*, f. 28. Maj 1835 i Kbh. (Helligg.), d. 10. Okt. 1904 i Kbh., Datter af Hofglarmester *Johan Ferdinand Clausen* og

¹⁹ Billede i »Før og Nu« III. 165.

²⁰ Billede i »Før og Nu« III. 165.

- Andrea Caroline Lindbom.* — Se iøvrigt »Dansk biogr. Leksikon«. — 3 Børn.
- a. *Agnes Andrea Marie Pio*, f. 10. Jan. 1857, d. 19. Aug. 1924, gift 1880 med Læge, senere (1884) Forlagsboghandler *Thomas Christian Branner*, f. 18. April 1847, d. 29. Jan. 1913. Søn af Generalmajor *Vilh. Jacob Branner* og *Louise Dorteia Clausen*. 5 Børn.
 - b. *Augusta Johanne Pio*, f. 7. Nov. 1865, ugift i Gentofte.
 - c. *Ellen Julie Vilhelmine Pio*, f. 12. Nov. 1867, ugift i Gentofte.
5. *Frederik Carl Christian Pio*, f. 17. April 1832 i Kbh. (Trinit.), d. 12. Marts 1904 i Ordrup. Boghandler. — Gift 12. Nov. 1875 med *Alma Caroline Kristine Clausen*, f. 15. Feb. 1856, d. 19. Juli 1918 i Charlottenlund, Datter af Dr. *Julius Clausen*. — 2 Børn.
- a. *Julius Vilhelm Pio*, f. 4. Feb. 1877 i Kbh., d. 22. Juni 1936 i Charlottenlund, cand. mag., ugift. Student Metropolanskolen, Magister i Fysik 1900, Lærer ved Kbh. Kommune 1919, Lektor ved Christianshavns Gymnasium 1923, Afsked 1930. Interesserede sig varmt for det sønderjyske Spørgsmaal og Forsvarssagen; en Tid Formand for den konservative Vælgerforening i Gentoftekredsen.
 - b. *Ferdinand Christian Pio*, f. 18. Marts 1880 i Kbh. Papirhdl. en gros i Kbh. fra 1907, Firma »F. Chr. Pio, jun.«. Gift 16. Marts 1911 i Ordrup med *Ida Sofie Maag*, f. 15. Dec. 1883, Datter af Grosserer *Carl Maag*.
6. *Theresia Angelica Pio*, f. 2. Sept. 1841 i Kbh. (Trinit.), d. 31. Okt. 1897 i Kbh., gift 18.. med Vexelmægler *Alfred Tycho Ludvig Nicolaysen*, f. 18.., d. 16. Juli 1914. 2. Sønner.