



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Slægtsbog

*over nogle af Efterkommerne
i Mands- og Kvindelinie*

efter

Skraeddermester

**Johann Christoffer
Stalknecht**



S L Æ G T S T A V L E *

over

nogle af Efterkommerne efter

SKRÆDDERMESTER JOHANN CHRISTOFFER STALLKNECHT

26. Marts 1983

Den 9. marts 1978 modtog undertegnede et eksemplar af originaludgaven af slægtstavlen over nogle efterkommere efter Skræddermester Johann Christoffer Stallknecht, som udformet af min far Godtfred Stallknecht.

Denne udgave er baseret på det originale eksemplar samt de rettelser og tilføjelser, som min far siden har givet mig.

Den 13. december 1982 fødtes 3. generation af mænd i lige linie efter min far, og det faldt mig ind, at slægtstavlen burde føres a'jour og samtidig have et lay-out, der gjorde det muligt at videreføre den. Denne ydre form er imidlertid søgt gjort så lidt forstyrrende som muligt, således er anvendelsen af store bogstaver sket efter min faders form.

Takket være en ven af familien Stallknecht, fru Hanne Schytte, har arbejdet kunnet gennemføres, således at den nye "reviderede" udgave foreligger på Godtfred Stallknechts 80 års fødselsdag og Morten Stallknechts dåbsdag den 26. marts 1983.

Kirsten Stallknecht

S L Æ G T S T A V L E

over

nogle af Efterkommerne efter

SKRÆDDERMESTER JOHANN CHRISTOFFER STALLKNECHT

der indvandrede til København ca. 1789 fra

Schwartzbourg i det tyske.

Slægstavlen udarbejdet af fhv. Skibsfører G. Stallknecht (No 123)
i årene 1970 - 1977.

Charlottenlund Mai 1977

renskrevet Jan/Febr. 1978

sign. G. Stallknecht

"Alle Øjeblikke forgår og kommer aldrig igen"
"og Mindet om os skal en Gang blive Data i "
"tørre Annaler, som også en Gang skal forgå "
"Men aldrig er Glæden så stor og intensiv, som "
"når den Bevidsthed brænder i Hjertet, at det "
"er Nu og bagefter aldrig aldrig mere."

Citat fra een af Axel Sandemoses Fortællinger.

Charlottenlund 4/1 1971

F O R O R D

Denne Slægtsbogs Tilblivelse skyldes dels en medfødt Nysgerrighed, men mest nok den Kendsgerning, at jeg aldrig oplevede mine biologiske Forældre. Min Mor, Magdalene Wilhelmine Adelheide Stallknecht (No 72), døde før jeg var $\frac{1}{2}$ Aar gammel og mit fædrende Ophav kender jeg ikke, selvom jeg kan have en Formodning om, hvem han var, men lad det ligge, han hviler forlængst i sin Grav og har legale Efterkommere.

Jeg har altid kun haft Interesse for at kende min mødrende Afstamning, fordi min engelske Fødselsattest (jeg er født i London) anfører mit Efternavn, som min Mors: Stallknecht.

Umiddelbart efter min Mors Død 3/9 1903 forelaa der en kgl. Bevilling dateret 12/9 1903, hvorefter det tillodes Niels Andersen Hansen og Hustru Mine Dorthea Hansen at adoptere mig som Deres egen Søn. Da jeg endnu ikke var døbt, lod mine Adoptivforældre mig døbe i deres Hjemby, Silkeborg, d. 25/10 1903, således at min Daabsattest blev udfærdiget med Efternavnet Hansen og det ene Fornavn fra Fødselsattesten blev bibeholdt.

Jeg skylder mine Adoptivforældres Minde at tilføje, at jeg fik et godt Hjem, som jeg hele mit Liv har omfattet med sønlig Veneration. Skade kun, at Adoptivforældrene døde unge. Far da jeg var 5 Aar og Mor, da jeg var 12, efter mere end 1 Aars strengt Sygeleje. Mine 4 Adoptivsøskende holdt jeg nær Forbindelse med også efter at jeg blev voksen, men også de 3 Søstre døde tidligt i henholdsvis 1924, 1939 og 1944.

Naar jeg i en voksen Alder af 30 Aar fik kgl. Bevilling til at føre det Navn, hvorunder jeg var født, skyldes det langt fra Utilfredshed med at bære Navnet Hansen, men den Omstændighed, at jeg ved Skæbnens mærkelige Spil kom i Kontakt med min biologiske Slægt og af denne blev opfordret til at genoptage Slægtsnavnet, således at dette kunne videreføres i vor Gren af Slægten.

Paa denne Baggrund er det indlysende og naturligt at man føler Trang til at finde ud af, hvorfra man egentlig stammer.

Grunden til denne Slægtstavle blev lagt i Aarene 1935 - 1942, da min Moster Johanne (No 71) under jævnlige Besøg i mit Hjem, berettede om den Del af Slægten hun kendte til. Den Gang noterede jeg nogle af de Data ned, som hun omtalte, og disse Notater blev den spæde Begyndelse til efterfølgende Udredning. Da min Datter i 1970 forærede mig "Haandbog i Slægtsforskning", satte det mig i Gang, saa jeg, da jeg samme Efteraar trak mig tilbage fra aktiv Tjeneste, meldte mig til et FOF-Kursus, og det har jeg ikke fortrudt.

Jeg skylder Hrr. cand.phil G. Simon, som Leder af FOF-Kurset, Tak for Vejledning og Hjælp gennem de 6 Vintre, jeg frekventerede dette Kursus. Endvidere er jeg stor Tak skyldig til Hrr. Forretningsfører Villy Stallknecht og dennes Datter Fru Birgit Andersen for tilsendelse af et Eksempplar af Deres Slægtsbog over nogle af Efterkommerne efter Hospitalsforstander Cay Stallknecht samt for en Afskrift af en af Hrr. Aage Dahl udarbejdet Legatstamtavle over Stallknechtslægten, samt for forskelligt andet Materiale.

Endelig er jeg også Tak skyldig til forskellige Slægtsmedlemmer nære og fjerne, som saa venligt har bistaaet med Oplysninger, naar jeg har dristet mig til at rette Henvendelse herom.

Lad mig endelig bemærke, at de efterfølgende Optegnelser er et ufærdigt Amatørarbejde med de Mangler, som deraf følger, men forhaabentlig uden principielle Fejl.

Naar jeg fæster mine Notater paa Papiret og kalder det en "Slægtsbog", skyldes det Ønsket om at samle mine Notater paa en overskuelig og lettere tilgængelig Maade end selve Notatsamlingen saaledes, at Materialet bliver lettere for andre i Slægten, der maatte faa Lyst til at forske videre, der er nok at tage fat paa.

Slægtsbogen bliver derfor hovedsagelig en kronologisk, skematisk Opstilling af de fundne Slægtsmedlemmer uden de Kommentarer som findes paa de tilsvarende Notatblade. Jeg har dog ment,

at det kunne være af Interesse for andre at indlede Slægtsbogen med lidt Oplysninger om de ældste Slægsmedlemmer og andre Bærere af Navnet, som ikke kan henføres til vor Slægtsgren her i Landet, men som sikkert paa een eller anden Maade er blodsbeslægtet før Navnet optraadte i Danmark.

Det er min Agt at tilstille Rigsarkivet et Eksempplar af Slægtsbogen samt alle mine Notater til fri Afbenyttelse for andre.

Charlottenlund 3/1 1978

sign. G. Stallknecht

P R O L O G U S

Lad mig til Indledning erindre om, at der er Grænser for, hvor langt man kan komme tilbage i sin Slægt. Grænserne indsnævres som Regel, naar Talen drejer sig om "Manden på Gulvet". En Forudsætning, for at man naar rigtig langt tilbage, vil meget ofte være, at ens tidligste Aner har har sat sig bemærkelsesværdige Spor i sin Samtid.

Saa vidt mine Undersøgelser har rakt, har ingen i vor Slægt sat sig saa dybe Spor i Tiden før 1700, at der har været Mulighed for at komme længere tilbage end 1676. Dertil kommer saa, at Slægten stammer fra Syd, som tusinder af andre danske Slægter, saaledes at yderligere Efterforskning maa henvises til tyske Arkiver. Jeg haabede, at det kunne lykkes mig at finde frem til den Ane, der bragte min Slægtsgren til Danmark, det lykkedes.

Da jeg under min Efterforskning fandt ud af, at der findes 3 Grene af Slægtsnavnet i Danmark, som ikke er blodsbeslægtede under Opholdet her, var det nærliggende at prøve at finde en fælles Rod, det lykkedes desværre ikke (endnu).

Der er en teoretiske Mulighed for at finde noget i Landsarkivet i Aabenraa, fordi Slægtens ældste har haft Tilknytning til Slesvig Holsten, nærmere betegnet Kappeln paa Angel ved Schlien, men jeg har ikke forsøgt mig der. En habil Forsker i Sønderjydske Omraader, som jeg har været i Kontakt med, har ikke fundet "the missing link".

Selvom man i Slægtsforskning aldrig maa tage noget for givet, før det er bekræftet i Arkivalierne, forekommer det mig sandsynligt, at et saa særpræget Navns Bærere maa nedstamme fra samme Rod.

Navnet, som saadan, er som bekendt en tysk Stillingsbetegnelse. Hvordan dette kan gaa over og blive et Slægtsnavn kan der kun gisnes om foreløbig.

At Navnet skulle være tildelt en Mand med et "sen" eller "søn" Navn, som en Slags Gunstbevisning fra den regerende Hertug, for en eller anden særlig Indsats lyder ikke sandsynligt, uden at det ville efterlade Spor i offentlige Arkivalier, sådanne synes ikke at foreligge. Det er i denne Forbindelse nok rimeligt at nævne, at Biografisk Kunstnerleksikon anfører, at Brødrene Claus (født 1681) og Cay (født 1694) Stallknecht skal være Sønner af en Asmus Ebdtzen, saa man uvilkårligt spørger: Hvorfor Navneforandring?

Imidlertid fandt jeg ud af at der havde været en endnu ældre Bærer af Navnet Stallknecht nemlig Fændrik:

Diederich Stallknecht, saa stod jeg igen paa "bar Bund" med Hensyn til en fælles Rod, selvom jeg har den Opfattelse at en saadan eksisterer.

Mine efterfølgende Notater om mine Undersøgelser giver derfor ikke Svar paa dette Problem, hvilket til syvende og sidst kan være af mindre Betydning udover at tilfredsstille Nysgerrigheden.

Der kendes som nævnt 3 Grene i Danmark, som bærer Stallknecht Navnet uden at være blodsbeslægtet under Opholdet her, nemlig:

- 1) Efterkommere efter Bygmester og Hospitalsforstander i Vejle: Cay Stallknecht (1694 - 1754)
- 2) Efterkommere efter Skræddermester Johann Christoffer Stallknecht (1763 - 1848), nærværende Slægt, og
- 3) Efterkommere efter Landarbejder Lorentz Peter Stallknecht (1839 - ca. 1890).

1) og 3) stammer begge fra Angelområdet, Kappeln ved Schlien i Slesvig. I begge disse to Grene optræder Navnet Lorentz og Lorentze jævnlige, hvilket turde være en yderligere Bekræftelse paa Samhørigheden af disse to Grene, men den egentlige Forbindelse mellem disse har jeg ikke efterforsket.

2)s Stamfar Johann Christoffer Stallknecht, der er indvandret til København ca. 1789 fra Schwartzburg (Thüringen ?), kunne saaledes tænkes at tilhøre en helt anden Slægt. Det fremgaar imidlertid af en Slægtsliste udarbejdet i 1953 af Pastor Aage Dahl,

at Johann Christoffer er berettiget til at nyde godt af et Legat oprettet i Vejle efter Hospitalsforstander Cay Stallknecht (1) til Fordel bl.a. for dennes Slægt. Desværre kan det ikke af Listen ses, hvordan Slægtsforbindelsen er opstået.

Jeg har kendskab til, at der findes 2 Slægtsfortegnelser om Stallknechtslægten udover nærværende nemlig:

- A) "Legatstamtavle over Stallknechtslægten! Efterkommere "efter Asmus Ebdtzen i Mands- og Kvindelinie" udarbejdet i 1953 af tidligere Klosterforstander for Vejle Kloster (oprindeligt Vejle Hospital). Denne Fortegnelse omfatter saavel Efterkommere efter Bygmester og Hospitalsforstander Cay Stallknecht, som Efterkommere efter Skræddermester Johann Christoffer Stallknecht, ligesom den også medtager Slægtninge, der udtrykkelig anføres som uberettiget til at nyde godt af det nævnte Legat.
- B) "Slægtsbog over nogle Efterkommere efter Hospitalsforstander Cay Stallknecht" udarbejdet paa Foranledning af Hrr. Forretningsfører Villy Stallknecht, selv Efterkommer efter Cay Stallknecht.

Takket være Hrr. V. Stallknecht og dennes Datter Fru B. Andersen er jeg i besiddelse af en kopi af begge Slægtsfortegnelserne.

Der findes muligvis flere Slægtsfortegnelser, men dem har jeg ikke Kendskab til, derimod er forskellige af Slægtens kvindelige Medlemmer optaget i andre Slægters Annaler i Kraft af deres Giftemaal ind i disse Slægter.

Da det formentlig kan have Interesse for min egen Slægt at kende lidt til de øvrige Grene, samt hvad jeg maatte have af "løse Ender", der mangler at blive knyttet sammen, vil jeg berøre disse lidt nærmere.

Som tidligere omtalt er den ældst kendte Bærer af Navnet, som jeg har fundet: Diederich Stallknecht, der, ifølge Hirsch's "Danske og norske Officerer 1648 - 1814", var Fændrik i Major

Tillemann von Schenck's Kompagni af Sjællandske Infanteriregiment i Aarene 1678 - 1679 og det oplyses, at han udgik af Etaterne 1680. Regimentet laa den Gang i Krempe (Holsten). Jeg har ikke kunnet finde ham i andre Arkivalier i Rigsarkivet, men skønner, at Diederich maa være født omkring 1655/60.

De næstældste kendte er Brødrene Claus (1681 - 1734) og Cay (16~~84~~ - 1754) Stallknecht, der i Kunstnerleksikon III/259 anføres som Sønner af Asmus Ebdtzen. Hvorfra Kunstnerleksikon har sin Viden om Brødrenes Herkomst, ved jeg ikke, men jeg har forgæves eftersøgt Asmus Ebdtzen paa Rigsarkivet.

Jeg har en Forestilling om, at Slægtens Rod har noget at gøre med disse 3. Min Teori - og det er en Teori uden nogen som helst konkret Viden eller Bevis, - gaar ud paa, at det er Fændriken Diederich, der er Stamfar og er Søn eller maaske Svigersøn af Asmus Ebdtzen.

Jeg tænker mig, at Diederich i sin Militærtjeneste har stået for Kompagniets og dermed Majorens Heste og derfor er blevet tituleret ved sin Titel i stedet for sit Kaldenavn.

Tillemann v. Schenck's Kompagni var et Lejekompagni og Sproget har været tysk. I et Lejekompagni, der var Majorens private Geschäft, var det en meget vigtig Post at varetage Majorens Heste, og Hvervet blev bestridt af en Stallknecht, som Stillingsbetegnelse, og hørte med til ethvert velorganiseret Kompagni, som en fast Bestanddel. Indehaveren af denne Post er sikkert altid blevet kaldt Stallknecht uanset sit Døbenavn.

Den Kendsgerning at Diederich træder ud af Tjenesten i 1680 faar mig uvilkaarligt paa den Tanke, at han gifter sig og sætter Bo og bibeholder sin tidligere Stillingsbetegnelse som Efternavn, det kunne godt rime med at Claus Stallknecht bliver født i 1681.

Det er selvfølgelig kun rene Gætterier vel nærmest Ønsketænkning, som enhver professionel Genealog vil trække paa Smilebaandet af, men for en Amatørgenealog kan det af og til være en Hjælp at opstille Hypoteser for ligesom at faa nye Spor i Efter-

forskningsmulighederne. Giver de nye Spor positive Resultater bliver man stolt som en Pave og bliver Resultatet negativt, sætter det Taalmodigheden paa Prøve, men Taalmodighed er en absolut Betingelse for at dyrke Slægtsforskning.

Efterkommere efter Diederich og Claus Stallknecht har ikke kunnet spores i Danmark, men begge kan være Stamfar til den fra Schwartzburg indvandrede Johann Christoffer altsaa vor Slægt.

Det er formentlig Diederich, der også er Stamfar til den Del af Slægten, som i 1700 - 1800 tallet holdt til i Angelområdet, Kappeln, og hvorfra den yngste og 3. gren i Danmark stammer.

Selvom Claus Stallknecht ikke har efterkommere her i Landet kendes hans Gerninger i Datidens Samfund temmelig godt, bl.a. fra Kunstnerleksikon III/259, men også fra mange andre Arkivalier.

Claus blev født i 1681 i Gross Sandbeck, 1 km fra Mehlby ved Kappeln, Slesvig, og han døde 3/3 1734 i Altona, i en Alder af 52 Aar og 6 Maaneder. Han var da Stattbaumeister.

Claus var gift med Anna Klünders og i Ægteskabet var der 4 Børn: Dietlev født 1717

Peter Nicolaus født 1720

Friederich født 1721

Anna født 1722.

Første gang man træffer Claus er i Foraaret 1714, da Grev Christian Ditlev Reventlov tilkaldte ham, for at han kunne deltage i Genopbygningen af Altona, som Svenskerne havde afbrændt den 8-9/1 1713. Hans Indsats maa have været tilfredsstillende for allerede samme Aar blev han udnævnt til Byens Stattbaumeister. Grev Reventlov stod forresten senere Fadder til Claus's ældste Søn.

1715 - 1718 havde han Tilsyn med og Andel i Koldinghus Slots Reparation og igen ved Ombygningen i 1722 - 1723, hvor bl.a. Rytterstaldene blev indrettet, som de er bevaret i det ydre i Dag.

Et lille Indtryk af Tidens Pris og Løn-niveau fremgaar af nedenstaaende Extrakt af Brev fra Generalbygmester Ernst til Renteskammeret (Finansministeriet):

"Efter kgl. Majestäts allerunderdanigste Resolutioner af 22/9 1722 har Commerceraad og Bygmester Claus Stallknecht været opdraget at forfærdige 3 Kontrakter, som i Originaler hermed følger oprettet med Ham og Generalbygmester Ernst....

(hvorefter Kontrakterne omtales):

"Gemakkernes Panellering = Kirkens Vinduer at lade Forfærdige" og endelig: "En Fontæne i Gaarden at lade opføre alt for en Pris af 1195 Rdl. courant i klingende Mynt... som det nu har behaget "kgl. Majestät". (Hof & Civiletat. Regningsprotokol Litra S/225 ff.)

I 1726 blev Claus bygningskyndigt Medlem af en Kommission, der var oprettet for at tage sig af Genopbygningen af Viborg efter en Storbrand, der begyndte på Hjultorvet og lagde 71 Gaarde og 78 Huse øde og gjorde 215 Familier hjemløse.

Skaderne blev opgjort til 90.000 Rdl. Byen blev fritaget for Konsumptionsafgifter i 12 Aar og til Genopbygningen blev udskrevet Skat i Danmark/Norge paa 52.700 Rdl., hvoraf 36.000 Rdl. gik til offentlige Bygninger, medens Resten ifølge Trap (4/6/12) gik i andre Lommer. Maaske var det derfor at Claus' Genopbygning af Domkirken blev saa daarlig, som den faktisk blev. Det lille kønne Raadhus, som han ogsaa byggede, staar da endnu og bruges som Museum. Ogsaa andre Bygninger i Viborg staar stadig som Minde om hans Virke.

1731 blev Claus udnævnt til Kammeraad og Landbygmester for Hertugdømmerne Slesvig og Holsten, som henhørte under Monarkiet.

I Altona forestod Claus mange forskellige Byggearbejder, saaledes kan nævnes Raadhuset (1716 - 1721), Mensenitterklostret (1716 - 1717), Helligaandskirken (1716 - 1718), skoler og eget Hus. Alle hans Bygninger især Raadhuset blev rost af sagkyndige baade den Gang og senere. Desværre blev de fleste af Bygningerne ødelagt under Blitzene 1943/44.

Som Landbygmester for Hertugdømmerne førte han tilsyn med Slotte og statslige Bygninger og forestod derfor Reparationen af Gottorp Slot i 1731 og ledede Nedrivningen af Tønning Slot i 1733.

Claus har som nævnt ingen Efterkommere (direkte), men een af hans Sønner kan udmærket være Stamfar til saavel "Anglerne" som Skræddermesteren fra Schwartzburg.

Cay Stallknecht, der blev Stamfar til den ældste Gren af Slægten i Danmark er ifølge "Schriften des Verein für Kirchengeschichte für Schleswig/Holstein" født i Holsten 1694. Han døde i Vejle og blev begravet der den 29/11 1754.

Cay var gift med Kirsten Christensdatter Kirchebye, der døde i Vejle 27/5 1757.

I Ægteskabet kendes 4 børn:

Lorentz Stallknecht født 23/1 1724 i Vejle

Ditlef Stallknecht født 6/12 1726 i Vejle døde 1736

Karen og Sindet Tvillinger født 1/10 1728, begge døde 1728/29.

Cay var, som Broderen, Bygmester og arbejdede sammen med, men under Claus ved Genrejsningen af de offentlige Bygninger i Viborg efter 1726. Han havde dog ogsaa selvstændige Opgaver. 1732/33 sy-nede han Ribe Domkirke og i 1736 projekterede han en større Reparation af denne middelalderlige Bygning, der var saa medtaget, at Kirkerummet ikke kunne benyttes. 1737 blev hans Overslag approberet for et Tilbud paa 15.000 Rdl og 1738 paabegyndtes Arbejdet, der skred saa godt frem, at der allerede Aaret efter kunne holdes Guds-tjenester i Kirken. Det er mig uklart om Cay fuldførte Restaureringen, der først var tilendebragt i 1743 og havde da kostet 20.000 Rdl, som blev dækket ved Kollekt i danske og norske Kirker og ved Afgif-ter paa disse. Omkring 1725 var Cay blevet Fuldmægtig ved Vejle Hospital (nu Vejle Kloster), som Assistent for sin Kones Stedfar Lorentz Hansen, der var Hospitalsforstander. Den 13/11 1733 fik Cay Bestalling som Hospitalsforstander efter den aldrende Lorentz Hansen, der forøvrigt boede i Foldingbro.

Cay's ældste Søn Lorentz Stallknecht (1724 - 1799) blev den der førte Slægten videre, saa den stadig lever i bedste velgaaende og med al mulig udsigt til at føre Slægtnavnet ind i det 2100 Aarhundrede.

Efter Forældrenes Ønske oprettede Lorentz ved Fundats af 14/3 1758 "Bygmester Cay Stallknecht og Hustru Kirstine Christensdatter Kirchebye's Legat" under Vejle Hospital (kg1. konfirmeret 26/5 1758). Cay havde testamentarisk henlagt "nogen Jord" samt 400 Rdl til dette Formaal og derudover yderligere 140 Rdl til de fattige og 100 Rdl til en ny Altertavle.

Lorentz forhøjede Legatformuen af egne Midler med 100 Rdl. til 500 Rdl.. Legatfundatsen nævner bl.a. at Legatnydere:

"enten kand være i Weyle Bye nærværende eller fraværende
"og det allermost af Fundators med Kones nærmeste Slægt
"og Paarørende, da de fremfor andre efter Kjærligheds og
"Billigheds Regler dertil bør antages".

Det er om dette Legat, at Aage Dahl anfører, at Skrædder-
mesteren er berettiget til at nyde Gavn af.

Naar man betænkter Værdien af "noget Jord" og 500 Rdl. i 1758, saa virker det noget beskæmmende, at Legatformuen ved Overgangen til Kronemøntfoden blev til 1000 kr. og det Beløb staar den vist stadig paa, saa her kan man med rette citere det latinske Ord: sic transit gloria mundus.

En Sønne-sønne-sønne-søn (5. Generation) af Cay var den Maskinfabrikant i Horsens J. C. Stallknecht (1829 - 1906), der havde overtaget et Støberi efter Faderen Ulrich Stallknecht (1794 - 1858). J.C. Stallknecht etablerede en Maskinfabrik i forbindelse med sit Jernstøberi og fremstillede Symaskiner efter Singers System i alt ca. 80,000 stks. og deruover ogsaa et meget stort Antal Cykler.

J.C.S. og Faderen grundlagde 1754 Silkeborg Maskinfabrik, der senere overgik til Zeuthen og Larsen for nu at være sluttet sammen med Paasch Maskinfabrik (Mejerimaskiner).

Naar jeg nævner denne Fabrik skyldes det den Omstændighed, at jeg i 1919/20 var Lærling paa Fabriken, da Virksomheden laa i Vestergade, men blev flyttet til nye Fabrikslokaler i Valdemarsgade, der den Gang laa i Silkeborgs yderste Periferi.

En Fætter til J.C.S., og altsaa ogsaa 5. Generation efter

Cay Stallknecht var A. T. Stallknecht, der blev en estimeret Borger i Aabenraa, hvor han i mange Aar drev et Jernstøberi i Slots-gade og havde Leverancer til Byens Træskibsværfter, Aabenraa var da en meget driftig Skibsfartsby. Navnet "Stallknecht" saaes endnu i 1968 paa en Gavl i Slotsgade.

A. T. Stallknecht blev også Skibsreder, idet han i 1878 overtog en Aabenraa Nybygning, Barkskibet "A.T.Stallknecht" paa ca. 533 Br.R.Ts. Føreren af dette Skib, P. P. Schütt, var Svigersøn af A.T.S. Efter A.T.S. Død overtog Schütt Støberivirksomheden.

Omkring 1955 fik jeg af en ældre Skibsførerkollega en gammel Oktantkasse, hvori der i Laaget var skrevet med Pen: "Capt. Schütt" "A.T.Stallknecht". Oktanten, der omkring 1910 var blevet købt brugt at min Kollega, var forsvundet under Opbevaring. stjaalet - saa kun Kassen var tilbage. Da mit Slægtsnavn stod i Kassen overlod han den til mig. Kassen befinder sig nu i sin Hjemby Aabenraa på Byens Søfartsmuseum.

ooOoo

Under mine første aars Efterforskninger tydede disse paa, at der kun var 2 Grene af Slægten i Landet, hvilket stemte Overens med Oplysninger i Hrr Villy Stallknecht's Slægtstavle.

I 1973 blev Formand Christian Stallknecht fra Fuur indlagt paa Skive Sygehus, hvor min Svigerdatter gjorde Tjeneste som Sygeplejerske. Hun have Omtanke nok til at sætte mig i Forbindelse med C.S. som beredvilligt gav mig de faa Oplysninger han havde om sin Oprindelse, hvoraf det fremgik, at Bedstefaderen skulle være en Lorentz Christian Stallknecht født i Ødis, Vejle amt i 1865.

Da Lorentz S. var fra Vejleområdet og altsaa bar navnet Lorentz regnede jeg med som givet, at han hørte med til Efterkommerne efter

Cay Stallknecht (Hospitalsforstanderen), da denne Slægtsgren netop i 1700 - 1800 Tallet holdt til i Omraadet og i denne Slægt forekommer Navnet Lorentz og Lorentze jævnligt, derfor gjorde jeg ikke mere ved Efterforskningen af Lorentz i første Omgang.

Da jeg imidlertid "gik i Staa" en Gang i 1976 i Efterforskningen af mine egne Slægtsmedlemmer, benyttede jeg Lejligheden til at efterforske Christian Stallknecht's Herkomst, hvilket lykkedes.

Resultatet af Efterforskningen bekræftede i første Omgang et af Genealogiens første Bud, at man ikke maa gisne sig til nogen Sammenhæng, som man ikke har Beviser for fra Arkivalierne.

Det viste sig nemlig, at her var tale om en 3. Gren af Navnet Stallknecht, idet Christians Oldefar var Lorentz Peter Stallknecht født 1839 i Slesvig gift med Bengtha født 1824 i Sverige.

Lorentz Peter og hans Kone var flyttet fra Slesvig i 1863/64 til Ødis, hvor Lorentz Peter havde en Slægtning sandsynligvis en Søster Sofie Christine Stallknecht født 1825 i Angel (Slesvig), gift med Landarbejder Niels Jørgen Røi. Aarsagen til Flytningen kender jeg ikke, det kan være den truende Krig i 64, for Flytningens Datering er nogenlunde tidsfæstet, idet Ægteparrets ældste Søn: Hans Peter Stallknecht er født i 1863 i Angel, mens den yngste Søn: Lorentz Christian, der blev Bedstefar til Christian Stallknecht paa Fuur, blev født 24/6 1865 i Ødis, der paa dette Tidspunkt hørte ind under Hertugdømmet Slesvig.

Da Lorentz Peter S. flyttede fra Angel, flyttede han saaledes kun indenfor Hertugdømmet fra den sydlige til den nordlige Del.

Imidlertid bevirkede Fredsslutningen efter den ulykkelige Krig, at Slesvig/Holsten kom ind under tysk, endda preussisk, Herredømme. I Forbindelse med den endelige Grænsedragning fik Danmark, som bekendt, tildelt 8 nordlige Sogne af Haderslev Amt samt Ærø, der ellers hørte under Hertugdømmet, som Erstatning for nogle Enklaver inde i Hertugdømmet. Derved blev Lorentz Peter S. automatisk dansk Statsborger. Han kunne, hvis han havde ønsket det, have benyttet sig af den saakendte Optantret og være forblevet tysk ved at rejse sydpaa igen.

Han benyttede ikke denne Ret, men flyttede i Stedet til Kolding inden 1870, det Aar er han opført på Mandtalslisten for Kolding.

Den yngste Søn, Lorentz Christian S., Bedstefar til Fuur-slægten forblev ogsaa dansk. Han giftede sig i 1898 med Ane Margrethe født 24/8 1874 i Vester Nebel og bosatte sig i Harte Sogn, Vejle Amt, hvor han ernærede sig som Landarbejder, skønt han vist ellers var Sømand og havde sejlet ud fra Hamburg, som saa mange andre danske Søfolk gjorde paa dette Tidspunkt. Da han i 1898 giftede sig, var han kort tid forinden kommet tilbage fra Hamburg. Lorentz Christian døde i Antwerpen i 1902 og blev begravet der, han skal da have været Skipper.

Hans Enke døde allerede i 1906 og efterlod en 5-Aarig Datter Karen Kirstine Hansigne Stallknecht, født 20/8 1901 i Harte.

Karen kom i Pleje hos en Familie, der senere rejste til Fuur og bosatte sig. Hun blev Mor til Formanden Christian S. fra Fuur, som har Efterkommere, saaledes at også denne Gren af Stammen har stor Chance for at føre Navnet videre i næste Aarhundred.

Saa meget om de to andre Grene af Slægten.

ooOoo

Herefter vil jeg anføre forskellige "løse Ender", som det kan være rart at have for eventuelle andre Slægtsforskere, som maatte faa Lyst til at videreføre denne Slægtstavle. Maaske faar jeg selv senere Lejlighed til videre Efterforskning af disse.

A) Christian Ditlev Stallknecht var ifølge Hirsch's "Danske og norske Officerer 1648 - 1814" Fændrik i Schleswigske nationale Infanteriregiment fra 3/4 1741 og Premierløjtnant i samme Regiment

1750 - 1756, hvorefter han er udtraadt af Etaterne. Christian Ditlev kan være en Søn af Claus S., dette er ikke nærmere undersøgt.

B) Sofie Aalgaard Stallknecht var ifølge Folketælling 1803 for Cappeln Flække, Roest nr. 54 (Film D 54 K) født 1766/67 i Cappeln og blev gift 1790/91 med Gæstgiver, Brygger og Brændevinsbrænder Hans Wöllfel født 1759/60. I Ægteskabet var der i 1803: 3 Piger og 2 Dreng.

C) Hans Christian Stallknecht var ifølge Folketælling 1803 for Cappeln, Sandbeck (Film D 44 K) 442/198, f. 1769/70 i Cappeln. Han virkede som Husmand og var gift med Margrethe Hansen født samme Sted i 1776/1777. I Ægteskabet anføres 2 Børn:

Hans Stallknecht født 1796/1797 og

Jacob Heinrich S. - 1798/1799

Sammen med Familien bor: Anna Margrethe Braack, der anføres som "Mutter zum Hausvater, verwitwert zu ersten Mahl".

Hans Christian er sandsynligvis identisk med den Hans Christian, der nævnes i en Slægtsbog tilhørende Fru Mathilde Schwantje, Dubuque, Iowa.

Fru Schwantjes ene Oldeforældre var J.C.Chr.H Marxen og dennes 2. Kone Mathilde Stallknecht.

Marxen havde først været gift med Mathildes Søster Anna Stallknecht. De to Søstres Forældre var Hans Hinrich Stallknecht født 24/6 1807 i Cappeln og Catarine Traulsen født 30/7 1808 i Stutebüll, mens Bedstefaderen var en Christian Ludvig Stallknecht født 8/3 1782 i Sandbeck, Cappeln. Han døde samme Sted 29/9 1812. Christian Ludvig's Bror Hans Christian (ovennævnte) havde overtaget Fødegården, mens Christian Ludvig ernærede sig som Handelsmand med Salg af Grøntsager og Kvæg mellem Slesvig og København med sin egen lille Skude, som Sønnen Hans Hinrich overtog efter Faderen.

D) Johann Gotlieb Friderich Stallknecht. Ifølge Folketælling for Aabenraa i 1845 (Elkier Quarter) Film 6457, samt "Danske Forstkandidater", var Johan Gotlieb født 23/8 1797 i Kappeln. Han blev

Forstkandidat fra Kiel 12/10 1821. Paa dette Tidspunkt anføres hans Far som Gæstgiver i Glücksborg.

Johann Gotlieb blev Skovfoged for Aabenraa Skovdistrikter og forblev i tjenesten til sin Død i 1855. Han var gift med Anna Seehusen født 1799 og i Ægteskabet var der 3 Børn: Anna født 1826, Gotlieb født 23/12 1832 og Karl født 1838 alle født i Møgel~~h~~^h (Skovdistrikt ved Aabenraa).

Den ældste Søn Gotlieb Stallknecht gik til Søs og fik Borger-
skab som Styrmand 17/10 1859 i Aabenraa. Af "Aabenraa Skibsfarts-
historie" fremgaar det, at han i 1864 var Fører af Aabenraabarken
"Laura" ex "Emma" 153 Comm. Læster, tilhørende Jørgen Lorentzen
i Aabenraa. Gotlieb blev gift 17/11 1863 med Emma Jebsen født 12/4
1841 i Aabenraa, Datter af Kapt. Michael Jebsen og Hustru Marie
Mathilde Ehlers. Emma døde Aaret efter den 19/12 1864.

Gotlieb er identisk med den Kapt. Stallknecht, der omtales i
en artikel i Flensborg Avis 20/11 1962:

"Kaptainerne i Kollund Østerskov" skrevet af nu afdøde Nicolai
Nielsen, Kobbermølle, der bl.a. skriver:

"i 1880-erne ankom Kaptainerne Stallknecht og Schwartz til Kol-
lund fra Hamburg. De 2 Herrer satte Liv i det lille Fiskerleje,
"de anføres om 2 rige Mænd, der havde Raad til at gøre, hvad
"de ville og havde Lyst til ...

"Kapt. Stallknecht købte den gamle Kro i Kollund og lod opføre
"7 mindre Huse ved Stranden, beregnet til Udlejning til Sommer-
"gæster. Husene blev senere solgt til Liebhavere ...

"Stallknecht forærede Skolen i Kollund et Bibliotek med 300 Bind .."

Jeg har intet Kendskab til, hvor Kapt. Stallknecht har sejlet,
men det vides, at han ikke har sejlet hos Svigerfaderen Michael
Jebsen, der sejlede på Kinakysten. Michael Jebsen er for Resten
Grundlægger af det Rederi Michael Jebsen i Aabenraa, som stadig
Eksisterer og stadig sejler på Kinakysten.

Sandsynligheden taler for, at Kapt. Stallknecht har haft An-
part i det eller de Skibe, han sejlede med, saadan som Skik og

Brug ofte var i 1800-Tallets Sejlskibstid, hvor Kaptainen foruden at være Navigatør tillige optraadte som Handelsmand, hvor han kom frem, derfor var det ret naturligt, at han også havde Part i Skibet, ikke alene som en Slags Sikkerhed for Rederen derhjemme, men også for at han selv kunne nyde godt af et eventuelt godt Handelstalent. Handelstalentet var nok den Del af en Kaptains Virke, som gav mest Bonus, saa han kunne "gaa i Land" som en velstaaende Mand i 50-Aarsalderen, efter et Liv til Søes med de haarde Strabadser også for en Kaptain.

E) Emma Elvira Henriette Stallknecht var iflg. "Personalhistorisk Tidsskrift" 8 Rk. "Bryllupper og Dødsfald", født 27/11 1826 og døde 8/4 1896 i Altona. Hun havde været gift med den senere Provst i Rellingen: Messdorff, født 22/7 1819 i Neumünster og døde i Rellingen 14/6 1878.

F) Endelig vil jeg nævne, at da jeg i 1942 var Fører af Statsisbryderen "Lillebjørn", der i en Periode assisterede Færgefarten Gedser Warnemünde, traf jeg en tysk Lods Brodersen - Sønderjyde - som fortalte, at han i Rostock havde en Bekendt med samme Navn som mit. Paa Grund af Krigen og Besættelsen, fandt jeg ikke Anledning til at søge Kontakt med denne Navnefælle.

ooOoo

I Rigsarkivets Seglsamling findes et Aftryk af et Segl, der henføres under Stallknechtnavnet, men desværre uden Henvisning til, hvorfra dette Segl hidrører.

Rigsarkivet mener, at Seglet sandsynligvis stammer fra en tilfældig Korrespondance med Rentekammeret.

Såvel Claus som Cay Stallknecht har i sin Tid korresponderet med Rentekammeret.

Som det vil ses af ovennævnte "Løse Ender" har disse alle paa nær een, vor Stamfar, haft direkte Forbindelse med den sydlige Del af Hertugdømmerne Slesvig og Holsten, som foreløbig kan anses som Slægtens Oprindelsessted.

ooOoo

Før jeg gaar over til den genealogiske Liste over vor egen Slægt skal det nævnes, at vor Stamfar havde en yngre Bror: Johann Hermann Stalknecht.

Johann Hermann indvandrede til København ca 1795/96. Ogsaa han angiver at komme fra "Schwartzburg i det tyske" og var uddannet som Skrædder.

Johann Hermann, der var født ca. 1768, vandt Borgerskab som Skræddermester og blev optaget i Skrædderlauget Onsdag den 9/10 1799.

25/10 1799 blev han viet i fransk reformert Kirke til: Sofie Catarina Arialaine f. 1770 i København, som yngste Barn af Jean Batiste Arialaine og Marie le Duc, begge ligeledes viet i den franske reformerte Kirke den 20/4 1752.

Johann Hermann med Familie, residerede i 1801 i Skindergade 25, flyttede senere til Brøndstræde 112 indtil 1816.

Efter 1816 forsvinder alle Spor af denne Familie.

Der er den Mulighed, at Johann Hermann kan være rejst ud af Landet igen, dels fordi det var meget strenge Tider i Danmark efter Statsbankerotten i 1813, hvortil kom vanskelige Boligforhold efter Bombardements-brandene i 1807, dels var Napoleons Hærgen i Europa slut, og endelig var Hustruen Sofie Catarina afgaaet ved Døden den 17/10 1814.

I Ægteskabet var der 4 Børn, alle døbt i fr. reformerte Kirke:

Georg Charles Frederic Edward født 1800, døbt 27/8 1800

Carolina Frederikke Antoinette - 1802 - 23/7 1802

Sophie Julienne Regine - 1804 - 20/3 1804

Frederikke Auguste Maurice - 1807 - 20/4 1807.

Det kan nævnes, at af Familien Arialaines ialt 6 Børn, var det 3. Barn, Sønnen Frederic Pierre Christian A (født 1758), i 1778 blevet gift med Charlotte Amalie Snell, der var en ældre Søster til den Juliane Marie Snell, som i 1791 indgik Ægteskab med vor Slægts Stamfar Johann Christoffer Stallknecht og blev Stammor til vor Slægt, mens de 2 Brødre begge blev Svogre med F.P.C. Arialaine.

ooOoo

Jeg har undersøgt Beliggenheden af det Schwartzburg, som Brødrene opgiver, at de stammer fra.

Paa Atlas af i Dag findes en lille By Schwartzburg i Thüringen ca 60 km. SV for Jena. Imidlertid er det vel højst sandsynligt, at Brødrene kommer fra et "Landesgebiet" Schwartzburg.

Af et tysk geografisk Leksikon fra 1880 fremgaar det, at der har eksisteret et saadant "Landesgebiet", som har ligget i Omraadet, hvor nu kun den lille By erindrer om Navnet. Indtil en Gang i 1700-Tallet var det eet Omraade, men senere blev det delt i 2 Omraader: Schwartzburg/Sonderhausen og Schwartzburg/Rudollstatt,

Omraadet ligger indenfor det nuværende DDR, og med de Besværligheder, som ligger i Forbindelsen med at skaffe oplysninger derfra, har jeg ikke forsøgt om Slægten stadig eksisterer i Omraadet.

Naar man betænker de meget urolige Tider i 1700-Tallets Mellem-europa, samtidig med at Forholdene i Danmark baade var Fredlige, bl.a. takket være vor Neutralitet, der skyldtes den kloge Udenrigsminister A. P. Bernstooff (død 1799) og i stærk Vækst især i København, der efter Pestepedemien i 1712 og Storbranden i 1728 oplevede en rivende Udvikling helt op til 1801, saa er det vel ikke sært, at disse gode Forhold tiltrak den Tids "Fremmedarbejdere" til Hovedstaden.

Skibsfarten og dermed Handelen med Fjerne Egne voksede stærkt især i sidste Halvdel af 1700-Tallet - den saakaldte florissante Periode - og gjorde København til Stabelplads for Baltikum.

Denne Handelsaktivitet skabte mange Arbejdspladser for diverse Fag med Indtjeningsmuligheder og Rygterne herom spredtes udover Landets Grænser ogsaa til de urolige Steder i det splittede tyske Rige.

Naar dertil kom, at der faktisk var ved at komme Reforme i Gang i Landet, selvom det gik meget meget langsomt, med begyndende Sigte paa Bondestandens Frigørelse og sociale Forbedringer, saa Folk ikke ligefrem behøvede at dø af Sult og endelig Kgl. Privilegier af 29/11 1748, som gav gunstige Betingelser for Indvandrere til Staden idet saadanne Personer: "skulle ansees som Kongens egne" "Undersaatter" der fik "20 Aars Frihed for al Tynge og alle slags" "Paalæg i Henseende til deres Handel og Profession, saavel som Frihed for Indquartering, Kopskat og i Almindelighed al Paalæg med" "hvad Navn nævnes kan."

Intet Under, at der var en jævn Strøm af Indvandrere til det livlige Handelscenter, som København da var.

Som et lille kuriøst Tegn paa Tidernes voksende gunstige Udvikling, kan det nævnes, at Skrædderlauget var et af de Laug der voksede stærkest i Perioden.

I 1727 var Skrædderlauget Nr. 4 i Medlemstal blandt Byens Laug. I 1743 var det Nummer 2 kun overgaaet af Brændevinsbrændere.

I 1771 var Skrædderlauget Byens største Laug med 322 Mestre, 216 Svende og 80 Dreng. Dertil kom saa et betydeligt Antal "illegale" Skrædderier, især Kvinder, som betjente Borgerskabets Damer til stor Fortrydelse for Laugsbrødrene, der jævnligt klagede til Magistraten over denne "Illigitime" Konkurrence, somme Tider med Held.

oooooXoooooXoooooXooooo

S L Æ G T S T A V L E

over

nogle af Efterkommerne efter:

Skræddermester Johann Christoffer Stalknecht

For lettere reference er samtlige Slægtsmedlemmer forsynet med et fortløbende Nr., der benyttes ved Henvisning i Teksten, ældste Barn faar laveste Nr.

1. Generation

Nr. 1

Johann Christoffer Stalknecht født ca. 1763 formentlig i Schwartzburg (Thüringen), død d. 6/11 1848 i København.

I Københavns Skrædderlaugs Protokol har Han anført, at han kom fra Schwartzbourg og at han var udlært i sit Hjemland.

Johann Christoffer indvandrede til København ca. 1789, og Mandag den 29/8 1791 vandt han Borgerskab i Skrædderlauget i København.

Den 21/11 1791 betalte han 4 Rigsdaler i Copulationsskat til "tyske Garnisonskirke" (tidligere Den Herre Zebaoths Kirke). Naar Garnisonskirken benyttedes som tyske Kirke, menes dette at hænge sammen med, at den tyske St. Petri Kirke har været under Reparation og i denne Periode har Garnisonskirken været udlaant til den herværende tyske Menighed, deraf Betegnelsen: "tyske Garnisonskirke".

Den 25/11 1791 viedes Johann Christoffer til Juliane Maria Frederikke Snell, født 1764 i København.

Den 5/12 1796 fik Johann Christoffer Borgerbrev (Indfødsret) stemplet med $\frac{1}{2}$ rigsdaler og saalydende:

"Oberpræsident, Borgmestre og Raad udi den kongelige Residence-Stad Kjøbenhavn gjøre vitterligt, at Aar 1791 den 29. August er for os herudi Raadsstuen fremkommen Johann Christoffer Stalknecht, født i det Schwartburgske, som blev indtegneti Lauget. Og efter at

1. Generation fortsat:

"han sin Eed om Huldskab, Lydighed og anden Pligt, som han Hans
"kongelige Majestät vores allernaadigste Arvekonge og Herre, det
"ganske Kongelige Arvehuus, denne Stads Magistrat og sine Medborgere
"var skyldig at bevise, havde aflagt, er han for een af denne Stads
"Borgere med lige Privilegier og Frihed som andre Medborgere, Skræd-
"dere udi Lauget her i Staden kan søge og nyde.

" Dets Bekræftelse under Stadens Segl og Raadstueskriverens Haand.

" Datum: Kjøbenhavns Raadstue den 5th December 1796".

(Underskriften kunne tydes som: Lange)

Johann Christoffer beholdt sit Borgerskab indtil 12/8 1820, da
han indsendte en Ansøgning til Kongen om Tilladelse til at ombytte
sit Borgerskab som Skrædder til et Borgerskab som: "Beværter af Spise-
og Drikkevarer til alle og enhver", idet han i sin Petition anfører:

"... saaledes som mit hermed følgende Borgerbrev udviser har jeg
"været Borger og Skræddermester herudi Staden siden 29/August 1791
"alsaa i 31 Aar ...

".... adskillige mig tilstødte Uheld, Tidernes Besværligheder
"en stor Familie og flere uopdragne Børns Underholdning levner
"mig kun lidet Haab om at forsørge dem for Fremtiden ved min
"Profession, saa meget mindre, som jeg i en Alder af 57 Aar for-
"uden andre legemlige Svagheder tillige lider af Øjensvaghed, som
"gjorde det lige saa umuligt for mig selv at arbejde forsvarligen,
"som at have vederbørligt Tilsyn med andre, der skulle gjøre Ar-
"beit for mig.

" Jeg er derfor nødsaget til at vælge en anden Næringsvej, som
"giver mig bedre Udsigt til at ernære mig og Familien for Frem-
"tiden uden at falde det offentlige til Byrde.

" Da jeg ikke er i besiddelse af noget Døbsbevis saa har jeg ei
"paa anden Maade Bevis for ovenmeldte min Alder end med de 2de
"hermed allerunderdanigst følgende Attestater som godtgjøre, at
"jeg den 14. Juni 1779 kom i Lære som Dreng og at jeg den 15/4 1789
"var 26 Aar gammel.

"Paa Grund heraf fordrister jeg mig allerunderdanigst til at ansøge
"og bede kgl. Majestät, at det allernaadigst maa være mig tilladt

"at ombytte mit Borgerbrev og for Fremtiden at drive Næringen
"som Beværter af Spise- og Drikkevarer til alle og enhver."

Allerede 18/8 1820 paaføres Ansøgningen et Notat om at Borger-
skab bevilges som Spisevært (der nævnes ikke noget om Drikke-
varer, men man kan sikkert regne med, at Betegnelsen "Spisevært"
indebar Ret til Udsenkning af Drikkevarer). Bevillingen blev
givet under Forudsætning af at:

"Den gode Skræddermester godtgjøre at være slettet af Skrædder-
"laugets Protokol og intet dertil at være skyldig."

25/9 1820 bevidner Skrædderlaugets Oldemand - Carlsen - at
Johann Christoffer Stallknecht intet er Lauget skyldig og at han
er slettet af Laugets Protokol.

Beværterborgersekabet benyttede han med Sikkerhed til 1824.
Efter denne Tid nævnes han, f.eks. i Kraks Vejviser, igen som
Skræddermester helt til 1837, da han var 74 Aar.

Efter 1837 nævnes han ikke mere i Krak.

Ifølge Bogen "100 Aars Dødsfald" er Johann Christoffer afgaaet
ved Døden 6/11 1848. Bogen tilføjer: "I sit 90. Aar".

Da Johann Christoffer imidlertid selv har nævnt dels at han i
1779 var 16 Aar dels at han i 1820 var 57, kan der ikke være tvivl
om, at han ved sin Død var 85 Aar.

Der kan derimod undre, at han førstkommer i Lære, da han var
16 Aar, men det kan jo have saa mange Aarsager, som man ikke har
mulighed for at efterforske.

I de første Aar af Ægteskabet indtil 1801 boede Familien i
Gothersgade 176 (efter tidligere Tids nummerering), derefter flyt-
tede Familien adskillige Gange og boede saaledes i 1813 Hjørnet af
St. Kongensgade Nr. 353, 1815 Gothersgade 25, 1818 Gothersgade 348,
1821 St. Kongensgade 39, hvor han havde sit Værtshus, 1824 Fiolstræde
184 1828 beboede han Fiolstræde 184/186, som han ejede og levede i
til sin Død. Hans næst yngste Søn (Nr. 9) Niels Heinrich Gotfred Stall-
knecht boede hos ham til sit Giftermaal i 1834.

Spisehuset maa have været en bedre Geschäft end Skrædderiet,
idet han allerede i 1824 overtog Fiolstræde 184.

Alle de anførte Gadenumre refererer til den forlængst afskaffede tidligere Nummereringsordning i København.

Allerede fra Begyndelsen af Johann Christoffers Virksomhed som selvstændig Skræddermester maa Forholdene have været rimeligt gode for Skræddermesteren. Det fremgaar af Laugsprotokollen, at han næsten hvert Aar har anmeldt Lærlinge til Svendep prøve helt op til 1808 da han den 17/5 anmeldte 2 Lærlige.

I 1801 havde han 5 Mennesker boende hos sig udover Familien nemlig 2 Lærlige David Gabriel og Cay Buchardt og 3 Tjenestepiger: Ellen Christine Lund 23 Aar, ugift, Karen Sophie Nielsdatter 27 Aar, ugift, samt Gunhil Frenberg 34 Aar, tvende Gange gift.

I Ægteskabet kendes 9 Børn, der alle er døbt i den tyske Garnisonskirke, hvor ogsaa Ægteskabet blev indgaaet. No. 2 - 10.

Der er den lille ejendommelighed, at ældste Barn Magdalene Elisabeth Caroline ifølge Lengnick (Bd. 9/93) skal være døbt Juliane Elisabeth Caroline (døbt 11/10 1792) mens Faderen ved Folketællingen i 1801 anfører Navnet Magdalene (og ikke Juliane) 9 Aar, altsaa født 1792.

Jeg gaar ud fra som ganske givet, at Familiefaderen selvfølgelig har anført Barnets rette Navn på Folketællingslisten, og at det maa være Præsten, der i sin Tid har anført Moderens Navn fejlagtigt i Kirkebogen, der næppe er udfyldt i umiddelbar Fortsættelse af Daabshandlingen. Præsten har jo kendt Moderen, der Aaret i Forvejen var blevet gift i Kirken.

Da det af et lille Skrift "Familien Brandt 1858" af C.E.Kjær fremgår, at Magdalene, som blev gift med J.H.Brandt, skulle være født 11/10 1794, altsaa 2 Aar senere, har jeg undersøgt, om der baade skulle være en Juliane og en Magdalene. Mine Undersøgelser har vist, at der rent biologisk ikke kan være nogen Datter fra 10. Maaned 1794, idet Skræddermesterens Barn Nr. 2 er født ultimo 1793 (døbt 9/12 1793) og Barn Nr. 3 er født primo 1795 (og døbt 1/3 1795), hvilket giver et Fødselsinterval paa 15 Maaneder.

En nærmere Granskning af Kjærs Oplysninger om denne Del af Brandtfamilien (Skriftets Nr. 10) viser, at der anføres Data for Fødsler, som er biologisk umulige. Der kan saaledes ikke herske

Tvivl om Magdalenes Identifikation. Dertil kommer at der fra 1789 til 1795 ikke fandtes andre af Navnet Stallknecht i København end Skræddermesteren.

2. Generation

omfatter Nr. 2 til 10:

9 Børn af Skræddermester Johann Christoffer Stallknecht (Nr.1)
og Hustru Juliane Marie Frederikke Snell: Nr. 2 - 10.

Nr. 2 Magdalene Caroline Elisabeth Stallknecht, døbt 11/10 1792 i tyske Garnisonskirke, død 2/2 1836 i København.
Gift 14/10 1810 med Grosserer Johann Hegelund Brandt, født 6/3 1788 - død 16/11 1840.
J.H.Brandt var Søn af Klokker ved Vor Frelses Kirke, Christianshavn: Johannes Brandt (1741 - 1800) og dennes 2. Hustru Barbara Elisabeth Clausen (1754 - 1827). Sønnens Mellemnavn: Heggelund refererer til Klokkerens første Hustru: Kirstine Heggelund (1741 - 1783).
Fra Bogen "Memoirer og Breve" XLII/83 refereres Kontorchef N.W.M.Kornerup (1817 - 1886) for følgende: "J.H.Brandt ejede "den store Gaard Strandgade 45 (Christianshavn). Det var et "fint og elegant Hus og de mange Sønner og Døtre førte Venner "og Veninder til Huse. Men Faderen, en iøvrigt meget smuk Mand, "nød ikke nogen god Omtale, hvorfor ved jeg ikke rigtigt, muligt "hidrørte det fra, at han engang har været Fallit, men han gjorde "store Forretninger især paa Sverige og Finland. Alle Børnene var "mer eller mindre smukke og elegante Personligheder."
Kornerup nævner, at han var Studenterkammerat med Sønnen August Frederik (Nr. 15), der havde Ridehest.
I Ægteskabet var der 17 Børn, hvoraf de to næstsidste var Tvillinge, som døde under Fødslen.
15 Børn i 3. Generation er Nr. 11 - 25.

Nr. 3 Johann August Hermann Stallknecht
Født i København 1793, døbt 9/12 1793 (tyske Garnisonskirke).

2. Generation fortsat

- Nr. 4 Gottfried Wilhelm Frantz Stallknecht
født 1795 i København, døbt 1/3 1795 (tyske Garnisonskirke).
- Nr. 5 Charlotte Elisabeth Juliane Stallknecht
født 1796 i København, døbt 16/12 1796 (tyske Garnisonskirke).
- Nr. 6 August Frederik Mouritz Stallknecht
født 1798 i København, døbt 8/12 1798 (tyske Garnisonskirke).
- Nr. 7 Carl Christian Emilius Stallknecht
født 1800 i København, døbt 13/7 1800 (tyske Garnisonskirke).
- Nr. 8 Carl Christian Nicolai Stallknecht
født 1802 i København, døbt 3/7 1802 (tyske Garnisonskirke).
- Nr. 9 Niels Heinrich Gottfried Stallknecht
født 1805 i København, døbt 28/11 1805 (tyske Garnisonskirke)
død København 29/5 1861.
Niels Heinrich blev gift 28/11 1834 med Johanne Maria Haagen
født ca. 1805.
Han anføres i 1831 som Komptorist boende Krystalgade 55. Ved sit Giftermaal i 1834 flyttede han sammen med Faderen (Nr. 1) i Fiolstræde Nr. 184 og boede her til 1837, da han og Familie flyttede til Ny Kongensgade 224. I 1840 boede Familien Mikkell Bryggersgade 101, men allerede Aaret efter flyttede han til Holms Huse, Christianshavn. I 1843 boede man i Børnehustorvet 363/364, i 1847 i Lille Torvegade 121, sidst kendte Adresse er fra 1850, da Familien boede Lille Torvegade 116, 2., samme Ejendom som beboedes og ejedes af Broderen (Nr. 10)s Enke paa første Sal.
Fra 1834 til 1841 anføres Niels Heinrich som Varemægler. I 1842 anføres han pludselig som fhv. Varemægler og da han i 1843 boede paa Børnehustorvet er han formentlig allerede begyndt paa et Job

2. Generation, Nr. 9 fortsat.

som Fængselsbetjent ved Fængslet paa Christianshavns Torv, saadan som hans Bestilling anføres ved Folketællingen i 1845. Af Folketællingen for 1850 fremgaar det, at han nu atter er Varemægler. Om Aarsagen til Overgang fra Mæglervirksomhed til Fængselsbetjent kan der kun gisnes. Den private Virksomhed har nok ikke været særlig givtig, saa da der, efter Fængselsopstanden i 1827 i Christianshavnsfængslet, der bl.a. medførte, at 7 indsatte blev henrettet og strenge Straffe til de øvrige, blev Mulighed for en "fast og sikker" Indkomst som Fængselsbetjent, har han taget dette Job for saa senere at vende tilbage til Varemæglervirksomheden.

Det nævnte Fængsel blev senere til Københavns Kvindefængsel, der blev nedrevet ca. 1927 for at give Plads til et moderne Beboelseshus "Lagkagehuset" paa Christianshavns Torv.

4 Børn i 3. generation er Nr. 26 - 29.

Nr. 10 Peter Edward Gerhard Stallknecht

født 1806 i København, døbt 14/12 1806 (tyske Garnisonskirke)
død 26/1 1849 i København.

Peter var gift med Ellen Christine Bentzen født 1810 i Allinge,
død 1887/88 i København.

Peter var uddannet som Glarmester og ernærede sig som saadan til sin Død, hvorefter Enken overtog Glarmestervirksomheden i hvert Fald helt op til sit 75. Aar.

Det vides, at hun i 1850 havde en Lærling, A. Friese, boende hos sig i den 3 Værelses Lejlighed hun beboede. I 1837 boede Familien i Dronningensgade 228, men fra 1840 flyttede man til Lille Torvestræde 116, som Glarmesteren havde overtaget. (Lille Torvestræde 116 blev senere til Lille Torvegade 37.)

Ved Folketællingen i 1880 oplyste Enken, at der havde været 5 Børn, hvoraf 2 var afgaaet ved Døden.

5 Børn i 3. Generation er Nr. 30 - 34.

3. Generation

omfatter Nr. 11 til 34.

15 Børn efter Nr. 2 Magdalene Caroline Elisabeth Stallknecht
og Grosserer Johannes Heggelund Brandt: Nr. 11 - 25.

Nr. 11 Johannes Julius Brandt

født 1811 i København, døbt 12/8 1811 i Garnisonskirke, død
Januar 1841.

Anføres som Købmand.

Nr. 12 Carl Bogert v. Brandt

født 7/12 1812 i København, død 1841 i København, gift med
Wilhelmine Krep født 5/6 18.., død Maj 18..

Carl Bogert anføres som Premierløjtnant i Søetaten (maaske
derfor det lille v.)

Nr. 13 Richard Wilhelm Brandt

født 27/9 1813 i København, død 22/1 1840 i København.

Anføres som cand.med. & chir.

Nr. 14 Johan Heinrich Brandt

født 13/4 1814 i København, død 24/9 1848 i København.

Gift med Thora Cecilia Petrea Pflugmacher, født 13/6 1820

Anføres som Grosserer.

4 Børn i 4. Generation er Nr. 35 - 38.

Nr. 15 August Frederik Brandt

født 15/9 1815 i København, død 4/8 1898 i København.

Gift med Augusta Charlotte Steenbuch den 20/4 1847, født
6/8 1821 i Odense, død 19/7 1903 i København, Datter af Augu-
stinus Hermann Steenbuch og Rebekka Sophie Werlauf.

3. Generation, Nr. 15 fortsat

August Frederik B. teologisk cand. 10/1 1842 og Lærer ved Søetatens Pigeskole, senere Sognepræst i Havertoft, Gottorp fra 19/5 1850, 19/5 1859 Præst i Vilstrup, Haderslev Amt, afsat af Tyskerne 24/8 1864.

Bosatte sig i København.

6 Børn i 4. Generation er Nr. 39 - 44.

Nr. 16 Caroline Elisabeth Brandt

født 28/12 1816 i København, død 30/6 1850 i København.

gift 26/10 1839 med Hans Kraft født 4/11 1808, død 1/4 1861.

Søn af Pakhusforvalter Chr. S. Kraft og Johanne Dorthea Lund.

Hans Kraft var cand.jur. fra 18/4 1832, 9/10 1840 Prokurator ved Over- og Underret. Stiftede Overprokurator Krafts Legat i 1850 (260 Rdl. 18 Sk.). Døde efter flere Aars svær Sygdom.

5 Børn i 4. Generation er Nr. 45 - 49.

Nr. 17 Julie Marie Brandt

født 23/11 1817 i København, død 5/10 1877 i København.

Gift 23/4 1841 med Jacob Jacobsen født 28/8 1816 død 2/12 1893

Søn af Silke- og Klædekræmmer Nicolai Jacobsen (1768 - 1841) og Catrine Elisabeth Hvidt (11/12 1776 - 12/3 1851).

Jacob Jacobsen var Godsejer paa Falkenstein, blev senere Landstingsmand og Etatsraad.

7 Børn i 4. Generation er Nr. 50 - 56.

Nr. 18 Andreas Ludvig Brandt

født 6/7 1818 i København.

Gift 8/5 1844 med Hollænderinden Petronella Deborah van Eghen født 19/12 18..

Grosserer i Amsterdam.

2 Børn i 4. Generation er Nr. 57 - 58.

3. Generation fortsat.

- Nr. 19 Alexander Emil Brandt
født Februar 1819 i København, død 21/10 1820 i København.
- Nr. 20 Peter Christian Brandt
født 18/11 1819 i København.
Grosserer i Antwerpen?
- Nr. 21 Nancy Mathilde Brandt
født 15/6 1823 i København
Gift 14/9 1845 med Johannes Gottlieb Heinrich Bach født
22/8 1815. Johannes G. Bach var Dr. med & chir. i Augustenborg.
7 Børn i 4. Generation er Nr. 59 - 65.
- Nr. 22 Clausine Frederike Brandt
født 18/5 1824 i København, død 26/2 1899 paa Frederiksberg.
Gift 16/7 1846 med Andreas Johannes Skibsted født 23/4 1815,
Søn af cand.jur. Michael Skibsted (1785 - 1847) og Marie Chri-
stine Jacobine Neergaard (1789 - 1859).
Andreas blev cand.jur. 1/5 1839. 1845 Fuldmægtig i Admiralitets-
kollegiet, 1855 Kontorchef, 1860 Justitsraad, senere R. og Etats-
raad. Han døde i Nestleburg (Schweitz), begravet Frederiksberg.
Det er ikke undersøgt om der var Børn i Ægteskabet.
- Nr. 23 Catharina Wilhelmine Brandt
født 1826 i København, død 17/2 1828.
- Nr. 24 Theodor Rudolf Brandt
født 28/9 1828 i København.
Anføres som Købmand.

3. Generation fortsat

Nr. 25 Georg Brandt

født 27/2 1829 i København.

Gift med Sara van Eghen, født 4/1 1834 (maaske Søster til Hustruen til Nr. 18).

Georg anføres som Købmand i Amsterdam.

1 Barn i 4. Generation er Nr. 66.

4 Børn efter Nr. 9 Niels Heinrich Gottfried Stallknecht og Johanne Marie Haagen: Nr. 26 - 29.

Nr. 26 Johannes Heinrich Edward Stallknecht

født 4/5 1835 i København, død i New Zealand/Australien efter 1878.

Gift i 1859 med Marie Dorthea Steenberg født 2/6 1836 paa Frederiksberg.

Ifølge Personalhistorisk Tidsskrift 8. Rk. var Johannes Heinrich uddannet som Glarmester, maaske hos Faderen (Nr. 9), men det fremgaar af Datteren (Nr. 72) Magdalenes Daabsattest, at han i 1871 var Sadelmager. Familien boede de første Aar i København, men flyttede omkring 1868 til Kyse, Vallensved Sogn, Ø-Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, hvor Johannes som nævnt virkede som Sadelmager, hvilket også fremgaar af Folketællingslisten 1870, der ogsaa oplyser at Familien boede i "et Hus ved Kysegaard".

Forholdene som Glarmester i København har sikkert været yderst paa en fattig Tilstand for Familien. Udflytningen fra København til SV-Sjælland skyldes sikkert et godt Raad fra Søsteren (Nr. 29) og dennes Mand, der som Forstander og Ejer af Hinholm Højskole var et højt estimeret Par på Egnen saavel som i Højskolekredse. Det har sikkert ogsaa været paa disses Tilskyndelse, at de to ældste Børn,

3. Generation Nr. 26 fortsat

Drengene Nr. 67 og 68 blev anbragt paa den kgl. Opfostrings-skole inden Flytningen fandt sted. Højskoleforstanderen har sikkert faaet udvirket at der kunne blive et Job til Johannes Heinrich, ganske vist ikke som Glarmester, men i hvert fald som en Slags Haandværker. Johannes Heinrich har ikke været selvstændig, men har gaaet til Haande som Sadelmager, det var en Egn, hvor Hesteholdet har været stort paa de store Gaarde og Godser, men der er ikke Tvivl om, at Familien levede under meget trange Kaar, dertil kom, at Johannes Heinrich vist ikke var i Besiddelse af den største Fremdrift.

Den ældste Datter (Nr. 69) Laura, kom tidligt til at gaa til Haande hos Fasteren paa Hinholm dels paa Børnehjemmet, dels paa Højskolen og fik derved nogen Andel i den Undervisning som de unge Piger, der da var optaget på Højskolen, fik.

I 1876 blev Johannes Heinrichs 2 Døtre Johanne (Nr. 71) og Magdalene (Nr. 72) paa henholdsvis 7 og 5 Aar anbragt paa det næsten nye "Grevinde Danners Børnehjem" i Jægerspris.

Johannes Heinrich havde faaet den Ide, at han ville emigrere til New Zealand for at prøve Lykken der og skabe en ny Livsvej, i Lighed med saa mange andre fattige danske, der drog ud. Moderen sad da tilbage med 3 hjemmeværende Smaaabørn paa 9, 3 og 1 Aar, mens de øvrige 5 var anbragt udenfor Hjemmet, 2 paa Opfostringshuset, 2 paa Jægerspris og den 5. "Lillepige" paa Hinholm.

Johannes Heinrich hørte man ikke fra efter sin Afrejse.

Her bør det nok bemærkes, at Australien, som skulle passeres paa Rejsen til New Zealand, paa det Tidspunkt var et Røverland i dette Ords rigtige Betydning. Utallige Emmigranter forsvandt sporløst. Man kan saare let tænke sig, at han, der kom fra et relativt beskyttet sjællandsk Miljø, i sin Naivitet har været et let Bytte for de haardkogte Elementer, der flokkedes om ankommande Emmigrantskibe.

Hustruen Marie Dorthea har sikkert ført en ret kummerlig Tilværelse efter Mandens Bortrejse, men hun forblev i Kyse i nogle

3. Generation Nr. 26 fortsat

Aar, formentlig hjulpet af Forstanderparret. Sine sidste Aar tilbragte hun i København, hvor hun døde 8/7 1896.

8 Børn i 4. Generation er Nr. 67 - 74.

Nr. 27 Julius Carl William Stallknecht

født 22/1 1837 i København, død Mai 1915 i København, begravet 3/6 1915.

Gift 1865 med Christine Henriksen født 19/3 1841, død 1910 i København.

Julius etablerede sig som selvstændig Glarmester i 1866 i Læderstræde 24 i Sidebygningen. 1871 - 1878 boede Familien Naboløs 1 og fra 1878 - 1883 i Skvaldergade 9, for derefter at flytte til Hyskenstræde 7 i 1884, det fremgaar af Arkivalierne, at Julius ejede Hyskenstræde 7 i 1890. I 1894 solgte Julius Rub og Stub og drog med Hustruen til Australien. Aarsagen til Emmigrationen kender jeg ikke, men den har næppe haft økonomiske Aarsager, muligvis kan Aarsagen skyldes det eneste overlevende Barns Død i en Alder af 21 Aar et Par Aar i Forvejen. Emmigrationen har imidlertid ikke været nogen Succes. for allerede i 1898 vendte Familien tilbage til København og Julius nedsatte sig atter som Glarmester i St. Strandstræde 35 i Nærheden af Fætteren Waldemar Gotfred Christian Stallknecht (Nr. 31), der i 1862 havde nedsat sig som selvstændig Glarmester i St.Str.Stræde 10. Om der har været Samarbejde de to Fætre imellem vides ikke, men allerede Aaret efter i 1899 flyttede Julius til Møllegade 30 1. i Alderstrøst. 1902 flyttede Familien til Haandværkerforeningens Stiftelse, Nørrebrogade 17/19 = Baggesensgade 10.

I Ægteskabet har der været 3 Børn, hvoraf de 2 formentlig er døde som spæde, mens det 3. Barn ved Folketælling i 1891 anføres som 19-aarig Student.

Ved Folketælling 1901 anfører Julius, at der har været 3 Børn, som alle er døde.

3. Generation Nr. 27 fortsat

I nærværende Slægtstavle er kun medtaget Sønnen, hvis Navn og Data er kendt: Nr. 75, men med dennes Død standsede denne Gren af Slægten.

Nr. 28 Johann Christian Michael Stallknecht

født 1839 i København, døde 2 Aar gammel 5/6 1842 i København.

Dødsårsagen anføres i Vor Frue Kirkes Kirkebog som Scrophulose (Kirteltuberkulose).

Nr. 29 Laura Marie Wilhelmine Stallknecht

født 28/4 1840 i København, død 24/4 1906 i København.

I 1858 anføres den da 18- aarige Laura som Plejedatter hos Ejeren og Forstanderen for Hinholm Højskole (Vallensved) A. Stephansen, hvor hun deltog i Arbejdet paa det ved Højskolen liggende Børnehjem "Holsteinsminde", som Stephansen ogsaa ledede.

Naar der bruges Udtrykket "Plejedatter" skal dette utvivlsomt opfattes som "Familiar Stilling".

Da Lauras Ophold hos Forstanderparret Stephansen fik saa stor Indflydelse paa Lauras Fremtid, vil jeg kort omtale dette Par. Anders Stephansen født 20/8 1791 i Terndrup, død 22/3 1870 paa Holsteinsminde. Gift 4/6 1824 i Aalborg med Dorthea Svenningsen, født 31/8 1803 i Aalborg, død 5/10 1865 paa Holsteinsminde.

Anders undervistes i sin Barndom hovedsageligt af Moderen og Faderen, der tidligere havde været Omgangslærer og stod langt over andre Mænd i Byen i boglig Lærdom. 14½ Aar gammel blev han Huslærer hos Pastor Holst i Skibsted et Par Aar senere hos Generalmajor H. Rodenburg, Voergaard Bælum. I 1812 (21 Aar gammel) kom han paa Jonstrup Seminarium, hvor han demitterede 1815 og kom tilbage til Voergaard.

1818 oprettede han en privat Skole i Nibe, men befandt sig ikke godt der. Paa Foranledning af Amtmand Moltke oprettede han i Stedet i 1820 en privat Skole i Aalborg med stort Held, og god

3. Generation Nr. 29 fortsat

Tilgang. Her traf han sin tilkommende Hustru Dorthea Svenningsen, der blev ham en ualmindelig god Støtte.

Sammen oprettede de et Pigeinstitut, der blev meget søgt. Stephansen havde tanker om at oprette et Børnehjem efter de samme Principper som Schweitzeren Fellenbergs Hoffwylinstitut. I 1832 kom han i Forbindelse med Grev Holstein, Holsteinborg, der i 1811 havde oprettet Fuirendalinstituttet for fattige og syge Børn og som nu manglede en Leder. Holstein fik overtalt Stephansen til at komme til Egnen og fik overdraget Lokaler, Mark og Have til oprettelse af et Fellenburg Institut, som blev aabnet i 1834 med Støtte af Holstein, der desværre døde allerede i 1836, saaledes at hele Arrangementet maatte ændres.

I 1839 købte Stephansen Arvefæstegaarden Hjortsholm af Grevskabet og 4/5 1840 flyttede han med Børneflokket til den ny erhvervede Ejendom, som blev omdannet til Skole og Børnehjem bestemt dels af egne Midler dels med Støtte fra Godset.

Hjemmet blev kaldt Holsteinsminde og havde Plads til 40 Børn, som Forstanderparret sled drabeligt for at holde gaaende takket være den meget praktiske Fru Stephansen, der fik Tingene til at glide.

I 1852 købtes Nabogaarden Hinholm, hvor man etablerede en Højskole i Samarbejde med cand.teol. N.J.Jensen, der forlod Skolen i 1864.

I 1857 blev Fru Stephansen ramt af Sygdom og Skolen kom ud i økonomiske vanskeligheder, som det dog lykkedes at klare. En ny Lærer blev tilsluttet Skolen i 1858, M. Chr. Nielsen, som bidrog stærkt til at redde Skolen over den vanskelige Tid. Samme Lærer blev forlovet med Laura Stallknecht og overtog senere Højskolen efter Stephansen i 1867, og drev denne samt Børnehjemmet til 1891.

Morten Christian Nielsen var født 24/7 1835 i Skibbrohus som

3. Generation Nr. 29 fortsat

Søn af Snedker og Spillemand Niels Knudsen og Hustru Johanne Mortensdatter. 18 Aar gammel kom Morten paa Jonstrup Seminarium og demitterede derfra i 1856 med Udmærkelse. Fra 1856 - 1858 var han Lærer ved Garnisonsskolen i Altona til han i Efteraaret 1858 blev ansat som Lærer paa Hinholm Højskole hos Stephansen.

1861 aftjente han værnepligt som Aspirant paa Kronborg og blev hjemsendt som Løjtnant. Da Uvejrsskyerne begyndte at trække op i Efteraaret 1863 besluttede Laura Stallknecht og M.C. Nielsen at gifte sig, hvilket skete paa Frederiks d. 7. Fødselsdag den 6/10 1863. Kort efter blev Nielsen genindkaldt til Militæret og blev 25/2 1864 sendt til Dannevirke, hvor han deltog i Slaget 18/4 1864, blev taget til Fange under Retræten og blev anbragt i Torgau, hvorfra han blev frigivet og hjemsendt 5/6 1864.

Han genoptog Arbejdet paa Højskolen. I 1867 overtog han skolen efter den aldrende Stephansen.

Det unge Forstanderpar videreførte Skolen paa eksemplarisk Vis i Højskolesagens Aand, bl.a. ved ogsaa at optage Piger paa Skolen. Forstanderparret var højt estimeret ikke alene paa selve Egnen, men ogsaa i Højskolekredse. Dertil kom at de var Samlingspunkt og Støtte for Familie og Venner, ikke kun med Raad men ogsaa med Daad, hvilket baade Lauras og Mortens Familier nød Gavn af. Skønt Forstanderparret blev velsignet med 12 Børn, tog man ikke i Betænkning at optage en Pige, Doris, som Plejedatter med "fuld Søskestatus", hun var Datter af en Haandværker (Søren) fra Fuglebjerg, og fulgte Familien Livet igennem.

En Søn (Nr. 81) L. C. Nielsen, Forfatter, har sat sine Forældre et smukt Minde i Bogen "En dansk Højskolemand" (1901) Alle Børnene var for Resten rødhaarede, hvilket senere bevirkede, at disse i Slægten gik under Kælenavnet "de røde Indianere".

12 Børn i 4. Generation er Nr. 76 - 87.

3. Generation fortsat

5 Børn af Glarmester Peter Edward Gerhard Stallknecht og
Ellen Kristine Bentsen: Nr. 30 - 34.

Nr. 30 Magdalene Elisabeth Caroline Stallknecht

født 1835 i København, død før 1880 i København.

Magdalene forblev ugift.

Magdalene havde Talent for Tegning og nogle af hendes Produktioner beror nu hos en Slægtning, Nr. 156 Fru Nancy Christensen, Faarevejle.

Nr. 31 Waldemar Gotfred Christian Stallknecht

født 26/10 1838 i København, død 19/9 1917 i København.

Gift i 1864 med Marie Sophie Bertheline Jeppesen, født 22/4 1842.

Waldemar blev uddannet som Glarmester og nedsatte sig 24 Aar gammel som selvstændig Glarmester i 1862 i St. Str. Stræde 15. 1881 flyttede han Virksomheden til St. Str. Stræde 10, hvor Familien ogsaa havde Bopæl. Omkring 1900 flyttede Familien den private Bopæl til St. Str. Stræde 23 1., og boede her til 1906, for saa at flytte tilbage til Nr. 10, sandsynligvis fordi Hustruen var afgaaet ved Døden.

I 1912 fejrede Waldemar 50 Aars Jubilæum som selvstændig Glarmester. Sønnen (Nr. 88) Oluf gik da til haande hos Faderen. Waldemar døde 1918/19 og Forretningen blev videreført af Glarmester Andersen under Navnet Stallknechts Eftf. Oluf gik til Haande i Glarmesteriet, vist nærmest paa en Slags Aftægt. Endnu i 1930 laa Forretningen i St. Str. Stræde, som jeg passerede dagligt under min Vej til og fra Navigationsskole, uden at have noget Kendskab til den eventuelle Slægtsforbindelse. En Gang i 1930-erne flyttede Forretningen til St. Kongensgade og ændrede Navn til Andersen og Søn og dermed var et "Dynasti" af Glarmestre med Navnet Stallknecht definitivt slut. Paa et vist Tidspunkt i ca. 1890 havde de 3 Glarmester-fætre Waldemar, Julius og Heinrich etableret en Spejlfabrik, som imidlertid blev slaaet ud af billige tyske Varer.

3. Generation Nr. 31 fortsat.

I Ægteskabet har der været 4 Børn, men af disse døde de 3 som spæde, derfor medtages kun 1 Barn i 4 Generation nr. 88.

Nr. 32 Harald Edvard Thorvald Stallknecht

født 1839/40 i København, død 1891/92 i København.

Gift med Caroline Dorthea Larsen født 31/3 1842 i København, død 26/2 1908 i København.

Harald var uddannet som Blikkenslager. I 1878 nedsatte han sig som selvstændig i St. Kongensgade 10 Kælderen. 1886 flyttedes Værksted til Klosterstræde 15 og i 1889 til Øhlenschlägergade 31, derefter til Dannebrogsgade 18.

Harald døde som nævnt omkring 1892. Ved Folketællingen 3 Aar senere i 1895 boede Enken i Dannebrogsgade 22 med 5 ugifte Børn i Alderen 22, 18, 15, 12 og 11 Aar.

7 Børn i 4. Generation er Nr. 89 - 95.

Nr. 33 Heinrich Ludvig Johan Stallknecht

født 1842 i København, død 30/7 1894 i København.

Gift 25/4 1877 med Hansigne Wilhelmine Kaas, født 1840/41.

Heinrich blev uddannet som Glarmester og i 1878 nedsatte han sig som selvstændig Glarmester i Wildersgade 25. 1880 flyttede Familien til Lille Torvegade 35 til en 6-Værelses Lejlighed til en årlig Leje af 240 kr.

Husets Ejer fhv. Rodemester H.T.Elberling, født 9/8 1808 og dennes Hustru, Johanne Marie Magdalene Nanny, født 11/9 1842, der boede i Huset, var meget hjælpsom overfor Glarmesterfamilien, da Hansigne blev svagelig og døde inden 1885, fra en mindreaarig Datter (Nr. 96). Fru Elberling tog sig af dette Barn og da Heinrich døde i 1894 (25/7) tog Rodemesteren den da 14-aarige Pige i Huset som Plejedatter. Efter Heinrichs Død i 1894 fortsatte Brorsønnen (Nr. 88) Oluf Stallknecht en kort Tid Glarmestervirksomheden, men havde ikke Held med sig, hvorfor Virksomheden ophørte.

3. Generation Nr. 33 fortsat

I Ægteskabet har der været 2 Børn, hvoraf det ældste døde spædt.

1 Barn i 4. Generation er Nr. 96.

Nr. 34 Victoria Caroline Amalie Stallknecht

født 1847 i København, død i København 1880.

Victoria forblev ugift.

3. Generation omfatter Nr. 11 - 34.

4. Generation

omfatter Nr. 35 til 96.

4 Børn af Nr. 14 Johann Heinrich Brandt og Cecilie Petrea

Pflugmacher: Nr. 35 - 38.

Nr. 35 Anna Marie Elisabeth Brandt

født 12/4 1841 i København.

Gift Kier.

Nr. 36 Caroline Mathilde Frederikke Brandt

født 25/10 1842 i København, død 24/12 1846 i København.

Nr. 37 Thora Wilhelmine Emilie Brandt

født 20/3 1845 i København.

Gift Jacobsen.

Nr. 38 Johannes Heggelund Brandt

født 19/8 1847 i København, død 16/4 1907 i København.

Begravet 20/4 V. Kirkegaard.

Ved sin Død anført som Klasselotterikollektør.

Dødsannonce i Berlingske Tidende 17/4 1907 underskrevet Hustru

Frederikke og Søstrene Anna (Nr. 35)Kier og Thora (Nr. 37)Ja-

cobsen.
Der nævnes ingen Børn.

6 Børn efter Nr. 15 August Frederik Brandt og Augusta Charlotte

Steenbuch: Nr. 39 - 45.

Nr. 39 Rebekka Magdalene Brandt

født 29/2 1848 i København, død 19/10 1873 i København.

Viet i Væggerløse 7/8 1867 til cand.jur. senere Højesterets-

assessor Johan Nicolai Johannes Poulsen, født 2/3 1836 i Nid-

løse, død 5/8 1914 i Hornbæk.

4. Generation Nr. 39 fortsat.

Efter Rebekkas Død i 1873 giftede Poulsen sig i 1878 med Marie Elisabeth Lemming (1854 - 1911). I dette Ægteskab var der en Søn: Forfatter og Journalist Knud Poulsen, født 16/8 1888.

I Rebekkas Ægteskab kendes 3 Børn.

3 Børn i 5. Generation er Nr. 97 - 99.

Nr. 40 Johannes Herman Brandt

født 29/6 1850, døbt Holmens Kirke 29/8 1850, død 6/10 1926 paa Frederiksberg.

Gift i Odense 14/10 1881 med Rebekka Sofie Steenbuch, født 22/3 1854 i Odense, Datter af Sognepræst Theodor Steenbuch (1816 - 1891) og Charlotte Johanne Elisabeth Mørch (1830 - 1911).

Johannes lærte Tegning hos Peters og Kyhn og paa Akademiet 1868 - 1874 som Elev hos Kyhn. 1872 Debut paa Charlottenborg med "Bornholmsk Strandparti", teknisk dygtig og traditionsbundent. Meget anerkendt i Udlandet især Tyskland. Er dog repræsenteret paa Rønne Museum.

I Ægteskabet skal der være 4 Børn, jeg har dog kun fundet det ene Barn.

4 Børn i 5. Generation er Nr. 100 - 103.

Nr. 41 Hanne Caroline Brandt

født 4/8 1852 i Havertofte (Angel), død 29/10 1860 i Vilstrup.

Nr. 42 Auguste Frederikke Brandt

født 15/5 1854 i Havertofte (Angel), død 1/10 1928.

Levede ugift.

Blomstermalerinde.

Nr. 43 Nancy Deborah Marie Hansigne Brandt

født 9/11 1855 i Havertofte (Angel), død 25/12 1933 i København.

Døde ugift.

Musiklærerinde

4. Generation fortsat

Nr. 44 Frederik Christian Steenbuch Brandt

født 25/12 1857 i Havertofte (Angel), død i Veggensløse
20/4 1933.

Gift 1. Gang i Stavanger Domkirke 19/5 1883 med Dorothea
Katarine Wandel Randulff Bull Kjelland født 14/3 1857 i
Stavanger, datter af Bogtrykker Christian Kjelland og Jo-
hanne Mette Colbjørnsen Munch (tidl. gift Bull). Dorothea
døde i Veggensløse 13/4 1917.

Frederik gift 2. Gang 11/8 1922 med Maren Marie Hansen
født Thorkildstrup 23/8 1876.

Frederik Student 1875 i Nykøbing F., teol.cand. 23/2 1881,
Præst i Veggensløse 12/11 1903.

I første Ægteskab skal have været 4 Børn, men heraf har jeg
kun fundet de to yngste.

4 Børn i 5. Generation er Nr. 104 - 107.

5 Børn efter Nr. 16 Caroline Elisabeth Brandt og Hans Rudolf Kraft:

Nr. 45 - 49

Nr. 45 Frederik Vilhelm Kraft

født 3/9 1840.

Nr. 46 Caroline Johanne Kraft

født 5/4 1842.

Nr. 47 Emma Petronella Deborah Kraft

født 20/3 1844.

Emma er formentlig døbt Petronella Deborah til Ære for Mor-
broderens Forlovede, Petronella Deborah van Eghen, som blev
viet 3/5 1844 (Nr. 18).

4. Generation fortsat

Nr. 48 Rudolf Kraft
født 12/7 1846

Nr. 49 Carl Valdemar Kraft
født 22/5 1849

7 Børn efter Nr. 17 Julie Marie Brandt og Jacob Jacobsen: Nr. 50 - 56

Nr. 50 Johannes Nicolai Jacobsen
født 8/6 1842

Nr. 51 Julie Elisabeth Jacobsen
født 6/8 1843 paa Førslevgaard, død 27/10 1904 paa Frederiksberg.
Gift 3/10 1871 med Sognepræst Frederik Idæus Holck Colding,
født 30/10 1829 i Aalborg, død 10/9 1904 paa Frederiksberg.
Frederik Colding var Søn af Overlærer, Professor Eiler Peter
Holck Colding (1788 - 1865) og dennes første Hustru Ida Cathri-
ne Nicoline Aagaard (1802 - 1829).
Frederik Colding blev Præst i Raklev.
I Ægteskabet skal være 2 Børn. Jeg har kun kendskab til det ene
Barn.
2 Børn i 5. Generation er Nr. 108 - 109.

Nr. 52 Peter Johanne Jacobsen
født 1/12 1844.

Nr. 53 Laura Nicoline Jacobsen
født 12/11 1846.

4. Generation fortsat

Nr. 54 Caroline Frederikke Jacobsen
født 29/7 1849

Nr. 55 Andrea Emilie Jacobsen
født 30/4 1853

Nr. 56 Deborah Petronella Jacobsen
født 10/1 1855

2 Børn efter Nr. 18 Ludvig Andreas Brandt og Petronella Deborah van
Eghed: Nr. 57 - 58.

Nr. 57 Deborah Elisabeth Brandt
født i Amsterdam

Nr. 58 Andreas Heggelund Brandt
født i Amsterdam

†

7 Børn efter Nr. 21 Nancy Mathilde Brandt og Johannes Gottlieb
Heinrich Bach: Nr. 59 - 65.

Nr. 59 Nancy Caroline Johanne Bach
født 18/5 1846 Augustenborg.

Nr. 60 Jenny Caroline Frederikke Johanne Bach
født 6/10 1847 i Augustenborg.

4. Generation fortsat

Nr. 61 Julie Pauline Elisabeth Bach
født 4/10 1849 i Augustenborg.

Nr. 62 Jens Theodor Johannes Bach
født 6/7 1851 i Augustenborg, død 1/4 1852.

Nr. 63 Meta Marie Wilhelmine Bach
født 13/9 1852.

Nr. 64 August Ludvig Andreas Bach
født 23/12 1853.

Nr. 65 Ida Johanne Margrethe Bach
født 1/5 1855

1 Barn af Nr. 25 Georg Brandt og Sara van Eghen: Nr. 66

Nr. 66 Theodor Johannes Brandt
født 15/9 1857 i Amsterdam, død 6/10 1857 samme sted.

8 Børn efter Nr. 26 Johannes Heinrich Edward Stallknecht og Marie
Dorthea Steenberg: Nr. 67 - 74.

Nr. 67 Martin Johannes Christian Stallknecht
født 20/10 1859 i København, død 17/3 1916 i Nykøbing S.
Gift med Agnes Wilhelmine Ulrikke Nielsen, født 5/9 1863 i
Roskilde, død 20/3 1936.

4. Generation Nr. 67 fortsat

Som 10-aarig blev Martin sammen med yngre Bror (Nr. 68) Ludvig anbragt i kgl. Opfostringshus (den Gang i St. Kongensgade). Martin blev uddannet som Glarmester og ernærede sig som saadan i København, og boede dels i Skindergade 40 senere i Fiolstræde 18. Omkring 1897 flyttede han til Nykjøbing S., hvor han ogsaa drev Glarmestervirksomhed til sin Død. Bl. sine Arbejder var det nyopførte Statshospital.
2 Børn i 5. Generation er Nr. 110 - 111.

Nr. 68 Ludvig Halvor Carl Stallknecht

født 15/6 1861 i København, død Efteraaret 1946 i Nykøbing S.
Gift med Frederikke Dorthea Hassing, født 17/9 1858, død 12/12 1933.

Frederikke havde tidligere været gift med Axel Peters med hvem hun havde Børnene Aage og Axel, sidstnævnte emigrerede til USA. Ludvig kom som 8-aarig paa Kgl. Opfostringshus sammen med den ældre Bror (Nr. 67). Herfra kom han i Lære som Glarmester og ernærede sig som saadan under sit Ophold i København.

1884 - 1900 boede Familien Rolfsvej 7, flyttede saa til Rolfsvej 10, hvor han boede til han i 1906 flyttede til Ndr. Fasanvej 44. Omkring 1911/12 flyttede Familien til Nykøbing S., hvor ogsaa Broderen (Nr. 67) og Søsteren (Nr. 69) boede. I Nykøbing S. fik han Job som Natvægter til han blev pensioneret i 1931.

I Ægteskabet var der ingen Børn.

Nr. 69 Laura Magdalene Ernestine Stallknecht

født 29/9 1863 i København, død 18/12 1953 i Nykøbing S.
Gift med Snedkermester Hans August Larsen, født 30/11 1869 i Rørvig, død 1922. Efter at Forældrene i 1869/70 var flyttet til Kyse kom Laura til at gaa til Haande hos Fasteren og Onklen (Nr. 29), Forstanderparret for Holsteinsminde Børnehjem og Ejere af Hinholm Højskole. Som 14-aarig tjente hun i Huset hos Forstanderparret, kom senere til Præsten i Førslev som "ung Pige i Huset". Ca. 1890 afløste hun sin yngre Søster Johanne (Nr. 71)

4. Generation Nr. 69 fortsat

som Husbestvrerinde hos Lærerinde Frk. Friis, der var Lærerinde paa Frk. Kruses Skole. Under Besøg hos Broderen (Nr. 67) i Nykøbing S. traf hun Snedkermesteren Hans Larsen med hvem hun blev gift 11/4 1900 i Nykøbing S. Hans var Søn af en Rørvigskipper Niels Larsen (død 1903), der sammen med sin Kone Vilhelmine Nielsen (født 17/2 1839 død 1914 i Nykøbing) havde etableret en lille Skibshandel i Nykøbing i Algade 60, efter at have faret paa Langfart. Det berettes, at da Skipperkonen laa i Barselsseng med Sønnen brændte Huset ned en Nat, saa Mor og Barn med Nød og Næppe slap ud i det blotte Linned. Nogle Guldpenge som den gode Skipper havde sendt hjem til sin Kone, blev ved gode Rørvigsborgeres Hjælp fundet i Brandtomten, som en sammensmeltet Guldklump, som Nationalbanken skal have erstattet.

Laura og hendes Mand flyttede ind hos Skibshandleren og efter disses død overtog de Huset og boede der til deres død, i henholdsvis 1922 og 1953. Laura var over 90, da hun døde, åndsfrisk praktisk talt til det sidste.

2 Børn i 5. Generation er Nr. 112 - 113.

Nr. 70 Victor William Julius Stallknecht

født 8/10 1865 i København, død 25/11 1944 i Hellerup. Gift 26/12 1886 paa Frederiksberg med Frederikke Jacobine Vilhelmine Nygaard, født 17/4 1858, død 15/2 1941 i Skovshoved.

Victor blev uddannet som Mejerist, Victor kom ogsaa en Del paa Hinholm Højskole hos Fasteren (Nr. 29) og traf her Frederikke, som var Husholdningslærerinde for de unge Piger, der var Elever paa Højskolen (Hun var for Resten fra Skelskør). Ægteparret drog til København og ernærede sig til at begynde med som Mejerist, og boede Colbjørnsensgade 27. I en sløj Periode omkring 1901/1902 forsøgte Victor sig som Grønthandler i Faxegade 2, men vendte tilbage til Faget og boede nu Eckers-

4. Generation Nr.7o fortsat

berggade 27, senere lykkedes det ham at faa en lidt mere sikker Beskæftigelse som Portør paa Kommunehospitalet med Bopæl paa Hospitalet. Da det nye Bispebjerg Hospital blev aabnet søgte han om en lettere Stilling og blev ansat som Kontorbud og forblev der til han blev pensioneret 1/10 1931. Den aarlige kommunale Pension androg 2263,67 Kr. Familien flyttede saa til Skovshoved Strandvej 315 A i eget lille Hus, som de beboede til efter Frederikkes Død i 1941. Sin sidste Tid boede Victor paa Plejehjem paa Margrethevej i Hellerup til sin Død i 1944. Begge er begravet paa Ordrup Kirkegaard. 2 Børn i 5. Generation er Nr. 114 - 115.

Nr. 71 Johanne Marie Kristiane Stallknecht

født 6/1 1869 i Kyse/Vallensved, død 27/8 1942 paa Frederiksberg.

Gift 18/4 1891 med Peter Søren Petersen født 10/7 1868 død 15/3 1911 paa Frederiksberg.

Som 7-aarig blev Johanne (15/9 1876) anbragt paa Grevinde Danners Børnehjem, som var blevet oprettet et Par Aar forinden ved Jægerspris Slot. Hun blev her til hun 16 Aar gammel den 30/4 1885 flyttede til København og blev Enepige hos Lærerinde Frk. Friis fra Fru Kruses Skole. Her traf hun Salgskudsk ved de forenede Vatfabrikker Peter Søren Petersen med hvem hun blev gift, samtidig med at hun forlod Frk. Friis og den ældre Søster Laura (Nr. 69) overtog Pladsen.

Det bør her tilføjes, at Johanne hele sit Liv omfattede sin Tid paa Jægerspris Børnehjem med stor Veneration for, som hun selv beretter, her lærte man begrebet Husholdning i dette Ords videste Forstand, herunder f.Eks. ogsaa Haandarbejde, saaledes at det var dygtige Piger, der forlod Børnehjemmet som 16-aarige. Dertil kom at den daværende Ledelse skabte et venligt Miljø for Pigerne og som Regel sørgede man ogsaa for at skaffe Pigerne

4. Generation Nr. 71 fortsat

Pladser, naar de forlod Hjemmet. Paa sine ældre Dage tilbragte Johanne hvert Aar 14 Dage som Gæst paa Jægerspris, sammen med andre gamle Piger fra Børnehjemmet. Det var først en hel Generation senere, at Børnehjemmet kom ind i en kritisk Periode saa Peter Sabroe greb ind og fik rettet op paa Ska-vankerne som var opstaaet, da Grevinde Danners Aand var blevet glemt.

Peter Petersen kom ud for en Ulykke paa Frederiksberg Station, som bevirkede, at han ikke kunne passe Kørslen (det skete jo med Hestevogn) og i Stedet fik han Job paa Kontoret paa Vaffabrikkerne, men hvad værre var, var den Kendsgerning, at Ulykken fremskyndede den Tuberkulose, som han blev angrebet af, saaledes at han trods 2 lange Ophold paa Silkeborg Sanatorium døde i en Alder af 42 Aar fra Kone og 6 Børn, deraf 3 mindreaarige paa henholdsvis 6 - 8 og 13 Aar. Johanne var gjort af godt Stof og klarede sig igennem uden at blive bitter eller miste sit Humør til trods for de vanskelige Tilskikkelser som Livet bød hende,

Johanne døde paa Frederiksberg Hospital af en Hjerneblødning, som ramte hende et Par Dage før hun skulle have været udskrevet efter Undersøgelser for anden Svaghed, aandsfrisk til det sidste.

7 Børn i 5. Generation er Nr. 116 - 122.

Nr. 72 Magdalene Vilhelmine Adelheide Stallknecht

født 27/2 1871 i Kyse/Vallensved, døbt i Vallensved Kirke 22/7 1871, død 5/9 1903 i København (Kommunehospitalet).

Som 5-aarig den 15/9 1876 blev Magdalene anbragt paa Grevinde Danners Børnehjem i Jægerspris, sammen med sin 2 Aar ældre Søster (Nr. 71). 12/4 1885 blev hun konfirmeret i Draaby Kirke. Hun forblev paa Børnehjemmet til 1/5 1887 da hun var 16 Aar. Jeg har intet Kendskab til, hvor hun kom hen fra Børnehjemmet, men det vides at hun senere ernærede sig som Syerske og Dame-

4. Generation Nr. 72 fortsat

skrædderinde rundt i "bedre Folk"s Hjem.

I Efteraaret 1902 rejste hun til England med Skib fra Kvæsthusbroen, sandsynligvis fordi hun da var gravid, næppe for at skabe sig en Livsvej. Hun nævnte ikke noget om sin Graviditet til Broderen Ludvig (Nr. 68), der var taget til Baaden for at sige Farvel ei heller til sine andre Søsken. Udover Ludvig var der en fremmed Herre for at tage Afsked.

Den 26/3 1903 fødte hun en Søn paa Queen Charlottes Hospital Marylbone road, London. Hun anførtes da som "Dressmaker" boende St. Pancras. I Mai 1903 vendte hun tilbage fra England over Esbjerg, hvor det medbragte Barn blev sat i en midlertidig Pleje. I Sommerens Løb lykkedes det at finde en Familie i Silkeborg, der gerne ville adoptere Barnet og ved en kgl. Bevilling dateret 12/9 1903 blev Barnet bortadopteret til denne Familie. Magdalene oplevede ikke selv den egentlige Bortadoption, idet hun hen paa Sommeren blev alvorligt syg, hvilket bevirkede, at hun døde 5/9 1903.

Kort før sin Død betroede Magdalene en Bror og en Søster Barnets Eksistens. Men paa dette Tidspunkt kunne Adoptionsansøgningen kun have været stoppet ved en hurtig og effektiv Indsats, som ikke blev effektureret, og da man endelig fandt ud af hvor Barnet befandt sig, var Bevillingen til Adoption en Kendsgerning og Adoptivforældrene ønskede at beholde Barnet. Magdalene efterlod sig altsaa en Efterkommer.

1 Barn i 5. Generation Nr. 123.

4. Generation Nr. 72 fortsat

skrædderinde rundt i "bedre Folk"s Hjem.

I Efteraaret 1902 rejste hun til England med Skib fra Kvæsthusbroen, sandsynligvis fordi hun da var gravid, næppe for at skabe sig en Livsvej. Hun nævnte ikke noget om sin Graviditet til Broderen Ludvig (Nr. 68), der var taget til Baaden for at sige Farvel ei heller til sine andre Søskende. Udover Ludvig var der en fremmed Herre for at tage Afsked.

Den 26/3 1903 fødte hun en Søn paa Queen Charlottes Hospital Marylbone road, London. Hun anførtes da som "Dressmaker" boende St. Pancras. I Mai 1903 vendte hun tilbage fra England over Esbjerg, hvor det medbragte Barn blev sat i en midlertidig Pleje. I Sommerens Løb lykkedes det at finde en Familie i Silkeborg, der gerne ville adoptere Barnet og ved en kgl. Bevilling dateret 12/9 1903 blev Barnet bortadopteret til denne Familie. Magdalene oplevede ikke selv den egentlige Bortadoption, idet hun hen paa Sommeren blev alvorligt syg, hvilket bevirkede, at hun døde 5/9 1903.

Kort før sin Død betroede Magdalene en Bror og en Søster Barnets Eksistens. Men paa dette Tidspunkt kunne Adoptionsansøgningen kun have været stoppet ved en hurtig og effektiv Indsats, som ikke blev effektureret, og da man endelig fandt ud af hvor Barnet befandt sig, var Bevillingen til Adoption en Kendsgerning og Adoptivforældrene ønskede at beholde Barnet. Magdalene efterlod sig altsaa en Efterkommer.

1 Barn i 5. Generation Nr. 123.

4. Generation fortsat

Nr. 73 Kristian Julius William Stallknecht

født 21/1 1873 i Kyse, død 19/3 1933 i København,
gift med Elvire Christensen født 5/7 1868 i Hobro.

Kristian var udlært som Barber og ernærede sig som saadan i
Mariager i nogle Aar, drog derefter tilbage til København,
hvor han først overtog et Ismejeri i Asylgade, for senere
at overtage en Cigarforretning i Klerkegade til sin Død.

1 Barn i 5. Generation er Nr. 124.

Nr. 74 Waldemar Andreas Heinrich Stallknecht

født 6/5 1875 i Kyse, død i USA ca. 1955, sidst kendte
Adresse var da Summer aven., Milton, Connecticut.

Han skal have været gift med Josefa Christensen, inden han
pludselig stak af til Amerika i en forholdsvis ung Alder,
uden at nogen kendte hans Emmigrationstanker. Hans Fag, Kunst-
drejeri, som han havde lært hos Shellhase i København har nok
ikke været til megen Nytte i USA, der allerede da (omkring
Aarhundredskiftet) var stærkt industrialiseret. Da man hørte
fra ham efter 1945 ernærede han sig vist med noget Hønsefar-
meri i mindre Maalestok.

Det vides ikke om han har Efterkommere.

1 Barn efter Nr. 27 Glarmester Julius Carl Vilhelm Stallknecht og
Christine Henriksen: Nr. 75.

Nr. 75 Waldemar Sejr Hermann Stallknecht

født 1870/71 i København, død omkring 1892 i København.
i 1890 anføres han som Student, men døde allerede et Par
Aar efter.

Efterlod sig ingen Børn.

4. Generation fortsat

Nr. 73 Kristian Julius William Stallknecht

født 21/1 1873 i Kyse, død 19/3 1933 i København,
gift med Elvire Christensen født 5/7 1868 i Hobro.

Kristian var udlært som Barber og ernærede sig som saadan i
Mariager i nogle Aar, drog derefter tilbage til København,
hvor han først overtog et Ismejeri i Asylgade, for senere
at overtage en Cigarforretning i Klerkegade til sin Død.

1 Barn i 5. Generation er Nr. 124.

Nr. 74 Waldemar Andreas Heinrich Stallknecht

født 6/5 1875 i Kyse, død i USA ca. 1955, sidst kendte
Adresse var da Summer aven., Milton, Connecticut.

Han skal have været gift med Josefa Christensen, inden han
pludselig stak af til Amerika i en forholdsvis ung Alder,
uden at nogen kendte hans Emmigrationstanker. Hans Fag, Kunst-
drejeri, som han havde lært hos Shellhase i København har nok
ikke været til megen Nytte i USA, der allerede da (omkring
Aarhundredskiftet) var stærkt industrialiseret. Da man hørte
fra ham efter 1945 ernærede han sig vist med noget Hønsefar-
meri i mindre Maalestok.

Det vides ikke om han har Efterkommere.

1 Barn efter Nr. 27 Glarmester Julius Carl Vilhelm Stallknecht og
Christine Henriksen: Nr. 75.

Nr. 75 Waldemar Sejr Hermann Stallknecht

født 1870/71 i København, død omkring 1892 i København.
i 1890 anføres han som Student, men døde allerede et Par
Aar efter.

Efterlod sig ingen Børn.

4. Generation fortsat

12 Børn efter Nr. 29 Marie Laura Wilhelmine Stallknecht og
Forstander Morten Christian Nielsen: Nr. 76 - 87.

Nr. 76 Niels Knudsen Nielsen

født 18/4 1865 på Hinholm, død 27/6 1925 i Næstved.

Gift 1. Gang med Hansigne Marie Christiane, født 14/1 1868
i København, død 19/11 1918 i Næstved.

Gift 2. Gang med Astrid Petrea Hertz, født 19/3 1885 i
København, Datter af Grosserer Adolf Hertz og Hustru Harriet
Hertz.

Niels, der var opkaldt efter sin Farfar, deltog i sine unge
Aar i Bedriften af det Landbrug, der hørte til Hinholm Højskole.
I 1890 anføres han som Forvalter samme Sted. Forlod Hinholm
efter af Højskolen var blevet afhændet i 1891 og blev Assistent
ved Vejvæsenet under Præstø Amt. Senere overtog han Posten som
Sygehusinspektør ved Præstø Amts Sygehusvæsen i Næstved, hvor
han forblev til sin Død i 1925.

I første Ægteskab: 4 Børn i 5. Generation er Nr. 125 - 128.

Nr. 77 Anders Theodor Stephansen Nielsen

født 1866/67 paa Hinholm, død 1923.

Anders var gift med Olga Hansen, født 3/4 1878, død 20/8 1924.

Han var for Resten opkaldt efter sin Mor (Nr. 29)s Plejefar,
den tidligere Forstander og Ejer af Hinholm Højskole.

I de unge Aar deltog Anders i Driften af Højskolens Landbrug
Blev senere Bestyrer af Barfredshøj, der tilhørte Slægten
Dorff Petersen. Omkring 1908 blev han Proprietær paa Truels-
høj ved Hedehusene.

2 Børn i 5. Generation er Nr. 129 - 130.

4. Generation fortsat

12 Børn efter Nr. 29 Marie Laura Wilhelmine Stallknecht og
Forstander Morten Christian Nielsen: Nr. 76 - 87.

Nr. 76 Niels Knudsen Nielsen

født 18/4 1865 på Hinholm, død 27/6 1925 i Næstved.

Gift 1. Gang med Hansigne Marie Christiane, født 14/1 1868
i København, død 19/11 1918 i Næstved.

Gift 2. Gang med Astrid Petrea Hertz, født 19/3 1885 i
København, Datter af Grosserer Adolf Hertz og Hustru Harriet
Hertz.

Niels, der var opkaldt efter sin Farfar, deltog i sine unge
Aar i Bedriften af det Landbrug, der hørte til Hinholm Højskole.
I 1890 anføres han som Forvalter samme Sted. Forlod Hinholm
efter af Højskolen var blevet afhændet i 1891 og blev Assistent
ved Vejvæsenet under Præstø Amt. Senere overtog han Posten som
Sygehusinspektør ved Præstø Amts Sygehusvæsen i Næstved, hvor
han forblev til sin Død i 1925.

I første Ægteskab: 4 Børn i 5. Generation er Nr. 125 - 128.

Nr. 77 Anders Theodor Stephansen Nielsen

født 1866/67 paa Hinholm, død 1923.

Anders var gift med Olga Hansen, født 3/4 1878, død 20/8 1924.

Han var for Resten opkaldt efter sin Mor (Nr. 29)s Plejefar,
den tidligere Forstander og Ejer af Hinholm Højskole.

I de unge Aar deltog Anders i Driften af Højskolens Landbrug
Blev senere Bestyrer af Barfredshøj, der tilhørte Slægten
Dorff Petersen. Omkring 1908 blev han Proprietær paa Truels-
høj ved Hedehusene.

2 Børn i 5. Generation er Nr. 129 - 130.

4. Generation fortsat.

Nr. 78 Johanne Dorthea Nielsen

født 1868 paa Hinholm,

Johanne deltog i sine unge Aar som Lærerinde paa Hinholm Højskole. Blev senere Sygeplejerske og virkede som saadan hos Læge Mads Block i Ousted ved Roskilde til sin Død. Johanne forblev ugift og efterlod ikke Efterkommere.

Nr. 79 Johanne Marie Nielsen

født 1869 paa Hinholm, død ca. 1879 som 10-aarig.

Nr. 80 Carl Johannes kaldet Johannes Nielsen

født 14/9 1870 paa Hinholm, død 20/12 1935 i Ordrup.

Gift 1. Gang med Mathilde Nathalie Louise Christiane Henrichsen

født 19/10 1866 i Maribo, død 25/8 1927 paa Frederiksberg.

Gift 2. Gang 28/5 1928 paa Københavns Raadhus med Dagny Adolfine Brinken, født 28/10 1880, død 20/3 1947.

Dagny, der var Datter af Skibsfører E.A.von Brinken og Hustru f. Walløe, var Skuespillerinde.

Carl Johannes var Student fra Sorø 1891, begyndte Studium af Teologi, Æstetik og Psykologi. Opgav og begyndte i Skuespillerfaget, debuterede 1897 paa det kgl. Teater som Arv i Maskerade. Virkede som Skuespiller, Sceneinstruktør og Teaterdirektør paa diverse københavnske Teatre bl.a. det kgl. Teater fra 1914 - 1922.

"Den blaa Bog" 1935 giver en god Oversigt over Carl Johannes mange Opgaver gennem Livet.

1 Barn i 5. Generation er Nr. 131.

Nr. 81 Laurits Christian Nielsen

født 27/10 1871 paa Hinholm, død 11/3 1930 i Rom, begravet paa Vestre Kirkegaard i April 1930 sammen med Broderen (Nr. 85)

4. Generation fortsat.

Nr. 78 Johanne Dorthea Nielsen

født 1868 paa Hinholm,

Johanne deltog i sine unge Aar som Lærerinde paa Hinholm Højskole. Blev senere Sygeplejerske og virkede som saadan hos Læge Mads Block i Ousted ved Roskilde til sin Død.

Johanne forblev ugift og efterlod ikke Efterkommere.

Nr. 79 Johanne Marie Nielsen

født 1869 paa Hinholm, død ca. 1879 som 10-aarig.

Nr. 80 Carl Johannes kaldet Johannes Nielsen

født 14/9 1870 paa Hinholm, død 20/12 1935 i Ordrup.

Gift 1. Gang med Mathilde Nathalie Louise Christiane Henrichsen

født 19/10 1866 i Maribo, død 25/8 1927 paa Frederiksberg.

Gift 2. Gang 28/5 1928 paa Københavns Raadhus med Dagny Adolfine Brinken, født 28/10 1880, død 20/3 1947.

Dagny, der var Datter af Skibsfører E.A.von Brinken og Hustru f. Walløe, var Skuespillerinde.

Carl Johannes var Student fra Sorø 1891, begyndte Studium af Teologi, Æstetik og Psykologi. Opgav og begyndte i Skuespillerfaget, debuterede 1897 paa det kgl. Teater som Arv i Maskerade. Virkede som Skuespiller, Sceneinstruktør og Teaterdirektør paa diverse københavnske Teatre bl.a. det kgl. Teater fra 1914 - 1922.

"Den blaa Bog" 1935 giver en god Oversigt over Carl Johannes mange Opgaver gennem Livet.

1 Barn i 5. Generation er Nr. 131.

Nr. 81 Laurits Christian Nielsen

født 27/10 1871 paa Hinholm, død 11/3 1930 i Rom, begravet paa Vestre Kirkegaard i April 1930 sammen med Broderen (Nr. 85)

4. Generation Nr. 81 fortsat

Knud Christian. Da Familiegravstedet blev sløjfet i 1953 blev Laurits' Urne nedsat paa Lumbsaas Kirkegaard.
Gift 1. Gang 29/8 1899 med Pianistinden Margrethe Dorph-Petersen født 18/7 1875, død 1962. Hun var Datterdatter af Christian Sødring og Skuespillerinden Julie Rosenkilde. Ægteskabet opløst 1915.

Gift 2. Gang 20/1 1916 med Kirsten Edel Friis født 19/2 1897. Laurits Christian blev Student i 1894 som Privatist. Begyndte som Søofficerselev, men maatte opgive denne Metier af Helbreds-hensyn. I stedet paabegyndte han en Skribentvirksomhed, som op-tog ham Resten af Livet, uden at give ham en rimelig Andel af det Mammon, som hans omfangsrige Skribentvirksomhed egentlig berettigede ham til. Men det var jo ogsaa længe før Oprettel-sen af Begreber som Kunstfond og Ophavsret.

Jeg skal ikke her komme ind på hans talrige Bidrag til dansk Litteratur, men henviser til f.Eks. Dansk Forfatterleksikon, dog synes jeg det bør nævnes, at L. C. med sin Bog "En dansk Højskolemand" har sat sin Far et værdigt Minde.

I 1. Ægteskab var der 4 Børn Nr. 132 - 135, og i 2. Ægteskab 2 Børn Nr. 136 - 137.

6 Børn i 5. Generation er Nr. 132 - 137.

Nr. 82 Marie Evianna Nielsen

født 20/2 1873 på Hinholm.

Marie forblev ugift og efterlader ingen Efterkommere. I sine unge Aar var Marie Hjelpepige paa Børnehjem og Højskole. Efter Faderens Sygdom drog hun med disse til Gumperup (Glamsbjerg) som Støtte for Forældrene. Efter Faderens Død i 1891 drog hun til København med Moderen og ernærede sig her som Gymnastik-lærerinde paa Mathæusgades Skole.

Marie blev Ven med den russiske Revolutionær Kobetsky, der

4. Generation Nr. 81 fortsat

Knud Christian. Da Familiegravstedet blev sløjfet i 1953 blev Laurits' Urne nedsat paa Lumbsaas Kirkegaard.

Gift 1. Gang 29/8 1899 med Pianistinden Margrethe Dorph-Petersen født 18/7 1875, død 1962. Hun var Datterdatter af Christian Sødning og Skuespillerinden Julie Rosenkilde. Ægteskabet opløst 1915.

Gift 2. Gang 20/1 1916 med Kirsten Edel Friis født 19/2 1897. Laurits Christian blev Student i 1894 som Privatist. Begyndte som Søofficerselev, men maatte opgive denne Metier af Helbreds-hensyn. I stedet paabegyndte han en Skribentvirksomhed, som op- tog ham Resten af Livet, uden at give ham en rimelig Andel af det Mammon, som hans omfangsrige Skribentvirksomhed egentlig berettigede ham til. Men det var jo ogsaa længe før Oprettel- sen af Begreber som Kunstfond og Ophavsret.

Jeg skal ikke her komme ind på hans talrige Bidrag til dansk Litteratur, men henviser til f.Eks. Dansk Forfatterleksikon, dog synes jeg det bør nævnes, at L. C. med sin Bog "En dansk Højskolemand" har sat sin Far et værdigt Minde.

I 1. Ægteskab var der 4 Børn Nr. 132 - 135, og i 2. Ægteskab 2 Børn Nr. 136 - 137.

6 Børn i 5. Generation er Nr. 132 - 137.

Nr. 82 Marie Evianna Nielsen

født 20/2 1873 på Hinholm.

Marie forblev ugift og efterlader ingen Efterkommere. I sine unge Aar var Marie Hjelpepige paa Børnehjem og Højskole. Efter Faderens Sygdom drog hun med disse til Gumperup (Glamsbjerg) som Støtte for Forældrene. Efter Faderens Død i 1891 drog hun til København med Moderen og ernærede sig her som Gymnastik- lærerinde paa Mathæusgades Skole.

Marie blev Ven med den russiske Revolutionær Kobetsky, der

4. Generation Nr. 82 fortsat

senere blev Sovjetunionens første Ambassadør i Danmark. Hun delte en stor Kvistlejlighed, Vesterbrogade 116, med Søsteren Laura (Nr. 84) og dette Hjem blev Samlingssted for den store Familie og Vennerne, ligesom ogsaa mange mærkelige Skikkelser fik Tilholdssted her, bl.a. ovennævnte Kobetsky, der opholdt sig i København en Vinter (vistnok 1915) sammen med Lenin.

Nr. 83 Carl Albert Nielsen

født 13/10 1874 paa Hinholm, død 19/2 1935 i Sorø?
Carl virkede som Lektor ved Sorø Akademi.
Ugift.

Nr. 84 Laura Marianne Nielsen

født 11/12 1876 paa Hinholm.
Lærerinde paa Frederiksberg Gymnasium.
Ugift.

Nr. 85 Knud Christian Nielsen

født 1877 paa Hinholm.
Handelsgartner i Hillerød.
Ugift.

Nr. 86 Anna Nielsen

født 13/10 1879 paa Hinholm, død 14/6 1923 i København,
gift med Malermester Knud Andreasen, der døde før 1911. Ma-
lerinde paa Kgl. Porcelænsfabrik.
I 1911 anføres hun som Enke boende hos Søstrene Nr. 82 og Nr.
84 Marie og Laura, samt Plejesøsteren Doris i Vesterbrogade
116.
Efterlod ingen Efterkommere.

4. Generation fortsat

Nr. 87 Frederik Bernhard Nielsen

født 1881 paa Hinholm, død i USA/Canada.

Frederik emigrerede til Canada, og derfra vist til USA. Det menes. at han var gift og havde en datter, der ikke er medtaget her.

1 Barn efter Nr. 31 Glarmester Waldemar Gotfried Stallknecht og Marie Sophie Berthelsen Jepsen: Nr. 88

Nr. 88 Oluf Berthel Ludvig Stallknecht

født 9/3 1867 i København, død 64 Aar gammel, ca. 1931/32 i København.

Oluf blev gift 1895 med Agnes Elberling født 29/7 1872 i København, død omkring 20/1 1951 i København. Ægteskabet opløst omkring 1911/12.

Oluf udlært som Glarmester. Gik i Samarbejde med sin Onkel (Nr. 39), der havde Glarmestervirksomhed i Torvegade, Christianshavn. Da Onklen afgik ved Døden fortsatte Oluf Virksomheden nogle Aar, men uden særligt Held og opgav selvstændig Virksomhed omkring 1910/11 og kom til Faderens Virksomhed i St. Str. Stræde, hvor han forblev ogsaa efter at Faderen havde overdraget sin Virksomhed til fremmede.

Ægteskabet var barnløst.

7 Børn efter Nr. 32 Blikkenslagermester Harald Edvard Thorvald Stallknecht og Caroline Dorthea Larsen: Nr. 89 - 95.

Nr. 89 Harriet Stallknecht

født 1865 i København, død 1885 i København.

Nr. 90 Gerhard Carl Victor Stallknecht

Født 20/4 1869 i København, død i København.

Gift 1.Gang med Julie ...

4. Generation Nr. 90 fortsat.

Gift 2. Gang med Nancy Nielsine Kirstine, født 7/10 1868
i Ringsted død 13/1 1919 i København.

Gift 3. Gang med Sigrid Hilde Marie Albertine Knudsen
født 9/5 1876, død ...

Gerhard var uddannet som Blikkenslager og ernærede sig
som saadan. Ved Folketællingen i 1911 boede han Frederiks-
borggade 5, 2, og han oplyste da, at han var arbejdsløs.
I første Ægteskab var der 2 Børn Nr. 138 - 139. I andet Ægte-
skab var der 1 Barn Nr. 140 og endelig i tredje Ægteskab var
der 3 Børn Nr. 141 - 143.

Hustruen i 2. Ægteskab medbragte en Datter fra tidligere Ægte-
skab (Carla) og Hustruen i 3. Ægteskab medbragte 2 Børn (Tove
Knudsen født 30/8 1911 og Henny Knudsen født 1/5 1915). Ingen
af de 3 hernævnte Børn er medtaget her.

6 Børn i 5. Generation er Nr. 138 - 143.

Nr. 91 Astrid Marie Henriette Stallknecht

født 2/8 1872 i København, død 1964.

Da Astrid i 1895 boede sammen med Moderen (Nr. 32) i Danne-
brogsgade 22 (hun var da 22 Aar) anføres hun som Sølvpolerer-
ske.

Hun blev gift med Johannes Marius Ravn.

3 Børn i 5. Generation er Nr. 144 - 146.

Nr. 92 Elna Hansigne Stallknecht

født 1/2 1877 i København.

Da Elna i 1895 boede sammen med Moderen (Nr. 32) i Dannebrogsgade 22 (hun var da 18 Aar) anføres hun som Punktererske.

Gift med Charles Bendiksen.

Det vides ikke om der er Børn i Ægteskabet.

Nr. 93 Mary Valborg Sophie Stallknecht

født 20/6 1879 i København.

Da hun i 1895 boede hos Moderen i Dannebrogsgade 22 anføres
hun som Punktererske.

Gift med Georg Lindhardt.

5 Børn i 5. Generation er Nr. 147 - 151.

4. Generation fortsat

Nr. 94 William Harald Stalknecht

født 13/7 1882 i København,

gift med Anna født 27/9 1887.

Var Metalarbejder af Profession og ved Folketællingen i 1911 angav han at arbejde hos Tvermoes og Abrahamsen i Raadmandsgade.

3 Børn i 5. Generation er Nr. 152 - 154.

Nr. 95 Agnes Martine Stalknecht

født 3/10 1883 i København.

Gift med Axel Larsen.

1 Barn i 5. Generation er Nr. 155.

1 Barn efter Nr. 33 Glarmester Heinrich Ludvig Johan Stalknecht og Hansigne Vilhelmine Kaas: Nr. 96.

Nr. 96 Henriette Ellen Anne Sophie Stalknecht

født 4/1 1880 i København, død 24/10 1965 i Faarevejle.

Allerede som 5-aarig mistede Henriette sin Mor og Husværtens Kone Fru Johanne Marie Magdalene Nancy Elberling. der boede i Ejendommen (Torvegade 35) og var god Ven med Henriettes Forældre tog sig af Henriettes Opdragelse sammen med deres egen Datter Agnes (født 29/7 1872). Da Henriette mistede Faderen, da hun var 14 Aar, blev hun optaget i det Elberlingske Hjem som Plejedatter. Hjemmet omfattede hun siden med stor Veneration, saa stor, at hun senere opkaldte sin egen første Datter efter Plejemoderen Nancy. Henriette blev gift med Brugsuddeler J. Christensen i Faarevejle (født 19/8 1875 i Ertbjerg, død 1/5 1947 i Faarevejle).

3 Børn i 5. Generation er Nr. 156 - 158.

5. Generation

omfatter Nr. 97 - 158,

3 Børn efter Nr. 39 Magdalene Rebecca Brandt og Højesteretsassessor
Jonas Nicolai Poulsen: Nr. 97 - 99.

Nr. 97 Agnete Poulsen

født 28/5 1868 i København, død 21/2 1901 i Middelfart.

Gift 17/6 1889 paa Frederiksberg med Bernhard Christoffer
Wilhelm Bøggild, født 1/3 1858 i Vammen, død 27/4 1928 paa
Frederiksberg.

Bøggild, der ved Giftermaalet var Konsulent i Mejeribrug, var
uddannet cand.polyt med særlig Uddannelse i Mejerilære hos
Proff. Segelcke, overtog i 1903 Professoratet i Mejerilære
ved Landbohøjskolen, og fik stor Indflydelse paa Andels-
mejeribrugets Udvikling. Her kan henvises til f.Eks. "Blaa
Bog"1927.

1 Barn i 6. Generation er Nr. 159.

Nr. 98 Valdemar Poulsen

født 23/11 1869 i København, død 23/7 1942 i København.

Gift 1. gang 21/9 1894 paa Frederiksberg med Marie Frederikke
Rasmussen, født 9/10 1869 i København, død 24/6 1921 i Gen-
tofte, Adoptivdatter af Sognepræst i Rø Chr. H. C. Hansen
(1824 - 1892) og Betty M. C. Struck (1829 - 1913).

Gift 2. gang 5/10 1923 i Veggerløse med Asta Stoltz Nielsen
født 3/9 1899 i Ågerup. Ægteskabet blev senere opløst.

Valdemar Poulsen bliver sikkert den Efterkommer efter Skræd-
dermesteren, der har sat det dybeste Spor i sin Samtid ikke
alene for Landet, men for hele den civiliserede Verden, idet
han er Opfinderen af den elektromagnetiske Fonograf, der blev
Forløberen for Baandoptageren, som vi kender denne i 1977. Det
skete i 1898. Paa Grund af forskellige tekniske Problemer, skulle
der hengaa adskillige Aar før Lydbaand fik sit rigtige Gennem-
brud. Til Gengæld opfandt Valdemar Poulsen i 1902/03 en Højfre-
kvensgenerator. Poulsengeneratoren, til Brug for det den Gang

5. Generation Nr. 98 fortsat

helt nye Fænomen Traadløs Telegrafi. Denne Opfindelse blev Gennembruddet for Traadløs Telegrafering og Telefoni over lange Afstande.

Uagtet den paradoksale Kendsgerning at Valdemar Poulsen dumpede til Optagelsen ved Polyteknisk Lærestalt, saa bevirkede hans geniale Opfindelser paa Elektronikkens Område, at han var højt estimeret indenfor Elektronikkens Verden, hvilket bl.a. førte til Udnævnelse til Doctor h.c. i Leipzig i 1909 (40 Aar gammel). Her bør nok ogsaa nævnes Indstiftelsen af Valdemar Poulsens Guldmedaille i 1939, som han fik paa sin 70 Aarsdag.

I Kraks Blaa Bog 1942 staar om Valdemar Poulsen bl.a.

"Student (Borgerdydskolen paa Kristianshavn) 1889, spredte Studier 1889-93, Ingeniørassistent ved Københavns Telefonselskab 1893-99, arbejdede siden 1899 gennem en Aarrække sammen med Professor P. O. Pedersen.

Medlem af bestyrelsen for Akts. Telegrafonen, Patent Poulsen 1902-16, for Akts. Dansk Telegrafonfabrik 1909-17, for Poulsens Wireless Telephone and Telegraph Company, U.S.A. 1909-11, for Fysisk Forening 1914-17 og for Selskabet til Naturlærens Udbredelse fra 1916, Medlem af det Kgl. danske Videnskabernes Selskab fra 1918, Medlem af Bestyrelsen for Akts. Det kontinentale Syndikat for Poulsens Radio-Telegrafi 1920-31 og for Københavns Telefon Akts. fra 1928. Medlem af Comite National Danois de l'Union Radio Scientifique Internationale, Dr. Tech. h.c ved Den polytekniske Lærerstalt 1929, Medlem af Ingeniørvetenskabsakademien i Stockholm 1935, Vicepræsident i The Institute og Radio Engineers for Aaret 1936, Medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber 1937."

Iøvrigt kan henvises til Teknisk Museums Aarbog 1969 (Valdemar Poulsens 100 Aarsdag) samt en nylig udkommet Bog: "Lyd fra Fortid til Nutid" af Dannerfeldt Bøthner.

3. Børn i 6. Generation er Nr. 160 - 161A.

5. Generation fortsat

Nr. 99 Fanny Augusta Frederikke Poulsen

født 21/11 1870 i København, død 10/1 1933 i København.

Gift 28/3 1899 i Væggerløse med cand.jur. Fritz Bülow født

16/4 1872 i Aalborg, Søn af Auktionsholder Emil F. Bülow

(1834 - 1874) og Marie G. Toxwerdt (1839 - 1923).

Bülow blev cand.jur. 1894, Overretssagfører 1898, Højesterets-
sagfører 1903, Venstrepolitiker, 1910 - 1913 Justitsminister.

Senere Landstingsmand.

Har ikke undersøgt om Børn i dette Ægteskab.

4 Børn efter Nr. 40 Johannes Hermann Brandt og Rebekka Sofie

Steenbuch: Nr. 100 - 103.

Nr. 100 Kaj Steenbuch Brandt

død 10/8 1948.

Kunstmaler.

Nr. 101 Ikke efterforsket.

Nr. 102 Ikke efterforsket.

Nr. 103 Ikke efterforsket.

4 Børn efter Nr. 44 Frederik Christian Steenbuch Brandt og Dorthea

Kathrine Wandel Randulf Bull Kjelland: Nr. 104 - 107.

Nr. 104 Ikke efterforsket

5. Generation fortsat

Nr. 105 Ikke efterforsket.

Nr. 106 Sigurd Kjelland Brandt

født 10/5 1886 i Veggerløse, død

Gift 3/1 1917 paa Frederiksberg med Malerinde Edith Mary Nissen Salomon, født 2/8 1888 i København. Datter af Banksekretær Carl Salomon og Agnes E. Crankantherp.

Sigurd udlært som Maler i Nykøbing F. Optaget paa Akademiet 1908 - 1912. Diverse Rejser i Norge, Paris, Skotland, Belgien, Nordbotten, Kanaløerne, Sverige, Finland, Estland, Færøerne. Udstillet Charlottenborg 1915 - 1946. Rom 1931. Antwerpen 1931. Interesserede sig stærkt for Marinemaleriet ("Bygen", Bark "Nordlyset").

Har ikke undersøgt om Børn i Ægteskabet.

Nr. 107 Rebekka Brandt

født 11/9 1888 i Veggerløse.

Gift 21/4 1921 med Emil Hobro Alsson, født 11/1 1872 i Skaane, død 23/2 1935.

Alsson var Sognepræst i Sandager-Holevad.

Har ikke undersøgt om Børn i Ægteskabet.

2 Børn efter Nr. 51 Elisabeth Julie Jacobsen og Frederik Idæus Kolding:

Nr. 108 - 109.

Nr. 108 Ikke efterforsket.

5. Generation fortsat

Nr. 109 Peter Andreas Holck Colding

født 22/6 1874 paa Falkenstein, død 13/4 1926 i København
Gift 24/3 1909 i København med Alma Kirstine Trolle, født
7/2 1888 i København, død 26/12 1966 i København. Datter af
Herman G. Trolle (16/7 1849 - 31/5 1905) og Anna Mathilde
Haugsted (29/6 1860 - 18/2 1920).

Peter Andreas cand. jur. 27/6 1899, 1900 - 1907 Sagfører i
København. Volontør i Ministeriet for offentlige Arbejder,
Fuldmægtig 1912, Kontorchef 1916, Departementschef 1922.
Medlem af forskellige Banekommissioner og af Folkeforbundets
Samfærdselskommission.

2 Børn i 6. Generation er Nr. 162 - 163.

Nr. 110 Max Niels Johannes Stallknecht

født 18/4 1887 i København, død 14/12 1963 i København.
Gift 13/2 1923 i København med Emilie Eleonora Jensen, født
10/12 1890, død 18/7 1978 i København, Bispebjerg Hospital
efter Indlæggelse 2/5 1978. Begravet 22/7 fra Hyltebjerg Kirke
paa Bispebjerg Kirkegaard i Ukendtes Gravlund.

Max blev udlært som Slagter hos Slagter H.C.Clausen i Nykøbing
S, hvor Forældrene da boede.

Max arbejdede nogle Aar som Svend forskellige Steder. Etablerede
sammen med sin Kone en Viktualieforretning i Korsgade i København
og drev denne i nogle Aar for derefter at blive Bestyrer i en
af Arbejdernes Kødforsynings Udsalg i Falkoner Alle, for saa se-
nere, da denne Virksomhed ophørte, at blive beskæftiget i den
hastigt voksende Kødkonserverindustri.

6/12 1953 rantes Max af en Hjerneblødning, som medførte svære
Lammelser i venstre Side, saa han blev uarbejdsdygtig Resten af
sin Tilværelse. Efter forskellige Hospitalsophold det første Aars-
tid af Sygdommen, uden nævneværdig Bedring i hans Almenbefindende,
tog hans Kone Mille ham hjem og plejede ham lige til han Død,
en enestaaende Præstation i Betragtning af Max' faktiske Hjælpe-

5. Generation Nr. 110 fortsat

løshed og Milles Alder. For Familie og Venner var det ubegribeligt, at Mille klarede denne svære Opgave, der baade var fysisk og psykisk belastende.

Lykkeligvis oplevede Mille et langt og velfortjent lykkeligt Otium efter Max' Død. Endnu i Februar 1978 i sit 88. Aar opretholdt Mille sit gode Humør, skønt Alderen havde taget paa Kræfterne og Synet, saa hun ikke kunne beskæftige sig som hun gerne ville.

1 Barn i 6. Generation er Nr. 164.

Nr. 111 Oda Marie Jacobine Stallknecht

født 17/10 1890, døde i en ung Alder (under 20 Aar),
ugift og ingen Efterkommere.

2 Børn efter Nr. 69 Laura Magdalene Ernestine Stallknecht og Snedkermester Hans August Larsen: Nr. 112 - 113.

Nr. 112 Helene Marie Vilhemine Larsen

født 12/5 1902 i Nykøbing S. (Still going strong i 1978)

Efter Realeksamen i Nyk. var Helene i Huset et Aarstid, hvorefter hun kom i Handelslære i den store Købmandsgaard "Carl Jensen og Søn" paa Vesterbro i Nykøbing. Her forblev hun hele sin aktive Tid og endte som Bogholderske og Prokurist. For sin mere end 50-Aarige Tjeneste i dette Firma tildeltes hun, inden sin Afgang, Fortjenstmedaillen af Fr. d. IX, for sin Indsats.

Helene var politisk interesseret, Medlem af den lokale Vælgerforening (konservative) og ligeledes Medlem af Menighedsrådet. Helene forblev ugift og efterlader ingen Efterkommere.

5. Generation fortsat

Nr. 113 Edith Nielsine Johanne Larsen

født 23/12 1904 i Nykøbing S. (Still going strong i 1978),

Efter Realeksamen i Nykøbing kom Edith paa Sagførerkontor hos Sagfører Jensen, hvor hun fik hele sit Virke først hos Sagfører Jensen, senere hos dennes Søn, der overtog Faderens Forretning. I over 50 Aar røgtede hun dette Hverv, og inden sin Afgang til Pensionisternes Rækker belønnes ogsaa hun med Fortjenstmedaillen af Frederik d. IX.

Edith forblev ugift og efterlader ingen Efterkommere,

De to søstre Helene og Edith boede hele Livet i Eiendommen Algade 60, hvor de var født. Ejendommen havde Forældrene overtaget efter Hans Larsens Forældre.

Efter Faderens Død i 1922 var det faktisk dem, der sørgede for Familiens Opretholdelse til Moderen døde i 1953.

2 Børn efter Victor William Julius Stallknecht og Frederikke

Jacobine Vilhelmine Nygaard: Nr. 114 - 115.

Nr. 114 Vibeke Marie Hansine Wilhelmine Stallknecht

født 2/10 1886, død 23/11 1975 i København.

Gift 1909 med Sergent Johannes Marius Theodor Hansen født 23/11 1874 i Nyborg. Ægteskabet opløst i 1917.

Var sidst gift med Hans L. Nielsen.

Vibeke blev uddannet som Damefrisør paa Augusta Ebstrups Frisørsalon i Istedgade 61, København.

2 Børn i 6. Generation er Nr. 165 - 166.

Nr. 115 Kaj Stallknecht

født 1888 i København, død ca. 3 Aar gammel.

5. Generation fortsat

7 Børn efter Nr.71 Johanne Marie Kristiane Stallknecht og

Peter Søren Pedersen: Nr. 116 - 122.

Nr. 116 Helene Pedersen

født 9/6 1892 i København, død 1970 i København.

Gift 2/7 1922 med Hubert Hüller Nielsen, født 2/3 1900 i

Niverød, død 1960 i København.

3 Børn i 6. Generation er Nr. 167 - 169.

Nr. 117 Johannes Mathæus Pedersen

født 2/2 1894 paa Frederiksberg.

Gift 1. Gang 11/6 1921 med sin Kusine (Nr. 124) Kristiane

Marie Stallknecht, født 25/7 1897, død 2/7 1949.

Gift 2. Gang 31/1 1953 paa Frederiksberg Raadhus med Syerske

Yrsa Hedvig Gram, født 3/10 1910.

Johannes blev uddannet og ernærede sig som Blikkenslager.

2 Børn i 6. Generation er Nr. 170 - 171.

Nr. 118 Marie Pedersen

født 13/11 1895 paa Frederiksberg, døbt St. Lucas Kirken

2/2 1896, død den

Gift 1. Gang 28/11 1915 Mariendals Kirke med Edwin Willumsen

født 10/7 1894, død 3/9 1942.

Gift 2. Gang 9/6 1951 paa Frederiksberg Raadhus med Carl

August Adolf Jensen, født 29/8 1890, død 29/12 1967.

2 Børn i 6. Generation er Nr. 172 - 173.

Nr. 119 Ellen Pedersen

født 29/4 1898 paa Frederiksberg, død 19/3 1932 i København,

Gift 13/6 1922 med Georg Christian Munthe født 12/2 1896.

4 Børn i 6. Generation er Nr. 174 - 177.

5. Generation fortsat

Nr. 120 Karla Margrethe Magdalene Pedersen

født 20/6 1903 paa Frederiksberg, død 12/11 1976 i Hvidovre.

Gift 8/5 1927 med Sven Aage Selmann, født 3/8 1902.

Karla var uddannet som Bogbinderske.

Karla og hendes Mand drev i mange Aar Ismejeri paa Vesterbro (Viktoriagade).

I Ægteskabet var der ingen Børn.

Nr. 121 Gerda Katrine Elisabeth Pedersen

født 2/9 1905 paa Frederiksberg, død 11/6 1920 paa Frederiksberg.

Gerda, der kun blev knapt 15 Aar, blev Offer for den "spanske Syge" der huserede i Danmark 1919/1920.

Nr. 122 Karl Johan Søren Peter Pedersen

født 2/11 1909 paa Frederiksberg, død 8/4 1910 paa Frederiksberg.

1 Barn efter Nr. 72 Magdalene Wilhelmine Adelheide Stallknecht: Nr. 123.

Nr.123 Gotfred Stallknecht

født 26/3 1903 i London (still going strong Februar 1978).

Døbt 25/10 1903 i Silkeborg under Navnet Gotfred Hansen, i Henhold til Adoptionsbevilling af 12/9 1903. Genantog sit Fødenavn: Stallknecht, efter den engelske Fødselsattest fra Queen Charlottes Hospital, Marylbone road, London, i Henhold til kgl. Bevilling 5/7 1933.

Gift 1. Gang med Paulo Jensine Beck, født 17/9 1904 - død 26/10 1933.

Gift 2. Gang 24/4 1935 Solbjerg Kirke med Tove Agnete Aarslev Jensen, født 25/12 1905 i Næstved, Datter af Kobbersmedemester Marius Jensen (1882 - 1965) og Elisabeth Jensen (1864 - 1963). Skolegang i Silkeborg (Th. Langs Skole) senere Komm. Realskole. Realeksamen April 1919. 1 Aar i Maskinlære paa Silkeborg Maskinfabrik (Zeuthen & Larsen). Købmandskarl i København under

5. Generation Nr. 123 fortsat

den store Sømandsstrejke i 1920. Derefter til Søs (before the mast) med forskellige Sejl- og Dampskibe, heraf godt to Aar som Matros og senere Baadsmænd i 4 mst. Bark "Viking". 1926 Styrmandseksamen i København, 1930 Skibsførereksamen København, 1933 Radiotelegrafisteksamen København, 1928 aftjent Værnepligt (befaren Basse). 1928 - 1933 4., 3., og 2. Styrmand i D/S "Orient". 1933 1. Styrmand D/S "Øresund", 1933 - 1935 1. Styrmand Skoleskibet "Danmark", 1935 - 1941 Skibsfører og Rejseinspektør i D/S "Øresund", 1941 - 1945 Handelsministeriets Søfartskontor, senere Marineministeriets Efterretningssektion. 1945 Chef for danske Afdeling af Naval Control service, der varetog Sejladsen i danske Farvande efter Krigsafslutningen. 1945 - 1970 ansat hos Iver C. Weilbach Amaliegade 30, København K som Kompasretter, senere Prokurist og Direktør til Pensioneringen 2/11 1970.

I Aarene 1940 - 1954 tillige Fører af forskellige Statsisbrydere: "Thor", "Lillebjørn", "Storebjørn" og endelig i 1954, den da helt nye dieselelektriske Bryder "Elbjørn". For Fuldstændigheds Skyld bør det da også nævnes, at han Forsommeren 1943 var Inspektør paa Frederiksbergs Svømmehal, men der var alligevel for lidt med Søvand, saa han returnerede til Handelsministeriet, der efter 29/8 1943 satte ham op i Marineministeriets Efterretningsafdeling for at varetage Forbindelsen til den tyske Værnemagts Marinekommando med Hensyn til Oplysninger om Sejlads i danske Farvande, der som bekendt blev vanskeliggjort ved engelske Minenedkastninger i danske Farvande. En mærkelig men i allerhøjeste Grad interessant Op-gave, hvor Kommunikationen med Marinekommando Aarhus foregik telefonisk fra dansk Side, mens Tyskerne jævnligt sendte skriftligt Materiale pr. Bud, som afleverede sin Depeche gennem en Brevsprække i Staalbranddøren ind til Stallknecht, der sad bag den lukkede Dør (aflaast), og faktisk aldrig traf en eneste af Tyskerne. Til Gengæld fik han det Indtryk, naar han rykkede Marinekommandoen for Oplysninger, at man der antog

5. Generation Nr. 123 fortsat

ham for tysk Kapitän, saa Svarene kom faktisk omgaaende. Om Ministeriernes Embedsmænd havde fundet ud af det formaals-tjenlige i, at anbringe en Mand med et tyskklingende Navn paa denne mærkelige Post, er vel ikke utænkeligt, for at undgaa at faa en Tysker paa nært Hold af de ministerielle Kontorer. Den overordnede Kontakt til Tyskerne havde daværende Orlogskaptain (senere Viceadmiral) S. E. Pontoppidan, der efter 29/8 1943 optraadte civil.

Det kan i det hele taget siges, at Gotfreds bugtede Livsforløb, der selvfølgelig ogsaa indeholdt Skuffelser og Sorger, som for alle andre, egentlig er et Billede paa, hvordan Tilfældighedernes Spil former en Livsskæbne. Han var fra Naturens Haand benaadet med et robust Helbred og havde Evne eller snarere Held til uforvarende at være paa de rette Steder paa de rette Tidspunkter, naar nogen havde Brug for netop hans Kvalifikationer til en Opgave, derfor blev hans aktive Aar en broget Blanding af Jobs, der gjorde hans Arbejdsaar "meningsfyldte", som det hedder i 1978.

I første Ægteskab var der en Søn Nr. 178

I andet Ægteskab var der en Datter Nr. 179.

2 Børn i 6. Generation er Nr. 178 - 179.

1 Barn efter Nr. 73 Julius Kristian William Stallknecht og Elvira Christensen: Nr. 124.

Nr. 124 Kristiane Marie Stallknecht

født 25/7 1897, død 2/7 1949 i København.

Gift 11/6 1921 med sin Fætter Johannes Mathæus Pedersen

Nr. 117 i denne Slægtsbog.

2 Børn i 6. Generation er Nr. 170 - 171.

5. Generation fortsat

4 Børn efter Nr. 76 Sygehusinspektør Niels Knudsen Nielsen og

Marie Christiane Hansen: Nr. 125 - 128.

Nr. 125 Ingrid Nielsen

født 14/1 1892 paa Hinholm, død 2/8 1943 i Viborg.

Uddannet som Sygeplejerske.

Døde ugift.

Nr. 126 Morten Christian Nielsen

født 12/5 1893 paa Hinholm, død 31/3 1974 i København,

gift 26/4 1923 med Ellen Boye, født 24/5 1896 paa Frederiksberg, Datter af Johannes R. Boye og Dora Emilie I. Brennecke.

Morten uddannet som Boghandler og drev Forretning i mange Aar paa Østerbro, København.

3 Børn i 6. Generation er Nr. 180 - 182

Nr. 127 Knud Leopold Nielsen

født 29/8 1901 i Præstø, død den 1/1 1980 i København.

Docent, Musikpædagog.

Ugift.

Nr. 128 Carl Jørgen Nielsen

født 22/1 1905 i Præstø, død 1/3 1907 i Præstø.

2 Børn efter Nr. 77 Proprietær Anders Th. Stephansen Nielsen og

Olga Hansen: Nr. 129 - 130.

Nr. 129 Gudrun Nielsen

født 21/3 1901, døbt i Reerslev Kirke,

Gift med Gårdejer Ejler Wedele Petersen, født 26/5 1897,

død 12/5 1966,

Uddannet Fysioterapeut.

5. Generation Nr. 129 fortsat

Wedele Petersen var 3. Generation af Gaardejere af Koster
(Færgegaard) Møen.

2 Børn i 6. Generation er Nr. 183 og 184.

Nr. 130 Børge Nielsen

født 17/9 1903

Udvandrede til Canada, kom senere til Skotland, hvor han
døde 1972.

1 Barn efter Nr. 80 Carl Johannes Nielsen, Teaterdirektør, og
Dagny Brincken: Nr. 131.

Nr. 131 Søren Ditlev Nielsen

født 17/8 1904 (still going strong Februar 1978).

Uddannet og virkede som Lærer i København.

Ugift.

4 Børn efter Nr. 81 Laurits Christian Nielsen og dennes første Hustru
Margrethe Dorph Petersen: Nr. 132 - 135

Nr. 132 Jacob Nielsen

født 1900, død 2/4 1979 i Aalborg.

Gift 1960 med Edith Thrane.

Nr. 133 Ebbe Nielsen

født 20/1 1901, død 7/11 1961 i København.

Gift med Ulla Andersen

Efter realeksamen i Malerlære. 1918 - 1921 paa Kunstakademiet.

5. Generation Nr. 133 fortsat

Paa Efteraarsudstilling 1922. Digte 1928 med egne Illustrationer. Journalist. Forfatter. Her skal henvises til Dansk Forfatterleksikon.

2 Børn i 6. Generation er Nr. 185 - 186.

Nr. 134 Bent Rosenkilde Nielsen

født 20/6 1904 i København.

Realeksamen 1922, Lærling i Marinen samme Aar, ØK 1923, Radiotelegrafist i D/S "Orient" 1924 - 1926 i Stillehavsfart. Uddannet Boghandlermedhjælper 1929. Korrespondent til danske Blade i Paris 1929 - 1931. Journalist med Rejser Tyskland, Østrig, Sveits og Ophold paa Grønland 1948-1949. Om hans omfangsrige Produktion af diverse Bøger etc. henvises til Dansk Forfatterleksikon.

Gift med Manuella v. Schönau Langli født 20/12 1904, død 28/9 1967.

6 Børn i 6. Generation er Nr. 187 - 192.

Nr. 135 Carsten Nielsen

født 23/12 1908 i København.

Gift 1. Gang med Hilde Rant, Datter af Jernbaneingeniør Jensen Rant i Brasilien.

Gift 2. Gang med Sys Gaugin, Datter af Museumsdirektør Fr. Poulsen.

Fabriksarbejder i USA, senere Journalist ved forskellige danske Blade, begyndende paa Roskilde Dagblad, Reporter for Berlingske Tidende i Paris og London 1934 - 1935, udsendt Korrespondent til Polarfronten 1938 under finske Vinterkrig, Teateranmelder 1943. Ved Politiken 1958-60. Formand for Københavns Journalistforbund 1953-61, for

5. Generation Nr. 135 fortsat.

Dansk Journalistforbund 1961 - 71, derefter Æresmedlem, forskellige offentlige og faglige Hverv. Har udgivet Arbejderbevægelsen og Dagspressen i Danmark, Institut for Presseforskning og Samtidshistorie (1975). De 100 Dage (1976).

I første Ægteskab 4 Børn Nr. 193 - 196 og i andet Ægteskab 1 Barn Nr. 197.

2 Børn efter Nr. 81 Laurits Christian Nielsen og dennes
2. Hustru Kirsten Friis Nr. 136 - 137

Nr. 136 Birthe Edel Nielsen

født 31/5 1917.

Gift 19/1 1940 med Civilingeniør Henrik Helsted født 6/9 1910.

3 Børn i 6. Generation er Nr. 198 - 200.

Nr. 137 Ib Benjamin Nielsen

født 13/7 1919

Gymnastiklærer ved Københavns Skolevæsen.

Gift 1. Gang 1946 med Else Hevi Hansen, født 20/12 1917

Gift 2. Gang 1955 med Lærerinde Ebba Møller.

I første Ægteskab

1 Barn i 6. Generation Nr. 201.

5. Generation fortsat

6 Børn efter Nr. 9o Blikkenslager Gerhard Victor Carl Stallknecht og
dennes Hustruer Julie og Nancy: Nr. 138 - 143.

Nr. 138 Harriet Stallknecht
født ca. 1891.

Nr. 139 Edith Carla Emilie Stallknecht
født 2/5 1893 i København, død 11/1o 1978 i København.
Gift 1916 med Kristian Marius Thomsen, der døde i
Februar 1919.
Ved sin Død førte hun Navnet Pehrson.

4 Børn i 6. Generation er Nr. 2o2 - 2o5.

Nr. 14o Gerda Johanne Agnes Stallknecht
født 14/3 1899 i København, død 1/4 1939 i København.
Gift 1926 med Kommandør Einar Adolph født 15/1 1873.
I Ægteskabet var der ingen Børn.

Nr. 141 Hilmer Stallknecht
født 1/2 1915 i København.
Portør i SAS.
Gift med Sonja.
Ikke undersøgt om nogle Børn i Ægteskabet.

Nr. 141 Gurli Stallknecht
født 16/12 1916.
Gift Jensen
Ikke undersøgt om Børn i Ægteskabet.

5. Generation fortsat.

Nr. 143 Erling Victor Stallknecht

født 11/2 1920 i København.

Uddannet og virkede som Blikkenslager paa Amager.

Gift med Olga Marie Johanne Henriksen født 21/6 1920.

3 Børn i 6. Generation er Nr. 206 - 208.

3 Børn efter Nr. 91 Astrid Marie Henriette Stallknecht og Marius

Johannes Ravn: Nr. 144 - 146.

Nr. 144 Elly Ravn

født 6/5 1897.

Gift med Hans Kristensen, født 27/10 1893.

I Ægteskabet skal være 8 Børn.

8 Børn i 6. Generation er Nr. 209 - 216.

Nr. 145 Georges Ravn

født 13/2 1900, død 1972.

Gift 1. Gang med Irma Nielsen

Gift 2. Gang med Ella Vent.

1 Barn i hvert Ægteskab.

2 Børn i 6. Generation er Nr. 217 - 218.

Nr. 146 Harriet Ravn

født 9/8 1904.

Gift med Karl Larsen født 29/4 1897, død 8/11 1965.

1 Barn i 6. Generation er Nr. 219.

5 Børn efter Merry Valdborg Sophie Stallknecht Nr. 93 og
Georg Lindhardt: Nr. 147 - 151.

Nr. 147 Kai Lindhardt

Nr. 148 Astrid Lindhardt

Nr. 149 Otto Lindhardt

Nr. 150 Olga Lindhardt

Nr. 151 Einar Lindhardt

3 Børn efter Nr. 94 William Harald Stallknecht og Anna Stallknecht:
Nr. 152 - 154.

Nr. 152 Ellen Stallknecht
født 28/8 1907 i København

Nr. 153 Esther Stallknecht
født 8/12 1910 i København

Nr. 154 Karen Stallknecht
født efter 1911.

5. Generation fortsat

1 Barn efter Nr. 95 Agnes Martine Stallknecht og Aksel Larsen:

Nr. 155

Nr. 155 Tove Larsen

3 Børn efter Nr. 96 Henriette Ellen Sophie Stallknecht og

Jensenius Christensen: Nr. 156 - 158.

Nr. 156 Nancy Else Stallknecht Christensen

født 9/11 1903 i Brejninge v/Kalundborg.

Gift 26/9 1929 i Faarevejle med Godsforvalter paa Drags-
holm Jens Carl Jensen, født 14/11 1885 i Illerup ved
Kalundborg.

1 Barn i 6. Generation er Nr. 220.

Nr. 157 Holger Stallknecht Christensen

født 21/9 1905, død 22/7 1906.

Nr. 158 Gudrun Stallknecht Christensen

født 10/12 1907, død 4/12 1930 i Barselsseng.

Gift med Restauratør Carl Holtehus, født 17/6 1903, død
31/5 1973.

1 Barn i 6. Generation er Nr. 221.

6. Generation

omfatter Nr. 159 - 221.

1 Barn efter Nr. 97 Agnete Poulsen og Bernhard Christoffer Vilhelm

Bøggild: Nr. 159

Nr. 159 Rebekka Bøggild

født 19/8 1891

Ikke efterforsket.

3 Børn efter Nr. 98 Valdemar Poulsen og Mary Rasmussen:

Nr. 160 - 161A.

Nr. 160 Christian Henrik Poulsen

født 8/3 1896

Professor, ikke nærmere efterforsket

Nr. 161 Sigrid Poulsen

født 2/3 1900

Ikke nærmere efterforsket.

Nr. 161A Sven Poulsen

Instrumentmager

Ikke nærmere efterforsket

2 Børn efter Nr. 109 Peter Andreas Holck Colding og Alma Kirstine

Trolle: Nr. 162 - 163.

Nr. 162 Anna Elisabeth Holck Colding

født 21/10 1910 i København

Gift 22/5 1936 i Vedbæk med cand.jur. Erik Alfred Reitzel-Nielsen, født 9/4 1908, Søn af Telegrafbestyrer i St.N.T.

6. Generation Nr. 162 fortsat.

Viggo Reitzel-Nielsen (9/8 1861 - 5/8 1929) og Agnethe
Brorson(9/4 1872 - 23/12 1959).

3 Børn i 7. Generation er Nr. 222 - 224.

Nr. 163 Esther Marie Holck Colding

født 8/10 1916 i København.

Gift 1. Gang 27/9 1941 i København med Arkitekt Peter Daniel
Bruun, født 4/6 1916 paa Frederiksberg. Ægteskabet opløstes
i 1943.

Gift 2. Gang: 1967 med Johann Frederik Carøe, født 3/2 1898,
ejer af Meulenberg.

I første Ægteskab 1 Søn.

1 Barn i 7. Generation er Nr. 224 A.

1 Barn efter Nr. 110 Max Niels Johannes Stallknecht og Emilie Eleonora
Jensen: Nr. 164

Nr. 164 Ellen Stallknecht

født 31/12 1923 i København, døbt Blaagaards Kirke.
Kontorist.

Gift 17/9 1950 med Tegner Tage Jørgensen, født 20/12 1918 i
Birkerød.

2 Børn i 7. Generation er Nr. 225 - 226.

2 Børn efter Nr. 114 Vibeke Marie Hansine Wilhelmine Stallknecht
og Johannes Marius Th. Hansen: Nr. 165 - 166.

Nr. 165 Børge Stallknecht Hansen

født 23/4 1910

6. Generation Nr. 165 fortsat

Manufakturist, Modecreateur med egen Virksomhed først
paa Gl. Kongevej, senere i Bremerholm, fleraarigt Ophold
i Sydfrankrig.
Ugift.

Nr. 166 Halfdan Stallknecht Hansen

født 13/4 1914 i Kastellet København.
Grosserer i Kontormaterialer.
Gift 1. Gang med Tove Gudrun Elisabeth Jensen. Ægteskabet
opløst.
Gift 2. Gang med Karen Inga Raamose, født 19/10 1915 i St.
Holtug.
I første Ægteskab 1 Barn.

1 Barn i 7. Generation er Nr. 227.

3 Børn efter Nr. 116 Helene Pedersen og Hubert Hyller Nielsen:

Nr. 167 - 169.

Nr. 167 Mikaela Ellinor Pedersen

født 20/8 1912 paa Frederiksberg.
Gift med Overmontør v/Frederiksberg Kommune Viggo Christian
Holstein, født 27/6 1911 i København, Søn af Conrad Constantin
Enoch (7/3 1878 - 15/5 1955) og Kristine Nathalie Jensen
(15/8 1878 - 8/5 1956).

1 Barn i 7. Generation er Nr. 228.

Nr. 168 Lizzie Ruth Nissen

født 26/5 1920 paa Frederiksberg, død ca. 1933.

Nr. 169 Tove Hyller Nielsen

født 10/8 1926.
Ikke nærmere efterforsket.

6. Generation fortsat

2 Børn efter Nr. 117 Johannes Mathæus Pedersen og
Kristiane Marie Stallknecht: Nr. 170 - 171

Nr. 170 Kamma Pedersen
født 24/7 1922
Ekspeditrice
Gift 1952 med Postbud Peter Brøndum, født 2/2 1922.

1 Barn i 7. Generation er Nr. 229.

Nr. 171 Finn Pedersen
født 28/4 1925
Rejsemontør ved Militæret.
Gift 1. Gang med Solveig.
Gift 2. Gang med Grethe.
Gift 3. Gang med Barbro.
1 Barn i første Ægteskab og 1 Barn i andet Ægteskab.

2 Børn i 7. Generation er Nr. 230 - 231.

2 Børn efter Nr. 118 Marie Pedersen og Edvin Willumsen: Nr. 172 - 173.

Nr. 172 Dyveke Willumsen
født 8/6 1915 Københavns Rigshospital
Ekspeditrice
Gift 14/9 1943 i Gudhjem med Politiassistent Frithiof Lottrup
Mortensen, født 4/9 1919 i København.

2 Børn i 7. Generation er Nr. 232 - 233.

Nr. 173 Palle Fredenskjold Willumsen
født 12/10 1916
Ikke efterforsket.

6. Generation fortsat

4 Børn efter Nr. 119 Ellen Pedersen og Georg Christian Munthe:

Nr. 174 - 177

Nr. 174 Grethe Munthe
født 31/3 1920

Nr. 175 Jytte Munthe
født 16/4 1923

Nr. 176 John Christian Peter Munthe
født 12/1 1929

Nr. 177 Ove Bent Johannes Munthe
født 6/12 1930

2 Børn efter Nr. 123 Gotfred Stallknecht og henholdsvis Poula Jensine
Beck Nr. 178 og Tove A. Aarslev Jensen: Nr. 179.

Nr. 178 Frits Beck Stallknecht
født 9/2 1929 i København, Rigshospitalet.
Handelsuddannet hos M. B. Cohn i København.
Efter Værnepligt med tvangsindlagt Kornetuddannelse fortsat
Uddannelse gennem Officerssskolen 1952 - 1956.
Premierløjtnant ved Feltartilleriet 1956 i Aarhus, Kaptajn
og Major 1969 i Skive.
Tjentgørende ved FN Cypern.
Gift 10/7 1954 i Rorup med Yvonne Eva Nedergaard Jensen,
født 15/5 1928 i København (Rigshospitalet). Datter af Viggo
Laurits Jensen og Anna Augusta Jensen.

6. Generation Nr. 178 fortsat

Uddannet som Sygeplejerske.

2 Børn i 7. Generation er Nr. 234 - 235.

Nr. 179 Kirsten Elisabeth Stallknecht

født 25/7 1937 i København.

Efter Mellemskole paa Husassistenternes Fagskole, derefter Au Pair-pige i Schweiz et Aarstid.

Sygeplejerskeuddannet i Holbæk og paa Rigshospitalet

1965 - 1966 Videreuddannet paa Aarhus Universitet.

1966 - 1968 Afdelingssygeplejerske paa Rigshospitalet.

1968 valgt til Formand for Dansk Sygeplejераad. 1977 til-
lige formand for FTF.

1961 gift med stud.med. Ole Nors Hansen, Ægteskabet
opløst 1964.

1967 gift med Bogholder Daniel Lunde, Bergen. Ægteskabet
opløst 1970.

Ingen Efterkommere.

I Kraks "Blaa Bog" 1982 staar om Kirsten Stallknecht bl.a.
"Næstformand i Pensionskassernes Administrationsbestyrelsen
fra 1973, Medlem af ATP's Bestyrelse fra 1977 og af Forret-
ningsudvalget for Løndmodtagernes Dyrtidsfond fra 1980, Næst-
formand i Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden fra 1974,
Medlem af Nationalbankens Repræsentantskab fra 1982, med-
lem af Bestyrelsen for International Council of Nurses fra
1981."

6. Generation fortsat

3 Børn efter Nr. 126 Morten Christian Nielsen og Ellen Boye:

Nr. 180 - 182.

Nr. 180 Kirsten Boye Nielsen

født 24/1 1924 paa Frederiksberg

Gift 6/8 1950 med Poul Mogens Olsen.

Nr. 181 Jørgen Boye Nielsen

født 28/2 1925

Lægeuddannelse, 1973 Overlæge paa Rigshospitalet

25/10 1952 gift i Oslo med Eva Larsen, født 13/2 1926 i

Tronhjem. Datter af Disponent Lars O. Larsen og Ragnhild

Anna Smidt.

2 Børn i 7. Generation er Nr. 236 - 237.

Nr. 182 Svend Boye Nielsen

født 30/1 1933

Boghandler

Gift 17/2 1957 med Ingelise Pedersen, født 10/1 1939.

2 Børn i 7. Generation er Nr. 238 - 239.

2 Børn efter Nr. 129 Gudrun Nielsen og Ejler Wedele Pedersen Koster

Færgegaard: Nr. 183 - 184

Nr. 183 Jørgen Wedele Pedersen

født 24/1 1926 i Koster *død 22/12 1977*

Gift 25/2 1957 med Ruth født 12/12 1936 Datter af Gaardejeren

paa Langedyssegaard Glumsø.

3 Børn i 7. Generation er Nr. 240 - 242.

6. Generation fortsat

Nr. 184 Poul Wedele Pedersen

født 28/3 1930 i Koster.

Nu Ejer af Koster Færgegaard i 4. Generation.

Gift 31/3 1956 med Lise, født 18/3 1935.

4 Børn i 7. Generation er Nr. 243 - 246.

2 Børn efter Nr. 133 Ebbe Nielsen og Ulla Andersen: Nr. 185 - 186.

Nr. 185 Inge Nielsen

gift med W. Walløe

2 Børn i 7. Generation er Nr. 247 - 248

Nr. 186 Jan Nielsen

2 Børn i 7. Generation er Nr. 249 - 250

6 Børn efter Nr. 134 Bent Rosenkilde Nielsen og Manuella v. Schönau:
Nr. 187 - 192

Nr. 187 Lars Rosenkilde Nielsen

født ca. 1935, døde ca. 3 måneder gammel.

Nr. 188 Mette Birgitte Rosenkilde Nielsen

født 28/8 1936 i København.

Børnehaveleder/Sygeplejerske.

Gift 5/8 1961 St. Theresa Kirke København med Poul Werner Pedersen født 28/5 1935.

4 Børn i 7. Generation er Nr. 251 - 254.

6. Generation fortsat

Nr. 189 Lene Benedicte Rosenkilde Nielsen

født 1938.

Realeksamen, Ecole Superieur Sorbonne.

Sekretær danske Ambassade Venezuela, senere bosat Mallorca.

Gift med Kunstmaleren Gabrielo de Morera. Ægteskabet opløst.

3 Børn i 7. Generation er Nr. 255 - 257.

Nr. 190 Kirsten Marianne Rosenkilde Nielsen

født 1939 i København.

Sygeplejerskeuddannet.

Treaarigt Ophold i Lahore.

Gift med Bankfuldmægtig Bjørn Hansen. Ægteskabet opløst.

2 Børn i 7. Generation er Nr. 258 - 259.

Nr. 191 Dorte Susanne Rosenkilde Nielsen

født 12/4 1946 i København, Kildevælds Sogn.

Gift 3/8 1973 i Odder med Fabrikant Jens Anton Thillerup

født 3/2 1943, Søn af Direktør Gunner Thillerup og Karen Margrethe Nyholm.

4 Børn i 7. Generation er Nr. 260 - 262A.

Nr. 192 Jens Christian Rosenkilde (Nielsen) Marpa

født 1947 i København

3 Aar i Indien i et tibetansk Kloster, undervist i "Milarepa"

Poesi om Vejen til Befrielse.

Tog Navn efter sit Lærerideal Marpa.

Gift med Jette Thomsen.

1 Barn i 7. Generation er Nr. 263.

5 Børn efter No 135 Carsten Nielsen og H. Rant (193 - 196) og
Sys Gaugin No 197.

6. Generation fortsat

Nr. 193 Hanne Margrthe Nielsen

født 1933

Gift 1. Gang med Gert Holbek i 1952

Gift 2. Gang ^{1/6} 1962 med Aksel Sandemose ^{f. 19/3/1899} død 1965-6/8

3 Børn i første Ægteskab.

3 Børn i 7. Generation er Nr. 264 - 266.

Nr. 194 Jacob Michael Nielsen

født 12/9 1937 i København

Gift 1. Gang med Jette Glob

Gift 2. Gang i 1970 med Louise Rønne programmerarbejder DR

Jacob var Journalist ved Lollands-Posten, Maribo 1955,

Lolland-Falsters Stift-Tidende 1956, Dagens Nyheder 1957.

Pressens Radioavis 1959. Danmarks Radio TV 1962, Program-

redaktør samt Stedfortræder for Programchefen ved Danmarks

Radios Provinsafdeling 1973-78. Orlov fra DR og sekretariats-

chef for Dansk Flygtningehjælp 1980-81, derefter tilknyttet

Dansk Flygtningehjælps Oplysningsudvalg.

Formand for Journalistgruppen i Danmarks Radio til 1971,

Næstformand for Kreds 1 Dansk Journalistforbund, kst. Formand

1971-72, medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Journalist-

forbund 1971-73, Medlem af bestyrelsen for Ritzaus Bureau

fra 1976, Medlem af Styrelsen for Dansk-Færøsk Samfund,

Censor ved Danmarks Journalisthøjskole (Dansk Politik/TV)

fra 1975.

I første Ægteskab 2 Børn Nr. 267 - 268, i andet Ægteskab

2 Børn 269 - 270.

4 Børn i 7. Generation er Nr. 267 - 270.

6. Generation fortsat

Nr. 195 Anders Nielsen

født 1940

Jurastuderende, Vikarlærer

Gift med Margarethe Lohmann-Kragh, Datter af Oberstløjtnant
Lohmann-Kragh.

2 Børn i 7. Generation er Nr. 271 - 272

Nr. 196 Thomas Christian Nielsen

født 1941.

Mag.art. Lektor Aarhus Universitet.

Gift med Birgit Marti Jensen

1 Barn i 7. Generation er Nr. 273.

Nr. 197 Beatrice Rosenkilde Nielsen

født 1950.

Skribent bl.a. til DR.

Ingen Børn (1978)

3 Børn efter Nr. 136 Birthe Edel Nielsen og Ingeniør Henrik Helsted:

Nr. 198 - 200

Nr. 198 Christian Helsted

født 8/6 1940

Civilingeniør

6. Generation fortsat

Nr. 199 Merete Helsted

født 31/3 1943

Gift 18/12 1965 med Jens Højsgaard Jensen, mag. scient.

1 Barn i 7. Generation er Nr. 274

Nr. 200 Pernille Helsted

født 23/9 1948

Stud mag. (1973)

1 Barn efter Nr. 137 Ib Benjamin Nielsen og Else Hevi Hansen:

Nr. 201.

Nr. 201 Michael Nielsen

født 3/7 1947.

Sygeplejelærer

Gift 17/1 1970 med Sygeplejerske Kirsten Madsen, født
24/1 1933.

1 Barn i 7. Generation er Nr. 275.

4 Børn efter Nr. 139 Edith Carla Emilie Stallknecht og Christian

Marius Laurits Thomsen: Nr. 202 - 204.

Nr. 202 Else Stallknecht

født 18/5 1913

Gift med Johannes Seen.

Ikke nærmere efterforsket.

6. Generation fortsat

Nr. 203 Lillian Stallknecht

født 27/12 1915

Gift med Sigvardt Foigt

Ikke nærmere efterforsket.

Nr. 204 Kaj Gerhardt Laurits Thomsen

født 7/12 1916 i København

Nr. 205 Iris Minne Dagmar Stallknecht

født 17/12 1919 i København

Gift med Haakon Let, født 17/6 1912.

2 Børn i 7. Generation er Nr. 276 - 277.

3 Børn efter Nr. 143 Blikkenslager Erling Victor Stallknecht og Olga Marie Johanne Henrichsen: Nr. 206 - 208.

Nr. 206 Elly Henrichsen Stallknecht

født 19/8 1944

Gift med Mekaniker Keld Hallberg.

3 Børn i 7. Generation er Nr. 278 - 280.

Nr. 207 Jonna Henrichsen Stallknecht

født 12/10 1946.

Gift med Mekaniker Tonni Boetius

1 Barn i 7. Generation er Nr. 281.

6. Generation fortsat.

Nr. 208 Ralf Victor Stallknecht

født 25/11 1947 i Kastrup.

Blikkenslager *gift m. Bente*

1 Barn No 297 (pag. 87).

8 Børn efter Nr. 144 Elly Ravn og Hans Kristensen: Nr. 209 - 216.

Nr. 209 Kamma Kristensen

Nr. 210 Børge Kristensen

Nr. 211 Svend Erik Kristensen

Nr. 212 Poul Kristensen

Nr. 213 Helge Kristensen

Nr. 214 Gunnar Kristensen

6. Generation fortsat

Nr. 215 Bent Kristensen

Nr. 216 Grethe Kristensen

2 Børn efter Nr. 145 Georges Ravn og Irma Nielsen og Ella Vent:

Nr. 217 - 218

Nr. 217

Nr. 218

1 Barn efter Nr. 146 Harriet Ravn og Karl Larsen: Nr. 219

Nr. 219 Arne Larsen

1 Barn efter Nr. 156 Nancy Stallknecht Christensen og Jens Carl

Jensen: Nr. 220

Nr. 220 Gudrun Sigrun Jensen

født 2/2 1938 paa Frederiksberg.

Hospitalslaborant

6. Generation fortsat

1 Barn efter Nr. 158 Gudrun Stallknecht Christensen og Carl

Holtehus: Nr. 221

Nr. 221 Holger Gudmund Holtehus

født 3/11 1930, død 12/10 1958.

7. Generation

omfatter Nr. 222 - 281. ~~291~~

3 Børn efter Nr. 162 Anna Elisabeth Holck Colding og cand.jur.

E.A.Reitzel-Nielsen: Nr. 222 - 224.

Nr. 222 Bente Merete Reitzel-Nielsen

født 1/4 1937 i København.

Gift i Boston med Civilingeniør Henrik Gad, født 30/10 1931 i København, Søn af Ritmester Henning Gad (1892 - 1946) og Agnete Vinge (1905 - 1967)

Ingen Børn.

Nr. 223 Niels Peter Michael Reitzel-Nielsen

født 26/5 1939 i København.

Afdelingschef FN Højkomm. for Flygtninge i Geneve.

Gift 1. Gang 29/7 1960 i København med Jette Marie Birgitte Stagsted født 2/3 1939 paa Frederiksberg, Datter af P. Stagsted (1894 -) og Gerda Birgitte Mogensen. Ægteskabet opløst.

Gift 2. Gang 1/8 1970 med Anne Britt Vecht Sørensen, født 11/10 1945. Datter af Grosserer Verner Sørensen og Hustru f. Vecht.

I første Ægteskab 1 Søn Nr. 287, i 2. Ægteskab 3 Børn Nr. 288 - 290.

4 Børn i 8. Generation er Nr. 287 - 290.

Nr. 224 Nohan Ulrik Reitzel-Nielsen

født 22/1 1941 i København.

Autoforhandler i København.

Gift 27/7 1963 i København med Lucie Sørby Friis, født 6/2 1941, i København, Datter af Erik Sørby Friis og Margot Melby.

1 Barn i 8. Generation er Nr. 291.

7. Generation fortsat

1 Barn efter Nr. 163 Esther Holck Colding og P. B. Bruun: Nr. 224A

Nr. 224A Andreas Godske Holck Bruun

født 12/1 1943 i Hellerup.

Arbejder for hollandsk TV i Hilversum.

Gift

2 Børn i 8. Generation er Nr. 292 - 293

2 Børn efter Nr. 164 Ellen Stallknecht og Tage Jørgensen: Nr. 225 - 226.

Nr. 225 Anne Stallknecht Jørgensen

født 24/6 1952 i København (Rigshospitalet)

Kunsthåndværkerskole 1970 - 1973, Tegner.

Gift 21/12 1975 med Ole Torben Nielsen, født 2/5 1947.

Nr. 226 Peter Stallknecht Jørgensen

født 26/9 1956 i København (Rigshospitalet)

Fotograf

1 Barn efter Nr. 166 Halfdan Stallknecht Hansen og Tove Gudrun

Elisabeth Jensen: Nr. 227

Nr. 227 Kirsten Normann Hansen

født 16/4 1943 i København

Socialraadgiver

Gift 6/4 1968 med Ingeniør Mogens Johansson, født 24/7 1944

1 Barn i 8. Generation er Nr. 282.

7. Generation fortsat

1 Barn efter Nr. 167 Ellinor Mikaela Pedersen og Viggo Holstein:
Nr. 228.

Nr. 228 Helle Holstein
født 26/1 1954 paa Frederiksberg (Diakonissestiftelsen)
Kontorassistent
Gift med Fuldmægtig Jørgen Keller, født 12/11 1935

2 Børn i 8. Generation er Nr. 283 - 284.

1 Barn efter Nr. 170 Kamma Pedersen og Peter Brøndum: Nr. 229.

Nr. 229 Per Brøndum
født 1953

2 Børn efter Nr. 171 Finn Pedersen og Solveig Pedersen og Grethe
Pedersen: Nr. 230 - 231.

Nr. 230 Rene Pedersen

Nr. 231 Pia Pedersen

7. Generation fortsat:

2 Børn efter Nr. 172 Dyveke Willumsen og Frithjof Lottrup

Mortensen: Nr. 232 - 233

Nr. 232 Lilian Solveig Mortensen

Nr. 233 Lilian Anette Mortensen

2 Børn efter Nr. 178 Major Frits Bech Stallknecht og Eva Yvonne

Nedergaard Jensen: Nr. 234 - 235.

Nr. 234 Helle Liselotte Stallknecht

født 4/2 1956 paa Roskilde Sygehus, døbt 10/6 1956

Frederiksberg Slotskirke.

HF-studerende, senere Sygehjælperuddannelse.

Gift pp 1976 med Peter Rosenvinge Kristensen født 6/7 1955

i Fellingbjerg, Automekaniker, senere Slagteriarbejder. Søn

af Bager Knud Kristensen og Henny Rosenvinge.

Kirkeligt viet 13/11 1982 i Egeris Kirke, Skive.

2 Børn i 8. Generation er Nr. 294 - 295.

Nr. 235 Per Stallknecht

født 5/8 1957 St. Josephs Hospital, døbt 9/2 1958 Kilde-
vælds Kirke.

Student Skive 1977. Uddannet Tømrer i 1981. Efter Værne-

pligt paa Teknikum Haslev 1982 med Uddannelse til Arkitekt

for Øje.

7. Generation Nr. 235 fortsat

Gift 11/6 1982 med Ane Vognsen, født 17/4 1958.
Seminarieuddannet i Skive 1982, ansat Solrød Skole 1/9
1982, Datter af Seminarieforsstander Christian Vognsen,
Skive og Hustru Grethe.

1 Barn i 8. Generation er Nr. 296

2 Børn efter Nr. 181 Overlæge Jørgen Boye Nielsen og Eva Larsen:
Nr. 236 - 237

Nr. 236 Dorte Boye Nielsen
født 2/4 1955

Nr. 237 Karin Boye Nielsen
født 12/12 1957

2 Børn efter Nr. 182 Svend Boye Nielsen og Ingelise Pedersen: Nr. 238 - 239

Nr. 238 Jan Boye Nielsen
født 21/5 1958

Nr. 239 Søren Boye Nielsen
født 20/9 1961

7. Generation fortsat

3 Børn efter Nr. 183 Jørgen Wedele Pedersen og Ruth Pedersen:

Nr. 240 - 242

Nr. 240 Jette Wedele Pedersen
født 4/1 1958

Nr. 241 Henrik Wedele Pedersen
født 30/5 1962

Nr. 242 Lene Wedele Pedersen
født 28/3 1968

7. Generation fortsat

4 Børn efter Nr. 184 Poul Wedele Pedersen og Lise Pedersen:

Nr. 243 - 246

Nr. 243 Jens Wedele Pedersen

født 12/10 1957

Nr. 244 Jørgen Wedele Pedersen

født 23/6 1960

Nr. 245 Ole Wedele Pedersen

født 18/9 1962

Nr. 246 Tom Wedele Pedersen

født 4/7 1969

2 Børn efter Nr. 185 Inge Nielsen og W. Walløe: Nr. 247 - 248

Nr. 247 ... Walløe

Nr. 248 Walløe

7. Generation fortsat

2 Børn efter Nr. 186 Jan Nielsen: Nr. 249 og 250

Nr. 249 Nielsen

Nr. 250 Nielsen

4 Børn efter Nr. 188 Mette Birgitte Rosenkilde Nielsen og
Poul Werner Pedersen: Nr. 251 - 254

Nr. 251 Thomas Rosenkilde Pedersen
født 28/6 1962 St. Joseph Hospital

Nr. 252 Christian Franz Rosenkilde Pedersen
født 23/11 1964 Hillerød

Nr. 253 Niels Martin Rosenkilde Pedersen
født 11/7 1970 Hillerød

Nr. 254 Anna Karina Rosenkilde Pedersen
født 16/9 1974 Hillerød

7. Generation fortsat

3 Børn efter Nr. 189 Lene Benedicte Rosenkilde Nielsen: Nr. 255 - 257

Nr. 255 Gabriella de Morera Rosenkilde
født 16/6 1958 Venezuela

Nr. 256 Kamilla Rosenkilde Nielsen
født 19/4 1970 København

Nr. 257 Mette Rosenkilde Nielsen
født 14/9 1971 i København

2 Børn efter Nr. 190 Kirsten Marianne Rosenkilde Nielsen og
Bjørn Hansen: Nr. 258 - 259

Nr. 258 Tatjane Rosenkilde Hansen

Nr. 259 Mia Rosenkilde Hansen

4 Børn efter Nr. 191 Dorthe Susanne Rosenkilde Nielsen og Jens
Anton Thillerup: Nr. 260 - 262 - ~~2627~~

Nr. 260 Isak Rosenkilde Thillerup
født 5/4 1967 i København, død 20/2 1975 ved Bilpaakørsel
Odder.

7. Generation fortsat

Nr. 261 Mira Benedicte Rosenkilde Thillerup
født 27/1 1974 i Odder

Nr. 262 Susanne Beatrice Rosenkilde Thillerup
født 30/1 1975 i Odder

No 2627 Aleksander Rosenkilde Thillerup
født 16/3 1976 i Odder

1 Barn efter Nr. 192 Jens Rosenkilde (Nielsen) Marpa og Jette
Thomsen: Nr. 263

Nr. 263

3 Børn efter Nr. 193 Hanne Margrethe Nielsen og Gert Holbek:
Nr. 264 - 266

Nr. 264 Cæcilie Holbek
født 1953
Fotograf

Nr. 265 Ursula Holbek
født 1955

Nr. 266 Joachim Holbek
født 1958

7. Generation fortsat

4 Børn efter Nr. 194 Radioreporter Jacob Nielsen og Jette Glob:

Nr. 267 - 268, Louise Rønne: Nr. 269 - 270

Nr. 267 Aline Nielsen

Nr. 268 Camilla Nielsen

*gift m.
Barn nr 298.*

Nr. 269 Nathalie Nielsen

født 1969

Nr. 270 Andreas Nielsen

født 1970

2 Børn efter Nr. 195 Anders Nielsen og Margarethe Lohmann-Kragh:

Nr. 271 - 272

Nr. 271 Benjamin Nielsen

født 1969

Nr. 272 Mads Nielsen

født 1970

7. Generation fortsat

1 Barn efter Nr. 196 Thomas Christian Nielsen og Birgit Marti

Jensen: Nr. 273

Nr. 273 Tobias Nielsen

født 1965

1 Barn efter Nr. 199 Merethe Helsted og Jens Højgaard Jensen:

Nr. 274

Nr. 274 Thomas Jensen

født 18/6 1969

1 Barn efter Nr. 201 Michael Nielsen og Kirsten Madsen: Nr. 275

Nr. 275 Tine Nielsen

født 1970, døbt 1970

2 Børn efter Nr. 205 Iris Minne Dagmar Stallknecht og Haakon Let:

Nr. 276 - 277

Nr. 276 Peter Stallknecht Let

født 23/9 1946

Ingeniør

Gift 6/9 1969 med Marianne Bruni Nielsen, født 15/2 1949

1 Barn i 8. Generation er Nr. 285.

Nr. 277 Bente Stallknecht Let

født 31/5 1949

Sekretær

Gift 13/5 1972 med Kennet Hansen, Frisør, født 27/7 1945

1 Barn i 8. Generation er Nr. 286

3 Børn efter Nr. 206 Ellie Henrichsen Stallknecht og Keld Hallberg:

Nr. 278 - 280

Nr. 278 Hanne Hallberg

født 29/12 1965

Nr. 279 John Hallberg

født 31/5 1968

Nr. 280 Anni Hallberg

født 31/5 1968

1 Barn efter Nr. 207 Jonna Henrichsen Stallknecht og Tonni Boetius:

Nr. 281

Nr. 281 Jeanni Boetius

født 7/10 1967

*1. Barn efter No 208 Ralf Stallknecht og Bente.....
No 297.*

*No 297 Stallknecht er Datter
f. 2/1983.*

8. Generation

omfatter Nr. ~~228~~²⁸² -

1 Barn efter Nr. 227 Kirsten Normann Hansen og Mogens Johansson: Nr. 282

Nr. ~~228~~²⁸² Christian Normann Johansson
født 14/9 1970

2 Børn efter Nr. 228 Helle Holstein og Jørgen Keller: Nr. 283 - 284

Nr. 283 Charlotte Keller
født 28/7 1965

Nr. 284 Christian Keller
født 28/2 1968

1 Barn efter No. 276 Peter Stallknecht Let og Marianne Nielsen: Nr. 285

Nr. 285 Dorte Let
født 26/7 1972

1 Barn efter Nr. 277 Bente Stallknecht Let og Kennet Hansen: Nr. 286

Nr. 286 Carsten Hansen
født 4/3 1973

4 Børn efter Nr. 223 Niels Reitzel-Nielsen og Jette M. Stagsted:
Nr. 287 og Anne Britt Vecht Sørensen: Nr. 288 - 290.

Nr. 287 ... Reitzel-Nielsen (en Søn)

8. Generation fortsat

Nr. 288 ... Reitzel-Nielsen (en Datter)

Nr. 289 Reitzel-Nielsen (en Datter)

Nr. 290 ... Reitzel-Nielsen (en Søn)

1 Barn efter Nr. 224 Nohan Reitzel-Nielsen og Lucy Sørby Friis:

Nr. 291

Nr. 291 ... Reitzel-Nielsen (en Søn)

*)

2 Børn efter Nr. 234 Helle Stallknecht og Peter Kristensen: Nr. 294 - 295

Nr. 294 Thomas Stallknecht Rosenvinge Kristensen

født 11/7 1978 i Herning, døbt 17/9 1978 i Sunds Kirke

* 2 Børn efter No 224 H Andreas G. H. Brüun

No 292 - 293

No 292 Holck Brüun en Søn

No 293 Holck Brüun en Datter

8. Generation fortsat

Nr. 295 Lene Stallknecht Rosenvinge Kristensen

født 6/8 1982 i Herning, døbt 13/11 1982 i Egeris Kirke,
Skive.

i. Barn efter Nr. 235 Per Stallknecht og Ane Vognsen: Nr. 296

Nr. 296 Morten Stallknecht

født 13/12 1982 i Køge, døbt Lillerød Kirke 26/3 1983.

*1. Barn efter No 268 Camilla Nielsen og
No 298.*

*No 298 En Datter
f. ca 1/2 1983.*

Epilog

Citat fra Aksel Sandemoses "Fortællinger fra Labrador" (1923)

".. Man gaar rundt og interesserer sig svært for egne Anliggender, plejer sin Forfængelighed, sin centrale Position, sin højst mærkværdige Skæbne.

Saa i et enkelt naivt Øjeblik slaar et Lyn ned i Sjælen, man ser sig uløseligt sammenknyttet med et Bundt af Skæbner, ingen mærkeligere end den anden, som Livet spyr ud af sin uskaansomme Fragt.

Strømmen bugter sig frem famlende, lig en afhugget Blækspruttearm, sparkes frem af nye Generationer og forsvinder i Taagen, det ene Hold efter det andet, ret ens, man sparker sine Forældre og sparkes af sine Børn, lægger sig ned en Dag og vil ikke mere, et Gisp af Befrielse, forbandet saa de har skygget over andre, der var mere værd.

Men der er man allerede selv sunket i Knæ, kan ikke væge sig anderledes end ved at blive liggende, det er ved Tiden, at endnu en levende lyver sig ind paa de døde, der ikke mugger, Plattenslagere rider højt paa Mindet om en andens Gerning."

sign. G. Stalknecht

fhv. Skibsfører

Slægtsnr. 123

Charlottenlund 25/2 1978

T I L L Æ G

til

Prologen til Slægtsbogen for
nogle Efterkommere efter Skræddermester Johan Christoffer Stallknecht

Siden jeg afsluttede Slægtsbogen i 1978, er jeg kommet i Besiddelse af yderligere Oplysninger om Slægtens Herkomst og Udbredelse.

Jeg har derfor fundet det relevant at samle mine seneste Notater som et Tillæg til Slægtsbogen, saaledes at alle mine Notater er samlet paa eet Sted.

Som Indledning til Tillæget vil jeg takke Slægtninge og ubekendte for den Assistance, jeg har nydt godt af.

Det var Tegneren Tage Jørgensen, gift med vor Grens Nr. 164 - Ellen Stallknecht - der satte mig i Gang med nye Efterforskninger, da han forærede mig en gammel Tegning, som han ved Skæbnens mærkelige Spil var kommet i Besiddelse af.

Tegningen viser en Mandsperson (Brystbillede) i en Slags Militæruniform forsynet med en lille Paategning "J. Stallknecht 1859".

Dette maatte selvfølgelig efterforskes.

Jeg identificerede Tegningsmodellen som:

Jørgen Cajus Stallknecht (1829 - 1906), 4. Generation i lige Linie efter Bygmester og Hospitalsforstander Cay Stallknecht (1684-1754).

Paa Grundlag af Tegningen kom jeg i Kontakt med Frk. Birgit Berner, Oldebarn af J.C.S.

Frk. B.B. var saa venlig at laane mig en Anetavle, der var blevet udarbejdet i 1935 af personalhistorisk Institut, paa Foranledning af hendes Bedstefar, Grosserer Kai Lorenz Stallknecht (1873 - 1943).

Anetavlen oplyser, at ældste Stallknecht: Veit Stallknecht var Borger i Heringen an der Helme.

Heringen an der Helme viste sig at ligge i det Omraade i Tyskland, der før Foreningen af det tyske Rige, gik under Betegnelsen Fyrstendømmet Schwartzburg, som Johann Christoffer Stallknecht kom fra i 1789.

En Henvendelse til Standesamt i Heringen, der nu hører under DDR, blev besvaret halvandet Aar senere af Otto Ehrhardt, Schullstrasse 6, 5504 Heringen an der Helme, DDR, hans Mormor var født Stallknecht.

Min Søn, Major Stallknecht (Nr. 178), var i Kappeln (Sydslesvig) i Foråret 1983 og fandt ud af, at der fandtes en Institution "Rentamt des Kirchenskreises Angeln", Wassermühlestrasse 12, 2340 Kappeln V.Tyskland, som muligvis laa inde med Arkivalier af Interesse for Efterforskning af Stallknecht-erne i Angeln i 17-1800 Tallene.

Ved skriftlig Henvendelse til denne Institution fik jeg værdifuld Hjælp af Frl. E. Gollnick, Arkivangestellte, i Form af nogle Afskrifter og Fotokopier af lokale Arkiver, herved blev nogle af mine tidligere "løse" Ender bundet sammen, mens nye kom til.

Dybere Efterforskninger i Angelarkiverne kan måske bringe mere frem i Dagens Lys.

Endelig bør det da ogsaa nævnes, at takket være Mediernes Bevaagenhed, paa godt og ondt, overfor min Datter Kirsten Stallknecht, saa Slægtsnavnet er blevet landskendt, har forskellige ubekendte rundt i Landet fundet Anledning til at sende gamle Billeder, Artikler etc. med Relevans til Slægtsnavnet i Stedet for blot at kassere Ting, der maaske var uden Interesse for Giverne, det har udvidet Kendskabet til Slægtens Historie.

I det efterfølgende Materiale er anført "nøgne" Facts, som de fremgaar af diverse Kilder.

- I) Oplysninger fra ovennævnte Anetavle, der som nævnt er udarbejdet af professionelle Genealoger, hvorfor jeg betragter Oplysningerne som paalidelige.

Cay Stallknechts Farfar anføres saaledes:

1) Veit Stallknecht

Blev Borger i Heringen an der Helme 1626

Død sammesteds 1665.

Cay Stallknechts Far anføres saaledes:

2) Lorentz Stallknecht

Skovridder ved de grevelige Rantzauske Godser i Holsten,

siden 1689 Skovridder i Silkeborg Amt,

død før 4/9 1690.

- II) Oplysninger fra 75-aarige Otto Ehrhardt, Schullstrasse 6, 5504

Heringen an der Helme, DDR.

Otte Ehrhardts Mormor var:

3) Louise Marie Christiane Stallknecht 27/11 1853 - 1915

gift med

Landmand Karl August Hermann Kirsten (19/1 1847 - 1890).

Louise Marie (Nr. 3)'s Forældre og Svigerforældre var

henholdsvis:

Forældrene:

4) Økonom Christian Anton August Stallknecht

gift med Johanne Frederikke Christiane Busch.

Svigerforældrene:

5) Johanna Auguste Henriette Stallknecht

g.m. Landmand Frederik Karl Ludwig Kirsten.

Otto Ehrhardt beklager, at Papirer vedrørende Nr. 4 og 5 er gaaet tabt under Krigen, derfor ingen Livsforløbsdata for disse. Han oplyser endvidere, at ved Forældrenes Bryllup (formentlig omkring 1906) deltog en Musiker Karl Stallknecht som Trolovelsesvidne. Sam-

me Karl var fra Taucha ved Leipzig, havde to Døtre, Hanni og Louise, der senere flyttede til Bodenseemraadet. Alle 3 sidstnævnte er for længst døde.

III) Oplysninger fra Arkiver under Rentamt des Kirchenkreises, Angeln, Wassermühlestrasse 12, 2340 Kappeln, Vesttyskland, indsamlet af Arkivangestellte Frll. E. Gollnick, der meddeler:

Fra 1656 - 1762 findes et meget mangelfuldt Daabsregister for Omraadet.

Fra 1763 begynder Kirkebogsregistrering af Ægteskaber, Barnedaab og Dødsfald.

Fra det nævnte Daabsregister findes:

- 6) Asmus Stallknecht født 16/10 1736 i Boll, døbt 21. Søndag e. Trinitatis. Søn af Landbruger
- 7) Hans Stallknecht i Boll.

Fra et Navneregister vedrørende Roester Retsprotokol findes:

- 8) Henning Stallknecht
Der sammen med Asmus Mangelsen sagsøger Claus Mumsen vedr. en Jordlod af Wittkieler Kate 20/3 1738, 9/3 1739 og 19/11 1739.

Fra samme Retsprotokol dateret 2/6 1735 kendes:

- 9) Friederich Stallknecht Fribonde i Sandbeck.
Fra Kirkebogsnotat 28/12 1764 vides det, dels at han var død nogen Tid før denne Dato, dels at hans Kone var Sophie Quelmann.

Den paagældende 28/12 1764 oplyser Kirkebogen, at afdøde Friedrich Stallknecht (Nr.9)s Søn:

10) Hans Stallknecht Fribonde i Sandved

født 24/11 1732 blev viet til Anna Margrethe Braack.

Datter af Asmus Braack, Fribonde i Sandbeck.

Hans afgik ved Døden 14/10 1782.

Vielsen foregik i Hjemmet, der tidligere havde tilhørt Faderen.

I Ægteskabet var der 9 Børn: nemlig: Nr. 11) til Nr. 19).

11) Sophia Quelgaard Stallknecht

født 5/11 1765 i Sandbeck, dbt. 8/11 1765 i Kappeln

12) Anna Dorothea Stallknecht

født 28/2 1767 i Sandbeck, dbt. 3/3 1767 i Kappeln

13) Friederich Stallknecht

født 8/12 1768 i Sandbeck, dbt. 16/12 1768 i Kappeln

14) Hans Christian Stallknecht

født 25/2 1771 i Sandbeck, dbt. 28/2 1771 i Kappeln

15) Peter Stallknecht

født 9/4 1773 i Sandbeck, døbt 12/4 1773 i Kappeln

Brygger (Brændevinsbrænder) i Kappeln blev gift med Maria Magdalena Dorthea Benhold.

I dette Ægteskab kendes 2 Børn, nemlig:

a) Anna Margrethe Catharina Stallknecht

født 28/2 1796 i Kappeln, døbt 1/3 1796 i Kappeln

b) Johann Gottlieb Friederich Stallknecht

født 23/2 1797 i Kappeln, døbt 28/2 1797 i Kappeln

16) Maria Margretha Stallknecht

født 4/7 1775 i Kappeln, døbt 7/7 1775 i Kappeln

17) Thomas Hinrich Stallknecht

født 11/5 1777 i Kappeln, døbt 14/5 1777 i Kappeln

18) Claus Lorenz Stallknecht

født 20/4 1780 i Sandbeck, døbt 23/4 1780 i Kappeln

19) Christian Ludwig Stallknecht

født 8/3 1782 i Sanbeck, døbt 10/3 1782 i Kappeln

død 19/9 1812 i Kappeln. Var Købmand i Kappeln gift med

Catarina Viereck.

I Ægteskabet 2 Sønner, 1 Datter, hvoraf kendes:

a) Hans Hinrick Stallknecht

født 24/6 1807 i Kappeln, døbt 2/7 1807 i Kappeln

Af Kirkebogsoptagelser fra Kappeln fra 1827 haves:

20) Hans Stallknecht

fra Vogelsang gift med Magdalena Christiana Henningsen.

I ægteskabet 4 Børn:

a) Sophia Christina Stallknecht

født 29/1 1827 i Vogelsang, døbt 4.4.1827 Toestrup

b) Anna Johanna Stallknecht

født 2.8.1829 i Vogelsang, døbt 30.8.1829 Toestrup

c) Hans Erich Christian Stallknecht

født 23/11 1832 i Vogelsang døbt 22.12.1832 Toestrup

d) August Hinrich Stallknecht

født 16/2 1836 i Vogelsang døbt 1.3.1836 Toestrup

e) *Peter Lorenz Stallknecht*
født 1839 i Vogelsang

Endelig kan det nævnes, at den i Dahls Legatstamtavle omtalte Nr.

82 Eli (Elisabeth) Stallknecht gift med Læge I. Utzon Iversen havde

1 Barn:

21) Herbert Iversen

født 26.4.1890 i Nr. Nebel død 9.2.1920 i New York
gift 23.6.1915 i Greenwich med Ingeborg Roepke-Hansen født
10.4.1883.

Herbert Iversen var stærkt engageret i Tidens sociale Proble-
mer, sammen med Tidens ledende Arbejderførere.

Under Studieophold i USA angrebet af den spanske syge og døde
på New Yorks Fattighospital.

Hvilket Resultat kan man saa med Rimelighed udlede af disse nye
Oplysninger, sammenlignet med de allerede kendte Data?

Baseret på de Oplysninger, der fremgaar af Anetavlens lakoniske
Notat om Veit Stallknechts Tilhørsforhold til Heringen an der Helme og
Otte Ehrhardts Meddelelser om Slægtens seneste Medlemmer samme Sted
forekommer det mig mere end sandsynligt at antage, at de 2 ældste Grene
af Slægten i Danmark har en fælles Rod netop i Heringen an der Helme
saa langt tilbage som Begyndelsen af 1600 tallene.

Det erkendes, at Johann Christoffer Stallknecht ikke har anført
sit Hjemsted som Heringen, da han blev optaget i det københavnske
Skrædderlaug. Han har selvfølgelig opgivet sin "Nationalitet":
Schwartzburger. Det var "Nationaliteten", der talte, ikke en tilfældig
mindre Lokalitet i Landet, der betød noget.

Det synes rimeligt at gå ud fra, at Slægten har levet kontinuert
ligt, i større eller mindre Udstrækning, i Heringeområdet i Perioden
mellem Veit Stallknechts Livsforløb i 1600-Tallet og Otto Ehrhardt nær-
meste Aner i 1800 Tallet.

Perioden dækker vel 6 - 8 Generationer.

Skræddermesteren (født 1763) bryder op i 1788|89, han var da 3-5
Generation efter "Roden".

Det er vel troligt, at efterhaanden som Generationerne fulgte ef-
ter hinanden er Heringen blevet Centrum for et voksende Bosættelses-
omraade afhængig af Familiernes Børnetal.

Men store Afstande fra Heringen er der næppe Tale om. Hovedparten af Slægtsmedlemmerne har slaaet sig ned i Nærheden af hinanden i Omraadet, kun enkelte Medlemmer har fjernet sig langt fra "Roden"s Hjemsted Heringen an der Helme.

Naar Anetavlen anfører, at Veit Stallknecht blev "Borger i 1626", betyder det ikke, at han flyttede til Heringen udefra.

Udtrykket "Borger" var Betegnelsen for de Indvaanere i Byen, der var optaget i et af Byens professionelle Laug.

Som "Borger" var man et Trin højere paa den sociale Rangstige, end den gemene Indbygger og havde visse Privilegier.

"Borger" blev man først efter en nøjere "Prøvelse" for Laugests Oldemand og Bisiddere. Da Laugene holdt strengt paa deres Rettigheder, kunne en Applikant ikke komme rendende udefra og blive optaget til "Prøvelse" for sin Duelighed, uden at Laugsoldermanden eller Laugsbrødrene havde forudgaaende Kendskab til Applikanten.

Der kan derfor ikke herske Tvivl om, at Veit Stallknecht har boet i Heringen før 1626.

Det næste Spørgsmaal, der rejser sig er:

Hvordan kan Sønnen Lorentz Stallknecht optræde 3 - 400 km fra Heringen?

Det vides, at en Rantzau (Frederik 1590 - 1645) deltog i 30-Aarskrigen (1618-1648).

Jeg forestiller mig, at Lorentz Stallknecht er kommet i denne Rantzaus Tjeneste, og da han (Rantzau) returnerer til Holsten, er Lorentz fulgt med og er blevet indrulleret i den store Medarbejderstab, der var ansat paa Rantzauernes store Godsbesiddelser i Holsten, og er saa efterhaanden blevet Skovridder, indtil han i 1689 drager til Silkeborgskovene.

Anetavlen skriver: "Silkeborg Amt". Dette skal sikkert forstaaes som Silkeborg distrikt, for der var ikke noget, der hed Silkeborg Amt. Silkeborgskovene hørte ind under det, der endnu i min Barndom blev kaldt Gl. Skanderborg Amt.

Den Oplysning, at Lorentz døde før 4.9.1690 aabner Mulighed for at løse den Gaade, der ligger i, at Biografisk Kunstnerleksikon (III/259) anfører, at Brødrene Claus og Cay Stallknechts Far var en Asmus Ebdtzen.

Ved Lorenz Død efterlod han en Enke med mindst 2 mindreaarige Børn, de to nævnte Brødre. Der har muligvis været flere Børn.

Det forekommer rimeligt at antage, at Enken har giftet sig igen for at sikre sin og Børnenes fremtidige Tilværelse. Det var jo Tidens Sikkerhedsnet.

Derved kan Asmus Ebdtzen komme ind i Billedet som Ægtefælle og Stedfar til Børnene.

Efterforskningen af Stallknechtslægten i Angeln gav ikke Mulighed for at koble denne sammen med Lorentz-Grenen, men de kom hinanden en Generation nærmere.

Oplysningerne om Anglerne bekræfter nogle af de ældre Notater og binder nogle af mine løse Ender sammen.

I Slægtsbogens Prologus Side 15 nævnes:

B) Sophia Oelgaard Stallknecht

C) Hans Christian Stallknecht og lidt længere nede

Christian Ludwig Stallknecht

Disse 3 er Søskende (Nr. 11, 14 og 19 paa nærværende Liste) i en Børneflokk paa 9 efter Forældrene Hans Stallknecht og Margrethe Braack (No. 10 her).

På samme Side nævnes også under D) Johann G. F. Stallknecht. Oplysningerne viser, at han er Søn af Nr. 15) i ovennævnte Børneflokk: Peter Stallknecht og Maria Magdalena Dorothea Benhold (Dahls Liste Nr. 55/81 angiver ham fejlagtigt, som Søn af Støberiejer A. T. Stallknecht i Aabenraa).

Endelig viser det sig, at de i Prologens Side 13 nævnte: Lorents Peter Stallknecht og Sophie Christine Stallknecht ganske rigtigt er Søskende ud af en Børneflokk paa 5 med Forældrene: Fribonde Hans Stallknecht og Magdalena Christine Henningsen boende i Vogelsang (nærværende Listes Nr. 20).

Dette Ægtepar er altsaa Tipoldeforældre til Fuurslægtens Christian Stallknecht.

Som Afslutningen paa dette Tillæg finder jeg Anledning til at gøre opmærksom paa, at en mere minutiøs Efterforskning af de Angelske Arkiver i Kappeln sikkert kan give flere Oplysninger af Interesse, men det kræver Tid og Ophold paa Stedet, saa det maa blive en anden, der foretager disse Efterforskninger.

Der findes maaske andre Arkivsamlinger af samme Art i Holsten, hvor det var muligt at finde noget om Medarbejderskaren hos Rantzauerne. Det kunne jo være morsomt, om Anglerne kunne blive koblet paa de andre Grene, som jeg mener, man med rette kan anse for at have fælles Rod.

Good Luck til en eventuel Efterfølger
i vor Slægts Efterforskning.

Allerød Oktober 1983

G. Stallknecht

Tillæg nr. 2

til

Slægtsbogen om Johann Christoffer Stallknechts Efterkommere.

Takket være forskellige Menneskers Hjælp, er jeg kommet i Besiddelse af yderligere Oplysninger baade om min egen og om den ældste Gren af Slægten.

Jeg er en Tak skyldig til Journalist Aksel Storgaard, Silkeborg, Sygeplejerskerne i Aabenraa for deres Initiativ, der satte mig i Forbindelse med Hr. Svend Aage Faaborg i Aabenraa, til Keit Cameron i Melbourne (en australsk Penneven), til cand.mag. Lis Petersen Forfatter af Bogen "Kongedøtre og Institutionstøser" og sidst men ikke mindst til cand.mag. Esther Petersen Dansk Sygeplejersaad, der alle har bidraget til hver sin lille Brik i Mosaikken om Slægten, derfor en stor "Tak for Hjælpen".

Alle Oplysninger, som jeg er kommet i Besiddelse af indtil den 23. august 1988 er optaget i dette Tillæg.

Tillæget er udformet saaledes, at de enkelte Tilføjelser og Rettelser kan klippes fra og klæbes ind paa de respektive modstaaende Sider overfor hvert Slægtsmedlem, der er berørt.

Hvis nogen skulle undre sig over de store Spring i Nummereringen kan jeg oplyse:

Hvis jeg havde været lige saa klog paa et praktisk Nummereringssystem, da jeg i sin Tid startede Nummereringen, som jeg er i Dag, saa ville 2. Generation efter Johann C. Stallknecht have faaet Numre i 200 Tallene, 3. Generation Numre i 300 Tallene.

Derved ville f.Eks. nuværende Nr. 2 have faaet Nr. 201, Nr. 11 ville have faaet Nr. 301 og Nr. 97 ville have faaet Nr. 501.

Ved dette System kunne man umiddelbart se i hvilken Generation det enkelte Slægtsmedlem befandt sig i Forhold til de øvrige.

J. Stallknecht
23/8 88

Rettelser og tillæg til oplysninger indeholdt i "Slægtsbog over Skræddermester Johann Christoffer Stallknechts Efterkommere".

I "Tillæg til Prologen" udgår sidste afsnit side 8 og erstattes af:

På det tidspunkt (1689) da Lorentz Stallknecht anføres at være rejst til Silkeborg amt var der faktisk et Silkeborg amt. Silkeborg amt blev etableret i 1661 efter Frederik d. 3.'s påbud, men atter nedlagt som selvstændigt amt i 1793.

Navnet "Silkeborg" fik amtet efter et gods eller "borg", der lå hvor Gudenaen løber ud i Langsøen. Det fremgår af bogen "Silkeborg Slot", skrevet af Edvard Egeberg og udgivet i 1923, at slottets historie går tilbage til 1400-tallet og at materialerne blev benyttet ved bygningen af Silkeborg Hovedgård, der eksisterer endnu.

I slottets glansperiode fandtes der betydeligt mere skov omkring stedet, også norden for søområdet.

Bogen har et par interessante oplysninger for nærværende slægtsbog:

I bind III side 53 står anført:

"Fra de senere fisheres (ejerne) tid findes disse skovriddernavne: Anders Lauridsen (død 1678), Erik Staltenberg (1678 1684), Iver Jensen (1684 - 1689), Lorentz Stalbruch (1689 - 1690), Morten Sporman (1690 - 1716)...."

I samme bind side 101 anføres:

"Fra den nordre side af det silkeborgske gods har jeg fundet et par navne. Ifølge Grønbæk-Svostrup kirkebog dør i 1693 en skovridder Mons. Lorentz Stalbrit, men der siges ikke om ham andet end dette, at han bor i Grønbæk-Svostrup pastorat."

Mon ikke de to ovennævnte Lorentzer er identiske med den Lorentz, der nævnes i anetavlen som far til Claus og Christoffer S. Jeg tager mig den frihed at tro det, især da det passer i mine andre oplysninger.

Til protologens side 12 øverst kan tilføjes om A.T. Stallknecht: "Fra en artikel: "Jernstøberi i Slotsgade 24 gennem seks årti" skrevet af Svend Aage Faaborg, Langevad 2, 6200 Aabenraa, fremgår det, at A.T.S. døde den 15. juni 1882, 58 år gammel. Hans hustru Anna Dorthea, født i 1810, døde 6 uger før A.T.S., den 4. maj 1882.

Faaborg nævner, at medvirkende årsag til disse dødsfald kan være ægtefællernes sorg over deres yngste datter Anna Christine født i 1850, døde som 31-årig den 1. januar 1882.

Anna Christine angives at være gift med Dr. Wildfang. Den ældste datter Anna Caroline oplyses født 1845, gift med skibsfører P.P. Schutt (1833 - 1900), døde i 1895.

P.P. Schutt overtog jernstøberiet i 1882 og solgte til en fagmand i 1897".

Ovennævnte artikel skulle forekomme i lokal avis i november/december 1987 og eventuelt også i et gymnasieblad.

Slægtsbogens side 5 vedrørende Johann Christoffer Stallknecht tilføjes:

Slægtsmedlem nr. 152 (Ingrid Sæbye, f. Stallknecht) har berettet, at hendes skoleinspektør på Randersgades skole, Jacob Løber, i hendes skoletid havde fortalt hende, at den gode skræddermester Johann Christoffer var en højt estimeret fagmand, der forstod sig på fremstilling af de dengang så moderne stramme ri-debenklæder, hvorfor han ofte blev benyttet af det fine herskab som deltog i de kgl. jagter fra Eremitagen.

En henvendelse til skoleinspektørens 80-årige søn Kaj Løber i 1987 (fhv. rektor i Aalborg) kunne ikke bringe lys over faderens informationskilde.

Tilføjelser til side 9 vedrørende slægtsmedlem nr. 15 August F. Brandt.

Nr. 15 August Frederik Brandt.

Af H.H. Jacobsens bog "Historikeren Vedel Simonsen" fremgår det, at A.F. Brandts svigerfar, A.H. Steenbuch var præst i Søndersø på Fyn. Steenbuchs hustru var Rebecca Sophie Werlauf, søster til historieprofessoren E.C. Werlauf (1781 - 1870).

Tilføjelser til side 13 om nr. 26 Johannes Heinrich E. Stallknecht.

Nr. 26 Johannes H.E. Stallknecht.

Det vides fra politiprotokoller, at J.H.E. Stallknecht foreviste sin kontrakt nr. 1211/d for emmigration til Melbourne den 17. juli 1876. Det er anført, at han var "indirekte udvandrere", hvilket betød, at han rejste via Hamburg eller en engelsk havn. Kontrakt er i denne forbindelse formentlig ensbetydende med en billet. Men det kan ikke udelukkes, at han kan have arbejdet sig over for billettens pris, f.eks. som opvasker. Skibet har transporteret mange passagerer ud, men næppe nogen passager med hjem bortset fra nogle få 1. classes. På hjemrejsen har man derfor ikke haft brug for så mange opvaskere, så var det en praktisk løsning for rederiet at kunne skippe en hel del personale i Melbourne, personale som man ikke havde brug for på hjemrejsen.

Gennem en australsk ven, boende i Melbourne, som har haft mulighed for at gennemgå australske immigrationsarkiver, har jeg fået oplyst, at en J.H. Edvard Stallknecht er ankommet til Melbourne med S/S "Fulham" i september 1876.

Der sluttede mit spor af min bedstefar.

Da J.H.E.S. og hustruen var til interview på Jægerspris Børnehjem en gang i forsommeren 1876, med henblik på at få 2 af deres børn anbragt på børnehjemmet (Johanne nr. 71 og Magdalene nr. 72) har interviewererne givet følgende karakteristik af ægteparret i børnehjemmets journal: "Faderen sadelmager Johannes Heinrich Edvard Stallknecht.

Faderen mangler fremdrift og står i begreb med at udvandre til New Zeeland.

Moderen er en skikkelig kone.

Der er stor fattigdom og dertil 8 børn.

Moderens barn og den samtidig optagne søster boede på "Holsteinsminde" (børnehjem, nr. 29).

Tilføjelse til side 29 om nr. 71 Johanne M.K. Stallknecht:

Af Jærgerspris Børnehjems journaler fik J.M.K.S. følgende skudsmål:

1877 (7.afd.frk. Petersen) Hun er en sjælden kærlig og god lille pige, opvakt, trofast og flittig, meget omhyggelig for sin lillesøster.

1878 (3.afd. frk. Schou) Ganske som i fjor.

1879 (10 år gammel) Pigen er flink, rar og påpasselig. Pige, der navnlig udmærket forstår at lære og beskæftige de små.

1880 Som i fjor, synes iøvrigt at stå noget stille.

1881 Går atter fremad og tegner godt.

1882 Hun er lydlig, flittig og pålidelig, på alle måder tilfredsstillende.

1883 Uforandret.

1884 (nu 15 år gammel) Hun går stadig frem. Hun er rask til sit arbejde og ordentlig, villig, men lidt glemsom.

1885 Forlod stiftelsen den 30. april.

Skolens udtalelse: Almindelig begavet, flittig, flink, god opførsel.

Tilføjelser til side 30 om nr. 72 Magdalene V.A. Stallknecht.

Fra Jægerspris's journaler haves følgende notater:

- | | |
|-------------|--|
| 1877 | Pigen er et kjærligt og ønskværdigt barn. |
| 1878 | Som i fjor. |
| 1879 - 1883 | Flink og god pige. |
| 1884 | Hendes opførsel er god, når undtages, at hun af og til kan mukke. Hun er flink til sit arbejde, proper og ordentlig. |
| 1885 | Uforandret. Hun er blevet noget langsom til sin gjerning. |
| 1887 | Forlod stiftelsen den 1. maj. |

Skolens udtalelse: Jævnt eller almindelig begavet, jævnt flittig (et år ringe) god opførsel.

Tilføjelse til side 31 om nr. 72 Magdalene V.A. Stallknecht:

Magdalene blev begravet på Assistens Kirkegården den 13. september 1903 efter en højtidelighed i Johanneskirken kl. 09.30. Ved sin indlæggelse på Kommunehospitalet boede hun på Fællesvej nr. 16C.

Kirkegårdsjournalen oplyser, at dødsårsagen var "sarcoma femor et pulmon" en kræftlidelse, der især rammer yngre mennesker (hun var fyldt 32 i februar). Sygdommen er meget smertefuld og kan medføre amputation af et ben, hvilket hun kom ud for i sygdomsforløbet, ifølge hendes brors udsagn til mig i 1932, da jeg besøgte ham og hans kone i Nykøbing S. Broderen Ludvig, nr. 68, troede endnu i 1933, at amputationen skyldtes følgerne af skader, hun havde pådraget sig ved at styrte under en cykeltur. Oplysningerne om den frygtelige sygdom kom først til mit kendskab i 1984 takket være min datters muligheder for at få oplysninger om begravelsen.

Den kendsgerning, at Magdalene var angrebet af denne kræftsygdom stiller bortadoptionen af sønnen (nr. 123) i et helt andet lys. Hvis bortadoption havde været i hendes tanker, ville det have været ulige lettere at bortadoptere til en engelsk familie, da barnet ifølge engelsk lov var britisk statsborger, samtidig ville hun have undgået familiesnak, idet ingen i familien havde kendskab til barnets fødsel før umiddelbart inden hendes død. Der kan næppe herske tvivl om, at hun har tænkt sig selv at opdrage sønnen, men så indtraf sygdommen, der måske allerede var i gang, da barnet blev født i marts.

Sygdommens udvikling, hvorved hun blev invalideret har fået hende (og formentlig barnefaderen) til at bestemme sig for bortadoption for at givet barnet en bedre chance end hos en hårdt invalideret enlig mor, hvis hun overlevede.

Det faktum, at barnet bliver anbragt i en midlertidig pleje i Esbjerg, da hun vendte hjem i april/maj 1903 tyder på, at sygdommen allerede da var i anmarch.

Rettelser til side 39 om William Harald Valdemar Stallknecht (nr. 94).

Nr. 94 William Harald Valdemar Stallknecht

Født den 13. juli 1882 i København, død den 13. september 1943 i København, gift den 17. december 1909 med Kirstine Petersen, født den 27. september 1887, død den 15. november 1962 i København.

William var udlært som gørtler. Efter lærertiden drog han "på valsen", sådan som skik var blandt unge eventyrlystne håndværkssvende. Efter sin hjemkomst giftede han sig med pigen, som han var rejst fra.

Af folketællingen for 1. februar 1911 fremgår det, at familien boede Asminderødgade 17, IV, den bestod da af 2 voksne og to børn, hvoraf det yngste født den 8. december 1910 (nr. 153) anføres som unavngivet pigebarn, samt at W.S. var ansat hos Abrahamsen og Tvermoes i Rådmandsgade. W.S. kom senere til Københavns Lampe- og Lysekro-nefabrik og derefter til Frederiksberg Metalvarefabrik, som værkfører.

W.S. var i besiddelse af et vist kunstnerisk talent, der sikkert er kommet ham til gode i faget.

I hjemmet dyrkede han sang og luthspil og blandt hans omgangskreds var forfatterne Tom Kristensen og Emil Bønnelycke, to af tidens "løver".

En overgang var W.S. plaget af tidens svøbe, tuberkulose. Han overvandt sygdomme ved sund levevis, viljestyrke og ivrig dyrker af I.P. Mullers gymnastiksystem.

I ægteskabet var der 3 børn, nr. 152, 153 og 154.

Tilføjelse til side 51 under nr. 126 Morten Chr. Nielsen.

Hustruen født Ellen Boye, død den 19. august 1986 i København.

Tilføjelse til side 52 nr. 131 Søren Ditlev Nielsen.

S.D.N. afgik ved døden den 25. juli 1983, begravet Bispebjerg Kirkegård den 28. juli 1983.

Rettelser og tilføjelser til side 57 vedrørende nr. 152, 153 og 154 søstrene Ellen, Karen og Esther Stallknecht:

Nr. 152 Ellen Agnes Ingrid Stallknecht

Født den 28. august 1907 i København, gift den 27. april 1934 i Lundtofte Kirke med løjtnant i flyvertropperne Poul Søbye.

P.S. var i kamp 9. april 1940 som een af 4 eskadrillechefer i Værløse. Virkede som sprængningsekspert og foretog bl.a. bortsprængning af blindgængere, der var faldet på B & W og Sukkerfabrikken i København.

Han benyttede sin viden til at uddanne sabotører i sprængningsteknik i sit hjem, hvor han og hustruen også husede engelske faldskærmsfolk.

Efter 29. august 1943 blev forholdene så kritiske, at P.S. måtte søge tilflugt i Sverige, hvortil senere også familien måtte søge hen og var så heldige, at de kunne forenes i Stockholm.

Efter hjemkomst i 1945 overtog P.S. forskellige opgaver efter englænderne på Skydstrup og Karup flyvepladser. Var med til at genopbygge militærets vognpark.

Under sit senere virke som motorsagkyndig blev der usaglig kritik af hans arbejde, hvilket medførte en helt meningsløs retssag, der fik megen ubehagelig avisomtale. P.S. blev pure frikendt med en dommerbemærkning "En ren forfølgelsessag".

Hele sagen, der trak ud i næsten 4 år, var en hård belastning for hele familien og var vel også medvirkende til ægteskabets opløsning.

I ægteskabet er der 2 børn nr. 600 og 601.

Nr. 153 Karen Kamma Vibeke Stallknecht

Født den 8. december 1910 i København, dbt. i Fredericia i 1931. Gift den 23. maj 1941 i St. Thomas Kirke med repræsentant Jørgen E. Capito, født 13. august 1905 i København. Karen var det barn, der på folketællingslisten for 1911 (se nr. 94, side 39) blev betegnet som unavngivet pigebarn.

Karen var kontorassistent til sit giftemål.

I ægteskabet 2 børn nr. 602 og 603.

Nr. 154 Esther Anna Edith Stallknecht

Født den 6. marts 1912 i København, død den 2. august 1975 på Diakonissestiftelsen. Gift 30. oktober 1936 i Sions Kirke med hieronymus Christian Peter Erlandsen, født den 16. januar 1904 i København, død den 8. november 1980 i København. Erlandsen virkede som fuldmægtig ved Københavns Magistrat.

I ægteskabet 2 børn nr. 604 og 605.

Tilføjelse til side 65 nr. 181 Jørgen Boye Nielsen

Berlingske Tidende den 27. februar 1985 bragte denne notits:
"Overlæge Jørgen Boye Nielsen kom få måneder efter sin lægeeksamen i 1954 til Rigshospitalet og her har han været siden, fra 1970 som overlæge på medicinsk afd. A, hvor han har arbejdet videnskabeligt med blod og blodceller. I sin disputats fra 1966 beskæftigede han sig med jernstofskiftet og har siden arbejdet videre med forstyrrelser i dette stofskifte, samtidig med at han har beskæftiget sig med behandlingen af Hodgkins sygdom. Ved siden af det videnskabelige arbejde passer han, som den gode kliniker sine patienter på en måde, der gør ham særdeles afholdt på afdelingen. Desuden er han en meget kompetent underviser, ikke blot af de medicinske studerende og ved efteruddannelsen, men også i sin tid på sygeplejeskolen. Hans interesse for undervisningen har i flere perioder ført ham ind i studienævn og han har skrevet lærebøger for bl.a. sygeplejersker. Desuden er han medarbejder ved lægemiddelkataloget, i bestyrelsen for Brøchner Mortensen Fonden, medlem af Rigshospitalets Lægeråd og tidligere formand for Dansk Dermatologisk Selskab. Fritidsinteresser har han talrige af og han har bl.a. været en fremragende hockeyspiller.

Som en ny side 92 tilføjes:

92

2 børn efter nr. 152 Ingrid Stallknecht og Poul Sæbye nr. 600 og 601.

Nr. 600 Uffe Sæbye

Født den 17. februar 1937 i København.
 Gift den 12. februar 1975 med Helen Zinck Due-Bøje, født den 19. januar 1944. Ægteskabet opløst. Efter studenter-eksamen uddannet som cand.polyt. Lektor ved RUC.

I ægteskabet 1 barn, nr. 700.

Nr. 601 Asger Sæbye

Født den 12. november 1940 i København.
 Gift den 28. marts 1967 med Lone Christensen, født den 28. maj 1944. Ægteskabet opløst. Gift 2. gang den 15. august 1984 med Aase Graner, født den 7. januar 1947. A.S. handelsuddannet hos ØK. Gik fra handel og studerede medicin. Gennemførte studiet, nu læge på Rigshospitalet.

I første ægteskab 3 børn, nr. 701, 702 og 703.

I andet ægteskab 1 barn, nr. 704.

2 børn efter nr. 153 Karen K.V. Stallknecht og Jørgen Capito, nr. 602 og 603.

Nr. 602 Mogens Capito

Født den 19. juni 1942 på Frederiksberg.
 Gift den 16. september 1967 på Frederiksberg Rådhus med Kirsten Petersen, født den 7. juli 1943. M.C. cand.mag. i historie og samfundsfag, adjunkt på Hillerød gymnasium. K.P. cand.scient., ansat på Panum Institutet.

Da ægteskabet var barnløst besluttede ægteparret at adoptere 2 koreanerbørn og give disse danske navne. Selvom disse børn ikke er biologiske medlemmer af slægten, finder jeg det rigtigst at betragte dem som medlemmer, da de til sin tid viderebringer navnet Capito.

Børnene medtages som nr. 705 og 706.

Nr. 603 Ulrick Capito

Født den 6. marts 1946 på Frederiksberg.
 Efter studentereksamen drog Ulrick til Grønland for en toårig periode i Vejrtjenesten og blev deroppe i 14 år. Pr. 1. februar 1985 ugift og uden efterkommere.

Som ny side 93 tilføjes:

93

2 børn efter nr. 154 Esther A.E. Stallknecht og H.P. Chr. Erlandsen, nr. 604 og 605.

Nr. 604 Helle Erlandsen

Født den 12. april 1940 i København.
Gift den 14. august 1964 i Brønshøj Kirke med Per Hessel Svendsen, født den 9. januar 1939. Ægteskabet opløst.
Gift 2. gang med i 1984.

I første ægteskab 2 børn, nr. 707 og 708.

Nr. 605 Steffen William Erlandsen

Født den 31. juli 1946 i København.
Gift første gang med Ægteskabet opløst.
Gift anden gang den 28. juni 1980 i Frederiksborg Slotskirke med Susanne Bender, født den 2. februar 1951.

I første ægteskab ingen børn.
I andet ægteskab 2 børn, nr. 709 og 710.

Som ny side 94 tilføjes:

94

1 barn efter nr. 600 Uffe Sæbye og Helen Zink nr. 700.

Nr. 700 Iben Zinck Sæbye.

Født den 3. oktober 1971.

4 børn efter nr. 601 Asger Søbye og Lone Christensen, nr. 701, 702 og 703 og Aase Grane, nr. 704.

Nr. 701 Carsten Sæbye

Født den 27. februar 1972.

Nr. 702 Claus Sæbye

Født den 6. september 1973.

Nr. 703 Mikkel Søbye

Født den 29. december 1976.

Nr. 704 Oliver Sæbye

Født den 3. juni 1982.

Nr. 602.

2 adoptivbørn hos Mogens Capito og Kirsten Petersen nr. 705 og 706.

Nr. 705 Thomas Capito

Født den 26. februar 1976 i Korea.

Thomas var ca. 3 1/2 måned gammel, da han fandtes på trappen til et børnehjem med navn og data påhæftet.

Adoptivforældrene gav ham navnet Thomas.

Nr. 706 Lars Capito

Født den 5. maj 1978 i Korea.

Indtil en alder af 10 måneder førte Lars en omskiftelig tilværelse, vistnok 1/2 år hos moderen og 4 måneder på børnehjem, under navnet Kim.

Adoptivforældrene gav også ham et dansk navn.

2 børn efter nr. 604 Helle Erlandsen og Per H. Svendsen, nr. 707 og 708.

Nr. 707 Pia Svendsen.

Født den 12. januar 1967.

Nr. 708 Karin Svendsen.

Født 28. maj 1969.

Som ny side 96 tilføjes:

96

1 barn efter nr. 225 Anne Stallknecht Jørgensen og Benny Jensen,
nr. 801.

Nr. 801 Mads Kresten Stallknecht Jensen.

Født den 2. maj 1988 på Hillerød Centralsygehus.

Side 44

I mellemrummet mellem 109 og 110 indsættes:

2 børn i 6. generation nr. 162 og 163.

2 børn efter nr. 67 Martin J.C. Stallknecht og Agnet U.W.
Nielsen nr. 110 og 111.

Alfabetisk Navnelister

Udfærdiget i Forbindelse med den af Kapt. G. Stallknecht udarbejdede Slægtsbog over nogle af Efterkommerne efter:

Skræddermester Johann Christoffer Stallknecht

Navnelisten er delt i 2 Afsnit. I begge Afsnit er Personerne opført i alfabetisk Rækkefølge efter respektive Efternavne.

1. Afsnit omfatter 66 Navne, der forekommer i Slægtsbogens Forord og Prolog og vedrører Personer, der ikke umiddelbart har Tilknytning til nærværende Slægtsbogs Medlemsskare. Naar en væsentlig Del af disse Personer er nævnt, skyldes det Muligheden for at senere Slægtsforskere kan finde Forbindelse mellem disse og nærværende Slægt.

2. Afsnit omfatter ialt 11 maskinskrevne Sider, hvor Personerne er nævnt i saa nogenlunde kronologisk Orden indenfor hver Navnegruppe, der alle har en eller anden Tilknytning til vor Slægt.

For at lette Referencen under en eventuel Gennemgang af Navnelisten, er der tilføjet 4 Rubrikker med primære Oplysninger.

1. Rubrik angiver Tilhørsforholdet til Slægten saaledes:

"S" betyder: blodsbeslægtet Slægtsmedlem.

"I" " : indgift i Slægten

"X" " : udenfor Slægten.

2. Rubrik, her angiver Tallene det Nummer, hvorunder den paagældende skal søges i Slægtsbogen.

3. Rubrik, her angiver Tallet Numret paa den paagældendes Forældre i Slægtsbogen, hvorved det bliver muligt paa Baggrund af Navnelisten alene at udarbejde de enkelte Familiegrene indenfor Slægten.

4. Rubrik, her anføres Fødsels - og Dødsaar, saavidt disse er mig bekendt.

Charlottenlund d. 23/1 1979



Navneliste

1) Andersen Birgit	Side 4	F. Stallknecht
2) Arialaine Sofie Catarina	" 13	f. ca. 1770
3) Arialaine Jean Batiste	" 13	
4) Arialaine Frederik Pierre Christian	" 13	f. 1758
5) Braack Anna Margrethe	" 11	gift Stallknecht
6) Brodersen	" 12	Lods
7) Dahl Aage	" 4	Forst. Vejle Kloster
8) Due Marie le	" 13	g. Arialaine (Nr. 3)
9) Ebdtzen Asmus	" 3	
10) Ehlers Mathilde	" 12	g. Jebsen (Nr. 12)
11) Ernst	" 6	Generalbygmester
12) Jebsen Michael	" 12	Skibsreder Aabenraa
13) Jebsen Emma	" 11	g. Stallknecht (Nr 57)
14) Hansen Niels Andersen	" 1	Afholdsvært 1869 - 1907
15) Hansen Jensmine Dorthea	" 1	g. m. do 1872 - 1915
16) Kirchebye Kirsten Christensdatter	" 7	g. Stallknecht (Nr 31)
17) Klünders Anna	" 6	g. Stallknecht (Nr 30)
18) Lorentzen Jørgen	" 11	Skibsreder Aabenraa
19) Marzen J.C.H.	" 11	
20) Messdorff	" 12	Præst, Rehlingen
21) Paasch	" 8	Maskinfabrik
22) Reventlov Christian Ditlev	" 6	Greve
23) Røi Niels Jørgen	" 9	Landarbejder, Ødis 1865.
24) Schenck Tillemann v.	" 5	Major
25) Schütt P.P.	" 9	Skibsfører
26) Schwantje Mathilde	" 11	f. Stallknecht
27) Schwartz	" 12	Skibsfører.
28) Seehusen Anna	" 11	g. Stallknecht (Nr. 56)
29) Snell Charlotte Amalie	" 13	g. Arialaine (Nr. 4)
30) Stallknecht Claus	" 3	Bygmester
31) Stallknecht Cay	" 3	Hospitalsforst. i Vejle
32) Stallknecht Diedrich	" 4	Fændrik 1678 - 1680
33) Stallknecht Lorentz Peter	" 4	Landarbejder 1839 - 18
34) Stallknecht Villy	" 4	Forretningsfører
35) Stallknecht Peter Nicolaus	" 6	} Børn af Nr. 30
36) Stallknecht Friderich	" 6	
37) Stallknecht Anna	" 6	
38) Stallknecht Lorenz	" 7	} Børn af Nr. 31
39) Stallknecht Ditlef	" 7	
40) Stallknecht Ulrick	" 8	Guldsmed, Støberie
41) Stallknecht I.C.	" 8	Støbriejer, Horsen
42) Stallknecht A.T.	" 9	Støberiejer, Aabe
43) Stallknecht Christian	" 9	Formand, Fuur
44) Stallknecht Lorenz Christian	" 9	Landarb./Skipper.
45) Stallknecht Sofie Christine	" 9	g. Røi (Nr. 23)
46) Stallknecht Karen Kirstine Hansigne	" 10	Datter af Nr. 44

47) Stallknecht Christian Ditlev	Side 10	Premielt. i 1750
48) Stallknecht Sofie Aelgaard	" 11	g. Wøllfel(Nr. 65)
49) Stallknecht Hans Christian	" 11	Husmand f. 1769/70
50) Stallknecht Hans	" 11	Søn af Nr. 49, f. 1796
51) Stallknecht Jacob Hinrich	" 11	" " " " " 1798
52) Stallknecht Anna	" 11	f. Braack.
53) Stallknecht Margrethe	" 11	f. Hansen g. (Nr 49)
54) Stallknecht Hans Hinrich	" 11	f. 1807
55) Stallknecht Christian Ludwig	" 11	Handelsmand f. 1782.
56) Stallknecht Johann Gottlieb Friederich	" 11	Skovfoged, Aabenraa
57) Stallknecht Gotlieb	" 11	Skibsfører, Søn af (56)
58) Stallknecht Elvira Emma Henriette	" 12	f. 1826 g. Messdorf
59) Stallknecht Johann Hermann	" 13	f. 1768, Schwartzburg
60) Stallknecht Gerog Charles Frederik	" 13	} Børn af Nr. 59
61) Stallknecht Caroline Frederikke Antoin.	" 13	
62) Stallknecht Sofie Julienne Regine	" 13	
63) Stallknecht Frederikke Auguste Maurice	" 13	}
64) Traulsen Catarina	" 11	
65) Wøllfel Hans	" 11	Brandevinsbrænder
66) Zouthen & Larsen	" 8	Maskinfabrik

Adolph Einar	I	140		1873 - -
Alsson Emil Hobro	I	107		1872 - 1935
Andersen og Søn	X	31		
Andersen Ulla	I	133		
Andreasen Knud	I	86		- - 1910
Bach Johannes Gotlieb Heinrich	I	21		1815 - -
Bach Nancy Caroline Johanne	S	59	21	1846 - -
Bach Jenny Caroline Frederikke Johanne	S	60	21	1847 - -
Bach Julie Pauline Elisabeth	S	61	21	1849 - -
Bach Jens Theodor Johannes	S	62	21	1851 - -
Bach Meta Marie Wilhelmine	S	63	21	1852 - -
Bach August Ludvig Andreas	S	64	21	1853 - -
Bach Ida Johanne Margrethe	S	65	21	1855 - -
Beek Poula Jensine	I	123		1904 - 1933.
Bendiksen	I	92		- - -
Bentzen Ellen Christine	I	10		1810 - 1887/8
Boetius Tonni	I	207		
Boetius Jeanne	S	281	207	1967 -
Boye Johannes R.	X	126		
Boye Ellen	I	126		1896 -
Brandt Johannes	X	2		1741 - 1800
Brandt Johannes Heggelund	I	2		1788 - 1840
Brandt Johannes Julius	S	11	2	1811 - 1841
Brandt Carl Bogert von	S	12	2	1812 - 1841
Brandt Richard Wilhelm	S	13	2	1813 - 1840
Brandt Johan Heinrich	S	14	2	1814 - 1848
Brandt August Frederik	S	15	2	1815 - 1898
Brandt Caroline Elisabeth	S	16	2	1816 - 1850
Brandt Julie Marie	S	17	2	1817 - 1877
Brandt Andreas Ludvig	S	18	2	1818 -
Brandt Emil Alexander	S	19	2	1819 - 1820
Brandt Peter Christian	S	20	2	1819 -
Brandt Nancy Mathilde	S	21	2	1823 -
Brandt Clausine Frederikke	S	22	2	1824 - 1899
Brandt Catarina Wilhelmine	S	23	2	1826 - 1828
Brandt Theodor Rudolf	S	24	2	1828 -
Brandt Georg	S	25	2	1829 -
Brandt Anna Marie Elisabeth	S	35	14	1841 -
Brandt Caroline Mathilde Frederikke	S	36	14	1842 - 1846
Brandt Thora Emilie Wilhelmine	S	37	14	1845 -
Brandt Johannes Heggelund	S	38	14	1847 -
Brandt Rebecca Magdalene	S	39	15	1848 - 1873

Brandt Johannes Herman	S	40	15	1850 - 1926
Brandt Hanne Caroline	S	41	15	1852 - 1860
Brandt Augusta Frederikke	S	42	15	1854 - 1928
Brandt Nancy Deborah Marie Hansigne	S	43	15	1855 - 1933
Brandt Frederik Christian Steenbueh	S	44	15	1857 - 1933
Brandt Deborah Elisabeth	S	57	18	- - -
Brandt Andreas Heggelund	S	58	18	- - -
Brandt Theodor Johannes	S	66	25	1857 -
Brandt Kai Steenbueh	S	100	40	+ 1948.
Brandt Sigurd Kjelland	S	106	44	1886 - -
Brandt Rebecca	S	107	44	1888 - -
Brennika (Brennikke) Dora Emilie	X	125		- - -
Brinken E.A.von	X	80		- - -
Brinken Dagny Adolfine	I	80		1880 - 1947
Brorson Agnethe	X	162		1877 - 1959
Bruun Peter Daniel	I	163		1916 - -
Bruun Andreas Godske Holck	S	224A	163	1943 - -
Brøndum Peter	I	170		1922 - -
Brøndum Per	S	229	170	1953 - -
Bülöw Emil	X	99		1834 - 1874
Bülöw Fritz	I	99		1870 - -
Bøggild Bernhard Christoffer	I	97		1858 - 1928
Bøggild Rebekka	S	159	97	1891 - -
Carøe John F.	I	163		1898 - -
Christensen Elvira	I	73		1868 - -
Christensen Josefa	I	74		- - -
Christensen Jens	I	96		1875 - 1947
Christensen Nancy Else Stallknecht	S	156	96	1903 -
Christensen Holger Stallknecht	S	157	96	1906 - 1907
Christensen Gudrun Stallknecht	S	158	96	1907 - 1930
Clausen Barbara Elisabeth	X	2		1754 - 1827
Colding Eiler Peter Holck	X	51		1786 - 1865
Colding Frederik Idæus Holck	I	51		1829 - 1904
Colding Peter Andreas Holck	S	109	51	1874 - 1926
Colding Anna Elisabeth Holck	S	162	109	1910 - -
Colding Ester Margrethe Holck	S	163	109	1916 - -
Crankenterp (Cranckentherp) Agnes	X	106		- - -
Dorpg-Petersen Margrethe	I	81		1875 - 1962
Eghen Petronella Deborah van (hollandsk)	I	18		viet 1844.
Eghen Sara van (hollandsk)	I	25		1834 - -
Elberling H.T.	X	33		1808 - -
Elberling Johanne Marie Magdalene Nancy	X	33		1842 - -

Elberling Agnes	I	88		1872	-	-
Foigt Sigvard	I	203		-	-	-
Friis Kirsten Edel	I	81		1897	-	-
Friis Lucie Sørby	I	224		-	-	-
Friis Frk.	X	71.		-	-	-
Gad Henrik	I	222		1931	-	-
Gauguin Sys	I	135		-	-	-
Glob Jette	I	194		-	-	-
Gram Yrsa Hedvig	I	117		1910	-	-
Haagen Johanne Marie	I	9		1805	-	-
Hallberg Keld	I	206		-	-	-
Halberg Hanne	S	278	206	1965	-	-
Hallberg John	S	279	206	1968	-	-
Hallberg Anni	S	280	206	1968		
Hansen Maren Marie	I	44		1876	-	-
Hansen Polga	I	77		1878	-	1924
Hansen Johannes Marius Theodor	I	114		1874	-	-
Hansen Else Elvi	I	137		1917	-	-
Hansen Børge Stallknecht	S	165	114	1910	-	-
Hansen Halfdan Stallknecht	S	166	114	1914	-	-
Hansen Bjørn	I	190		-	-	-
Hansen Kirsten Normann	S	227	166	1943	-	-
Hansen Tatjana Rosenkilde	S	258	190	-	-	-
Hansen Mia Rosenkilde	S	259	190	-	-	-
Hansen Kennet	I	277		1945	-	-
Hansen Karsten	S	286	277	1973	-	-
Hassing Frederikke Dorthea	I	68		1858	-	1935
Haugsted Anna Mathilde	X	109		1860	-	1920
Heggelund Kirstine	X	2		1741	-	1783
Helsted Henrik	I	136		1910	-	-
Helsted Christian	S	198	136	1940	-	-
Helsted Merete	S	199	136	1943	-	-
Helsted Pernille	S	200	136	1948	-	-
Henrichsen Mathilde Nathalie Louise Christ.	I	80		1866	-	1927
Henriksen Christiane	I	27		1841	-	1910
Henrikssn Olga Marie Johanne	I	143		1920	-	-
Hertz Adolf	X	76				
Hertz Harriet	X	76				
Hertz Astrid	I	76		1885	-	-

Holbek	I	193		- - -
Holbek Cecilia	S	264	193	1953 - -
Holbek Ursula	S	265	193	1955 - -
Holbek Joachim	S	266	193	1958 - -
Holstein Greve	X	29		
Holstein Conrad Constantin Enoch	X	167		1878- 1953
Holstein Viggo	I	167		1911 - -
Holstein Helle	S	228	167	1944 - -
Holtehus Carl	I	158		1903 - 1973
Holtehus Holger Gudmund	S	221	158	1930 - 1958
Hvidt Catrine Elisabeth	X	17		1776 - 1851
Jacobsen Nicolai	X	17		1768 - 1841
Jacobsen Jacob	I	17		1816 - 1893
Jacobsen Johannes Nicolai	S	50	17	1842 - -
Jacobsen Julie Elisabeth	S	51	17	1843 - 1904
Jacobsen Peter Johannes	S	52	17	1844 - -
Jacobsen Laura Nicoline	S	53	17	1846 - -
Jacobsen Caroline Frederikke	S	54	17	1849 - -
Jacobsen Andrea Emilie	S	55	17	1853 - -
Jacobsen Deborah Petronella	S	56	17	1855 - -
Jensen Marius	X	123		1882 - 1965
Jensen Elisabeth	X	123		1884 - 1963
Jensen Emilie	I	110		1890 - 1978
Jensen Carl August	I	118		1890 - 1967
Jensen Tove Agnete Aarslev	I	123		1905 - -
Jensen Jens Carl	I	156		1885 - -
Jensen Gudrun Elisabeth	I	166		- - -
Jensen Kirstine Natalie	X	168		1878 - 1956
Jensen Yvonne Eva Nedergaard	I	178		1928 -
Jensen Birgit Marti	I	196		- - -
Jensen Jens Højsgaard	I	199		- - -
Jensen Thomas	S	274		- - -
Jensen Gudrun Sigrun	S	220	156	1938 - -
Jeppesen Marie Sophie Bertheline	I	31		1842 - 1906
Johansson Mogens	I	227		1944 - -
Jørgensen Tage	I	164		1918 - -
Jørgensen Ane Stallknecht	S	225	164	1952 - -
Jørgensen Peter Stallknecht	S	226	164	1956 - -
Kaas Hansigne Wilhelmine	I	33		1840 - -
Keller Jørgen	I	228		1935 - -
Keller Charlotte	S	283		1965 -
Keller Christian	S	284		1968 - -

Kjelland, Dorteia Katarina Wandel Randulf Bull	I	44		1857 - 1917
Kjelland Lauritz Christian	X	44		- - -
Knudsen Sigrid Hilde	I	90		1876 - -
Knudsen Tove	X	90		1911 - -
Knudsen Henny	X	90		1915 - --
Korbetsky	X	92		
Kraft Christian S.	X	16		- - -
Kraft Hans	I	16		1808 - 1861
Kraft Frederik Vilhelm	S	45	16	1840 - -
Kraft Caroline Johanne	S	46	16	1842 - -
Kraft Emma Petronelle Deborah	S	47	16	1844 - -
Kraft Rudolf	S	48	16	1846 - -
Kraft Valdemar Carl	S	49	16	1849 - -
Kreep Vilhelmine	I	12		- - -
Kristensen Hans	S	144		1893 - -
Kristensen Kamma	S	209		
Kristensen Børge	S	210		
Kristensen Svend Erik	S	211		
Kristensen Poul	S	212		
Kristensen Helge	S	213		
Kristensen Gunnar	S	214		
Kristensen Bent	S	215		
Kristensen Grethe	S	216		
Kristensen Peter Rosenvænge	I	234		1955 -
Kristensen Thomas Stallknecht Rosenvænge	S	294	234	1978 -
Larsen Caroline Dorteia	I	32		- - -
Larsen Hans August	I	69		1869 - 1922
Larsen Niels	X	69		- - 1903
Larsen Axel	I	95		- - -
Larsen Helene Marie Wilhelmine	S	112	69	1902 -
Larsen Edith Nielsine Johanne	S	113	69	1904 - -
Larsen Karl	I	146		1897 - 1965
Larsen Tove	S	155	95	- - -
Larsen Arne	S	219	146	- - -
Larsen Lars O. (norsk)	X	181		- - -
Larsen Eva	I	181		- - -
Lemming Marie Elisabeth	X	39		1854 - 1911
Let Haakon	I	204		1912 - -
Let Peter Stallknecht	S	276	204	1946 - -
Let Bente Stallknecht	S	277	204	1949 - -
Let Dorte	S	285	276	1972

Lindhardt Georg	I	93		-	-	-
Lindhardt Kai	S	147	93	-	-	-
Lindhardt Astrid	S	148	93	-	-	-
Lindhardt Otto	S	149	93	-	-	-
Lindhardt Olga	S	150	93	-	-	-
Lindhardt Einar	S	151	93	-	-	-
Lohmann- Kragh Margrethe	I	195		-	-	-
Lund Johanne Dorthea	L	16		-	-	-
Madsen Kirsten	I	201		-	-	-
Marpa Jens Christian Rosenkilde	S	192		1947	-	-
Morera Gabrielo de	I	189		-	-	-
Morera Gabriella Rodenkilde	S	255	189	1958	-	-
Mortensen Frithiof Lottrup	I	172		1919	-	-
Mortensen Lillian Solveig	S	232	172	-	-	-
Mortensen Lillian Anette	S	233	172	-	-	-
Munch Johanne Mette Colbjørnsen	X	44		-	-	-
Munthe Georg Christian	I	119		1896	-	-
Munthe Grethe	S	174	119	1920	-	-
Munthe Jytte	S	175	119	1923	-	-
Munthe Johm Vhristian Peter	S	176	119	1929	-	-
Munthe Ove Bent Johannes	S	177	119	1930	-	-
Møller Ebba	I	137		-	-	-
Mørch Charlotte Johanne Elisabeth	X	40		1830	-	1911
Neergaard Christiana Jacobine	X	22		1789	-	1859
Nielsen Morten Christian	I	29		1835	-	1891
Nielsen Agnes Vilhelmine Ulrikke	I	67		1863	-	1935
Nielsen Wilhelmine	X	69		1839	-	1914
Nielsen Niels Knudsen	S	76	29	1865	-	1925
Nielsen Anders Theodor Stephansen	S	77	29	1866	-	1923
Nielsen Johanne Dorthea	S	78	29	1868	-	-
Nielsen Johanne Marie	S	79	29	1869	-	1879
Nielsen Carl Johannes	S	80	29	1870	-	1935
Nielsen Lauritz Christian	S	81	29	1871	-	1930
Nielsen Marie Evianna	S	82	29	1873	-	-
Nielsen Carl Albert	S	83	29	1874	-	1935
Laura Nielsen Laura Marianne	S	84	29	1876	-	-
Nielsen Knud Christian	S	85	29	1877	-	-
Nielsen Anna	S	86	29	1879	-	1923
Nielsen Frederik Bernhard	S	87	29	1881	-	-
Nielsen Hans L.	I	114		-	-	-
Nielsen Hubert Müller	I	116		1900	-	1960
Nielsen Ingrid	S	125	76	1892	-	1943
Nielsen Morten Christian N	S	126	76	1893	-	1974

Nielsen Knud Leopold	S	127	76	1891 - -
Nielsen Carl Jørgen	S	128	76	1905 - 1907
Nielsen Gudrun	S	129	77	1901 - -
Nielsen Børge	S	130	77	1903 - 1972
Nielsen Søren Ditlev	S	131	80	1904 -
Nielsen Jacob	S	132	81	1902 - -
Nielsen Ebbe	S	133	81	1901 - 1961
Nielsen Bent Rosenkilde	S	134	81	1904 - -
Nielsen Carsten	S	135	81	1908 - -
Nielsen Birte Edel	S	136	81	1917 - -
Nielsen Ib Benjamin	S	137	81	1919 - -
Nielsen Irma	I	145		? - -
Nielsen Tove Hüller	S	169	116	1926 - -
Nielsen Kirsten Boye	S	180	126	1924 - -
Nielsen Jørgen Boye	S	181	126	1925 - -
Nielsen Svend Boye	S	182	126	1933 - -
Nielsen Inge	S	185	133	- - -
Nielsen Jan	S	186	133	- - -
Nielsen Lars Rosenkilde	S	187	134	1935 - 1935
Nielsen Mette Birgitte Rosenkilde	S	188	134	1936 - -
Nielsen Lene Benedicte Rosenkilde	S	189	134	1938 - -
Nielsen Kirsten Marianne Rosenkilde	S	190	134	1939 - -
Nielsen Dorte Susanne Rosenkilde	S	191	134	1946 - -
Nielsen Jens Christian Rosenkilde	S	192	134	1947 - -
Nielsen Hanne Margrethe	S	193	135	1933 - -
Nielsen Jacob Michael	S	194	135	1937 - -
XXXX Nielsen Anders	S	195	135	1940 - -
Nielsen Thomas Christian	S	196	135	1941 - -
Nielsen Beatrice Rosenkilde	S	197	135	1950 - -
Nielsen Michael	S	201	137	1947 - -
Nielsen Dorte Boye	S	236	181	1955 - -
Nielsen Karin Boye	S	237	181	1957 - -
Nielsen Jan Boye	S	238	182	1958 - -
Nielsen Søren Boye	S	239	182	1961 - -
Nielsen Camilla Rosenkilde	S	256	189	1970 - -
Nielsen Mette Rosenkilde	S	257	189	1971 - -
Nielsen Aline	S	267	194	- - -
Nielsen Nathalie	S	268	194	1969 - -
Nielsen Andreas	S	270	194	1970 - -
Nielsen Camilla	S	269	194	- - -
Nielsen Benjamin	S	271	195	1969 - -
Nielsen Mads	S	272	195	1970 - -
Nielsen Tobias	S	273	196	1965 - -
Nielsen Tine	S	274	201	1970 - 1970
Nielsen Marianne Brunei	I	276		1949 - -
Nissen Ruth Lizzie	S	168	116	1920 - 1970

Nygaard Frederikke Jacobine Wilhelmine	I	70		1858 -,1941
Nyholm Karen Margrethe	X	191		- - -
Olsen Poul Mogens	I	180		- - -
Pedersen Peter Søren	I	71		1868 - 1911
Pedersen Helene	S	116	71	1892 - 1970
Pedersen Johannes Mathæus	S	117	71	1894 -
Pedersen Marie	S	118	71	1895 -
Pedersen Ellen	S	119	71	1898 - 1932
Pedersen Karla Margrethe Magdalene	S	120	71	1903 - 1976
Pedersen Gerda Katrine Elisabeth	S	121	71	1905 - 1920
Pedersen Karl Johan Søren Peter	S	122	71	1909 - 1910
Pedersen Ejler Wedele	I	129		1897 - 1966
Pedersen Mikaela Ellinor	S	167	116	1912 -
Pedersen Kamma	S	170	117	1922 -
Pedersen Finn	S	171	117	1925 -
Pedersen Ingerlise	I	182		1939 -
Pedersen Jørgen Wedele	S	183	129	1926 - 1977
Pedersen Poul Wedele	S	184	129	1930 -
Pedersen Poul Werner	I	188		1935 -
Pedersen Rena	S	230	171	- - -
Pedersen Pia	S	231	171	- - -
Pedersen Jette Wedele	S	240	183	1958 -
Pedersen Henrik Wedele	S	241	183	1962 -
Pedersen Lene Wedele	S	242	183	1968 -
Pedersen Jens Wedele	S	243	184	1957 -
Pedersen Xxxx Jørgen Wedele	S	244	184	1960 -
Pedersen Ole Wedele	S	245	184	1962 -
Pedersen Tom Wedele	S	246	184	1969 -
Pedersen Thomas Rosenkilde	S	251	188	1962 -
Pedersen Christian Frans Rosenkilde	S	252	188	1964 -
Pedersen Niels Martin Rosenkilde	S	253	188	1970 -
Pedersen Anna Karina Rosenkilde	S	254	188	1974 -
Pehrson	I	139		+ - -
Peters Axel	X	68		- - -
Peters Aage	X	68		- - -
Pflugmacher Thora Cecilia Petrea	I	14		1820 - -
Poulsen Jonas Nicolai Johannes	I	39		1836 - 1914
Poulsen Knud	X	39		1888 -
Poulsen Agnethe	S	97	39	1868 - 1901
Poulsen Valdemar	S	98	39	1869 - 1942
Poulsen Fanny Augusta Frederikke	S	99	39	1870 - 1933
Poulsen ChristianmOtte Henrik	S	160	98	1896 - -
Poulsen Sigrid	S	161	98	1900 - -
Poulsen Svend	S	162	98	- - -

Rant Hilde Jensen	I	135		- - -
Rasmussen H.C.	X	98		1829 - 1913
Rasmussen Marie Frederikke	I	98		1869 - 1921
Ravn Johannes Marius	I	91		
Ravn Elly	S	144	91	1897 - -
Ravn Georges	S	145	91	1900 - 1972
Ravn Harriet	S	146	91	1904 - -
Reitzel Nielsen Viggø	X	162		1861 - 1929
Reitzel Nielsen Erik Alfred	I	162		1908 - -
Reitzel Nielsen Bente Merete	S	222	162	1937 - -
Reitzel Nielsen Niels Peter Michael	S	223	162	1939 - -
Reitzel Nielsen Nohan Ulrick	S	224	162	1941 - -
Rodenburg H.	X	29		- - -
Rosenkilde Julie	X	81		- - -
Rønne Louise	I	194		- - -
Raamose Karen Inga	I	166		1915 - 0
Salomon Carl	x	106		- - -
Salomon Edith Mary Nissen	I	106		1888 - -
Sandemose Axel	I	193		- 1969
Schonau Manuella Langli	I	134		1904 - 1967
Seen Johannes	I	202		- - -
Selmann Aage	I	120		1902 - -
Skibsted Michael	X	22		1785 - 1847
Skibsted Andreas Johannes	I	22		1815 - -
Stagsted Jette Marie Birgitte	I	223		- - -
Stallknecht Johann Christoffer	S	1		1763 - 1848
Stallknecht Magdalene Caroline Elisabeth	S	2	1	1792 - 1836
Stallknecht Johann August Hermann	S	3	1	1793 - -
Stallknecht Gottfried Wilhelm Franz	S	4	1	1795 - -
Stallknecht Charlotte Elisabeth Juliane	S	5	1	1796 - -
Stallknecht August Frederik Mouritz	S	6	1	1798 - -
Stallknecht Carl Christian Emilius	S	7	1	1800 - -
Stallknecht Carl Christian Nicolai	S	8	1	1802 - -
Stallknecht Niels Heinrich Gottfried	S	9	1	1805 - 1861
Stallknecht Peter Edward Gerhard	S	10	1	1806 - 1849
Stallknecht Johannes Heinrich Edward	S	26	9	1835 - 1878
Stallknecht Julius Carl Wilhelm	S	27	9	1837 - 1915
Stallknecht Johan Christian Michael	S	28	9	1839 - 1841
Stallknecht Laura Marie Wilhelmine	S	29	9	1840 - 1906

Stallknecht Magdalene Elisabeth Caroline	S	30	10	1835 - -
Stallknecht Waldemar Gotfred Christian	S	31	10	1838 - 1917
Stallknecht Harald Edward Thorvald	S	32	10	1840 - 1892
Stallknecht Heinrich Ludvig Johan	S	33	10	1842 - 1894
Stallknecht Victoria Caroline Amalie	S	34	10	1847 - før 19
Stallknecht Martin Johannes Christian	S	67	26	1859 - 1916
Stallknecht Ludvig Halvor Carl	S	68	26	1861 - 1946
Stallknecht Laura Magdalene Ernestine	S	69	26	1863 - 1953
Stallknecht Victor William Julius	S	70	26	1865 - 1944
Stallknecht Johanne Marie Kristiane	S	71	26	1869 - 1942
Stallknecht Magdalene Wilhelmine Adelheide	S	72	26	1871 - 1903
Stallknecht Kristian Julius William	S	73	26	1873 - 1933
Stallknecht Waldemar Andreas Heinrich	S	74	26	1875 - 1955
Stallknecht Waldemar Sejer Hermann	S	75	27	1870 - 1892
Stallknecht Oluf Berthel Ludvig	S	78	31	1867 - 1931
Stallknecht Harriet	S	89	32	1865 - 1885
Stallknecht Gerhard Carl Victor	S	90	32	1869 - -
Stallknecht Astrid Marie Henriette	S	91	32	1872 - 1964
Stallknecht Elna Hansigne	S	92	32	1877 - -
Stallknecht Mary Valborg Sophie	S	93	32	1879 - -
Stallknecht William Harald	S	94	32	1882 - -
Stallknecht Agnes Martine	S	95	32	1883 - -
Stallknecht Henriette Ellen Anna Sophie	S	96	33	1880 - 1965
Stallknecht Max Niels Johannes	S	110	67	1887 - 1963
Stallknecht Oda Marie Jacobine	S	111	67	1890 - 1910
Stallknecht Vibeke Marie Hansigne Wilhlm.	S	114	70	1886 - 1975
Stallknecht Kaj	S	115	70	1888 - 1891
Stallknecht Gotfred	S	123	72	1903 -
Stallknecht Kristiane Marie	S	124	73	1897 - 1949
Stallknecht Harriet	S	138	90	1891 -
Stallknecht Edith Carla	S	139	90	1893 - 1978
Stallknecht Gerda Johanne Agnes	S	140	90	1899 - 1939
Stallknecht Hilmer	S	141	90	1915 -
Stallknecht Gurli	S	142	90	1916 -
Stallknecht Erling Victor	S	142	90	1920 -
Stallknecht Ellen	S	152	94	1907 -
Stallknecht Ester	S	153	94	1910 -
Stallknecht Karen	S	154	94	1911 -
Stallknecht Ellen	S	164	110	1923 -
Stallknecht Frits Beck	S	178	123	1929 -
Stallknecht Kirsten Elisabeth	S	179	123	1937 -
Stallknecht Else	S	202	139	1913 -
Stallknecht Lillian	S	203	139	1915 -
Stallknecht Iris Minne Dagmar	S	204	139	1919 -

Stallknecht Elly Henrichsen	S	206	143	1944 -
Stallknecht Jonna Henrichsen	S	207	143	1946 -
Stallknecht Ralf Victor	S	208	143	1947 -
Stallknecht Helle Liselotte	S	234	178	1956 -
Stallknecht Per Niels	S	235	178	1957 -
Stallknecht Anne Jørgensen	S	225	164	1952 -
Stallknecht Peter se Jørgensen	S	226	164	1956 -
Stallknecht Thomas se Kristensen	S	294	234	1978 -
Steenberg Maria Dorthea	I	26		1836 -
Steenbuch Charlotte	I	15		1821 1903
Steenbuch Augustinus	X	15		- - -
Steenbuch Theodor	X	40		1816 - 1891
Steenbuch Rebecca Sofie	I	40		1854 - -
Stephansen Anders	X	29		1791 - 1870
Stoltz Nielsen	I	98		1899 -
Struck Betty M.C.	X	98		1829 - 1913
Svenningsen Dorthea	X	29		1803 - 1865
Sødring Christian	X	81		- - -
Thillerup Gunner	X	191		- - -
Thillerup Jens Anton	I	191		- - -
Thillerup Isak Rosenkilde	S	260	191	1967 - 1975
Thillerup Mira Benedicte Rosenkilde	S	261	191	1974 -
Thillerup Susanne Beatrice Rosenkilde	S	262	191	1975 -
Thillerup Alexander Rosenkilde	S	262A	191	1976 -
Thomsen Christian Marius	I	139		- 1919
Thomsen Jette	I	192		- 1916
Thomsen Kai Gerhard Laurits	S	204	139	-
Trolle Hermann G.	X	109		1849 - 1905
Trolle Alma Kirstine	I	109		1888 - 19466
Tvermøes & Abrahamsen	X	94		
Vecht- Sørensen Ann Britt	I	223		
Vent Ella	I	145		
Walløe	X	80		
Walløe	I	185		
Werlauf Rebecca Sofie	X	15		
Willumsen Edvin	I	118		1894 - 1942
Willumsen Dyveke	S	172	118	1915 -
Willumsen Palle Fredenskjold	S	173	118	1916 -
Zeuthen & Larsen	X	123		
Ågaard Ida Catharine Nicoline	X	51		1802 - 1829