



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

FAMILIEN
L. SCHIØTTZ-CHRISTENSENS
SLÆGTEBOG



VED
NIELS HEDIN

UDGIVET FOR SLÆGTEN
AF THORA SCHIØTTZ-CHRISTENSEN
AALBORG 1933

FAMILIEN
L. SCHIØTTZ-CHRISTENSENS
SLÆGTEBOG



FAMILIEN
L. SCHIØTTZ-CHRISTENSENS
SLÆGTEBOG

CHRISTENSEN FRA SORØ, SCHRAM, SCHIØTTZ, KRABBE



VED
NIELS HEDIN

UDGIVET FOR SLÆGTEN
AF THORA SCHIØTTZ-CHRISTENSEN
AALBORG 1933

UDGIVET I HUNDREDAARET
1 8 3 3 :: 1 9 3 3
FOR FARMODERENS, FRU
HANNE CHRISTENSEN,
FØDT SCHIØTTZ'S FØDSEL
I ALLERSLEV SKOLE

OPLAG
200 EKSEMPLARER



H. C. Christensen

*T*ider skal komme,
Tider skal henrulle,
Slægt skal følge Slægters Gang;
aldrig forstummer
Tonen fra Himlen
i Sjælens glade Pilgrimssang.

B. S. Ingemann



Prospect af Kiøbstenen Sorøe i Sædland Aø. 1755
 (efter Iohan Iacob Bruun, stukket af Hans Qvist)

FORORD

Nærværende Skrift, Familien L. Schiøttz-Christensens Slægtebog, er, med skyldigst Hensyn til Udgiveren og hans Familie som primus inter pares, udarbejdet paa bred Basis som en genealogisk Haandbog til Brug for den enkelte.

I dette Skrift vil Slægtens Medlemmer og hvem anden, der maatte nære Interesse herfor, kunne oplede sig en Række personalhistoriske Data til Belysning af en lille sorønsk Haandværkerslægt, hvis Ejendommelighed det er, at den inden for et Milieu af iøvrigt jævn Borgerlighed har evnet spontant at frembringe Led af høj social Standard; men hertil har bidraget, i utvivlsomt ikke ringe Grad, Slægtens Hustruer, de paa flere Leder i Slægten indgiftede Kvinder af gamle, kendte og ansete Navne.

I sin endeligt afsluttede Form bestaar L. Schiøttz-Christensens Slægtebog af 5 Hovedafsnit. Hertil slutter sig, i Form af Bilag, Notelisten, Billedfortegnelsen og Navneregisteret. Yderligere er Skriftet forsynet med de nødvendige skematiske Slægttavler samt med et overdaadigt og morsomt Billedstof.

For at lette Læseren Opsøgelsen af Kildestederne er der i Skriftet ved hver Persons Fødsel (Daab), Vielse og Dødsfald (Begravelse) tilføjet Sognet, hvor Handlingen er foregaaet, saaledes at det kan ses, hvilken Kirkebog, det er, der indeholder de paagældende Data. I København og Frederiksberg, hvor Fødesogn og Daabssogn ofte ikke er det samme, er anført Daabssognet, der her er sat i Klamme. Begravelser er hist og her medtagne.

Værdifuld Støtte af arkivmæssig Art er ydet Skriftet fra først til sidst af Landsarkivet for Sjælland ved dets Kustode, Axel Nørlit, der har været utrættelig i sit Arbejde med at lede og støve i de ubarmhjertige københavnske Kirkebøger. Ogsaa de fortrinlige Fotos af gamle Dokumenter, der danner Basis for Bogens Indhold af Skriftbilleder, er fremkomne som Resultat af Axel Nørlits hele omhyggelige Metode.

Et Ord, der har Ærinde viden om, er Takken til alle, der med Raad og Daad har bistaaet ved Arbejdets Tilrettelæggelse.

Bogens Udgiver takkes. Uden økonomisk Grundlag var Skriftet ikke blevet til; men uden den yderste pekuniære Offervilje var Skriftet ejheller nogensinde naaet til den bogtekniske Højde, som sket er.

Ultimo Juli 1933

NIELS HEDIN





Sorø efter Den Danske Atlas, 1767

DE CHRISTENSEN'ER FRA SORØ

ALMINDELIGE BETRAGTNINGER, SLÆGTENS PLACERING

SLÆGTEN SCHIØTTZ-CHRISTENSEN ses saavel paa fædrene som paa mødrene Side saa godt som udelukkende at være af sjællandsk Oprindelse. I op mod halvandet Hundrede Aar og muligvis længere tilbage endnu har Slægtens Mandsside nøje været knyttet til Købstaden *Sorø*. Her var Slægtens Medlemmer jævne Borgere, mest Skomagermestre. Skomageriet var i det hele taget det Erhverv, der i ældre Tid ligesom hørte Slægten til, knyttede dens Medlemmer sammen som i en Klan og paa iøjnefaldende Maade toges i Arv fra Fader til Søn. Et enkelt Medlem blandt disse Ahner af velmeriterede Skomagermestre udi Sorø ses paa et givet Tidspunkt at have beklædt Embedet som sit Laugs Oldermænd. At disse Skomagere, som Borgere i deres By, foruden velmeriterede tillige var velagtede ses af



Realgade (nu Storgaden) i Sorø med Klosterporten, ca. 1780

den Række Personer blandt Stedets Aristokrati — velsagtens deres mest fornemme Kunder — der jævnligt staa Faddere ved Børnenes Daab og hvis eksklusive, til Dels adelige Navne liver svært op i Kirkebogens iøvrigt jævnt smaaaborgerlige Daabstilførsler.

Slægtens ældste, Stamfaderen til de Christensen'er fra Sorø, saa langt tilbage i Tiden denne Stamfader ved Kirkebogens Hjælp har kunnet stedfæstes til Sorø, men som ved sit Tilnavn formentlig røber en nærmere eller fjernere Tilknytning til Nabobyen Holbæk — han ses ikke med Sikkerhed født her — kan, som ung Skomagerdreng i Sorø, nylig konfirmeret, paa Vej til Hendes Naade med et Par flunkende Gedeskinds Støvletter, hvad Alderen og Tidspunktet angaar, udmærket hin Dag have truffet at overvære Baron Ludvig Holbergs Bisættelse i Sorø Kirke.

To Led længere tilbage i Rækken, bevægende sig stadig paa Købstaden Sorøs Grund, vel af Slægtens Stamme, men med Afbøjning fra Sværdsiden til den mindre eragtede Spindesidelinie og førende Slægten Schiøttz-Christensen endeligt tilbage til et

fjernt, dunkelt Ophav, der levede i Slutningen af det 17. Aarhundrede, tjener ikke, ret beset, til i nogen Grad at ændre Stammens Fysiognomi, Haandværkere ogsaa her, Skomagere, endog en enkelt Skrædder.

Paa Baggrund af disse genealogisk fastslaaede Kendsgerninger eller i Almindelighed bedømt ud fra en nøgtern Betragtning af denne foreliggende Kæde af bevisligt ensartede Led af ren borgerlig Støbning, hvoraf Slægten Schiøttz-Christensen er

Underskrifter paa Skiftet efter Skomagermester i Sorø
 Christen Hansen Holbækker, 1806
 (se Teksten S. 10)

opbygget, bør visse fremsatte Formodninger om Slægtens Adkomst til at gælde for at være af patricisk eller endog eksklusiv Rod — hvad enten det drejer sig om Schiøttz'erne fra Allerslev eller alene om de Sorø Christensen'er i Svogerskabsforhold til Schram'erne — herefter behandles med det allerstørste Forbehold.¹

Den centrale Skikkelse fra nyere Tid, de nulevende Generationers pater familias, PETER CHRISTIAN CHRISTENSEN i Sorø, der ligesom sin Farbroder Nicolai en Menneskealder tidligere

brød ud af Klanen og blev Guldsmedemester — Farbroderen endog Hofguldsmedemester og Hofjuvelér — havde den Lykke, forinden han lukkede sine Øjne at se sin efterlevende Slægt udvikle sig talstærkt og vinde Terrain, ikke mindst at se sine tre Sønner, Juristen, Farmaceuten og Læreren, arbejde sig fremad paa en social og økonomisk velunderbygget Livsbane.

Med sin 2. Hustru, HANNE SCHIØTTZ fra Allerslev tilførte Guldsmedemester P. C. Christensen paa en lykkelig Maade nyt Blod til den efterhaanden udmarvede og socialt set stærkt stagnerende Haandværkerslægt i Sorø. Hendes Fader, Skolelærer *Frederik Schiøttz* var en begavet og studeret Mand; han havde læst Latin i Nykøbing Skole, og det siges, at „han skulde have været Præst“. Denne Mand havde i sig, foruden sin Boglærdom, tillige Elementer af artistisk Art, Stof til en Kunstner, om man vil. En saadan opstod om ikke just i ham selv saa dog i hans Blod i Dattersønnen *N. F. Schiøttz-Jensen* fra Vordingborg, den senere Kunstmaler. Med Hanne Schiøttz, den nulevende Slægts udmærkede Moder, kom der fra Skolelæreren saadanne nedarvede artistiske Tendenser ind i det lille Haandværkerhjem i Sorø, Tendenser, der set med den borgerlig-adstadige Guldsmedemesters aldrende Øjne vel nok havde noget flagrende ved sig, noget sværmerisk, men som uvilkaarligt smittede og henrev. — Hun havde stor Respekt for Boglærdom, det havde Hanne Schiøttz — ogsaa en Arv fra Faderen. Hendes Børn skulde studere; Drengen med det udprægede Retsind skulde være Dommer, og — under Modstand, ved Kamp og Overtalelse, maatte hun se til at overvinde sin Mands bedsteborgerlige Principper, hans Skyhed for, hvad han i denne Forbindelse kaldte „Storagtighed“. Hun naaede sit Maal og fik sine Sønner paa Akademiet.

Navnet *Schiøttz*, der allerede i Lærerens første Aar i Allerslev Skole fik sin nuværende Form og Stavemaade² er rimeligt nok langt ude af tysk Oprindelse eller snarere maaske bevidst for-tysket, i Slægt med Schütz, dansk Skytte (jfr. tysk: der Freischütz) og iøvrigt synonymt med andre lignende Slægtnavne — om end med afvigende Stavemaade — som Schiörtz, Schiöthz,

Schiödt o. s. v. Lærerens Fader, Mester-Skrædder i Nykøbing paa Falster, Henrik Hansen Schiøttz, lader sig i Kirkebogen ved sin Søns Daab indskrive som Schiøths, andre Steder Scyt



Alterkande i Christiansborg Slotskirke
udført af Hofguldsmedemester Nicolai Christensen,
ca. 1826

(„Scyt-Skræder“) — men sligt kan skyldes manglende Akkurat-
tesse fra den indskrivende Præsts eller Sognedegns Side.

Skolelærerens Hustru, *Laurentze Winding* fra Nykøbing paa
Falster ses at være udgaaet fra udprægede Købmands- og
Embedsmandsslægter paa Lolland og Falster. Endelig kan, hvad

der i denne Forbindelse har særlig slægtspsykologisk Interesse, Hanne Schiøttz's mørke Øjne og hendes hele energiske Ansigtsudtryk, der genfindes hos Børnene og maaske i særlig Grad endda hos Sønnen *Lauritz*, være Tegn paa, at hun gennem sin formentlig blandede syddanske og nordtyske, maaske rent germanske Afstamning har Blod ogsaa af Alperacen i sine Aarer. Men herom ved vi foreløbig intet.

Mærkedag i Slægternes Historie baade for Christensens og Schiøttz's Vedkommende er den 31. Oktober — i Glæde som i Sorg. „Denne Dag er“, som Hanne Christensen, født Schiøttz, den gamle Frue i Sorø havde opnoteret sig det, „min Morfaders Dødsdag“, min Moders Fødselsdag, min Søsters Bryllupsdag, min Søn Lauritzes Forlovelsesdag og min Datter Henriettes Dødsdag.“

DEN ÆLDRE SLÆGT

OMKRING SLUTNINGEN af 1600-Tallet levede i Sorø en vis CHRISTEN POVELSEN, der ifølge Sorø Kirkebog Dom. Reminiscere (d. 28. Februar) 1697 havde til Daaben een Søn og tvende Døtre som tilforn vare hiemmedøbte. Sønnen kaldet POVELL, dend eene Datter kaldet *Birgitte*, dend anden kaldet *Karen*.

Nævnte Povell Christensen synes, efter alt hvad der er fremkommet, at være identisk med den senere POVEL SKOEMAGER i Sorø, der ifølge Kirkebogen Onsdag d. 10. Martij 1734 havde Troelovelse med JOHANNE JENSDATTER og blev viiede sammen d. 9. Maji. I de følgende Aar ses Povel Skomager gentagende at have Børn til Daaben i Sorø Kirke; men da han aldrig nævnes med Efternavn og hans Alder ikke anføres ved hans Begravelse, da ydermere de vigtigste Arkivalier, Skifteprotokol og Raadstueprotokol helt mangler for den ældre Tid og Kirkebogen kun giver faa og mangelfulde Oplysninger, savner man indtil videre det endelige Bevis for Povel Skomagers Identitet.

Mandag d. 20. Martij 1752 blev Povel Skomager begravet i nederste Part Jord paa Kirkegaarden; men — inden Aaret

DE
CHRISTENSEN'ER
FRA SORØ

DEN ÆLDRE SLÆGT

TAVLE I





Hofguldsmedemester Nicolaj Christensen med Familie
(Silhouette af Weitlandt 1805—1809)

var omme — allerede Tirsdag d. 21. November 1752 copuleredes hans Enke, Johanne Jensdatter, afgangne Povel Skoemagers, til Jørgen Larsen i Sorø, som, saa vidt ses, er identisk med den Jørgen Larsen Skoemager, der — skønt hans Efterleverske paa Skiftet efter ham nu kaldes Anne Jensdatter — Fredag d. 18. Februar 1779 begravedes i Sorø i Kirkegaardens øverste Part. Fredag d. 3. September 1762 var allerede begravet afgangne Jørgen Snedkers Liig i Kirkegaardens nederste Part; men ham er det næppe.

Følgende 6 Børn, 4 Sønner og 2 Døtre af Povel Skomagers ses tilførte Sorø Kirkebog i Tidsrummet 1735 til 1755, 1—6:

- 1: *Erich Povlsen*, døbt Dom. 3. post Pasck (Søndag d. 1. Maj) 1735 (Landsdommer Christensens⁴ Frue bar ham, Schnabels Kærester⁵ stoed hos), begravet, 5 Aar gammel, d. 31. Julij 1740 („Povel

Skoemagers den anden, ældste, Søn begravet ved Siden af den anden paa Kirkegaarden“).

- 2: MAREN POVLSDATTER¹, døbt Søndag d. 5. Januar 1738 (Frue Justitsraad Christensen bar hende, Mad. Bendtsen stoed hos. Faddere: Michael Bager, Palle Remmesnider og Anders Rasmussen Skoemagersvend).
- 3: *Udøbt Barn*. Fredag d. 29. Julij 1740 blev „Povel Skoemagers liden Dreng begravet i den nederste Part paa Kirkegaarden“ (jfr. 1).



Da iakttaget ved
Laug-famlingen for
N. Christensen
p. f. Olshomand

Nicolai Christensens Underskrift i Laugsprotokollen
(se Teksten S. 14)

- 4: MAREN POVLSDATTER¹¹, døbt Torsdag d. 8. Junij 1741 (Etatsraadinde Lillianschiold bar hende, Præstens Hustrøe Mad. Tambs⁶ stoed hos. Faddere: Hr. Etats Raad Lillianschiold og Hr. Friderich Moth).⁷
- 5: *Jens Povlsen*, døbt d. 8. Julij 1746 (Frøchen Due bar ham, Etats Raad Christensens Jomfrue stoed hos. Faddere: Etats Raad Christensen og Monsr. Brouer?). Jens Povlsen nævnes paa Skiftet efter sin Søster Marens Mand, Skomagermester Christen Hansen Holbækker i Sorø, d. 28. Juli 1806, selv som Skomagermester i Sorø. (Egenhændig Underskrift, se Billedet S. 5).

6: *Udøbt Barn.* Onsdag d. 28. September 1747 blev Povel Skoemagers liden Søn begravet i nederste Part Jord paa Kirkegaarden.

Ud fra disse to Forfædre fra Spindesiden, Christen Povelsen og dennes Søn Povel Skomager, føres Slægten Schiøttz-Christensens Ahnerække gennem nævnte Povel Skoemagers Datter MAREN og ved hendes Giftermaal med Skomager CHRISTEN HANSEN HOLBÆKKER i Sorø (muligvis Søn af Skomagermester i Holbæk *Hans Christiansen* og Hustru *Karen Christophersdatter*) over i Sværdsiden, idet det findes bevist, at nævnte Christen Hansen — eller Christen Holbækker, som han kaldes i daglig Tale — er den Sorø Guldsmedemester Peter Christian Christensens Farfader.

A: Det ses, at MAREN POVLSDATTER viedes i Sorø Kirke Fredag d. 1. Marts 1771 til Skoemagersvend CHRISTEN HANSEN, født ca. 1740, men hvis Daab forgæves er eftersøgt i Sorø fra 1738 til 1742 og — med Henblik paa Tilnavnet — i Holbæk fra 1738 til 1741, alt i Betragtning af, at han ved sin Begravelse i Sorø d. 16. Juni 1806 angives at være 66 Aar gammel⁸. Det ses derimod ikke, her eller andetsteds, med Bestemthed, hvilken af Povel Skoemagers to Døtre (Nr. 2 eller Nr. 4, se overfor) begge af Navnet Maren og fødte henholdsvis 1738 og 1741⁹, det er, der ægter Christen Hansen og herved bliver Farmoder til Guldsmedemesteren i Sorø. Maren Povlsdatters Død — hvad enten hun nu er den ene eller den anden Maren — der muligt kunde give Oplysning om hendes Alder, er saaledes forgæves eftersøgt i Sorø indtil 1838.

Ægteparret Skomagermester i Sorø Christen Hansen Holbækker og Hustru Maren Povlsdatter havde i deres Ægteskab 5 Børn, 2 Sønner og 3 Døtre, B 1—B 5, alle døbte i Sorø Kirke inden for Tidsrummet 1771 til 1781¹⁰ og alle levende ved Faderens Død i 1806.

Af Døtrene blev den ene gift i Sorø, de to andre i København. Den ældste Søn, (B 1) Nicolai Christensen,

etablerede sig i København som Guldsmedemester — senere Hofguldsmedemester — og blev her Stamfader til Slægtens *Københavnslinie*. Den næstældste Søn, (B 2) Hans Christensen (Holbækker), der fortsatte Faderens Virksomhed som Skomagemester i Sorø, blev her Stamfader til Slægtens *Sorølinie*.

Taget under eet udgør for sig de to Brødres samlede Descendens indtil Dagen i Dag: *Den yngre Slægt*.



Underskrifter paa Skiftet efter Hofguldsmedemester
Nicolai Christensen, 1832
(se Teksten S. 15)

DEN YNGRE SLÆGT: KØBENHAVNSLINIEN

B 1: **N**ICOLAI CHRISTENSEN, født i Sorø d. 6., døbt Dom. 24. post Trinitatis (d. 10. November) 1771 (Madam Holm bar ham og Nicolai Baggers Kone stød hos. Faddere: Ole Lie, Søren Povlsen og Lars Damgarten), død i Vingaardsstræde Nr. 144, København (Trinitatis Sogn) d. 11. December 1832 (Døds-aarsag: Leversyge), Guldsmedemester i København, Hofguldsmed og Hofjuvelér, Oldemand i Københavns Guldsmedelaug.


Ifølge Dokumenter i Københavns Raadstuearkiv vandt *Nicolai Christensen* Borgerskab som Guldsmed d. 13. November 1797 „efter kongelig Bevilling“, og ifølge Guldsmedenes Laugsprotokol s.stds. blev han det følgende Aar, d. 19. Januar 1798, indtegnet som Mester i Lauget. Paa den

Tid boede han og havde sin Virksomhed i Pilestræde Nr. 72; her er hans ældste Børn fødte og her døde hans 1. Hustru i 1802. Han boede her endnu i 1805, da hans Datter Charlotte Henriette blev døbt (i December).¹¹ Sin meste Tid som Guldsmedemester henlevede Nicolai Christensen dog i Vingaardsstræde Nr. 144, i en Ejendom her, som han havde købt i 1810 og endnu stod som Ejer af ved



Sct. Nicolaj Kirke set fra Hjørnet af Vingaardsstræde og Skvaldergade, efter Stik fra 1831

sin Død i 1832. Den betegnes i Dokumenter som Gaarden paa Hjørnet af Vingaardsstræde og Skvaldergade, hvad der i Nutiden vil svare til Hjørnet af Vingaardsstræde (Nr. 21) og Nikolajgade (Nr. 15), skraas over for Sct. Nicolaj Kirke.¹² Paa denne Plads i Staden oparbejdede Nicolai Christensen sig en betydelig Forretning som Guldsmed og Juvelér i den finere Art Haandværk. Han arbejdede paa kunstnerisk Basis, og

fra hans Sølvsmedje er under Mærkerne¹³  og 

udgaaet prægtige drevne Ting i Sølv, hvoraf flere Stykker er havnede i Kunstindustrimuseet og paa Frederiksborg.

Han fik endvidere Lejlighed til herfra at levere Kunstgenstande til det i 1826 genopbyggede Christiansborg Slots Udsmykning, blandt andet en Sølv-Alterkande til Slotskirken

efter Fortegning af G. F. Hetsch (se Billedet S. 7). Flere Laugsskilt stammer fra hans Haand, saaledes et Skrædderlaugsskilt fra 1805, et Tømmerlaugsskilt fra 1807 og et Grovmedelaugsskilt fra 1821.¹⁴



Henriette Christensen f. Schram
(efter Miniaturet ca. 1815)

Nicolai Christensen var en fint dannet Mand og — efter Miniaturet at dømme — en smuk og karakteristisk Personlighed. Hans Hjem var efter Datidens Opfattelse et bedre Borgerhjem, gennem hans 2. Hustru og især gennem hans Børns Indgiften i kendte Grosserer- og Embeds-

mandsslægter paa Vej til at blive et Patricierhjem og et Sted, der endnu i mange Aar efter hans Død, med hans Enke, HENRIETTE SCHRAM som Familiens ældste, var Samlingsplads for Børn og Svigerbørn og nærmere og fjernere familiært paarørende.

Som Oldermænd i Stadens Guldsmedelaug, hvilket Embede Nicolai Christensen beklædte en halv Snes Aar, fra 20. Februar 1821 til 20. Juli 1830, og hvori han yderligere

d. 3. Maj 1831 indtræder som Bisidder, lagde han megen Nidkærhed for Dagen for at hævde sin Stands Omdømme. Allerede i 1822 skrev han paa Laugets Vegne til Københavns Magistrat, at man „desværre ikke sjældent traf paa Sølvarbejder, som, uagtet de var forsynede med Guardejens Stempel, langtfra havde den Gehalt, som Laugsartiklerne paa-bød“. Hans Anklage var med andre Ord direkte rettet mod den gamle 82-aarige Stadsguardejn *Frederik Fabritius*, en affældig Olding, hvem Tiden var løben fra.¹⁵

Ved Hofguldsmedemester Nicolai Christensens Død i 1832 blev hans Bo (Lands-Over-, samt Hof- og Stadsrettens extraordinære Bo Nr. 13/252) behandlet af Eksekutorerne, nemlig Justitsraad og Bogholder ved, senere Konferensraad og Direktør for Den almindelige Enkekasse *Gerhard Christopher Schram*, der var hans anden Hustru Henriette

Schrams Broder, og Overretsprokurator *Chr. W. Haagen*, medens hans Datters Svigerfader Justitsraad og Toldinspektør *Niels Økenholt* var beskikket som Tilsynsværge for de to yngste Sønner, *Carl Emil* og *Frederik Wilhelm Theodor*. Det ses, at Boet er Ejer af foruden Hjemmet i Vingaardsstræde tillige Huset Nr. 169 i Skvaldergade (nuværende Nikolajgade Nr. 17) takserede, begge Ejendomme, for ialt 30.000 Rdlr. Sedler og Tegn; men herud over er Boet Ejer endvidere af



Hofguldsmedemester Nicolai Christensen
(efter Miniature ca. 1815)

Arvefæstegaarden *Jernberg Møllegaard* med tilliggende Jordlod, beliggende i Slagelse Sct. Mikkels Landsogn under Friherskabet Holberg (Sorø Akademis nordre Godsdistrikt) og hvorpaa er opført 5 Huse og alt vurderet i Landets almindelige Brandkasse for 16.410 Rdlr. Sølv.¹⁶ Gaarden blev dog paa Skiftet ikke regnet Boet til Indtægt, „da Prioriteterne i denne Ejendom sandsynligvis overstiger dens Værdi.“¹⁷ Nogen Forklaring paa, hvad der har givet Anledning til dette Ejerskab, er iøvrigt ikke hidtil funden. Boet sluttedes herefter med følgende Status: Summa Indgjæld 24.267 Rdlr. rede Sølv, 89.434 Rdlr. Sedler og Tegn. Summa Udgjæld 1.392 Rdlr. rede Sølv og 4.013 Rdlr. Sedler og Tegn, heri indbefattet 305 Rdlr. til Hofguldsmedens Begravelsesomkostninger, og der udfærdigedes under 27. August 1833 Adkomst for Enken *Henriette Christensen, f. Schram* til at sidde i uskiftet Bo og til sin Tid at skifte med Samfrænder. Skifte efter Henriette Christensen er ikke fundet (1852), end ikke hendes Dødsfald findes indført i Skifterettens Anmeldelsesprotokol. Rimeligvis er hendes Bo blevet behandlet af en Sagfører og ikke afleveret til Skifteretten.

Nicolai Christensen var 2 Gange gift.

Gift 1. Gang med CHARLOTTE AMALIE SCHMIDT, født ca. 1778,¹⁸ død i Pilestræde Nr. 72, København (Sct. Nicolaj Sogn) d. 7. April 1802 (Dødsaaarsag: Barselseber), begravet paa Helliggeistes Sprøjte Kirkegaard.¹⁹

Gift 2. Gang i København (Sct. Nicolaj Sogn) „i Huset hos Hr. *Pavels*“,²⁰ d. 28. August 1803 med HENRIETTE SCHRAM, født i København d. 16., døbt d. 24. Juli 1779 (Trinitatis Sogn), død s.stds. (Trinitatis Sogn) d. 4. Marts 1852, begravet fra Vingaardsstræde Nr. 144 i Ejendomsgravsted Blænd²¹ Nr. 49 (Skøde af 15. December 1832 paa 100 Aar; i 1913 fornyet med eet Aar.) — (Datter af Bud ved Den almindelige Enkekasse Johannes Schram og Hustru Anne Dyberg [ell. Byberg]). Se videre under *Slægten Schram (Skram)*.

Efter sin Mands Død — det er en almindelig udbredt Anskuelse hos Efterslægten, at han efterlod sig „en Tønde

α
 Til Aflevering paa sin mig efter min opfordring Leds Lige Børn som for Hen-
 riettes Høiagtning indskrevet mig 300 Rdlr. som for gælden.
 September den 11^e Mei 1833.
 P. Christensen

Guldsmedemester Nicolai Peter Christensens Underskrift
 paa Kvittering 1833 (se nedenfor)

Guld (100.000 Rdlr.) til Deling“ — fortsatte Enken Henriette Christensen Forretningen i Vingaardsstræde indtil d. 15. Marts 1834; men hun vedblev herefter og indtil sin Død at svare til Lauget aarlig 8 Rdlr.

I sit 1. Ægteskab med Charlotte Amalie Schmidt havde Hofguldsmedemester Nicolai Christensen 2 Sønner, C1—C2, i sit 2. med Henriette Schram 5 Børn, 3 Sønner og 2 Døtre, C3—C7. Af disse 7 Børn forplanter C1 og C7, Guldsmedemester Nicolai Peter Christensen paa Højbroplads og Grosserer Frederik Wilhelm Theodor Christensen Slægten i København (Familierne *Christensen*, *Randløv [=Christensen]* og *Waagechristensen*).



Guldsmedemester
 Nicolai Peter Christensen
 som 18-aarig

C NICOLAI PETER CHRISTENSEN, født i Pilestræde Nr. 72, 1: København (Sct. Nicolaj Sogn) d. 14. Oktober 1798 (Faddere ved Daab: Faderen og Moderen og Mad^m Sandbom), død i Højbroplads Nr. 19, København (Holmens Sogn) d. 14. Juni 1862, Guldsmedemester i København, Major i det borgerlige

Infanteri. Nicolai Peter Christensen vandt Børgherskab som Guldmedemester d. 14. Oktober og blev indtegnet i Lauget Ugen efter, d. 21. Oktober 1823, og havde sin Virksomhed i daværende Højbroplads Nr. 46 (nu Nr. 19), hvorfra kendes og er registreret et Sølv-Hovedvandsæg med Mærke

PC

og en Porageske fra 1830 med Mærke²²

PC

o. fl.



Guldmedemester
Nicolai Peter Christensen

Forøvrigt beskæftigede han sig ikke meget med sit Fag og solgte i en ung Alder sin Guldmedeforretning, hvorefter han alene helligede sig sine egentlige Interesser: Klublivet, Borgervæbningen, Fugleskydning o. l.; hans Platte hænger saaledes ude paa Den kongelige Skydebane. Ejendommen paa Højbroplads fik han med sin Hustru, der for sit Vedkommende havde modtaget den af sin Fader som Bryllupsgave. Denne Ejendom gik i Arv til

Ægteparrets eneste Barn, nedennævnte Søn, Rasmus Nicolai, der først afhændede den kort før sin Død med Forbehold for sine ugifte Døtre til at blive boende i den gamle Familielejlighed, saa længe de lever. (Ejendommen er fredet i Fredningsklasse B).

Gift i København (Trinitatis Sogn) d. 29. November 1831 med ANNE SOPHIE RANDLØV, født i Landemærket, København (Trinitatis Sogn) d. 2. Januar 1807, død i Højbroplads Nr. 19 i København (Holmens Sogn) d. 3. April 1887

(Datter af Brændevinsbrænder i Landemærket Nr. 114 [nu Nr. 152] Rasmus Nielsen Randløv og Hustru Anne Nørgaard).

I sit Ægteskab med Anne Sophie Randløv havde Guldsmedemester N. Peter Christensen 1 Søn, D 1:

D RASMUS NICOLAI CHRISTENSEN, født i København (Holmens 1: Sogn) d. 25. August 1832, død s.stds. (Holmens Sogn) — i Fædrenehjemmet paa Højbroplads — d. 15. Juni 1913, ministeriel Embedsmand under Finansministeriet, i 46 Aar Protokolfører ved Det kongelige Assistenthus efter dog først oprindelig at have lært Landvæsen og opholdt sig nogle Aar hos Farbroderen, dengang Proprietær, *F. W. Th. Christensen* paa Bakkegaarden ved Næstved.



Anne Sophie Christensen
f. Randløv

Gift i København (Vor Frue Sogn) d. 8. Januar 1865 med LAURA MARGRETHE JØRGENSEN, født i Thisted d. 25. Februar 1846, død i København (Holmens Sogn) d. 26. Marts 1922 (Datter af stud. med., Barber og Kirurg i Thisted Julius Jørgensen og Hustru Annette Margrethe Blumenthal).

I sit Ægteskab med Laura Jørgensen havde Protokolfører R. N. Christensen 11 Børn, 4 Sønner og 7 Døtre, E 1—E 11, hvoraf 5 Børn, 3 Sønner og 2 Døtre, i 1904 antog Navnet *Randløv* og 1 Datter i 1922 antog Navnet *Førling*:

E VICTOR CHRISTENSEN, født i København (Holmens Sogn) 1: d. 26. Juni 1865, død i København (Godthaabs Sogn) d. 1. Juni 1904, forhenværende Underofficer og Gymnastiklærer ved Hæren, senest Bogholder og med Bopæl i Ballerup.



Protokolfører
Rasmus Nicolai Christensen

Gift, ifølge Kongebrev, i København (Citadels Sogn) d. 18. Oktober 1891 med KAREN MARIE LAURITSEN, født i Trelde, Vejlbysogn, Elbo Herred, d. 30. November 1869, Enkefrue bosiddende i København (som Enke med Navneforandring af 16. Juni 1906 til *Fredbøl*, Datter af Murer og Indsidder i Trelde Mogens Lauritsen og Hustru Gertrud Marie Lauritsen).

Gymnastiklærer Victor Christensens Ægteskab med Karen Marie Lauritsen var barnløst.

E SOPHIE ANNETTE CHRISTENSEN, født i København (Holmens Sogn) d. 28. Maj 1867, død i København (Sct. Andreas Sogn) d. 3. Februar 1906.

Gift i København (Holmens Sogn) d. 25. April 1890 med SOPHUS ANDREAS CHRISTIAN HOLGERSEN, født i København (Trinitatis Sogn) d. 12. August 1864, Kontorbestyrelser, siden 1890 ansat ved Det kongelige Assistenthus, indtil 1892 som Assistent og indtil 1915 som Taksator, oprindelig udlært Manufakturist, i 1884 Musiker (Søn af Danselærer i København Andreas Christian Holgersen og Hustru Charlotte Amalie Marie Elisabeth Jørgensen).

I sit Ægteskab med Kontorbestyrelser Sophus Holgersen havde Sophie Christensen 5 Børn, 3 Sønner og 2 Døtre.

E EMILIE JOSEPHINE CHRISTENSEN, født i København (Holmens Sogn) d. 28. Maj 1867 (Tvillingsøster til Sophie Annette).

Gift i København (Holmens Sogn) d. 20. November 1890 med ANDREAS LUDVIG JENSEN, født paa Fødselsstiftelsen i København d. 10. Marts 1864, Barber og Frisør, nu med Bopæl i Springforbi (Søn af Gartner og Arbejdsmand paa Frederiksberg Niels Jensen og Hustru Marie Mathiesen).

I sit Ægteskab med Barbermester Ludvig Jensen har Emilie Christensen 5 Børn, 2 Sønner og 3 Døtre.



Rasmus Nicolai Christensen
(se overfor)

E ANDREA MARGRETHE RANDLØV (f. *Christensen*), født i København (Holmens Sogn) d. 19. Juli 1869 (Navneforandring af 27. Oktober 1904), fører Hus for Søsteren, Forstanderinde Nanna Christensen og for sin Gudmoder, Frøken *Andrea Schram* (død 1933) i det gamle Familiehjem Højbroplads Nr. 19 i København.

Ugift.



Nanna Constance Christensen

E NANNA CONSTANCE CHRISTENSEN, født i København (Holmens Sogn) d. 23. Juli 1871, Forstanderinde ved Københavns Telefon A/S, i 1931 med 40 Aars Jubilæum for sin Ansættelse ved Selskabet.
Ugift.

E WILHELM PETER CHRISTIAN RAND-
6: LØV (f. *Christensen*), født i Køben-
havn (Holmens Sogn) d. 7. Januar
1874 (Navneforandring af 27. Ok-
tober 1904), Afdelingschef i Danske
Fabrikkers Varedepot, København,
udlært ved Kontor og Handel i Fir-
maet W. F. Dahl og Søn, København,
Købmand i Ringkøbing og i Horn-
slet, 15 Aar ved Aktieselskabet
„Haand i Haand“, sidst som Ak-
visitionschef med Bopæl i Aarhus,
5 Aar ved Aktieselskabet „Absalon“
og ved W. Bähncke og Co. som
Afdelingschef.



Afdelingschef
Wilh. P. Chr. Randløv

Gift i Ringkøbing d. 24. November 1898 med KIRSTINE
MARIE KNUDSEN, født i Ølgod By og Sogn, Øster-Horne
Herred, d. 23. Februar 1877 (Datter af Overportør ved De
danske Statsbaner, nu pensioneret og med Bopæl i Ring-
købing, Anders Thanning Knudsen og Hustru Ingeborg
Nielsen).

I sit Ægteskab med Kirstine Marie Knudsen har Afdelings-
chef Wilhelm Randløv 5 Børn, 3 Sønner og 2 Døtre,
F1—F5:

F VERA BLUMENTHAL RANDLØV (f. *Christensen*), født i Ring-
1: købing d. 11. Juli 1901 (Navneforandring af 27. Oktober 1904).

Gift i Frederiksberg (Mariendals Sogn) d. 12. Januar 1928
med VICTOR HENRI BÜLOW, født i Frederiksberg (Sct. Tho-
mas Sogn) d. 31. Maj 1900, Hovedbogholder i Forsikrings-
Aktieselskabet „Norden“, København, tidligere, fra 1915 til
1918, ansat i Forsikrings-Aktieselskabet „Absalon“ (Søn af
Maler paa Frederiksberg Johan Jacob Bülow og Hustru
Stefanie Theodora Marie Frederiksen).

Ingen Børn i Ægteskabet.

F HENRY RANDLØV (f. *Christensen*), født i Ringkøbing d. 23.
2: Januar 1903 (Navneforandring af 27. Oktober 1904), Re-
stauratør i Marseille, Frankrig.
Ugift.

F MAX RANDLØV, født i Aarhus (Sct. Pauls Sogn) d. 20. Januar
3: 1909, Repræsentant i København.
Gift i Frederiksberg Sogn d. 7. Maj 1933 med GERDA
JACOBSEN, født i Frederiksberg Sogn d. 28. August 1910
(Datter af Restauratør paa Frederiksberg, bl. a. i „Alléenberg“
og i Zoologisk Have, Marius Emanuel Jacobsen og Hustru
Rasmine Kirstine Christensen).
Ingen Børn.

F KETTY RANDLØV, født i Frederiksberg Sogn d. 18. Marts 1911,
4: Modist i København.
Ugift.

F MOGENS RANDLØV, født i Frederiksberg (Mariendals Sogn)
5: d. 16. Juli 1914, Maskinlærling i København.

E IDA CHARLOTTE CHRISTENSEN, født i København (Holmens
7: Sogn) d. 25. Maj 1876, Assistent i Finansministeriet.
Gift 1. Gang i København (Holmens Sogn) d. 4. Novem-
ber 1904 med GEORG WILHELM KLEIN, født i København
(Garnisons Sogn) d. 26. August 1872, død i København
(Christians Sogn) d. 2. Marts 1913, Instrumentmager i Køben-
havn (Søn af Instrumentmager i København Georg Wilhelm
Klein og Hustru Juliane Schneider).

Gift 2. Gang i København (Holmens Sogn) d. 15. April
1917 med VICTOR ALEXANDER FISCHER, født i København
(Sct. Matthæus Sogn) d. 25. April 1856, død i København
(Helligaands Sogn) d. 23. Februar 1928, Fuldmægtig i Finans-
ministeriet (Søn af Grosserer i København Victor Alexander
Fischer og Hustru Erna Victoria Bruun).

Begge Ida Charlotte Christensens Ægteskaber var barnløse.

E JOHANNE MARIE RANDLØV (f. *Christensen*), født i København 8: (Holmens Sogn) d. 28. August 1878 (Navneforandring af 27. Oktober 1904).



Johanne Marie Randløv

Gift i Pastor Basses Hjem, København (Holmens S.) d. 10. Oktober 1909 med EMIL RASMUS CHRISTIAN MADSEN, født i Charlottenlund, Ordrup Sogn, d. 28. Juli 1875, Læge, fra 1909 praktiserende



Læge Emil Madsen

Læge i Aarhus (Søn af Gartner i Ordrup Carl Theodor Herman Madsen og Hustru Caroline Charlotte Mariane Hansen).

I sit Ægteskab med Læge Emil Madsen har Johanne Marie Randløv 2 Børn, 1 Søn og 1 Datter.

E LOUISE FØRLING (f. *Christensen*), født i København (Holmens 9: Sogn) d. 24. Oktober 1882 (Navneforandring af 20. December 1922), død i København (Sions Sogn) d. 1. Februar 1928.

Gift i Pastor Hornbechs Hjem, København (Holmens Sogn) d. 28. September 1899 (Ægteskabet opløst) med CARL ELLIS WANDEL, født i Frederiksberg Sogn d. 11. November 1871, Minister, som ung uddannet ved Handel, fra 1897 til 1908 Chef for Firmaet Carl Wandel i Lissabon og fra 1904 tillige Generalkonsul, fra 1909 til 1913 Generalkonsul og Ministerresident i Buenos Aires, 1914 Ministerresident i Konstantinopel og fra 1920 overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister s.stds. — Minister Wandel afsluttede

i 1925 i Angora en Venskabstraktat mellem Danmark og Tyrkiet (Søn af Grosserer i København Oscar Andreas



Louise Førling

Wandel og Hustru Elisabeth Christiane Alvina Møller).

I sit Ægteskab med Minister Carl Ellis Wandel havde Louise Førling f. Christensen 3 Børn, 1 Søn og 2 Døtre.



Minister C. E. Wandel

E EDMUND FREDERIK SOPHUS EMIL RANDLØV (f. *Christensen*), 10: født i København (Holmens Sogn) d. 26. April 1885 (Navneforandring af 27. Oktober 1904), død om Bord i ^M/_S Annam i Det røde Hav d. 18. September 1915 og Liget sænket i Havet, var ansat i Østasiatisk Kompagni, oprindelig uddannet hos Ths. B. Thrige i Odense og en kort Tid i Københavns Telefon Aktieselskab.

Gift i København (Christians Sogn) d. 6. Marts 1910 med STELLA CAMILLA JULIE HOLGERSEN, født i København (Sct. Johannes Sogn) d. 5. April 1886, nu gift *Lilienholt* og boddende i København (Datter af Musikdirektør i Aalborg, senere i København, Charles Andreas Holgersen — en Broder til ovennævnte Kontorbestyrer Sophus Holgersen — og Hustru Augusta Henriette Larsen).

I sit Ægteskab med Stella Holgersen havde Assistent Edmund Randløv 1 Søn, F 1:

F BØRGE LOUIS BLUMENTHAL RANDLØW, født i København 1: (Christians Sogn) d. 8. Juli 1910, Kontorassistent.

Ugift.

E WALTHER BLUMENTHAL RANDLØV (f. 11: *Christensen*), født i København (Holmens Sogn) d. 8. Oktober 1888 (Navneforandring af 27. Oktober 1904), Afdelingsleder i Aktieselskabet C. Olesen, København, med Ansættelse her som Lærling 1905 og med uafbrudt Virksomhed i Firmaet i de mellem-liggende Aar.

Gift i København (Holmens Sogn) d. 1. Juni 1913 med ESTHER FRIDA HOLGERSEN, født i Frederiksberg Sogn d. 11. Juni 1891 (Søster til ovennævnte Stella Holgersen og Datter af Musikdirektør Charles Andreas Holgersen og Hustru Augusta Henriette Larsen).

I sit Ægteskab med Esther Holgersen har Afdelingsleder Walther Randløv 1 Søn, F 1:



Afdelingsleder
Walther Randløv

F WILLY BLUMENTHAL RANDLØV, født i København (Christians 1: Sogn) d. 20. Maj 1914, Manufaktur-lærling i Magasin du Nord, Vesterbro-Afdelingen i København.



Christian Ferdinand Christensen

C JOHAN CARL CHRISTENSEN, født 2: i Pilestræde Nr. 72, København (Sct. Nicolaj Sogn) d. 30. Marts 1802 (Faddere: Mad^m Winslef, Jomfr. Schram, Egholm Urtekræmmer, Spang Klædekr. og Olsen Hørkræmmer), rimeligvis død ung, hans videre Skæbne iøvrigt ukendt.²³

C CHRISTIAN FERDINAND CHRISTENSEN, født i Pilestræde Nr. 72, København (Sct. Nicolaj



Toldforvalter Chr. Ferd. Christensen

Sogn) d. 8. September 1803, død i Frederiksberg Sogn (Smallegade Nr. 34, Dødsaaarsag: Hjerneblødhed) d. 3. April 1866, Toldembedsmand; d. 8. Juli 1829 udnævnt til Pakhusforvalter ved Helsingør Toldkammer efter forinden at have været Fuldmægtig ved Pakhusforvaltningen i København; fra d. 4. September 1829 tillige kgl. Vejer og Maaler i Helsingør; under 6. Oktober 1854 med Titel

af Kammerassessor; afskediget fra sine Embeder i Helsingør i Naade og med Pension d. 15. December 1862, hvorefter han med sin Hustru flyttede til Frederiksberg.

Gift i København (Vor Frue Sogn) d. 6. Maj 1830 med NANNA ALVILDA ØCKENHOLT, født i København (Vor Frue Sogn) d. 21. Februar 1803, død i Frederiksberg Sogn (Allégade Nr. 19, Dødsaaarsag:



Nanna Alvilda Christensen f. Øckenholt

Hjertesygdom) d. 6. November 1868 (Datter af Havnekontrollør i København, senere Toldinspektør s.stds., Justitsraad Niels Øckenholt²¹ og Hustru Anna Cathrine Laan).

Toldforvalter Chr. Ferd. Christensens Ægteskab med Nanna Alvilda Øckenholt var barnløst.

Ægteparret stiftede ifølge Testamente af 9. April 1864 „Kammerassessor Chr. Ferd. Christensen og Hustru Nanna Alvilda f. Øckenholt's Legat“ lydende paa 15.000 Rdlr., nu 38.059 Kr. 07 Øre, hvis Renter tildeles gifte og ugifte Døtre af (saa vidt ses) Toldkontrollører og Toldassistenter, der er eller har været ansatte som saadanne i København eller Helsingør, paa Livstid med 1 Portion paa 800 Kr. og 1 Portion paa 400 Kr. (antagelig aarlig), medens Resten af Formuen ifølge Testamentet skulde tilfalde Ægteparrets nærmeste Arvinger efter Loven.²⁵

C CHARLOTTE HENRIETTE CHRISTENSEN, født i Pilestræde Nr. 72, København (Helliggeistes Sogn) d. 28. Oktober 1805, død i Vingaardsstræde Nr. 144, København (Trinitatis Sogn) d. 8. Maj 1837, begravet i det Christensenske Familiegravsted paa Assistens Kirkegaard (se foran S. 16).

Gift i København (Holmens Sogn) d. 1. Maj 1828 med sin ældre Broders Svoger CHRISTIAN NERENST ØCKENHOLT, født i København (Vor Frue Sogn) d. 11.

August 1800, død i København (Trinitatis Sogn) Østerfælled (Dødsarsag: Leversygdom) d. 4. November 1865, begravet i det Christensenske Familiegravsted, Toldembedsmand; d. 20. Februar 1846 udnævnt til Pakhusforvalter ved Københavns Toldbod efter forinden at have været Fuldmægtig og Pakhusskriver s.stds., under 6. Oktober 1852 med Titel af



Charlotte Henriette Øckenholt
f. Christensen

Kammerraad; afskediget i Naade og med Pension d. 22. September 1865 (fra 1. Oktober s. A. at regne), R. af Db.²⁶ (Søn af ovennævnte Havnekontrollør, senere Toldinspektør i København Justitsraad Niels Øckenholt og Hustru Anna Cathrine Laan).

I sit Ægteskab med Toldforvalter Chr. N. Øckenholt havde Charlotte Henriette Christensen 2 Døtre.

Toldforvalter Chr. Ferd. Christensens Underskrift
og Segl paa Kvittering 1833
(se ovenfor)

Patricierfamilierne *Christensen*, *Schram*, *Øckenholt* og *Waagepetersen* i København var i Datiden paa en ejendommelig Maade indgiftede i hverandre. De to Døtre i Charlotte Henriette Christensens Ægteskab med Chr. N. Øckenholt: *Anna Henriette Øckenholt* (f. 1829, død 1916) og *Nanna Alvilda Øckenholt* (f. 1831, død 1913) ægtede, begge, to Brødre Waagepetersen, Sønner af Hofvinhandleren i Store Strandstræde og altsaa Brødre til Frøknerne Øckenholts Morbroders, Grosserer Frederik Wilhelm Th. Christensens to Hustruer, medens en tredje Søn af Hofvinhandleren (Mozart Waagepetersen, ligeledes Vinhandler) — som anførte

under Slægten Schram — for sin Part ægtede Hofguldsmed Christensens Svogers, Konferensraad G. C. Schrams Datter Charlotte Caroline Mathilde Schram.

Anna Henriette Øckenholt havde i sit Ægteskab med Proprietæren Fritz Conrad Trepka Waagepetersen (hun var 2. Gang gift med Oberst Olufsen) 2 Sønner og 1 Datter, hvoraf Datteren Nanna Albertine Waagepetersen (f. 1852, død 1907) blev Moder til Grosserer Jørgen E. Ohlsen, nuværende Indehaver af Firmaet „J. E. Ohlsens Enkes Frøhandel“ i København, og den ene Søn Fritz Waagepetersen (f. 1853, død 1909) blev gift med Ernesta Ohlsen, en Søster til Jørgen E. Ohlsens Fader, medens den anden Søn Christian Waagepetersen (f. 1850) udvandrede til San Francisco.

Anna Henriette Øckenholts yngre Søsters, Nanna Alvilda Øckenholts Ægtemand var Grosserer i København Waldemar Haydn Waagepetersen — en Broder altsaa til Fritz Conrad Trepka — død som ung i Italien af Brystsyge; men dette Ægteskab var barnløst.

- C CAROLINE CHRISTINE CHRISTENSEN, født i Pilestræde Nr. 98 5: (= 72), København (Helliggeistes Sogn) d. 5. Oktober 1807, død s.stds. København (Helliggeistes Sogn) d. 17. December 1808 (Dødsarsag: Kighoste), begravet paa Assistens Kirkegaard.



Carl Emil Christensen

- C CARL EMIL CHRISTENSEN, født 6: i Vingaardsstræde Nr. 144, København (Holmens Sogn) d. 23. August 1815, død — forlist med sit Skib „vistnok paa Batavia“ (en anden Kilde har: Manilla) — i Sommeren 1842, Koffardikaptajn²⁷ med Borgerskab som Skipper af København d. 4. Marts 1840.²⁸

Gift i København (Holmens Sogn) d. 23. August 1841, ifølge kgl. Bevilling af 10. August s. A. med MARIE LOUISE FREDERIKKE HOLST, født i Helsingør (Sct. Marie Sogn) d. 4. Maj 1816, død paa Fredensborg Slot, Fredensborg Sogn, d. 9. November 1892 (Datter af Kammerassessor i Helsingør Hans Frederik Holst og Hustru Louise Marie Høst, ved sin Konfirmation i 1833 med Plejefader, Major Braunbehrns).



Marie Louise Fr. Christensen
f. Holst

I sit Ægteskab med Marie Louise Holst havde Skibskaptajn C. E. Christensen 1 Søn, D 1:

D CARL FREDERIK NICOLAI CHRISTENSEN, født i Vingaards-
1: stræde Nr. 144, København (Holmens Sogn) d. 13. Juli 1842,
død s.stds., København (Trinitatis Sogn) d. 9. September s. A.

Marie Louise Frederikke Christensen f. Holst fristede den kranke Skæbne at miste baade sin Mand og sit Barn Aaret efter sit Giftermaal, Manden endda under rimeligvis ingensinde helt opklarede Omstændigheder — etsteds i Østen, uvis hvor — da man paa hendes usædvanlig udførlige Dødstilførsel til Fredensborg Sogns Ministerialbog,²¹ efter hendes eget Opgivende, har maattet nøjes med at anføre: „vistnok paa Batavia“. — Hun har altsaa ikke selv vidst, hvor hendes Mand gik under med sit Skib, og tilgængelige Arkivalier i Hjemlandet oplyser intet. Som Enke boede Marie Louise Christensen i nogle Aar (saaledes endnu 1845) hos sin Svigermoder Henriette Christensen f. Schram i det gamle Familiested i Vingaardsstræde, og gennem den lange Række af Aar, hun levede som Enke og uden Tanke for at indgaa Ægteskab paa ny, stod hun som „Tante Marie“ i intim

Forbindelse med sin Mands Slægtninge, Christensen'erne og Schram'erne. I mange Aar levede hun i Fredensborg, hvor hun havde Fribolig i Fredensborg Slotslængde. Her døde hun. Hun arvede det pragtfulde franske Ur fra Hofguldsmedens Hjem, som saa udførligt er skildret paa Weitlands Silhouette fra 1809 (se foran S. 9); men da hun paa sine



Fr. Wilh. Th. Christensen med Familie 1872

gamle Dage — uden Grund — blev ængstelig for sit timelige Udkomme, solgte hun Uret til Værten paa Jernbanehotellet i Fredensborg, der senere, i 1915, afhændede det for 900 Kr. til Generaldirektør Ole Olsen, i hvis Samlinger det nu siges at befinde sig.

Marie Louise Christensen ligger begravet paa Asminderød Kirkegaard. Hun efterlod sig ved sin Død et Testamente oprettet i Fredensborg d. 6. September 1878 og lydende paa 5000 Kr., der efter nærmere Bestemmelser tilfalder til fri Raadighed hendes Svogers, Grosserer Fr. W. Th. Christen-

sens 4 Døtre i hans 2. Ægteskab: Henriette, Constance, Christy og Edla Christensen og efter deres Død deres Livsarvinger.³⁰

C FREDERIK WILHELM THEODOR CHRISTENSEN, født i Vingaardsstræde Nr. 144, København (Holmens Sogn) d. 9. Marts 1821, død i København (Sct. Jakobs Sogn) d. 29. Oktober 1890, Grosserer i Propper og Halmvarer i København, tidligere Landmand, Proprietær, fra 1850 til 1860 Ejer af Bakkegaarden (ved Næstved), Rislev Sogn, Tybjerg Herred,³¹ som ungt Menneske en kort Tid, fra 1840 til 1843, ansat som Assistent ved Københavns Toldbod.



Grosserer

Fr. Wilh. Th. Christensen

Gift 1. Gang i København (Garnisons Sogn) d. 9. Marts 1850 med CONSTANCE VICTOIRE WAAGEPETERSEN, født i København (Garnisons Sogn) d. 29. August 1830, død i København (Garnisons Sogn) d. 21. Maj 1865.



Constance Victoire Christensen
f. Waagepetersen

Gift 2. Gang i København (Citadels Sogn) d. 5. April 1867 med sin afdøde Hustrus yngste Søster SUZETTE CAROLINE ELIZA WAAGEPETERSEN, født i København (Garnisons Sogn) d. 18. Juni 1837, død i København (Garnisons Sogn) d. 19. Februar 1876 (begge Døtre af Etatsraad, Hofvinhandler Christian Waagepetersen³² og Hustru Albertine Emerentze Schmidt).

I sit Ægteskab med Constance Waagepetersen havde Grosserer F. W. Th. Christensen 6 Børn,

4 Sønner og 2 Døtre, D 1—D 6, i sit 2. Ægteskab med Suzette Waagepetersen 4 Døtre, D 7—D 10:

D HENRIETTE ALBERTINE CONSTANCE CHRISTENSEN, født paa 1: Bakkegaarden, Rislev Sogn, Tybjerg Herred, d. 12. December 1850, død i København (Garnisons Sogn) d. 6. Maj 1865 (Dødsarsag: Tyfus).

D CHRISTIAN NICOLAI WILHELM CHRISTENSEN, født paa Bakke- 2: gaarden, Rislev Sogn, d. 1. Februar 1852, død i København (Sct. Jakobs Sogn) d. 1. Januar 1926, kongelig Hofvinhand-



Etatsraad, kgl. Hofvinhandler
Chr. Christensen

ler, Indehaver af Firmaet C. H. Mønster og Søns Vinhandel i København, Etatsraad, stærkt interesseret i Velgørenhedsarbejde, i mange Aar Næstformand for Københavns Bospisningsanstalt, i Bestyrelsen for Forsørgelsesanstalten for blinde og Skoleforeningen af 1866 samt i Bestyrelsen for „Trøstens Bolig“, indtog en meget høj Stilling (ordførende Mesteri Z. og F.) indenfor Frimurerordenen.

Gift i København (Vor Frue Sogn) d. 8. Juli 1879 med MARIE EMILIE ELISABETH TIEMROTH, født i

Frederiksberg Sogn d. 22. Januar 1861, død i København (Sct. Jakobs Sogn) d. 3. Maj 1924 (Datter af Tømmerhandler i København Carl Ludvig Tiemroth og Hustru Eleonora Emilie Kierboe).

I sit Ægteskab med Marie Emilie Elisabeth Tiemroth havde kongelig Hofvinhandler Christian Christensen 5 Børn, 4 Sønner og 1 Datter, E 1—E 5:

E CARL WAAGECHRISTENSEN, født 1: i København (Vor Frue Sogn) d. 24. August 1881 (Navneændring af 3. Maj 1907), cand. juris, Sagfører, Fuldmægtig ved Frederiksberg Birk fra 1908 til 1919, drev Auktionsvirksomhed fra 1919 til 1928, nu Sagfører-virksomhed paa Frederiksberg med Bestalling af 22. August 1919.

Gift 1. Gang i København (Vor Frue Sogn) d. 11. November 1912 med VIBEKE BUCH HASTRUP, født i Gudumlund, Gudum Sogn, Fleskum Herred, d. 15. Oktober 1888 (Datter af Læge i Gudumlund Morten Hastrup og Hustru Marie Louise Buch). Ægteskabet opløst 1920.



Etatsraad og Etatsraadinde Christensen f. Tiemroth



Sagfører Carl Waagechristensen

Gift 2. Gang i København (Elias Sogn) d. 4. December 1920 med MARY ELISE AGNE MADSEN, født i Præstø d. 28. April 1892, Forfatterinde, bl. a. af Skuespillet „Gadens Pige“ (Datter af Sagfører i Præstø, senere Fuldmægtig ved Frederiksberg Birk Julius Frederik Christian Madsen og Hustru Amalie Henriette Christine Andersen).

I sit 1. Ægteskab med Vibeke Buch Hastrup har Sagfører Carl Waagechristensen 1 Datter, F1, i sit 2. Ægteskab ingen Børn:

F ELNA WAAGECHRISTENSEN, født i Frederiksberg (Solbjerg 1: Sogn) d. 6. Februar 1914, døbt i København (Vor Frue Sogn). Ugift.

E ELNA CHRISTENSEN, født i København (Holmens Sogn) d. 5.
2: September 1883, død s.stds. d. 12. September s. A.

E EINAR WAAGECHRISTENSEN, født i København (Vor Frue
3: Sogn) d. 30. Oktober 1887 (Navneændring af 3. Maj 1907),
Amtsraadssekretær, cand. juris.

Gift 1. Gang i København (Garnisons Sogn) d. 4. Maj 1915 med
KAREN GRAUER, født i Aarhus
Dom Sogn d. 23. Maj 1887, bosid-
dende i København (Datter af
Apoteker i Aarhus Hieronimus Ha-
rald Grauer og Hustru Charlotte
Clara Emilie Mazar de la Garde).
Ægteskabet opløst 1924.



Amtsraadssekretær, cand. juris
Einar Waagechristensen

Gift 2. Gang paa Københavns
Raadhus (borgerlig Vielse) d. 11.
Juli 1932 med THORA SOFIE BRIX-
PETERSEN, født i København (Sct.
Johannes Sogn) d. 24. Marts 1894
(Datter af forhenværende kommunal
Tjenestemand i København Julius Johannes Brix-Petersen
og Hustru Caroline Marie Christensen).

I sit 1. Ægteskab med Karen Grauer har Amtsraads-
sekretær Einar Waagechristensen 2 Døtre, F1—F2, i sit
2. Ægteskab ingen Børn:

F ELSE WAAGECHRISTENSEN, født i København (Sct. Jakobs
1: Sogn) d. 30. Juli 1916.

F INGE WAAGECHRISTENSEN, født i København (Sct. Jakobs
2: Sogn) d. 25. Maj 1921.

E EDGAR WAAGECHRISTENSEN, født i København (Vor Frue
4: Sogn) d. 30. Oktober 1887 (Tvillingbroder til Einar Waage-
christensen og med Navneændring af samme Dato som

Brødrene), Bogholder og Kasserer i Dansk Maalerfabrik, 1906 i Bremen, fra 1907 til 1911 Assistent i Landmandsbanken, Sekretæri Dansk Cyklist Forbund.

Gift i København (Vanløse Sogn) d. 12. Maj 1916 med **BODIL MARCKMANN SCHRØDER**, født i Rønne Købstad d. 23. Oktober 1888 (Datter af Købmand i Rønne, senere i København, August Vilhelm Charles Schrøder og Hustru Marie Emilie Frederikke Marckmann).



Edgar Waagechristensen

Bogholder Edgar Waagechristensens Ægteskab med Bodil Marckmann Schrøder er barnløst.

E KAI WAAGECHRISTENSEN, født i København (Vor Frue Sogn) 5: d. 14. December 1894 (Navneændring af samme Dato som Brødrene), død i København (Østervold, nu Esajas Sogn) d. 3. September 1912, ved sin Død studerende til Artium i København.

D CONSTANCE VICTOIRE SUZETTE CHRISTENSEN, født paa Bakkegaarden, Rislev Sogn, d. 20. September 1853, død i København (Sct. Matthæus Sogn) d. 16. November 1884. Opdrog i Hjemmet paa Vesterbrogade Nr. 37 de fire Døtre af Faderens 2. Ægteskab efter deres Moders Død.

Ugift.

D CONSTANT WALDEMAR WAAGE CHRISTENSEN, født paa Bakkegaarden, Rislev Sogn, d. 16. Juni 1855, død i København (Garnisons Sogn) d. 2. Februar 1865 (Dødsårsag: „nervøs Feber“).

D FRITZ CARL WAAGE CHRISTENSEN, født paa Bakkegaarden, 5: Rislev Sogn, d. 27. Maj 1858, død i København (Sct. Matthæus Sogn) d. 6. November 1884, Bogholder, ansat i

Faderens Forretning med Propper og Halmhylstre (lavede paa Vridsløse) i Silkegade Nr. 13.

Ugift.

D WILHELM AUGUST WAAGE CHRISTENSEN (Tvillingbroder til 6: Fritz Carl) født paa Bakkegaarden, Rislev Sogn, d. 27. Maj 1858, død i Frimurerstiftelsen, København (Fredens Sogn) d. 21. Marts 1932, Grosserer i København, hvor han fortsatte Faderens Forretning med Propper og Halmhylstre.

Gift, borgerlig viet paa Københavns Raadhus, d. 5. Januar 1906 med DOROTHEA, kaldet FANNY, GROSS, født inden Københavns mosaiske Trossamfund d. 16. September 1865, Enkefrue, bosiddende i København (Datter af Bundtmagermester i København Samuel Gross og Hustru Frederikke Edeline Koppel).

Grosserer Wilhelm Waage Christensens Ægteskab med Fanny Gross var barnløst.

D HENRIETTE ALBERTINE CONSTANCE, kaldet HENNY, CHRISTENSEN, født i København (Holmens Sogn) d. 5. Marts 1868, død i København (Citadels Sogn) d. 8. Januar 1909.

Gift i København (Garnisons Sogn) d. 10. Februar 1887 med OVE CONRAD LUDOLPH HOLBØLL FOG, født i København (Garnisons Sogn) d. 20. Juni 1864, Overintendant i Hæren, Kammerjunker, fra 1897 til 1906 Intendant hos daværende Prins Christian og Prinsesse Alexandrine (Søn af General-løjtnant i København Ludolph Erasmi Fog og Hustru Julie Fanny Holbøll).

I sit Ægteskab med Overintendant Fog havde Henny Christensen 2 Børn, 1 Søn, *Vagn*



Kammerjungerinde Henny Fog
f. Christensen

Aage Fog, født d. 6. Juni 1888, Direktør for Aktieselskabet Norsk-Sumatra Plantage Kompagni i Oslo, stærkt slægts-interesseret og Ejer af en Samling ypperlige Familie- og Slægtsportrætter, og 1 Datter, *Fanny Fog*, født d. 10. Juli 1889, død d. 30. Marts 1901.

D CONSTANCE CHRISTENSEN, født i København (Holmens Sogn) 8: d. 13. Marts 1869, Enkefrue, bosiddende i København.



Constance Tillisch f. Christensen



Overintendant Fr. Ferd. Tillisch

Gift i København (Vor Frue Sogn) d. 30. Oktober 1889 med FREDERIK FERDINAND TILLISCH, født paa Herredsfogedgaarden Nørholm,³³ Herning Sogn, Hammerum Herred, d. 13. Juni 1850, død i Frederiksberg Sogn d. 2. Oktober 1908, fra 1. Maj 1897 Overintendant ved Officersskolen paa Frederiksberg Slot, tidligere Assistent i Overformynderiet (Søn af Herredsfoged i Hammerum, senere i Bjerre Herred, en Tid lang paa Færøerne, Kammerherre Georg Flemming von Tillisch og Hustru Jacobine Frederikke Elisabeth Regoli).

I sit Ægteskab med Overintendant Tillisch har Constance Christensen 2 Børn, 1 Søn, *George Tillisch*, Farmer i Kanada, og 1 Datter, *Gerda Augusta Tillisch*, gift med Malermester Møller i Gentofte.

D CHRISTY ELIZA CHRISTENSEN, født i København (Holmens 9: Sogn) d. 27. December 1870, død i Ringsted hos sin Forlovede, Læge *Christian Bang* (nu i Taastrup), i dennes Forældres, Købmand Bangs Hjem, d. 25. April 1893, begravet paa Garnisons Kirkegaard i København.

Ugift.

D MARY EDLA CHRISTENSEN, 10: født i København (Holmens Sogn) d. 31. August 1873, død i Viborg Dom Sogn d. 22. Juli 1898, begravet paa Garnisons Kirkegaard i København.

Gift i København (Garnisons Sogn) d. 9. December 1893 med FRIDERICH WILHELM MÜLLER, født paa Avlsgaarden „Flensborggaard“, Glumsø Sogn, Tybjerg Herred, d. 29. December 1855, død i Varde d. 22. Januar 1932, Dommer i Varde Købstad m. m. fra 1919, tidligere, fra 1887 Auditor, 1897 Assessor i

Overretten i Viborg, 1900 Herredsfoged i Øster- og Vester-Horne Herreder i Varde (Søn af Proprietær til „Flensborggaard“, Glumsø Sogn, Peter Friderich Müller og Hustru Agnes Dorothea Hedde).

I sit Ægteskab med Dommer F. W. Müller havde Mary Edla Christensen 1 Søn, *Arne Müller*, for Tiden studerende Jura i København.



Auditor Fr. Wilh. Müller og Hustru
Mary Edla f. Christensen

Maj 1801.

1) Søndagen d. 9^{de} Januari forud Helmagts Hæns
 Christensen Holbækker og Pigen Anne Peders-
 datter efter forlovelse holdt saadan Blyllup
 med sig fra Gæstgæsternes Beskjæftning i
 Sorø Kirke. — Forlovere varde Christen
 Hansen Holbæk og Lars Jørgensen.

Fra Sorø Kirkebog
 Skomager Hans Christensen (Holbækker) og Pigen
 Anne Pedersdatter holder Bryllup 9. 1. 1801

DEN YNGRE SLÆGT: SORØLINIEN

B **H**ANS CHRISTENSEN (HOLBÆKKER), døbt i Sorø Fredag
 2: d. 6. Maj 1773 (Frue Witrok bar ham og Jomfrue Heine-
 man stoed hos. Faddere: Professor Kongslev,³¹ Apotheker Kierboe,³⁵
 Hr. Tornøe), død s.stds. (Dødsårsag: Mavekrampe), 78 Aar
 gammel, d. 16., begravet paa Sorø Kirkegaard d. 22. December
 1851, Skomagermester i Sorø, fra hvis Raadstue hans Borger-
 brev er udstedt d. 27. Marts 1801, en Tid lang — saaledes
 i 1836 — tillige Oldermænd i Sorø Købstads Skomagerlaug,
 paa sine gamle Dage, i hvert Fald i 1845 og som Enkemand
 endnu i 1850 boende i Brøndstræde Nr. 78, sidst hos Sønnen
 P. C. Christensen, der oprindeligt havde sit Guldsmede-
 værksted her.

Gift i Sorø Kirke Fredag d. 9. Januar 1801 med ANNE
 PEDERSDATTER (Forlovere: Faderen Christen Hansen Holbækker og
 Lars Jørgensen), døbt i Venslev By og Sogn, Vester Flakkebjerg
 Herred, d. 5. September 1779, død i Sorø (Dødsårsag:
 Lungebetændelse) d. 25., begravet paa Sorø Kirkegaard
 d. 30. November 1849 (Datter af Gaardmand i Venslev
 Peder Andersen og Hustru Kirsten Jensdatter).

Anne Pedersdatters Moder, *Kirsten Jensdatter*, død i



Skomagermester Hans Christensen
(Holbækker)s Underskrift i Anled-
ning af Sønnens Borgerskab

Skomagermester Hans Christensen
(Holbækker)s Underskrift i Anled-
ning af Sønnens Borgerskab

Venslev d. 6. April 1823,
er formentlig identisk
med den d. 18. Novem-
ber 1742 i Venslev eller
Holsteinborg (Kirkebo-
gen skelner ikke) døbte
Kirsten, Datter af Doro-
thea Nielsdatter i Bisse-
rup (Barnefaderen — en
Jens — anføres ikke).

Anne Pedersdatters
Fader, Gaardmand *Peder
Andersen*, død som Ind-
sidder i Venslev d. 30.

Juli 1819, er muligvis den Peder — Søn af Husmand i
Rude Anders Frederiksen — der døbt i Holsteinborg d.
10. Marts 1743. Det ses, at nævnte Anders Frederiksen, der
begravedes Dom. Jubilate 1762, d. 8. November 1733 havde
ægtet Karen Olsdatter, døbt i Holsteinborg d. 7. Februar
1706, begravet s.stds. Dom. 14. post Trinitatis 1761, en Datter
af Ole Jensen i Rude og Hustru Marie Mortensdatter (viede
i Holsteinborg d. 10. April 1694).³⁶ Den indre genealogiske
Sammenhæng i Ahnerækken er dog næppe fuldt belyst.

I sit Ægteskab med Anne Pedersdatter havde Skomager-
mester Hans Christensen 11 Børn, 7 Sønner og 4 Døtre,
C1—C11, alle døbte i Sorø og af hvilke C7 og C8, Guld-
smedemester Peter Christian Christensen og Skomager-
mester Thomas Verlin Christensen, til Dels C1, Skomager-
mester Jacob Christensen forplanter Slægten i Sorø (Familierne
Schiøttz-Christensen og *Christensen*). C2, Marie Cathrine
Christensen ægter Drejermester Kiib i Holbæk. C10, Char-
lotte Amalie Christensen ægter Maler, senere Fotograf
Odense i Sorø og C11, Johanne Henriette Christensen
ægter Bagermester Anders Jensen i København.

C JACOB CHRISTENSEN, døbt i Sorø Onsdag d. 21. Oktober 1: 1801 (Slagtermester Berthelsens Kone bar, Jomfrue Hedevig Møller støed hos. Faddere: Pauli den ældre,³⁷ Skomager Christen Holbækker), død s.stds. d. 17. Juni 1860, Skomagermester i Sorø, boende 1845 og endnu i 1850 i Baggaden Nr. 67.

Gift i Sorø d. 3. December 1828 med BIRGITTE JENSEN, født ca. 1803, ved sin Vielse angivet „forhen tienende hos Geheime-Statsminister von Stemann“.³⁸

For Birgitte Jensens Vedkommende kan hverken Fødsel eller Død for Tiden fastslås. Paa Folketællingen for Sorø af 1845 angives hun at være født i Hjørring; men hendes Daab her kan ikke findes, i Hovedsognet saa lidt som i Sognene Sct. Hans eller Sct. Olai. Paa Folketællingen af 1850 angives Skomager Jacob Christensen at være fraskilt, uden at en saadan Skilsmisse derfor synes nogensinde at være bleven lovformelig fuldbyrdet.³⁹ Paa Skiftet efter Jacob Christensen, 1860, angives hans Hustru at være „forhen død“, og eneste Arving i Boet er Datteren Ane, nu 30 Aar gammel, tjenende i København og med Farbroderen Guldsmedemester P. C. Christensen som Tilsynsværge for den fraværende Arving.

I sit Ægteskab med Birgitte Jensen havde Skomagermester Jacob Christensen 3 Børn, 1 Søn og 2 Døtre, D1—D3:

D ANE KIRSTINE CHRISTENSEN, født i Sorø d. 30. September 1: 1829, død i København (Sct. Pauls Sogn) d. 11. Juni 1881 (Dødsarsag: Lungesvindst).

Gift — rimeligvis i København, men Vielse er ikke funden⁴⁰ — med CHRISTIAN EMILIUS CARLSEN, født i København (Garnisons Sogn) d. 24. November 1836, død i København (Sct. Johannes Sogn) d. 1. Maj 1882, Farversvend, senere Arbejdsmand (Søn af Arbejdsmand paa Toldbodvejen Nr. 286 Carl Kjøbenhavn⁴¹ og Hustru Anne Marie Jacobsdatter).

Ane Kirstine Christensens Ægteskab med Farver Christian Emilus Carlsen var barnløst.⁴²

D SOPHIE AGNESE CHRISTENSEN, Tvillingsøster til Ane Kirstine,
2: født i Sorø d. 30. September 1829, død s.stds. d. 29. Juni 1831.

D HANS NICOLAI SOPHUS CHRISTENSEN, født i Sorø d. 2. Juli
3: 1831, død s.stds. d. 5. Maj 1834.

C MARIE CATHRINE CHRISTENSEN, døbt i Sorø Fredag d. 25.
2: November 1803 (Kiøbmand Christensens Kone bar og Jomfrue Marie
Lund stoad hos. Faddere: studiosus Pauli,¹³ Kiøbmand Povelsen), død

i Holbæk d. 1. December 1876,
hvor hun som Enke havde
fortsat sin Mands Virksom-
hed med en lille Restaurant.

Gift — hendes Vielse er
hidtil ikke funden — med
JOHAN THEOPHILUS KIIIB, født
paa „Stolpegaard“, Gentofte
Sogn, d. 22. Juni 1806,¹¹ død
i Holbæk (Dødsaaarsag: Tarm-
slynge) d. 20. September 1859,
Drejermester i Holbæk, senere
Restauratør og Smaakørende
(Søn af Ejer af „Stolpegaard“
i Gentofte Christian Kiiib og
Hustru Christiane Margrethe
Fuusman).



Marie Cathrine Kiiib f. Christensen

I sit Ægteskab med Drejer-
mester og Restauratør Kiiib
havde Marie Christensen 2 Børn, 1 Søn og 1 Datter,
D1—D2:

D VILHELMINE HANSINE CHRISTIANE KIIIB, født i Holbæk d.
1: 9. Oktober 1842, død s.stds. (af Barsel-feber) d. 9. Maj 1863.

Gift i Hjemmet i Holbæk, ifølge Kongebrev, d. 8. Maj
1863 med JOHAN VILHELM ESKILDSEN, født ca. 1835, død i
Holbæk (Dødsaaarsag: „Feil i Hjernen“) d. 4. Juni 1864,



Vilhelmine Eskildsen f. Kiib

Skomagersvend i Holbæk (Fødested og Herkomst er ikke funden).

I sit Ægteskab med Skomagersvend Eskildsen havde Vilhelmine Kiib 1 Søn, E 1:

E JOHAN VILHELM CARL CHRISTIAN 1: ESKILDSEN, født i Holbæk d. 26. April 1863, død i Sorø d. 28. Januar 1872. Vilhelm Eskildsen opholdt sig efter Forældrenes Død som Plejesøn i Skomagermester Thomas Verlin Christensens Hjem i Rolighed i Sorø. Her, i Sorø, omkom han ved Drukning under Skøjteløbning paa Sorø Sø.

D HANS CARL CHRISTIAN KIIB, født i Holbæk d. 14. Maj 1848, 2: død s.stds. d. 9. November 1857 som Følge af et Ulykkestilfælde afstedkommet ved at springe over et Stakit.

C THOMAS VERLIN CHRISTENSEN, 3: døbt i Sorø Fredag d. 15. November 1805 (Muurmester Kusathskys Datter bar, Skoemager Jens Povelsens Datter Maren stoed hos. Faddere: Skoemager Matthiesens Søn Andreas, Jacob Hendriksen Snedkersvend), død s.stds. d. 2. November 1816.



Johan Vilhelm Eskildsen

C CHRISTIAN CHRISTENSEN, døbt i 4: Sorø Søndag d. 4. Juni 1809 (Madam Ribber bar, Lovise Lund stoed hos. Faddere: Kjøbmand Christensen, Søren Povelsen den yngre), død, som det synes, før 1849, men næppe i Sorø. Hans Navn findes hverken paa Skiftet efter Moderen i 1849 eller efter Faderen i 1851.

C PETER NICOLAI CHRISTENSEN, døbt i Sorø omkring Okto-
5: ber 1811, men hans Navn er ikke tilført Daabslisten i Kirke-
bogen, begravet s.stds. d. 9. April 1813 („1 $\frac{1}{2}$ Aar gammel“)

C PETER NICOLAI CHRISTENSEN, født i Sorø d. 29. Januar,
6: hjemmedøbt, fremstillet i Kirken Søndag d. 7. Marts 1813⁴⁵
(Moderen bar, Jacob Povelsens Kone stoed hos. Faddere: Jacob Povelsen
og Andreas Matthiesen, begge Skoemagere), død s.stds. d. 5. April
1815 („2 Aar gammel“).



Guldmedemester P. C. Christensens Fødested i Sorø,
daværende Brøndstræde Matr. Nr. 78

C PETER CHRISTIAN CHRISTENSEN, født i Brøndstræde Nr. 78
7: i Sorø d. 6. Oktober,⁴⁶ døbt i Kirken d. 16. November 1815
(Moderen bar, Skoemager Povelsens Kone stoed hos. Faddere: Skoemager
Jacob Povelsen og Rebslager Christopher Parbst), død s.stds. d. 29.
November 1895, Guldmedemester i Sorø.

I Henhold til Sorø Købstads Raadstueprotokol er der
ved Raadstuesamlingen d. 22. December 1840 meddelt Guld-
smed Peter Christian Christensen Borgerskab som Mester

? Hans Christiansen Se S. 11	? Karen Christophersdatter Se S. 11	^{Se} S. 8 Christen Povelsen			^{Se} S. 42 Ole Jensen ^{Se} S. 42 Marie Mortensdatter		
? Hans Christiansen Se S. 11	? Karen Christophersdatter Se S. 11	Povel Skoemager Se S. 8	Johanne Jensdatter Se S. 8	? Anders Frederiksen Se S. 42	? Karen Olsdatter Se S. 42	? Jens Se S. 42	? Dorothea Nielsdatter Se S. 42
Christen Hansen Holbækker Se S. 11	Maren Povlsdatter Se S. 11		Peder Andersen Se S. 42		Kirsten Jensdatter Se S. 41		
Hans Christensen (Holbækker) Se S. 41			Anne Pedersdatter Se S. 41				
Peter Christian Christensen Se S. 46						1.	

Ahnetafle
 for
Guldsmedemester P. C. CHRISTENSEN
 i Sorø

der af Staden, efter „den 14. Juli samme Aar at have forferdiget anordnet Mesterstykke, der af en Commission var befunden antagelig“. Endvidere fremgaar det af vedlagte Attester (se bl. a. Billedet S. 42), at han har lejet Bolig hos sin Fader dør i Byen (i Brøndstræde Nr. 78) og at han har forevist at være i Besiddelse af det befalede Armatur.¹⁷



Guldsmedemester
Peter Christian Christensen

P. C. Christensens Farbroder, *Nicolai Christensen*, var, som det foran alt er udviklet, Hofguldsmedemester i København, og det er derfor rimeligt at antage, at Kendskab til denne Farbroder i Hovedstaden og hans Virksomhed her har indgivet den unge Peter Christian Tanken om og fremmet hans Lyst til at lære Guldsmedehaandværket fremfor det traditionelle Skomageri.

Det ses, ifølge Københavns Guldsmedelaugs Ind- og Udskrivningsprotokol 1830—1861, med Henblik herpaa, at Peter Christian Christensen har været „Dreng“ i København og at han er udskrevet s.stds. d.

26. Oktober 1835;¹⁸ men det ses ikke paa dette Sted, hvor i København han har staaet i Lære. Her kommer Overleveringen os til Hjælp, saa vi nu tør gaa ud fra, at han har staaet i Lære hos sin Farbroder, idet Efterslægten vil vide, at deres Far fortalte, at han kom i Lære i København i 1830 og undertiden nævnede Vingaardsstræde for dem, som det Sted i København, hvor han havde været Læredreng. I Vingaardsstræde, i Nr. 144, havde hans Farbroder Nicolai netop sin i Datiden velkendte og velrenommerede Virksomhed som Hofguldsmedemester og Hofjuvelér. -- Fra

denne Periode i København stammer sikkert ogsaa oprindeligt P. C. Christensens Bekendtskab med sin senere nære Ven og Velynder, den jævnaldrende Kollega og gode Medarbejder i de unge Aar i Sorø, Guldtrækkeren *Wilhelm Mantzius Sporleder*.

Hvor P. C. Christensen tilbragte sine Aar som Svend, fra han i 1835 blev udskreven som saadan, til han i 1840 løser Borgerskab i sin Fødeby — om i København eller her — staar ikke klart. I de første Aar, efter at han havde etableret sig i sin Faders Hus i Brøndstræde, ejede han selv ingen Møbler og han delte — inden han i 1847 blev gift — efter Tidens Skik baade Værelse og Seng med sin Svend.

I Ejendommen, daværende Brøndstræde Matr. Nr. 78, nu nyt Matr. Nr. 85 b af Sorø Købstad, boede Guldsmed P. C. Christensen indtil 1854. Her blev han gift med sin første Hustru, Caroline f. Madсен, der var hos ham som Husbestyrerinde og her fødtes hans ældste Børn indtil Sønnen Wilhelm Mantzius indbefattet. Her døde i 1849 hans Mor og i 1851 hans gamle Far, Hans Holbækker. Som Billedet S. 46 udviser, var det et lille beskedent Sted, Guldsmeden her beboede. Det laa lige op til Hjørnet af Rolighed, nu Hjørnet af Rolighed og Østergade og er senere — man mener i Aarene omkring Aarhundredskiftet — slaaet sammen med selve Hjørneejendommen og bebygget under eet.

I Aarene i Fædrenehjemmet i Brøndstræde udstedte P. C. Christensen nogle Obligationer i sine Ejendele,



Hanne Vilhelmine Christensen
f. Schiøttz

saaledes d. 24. April 1845 en Panteobligation til sin Fader, stor 500 Rdlr., d. 2. Marts 1848 en do. til sin Ven Wilh. M. Sporleder, stor 1000 Rdlr. Denne sidste Foranstaltning har sikkert sat ham endelig i Stand til at kunne overtage Huset som Ejer. Det ses i hvert Fald, at han i det følgende Kvartal, d. 29. Juni 1848, faar tinglæst Skøde paa Matr. Nr. 78. Og nu søger han nye Laan og udsteder nye Obligationer — i Mellemtiden er han bleven gift og Børnene begynder at komme — en Obligation paa 700 Rdlr. af samme Dato som Skødet og en paa 900 Rdlr. læst d. 21. Juni Aaret efter.

Den 22. Maj 1854 afhænder Guldsmedemester P. C. Christensen sit Fædrenehjem til Vognfabrikant Jens Peter Johansen. Hvor han flytter hen med sin Familie og bor i de følgende 4 Aar, indtil han i Marts 1858 overtager sit fremtidige Hjem paa Storgaden, en Periode inden for hvilken blandt andet Sønnen Bernhard fødes og hans 1. Hustru dør efter at have bragt et dødfødt Barn til Verden — er ikke helt bestemt slaaet fast. Det formenes, saa vidt Efterslægtens Hukommelse slaar til, at han i disse 4 Aar har boet i en anden Ejendom i Brøndstræde lige over for Fædrenehjemmet og at han — da ingen Adkomst for ham paa anden Ejendom end den fraflyttede og Gaarden paa Storgaden er forefunden — da har siddet til Leje.

Ejendommen paa Storgaden, Matr. Nr. 10 a (dengang Matr. Nr. 16), købte P. C. Christensen paa en af Sognepræst Borup⁴⁹ foranstaltet frivillig Auktion d. 15. Marts 1858. Auktionsskødet er dateret d. 31. December 1860 og tinglæst d. 10. Januar 1861. Købesummen var 6500 Rdlr. Her af berigtigedes 2500 Rdlr. ved Overtagelse af en Prioritet til Sorø Akademi. Det øvrige betaltes med 500 Rdlr. kontant, d. 11. December 1858 betaltes 500 Rdlr., d. 11. Juni 1859 betaltes 1000 Rdlr. og Resten skulde forblive indestaaende som 2. Prioritet til 4 $\frac{0}{100}$ Rente. — En Grosserer Trier, Borups Svigerfader i København, bød 6550 Rdlr., men erklærede ikke at ville købe og blev løst fra sit Bud af Sælgeren. Omkring samme Tidspunkt tinglæses adskillige

Panteobligationer P. C. Christensen vedrørende, saaledes 9. August 1860, 8. November 1860, 16. Januar 1861, 19. December 1861 og 19. Juni 1862.

Fortællingen om Guldtrækkeren Sporleder og hans Forhold til Guldsmedemesteren i Sorø, hvori Venskab, gensidig Hengivenhed og Hjælpsomhed udgør Hovedtrækkene, be- vares, i Ærbødighed for den gamle Haandværkers Minde, den Dag i Dag hos Efterslægten — endskønt denne aldrig har





Wilhelm Mantzius Sporleder

kendt eller set ham — og frem- stilles i Regelen enslydende saaledes: Guldtrækker Spor- leder kom som Rentier (?) fra København til Sorø. Han var god Ven af og daglig Gæst i Huset hos vore Forældre. Han hjalp Fader med Penge til Køb af Ejendommen, og hans Grav paa Kirkegaarden, den samme hvori nu Fader hviler, passede vi troligt i mange Aar.

Om *Wilhelm Mantzius Sporleder* véd vi, at han i 1849 endnu boede i Køben- havn i sit Fødested, Lande- mærket Nr. 149, og at han samme Aar var Forlover ved P. C. Christensens yngre Broder, Skomagermester Thomas Verlin Christensens Vielse. Jomfru Hampel, Thomas Chri- stensens tilkommende Hustru, tjente, inden hun blev gift, en kort Tid sammen med en Søster til de to Brødre, den senere Fru Amalie Odense, i Vingaardsstræde Nr. 139, hvad der let leder Tanken hen paa Hofguldsmedens Virksomhed i Genbostedet i Nr. 144. — Mon ikke Sporleder dengang har arbejdet hos Hofguldsmedemester Nicolai Christensens Efterfølger, og mon Bekendtskabet mellem de to Venner i Virkeligheden ikke stammer fra et tidligt Medarbejderskab her i Vingaardsstræde Nr. 144?

I 1848 bliver Guldsmed P. C. Christensens ældste Barn (det førstefødte var forinden død kun faa Dage gammelt) Frederikke Wilhelmine opkaldt efter Guldtrækkeren, og i 1853 opkalder Guldsmed Christensen atter, denne Gang en Søn Wilhelm Mantzius efter ham. Paa den Tid — man siger i „Koleraaaret“ — maa Guldtrækker Sporleder være kommen til Sorø, i hvis Kirkebog han i hvert Fald sammen med Thomas Christensen staar indtegnet som Fadder for sin lille Navnearving. Det er rimeligt at tro, at Guldsmed P. C. Christensen, hvis Forretning med Guldsmedearbejder vitterlig paa denne Tid havde sin rigeste Blomstring, har haft Bud efter sin gamle Ven til Hjælp i Virksomheden og at denne ikke har siddet Budet overhørig. Wilhelm Mantzius Sporleder var født 1815 — altsaa jævnaldrende med Vennen — og Sorø Kirkebog angiver ved hans Død d. 11. Januar 1862, at den ugifte forhenværende Guldtrækker i København, nu tilhuse hos Guldsmedemester Christensen i Sorø, afded kun 46 Aar gammel.⁵⁰

I Treaaret 1858-59-1860 sad Guldsmedemester P. C. Christensen som Enkemand og Fader til fire levende Børn af 1. Ægteskab. Han var nu, med sin nye udvidede Virksomhed i eget Hus paa Byens Hovedgade og med en vedvarende opadgaaende Forretning med Guld- og Sølvvarer en godt funderet og vel anset Mand, en Borger man regnede med i sin By, Ilden glødede paa hans Esse og der hamredes flinkt paa hans Værksted.

Blandt Guldsmedearbejder med Mærket   af den gedigne haandværksmæssige Slags, som hørte med til P. C. Christensens Forretningsspecialer, kan nævnes de gammeldags Kvindesmykker, man har kaldt Søljer. Dernæst Sølv-Ørenringe til Mænd — som det da i visse Lag var brugeligt — endvidere Brocher og Ringe og af Sølvarbejder yderligere Merskumspibebe­slag, Hovedvandsæg, Lugtedaaser (se vedføjede Billede). Af disse Guldsmedevarer havde han dels god Afsætning i sin Butik, dels rejste han — det var før Jernbanernes Tid — med et righoldigt Udvalg heraf til



Lugtedaaser, Ørenringe, Spænder m. m. fra Guldsmedemester
P. C. Christensens Værksted i Sorø

Markederne i Nabobyerne, ja endog til Køge og Næstved. Paa den Tid havde han 3 à 4 Svende paa sit Værksted og i Kost og Logis foruden Vennen Sporleder med sit Speciale Guldtrækning til Filigranarbejder. Rimeligt, at han under saadanne Omstændigheder mere end noget andet trængte til en Kone. En saadan fandt han — og ogsaa heri, i Valget af sin fremtidige Livsledsagerinde, sporer man denne midaldrende, nu 45-aarige Haandværksmesters Tanke for borgerlig og social Højnelse — i Allerslev Skole ved Præstø i den velbegavede Skolelærerdaughter *Hanne*, født *Schiøttz*. Hun blev ham, ung og energisk som hun var, en uforlignelig Støtte gennem Aarene og ikke mindst i de vanskelige Aar i hans høje Alder — og hans Børn af begge Hold den omhyggeligste Moder.

Den vestsjællandske Jernbane over Sorø, der aabnedes for Drift fra Roskilde til Korsør i Aaret 1856, skabte, som

al anden nymodens Foranstaltning til alle Tider har gjort det, uforudsete Omvæltninger i det alt bestaaende, ikke mindst i Handel og Vandel. For P. C. Christensen og hans Forretnings Vedkommende gav Banen Anledning til opduk-kende Konkurrence paa alle Leder og gradvis Omlægning af de gamle Handelspladser med deres trofaste Kundekredse. Følgen heraf var, at P. C. Christensen optog Urmageriet i sin Virksomhed — et Fag, der laa ham personlig fjernt og hvortil han derfor ogsaa maatte betjene sig af særlige Svende og Medarbejdere. Der var hidtil ingen Urmager i Byen. En Tid lang assisteredes han af sin egen Søn Mantzius, der havde lært Urmageriet som Haandværk.

Fru Hanne Christensen f. Schiøttz fortsatte efter sin Ægtefælles Død i 1895 Forretningen paa Storgaden ufor- andret videre med sin Datter Louise, nu Fru Bøker, som Medhjælperske og i de seneste Aar med Husets mangeaarige Medhjælp Urmager Tersløse som den egentlig ledende. Til ham solgte hun sluttelig Ejendom og Forretning under eet. Sine Dage endte Fru Hanne Christensen — som det ogsaa vil være de yngre af Familien bekendt — i Lemvig under kærlig Pleje af sin Søn Dommerfuldmægtigen og sin Sviger- datter der.

Det ses af Skøde- og Panteprotokollen, at Enkefrue Hanne Christensen f. Schiøttz afhændede Ejendommen paa Stor- gaden, Matr. Nr. 10 a, til H. Chr. Tersløse ved Skøde af 9. Marts 1902, tinglæst 20. s. M. for 20.000 Kr., hvoraf 9400 Kr. ved Overtagelse af Prioriteter (til Akademiet 5400 Kr. og til Sorø Sparekasse 4000 Kr.), 3000 Kr. betaltes kontant og 7600 Kr. afgjordes ved Udstedelse af Obligation.

For Børnene af andet Ægteskab staar Faderen tegnet for dem i Erindringen som en stilfærdig, glad Hjemmets Mand; han var 18 Aar ældre end deres Moder. Sikkert har denne Fader i Tankesæt og Væremaade levet fjernt fra disse unge aandeligt tørstende Poder af en ny Tid, der voksede op om ham. Nedskriveren af disse Linier mener i dette og lignende Tilfælde af delvis manglende Kontinuitet mellem Fader og



LUCIE INGEMANN F. MANDIX PINX. 1841

H. C. Christensen



Børn at kunne paavise noget af Aarsagen til den ejendommelige Sparsomhed paa Overlevering, Slægtsfølelse og Slægtskendskab, der i Særdeleshed præger den specielt Schiøttz-Christensenske Familie og som i anden Omgang har besværliggjort en genealogisk Opstilling af Slægten i sin Helhed og været medvirkende til, at mange Data har maattet bygges empirisk op, Begivenheder maattet opledes paa ubekvem bred Basis.

Charlotte og Louise far bestemt, at
 Reise til Nybentværn Lørdag 21/2½
 Midag med Lille Aase fine en faa glad-
 og fornødt og en faa meget god anførsel
 Lige, faa vi en lille fjern, at fine i
 minste Maade en en til bestemt, og gøres
 faa at Charlotte Lige Lunde tilbage fine
 de kan mindes fine
 Sorø 3 Octobr 1895 P. C. Christensen

Brudstykke af et Brev fra P. C. Christensens sidste Leveaar

Om sin Mor, sin gamle stoute Far og om de særegne, næsten patriarkalske Forhold, der altid raadede i Barndomshjemmet i Sorø, fortæller Sønnen, Redaktør L. Schiøttz-Christensen, Slægtens senior, efterfølgende smukke og karakteristiske Træk:

„Naar jeg tænker paa mit Barndomshjem, træder Billedet af Mor tydeligst frem, som jeg saa hende sidde i Dagligstuen ved Gadespejlet med sin „Stoppekurv“ eller ved Brevskrivning;

hun havde en stor Korrespondance. Mor skrev gerne og hun gav god Besked. Far traf jeg sikrest ved det Chatol, som siden hans Død i 1895 har staaet i vor Dagligstue og tjent Rous som Skrivebord og „Dokumentskab“ m. m.; Fader havde det staaende i Urmageriet, der ved en aaben Dør stod i Forbindelse med Butiken, medens Guldsmedeværkstedet laa i en Sidebygning i Gaarden, forbundet med Beboelsen ved et bredt Løbebrædt over Stenbroen. Dette Chatol gemte mange Ting i Skabe og Skuffer og „hemmelige Rum“ og det blev omhyggeligt aflaaet, naar Far gik fra det. Her førte han sine Bøger og skrev sine Breve, her pakkede han ind og pakkede ud, lukkede og lakkede; her stod Smaakasser og Æsker med blanke Fireskillinger, senere Ti- og Femogtyveører — og en særlig Æske med Kobberskillinger, To- og Femører, dels til Lørdagens faste Besøg af Fattiglemmer, dels til „Ugepenge“ til os Børn. Det varede mange Aar, førend mine Ugepenge naaede op over 5 Øre.

Ved dette Chatol skulde jeg møde, naar jeg kom fra Skole for at gaa Dagens Byærinder til Posthuset eller til Butikens Kunder med færdige Reparationer. En ganske særlig Form for disse Ærinder stod i Forbindelse med Fars Udsendelse af Nytaarsregninger. I de Januar dage, dette stod paa, fik jeg hver Dag en Portion „Nytaarsvers“, som jeg gik med fra Købmandsbutik til Købmandsbutik. Regningerne var til Oplandet. I Butikerne læste man Adressaternes Navne og frasorterede Brevene til de Landboere, der staldede ind i den paagældende Købmandsgaard, og her henlaa de saa, til Kunderne viste sig i Løbet af 8—14 Dage. Denne „Postbesørgelse“ var ufejlbarlig; det fremgik snart af Bøgerne. Der var i de Tider intet Jag med Brevombæringen saa lidt som med noget andet. Og Fars Metode var billig. Han havde jo levet mange Aar som Mester, førend et hurtigere Postvæsen blev indført og førend Jernbanernes Tid. Datidens Diligencer befarede kun „Kongevejene“; de medbragte ogsaa Post, men den blev indlagt i Skolen og Smedien og andre naturlige Steder og laa her, til nogen i det nærmere eller fjernere Opland spurgte efter den. Saa den af Guldsmeden anvendte Postbesørgelse var nok i Reglen baade sikrere og

hurtigere end den offentlige, betalte Metode. Dette var først i Halvfjerdserne, da Far var 60 Aar.

Og saa mindes jeg naturligvis Mor i Køkkenet — og i Spisekammeret! Og op under Jul, naar Kager blev bagte og Klejner kogte og alt det dér. Hun *var* dygtig i sit Køkken. Men Far kiggede hende alligevel i Gryderne, dels var han forbavsende flink i Kogekunsten, hvor han saa havde det fra, dels var han næsten helt og holdent Husets „Skaffer“. Han handlede med Slagteren og med

Fiskeren; og i et fast Skab i Spisestuen („Fars Skab“) gik Mor aldrig forgæves, naar hun „stod og manglede“ Sukker, Ris, Gryn og lignende — dér laa det paa Hylde i Lispundevis. Og alle Havesager var hans Speciale. Vi havde en meget stor Have, vel halvanden Tønde Land, Fars fornemste Herlighed. Jeg har aldrig set ham grave; men naar Havemanden var færdig med det groveste, saae de og plantede Far, lagde Kartofler og passede alt forefaldende Arbejde. Det var mig aldrig nogen Tvang at blive tilsagt til Hjælp ved dette Arbejde, jeg har tværtimod arvet den samme store Glæde, som det var Far at

dyrke Jorden. Far avlede saa meget, at han solgte af Havens Produkter til en fast Kres af Familier; han var den første med nye Kartofler og gravede dem „højest egenhændig“ op til den ventende Tjenestepige. Hans store Hønseflok fik rigeligt med Salat og andre Havesager; Æggeblommerne fik saa smuk en Farve deraf, sagde han.

Far var Gourmand og meget vanskelig med Maden. Han



Hanne Vilhelmine Schiøtt
(efter Daguerreotypi 1856)

stod selv for Sulekarret og Beholdningen af røget Kød, Skinker, Spegepølser, Faarelaar o. s. v.; den Gang havde man ikke Charcuterier og solgte ikke afskaaret Paalæg. Sulekarret stod i Kælderen, Spegemaden hang paa Loftet tilligemed Løg, Skalotter, Dild og andre krydrede Urter til Husholdningen. Han elskede varm Fisk til Aften og vilde selv gøre den ren; han spiste ikke Rejer, andre havde piller. Han tappede selv Hvidtøl, og det var hans daglige Opgave selv at bære Vand fra Gaardpumpen ind i Køkkenet til Afsvaling af Øllet og Brændevinskaraffen; Flaskerne skulde dugge, naar de stod paa Bordet. Der var altid to Tjenestpiger i Huset; men det var oftest Far, der sagde: Tag nu Kartofflerne af Ilden, Marie! Han havde forinden svalet en og spist den med lidt Smør. Apropos Smør! Det var Far meget om at gøre, at Smørret havde den rigtige Konsistens, naar den stod paa Bordet, Sommer og Vinter, saa han flyttede sin Asiet fra Kulden til Varmen og fra Varmen til Kulden. De Krebs, jeg fangede i Sorø Sø, var hans største Delikatesse; han kogte dem selv — „det forstaar Fruentimmere sig ikke paa“, og de Aborrer og Brasener, jeg fiskede fra Akademihavens Broer eller fra Baad under Bøgholm eller Hjortnæs, var særlig velkomne. Jeg har mangen Sommermorgen været ude med Medestangen fra Kl. 4; saa bed Fiskene bedst paa Krogen.

En anden Ejendommelighed ved Arbejdets Fordeling i Hjemmet var den, at Far altid var først oppe om Morgen. Han frydede sig over den morgenfriske Have og Fuglenes Sang, saa gik han i Køkkenet, hvor Pigen nu havde varmt Vand paa Komfuret, lavede The til Mor, som han selv serverede hende paa Sengen, og derefter passede han os Skolebørn med Morgenmaden, der indtoges staaende i Køkkenet, og fik os af Sted.

Far takserede Kvinderne efter deres Evne til at lave Mad — i hvert Fald paa sine ældre Dage og som jeg kendte ham. Og han var derfor betænkelig, da jeg blev forlovet med en Københavnerinde; de var efter hans Kendskab nogle „Niller“, der ikke duede i et Køkken. Men min lille *Rous* vandt hurtig en fremtrædende Plads i hans Hjerte. Og hun var stolt og



Guldmedemester P. C. Christensen med Hustru og Børn 1878

lykkelig, da Far første Gang kom i vort nygifte Hjem i København og sad ved Middagsbordet og fik Hønssekødssuppe med hvide Boller. — „Dem kan min Hanne ikke lave bedre“, sagde han som den største Kompliment til den unge Husmoders Kogekunst. Da vor Datter Aase blev født, var det Fars varme Ønske og Haab, at han maatte leve saa længe, at han kunde gaa en Omgang med hende i Haven i Sorø. Og det Ønske fik han opfyldt.

Mor passede sit Hus som andre Husmødre. Altsaa bortset fra Dagens Indkøb. Og hun havde nok at se til i den Tid, da hun havde Svendene paa „Kost og Logi“. Men om Eftermiddagen sad Mor „paa Stads“ — som Far udtrykte sig — tog imod Visiter, holdt Børnene til Lektier og Spilleøvelser, lagde Raad op for os alle og var i det hele taget den, der tog Bestemmelse om alt vedrørende Familien og Familielivet. Hun

var selv en glad Sjæl og frydede sig over at se andre glade; derfor var mit Barndomshjem meget gæstfrit; Skolekammerater og senere Ungdomsvenner af begge Køn var velkomne, uden at det derfor blev til „stor“ Selskabelighed. De samme Egen-skaber gjorde Mor til det Slægtsmedlem, der var den midt-samlende. Deraf fulgte ogsaa hendes store Korrespondance.

Naar Aftenens Fred lagde sig over Hjemmet, var Spisestuen Samlingsstedet om Vinteren; det var det luneste Sted i Huset. Far læste „Dagstelegrafen“ (vist en Forløber for „National-tidende“), røg Pibe eller en Cigar af sin lille morsomme selvgjorte Sølv-Cigarholder — og drak en Romtoddy til. Mor sømmede Linned og snakkede lidt ind imellem, naar Far havde læst nogle Linjer højt af Dagstelegrafens beskedne Sensationer om Hoffet eller om det virksomt arbejdende Venstreparti, hvis Misfornøjelser han ikke kunde forstaa. Endnu kan jeg høre ham betænksomt citere den daglige Bullerin: „Dagen er aftaget med 4 Timer og 16 Minuter“. Ak ja! Denne min Faders Interesse for hin meteorologiske Selvfølgelighed har foranlediget mig til som Redaktør at holde Stiftstidendes Læsere å jour med den samme Tingenes Tilstand; og nu paa mine gamle Dage maa jeg erkende, at jeg vilde savne den lille daglige Notits, hvis den ikke var i Bladet. Til daglig var det Sengetid Kl. godt 10.

Om Sommeren var vi flere Gange i Skoven med Madkurv; i den spillede en Kylling og en halv Pot Rejer en fast Rolle. Naar denne Aftentur gjaldt Filosofgangen, var vi tilfods. Mindst een Gang aarlig gik vi Søen rundt og dækkede Bordet paa Parnas, hvor vi kunde faa koldt Øl; i Fars senere Aar blev „Christian Romand“ sagt til at hente os i sin Baad Kl. 9. Lange Ture foretog vi med Vogn til Næsbyholm, Suserup og Bavelse; naar vi i Sommerferien havde Gæster, hændte det, at vi var i to Vogne, saa kørte Far selv den ene, Vognmanden den anden. Og naar vi var paa rigtig lange Ekspeditioner, var Far altid Kusk selv. Vi kørte paa Familiebesøg til Allerslev ved Præstø og til Holbæk; det var Todagesture, hvor Hestene maatte bede undervejs. Der fandtes endnu ingen Jernbaner; kun Linjen København-Korsør var anlagt.



„Christian Romand“s Hus i Filosofgangen, i Forgrunden Mantzius
og Nathalie Christensen

Vinterens Begivenhed var Borgernes fælles Kanefart til Ringsted eller Slagelse; det var kun for de voksne. Der var arrangeret Middag paa et Hotel og Dansen gik. Disse Kanefarter staaer meget levende i min Erindring; jeg synes, de foregik hvert Aar, jeg véd det ikke! Det forekommer mig ogsaa, at vi hvert Aar havde Skøjteføre i et Par Maaneder. Mon det er en Overdrivelse, at vor Vinter skulde have forandret sig saa meget i Løbet af 60 Aar? Mine Forældre havde ikke Køretøj af nogen Art; men der var andre Ægtepar, som havde et Par ledige Pladser i Fodposerne. Kanernes Ejermænd var i Reglen selv Kuske og stod paa et mageligt Trinbrædt bagpaa. Det var et imponerende Optog, dels fordi Rækken af En- og Tospænder-Kaner var meget lang, dels fordi hver især opbød det yderste med Hensyn til Pragt: fine Bjørneskind over Forlæderet, hvide eller brune, pragtfuldt filerede Kanetæpper fra Hestens Hals til Kanens Forstykke for at undgaa Sne indenbords fra de rappe Hestehove, ringlende Bjælder eller Opstandere paa Hesteryggen med et helt Klokkespil forsølvet

ligesom alt Beslag paa Selerøjet, paa Hestehovedet prangede en kulørt Svejf af Baand, Fjer eller Hestehaar. Og en meget væsentlig Del af Udstyret var Kanepisken: et kort, stærkt Skaft med en meget lang, flettet Snør, der endte i optrevlet Sejlgarn, som Kusken med det rigtige Haandelag kunde svinge, saa den gav et Skrald som fra en Eksplosion. Gentleman-Kusken selv var



Raadhuset i Sorø brænder 1879
(efter en samtidig naiv Tegning)

i flot Kappe og lange Støvler. Udturen var den festligste ved Dagen, men Hjemturen den morsomste!

Fællesspisninger paa „Postgaarden“ og Baller i Klubben hørte til Vinterens Forlystelser i Sorø som blandt Borgere i enhver anden lille By.

Butiken passede Far selv. Der var Timer paa Dagen, da der ingen kom, dem benyttede han til Vandringer og Arbejde

i Haven, til at passe Høns og Duer og andet udendørs Virke. Paa Butiksdøren sad foroven en stor Fjeder med en Klokke, der ringede, naar nogen kom; han kunde høre den fra alle Stuer, og var Far ikke nærværende, var vi andre dresserede til



Barnedaab hos Guldsmedemesterens d. 29. August 1875

at følge dens Kalden og formaa Kunden til at vente, til Guldsmeden var hidkaldt fra Gaard eller Have. Naar vi Børn nu og da benyttede Butiksdøren, raabte vi „Det er mig!“ saa Far ikke behøvede at lette sig fra sin Kontorstol. Han havde sandelig ikke Bly i Enden, den gamle! Og Ordensmand var han til Fingerspidserne. Gadens Dreng havde den Uvane fra en Kørevej, der langs med vor Have førte fra Rolighed — Gaden, hvor Haven endte — til vor Nabo, Købmanden paa Storgaden, at slaa Frugterne ned med Sten af „det store Pære-

træ“, et meget stort, gammelt Graapærertræ — ikke at forveksle med „Sibberns Pærer“. Det harmede Far at se de mange Sten, og han satte derfor en lang Stang op til Træet, saa kunde Drengene bruge den!

Det er kedeligt ikke at have sine Redskaber, naar man skal bruge dem! Derfor havde Far to Sæt Haveredskaber, et til at bruge selv og et til — at laane ud! Og en stor Økonom var Far i alle Forhold. Jeg har lært meget af ham.

I de Dage var Handelsrejsende et mere sjældent Fænomen end i vore Dage; det beroede vel meget paa de primitive Trafikforhold. Far maatte endnu i mine Drengenaar foretage Forretningsrejserne selv; de kunde i de fleste Tilfælde endes i København, men ikke helt sjældent maatte han til Hamborg, en Gang endog til Leipzig. Først han rejste ud, skrev han en Serie frankerede Brevkort til Mor og tog med i Lommen og hver Dag puttede han et i Postkassen, hvor han færdedes. De var alle enslydende: Alt vel. Din Christian.“

Guldsmedemester Peter Christian Christensen var — som sin Farbroder Hofguldsmedemesteren i København — 2 Gange gift:

Gift 1. Gang i Sorø d. 24. December 1847 (Forlovere: Brødrene Skomagemester Jacob og Thomas Verlin Christensen) med CAROLINE WILHELMINE MADSEN, ved Ægteskabet opholdende sig i Huset hos sin Forlovede, født i Ringsted d. 15. April 1822, død i Sorø d. 12. December 1857 (Datter af Rebslager i Ringsted Jeppe Madsen og Hustru Christiane Nielsdatter).

Gift 2. Gang i Allerslev, Baarse Herred, d. 18. November 1860 (Forlovere: Købmand Schiøttz i Præstø og Kromand Jacobsen i Allerslev) med HANNE WILHELMINE SCHIÖTTZ, født i Allerslev, Baarse Herred, d. 12. Juni 1833, død hos sin ældste Søn, Dommerfuldmægtig, Kancelliraad Frederik Schiøttz-Christensen i Lemvig d. 23. Juni 1906, begravet i Sorø (Datter af Skolelærer og Kirkesanger i Allerslev Frederik Schiøttz og Hustru Laurentze Winding). Se herom videre under *Slægten Schiøttz (Schiöths)*.

I sit 1. Ægteskab med Caroline Madsen havde Guldsmedemester P. C. Christensen 7 Børn, 2 Sønner og 5 Døtre: D1—D7, i sit 2. Ægteskab med Hanne Schiøttz 8 Børn, 4 Sønner og 4 Døtre: D8—D15, hvoraf 3 Sønner og 2 Døtre antog Navnet *Schiøttz-Christensen*:

D NICOLINE HANSINE PETRINE CHRISTENSEN, født i Sorø d. 1: 29. Maj 1847, død s.stds. d. 3. Juni s. A.



Wilhelmine Christensen
(efter Foto 1864)

D FREDERIKKE WILHELMINE MANT-
2: ZINE SPORLINE CHRISTENSEN,
født i Sorø d. 5. September 1848,
død s.stds. d. 29. Januar 1868.
Ugift.

D ANNA MARIA CHRISTIANE CHRI-
3: STENSEN, født i Sorø d. 13. April
1851 (Madam Odense bar hende til
Daaben), død i Aarhus Sct. Lukas
Sogn d. 5. Juli 1932 hos Halv-
søsteren Fru Louise Bøker efter
forinden i mange Aar at have
opholdt sig i Lemvig hos Halv-

broderen Dom-
merfuldmægtig
Schiøttz - Chri-
stensen og sin
Svigerinde dør,
begravet i Fa-
miliegravstedet i
Sorø. Som „Fa-
ster Anna“ erin-
dres denne ugifte
gamle Dame in-
denfor Familien.



Anna Christensen med sine yngre Brødre

D NICOLINE HANSINE PETRÆA CHRISTENSEN, født i Sorø d. 4: 10. Maj 1852, død samme Dag af Krampe.

D WILHELM MANTZIUS CHRISTENSEN, født i Sorø d. 22. Juni 5: 1853 (Moderen bar ham og Madam Alsing stød hos. Faddere: Guldtrækker Sporleder og Jacob og Thomas Christensen), død i Kalundborg d. 5. August 1891 under en Rejse fra sit Hjemsted paa Samsø for at søge Lægehjælp, begravet i Sorø, Urmager og Guldsmed i Tranebjerg paa Samsø, tidligere i Ringsted. Mantzius Christensen stod i Lære i Nakskov hos Urmager Clausen og var i nogle Aar som Svend sin Faders Medhjælper ved Urmageriet i Sorø.

Gift i Sorø d. 11. April 1878 med KIRSTINE MARIA NATHALIE HANSEN, født paa Høvældegaarden, Sandby Sogn, Tybjerg Herred, d. 19. November 1854, død i Rolighed i Sorø d. 12. Maj 1925 (Datter af Landmand, Arvefæster af Høvældegaarden i Sandby, senere



Urmagemester
Mantzius Christensen

Fotograf, Ejer af en Ejendom i Rolighed i Sorø, Hans Frederik Georg Hansen og Hustru Vilhelmine Berthine Jensen).

I sit Ægteskab med Nathalie Hansen havde Urmager Mantzius Christensen 2 Døtre, E 1—E 2:

E ELLA CAROLINE FREDERIKKE CHRISTENSEN, født i Sorø d. 1: 19. December 1879 under Moderens midlertidige Ophold i Rolighed, død s.stds. d. 5. December 1926.

Ugift.

E AGNES CHRISTENSEN, født i Ringsted d. 26. Januar 1881, 2: bor ugift i Rolighed i Sorø. Ifølge Sorø Købstads Skøde- og Panteprotokol er Ejendommen Rolighed Nr. 13, Matr.



Ella, Nathalie og Agnes Christensen

Nr. 92 af Sorø Købstad, ved Skøde af 30. April 1916, tinglæst d. 4. Maj s. A., fra Jan v. Osten Hackes i uskiftet Bo hensiddende Enke, Anina v. Osten Hacke, solgt til Søstrene Agnes og Ella Caroline Frederikke Christensen for 14.500 Kr. Den 8. December 1930 er Skifteudskrift tinglæst som Adkomst for Agnes Christensen til den afdøde Søsters Halvpart.

D BERNHARD NICOLAI CHRISTENSEN,
6: født i Sorø d. 20. December 1855,
død s.stds. d. 31. December 1876,
Handelsbetjent.
Ugift.

D PIGEBARN, dødfødt d. 28. November
7: ber 1857, begravet i Sorø.



Bernhard Christensen

D HANS FREDERIK VILHELM SCHIØTTZ-CHRISTENSEN (ifølge 8: kongelig Bevilling af 3. Marts 1893 blev *Schiøttz*- erhvervet som Slægtsnavn for samtlige dalevende 5 Børn i Guldsmedemester P. C. Christensens 2. Ægteskab), født paa Storgaden Nr. 14 i Sorø d. 26. August 1861 (baaren til Daaben af Madam Emilie Christensen, Skomager Th. Christensens Hustru og hilstod Jomfru Carlenius af Sorø. Faddere: Guldtrækker Sporleder, Skomager Th. Christensen, Buntmager Rossau alle af Sorø), død paa



Loxe Schiøttz-Christensen
f. Lassen



Dommerfuldmægtig, Kancelliraad
Fr. Schiøttz-Christensen

Breidablik i Lemvig d. 26. Juni 1930, exam. juris, Løjtnant i Artilleriet, fra April 1887 til sin Død Herredsfuldmægtig ved Skodborg og Vandfuld Herreder og Dommerfuldmægtig i Lemvig, ivrig Afholdsmand, fra 1889 Formand for Lemvig Afholdsforening, fra 1893 til sin Død Medlem af Hovedbestyrelsen og Kasserer i Danmarks Afholdsforening, i 1904 udnævnt til Kancelliraad. Fr. Schiøttz-Christensen beklædte adskillige offentlige og kommunale Tillidshverv og beskæftigede sig meget med Velgørenhedsarbejde.

„Frederik tog Realeksamen fra Sorø Akademi 1877“, fortæller Redaktør L. Schiøttz-Christensen om sin ældre afdøde Broder, „han var derefter Kontorist paa Byfoged- og Herredskontoret først i Sorø, senere i Ringsted, læste saa til dansk juridisk Eksamen og blev exam. juris. Efter at have aftjent sin Værnepligt som Artillerist paa Tre Kroner blev han udnævnt til Løjtnant og gjorde Officerstjeneste paa Fortet i et Aar. Han



Villa „Bredablik“ i Lemvig

blev yngste Fuldmægtig paa Herredskontoret i Lemvig Aar 1887, avancerede efterhaanden til første Fuldmægtig og Auktionarius (Strandingsauktionerne spillede især en stor Rolle) og forblev i sin Stilling under de skiftende Herredsfogder og Borgmestre til sin bratte Død i Juni 1930. Aftenen før *Loxes* Fødselsdag, da han havde narret hende tidligt i Seng, modtog han et nyt Møblement til Havestuen og forestod Møblernes Opstilling — Morgendagens Overraskelse til Fødselsdagsbarnet. Han satte

sig i en af Stolene for at se paa Opstillingen — antagelig i glad og lykkelig Stemning — og døde. En skøn Død; han havde ved Middagstid taget sit daglige Bad i Fjorden med Hovedudspring fra Vippen. —

Frederik Schiøttz-Christensen er som Menneske tilstrækkelig karakteriseret i nedenstaaende Uddrag af de Taler, der blev holdt ved Afsløringen af et Mindesmærke for ham. Den Retlinethed, den næsten halsstarrige Redelighed, der udmærkede ham i alle borgerlige Forhold, kendetegnedes ogsaa, vel først og fremmest, hans juridiske Gerning som Herreds- og Dommerfuldmægtig, hvorefter talrige Vidnesbyrd foreligger baade fra Principalers, Medarbejderes og Medborgeres Side. Ogsaa inden for den juridiske Sammenslutning, han tilhørte, ved jeg, at hans Ord og Gerning satte Spor.

Efter deres Bryllup boede Frederik og Loxe til Leje i et Hus paa Havnepladsen, her blev de to ældste Børn, *Ingrid* og *Yrsa* fødte. Senere byggede Ægteparret eget smukt Hjem (Slotsarkitekt Th. Jørgensen) paa Bakkeskraaningens øst for Fjorden, Villa „Breibablik“, hvor Børneantallet forøgedes med de to yngste, *Ragna* og *Bergljot* — medens *Aslaug* fødtes i en Lejlighed i Østergade, hvor Familien midlertidig opholdt sig, mens Villaen blev opført. Paa Breibablik voksede Børnene til; her døde Frederik, og Loxe tog siden som Enke Bolig paa Frederiksberg.

Naar Frederik blev Afholdsmand, og som Agitator og Foregangsmand satte sig sit smukkeste Eftermæle ved sin Gerning inden for Danmarks Afholdsforenings Hovedbestyrelse, var det ikke ifølge medfødte Anlæg for Askese paa dette eller andre Omraader. Han havde en stærk Konstitution, som tillod ham f. Eks. altid at færdes uden Overtøj, selv paa Strandingsauktionerne ved Vintertid. Det var vist blevet ham en fiks Idé; men han holdt til alt Slags Styggevejr — i bar Figur! Baade hans Kræfter, hans Økonomi og hans Livslyst tillod ham at deltage i ethvert glad Lag i de unge Dage. Og han gjorde det. Ikke mindst i det Aar han gjorde Løjtnantstjeneste paa Forterne; han drak, tør jeg sige, som en Børstenbinder, uden at hans

Væsen eller Gerning vides at have baaret Spor deraf. Det var Tidens Skik. Men Frederik levede ikke længe som Borger mellem Borgere, virkede ikke længe som „Værner og Vogter af Sikkerheden“ med guldtresset Kasket, førend han slog om. I dybeste Alvor og besjælet af en Overbevisning uden Lige meldte han sig ind i Lemvig Afholdsforening og fik den Stjerne paa Frakkeopslaget, som han bar fanatisk og — uplettet til sine Dages Ende.

Her skal ikke fortælles Afholdshistorie. Men her skal siges om Frederik og om den Mission, han tog op inden for dette nye Omraade, at han fandt sig en trofast Underbygger og Medarbejder i Loxe. De arbejdede Haand i Haand paa denne deres Livssag, ofrede Hjem og Fritid paa Afholdssagen, førte an i Basarer og Underholdninger og ved Kaffeborde, spillede Komedie mange Aftener hver Vinter — alt til Fordel for den gode Sag. Et stort Afholdshotel staar nu i Lemvig som en Frugt af deres Virke. I Hjemmet optog de — og det er det største og stærkeste Bevis paa Ægteparrets Selvopofrelse og redelige Vilje til at hjælpe andre — modstandsløse Mænd som egne Børn, i Maaneder, i Aarevis, til de var afvænnede og igen i Stand til at optage deres Forretning. Undertiden med Held. Og med Penge hjalp de over Evne, Gaver, Laan, Kautitioner; i Reglen ramlede det sammen om dem, saa Bankkontoen efterhaanden blev ringe. Ære være dem for det! Og Loxe har dog sit Udkomme.

Ved Indgangen til Lemvig Lystanlæg har man rejst et Mindesmærke for Frederik. Det er en Natursten af iøjnefaldende Dimensioner; den vejer ca. 4 Tons. Foroven er indhugget et Portrætelief og Navnet: Fr. Schiøttz-Christensen 1861—1930. Derunder staar: Trofast, nidkær, frygtløs, offervillig tjente han Afholdssagen i Kærlighed til sit Hjem, sin By, sit Land.

Ved Afsløringshøjtideligheden, der havde samlet mange Mennesker, talte Redaktør Hans Lilholt meget smukt om Afholdsmanden og tilføjede: Han var en god Borger i sin By, levende og virksomt interesseret for Lemvigs Ve og Vel. Og hans Kærlighed til Danmark var ikke Mundsvejr. I 1914 meldte

den da 54-aarige Mand sig som frivillig til Hæren og var inde i mange Maaneder som Løjtnant ved Fæstningsartilleriet. Det inderste i hans Livsgerning, sluttede Taleren, kan udtrykkes i Dostojevskijs Ord: Medfølelsen er den menneskelige Tilværelses



Mindesmærke i Lemvig for Kancelliraad

Fr. Schiøttz-Christensen

(fotograferet paa Afsløringsdagen)

vigtigste, ja eneste eviggyldige Lov. Det var den dybe Medfølelse med Næsten, som førte Schiøttz-Christensen ind i Arbejdet for Afholdssagen, og det var den, som drev ham fremad, indtil han segnede i Døden.

Efter hans Ven Thøger Larsens skønne Sang „Lutret Sind og klare Tanker“ talte Formanden for Danmarks Afholdsforening, Overlæge Carl Ottosen, Skodsborg: Jeg har arbejdet sammen med Schiøttz-Christensen i 23 Aar og har et grundigt Kendskab til ham og den dybeste Ærbødighed for ham. Jeg har truffet mange Mennesker, men hos faa en saa udpræget Retlinethed og Vilje til at hjælpe, hvor Hjælp behøvedes. Han fik gennem sit Arbejde stor Betydning for hele Landet. Han var en uvurderlig Støtte for Ædruelighedsarbejdet og han blev elsket, æret og agtet for sin ranke Holdning og den Maade, hvorpaa han kæmpede. Han havde ogsaa dygtige Hjælpere, især havde han sin trofaste Hustru; vi bringer Fru Schiøttz-Christensen Danmarks Afholdsforenings varmeste Tak for, hvad hun var for den Mand, der blev saa uendelig meget for Afholdssagen. Han vilde hellere slides op end ruste op.

Efter Afsløringen af Stenen udbragte Dr. Ottosen et Leve for Schiøttz-Christensens Minde, og Fru Ottosen lagde Blomster ved Monumentet, ligesom der blev bragt Blomster fra Afholdsforeningen og fra Borger-, Industri- og Haandværkerforeningen med Tak for Kancelliraadens Arbejde inden for denne Forening.

Redaktør Lilholt takkede sluttelig Byraadet for den smukke Plads, der var overladt Komitéen, og overgav dermed Mindesmærket til Kommunestyret i Haab om, at det vil blive fredet og værnet i Fremtiden. Borgmester Poulsen svarede: Jeg har den Ære og Glæde paa Byraadets Vegne at modtage dette Monument og jeg beder Danmarks Afholdsforening modtage Byens Tak for Gaven. De kan være forvisset om, at det vil blive fredet og værnet. Mindesmærket vil tale sit tydelige Sprog til de kommende Slægter om den Mand, der med sin glødende Iver og sit varme Sind var sin By en god Borger.

Loxe bragte dybt bevæget en Tak til alle, hvorefter Højtideligheden sluttede med Afsyngelsen af „Altid frejdig, naar du gaar —“.

Fr. Schiøttz-Christensen var bl. a. i mere end 30 Aar Medlem af Bestyrelsen for Folkebogsamlingen i Lemvig.“

Fr. Schiøttz-Christensen blev gift i Lemvig d. 11. August 1893 med CHARLOTTE, kaldet LOXE, LASSEN, født paa Gunderstedgaard, Gundersted Sogn, Slet Herred, d. 27. Juni 1868, nu, som Enkefrue, bosiddende paa Frederiksberg, tidligere paa Breidablik i Lemvig (Datter af Proprietær, indtil 1875 Ejer af Hovedgaarden Gunderstedgaard i Slet Herred, senere af Østertang i Gudum Sogn, Skodborg Herred, Nicolaj Christian Lassen og Hustru Valdemardine Marie Brandt).

I sit Ægteskab med Loxe Lassen havde Kancelliraad Frederik Schiøttz-Christensen 5 Døtre, E 1—E 5:



Ingrid Krohn f. Schiøttz-Christensen med Datter

E INGRID SCHIØTTZ-CHRISTENSEN, født i Lemvig d. 29. August 1: 1894. Gift, borgerlig viet, paa Altona Raadhus d. 29. Januar 1916 med CÆSIUS CHRISTIAN LUDOLPH KROHN, født i Randers Sct. Mortens Sogn d. 12. Februar 1890, fra 1915 Tandlæge i København, p. t. Formand for Københavns Tandlægeforening og Medlem af Dansk Tandlægeforenings Hovedbestyrelse (Søn af daværende Landmand, Proprietær, til 1889 Ejer af Gaarden Houmark ved Randers, senere Hospitalsdirektør i København, Ludolph Frederik Hector Krohn og Hustru Magdalene Elisabeth Lützhøft).

I Ægteskabet 1 Datter, F 1:

F ANNEGRETE KROHN, født i Altona d. 28. November 1916,
1: døbt i Altona.



Lærerinde Frøken
Yrsa Schiøttz-Christensen



Aslaug Lautrup-Larsen
f. Schiøttz-Christensen

E YRSA SCHIØTTZ-CHRISTENSEN,
2: født i Lemvig d. 6. August
1896, Husholdningslærerinde fra
Ankerhus Seminarium i Sorø, nu
med fast Ansættelse s.stds. som
Haandarbejdslærerinde. Ugift.

E ASLAUG SCHIØTTZ-CHRISTENSEN,
3: født i Lemvig d. 6. Januar 1898,
Kommunelærerindeeksamen i
København 1919.

Gift i Lemvig d. 11. August
1919 med SVEND KNUD LAU-
TRUP-LARSEN, født i Slagelse
d. 24. Marts 1893, Ingeniør, i
1918 cand. polyt., fra 1923 In-
spektor ved Arbejds- og Fa-
briktilsynet, nu med Bopæl i
Thisted (Søn af Arkitekt i Sla-
gelse Peter Knud Larsen og
Hustru Anna Kristine Lautrup).

I Ægteskabet 3 Børn, 1 Søn
og 2 Døtre, F1—F3:

F BODIL LAUTRUP-LARSEN, født
1: paa Frederiksberg d. 17. Juni
1922, døbt i Lemvig.

F KAREN VIBEKE LAUTRUP-LAR-
2: SEN, født i Thisted d. 26. Ok-
tober 1924, døbt i Lemvig.

F LEIF LAUTRUP-LARSEN, født i Thisted d. 19. Juli 1928,
3: døbt s.stds.

E RAGNA SCHIØTTZ-CHRISTENSEN, født paa Breidablik i Lem-
4: vig d. 7. November 1899, Kommunalærerindeeksamen i
København 1925.

Gift paa Lemvig Raadhus d. 1.
April 1927 med sit Næstsøskende-
barn ERNST LASSEN, født i Køben-
havn (Sct. Johannes Sogn) d. 12.
August 1895, Læge, i 1921 cand.
med., derefter Tjeneste ved for-
skellige Hospitaler i Jylland og
København, visiterende Læge ved
Kommunehospitalet i København,
nu, fra 1932, praktiserende Læge
i Rødovre og Læge ved Over-
postmesterembedet i København
(Søn af Lagerforvalter, senere
Prokurist og Medindehaver af
Smedefirmaet Simonsgaard og
Madsen i København, fra 1914 Købmand i Nykøbing paa
Falster, Jens Johannes Lassen og Hustru Jensine Christiane
Klitgaard). 1 Ægteskabet 2 Sønner (Tvillinger), F1—F2:



Ragna Lassen
f. Schiøttz-Christensen



Bergljot Ankjær
f. Schiøttz-Christensen

F NIELS LASSEN, født i København
1: (Hans Tavsens Sogn) d. 16.
December 1927.

F MOGENS LASSEN, født i Køben-
2: havn (Hans Tavsens Sogn) d.
16. December 1927.

E BERGLJOT SCHIØTTZ-CHRISTEN-
5: SEN, født paa Breidablik i Lem-
vig d. 22. Januar 1909.

Gift, borgerlig viet, paa Lem-
vig Raadhus d. 6. August 1930
med STEPHAN ANKJÆR, født i

Holbæk d. 8. August 1899, Ingeniør, i 1921 Afgangseksamen fra Konstruktørskolen i København, til 1923 ansat paa Orlogsværftets Konstruktionskontor, derefter 3 Aars Studieophold i New York, fra 1926 ansat i Firmaet J. G. A. Eickhoff i København (Søn af Købmand i Holbæk Carl Christian Ankjær og Hustru Dorthea Sofie Mathilde Gørges).

I Ægteskabet 1 Søn, F 1:

F IB ANKJÆR, født i Frederiksberg (Sct. Markus Sogn) d. 14. 1: Juni 1933, døbt i Holbæk.

D LAURITZ ALEXANDER SCHIØTTZ-CHRISTENSEN (Navneændring 9: af 3. Marts 1893), født paa Storgaden i Sorø d. 17. Februar 1863 (baaren til Daaben af Skolelærerenke Madam Schiøttz i Allerslev ved Præstø og hosstod Jomfru Wilhelmine Christensen af Sorø. Faddere: Købmand Schiøttz i Præstø, Handelsbetjent Schiøttz af Vordingborg og Skomagemester Thomas Christensen af Sorø), Bladejer, Chefredaktør og Udgiver af Aalborg Stiftstidende, cand. pharm. og Løjtnant i Fodfolket. Præliminæreksamen fra Sorø Akademi 1879, samme Aar Discipel paa Vordingborg Apotek, Physicatseksamen paa Køge Apotek 1882, atter paa Vordingborg Apotek, cand. pharm. fra Universitetet 1885, Receptar paa Odense Løve Apotek til 1887, Secondløjtnant 1888, paa Aalborg Svane Apotek til 1890 og paa Blaagaards Apotek i København til 1. Februar 1891.

L. Schiøttz-Christensen satte sig i 1890 i Spidsen for en Bevægelse blandt Farmacevterne med Organisation som Maal og virkede i 8 Aar som Formand for Farmaceutisk Medhjælperforening og Redaktør af Farmaceutisk Tidende. Da Redaktørgerningen her straks kostede ham Kandidatpladsen paa Blaagaards Apotek, uddannede han sig — inden for samme Tidsrum: 1890 til 1898 — i kvantitativ Analyse paa Polyteknisk Lærestalt under Professor S. M. Jørgensen, gennemgik et fuldstændigt Kursus i Gæringsfysiologi under Alfred Jørgensen og et bakteriologisk Kursus i Universitetets Laboratorium under Carl Jul. Salomonsen — alt i



L. Schiøttz-Christensen i Redaktørstolen, Udsigt mod Budolfi Kirke
(efter Maleri af Aug. Tørsleff 1928)

Løbet af Aaret 1891. Samtidig udnyttede han sine erhvervede Kundskaber paa Opfindelsernes Omraade, fremstillede saaledes en fosforfattig Strygeflade til Tændstikker, en Acetylen-Cyklelygte og — sammen med Kollegerne Fride-richsen og Clausen — Blodmelasse til Kreaturfoder, foretog, til Dels med Understøttelse fra den Raben-Levetzauske Fond, Studier og Forsøg vedrørende Fremstilling af rendyrket Gær til Brød og holdt herom Foredrag paa Det 14. skandinaviske Naturforsker møde i København 1892. Efter Foredraget kom-plimenteret ex auditorio af Professor Emil Chr. Hansen, Carls-berg-Laboratoriet. 1894—1897 virkede han, fra Tid til anden, som konditionerende Farmaceut paa Gl. Torvs Apotek i København.

Da Apotekerlovgivningen var vel forberedt i det af Farmaceuterne ønskede Spor og Apotekernes Afgiftslov vedtagen, og da den første Lønoverenskomst med Apotekerne var underskrevet og ført ud i Livet, opgav L. Schiøttz-Christensen sine faglige Hverv og bosatte sig, Oktober 1898, for 14 Maaneder i Italien. Ved Afrejsen overrakte Kollegerne deres Tillidsmand et af Siegumfeldt malet Portræt med Inskription: Fra taknemlige Fagfæller. Udenlandsrejsen



L. Schiøttz-Christensen
som Examinatus 1883

strakte sig til Florens, Rom og Neapel med et 8 Maaneders Ophold paa Capri og afsluttedes med et 6 Maaneders Ophold i Paris til ind i Maj Maaned 1900. Hjemkommen blev L. Schiøttz-Christensen Redaktør af *Aalborg Stiftstidende*, som han efter 10 Aars Ledelse købte og overtog d. 1. Januar 1911 og vedblivende leder og udgiver. 1896—1916 var han Repræsentant i Farmaceutisk Understøttelsesselskab, 1906 udnævntes han til Æresmedlem af Dansk Farmaceutforening, efter allerede i 1903 at være udnævnt

til Æresmedlem af dennes Aalborg-Hjøring Amters Kredsforening og, ligeledes i 1906, valgtes han til Bestyrelsesmedlem i Aktie-Plantageselskabet for Aalborg Amt.

I 1916 købte Redaktøren, sammen med sin ældre Broder Dommerfuldmægtigen og sin Svoger Direktør Oluf Krabbe, Ejendommen Rolighed Nr. 13 i Sorø — forlængst afdøde Overlærer Kiellerups gamle Gaard — for straks at overdrage Stedet her som Familiebolig for de to ugifte Niecer, Ella og Agnes Christensen i Sorø (se S. 68 f.); nu er Redaktøren Eneejer af denne Gaard. Den 1. April 1923 købte han for en Sum af 145.000 Kr. den i Budolfi Landsogn tæt ved Aalborg beliggende Gaard Vester Skalborg og

drev den et Par Aar med sin Svigersøn Direktør Alf Christensen som Bestyrer, hvorefter han atter afhændede den. Som den jordelskende og plantningsinteresserede Mand Redaktøren er byggede han sig Sommerhus, Hytten „Syndefaldet“, paa lejet Grund i Statens Klitplantage i Svinkløv. I 1927 foretog han sit store Godskøb, idet han for en Sum af godt 440.000 Kr. erhvervede sig for sin Søn *Ulf* Hoved-

gaarden „*Klingstrup*“ ved Svendborg, Val-kendorfernes gamle Slægtsgaard, med et Tilliggende af over 400 Tønder Land Ager og Skov og som Sønnen vedblivende ejer og driver.

Sammen med sin Datter *Eja* foretog Redaktør Schiøttz-Christensen i 1922 en 10 å 11 Maaneders Rejse rundt om Jorden med Besøg bl. a. i Singapore, Siam, Kina, Korea, Japan, Hawaiiøerne og Nordamerika, en Rejse han har skildret i sin Aaret efter udsendte Bog „Fra



Løjtnant, cand. pharm.
L. Schiøttz-Christensen 1897

Singapore til Honolulu“. I Efteraaret 1923 deltog han i en Handelsdelegation til Canada, Mexico og Cuba, skænkede samme Aar, ved Gavebrev af 11. Oktober og i Anledning af Foreningens 25-aarige Bestaaen, 50.000 Kr. til Dansk Farmaceutforenings Byggefond, foretog i Efteraaret 1929 — denne Gang med sin Hustru — sin anden Orientrejse med Siam som Maal og med Besøg undervejs i La Rochelle, Algier, Port Said, Colombo, Penang, Malakkahalvøen til

Bangkok, hvor det længste Ophold gjordes. Paa Hjemvejen rastedes i Ospedaletti paa den italienske Riviera, hvor Ægteparret holdt Jul.

Schiøttz-Christensen blev i 1931 modelleret af Billedhugger Ludvig Brandstrup, hans Barndomsven og Skolekammerat fra Aarene paa Sorø Akademi, Busten er senere udført i Bronze med Henblik paa Opstilling — engang i Tiden — i Aalborg Stiftstidendes Redaktion.



Hovedbygningen paa Klingstrup, Facade mod Haven

Til Levnedsskildringen i Bogen *Farmaceuten og Redaktøren L. Schiøttz-Christensen*, som udkom paa hans 70-Aars Fødselsdag, har Redaktøren ønsket at knytte følgende supplerende Bemærkninger:

„I Sommeren 1933 afholdtes en vellykket og stærkt besøgt *Nordjysk Udstilling*, paa hvilken ogsaa *Aalborg Stiftstidende* viste Flaget. Min Stand laa op mod en af Hovedhallens Ydervægge; dens Indretning var bestemt af Arkitekt Ejnar Packness. Paa Længdevæggen i hele dens Udstrækning (8 m.) malede Arne Ungermann en Frise i stærke, klare Farver, som i to



Tegneren Arne Ungermanns Frise i Aalborg Stiftstidendes Stand paa Nordjysk Udstilling

sammenhængende Billeder symboliserer Stiftstidendes Fremstilling i 1767 og 1933 — en fotografisk Gengivelse, saa vidt Frisen har kunnet lade sig afkopiere, vises ovenfor. De muntre, farveskønne Illustrationer var hele Dagen stærkt belyste af en Række skjulte Lamper i Overkanten. I Standens ene Ende var en halvrund Disk, hvorfra vi solgte Stiftstidendes Udstillingsnummer (af 1. Juni) og Dagens Avis; i den anden Ende fandtes et Læsebord med Stole om; midt i Rummet hang en mat Glasplade, hvorpaa vi hver Time viste en Film af det daglige Arbejde i alle Bladets Afdelinger, sluttende med Budenes Skare, der forlader Bernhard Réesgade for at drysse Stiftstidende som Sne over Byen. Hele Standens Cementgulv var dækket af en pyntelig Halmmaatte. Jeg synes selv, at Helheden var meget smuk, og det var der ogsaa andre, der syntes. Men Spøgen kostede ogsaa i et og alt 9000 Kr.

I Fortsættelse af *Stiftstidendes Historie* i den foregaaende Bog kan anføres, at „Aalborg Venstreblad“ gav op i Efteraaret 1930 og overlod mig ca. 150 Abonnenter. „Vendsyssel Folkeblad“ i Brønderslev afgik i 1932 ligeledes ved en stille Død, men afløstes af „Nordjysk Tidende“ som Organ for den kriseskabte Organisation L. S. (Landbrugernes Sammenslutning) i Vendsyssel. Et konservativt Dagblad „Aalborgposten“ udkom-

mer siden Januar 1932 som Bilag til „Jyllandsposten“s Oplag her paa Egnen.

Stiftstidendes Redaktion tæller nu 8 fastansatte Medarbejdere foruden *Eja*, *Alf* og mig, og Bladet har faaet egen Hovedstadsredaktion under Ledelse af Redaktør Chr. Torpe. Tidens Konkurrence kræver Fart i alle Forhold, særlig vedrørende Reportagen. — Telegraph og Telefon er ikke mere nok, nu er Diktafonen taget i Anvendelse; vi anvender den med et særligt Forstærkeranlæg, der gør det muligt at overføre Korrespondentens Telefondiktat direkte paa Voksvalsen, der aflyttes, naar Samtalen er forbi, som var det en Grammofonplade. Det sidste nye mekaniske Hjælpemiddel er Fjernskriveren, en Kombination af Telegraph og selvvirkende Skrivemaskine.

Med dette Aars Udgang fratræder Forretningsføreren, Bogtrykker N. P. Jørgensen, paa Grund af Alder.

Min 70-Aars Fødselsdag tilbragte vi paa *Klingstrup* omgivne af vore Børn og Børnebørn o. a.

Dagens største Overraskelse bragte *Rous* mig. Efter Morgenkaffen samledes vi i Dagligstuen om et festligt Fødselsdagsbord med Gaver og Blomster og et Bjerg af Breve og Telegramer. Da vi havde sunget „Kærlighed fra Gud —“ tog *Rous* Ordet saalunde:

Vi, der her er samlede, vil fejre dig, kjære Lau! Intet Sted kunde vel være skønnere at mødes end paa Familiegaarden Klingstrup hos Ulf og Agnete. Du har aldrig holdt af at blive festet for; men paa din 70-Aars Fødselsdag undgaar du det ikke, og jeg beder dig tilgive mig, dersom du synes, at jeg har handlet egenmægtigt; men jeg har ikke kunnet lade være.

Kjære Lau! Fra dig er der udgaet saa uendelig megen Godhed og Kjærlighed; vi har alle noget at sige dig Tak for, jeg allermost. Vi vil samle vor Tak i Ønsket om, at Vorherre vil give dig „Hjertets Fryd og Hjertets Fred“, saaledes som Lotten saa smukt skrev i en Sang til dig. At vor kjære Lotten ikke mere er iblandt os, er en stor Sorg. Hun og jeg havde talt om din 70-Aars Fødselsdag, og om al den Stads vi skulde gjøre af dig. Lotten vilde syngte og skrive til din Pris; vi havde mange Planer, som jeg ved hendes Død blev alene om.

Jeg har set hen til denne Dag med stor Glæde, og til den Glæde det skulde blive at overrække dig, vore Børn og vor Familie nær og fjern den Slægtbog, som det ved Kandidat Hedins Hjælp er lykkedes mig at samle om Familien Christensen fra Sorø og Familien Schiøttz fra Allerslev. Det har ikke været noget helt let Arbejde; vi har været beskæftigede med det i halvandet Aar.

Udprægede Slægtsinteresser har du aldrig haft. Naar jeg spurgte dig, hvad din Farfar havde været, sagde du, han var Skomager, Loxe og Rentze mente, at han var Smaakjørende, og stort flere Oplysninger var der ikke at faa; men ved ihærdig Søgen i Arkiver og Biblioteker og ved velvillige Menneskers Hjælp er der nu samlet en Slægtbog, der har Bud viden om, og du vil af den se, at du er udgaet fra en dygtig og særpræget Slægt, der har sat sig Spor og som du har Grund til at være stolt af.

Imidlertid var det dine Livserindringer, der gav mig Idéen til at samle disse Mindeblade. Livserindringerne skrev du kun modvilligt. Jeg plagede dig nærmest dertil; men paa Hjemrejsen fra Siam fik du Ro og Fred og nedskrev disse spredte Træk fra dit Liv. Livserindringerne er saaledes blevet Rammen om, hvad der er samlet; men Stoffet blev saa omfangsrigt, at selve Stamtavlen ikke kom med i *Schiøttz-Christensen Bogen*. Stamtavlen er saa godt som færdig til at gaa i Trykken — paa vort eget Trykkeri — naar du vil give Ordre hertil.

Mindebladenes Indhold er kun magert i Sammenligning med dit Liv og dets Indhold; men kun saaledes kan det blive — hvem aner den Rigdom af Indhold, der har været i og om os i vort forholdsvis lange Liv!

I Ydmyghed og med Tak for hvad du har været for mig, overrækker jeg dig da *Schiøttz-Christensen Bogen*, idet vi vil lade Tankerne gaa tilbage til dit kjære gamle Hjem i Sorø og til de Slægter, der er gaet forud.

ROUS



Hovedgaarden Klingstrup, Avlsbygningerne set fra Møllesøen

Manuskriptet til denne hjertelige Tale fulgte som Bilag til Overraskelsen: *Schiøttz-Christensen Bogen*, der allerede er nævnt i Indledningen til disse Bemærkninger. Den er skrevet af Personalhistorikeren, cand. pharm. Niels Hedin og „udgivet for Familien af Thora Schiøttz-Christensen, Aalborg 1933“. (Nogle enkelte Trykfejl deri er rettede bag i nærværende Bog).

Som det fremgaar af hin Bog og som det er antydnet i Gavebrevets Ordlyd, har jeg uden at vide det selv været Medarbejder baade i Tekst og Billeder; Fotografierne fra Italien og Siam skyldes alle mit Kamera. Jeg havde ikke den ringeste Anelse om, at Rous og Hedin havde Planer om at skrive denne Mindebog — endsige at de i halvandet Aar havde arbejdet med dens Tilblivelse, dem selv til megen Ære. Det *var* en Overrumpling!

I Vinteren 1930-31 foretog Rous og jeg en Sørejse til Ceylon, Malakka, Siam etc.; paa denne Tur gjorde jeg Alvor af at nedskrive mine Livserindringer, for at de kunde henligge til vore

Børn, naar min Tid var omme. Tilskyndelser havde det ikke skortet paa. Vi har haft et rigt og interessant Samliv, og en kort Fortælling om vore mange Lykkeaar vil formentlig kunne blive ogsaa vore Efterkommere til Underholdning og Glæde. Erindringerne blev nedskrevet paa en Papirblok, som ved Hjemkomsten blev lagt hen til senere Bearbejdelse og Fuldstændiggørelse. Men min lille foretagsome Rous kom mig i Forkøbet, og nu maa det have sit Forblivende ved den Form, Memoirerne har faaet i hendes Bog. Det er nok, og maaske allerbedst saaledes.

Mine fuldstændige Livserindringer vilde komme til at omhandle mange Personer og mange Forhold, hvis de var skrevet hjemme, hvor jeg har Minder og Kilder ved Haanden. Men af rent personligt-private Oplevelser vil jeg dog i denne Efter-skrift nævne mine mange Rejser ude i den store Verden. Om Rejserne har jeg i Aarenes Løb skrevet meget. En Del har været optaget i Aalborg Stiftstidende; herfra



L. Schiøttz-Christensen og Smoky

er Spalterne overførte og indklæbede i to voluminøse Bind (i blaat Pap) og forsynede med et Utal af Billeder og løse Bilag.

Mest Stemning var der over vor Bryllupsrejse i Harzen; men det er en Sag for sig. Af større og mere indgribende Betydning var vort fjorten Maaneders Ophold i Italien med en seks Maaneders Afslutning i Paris — fra Oktober 1898 til ind i Maj 1900. Om denne usædvanlige Oplevelse kunde jeg godt endnu skrive en Bog; men det sker dog næppe.

Italiens-Eventyret er nævnt ganske en passant i *Schiøtz-Christensen Bogen*; jeg skal blot tilføje, at i Italien blev mit første „blaa Bind“ Rejseerindringer skrevet; men det er gaaet tabt. Det blev „for en Sikkerheds Skyld“ sendt hjem fra Neapel tilligemed en Del Turistminder og Rous' Pelsværk, uanvendeligt i Syden — altsammen overflødig Ballast, som der kun var Besvær ved at slæbe fra By til By i tolv Maaneder endnu. Kassen — det var naturligvis en Appelsinkasse — var forsikret, og Forsikringen hævdede jeg. Men de tabte Værdier, min første „blaa Bog“, var jo uerstattelig. En ung og lykkelig lille Familie var kommen ud for det store Eventyr og med en skrivelysten pater familias. Jeg skrev og skrev: Om Rejsen derned, om de længere Ophold i Frankfurt a. M. og i Luzern, om Vierwaldstättersøen, om Göschenen og Andermatt, om St. Gotthard — første Gang. Italien, Italien! Alt var nyt for os, alt syntes os vidunderligt: Milano, Florens, Rom, Neapel, Sorrento, Amalfi, Pæstum, Capri — o Capri! Her havde vi møbleret Lejlighed i otte Maaneder med Have og „egne“ Appelsintræer, hvorfra en Kurv gyldne Oranger hver Dag stod paa vort Bord. Og Bekymringer havde vi ingen af. Aa, hvor gerne vilde jeg eje denne Bog, hvori alle disse første Maaneders Henrykkelse fandt begejstrede Udtryk. Efterhaanden blev jo ogsaa Italien os hverdagslig; man kan ikke gentage sig selv hver Dag gennem fjorten Maaneder, og dog er der Jubel nok i Bind II, der afslutter det italienske Eventyr. Men man ser kun een Gang, „for — første Gang“. Det er for saa vidt ogsaa Ejaa og min Bog *Fra Singapore til Honolulu* Vidnesbyrd om, idet jeg ikke fristedes til at begynde forfra, da Rous og jeg senere var sammen i Østen. Rous skrev Dagbog; den henviser jeg til.

I andet og tredie Bind af mine „blaa“ Rejsebøger findes iøvrigt mange store Rejser omtalt. Jeg har været i næsten alle europæiske Lande, kun Tyrkiet, Grækenland og Spanien undtaget, været to Gange i Kanada, baade i Øst og Vest, to Gange i U. S. A., et Par Maaneder overalt i Mexico, otte Dage i Havana paa Cuba, i Algier og Ægypten. Og som oftere nævnt har Eja og jeg været Jorden rundt paa en aarelang Ekspedition.

Havde jeg selv faaet Anledning til at slutte mine Erindringer her hjemme, vilde ogsaa mit farmaceutiske Eventyr have faaet en større Plads i Bogen end sket er. Nu lader jeg de otte indbundne Aargange af „Blad for Farmaceutisk Medhjælperforening“ være det stille Vidnesbyrd om Halvfemsaarenes faglige Virke. Men her kan jeg ikke nægte mig selv den Glæde at gengive en Fødselsdagsartikel, som „Farmaceutisk Tidende“ bragte paa 70-Aarsdagen, en Kilde, denne Bogs Læsere ikke har Adgang til.



Avlsgaarden paa Klingstrup med en gammel Stenstøtte

I „Farmaceutisk Tidende“ Nr. 7, 18. Februar 1933, findes følgende Fødselsdagshilsen, som Redaktøren, cand. pharm. H. R. Zeuthen sendte mig i Særtryk til Klingstrup paa selve Højtidsgangen:

Redaktør af Aalborg Stiftstidende *L. Schiøttz-Christensen* fyldte den 17. ds. 70 Aar.

Kun over knap eet Tiaar har den Periode strakt sig, da det danske Apotekervæsen var under hans direkte Indflydelse, han tog Kandidateksamen i 1885, har derefter ofret Tid paa Værnepligt og Løjtnantskole — og i 1898 forsvandt han som et Stjerneskuud, efter at have reorganiseret „Farmaceutisk Medhjælperforening“ og ledet den i 8 Aar. Men ingen anden har i saa ung en Alder og i Løbet af saa faa Aar formaaet at yde saa store Bidrag til Fagets Reformation og Standens Rejsning.

De, der personligt bedst kunde vidne herom, er ikke mere. Det er dem, der i Begyndelsen af 90'erne udgjorde Bestanden af ældre Medhjælpere paa danske Apoteker, og om hvis haabløse Stilling Schiøttz-Christensen tidlig og silde beretter i Foreningens Organ: „overalt møder man Modløshedens, Opgivelsens, Bekymringens, Bitterhedens Fysiognomi“.

Samtlige Farmaceuter, Privilegiehavere som konditionerende har nydt godt af Schiøttz-Christensens banebrydende Arbejde og hans store Sejre: *Farmaceutens sociale Frigørelse og Apotekerfondens Oprettelse*.

Farmaceutens Frigørelse maatte vel være kommen engang — og dog ser f. Eks. Finlands Farmaceuter endnu ikke Udveje for nogen Lønoverenskomst — men paa det Tidspunkt, da Schiøttz-Christensen greb ind, syntes Vanskelighederne uovervindelige. Der var uhyre megen gammel Tradition at bryde. Mange smukke patriarkalske Forhold ufortalt stod Kandidaten i et fuldkomment Tyendeforhold til Apotekeren, og først Løsningen af Kostspørgsmaalet og Indførelsen af Løntariffen skabte den frie Mand, der under beskedne Kaar kunde sætte Foden under eget Bord, kunde ombytte „Karlekammeret“ med eget Hjem.

En af Siderne af Schiøttz-Christensens Virksomhed er nedlagt i Foreningens Medlemsblad, hvor den 27-aarige for som en Stormvind ind over den farmaceutiske Presse. Overgangen er karakteriseret i de Ord, han skrev ved sin Fratræden i 1898: „Lederne af den tidligere farmaceutiske Presse havde ikke tilfredsstillet mine Krav til et fagligt Organ, jeg fandt dem til enhver Tid mere ivrige efter ikke at gøre noget galt — og undgaa Kritik — end begærlige efter at udrette noget godt.“

Og Efterfølgeren *E. Dam* skrev: „... han grundlagde vort Blad og lod det genlyde af de Sorger og Forhaabninger, som i Aaringer havde haft deres stille Hjem i hver enkelt Farmaceutis inderste Tanker, men som aldrig før var kommen frem for Offentligheden med den Klarhed, den Kraft, den sejge Udholdenhed, som ene kunde omsætte Idéer til Virkelighed.“

Det var Samtidens, Medarbejderens Bedømmelse. For os, der efter 40 Aars Forløb slaar op i „Krigsannalerne“, staar Schiøttz-Christensens Ord med Friskhed, Styrke og Varme og vidner om en retfærdig Sags frygtløse Forkæmper.

I sin Virksomhed som Formand var Schiøttz-Christensen en god Strateg. Han indmeldte sig i Danmarks Apotekerforening og tog Tyren ved Hornene, idet han fremførte sine Meninger paa Apotekernes egen Generalforsamling. Ved Rejser i Landet bidrog han med sin ildfulde Personlighed til at svække Bagstrævet, til at styrke Modet hos de forsagte, og han stiftede Bekendtskab med Provinsens Apotekere og Apoteksforhold.

Som bekendt var det jo ingenlunde alene den konditionerende Farmaceutis Fremgang, der laa ham paa Sinde. En Reform af hele Faget var nødvendig, saafremt man skulde rydde Hindringerne for en god Udvikling af de faglig-socialle Forhold af Vejen. Det Arbejde, der af Schiøttz-Christensen og hans Medarbejdere er nedlagt i de i 1892 og 1895 udgivne „Betragtninger ved-



Husets Gæster ved Hovedtrappen, Klingstrup 1927

rørende Danmarks Apotekervæsen“ og „Apotekerreformer“, tog Sigte paa alle de vigtige Forhold saasom Afskaffelsen af de reelle Privilegier, Enkespørgsmaalet, Pensionering m. m. og angav den Linie, der er bleven fulgt af senere Kommissioner og har ført til Apotekerloven af 1932, der ikke har levnet noget af Programpunkterne.

Selve Forbedringerne blev, baade i Schiøttz-Christensens Tid og længe herefter, ved at være ideligt gentagne Ønsker, men et vigtigt Middel til deres Opfyldelse, *Apotekerfondens Oprettelse* -- en Kongstanke født af Schiøttz-Christensen — lykkedes det den unge farmaceutiske Kandidat at faa gennemført hos Regering og Rigsdag, trods stærk Modstand fra Apotekerens Side.

Og det vilde gøre det Billede, vi skal danne os af Schiøttz-Christensen-Perioden, ufuldstændigt, hvis vi ikke samtidig mindedes, at den Modstand, der skulde besejres, i denne Sag saavel som i Lønspørgsmaalet, blev samlet og repræsenteret i den ca. 40-aarige *Alfred Benzons* stærke og for sine Interesser lige saa vaagne Personlighed. Referater, Artikler, Skrivelser vil kun være en svag Genklang af den Vaabengny, der har staaet, før Schiøttz-Christensen kunde føre sine Sejre hjem.

Vi havde nylig den Glæde at se Schiøttz-Christensen ved Indvielsen af det smukke Hjem for Dansk Farmaceutforening, som han i 1923 ved sin storstiledede Gave lagde Grunden til — en Gave, der for de senere Generationer, for hvem 90ernes Kampaar er noget fjernt og historisk, vil fæstne

Mindet om en Mand, der ud fra ideelle Interesser ofrede 8 Manddomsaar for sine Kollegers Velfærd.

Rask og livlig som de yngste færdedes den 70-aarige blandt os efter i en Menneskealder at have udfoldet sine rige Evner paa et andet Omraade. Og *Fru Schiøttz-Christensen*, Gavens Medstifter, stod atter her ved sin Mands Side „paa gammel Grund“. Tankerne gled tilbage til de Dage, da Dansk Farmaceutforenings Lokaler og Schiøttz-Christensens unge Hjem var eet. Ogsaa Fru Schiøttz-Christensen vil vi i Dag mindes som den betydningsfulde Deltager bag Fronten i Frihedskampen.

I dyb Taknemlighed frembærer da Dansk Farmaceutforening sin Lykønskning til sin gamle Fører *L. A. Schiøttz-Christensen*.

Denne Hilsen blev Dagens Glanspunkt. Min Tak for det smukke Mindeblad, der blev mig overrakt, endnu Dagen før det udsendes officielt, lød saaledes:

p. t. Klingstrup 1. Marts 1933.

Kære Redaktør Zeuthen!

Det Særtryk af Deres Artikel i Farm. Tid. for 18. Februar, som De bragte mig i Hænde d. 17., var den skønneste Hilsen, jeg modtog, den varmeste, nogen overhovedet kunde bringe mig. Det er lykkedes Dem i faa Linjer at give Ord og Billeder et samlet Udtryk for alt det, der i en Sum er den konditionerende Farmaceuts Historie i de 40 Aar, Farmaceuten overhovedet har nogen Historie. Tid og Afstand har efterhaanden afklaret Begivenhedernes Gang og sat Tingene paa Plads; de første Revolutionsmænd og de følgende Generationer har arbejdet Haand i Haand under det samme Banner: *Unitis Viribus*, og ingen har fornægtet den oprindelige Vimpel. Vi vedblev at være eet i Fortid og Nutid. Det er vor fælles Lykke. At De ved denne særlige Lejlighed samler Deres Betragtninger om min Person, er en Lapsus, som en velment Hyldest til den halvfjerdsaarige ganske undskylder — synes jeg.

Men jeg kunde nok have ønsket at dele Oplevelsen af 1932 med alle de Kolleger, hvis Arbejdskræfter jeg nød ualmindelig megen Nytte af under Udarbejdelsen af vore udførlige Programpjecer.

Og De nævner den „lige saa vaagne“ Alfred Benzon. Det er mig en stor Tilfredsstillelse, at jeg fik skrevet i Farmaceutisk Tid. for nogle Aar siden til og om Alfr. B.; min Anklage imod ham blev lykkeligvis ikke Bagsnak om død Mand, han levede flere Aar derefter — men reagerede ikke. Hvad mon det betød!

Modtag min Hustrus og min hjertelige Tak for Deres varmtføjte Hilsen. Deres taknemlige og hengivne

L. SCHIØTTZ-CHRISTENSEN

En anden lige saa smuk Meningsstilkendegivelse modtog jeg fra samtlige 51 faste Medarbejdere i den tekniske Afdeling og i Kontorerne. Den kalligraferede Adresse i stort Protokolfomat og i rigt gulddekoreret Skindbind har følgende Ordlyd:

Personalet ved Aalborg Stiftstidende beder Redaktøren paa 70-Aars Fødselsdagen modtage den her afbildede Vase. Den er et Udtryk for den Hengivenhed, vi nærer for Dem personlig, og for de venlige Følelser vi har



Vase fra den kongelige Porcelænsfabrik (Avers og Revers) skænket Redaktør L. Schiøttz-Christensen paa hans 70-Aars Fødselsdag

over for det Foretagende, der giver os alle Brødet. Vi glæder os, naar det har gode Kaar, og ønsker, at den smukke Opgangslinie, som Deres Redaktørtid indtil nu har betegnet for Bladet, maa kunne holdes, ud i Fremtiden.

Vi takker for den Forstaaelse og Hensynsfuldhed, vi altid har mødt hos Bladets Chef, naar vi er komne med vore Anliggender. Der er kun faa Foretagender, hvor der bestaar et saa hjerteligt Forhold mellem Chef og Personale som ved Aalborg Stiftstidende. Vi benytter denne Dags Anledning til at sige Tak derfor.

Hjertelig til Lykke paa 70-Aars Dagen.

(51 Navne)

Svar:

p. t. Klingstrup 19. Februar 1933.

Kære Medarbejdere.

Den Forstaaelse og Velvilje, De alle — og under alle Forhold — altid har vist mig og min Familie og ikke mindst den Forretning, vi alle tjener i munter Samdrægtighed, har holdt mig ung. Og Deres overmaade elskværdige Tillidsfuldhed og den smukke Fødselsdagshilsen har glædet mig og mine ganske overordentlig. Vasen vil blive en Pryd for Aalborg Stiftstidende og mit Hjem og gennem den næste Generation blive en Spore til fremdeles at søge bevaret den Arbejdsfred og den gensidige Vilje til Samvirke, som for os alle har gjort Dagens Gerning let hidindtil.

Jeg erkender fuldt ud, at det er Dem, der har gjort mig Chefstillingen bekvem og Livet lyst inden for de Rammer, hvor vi færdes og hvor vi virker med hver sit.

Mange Tak!

Deres hengivne

L. SCHIØTTZ-CHRISTENSEN

Den omskrevne smukke Vase er afbildet her over for; Billederne paa Vasen er i fotografibrune Farver. En ganske tilsvarende Vase fik jeg af Medarbejderne, da jeg havde 25-Aars Jubilæum som Redaktør af Aalborg Stiftstidende; den er dekoreret med Blomster i naturlige Farver, paa Bagsiden findes mit Monogram i Guld og paa Foden staar 1900 — 7. September — 1925. Begge Vaser er fremstillede i den kgl. Porcelænsfabrik.

En Snes lokale Soranere fandt Anledning til at sende Fødselsdagsbarnet en stor og smukt illustreret Adresse i Læderbind med denne Tekst:

Hilsen, Hyldest og Tak fra gamle Soranere, som De har glædet, hver Gang De har skabt en festlig Ramme om vore Sorømindre.

(20 egenhændige Underskrifter)

Det er ingen Sag at blive gammel, naar man oplever „Støvets Aar“ med saadanne Meningstilkendegivelser. Og jeg fik dem i Hundredvis, foruden Venligheder i Fag- og Dagspressen, fra tidligere Medarbejdere ved Bladet, fra Farmaceuter af alle Aldersklasser, fra Firsaaernes Soldaterkammerater — som jeg ikke har set siden vor Hjemsendelse — fra Forretningsforbindelser og Avislæsere, fra de faglige Organisationer og personlige Bladmænd, fra Danmarks Afholdsforening, fra Spejdere, fra Digtere og Forfattere, fra Rotary, fra Børnenes unge Venner, fra kendte Mænd.



Redaktør L. Schiøttz-Christensen
Aase Christensen f. Schiøttz-Christensen Eja Schiøttz-Christensen
Leif og Claus Krabbe Schiøttz-Christensen



Thora Schiøttz-Christensen f. Krabbe
Ulf Schiøttz-Christensen Alf Schiøttz-Christensen
Hanne og Birgit Christensen

Men tilbage til Klingstrup! Formiddagens Indledning med Læsningen af disse Hundreder af Fødselsdagshilsner blev Optakten til en vidunderlig Dag, der kulminerede hen under Aften med en straalende Festmiddag, hele Læs af Telegramer (der havde nødvendiggjort flere Ekstraarbejdere paa den lokale Telegrafstation), Fremvisning af private Film og — først og sidst — det lille Familieselskab.

Ved Bordet holdt *Ulf* den egentlige Festtale for den halvfjerdsaarige Fader. *Aase* talte og sluttede med et Par Vers af Lotten, som vi bitterligt maatte savne:

Mel.: Søkende jeg kender fem.

Ældst i Søkendflokken jeg
vil min Hyldest bringe dig,
bringe dig i Form af Sang,
som jeg sang den mangel Gang.

Tak for sorgløs Barndomstid!
Tak for hver en Sommer blid!
Solskinspige man kaldt mig har,
men det var dig, der var Solskinsfar.

Saa slog *Alf* paa sit Glas og fulgte værdigt i de andres Fodspor, medens *Eja* omdelte en Sang, hun havde skrevet om „En Sorø-Drengs Historie i en Nøddeskal“ til Melodi: Ak kæreste Hr. Guldsmed. Derefter var det Rentzes Tur. Hun og *Oluf* deltog i Festen — ligesom *Aage Elmquists Børn*, medens *Aage* selv var forhindret. *Rentze* fortalte Sorø-Minder fra vore unge Dage. *Aage* havde skrevet en hel Kantate med fjorten vekslende Kor, der kulminerede med et „Kor af Børnebørnene“, indbefattet (ureglementært) hans egne tre Børn. Og *Svigerfar Mielche* havde sendt os en morsom Sang paa Melodi: En Sekstur, ak — der giver et Billede af Fødselsdagsbarnet under Feriebesøg paa Klingstrup. Et af Versene lyder saaledes:

Naar Vaaren kommer, han bytter straks
Papirkniven om med en Havesaks,
og rask som et Lyn
gaar Farten til Fyn
at nyde det yndige Syn.
Hans vaagne Øjne frydes ved

dens rige, skønne Frodighed.
 Parat han er med tænksom Aand
 at række en hjælpende Haand.
 Han hugger Udsigt og bygger Broer
 og laver Stenter til Svigermor,
 og der hvor man kønnest ser Sol gaa i Sænk,
 der sætter han gæstfrit en Udsigtsbænk.

Endelig talte *Oluf* for det jubilerende Ægtepar. *Agnete*, der havde ofret hele sit Talent paa Borddækning og Menu, høstede sluttelig sin Part af Festedagens overstrømmende Stemning. Men



Der startes til den daglige Ridetur, Klingstrup 1928

der var endnu en Overraskelse i Behold — for de fleste, Fødselsdagsbarnet inclusive. Der blev i 30 à 40 Minuter op-rullet en Film af Hjem og Dagligliv paa Nytorv. En anden Film viste Billeder fra Sorø. *Rous* havde sendt en Filmsfotograf fra Aalborg til Akademiet, hvor han med Rektors og Elevers Bistand fik arrangeret en Del Optrin fra Skolegaarden, Skøjte-løbning paa Søen, Besøg ved „Navnebøgen“, i Faders Gaard paa Storgaden o. s. v., Barndomsepisoder fra Skoledagene, alt fremstillet med velvillig Hjælp af tre store Elever i Hoved-

rollerne. Det var baade rørende og morsomt. Disse levende Billeder opbevares naturligvis tilligemed Filmen af Aalborg Stiftstidendes Virksomhed, som blev vist paa Nordjysk Udstilling, og som har foranlediget Anskaffelsen af den til Billedernes Fremvisning i Hjemmet nødvendige Maskine.

Fra Klingstrup rejste Rous og jeg til Menton, hvor vi havde sikret os vore tidligere Værelser paa „Hotel Alexandra“ for et Par Maaneder. Efter Korrespondance med Nizza modtog vi en Dag Mlle *Marcelle Jousserand* paa en lille Eftermiddagsvisit, Alfs Studenterkammerat fra Universitetet i Aix-en-Provence; hun har i Sommer besøgt os i Aalborg i tre Uger. De unges Forlovelse blev deklareret og Marcelle er atter hos sine Forældre for at forberede sit Bryllup, der antagelig finder Sted i Begyndelsen af 1934.

Den foran omtalte Adresse fra tyve gamle Soranere giver Udtryk for den fælles Glæde over at mødes til en festlig Middag i vort Hjem en Gang aarlig — nu igennem en længere Aar-række. Forberedte og improviserede Taler, gamle Soranersange, Anekdoter og Skoleminder veksler mellem Retterne; vi er af højst forskellig Alder, men alle er her kun Skolekammerater, gamle Sorødrengene med Drengelumør. De har alle deres Gerning i og omkring Aalborg, mest Læger, Jurister, Ingeniører og Forretningsmænd. For dette Selskab blev Sorø-Filmen vist første Gang ved vor sidste Soraner-Middag i Maj 1933. En og anden af „de gamle Drengene“ fik en Taare i Øjet under Billedernes Fremvisning.

Medens jeg er ved Traditionerne her paa Nytorv, vil jeg nævne et Par andre. Hvert Aar paa Stiftstidendes Fødselsdag (af hjemlige praktiske Grunde fejret d. 3. Januar og ikke d. 2.) arrangerer vi i vort Hjem en „Borgermiddag“ for Byens Embedsmænd, Byraadsrepræsentanter, Handelsforeningens og Haandværkerforeningens Formænd og andre, som Redaktøren har Grund til at sige Tak til for mangan venlig Haandsrækning i Dagens Arbejde. Vi kan være 25 ved Bordet, og Tallet er altid fuldt og Festerne vellykkede i enhver Henseende. Stemningen er borgerlig kordial, som man netop kan ønske den.

Til Jul er det Skik, at hver fast ansat Medarbejder faar en ekstrafin Julegaas — ialt 51.

Sorø-Filmen er som sagt Rous' Idé, og den var en fuldstændig Overraskelse for mig. Lad mig da i denne Forbindelse sige et Par Ord om Rous paa den lille Plads, der her er givet mig. Hun har sagt saa mange uforbeholdne Ord om mig.

Rous har i 43 Aar været mit Livs faste Punkt. Jeg vil fremholde hendes stærke Slægtsfølelse, der har gjort hende til



Klingstrup. Søndag Morgen paa Gaardspladsen
under Spisestuens Vinduer (1932)

Midpunktet for den Generation af Slægten, vi tilhører, som for de yngre Generationer. Det skyldes Rous og Rous alene, at denne Slægtbog og den foregaaende *Schiøttz-Christensen Bog* er blevne udarbejdede. Rous' Indsats og Arbejde i vort Fællesvirke har gjort mig til det, jeg er; hvad jeg har opnaaet, skyldes for mindst Halvdelens Vedkommende hende. Rous skaffede mig Arbejdsro, naar jeg trængte til det, hun værnede mig mod mange Angreb udefra, hun var min Arbejdsammerat, ofte min Inspiration, hun underbyggede vor Økonomi ved



Ægteparret L. Schiøttz-Christensen i Menton, Foraaret 1933

utrættelig Flid og Sparsommelighed, hun var glad og lykkelig ogsaa under trange Kaar som Farmacevthustru, hun var den stærkeste i Troen paa, at jeg skulde vinde frem. Rous blev mine Venners Ven, Farmacevternes og Soranernes, mine Medarbejderes og min Slægts. Mine Gøremaal, af hvad Art nævnes kan, blev ogsaa Begivenheder for hende. Varmere Forsvarer og Talsmand har ingen haft. Hun var ydmyg, hvor det krævedes, stolt knejsende, naar det var paa sin Plads. Altid rede til selv at gaa foran, naar et Arbejde eller en Ulejlighed meldte sig. Hun har været den ydende i alle Forhold og givet med fulde Hænder baade til mig og mange andre.“

— — —

Lauritz Schiøttz-Christensen blev gift d. 10. Juni 1893 i København (Sct. Matthæus Sogn) med THORA ANNA (kaldet ROUS) KRABBE, af den med tre Skraabjælker i Vaabenet, oprindelig paa Damsgaard hjemmehørende danske Adels-

slægt Krabbe, født i København (Holmens Sogn) d. 24. Januar 1872, hjemmedøbt af sin Fader og fremstillet i Holmens Kirke, d. 30. April 1873 indskreven i Vallø, Udgiver af *Schiøttz-Christensen Bogen* (160 S., Aalborg 1933), omhandlende hendes Mands Data og Vita og udsendt i en snævrere Familiekreds paa hans 70-Aars Fødselsdag, endvidere Udgiver af nærværende Genealogi bestemt for Medlemmer af de til hendes Mand knyttede Slægter i videre Forstand (Datter af Ekspeditionssekretær i Marineministeriet, cand. juris, Løjtnant Johan Ludvig Adolph Carl Krabbe og Hustru Anna Kristine Herskind). Se herom videre under *Slægten Krabbe af Damsgaard*.⁵¹

I sit Ægteskab med Thora Krabbe har L. Schiøttz-Christensen 5 Børn, 3 Sønner og 2 Døtre, E 1—E 5:

E AASE SCHIØTTZ-CHRISTENSEN, født i København (Sct. Johannes Sogn) d. 17. Juni 1894, blev knyttet til Aalborg Stiftstidende samme Dag, hendes Fader overtog Bladet som Ejer. Fra Januar 1911 til August s. A. var hun ansat ved Ekspeditionen og hen paa Efteraaret drog hun til Rude i Sydsjælland for at lære Husholdning i Dyrlæge Wollesens Hjem. Fra Oktober 1912 til Jul 1913 var hun Elev i en fransk Klosterskole i Ollignies nær Bruxelles (Bernardinerne. La Supérieure: Dame Marie Walburge) og i 1914 gik hun ind i Stiftstidendes Redaktion, hvor hun efterhaanden gjorde sig bekendt under Mærket „Den unge Pige“. Hun var en fortrinlig Medhjælp ved Bladet, da hun i December 1918 blev forlovet og kort efter fratraadte sin Stilling.

Gift i Aalborg Vor Frue Sogn d. 4. Februar 1919 med ALF CHRISTENSEN, født i København (Garnisons Sogn) d. 14. August 1890, Direktør for Holbæk Kul Kompagni A/S i Holbæk, tidligere Direktør for Firmaet Alfred Christensen og Co. i Nørresundby og for Firmaet L. Klitgaard s.stds.

I Sommeren 1922 deltog Alf Christensen som Fangstmand, Jæger og Journalist i den af Lods Gustav Thostrup fra Nørresundby ledede saakaldte Teddy-Ekspedition til Ishavet,



Alf Christensen

Direktør for Holbæk Kul Kompagni



Aase Christensen

f. Schiøttz-Christensen med Birgit

hvis nærmere Formaal var Besejling af det dengang eksisterende Østgrønlandske Kompagnis Fangststationer paa Grønlands Østkyst. Her oppe nedlagdes nogen Bjørn og Moskusokse og Rejsebreve fra Ekspeditionen skreves til Aalborg Stiftstidende. I 1923—1924 boede Direktør Christensen som Bestyrer paa sin Svigerfaders ovennævnte Gaard Vester Skalborg tæt syd for Aalborg (Søn af Grosserer i København, tidligere Indehaver af Kulfirmaet Alfred Christensen og Co. i København, Andreas Ferdinand Christensen og Hustru Elna Georgine Møller).

I Ægteskabet 2 Døtre, F1—F2:

F 1: BIRGIT CHRISTENSEN, født i Nørresundby d. 25. Februar 1920.

F HANNE CHRISTENSEN, født i Aalborg Budolfi Sogn d. 19. 2: September 1923.

E EJA SCHIØTTZ-CHRISTENSEN, født i København (Sct. Johannes 2: Sogn) d. 10. August 1895, cand. polit., Chefsekretær ved

Aalborg Stiftstidende. Student fra Aalborg Katedralskole 1913, cand. phil. 1914, Lærerinde paa „Ouegaard“ ved Hadsund hos Godsejer Neergaard-Petersen, underviste tre Børn paa 14, 11 og 9 Aar i alle Skolefag og Musik, studerede 1915—1921 paa Københavns Universitet ved det statsvidenskabelige Fakultet, cand. polit. 23. Juni 1921, Ophold i Brighton og London fra September 1921 til Februar 1922, paa en Rejse Jordan rundt med sin Fader fra Februar 1922 til Jul s. A., i Bergen Januar og Februar 1923, rejste til Paris via Bruxelles i Maj 1923, fik fra 1. Juni s. A. Ansættelse i det dansk-franske Reassuranceselskab Carl Winther, rue Halévy Nr. 8 i Paris, fratraadte Stillingen her d. 20. December 1924. Ansættelse paa Fyens Stiftstidende fra Februar 1925 til 1. Januar 1926 og indtraadte herefter i Redaktionen af Aalborg Stiftstidende. — Ugift.



cand. polit. Frøken Eja
Schiøttz-Christensen

E ULF KRABBE SCHIØTTZ-CHRISTENSEN, født i Aalborg Vor 3: Frue Sogn d. 2. Februar 1901, Landmand, fra 1927 Ejer af Hovedgaarden Klingstrup,⁵² Skaarup Sogn ved Svendborg. Gik ud af Aalborg Katedralskole i 1917 ved Sommerferiens Begyndelse, fra September 1917 til 1. November 1918 Landvæsenlev hos Proprietær Ottosen, Holtegaard, fra November 1918 til November 1919 Landvæsenlev paa Gerngaard ved Hammel, Vinteren 1919—1920 paa Askov Højskole, Sommeren 1920 Landvæsenlev paa Lertgaard i Sønderjylland, Vinteren 1920—1921 atter i Askov og Sommeren 1921 Forvalter paa Havmosegaard ved Sakskøbing. Herefter Elev paa Dalum Landbrugsskole i 9 Maaneder til 1. August 1922, et Par Maaneder som Elev paa „Søndre Fougner“ i Norge, derefter indkaldt som Soldat ved 9. Batl.,

3. Komp. i Aalborg fra d. 25. Oktober 1922 til d. 23. Juni 1923. Umiddelbart efter endt Soldatertjeneste rejste Ulf Schiøttz-Christensen over Hamborg til U. S. A. gennem Panama Kanalen med et Par Dages Ophold paa St. Thomas, Julen 1925 tilbage til Danmark over New York efter at have „gjort“ Amerika i Automobil med Telt og fristet Livet som Landmand, Tallerkenvasker, Fabrikсарbejder, Bager o. l. —



Godsejer Ulf Schiøttz-Christensen,
Klingstrup



Agnete Schiøttz-Christensen
f. Lacoppidan Mielche

Efteraaret 1926 til Oxford, hvor Vinteren tilbragtes med at studere Engelsk, rejste i Foraaret 1927 atter hjem over Belgien, Frankrig, Schweiz og Tyskland til København, Sommeren 1927 Daglejer paa Pandum ved Nibe indtil Overtagelsen af Klingstrup d. 15. August s. A.

Gift i Marmorkirken, København (Frederiks Sogn) d. 27. Juni 1928 med AGNETE LACOPPIDAN MIELCHE, født i Københavns Frihavns Sogn d. 6. August 1905, døbt i Vartov Kirke (Datter af Hovedkasserer i Københavns Privatbank Axel Villiam Mielche og Hustru Anna Lacoppidan).

I Ægteskabet 2 Sønner, F 1—F 2:

F LEIF SCHIØTTZ-CHRISTENSEN, født paa Klingstrup Hoved-
1: gaard, Skaarup Sogn, Sunds Herred, d. 7. September 1929.

F CLAUD KRABBE SCHIØTTZ-CHRISTENSEN, født paa Klingstrup
2: Hovedgaard, Skaarup Sogn, d. 5. Februar 1932.



Barnedaab paa Klingstrup, Paasken 1932

E ODD SCHIØTTZ-CHRISTENSEN, født i Nørresundby d. 21.,
4: død s.stds. d. 24. Juni 1903.

E ALF KRABBE SCHIØTTZ-CHRISTENSEN, født i Nørresundby
5: d. 12. Februar 1909, alsidig uddannet i teoretisk og praktisk
Henseende som Trykker, Journalist og Bladmand. Student
fra Aalborg Katedralskole 1926, cand. phil. 1927, lært Bog-
trykkerhaandværket paa „Gutenberghus“ i København med
Afgang fra London School of Printing 1930, studerede i
1930—1931 ved Columbia Universitetet i New York og
erhvervede her den akademiske Grad Bachelor of Literature,
fortsatte Studeringerne, væsentlig i Fransk, ved Universitetet
i Aix-en-Provence i Foraaret 1932. Ivrig Spejder, der aktivt
har deltaget i Ledelsen af Spejderbevægelsen i Nordjylland
og i København, fra Maj 1924 til September 1930 Redaktør



Alf Schiøttz-Christensen



Mlle Marcelle Jousserand

af „Spejdernes Rubrik“ i Aalborg Stiftstidende. Har ligesom Broderen Ulf kørt tværs over det nordamerikanske Fastland i egen Automobil, en kort Tid ansat som Reporter ved Dagbladet „Seattle Times“, Seattle, Washington, U. S. A., foretog Hjemrejsen fra Amerika via Østen: Japan, Kina, Siam, Ceylon etc. i Efteraaret 1931. Efter sin Hjemkomst til Europa udsendt Korrespondent for Aalborg Stiftstidende ved de verdenspolitiske Centre, bl. a. i Genève og Haag, fra Marts 1933 fast bosiddende i Aalborg med Ansættelse paa Bladet. — Ugift.

Den 31. Juli 1933 forlovede Alf Schiøttz-Christensen sig med sin Studiekammerat fra Aix-en-Provence *Marcelle Denise Constance Jousserand* fra Nizza, født i Hanoi, fransk Indo-Kina, d. 21. Januar 1909, cand. mag. fra Universitetet i Aix-en-Provence 1932 (Datter af Direktør i Nizza Adrien Constant Augustin Jousserand og Hustru Marie Augusta Clementine, née Jousserand).⁵³

D HENRIETTE LOUISE AUGUSTA CHRISTENSEN, født paa Stor-10: gaden i Sorø d. 12. Maj 1865 (Faddere ved Daab: Madame Augusta Holm, Gjæstgiver Holms Hustru af Frederitz, Skomagermester Thomas

Christensen og Datter Jomfrue Anna Christensen af Sorø, samt Handelsbetjent C. Schiøttz af Odense og Barnets Fader), død s.stds. d. 31. Oktober 1891, Privatlærerinde. — Ugift.

„*Henriette* og jeg stod i et godt kammeratligt Forhold til hinanden i Hjemmet,“ fortæller Broderen, Redaktør L. Schiøttz-Christensen, „og Livet førte os saaledes, at hun var Privatlærerinde paa en Gaard paa Falster, medens jeg var Medhjælper paa Vordingborg Apotek, saa vi let kunde besøge hinanden. Da jeg var Kandidat paa Aalborg Svane Apotek, var hun Lærerinde paa Skerpinggaard ved Fjerritslev, og hun var glad, naar jeg tog derud med Diligencen (det var før Fjerritslevbanens Tid), og jeg var stolt af til Gengæld at præsentere hende i Familierne her eller paa et Klubbal. Hun var 23 à 24 Aar. Da skete det forfærdelige. Hun fik en Knude paa den højre Underarm, en „Spilleknude“ kaldte Huslægen det; Henriette spillede meget Klaver. Men det var Kræft. Hun blev opereret paa Kommunehospitalet i Aalborg, søgte derefter Helbredelse paa en Anstalt i Männedorf i Schweiz (Dr. Zeller, Protestant) ved Bøn og Haandspaalæggelse, levede fortrøstningsfuldt endnu et Aar — saa maatte Armen amputeres ved Skulderen.

Henriette døde i Hjemmet i Sorø efter adskillige Maaneders Sygeleje og ligger begravet i det gamle Familiegravsted paa Sorø Kirkegaard.“



Frøken Henriette Christensen

D PETER CHRISTIAN CHRISTENSEN, født paa Storgaden i Sorø 11: d. 11. April 1867 (Faddere ved Daab: Barnets Moder, Jomfrue Hedevig Hartmann af Slagelse, Vinhandler Carl Schiøttz af Odense og Skomagermester Thomas Christensen samt Uhrmagersvend Fusing af Sorø), død s.stds. d. 4. Juli 1868.

D HANNE VILHELMINE CHRISTEN-
12:SEN, født paa Storgaden i Sorø
d. 4. Maj 1868 (Faddere ved Daab:
Madame Draminsky, Slagtermester
Draminskys Hustru, Jomfrue Flora
Skog hos Brændevinsbrænder Bang,
Muurmester Chr. Jørgensen, Sko-
magermester Thomas Christensen og
Uhrmagersvend C. Lange, alle af
Sorø), død s.stds. d. 3. Oktober
s. A.



Brødrene Lauritz og Christian
Schjøttz-Christensen

D PETER CHRISTIAN SCHJØTTZ-
13:CHRISTENSEN (om Slægtsnavnet
Schjøttz- se S. 70), født paa
Storgaden i Sorø d. 23. Okto-
ber 1870 (Faddere ved Daab: Madame
Jørgensen, Frøken Agnes Schjøtte,



Johanne Schjøttz-Christensen
f. Lassen



Adjunkt
Christian Schjøttz-Christensen

Skomager Th. Christensen, pens. Skolelærer Lavigne, Barnets Fader), cand. mag., Adjunkt. Student fra Sorø Akademi 1889, Skoleembedseksamen (Dansk, Fransk, Latin) 1901, siden 1920 Adjunkt ved Marselisborg kommunale Gymnasium i Aarhus, tidligere, fra 1901 til 1908, Bestyrer af Kjellerup private Realskole, fra 1908 til 1912 Lærer ved Hesselager Gymnasieskole og fra 1912 til 1920 Lærer ved Hobro kommunale Realskole.

Gift i Lemvig d. 3. August 1902 med JOHANNE LASSEN (yngre Søster til den under D 8, S. 76 nævnte Enkefrue Kancelliraadinde Charlotte Schiøttz-Christensen), født paa Østertang, Gudum Sogn, Skodborg Herred, d. 21. December 1879 (Datter af Proprietær, Ejer af Østertang, tidligere af Hovedgaarden Gunderstedgaard i Slet Herred, Nicolaj Christian Lassen og Hustru Valdemardine Marie Brandt).

I sit Ægteskab med Johanne Lassen har Adjunkt Chr. Schiøttz-Christensen 3 Sønner, E 1—E 3:

E ERIK SCHIØTTZ-CHRISTENSEN, født i Kjellerup, Hørup Sogn, 1: Lysgaard Herred, d. 18. Oktober 1903, fra 1. April 1932 ansat i Landbrugsraadet, tidligere Landbrugslærer paa Næsgaard Agerbrugsskole. Realeksamen fra Hobro Realskole, ved



Landbrugskandidat
Erik Schiøttz-Christensen

Landvæsen, 9 Maaneders Kursus paa Lyngby Landbrugsskole, 18 Maaneder ved Landvæsen i Californien, hvorfra han i Automobil drog tværs gennem Staterne til Østkysten og derfra til Danmark og ankom til sit Hjem i Aarhus paa sine Forældres Sølvbryllupsdag, 1 Aar Forvalter herhjemme, derefter i 1931 Eksamen med Udmærkelse som Landbrugskandidat fra Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i København.

Gift i København (Sct. Jakobs Sogn) d. 10. Februar 1933 med ANNA MATZEN, født i København (Sct. Jakobs Sogn) d. 26. Oktober 1904 (Datter af Maskininspektør ved Dampskibsselskabet „Heimdal“ i København Anton Matzen og Hustru Anna Cathrine Thorup).

Ingen Børn.

E AAGE SCHIØTTZ-CHRISTENSEN, født i Kjellerup, Hørup Sogn, 2: d. 25. November 1905, cand. mag., Adjunkt. Student fra Marselisborg Skole 1924, Skoleembedseksamen (Dansk,



Adjunkt

Aage Schiøttz-Christensen

Tysk) 1930, fra 1. August 1932 ansat som Lærer i Dansk og Tysk ved cand. theol. Jacobsens Skole i Aalborg, nu, fra 1. August 1933, med Ansættelse ved Ribe Kate-dralskole.

Gift i København (Grøndals Sogn) d. 29. Juni 1930 med VERA DOROTHEA DAGNY JENSEN, født i Københavns Sct. Jakobs Sogn d. 11. November 1905 (Datter af Viktualiehandler i København Jens Jensen og Hustru Emilie Nicoline Jensen).

I Ægteskabet 1 Datter, F 1:

F HANNE SCHIØTTZ-CHRISTENSEN, født i Gentofte Sogn d. 14. 1: Januar 1931, døbt i Holme Sogn, Ning Herred.

E HARALD SCHIØTTZ-CHRISTENSEN, født i Kjellerup, Hørup 3: Sogn, d. 7. Januar 1908, død s.stds. d. 18. April s. A.

D LOUISE VILHELMINE SCHIØTTZ-CHRISTENSEN (om Slægts-14: navnet *Schiøttz*- se S. 70), født paa Storgaden i Sorø d. 18. Oktober 1872 (Faddere ved Daab: Fru Lavigne, Sorø, Frøken Christensen, Sorø, Kjøbmand Emil Schiøttz, Kjøbenhavn, repræsenteret ved

Barnets Broder Mantzius Christensen, Skomager Th. Christensen, Sorø, Barnets Fader).

Gift i Lemvig d. 6. Marts 1904 med HEINRICH VILHELM BØKER, født i Vejle d. 20. Februar 1871, Handelsrejsende i Aarhus, Repræsentant, tidligere Købmand i Skive (Søn af Tandlæge i Vejle, senere i Haderslev Carl August Bøker og Hustru Rosa Dorthea Amerikaner).

I sit Ægteskab med Repræsentant Heinrich Vilhelm Bøker har Louise Schiøttz-Christensen 1 Datter, E 1:



Søstre Louise og Rentze Schiøttz-Christensen



Repræsentant
Heinrich Vilhelm Bøker



Louise Bøker
f. Schiøttz-Christensen



Gudrun Ulrich f. Bøker

E GUDRUN BØKER, født i Skive d. 1: 12. December 1904.

Gift i Aarhus Sct. Lukas Sogn d. 26. December 1931 med SVEN AAGE JUEL ULRICH, født i København (Vor Frue Sogn) d. 27. Januar 1904, Læge. Cand. med. Januar 1931, fra Maj s. A. ansat som videnskabelig Assistent hos Overlægen paa Statshospitalets kirurgiske Afdeling i Sønderborg (Søn af Assistent i Forsikrings-selskabet „Danmark“ i København, senere Branddirektør, nu

Revisor i Nationalbankens Afdeling i Aarhus, Axel Juel Ulrich og Hustru Ellen Cathinka Halkier). — Ingen Børn.

D LAURENTZE MARIA MAGDALENE, kaldet RENTZE, SCHIØTTZ-15: CHRISTENSEN (om Slægtsnavnet *Schiøttz*- se S. 70), født paa Storgaden i Sorø d. 22. Juli 1875 (Faddere ved Daab: Barnets Moder, Frøken Nathalie Hansen, Sorø, Vinhandler Schiøttz, Odense, Skomagere Th. Christensen, Sorø, Mekaniker Werner, Kjøbenhavn, se Barnedaabsbilledet foran S. 65).

Gift i Sorø d. 10. Maj 1900 med OLUF VILHELM TYGE KRABBE (yngre Broder til den under D 9, S. 102 f. nævnte Fru Thora Schiøttz-Christensen), født i København (Holmens Sogn) d. 3. April 1873, Direktør for Nordisk Kontrolforretning i København, fra 1930 Formand i Dansk Adels Forbund. I Handelslære hos Konsul C. F. Petersen og Søn i Køge (Korn, Foderstoffer, Trælast) 1890, derfra til Otto Baggens Trælastforretning i Aalborg 1893, i Riga 1894, et Par Aar i København og i Nakskov, atter til København, Ansættelse i Firmaet Goldstück, Hainze og Co. fra 1898 til 1916, herefter egen Forretning i København med Kontrol og Spedition af Korn og Foderstoffer. Byggede 1912 „Krabbeshus“ i Sandkaas paa Bornholm, hvor Moderen,



Rentze Krabbe f. Schiøttz-Christensen



Direktør Oluf Krabbe

Anna Kristine f. Herskind døde d. 24. Juli 1918, købte 1917 Ejendom i Charlottenlund med $\frac{3}{4}$ Td. Land Have (Søn af Ekspeditionssekretær i Marineministeriet, Løjtnant Johan Ludvig Adolph Carl Krabbe og Hustru Anna Kristine Herskind).

Om den adelige Slægt *Krabbe af Damsgaard* se senere.

I sit Ægteskab med Direktør Oluf Krabbe har Rentze Schiøttz-Christensen 3 Børn, 1 Søn og 2 Døtre, E 1—E 3:

E ELSE KRABBE, født i Frederiksberg
1: Sogn d. 6. Februar 1901.

Gift i Maglegaards Sogn (Messiaskirken) Hellerup, d. 26. November 1927 med JOHN VILHELM THORSON, født i Carlshamn, Sve-



Else Thorson f. Krabbe



Grosserer Jørgen Krabbe



Bogbindermester
Frøken Anna Krabbe

rige, d. 30. April 1894, Arkitekt i København (Søn af Fisker, senere Skibsfører i Carlshamn Sune Vilhelm Thorsson og Hustru Selma Svendsdotter).

I Ægteskabet 1 Datter, F1:

F INGE KRABBE THORSON, født i 1: København d. 14. Oktober 1928, hjemmedøbt, fremstillet i Messiaskirken, Hellerup.

E JØRGEN PREBEN KRABBE, født 2: i Frederiksberg Sogn d. 5. Juli 1903, Grosserer i København, fra 1922 til 1924 i Amerika. Ugift.

E ANNA KRABBE, født i Frederiksberg Sogn d. 24. Januar 1905, Bogbindermester i Charlottenlund. — Ugift.

C THOMAS VERLIN CHRISTENSEN, 8: født i Sorø d. 30. Juni 1817, død s.stds. d. 15. Maj 1877, Skomagemester i Sorø, fra hvis Raadstue hans Borgerbrev er udstedt d. 30. August 1842, i 1850 boende i Realgaden (daværende Storgade) Nr. 97 med Butik og Værksted med 4 Svende og 1 Lærling, ved sin Død i Rolighed med Værksted alene.

Gift i København (Holmens Sogn) d. 2. Maj 1849 (Forlover var bl. a. Guldtrækker W. Sporleder boende i Landemærket Nr. 149), med CHARLOTTE EMILIE HAMPPEL, født i København (Garnisons Sogn) d. 24. December 1823, død i København (Sct.



Skomagemester
Thomas Verlin Christensen



Charlotte Emilie Christensen
f. Hampel

Lukas Sogn) d. 16. Juni 1910, ved sit Giftermaal boende i Vingaardsstræde Nr. 139 (Datter af Regimentstambour ved Garden til Fods, Hoboist Jørgen Hermann Hampel og Hustru Anna Cathrine Schneider).

I sit Ægteskab med Emilie Hampel havde Skomagemester Thomas Verlin Christensen 5 Børn, 3 Sønner og 2 Døtre, D 1—D 5:

D ANNA HANSINE HERMANDINE CHRISTENSEN, født i Sorø d. 14. April 1850, død i København (Mariendals Sogn) d. 4. August 1919, i en Aarrække indtil 1901 Økonoma paa Esbjerg Sygehus. — Ugift.

D VILHELM EMIL VERLIN CHRISTENSEN, født i Sorø d. 4. Oktober 1851, død som Patient paa Viborg



Frøken Anna Christensen



Dekorationsmaler
Vilhelm Christensen

Sindssygehospital, Viborg Sønder Sogn, d. 9. Maj 1885, begravet i Viborg, Dekorationsmaler. — Ugift.

D GEORG VALDEMAR VIGGO CHRISTENSEN, født i Sorø d. 6. November 1853, død i København (Kingos Sogn) d. 12. Marts 1914, Bygningssnedker i København.

Gift i København (Sct. Stefans Sogn) d. 31. Oktober 1883 med META MARIE AUGUSTA PETERSEN, født i Svendborg Vor Frue Sogn d. 19. September 1861,

fra April 1914 opholdende sig som Patient paa Sct. Hans Hospital ved Roskilde (Datter af Smedemester i Svendborg Jacob Petersen og Hustru Anne Marie Husom).

I sit Ægteskab med Marie Petersen havde Snedker Georg Christensen 2 Børn, 1 Søn og 1 Datter, E 1—E 2:

E KARLA MARGRETHE EMILIE CHRISTENSEN, født i København (Sct. Stefans Sogn) d. 31. August 1884, død som Elev paa Gl. Mosehus, Gentofte, en Afdeling under Østifternes Aandssvageanstalt, Gentofte Sogn, d. 25. Juni 1904. — Ugift.



Snedker Georg Christensen

E FRITS EMIL GEORG CHRISTENSEN, født i København (Sct. Stefans Sogn) d. 14. Februar 1886, død som Patient paa Dronning Louises Børnehospital, København (Sct. Stefans Sogn) d. 11. Juni 1887.

D FRITZ FERDINAND CHRISTIAN CHRI-
 4: STENSEN, født i Sorø d. 19. Decem-
 ber 1855, død i København (Brønshøj Sogn) d. 11. Maj 1922, Apoteker,
 fra 1902 til sin Død Indehaver af det
 personelle Privilegium for Brønshøj Apotek. Discipel paa Vesterbro
 Apotek i København August 1872,
 Physicateksamen i København Juli
 1876, Kandidateksamen 1880 —
 konditionerede herefter bl. a. paa
 Sundby Apotek i København og
 paa Varde Apotek, her kaldes han
 „Bestyrer fra 1893“. Fik d. 28.
 Maj 1902, fornyet d. 17. Januar
 1903, Bevilling til at anlægge og drive Brønshøj Apotek,
 idet Stedet for Apotekets Beliggenhed i Mellemtiden var
 ændret og Privilegiet opslaaet paa ny. Dyrkede Skakspillet
 med stor Skarpsindighed og var — ifølge „Farmaceutisk
 Tidende“ — „ubetinget en af Københavns bedste Skak-
 spillere og havde som saadan med Held deltaget i mange
 Skakstævner i Ind- og Udland“. — Ugift.



Apoteker Fritz Christensen



Hilda Bendsen f. Christensen

D HILDA OLINE CARITTA CHRI-
 5: STENSEN, født i Sorø d. 11.
 Juni 1859, Enkefrue, bosid-
 dende i København.

Gift i Keldby Sogn, Møen,
 d. 24. Februar 1900 med
 Enkemand NIELS PEDER AN-
 DERSEN BENDSEN, født i Keld-
 bymagle, Keldby Sogn, d. 9.
 Juli 1852, død i København
 (Mariendals Sogn) d. 20. Fe-
 bruar 1924, begravet i Keld-
 by, Lærer, senere Kurve-

snedker. Havde gaaet paa Rødkilde Højskole og læst paa Blaa-
gaard Seminarium, i mange Aar blind som Følge af en Øjen-
lammelse (Søn af Gaardmand i Keldbymagle Anders Hansen
Bendsen og Hustru Karen Kirstine Hansdatter). — Ingen Børn.

C NICOLINE CHRISTENSEN, født i Sorø d. 12. November 1819,
9: død s.stds. d. 23. Oktober 1827.



Amalie Odense f. Christensen



Fotograf Jørgen Christian Odense

C CHARLOTTE AMALIE CHRISTENSEN, født i Sorø d. 10. August
10:1821, død i Aarhus Sct. Pauls Sogn d. 6. Maj 1906.

Gift i Sorø d. 27. Oktober 1849 med JØRGEN CHRISTIAN
ODENSE, født i Roskilde Dom Sogn d. 28. Oktober 1824,
død i København (Sct. Jakobs Sogn) d. 3. Januar 1899,
Malmester i Sorø med Bopæl i Realgaden (daværende
Storgade) Nr. 96, senere Maler og Fotograf i Aarhus og fra
1888 Partikulier i København (Søn af Korporal ved 4. Eskadron
i Roskilde, senere Toldbetjent i Kalundborg, Hans Frederik
Hansen [Odense] og Hustru Johanne Marie Jørgensen).

I sit Ægteskab med Fotograf Jørgen Christian Odense havde Amalie Christensen 5 Børn, 4 Sønner og 1 Datter, D 1—D 5:

D ANE HANSINE CAROLINE GEORGINE ODENSE,⁵⁴ født i Sorø 1: d. 2. August 1842, død i København (Sct. Johannes Sogn) d. 25. April 1869.

Gift i Trinitatis Kirke, København (Trinitatis Sogns nordre Distrikt, det senere Sct. Pauls Sogn) d. 19. Oktober 1866 med CARL ARVID LUNDBÄCK, født i Sverige omkring August 1840, Maskinarbejder i København. (Forlover for Bruden var hendes Onkel, Værtshusholder Anders Jensen, se S. 126).

Om Carl Lundbäcks Herkomst og videre Skæbne findes intet oplyst. Det vil erindres, at han efter Hustruens Død flyttede med deres eneste Barn til Sverige, hvor begge senere skal være døde.

I sit Ægteskab med Maskinarbejder Carl Lundbäck havde Caroline Odense 1 Søn, E 1:

E CARL LUNDBÄCK, født i København, men om hvem intet yderligere har kunnet oplyses.⁵⁵

D HANS ADOLF LUDVIG ODENSE, 2: født i Aarhus Vor Frue Sogn d. 10. Februar 1855, Maskinist ved De danske Statsbaner med Bopæl bl. a. i Horsens og Aarhus, nu Pensionist i Aarhus.

Gift i Grenaa d. 31. Juli 1880 med KAREN JENSEN, født i Voldby, Djursland nørre Herred, d. 31. August 1854, død i Aarhus Sct. Pauls Sogn



Maskinist Adolf Odense med Hustru og Børn

d. 6. Februar 1921 (Datter af Husmand og Tømrer i Voldby, senere Snedker i København Jens Jensen [Graabek] og Hustru Karen Jensdatter).

I sit Ægteskab med Karen Jensen har Maskinist Adolf Odense 4 Døtre, E 1—E 4:

E AMALIE CAROLINE ODENSE, født i Horsens d. 1. November 1: 1880, død i København (Sct. Johannes Sogn) d. 7. Marts 1908, begravet i Aarhus, Husbestyrerinde.

Ugift.

E KAREN EMMARENTZE KRISTIANE ODENSE, født i Horsens d. 2: 21. Juli 1883, Indehaver af Systue i Aarhus. — Ugift.

E JOHANNE HOLGA LUDOVIKA ODENSE, født i Horsens d. 28. 3: Juni 1885, Medindehaver af den ældre Søsters Systue i Aarhus. — Ugift.

E FRIDA EMILIE ODENSE, født i Viby, Ning Herred, d. 27. 4: Oktober 1887.

Gift i Aarhus Sct. Pauls Sogn d. 27. Oktober 1914 med HELMUTH EMIL PETERSEN, født i Holstebro d. 7. Maj 1885, Bankbogholder og Prokurist ved Hadsten Bank, Lærer i Bogføring ved Hadsten Handelsskole (Søn af Skræddermester i Holstebro Anton Frederik Marinus Petersen og Hustru Nielsine Nielsen).

I Ægteskabet 3 Børn, 1 Søn og 2 Døtre, F 1—F 3:

F OLAF HELMUTH PETERSEN, født i Hadsten Stationsby, Galten 1: Sogn og Herred, d. 1. Juli 1918.

F INGER HELMUTH PETERSEN, født i Aarhus Sct. Johannes Sogn, 2: d. 28. September 1921.

F KAREN MARGRETHE HELMUTH PETERSEN, født i Hadsten 3: Stationsby, Galten Sogn og Herred, d. 15. Maj 1924.

D **HOLGER JOHANNES VALDEMAR ODENSE**, født i Aarhus Vor 3: Frue Sogn d. 3. Oktober 1856, Isenkræmmer, i de sidste 25 Aar Grosserer i København.



Grosserer Holger Odense som ung

Gift i Hjemmet, ifølge Vielsesbrev, i Aalborg Budolfi Sogn d. 28. April 1900 med **MARIE POULINE BERG**, født inden det mosaiske Trossamfund i Aalborg Budolfi Sogn d. 4. Maj 1870, døbt i København (Krist Sogn) d. 30. Marts 1908 (Datter af Købmand i Aalborg Jacob Berg og Hustru Hanne Philipson).

I sit Ægteskab med Poulina Berg har Grosserer Holger Johannes Valdemar Odense 1 Datter, nedennævnte E 2, Else Odense:

E **JOHAN CARL AAGE ODENSE**, født paa Fødselsstiftelsen i 1: København d. 6. November 1890 og døbt i Stiftelsens Kirke, Bogtrykker i Winnipeg, Manitoba.

Gift, ifølge Licence, i Hjemmet i Winnipeg af den danske Præst Wilhelm Beck d. 2. Marts 1926 med **JENNY ALFRIDA NIELSEN**, født i Bjerger, Ølgod Sogn, Øster-Horne Herred, d. 3. November 1895 (Datter af Husmand og Murer i Ølgod, nu i Sønder Omme, Frederik Nielsen og Hustru Kirsten Marie Nielsen).

I Ægteskabet 1 Søn, F 1:

F **PAUL HOLGER ODENSE**, født i Winnipeg, Manitoba, d. 1: 12. December 1926, døbt i derværende danske Ansgar Kirke.

E ELSE ODENSE, født i København (Sct. Jakobs Sogn) d. 9. 2: April 1902.

Gift i Frederiksberg Sogn d. 7. Marts 1930 med POUL JOHAN ALEXANDER RUNGWALD, født i Frederiksberg Sogn d. 28. September 1901, Revisor i København, cand. phil. (Søn af Juvelér i København Lebrecht Peter Emil Rungwald og Hustru Waleska Josephine Philipson, en Slægtning af ovennævnte Hanne Philipson).

Ingen Børn.



Bladejer Christian Odense, 1923



Emerentze Odense f. Nielsen, 1923

D CHRISTIAN GUSTAV ODENSE, født i Aarhus Vor Frue Sogn 4: d. 3. Januar 1858, død i Knabrostræde, København (Helligaands Sogn) d. 25. Maj 1932 under et midlertidigt Ophold her, begravet i Roskilde Dom Sogn, Bladejer i Roskilde, fra 1917 Udgiver af Roskilde Tidende. Fra 1881 til 1884 Faktor ved Brødrene Backhausens Trykkeri i Aarhus, fra 1. Januar 1885 til 31. December 1910 Forretningsfører ved Aalborg Stiftstidende og -- inden for samme Tidsrum -- fra 1896 til 1906 sammen med Fru Rée og Redaktør Bertel Møller Med-

udgiver af Kolding Avis, fra 1908 til 1909 Udgiver af Grenaa Folketidende og fra 1911 til 1916 Medudgiver af Lolland-Falsters Folketidende.

Gift i Aarhus Dom Sogn d. 27. Oktober 1883 med EMERENTZE BIRGITTE KIRSTINE NIELSEN, født i Aarhus Dom Sogn d. 15. Januar 1861 (Datter af Bogtrykker i Aarhus Peter Clemén Nielsen og Hustru Jacobine Sophie Marie Bache).

I sit Ægteskab med Emerentze Nielsen havde Bladejer Chr. G. Odense 4 Børn, 2 Sønner og 2 Døtre, E 1—E 4:

E HOLGER CHRISTIAN ADOLF ODENSE, født i Aarhus Dom 1: Sogn d. 23. Juli 1884, død i Aalborg Budolfi Sogn d. 16. December 1887.

E ASTRID AMALIE CHRISTIANE ODENSE, født i Aalborg Vor 2: Frue Sogn d. 6. Februar 1886, Prokurist ved Roskilde Tidende. — Ugift.

E JØRGEN CHRISTIAN ODENSE, født i Aalborg Budolfi Sogn d. 3: 28. November 1888, Prokurist ved Roskilde Tidende, Bogtrykker. Forestaar sammen med Søsteren Astrid Udgivelsen af Roskilde Tidende for Moderen, der efter Faderens Død staar som Ejer af Bladet.

Gift i København (Garnisons Sogn) d. 5. November 1920 med INGRID OTHILIA AMALIE JENSEN, født i København (Holmens Sogn) d. 17. Juni 1891 (Datter af Inkassator ved Fri-murerlogen i København Jens Christian Jensen og Hustru Agnes Nathalia Christensen).

I Ægteskabet 1 Datter, F 1:

F 1: BIRGIT ODENSE, født i Roskilde Dom Sogn d. 22. Juli 1922.

E MARIE CHARLOTTE AMALIE ODENSE, født i Aalborg Vor Frue 4: Sogn d. 24. Juli 1897.

Gift i København (Holmens Sogn) d. 1. December 1928 med ANDREAS NICOLAJ FLENSBORG, født i Roskilde Dom

Sogn d. 20. April 1884, Boghandler i Roskilde (Søn af Boghandler i Roskilde Erhard Saabye Flensborg og Hustru Agnes Louise Charlotte Anger).

I Ægteskabet 1 Søn, F 1:

F 1: OLE FLENSBORG, født i Roskilde Dom Sogn d. 29. Oktober 1929.

D CARL LAURITZ SOPHUS ODENSE, født i Aarhus Vor Frue 5: Sogn d. 10. Juni 1860, død s.stds. d. 1. April 1863.

C JOHANNE HENRIETTE, kaldet 11: HANNE, CHRISTENSEN, født i Sorø d. 16. April 1823, død i København (Sct. Johannes Sogn) d. 6. April 1911, som Enke i mange Aar Sygeplejerske paa Københavns Kommunehospital.

Gift i København (Vor Frelsers Sogn) d. 11. Oktober 1850 (Forlovere var Bagermester Fr. Marstrand i Silkegade og Bataillonskirurg Kildal Lund⁵⁶ i Løvstræde) med ANDERS JENSEN, født paa Heden i Odense Sct. Knuds Sogn d. 28. December 1808, død paa Almindeligt Hospital (Dødsårsag: Vattersot), København (Vor Frue Sogn) d. 23. September 1869, begravet paa Assistens Kirkegaard, Bagermester, senere Værtshusholder og Høker. Omkring 1850 Indehaver af „Bagerkroen“ ved Gammelstrand (Nr. 14), midt i 50erne Bagermester i Ordrup, Gentofte Sogn, med 1 Svend og 2 Tjenestefolk, i Slutningen af 50erne Høker paa Christianshavn (Overgaden oven Vandet Nr. 198), ved sin Død boende i Springgade Nr. 5 (Søn af Urtemand paa



Hanne Jensen f. Christensen

Heden ved Odense Jens Rasmussen og 1. Hustru Anne Marie Andersdatter).

I sit Ægteskab med Bagermester Anders Jensen havde Hanne Christensen 4 Børn, 1 Søn og 3 Døtre, D 1—D 4:

D ANNA HANSINE AMALIE JENSEN,
1: født ved Gammelstrand, Københav
n (Helliggeistes Sogn) d. 25. Decem
ber 1851, Enkefrue, bosidende i Kø
benhavn.

Gift i København (Sct. Markus Sogn) d. 19. Januar 1904 med Enkemand RASMUS PETER RASMUSSEN, født i Randers Sct. Mortens Sogn d. 13. Juli 1848, død i København (Krist søndre Sogn) d. 4. November 1923, Bagermester i København (Søn af Arbejdsmand i Randers Peter Rasmussen og Hustru Petrine Laurette Tranekjær. — Ingen Børn.



Amalie Rasmussen f. Jensen

D JENS CHRISTIAN HEINRICH JENSEN, født i Ordrup, Gentofte
2: Sogn, d. 28. August 1853, død i København (Apostel Sogn) d. 1. April 1905, Slagtermester paa Vesterbro i København.

Gift i København (Sct. Matthæus Sogn) d. 20. Februar 1881 med MATHILDE CHRISTINE HANSEN, født i København (Trinitatis Sogn) d. 30. Januar 1860, død i København (Sct. Markus Sogn) d. 25. Juli 1931 (Datter af Smed og Møller paa Farimagsvejen, senere i Rosengården, Hans Hansen og Hustru Ane Magdalene Petersen).

Ingen Børn.

D JACOBINE ELISABETH JENSEN, født i Ordrup, Gentofte Sogn,
3: d. 30. Maj 1855, død i København (Vor Frelzers Sogn) d. 21. September 1858.



Slagtermester Christian Jensen



Mathilde Jensen f. Hansen

D MAGDALENE JACOBINE ELISABETH, kaldet BETTY, JENSEN, født 4: i København (Vor Frelsers Sogn) d. 2. Januar 1859, død i Frederiksberg Sogn d. 27. Februar 1878.

Gift i Frederiksberg Sogn d. 4. November 1877 med SØREN BØRGE PETERSEN, født i København (Trinitatis Sogn) d. 4. Februar 1853, Slagtersvend paa Frederiksberg, efter Hustruens Død bortrejst og videre Skæbne ubekendt (Søn af Hattemagersvend, senere Hattemagermester i Filosofgangen Hans Christian Petersen og Hustru Jensine Sophie Hingelgaard).

I sit Ægteskab med Slagter Børge Petersen havde Betty Jensen 1 Datter, E 1:

E BETTY MAGDALENE PETERSEN, født i Frederiksberg Sogn d. 1: 20. Februar 1878, Enkefrue, Biografejerske, Indehaver af „Kosmorama“ i Kolding.

Gift i Frederiksberg Sogn d. 21. September 1909 med ALFRED BOTILIUS ANDERSEN EEG, født i Kolding d. 27. April

1865, død af et Hjerteslag paa Fredericia Banegaard paa Gennemrejse d. 11. August 1921, begravet i Kolding, Restauratør, Indehaver af „Eegs Palmehave“ i Esbjerg, fra 1913 Ejer af „Kosmorama“ i Kolding (Søn af Daglejer i Kolding Niels Andersen Eeg og Hustru Nielsine Antonmine Jensen).

I sit Ægteskab med Restauratør Alfred Eeg har Betty Petersen 2 Børn, 1 Søn og 1 Datter, F1—F2:



Betty Eeg f. Petersen med Søn og Datter

F JENS CHRISTIAN EEG, født i Esbjerg d. 3. August 1910, 1: Mæglerassistent. Elev paa Stenhus Kostskole, i Lære hos Skibsmæglerfirmaet Neckelmann og Hansen i Kolding, for Tiden studerende Sprog i London med Fortsættelse i Hamborg. — Ugift.

F ELSEBETH EEG, født i Kolding d. 22. December 1917, Elev 2: paa Kolding højere Almen- og Latinskole.

B BIRGITTE CHRISTENSDATTER, født i Sorø, døbt Fredag d. 2. 3: Februar 1776 (Garver Mielands Kone bar og Marie, Christian Larsens Datter stød hos. Faddere: Søren Povelsen, Salgren og Peder Larsen).

Birgitte Christensdatter maa have været gift to Gange, idet hun ved sin Vielse til Ungkarl KNUD SØRENSEN i København (Trinitatis Sogn) d. 23. April 1805 betegnes „Madme“.⁵⁷ Om hendes første Ægteskab er intet fundet. Paa Skiftet 1806 efter hendes Fader, Christen Hansen Holbækker i Sorø, angives hendes Mand, Knud Sørensen, at være „Kiældermand“ i København. Det ses ifølge Borgerskabsprotokollen i Københavns Raadstuearkiv, at Knud Sørensen, „født i Korsør“, d. 14. Januar 1807 vandt Borgerskab i København som Værtshusholder, endvidere at han „staar ved Brandkorpset“. Han synes at være den *Knud Sørensen (Schoudahl)*,⁵⁸ Søn af Skomager Anders Hansen og Maren Knudsdatter Schoudahl, som d. 3. Oktober 1783 døbt i Korsør Kirke.

Om Ægtefællernes videre Skæbne vides intet og deres Død er ikke funden.

B CHRISTIANE CHRISTENSDATTER, født i Sorø, døbt Dom. 4. 4: Advent (d. 20. December) 1778 (Mad. Salgren bar og Jomfrue Jørgensen stød hos. Faddere: Jørgen Larsen Skoemager, Poul Hattemager, Peder Skoemagersvend), død s.stds. d. 31. Oktober 1824.

Gift i Sorø d. 24. April 1805 med HANS PEDERSEN, født, uvis hvor, omkring 1764,⁵⁹ død i Sorø d. 11. Januar 1830, Skræddermester i Sorø (Forældre og Herkomst iøvrigt ukendt).

I sit Ægteskab med Skræddermester Hans Pedersen havde Christiane Christensdatter 1 Datter, *Charlotte Amalie Pedersen*, døbt i Sorø d. 2. Oktober 1805 og d. 28. November 1822 s.stds. viet til Skræddersvend *Heinrich Kühl*.

B ELSE CHRISTINE CHRISTENSDATTER, født i Sorø, døbt Dom. 5: Septuaginta (d. 11. Februar) 1781 (Jomfrue Lemvig bar og Jomfrue Krusberg stød hos. Faddere: Professor Wøldike,⁶⁰ Hofjunker Rosenkrantz,⁶¹ Forvalter Hansen), død (Dødsårsag: Underlivsbetændelse) i Lille Helliggeistesstræde Nr. 16, København (Vor Frue Sogn) d. 12. Marts 1869,⁶² paa Skiftet 1806 efter Faderen angivet at være „tienendes hos Etatsraadinde Hjorth i Kjøbenhavn“.⁶³

SLÆGTERNE
CHRISTENSEN OG SCHRAM
I SVOGERSKAB

TAVLE II





Else Christine Schram
f. Christensdatter

Gift i København (Holmens Sogn) d. 11. Juli 1817 med ANDREAS LAURITZ SCHRAM, født i København (Helliggeistes Sogn) d. 2. Februar 1773, død (Dødsarsag: Tyfus) i Kattesundet Nr. 111, København (Vor Frue Sogn) d. 3. April 1833, Fuldmægtig i Den kongelige Lands-Over-, samt Hof- og Stads-Rets Skifte-Commission i København (Søn af Assistent i „Det asiatiske Compagni“ i København Bernhard Andreas Schram og Hustru Birgitte Fusing).

I sit Ægteskab med kongelig Fuldmægtig Andreas Lauritz Schram havde Else Christine Christensdatter 1 Søn, nedenævnte Grosserer *Johannes Bernhard Schram*, hvis eneste Barn er den foran S. 21 og videre under Slægten Schram (Skram) S. 137 nævnte, nys afdøde Frøken *Andrea Schram*.

Andreas Lauritz Schram og Hofguldsmedemester Nicolai Christensens 2. Hustru, *Henriette Schram*, var Søskendebørn, idet deres Fædre, Assistenten i Det asiatiske Compagni og Budet i Den almindelige Enkekasse, var Brødre.

Ved Andreas Lauritz Schrams Vielse til Hofguldsmedemesterens yngste Søster, Else Christine Christensdatter, boede hun i Huset hos Broderen; Forlover var for Brud-



Frøken Andrea Schram

gommen dennes Broder, Urtekræmmer Lauritz Fussing Schram og for Bruden Hofguldsmedemesteren.

Blandt Dokumenter fremlagte paa Skiftet efter kgl. Fuldmægtig Andr. L. Schram findes en anbefaling for denne, skreven af „afdøde Raadmand og Postmester Fussings Enke i Horsens“, hvoraf fremgaar, at han — Fuldmægtigen — „har været hos min sal. Mand, Raadmand og Postmester Fussing her i Byen og i en Tid af 9 til 10 Aar har øvet sig i Pennen. Og som han nu agter at forsøge sin Lykke videre, vil jeg hermed til alle forekommende, som hans Tjeneste maatte behøve, ham recomenderet, som en troe, redelig og retskaffen Skriverskarl.“

Horsens, d. 13. April 1793.

Nævnte Raadmand og Postmester Fussing i Horsens synes at have været Fuldmægtig Schrams Morbroder.

Af Skiftet efter Fuldmægtigens Enke, Else Christine Christensdatter, fremgaar, at Boets Formue efter Fradrag af herpaa hvilende Gæld andrager ikke 100 Rdlr. Boet overtages af afdødes eneste Livsarving, Sønnen Grosserer af København Johannes Bernhard Schram. Se videre under *Slægten Schram (Skram)*.



Det gamle Gravsted paa
Sorø Kirkegaard



Konferensraad Gerhard Christopher Schram med Familie
(efter Maleri af Barentzen 1829)

SLÆGTEN SCHRAM (SKRAM)

BORGERLIG SLÆGT FRA SØNDERJYLLAND

HOFGULDSMEDEMESTER NICOLAI CHRISTENSENS 2. Hustru (se foran S. 16), *Henriette Schrams* Fader, Bud ved den almindelige Enkekasse JOHANNES SCHRAM,⁶¹ født 1738, død i København (Sct. Nikolaj Sogn) d. 8. Januar 1801 var Søn af en sønderjydsk Billedskærer CHRISTOPHER SCHRAM, der var gift med „en Pige fra Falster“. Denne sønderjydske Billedsnider er Slægtens ældst kendte Led. Han dukker op omkring 1730 i den Egn i Sønderjylland, hvor det sidste Skud af den gamle Adelsslægt Skram — bedst kendt gennem Søhelten Peder Skram — forsvinder en halv Snes Aar tidligere. Der er dog næppe nogen Forbindelse at spore mellem de to Slægter, heller ikke hvad Navnet angaar, og den i en Del af Slægten anvendte Stavemaade *Skram* skyldes en Navneændring ifølge et kongeligt Patent af nyere Dato.

Billedskæreren Christopher Schram havde foruden Sønnen, nævnte Johannes Schram, en Søn, der blev „Musikanter“ og endnu en Søn, *Bernhard Andreas Schram*, der fik Ansættelse i Det asiatiske Compagni.

Johannes Schram, der blev Bud i Enkekassen, søgte senere forgæves Avancement, skønt han havde fornemme Velyndere. Medens hans ældste Datter, *Henriette Schram* — altsaa Hofguldsmedemesterens Hustru — maatte nøjes med som Faddere ved sin Daab at have: Charlotte Amalie Finecke, Elisabeth Petrejus samt en Kiældermester og en Conditør, kunde hendes ældre Broder, *Gerhard Christopher Schram* (f. 1776, se foran S. 15) fremtræde med saa eksklusive Navne som: General Hauch, Komtesse Stolberg og Gehejmerraadinde Stampe. Iøvrigt havde Johannes Schram med sin Hustru Anne Dyberg (eller Byberg) foruden Datteren Henriette og Sønnen nysnævnte Gerhard Christopher endnu en Søn, *Christian Schram*, Faktor paa Jüland (?) og to Tvillingdøtre, *Anna Schram* og *Mette Kirstine Schram*, fødte d. 20. Januar 1782 i København (Trinitatis Sogn) og hvoraf Anna Schram blev gift med Guldsmed i Aalborg Henrik Schiellerup. En ugift Datter af dette Ægtepar, Charlotte Amalie Schiellerup, født i Aalborg Budolfi Sogn 1802, ses i 1840 at opholde sig i Huset hos sin Moster, Enkefru Henriette Christensen f. Schram i Vingaardsstræde Nr. 144.

Blandt Johannes Schrams 5 Børn samler Interessen sig i Særdeleshed om Sønnen *Gerhard Christopher Schram*. Der er nævnt, at Faderen havde Velyndere, og der er nævnt Sønnens formaaende Faddere. En Tradition i Slægten gaar ud paa, at Gerhard Christopher var en uægte Søn af Statsmanden A. P. Bernstorff, idet man henviser til: at han lignede Bernstorff, blev opdraget paa Bernstorffs Bekostning, ejede en Gibsbuste af Bernstorff samt endnu som ældre havde et Stik af Bernstorff hængende paa sin Væg (hvilket tydeligt ses i det indre Værelse paa det originale Maleri fra 1829).⁶⁵ Det bør ogsaa i denne Forbindelse fremhæves, at flere Personer i hans Descendens har været i Besiddelse af betydelige Aandsevner.

Gerhard Christopher Schram, født i København (Trinitatis Sogn) d. 1. Oktober 1776, død d. 3. Marts 1847, gift med Johanne Christiane Jørgensen, født d. 6. April 1780, død d. 11. September 1831 (Datter af Fuldmægtig i Enkekassen Jørgensen), gjorde ogsaa en ejendommelig og glimrende Karriere, idet han fra Copiist hurtigt steg til Bogholder i og senest til Direktør for Den almindelige Enkekasse med Titel som Konferensraad og benaadet med Kommandørkorset, idet han, ved Siden af sin Direktørstilling ved Enkekassen, tillige i en Aarrække fungerede som Sekretær ved den saakaldte Slotsbygningsskommission, der var nedsat i Anledning af Opførelsen af Christiansborg Slot samt af Raad- og Domhuset. Konferensraad Schram har sikkert i denne Periode været sin Svoger Hofguldsmedemesteren en god Mand og bidraget sit til, at denne fik Del i Leverancen af Sølvmedekunst til Slotskirken (se foran S. 14).

Af Konferensraad Direktør G. C. Schrams 5 Børn blev en Datter gift med Pastor Møhl i Ølstykke, en anden, *Charlotte Caroline Mathilde* (f. 1814) med Vinhandler *Mozart Waagepetersen*, en Broder til hendes Fætters, Grosserer Frederik Wilhelm Theodor Christensens to Hustruer, Constance og Suzette Waagepetersen i København (se foran S. 29 f.). Af Sønerne var en Litterat og Oversætter, en anden, den ældste, *Johan Christian Gustav* forplantede Slægten.

Johan Christian Gustav Schram, født d. 13. Juli 1802, død d. 7. April 1865, gift 1. Gang med Johanne Margrethe Klein, født 1800, død 1834, gift 2. Gang med Ida Johanne Hoë, født d. 28. Marts 1814, død d. 9. Juli 1886, tog — af patriotiske Grunde — efter Trearskrigen, d. 31. December 1850, for sig og sine Efterkommere Navneændring til *Skram*. Han havde juridisk Eksamen og var i over 20 Aar ansat i Enkekassen, først som Bogholder, senere



Jernbanedirektør
J. Chr. Gustav Skram

som Direktør; men i 1844 blev han Direktør for den sjællandske Jernbane; han var endvidere meget fransk-interesseret, besøgte flere Gange Frankrig og opholdt sig et Aar i Paris, ligesom han en Tid lang var Lærer i Fransk ved Søkadet-akademiet. Blandt hans Børn var Døtrene *Henriette* (Ida Johanne Henriette), født 1841, død 1929 og *Emma Skram* begge knyttede til Frøken Zahles Skole, den første som Forstanderinde og senere Overbestyrerinde (Fortjenstmedaljen i Guld 1921), den sidste som Lærerinde; en tredje Datter var gift med Proprietær A. L. Schoustrup. Blandt Sønnerne var Pastor *William Skram* til Damsholte paa Møen, Konsul *Tyge Skram*, der, efter som frivillig at have deltaget i den fransk-tyske Krig, nedsatte sig som Skibsmægler i le Havre, hvor han i en Række Aar var dansk Konsul, Forfatteren *Erik Skram*, hvis Datter med Forfatterinden Amalie Skram (f. Bertha Amalie Alver) er gift med Fuldmægtig, cand. juris et



Sognepræst William Skram
til Damsholte

polit. Arvid Rørdam og Fru *Jutta Rothe* (f. Anna Elisabeth Jutta Skram), Enke efter Grosserer Chr. E. Rothe og Moder til Fru Kaptajn Wessel, Fru Direktør Bergsøe, fhv. Handelsminister — nu Direktør — Tyge J. Rothe og Pastor Oluf Rothe.

En Søn af Pastor *William Skram* til Damsholte (Johannes William Christopher Skram, født 1831, død 1903, gift med Georgine Marie Sophie Dumreicher, født 1837, død 1920, en Datter af Godsinspektør ved Bregentved Dumreicher) var endelig den *Tyge Skram* —



Tyge Skram som Soraner

(Johannes Tyge Erik Carl), født 1874, død i U. S. A. som Hotelmand omkring 1930, gift 1. Gang 1900 med Karen Ellen Seedorf (Datter af Grosserer Seedorf i Aarhus), skilt 1903, gift 2. Gang i U. S. A. — som i 1880erne opholdt sig i sin noget fjernere Slægtning Guldsmedemester P. C. Christensens Hjem i Sorø som Akademieleve (se Schiøttz-Christensen Bogen S. 61 f.) og ved sin Nærværelse her paa en Maade slog Bro paa ny mellem Slægterne Christensen og Skram.

Den Søn af Billedsnideren fra Sønderjylland, der blev ansat i Det asiatiske Compagni, *Bernhard Andreas Schram* — en Farbroder altsaa til Hofguldsmedemesterens Hustru — var gift med Birgitte Fusing. Ægteparret havde i hvert Fald 2 Sønner: *Lauritz Fusing Schram* og *Andreas Lauritz Schram*. Den første, der var Urtekræmmer i København og gift med en Søster til kgl. Koncertmester Friederich Wexschall, fik to Sønner, hvoraf den ældste, *Frits Schram* (1818—1887) var Violinist i det kgl. Kapel, den yngste var kgl. Skuespiller og Kammer-sanger *Peter Schram* (1819—1895).

Den anden Søn af Bernhard Andreas Schram, nævnte *Andreas Lauritz Schram* — en Fætter altsaa til Hofguldsmedemesterens Hustru — ansattes som Fuldmægtig i Skifteretten i København. Han var født 1773 og døde 1833 og ægtede Hofguldsmedemesterens — og saaledes ogsaa den Sorø Skomagermester Hans Christensen (Holbækker)s — yngste Søster, *Else Christine Christensdatter*, født i Sorø 1781, død i København 1869 (se herom S. 130 f.). En Søn i dette Ægteskab var Grosserer i København *Johannes Bernhard Schram*, født 1819, død 1888, gift med Dorothea Jensen, født 1826, død 1854, hvis Datter er Frøken *Andrea Christine Sophie Schram*, født i København d. 8. Januar 1852, død s.stds. d. 30. Januar 1933 (se Billedet S. 131), en Dame med stort Kendskab til og stor Interesse for den Schram-Christensenske Slægtshistorie, som opholdt sig i sin høje Alder hos Guldsmedemester Nicolai Peter Christensens Efterslægt i det gamle Hjem paa Højbroplads Nr. 19 og som har været Samleren af de hidsatte Schram-Christensenske Slægtsdata til uvurderlig Hjælp.

Det ligger nært at forudsætte, at den Sorø Guldsmedemester *P. C. Christensen* har hentet sig Indtryk fra den Schramske Slægt saavel i Hofguldsmedemesterens Hjem som hos sin Faster Else Christine Schram i hendes daværende Hjem i Kattesundet Nr. 111. Han har i hvert Fald hentet sig flere Navne til sine Børn fra Schram'erne, først og fremmest *Henriette* efter Tanten i Vingaardsstræde, men ogsaa *Bernhard* og — til dels — *Lauritz* fra Onkelens Familie. Det bør erindres, at baade Farbroderen Hofguldsmedemesteren og Onkelens Fuldmægtig Andreas Lauritz Schram begge døde (henholdsvis 1832 og 1833) i den Tid, da *P. C. Christensen* stod i Lære som Guldsmededreng i København i Vingaardsstræde Nr. 144.



Kgl. Kammersanger
• Peter Schram



Allerslev Kirke i Barse Herred, Præstø Amt

SLÆGTEN SCHIØTTZ (SCHIÖTHS)

BORGERLIG SLÆGT FRA NYKØBING PAA FALSTER

GULDSMEDEMESTER I SORØ PETER CHRISTIAN CHRISTENSENS 2. Hustru (se foran S. 66), *Hanne Vilhelmine Schiøttz's* Fader, Skolelærer og Kirkesanger i Allerslev, Barse Herred, tidligere i Stubberup, Fakse Herred, FREDERIK SCHIØTTZ, født i Nykøbing paa Falster d. 15. Juli 1791, død i Allerslev „*efter længere Tids Sygdom af den saakaldte Sukkersyge, der tilsidst endte som Tæring*“, ⁶⁶ d. 21. September 1849, var Søn af Mester-Skræder i Nykøbing paa Falster HENRIK HANSEN SCHIÖTHS og 2. Hustru HELLENE CLAUDATTER HEGGE, der ses ægteviede i Nykøbing Kirke d. 8. Juli 1786 (jfr. omstaaende Skriftbillede).

Medens intet yderligere findes oplyst om Hustruen — hun er født ca. 1754 og er efter Navnet at dømme snarest norsk ⁶⁷ — kan der efter „*Holms Samling*“ ⁶⁸ i Landsarkivet for Sjælland m. m. refereres nogle Data vedrørende Mester-Skræderen og opstilles en kort Ahnerække for Slægten Schiøttz i Nykøbing paa Falster omfattende Mester-Skræderens Fader og Farfader:

mester
 Hans Henrik Schiöths
 Marts 1786
 Henrich Hansen
 Schiöth
 Jens Vejle
 Fri. Christensen Schiöth
 Kald Dem 11. Aug. d. 1786
 eksisteres Leveret
 18. July

Underskrift i Nykøbing Falster Kirkebog 1786

Henrik Hansen Schiöths (Schiödt, Schiöt, Schyt, Scyt etc.), født i Nykøbing 1744 (døbt d. 5. Februar 1745) som Søn af Tømmersmand HANS HENRIK SCHYT og Hustru JOHANNE KNUDSDATTER og hvis Død ikke er funden, gik i Nykøbing Latinskole indtil 1759, gav sig saa til Haandværket og tog d. 18. Marts 1771 Borgerskab som Skrædder i Nykøbing (jfr. omstaaende Skriftbillede). Hans Hus laa paa den Tid og endnu i 1787 i Frisegades vestre Side, syd for Tømrer Jokum Bechs Hus og nord for Kasper Westerfleths Gaard (1787 Frisegade Nr. 4), omfattende 6 Fag til Gaden med 2 Bilæggere, Kvist med 1 Kammer udi, 2½ Fag Halvtags Hus i Gaarden samt Have, der strækker sig til Strædet etc. I 1801 var han flyttet til Store Kirkestræde Nr. 31 og han ses i Tiaaret 1775⁶⁹ til 1785⁷⁰ at have beklædt Embedet som Oldemand i Nykøbing Skrædderlaug. Hans 1. Hustru, Maren Jørgensdatter, begravdes, 35 Aar gammel, d. 14. Marts 1783 „i to Dalers Jorden“ paa Nykøbing Kirkegaard.

Om Mester-Skræder Henrik Hansen Schiöths's Fader, Hans Henrik Schyt, findes kun oplyst, at han er Broder til Vægter i Nykøbing Peder Henriksen Schyt og at han d. 23. Juli 1743 tager Borgerskab her i Staden som Tømmersmand. Den 21. Juli 1741 havde han i Nykøbing ægtet Johanne Knuds-

Se S. 142	Henrik Simon Scyt (Rytter)	Hans Henrik Schyt Se S. 140	Henrik Hansen Schioths Se S. 140	Frederik Schiøttz Se S. 142	
		Johanne Knudsdatter Se S. 140	Hellene Claus- datter Hegge Se S. 139		
		Frederik Jacobsen Winding Se S. 148	Andreas Winding Se S. 148	Laurentze Winding Se S. 147	
		Anne Dorothea Kølle Se S. 148	Bolette Dorothea Knudsen Se S. 148		
		Mathias Knudsen Se S. 148			
		Marie Elisabeth Kølle Se S. 148			
<p style="text-align: center;">Hanne Vilhelmine Schiøttz</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Guldsmedemester P. C. Christensens 2. Hustru Se foran S. 66</p>					2.

Ahnetavle
for
HANNE VILHELMINE SCHIØTTZ
fra Allerslev

kulerede. Det maa formodes, at den unge Nykøbing Borgersøn Frederik Schiøttz er gaaet ud af Skolens ældste Klasse uden afsluttende Eksamen — næppe af Mangel paa Kundskaber, men vistnok som Følge af smaa Kaar i Hjemmet. Det vil erindres, at hans Datter, Hanne Christensen f. Schiøttz i Sorø, undertiden fortalte sine Børn, at deres Morfader som ung Mand, „da han læste“, var saa blottet for Midler, at han ofte maatte tænde Piben for at holde Sulten borte.



Laurentze Schiøttz
f. Winding

I Henhold til Dokumenter Sognepræster og Skolelærere vedrørende (i Sjællands Stifts Bispearkiv) ses det, at Frederik Schiøttz d. 2. November 1819 erholder Kaldsbrev som Skoleholder i Stubberup i Fakse Sogn af Amtsprovst Bøgh i Herfølge⁷³ og at han, efter at have søgt Forflyttelse herfra, under 18. September 1824 bliver beskikket til Skoleholder i Allerslev af Præstø Amtsskoleledelse.⁷¹ Andetsteds fra erfares, at han er Seminarist fra Vesterborg Seminarium paa Lolland (oprettet 1802 af senere Biskop P. O. Boisen) og at hans Skolepatron i Allerslev er Fru Arboe (f. Collet til Oremandsgaard, død 1846);⁷⁵ men nogen Afgangseksamen i almindelig Forstand — nu fra Seminariet i Vesterborg — synes Fr. Schiøttz ej heller ved denne Lejlighed at kunne præstere; hans Navn er saaledes ikke at finde i Seminariets Dimissionsprotokoller for de mellemliggende Aar.⁷⁶

Frederik Schiøttz's Formand i Embedet i Allerslev hed Astrup og dennes sidste Embedspaategning i Skolens Protokol er dateret 17. August 1824, medens Schiøttz's første er af 16. September s. A. og, som det synes, to Dage forud for hans Beskikkelse. Der kunde nok være Grund for Astrup til her, i den ellefte Time i Allerslev, at fare i Pen og Embedsbog, idet han af Sognepræsten — besynderligt nok — havde mod-

taget Paalæg om i dennes Sted at forberede til Døden d. 25. August 1824 en i Præstø Arrest indsat dødsdømt Forbryder Mikkelsen.

Den stedlige Tradition i Allerslev vedrørende deres gamle Lærer „Skøts“ er iøvrigt kun ringe. Man har paa Stedet det Indtryk bevaret om ham, at han var en virksom og dygtig Lærer „i den sørgelige Tid med indbyrdes Undervisning“. Modsætningsvis mindes man heller ikke noget nedsættende, der kunde være at sige om ham, „og det er jo dog sædvanligt gerne de uheldige Egenskaber, der kunde røbe sig hos ens Lærer, man bedst erindrer hos denne“: Han kom nok meget ud, det gjorde Lærer Schiøttz, overalt i sit store Skoledistrikt, der omfattede de tre Byer Allerslev, Ammedrup og Ugledie og kun i de første 4 Aar af sin Embedstid, fra 1824 til 1828, havde han en saakaldt Hjælpelærer hos sig ansat i Ugledie. Som et Slags Gengæld for udvist Gæstfrihed hos Sognebeboerne blev til hans hyppige Barsedaa i Hjemmet i Allerslev alle Gaardmændene i Skoledistriktet bedt med. De ofrede saa alle om Formiddagen til Schiøttz



Skolelærer Frederik Schiøttz

i Kirken som Faddere; men om Aftenen spillede de Kort og saa tabte Schiøttz hele Offeret til Gaardmændene igen!

Schiøttz har skrevet meget og ofte i Embedsbogen i Allerslev Skole. Han arbejdede stærkt paa at forbedre sine smaa Indtægter en lille Smule — væsentlig med Henblik paa sine mange Børns Uddannelse. Under Bestræbelserne herfor har han haft et Sammenstød med sin Sognepræst Borchsenius.⁷⁷ Folk mindes dog kun, at de to, ogsaa herefter, kom meget godt ud af det med hinanden.

Lønnen som Landsbyskolelærer var ringe — i Schiøttz's

Tid som længe herefter. En om ikke udtømmende saa dog ret udførlig Opgørelse over Allerslev Skolekalds Indtægter i 1830 haves fra Schiøttz's egen Haand og hidsættes her til Vurdering med en Nutids Maalestok for Øje:

- 1a: Julerenter, 38 Lpd. 12 \overline{r} Brød, 4 Lpd. 2 \overline{r} Flesk, 12 $\frac{1}{2}$ Gaas og 7 Snese Æg (anslaet Værdi efter Kapitelstakst: 8 Tdr. Byg).
- 1b: Offer og Accidentser, ca. 30 Rbd.
- 2: Lønningsbyg, 25 Tdr.
- 3: Kirkesangerløn, 12 Rbd. Sølv (herfor skal Læreren tillige besørge Kirkens med dens Ornamenters Renholdelse og Klokkernes Ringning).
- 4: 6 Favn Brænde.
- 5: Fourage, 128 Lpd. Hø og 192 Lpd. Halm.
- 6: Den Kaldet tilhørende Skolelod af 6 Tdr. Land.

Samme Kalds Udgifter:

- a: Halvdelen af Afgiften til Vordingborg lærde Skole, 2 Rbd., 2 Mark.
- b: Halvdelen af Landmodeafgiften, ca. 6 Rbd., 70 Sk.
- c: Temporair Afgift: Pension til Degnen Zimmers Enke, 1 Rbd.; do. til Zuschlags Enke, 4 Tdr. Byg efter Kapitelstakst.



Lærer Fr. Schiøttz's Underskrift og Sigil 1843

Schiøttz's sidste Tilførsel til Embedsbogen er af 16. Juli 1849 og udviser, at Embedet er bevilget et aarligt Tillæg af 7 $\frac{1}{2}$ Td. Byg.

Selve Skolebygningen i Allerslev var oprindelig — og endnu længe efter Schiøttz's Embedstid — af den sædvanlige Slags fra Kong Frederik den Fjerdes Dage og var opført 1721, medens Udhuset hertil stammede fra 1793; og saaledes laa Allerslev Skole med sine meget solide 1 $\frac{1}{2}$ Stens tykke Mure og sine ejendommeligt højt siddende Vinduer, udvidet i Længden omkring 1850 med 4 à 5 Alen, indtil 1898, da den afløstes af en helt ny Skolebygning og solgtes til privat Brug og helt omkalfatredes. Fra Aarene forinden denne gennemgribende Ændring

i Bygningens Udseende, altsaa i væsentlig Grad som Skolen saa ud ogsaa i Schiøttz's Tid, stammer vedføjede Fotografi, der blev taget til daværende Lærer Madsen.

Interessant er det herefter, til Sammenligning, at se disse faa og spredte Udtalelser af og om Lærer Fr. Schiøttz og om hans Skole — der foruden til Embedsbogen overvejende støtter sig til nulevende, pensioneret Førstelærer i Allerslev Elgaards gode Hukommelse og velvillige Indstilling lige over for Sagen —



Allerslev gamle Skole (efter samtidigt Foto)

belyste og bekræftede eller endog ligesom udhævede af selve Sagens Akter, som disse foreligger tilgængelige i Arkiverne:

1841. Allersløv Skole. Stuehuset godt. 76 Børn. Læreren Frederik Schiøttz, 50 Aar, er duelig og opvakt, men lidt Friskfyr og anvender næppe megen Flid. Indbyrdes Undervisning⁷⁸ forstaar Læreren kun lidet af og bruger den kun lidet. Underste Klasses Fremgang er kun ringe. (Biskop J. P. Mynsters Visitatsbøger 1835—1853).⁷⁹

1849. Allersløv Skole. Skolehuset meget godt. 112 Børn.

Læreren Fr. Schiøttz, 58 Aar, er duelig, men nu svagelig. Desuagtet har Skolen hævet sig og er nu ret god. Indbyrdes Undervisning bruges kun lidet, nederste Klasse temmelig ringe (s.stds.).

1849 — mindre end et Aar forinden hans Død indtræffer — Ansøgning til den høje Amtsskoledirektion for Baarse Herred:

„Efter forrige Aar at have haft betydelige Udgivter med at forhielpe min ældste Søn til at tage Styrmandsexamen havde jeg strax efter det Uheld at blive angreben af en farlig og langvarig Sygdom, som har nødt mig til at bruge Læge og Medicin siden Mai Maaned forrige Aar og, efter Lægens Forsikring, ikke vil blive fri herfor paa denne Side Mai indeværende Aar. Dette har saaledes medtaget det meste af mine ringe Indtægter og bringer mig kun en kummerlig Fremtid imøde; jeg er derfor underdanigst bedende den høje Amtsskoledirektion om naadigen at forunde mig et Gratiale til Hielp til at betale de, ved min Sygdom, mig paadragne, mine ringe Indtægter overstigende Udgivter.“ Allersløv d. 17. Januar 1849. Underdanigst *F. Schiøttz*. (Dokumenter vedrørende Skolelærerhjælpekassen 1844—1855).⁸⁰

Det er rimeligvis denne af den haarde Nødvendighed dikterede indtrængende Supplik, der 2 Maaneder før Supplikantens Død i Juli 1849 afføder det foran omtalte Tilskud paa $7\frac{1}{2}$ Td. Byg.

Og — fra en trykt Skolestatistik⁸¹ 10 Aar senere:

1859. Allerslev Skole. Fri-bolig af Frederik d. 4des, men med en Udvidelse, saa den nu er god og afgiver 4 Værelser. Nær Kirken, $\frac{1}{2}$ Mil fra Mølle. Jordlod: 7 Tdr. L., 800 Al. borte, god Jord, Htk. $6\frac{1}{2}$ Skp. Der holdes 4 Køer. 98 Børn. Reguleringssum 622 Rdlr.



Laurentze Schiøttz f. Winding
(efter Foto)

Den 10. Oktober 1819 ægtede Skolelærer fra Stubberup, Fakse Sogn, Frederik Schiøttz, i Nykøbing paa Falster sit Bysbarn, den 19-aarige LAURENTZE WINDING,

født i Nykøbing d. 31. Oktober 1800, død i Sorø, i Huset hos sin Datter og Svigersøn, Guldsmedemester P. C. Christensen, d. 10. Februar 1886, begravet i Allerslev. Hun var sjette og yngste Barn af Købmand i Nykøbing Falster *Andreas Winding* og Hustru *Bolette Dorothea Knudsen*. Om Købmand *Andreas Winding*, født i Nykøbing Falster d. 20. Oktober 1768 som Søn af Kobbersmedemester s.stds. *Frederik Jacobsen Winding* og Hustru *Anne Dorothea Kølle*, siges der, at han paa et givet Tidspunkt var meget velstaaende, saa velstaaende, at der, da hans Datter Laurentze blev født — altsaa i 1800 — blev skudt med Kanoner! Under Krigen med Englænderne skal han have mistet hele sin Formue. At han har været i hvert Fald en anset Mand i sin By, skulde Kirkebogstilsførselen ved hans Død i Nykøbing Falster synes at borge for, idet den fortæller, at Kjøbmand Hr. *Andreas Windings* Liig blev begravet paa Kirkegaarden d. 14. Oktober 1814 „med fulde Klokker“.

Hans Hustru, *Bolette Dorothea Knudsen*, døbt i Stokkemarke, Lollands søndre Herred, d. 20. Februar 1770, hvem han ægtede i Nykøbing Falster, ifølge Kongebrev, d. 2. Oktober 1795⁸² og hvis Død ikke er funden, var Datter af Birkedommer for Knuthenborg Birk paa Lolland *Mathias Knudsen* og 2. Hustru *Marie Elisabeth Kølle*, maaske en Søster til eller i hvert Fald en Slægtning af ovennævnte *Anne Dorothea Kølle*.

Birkedommer *Mathias Knudsen* var Søn af en tidligere Birkedommer paa Knuthenborg, hvis Navn ikke kendes. Han opholdt sig i Maribo, indtil han d. 24. Juli 1748 fik dansk juridisk Eksamen med følgende Bedømmelse: „nogenledes bequem til det Birkedommerembede, som skal være det, han attraaer og haver Løfte om.“ Herefter var han, fra 1748 til 1775, Birkedommer og fra 1767 tillige Birkeskriver og, som det synes, med Bopæl i Landsbyen Stokkemarke. *Mathias Knudsen* ægtede 1. Gang d. 20. September 1754 *Bolette Ottesdatter Brasch*, der døde i Stokkemarke 1766, 31 Aar gammel, og 2. Gang d. 17. September 1768 *Marie Elisabeth Kølle*; selv døde han i Stokkemarke og blev begravet s.stds. d. 18. November 1775, 54 Aar gammel.

Om hans Enke, Marie Elisabeth Kølle, vides det, at hun efter Mandens Død flyttede til Sakskøbing, hvor hun endnu boede 1787, 42 Aar gammel og oppebar en aarlig Pension paa 50 Rdlr. af Post Cassen.⁸³

Hendes Død er ikke funden, i Sakskøbing saa lidt som i Søllested (med Skovlænge og Gurreby), hvilke tre Sogne er



„Enkesædet“ i Allerslev (se Teksten S. 151)

eftersete med Henblik paa, at hun i sit Ægteskab med Birke-dommeren havde bl. a. en Søn, der blev Skovrider under Søllestedgaard og hos hvem hun paa sine gamle Dage kunde antages at have opholdt sig. Hendes formentlige Forbindelse med Hoffet har ikke kunnet finde Bekræftelse ved Gennemgang af Hofregnskaberne.⁸⁴ Over for Antagelsen af, at hun som Jomfru har haft en Stilling ved Hoffet, maa foreholdes, at hun



Louise Jensen f. Schiøttz

kun var 23 Aar, da hun blev gift med Birkedommeren og i sit korte Ægteskab, fra 1768 til 1775, næppe kan tænkes at have kunnet være borte fra sin Mand.

Den Slægtstradition, som verierer i nærstaaende Familie kredse og, efter Louise Schiøttz Jensen, gaar ud paa, at Marie Elisabeth Kølle skulde have været Bonne for de kongelige Børn, med andre Ord den senere Kong Frederik den 6te og hans Søster Louise Augusta, efter at deres Moder, Dronning Caroline Mathilde, var bleven forvist til Celle, staar historisk belyst paa svage Fødder,

idet Kong Frederik den 6te fødtes 1768, Louise Augusta 1771 og Caroline Mathilde forvistes 1772, Aaret for og henholdsvis 3 og 4 Aar efter Marie Elisabeths Giftermaal med Birkedommeren.

Et haandgribeligt Minde efterlod Birkedommerfruen sig imidlertid til sine pietetsfulde Efterkommere, idet hun — i 1812, siges der — i Nykøbing Falster overrakte sin Datterdatter, Laurentze Winding, et Miniatureportræt malet paa Elfenben og indfattet oprindeligt i et langagtigt, som en Slipsnaal formet og foroven snoet Smykke af forgyldt Sølv — og med disse for en Nutidsbetragtning gaadefulde, om ikke i Mellemtiden misforstaaede eller forvanskede Ord: „Du skal have min van Mann!“

Dette Smykke, der i Tiden besiddes af en følgende Datterdatter i Slægten, Fru Rentze Krabbe f. Schiøttz-Christensen, og over hvis Oprindelse og indre Mening, ikke mindst med Henblik paa Udtrykket „min van Mann“, der er foretaget enhver tænkelig Undersøgelse og Vurdering (Worsaae, Lund o. fl.) og hvorover der følgelig foreligger bestemt formulerede autoritative Udtalelser, blandt andet, at Billedet ikke kan anses for

at skyldes Karel van Mandern — dette Smykke erklæres i Nutiden for enten at forestille selve Birke-dommeren — „min Mand“ — Mathias Knudsen fra Knuthenborg og da muligt malet af Paul Ipsen,⁸⁵ eller at være et indført Kunstværk indkommet hertil fra Udlandet som saa mange andre Miniaturer. En Kopi af selve Miniaturebilledet, tre Gange forstørret og som er vedføjet her, viser med hvilken mageløs minutios Omhu den udøvende Kunstner har arbejdet.



Miniature, formentlig
Birke-dommer Mathias Knudsen

Efter sin Mands, Lærer Fr. Schiøttz's tidlige Død — i 1849, han var da kun 58 Aar gammel — levede hans efterladte Hustru, Laurentze f. Winding, endnu i mange Aar som pensioneret Lærerenke — „Inderste“, som Folketællingen af 1850 i Datidens Sprogbrug kalder det — i Allerslev i et lille pænt Hus, „Enkesædet“, under Oremandsgaard (se Billedet S. 149) og opdrog sine tre yngste, endnu ukonfirmerede Børn af en



Kaptajn Fritz Schiøttz

oprindelig Flok paa seks. Ældst af disse seks Søskende fra Allerslev Skole var *Louise Andrea*, født i 1825, derefter *Fritz Theodor*, den senere Skibskaptajn, født i 1828, *Hanne Vilhelmine*, Redaktør L. Schiøttz-Christensens Moder, født i 1833, *Henrik Ferdinand*, født i 1836, *Carl Christian*, den senere Vinhandler i Odense, ifølge Indskriften paa hans Gravsten paa Allerslev Kirkegaard født d. 15. September 1839 og død i Neuenahr — paa en Baderejse — d. 15. Sep-

tember 1888 og, som den yngste i Flokken, *Ludvig Emil*, født i 1844. Rimeligt er det paa dette Sted ogsaa at erindre om, at den ældste af Døtrene, Louise Andrea Schiøttz, der d. 31. Oktober 1851 i sin Fødeby Allerslev havde ægtet Skolelærer i Vordingborg, senere Kantor og Kordegn s.stds., Christen Jensen, født 1822, i sit Ægteskab her i Vordingborg d. 5. Februar 1855 blev Moder til en Søn, Niels Frederik, den senere Kunstmaler *N. F. Schiøttz-Jensen*, som endnu lever i København.⁸⁶

Medens Erindringen om Lærer Schiøttz, som det synes, staar



Vinhandler Carl Schiøttz

temmelig afbleget hos Efterkommere af hans Samtid i Allerslev — det er jo ogsaa mange Aar siden, hans Gerning blev afbrudt, over de fire Snese! — staar til Gengæld Mindet om hans Enke, Laurentze Winding — „Madam Skøts“, som hun altid hed i Allerslev — mærkeligt lyslevende og stærkt sympatisk præget hos dem hernede, der kendte hende og kom hende personligt nær:

„*Madam Skøts*“, skriver pensioneret Lærer Elgaard i et Brev, „var en statelig, vistnok meget

dannet og dygtig Kvinde, der trods sine elendige Indtægter⁸⁷ gennem Aarene bevarede et lille hyggeligt Hjem. Det var fattigt; men hun holdt det og Børnene pænt. Der var et Vænge til Huset, saa hun holdt en Ko. Min Hustru mindes *Madam Skøts* med Ærbødighed. Hun kom der ikke sjældent, vistnok især med Madvarer og husker, med hvilken Glæde hun som Belønning fik et Strykke Sukker. *Madam Skøts* kom sammen til „Klub“ med nogle Gaardmandskoner. De fik vistnok ingen Opvartning i Lærerenkens Hus. Naar de skulde hjem, skulde de have The; men saa var Ilden gaet ud (!) og Konerne vilde absolut ikke, at der maatte gøres nogen Ulejlighed. I de sidste

Aar, Madam Skøts boede i Allerslev, holdt hun Pige, idet hun sikkert understøttedes af Børnene, der efterhaanden næsten alle blev velsituerede. Hun boede her som Enke vist i ca. 27 Aar, flyttede saa om ved 1876 til sin Datter i Vordingborg, men døde hos Datteren og Svigersønnen i Sorø i den høje Alder af 86 Aar.“

Paa Allerslev Kirkegaard er nu det gamle Lærerægtespars Grave forlængst nedlagte og Tuerne sløjfede, vistnok dog først efter at Midler til deres Vedligeholdelse ved Fru Guldsmedemester Christensens Død hørte op med at indkomme.

Selve Minderne over det afdøde Ægtepar og Sønnen Carl, Gravstenene, er dog nu af Kirkeværgen optagne af Jordsmonnet og med Skønsomhed indsatte i Kirkegaardsmuren; der er tre, en for Schiøttz, en for Schiøttz og Hustru og en for Vinhandler Carl Schiøttz. Her bør de i Fremtiden sikres et blivende Sted.

Sønnerne fra Allerslev Skole var alle af et livligt Temperament, og de to Døtre, Louise og Hanne, havde ogsaa et lyst Sind og et godt Humør, som de bevarede gennem det rolige Ægteskab, de hver for sig i Vordingborg og Sorø gled ind i. Vinhandler Carl Schiøttz oparbejdede i Odense Firmaet Brødrene Schiøttz, der havde Sølvmedaljer bl. a. fra Verdensudstillinger i Paris og Antwerpen; Emil, der døde tidligt, var med til Starten. Carl dyrkede Musik og holdt fine Heste. Over „Onkel Fritz“ var der noget af Eventyret. Han var Deltager i en stor russisk Bjergnings-Entreprise med Hovedstation i Reval. Hans Hustru var Russerinde, „Tante Sascha“. Han førte selv Skib og havde



Maleren N. F. Schiøttz-Jensen

undertiden sin Hustru med; saa indskibede han i Masnedsund danske Slægninge og viste dem i 5—6 Dage Rostock, Danzig og andre Havnebyer. Det var store Begivenheder. Iøvrigt sagde man om Onkel Fritz — i fuld Alvor — at han havde Kone og „Husholdning“ i hver baltisk Havn, han anløb.

Af Billedstof vedrørende det gamle Ægtepar i Allerslev findes der en Silhouet baade af Schiøttz og af hans Hustru, begge to gengivne her (S. 143 og S. 144), af Hustruen tillige et Fotografi (S. 147) og et Portræt i Olie, malet af Dattersønnen N. F. Schiøttz-Jensen. Dette Kunstværk er ogsaa medtaget her og vil i sin skønne Udførelse paa denne Plads længe i Slægten bevare Mindet om den elskelige gamle Mormor, *Madam Skøts fra Allerslev*, engang Laurentze Winding, en rig Købmands Datter og en feteret Skønhed i sin By.



Laurentze Schiøttz f. Winding ca. 1880
(efter Maleri af N. F. Schiøttz-Jensen)



Gaarden Sophiesminde paa Vicelandsdommer Krabbes Tid

SLÆGTEN KRABBE AF DAMSGAARD

AF DE DANSKE ADELIGE KRABBE'R

REDAKTØR LAURITZ ALEXANDER SCHIØTTZ - CHRISTENSENS Hustru (se foran S. 102 f.), *Thora Anna Krabbes* Fader, Ekspeditionsekretær i Marineministeriet, cand. juris, Løjtnant JOHAN LUDVIG ADOLPH CARL KRABBE, (se Billedet S. 158), født i Rønne Købstad d. 14. August 1838, død i København d. 2. Oktober 1893, var Søn af Kammerherre, Amtmand paa Bornholm LUDVIG VILHELM HENRIK KRABBE og Hustru THORA ALVILDA CHRISTIANE ELMQUIST, født i Aarhus d. 18. Maj 1814, død i Rønne d. 7. Maj 1845, en Datter af Redaktør af Aarhus Stiftstidende, Overkrigskommissær Adolph Frederik Elmquist og Hustru Helene Ambrosia Folandt (se A. G. J. Elmquist: Familien Elmquist, 1911).

Thora Anna Krabbes Moder, ANNA KRISTINE HERSKIND (se Billedet S. 159), født paa Hovedgaarden Kyø, Store Ajstrup

Sogn, Slet Herred, d. 21. Marts 1852, død paa Sandkaas ved Allinge d. 24. Juli 1918, var Datter af Forpagter paa Kyø, senere Inspektør ved Gandrupgaard Tørvemoser, ADOLPH GUDMAND HERSKIND og 1. Hustru LAURA ANNA EMILIE SAHL (se A. H. Wulff: *Descendenter efter Johanne Schibbye og Anders Herskind*, 1903).

Johan Ludvig Krabbe gik i Rønne Latinskole, men fulgte, da Rektor Whitte blev forflyttet, med denne til Randers, hvor han et Aarstid opholdt sig i Rektors Hus og i 1858 tog Studentereksamen fra Byens lærde Skole. Ved Mobiliseringen i 1864 var han blandt de Studenter, der frivilligt meldte sig under Fanerne. Dette i Forbindelse med en rheumatisk Lidelse, han paadrog sig i Felten og forgæves søgte Helbredelse for, forhalede hans Studier og forlængede hans Studietid. Først i 1867 blev han cand. juris, kort efter Løjtnant. Som saadan gjorde han Tjeneste ved Garnisonen i Aalborg; her traf han sin tilkommende Hustru — sit Næstsøskendebarn — ovennævnte Anna Kristine Herskind, hvem han ægtede i Aalborg d. 4. April 1871. Aaret forinden var han bleven Assistent i Marineministeriet og avancerede til kgl. Fuldmægtig og Ekspeditionsssekretær. Gigten fulgte ham hele Livet og anførtes af Lægen som den egentlige Aarsag til hans tidlige Død. Selv hans ældste Børn har næppe nogensinde kendt ham helt rask; men han tog Kampen op mod Lidelsen med en egen besk Humor, efter at alle Raad og Midler forgæves var prøvede og Ophold ved Kurstedet i Aachen havde vist sig virkningsløse.

Hans Søskende var: 1, *Thora Helene Rudolphine Frederikke Krabbe* (1838—1901), gift med Skibskaptajn Ole Christian Arboe (1831—1873). 2, *Frieda Louise Sophie Krabbe* (1840—1892), gift med cand. pharm. Hans Tauber Jensen (1836—1918). 3, *Laura Julie Jenny Krabbe* (1843—1872), ugift.

Ekspeditionsssekretær Johan Ludvig Krabbes Fader, Kammerherre, Amtmand paa Bornholm *Ludvig Vilhelm Henrik Krabbe*, født paa Gaarden Sophiesminde, Skibet Sogn ved Vejle, d. 22. Februar 1798, død i København d. 3. November 1857, begravet i Rønne, var Søn af Ejer af Sophiesminde, Kammerjunker,

Vicelandsdommer *Johan Ludvig Vilhelm Krabbe* og 1. Hustru *Frederica Edel Benedicte von Brüggemann* (se Billedet S. 168), født d. 25. Marts, døbt d. 14. Maj 1777 i Aale Sogn, Vrads Herred, død d. 24. December 1846, en Datter af Oberst Nicolai von Brüggemann og Hustru Vibeke Marie von Pentz.

Ludvig Vilhelm Henrik Krabbe var eneste Barn, idet en ældre Broder, Georg Christopher Sophus, døde som spæd, og var saaledes forudbestemt til at arve Fædrenegaarden Sophiesminde. Hans Barndom var dog ikke lykkelig. Da han i 1802 var 4 Aar gammel, blev hans Forældre separerede og senere skilte. Faderen, Vicelandsdommeren blev boende paa Sophiesminde, Moderen giftede sig 2. Gang d. 19. Oktober 1805 med Kammerherre, Amtmand Peter Ulrik Frederik von Benzon til Christiansdal (1760—1840). Et Par Maaneder senere indgik ogsaa Vicelandsdommeren Ægteskab paa ny, idet han d. 12. December 1805 paa Hovedgaarden Grundet, Hornstrup Sogn, Nørvang Herred, viedes til *Rudolphine Margrethe Øllegaard von Lüttichau*, født paa Tjele d. 12. Marts 1768, død paa Sophiesminde d. 6. August 1831, en Datter af Hans Helmuth von Lüttichau til Stamhuset Tjele og Hustru Johanne Marie Charlotte von Brockdorff.

Mellem *Sophiesminde* ved Vejle og *Christiansdal* ved Odense, Faderens og Moderens respektive Hjem, delte den lille Ludvig Vilhelm Henrik sin Tid. Til sit 4. Aar var han paa Sophiesminde, fra sit 4. til sit 7. Aar — under Forældrenes Separations- og Skilsmisseforhandlinger — var han hos Moderen og kom derefter til Faderen paa Sophiesminde igen. Om denne splittede Barndom minder os Miniaturemaleriet af Ludvig Vilhelm Henrik, den senere Amtmand Krabbe, som lille Dreng (se Billedet S. 166) — oprindeligt Laaget til en Snustobakksdaase, nu indfattet som Smykke, med de vemodige Ord:

Naar kierlig Moders Omhue ieg maae savne,
O, Fader, da lad Din mig altid gavne

indridsede med en fin Naal langs Smykkets Yderkant. Dette lille Familieklenodie ejes nu af den afdødes Sønnedatter, Fru Thora Schiøttz-Christensen.

Som nybagt juridisk Kandidat kom Ludvig Krabbe ind i Rentekammeret, hvor han 1825 avancerede til Auskultant, senere var han ansat omtrent en halv Snes Aar først paa Vejle, derefter paa Aarhus Amts Kontor, var flere Gange konstitueret som Amtmand og udnævntes i 1837 til Amtmand paa Bornholm, et Embede fra hvilket han efter 12 Aars Forløb tog sin Afsked. 1823 var han bleven Kammerjunker og 1852, efter at have afstaaet sit Embede paa Bornholm, Kammerherre.



Ekspeditionssekretær, cand. juris
Johan Ludvig Krabbe

I Aarhus, mens han virkede her som ung Amtsfuldmægtig, maa han have stiftet Bekendtskab med sin tilkommende Hustru, ovennævnte *Thora Alvilda Christiane Elmquist*. Hun var fra et fint dannet Borgerhjem. Hendes Fader, Overkrigskommissær Adolph Frederik Elmquist, havde været Boghandler, men knyttedes i en ret ung Alder til Aarhus Adressecomptoirs Efterretninger — den senere Aarhus Stiftstidende, som han blev Redaktør og Ejer af, ved Siden af at han med Bevilling som Bogtrykker i en Snes Aar udgav de bekendte 66 Bind „Læsefrugter“.

Hendes Moder, Helene Ambrosia Folandt var skattet for sin Godhed mod Byens fattige. Den 16. August 1837 stod Thora Elmquists Bryllup med Ludvig Krabbe i den gamle Elmquistske Gaard paa Mejlgade i Aarhus; han havde da allerede fra 15. April haft sin Udnævnelse som Amtmand paa Bornholm.

I Fru Thora Schiøttz-Christensens Eje opbevares endnu nogle Breve, som Thora Alvilda Elmquist, hendes Farmoder, under sin Forlovelse med Ludvig Krabbe har sendt dennes

Moder, ovennævnte Kammerherreinde Benzon f. von Brüggemann paa Christiansdal. To af Brevene er daterede Sophiesminde, henholdsvis d. 22. Marts og d. 6. Oktober 1836. Det fremgaar af disse Breve, at Thora Elmquist har plejet og trøstet den gamle Vicelandsdommer — hendes Svigerfader, der nu sad Enkemand for 2. Gang — under en langvarig Sygdom. Brevene røber den unge Dames fine og naturlige Dannelse og udprægede Evne til overhovedet at skrive Brev. Under Hensyn til de ekstraordinære Forhold, at hendes Svigerforældre var fraskilte og hver især gifte igen, maatte her lægges en ikke ringe „Delicatesse“ i Brevenes Form og i de anvendte Udtryk. Det lykkes glimrende for hende. Hun titulerer, fra det mere jævne „Sophiesminde“, sin sikkert særdeles aristokratiske Svi-germama paa „Christiansdal“ „Deres Naade“ og hilser hende fra „Ludvigs Fader“.

I Ludvig Krabbes Embedstid paa Bornholm faldt for Størstedelen Udskiftningen af Landsognenes Jorder, og Landboerne satte Pris paa deres Amtmands Retskaffenhed, Duelighed og Veltalenhed ved denne Lejlighed. I det hele taget stod Krabbe i sine Amtmandsaar for Bornholmerne som en behagelig, aandrig, højt dannet, kundskabsrig og velvillig Mand.⁸⁸ I 1849 var han bleven valgt som Landstingsmand for 4. Valgkreds (Bornholm) og genvalgt baade i 1853 og 1855. 1852 blev han Medejer af Sorthat Kul- og Teglværk nord for Rønne, et slet Aktiv, der slugte en lille Formue og bidrog til at svække hans økonomiske Position.



Anna Kristine Krabbe
f. Herskind

Amtmandinden, Thora Alvilda født Elmquist, blev paa Bornholm „næsten tilbedt“. Hun var som „en Engel i menneskelig Skikkelse“ — siges der om hende — og hun skabte sig og sin Mand en sjælden Lykke. Under hans gentagne haarde Sygdomme plejede hun ham ufortrødent; men det kostede hende selv Livet. Hun døde af Brystsygge d. 7. Maj 1845, efter kun 8 Aars Ægteskab og kun 31 Aar gammel. — Og saa var det, at han, Amtmanden, da Sygdom og Sorg gjorde ham mindre arbejdsdygtig, faa Aar efter maatte forlade sit Embede.

Maleren Kristian Zahrtmann hørte som Barn Tale om Amtmandinde Krabbes Skønhed og tegner i sine „Indtryk fra min Barndom“⁸⁹ et fint, i Erindringen fjernt fortonet Billede af Damen, som han forestiller sig at have set hende paa Sygelejet, ved sin Faders, Lægens Haand paa Sygebesøg i Amtmandsboligen: „i min Fantasi altid klædt i Hvidt,“ skriver Zahrtmann om Fru Thora Krabbe.

Amtmand Krabbe døde i København paa Knapstedgaard, ret pludselig, d. 3. November 1857, da han under en Rigsdags-samling maatte opholde sig i Hovedstaden. Hans Lig blev ført til Rønne for at begraves der. „Kongens og Folkets Mand“, kaldte Præsten ham i sin Tale. I alle Byens Gader, hvorigennem Ligtoget kom, var der strøet Sand, Grønt og Blomster. Ligvognen var forspændt med 4 Heste førte af 4 Staldkarle, Skipperlauget havde baaret Liget fra Skibet til Kirken, Byens Borgerrepræsentanter bar det fra Kirken til Ligvognen, Embedsmænd og Officerer bar det under en Sørgemarche til Graven. Det var den lille Øs Farvel til dens afholdte Amtmand.⁹⁰

Amtmand Krabbe erindres som en smuk, soigneret, ikke meget høj, næsten hvidhaaret ældre Herre med fine aristokratiske Træk, en særegen Slægtsskønhed, der gik igen i hans Børn og prægede i Særdeleshed hans Døtre.⁹¹ Thora, den ældste Datter, der senere blev gift med Skibskaptajn Ole Arboe, var vel den smukkeste af Amtmandens Døtre. Kong Frederik d. 7de, der som Kronprins gæstede Bornholm to Gange i Krabbes Amtmandstid (1841 og 1847) og begge Gange boede hos Krabbes i Amtmandsboligen, fattede et naadigt Venskab for hele Amt-

mandsfamilien og skænkede Amtmanden en kostbar Brillantnaal, der gik i Arv til dennes eneste Søn, den senere Ekspeditionssekretær i Marineministeriet. Da den lille Søster, den niaarige Thora, under Kronprinsens andet Ophold i Amtmandsboligen — i 1847, Amtmandinden var da død — ved en Lejlighed fik Lov til at servere Kaffe for den prinselige Gæst, lagde denne Mærke til Barnets Skønhed og løftede hende faderligt op paa sine Knæ og satte en Brillantring paa hendes Finger. „Til Hjælp til dit Udstyr!“ skal den senere saa folkekære Majestæt have ytret.⁹² Begge Klenodier er dog senere komne ud af Slægtens Eje; Thora solgte sin Ring til en Jøde for at skaffe sig Penge til Udstyr, da hun i 1859 skulde giftes med sin Ungdomsven.

Amtmand, Kammerherre Ludvig Vilhelm Henrik Krabbes Fader, Kammerjunker, Vicelandsdommer ved Nørrejyllands Landsting, Ejer af Sophiesminde ved Vejle, *Johan Ludvig Vilhelm Krabbe*, født i Vejle d. 26. November 1770, døbt i Aale Sogn, Vrads Herred, d. 20. Januar 1771, død paa Sophiesminde, Skibet Sogn, d. 6. Maj 1842, var Søn af Ejer af Bjerre i Aale Sogn, Oberst GEORG CHRISTOPHER KRABBE og 2. Hustru SOPHIE MAGDALENE BARONESSE GÜLDENCRONE, født d. 6. Marts 1740, død og bisat i Vejle Kirke d. 28. Februar 1799, en Datter af Stiftamtmand Vilhelm Baron Guldencrone og Hustru Frederikke Louise Komtesse Knuth.

Efter 1. Gang, d. 22. August 1755, paa Constantinsborg, Ormslev Sogn, Ning Herred, at have ægtet Margrethe Dorothea Charisius, født d. 31. Oktober, døbt i Ormslev d. 7. December 1734, død paa Bjerre d. 13. Februar 1760, en Datter af Konferensraad Constantin August Charisius til Stamhuset Constantinsborg og Hustru Kirstine Baronesse Guldencrone, og atter — efter hendes Død — d. 26. November 1760 i Kolding at have ægtet sin ovennævnte 2. Hustru, Sophie Magdalene Baronesse Guldencrone, flyttede Oberst Georg Christopher Krabbe med sin 2. Hustru omkring 1770⁹³ til Vejle, hvor Ægteparret bosatte sig og to Aar senere (1772) solgte Obersten sit Fædrenehjem Bjerre (41, 19 og 241 Tdr. Htk.) til Kammerherre Holger Sehested.

Efter sin Ægtemands, Oberst Georg Christopher Krabbes Død i Vejle 1787, købte Enken, Sophie Magdalene Krabbe f. Baronesse Güldencrone, d. 15. December 1794 (Skøde tinglæst inden Nørvang-Tørrild Herreder d. 9. Juni 1796) af Læge i Ebeltoft, Dr. med. Johannes Abel de Lafont,⁵¹ der tidligere havde praktiseret „ved Vejle“, for en Sum af 4000 Rdlr. Gaarden (eller „Stedet“) Stockholm kaldet i Skibet Sogn, bestaaende af:



Amtmand, Kammerherre
Ludvig Krabbe

„Gaarden med tilhørende Bygninger, Hauge og Tofte, Kiersgaards Pløjejord af 2 Skpr. og Skovskyld 2 Fdkr. Htk., Trædballehus og den mig paa Jelling Byes Grund tilhørende halv Tørvemose.“ Dette Godskøb lagde Grunden til den senere Gaard *Sophiesminde* (se Billedet foran S. 155), beliggende umiddelbart ved Vejle og navngiven til Minde om Grundlæggeren, Oberstinde *Sophie Krabbe f. Güldencrone* — en Ejendom, der ved den følgende Besidders, Sønnen Vicelandsdommer Johan Ludvig Vilhelm Krabbes Død i 1842 ved Tilkøb var vokset til 2 Tdr., 3 Fdkr. Htk. — Stedet Stockholm nævnes som

„Stockholm Huus“ i Danske Atlas 1769; men dets Jordtilliggende, nærmere kendt under Betegnelsen „Kjærsgaards Byggested i Roskjær“, har som saadant en langt ældre og særdeles interessant Historie:

Blandt gamle Borgpladser ved Vejle omtaler S. Hansen i sin Artikel af samme Navn⁵⁵ ogsaa Borgpladsen Kjærsgaard i „Roskjær“, beliggende paa Gaarden Sophiesmindes Jorder. Stedet, hvor Borgen laa, er velkendt, men kan nu kun paavises som en svag Forhøjning i Jordsmonnet, Jorden har været dyrket i

mange Aar og Vejle-Vandelbanen er senere anlagt lige tværs her over.⁹⁶ Denne „Borg“, Kjærsgaard — vel en mindre Bygning opført af Træ — tilhørte oprindelig Kristoffer d. 2dens og Hertug Valdemars Drost, Laurids Jonsen af Slægten Panter, død 1340, en af sin Tids mægtigste Adelsmænd. 1638 omtales Borgen endnu som „Roskjær“; men før 1649 var den øde.⁹⁷ Paa Grundlag af gamle Tingsvidner, et fra 1483⁹⁸ og et fra 1517⁹⁹ kan Grænserne for Drost Lauridses Kjærsgaards Landomraade omkring Vejle med fuld Sikkerhed drages. Et endnu ældre Vidne, fra Tørrild Herredsting, af 25. Marts 1469, fastslaar „ved 8 navngivne Dannemænd“, at Roskjær og Kjærsgaard var „Drost Lauridses rette Gods og hans Arvingers efter hennem i rolig Hævd“.¹⁰⁰

Disse Dokumenter tilsammen, yderligere sammenholdte med Skødet paa Stockholm af 1796 og støttede af S. Hansens ovenfor nævnte Undersøgelser oversamtlige VejleBorgpladser, er i sig selv fuldgyldige Beviser for: at Kjærsgaards Jordtilliggende kaldet Roskjær er det samme Areal uden kendelige Afgivelser, hvorpaa i Slutningen af det 18. Aarhundrede Vicelandsdommer Krabbes „Sophiesminde“ rejste sig. Sophiesminde blev Indehaver af Arven efter Drost Lauridses Kjærsgaard,¹⁰¹ som dette i Tingsvidnet af 1469 findes udtrykt.

Af et Skøde tinglæst inden Nørvang-Tørrild Herreder d. 26. Maj 1809, ved hvilken Lejlighed det ovennævnte, nu saa berømte (eller berygtede!) Trædballehus frasælges Sophiesminde, ses det, at „Oberstinde Krabbe ved sin Død efterlod Landsdommer Krabbe de forskellige Ejendomme, hun havde købt



Amtmandinde Thora Krabbe
f. Elmquist

sig af Doctor de Lafont“. Det vil med andre Ord sige, at Vicelandsdommeren som eneste Barn — hans 3 ældre Brødre var alle døde, inden de naaede Skels Aar og Alder — arvede Sophiesminde. Da Gaarden i 1794 opføres som „Stockholm kaldet“ og i 1796 som „nu Sophiesminde kaldet“, er det nærliggende at datere dens Oprindelse i udvidet Skikkelse og under nyt Navn til 1795. Af andre Data Sophiesminde vedrørende kan anføres, at Ejendommen endnu engang gik i Arv, forinden dens Dekadence indlededes og dens totale Undergang i allernyeste Tid fuldbyrdes.

Den 14. November 1842, et halvt Aar efter Vicelandsdommerens Død paa Gaarden, fik Sønnen, Amtmand Krabbe paa Bornholm Tingsvidne om, at han var eneste og myndig Arving efter hans afdøde Fader, Vicelandsdommeren, ligesom og, at denne var eneste Søn af Oberst Krabbe og Hustru Sophie f. Güldenchrone, idet Arvelegitimationen senere, d. 11. Oktober 1844, tinglæstes som Adkomst for Amtmand Krabbe. Amtmanden skilte sig dog snart af med Ejendommen som uforenelig i Drift med hans Embedsvirksomhed paa det fjerne Bornholm. Ved Skøde af 30. September 1844, læst 25. Oktober s. A., afhændede Amtmand Krabbe sin Fædrengaard Sophiesminde til Hr. Niels Pedersen for 17.400 Rbdlr., efter at han dog to Aar forinden, d. 20. August 1842, havde haft Ejendommen til frivillig Auktion og faaet et Bud paa 16.120 Rbdlr., som ikke blev antaget.

I 1870erne ejedes Sophiesminde af Proprietær Berg; den var da paa ca. 10 Tdr. Htk.¹⁰² Omkring Aarhundredskiftet frasolgtes Sophiesmindes Enge til Vejle Kommune, senere benyttedes en Tid lang Gaardens Bygninger som Bolig for Vejle Kommunes husvilde. Den 1. Maj 1918 overtog Vejle Kommune Gaarden helt og holdent med ca. 29 Tdr. Land Jordtilliggende; Bygningerne nedreves 1930—31 og nu ligger der en Forstad til Vejle paa Gaardens Grund.

Ovennævnte Oberst *Georg Christopher Krabbe* til Bjerre, født paa Bjerre, Aale Sogn, d. 18. August 1707, død i Vejle d. 23. Januar 1787 (om hans to Ægteskaber se ovenfor), 1729

Secondløjtnant i Prætorius's hvervede Infanteriregiment, senere Kaptajn og Oberstløjtnant, afskediget 1757, var Søn af Stamfaderen til Den yngre Slægt Krabbe af Damsgaard, Ophav til alle Slægtens nulevende Medlemmer, Etatsraad *Ole Krabbe* til Bjerre m. m. og dennes 2. Hustru *Ide Sophie Gjedde*.

Ole Krabbe var født paa Slægtens Stamsæde, den lille Hovedgaard *Damsgaard* i Ferring Sogn, Vandfuld Herred, d. 14. November 1656 og døde paa Bjerre d. 17. Juni 1728. Faderen, *Henrik Krabbe*, mistede han i sine første Barneaar og kort efter giftede hans Moder, *Eva Unger*, født 1626, død 1694, en Datter af Hans Unger til Villerup og Hustru Berete Clausdatter Kaas, sig med Gjord Galt til Viumgaard og Hørbylund, født 1622, død 1684. Sin Fædrengaard, Slægtens Stamsæde, *Damsgaard*, skødede *Ole Krabbe* 1681 med samt 6 Bøndergaarde paa 33 Tdr. Htk. til Friherreinde *Sophie Amalie Lindenov* til *Lindborg* og dermed gik *Krabbe*'rne ud af Sagaen paa *Damsgaard*, der sluttelig indlemmedes i Baroniet *Rysensten*.

Som fattig ung Adelsmand uden Jordegods laa det *Ole Krabbe* nærmest at søge sit Brød som Officer og fra 1674 til 1683 tjente han dels under Major *Anders Sandberg*, dels som Løjtnant ved 3. jyske nationale Rytteriregiment; men derefter afbrød han ikke blot sin militære Løbebane (med Ritmesters Karakter), men brød ogsaa med den gamle Adels Traditioner, idet han d. 4. August 1686 i *Blenstrup*, *Hellum Herred*, ægtede *Margrethe Henriksdatter Swichtenberg*, død omkring 1695, en Datter af den hovedrige *Viborg Købmand*, fra 1681 Ejer af *Visborggaard*, Assessor *Henrik Jørgensen Swichtenberg* og Hustru *Mette Olufsdatter*. Med sin Hustru fik *Ole Krabbe* Midler i Hænde til 1694 at købe Hovedgaarden *Nandrup* paa *Mors* og han synes dermed at være kommen paa sin rette Hylde. Medens hans Standsfæller og nærmeste Frænder forarmedes og gik til Grunde, øgede han efterhaanden sine Besiddelser med *Skaarupgaard*, *Øster Lisbjerg Herred*, 1709; *Søvig* og *Halvdelen af Hesselmed*, *Vester-Horne Herred*, 1717; *Hastrup*, *Nørvang Herred*, 1722. *Søvig* og *Parten i Hesselmed* solgte



Miniature af Amtmand
Ludvig Krabbe som Barn
(se Teksten S. 157)

han dog atter (1722 og 1723); men nu tilgiftede han sig efter sin 1. Hustru Død Hovedgaarden *Bjerre*¹⁰³ i Aale Sogn, Vrads Herred, der havde tilhørt hans Fætter Johan Rudolf Unger, død (dræbt) 1696, som havde testamenteret Gaarden til sin trolovede, *Ide Sophie Gjedde* (en Datter af Knud Gjedde til Hastrup og Hustru Lene Cathrine Kaas), født paa Bodø Kongsgaard d. 9. Februar 1675, død paa Bjerre d. 10. April 1756, hvem Ole Krabbe ægtede d. 5. November 1697.

At Ole Krabbe i det hele taget havde sluttet sig til den nye Tid, ses ogsaa af, at han, der 1683 havde faaet Ritmesters Karakter, 1703 udnævntes til Justitsraad og 1714 til Etatsraad, ligesom han til 1716 havde Sæde i Højesteret, saaledes at han ved sin Død, d. 17. Juni 1728, omgivet af en talrig Børneflokk, saa en ny Tid oprinde for sin tidligere faatallige og lidet fremtrædende Slægt.

Den danske adelige Slægt KRABBE AF DAMSGAARD føres tilbage til *Christen Krabbe* til Damsgaard¹⁰⁴ og Ferringgaard, Ferring Sogn, Vandfuld Herred, født ca. 1480, omtalt 1. Gang 1502 og endnu i Live 1552, Søn af Ingierd, der 1502 sad Enke efter Hans (vistnok af de Krabbe'r af Herpinggaard) og gift med Karine Rytter, Datter af Oluf Rytter til Kappel og Karen Hjul. Christen Krabbe førte 3 Skraabjælker i sit Vaaben. I de følgende 5 Slægtled, der alle skrev sig til Damsgaard, nemlig: *Oluf Krabbe* (formentlig gift med Anne Friis), *Godske Krabbe* (gift med Edele Vognsen), *Oluf Krabbe* (gift 1. Gang med Ide Lange, 2. Gang med Birgitte Krag), *Henrik Krabbe* (gift med Eva Unger) og ovennævnte Etatsraad *Ole Krabbe* til Bjerre m. m., var Vaabener 2 Sølv Skraabjælker i rødt Felt, paa Hjelmen 2 røde Vesselhorn, hvert belagt med 2 Sølv Skraabjælker. Slægten synes at have taget Navn fra de Krabbe'r af Herping-

gaard, en lidet kendt Adelslægt med et helt andet Vaaben, fra hvilken den menes at stamme paa mødrene Side. Etatsraad Ole Krabbe bortkastede imidlertid sit gamle Vaaben og antog det, der førtes af de Krabbe'r af Østergaard (se vedføjede Sigil), vistnok fordi han — iøvrigt med Urette — antog, at hans hidtil kun beskedne Slægt, stammede fra disse mere berømte Navnefæller.

den 12^{de} Octobr. 1802. J. L. Krabbe



Vicelandsdommer Johan Ludvig Krabbes
Underskrift og Sigil 1802

Af Ole Krabbes mange Børn havde ingen arvet hans Lyst til Godssamling; hans Gaarde kom tidligt paa fremmede Hænder. Hans nærmeste Efterslægt valgte næsten udelukkende Militærtjenesten som Livsbane og efter de slesvigske Krige er den udpræget mandsstærke og livskraftige Æt bleven en Embedsmandsslægt, der desuden har gjort en vigtig Indsats i dansk Politik og Videnskab.

Tre af Ole Krabbes Sønner, Kaptajn *Henrik Krabbe* (1687—1719, tidligere ved en mærkelig Fejltagelse kaldet „Ritmester Wulf Unger Krabbe“¹⁰⁵), Oberst(løjtnant) *Georg Christopher Krabbe* til Bjerre (1707—1787, se S. 161 ff.) og Oberst ved 2. oplandske Infanteriregiment *Frederik Christian Krabbe* (1713—1776) blev Stamfædre til de tre endnu blomstrende Linjer: Den ældre danske, Den yngre danske og Den norske Linje.

Kaptajnen var Oldefader til Brødrene Generalløjtnant Oluf Krabbe (1789—1864), der med Tapperhed kæmpede i Trears-

krigen og blandt andet i en glimrende Kamp tilbageslog General Willisens Angreb paa Mysunde, Major Carl Friedrich Krabbe (1793—1849), der blev dødeligt saaret ved Fredericia, og Godsejer Frederik Anton Monrad Krabbe til Hald (1808—1881).

Den førstnævnte af disse blev Fader til Zoologen og Lægen, Professor Harald Krabbe (1831—1917), blandt hvis Sønner kan nævnes Professor Oluf Haraldsen Krabbe (f. 1872), kommitteret



Frederica Edel Benedicte Krabbe Benzou
f. von Brüggemann
(se Teksten S. 157)

Jon Haraldsen Krabbe (f. 1874) og Dr. med. Knud Haraldsen Krabbe (f. 1885). Majoren var Farfader til Generalmajor Carl Frederik Krabbe (1858—1920) og endelig var Godsejeren Fader til Politikeren, Kammerherre Christopher Krabbe til Hald (1833—1913), hvis Søn er Hofjægermester Aage Krabbe (f. 1862).

Den yngre danske Linjes Stamfader, Oberst(løjtnant) Georg Christopher Krabbe var — som det alt foran udførligt er redegjort herfor — Farfader til Amtmanden paa Bornholm, der

atter var Farfader til — foruden 1, Fru *Thora Schiøttz-Christensen f. Krabbe* og 2, Direktør *Oluf Krabbe*, der ordenligtvis findes biograferede i Hovedstamtavlen (henholdsvis S. 102 f. og S. 114 f.) — 3, *Adolph Frederik Krabbe*, født i København d. 2. Februar 1875, Direktør for Olympic Portland Cement Co. i Bellingham, U. S. A., gift i Paris d. 20. Maj 1900 med *Ragna Esbensen*, født paa Raakildegaard d. 6. Juni 1875, en Datter af Forpagter Andreas Esbensen og Levine Mathilde Esbensen; 4, *Laura Anna Emilie Krabbe*, født i København d. 4. Okto-

ber 1879, gift s.stds. d. 31. Maj 1900 med Redaktør i Lillehammer *Johan Filseth*, født d. 28. September 1863 og død paa Skodsborg Sanatorium d. 5. September 1927, og 5, *Ludvig Thorvald Krabbe*, født i København d. 15. Juni 1884, Medlem af Folkeforbundets Generalsekretariat i Genève, gift i København d. 17. Oktober 1915 med *Lucie Jeanne Charlotte Murianni Durand*, født i Paris d. 30. November 1887, en Datter af Købmand Charles Durand og Hustru Clemence Le Cornu.

Oberst Frederik Christian Krabbe havde Sønnerne Kommandørkaptajn Peder Greis Krabbe (1755—1807) og Oberstløjtnant Ole Krabbe (1758—1826), Stamfader til den endnu blomstrende Norske Linje.

Denne Slægt KRABBE, som her kortelig er biograferet, er en af de meget faa endnu livskraftige Ætter, som henhører til gammel dansk Adel. Den skylder ikke et ungt Adelsbrev eller Naturalisationspatent sin adelige Frihed, men har fra Arilds Tid været henregnet blandt Landets „gode“ Mænd og Kvinder. Under hele den egentlige Adelsvælde indtog Slægten imidlertid en lidet fremtrædende Stilling og dens Historie har derfor ikke kunnet føres saa langt tilbage i Tiden, som mange af dens dengang gunstigere stillede Standsfællers.



Krabbe af Damsgaard



Krabbe af Østergaard



Søljer af mange Former, Sølvfligran med forgyldte Pailletter, hørte i en Periode til Guldsmedemester P. C. Christensens Specialiteter (se Teksten S. 52 f.)

Aar 1806 den 28 Julii indfandt Skifteretten sig med tiltagne
 Vitterlighedsvidner Nicodemus Sommerfeldt i Stervboet efter den 11. f. M. ved Døden afgangne
 Skoemagermester Christen Hansens i Sorøe for at foretage
 Registrering til paafølgende Skifte og Deling imellem Enken
 Maren Povelsdatter paa den ene og de med den Afdøde
 sammenavlede Børn, nemlig:
 1. en Søn Nicolai Christensen, 35 Aar gl., Guldsmedemester i
 Kjøbenhavn. 2. en Søn Hans Christensen, 32 Aar gl.,
 Skoemagermester i Sorøe. 3. en Datter Birgitte
 Christensdatter, 30 Aar gl., givet med
 Kieldermand Knud Sørensen i Kjøbenhavn. 4. en
 Datter Christiane Christensdatter, 28 Aar gl., givet
 med Skræder Hans Pedersen i Sorøe.

Registrering af den 28. Julii 1806.

Skifte-Registreringsprotokol 1791—1843, Fol. 265

AF SORØ SKIFTEPROTOKOL

SKOEMAGERMESTER CHRISTEN HANSEN HOLBÆKKER

AAR 1806 d. 28. Julii indfandt Skifteretten sig med tiltagne
 Vitterlighedsvidner Lars Jørgensen og Nicodemus Som-
 merfeldt i Stervboet efter den 11. f. M. ved Døden afgangne
 Skoemagermester Christen Hansen i Sorøe for at foretage
 Registrering til paafølgende Skifte og Deling imellem Enken
 Maren Povelsdatter paa den ene og de med den Afdøde
 sammenavlede Børn, nemlig:

1. En Søn, Nicolai Christensen, 35 Aar gl., Guldsmedemester i Kjøbenhavn.
2. En Søn, Hans Christensen, 32 Aar gl., Skoemagermester i Sorøe.
3. En Datter, Birgitte Christensdatter, 30 Aar gl., givet med Kieldermand Knud Sørensen i Kjøbenhavn.
4. En Datter, Christiane Christensdatter, 28 Aar gl., givet med Skræder Hans Pedersen i Sorøe.

5. En Datter, Else Kjerstine Christensdatter, 25 Aar gl., tienende hos Etatsraadinde Hiorth i Kjøbenhavn, paa den anden Side.

Ved Forretningen var nærværende Enken med Lavvæрге Skoemagermester Andreas Stephensen i Sorø og af Arvingerne Sønnen Hans Christensen og Svigersønnen Skræder Hans Pedersen samt paa de fraværende Arvingers Vegne deres Morbroder Skoemagermester Jens Povelsen af Sorø og forefandtes da følgende, som af de udtagne Vitterlighedsvidner blev vurderet o. s. v.

Herefter følger Registreringen af Boets Ejendele, som ialt blev vurderet til 322 Rdlr., 5 Mk., 5 Sk. — Gælden blev opgjort til 276 Rdlr. Forretningen blev derefter sluttet og med Underskrift bekræftet. (Jfr. Billedet S. 5).

MØLLER.
MAREN sl. CHRISTESEN. HANS CHRISTESEN.

Som Laugvæрге:
A. S. HØYER. HANS PEDERSEN.

Paa de fraværende Børns Vegne:
JENS POUELSEN.

Som Vitterlighedsvidner og Vurderingsmænd:
LARS JØRGENSEN. N. I. SOMMERFELDT.



Sorø Akademi



Skifteprotokol 1834—1852, Fol. 358 b

AF SORØ SKIFTEPROTOKOL

SKOEMAGERMESTER HANS CHRISTENSEN (HOLBÆKKER)

ANMELDELSE:

AAR 1849 den 26. November blev det anmeldt, at Skoemagermester Hans Christensens Hustrue Ane Christensen i Gaar ved Døden er afgaaet og efterladende sig følgende Arvinger:

1. En Søn, Jacob Christensen, myndig Skoemager i Sorø.
2. En do., Peter Christian Christensen, myndig Guldsmed i Sorø.
3. En do., Thomas Walin Christensen, myndig Skoemager i Sorø.
4. En Datter, Marie Christensen, gift med Dreier Kipp i Holbek.
5. En do., Amalie Christensen, gift med Maler Odense i Sorø.
6. En do., Hanne Christensen, ugift, tjener i Kjøbenhavn.

Enkemanden hensidder i uskiftet Bo.

Recognition paa Grund af Enkemandens Fattigdom eftergivet.

Sorø Købstads Skifteprotokol 1834—1852, Fol. 312 b.

ANMELDELSE:

Aar 1851 den 16. December blev det anmeldt, at Skoemager Hans Christensen af Sorø ved Døden er afgaaet Dags Dato og efterladende sig følgende Arvinger:

1. En Søn, Jacob Christensen, 50 Aar gl., Skoemager i Sorø.
2. En do., Peter Christian Christensen, 37 Aar gl., Guldsmed i Sorø.
3. En do., Thomas Christensen, 34 Aar gl., Skoemager i Sorø.
4. En Datter, Marie Christensen, gift med Dreier Kipp i Holbek.
5. En do., Amalie Christensen, gift med Maler Odense i Sorø.
6. En do., Hanne Christensen, gift med Bager Jensen i Kjøbenhavn.

Arvingerne dele selv den Afdødes Efterladenskaber uden Skifterettens Mellekomst. (Jfr. omstaaende Billede).

Sorø Købstads Skifteprotokol 1834—1852, Fol. 358 b.



Sorø gamle Raadhus

B I L A G
NOTER OG HENVISNINGER
BILLEDFORTEGNELSE
NAVNEREGISTER

Til *Noterne* er henlagt — hvad der nu vanligt praktiseres — Værkets tungere arkivalske Stof, hvor dette med Fordel har kunnet lade sig udskille af Hovedafsnit-
tenes Tekst. Til *Billedfortegnelsen* er henlagt de enkelte Billeders Historie. Hvor en saadan mangler, hidrører Billedet fra de respektive Familiers Portrætalbums. *Navne-
registeret* er alfabetisk ordnet. Det omfatter en Fortegnelse over, saa vidt muligt, Hovedafsnit-
tenes samtlige Personnavne med Angivelse af Pagina.



Sorø Sø med Akademiet i Baggrunden (efter Litografi 1856)

NOTER OG HENVISNINGER

1: *Slægten Schram (Skram)*, i hvilken Slægten Christensen fra Sorø i to Tilfælde er indgiftet og ogsaa paa anden Vis er knyttet til, er ikke adelig og er i sit oprindelige Anlæg endog uden Tendenser til at blive en Patricierslægt. Om den rigtige gamle Adelsslægt Skram, hvortil Søhelten Peder Skram hører, oplyses i Adels Aarbogen B. 33 (1916), S. 461 ff. De andre Adelsmænd af Navnet, Stihage-Skram'erne, der er en Linje af Slægten Fasti, er opførte i Adels Aarbogen B. 9 (1892), S. 133 ff.

2: I Nykøbing Latinskole, hvor *Frederik Schiøttz* i Aarene 1809—1812 gennemgaar de øverste Sprog- og Videnskabsklasser, staves hans Navn Schiött eller Schjøtt. Se Rektor S. N. J. Bloch: Indbydelsesskrift til de offentlige Examinere ved Kathedralskolen i Nykøbing 1809—1812.

3: Denne Tradition holder ikke Stik. Ifølge Kirkebogen for Nykøbing Falster begravedes Hanne Schiøttz's Morfader, Købmand *Andreas Winding* i Nykøbing d. 14. Oktober 1814.

4: Hof- og Statskalenderen 1742: *Johannes Christensen*, Landsdommer, Justitsraad.

5: *Kiæreste*, i Datidens Sprogbrug altid i Betydning Kone.

6: *Ellen Margrethe Kajsdatter Zwerg*, Datter af Sognepræst til Sct. Marie

i Helsingør Kaj Burchardt Zwerg, døde i Sorø 1746. Hun var gift med Sognepræsten til Sorø Hans Frederik Nielsen Tambs, født i Nysted 1701, kaldet til Sorø 1738, død i Norge 1766.

7: *Tomas Lillienskiold*, Premierløjtnant i Grenadérkorpset, Amtmand over Ringsted Amt 1734—1748, Kammerherre 1735, Etatsraad 1739, Konferensraad 1747, død 1748. (J. Bloch: Stiftamtmand og Amtmænd i Kongeriget Danmark, 1895).

Friderich von Moth, født 1694, død 1746, Guvernør i Vestindien, Søn af Amtmand over Sorø og Ringsted Amter Paulus Hals, 1698 adlet von Moth, og Hustru Margrethe Poggenberg. (Lengnick: Stamtavle v. Moth).

8: Om den d. 23. August 1735 i Holbæk Købstad døbte *Christian* eller *Christen* kan Holbæk Kirkebog oplyse, at hans Forældre er Borger og Skomagemester i Holbæk Hans Christiansen eller Christensen og Hustru Karen Christophersdatter (jfr. S. 11, Stk. 2), der havde indgaaet Ægteskab i Holbæk d. 17. Maj 1723; men om han er identisk med den senere Sorø Skomagemester, Christen Hansen Holbækker, eller ikke, vil der næppe nogensinde kunne fremføres noget uangribeligt Bevis for. Imod Hypotesens Brugbarhed taler Dødstilførslen til Sorø Kirkebog, der udviser, at Christen Hansen Holbækker var 66 Aar gammel ved sin Død i 1806; han skulde herefter være født 1740. Skiftet efter Hans Christiansen i Holbæk giver ingen Holdepunkter, idet denne døde i Holbæk og begravedes d. 8. Februar 1741, mens alle Børnene var hjemme og til dels alle mindreaarige.

9: I og for sig er der intet mærkeligt eller ualmindeligt i, at man i Datidens Navnebrug i samme Familie lod to Børn døbe med samme Fornavn — her altsaa *Maren* — idet de strængt afstukne Opkaldelsesregler, man i gamle Dage i Borger- og Bondestanden gennemgaaende hævdede og efterfulgte, ofte nødvendigvis maatte betinge en saadan Gentagelse af Navnet (*Maren I* f. Eks. opkaldt efter Farmoderen, *Maren II* efter Mormoderen).

10: *Daab 1782—1798* mangler i Sorø Kirkebog.

11: *Nicolai Christensen* synes ikke at have været Ejer af Ejendommen Pilestræde Matr. Nr. 72, Købekontrakt eller Skøde herpaa er ikke funden; han maa da have siddet til Leje. Efter 1806 har Ejendommen faaet nyt Matr. Nr. Dette forklarer Grunden til, at Datteren Caroline Christine i 1807 angives født i Pilestræde Nr. 98 (jfr. S. 30).

12: Ifølge Hof- og Stadsrettens Real-Panteregister for Øster Kvarter køber *Nicolai Christensen* Ejendommen Vingaardsstræde Matr. Nr. 144 — nuværende Gadenummer 21 — ved Skøde af 9. Juli 1810.

13: Efter *Aage Sølvér*: Danske Guldsmede, Kbhvn. 1929, S. 298, Sp. 1, Nr. 9 og 10 f. o.

14: Følgende *Arbejder af Nicolai Christensen* er kendte og registrerede: Efter Fortegning af G. F. Hetsch, foruden Alterkanden tillige en oval Terrin og en Vandkande (se G. F. Hetsch: Fortegninger for Haandværkere 1839—1843, henholdsvis Tavle XIII, XXXII og XLIV). Ifølge Jørgen Olrik: Danske

Sølvarbejder fra Renaissance til vore Dage, Kbhvn. 1915 (suppleret med Noter fra samme Forfatters Danske Guldsmedes Mærker, Kbhvn. 1919): Tømrersvendelaugsskilt, dreven Régenceornamentik, ovalt Midtfelt med graveret Indskrift: Johann Valentin Wahl d. 2den Mai 1807, Stempel: N. C. (S. 44). Thedaase af Sølv i Empire, Stempler: Kbh. 1812, N. C., udstillet 1910 af Baron Otto Reedtz-Thott, Fedgaarden (S. 103). Saltkar af Sølv, Stempler: Kbh., (ca. 1820), N. C., udstillet af Frk. Ingrid Sivertsen, Kbhvn. (S. 106). Kaffekande af Sølv (var paa Auktion i 1917), tøndeformet med drevene radiale Rifler, Stempler: Kbh. 1820, N. C., senest udstillet af Kammerherre E. Tønder, Rungsted (S. 106). Kaffekande af Sølv i akademisk Nyklassicisme og med dreven Akantusbort, Stempler: Kbh. 1823, N. C., udstillet af Christiania Kunstindustrimuseum (S. 112). Sukkerskaal paa Fod, indvendig forgyldt, med drevene Akantusborter, Stempler: Kbh. 1831, N. C., udstillet af (nu afdøde) Konferensraad Lorck (S. 113). Sølvallerken, 1829, Knuthske Samling paa Frederiksborgmuseet (S. 128). Saltkar i Kunstindustrimuseet i Kbhvn. fra ca. 1800. Flødekande fra 1831 (se: Gammel Guldsmedekunst, Christiania 1909, Nr. 512). Flødekande i Empire fra ca. 1810—1815 i Kunstindustrimuseet i Kbhvn.

15: Se C. *Nyrop*: Dansk Guldsmedekunst, Kbhvn. 1885, S. 100.

16: Ifølge Antvorskov Birks Skøde- og Panteprotokol udsteder Møller Christopher Frellsen, ved kgl. Skøde af 28. Marts 1827 Ejer af Jernberg Mølle med tilliggende Møllegaard og 5 Huse, d. 4. November 1827 til Juvelér *Nicolai Christensen* en Panteobligation paa 4000 Rdlr. Sølv med Pant i ommeldte Ejendom. Denne Panteobligation udslettes d. 31. Juli 1832 samtidig med, at Frellsen giver *Nicolai Christensen* Skøde paa Ejendommen med alt dens Tilliggende. Skødet er dateret d. 3. Maj 1832 og tinglæst d. 31. Juli s. A.

17: Ifølge Skiftet efter *Nicolai Christensen* ses det, at hans Svoger *Konferensraad Schram* staar som Ejer af en Prioritet i Jernberg Møllegaard paa 2000 Rdlr. Sølv.

18: Trods vidtløftige arkivmæssige Undersøgelser er det ikke lykkedes at finde ud af, hvem *Charlotte Amalie Schmidt* (ell. *Smidt*) er. Der savnes Oplysninger om hendes Herkomst og om hendes Vielse til *Nicolai Christensen*. Begge Data maa sikkert søges uden for København; men her havest intet Fingerpeg hen imod, hvor man med ringeste Udsigt til Resultat kan lade en saadan Undersøgelse anstille. Arkivalierne er tavse om hendes Liv og Færden — hun var jo ogsaa kun 24 Aar gammel, da hun døde — og Efterslægten kender intet til hendes Eksistens. *Charlotte Amalie Schmidt* synes overhovedet ikke at have haft familiær Tilknytning til København. Ved hendes ældste Søn, *Nicolai Peters Daab* i 1798 nævnes som Faddere: Faderen, Moderen og Madm. Sandbom; men „Madam“ Sandbom var Jordermoder! Ved hendes anden Søn, *Johan Carls Daab* — et Par Maaneder efter hendes Død i Barselseng — nævnes vel af Faddere nogle Københavnerne:

Madm. Winslef, Jomfr. Schram, Egholm Urtekræmmer, Spang Klædekr. og Olsen Hørkræmmer; men disse tilhører alle den tilkommende Hustrus, Jomfr. Schrams Kreds — Spang var saaledes gift med Ellen Marie Laan, en Slægtning til Toldinspektør Niels Øckenholts Hustru, Anna Cathrine Laan. Efter Charlotte Amalie Schmidts Død blev der afholdt et Samfrændeskifte, hvori forekommer en Bevilling af 12. April 1802 for Nicolai Christensen til at hensidde i uskiftet Bo og en Væргеbeskikkelse for Snedkermester Christian Velschou (Feltskov) som Væрге for de to Børn. Men ejheller denne Væрге synes at have nogen som helst Tilknytning til den afdøde. Charlotte Amalie Schmidt maa være fra en hel anden Kant af Landet. I tilgængelige Aktstykker Hofguldsmedemesteren vedrørende nævnes endog ingensinde nogen anden Person af Navnet Schmidt, og „de Schmidt'er, der er i Slægt med Schram'erne“ maa søges blandt Hofvinhandler Waagepetersens Hustrus, Albertine Emerentze Schmidts Familie — hun var Datter af ostindisk Købmand Albert L. Schmidt — og ikke blandt Slægtninge af Hofguldsmedemesterens 1. Hustru.

19: Om *Helliggeistes Kirkegaard* skriver M. Vogelius i „Dagens Nyheder“ af 14. og 21. Juli 1915: Til Trods for, at Helliggeistes Kirkegaard kun spændte over et Areal af 10.000 Kv.-Alen, var den dog fra det 17. Aarhundrede delt i 5 Afdelinger. „*Sprøytegaarden*“ eller „Nedre syndre Kirkegaard“ lige ved Kirken laa syd for Fattigkirkegaarden og var fra gammel Tid kun lidet anset og meget tarvelig. Navnet havde den fra et Sprøjtehus, som laa i Udkanten af dens Omraade og som lige indtil 1870 benyttedes af Københavns Brandvæsen.

20: *Claus Pavels*, født i Kiørefjord i Norge 1769, død som Biskop i Bergen 1822, var den sidste Øverste Kapellan ved Københavns Sct. Nicolaj Kirke, forinden Sct. Nicolaj Sogn som Følge af Kirkens Brand blev nedlagt. Meget yndet Prædikant, som Biskop Forfatter til de bekendte Biskop Claus Pavels's Dagbogsoptegnelser.

21: „*Blænd*“ er en gammeldags Forkortelse af Blænding og antyder det Forhold, at Gravstedet ligger op til en Mur. Nærværende Hofguldsmedemester Nicolai Christensens Enkes Familiegravsted paa Assistens Kirkegaard, betegnet G. 595, ligger op ad Kirkegaardsmuren mod Jagtvej. Skødet paa Gravstedet udløber med Udgangen af 1933. Foruden Henriette Christensen f. Schram er i Gravstedet bl. a. nedsat Svigersønnen, Kammerraad Øckenholt d. 12. November 1865, og dennes Datter, Nanna Alvilda Waagepetersen f. Øckenholt d. 25. Juni 1913. Ogsaa Hofguldsmedemesteren ligger begravet paa Assistens Kirkegaard, men i et andet Gravsted (Blænd Nr. 68 ved Jagtvejen, nu G. 576), som i 1874 blev frasolgt og ikke eksisterer mere i sin oprindelige Skikkelse. Heri begravedes rimeligvis ogsaa Kammerraad Øckenholts tidligt afdøde Hustru og de andre af Hofguldsmedemesterens Børn, der døde som mindreaarige.

22: *Stemplerne* — ligesom Faderens — her efter Aage Sølvér: Danske

Guldmede, Kbhvn. 1929, S. 299, Sp. 2, Nr. 10 og 11 f. o. Hovedvandsægget, i Empire, var, ifølge Jørgen Olrik: Danske Sølvarbejder fra Renaissance til vore Dage, Kbhvn. 1915, S. 107, i 1910 udstillet af Kammerherre E. Tønder, Rungsted.

23: Meget tyder paa, at *Johan Carl Christensen* er død ung. Han er afbildet paa den gamle Silhouet sammen med sine øvrige Søskende (ca. 1810), men hverken hans Konfirmation eller hans Død er at finde i de store københavnske Hovedsognes Kirkebøger fra de følgende Aar. Da hans Konfirmation saaledes ikke synes indført, turde man maaske heraf slutte, at han er død i Tiden mellem 1810 og 1816. Han nævnes ikke paa Skiftet efter Faderen i 1832, hans Navn forekommer ikke i Papirer hans nærmeste Familie vedrørende og hans Eksistens erindres overhovedet ikke af Efterslægten.

24: Ifølge V. Richters maskinskrevne Samlinger til en Told-Etat i Det kgl. Bibliotek udnævntes *Niels Øckenholt* d. 2. Oktober 1799 til Havnekontrollør i København, d. 19. Maj 1816 med Titel af Kammerraad, 29. April 1817 til Pakhusforvalter ved Københavns Toldbod, 31. Juli 1827 til Told- og Konsumptionsinspektør i København, 28. Oktober 1836 til R. af Db., 22. Oktober 1840 afskediget fra 1. Januar 1841 at regne. Han døde paa Frisenvold ved Randers (hos en Søn) d. 25. Juni 1845, 79 Aar gammel.

25: Her efter Notater i afdøde *Toldforvalter Thaulows* haandskrevne Samlinger til en Told-Etat, beroende ved Toldforvalterembedet i Rudkøbing.

26: *Richters* Samlinger til en Told-Etat (se ovenfor).

27: Københavns Skipperlaugs Navigations- og Examensprotokol udviser under 30. Januar 1832 (Nr. 13159), at: *Carl Emil Christensen*, af Sjæll. Distr., Kjøbenhavns H. A. Prt. Nr. 2815, Løbe Nr. 171 F., født i Kjøbenhavn, 17 Aar gl., forstaaer Examen med Characteren Beqvem som Nr. 12231, Volontair.

28: *Skipperlaugets* Mandtalsrulle.

29: Dødstilførslen lyder i sin Helhed: Enke paa Fredensborg Slot *Marie Louise Frederikke Christensen f. Holst* er afgaaet ved Døden d. 9. November 1892, 76 Aar gammel, Enke efter Skibskaptajn Carl Emil Christensen, død 1842 (vistnok paa Batavia). Hun var født i Helsingør d. 4. Maj 1816. Datter af Kammerassessor Hans Frederik Holst og Hustru Louise Marie f. Høst. Begravet paa Asminderød Kirkegaard. Fredensborg-Asminderød Sogn d. 15. November 1892.

30: I en i Overformynderiets Bogholderikontor udstedt og verificeret Genpart af Marie Christensen f. Holsts *Testamente* hedder det endvidere saaledes: Til Overformynderiet i København indbetales i Henhold til Til-ladelse, som jeg paa derom indgiven Ansøgning venter at erholde, kontant 5000 Kr., er Fem Tusinde Kroner, Renten af dette Beløb skal tilfalde Lydia Sofie Bøe i Bergen i Norge, Datter af Kunstmaler Frants Bøe og Hustru Hanna Marie Amalie Bøe i Bergen, saalænge hun lever, hvad enten hun forbliver ugift eller indgaar Ægteskab. Døer Lydia Sofie Bøe forinden hendes fornævnte Forældre, da skulle disse nyde Renten for deres Levetid, saaledes at ogsaa den Længstlevende af dem faar den fulde Rentenydelse.

31: Tybjerg Herreds Real-Panteregister udviser, at *Frederik Wilhelm Theodor Christensen* ved Skøde af 9. December 1850, tinglæst 18. December s. A. af cand. theol. Wulff køber Bakkegaarden med Tilliggende under Luderup By samt nogle Parceller paa Gjelsted Mark for 33.000 Rdlr. og — sælger ved Skøde af 14. December 1860, tinglæst 9. Januar 1861, til Bertram Christian Brun samme Ejendom tillige med en Gaard i Gjelsted for 63.000 Rdlr.

32: *Christian Waagepetersen*, Hofagent, Hof-Viinhandler en gros og en detail, 2. Væрге for Garnisons Kirke, R. af Db., nævnes som Ejer og Beboer af Store Strandstræde Nr. 79 første Gang i Vejviseren 1831 (han boede der dog allerede i 1830). Han var født i København 1787 som Søn af Vinhandler, Borgerkaptajn Lorentz Chr. Petersen og Hustru f. Worm, og døde s.stds. 1840. Chr. Waagepetersen, der 1838 udnævntes til Etatsraad, var en dannet Mand med mange Interesser, navnlig i musikalsk Retning. Hans smukke Gaard i St. Strandstræde var Samlingsstedet for Datidens mest ansete Musikere, og flere af disse understøttede han paa forskellig Maade. Sine Sønner opkaldte han efter de berømteste Tonekunstnere, Mozart, Haydn o. s. v., sine Døtre gav han franskklingende Navne. Han var tillige en af de første, som fik Navneforandring, idet han i 1831 fik kgl. Bevilling til at forene sit Fornavn Waage med sit Slægtsnavn. Hustruen, Albertine Emerentze Schmidt, som han havde ægtet i 1809, og som døde 1864, var Datter af ostindisk Købmand i København Albert L. Schmidt. (Delvis efter Bricka: Dansk biografisk Lexikon).

33: De Kilder, der som Fødested for Overintendant *Frederik Ferdinand Tillisch* — saaledes bl. a. hans Soldaterpapirer — angiver Nødholm (Glumsø Sogn?), gør sig skyldige i en Fejlskrivning, muligt oprindelig som Følge af en Fejllæsning. Fødestedet er Nørholm, Herning Sogn, hvorved skal forstaas den gamle Herredsfogedbolig i Hammerum Herred (jfr. Trap, Danmark, 4. Udg., B. 8, S. 63).

34: *Lauritz Laurberg Kongslev*, født 1737 i Nørhaa i Thy, blev Repe- tent ved Sorø Akademi, men tog først juridisk Eksamen 1772 efter at have ansøgt om Embedet som Professor juris ved Akademiet og fik sin Udnæv- nelse samme Aar; han ægtede 1771 Helene Paludan og døde 1783. (Bricka: Dansk biografisk Lexikon).

35: *Rasmus Kierboe*, død 1798 i Helsingør 62 Aar gammel, gift i Slagelse 1767 med Marie Kathrine Reisiger, var Apoteker i Sorø fra 1767 til 1779. (Dam og Schæffer: De danske Apotekers Historie, B. 1, S. 200).

36: Meddeles her i Henhold til Oplysninger afgivne af „*Personalhisto- risk Institut*“, København.

37: *Fritz Pauli*, 32 Aar, logerende, Informator, ugift. (Folketælling 1801).

38: *Poul Christian von Stemann*, 1798 udnævnt til Amtmand over det nyoprettede Sorø Amt, 1802 tillige Inspektør over Sorø Akademis Jordegods, 1827 udnævnt til Gehejme-Statsminister.



Klosterporten i Sorø før Istandsættelsen

39: *Skilsmisse eller Separation* er uden Resultat eftersøgt 1845—1850 i Sorø Amts Journaler i Landsarkivet saavel som i Blanket-Regnskaberne og i Justitsministeriets Registranter i Rigsarkivet.

40: Forgæves er følgende *københavnske Hovedsogne* møjsommeligt gennemsete 1860—1870: Trinitatis, Trinitatis nordre, Helliggeistes, Vor Frue, Holmens, Sct. Johannes, Garnisons o. fl.

41: Efternavnet „*Kjøbenhavn*“ er et Kendingsnavn, man adskillige Gange har set tillagt Børn fødte enten paa Fødselsstiftelsen eller uden for Ægteskab.

42: De ældste nulevende af Slægten Christensen erindrer sig altid deres Kusine, *Ane Kirstine Christensen*, som „*Ane Bager*“, uden iøvrigt at klarlægge sig hvad de forbinder med dette Kendingsnavn (muligt hun tidligere har været gift med en Bager eller har været Bagerjomfru). Fru Hilda Bendsen (se S. 119) var 5 à 6 Aar gammel, da „*Ane Bager*“, hendes 30 Aar ældre Kusine optraadte i Sorø, „slank og middelhøj og sammen med en stor kraftig ung Bondeknøs, som hun præsenterede som sin Søn, der fra lille var opdraget paa Landet — hun i Silkekjole og meget fin i Tale; han i Vadmestøj og med Bondedialekt“. — I 1870 boede Ægteparret „*Ane Bager*“ og Farversvend Carlsen, ifølge Folketællingen, i Dronningens Tværgade Nr. 44 og fra dette Sted erindres Ægteparret af Ane Bagers anden Kusine, Fru Amalie Rasmussen (se S. 127). — Skiftet saavel efter „*Ane Bager*“ som efter Manden udviser: ingen Børn, og Arvinger efter de to efterlyses gentagende forgæves i Dagbladene.

43: *Gotfried Pauli*, 24 Aar, logerende. (Folketælling 1801).

44: *Drejermester Kiib* angives paa den stedlige Folketælling at være „fra“ Roskilde og hans Alder her er galt opgivet. Alene et Tilfælde har ført til at søge hans Fødested i Gentoftø, hvad der gav det ønskede Resultat. Han er ej heller hverken konfirmeret eller viet i Roskilde, i Dom eller Vor Frue Sogn, saa lidt som i Landsognene Sct. Jørgensbjerg og Sct. Ib.

45: Det ser mærkeligt ud, at to samtidig levende Børn i samme Ægteskab og med saa ringe Aldersforskel som her, døbes med *samme Navn*. En Revision af Sorø Kirkebog som eneste Kilde giver ingen Løsning paa Spørgsmaalet.

46: Guldsmedemester *P. C. Christensens* Fødselsdag blev traditionstro fejret hvert Aar d. 29. September — Mikkelsaften — ved en lille Festlighed i Hjemmet. Saa stærkt har denne aarligt tilbagevendende Begivenhed fæstnet sig hos Efterslægten, at man dels har mistet Føling med den „rigtige“ Fødselsdag, dels glemt Aarsagen til, at Fødselsdagen overhovedet er lagt om. En for hin Tid, som for Guldsmedemesteren i Særdeleshed karakteristisk økonomisk Betragtningssmaaede: at man ikke kunde fejre baade en Mikkelsaftensfest — med Mjød og Kommenskringler — og en Fødselsdagsfest — med Punsch og Kortsplil — i samme Uge uden at sætte for meget til af Tid og Penge — giver os, saa vidt vi nu kan skønne, den eneste rimelige Forklaring i Hænde paa det besynderlige Forhold.

47: *Armatuur* er Borgervæbningens Udstyr. I Købstæderne kunde forhen ingen faa Lov til at drive borgerlig Næring, før han godtgjorde at være i Besiddelse af „det nødvendige Vaabentøj“ som Medlem af Borgervæbningen. Dette Vaabentøj betegnes ofte ved Udtrykket *Armatuur*. (Jfr. Kancelliirkulære af 28. Februar 1801 angaaende Købstædernes borgerlige Militær, Reglement af 4. Juni 1802, § 21 i Schous Forordninger og Petersen: Lovleksikon, B. 1, S. 513).

48: Ordret staar der: *Peter Christian Christensen*. Indskrevet som Dreng 26. Oktober 1835, udskrevet som Svend 26. Oktober 1835. Meningen hermed, at ind- og udskrive samme Dag, synes uklar; men der staar ogsaa saaledes i andre Tilfælde.

49: *Julius Theodor Borup*, født i København 1814, Søn af Prokurator Niels Borup og Hustru f. Hambroe, konstitueret Adjunkt i Sorø 1843, Adjunkt 1845, kaldet til Sognepræst for Skamstrup og Fryndal d. 15. September 1857. Gift med Marie Rosa Caroline Trier, Datter af Grosserer i København Jacob Stephan Trier og Hustru Bella Nathan.

50: *Wilhelm Mantzius*, i Kirkebogen: *Mansius*, *Sporleder* er født i Landemærket Nr. 149 i København d. 7. Oktober 1815 og døbt i Trinitatis Kirke. Hans Forældre er Guldtrækker Friderich Wilhelm Sporleder og Hustru Anne Marie Wessing. Han døde — ugift — i Sorø d. 11. Januar 1862. Om hans testamentariske Dispositioner og øvrige Forhold til Vennen *P. C. Christensen* se videre i „Schjøttz-Christensen Bogen“, i Særdeleshed Noten S. 135 f.

51: Den, som mere indgaaende vil beskæftige sig med den danske adelige Slægt *Krabbe af Damsgaard*, bør raadføre sig med A. Thiset: Optegnelser om de ældre Led af den paa Damsgaard hjemmehørende Adelslægt Krabbe i Personalhistorisk Tidsskrift B. 3, S. 40 ff. (tidligere delvis behandlet af samme Forfatter i Historisk Tidsskrift R. 5, B. 1, S. 617 ff.), Stamtavlen Krabbe udarbejdet af Dr. med. Harald Krabbe og A. Thiset (Bilag til Personalhistorisk Tidsskrift B. 3) og — fra nyeste Tid — Danmarks Adels Aarvog 1928, 2. Halvbind, S. 39 ff., der under Titlen: *Krabbe af Damsgaard* bringer de ældre Afhandlinger (med deres uundgaaelige Fejl) i en moderne mønstergyldig Redaktion og med Stamtavlen ført op til Nutiden. Her vil man ogsaa finde Afbildninger af Slægtens Vaaben og Portrætter af Slægtens mest fremtrædende Mænd.

52: Udførlige genealogiske og historiske Oplysninger vedrørende *Klingstrup og dens Ejere* findes foruden i „Schjøttz-Christensen Bogen“ i Noten S. 131 f. (refereret efter Trap, Danmark) tillige i Samlinger til Fyens Historie B. 9, S. 1 ff., hvor Dr. J. Schurmann skriver om Valkendorferne paa Klingstrup, deres Donationer og Stiftelser (jfr. Tillæg hertil, s.stds. S. 386 ff.). I Personalhistorisk Tidsskrift R. 2, B. 2 (1887) findes S. 299 f. „En Trolovelse paa Klingstrup“, datum Klingstrup d. 22. Julij 1696, et vidtløftigt Aktstykke, hvortil Originalen findes i Fyns Bispearkiv. I Personalhistorisk Tidsskrift B. 5 (1884), S. 199 anføres fra „Stifts Relationer indsendte til Klevenfeldt“ Beboerne af Klingstrup Aar 1747. Den danske Atlas, en Snes Aar yngre (1767), oplyser om Klingstrup bl. a.: „haver lidet af Grundmuur, meest Bindingsverk. Nogle Jernankere vise de Bogstaver C. B. H., som meenes at være Claus Brokkenhuus, der skal have bygget Gaarden. Ladegaarden er af Brandmuur. Saavel ved Gaarden som Bønder-Godset er god Skov.“ Ejeren er: „Henning Walkendorf, Oberst-Lieutenant, død 1740, hans Frue Anne Margrethe von Halem. Hovetgaards Taxt er 33 Tønder 7 Skiepper 2 Fierdingkar 2 Album, Skovskyl 4 Tønder 2 Skiepper 2 Fierdingkar 2 Album, Mølleskyl 2 Tønder.“

53: *Mademoiselle Jousserands* Fader, Direktør i Nizza Adrien Constant Augustin Jousserand, født i Marseille 1868, er Søn af Købmand Jean Baptiste Auguste Jousserand, født 1833, død 1891 og Hustru Constance Grimaud, født 1833, død 1894. Han ægtede d. 27. Februar 1908 i Hanoi, fransk Indochina, sin Kusine, Mademoiselles Moder, Marie Augusta Clementine Jousserand, født i Ventavon, Hautes-Alpes, Frankrig, 1879, en Datter af Landmand Denis Mathieu Jousserand (Broder til Købmand Jousserand), født 1836, død 1916 og Hustru Octavie Justine Vollatre, født 1846, død 1916.

54: *Ane Hansine Caroline Georgine* er døbt *Vichers* og født uden for Ægteskab. Hendes Fader er Skomagersvend *Vichers* i Sorø. Hun er dog alle Dage bleven betragtet som hørende til Familien Odense.

55: *Carl Lundbäcks* Daab er forgæves eftersøgt i adskillige københavnske Kirkebøger i Aarene 1866—1869.

56: *Michael Heggelund Kildal Lund*, født 1792 i Øksnes Præstegaard i Norge, var Overlæge i Felttogene 1848 og 1849, hvorefter han tog Afsked i 1851 og praktiserede i København. Hans Hustru hed Armgard Margrethe Porth, død 1875 i København. (Carøe: Den danske Lægestand).

57: *Birgitte Christensdatter* ses ikke viet 1. Gang i Sorø i Tiden 1798 til 1805 (Kirkebogen for Sorø mangler fra 1782 til 1798).

58: Han er den eneste *Knud Sørensen*, der ses døbt i Korsør i Tiden fra 1771 til 1786. Selv om han ikke har Faderens Patronymikon, men er døbt Sørensen, er han dog ægtefødt Barn.

59: *Hans Pedersens* Daab er forgæves søgt i Sorø i Tiden fra 1762 til 1766. Hans Borgerskab som Skræddermester haves ikke, da Raadstueprotokol for Sorø Købstad først begynder i 1814 og det maa antages, at han har vundet Borgerskab før den Tid. Paa Borgerskabsbrevet anføres ellers som Regel vedkommendes Fødested.

60: *Peder Wøldike*, født 1741, død 1811, 1777 Rektor ved Slagelse lærde Skole, senere med Rang og Titel som Professor.

61: *Hofjunker Rosenkrantz* er Christian Baron Rosenkrantz, født paa Lykkesholm 1766, død paa Rosenholm (hvor hans Portræt findes) 1817, Søn af Iver Baron Rosenkrantz til Villestrup, Rosenlund og Rosenholm og Hustru f. Lente Adeler. Han studerede i Sorø og blev cand. juris herfra 1780, Hofjunker s. A., Kammerjunker 1784, Fændrik ved de fynske Dragoner 1788, Vicelandsdommer i Nørrejylland 1790. Han var gift med Ida Vilhelmine Raben og hans Ægteskabshistorie alene var en Roman værd. (Velvilligst meddelt af Forfatteren Baron Palle Rosenkrantz).

62: Enkefrue *Else Christine Schram f. Christensdatter* begravedes paa Assistens Kirkegaard i Ejendomsgravsted E 58, Str. F. Nr. 10, overdraget Sønnen Grosserer J. B. Schram d. 25. August 1860 paa 100 Aar.

63: Københavns Vejviser for 1805 har som eneste *Etatsraadinde Hjorth Overberghauptmandinde* Hiort, der bor i Vimmelskaftet Nr. 21, hvor hun ogsaa er boende i de følgende Aar. Hun maa, ifølge Bricka: Dansk biografisk Lexikon, være den Karen f. Friderichsen, død i København 1828, der som Enke efter Sorenskriver paa Follo Jens Rummelhof Bærøe i 1792 ægtede Overberghauptmand paa Kongsberg, senere Rentekammerdeputeret i København, Etatsraad Jørgen Hiort, der døde i København 1804 og hvis Hus her i Staden, og senere hans Enkes, var kendt som Samlingssted for fastboende og tilrejsende Normænd.

64: *Slægten Schram (Skram)* i Udsnit er her bearbejdet med Anvendelse af bl. a. private Oplysninger fra Slægtens forskellige nulevende Medlemmer, Personer med Tilknytning til Slægten (Bibliotekar Carl Dumreicher, Sognepræst Oluf Rothe m. fl.), Hauch-Fausbølls genealogisk opstillede Nekrolog over Skolebestyrerinde Frk. Henriette Skram i „Politiken“ Nr. 43 af 12. November 1929, samt „Stamtavle over den danske Gren af Slægten Schram“, Kbhvn. 1924, S. 83 ff. Her igennem er fremdraget af nyt Slægten Schram

vedrørende (og som i hvert Fald „Stamtavlen“ ikke kender), at Assistenten i Det asiatiske Compagni og Budet i Den almindelige Enkekasse er Brødre, samt at Fuldmægtigen i Skifteretten, foruden den uden for Ægteskab avlede Birgitte Laurine Schram, der døde ugift i 1882, i sit Ægteskab med Hofguldmedemesterens Søster efterlod sig endvidere en Søn, oftnævnte Johannes Bernhard, med Afkom, der først uddøde i 1933.

65: Velvilligst meddelt af *Konferensraad Gerhard Christopher Schrams* Sønnedatters Søn, Sognepræst Oluf Rothe, med Tilføjende, at Professor Aage Friis — vor nulevende største Kender af A. P. Bernstorff — med hvem man har talt om Sagen, alt til Trods ikke mener, at Traditionen har nogen historisk Hjemmel.

66: *Kirkebogen* for Allerslev Sogn.

67: I Norge findes den Dag i Dag flere gamle oprindelige Slægter af Navnet *Hegge*, saaledes Slægten *Hegge* fra *Heggegaarden* i *Sjørdalen* i *Trøndelagen*, der i Nutiden har Forgreninger i Danmark.

68: *Holm* var Kantor i Nykøbing paa Falster og foretog i sin Embedstid Uddrag af mange forskellige Arkivalier: Kirkebøger, Justitsprotokoller, Politiprotokoller, Skøde-, Pante-, Skifte- og Raadstueprotokoller, uden at han dog — beklageligt nok — angiver Kilden. Denne „*Holms* Seddelsamling for Lolland-Falster Stift“ beror nu i Landsarkivet for Sjælland m. m. og er gennemgaaende ret paalidelig som Kildeskrift.

69: „1775, d. 27. Febr. var det hederlige Skræder Laugs Mestere forsamlede udi den nye udvalgte *Oldermand Mæster Hendrich Schiödts* Huus her i Nykiøbing, hvor Laugets Lade allerede forhen var henbragt etc.“ — Videre anføres, at *Hendrich Schiødt* allerede tidligere samme Dag har aflagt sin *Oldermands Ed* for Magistraten paa Raadstuen (Nykøbing Falster *Skræderlaugs* Laugsbog).

70: „1785, d. 1. Februarii blev holdet Raadstue Samling, hvor da fremstillede sig det hederlige Skræder Laug her i Byen, som tilkiendegav, at nuværende *Henrich Schiödts* *Oldermands* Tiid var expireret, og derfor nu i hans Stæd foreslog etc.“ (Nykøbing Falster Raadstueprotokol).

71: Ved sin Daab i Nykøbing Kirke Mandag d. 29. August 1791 indskrives den senere Allerslev Lærer *Frederik Schiøttz* paa tysk Maner: *Frideric*. Han bæres af Madame Gibel; Faddere er: *Mona Theophilus*, *Snedker Swartz*, *Bager Jocum Rütz*, *Skræder Christian Schmith* — lutter tyske Navne! Det synes, som om Mester *Skræderen* og hans Hustru næppe nok endnu er helt assimilerede i Stadens oprindelige langt overvejende danske Befolkningslag.

72: jfr. *Note 2*.

73: Skrivelsen fra Amtsprøven til Biskop Münster lyder saaledes: Idet jeg herved giver mig den Ære at sende Deres Høiærværdighed Kaldsbrev for *F. Schjøtt* som beskikket Skolelærer i Stubberup Skole under Faxø Sogn, burde jeg ikke undlade tillige at melde, at jeg intet seer, som for denne

Beskikkelse er til Hinder og jeg udbeder derfor, at Collats maa forundes bemæltede Lærer etc. (Indkomne Sager for Faxe Herred i Landsarkivet for Sjælland m. m.).

74: Kollatsformularer med Fortegnelse over udstædte Præstekollatser, Kaldskollatser og *Skoletæller- og Kirkesangerkollatser* 1821—1834 i Sjællands Stifts Bispearkiv i Landsarkivet.

75: *Biskop J. P. Mynsters* Visitatsbøger 1835—1853, s.stds.

76: *Seminariets Arkiv* i Landsarkivet.

77: *Frederik Charlo Sophus Borchsenius*, født i Ødemark 1777, død i Allerslev 1840, Sognepræst for Allerslev fra 1817. — Ugift.

78: *Indbyrdes Undervisning* — se ogsaa foran S. 144 — kaldes den Undervisningsmetode, efter hvilken de mere fremskredne Elever, „Hjælper“, under Lærerens Tilsyn underviser eller vejleder de øvrige, hvorved det bliver muligt mod en forholdsvis ringe Udgift at faa et stort Antal Elever underviste af een Lærer i een Skolestue. Metodens Blomstringstid herhjemme falder fra 1818 til hen i 30erne. Den var paa Slutningen i Lærerkredse meget upopulær.

79: I *Sjællands Stifts Bispearkiv* i Landsarkivet.

80: I *Baarse-Møenbo Herreds Provstearkiv*, s.stds.

81: *J. Bering*: Landsbyskolens offentlige Lærereboder, 1859.

82: Ved Vielsen tituleres baade Hr. *Andreas Winding* og Jomfru *Bolette Knudsen* velædle.

83: *Post Cassen* var en Pensionskasse. Muligt at Marie Elisabeth Kølle ligesom den formodede Slægtning, Anne Dorothea Kølle, se S. 148, stammer fra Rødby, hvor Flertallet af Køller'ne har boet; men Kirkebogen her begynder først i 1762.

84: *Hof- og Civil-Etatens* Afregnings- og Assignationsprotokol samt Enke Pensionskassen, begge i Rigsarkivet.

85: I 1910 var der en *Miniatureudstilling* i „Ole Haslunds Hus“, hvor bl. a. Etatsraad Jacob Hegel havde udstillet ca. 60 Billeder. Som Nr. 793 og 794 i Kataloget er anført: Skovrider Knudsen fra Sølstedgaard og: Jomfrue Knudsen, forriges Søster (begge: P. Ipsen fecit). *Poul Ipsen*, f. 1746 paa Halligen Øland, var allerede i 1770 i København kendt som en dygtig Portrætmaler. Endnu 1807 var han i København, men bosatte sig senere i Flensborg, hvor han skal være død.

86: *Niels Frederik Schiøttz-Jensen* var først i Handelslære, tog til København, gennemgik Kunstakademiet 1873—1879, da han fik Afgangsbetegnelse. Var i Paris 1882, i Italien 1886 med Rejseunderstøttelse fra Akademiet paa 800 Kr., atter 1891 i Italien. Ægtede d. 2. Januar 1886 Augusta Pedersen Salomon, f. 1862, Datter af Antikvitethandler Adolph Salomon og Hustru Edelvine Marie Lund. Har udstillet siden 1880, for det meste Landskab med Figurer. I 1895 fik han første Gang Aarsmedalje for „Fisketuren endt“. (Weilbach: Nyt dansk Kunstnerlexikon B. 1, S. 517).



Klosteralléen i Sorø i Nutiden

87: Af Papirer vedrørende Skolelærerhjelpekassens Indtægter og Udgifter fremgaar det, at *Skolelærer Schiøttz's Enke* i 1850 oppebærer 25 Rdlr. og i de følgende Aar kun 20 Rdlr. aarlig i Pension. Embedsbogen udviser: 6 Skpr. Rug og 10 Skpr. Byg in natura, 32 $\frac{1}{2}$ Skp. Byg efter Kapiteltakst samt 1 Rbd. 48 Sk. i Penge, hvilket alt bliver at udrede af Eftermanden.

88: *Bornholms Avis*, 13. November 1857.

89: *Tilskueren*, April 1913, S. 335.

90: *Bornholms Avis*, 17. November 1857, „*Rytterknægten*“, 14. og 17. November s. A.

91: Som Landstingsmand boede *Amtmand Krabbe* en enkelt Rigsdags-samling paa 2. Sal i Gaarden Nr. 8 paa Amagertorv og er som Følge heraf omtalt i H. Triers biografiske Skrift: *Gaarden No. 8 Amagertorv* (1900). S. 165 ff. i nævnte Skrift findes Krabbes Biografi og det er i Triers Hjem, man har bevaret Erindringer om hans Person og om en af hans Døtres særlig bemærkelsesværdige Skønhed.

92: *Frederik d. 7de* besøgte Bornholm 5 Gange: 1833, 1841, 1847, 1851 og 1856; men kun de to Gange — som Kronprins — faldt i Krabbes Amtmandstid; i 1833 tog han Bolig hos Øens Kommandant Hoffmann, i 1851 hos Øens senere Amtmand Wegener. At han i 1851 uddelte Gaver ses af *Bornholmske Samlinger B. 6*, S. 79. Om hans kortvarige Besøg i Krabbes Amtmandstid (1841 og 1847) haves ingen udførlige Optegnelser, Beretningen

her skyldes Otto Arboe efter hans Moder, Thora Arboe f. Krabbe. Det Besøg af Kong Frederik d. 7de og Grevinde Danner i Amtmandsboligen i Rønne, Kristian Zahrtmann erindrer og hvorover han udtaler sig i „Tilskueren“, April 1913, S. 338 („Indtryk fra min Barndom“), er Kongens sidste Besøg i September 1856, syv Aar efter Krabbes Afgang som Amtmand. Tømremester Otto Arboe afgik ved Døden d. 20. November 1933.

93: I Aarene 1773—1785 omtales *Oberst Krabbe* adskillige Gange i Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokoller som bosiddende i Vejle. At han efter Salget af Bjerre, 1772, har fundet sit nye Hjem i det naturskønne Vejle, er en nærliggende Sag; men da hans Søn Johan Ludvig Vilhelm, den senere Vicelandsdommer, er født i Vejle d. 26. November 1770, kunde det jo se ud, som om Ægteparret allerede før Salget af Bjerre var fraflyttet denne Gaard.

94: *Johan Abel de Lafont*, født i København 1738, død i Fredensborg 1810, Dr. med. 1768 (De aphthis phthisicorum), Landfysikus i Aalborg 1770, Provinsialmedikus i Næstved 1783—1786, praktiserede senere i Nærheden af Vejle, i Ebeltoft, til sidst i Fredensborg (Søn af Krigskommissær, Regimentskvartermester Abel de Lafont og Hustru f. Frederiksdatter). Gift ca. 1770 med Cathrine Bull, født 1738, død 1818. (Carøe: Den danske Lægestand).

95: *I Vejle Amts Aarbog* 1905, S. 111.

96: *C. V. Petersen*: Vejle Bys Historie, 1927, S. 17.

97: *Skibet Sogn* i Trap, Danmark, 3. Udg., B. 5, S. 383.

98: I et *Tingsvidne af Tørrild Herredsting* af 26. April 1483 erklære to navngivne Mænd „oppo tro oc sammen, at the nerwerendes hoss ware oppo Kerssgards bygistedh ligendes i Rosskær, sowe oc herde, at forjrefne Claves Bryste gjorde syn loffhøwet oppo syn eghen wene oc syn medh arffwinghs wene oppo forjrefne Kerssgardhs bygistedh oc oppo Roskær norden aen til mitstrøme oc sa jndh tiil Snoghebro, til Wedel byfredh tagher widh oc sa nor fra aen tiil Wre marf tagher widh oc sa lawenth wester, som thet hawer wært i handh oc haweth oc loweligh brwethe tiil forjrefne Kerssgardh . . .“ (Oluf Nielsen: Gamle jyske Tingsvidner, S. 120).

99: Ifølge et *Tingsvidne* af 11. Juli 1517 gjorde Henneke von Ahlefeldt Lovhævd paa det samme Gods: „Item jndhworde han Kiersgordh oc Rosfer sønder jndh til Nørreaa wester tiil fløde, øster tiil Wedel byfred oc nørre jnd tiil Wedel weyæ. Thette forjrefne gotz o. s. v.“ (Oluf Nielsen: Gamle jyske Tingsvidner, S. 129).

Ved disse to Dokumenter er med tilstrækkelig Tydelighed Kærsgaards Grænser satte.

100: *Oluf Nielsen*: Gamle jyske Tingsvidner, S. 117.

101: *S. Hansen*: Gamle Borgpladser ved Vejle, Vejle Amts Aarbog 1905, S. 112.

102: *Trap*: Danmark, 2. Udg.

103: *Bjerre* eller *Bjerregaard* ejedes 1489 af Brødrene Erik og Søren Giødesen, der begge førte adeligt Vaaben, men kom senere i Adelsmanden

Niels Glambeks Eje. I sidste Halvdel af det 17. Aarhundrede ejedes Gaarden af Martin Rudolph von Unger, Fader til den følgende Ejer, Johan Rudolph von Unger. 1754 skødede Etatsraad Ole Krabbes Enke, Ide Sophie f. Gjedde, Bjerre med Tiender (41 og 19 Tdr. Htk.) og Gods (210 Tdr. Htk.) for 16.000 Rdlr. til Sønnen Oberst Georg Christopher Krabbe. I nyere Tid har Gaarden været ejet bl. a. af Amtmand C. V. Munthe af Morgenstjerne, Politikeren Jens Jørgensen (død 1876) o. fl. (Trap: Danmark, 3. Udg.).

104: *Damsgaard* tilhørte 1667 Gjord Galt til Viumgaard og Hørbylund (død 1684), gift med Henrik Krabbes Enke Eva Unger, 1674 Hans (?) Krabbe, 1680 atter Gjord Galt, der da skødede den Part (7 Tdr. Htk.) i *Damsgaard*, som Eva Unger havde arvet efter sin Søn Hans Krabbe, til sin „Søn“ (d. e. Stifsøn) Ole Krabbe. 1713 frasagde Baron Ove Henrik Juel sin adelige Sædegaard *Damsgaard* al Frihed, hvorefter den deltes i Nørre og Sønder *Damsgaard*, der dreves under Baroniet Rysensten, indtil dettes Nedlæggelse (Trap: Danmark, 3 Udg.).

105: Den apokryfe *Wulf Unger Krabbe*, der optræder i alle ældre Beretninger om Slægten Krabbe af *Damsgaard* (saaledes ogsaa i A. Thisets Optegnelser i *Personalhistorisk Tidsskrift* B. 3 og i Harald Krabbes og A. Thisets *Stamtavle*), har aldrig eksisteret og maa være opstaaet gennem Sammenblanding med Navnet *Wulf Unger Gjedde*. *Wulf Unger Krabbe* optræder saa sent som i P. B. Grandjeans Artikel om Slægten Krabbe i *Salmonsens Leksikon* (1923). Først Adels Aarbogen af 1928 faar ham fjernet og rigtigt erstattet med *Kaptajn Henrik Krabbe*. — En lang Række af urigtige Angivelser *Damsgaard Krabbe*'rne vedrørende, som skyldes ældre indsendte Meddelelser og som har fæstnet sig i de senere, her nævnte *Stamtavleudgaver*, er forøvrigt først i nyeste Tid blevne berigtigede, væsentlig paa Grundlag af Arkivar S. Nygårds Udtog af jyske Kirkebøger.



Klosterporten i Sorø
(ældre Foto taget fra Bysiden)



171

i Frederik den Siette,

af Guds Raade, Konge til Dan-
mark, de Benders og Gothers, Hertug
til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauen-
borg og Oldenborg. Vi de maa 3: de 1711, 1712, 1713,

*1714 og 1715 paa det almindelige Landsting
Christenligk Afskand, og Konge Raad, som
daa det Kongerådets Hæder og Ære*

*Vi, efter som Høiædelte Christenligk Landsting
af den kongelige Rigsråds Hæder og Ære*

bes 09 allerunderdansk have anbefaldt om 20 Commissarier til at for-
rette Skifte og Deling efter *Landstingets* Bøder: Saa er, efter *Landstingets*
derem gjorte Forslag, hermed Ver' allerenaadigste Villie og Befal-
ling, at I rette Eders Kønighed efter som Sistescommissarier at tage for-
naente *Landstingets* Bøder under Behandling

og bereed i alle Maader sejejede Eder efter den fra Bøet
Danste Cancellie under 148 Juni 1771 udgaaene Bøcat. Saa snart Pre-
sama udsendes, have I at seje Underretning af Pantebøgen, en den
Køngelige Kasse i Almindelighed, Statsregnskabskasten, den ertrægerdumare
Kantons, den seerige Depesitkasse, Kønigheds Creditkasse, Geurans-
Bøgen, Erver-Bøgen, det seerige Generalkontrollens Bøgen, og Commer-
ce-Scollegium paa Communes eller Indvisningsbøgen, eller nogen
anden nu erbarvet Kønighed Indretning, hvis Activer ere overgaaede til
Statsregnskabskasten, eller endelig nogenformel offentlig Indtægt, maatte
have noget sraa paa de Bøet tilhørende Gindvænte. og naar dette be-
findes at være tilfældet, da derem at alere Anmeldelse for Ver' Direc-
ten for Statsregnsken og den hystende send eller for Verberne af det
paaagjældende offentlige Indtægt. Høiædelte have I, saamart I enten ere
Anmeldtesse i Bøet eller paa anden Maade maatte erbede kundskab om,

Dokument fremlagt paa Skiftet efter Hofguldsmed
og Hofjuvelér Nicolai Christensen
d. 14. December 1832



Sorø Kirkes Indre

BILLEDFORTEGNELSE

Vignet, Omslagets Forside, Sorø Kirke efter Originalfoto.

Vignet, Omslagets Bagside, Aalborg Stiftsbogtrykkeris Hovedbygning mod Bernhard Réesgade, i Baggrunden Slotshaven, efter Originalfoto.

Titelvignet, Laag af Sølv Lugtedaase med Blademotiver, udført af Guldmedemester P. C. Christensen i Sorø og med hans Hustrus, Hanne Christensens Monogram, H. C., i Gravering (jfr. Billedet S. 53), tilhører Frøken Eja Schiøttz-Christensen. S. V.

Guldmedemester P. C. Christensen, Sorø, efter fotografisk Forstørring (jfr. Billedet S. 48). S. VII.

Prospect af Kiøbstedet Sorøe. Maler og „Perspektivskilderer“ Iohan Iacob Bruun (1715—1789) udgav i 1761 med kgl. Understøttelse en „Novus atlas Daniae“ med Hans Qvists Kobberer. Fra dette Værk er Billedet taget, Originalen i Nationalmuseets II Afd. S. 1.

Pontonbroen over Limfjorden med Udsigt mod Vesteraa i Aalborg, Vignet efter Radering af Tom Petersen, tilhører Redaktør L. Schiøttz-Christensen. S. 2.

Sorø efter Den Danske Atlas, Originalen i Nationalmuseets II Afd. S. 3.
Realgade (nu Storgaden) i Sorø, Originalen er et Maleri, der hænger paa Sorø Akademi og som er gengivet bl. a. i Dam og Schæffer: De danske Apotekers Historie, B. 1 (1925), S. 199, her efter et Kunsttryk, der tilhører Frøken Agnes Christensen, Sorø. S. 4.

Underskrifter, Facsimile efter det originale Dokument i Landsarkivet for Sjælland m. m., Nørlit fot. S. 5.

Alterkande af Sølv med Kong Frederik d. VI's Monogram, udført efter Fortegning af G. F. Hetsch (jfr. Note 14). Genstanden, der tilhører Det kgl. Sølvkammer, er med Hofmarskallatets særlige Tilladelse og til Brug for nærværende Skrift fotograferet i selve Christiansborg Slotskirke, hvor Kanden til Stadighed finder Anvendelse ved Altertjenesten for de kongelige Personer. S. 7.

Hofguldsmedemester Nicolai Christensen med Familie, Silhouet tegnet og farvelagt paa Glas, Størrelse: 56 ctm.×40 ctm., forestillende Hjemmet i Pilestræde Nr. 72 i København, signeret: Weitlandt fecit. 1805 1809. Personerne paa Billedet fra venstre til højre maa herefter være: paa Gyngestenen, Christian Ferdinand, f. 1803; lille Pige med Blomst, Caroline Christine, f. 1807, død 1808; siddende ved Bordet, Husfruen, Henriette f. Schram; Dreng med Bog, Johan Carl, f. 1802; større Pige med Blomst, Charlotte Henriette, f. 1805; staaende med Merskumspibe, Husherren; større Dreng med Gaasepen, Nicolai Peter, f. 1798. Paa Væggen et fransk Bronze Ur mrkt. Paris (jfr. S. 32) endvidere et Spejl forfærdiget af Glas underlagt med Tinfole — altsaa et „rigtigt“ Spejl! Silhouetten tilhører Direktør Vagn Aage Fog i Oslo. Om Kunstneren Weitlandt haves ingen Oplysninger. Han findes ikke i Københavns Vejviser 1805 og hans Navn figurerer ikke i Kataloget til Silhouetudstillingen paa Charlottenborg i 1931. Han er rimeligvis en tysk Kunstner, der kun har opholdt sig nogle faa Aar i København. S. 9.

Underskrift af 21. April 1825, Facsimile efter Originalen i Københavns Raadstuearkiv, Nørlit fot. S. 10.

Underskrifter, Facsimile efter det originale Dokument i Landsarkivet for Sjælland m. m., Nørlit fot. S. 12.

Sct. Nicolaj Kirke set fra Hjørnet af Vingaardsstræde, Kobberstik, Originalen i Nationalmuseets II Afd. S. 13.

Henriette Christensen f. Schram. Originalen hertil er en Fru Ernesta Waagepetersen f. Ohlsen tilhørende Miniature, 66 mm.×54 mm., malet paa Staal. Personens Ansigtifarve er kraftig, sund, Kappen om Hovedet hvid, Kjolen vinrød. Nærværende Billede er en Kopi efter et Foto, der i 1869 er taget efter Originalen. S. 14.

Hofguldsmedemester Nicolai Christensen. Originalen hertil er en ligeledes Fru Ernesta Waagepetersen f. Ohlsen tilhørende Miniature, 54 mm.×42 mm., malet paa Pap, Personens Ansigtifarve er lidt bleg, Haaret kulsort, Bakkenbarter sorte, Flippen hvid med grønne Striber, hvidt Kalvekros, mørkeblaa

Frakke. Nærværende Billede er, som det foregaaende, en Kopi efter et Foto, der i 1869 er taget efter Originalen. S. 15.

Underskrift, Facsimile efter Originalen i Landsarkivet for Sjælland m. m., Nørlit fot. S. 17.

Guldsmedemester Nicolai Peter Christensen, Kopi efter Originalen, en flerfarvet Miniature paa Staal, 62 mm.×49 mm., der tilhører Grosserer Jørgen E. Ohlsen, København. S. 17.

Guldsmedemester Nicolai Peter Christensen, efter Maleri tilhørende Familien Christensen paa Højbroplads i København. S. 18.

Anne Sophie Christensen f. Randløv efter oval Kultegning af Elmgreen tilhørende Familien Christensen paa Højbroplads i København. S. 19.

Protokolfører Rasmus Nicolai Christensen. S. 20.

Rasmus Nicolai Christensen, efter Maleri tilhørende Familien Christensen paa Højbroplads i København. S. 21.

Nanna Constance Christensen. S. 21.

Afdelingschef Wilh. P. Chr. Randløv. S. 22.

Johanne Marie Randløv. S. 24.

Læge Emil Madsen. S. 24.

Louise Førling. S. 25.

Minister C. E. Wandel. S. 25.

Afdelingsleder Walther Randløv. S. 26.

Christian Ferdinand Christensen, Kopi efter Originalen, en flerfarvet Miniature paa Staal, 62 mm.×49 mm., der tilhører Grosserer Jørgen E. Ohlsen, København. S. 26.

Toldforvalter Chr. Ferd. Christensen, efter Foto tilhørende Fru Kreds-læge Oppermann f. Sass, Aalborg. S. 27.

Nanna Alvilda Christensen f. Øckenholt, efter Foto tilhørende Fru Kreds-læge Oppermann f. Sass, Aalborg. S. 27.

Charlotte Henriette Øckenholt f. Christensen, Kopi efter Originalen, en pastelmalet Miniature paa Elfenben, 50 mm.×38 mm., paa Bagsiden tilskrevet: C. H. Chr. 28. Octb. 1805—8. Mai 1837, tilhører Fru Ernesta Waage-petersen f. Ohlsen, København. S. 28.

Underskrift, Facsimile efter Originalen i Landsarkivet for Sjælland m. m., Nørlit fot. S. 29.

Carl Emil Christensen, Kopi efter Originalen, en flerfarvet Miniature paa Staal, 62 mm.×49 mm., paa Bagsiden med Indridsning: Carl Emil Christensen, født 1815, død 1842 (Tallene er stærkt udviskede) paa Manilla (jfr. S. 30). Miniaturen tilhører Grosserer Jørgen E. Ohlsen, København. S. 30.

Marie Louise Fr. Christensen f. Holst, efter Foto tilhørende Direktør Vagn Aage Fog, Oslo. S. 31.

Fr. Wilh. Th. Christensen med Familie, efter Foto tilhørende Direktør Vagn Aage Fog, Oslo. Personerne fra venstre til højre er, staaende: Wilhelm, f. 1858; Christian, f. 1852; Faderen; Fritz, f. 1858; siddende: Henny, f. 1868;

Victoire, f. 1853; Christy, f. 1870; Moderen (Ægtemandens 2. Hustru); Constance, f. 1869. S. 32.

Grosserer Fr. Wilh. Th. Christensen. S. 33.

Constance Victoire Christensen f. Waagepetersen. S. 33.

Etatsraad, kgl. Hofvinhandler Chr. Christensen. S. 34.

Etatsraad og Etatsraadinde Christensen f. Tiemroth. S. 35.

Sagfører Carl Waagechristensen. S. 35.

Amtsraadssekretær, cand. juris Einar Waagechristensen. S. 36.

Edgar Waagechristensen. S. 37.

Kammerjunkerinde Henny Fog f. Christensen. S. 38.

Constance Tillisch f. Christensen. S. 39.

Overintendant Fr. Ferd. Tillisch. S. 39.

Auditør Fr. Wilh. Müller og Hustru Mary Edla f. Christensen. S. 40.

Copulationstilførsel, Facsimile efter Originalbladet i Sorø Kirkebog i Landsarkivet for Sjælland m. m., Nørlit fot. S. 41.

Underskrift, Facsimile efter Originalen i Landsarkivet for Sjælland m. m., Nørlit fot. S. 42.

Marie Cathrine Kiib f. Christensen, efter Foto tilhørende Fru Hilda Bendsen f. Christensen i København. S. 44.

Vilhelmine Eskildsen f. Kiib, efter Foto tilhørende Fru Hilda Bendsen f. Christensen i København. S. 45.

Johan Vilhelm Eskildsen, efter Foto tilhørende Fru Hilda Bendsen f. Christensen i København. S. 45.

Guldsmedemester P. C. Christensens Fødested i Sorø, efter Kunsttryk tilhørende Frøken Agnes Christensen, Sorø. S. 46.

Guldsmedemester Peter Christian Christensen, efter Foto fra Chr. Odense, Aarhus, Fotoet er paaskrevet: 1874 (jfr. Billedet S. VII). S. 48.

Hanne Vilhelmine Christensen f. Schiøttz, Foto paaskrevet: 1874. S. 49.
Wilhelm Mantzius Sporleder. S. 51.

Lugtedaaser, Ørenringe, Spænder m. m. af Sølv. Den firkantede Lugtedaase øverst til venstre paa Billedet er gengivet i forstørret Maalestok paa Titelvignetten S. V. Øverst til højre en som en Urkapsel formet Sølvdaase med Graveringer. I Midten en Sølvabel, benyttet som Papirkniv, her uden om grupperet to som Damestøvler formede Strikpeindeholdere i Lænke. Til højre og venstre midt paa Billedet to Sølv Ørenringe til Mænd og to Sølv Skospænder. Tilhører alt Familien L. Schiøttz-Christensen. S. 53.

P. C. Christensen i 25-Aars Alderen, Olie, tilhører Fru Louise Bøker f. Schiøttz-Christensen i Aarhus. Portrættet er malet omkring 1841 af Digteren B. S. Ingemanns Hustru, Lucie Marie f. Mandix, der skal have udtrykt Ønsket om at faa Lov til at portrættere den unge, nys etablerede Guldsmedemester i Sorø. Ligheden synes upaaklagelig, de svære Øjenbrynsbuer og den fyldige Mund stemmer godt overens med Virkeligheden, de stort skaarne Ansigtstræk synes godt trufne; men Kompositionen er svag — som alle



Sorø, Filosofgangen i Sne

Fru Ingemanns Kompositioner er det — og Farverne er monotone og i Tiden stærkt udviskede. Portrættet har aldrig kunnet faa Lov til at indtage nogen fremtrædende Plads i Guldsmedemesterens Hjem. Det stod i en lang Aarrække paa Loftet. Husfruen, Fru Hanne Christensen f. Schiøttz, knyttede denne besynderlige Forestilling til Portrættet, at det vilde bringe Ulykke over dets Ejermand, hvis det skiftede Plads. Billedet hang paa Loftet, da hun drog ind i Hjemmet. S. 55.

Brudstykke af et Brev, saa vidt erindres P. C. Christensens sidste. Heri omtales Charlotte og Louise, Svigerdatteren, gift med Dommerfuldmægtigen i Lemvig, og den næst yngste Datter, der paa denne Tid endnu opholdt sig hjemme i Sorø. Desuden nævnes lille Aase, Sønnedatteren Aase Schiøttz-Christensen, der paa det Tidspunkt blot var nogle faa Maaneder gammel. Facsimile. S. 57. Hanne Vilhelmine Schiøttz, 1856. S. 59.

Guldsmedemester P. C. Christensen med Hustru og Børn 1878. Staaende i bageste Række fra venstre til højre: Lauritz, f. 1863; Frederik, f. 1861; Anna, f. 1851; Mantzius, f. 1853. Siddende fra venstre til højre: Henriette, f. 1865; Louise, f. 1872; Husfruen, Hanne f. Schiøttz; Rentze, f. 1875; Husherren; og Christian, f. 1870. S. 61.

„Christian Romand“s Hus i Filosofgangen efter samtidigt Foto af H. F. G. Hansen tilhørende Frøken Agnes Christensen, Sorø. S. 63.

Raadhuset i Sorø brænder d. 11. December 1879. Paa Frontispicen kan læses Institutionens Motto: „Ingen maa tage sig selv Ret“. Her under Kong

Frederik d. VIs Monogram. Originalen, en Tegning af Maler Mathisen, hænger paa Sorø Kæmnerkontor. S. 64.

Barnedaab hos Guldsmedemesterens d. 29. August 1875. Det er den senere Fru Rentze Krabbe f. Schiøttz-Christensen, Husets yngste Datters Daab, der fejres. Paa Billedet ses Barnemoderen, Gudmoderen og Fadderne. Staaende i bageste Række fra venstre til højre: Mekaniker Werner, København; Vinhandler Carl Schiøttz, Odense, Barnets Morbroder; Mantzius Christensen, Barnets Broder. Siddende fra venstre til højre: Skomagermester Thomas Christensen, „Onkel Thomas“, Guldsmedemesterens Broder; Barnemoderen og Frøken Nathalie Hansen, den senere Fru Mantzius Christensen. Originalfotoet tilhører Fru Rentze Krabbe, Charlottenlund. S. 65.

Wilhelmine Christensen, 1864. S. 67.

Anna Christensen med sine yngre Brødre, Lauritz, Frederik og Mantzius, efter Foto af H. F. G. Hansen, Sorø. S. 67.

Urmagermester Mantzius Christensen. S. 68.

Ella, Nathalie og Agnes Christensen, efter Foto fra 1924 tilhørende Frøken Agnes Christensen, Sorø. S. 69.

Bernhard Christensen, efter et Miniaturefoto i Medaljon (Udsnit af et Gruppebillede) tilhørende Frøken Anna Christensen og efter hendes Død hendes Niece, Frøken Agnes Christensen, Sorø. S. 69.

Loxe Schiøttz-Christensen f. Lassen. S. 70.

Dommerfuldmægtig, Kancelliraad Fr. Schiøttz-Christensen. S. 70.

Villa „Breadablik“ i Lemvig, Amatørfoto. S. 71.

Mindesmærke i Lemvig for Kancelliraad Fr. Schiøttz-Christensen. S. 74.

Ingrid Krohn f. Schiøttz-Christensen med Datter. S. 76.

Lærerinde Frøken Yrsa Schiøttz-Christensen. S. 77.

Aslaug Lautrup-Larsen f. Schiøttz-Christensen. S. 77.

Ragna Lassen f. Schiøttz-Christensen. S. 78.

Bergljot Ankjær f. Schiøttz-Christensen. S. 78.

L. Schiøttz-Christensen i Redaktørstolen, Olie. Maleriet er udført paa et Tidspunkt, da Aalborg Sparekasses Bygning paa Hjørnet af Nytorv og Østeraa var nedtaget under Restauration. Under almindelige Forhold nu og i Fremtiden vil Budolfi Kirkespir skjules bag denne Bygning. S. 80.

L. Schiøttz-Christensen som Examinatus pharmaciæ 1883. S. 81.

Løjtnant, cand. pharm. L. Schiøttz-Christensen 1897. S. 82.

Hovedbygningen paa Klingstrup, Facade mod Haven, efter Amatørfoto. S. 83.

Tegneren Arne Ungermanns Frise. S. 84 og 85.

Hovedgaarden Klingstrup, Avlsbygningerne set fra Møllesøen, efter Amatørfoto. S. 87.

L. Schiøttz-Christensen og Smoky, efter Amatørfoto. S. 88.

Avlsgaarden paa Klingstrup med en gammel Stenstøtte, efter Amatørfoto. S. 90.

Husets Gæster ved Hovedtrappen, Klingstrup 1927, efter Amatørfoto.

Fra venstre til højre: Ludvig Krabbe, Aage Elmquist, Tante Louise (Slægtens ældste), Aage Elmquists Børn, Frøken Mende („Tante Thekla“). S. 92.

Vase fra den kongelige Porcelænsfabrik; Aversen, Aalborg Stiftstidendes Gaard; Reversen, Portræt af Redaktør L. Schiøttz-Christensen. S. 94.

Redaktør L. Schiøttz-Christensen med Hustru, Børn og Børnebørn, Fotos og Silhouetter. S. 96 og 97.

Der startes til den daglige Ridetur, Klingstrup 1928, efter Amatørfoto. Fra venstre til højre: Godsejeren, Fruen og Ivar Mielche, Fruens Broder. S. 99.

Klingstrup, Søndag Morgen paa Gaardspladsen (1932), efter Amatørfoto. Fra venstre til højre: Fruen med lille Leif, Lægen Dr. Erik Schjødt, Gods-ejeren. S. 101.

Ægteparret L. Schiøttz-Christensen i Menton, Foraaret 1933, efter „Snap-shot“. S. 102.

Alf Christensen, Direktør for Holbæk Kul Kompagni. S. 104.

Aase Christensen f. Schiøttz-Christensen med Birgit. S. 104.

Cand. polit. Frøken Eja Schiøttz-Christensen. S. 105.

Godsejer Ulf Schiøttz-Christensen, Klingstrup. S. 106.

Agnete Schiøttz-Christensen f. Lacoppidan Mielche. S. 106.

Barnedaab paa Klingstrup, Paasken 1932, efter Amatørfoto, Claus Krabbes Daab. S. 107.

Alf Schiøttz-Christensen. S. 108.

Mlle Marcelle Jousserand. S. 108.

Frøken Henriette Christensen. S. 109.

Brødrene Lauritz og Christian Schiøttz-Christensen. S. 110.

Johanne Schiøttz-Christensen f. Lassen. S. 110.

Adjunkt Christian Schiøttz-Christensen. S. 110.

Landbrugskandidat Erik Schiøttz-Christensen. S. 111.

Adjunkt Aage Schiøttz-Christensen. S. 112.

Søstrene Louise og Rentze Schiøttz-Christensen. S. 113.

Repræsentant Heinrich Vilhelm Bøker. S. 113.

Louise Bøker f. Schiøttz-Christensen. S. 113.

Gudrun Ulrich f. Bøker. S. 114.

Rentze Krabbe f. Schiøttz-Christensen. S. 115.

Direktør Oluf Krabbe. S. 115.

Else Thorson f. Krabbe. S. 115.

Grosserer Jørgen Krabbe. S. 116.

Bogbindermester Frøken Anna Krabbe. S. 116.

Skomagermester Thomas Verlin Christensen. S. 117.

Charlotte Emilie Christensen f. Hampel. S. 117.

Frøken Anna Christensen. S. 117.

Dekorationsmaler Vilhelm Christensen. S. 118.

Snedker Georg Christensen. S. 118.

Apoteker Fritz Christensen. S. 119.

- Hilda Bendsen f. Christensen. S. 119.
 Amalie Odense f. Christensen. S. 120.
 Fotograf Jørgen Christian Odense. S. 120.
 Maskinist Adolf Odense med Hustru og Børn. S. 121.
 Grosserer Holger Odense som ung. S. 123.
 Bladejer Christian Odense, 1923. S. 124.
 Emerentze Odense f. Nielsen, 1923. S. 124.
 Hanne Jensen f. Christensen. S. 126.
 Amalie Rasmussen f. Jensen. S. 127.
 Slagtermester Christian Jensen. S. 128.
 Mathilde Jensen f. Hansen. S. 128.
 Betty Eeg f. Petersen med Søn og Datter. S. 129.
 Else Christine Schram f. Christensdatter, efter Foto tilhørende afdøde
 Frøken Andrea Schram. S. 131.
 Frøken Andrea Schram. S. 131.
 Det gamle Gravsted paa Sorø Kirkegaard, Guldsmed P. C. Christensens
 Familiebegravelse, Vignet. S. 132.
 Konferensraad Gerhard Christopher Schram med Familie, Olie, udført
 1829 af Bærentzen (Emilius Ditlev B., 1799—1868, Portrætmaler, senere
 Litograf). Personerne er fra venstre til højre: staaende, Vilhelm Schram;
 siddende ved Vindue, Mathilde Schram gift Waagepetersen; med Ryggen til,
 Konferensraadinden; i Sofaen, Johanne Margrethe Klein gift Gustav Skram;
 Konferensraaden; staaende ved Stol, Louise Schram gift Møhl; siddende med
 Hund, Gustav Skram, den senere Jernbanedirektør; Originalen tilhører Fru
 Jutta Rothe f. Skram. S. 133.
 Jernbanedirektør J. Chr. Gustav Skram. S. 135.
 Sognepræst William Skram til Damsholte. S. 136.
 Tyge Skram som Soraner. S. 136.
 Kgl. Kammersanger Peter Schram, Vignet. S. 138.
 Allerslev Kirke i Baarse Herred, Præstø Amt. S. 139.
 Underskrift i Nykøbing Falster Kirkebog 1786, Facsimile efter det ori-
 ginale Blad i Landsarkivet for Sjælland m. m., Nørlit fot. S. 140.
 Underskrift i Nykøbing Falster Raadstueprotokol 1771: „Anno 1771 d.
 18de Martij blev holdet Raadstue Samling af Magistraten og Skrивeren. —
 Da for Magistraten sig fremstillede Hendrich Hansen Schiødt barnefødt her
 i Nyek. og var begierende sit Borgerskab paa her i Byen lærte Skræder
 Profession at vinde hvortil han af Magistraten blev admitteret imod hand sig
 til Skræder Lauget her ibid. indbegiver o. s. v.“ Facsimile efter det originale
 Dokument i Landsarkivet for Sjælland m. m., Nørlit fot. S. 142.
 Laurentze Schiøttz f. Winding, Silhouette. S. 143.
 Skolelærer Frederik Schiøttz, Silhouette. S. 144.
 Lærer Fr. Schiøttz's Underskrift og Sigil, efter et Privatbrev fra 1843 i
 Redaktør L. Schiøttz-Christensens Eje. S. 145.

- Allerslev gamle Skole, efter Kopi af samtidigt Foto. S. 146.
- Laurentze Schiøttz f. Winding, efter Foto. S. 147.
- „Enkesædet“ i Allerslev, Maleri paa Pap signeret C. D. 1871, tilhører Fru Rentze Krabbe f. Schiøttz-Christensen. S. 149.
- Louise Jensen f. Schiøttz. S. 150.
- Miniature, 15 mm.×10 mm., formentlig Birkedommer Mathias Knudsen, tilhører Fru Rentze Krabbe f. Schiøttz-Christensen. S. 151.
- Kaptajn Fritz Schiøttz. S. 151.
- Vinhandler Carl Schiøttz. S. 152.
- Maleren N. F. Schiøttz-Jensen. S. 153.
- Laurentze Schiøttz f. Winding, Maleri af N. F. Schiøttz-Jensen ca. 1880, Vignet, tilhører Fru Rentze Krabbe f. Schiøttz-Christensen. S. 154.
- Gaarden Sophiesminde paa Vicelandsdommer Krabbes Tid, i Baggrunden Vejle Købstad med Fjorden og Munkebjerg, Udsnit (af Hensyn til Detaillerne) af et større Billede efter en Tegning af S. L. Lange, 1822, der findes offentliggjort i „Vejle Bys Historie“, Vejle 1927, S. 246, med Underskrift: Vejle By med Omgivelser ved Beg. af det 19. Aarh. I Forgrunden Uhrskov Bakke med Vejle gamle Jellingvej, Vardevej og Herregaarden „Sofiesminde“. S. 155.
- Ekspeditionssekretær, cand. juris Johan Ludvig Krabbe. S. 158.
- Anna Kristine Krabbe f. Herskind. S. 159.
- Amtmand, Kammerherre Ludvig Krabbe, Originalen, et Maleri 24 ctm.×29 ctm. af ukendt Kunstner, tilhører Direktør Oluf Krabbe; her efter Danmarks Adels Aarbog 1928. S. 162.
- Amtmandinde Thora Krabbe f. Elmquist, Originalen, et Maleri 47 ctm.×58 ctm. af ukendt Kunstner, tilhører Direktør Oluf Krabbe. S. 163.
- Miniature af Amtmand Ludvig Krabbe som Barn, Originalen, 4 ctm.×3,5 ctm., indfattet som Smykke, tilhører Fru Thora Schiøttz-Christensen f. Krabbe. S. 166.
- Vicelandsdommer Johan Ludvig Krabbes Underskrift og Sigil 1802, her efter et Dokument vedrørende Skilsmisssagen, i Fru Thora Schiøttz-Christensen f. Krabbes Besiddelse. S. 167.
- Frederica Edel Benedicte Krabbe Benzon f. von Brüggemann, Kopi efter det originale Maleri af ukendt Kunstner, 24 ctm.×29 ctm., i Direktør Oluf Krabbes Besiddelse. S. 168.
- Krabbe af Damsgaard og Krabbe af Østergaard, Slægtsvaaben efter Danmarks Adels Aarbog 1928, Vignetter. S. 169.
- Sølje af forgyldt Sølvfiligran med Pailletter, efter Foto. S. 170.
- Skifte-Registreringsprotokol 1791—1843, Fol. 265, Facsimile efter det originale Blad i Skifteprotokollen i Landsarkivet, Nørlit fot. S. 171.
- Sorø Akademi efter Foto, Vignet. S. 172.
- Skifteprotokol 1834—1852, Fol. 358 b, Facsimile efter det originale Blad Skifteprotokollen i Landsarkivet, Nørlit fot. S. 173.

- Sorø gamle Raadhus efter Foto af H. F. G. Hansen, Vignet. S. 174.
- Sorø Sø med Akademiet i Baggrunden, J. Helleesen del. et lith., udgivet af Em. Bærentzen 1856; her efter Værket: Danmark fremstillet i Billeder. S. 177.
- Klosterporten i Sorø før Istandsættelsen, efter Foto (Sorø Bogen). S. 183.
- Klosteralléen i Sorø i Nutiden, efter Foto (Sorø Bogen). S. 189.
- Klosterporten i Sorø fra Bysiden, ældre Foto (Peter Alstrups Forlag), der tilhører Frøken Agnes Christensen, Sorø, Vignet. S. 191.
- Dokument fremlagt paa Skiftet efter Hofguldsmedemester Nicolai Christensen, Facsimile, Nørlit fot. S. 192.
- Sorø Kirkes Indre, Foto. S. 193.
- Sorø, Filosofgangen i Sne, Foto (Sorø Bogen). S. 197.
- Sorø Kirke set fra Nord, Originalfoto, Vignet. S. 202.
- Det gamle Parnas ved Sorø, efter samtidigt Foto tilhørende Frøken Agnes Christensen, Sorø. S. 203.
- Sorø Akademihave med Ingemanns Ø, Foto. S. 207.
- Parti fra Suserup ved Sorø, Foto. S. 211.
- Realgade (nu Storgaden) i Sorø, fotografisk Kopi efter Originalen, et Maleri fra 1798 af Frøken C. Hansen, Bygningen til venstre i Forgrunden er det gamle Sorø Apotek (jfr. Billedet i Dam og Schæffer: De danske Apotekers Historie B. 1, S. 207), Vignet. S. 214.
- Claus Krabbe Schiøttz-Christensen, efter Blyantstegning af Meta Gislander, Vignet. S. 216.
- Allegorisk Figur med Sorø Byvaaben, Baarse Herreds Sigil og Aalborg Byvaaben, refererende til Redaktør L. Schiøttz-Christensens Data og Vita, efter Originaltegning af Kunstmaler Johs. Britze, Kbhvn., Vignet. S. 218.



Sorø Kirke set fra Nord



Det gamle Parnas ved Sorø

NAVNEREGISTER

Alexandrine, Prinsesse ... Side	38	Bager, Nicolai, i Sorø... Side	12
Alsing, Madam.....	68	Bagger, Otto, Firma	114
Alver, Bertha Amalie.....	136	Bang, Brændevinsbrænder ...	110
Amerikaner, Rosa Dorthea	113	— , Købmand.....	40
Andersdatter, Anne Marie	127	— , Christian, Læge.....	40
Andersen, Amalie Henr.Christine	35	Basse, Sognepræst.....	24
— , Peder, Gaardmand....	41 f., 47	Bech, Jøkm, Tømrer.....	140
Anger, Agn. Louise Charlotte..	126	Beck, Wilhelm, Præst	123
Ankjær, Carl Christian, Købmand	79	Bendsen, And. Hansen, Grdm.	120
— , Ib	79	— , Niels P. Andersen, Lærer	119 f.
— , Stephan, Ingeniør.....	78 f.	Bendtsen, Madam	10
Arboe f. Collet, Frue.....	143	Benzon, Alfred, Apoteker	92 f.
— , Ole Chr., Skibskaptajn	156, 160	— , Peter Ulrik Frederik von,	
Astrup, Skolelærer	143	— Amtmand, Kammerherre.	157
Bache, Jacobine Sophie Marie .	125	Berg, Proprietær	164
Backhausen, Brødrene, Firma..	124	— , Jacob, Købmand	123
Bager, Michael, i Sorø	10	— , Marie Poulaine	123

- Bergsøe, Direktørfrue Side 136
 Bernstorff, A. P., Statsminister. 134
 Berthelsen, Slagtermester 43
 Blumenthal, Annette Margrethe 19
 Boisen, P. O., Biskop 143
 Borchsenius, Sognepræst 144
 Borup, Julius Th., Sognepræst. 50
 Brandstrup, Ludv., Billedhugger 83
 Brandt, Valdemardine Marie 76, 111
 Brasch, Bolette Ottesdatter . . . 148
 Braunbehrns, Major 31
 Brix-Petersen, Julius Johannes,
 komm. Tjenestemand 36
 — , Thora Sofie 36
 Brockdorff, Joh. Marie Charl. von 157
 Brouer (?), Monsr. 10
 Bruun, Erna Victoria 23
 Brüggemann, Frederica Edel
 Benedicte von. 157, 159
 — , Nicolai von, Oberst 157
 Buch, Marie Louise 35
 Bülow, Johan Jacob, Maler 22
 — , Victor Henri, Hovedbogh. 22
 Byberg, Anne 16, 134
 Bähncke, W. og Co., Firma 22
 Bøgh, Amtsprovst 143
 Bøker, Carl August, Tandlæge. 113
 — , Gudrun 114
 — , Heinrich Vilh., Repræsent. 113
 Carlenius, Jomfru, i Sorø 70
 Carlsen, Chr. Em., Farversvend 43
 Caroline Mathilde, Dronning . . . 150
 Charisius, Constantin August,
 Stamhusbesid., Konferensr. 161
 — , Margrethe Dorothea 161
 Christensdatter, Birgitte, i Sorø 8
 — , Birgitte 129 f., 171
 — , Christiane 130, 171
 — , Else Christine 130 ff., 137 f., 172
 — , Karen, i Sorø 8
 Christensen, fra Sorø, Slægt 4 f., 8, 137
 — , Familie 17, 29, 32, 42, 86
 — , Landsdommer, og Frue 9 f.
- Christensen, Købm., Sorø, Side 44 f.
 — , Agnes, Frøken 68 f., 81
 — , Agnes Nathalie 125
 — , Alf, Direktør 82, 103 f.
 — , Alfred og Co., Firma 103 f.
 — , Andr. Ferdinand, Gross. 104
 — , Ane Kirstine 43
 — , Anna Hansine Hermand.,
 Økonoma 109, 112, 117
 — , Anna M. Christiane, Frk. 67
 — , Bernhard Nic., Handels-
 betjent 50, 69, 138
 — , Birgit 104
 — , Carl E., Skibskaptajn. 15, 30 f.
 — , Caroline Christine 30
 — , Caroline Marie 36
 — , Ch. Amalie 42, 51, 67, 120 f., 173 f.
 — , Charlotte Henriette . . 13, 28 f.
 — , Christian 45
 — , Christian Ferd., Toldfor-
 valter, Kammerassessor . . 26 ff.
 — , Christian Nic. Wilh., kgl.
 Hofvinhandler, Etatsraad. 34
 — , Christy Eliza, Frøken 33, 40
 — , Constance, Enkefrue . 33, 39
 — , Constance V. Suzette, Frk. 37
 — , Constant Wald. Waage . . 37
 — , Ella C. Fred., Frøken 68 f., 81
 — , Elna 36
 — , Emilie Josephine 20 f.
 — , Frederik Wilh. Th., Gross.,
 tidl. Propr. 15, 17, 19, 29, 32 f., 135
 — , Fred. Wilhelmine Mant-
 zine Sporline, Frøken 52, 66, 79
 — , Frits Emil Georg 118
 — , Fritz C. Waage, Boghold. 37 f.
 — , Fritz Ferd. Chr., Apoteker 119
 — , Georg Valdemar Viggo,
 Bygningsnedker 118
 — , Hanne 104
 — , Hanne 126 f.
 — , Hanne Vilhelmine 110
 — , Hans Nicolai Sophus 44

- Christensen, Henny Side 38
 — , Henriette Albert. Constance 34
 — , Henriette Alb. Constance 33, 38
 — , Henriette Louise Augusta,
 Privatlærerinde . . . 8, 108 f., 138
 — , Hilda Oline Caritta 119
 — , Ida Charlotte 23
 — , Jac., Skomagerm. 42 f., 66, 68, 173 f.
 — , Johan Carl 26
 — , Johanne Henriette 42, 126, 173 f.
 — , Karla Margr. Emilie, Elev 118
 — , Marie Cathrine 42, 44, 173 f.
 — , Mary Edla 33, 40
 — , Nanna Const., Forstanderinde 21
 — , Nicolai, Hofguldsmedem., 5,
 11 ff., 30, 32, 48, 51, 131, 133, 171
 — , Nic. P., Guldsmedem. 17 ff., 137
 — , Nicoline 120
 — , Nicoline Hansine Petrine . . 67
 — , Nicoline Hansine Petrea . . 68
 — , Peter Christian 109
 — , P. C., Guldsmedem., 5 f., 11,
 41 ff., 46 ff., 70, 137 ff., 141, 148, 173 f.
 — , Peter Nicolai I 46
 — , Peter Nicolai II 46
 — , Pigebarn (dødfødt) 69
 — , Povell, i Sorø 8
 — , Rasmine Kirstine 23
 — , Rasm. Nicolai, Protokolfører 18 f.
 — , Sophie Agnese 44
 — , Sophie Annette 20
 — , Thomas Verlin 45
 — , Th. V., Skomagerm., 42, 51, 66,
 68, 70, 79, 108 ff., 113 f., 116 f., 173 f.
 — , Vict., Gymnastikl., sen. Bogh. 20
 — , Vilh. E. V., Dekorationsmaler 117 f.
 — , Wilh. A. Waage, Grosserer 38
 — , Wilhelm Mantzius, Urmager
 og Guldsmed 49, 52, 54, 68, 113
 — (Holbækker), H., Skomagermester,
 12, 41 f., 47, 49, 137, 171 ff.
 Christian, Prins 38
 Christiansen, H., Skomagerm. 11, 47
 Christophersdatter, K. Side 11, 47
 Clausen, Urmager i Nakskov 68
 — , Albert, cand. pharm. 80
 Dahl, W. F. og Søn, Firma . . . 22
 Dam, Emil, Apoteker 91
 Damgarten, Lars 12
 Dostojevskij, Forfatter 74
 Draminsky, Madame 110
 — , Slagtermester 110
 Due, Frøken, i Sorø 10
 Dumreicher, Godsinspektør . . 136
 — , Georgine Marie Sophie . . 136
 Durand, Charles, Købmand . . 169
 — , Lucie J. C. Murcianni . . 169
 Dyberg, Anne 16, 134
 Eeg, A. Andersen, Restauratør 128 f.
 — , Elsebeth, Elev 129
 — , Jens Christian, Mæglerass. 129
 — , Niels Andersen, Daglejer 129
 Egholm, Urtekræmmer 26
 Elgaard, pens. Førstelærer 146, 152
 Elmquist, Familie 155
 — Aage, Overretssagfører . . . 98
 — Adolph Fr., Redaktør 155, 158
 — , A. G. J. 155
 — , Thora A. Christiane 155, 158 ff.
 Esbensen, Andreas, Forpagter 168
 — , Levine Mathilde 168
 — , Ragna 168
 Eskildsen, J. Vilh., Skomagerv. 44 f.
 — , Johan Vilhelm Carl Chr. 45
 Fabritius, Fred., Stadsguardejn 15
 Filseth, Johan, Redaktør 169
 Finecke, Charlotte Amalie . . . 134
 Fischer, Victor A., Fuldmægtig 23
 — , Victor Alexander, Gross. 23
 Flensborg, Andr. Nic., Boghdl. 125 f.
 — , Erhard Saabye, Boghandl. 126
 — , Ole 126
 Fog, Fanny 39
 — , Ludolph E., Generallojtn. 38
 — , Ove C. Ludolph Holbøll,
 Overintend., Kammerjunk. 38

Fog, Vagn Aage, Direktør Side	38 f.	Hansen, H. Fr. G., Fotograf. Side	68
Folandt, Helene Ambrosia.	155, 158	— , Kirst. Maria Nathalie	68, 114
Fredbøl, Karen Marie, Enkefrue	20	— , Mathilde Christine	127
Frederik d. 4de, Konge	145, 147	— , S.	162 f.
— d. 6te, Konge	150	— (Odense), H. F., Toldbetjent	120
— d. 7de, Konge	160	Hartmann, Hedevig, Jomfru	109
Frederiksen, Anders, Husmand	42, 47	Hastrup, Morten, Læge	35
— , Stefanie Theodora Marie	22	— , Vibeke Buch	35
Friderichsen, Fritz, cand. pharm.	80	Hatemager, Poul, i Sorø	130
Friis, Anne	166	Hauch, General	134
„Fritz, Onkel“	153 f.	Hedde, Agnes Dorothea	40
Fussing, Postmester	132	Hedin, Niels, cand. pharm.	86 f.
— , Postmesterenke	132	Hegge, Hellene Clausdatter	139, 141
— , Urmagersvend	109	Heineman, Jomfru	41
— , Birgitte	131, 137	Helmuth Petersen, Inger	122
Fuusman, Christiane Margrethe	44	— , Karen Margrethe	122
Førling, Slægtsnavn	19	— , Olaf	122
— , Louise	24 f.	Hendriksen, Jacob, Snedkersv.	45
Galt, Gjerd, til Viumgaard	165	Herskind, Adolph Gudm., Forp.	156
Gjedde, Ide Sophie	165 f.	— , Anders	156
— , Knud, til Hastrup	166	— , Anna Kristine	103, 115, 155 f.
Goldstück, Hainze og Co., Firma	114	Hetsch, G. F.	14
Grauer, H. Harald, Apoteker	36	Hingelgaard, Jensine Sophie	128
— , Karen	36	Hjorth, Etatsraadinde	130, 172
Gross, Dorothea, Enkefrue	38	Hjul, Karen	166
— , Fanny, Enkefrue	38	Hoë, Ida Johanne	135
— , Samuel, Buntmagermester.	38	Holberg, Ludvig, Baron	4
Güldenchrone, Kirstine Baronesse	161	Holbækker, Christen Hansen,	
— , Sophie Magdal. Baronesse	161 ff.	Skomagerm.	10 f., 41, 43, 47, 130, 171
— , Vilhelm Baron, Stiftamtmand	161	Holbøll, Julie Fanny	38
Gørges, Dorothea Sofie Mathilde	79	Holgensen, Andr. C., Danselærer	20
Haagen, C. W., Overr. prokurator	15	— , Charles A., Musikkdirektør	25 f.
Hacke, Anina von Osten, Enkefrue	69	— , Esther Frida	26
— , Jan von Osten	69	— , Soph. A. C., Kontorbest.	20, 25
Halkier, Ellen Cathinka	114	— , Stella Camilla Julie	25 f.
Hampel, Charlotte Emilie	51, 70, 116 f.	Holm, Gæstgiver	108
— , Jørg. Herm., Regim. tambour	117	— , Kantor	139
Hansdatter, Karen Kirstine	120	— , Madam	12
Hansen, Forvalter	130	— Augusta, Madame	108
— , Anders, Skomager	130	Holst, H. Fr., Kammerassessor	31
— , Caroline Charlotte Mariane	24	— , Marie Louise Frederikke	31 f.
— , Emil Chr., Professor	80	Hornbech, Sognepræst	24
— , Hans, Smed og Møller	127	Husom, Anne Marie	118



Sorø Akademihave med Ingemanns Ø

Høst, Louise Marie	Side 31	Jensen, Jacobine Elisabeth	Side 127
Høyer, Andreas S., Skomagerm.	172	— , Jens, Viktualiehandler . .	112
Ingierd	166	— , Jens Christian, Inkassator	125
Ipsen, Paul, Kunstmaler	151	— , J. Christian H., Slagterm.	127
Jacobsdatter, Anne Marie	43	— , Karen	121 f.
Jacobsen, cand. theol., Skolebest.	112	— , Magdalene Jacobine Elisab.	128
— , Kromand i Allerslev	66	— , Niels, Gartner og Arbmd.	21
— , Gerda	23	— , Nielsine Antonmine	129
— , Marius Emanuel, Restauratør	23	— , Ole, i Rude	42, 47
Jens (apokryf)	42, 47	— , Vera Dorothea Dagny	112
Jensdatter, Anne	9	— , Vilhelmine Berthine	68
— , Johanne	8 f., 47	— (Graabek), Jens, Tømrer	122
— , Karen	122	Johansen, J. P., Vognfabrikant	50
— , Kirsten	41 f., 47	Jonsen, Laurids, Drost	163
Jensen, A., Bagerm. 42, 121, 126 f.,	174	Jousserand, Adrien, Direktør	108
— , Andr. L., Barber og Frisør	21	— , Marcelle	100, 108
— , Anna Hansine Amalie	127	— , Marie Augusta Clementine	108
— , Betty	128	Jørgensdatter, Maren	140
— , Birgitte	43	Jørgensen, Fuldm. i Enkekassen	135
— , Christen, Kantor og Kordegn	152	— , Jomfru, i Sorø	130
— , Dorothea	137	— , Madame	110
— , Emilie Noline	112	— , Alfred, Gæringsfysiolog	79
— , Hans Tauber, cand. pharm.	156	— , Charl. Amalie Marie Elisab.	20
— , Ingrid Othilia Amalie	125	— , Christian, Murmester	110

- Jørgensen, Joh. Christiane Side 135
 — , Johanne Marie 120
 — , Julius, Barber og Kirurg.. 19
 — , Lars, i Sorø 41, 171 f.
 — , Laura Margrethe 19
 — , N. P., Forretningsfører.... 85
 — , S. M., Professor..... 79
 — , Thorvald, Slotsarkitekt.... 72
 Kaas, Berete Clausdatter 165
 — , Lene Cathrine..... 166
 Kiellerup, Overlærer 81
 Kierboe, Apoteker..... 41
 — , Eleonora Emilie 34
 Kiib, Chr., Ejer af Stolpegaard. 44
 — , Hans Carl Christian..... 45
 — , Joh. Theoph., Drejerm. 42, 44, 173 f.
 — , VilhelmineHansineChristiane 44 f.
 Kildal Lund, Bataillonskirurg .. 126
 Kjøbenhavn, Carl, Arbejdsmand 43
 Klein, G. Wilh., sen., Instrumentm. 23
 — , G. Wilh., jun., Instrumentm. 23
 — , Johanne Margrethe 135
 Klitgaard, Jensine Christiane .. 78
 — , L., Firma 103
 Knudsdatter, Johanne..... 140 ff.
 Knudsdatter Schoudahl, Maren. 130
 Knudsen, A.Thann., ps. Overportør 22
 — , Bolette Dorothea..... 141, 148
 — , Kirstine Marie 22
 — , Math., Birkedommer 141, 148, 151
 Knuth, Frederikke Komtesse... 161
 Kongslev, Professor..... 41
 Koppel, Frederikke Edeline... 38
 Krabbe, dansk Adelsslægt af
 Damsgaard 102 f., 115, 165 f., 169
 — , dansk Adelsslægt af Her-
 pinggaard 167
 — , dansk Adelsslægt af Østergd. 167
 — , Aage, Hofjægermester 168
 — , Adolph Frederik, Direktør. 168
 — , Anna, Bogbindermester ... 116
 — , Carl Frederik, Generalmajor 168
 — , Carl Friedrich, Major 168
 Krabbe, Christen, til Damsgd.
 og Ferringgaard Side 166
 — , Christopher, til Hald, Kmh. 168
 — , Else 115
 — , Fr. Ant. Monrad, til Hald 168
 — , Frederik Chr., Oberst 167, 169
 — , Frieda Louise Sophie ... 156
 — , Georg Christopher, til
 Bjerre, Oberst 161 f., 167 f.
 — , Georg ChristopherSophus 157
 — , Godske, til Damsgaard.. 166
 — (?), Hans, til Herpinggd... 166
 — , Har., Læge, Zoolog, Prof. 168
 — , Henrik, til Damsgaard .. 165 f.
 — , Henrik, Kaptajn 167
 — , Joh. Ludvig, Ekspeditions-
 sekretær, Løjtn. 103, 115, 155 f.
 — , Joh. Ludv. Vilh., Vicelands-
 dommer, Kammerjunk. 157, 161 ff.
 — , Jon Haraldsen, kommitt. 168
 — , Jørgen Preben, Grosserer 116
 — , Knud Haraldsen, Dr. med. 168
 — , Laura Anna Emilie 168
 — , Laura Julie Jenny, Frøken 156
 — , Ludv. Thorv., Medlem af
 Folkeforb.s Generalsekr.. 169
 — , Ludvig Vilh. Henr., Amt-
 mand, Kammerherre 155 ff., 164
 — , Ole, til Bjerre m.m., Etatsr. 165 ff.
 — , Ole, Oberstløjtnant 169
 — , Oluf, den ældre, af Damsgd. 166
 — , Oluf, den yngre, af Damsgd. 166
 — , Oluf, Generalløjtnant ... 167
 — , Oluf Haraldsen, Professor 168
 — , Oluf Vilhelm Tyge, Di-
 rektør... 81, 98 f., 114 f., 168
 — , P. Greis, Komm.dørkaptn. 169
 — , Rous..... 58, 60, 85 ff., 102
 — , Thora Anna 87, 93, 102 f.,
 114, 155, 157 f., 168
 — , Thora Helene Rud. Fr. 156, 160 f.
 — , Wulf Unger, Ritmester“
 (apokryf)..... 167

Krag, Birgitte.....	Side 166	Lilholt, Hans, Redaktør	Side 73, 75
Kristoffer d. 2den, Konge	163	Lilienholt, Slægtsnavn	25
Krohn, Annegrete.....	77	Lillienschield, Etatsraad og-inde	10
— , Cæsius Chr. L., Tandlæge	76	Lindenov, Sophie Amalie, Fri-	
— , Ludolph Fr. H., Hospitalsdir.	76	herreinde	165
Krusberg, Jomfru, i Sorø	130	Lotten (?: Charlotte von Osten	
Kusathsky, Murmester i Sorø .	45	f. Brodersen).....	86, 98
Kühl, Heinrich, Skræddersvend	130	Louise Augusta, Arveprinsesse	150
Kølle, Anne Dorothea	141, 148	Lund, Udgiver af „Danske ma-	
— , Marie Elisabeth	141, 148 ff.	lede Portrætter“.....	150
Laan, Anna Cathrine	28 f.	— , Lovise, i Sorø.....	45
Lacoppidan, Anna.....	106	— , Marie, Jomfrue.....	44
Lafont, Johs. Abel de, Læge	162, 164	Lundbäck, Carl	121
Lange, C., Urmagersvend.....	110	— , Carl Arvid, Maskinarb. .	121
— , Ide	166	Lüttichau, Hans Helmuth von,	
Larsen, Augusta Henriette.....	25 f.	Stamhusbesidder	157
— , Christian, i Sorø	129	— , Rudolphine Margrethe	
— , Jørgen, Skomager	9, 130	Øllegaard von.....	157
— , Marie, i Sorø.....	129	Lützhøft, Magdalene Elisabeth	76
— , Peder, i Sorø.....	129	Madsen, Lærer i Allerslev ..	146
— , Peter Knud, Arkitekt	77	— , Carl Th. Herman, Gartner	24
— , Thøger, Forfatter	75	— , Caroline Wilhelmine .	49, 66 f.
Lassen, Charlotte.....	76, 111	— , Emil Rasmus Chr., Læge	24
— , Ernst, Læge.....	78	— , Jeppe, Rebslager	66
— , Jens Johannes, Købmand .	78	— , Jul. Fr. Chr., Birkefuldm.	35
— , Johanne.....	111	— , Mary Elise, Forfatterinde	35
— , Loxe.....	71 ff., 76, 86	Mandern, Karel van, Maler..	151
— , Mogens	78	Marckmann, Marie Emilie Fr.	37
— , Nicolaj Chr., Proprietær	76, 111	Marstrand, Fr., Bagermester .	126
— , Niels	78	Mathiesen, Marie.....	21
Lauritsen, Gertrud Marie	20	Matthiesen, Skomager i Sorø	45
— , Karen Marie	20	— , Andreas, i Sorø	45 f.
— , Mogens, Murer og Indsidd	20	Matzen, Anna.....	112
Lautrup, Anna Kristine.....	77	— , Anton, Maskininspektør .	112
Lautrup-Larsen, Bodil	77	Mazar de la Garde, Charl. Cl.	36
— , Karen Vibeke	77	Mieland, Garver i Sorø	129
— , Leif	77	Mielche, Agn. Lacoppidan	86, 99, 106
— , Svend Knud, Fabrikinsp. .	77	— , Axel V., Hovedkasserer	98, 106
Lavigne, Frue, Sorø	112	Mikkelsen, dødsdømt Forbryder	144
— , pens. Skolelærer	111	Mortensdatter, Marie.....	42, 47
Le Cornu, Clemence	169	Moth, Friderich	10
Lemvig, Jomfru, i Sorø.....	130	Müller, Arne, studerende	40
Lie, Ole.....	12	— , Fr. Wilh., Dommer.....	40

Müller, Peter Fr., Propr....	40	Olesen, C., Firma.....	Side 26
Mynster, J. P., Biskop.....	146	Olsdatter, Karen.....	42, 47
Møhl, Sognepræst.....	135	Olsen, Hørkræmmer.....	26
Møller, Byfoged, Kammerraad .	172	— , Ole, Generaldirektør....	32
— , Malermester.....	39	Olufsdatter, Mette.....	165
— , Bertel, Redaktør.....	124	Olufsen, Oberst.....	30
— , Elisabeth Christiane Alvina	25	Ottosen, Carl, Overlæge....	75
— , Elna Georgine.....	104	— , Overlægefue.....	75
— , Hedevig, Jomfrue.....	43	— , Proprietær.....	105
Mønster, C. H. og Søn, Firma .	34	Packness, Ejnar, Arkitekt....	83
Neckelmann og Hansen, Firma	129	Panter, dansk Adelsslægt....	163
Neergaard-Petersen, Godsejer..	105	Parbst, Christopher, Rebslager	46
Nielsdatter, Christiane.....	66	Pauli, den ældre.....	43
— , Dorothea.....	42, 47	— , studiosus, i Sorø.....	44
Nielsen, Emerentze, Enkefrue..	125	Pavels, Claus, Præst, Biskop.	16
— , Frederik, Murer.....	123	Pedersdatter, Anne..	41 f., 47, 173
— , Ingeborg.....	22	Pedersen, Charlote Amalie... 130	
— , Jenny Alfrida.....	123	— , Hans, Skrædderm... 130, 171 f.	
— , Kirsten Marie.....	123	— , Niels, Proprietær.....	164
— , Nielsine.....	122	Pentz, Vibeke Marie von....	157
— , Peter Clemen, Bogtrykker.	125	Petersen, Ane Magdalene....	127
Nørgaard, Anne.....	19	— , Anton Fr., Skrædderm... 122	
Odense, Amalie, Husbestyrerinde	122	— , Betty Magdalene.....	128 f.
— (døbt Vichers), Ane Caroline	121	— , C. F. og Søn, Firma....	114
— , Astrid Amalie, Prokurist..	125	— , Hans Chr., Hattemagerm.	128
— , Birgit.....	125	— , Helmut Em., Bankbogh.	122
— , Carl Lauritz Sophus.....	126	— , Jacob, Smedemester....	118
— , Christian Gustav, Bladejer	124 f.	— , Meta Marie Augusta....	118
— , Else.....	124	— , Søren Børge, Slagtersvend	128
— , Frida Emilie.....	122	Petrejus, Elisabeth.....	134
— , H. Adolf Ludv., Maskinist.	121 f.	Philipson, Hanne.....	123
— , Holger Chr. Adolf.....	125	— , Waleska Josephine.....	124
— , Holger Johs. V., Grosserer	123	Poulsen, Borgmester.....	75
— , Johan Carl Aage, Bogtrykker	123	Povelsen, Købmand.....	44
— , Johanne, Medindeh.af Systue	122	— , Chresten, i Sorø ..	8, 11, 47
— , Jørgen C., Fotograf 42, 120 f.,	173 f.	— , Jacob, Skomager.....	46
— , Jørgen Chr., Bogtrykker ..	125	— , Jens, Skomager.....	45
— , Karen Em., Indeh. af Systue	122	— , Maren.....	45
— , Marie Charlotte Amalie....	125	— , Søren, i Sorø.....	129
— , Paul Holger.....	123	— , Søren, den yngre, i Sorø	45
Ohlsen, Ernesta, Enkefrue.....	30	Povlsdatter, Maren I, 10 f.,	47, 171 f.
— , Jørgen E., Grosserer.....	30	— , Maren II.....	10 f.
Ohlsens Enke, J. E., Firma....	30	Povlsen, Erich.....	9



Parti fra Suserup ved Sorø

Povlsen, J., Skomagerm., Side 10, 172	Rasmussen, J., Urtemand Side 126 f.
— , Søren 12	— , Peter, Arbejdsmand..... 127
Prætorius..... 165	— , Rasm. Peter, Bagermester 127
Raben-Levetzau, Lensgreve 80	Rée, Marie, Bladejer 124
Randløv, Slægtsnavn 19	Regoli, Jacobine Fr. Elisabeth 39
— , Familie 17	Remmesnider, Palle, i Sorø.. 10
— , Andrea Margrethe, Frøken. 21	Riber, Madam, i Sorø 45
— , Anne Sophie 18 f.	„Romand, Christian“, i Filosof-
— , Edmund Fr., Assistent 25	gangen, Sorø 62
— , Henry, Restauratør 23	Rosenkrantz, Hofjunker 130
— , Johanne Marie 24	Rossau, Buntmager..... 70
— , Ketty, Modist..... 23	Rothe, Chr. E., Grosserer ... 136
— , Max, Repræsentant 23	— , Jutta, Frue 136
— , Mogens, Maskinlærling... 23	— , Oluf, Sognepræst 136
— , R. Nielsen, Brænde vinsbr.. 19	— , Tyge J., Direktør 136
— , Vera Blumenthal 22	Rungwald, Lebrecht P., Juvelér 124
— , W. Blumenthal, Afd.leder . 26	— , Poul J. A., Revisor 124
— , W. P. Chr., Afdelingschef. 22	Rytter, Henr. Simon, i Nyk. F. 142
Randløv, Børge L. Blumenthal,	— , Karine 166
Kontorassistent 25	— , Oluf, til Kappel 166
— , Willy Blumenthal, Manufak-	Rørdam, A., Fuldmægtig... . 136
turlærling 26	Sahl, Laura Anna Emilie 156
Rasmussen, A., Skomagervend 10	Salgren, i Sorø 129

- Salgren, Madam, i Sorø ... Side 130
- Salomonsen, Carl Jul., Professor,
Dr. med. 79
- Sandberg, Anders, Major 165
- Sandbom, Madm., Jordemoder.. 17
- „Sascha, Tante“..... 153
- Schibbye, Johanne..... 156
- Schiellerup, Charlotte Amalie . 134
- , Henrik, Guldsmed..... 134
- Schiöths, Henrik Hansen, Me-
ster-Skræder 139 ff.
- Schiøttz (Schiöths), Slægt.. 139, 142
- , Slægt fra Allerslev ... 5, 8, 66
- , (Schütz, Skytte, Schiøtz,
Schiöthz, Schiödt, Schiöths,
Scyt), Slægtsnavn 6 f.
- , Familie fra Allerslev..... 86
- , Brødrene, Firma..... 153
- , Carl Chr., Vinhandler 79,
109, 114, 151, 153
- , Frederik, Lærer 6, 66, 139, 141 ff.
- , Fritz T., Skibskaptajn.. 151, 153 f.
- , Hanne Vilhelmine 6, 8,
53 ff., 66 f., 139, 141, 143, 151, 153
- , Henrik F., Købmand 66, 79, 151
- , Louise Andrea 150 ff.
- , L. Emil, Købmand ... 112, 152 f.
- Schiøttz-Christensen, Slægt.. 3 ff., 11
- , Slægtsnavn.. 67, 70, 110, 112, 114
- , Familie..... 42, 57
- , Aage, Adjunkt..... 112
- , Aase..... 61, 98, 103
- , Alf Krabbe, Bogtrykker,
Journalist 85, 98, 100, 107 f.
- , Aslaug 72, 77
- , Bergljot 72, 78
- , Claus Krabbe 107
- , Eja, Chefsekretær, cand.
polit. 82, 85, 89, 98, 104 f.
- , Erik, Landbrugskandidat... 111
- , Hanne 112
- , H. Frederik V., Dommer-
fuldmægtig, Kancelliraad 66 f., 70 ff.
- Schiøttz-Christensen, Har. Side 112
- , Ingrid 72, 76
- , Laurentze Maria Magd... 114
- , Lauritz Alex., Redaktør 8, 57,
71, 79 ff., 109, 137 f., 142, 151, 155
- , Leif 107
- , Louise Vilhelmine 54, 67, 112 f.
- , Odd..... 107
- , P. Christian, Adjunkt... 110 f.
- , Ragna 72, 78
- , Rentze 86, 98, 114 f., 150
- , Ulf Krabbe, Godsejer 82,
86, 98, 105 f., 108
- , Yrsa, Lærerinde..... 72, 77
- Schiøttz-Jensen, Niels Frederik,
Kunstmaler 6, 152, 154
- Schjøtte, Agnes, Frøken 110
- Schmidt, Albertine Emerentze 33
 , Charlotte Amalie 16 f.
- Schnabel, i Sorø 9
- Schneider, Anna Cathrine ... 117
- , Juliane..... 23
- Schoustrup, A. L., Proprietær 136
- Schram, Slægt 5, 16, 30, 131, 133, 137 f.
- , Familie 29, 32
- , Andrea C. S., Frøken 21, 131, 137
- , Andr. L., Fuldmægtig 131 f., 137 f.
- , Anna 134
- , Bernhard A., Ass. 131, 134, 137
- , Charlotte Car. Math. 30, 135
- , Christian, Faktor 134
- , Christopher, Billedskærer 133 f.
- , Gerh. C., Konferensr. 15, 30, 134 f.
- , Frits, Violinist. 137
- , Henriette 14 ff., 26, 31, 131, 133 f.
- , J. C. G., Jernbanedirektør 135
- , J., Bud ved Enkekassen 16, 133 f.
- , Joh. Bernh., Gross. 131 f., 137
- , Laur. Fusing, Urtekr. 132, 137
- , Mette Kirstine..... 134
- , Peter, kongelig Kammer-
sanger..... 137
- Schrøder, Aug. V. Ch., Købm. 37

Schrøder, Bodil Marckmann Side	37	Sørensen (Schoudahl), Kn. Side	130
Schyt, Hans H., Tømmermand.	140 ff.	Tambs, Madame, Præstekone	10
— , P. Henriksen, Vægter	140	Tersløse, H. Chr., Urmager .	54
Scyt, Henr. S., aftakket Rytter..	141 f.	Thorson, Inge Krabbe	116
Seedorf, Grosserer	137	— , John Vilhelm, Arkitekt .	115 f.
— , Karen Ellen	137	Thorsson, Sune Vilh., Skibsfører	116
Sehested, H., Kammerherre	161	Thorup, Anna Cathrine	112
Siegumfeldt, H. C., Kunstmaler . .	81	Thostrup, Gustav, Lods	103
Skoemager, Povel, i Sorø . . 8 ff.,	47	Thrige, Ths. B., Firma	25
Skoemagersvend, Peder, i Sorø . .	130	Tiemroth, Carl L., Tømmerhdl.	34
Skog, Flora, Jomfru	110	— , Marie Emilie Elisabeth .	34
Skram, borgerlig Slægt	137	Tillisch, Fr. Ferd., Overintend.	39
— , borgerlig Slægtsnavn .	133, 135	— , George, Farmer	39
— , dansk Adelslægt	133	— , Gerda Augusta	39
— , Amalie, Forfatterinde	136	— , Georg Flemming von, Her-	
— , Anna E. Jutta	136	redsfoged, Kammerherre	39
— , Emma, Lærerinde	136	Tornøe, Hr.	41
— , Erik, Forfatter	136	Torpe, Chr., Redaktør	85
— , I. J. Henriette, Overbest	136	Tranekjær, Petrine Laurette .	127
— , J. C. Gustav, Jernbanedir	135	Trier, Jacob Stephan, Gross . .	50
— , J. Tyge, Hotelmand	136 f.	Ulrich, Axel Juel, Branddir . . .	114
— , J. William C., Sognepræst .	136	— , Sven Aage Juel, Læge	114
— , Peder, Søhelt	133	Unger, Eva	165 f.
— , Tyge, Konsul	136	— , Hans, til Villerup	165
„Skøts“, Lærer	144	— , Johan Rudolf, til Bjerre . . .	166
„Skøts, Madam“	152 ff.	Ungermann, Arne, Tegner	83
Snedker, Jørgen, i Sorø	9	Valdemar, Hertug	163
Sommerfeldt, Nicodemus I.,		Valkendorf'erne, adelig Slægt	82
i Sorø	171 f.	Vognsen, Edele	166
Spang, Klædekræmmer	26	Waagechristensen, Familie	17
Sporleder, Wilhelm Mantzius,		— , Carl, Sagfører	35
Guldtrækker . . 49 ff., 68, 70,	116	— , Edgar, Bogholder	36 f.
Stampe, Gehejmeraadinde	134	— , Einar, Amtsraadssekretær	36
Stemann, Poul Chr. von, Ge-		— , Elna, Frøken	35
heime-Statsminister	43	— , Else	36
Stephensen, A., Skomagerm	172	— , Inge	36
Stolberg, Komtesse	134	— , Kai	37
Svensdotter, Selma	116	Waagepetersen, Familie	29
Swichtenberg, Henrik Jørgensen,		— , Christian, Hofvinhdl . . 29,	33
Assessor	165	— , Christian, jun	30
— , Margrethe Henriksdatter . . .	165	— , Constance Victoire . . 33,	135
Sørensen, Knud, Værtshusholder		— , Fritz	30
	130, 171	— , Fritz Conr. Trepka, Propr.	30

Waagepetersen, Mozart, Vinhdl.		Winding, Laurentze Side 7, 66,	
— , Nanna Albertine.....	30	79, 141, 147 f.,	150 ff.
— , Suzette Caroline Eliza 33f.,	135	Winslef, Madame	26
— , Waldemar Haydn, Grosserer	30	Winther, Carl, Firma.....	105
Walburge, Marie, Dame, Supereure	103	Witrok, Frue.....	41
Wandel, Carl, Firma	24	Wollesen, Dyrlæge	103
— , Carl Ellis, Gesandt, befuld- mægtiget Minister.....	24 f.	Worsaae, J. J. A., Museumsdir.	150
— , Oscar Andreas, Grosserer..	25	Wulff, A. H.....	156
Weitlandt, Silhouettist.....	32	Wøldike, Professor.....	130
Werner, Mekaniker	114	Zahrtmann, Kristian, Kunst- maler	160
Wessel, Kaptajnsfrue	136	Zeller, Dr. med.....	109
Westerfleth, Kasper, i Nykø- bing Falster	140	Zeuthen, H. R., cand. pharm. 90,	93
Wexschall, Friederich, kgl. Kon- certmester.....	137	Zimmer, Degneenke, Allerslev	145
Whitte, Rektor.....	156	Zuschlag, Enke	145
Willisen, General	168	Øckenholt, Familie.....	29
Winding, Andreas, Købmand 141,	148	— , Anna Henriette.....	29 f.
— , Frederik Jacobsen, Kobber- smedemester	141, 148	— , Christian Nerenst, Told- forvalter, Kammerraad ..	28 f.
		— , Nanna Alvilda, sen.....	27 f.
		— , Nanna Alvilda, jun.....	29 f.
		— , Niels, Toldinspektør, Ju- stitsraad	15, 28 f.



Realgade (nu Storgaden) i Sorø 1798

RETTELSER OG TILFØJELSER

1: SCHIØTTZ-CHRISTENSEN BOGEN

- S. 18, Lin. 19 f. o.: „Danerpræparater“; læs: „Dauerpræparater“.
S. 30, Lin. 10 f. n.: over; læs: oven-.
S. 42, Lin. 6 f. n.: 33 pCt.; læs: 33 pCt. i Rente.
S. 51, Lin. 8 f. n.: 1908; læs: 1907.
S. 88, Lin. 6 f. n.: Kongens Nytorv Nr. 1; d. v. s. Charlottenborg.
S. 110: „Ved L. Schiøttz-Christensen“ er til dels en Misforstaaelse. Verset skyldes J. L. Heiberg og er citeret med Angivelse af Digterens Navn i en Gavebog til Fru Schiøttz-Christensen (Ingemanns Morgen- og Aftensange).
S. 124, Lin. 2 f. o.: Svaneke; læs: Allinge.

2: FAMILIEN L. SCHIØTTZ-CHRISTENSENS SLÆGTEBOG

- S. 1, Lin. 4 f. o.: hans; læs: hendes. Redaktør L. Schiøttz-Christensen stod som Udgiver af Slægtbogen, endnu medens Forordet blev rentrykt.
Ad S. 114: Den 1. November 1933 ansattes Læge Sven Aage Juel Ulrich ved Vejle Amts- og Bysygehus med Bopæl i Vejle.
S. 116, Lin. 7 f. n.: daværende; læs: nuværende.
S. 120, Lin. 5 f. n.: daværende; læs: nuværende.
S. 124, Lin. 9 f. o.: Ingen Børn; læs: I Ægteskabet I Søn, F1: *Ole Peter Rungwald*, født i Frederiksberg Sogn d. 18. Oktober 1933.
Ad S. 148f.: Efter at Manuskriptet er gaaet i Trykken, meddeler Landsarkivet for Sjælland m. m., at: Maria Knudsen f. Bølle [o: Kølle], 66 Aar, Enke efter Birkedommer Knudsen, er død i Nykøbing Falster d. 9. August 1818.
Ad S. 160, 1. Stykke: Blandt de Lejlighedsdigte, Rektor i Viborg Fr. Deichmann Hasselbalch i rigt Maal skrev til og om Venner og Omgangsfæller — i Glæde som i Sorg — skal her nævnes „Et venligt Minde om den for tidligt tabte, uforglemmelige Fru Amtmandinde Thora Krabbe født Elmquist“, skrevet i Anledning af Amtmandindens Død i 1845 (se Hauch-Fausbøll: Slægten Hasselbalch, Kbhvn. 1930, S. 107).
S. 188, Lin. 12 f. n.: *Poul Ipsen*; læs: *Paul Ipsen*.



**Claus Krabbe Schiøtz-Christensen,
Blyantstegning af Meta Gislander**

INDHOLD

HOVEDAFSNIT

DE CHRISTENSEN'ER FRA SORØ

Almindelige Betragtninger

Den ældre Slægt

Den yngre Slægt

SLÆGTEN SCHRAM (SKRAM)

SLÆGTEN SCHIØTTZ (SCHIØTHS)

SLÆGTEN KRABBE AF DAMSGAARD

AF SORØ SKIFTEPROTOKOL I OG II

BILAG

NOTER OG HENVISNINGER

BILLEDFORTEGNELSE

NAVNEREGISTER

RETTELSER OG TILFØJELSER





FAMILIEN
L. SCHIØTTZ-CHRISTENSENS
SLÆGTEBOG

er trykt i 200 Eksemplarer i

AALBORG STIFTSBOGTRYKKERI
AALBORG

Sats: Lars Pedersen

Tryk: William Christensen



Billederne er udførte i fotografiske Ætsninger i

F. HENDRIKSENS
REPRODUKTIONS-ATELIER
KØBENHAVN



Forarbejderne til Bogen paabegyndte

Forfatteren i Efteraaret 1931

Sidste Ark af Bogen er rentrykt

medio December 1933



DE
CHRISTENSEN'ER
FRA SORØ

B:
NICOLAI CHRISTENSEN
1771—1832
Hofguldsmedemester
i København
g. 1^o m. CHARLOTTE AMALIE SCHMIDT
ca. 1778—1802
g. 2^o 1803 m. HENRIETTE SCHRAM
1779—1852

DEN YNGRE SLÆGT
KØBENHAVNSLINIEN

TAVLE III

C:

1^o Nicolai Peter Christensen
1798—1862
Guldsmedemester i København
g. 1831 m.
Anne Sophie Randløv
1807—1867

1^o Johan Carl Christensen
1802—18...

2^o Christian Ferdinand Christensen
1803—1866
Toldforvalter i Helsingør
g. 1830 m. Naana Altvilda
Øckenholt
1800—1865
1803—1868

2^o Charlotte Henriette Christensen
1805—1837
g. 1828 m. Christian Nerenst
Øckenholt
1800—1865
Toldforvalter i København

2^o Caroline Christine Christensen
1807—1808

2^o Carl Emil Christensen
1815—1842
Skibekaptajn af København
g. 1841 m. Marie Louise
Frederikke Holst
1816—1892

2^o Frederik Wilhelm Theodor Christensen
1821—1890
Proprietær, senere Grosserer i København
g. 1^o 1850 m. Constance Victoire Waagepetersen
1830—1865
g. 2^o 1867 m. Suzette Caroline Eliza
Waagepetersen
1837—1876

D:

Rasmus Nicolai Christensen
1832—1913
Protokollfører i København
g. 1865 m.
Laura Margrethe Jørgensen
1846—1922

1^o Henriette Albertine
Constance Christensen
1850—1865

1^o Christian Nicolai
Wilhelm Christensen
1852—1926
kgl. Hofvinhandler
i København, Etatsraad
g. 1879 m. Marie Emilie
Elisabeth Tiemroth
1861—1924

1^o Constance
Victoire Suzette
Christensen
1853—1884

1^o Constant
Waldemar
Christensen
1855—1865

1^o Fritz Carl
Waage
Christensen
1858—1884
Bogholder
i København

1^o Wilhelm August
Waage Christensen
1858—1932
Grosserer i København
g. 1906 m. Dorothea,
kaldet Fanny, Gross
f. 1865

2^o Henriette Albertine
Constance Christensen
1868—1909
g. 1887 m. Ove Conrad
Ludolph Holbøll Fog
f. 1864
Overintend. i København,
Kammerjunker

2^o Constance
Christensen
f. 1869
g. 1889 m. Frederik
Ferdinand Tillsch
1850—1908
Overintendant i
København

2^o Christy Eliza
Christensen
1870—1893

2^o Mary Edla
Christensen
1873—1898
g. 1893 m. Friderich
Wilhelm Müller
1855—1932
Auditor, senere Dom-
mer i Varde

E:

Victor Christensen
1865—1904
Gymnastiklærer
i København,
senere Bogholder
g. 1891 m. Karen
Marie Lauritsen
f. 1869

Sophie Annette
Christensen
1867—1906
g. 1890 m. Sophus
Andreas Christian
Holgersen
f. 1864
Kontorbestyrer
i København

Emilie Josephine
Christensen
f. 1867
g. 1890 m. Andreas
Ludvig Jensen
f. 1864
Barber- og Frisør-
mester
i København

Andreas Margrethe
Christensen
f. 1869
fører Hus i
København

Nanna Constance
Christensen
f. 1871
Forstanderinde
i København

Wilhelm Peter Christian
Randløv
f. 1874
Afdelingschef i København
g. 1898 m. Kirstine
Marie Knudsen
f. 1877

Ida Charlotte Christensen
f. 1876
Assistent i Finansministeriet
g. 1^o 1904 m. Georg
Wilhelm Klein
1872—1913
Instrumentmag. i København
g. 2^o 1917 m. Victor
Alexander Fischer
1856—1928
Fuldmægt. i Finansministeriet

Johanne Marie Randløv
f. 1878
g. 1909 m. Emil Rasmus
Christian Madsen
f. 1875
praktiserende Læge
i Aarhus

Louise Førling
1882—1928
g. 1899 m. Carl
Ellis Wandel
f. 1871 (skilt)
overordentlig
Gesandt og befuld-
mægtiget Minister i
Konstantinopel

Edmund Frederik Sophus
Emil Randløv
1885—1915
Assist. i Østasiatisk Komp.
g. 1910 m. Stella Camilla
Julie Holgersen
f. 1891

Walther Blumenthal Randløv
f. 1888
Afdelingsleder i København
g. 1913 m.
Esther Frida Holgersen
f. 1891

Carl Waagechristensen
f. 1881
Sagfører i København
cand. juris
g. 1^o 1912 m. Vibeke
Buch Hastrup
f. 1888 (skilt)
g. 2^o 1920 m. Mary Elise
Agne Madsen
f. 1892
Forfatterinde

Elna
Christensen
1883—1883

Einar Waagechristensen
f. 1887
Amtsraadsekretær i
København, cand. juris
g. 1^o 1915 m. Karen Grauer
f. 1887 (skilt)
g. 2^o 1932 m. Thora Sofie
Brix-Petersen
f. 1894

Edgar
Waagechristensen
f. 1887
Bogholder i
København
g. 1916 m. Bodil
Marckmann
Schroder
f. 1888

Kai
Waagechristensen
1894—1912

F:

Vera Blumenthal
Randløv
f. 1901
g. 1928 m. Victor
Henri Bülow
f. 1900
Hovedbogholder

Henry Randløv
f. 1903
Restaurantør
i Marseille

Max Randløv
f. 1909
Repræsentant i København
g. 1933 m.
Gerda Jacobsen
f. 1910

Ketty Randløv
f. 1911
Modist i København

Mogens Randløv
f. 1914
Maskinlærer
i København

Børge Louis Blumenthal
Randløv
f. 1910
Kontorassistent
i København

Willy Blumenthal
Randløv
f. 1914
Manufaktur lærling
i København

1^o Elna Waagechristensen
f. 1914

1^o Else
Waagechristensen
f. 1916

1^o Inge
Waagechristensen
f. 1921

DE
CHRISTENSEN'ER
FRA SORØ

B:
HANS CHRISTENSEN
(HOLBÆKKEN)
1773—1851
Skomagermester i Sorø
g. 1801 m. ANNE PEDERSDATTER
1779—1849

C:
Jacob Christensen
1801—1890
Skomagermester
i Sorø
g. 1828 m.
Birgitte Jensen
ca. 1803—18..

Marie Cathrine Christensen
1803—1876
g. m. Johan
Theophilus Klüb
1806—1859
Drejeremester og Restauratør
i Holbæk

Thomas Verlin
Christensen
1805—1816

Christian Christensen
1809—18..

Peter Nicolai
Christensen
1811—1813

Peter Nicolai
Christensen
1813—1815

Peter Christian Christensen
1815—1895
Guldmedemester i Sorø
g. 1^o 1847 m. Caroline Wilhelmine
Madsen, 1822—1857
g. 2^o 1860 m. Hanne Vilhelmine
Schjætz, 1833—1906

D:
Ane Kirstine Christensen
1829—1881
g. m. Christian Emilus
Carlsen
1836—1882
Hverversvend i København

Sophie Agnese
Christensen
1829—1831

Hans Nicolai Sophus
Christensen
1831—1834

Vilhelmine Hansine
Christiane Klüb
1842—1863
g. 1863 m. Johan
Vilhelm Eskildsen
ca. 1835—1864
Skomagervend
i Holbæk

Hans Carl
Christen Klüb
1848—1857

1^o Nicoline Hansine
Petrine Christensen
1847—1847

1^o Frederikke Wilhelmine
Mantzine
Sporline Christensen
1848—1868

1^o Anne Maria
Christiane Christensen
1851—1932

1^o Nicoline Hansine
Petrea Christensen
1852—1852

1^o Wilhelm Mantzius
Christensen
1853—1891
Urmager og Guldmed
i Tranebjerg
g. 1878 m. Kirstine
Maria Nathalie Hansen
1854—1925

1^o Bernhard Nicolai
Christensen
1855—1876
Handelsbetjent
i Sorø

1^o Dødfødt Pigebarn
1857

2^o Hans Frederik Vilhelm
Schjætz-Christensen
1861—1930
Dommerfuldmægtig i Lemvig,
Kancelliraad
g. 1893 m. Charlotte Lassen
f. 1868

2^o Lauritz Alexander
Schjætz-Christensen
f. 1863
Redaktør af Aalborg Stiftstidende,
cand. pharm.
g. 1893 m. Thora Anna Krabbe
f. 1872

2^o Henriette Louise
Augusta Christensen
1865—1891
Privatlærerinde

2^o Peter Christian
Christensen
1867—1868

2^o Hanne
Vilhelmine
Christensen
1868—1868

2^o Peter Christian
Schjætz-Christensen
f. 1870
Adjunkt i Aarhus
g. 1902 m. Johanne
Lassen
f. 1879

E:
Johan Vilhelm Carl
Christian Eskildsen
1863—1872

Ella Caroline
Frederikke
Christensen
1879—1926

Agnes
Christensen
f. 1881

Ingrid
Schjætz-Christensen
f. 1894
g. 1916 m. Cæsius
Christian Ludolph
Krohn
f. 1890
Tandlæge
i København

F:

Annegrete
Krohn
f. 1916

Yrsa
Schjætz-Christensen
f. 1896
Haandarbejds-
lærerinde
i Sorø

Aslaug
Schjætz-Christensen
f. 1898
g. 1919 m. Svend
Knud Lautrup-Larsen
f. 1893
Fabrikinspektør
i Thisted

Ragna
Schjætz-Christensen
f. 1899
g. 1927 m. Ernst
Lassen
f. 1895
praktiserende Læge
i Redovre

Bergliot
Schjætz-Christensen
f. 1909
g. 1930 m. Stephan
Ankjær
f. 1899
Ingeniør
i København

Asse
Schjætz-Christensen
f. 1894
g. 1919 m. Alf
Christensen
f. 1890
Direktør for Holbæk
Kul Kompagni

Eja
Schjætz-Christensen
f. 1895
Chefssekretær
i Aalborg,
cand. polit.

Ulf Krabbe
Schjætz-Christensen
f. 1901
Gødsejer, Klingstrup
Hovedgaard
g. 1928 m. Agnete
Lacoppidan Mielche
f. 1905

Odd
Schjætz-Christensen
1903—1903

Alf Krabbe
Schjætz-Christensen
f. 1909
Bogtrykker, Journalist
i Aalborg

Erik
Schjætz-Christensen
f. 1903
ansat i Landbrugs-
raadet i København
g. 1933 m. Anna
Matzen
f. 1904

Agge
Schjætz-Christensen
f. 1905
Adjunkt i Ribe,
cand. mag.
g. 1930 m. Vera
Dorothea Dagny
Jensen
f. 1905

Harald
Schjætz-Christensen
1906—1908

B:

HANS CHRISTENSEN
(HOLBÆKKER)
1773—1851
Skomagermester i Sorø
g. 1801 m. ANNE PEDERSDATTER
1779—1849

DEN YNGRE SLÆGT
SORØLINIEN

TAVLE IV





AALBORG STIFTSBOGTRYKKERI
i Baggrunden Slotshaven