



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Herrn Hans Jørgen Erik  
Mogensen



af de Høiſtes Hofmøntmester  
Luſti  
Benedictus & Hans

ROSKILDE  
ADELIGE JOMFRUKLOSTER

1699 — 1899

TIL MINDE OM

KLOSTRETS TOHUNDREDAARIGE BESTAÆN

UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF PATRONATET

AF

LOUIS BOBÉ

ROSKILDE  
ROSKILDE AVIS' BOGTRYKKERI  
1899

## KLOSTRETS ÆLDSTE HISTORIE.

Roskilde Sortebrødrekløster, hvis Navn er nøje knyttet til det adelige Jomfruklosters Historie, antages oprindeligt at have ligget i Lunden nord for samme, og Vejen dertil førte fra St. Olsgade gennem Strædet Munkebro.

Det blev anlagt ved Aar 1232, da der blev skjænket Penge til dets Bygning. Indvielsen fandt Sted 1254, og den hellige Cathrine blev Klosters Skytshelgen. I det første Aarhundrede af dets Tilværelse nævnes Sortebrødrekløstret kun meget sparsomt. Af Priorer omtales 1286 Olaus, der samme Aar paa et Kapitel i Sigtuna valgtes til Provinsialprior, 1439—41 Per Laurensen og 1507 en Lektor Per.

Skjønt Kløstret i Tidens Løb betænkedes med rige Gaver, førte det allerede mod Slutningen af det 15. Aarhundrede en hensygnende Tilværelse. 1534 solgte Broder Peder Andersen „af Trang“ nogle Gaarde i Vellerup. Ved Reformationens Indførelse ophævedes Kløstret, og i September 1537 faar den sidste Dominikanerprovinsial Dr. Hans Nielsen Kvittering for Aflevering af Kirkeinventariet.

Tyve Aar senere lod Kongen udgaa Befaling til Borgmesteren i Roskilde om strax at nedbryde „Sortebrødre Kløster og Kirke,“ som staaar øde. I Aarene 1559—60 solgtes Sten af den nedbrudte Bygning til Korfitz Ulfeldt til Saltø og Erik Krabbe til Aastrup til Brug ved Byggearbejder paa deres Gaarde.

Hvorledes dette end skal forstaaes, er det sikkert, at Klosters nuværende Bygning som Helhed maa henføres senest til Aarene kort efter Reformationstiden, men ogsaa kan være fremstaaet i Slutningen af det 15. Aarhundrede. Bygningen skyldes ikke én Støbning, Hovedfløjen med Kvisten mod Gaardsiden er den ældste og Endefløjerne senere tilføjede. Vinduerne ere udvidede i nyere Tid, maaske i Frederik II.s Dage\*).

\*) Velvilligt meddeelt af Hr. Prof. Løffler.



1565 faar Mogens Godske (Bjelke) til Lidemark, Lensmand paa Roskildegaard (1540—47), Hørbygaard og Tølløse, Brev paa en øde Plads i Roskilde, paa hvilken Sortebrødrekloster har staaet. Han døde 1571, men hans Enke Karen Blome Ottesdatter ejede her en Have endnu i Aaret 1584, da Lave Beck faar kongeligt Skjøde paa en øde Jord, som fra Arilds Tid har ligget til Sortebrødrekloster, og paa hvilken sammes Ladegaard fordm laa.

I Aaret 1630 har den bekjendte, 1644 henrettede Viceadmiral Peder Galt Sortebrødrekloster i Brug, sandsynligvis som Arv efter hans Hustru Birgitte Baad, hvis første Mand, Frederik Godske til Lidemark, var en Søn af ovennævnte Mogens Godske.

Ved Aar 1660 ejedes Sortebrødre, som det synes i Fællesskab, af Kantsler Peder Reedtz og hans Svoger Jakob Arenfeldt til Jensgaard, og paa Sortebrødrekloster fandt 1667 dennes Formæling med Reedtz' Søster Helvig Sted.

Ved Aar 1670 foretog Reedtz en omfattende Restauration af Hovedbygningen. I Skifteforretningen efter Kantslerens Død 1674 omtales „den ny Sal“, hvilket jo tyder paa en Ombygning; her stod en fransk Seng med fire Stykker blaa Omhæng og Kapper, besat med Silkefrynser, Sengetøjet var forsynet med Reedtz' Vaaben. Desuden fandtes der et Bord og tre næsten ubrugelige Straastole, et stort og to mindre Contrefaits samt en Stensolskive. Af andre Lokalteter omtales det underste Værelse, der var fyldt med et stort Parti hollandske Klinker, hvilket lader formode, at Restaurationen næppe har været tilendebragt. Da der ikke omtales egentligt Bohave, tør man slutte, at Sortebrødregaard ikke har været beboet til Stadighed paa hin Tid. Derimod var Kjøkkenet og de to Kjælderstuer forsynede med alt til en Husholdning hørende Inventar.

Peder Reedtz forøgede Sortebrødregaards Tilliggende ved forskellige Kjøb og Magelæg. I Aarene 1671—73 købte han flere øde og afbrændte Pladser samt Haver, „Teglgaardsvænget ved Sortebrødre“ og Kapelsmøllen samt (1672) af Herman Schrøders Enke Eva St. Agnes Kloster med Tilliggende, ialt 11 Tønder Hartkorn.

St. Agnes Kloster var blevet stiftet omtrent 1263 af Erik Plovpenningss Datter Agnes, der var dets første Priorinde, og som i denne Værdighed efterfulgtes af sin Søster Jutta. Kloret havde et betydeligt Jordegods og afgang 1475 Bolig for 24 Nonner. Efter Reformationen blev en Adelsmand forlenet med Godset. Af Klosterbygningerne, hvis Nedrivning blev besluttet 1579, var endnu i Begyndelsen af dette Aarhundrede en Rest tilovers i de Huse, som staa paa dets Grund og kaldes St. Agnes Huse. 1705 afbrændte sex Huse, som atter kort efter opførtes paany. Kloret laa mellem Strandgade og St. Agnesstræde, lige østligt for St. Ibs Kirke. Til samme hørte en Række Fiskeparke,



der siden bleve opmudrede og istandsatte af Berte Skeel, og en Række Huse, de nu saakaldte Klosterhuse.

Ved Arvedelingen efter Kantsleren arvede hans Datter Mette, der var gift med Christian Lindenov til Restrup, Sortebrødregaard og St. Agnete, henholdsvis 17 og 11 Tdr. Hartkorn.

1679, 19. November, solgte Lindenov med sin Hustrus Samtykke sin Hovedgaard Sortebrødre „aldeles i den Stand og Tilstand saasom han efter sin Kjærestes salig Fader havde arvet og bekommet den“, til Holger Thott til Søvinde og Marsvinsholm. Denne Herremand, hvis Pengeforhold i Løbet af faa Aar kom i Uorden, saa sig nødsaget til at afstaa Gaarden til en af sine Kreditorer, Assessor i Kommercekollegiet og senere Raadmand i Kjøbenhavn, Christian Simonsen, der 1693, 22 Marts, købte Sortebrødre Gaard, „med dets rare og vel ved Magt holdne Bygning“ med Tilliggende af 164 Tdr. 3 Skp. og 17 Gadehuse, hvoraf de 8 „nyligen vare opbygte, samt Fiskeparke og andet, som tilhører“. Ej heller denne Ejer var længe i Besiddelse af Gaarden. Ligesom han allerede 1688 havde maattet sælge sin anden Herregaard Vognserup i Tudse Herred, afstod han 1695, 10. Juni, Sortebrødregaard til den rige Kjøbmand Evert Weinman af Kjøbenhavn.

Faa Aar efter vandrede Ejendommen atter over paa andre Hænder. Paa denne Tid var det, at „tvende danske Heltes Enker,“ som det hedder i det gamle, smukke Vers, — Fru *Berte Skeel*, Enken efter den ved Helsingborg 1676 faldne tapre Generallieutenant Niels Rosenkrantz, og Fru *Margrethe Ulfeld*, Enken efter Danmarks store Søhelt Niels Juel, i Fællesskab undfangede Planen til Oprettelsen af et Kloster for Døtre af danske Adelsmænd eller Indehavere af de fornemste Embeder i Riget.

I dette Øjemed indledede de tvende Fruer Underhandling, med Weinman om Afstaaelsen af Gaarden, der var Berte Skeel som Ejerinde af det nærliggende Selsøgaard vel bekendt, og som i hendes Øjne frembød særlig gunstige Betingelser til at kunne tjene til Brug i det nævnte Formaal.

1698, 4. August, afsluttedes Kjøbekontrakten, ifølge hvilken Weinman afstod Sortebrødre Gaard til Margrethe Ulfeld og Berte Skeel for en Sum af 9000 Rdlr., hvoraf 5500 Rdlr. betales ved Kjøbets Slutning og Resten ved Skjødets Overlevering. Weinmans Hustru fik desuden i Diskretion 200 Rdlr. I Kjøbet var indbefattet den saakaldte Kapelsmølle, der 1691 var taxeret til 6 Tdr. 5 Skpr. Sortebrødre Gaard med dens Tilliggende angives til 231 Tdr. 1 Skp. Hartkorn, hvoraf Haven beregnes til 6 Tdr. 5 Skpr.

**Margrethe Ulfeld** fødtes 17. Juni 1641 paa Østergaard. Hendes Fader var Knud Ulfeld til Svenstrup, Generalkrigskommissær og Kommandant i Landskrona. Moderen Vibeke Podebusk afgik ved Døden, da Margrethe kun var tre Aar gammel, og kort efter ægtede Faderen Else Rosenkrantz, Enke efter Gabriel Laxmand. Sin Barndom og Ungdom tilbragte Margrethe Ulfeld i Landskrona. Da den første Krig med Sverig udbrød, forsøgte Faderen en Diversion fra dansk Side fra Landskrona over Grænsen til Smaaland, men fandt Døden efter en tapper Kamp i Træfningen ved Markaryd 1. Oktober 1657.

Næppe tyve Aar gammel blev hun trolovet med Niels Juel, der allerede nu, kun tredive Aar gammel, var Admiral og Chef for Holmen og havde gjort sig hæderlig bekjendt i Søtræfningerne ved Falsterbo og Rødsand. Aaret efter Freden, 23. Juni 1661, blev Brylluppet fejret. Om Juels store og stolte Sejrvindinger og hans hele Livsførelse turde det være overflødigt at berette. Det bør siges, at Niels Juel, efter alt hvad der foreligger, i Margrethe Ulfeld ejede en ham fuldt værdig Hustru, der skabte ham det lykkelige, huslige Liv, som han i Fredens og Hvilens Tid forstod at skatte i høj Grad. Margrethe Ulfeld fødte sin Ægtefælle fem Børn, blandt hvilke Sønnen Knud arvede Taasinge og forplantede Slægten — samt Døtrene Sophie (til Totterupholm), — gift med Gehejmeraad Niels Krag til Egeskov — og Vibeke til Eriksholm, i første Ægteskab formælet med Admiral Christian Bielke til Basnæs, anden Gang gift med Generallieutenant Gregers Juel. Niels Juel selv afgik ved Døden den 8. April 1697 i sit 67. Aar.

I Kapellet paa Valdemarsslot findes en af Kingo til Minde om Juel og hans højsindede Frue forfattet Indskrift, der slutter saaledes:

Saalænge Konger veed at prise Manddoms Art  
Saa længe lever han, og hun deri har hendes Part.

Efter Slaget ved Kjøgebugt havde Juel, der ligesom sin Hustru udmærkede sig ved et gavmildt og menneskekjærligt Sindelag, udsat 4000 Rdlr. i velgjørende Øjemed. Renterne af Kapitalen lod han, saalænge han levede, aarlig uddele til værdige Trængende. Denne Sum anvendte Margrethe Ulfeld tilligemed 8000 Rdlr. til i Forening med Berte Skeel at stifte det adelige Jomfrukloster i Roskilde.

**Berte Skeel** var Datter af Rigsraad Christen Skeel til Vallø og Fru Berte Rud. Hun fødtes 26 Marts 1644 paa Vallø og mistede et Aar gammel sin Moder. Indtil sit sjette Aar forblev hun i Faderens Hjem og kom derefter i Huset hos sin Bedstemoder paa fædrene Side Fru Berte Friis indtil Faderen indgik sit andet Ægteskab med Margrethe Lunge 1649. Den lille Pige blev

nu sat i Pleje hos sin Stedmoders Søster Fru Elisabeth Lunge, Palle Rosenkrantz, paa Krænkerup, hvor hun fik Lov til at blive i to Aar, hvorpaa BARNET atter blev optaget i Fædre hjemmet, da Faderen ikke længe efter (1653) atter blev Enkemand. Hun blev nu anbragt i Huset hos sin Fæster, Fru Anne Skeel, Manderup Dues til Krastrup, hvor hun forblev, indtil hun blev gift.

Maaske tør man slutte, at den urolige Tilværelse, Berte Skeel som Barn maatte føre, bragte hende paa Tanken, ved Oprettelsen af en Bolig for Adelsmænds Døtre at skabe dem et Hjem med den Fred og Hvile, hun selv som ung Pige ikke lærte at kjende og vel netop derfor lærte at skatte.

Kun tolv Aar gammel blev hun 1657 trolovet med Oberst Kjeld Lange, der anførte Studerterne under Belejringen og fandt Døden paa Kjøbenhavns Vold 3. September 1658.

Hun havde lige fyldt sit sextende Aar, da den fra Kjøbenhavns Belejring hæderlig bekjendte Major Niels Rosenkrantz til Stougaard bejlede til hende og fik hendes Jaord den 11. September 1660. Vielsen fandt dog først Sted 30. Januar 1662 i Viborg.

Niels Rosenkrantz, hvis Liv og Gjerning paa Grund af hans egen „Modesti“, som Christian V. har yret, langt fra er kjendt efter Fortjeneste, var en Søn af Palle Rosenkrantz til Ørup og Ingeborg Krabbe til Vesløggaard, fødtes 31. Marts 1627 paa Ørup og sendtes i sit 14. Aar til Viborg Skole, hvorefter han kom til Sorø Akademi, hvor Rasmus Vinding 1646 var hans Lærer. Hans Hu stod til Soldaterstanden, og han rejste i Maj 1649 med Forældrenes Samtykke ud af Landet for at søge Tjeneste i den nederlandske Hær, i hvilken han en kort Tid stod som Pikenér, gik Aaret efter i spansk Tjeneste og forfremmedes 1651 til Kornet ved Ulrik Christian Gyldenløves Livkompagni, deltog i Felttogene mod Frankrig i en Række Belejringer og blev 1656 Ritmester.

Ved den første Svenskekrigs Udbrud vendte han hjem og stødte til Hæren ved Frederiksoedde, udnævntes til Ritmester over et Kompagni i Nørrejylland og kort efter (16. September) til Major over Livkompagniet Gjønger, med hvilke han i Efteraaret 1657 begav sig til Snødstrup Præstegaard i Halland, hvor Kongen da opholdt sig. I Juni Aaret efter blev hans Kompagni indlemmet i Livregimentet til Hest, den saakaldte røde Garde, og han udnævntes til Oberstlieutenant.

Under Kjøbenhavns Belejring deltog han i flere Udfald, saaledes i det store Udfald 23. August, ved hvilken Lejlighed han førte Avantgardens højre Fløj og blev haardt saaret, men kunde dog atter være med i Fægtningen paa Amager, da han i Spidsen for 160 Mand stormede en Ravelin. Ved Hoved-

stormen Natten mellem 10. og 11. Februar fik han særlig Lejlighed til at udmærke sig ved Angrebet ved Øster Port, hvor den nærmest liggende Bastion fik Navn efter ham.

I Juli 1660 udnævntes han til Kommandant i Nakskov. Efter Freden blev han Chef for sjællandske Regiment til Fods, ved Frederik Ahlefeldts Død 1672 dennes Efterfølger som Chef for Livregimentet til Fods og Aaret efter Kommandant i Kjøbenhavn. I Septbr. s. A. udnævntes han, skjønt ikke indstillet af Feltherren Schack, til Generalmajor, „paa det, at han“, som Kongen smukt udtrykker sig, „kan se, at man ogsaa kan komme frem med Modesti“.

1660 i Juli fik han Jungshoved i Forlening. 1666 blev han Chef for det nyoprettede sjællandske Infanteriregiment. Under hans Ledelse arbejdedes der ivrigt paa Udbedringen af Kjøbenhavns Fæstning. 1668 fuldførte han Værkerne omkring Christianshavn med de fire Bolværker fra Amagertorv til Kalvebodstrand, og Vesterport blev bygget. Som Chef for Livregimentet til Fods bragte han dette Korps paa et højt Standpunkt. Han foreslog at exercere en Gang ugentlig med Soldaterne og bad om, at der maatte gives dem Krudt og undertiden Kugler, „at de kunde skyde til et Maal, paa det de desbedre kunde lære at anlægge, og ikke være bange for deres Gevær, som en Del ere“. 1673 fik han med Henrik Bjelke og Curt Adelaer Ordre til at indgive en Betænkning om Indrettelsen af en Havn ved Kongens Nytorv. Samme Aar blev han Generallieutenant og i Juni 1674 hvid Ridder.

Ved Krigens Udbrud 1675 stod Rosenkrantz med den røde Garde ved det 18000 Mand stærke Armekorps, der skulde støtte Kurfyrsten af Brandenburg, og som i August blev mønstret af Kongen ved Mölln og 2. September rykkede ind i Meklenborg. Ved Stormen paa Wismar 13. December førte Rosenkrantz den Kolonne, der stormede Citadellet. Efter Fæstningens Erobring vendte han med sit Regiment tilbage til Danmark og gik 26. December i Land ved Vordingborg. Ved Troppernes Indskibning i Skaane 29. Juni 1676 var Rosenkrantz den første, der betraadte Kysten lidt syd for Helsingborg og rekonoscerede Egnen, hvorefter Landgangen i Overensstemmelse med hans Rapport iværksattes. Et Par Dage senere sendtes Rosenkrantz med nogle Regimenter mod Helsingborg for at belejre Byen og Fæstningen. Borgerne i Byen overgav ham Nøglerne til Staden, men Kommandanten i Citadellet afslug Opfordringen om Overgivelsen, hvorpaa Rosenkrantz begyndte Beskydningen. Ihærdig beskæftiget med Forberedelserne til Bombardementet blev han 3. Juli, da han i Dagningen havde besteget Kronen af et af de opkastede Angrebsbatterier for at overse Terrænet, ramt af en Kugle i Hovedet. Han blev ført til Byen og udaandede endnu samme Dag under store Smerter.

Rosenkrantz' Jordefærd fandt Sted 21. December i Nikolaj Kirke i Kjøbenhavn under almindelig Deltagelse. Et prægtigt Epitaphium af Marmor, der i Skjønhed og Kostbarhed overgik alle andre i Kirken, rejstes over ham af hans Enke. Begravelsesomkostningerne beløb sig til 13,500 Rdlr.

Berte Skeel indgik ikke senere noget Ægteskab og bevarede lige til sin Død trofast Mindet om sin Ægtefælle, om hvem hun i sin Dagbog har skrevet, at „han levede her i Verden med Hæder og Ære og hende til daglig Hjærtens Glæde og Fornøjelse.“

Hun fødte sin Mand fire Børn, der alle døde smaa. Det inderlige Forhold, der bestod mellem begge, er Grunden til at vi her udførlig have omtalt Niels Rosenkrantz' Levnet og vedføjjet hans af Fru Berte supplerede egenhændige Optegnelser om hans Levnet.

Rosenkrantz havde 1666 af Markvard Rodsteen tilkjøbt sig Hovedgaarden Stougaard, og ved det 1663 afsluttede Skifte efter Svigerfaderen arvede hans Hustru Holbækgaard i Randers Amt. 1700, 12. Oktober, fik Fru Berte Skeel kongelig Bevilling paa at oprette Holbækgaard til et Stamhus for de Skeeler og erhvervede Aaret efter fri Birkeret til samme Hovedgaard og tilliggende Jordegods for sig og sine Efterkommere. I sin Enkestand købte hun endvidere Selsøgaard ved Roskilde, hvor hun boede om Sommeren. Berte Skeels hele Liv var opfyldt af en levende Velgjørenhedstrang, der er kommet utallige til Gode. „Hendes Hus“, siger en Samtidig, „stod altid aabent for enhver, der behøvede hendes Raad og Hjælp.“ Fire unge Adelsmænd og ni adelige Jomfruer voxede op i hendes Hjem, hun sørgede for dem „som en Moder for sine egne Børn og hjalp dem til anselige Stationer.“ Af hendes Plejebørn nævnes Axel, Christian, Dorothea Sophie, Marie og Berte Skeel Seefeld, Gunde Lange, Niels Rosenkrantz Schäck og Berte Elisabeth Due, Jytte Cathrine Friis, Sophie Amalie Daa og Ida Dorothea Juel, der alle have levet i hendes Hus i en Række af Aar, én endog i 22 Aar.

Den endnu bevarede Brevvexling, som Berte Skeel i Aarene 1700—16 har ført med den senere Statsminister Christian Ludvig Plessen, der var gift med hendes Broderdatter Charlotte Amalie Skeel, som begge vistnok stode hendes Hjærte nærmest, fuldstændiggjør og stadfæster det Indtryk, vi alt have vundet gennem hendes Livsgjærning, af en ualmindelig interessant og tiltalende Personlighed. Hendes Alderdom faldt i en paa mange Maader mørk og trang Tid. Krig, Pest og Misvæxt hjemsøgte Landet. Bonden var mere tynget end nogensinde af ubarmhjærtige Skattepaalæg, og Herremandens Indtægter forringedes i en yderst følelig Grad.

I Anledning af den 1713 paalignede Krigsskat skriver Berte Skeel saaledes: Det er vel at beklage den tunge Skatteforordning, hvor man har kun

lidet og dertil og ingen Handel er i Landet i denne Krigstid. Det er vel saa, Kongen trænger til meget, men han kan dog ej faa meget af et fattigt og lidet Land, men de, der raader Kongen, véd intet hvad Jordegods er, og mene, de altid kan tage det derfra, saa det er en Ynk. Jeg tror vel, at Holbækgaards Bønder kan ej betale den 4 Marks nye Skat af Tønde Hartkorn, saa vil jeg betale det. Vil Gud fri os fra Fjendehaand saa faar jeg dog vel de 4 Marks Skat af Bonden igjen ved Tid og Lejlighed her ved Selsø. Ihvor det gaar, maa vi konservere vor Bonde saalænge vi kan, vil Gud befri os fra Fjenden, saa er det godt for den, der har gjort det.

En anden Gang (1704) hedder det: Det er vel, I har solgt Eders Stude paa Holbækgaard. De Kjøbmænd bliver nu for slemme. De gaar efter overstaldet Fæ, som er Skade for Landmanden, thi jo snarere man kan gjøre sit i Penge, er det bedst. Der er en slet Tilstand i Landet. Lidet Korn faa vi, og det vil snart ingen kjøbe, og naar det kommer dertil, faar man lidet for det.

Hendes Interesse og Omsorg for Tyende og Underhavende giver sig atter og atter Udtryk.

Om sin Fogeds Død beretter hun: Min Anders Ladefoged er død, laa kun paa femte Dag og bliver begravet i Dag, jeg tager min Avlskarl paa Eskildsø til Ladefoged igjen, der er født paa Fusing Gods. Anders har tjent mig i 20 Aar Paaske var, og døde salig og vel, det skal Lotte Skeel vide, og gjorde god Rede for sig, idet han lod 500 Rigsdaler efter sig i Penge og ikke én af mine Bønder var ham noget skyldig.

Andetsteds omtaler hun følgende Tildragelse. Jeg havde en Karl, der tjente mig for Udrider, var en hurtig én. Han var Grevinde Samsøs Vornede som jeg ej vidste, thi da havde jeg ej taget ham i Tjeneste. Da kom hendes Foged og Folk og vilde tage ham her paa Gaarden, som hans Fader lod ham vide. Saa løb han bort. Han er kommen til Jylland, om I selv behøver ham at tjene Jer til hvad I vil, i Stalden eller anden Steds, kan I rette ham af som I vil, thi han er vittig, ellers kan han tjene paa jert Gods til I har ham nødig.

Om et af Plessens Tyende paa Holbækgaard skriver hun: Er Jer Jens Andersen ærlig og tro, og ej dum af sig, kan han vel komme der til rette, endog han ej er saa lovkyndig, naar han holder sig til det, som i tyve Aar har været brugt til Gaard og Gods, og han taler med Beskedenhed sig til Rette.

I den „forvirrede Verden“ med dens Uro og Skuffelser havde hun kaaret det smukke Ord til Valgsprog: Ændre det vi kan, lide det vi skal. I Modgangen fandt hun Trøst i sit gudhengivne Sind og sine Kjæres „hulde Hjærtelag.“ „Gud lade mig beholde mine faa kjære Venner“, ytrer hun, „saa hjælper Gud Resten.“ „Gud lade os nyde det gode, vi alle vore Dage har stræbt for, at



konservere vore Gaarde og Gods, det er nu i slig Forvirring, at vi véd lidet, om det vil hjælpe os eller ikke.

Da to af Plessens smaa Børn døde kort efter hinanden, trøster hun Forældrene med disse Ord: Det gjør mig ondt, I skal være bedrøvet for disse yndelige Børns Død, de er i deres Glæde, og I maa give Jer i Guds Vold, Gud give Jer Glæde for de Børn, I har igjen, som er at vente, for de ere af saa god Art paa fædrene og mødrene Side.

Alderens Tyngte trykkede hende meget i de sidste Leveaar. Det er nu paa min Alder meget saa, klager hun, at jeg med min tunge Krop og syge Helbred maa blive som jeg er. Jeg kan kun lidet føre mig og bliver strax træt.

Da hun ikke længere som før med stor Rørlighed kunde færdes paa sit Gods og sit kjære Kloster for at have Øje med alting, arbejdede hun ihærdigt ved Skrivebordet. Hun skrev, som det kan paavises, selv sine Jordebøger, sine Forretningsbreve og store private Korrespondance med sin noget tunge, karakterfaste Haand. Gud har af sin Naade gjort det, saa skriver hun, at jeg bruger Pennen meget.

Om de Forhandlinger, der ere gaaede for sig mellem Margrethe Ulfeld og Berte Skeel før Klosters Oprettelse, er intet bekjendt.

De af Stifterinderne forfattede Statuter for Klosteret, det første adelige Jomfrukloster, der blev stiftet her i Landet efter Reformationen og som har tjent til Forbillede for de senere oprettede, ere daterede 19. Marts 1699 og fik kongelig Stadfæstelse 18. April samme Aar.

Under Henviisning til de i Bilagene aftrykte Statuter, skulle vi her kun minde om de vigtigste af de 36 Paragrafer, der ere indeholdte i samme.

Klosteret skal bestaa af en Priorinde og atten Jomfruer af dansk Adel eller Døtre af Mænd „i Overchargerne“ (Gehejmraader, Admiraler, Generaler, Oberster af Garden eller Artilleriet, Konferens- og Etatsraader, Stiftsbefalingsmænd, Kronprinsens Hofmarskal, Hofmesteren hos Prinserne eller Generalkrigskommissærer). Jomfruerne optages i Klosteret mod Indbetaling af 2000 Rdlr., dog tillades det, naar den først Indskrevne udgaar ved Død, Ægteskab eller af anden Aarsag, at indskrive en anden i sammes Sted mod yderligere at erlægge 300 Rdlr. Expektantinder kunne indskrives mod et Vederlag af 300 Rdlr. for en, 500 Rdlr. naar to, 600 Rdlr., naar tre indskrives paa én Gang. Naar Klosters Indkomster tillade det og Patronerne bifalde det, kunne adelige Enker eller Jomfruer optages til Kost og Ophold mod Bétaling af 100 Rdlr. aarlig.

Til Priorinde vælges af Patronerne og de fire Jomfruer, der have opholdt sig længst paa Klosteret, „en adelig Frue, som er Enke og af god Familie“ eller ogsaa en af de nævnte fire Damer.

Priorinden forestaar Klosters indre Ledelse og har Rang over alle Jomfruerne, hun skal styre Husholdningen og besøge Regnskabsvæsenet ved samme. Bestemmelser med Hensyn til Bygningsvæsenet eller Husstanden skulle foretages i Samraad med Patronerne og de fire ældste Jomfruer. Priorinden nyder aarlig 80 Rdlr.

De tvende Patroner forestaa Klosters Midler, Bygning og Jordegods, sørge for sammes Vedligeholdelse, og afgjøre alle Klagemaal, der rejses fra Priorindens, Jomfruernes eller Klosterbetjentenes Side. Over Klosters Pengemidler skal aarlig føres en Bog, som underskrives af Patronerne og forelægges Stiftamtmanden over Sjælland, der er Klosters „Forsvar“ og Værge.

Stifterinderne forbeholdt sig saalænge de levede, at beklæde Patronatet, som derefter skulde overdrages henholdsvis Margrethe Ulfeldts Børn, saalænge nogen af dem var i Live, og efter dem til den Juel, der er nærmest beslægtet med Generaladmiral Niels Juel og tillige den ældste. Skulde Juelerne uddø i Mandstammen, vælges de Mænd, hvis Fruer ere af denne Slægt, eftersom Hustruen er ældst. For Skeelernes Vedkommende vælges den til Patron, der hører til Berte Skeels nærmeste Slægt og tillige er ældst. Uddør Skeelerne paa Mandssiden, vælges en af de indgiftede Mænd efter samme Regler, som gjælde for Juelerne.

Jomfruerne skulle medbringe Seng og Sengklæder, Stole og Bord i Klosteret, og nyde fri Kost og 40 Rdlr. aarlig. De ere to om et Kammer og én Seng og betjenes af én Pige, spise i samme Stue med Priorinden og faa til hvert Maaltid tre Retter Mad. Om Jomfruernes Forhold til Priorinden, deres daglige Beskjæftigelse, Levevis og Klædedragt findes forskjellige Forskrifter. Naar en Jomfru dør i Klosteret, arver dette alt hendes Løsøre og den tiende Del af hendes Midler, hvorimod hun nyder fri Begravelse af Klosteret.

Næppe havde Klosters Privilegier modtaget allerhøjeste Stadfæstelse, før de to nidkjære og daadkraftige Stifterinder paa Sortebrødre Gaard begyndte at udfolde en ihærdig Virksomhed for at indrette det nye Kloster.

Hovedbygningen blev underkastet en gennemgribende Restauration. Vinduer og Døre bleve fornyede og Taget istandsat. Murmesteren fik Ordre til at „tage alle de smaa Kviste ned, der sidde paa Borgegaardens Tag, undtagen de to smaa paa det midterste Hus.“ Den saakaldte store Stue blev indrettet til en Forsamlingssal, forsynet med Egetræs Panel, og til samme anskaffet sex Stole, betrukne med Plyds, og Gardiner af samme Stof anbragte for Vinduerne. Over Døren opsattes et af Blomstermaleren Frederik Holm i Kjøbenhavn malet Frugtstykke, og et stort Skilderi anbragtes over Skorstenen. Paa „den anden store“ Sal indrettedes Kamre, og der sattes Skillerum mellem Margrethe Ulfelds og

Berte Skeels Jomfrukamre. Der anbragtes i den øverste gjennembrudte Gavltinde en Klokke, et Lispund tung, med en Messinglænke gennem Vindueskarmen, til at ringe „til Kirke og Bøn“.

Omkring Klostret, hvis Grund forøgedes med den saakaldte „Knurrenborg“ Jord, sattes et Plankeværk. Haven blev omgravet og tilsaaet med Kjøkkenurter saasom Merian, Timian og Isop samt Artiskokker, Rødkaal og Savoikaal, Rosmarin og Endive. De gamle Fiskedamme fra St. Agneskloster bleve rensede og paany tagne i Brug.

1699 udnævntes Fru Mette Reedtz til Priorinde, og i denne Stilling henlevede hun de tre sidste Aartier af sit Liv i den fædrene Gaard. Samtidig nævnes de sex første Konventualinder, der havde Bolig paa Klostret: Georgia Cathrine Seefeld, Christense Rodsteen Sparre, Sophie Lindenov og Søstrene Birthe Elisabeth og Charlotte Amalie Due. I November 1700 blev indrettet et syvende Kammer til Jomfru Kruse, for hvem der indtil den Tid betales 100 Rdlr. i Kost til Brigadér Krag i Kjøbenhavn. Allerede i September var dog indtruffet det første Dødsfald, idet Frøken Seefeld efter næppe et Aars Ophold paa Klostret afgik ved Døden.

I Juli 1701 antoges Mag. Søren Jonæson, Præst ved Roskilde Domkirke, til at forrette Gudstjenesten ved Klostret mod et aarligt Salær af 100 Rdlr. 1703 fik Stifterinderne kongelig Bevilling paa at kalde Præst til Klostrets Kirke. 1704 blev Student Hans Wesling beskikket til at betjene Klostret med Sang og Bøn mod et aarligt Gratiale af 10 Sletdaler.

Til at besøge Regnskabet ansattes Ridefogeden paa Selsø med en aarlig Løn af 40 Rdlr. I Tjenesteskriveriser fra Priorinden tillagdes ham Prædikant af „velvis“.

Til Klosterdamernes Betjening antoges strax en Tjener, en Kusk, hver med 10 Rdlr., og to „Jomfrupiger“ med 8 Rdlr. Løn, en Kokkepige, en Bryggerspige og en Urtegaardsmand samt en Røgter til at vogte Klostrets 20 Køer.

I Overensstemmelse med Statuternes § 9 overtog Priorinden Husholdningen og Regnskabsførelsen over samme. Bønderne afleverede deres Ydelser i Naturaljer, det første Aar 14 Lam, 18 Gjæs og 58 Høns til „Udspisersken“ eller „Fadburspigen“. Hvad der ikke brugtes i Husholdningen solgtes ligesom Frugten af Haven i Kjøbenhavn.

I direkte Udgifter til Klostrets Husholdning medgik i Regnskabsaaret Juni 1699 til Juni 1700 kun 24 Rdlr. Dette vil næppe forundre, naar man erfarer, at Prisen for en Snes Æg kun var 8 Skilling. I Aarets Løb blev der drukket 35 Potter Vin til 1 Mark Potten. Af Fisk kjøbtes smaa Ferskvandsfisk, Aborner, Flyndere og Bergfisk. Det finere Brød, Korenderbrød, blev ættet paa Klostret, men bagt hos Bageren i Byen, som for sin Ulejlighed oppebar 6 Skilling. Hos

den samme kjøbtes til Folkene gjennemsnitlig hver femte Dag et ottepunds Grovbrod til 2 Mark Stykket.

Mortens Aften bleve Folkene i Borgestuen trakterede med en Gaas og en Pot Vin.

Regnskabet blev ført med største Nøjagtighed, og det ses, at den stakels Maren Kokkepige fik kortet 2 Skill. i sin ringe Løn for en Tintallerken, som var bleven borte.

Det kan bemærkes, at Klostret maatte stille en Soldat til Rostjeningen, og i Aaret 1700 stillede en af dets Midler ekviperet Krigsmand i fuld Mondur, en Indsidder fra Veddeløv, udstyret med Hat og dertil hørende Kokarde, Haarpung, Læderbuxer med Knæremme, Handsker og Sko med Spænder.

Allerede kort efter Privilegiernes Stadfæstelse lykkedes det Stifterinderne at opnaa forskjellige kongelige Benaadninger for Klostret. 1699 fik Klostret skjænket Kongetienden af Lister Lehn i Norge, 160 Læs Brændeved af de kongelige Skove ved Roskilde samt Fritagelse for alle personelle Skatter for alle Klosters Beboere (26. Maj) og kort efter (16. September) Fritagelse for Familie- og Folkeskat. Endvidere fik Klostret 1711 (15. Maj) tillagt Svogerslev Kirketiende.

Det første Regnskab opviser en Indtægt i Penge af 1134 Rdlr., 59 Tdr. Byg, 230 Tdr. Havre, 63 Tdr. Boghvede, 14 Lam, 18 Gjæs og 58 Høns. Havre. Priorinden oppebar det første Aar 80 og de 6 Konventualinder 40 Rdl. aarlig.

Det andet Regnskabsaar 1699—1700 sluttede med en Underbalance af 26 Rdlr., idet Udgiften var løbet op til 1800 Rdlr. Fra Berte Skeels gavmilde Haand tilflød Klostret uophørligt Gaver, store og smaa, af den forskjelligste Art, i Penge som i Naturalier. Fra Selsøgaards Skove kom Tømmer til Bygningsarbejder, og fra dets Fadebur og Have kunde Klosterfogeden hente mangen Gave til Husholdningen. 1715 var Klosters Formue allerede voxet til den anselige Størrelse af 51,280 Rdlr.

Heraf havde Margrethe Ulfeld 1699 indbetalt 8000 Rdlr. for 4 Patronpladser for Patronerne af den juelske Familie, samt hendes Arvinger yderligere 2000 Rdlr. efter hendes Død for en Jomfrus Optagelse (1704). Berte Skeel havde ligeledes 1699 indbetalt 4000 Rdlr. for to Patronpladser for Patronen af den skeelske Familie og 1714 en lige saa stor Sum for 2 Pladser, der besættes af den sceel-plessenske Familie, samt 2000 Rdlr. for Optagelse af en Jomfru.

1703, 1. Maj, døde Fru Margrethe Ulfeld. Priorinden og de paa Klostret boende Konventualinder bare i et helt Aar Sørgeklæder, som vare anskaffede paa Klosters Regning, for at hædre hendes Minde.

Det hedder om hende i et Eftermæle: „Hun var munter, overmaade tjenstvillig, tænkte fint og udtrykte sig behageligen. Hun kunde blive hastig vred i

sine Hussager og tog sig kun lidet i Agt for dem, som gjorde sig Umage for at udstudere hendes Svagheder, men hendes Vrede var straks forbi. Hun var godhjertig, gavmild og følsom mod Ulykkelige.“ Der er bevaret et Par ret karakteristiske, egenhændige Linjer fra hende, der viser, hvor stor Omsorg hun bar for Klosters mindste Anliggender. Skarpretteren i Roskilde, en vild Krabat, havde givet en af Klosters Husmænd en drabelig Kindhest, og Retfærdighedens Haandlanger skulde nu drages til Ansvar for sin Raahed. For at undgaa at blive jaget ud af Embedet, eller udsat for retslig Forfølgelse, trak han i Stads-tøjet og begav sig til Kjøbenhavn i Fru Margrethes Bolig, hvor han satte et meget angerfuldt Ansigt op. Hvorledes Sagen endte, erfarer man af en lille Billet, stilet til „actbahre og velfornemme Mand Thomas Nielsen, Borger og indwaahner udi Roedschild saa og Fouget over Soertebrødre Jomfru Closter à Roedschilde til Hænde.“

Ordlyden er følgende:

Hilsen med Gud.

Saa som Bødelen i Roedschild i Dag har været hos mig og giver mange gode Ord for ey at komme i Proces, altsaa naar hand til Eder betaler Tiue Rixdaler maa i samme Sag lade falde, og ey videre forfølge, huormed Fru Berte Skeel og ieg er tilfreds, huormed Eder nest Herrens Beschiermelse Gud befales.

Kjøbenhaffn, d. 13. July 1701.

Sl. Her Niels Juels Encke  
Margrete Ulfeld.

Til Minde om hendes Ægtefælles tapre Bedrifter skjænkede hun Kloster et Maleri forestillende Slaget i Kjøge Bugt. 1708 anføres blandt Udgiftposterne et Beløb for at stikke Hr. Niels Juels Vaaben paa Søslaget. Andre Erindringer om dette berømmelige Ægtepar ere en forgyldt Kalk og Disk med Niels Juels og Margrethe Ulfelds Vaaben 53 Lod tung. Desuden fandtes en Sølvkande, 39 Lod, med Margrethe Ulfelds Navn, men desværre blev denne sammen med Klosters ældste Sølvstøjtøj, deriblandt to Sølvspejle (27 og 14 Lod), 3 Sølvæsker (53 Lod), to Naalebrædter (16 Lod), et Par Sølvstager (63 Lod) og et Fad (79 Lod), i Aaret 1823 efter den daværende Priorindes Indstilling og med Patronatets Billigelse indsendt til den kongelige Mønt til Indsmeltning — ialt 727 Lod, som betaltes med 340 Specier, for hvilken Sum der indkjøbtes nyt Sølvstøjtøj til Spisebordet.

I Aaret 1708 opførtes et nyt Hus paa Klostret, 11 Fag, hvortil Berte Skeel gav Tømmer fra Selsø.

Den sorte Pest, der 1711 hærgede Landet og bortrev mange Mennesker, krævede paa Klostret, hvor der den Gang boede 10 Konventualinder, intet Offer. For Tilfældets Skyld forfærdigedes paa Forhaand fire Ligkister. Kusken holdt Vagt om Klostret i „den svage Tid“, og der blev i Hast anbragt en Stakitværks Port for Borggaarden for at afspærre denne.

Med Fru Berte Skeels Død, som indtraf 5. Juli 1720, slutter det første og betydningsfuldeste Afsnit af Klostrets Historie. Som denne ædle og højsindede Kvindes Navn i to Aarhundreder har været ihukkommet i taknemlige Hjærter af de mange, der bag Klostrets Mure have fundet et Læ mod Livets og Tidens Uro, som ogsaa af det langt større Antal, hvem hendes store Gavnildhed har støttet og friet ud af trange Kaar, ville ogsaa kommende Slægter bevare Fru Berte Skeel i trofast og erkjendtlig Erindring.

Saaledes sang, blandt de mange Poeter, der skrev Sørgevers ved hendes Baare, den gamle Tøger Reenberg følgende Strofer til hendes Ære:

Omsonst at laane Solen Glands,  
At bære Vand til Strømme:  
At rose Møster Rosenkrantz  
Omsonst jeg skulde dømme.  
Som Sjælen hisset i sin Havn  
Har søgt sin Gud at finde,  
Saaledes staar Fru Birtes Navn  
Hos os i evig Minde.  
Kan ikke Pensel, Marmor, Skrift  
Udødelighed Dig give,  
Skal Roeskild Jomfru-Klosters Stift  
Din Pyramide blive.

## KLOSTERLIV I FORRIGE AARHUNDREDE.

---

De Ord, som Oldtidens Digter har skrevet i sin Ensomhed, fjernt fra Verdenshovedstaden — den levede vel, som levede vel skjult, har antagelig for de fleste Klosterdamer rummet et trøstende Livsløsen ved Indgangen til det stille, ensformige Klosterliv, naar der skulde siges Farvel maaske for lang Tid til Slægtninge og Venner, Farvel til Hjemmet som til de brogede Forlystelser og Adspredelser i Residensen. For hvem der havde Frænder i Kjøbenhavn, var det nu som i gamle Dage en Trøst, at Hovedstaden var saa nær, men for et Aarhundrede og mere siden var Vejen derhen fra Roskilde og tilbage altid en lille Rejse, der krævede Overvejelse og Forberedelser, især om Vinteren med Snefog og bundløse Veje.

Om de Glæder og Sorger, Haab og Skuffelser, der have sat de Hjærter i Bevægelse, som have banket sig træt bag Klosters skjærmende Mure, vide vi intet, thi ingen af den skrivelystne Tidsalders Klosterdamer har, saavidt os bekendt, efterladt sig et Skriftemaal i saa Henseende. Her levede i sit lune, lille Kammer, en Dame af de Sparrers Stamme under fire danske Konger i næsten tresindstyve Aar, her boede en Sønesønnedatter af Rigens Kanslør Jakob Ulfeld, ene med Slægtens stolte Minder, som hun atter og atter har opfrisket ved Hjælp af sin haandskrevne Familiebog, her sad den næstsidste kvindelige Bærer af Navnet Skaktavl, og mange flere Ætlinger af én Gang mægtige Mænd i Rigens Raad.

Om blot en eneste af dem alle havde benyttet sit Otium til at fæste Minderne til Papiret.

Naar vi læse, at der i en afdød Klosterfrøkens vellaasede, indlagte Skrin fandtes gjemt et „zirligt Miniatur, forestillende en ubekjendt ung Mandsperson“, hvis Billede var unddraget alle profane Blikke, medens Faders og Moders, Søsters og Broders „Contrafaits“ prydede Væggen i Kammeret, da tør vi maaske for-

mode, at det har sin lille Historie, at det har været den gamle Frøkens Trøst i Ensomheden atter og atter at tage det frem og betragte de kjære Træk.

Faa Timer efter at hendes Øjne luktes til den lange Søvn aabnedes Gjemmerne af Priorinden i Nærværelse af de to ældste Konventualinder, alt blev skrevet og nummereret, og en skønne Dag vandrede Billedet tillige med Ejerindens andre smaa Efterladenskaber gennem Auktionators profane Haand og blev for et Par Skilling tilslaget en kunstforstandig Roskilde Hørkræmmer, der i Mangel af Ahnebilleder smykkede sin Væg dermed.

Da Klostret ingensinde har ejet et egentligt Bibliothek, er der kun levnet os tarvelige Oplysninger om de aandelige Interesser, der have beskæftiget Klosterdamerne. 1734 omtales Bogskabet med Ruder i Kirken, og to Aar senere blev det forgyldt, hvortil medgik 35 Bøger ægte Guld. Fra Stifterindens Tid stammer vistnok den i tvende Skabe opstillede Samling af Ligprædikener, væsentlig over Adelige i det 16. og 17. Aarhundrede, blandt hvilke flere store Sjældenheder og efter Tidens Skik foruden Ligtalen indeholdende den afdødes udførlige Levnetsbeskrivelse, samt især Sygdoms og Døds Historie. Paa en Tid, da Interessen for den gamle danske Adels Historie og dens Ahnerækker endnu var levende, have disse Ligprædikener uden Tvivl afgivet en yndet Læsning for Klosters Damer. Foruden denne Samling findes endnu over 100 Bind særlig Opbyggelses-skrifter af ringe Værd.

Om Konventualinderens egne smaa Bogsamlinger give Skifteprotokollerne adskillige ret interessante Oplysninger. Som Regel er det de én Gang saa gjængse Opbyggelsesbøger med snurrige Titler som Lassenius Bibelske Virak, Himmlischer Liebeskuss, Guds Himmels Frydemaaltid, Sjælens aandelige Lysthauge, Sjælens Skjærv i Templet, Tanketojlen, Sjælens aandelige Harpesang, Paradis' Urtegård og især de ærværdige Arndts og Brockmands Huspostiller samt Dorthe Engelbrechts Sangoffer.

Af Bøger til praktisk Brug findes hyppigst nævnt den uundværlige Søren Mathiesens Regnebog.

Stor Plads var der jo næppe i Klosterdamernes smaa Stuer til Opstilling af Bøger, dog sés det, at Charlotte Amalie Vind efterlod sig en lille Bogsamling paa 60 Bind, hvoriblandt ogsaa ikke faa Bøger af verdsligt Indhold, saaledes Etudes convenables aux Demoiselles, Ovids Metamorphoser paa Fransk, Mémoires du Marquis de Coulanges, Popes Værker og Cent nouvelles de Mad. Gomez samt Senecas Tanker.



Som Regel synes det, at Klosterdamerne i forrige Aarhundrede aldeles overvejende have dyrket fransk og tysk Læsning. Kun Birthe Schacks (1793) Bibliothek bestod halvt af danske Bøger, deriblandt en dansk Bibel, Bastholms Prædikener for syge og sengeliggende, samme Forfatters Tale ved Kronprinsens Konfirmation, Bangs Passionsbetragtninger, Birchs Prædikener og Møllers Huspostil.

I Wertherperioden var det væsentlig Thomsons Seasons med dens Natursværmeri og Youngs taarepersende Nattetanker, der udgjorde Damernes Yndlingslæsning. Beate Sophie Kruse († 1770) ejede 20 Bind, deriblandt Frederik II.s Bibel i Folio, der for 1 Rdlr. 4 Skilling købtes af „den fromme Grovsmed“ Jens Rasmussen i Roskilde, der mødte ved alle Auktioner, hvor gudelige Skrifter kom under Hammeren.

Iblandt de 40 Bind, Elisabeth Ulfeld ejede, fandtes Davids Salmer fra 1632 i Folio og en til 4 Skilling værdsat Ligprædiken over Fru Vibeke Gyldenstjerne. Desuden efterlod hun to Bundter haandskrevne Bøger og en „Vaaben- og Familiebog“, et Haandskrift med illuminerede Vaaben. Som Arving til dette uden Tvivl interessante Manuskript meldte sig Pastor Hyller i Skuldelev, der beder Provsten i Roskilde om at skaffe ham Bogen, der, som noksom bekjendt, tilkommer ham, da Frøkenen for mange Aar siden har lovet ham den efter sin Død. Han har selv saa ofte havt den i sine Hænder, men har ikke nænnet at kunne tage den saalænge hun levede.

Om de ydre Vilkaar, under hvilke Klosterdamerne i svundne Tider have tilbragt deres Liv, vide vi, takket været de skriftlige Overleveringer, der ere levnede os, noget bedre Besked.

Læseren vil saaledes kunne stifte Bekjendtskab med et Interiør fra en Klosterdames Lejlighed i Begyndelsen af forrige Aarhundrede. Det er den højædle og velbaarne Frøken Susanne Marie Worm, en Datter af den 1718 afdøde Konferensraad og Generalprokurør samt Deputeret i Finanserne Johan Worm, hvem vi aflægge et Besøg.

Lyset udefra dæmpes af de foran de smaa blyindfattede Vinduer ophængte Kattuns Gardiner med Kapper. I Hjørnerne og omkring det ovale, lakerede Bord staa fire med rødt og grønt Maquai betrukne højryggede Stole og fire Tabouretter. Væggene ere prydede med et forgyldt Spejl med Krone og fire Lampetter samt syv Portræter af Frøkenens nærmeste Paarørende. I det ene Hjørne, staa et rødmalet Fyrretræsskab, i hvilket findes den uundværlige Themaskine af Blik samt otte flade Porcellæns Thekopper, der tages i Brug, naar Frøkenen har Besøg. Dernæst et Par Bouteiller med ubekjendt Indhold og en Række hollandske Syltekrukker.

I Skabene i Muren under Vinduerne opbevares den unge Dames øvrige tomme Glas og Krukker samt Bogsamlingen, ialt 30 mest „fransøiske“ Bøger.

Dragkisten, hvis Størrelse efter Indholdets Omfang at dømme, maa have havt betydelige Dimensioner, gemmer hendes Lintøj, medens en stor Kuffert rummer hendes store Garderobe, om hvilken vi siden vil faa Lejlighed at tale.

Frøken Worm, der sammen med sin Søster Fru de Lassen til Bustrup vare de eneste Arvinger til Forældrenes Formue, havde ikke saa faa Skillinger gjemt paa Kistebunden. Sine Værdipapirer — en af det dansk vestindisk- og guineiske Kompagni udstedt Pante-Obligation paa 1000 Rdlr. og to Vexler til- sammen til 650 Rdlr. — havde hun indelaaset i et lidet med brunt Læder over- trukket Chatol ligesom i en lille Æske et Fruentimmer-Skilderi i Miniatur, indlagt i Sølv, nogle Guldringe, enkelte tarvelige Smykker og to Rader hvide Voxperler.

I et Hjørne af Kammeret stod Frøkenens Fyrretræs Skakseng med grønne Maquis Gardiner.

I Midten af forrige Aarhundrede tjente ogsaa selve Salen til Beboelse for en Konventualinde. Baronesse Margrethe Benedicte Elisabeth Winterfeldt (død 1776), der ejede et anseeligt Møblement, beboede ikke alene denne, men ogsaa de to Kabinetter, der stode op til den.

Paa Salen fandtes hendes bedste Møbler. Hun havde her staaende et indlagt Skrivechatol „med Skjænk paa“ og Dragkisteskufter derunder med Messingbeslag, hvilket den Gang taxeredes til 6 Rdlr., men som nu, om det var bevaret, sikkert vilde gaa i en højere Pris; ligeledes et lidet firkantet Egebord paa fire Fødder med Messingskilte og Laas samt en „kompendiøs Indretning til et Skrive- bord.“ Ved Væggen stod en Egetræs Dragkiste med fire Skuffer, Messingbeslag, Laase og Nøgle og i det ene Hjørne et grønt malet Fyrretræsskab med Glas- dør for, og indvendig røde Gardiner. Endvidere fandtes et lidet Egeskab med to Døre, indrettet med smaa Skuffer, der vare indlagte med Skildpadde og Elfen- ben. Dette Pragtstykke blev solgt for en Spotpris af 2 Rdlr.

Baronessen var en Ynder af Læsning, thi hun ejede en med over 40 Bind fyldt Bogreol og en dertil hørende Bogstol. Diverse Par Stangbriller synes at vidne om Ejerindens Nærsynethed; Husflid har hun i Forening med sin Pige sikkert dyrket, thi paa Salen stode to Spinderokke og en Spolerok.

The og Kaffe have uden Tvivl spillet en stor Rolle i hendes Tilværelse. Herpaa tyder den gamle Kaffebrænder, de tvende Kaffe-kander af Messing og Zink, en Kobber-Themaskine med Kobberbrædt, en liden Messing-Thekjedel og et lille Theskrin med 3 Daaser, desuden en Thepote af sachsisk Porcellæn med Sølvbeslag, en sort og en brun Thepote og en sort lakeret Thebakke, men der fandtes dog ogsaa ikke faa brogede, blaa og hvide „Sukkerlade-Skaale“ og Kopper.

Af den smukke Beholdning af alle Slags Glas kan nævnes en sleben Glaspokal med Laag med højsalig Kong Frederik IV.s og Dronning Anna Sophies Navne, en oval Karaffe og et Vinglas med højstbemeldtes Navne. En stor

Fayancekrukke med Potpourri udsendte sin sødlige Duft i Rummef, blandet af Lugten af de forskjellige Krydderier, der fandtes i de gamle halliske Apothekerkrugger i Skabet. Et otte Dages repeterende Stueur i perlefarvet malet Kasse viste Tiden med sin monotone Tikken.

I Frøkenens Chatol fandtes adskillige smaa Pretiosa, et lidet emaillet Guldarmbaand, syv Stykker Braceletter, indfattede i Sølv med Familieportrætter og Navn, et Sølvvarmbaand, en Guldring med Navn under, en Sten, „som er Fru Gersdorff, født Pogrell,“ et Sølvhovedvandsæg, en lille rund Skildpaddes Snusdaase med Sølvcharnering, en liden Agatdaase med Tombaks Charnering samt en lignende af sort Skildpadde, et gammelt Tombaks Etui indlagt med Perlemor, en liden Tombaks Balsambøsse og et lille Messingkompas. I sine unge Dage havde Baronessen antagelig hyppigt været paa Baller, thi der fandtes i hendes Gjemmer ikke alene en Elfenbensvifte, indlagt med Perlemor med smaa Sølvstifter i et Futteral og en liden forgyldt Elfenbensvifte, men ogsaa sex Stykker itubrudte Vifter, dels af Skildpadde, Elfenben og Træ.

Det interessanteste i Salen var dog maaske de Portrætter, der „zirede“ Væggene: Frederik IV.s og Dronning Anna Sophies Portrætter i halv Corpus, Gehejmerraad Gabel og Baron Gjedde i Olie og i Pastel, Gehejmerraad Schult, Miniatur paa Kobber, Grevinde Danneskjold-Laurvig og et Kabinetstykke, der fremstillede Dronning Anna Sophie. Desuden fandtes to Portrætter af Baronessen selv, samt et Billede Christus paa Korset, af den salig Frøken givet til Klosters Kirke.

Det sidstnævnte Maleri findes desværre ikke mere bevaret, ligesaa lidt som de af Frøken Berte Skeel Seefeldt's Bo 1776 til Klosteret hjemfaldne Portrætter af Gehejmerraadine Krabbe, Ulrik Christian Gyldenløve og Frue Charlotte Amalie Krabbe i halv Figur, Fru Berte Skeel i Miniatur, Grevinde Frederikke Elisabeth Holck-Winterfeldt, født v. der Lühe og Kammerherreinde Levetzow.

Disse og flere andre Portrætter, som nævnes i ældre Inventarer, ere, som det synes, ved tidligere Tidens Uforstand komne ud af Klosters Eje eller gaaede til Grunde ved Uagtsomhed.

Dør om Dør ved Klosterdamens Værelse havde Pigen sit Kammer.

Der kunde anføres ikke faa Exempler paa Tyendets Troskab og Herskabets Erkjendtlighed for lang og god Tjeneste. Ikke faa Konventualinder indsatte deres Piger til Arving af alle deres Klæder og betænkte dem i deres Testamente med smaa Legater. En Tjenestepige angives at have tjent sin Frøken i over 35 Aar, en anden i 25, en tredje i 20 Aar.

Til Klosters Tyende hørte endvidere i dets første Tid en Dreng, der forekommer under Navnet „Jomfrudrengen Povl,“ klædt i graat Livré, som opvartede ved Bordet. Tjeneren og Kusken bar i første Halvdel af forrige Aar-

hundrede sort Kjole med Guldsnore og forgyldte Knapper samt Guldgalloner om Hatten.

Det ensformige Liv i den lille minderige By ved Issefjorden afbrødes som Regel kun ved Kongernes, Dronningernes, Prinsernes og Prinsessernes Jordefærd i Domkirken, ved hvilken Lejlighed der indrømmedes Klosterdamerne en efter deres Rang og Samfundsstilling afpasset Plads. Af andre mærkelige Begivenheder kan nævnes det store „Guds Vejr“, der i December 1707 omblæste 11 Fag Plankeværk ud til Byen vesten for Klostret.

Samme Aar holdt paa Klostret Priorindens Datter Frøken Anna Lindenov Bryllup med Kaptejn Ole Thott, i hvilken Anledning alle Gangene „oven og ned“ blev hvidtede og spækkede samt smykkede med Grønt. Om den store Pest, der hærgede Byen 1711, har ovenfor været Tale. 1733 brændte hele den sydlige Række Huse og Gaarde langs med Ahlgaden og Skomagergaden, og lidt senere gik 80 Bygninger paa den nordlige Side af Ahlgaden op i Luer. Ved samme Lejlighed brændte ogsaa Byens Raadhus, men begge Gange blev Klostret skaanet for Ilden.

Løvrigt gik det store Uhr paa Klostret sin rolige, støtte Gang og slog sine ensformige Slag uden at forstyrres af Verden udenfor.

Juleaften, Helligtrekongers og Mortensaften kom lige fra det første Aar, Klostret blev indstiftet, Disciplene fra den lærde Skole og forlystede Frøkenerne med deres Musik og Sang, hvorfor de blev belønnede med en Daler, samt med Godter fra Damernes Bord og Sul fra Kjøkkenet.

Til Bekvemmelighed og Adspredelse for Klosterdamerne anskaffedes ved Klosters Indstiftelse et Kjøretøj. Oprindelig benyttedes det kun af Priorinden, men snart fik Konventualinderne Lov at laane det til deres Kjøreture ved Indkjøb og Besøg i Byen eller Udflugter i Omegnen, og dette er Tilfældet den Dag i Dag.

1779 solgtes den gamle Kjørehest for 25 Rdlr., og den gamle og sletteste af Klosterets Kareter afhændedes for 18 Rdlr. og har vel næppe duet meget.

Til at fordrive Tiden med i de lange Vinteraftener tjente en Tid lang et Kvadrillespil med smaa Æsker og Jetons, der var i Priorindens Værge.

Hver Dag til bestemt Tid samledes Frøknerne forud som nu til Middagsmaaltidet i Spisestuen under Priorindens Forsæde. Som Statutterne udsige, skulde Priorinden være vant til at forestaa en Husholdning og være „færdig i Penen“ for at kunne besørge det med samme forbundne Regnskabsvæsen. Til hvert Maaltid hørte tre Retter Mad. En Udspiserske skulde tage vare paa Husgeraadet og med Troskab og Flid forrette sin Tjeneste. Tyendet, Kærlig og Piger skulde ligelædes spise ved et Bord og til hvert Maaltid Middag og Aften have to Retter Mad, til Frokost fik Karlene Sild og Brød og Pigerne Øl og Brød.

Berte Skeel viste i sin Levetid, hvilke Regler der skulde følges ved Husholdningens Førelse.

1702 begyndte hun at indkjøbe Kreaturer til Klosters Brug. Priserne ville ventelig kunne interessere en og anden Læser. Der kjøbtes en mørkegraa Kvie til 5 Rdlr. 4 Mk., en lysegraa Kvie til 5 Rdlr. 2 Mk., en ung, overløben Ko til 4 Rdlr. 4 Mk. og paa Slagelse Marked en sortskjoldet, en rød og en sort-hjelmet Ko, hver til omtrent 5 Rdlr. 2 Mk. Stykket.

Af Fisk kjøbtes fortrinsvis Præsteflyndere, Ørreder, Aborrer, Tunger, Hvillinger, Gjedder og Rokker. Det ses af en Regning fra 1705, at man af nedsaltede Sild paa en Gang indkjøbte en Tønde Høstsild, der kostede 6 Rdlr. 2 Mk., en Fjerding Vaarsild og 4 Lispund Klipfisk. 1734—35 kjøbte man en Tønde nordlandske fede Sild og 6 Lispund Klipfisk.

Smørret kjøbtes, naar Leverancen ikke strakte til, i Fjerdinger, saaledes 1731 paa én Gang 16 Fjerdinger à 5 Rdlr. 2 Mk. 1708 kjøbtes en Tønde Smør til 16 Rdlr. Urtekramvarer kjøbtes mest i Kjøbenhavn i store Partier, f. Ex. i 1735 en Sending, lydende paa 164 Pd. Melis fra det vestindisk-guineiske Kompagnis Sukkerraffinaderi, 32 Pd. blaa Rosiner, 32 Pd. Korender, 32 Pd. Mandler, 80 Pd. Svedsker, 4 Potter Oliven og 5 Potter hvid Florence Olie samt 12 Pd. laalandske Mannagryn. 1731 kjøbtes til Aarets Forbrug 140 Pd. Melis, der kostede 27 Rdlr.

Ved Middagen nød Damerne en „god fransk Bordvin,“ hyppigst Mærket Bergerac, der blev leveret fra det ansete Vinhandlerfirma Fabritius i Kjøbenhavn. Til Kogevin benyttede man en ringere Sort.

Til Spisestuens Belysning tjente de paa Væggene anbragte otte forgyldte Lampetter. Lysene støbtes af Folkene, som af Priorinden fik udleveret de dertil fornødne Kvanta Talg, indvundet af Klosters slagtede Kreaturer. Naar Aftenerne begyndte at længes i September holdtes Optælling af Lysbeholdningen. Den bestod eksempelvis i Efteraaret 1779 i 224 Spisestuelys, 244 Kammærlys og 268 Borgestuelys, af hvilke der henholdsvis gik 6, 7 og 10 paa Pundet. I Januar 1780 støbtes af de tre ovennævnte Sorter 130, 320 og 600 Stykker foruden 300 Pråase. Til Julen indkjøbtes gule Voxlys til Ære for Højtiden.

Til Dækketøj anvendtes (1708) Blaaagarns Servicedrejl. 1780 kjøbtes 31 Alen Dugedrejl à 24 Skilling og 70 Alen fin „Salvete Drejl“ à 20 Sk. til Fornyelse af Dækketøjet. Til Tyendets Brug som ogsaa til Haandklæder og lignende indkjøbtes Hør og Blaar, der blev heglet i Byen og enten spundet af Tjenestepigerne eller givet fattige Kvinder til at spinde, hvem man vilde unde en Fortjeneste.

1782 blev anskaffet et Taffelservice af gult Stentøj til 57 Rdlr. og noget senere 24 Sølv „Couverts“ i to Futteraler til 139 Rdlr.

Fra Haven solgtes allerede 1702 for 27 Rdlr. Frugt, Stikkelsbær, Ribs, Moreller, Kirsebær, Prærer og Blommer samt for 14 Rdlr. Kaal.

I de sidste Aartier af Aarhundredet havde Klosteret faaet en Gartner, der beplantede Haven med fine Frugtsorter. 1790 nævnes Fersken og Abrikostræer, højtstammede Pigeon rouge og Calville blanc og Rejne Claude, Cuisse Madame, beurré gris og Kejserinde Pæretræer. Desuden dyrkede han Meloner og Asparges. Gartneren indkjøbte aarlig for 5 Rdlr. Havefrø. Ved Desserten forekommer hyppigst Krebsekage, arme Riddere, Leverkage og Konfekt. Da man i Januar 1784 havde fine Fremmede paa Klosteret, kjøbtes for 1 Rdlr. Konfekt, 12 Stykker franske Ranetter, 12 Citroner og 2 Pd. Kastanier.

Af Klosters Menu fra omkring Aar 1775, fra hvilken Tid de første Husholdningsregnskaber ere bevarede, kan nævnes Caminade, Kalvekrøsebudding, Hachis, Kyllinger i Champignons, fyldte Krebs og Muslinger samt tyske Klumper. Af Fisk spistes den Gang fortrinsvis Flyndere, Aborrer, Karudser og Brasen.

I nævnte Aar slagtedes bl. a. et Lam, der vejede et Lispund og havde kostet 1 Rdlr., 6 Svin samt Høns og Kyllinger, der kjøbtes for 14 og 9 Skilling Stykket. Til Julen maatte en Stud lade Livet.

Af Kreaturer, der tilhørte Klosteret og græssede paa dets Jorder, bleve nogle slagtede til Brug ved Husholdningen, andre solgtes og nogle bortbyttedes. Priorinden noterer med hemmelig Glæde, at 3 Stykker gamle seje (!) Beder bleve solgte for 3 Rdlr. Stykket.

Ulden af Faarene og Lammene solgtes, og et Aar optegnes, at 8 Pund hvid Uld henlagdes til et andet Aar, „da den ej var bleven solgt formedelst Mangel paa Liebhave.“

1779 slagtedes 24 Kalkuner, 35 Kapuner, 140 Høns, 293 Kyllinger, 87 Ænder og 42 Gæs. 1 Par Kalkuner kostede den Gang 1 Rdlr. Der kjøbtes desuden 33 Kramsfugle.

1794 kjøbtes til Husholdningen 100 Pd. „lumpen“ Sukker à 31 Skilling i 7 Toppe, 50 Pd. Melis i 6 Toppe à 33 Skilling, 8 Pd. Raffinade à 56 Skilling, 32 Pd. hvidt Puddersukker à 30 Skilling og 32 Pund brunt Sukker à 18 Skilling. 1 Pd. Kanel kostede 1 Rdlr. 5 Mark, 1 Lispund Sirup 1 Rdl. 1 Mark. 1 Pd. Morkler 1 Rdlr. 3 Mark, 4 Bouteiller Soya 2 Rdlr. 2 Mark.

1775 kostede Æggene i Sommertiden 8 Skilling, i December 15 Skilling Snesen.

Til Frokost og Aftensbordet købte man Christiania Anchiovis til 1 Rdlr. 4 Mark Dunken, den i Holsten endnu saa yndede Wilster Marsk Ost, trondhjemske Spegesild og røget Mandal Lax samt Oxetunger.

I en længere Aarrække leveredes Viktualierne af Kjøbmanden i Byen, men da han Gang efter anden ikke undsaa sig for at levere gamle og fordær-

vede Sild, slog man Haanden af ham og lod Sagerne komme direkte fra Hovedstaden.

Det ses, at Klosters Syltetøj oftere slap op henad Foraaret, og man købte da eksempelvis en Dunk Tyttebær til den høje Pris af 1 Rdlr. 4 Mk. og en Dunk Muldebær til 1 Rdlr.

Oprindelig havde man som nævnt kun én Slags Bordvin, men 1775 nævnes baade Franskvin, Rødvind og Rhinskvin, dog har man ogsaa taget til Takke med Øl. Der nævnes saaledes blandt Indkjøbene 3 Tdr. hvid Malt samtidig med 43 Tønder brun Malt til „Folkenes“ Øl. Der anskaffedes en Gang 12 Stykker Surbrøndskrukker til at tappe Øl i. Sieur Brunniche i „Prindsen“ faar lejlighedsvis 9 Rdlr. for at malte 45 Tdr. Byg. Ogsaa Humle kjøbtes nu og da, 1 Lispund kostede 2 Rdl. 3 Mk.

Ved enkelte Lejligheder blev der skjænket Mjød til Folkene i Borgestuen. De spiste af Tallerkener af engelsk Tin og Krontin. Stegningen i Køkkenet gik for sig efter alle Kunstens Regler. Urmageren i Byen fik aarlig en Rdlr. for at have Tilsyn med „det Urværk, som drev Stegevederen.“

Damerne maatte, som ogsaa nu, selv holde sig med The og Kaffe. En Luxus var Snustobak, der forbrugtes af enkelte ældre Konventualinder i ret antagelige Kvantiteter. Af og til nævnes en Stang Rappée Tobak.

De Klosteret bevilgede 100 Læs Brænde blev indtil 1705 leverede fra de kongelige Skove og fra den Tid af Københavns Magistrat fra Staden Skove, men denne Ydelse blev kort efter omsat i Penge, 4 Mark 8 Sk. Læsset eller ialt 75 Rdlr., hvilket endnu er Tilfældet. 1824 rejste man fra Klosters Side Tiltale mod Københavns Magistrat om atter at vende tilbage til den oprindelige fordelagtigere Naturalydelse, men Sagen tabtes 1829 ved Højesteret. Der udbetaltes allerede i de første Aar af Klosters Tilværelse hver af Konventualinderne  $4\frac{1}{2}$  Rdlr. i Brænde- og Lyspenge.

Som et Kuriosum kan anføres, at Klosteret i Aaret 1788 blev hjemsøgt af en slem Rotteplage. Man anvendte Rottesaxe og Skedevand og fangede én Dag 4 Rotter. Derefter sendte man Bud til den erfarne Rottejæger Hundemeier fra København, der indgik en Akkord om at udrydde alle (!) Rotter mod en Godtgørelse af 7 Rdlr. Men, som det hedder, „den anførte Cammerjægers Cour vilde ey meere hielp“, og Akkorden blev derfor brudt fra Klosters Side, og den arme Mand maatte nøjes med det halve. Man anskaffede da en „Rottesalve“, som Priorinden havde opsøgt, og som havde den forønskede Virkning.

Stor og stræng Økonomi og samvittighedsfuld Omhu med Regnskabsførelsen synes som Helhed at have været Priorindernes stærke Side. Det kan saaledes nævnes, at man 1780 fandt „det bedre og mindre kostbart, til Klosters

Arbejde at antage en ny Smed, der mødte med en liden Regning.“ Den Smed, Priorinden havde mistænkt for Oprækkeri, fik sin Afsked paa graat Papir, skjønt han bar det interessante Navn Rousseau.

Stifterinderne havde, for at forebygge al Overdaadighed og Luxus i *Klæde-drugt*, der kunde give Anledning til Skinsyge mellem Konventualinderne indbyrdes opstillet nøjagtige Forskrifter om Klosterfrøkenernes Klædning.

„Jomfruerne“ maa, hedder det, „ej gaa daglig i andet end i uldent Tøj eller ostindisk Bast, med mindre deres Hellig- og Søndagsklædninger ere saa forslidte, at de tjener ej til den Brug.“ De maatte kun bære Kniplinger, som de selv eller deres Piger have kniilet; det var tilladt at gaa i Silke, „men foruden Guld og Sølv,“ dog blev dem tilladt at bære en Bræmme, „tre Fingre bred af Guld og Sølv.“ Endelig maatte de opslide de Klæder, som de førte med sig i Klostret ved Indflytningen.

Af Opgjørelsen af Frøken Elisabeth Sophie Arenfeldts Bo (1710) kunne vi danne os et Begreb om en Klosterdames Garderobe i de Dage.

Af Gangklæder ejede Frøkenen en til 30 Rdlr. taxeret fin sort Damaskes Klædning, og en rød af samme Stof, vurderet til 20 Rdlr., en broget Tobins og en blaa Chagrins, til 12 Rdlr. Stykket og en gammel brun Kjole, to røde og blaa samt to sorte pikerede Klædes Smækker.

Dorthe Kruse (1728) efterlod sig sex Adrienner af sort Damask, rød Chagrin og rødbrunt Stof, udenpaa hvilket hun bar et sort Kniplingskjærf. Om Vinteren havde hun baaret en sort Chagrins Kaabe med Graaværksender og paa Rejsen en blaa Kaabe med Ræveskinds Foerværk. Om Hovedet bar hun en sort Fløjels Kyse med et dertil hørende „sort blommet Øjenflor.“

Frøken Kruses Samtidige Susanne Worm ejede den største og kostbareste Garderobe, der i hele forrige og maaske ogsaa i dette Aarhundrede har været gjemt bag Klosters Mure.

Hendes Stadsstykke var en rød Fløjelskaabe med Hermelin, tre Manteaus af sort Klæde, Gros de Tours Silke og graa Chagrin og gulblaa Taft, syv Adrienner af Gingang Stof, hvidt og staalfarvet Taft, kipret Kattun med Broderi og blaat Damask. Fremdeles ejede hun en Crevée af Toile de Marseille, den ene besat med Kniplinger, en sølvblommet Kjortel, en hvid sølvbroderet Modest, et hvidt Atlaskes med Silke broderet. Skjørt, en hvid Atlaskes udsyet Trøje, et sort Taftes Skjærf med Frynser, et sortblommet Øjenflor og et kruset Flor.

Ikke mindre rig var hendes øvrige Garderobe, af hvilken vi kun tør nævne 43 Kniplingshætter, 34 Differentier med Strimler i Halsen, 17 Natkapper, 16 hvide Nathuer af Toile de Marseille, 6 Lærreds Hovedbind, 34 Korsklæder.



4 Lærreds „Mands Nathatte“, 15 brune Silketørklæder, 26 blaa og hvide Lærreds-samt 20 røde og blaa Kattuns Lommetørklæder samt endelig 24 Klosterlærreds og ligesaa mange Hørlærreds Særke, 24 Hørlærreds Forklæder og et med Guld-baad besat Korset.

Desuden et stort Antal Stykker af Alenstoffer, saasom Kammerdug, Nettetdug, Olmerdug, og endog et Stykke rødt Skarlagen.

Ogsaa Frøken Hille Trolle efterlod en smuk Garderobe (1728), af hvilken kan fremhæves en hvid Atlaskes broderet og med Blomster af diverse Sorter Silke udsyet Trøje, en blaa Atlaskes med Blomster broderet Kjole og et Skjørt, broderet paa blaat Atlask og Aurora samt en hvid Atlaskes „stukken“ Hue.

Tredive Aar længere frem i Tiden træffe vi atter i Dorothea Susanne Ulfeld (1752) en ret vellekvipet Klosterdame. Hendes røde med Graaværk forede Atlaskes Kaabe har næppe været ganske ny, thi den gik ved Hammer-slaget kun i 6 Rdlr., medens hendes sorte gros de Tours Adrienne solgtes for det dobbelte. Desuden ejede hun en sort og en hvid Sirtses Adrienne. Hendes røde Atlaskes Livstykke betales med 4 Mk. og hendes sorte Fløjels Kyse med 2 Rdlr. Ialt indbragte Salget af hendes Garderobe 96 Rdlr.

Mere velhavende i Klædedragten maa dog Frøken Dorothea Ulrikke v. Offenbergh (1757) have taget sig ud. Hendes grønne brocherede Adrienne solgtes for 24 Rdlr. og hendes sorte Fløjels Kaabe med hvidt og sort Silkefoder for 10 Rdlr.

Charlotte Amalie Vind (1768) bar en sort Fløjels Kaabe, besat med uægte Hermelin og forsynet med Guldhager. Den solgtes for 16 Rdlr. Desuden ejede hun en Del kostbare ægte brabantiske Kniplinger.

Beate Sophie Kruse (1770) efterlod en blaa Damaskes Pels med Forværk og to smaa Sølvspænder, solgt for 3 Rdlr., en sort Fløjelskaabe, foret med Hermelin, en sort vatteret Silkekjole, en sort Klædes og en hvid kipret Kjole.

Else Vinds Klædningsstykker værdsattes til 200 Rdlr. Den rige Birthe Schack (1793) efterlod, som ventelig, en stor Garderobe, der dog ved hendes Død tildels var slidt. Hendes blaa Atlaskes Pels med hvid Garnering og Muffe solgtes for 25 Rdlr., hendes lilla brocherede og blaa Mors Adrienne for 12 Rdlr. Stykket, en hvid Saloppe for 3 Rdlr.

Elisabeth Ulfeld ejede en blaa Lystrings Pels med rødt Muldum og fem Adriener af Gros de Tour, en blaa og hvid af Bomuld og en af Canevas.

Skifteforretningerne i de paa Klostret, afdøde Damers Boer give os et interessant Indblik i Konventualindernes højest ulige *Formuesvilkaar*.

I forrige Aarhundrede haves flere Exempler paa, at Klosterdamer have efterladt sig en efter Forholdene ret betydelig Formue, dels i faste Ejendomme, dels i rørlige Midler.

Christiane Birgitte Juel, der døde 1743, ejede saaledes tre Bøndergaarde, Hovvinkelgaard i Vandfuld Herred, Hove Sogn (9 Tdr. 2 Skp. Hartkorn), som hun 1695 havde arvet efter sin Broder Oberstlieutenant Henrik Juel til Lindbjerggaard, en Gaard beliggende i Harsyssel, Hove Sogn (9 Tdr. 5 Skpr.), som Ejerinden havde arvet 1682, og Hellekjeldgaard, Dybe Sogn (4 Tdr. 4 Skp.)

Der fandtes, som Skifteprotokollen udsiger, intet at skifte og dele, saasom de nævnte Gaarde af hende var testamenterede til hendes Arvinger og nærmeste Slægt, og hendes øvrige Efterladenskab kun bestod i de Møbler, som vare i hendes Kammer og tilhørte Klostret.

Sophie Hedevig Juel, død 1761, skænkede sin Gaard i Roskilde til Bolig til en Enke og testamenterede tillige en Kapital af 1500 Rdlr. til Pension for Enken og Bygningens Vedligeholdelse.

Birthe Schack efterlod i Obligationer og rede Penge ialt 11,415 Rdlr., hvoraf 6346 Rdlr. var Arveparten efter hendes Broder Otto Schack, samt Bohave, Klæder, Guld og Sølv til en Sum af 540 Rdlr.

Hun ejede bl. a. en Gulddaase, der vejede 5 $\frac{1}{2}$  Lod, vurderet til 44 Rdlr., ét Guldur til 35 Rdlr., et Par Guldarmaand til 14 Rdlr., en Kaffekande af Kjøbenhavns Prøvesølv 70 Lod, taxeret til 49 Rdlr. 3 Mk., et Par Lysestager 52 Lod, til 30 Rdlr.

Susanne Worm, død 1731, efterlod sig 1700 Rdlr., hvoraf de 1000 Rdlr. stode i en af Vestindisk Kompagni udstedt Obligation.

Priorinde Elisabeth Friis, død 1763, ejede ogsaa en Obligation paa 1000 Rdlr., som hun lod tilflyde Klostret som Indskrivningspenge for fem Frøkener. Hendes øvrige Formue beløb sig til 338 Rdlr., der gik med til at dække hendes Gjæld. I vort Aarhundrede efterlod Christiane Henriette Louise Møsting en Kapital af 6779 Rdlr., medens Udgiften løb op til 1157 Rdlr.

Charlotte Amalie Vind, død 1768, efterlod sig enkelte Smykker af Værdi, et Par Elsklørs Armbaad med Krystalstene, indfattede i Guld, et Par sorte Agats-Ørenringe, indfattede i Guld, et Par emailerede Guldslanger, to Guldringe med Portræt og Navn, et Par Sølvrosor samt et til 80 Rdlr. vurderet Guldlommeur med en Tombakskjæde.

Af rede Penge blev der dog kun til Deling 221 Rdlr.

Sophie Parsberg Kaas (død 1738) ejede kun 100 Rdlr., men vilde sikkert have efterladt sig en ret anseelig Kapital, hvis hun ikke som god Tante havde

givet sine unge Herrer Brodersønner alt, hvad hun Tid efter anden aarlig kunne faa tilovers.“

Inger Dorothea Skaktavl (død 1731) erklærer, at hun ikke har havt andet at leve af end hvad hun har nydt af Klostret „hvilket højligh haver kunnet behøves til min nødtørfte Underholdning.“ Hendes tarvelige Klæder havde hun i levende Live testamenteret til sin trængende Søster og noget Undertøj til sin Pige, der trofast havde tjent hende i 12 Aar. Den gamle Frøken „tvivlede dog ingenlunde paa, at hendes Arvinger i Betragtning af hendes ringe Omstændigheder“ vilde være tilfredse.

Elisabeth Ulfeld (1769) efterlod sig gode Gangklæder og en Del Bøger, men alligevel en Gjæld af 19 Rdlr.

Beate Sophie Kruses Bo (1770) strakte ligeledes ikke til at dække hendes Gjæld, der beløb sig til over 70 Rdlr. Den gode Dame, der efterlod sig en omfattende, men lidet værdifuld Garderobe, der mindede om svunden Herlighed, hvoriblandt 32 Hørlærredssærke — kunde paa sin gamle Dage ikke faa Pengene til at slaa til. Ved hendes Død viste det sig, at hun bag Priorindens Ryg havde laant af Klosters Husholderske og den velbeslaaede Kusk 50 Rdlr. Hendes private Regnskab viser et overdaadigt Forbrug af Kongothe, Kaffebonner, Sukkerbrød og Makroner samt Franskrbrændevin, der maaske ikke alene har tjent til udvortes Brug. Desuden havde hun en stærk Passion for — islandsk Snustobak, som hun kjøbte i Pundevis.

Endelig havde Apothekeren, der spiller en stor Rolle i Klosterdamernes Husholdningsregnskab, kostet meget under Frøkenens Sygeleje. Det vrimler med Poster som lindrende, styrkende eller corroborerende og laxerende Mixturer, Emulsions Medikamenter, fordelende Species, Gyldenmorvand og Perlekanel.

Frøken Hille Trolle, der 1728 afgik ved Døden i en Alder af 28 Aar, efterlod sit Bo i en saa forvirret Tilstand, at det varede hele tre Aar før Skiftet kunde sluttes.

Frøkenen var til en Begyndelse ret velhavende. Atten Aar gammel havde hun faaet kongelig Tilladelse til at være sin egen Værge. 1725 ansloges hendes Arvemidler til en samlet Sum af 2940 Rdlr. Fru Margrethe Sehested havde 1714 til hendes Fader udstedt en Obligation paa en Kapital af 23,800 Rdlr., for hvilken Sum Herregaarden Lykkesholm paa Fyen var pantsat til 1ste Prioritet. Denne Obligation havde hun efter Faderens Død arvet i Forening med Søsteren, der var gift med Regimentskvartærmester Hans Henrik Ermandinger, men begge havde 1737 afstaaet Rettigheden til samme til Generalmajor Arnold, der til Gjengjæld havde givet de tvende Sødskende en Forskrivning paa 2000 Rdlr.

Frøken Trolle var højt oppe i Tyverne, da hun var saa letsindig at bortgive sit Hjærte til en i Husum garnisonerende Major Pohl, hvis Kjærlighed

til hende efter alt at dømmen har været iblandet med en betydelig Del Egen nytte. Først fik han sin Trolovede til at udstede en Vexel paa 1032 Rdlr., ligesom han Tid efter anden laante ikke faa Smaasummer af hende, saa at hendes rede Penge ganske slap op. Som de efter hendes Død i et „sort Chagrins Blækhorn“ forefundne Laanesedler viste, vare de værdifuldeste af hendes Ejendele vandrede paa Assistentshuset. Paa et Sølvvetui havde hun laant 5 Rdlr., paa et Dusin Sølvskeer 24 Rdlr., paa en Sølvthepotte 8 Rdlr. og paa en Sølvspølkum 7 Rdlr. Hos en Bager i Klædeboderne i Kjøbenhavn havde hun sat en Sølvtheflaske i Pant for 6 Rdlr. Af Fru Pernille Trolle havde hun laant 25 Rdlr. paa en Diamantring med fem Stene.

Kort efter gik hendes Stadsklæder samme Vej. Hendes pragtfulde røde Fløjskaabe med Hermelins Slag og „Bugfoder“ solgtes til Peder Christensen Reedtz i Dybensgade for 44 Rdlr., ligesaa hendes røde og hvide Triumphants Klædning, Manteau og Skjørt. Paa Assistentshuset henlaa som Panter fra hende 11 Forklæder, en Palentin, en sort Klædes Manteau og Skjørt samt en sort sribet Klædning.

I alt dette var Kjærligheden Skyld, thi vi erfare af et Brev, at hun „to Dage før Hr. Majorens Bortrejse“ maatte pantsætte en Guldsnække for 3 Rdlr. og 6 Sølvskeer for 4 Rdlr. Selv sine Silkestrømper, et ostindisk Taftes Betræk til en Dyne og det grønne Raskes Omhæng om hendes Skakseng samt 64 Alen ubleget Lærred ofrede hun for at give den reducerede Major Penge med paa Rejsen.

Inden det kom saa vidt var Frøkenen bleven „impliceret udi Vexler paa Hamborg og i Holsten“ og havde gjort en stor Gjæld hos Kræmmere og Kjøbmænd, paa Summer som f. Ex. 389, 271, 134 og 118 Rdlr., 266 Rdlr. for Kramvarer, og til Jøden Salomon Melchior havde hun forskrevet sig for 300 Rdlr. Den 15. Maj 1728 oversendte hun en hel Del af sit Bohave til Flensborg, „hvorhen hun med det første agtede sig for at holde Bryllup,“ men Maanedsdagen derefter kom Døden og bankede paa hendes Kammer og friede hende fra al timelig Nød.

Majoren mødte klogelig nok ikke til Begravelsen. Han lod sig skriftlig forlyde med, at han vilde „prætendere mere“ efter sin „hochselige Fräulein Liebste“, men da han erfarede, at hendes Arvinger gik fra Gjæld og Arv lod han intet mere høre fra sig. Arvingerne søgte forgjæves at formaa ham til at indfri Vexlen, og man foreslog endog at „søge Assistance hos Regimentschefen“, men opgav dog Tanken. Ejheller Møblerne fik man tilbage, thi Skipperen, der havde besørget dem til Flensborg, erklærede, at han havde leveret dem til en Underofficer dér i Byen, men hverken faaet eller forlangt Bevis for Modtagelsen.

Arvingerne besluttede at indgaa et Forlig med Kreditorerne, da det gik dem meget nær at skulle efterlade den Døde i saadan Tilstand (!). Der udgik tvende Proklamer i Boet, men Gjælden oversteg, som det var at vente, langt Boets Midler.

At finde og sammenkalde alle arveberettigede voldte i adskillige Tilfælde ikke ringe Vanskeligheder. Tiden var løben fra de gamle Damer i Klostret, Samfærdselsmidlerne vare jo saa tarvelige, og de trætte Øjne og Hænder maatte lægge Skriveriet paa Hylden. Slægt og Venner døde bort, og Forbindelsen med den ydre Verden indskrænkedes mere og mere. Unge livsglade Mennesker glemme kun altfor let en gammel Tante, især naar Udsigten til at arve kun er ringe.

En tilfældig opbevaret Skrivelse til Priorinden fra General S. C. v. Kalkreuter i Anledning af hans Svigerinde Frøken Dorothea Ulrikke Offenbergs Død (1757) er især karakteristisk for Tidens Maade at udtrykke sig paa og den viser tillige, med hvilken stor Respekt en Priorinde paa hine Tider blev tiltalt af en fornemme Excellence. Brevet lyder saaledes:

Højædle og velbaarne Frue, højtærede, naadige  
Fru Priorinde

Sidste Postdag efter dens Afgang forefandt jeg ved min Retour fra Landet Deres Naades til mig afladte høj respektive Skrivelse af 8. hujus, som først forsikrede mig om Deres Gudskelov endnu befindende Velstand, dets Continuation jeg af Hjertet ønsker og stedse tager oprigtig Part udi. Dernæst takker jeg allerydmygst for den Ære og Naade, at Deres Naade har villet notificere mig min Svigerinde, nu salig Frøken Offenbergs dødelige Afgang. Herrens Navn være lovet, der efter nogle Aars hendes bedrøvede Liv og Gemyts Tilstand nu har taget hende fra dette bedrøvede Liv og oversat hende med Jesu Hjælp til sin evige Glæde og Herlighed. Gud velsigne Deres Naade for al den Kjærlighed og Godhed, som De har bevist den salig Sjæl og nu vil bære Ormsorg for den liden Efterladenskab til en retfærdig Deling mellem Arvingerne, mens jeg frygter, at der maaske kan være mere Gjæld end noget af Værdi at arve. Jeg overlader alting til Deres Naades reasonable Disposition. Det er nær 20 Aar siden at min ene Svoger gik udenlands, siden har jeg aldrig hørt til ham og ej ringeste tviler paa, da saa mange Tusinder ere blevne massacrerede, at han jo er blandt de Dødes Tal. Hvad sig mine Børn med min gode salige Kone angaar, saa af 6 Gud havde givet os, lever nu kuns to, nemlig en Søn og en Datter. Dette er

al den Efterretning jeg næst deres og min Kones ubekjendte Respekts Formelding kan meddele. Udi øvrigt vil jeg udbede mig Deres Naades sædvanlige Naade og precieuse Amitié, som den, der haver den Ære med al optænkelig Veneration at være og forblive

Deres Naades  
allerydmygeste og skyldigste Tjenere.

Saa stille og ubemærket Konventualinden har holdt sit Indtog i Klostret, saa uanset hendes Liv er henrundet bag dets Mure, blev hendes Person ved Døden Gjenstand for Borgernes Interesse i den lille, paa Begivenheder fattige By. Stiftsdamernes Jordefærd var fra den ældste Tid og ind i dette Aarhundrede næst efter kongelige og fyrstelige Personers Bisættelse i Domkirken Mærkedage af Rang.

I Sygdomstilfælde tilkaldtes den nærmeste Feltskjær eller Medikus i Byen. En fast Læge kjendtes næppe i forrige Aarhundrede, omend der i nogle Aar i Træk nævnes en Provinsialmedikus Müller, der fik et lille Honorar. Endnu 1780 ses det, at en Feltskjær behandlede en Dame og kurerede Røgterens Læbe, „som af en af Hestene var bleven flakt.“ Derfor fik han 1 Rdlr. 2 Mk. Samtidig gik Apothekeren ham i Næringen, thi denne fik for at „kurere“ Husholdersken og have Tilsyn med to syge Damer en Douceur af 2 Rdlr.

Indtil 1758 bleve Klosterdamerne gravsatte i det af Stifterinden allerede i 1700 erhvervede Begravelsessted i Domkirken. Selve Jordpaakastelsen og Sørge-gudstjenesten forrettedes af Præsten i Klosterkirken, og Liget førtes derfra i højtidelig Procession til sit Hvilested, fra Midten af forrige Aarhundrede paa Domkirkegaarden og fra 1828, da Klostret erhvervede en egen Begravelsesplads, paa Graabrødrekirkegaarden, hvorhen samtidigt alle tidligere bisatte Konventualinders Lig bleve førte.

Klosterdamerne fik ifølge Fundatsen fri Begravelse paa Klosterets Regning, men de fleste Damer, der vare i Besiddelse af egne Midler, satte en Ære i „at lade sig selv begrave“ med al den Pomp, som i hine Tider plejede at udfoldes ved adelige Begravelser, og som Regel efterlode de sig nøjagtige Forskrifter i saa Henseende.

Stuen eller Salen, hvor Liget laa paa Baare, blev overtrukket med Sort, og der brændte Voxlys om Natten, medens Tjenerskabet holdt Ligvagten.

Liget lagdes efter Vaskningen i et med Terpentin og Vox gjennemtrukket Lagen og blev „strøet“ med Urter fra Apothekeren. Det klædtes i en Kappe af fint Kattun, og „Hals og Øjne bleve ombundne af Nettetdug“, fæstet af hvide Taftes Baand. Lagner, Dynen og Puder vare overtrukne med Kattun.

Den indre Kiste var af Fyr og blev udslaget med Baj, den ydre af Egetræ, hyppigt overtrukket af Ruslæder og forsynet med en Inskriptionsplade af Bly eller Messing. I ét Tilfælde (Charlotte Amalie Dues Kiste) var den prydet med smukke brede Messinglister paa alle Kanter, med et Krucifix og et stort Vaaben paa Laaget. Pladen var forsynet med en „smuk Gravskrift med stukken Skrift og et Dødningshoved.“

Hvor omstændeligt og strængt det gik til i hine Tider ved Oprettelsen af en Kontrakt mellem Priorinden og en Haandværker angaaende Leveringen af en Ligkiste viser følgende Aktstykke:

Jeg underskrevne Nicolai Schrøder, Gjørtler her i Staden, forpligter mig at færdiggjøre eet forsølvad Lig-Kiste-Beslag til salig Frøken Regitze Trolles Liig-Kiste udi Roeskilde, i det seneste at skaffe det færdigt til førstkommende 18de Junii, hvilket Beslag skal bestaae af forsølvade Lister, fire Vaabener paa hver Siide af Laaget, eet forsølvad Skildt paa hver Side af Kisten med forsølvad Løvverk, som holdes af tvende Løver eller Engle oven paa Laaget, een Plade med Gravskrift, Dødnings Hoved, Jesum paa Korset, med videre, som brugeligt er, for hvilket Beslag jeg med Mons. Peder Staahl er accorderet at skal have tredsindstyve Rixdaler i klingende Courant Myndt, hvor af jeg har faaet forud paa Haanden de ti Rixdaler, de øvrige halvtrediesindstyve Rixdaler ere mig tilsagte, saa snart mit Arbeide er færdigt, da jeg før samme Penge skal paa egen Bekostning gjøre en Rejse til Roeskilde, at slaa Beslaget paa Kisten, alleeneste at jeg faaer fri Vogn frem og tilbage, og saa fremt jeg til ovenskrevne Tiid ej færdig skaffer Beslaget, skal jeg efter Loven stande til Rette derfor, som den, der har løjet (!) mod min Forskrivning, med mindre mig sker nogen Ophold med Grav Skriften, som mig af den Dødes Familie med første maa sendes, i det seneste inden otte Dage. Og at denne Forskrivning af mig i alle Maader skal holdes upaaklagelig og upaaanket, tilstaar og bekræfter jeg paa Ære, Tro og Love, og til ydermere Forsikring min Haand her underskriver og mit vanlige Signet hostrykker Kjøbenhavn den 25 Maj Aar 1721.

Ved Jordefærden ringede Domkirkens store og smaa Klokker, Vor Frues, Byens og St. Larses Klokker. Efterat Sørgedugtjenesten i Klostret var til Ende bares Liget i den tidlige Morgenstund, om Sommeren Kl. 4, om Vinteren Kl. 6, af Borgere eller „Studenter“ (Mesterlektion) indtil 16 i Tallet, iførte lejede Sørgeskapper, over til Domkirken. En af dem gik først rundt og bad sine Kolleger

med, og oppebar særlig for denne Ulejlighed en Mark i Drikkepenge foruden de 8 Mark hver af dem plejede at faa.

Skolens Lektiehørere, i ét Tilfælde fem, gik „for ved Liget“, og Kantoren fulgte. I Kirken brændte paa Alteret to Lispundslys, indhyllede i et 20 Alen langt Flor, og paa disse vare anbragte den Afdødes Vaabenskjolde. Skolens Disciple sang paa Kirkegulvet. Over Baaren var bredt Liglavets kostbare Fløjels-tæppe med lange Sølvfrynser. 1798 anskaffede Klostret selv et Ligklæde, hvor- til medgik 28 Alen Serge og et Lod sort Silke. Det var foret med sort Lærred og besat med sværte Frynser.

Begravelsesbrevet var trykt med Sølvbogstaver paa sort Papir.

Endnu i første Halvdel af forrige Aarhundrede kørte Klostrets Funktio- nærer, iklædte Sørgekapper og Klæder rundt i Byen i en Karet, — fra hvis Vindue der vajede et florumvundet Sørgeflag, og bad de stedlige Honoratiores til Lig. Hist og her blev der drukket et Glas Vin eller anden Spirituosa, hvor- for Stemningen paa Hjemturen ikke altid var saa højtidelig og andægtig, som den ifølge Sagens Natur burde have været.

Efter Jordefærden samledes Priorinden med Konventualinderne og den afdødes Slægtninge til et Maaltid paa Klostrets Sal, medens Tyendet og Lig- bærerne paa deres Vis fejrede Gravøllet i Borgestuen. Udgifterne i denne An- ledning vare ingenlunde ringe. Ved Rise Trolles Jordefærd (1721) fortæredes saaledes 2 Lam og 2 smaa Grise i Sylte, og desuden en hel Del „søde Sager“. Ved Charlotte Amalie Dues Begravelse (1705) spiste man 9 Pd. „alleslags bedste „Comfecturer“ til ialt 6 Rdlr. 2 Mark, 2 Pd. søde Mandler, 2 Potter syltede Multe- bær og 1 Pd. af de bedste Kapers.

Ved Dorothea Kruses Ligfærd (1727) blev Studenterne beværtede med Kringler og Peberkager. Damerne spiste 4 Pund Konfekt, hvert til 4 Mark, 2 Pund Sukkerbrød og 2 Pund Makroner.

Af solidere Føde nævnes en fed Kalv, 3 Oxetunger og 7 Lispund fersk Oxekjød og til Drikke for Damerne 1 Pd. Kaffe, der den Gang kostede 5 Mark 8 Skill., med „Moskevitbrød“ og Kringler til.

Ved Birthe Schacks Begravelse, der kostede 224 Rdlr., blev der drukket 3 Potter Rhinskvin, 4 Potter Rødvín, 4 Potter Franskvin, 2 Potter fransk Brænde- vin og 6 Potter Kommenakvavit. Damerne beværtedes med Chokolade, kandi- seret Pomerans og syltet Ingefær.

I Borgestuen skjænkedes der samtidig spirituøse Drikke, saaledes ved Frøken Arenfeldts Begravelse 12 Potter Vin til dem, som havde baaret Liget, 6 Potter Rødvín og 3 Potter Hvidvin — ved en anden Begravelse nævnes Fransk- brændevin, Pommerans og Kommenakvavit.



Bekostningen ved Begravelsen løb saaledes op til ret anselige Summer, der variere mellem 200 og 250 Rdlr.

Næppe altid ere disse Sørgefester forløbne i fuldstændig Ro og Orden, thi ved Afslutningen af et Begravelsesregnskab hedder det, „at Begravelsen denne Gang Gud ske Lov gik ganske ordentlig og stille af.“ Ved Priorinde Møstings Jordefærd, der kostede 240 Rdlr., maatte Politiet „holde Orden ved Begravelsen om Natten,“ ved hendes Søsters Ligfærd holdt endog to Betjente Vagt.

Naar Begravelsen var overstaet og Boet registreret og vurderet, Arvingerne sammenkaldte og Skiftet holdt, foretoges Auktionen efter forudgaaende Tillysning ved Lejre Herreds og Roskilde Bythings Retter. Tambouren fik da Ordre til at „omslaa“ Auktionen i Roskilde By og paa St. Jørgensbjerg, og Auktionsplakaterne uddeltes.

-----

## KLOSTRET I NUTIDEN.

---

### Hovedbygningen.

Klosterbygningen, om hvis Historie er talt i første Afsnit, er i sit Ydre uforandret, som den var ved Klosters Stiftelse og bestaar i en af røde Sten i Munkeskifte opført to Etages Hovedbygning med tvende Sidefløje, med takkede Gavle.

Hovedbygningens nederste Etage optages for Tiden af Bolig for Priorinde og Konventualinder. Tilvenstre for Indgangen findes den fælles Spisesal. Over Sofaen hænge to oliemalede Portræter af Stifterinderne og Billeder af Priorinde Comtesse Ida Sophie Ahlefeldt-Laurvigen, Kansler Peder Reedtz og Kammerherre Vilhelm Samuel Skeel. Paa den modsatte Væg ses Billeder af Kong Frederik V. og Dronning Louise. Desuden er Salen smykket med oliemalede Portræter af Kammerherre Jens Juel til Lundsgaard og Jershaug, død 1774, og af Statsminister, Gehejmeraad Iver Rosenkrantz (1674 — 1747).

I anden Etage i Midterfløjen findes selve Riddersalen, restaureret i Aarene 1890 — 91. Væggene ere beklædte med Paneler og Gyldenlæders Tapeter. Loftet er delt i 60 smaa Felter, i hvilke ere indsatte oliemalede Billeder fremstillende forskellige bibelske Sujetter.

Paa den søndre Endevæg ere ophængte Kong Christian V.s og Dronning Charlotte Amalies Portræter i fuld Størrelse, mellem begge over Døren et Frugtstykke, sandsynligvis det tidligere omtalte, 1705 af F. Holm malede. Langs med den østre Væg hænge Malerier, et Dameportræt, der fattes enhver Betegnelse, et Billede af Dronning Louise, Frederik IV.s Dronning, Gehejmeraadinde Birthe Krabbe(?) født Skeel (1669 — 1737), og Mogens Skeel til Fusingø, Etatsraad og Siftsbefalingsmand over Viborg Stift, 1650 — 94. Paa den vestre Sidevæg findes et Portræt af Gehejmeraad, Stiftamtmand Erik Rosenkrantz til Rosenholm (1612 — 81), af Stifterinderne, et stort Maleri, fremstillende Skattens



Mønt, der antages at være malet af Henrik Ditmer efter Jordaens, samt et Portræt af en Dame, bærende Ordenen de l'union parfaite og Sophie Magdalenes Navnetræk i Brillianter, vistnok fremstillende Hofdame Birthe Sophie Bothmer (1727 — 71), der var Konventualinde i Klostret.

Under Kong Christian V.s Billede ved Væggen staar en Egetræskiste med det rosenkrantz'ske og krabbeske Vaaben samt Bogstaverne *H. O. R. K.* — *F. B. K.* og Aarstallet 1673. Den har tilhørt Gehejmeraad Oluf Rosenkrantz til Egholm (1623 — 85) og Fru Birthe Krabbe. Under Dronning Charlotte Amalies Portræt en lignende Kiste med det juulske og parsbergske Vaaben samt Bogstaverne *S. J. J.* — *S. J. J.* og Aarstallet 1649. Den har været forfærdiget til Rigsraaad Iver Juul til Villestrup, Lehnsmand paa Bøvling (d. 1627) og Frue Ingeborg Parsberg (1584 — 1665).

En tredje Kiste med det thottske og rosenkrantz'ske Vaaben, og Paa-skriften *D. T. F.* og *D. T. M.* Anno 1697 viser, at den har tilhørt Konventualinde Dorothea Thott, d. 1739, Datter af Etatsraad Holger Ottesen Thott til Marsvinsholm og Helvig Rosenkrantz.

Over Kaminen læses de gamle Vers om Klostrets Stiftelse:

Tvende danske Heltens Enker  
Margret Ulfeld, Berte Skeel,  
Danske Møers Nød betænker,  
Tager deri hielpsom Deel.

Roskild Jomfrukloster stiftes,  
Sorte Brødre var det før,  
Nu med hvide Søstre skiftes  
Og indrettes som sig bør.

I samme Etage findes Klosterkirken, restaureret 1856 og senere 1891. Lige for Indgangen ses Altertavlen af Egetræ med Billedskjærerarbejde, forestillende i Midterbilledet Frelseren, der farer til Himmels. Det bærer Niels Juels og Fru Margrethe Ulfelds Vaaben og Forbogstaver *H. N. J.* — *F. M. U. F.* Prædikestolen er af Egetræ med udskaarne Figurer, forestillende Christi Fødsel, Død og Himmelfart samt Herrens Apostle. Paa hver Side findes 7 Stolestader, tilhøjre og tilvenstre for Altret en Stol for Præsten og Degnen. I Sidevæggene er anbragt to Skabe med Glasdøre, hvori Klostrets Bogsamling. I Væggen overfor Altret er indsat en Marmorsten, der tidligere fandtes i Klostrets Gravkapel i Domkirken. Stenens Indskrift beretter, at Fru Berte Skeel har betalt og kjøbt Kapellet af Roskilde Domkirke og givet det til Klostret 1700. Klosterkirken rummer en Seværdighed i det i en af Vinduesforbygningerne ophængte,

i et lille Glasskab anbragte Elfenbenskrucifix „med egen Haand saare kunstig udsnittet af Kansler Johan Friis (1494 — 1570), med Indskriften:

Christi Kaars for Christi Skyld mand bør at ære,  
Christo self og ey hans Kaars bør paakaldet være,

Derunder H: Erich Rossenkrandz. Denne Herre, hvis Billede som ovenfor nævnt findes paa Riddersalen, døde 1681, og hans Enke Mette Krabbe skjænkede det ifølge en Paaskrift 1711 til Klosteret. Iøvrigt læses Ordene *Spes mea Christus*. D. *Johan Frysius Cancellarius Ao. 1546* (med Vaaben: tre Egern).

I det lille, hyggeligt monterede Patronværrelse findes malede Portræter af Kong Christian VI. og Dronning Sophie Magdalene, af Konventualinde Jytte Cathrine Friis (d. 1715) samt Vibeke Juel. Det sidstnævnte Billede viser Indskriften „General Lieutenant Vibiche Juel, General Admiral Niels Juels Daater.“ Hun holder et Dokument i Haanden, paa hvilket læses: Roschilde Jomfrue Closters Statuer. Endvidere findes fire ubekjendte Dameportræter.

I Flugt med Hovedbygningens nordre Fløj er tilbygget en éntages Længe, opført 1729, der i forrige Aarhundrede kaldtes de Juelers Hus, til Minde om den ældre, af Margrethe Ulfeld til de fire Konventualinder, som indtage juelske Patronpladser, indrettede Bolig, der antages at have ligget paa samme Sted. Den nuværende Bygning, til hvis Opførelse Klosteret har givet 1210 Rdlr., medens Resten af Udgiften afholdtes af Familien Juel, afgiver Bolig for 4 Konventualinder. I Aarene 1714—20 opførtes af Berte Skeel for egne Midler den i Flugt med det juelske Hus anlagte Bygning, bestemt til Bolig for de to Konventualinder, der indsattes af den scheel-plessenske Familie. Ligeoverfor de Juelers Hus ligger Forvalterboligen, opført 1804 — 5. Ladegaardsbygningerne bestaa af 3 Længer.

Nord og Øst for Hovedbygningen ligger Klosters Have, noget over 5 Tdr. Land stor. Klosters Plantage, eller som den almindelig kaldes, Klostermarken, er skilt fra Haven ved Klosterhusstrædet. Den omfatter 6 Tdr. Land og er anlagt og beplantet i Aaret 1819. Adgangen til samme staaar aaben for alle, og er paa Grund af sin smukke Beliggenhed i høj Grad yndet og søgt af Byens Beboere. I Plantagen findes tre Fiskeparke, i den mellemste af disse ligger en lille Halvø kaldet Møstingholm til Minde om Klosters Priorinde af dette Navn. Her er 1849 opført en lukket Pavillon til Afbenyttelse for Klosters Damer.



### Kapitalformuen.

Som det 1877 udgivne Supplement til V. S. Skeels fortjenstfulde Skrift om Roskilde adelige Jomfrukloster udviser, havde Klosters Kapitalformue 1875 naaet en Størrelse af 824,285 Kr. 30 Øre. I de forløbne 25 Aar er Kapitalen med den betydelige Tilvæxt i dette Tidsrum af 292,937 Kr. 78 Øre steget til en Totalsum af 1,117,223 Kr. 8 Øre efter det 31 December 1898 aflagte Regnskab:

	Kr.	Øre.
1. Prioritetsobligationer og andre Aktiver:		
a. Prioritetsobligationer.....	525,400	Kr.
b. Københavns Husejer Kreditkasse Obligationer...	50,000	"
c. Østifternes Kreditforenings Obl. ....	257,600	"
d. Bankaktier .....	2,800	"
e. Sparekasse.....	22,000	"
	857,800	-
2. I det til Arvefæsteejendom solgte Bøndergods indestaar .....	191,548	-
3. Bygningsfondens Kapital.....	25,000	-
4. I Roskilde Sparekasse til løbende Udgifter	39,312	58
5. Restancer.....	1,038	04
6. Kontant Beholdning .....	2,524	46
Tilsammen	1,117,223	08

I Indskrivningspenge for Klosterdamer i det nævnte Tidsrum er indkommet ialt 34,800 Kr. og ved Salg af Fæstegods 44,441 Kr. 66 Øre. 1883 solgtes Kapelsmøllen for 9,500 Kr.

Samtidigt er der foretaget betydelige Bygge- og Restaureringsarbejder. 1874 opførtes en ny Vadskerhusbygning med en Bekostning af 6,332 Kr., Aaret efter foretoges en Restauration af Svogerslev Kirke, der kostede 1741 Kr. 1876 blev Klosters Kapel istandsat med en Udgift af 850 Kr.: 1879—80 opførtes en ny Forpagterbolig, Omkostningerne beløb sig til 14,596 Kr. 1881 foretoges en Vandindlægning, der kostede 1518 Kr., en 182 Alen Ringmur paa den nordre Side af Haven opførtes (3,828 Kr.) og et Stueorgel blev anskaffet til Kapellet. 1883 opførtes en Ringmur omkring den østre Side af Haven (3,086 Kr.), og Priorindens Lejlighed istandsattes, 1885 rejstes en 126 Alen lang Ringmur paa vestre Side af Haven (3084 Kr.).

Under det nuværende Patronats Styrelse er i Aarene 1890—91 ved Arkitekt M. Nyrop foretaget en kunstnerisk, smagfuld og med Iagttagelse af alle Pietetens Krav gennemgribende Restauration og Udsmykning af den i umindelige Tider vanrøgtede Riddersal paa Klostret, der i sin nye Skikkelse tør kaldes en Seværdighed af Rang. Omkostningerne have ialt udgjort 9954 Kr. 34 Øre.

Med Hensyn til Klosterdamernes Hævning er der som Følge af Klosters forbedrede økonomiske Vilkaar foretaget forskellige Forandringer. Hævningen, der allerede 1735 fra de oprindelige 40 Rdlr. aarlig til Klæder var bleven forhøjet til 100 Rdlr., og som fra 1769 steg til 120 Rdlr. og fra 1797 til 160 Rdlr., blev 1853 med kgl. Approbation fastsat saaledes: for Priorinden 360 Rdlr. aarlig, for de 20 Konventualinder af første Klasse hver 180 Rdlr., for de 8 Konventualinder af anden Klasse hver 120 og for de 10 Damer af tredje Klasse til 82 Rdlr.

1875, 27 Nov., blev oprettet en fjerde Hævingsklasse for 10 Damer. 1886, 29 Juni, blev Hævningerne foregede til 460 Kr. for Konventualinder af første, 320 Kr. for anden, 220 Kr. for tredje og 120 Kr. for fjerde Klasse. De paa Klostret længst boende 10 Damer erholde desuden et Dyrtidstillæg og til Vedligeholdelse af deres Lejlighed 200 Kr. aarlig, Priorinden det dobbelte. Damer, der udover det nævnte Antal have Ophold paa Klostret, erholde derimod kun 40 Kr. aarlig til Vedligeholdelse af deres Lejlighed.

1893, 10 Maj oprettedes en femte Hævingsklasse for 10 Damer med 80 Kr. aarlig.

Ved Reskript af 6 Maj 1882 tillades det en Konventualinde at udtage af sit Bo saadanne Gjenstande, som kunne have Affektionsværdi for Slægtninge. Ifølge Patronatets og Priorindens Bestemmelse af 27 April 1897 er den i Reskriptet af 1 Maj 1853 omhandlede Aflesningssum for Klosters Arveret til en Konventualindes efterladte Løsøre fastsat til 400 Kr.

### Jordegodset.

Hovedgaarden Sortebrøders Jorder udgjorde efter Skjødet til Stifterinderne 24 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk. Htk. Det gamle Hartkorn var endnu uforandret ved Indførelsen af den ny Matrikel 1844 og udgjør nu 23 Tdr. 4 Skp. Bøndergodsets oprindelige Størrelse 231 Tdr. 1 Skp. 3 Fdk. Htk. var indtil 1861, da Salget til Arvefæste begyndte, uforandret. Ved Salgsbevillingen af 29 Juni s. A. bestemtes det, at der foruden en Pengekjøbesum svares i aarlig Fæsteafgift 5 Tdr. Byg pr. Tønde Hartkorn og i Rekognition ved Ejerskifte 40 Kr. pr. Td. Hartkorn og desuden for Husene endvidere 20 Kr. for selve Husbygningen.



Paa denne Maade er solgt 22 Gaarde og 39 Huse mod en aarlig Arvefæstegift af 867 Tdr. 3 Skp. 2 Fdkr. Byg, men hvoraf dog fortiden kun svares 686 Tdr. 4 Sk. Byg, idet 5 Gaardfæstere for deres Besiddelsestid svare den gamle Landgilde.

Hosstaaende gives en Oversigt over Klosters Hovedgaardsjorder og Bøndergods.

		<i>A. Hovedgaarden</i>		Gaarde	Huse	<i>Hartkorn</i>				Gammel-		Areal		
		Sogn	By			Tdl.	Sk.	Fdk.	Alb.	skat		Tdr. Land.		
a.	Himmeløv		Klostret			8	6	1	1¼	120	75	64 9/14		
b.	"		Tørvehuset	1		2	4	2						32 9/14
c.	St. Jørgensbjerg		Klostret			8	4	3	1					85 4/14
d.	"		Huuslodder	6		3	4	2						
				1	6	23	4		2¼	120	75	182 9/14		
<b>B. Bøndergodset</b>														
1.	Himmeløv		Veddeløv	2	2	16	1		1¼	131	58	134 2/14		
2.	Jyllinge		Jyllinge	11	30	88	1		¼	713	3	840 4/14		
3.	Gundsomagle		Gundsomagle	1	3	11	3	1	2¼	66	33	118 9/14		
4.	Kirkerup		Gjerdrup	1		11	7	3	2¼	96	84	116 5/14		
5.	"		Gundsolille	1		4	1	2	1½	37	8	51 10/14		
6.	Aagerup		St. Valby	3	4	20	1	1		186	70	248 6/14		
7.	Svogersløv		Svogersløv	1	3	9	6	3	2½	76	35	77 11/14		
8.	Vindinge		Vindinge	3	2	15	1	1	2¾	119	8	152 8/14		
9.	Frue		Kamstrup	1		5	5	2		51	85	45 10/14		
10.	Domkirken		Kapelsmøllen	1			1	1	2¼			1 1/14		
11.	"		Store Hede			1		3	¼	6	90	10 1/14		
12.	"		Klosterhusene	7				3	2½			10/14		
				24	52	193	1	1	2¾	1485	74	1797 6/14		
Tilsammen				25	58	216	5	2	2	1696	49	1980		

For de tilbageværende to Gaarde i Veddeløv haves Bevilling til i Henhold til Lov af 10 Marts 1861 og 9 Marts 1872 paa Grund af Salg af Bøndergods at disponere over disse som over Hovedgaardsjorder; den ene af disse er alt inddraget og særskilt bortforpagtet, den anden vil ved Fæstelejlighed blive inddraget, og begge Gaardene dernæst sammenlagte til en Avlsgaard.

Desuden ejer Klostret Svogersløv Sogns Kirketiende, tiendeydende Hartkorn 143 Td. 6 Skp., matrikuleret Hartkorn 28 Tdr. 4 Skp. Tiendeafgiften svares med aarlig 132 Tdr. 7 Skp. Byg.

Under Hovedgaarden drives for Tiden ca. 114 Tdr. Land, men den vil efterhaanden ved indtræffende Fæsteledighed blive forøget med de under c. anførte Huslodder, hvorefter det samlede Areal vil blive 142 Tdr. Land.

Hovedgaarden og Bøndergodset giver for Tiden følgende aarlige Indtægt: Hovedgaarden med dertil henlagte Huslodder 1160 Kr. og 150 Tdr. Byg; Veddeløvgaarden 120 Tdr. Byg; Fæstegodset 986 Kr., 12 Tdr. Rug, 267 Tdr. Byg og 21 Tdr. Havre; Arvefæstegodset 686 Tdr. 4 Skp. Byg; Svogersløv Kirketiende 132 Tdr. 7 Skp. Byg.

Siden Klostrets Indstiftelse har, saavidt det kan ses af Klostrets Inskriptionsprotokoller, der i ældre Tider ikke ere førte med fuldtud tilfredsstillende Nøjagtighed, været indskrevet ialt 600 Konventualinder, af hvilke c. 265 ere indtraadte i Ægtestanden.

Priorinden og Klosterdamerne af første Klasse bære ifølge kongelig Resolution af 18 Marts 1861 et Ordenstegn, hvoraf hosstaande gives en Afbildning.



## PATRONER.

### I. For Juelerne.

- 1698 — 1703. **Margrethe Ulfeld** (se ovenfor).
- 1703 — 1709. **Knud Juel**, født 1 Nov. 1665, udnævntes 1688 til Kammerjunker, blev 1699 Amtmand over Kjøbenhavns Amt og fik s. A. Titel af Etatsraad. Efter Faderens Død arvede han Taasinge, som han 1709 oprettede til et Stamhus, hvilket han paa forskjellig Maade forbedrede. Juel døde 10 Jan. 1709.
- 1703 — 22. **Sophie Juel**, Søster til forrige, født 28 Aug. 1664, d. 5 Okt. 1722 paa Egeskov, gift 8 Febr. 1682 m. Niels Krag til Voldbjerg, Egeskov, Skjoldemose, Løitved og Flintholm, Gehejmeraad, Deputeret for Finanserne, født 22 Aug. 1653, død 22 Febr. 1713. Begge hvile i Roskilde Domkirke.
- 1703 -- 36. **Vibeke Juel**, Søster til forrige, født 1672, arvede Eriksholm efter Faderen, død 1736, gift i første Ægteskab 13 Juli 1687 m. Admiral, Christian Bielke til Kjarbygaard, Basnæs og Edelgave, født 8 Febr. 1645 paa Saxlund, død 13 Jan. 1694 i Kjøbenhavn; gift anden Gang 8 April 1701 med Gregers Juel til Aastrup, Holbæk Ladegaard, Trudsholm og Kongsdal, Generallieutenant, født 26 Jan. 1667 i Viborg, død 26 Dec. 1731.
- 1736 — 44. **Vibeke Krag**, Datter af ovennævnte Niels Krag, født 29 Marts 1691, død 6 Marts 1778 i Odense, gift 1716 med Albrecht Philip von Eynden til Fryndal og Bjergbygaard, Generallieutenant, født 1665, død 19 April 1731, begravet i Kundby Kirke. Hun solgte 1745 Bjergbygaard og 1763 Fryndal.

- 1744 — 62. **Niels Juel**, Søn af ovennævnte Knud Juel, fødtes 1696 i Kjøbenhavn og holdtes 19 November over Daaben. Han tiltraadte 1714 Stamhuset Taasinge, udnævntes 1717 til Kammerjunker og blev 1718 Ritmester ved 1. fyenske Rytterregiment. 1723 forlod han Militærtjenesten som Oberstlieutenant. Paa Valdemars Slot førte han et lystigt Liv med Skuespillere og Sangere; saaledes var Digteren Ambrosius Stub hans Gjæst her. Juel udnævntes 1746 til Kammerherre og afgik 7 April 1766 ved Døden.
- 1744 — 67. **Carl Juel**, Broder til forrige, født 22 Juni 1706, blev 1731 Kammerjunker hos Dronning Sophie Magdalene, udnævntes 1735 til Assessor i Højesteret og blev 1738 Stiftamtmand i Christianssand Stift. 1742 blev han Hofmester hos Prinsesse Louise og 1746 Overhofmester hos Dronningen. 1749 blev han Gehejmerraad og sendtes 1751 som Gesandt til Sverig i Anledning af Kong Adolph Frederiks Thronbestigelse. 1752 blev han Overhofmester hos Dronning Juliane Marie, men fjærnedes allerede to Aar efter fra denne Stilling. 1754 — 60 var han Amtmand over Sorø og Ringsted Amter samt Overhofmester ved Sorø Akademi og 1760 — 67 Stiftamtmand over Fyen og Langeland samt Amtmand over Odense, Dalum, St. Knuds og Rugaard Amter. 1763 blev han Gehejmekonferensraad og arvede efter sin Broder Niels Stamhuset, men døde allerede 1 September 1767. Han var Ejer af Rønnebæksholm.
- 1767 — 86. **Niels Krabbe Juel** som Væрге for Frederik Juel, fødtes 11 Sept. 1740 paa Tølløse, blev 1755 Lieutenant i Søetaten, 1760 Premierlieutenant, 1764 Kaptejnlieutenant og 1767 Kaptejn. Han afgik 1772 fra Tjenesten. 1762 var han bleven Kammerjunker, 1767 Kammerherre og 1769 Assessor i Admiralitetskollegiet. Af Faderen Peder Juel fik han 1764 Herregaarden Billeshave og opførte her 1774 den nuværende Hovedbygning. Han døde 9 Marts 1793.
- 1786 — 1827. **Frederik Juel**, Søn af ovennævnte Carl Juel, fødtes 29 Januar 1761 paa Odense Slot, studerede i Kiel og berejste fra 1780 Europa. 1781 udnævntes han til Kammerherre og tiltraadte Besiddelsen af Taasinge, hvor han har efterladt sig et hæderligt Minde som en fremragende og fremsynet Landmand. 1801 blev han Oberst og Chef for fyenske Landeværnsregiment. 1803 blev han hvid Ridder, 1809 Generalmajor og 1815 Generallieutenant. 1812 fik han Overbefalingen paa Fyen. Han døde 15 Marts 1827.

- 1827 — 31. **Frederik Lowzow**, født 27 Aug. 1788 i Kjøbenhavn, blev 1805 Student fra Christianis Institut, 1809 juridisk Kandidat og ansattes som Auskultant i Rentekammeret. 1813 blev han konstitueret som Amtmand over Grevskabet Laurvig, men maatte to Aar efter forlade Landet, da han vægrede sig ved at aflægge Eden til den nye Konge. 1815 blev han Assessor i Højesteret, blev 1821 Stiftamtmand over Sjællands Stift og Amtmand over Kjøbenhavns Amt. 1831—43 var han Direktør for General-Toldkammer- og Kommercekollegiet og udnævntes 1843 til Justitiarius i Højesteret. 1817 blev han Kammerherre og 1845 Gehejmekonferensraad. L. døde 7. Aug. 1869 i Kjøbenhavn.
- 1831 — 36. **Frederik Christian Julius Greve Knuth**, født 12 Juli 1787, blev 1804 Student og 1810 juridisk Kandidat, 1811 Kommitteret i det vestindisk-guinesiske Rente- og Generaltoldkammer, 1815 Amtmand over Holbæk Amt og var 1831 — 50 Stiftamtmand over Sjællands Stift samt Amtmand over Kjøbenhavns Amt (til 1845). Han blev 1813 Kammerherre og 1847 Gehejmekonferensraad. Knuth døde 30 Okt. 1852 i Kjøbenhavn.
- 1836 — 47. **Knud Frederik Juel**, Broder til ovennævnte Frederik Juel, født 7 Dec. 1766 i Odense, kom 1784 til Universitetet og bestod juridisk Embedsexamen. Han udnævntes 1801 til Major og Kammerherre og tiltraadte 1803 Besiddelsen af Stamhuset Juelsberg. 1808 blev han Bataillonschef ved Kongens Regiment, 1809 Oberstlieutenant og 1814 Generaladjutant. 1828 forfremmedes han til Generalmajor. I Aarene 1821 — 36 var han Gesandt i Paris og blev sidstnævnte Aar udnævnt til Generallieutenant. Han døde 21 Nov. 1847 paa Juelsberg.
- 1847 — 59. **Carl Baron Juel-Brockdorff**, Søn af ovennævnte Frederik Juel, født 17 Nov. 1780, kom 1811 i Besiddelse af Baroniet Scheelenborg og ophøjedes Aaret efter i Friherrestanden. 1827 arvede han Stamhuset Taasinge. Han døde 15 Marts 1859.
- 1859 — 75. **Niels Juel**, Broder til forrige, født 24 Juni 1786, blev 1801 Fændrik i Livgarden til Fods, 1807 Premierlieutenant, 1812 Kaptejn, 1828 Major og Aaret efter Kammerherre. 1839 blev han Oberstlieutenant og udnævntes 1842 til Oberst og Chef for Livgarden til Fods. 1847 blev han Kmd. af Dbg. og tog 1848 Afsked fra Militærtjenesten. Han døde 21 Juli 1875 i Kjøbenhavn.

- 1877 — 76. **Frederik Carl Vilhelm Niels Adolph Krabbe Baron Juel-Brockdorff** til Baroniet Scheelenborg og Stamhuset Taasinge, Søn af ovennævnte Carl Baron Juel-Brockdorff, født 3 Maj 1812, død 24 Aug. 1876.
- 1876 — 88. **Christian Frederik Theophilus Alexander Baron Juel-Brockdorff** til Meilgaard, Broder til forrige, født 10 Nov. 1827, død 25 April 1888 paa Meilgaard.
1888. **Carl Frederik Sophus Vilhelm Baron Juel-Brockdorff**, Søn af ovennævnte Frederik Carl Vilhelm Niels Adolph Krabbe Baron Juel-Brockdorff. Baronen fødtes 7 Nov. 1839. Efter at være bleven Student og have bestaaet den filosofiske Prøve, gennemgik han Rekrut- og Kommandoskolen ved 2. Dragonregiment og blev Sekondlieutenant ved Kavalleriets Krigsreserve. Kort før Krigens Udbrud 1864 blev han ansat som Ordonnansofficer ved 2. Kavalleribrigade og gjorde Tjeneste som saadan indtil Fredsslutningen. Fra 1865 boede han som Forpagter paa Ølstedgaard og senere paa Hollufgaard indtil han 1876 overtog Besiddelsen af Stamhuset Taasinge, Baroniet Scheelenborg og Hovedgaardene Hollufgaard, Hindemae og Stenagergaard. 1874 udnævntes han til Hofjægermester, blev 1878 Ridder af Dbg. og Vasaordenen. 1881 blev Baronen Kammerherre og 1892 Dannebrogsmænd.



## 2. For Skeelerne.

- 1699) — 1720. **Berte Skeel**.
- 1720 — 37. **Birgitte Skeel** til Egholm og Krabbesholm, Datter af Gehejmemaal Otto Skeel til Vallø og Hustru Kirsten Bille, fødtes 7 Jan. 1669, viet 1686 til Otto Krabbe til Holmegaard, Broxø og Bækkeskov, Gehejme-

raad, Stiftsbeholdningsmand over Sjællands Stift, Ridder af Elefanten, født 1641, død 1719. Det hedder om hende i Christen Worms Gravtale: Det adelige Jomfrukloster laa hende for nær paa Hjertet, at hun kunde glemme det i sit Testamente. Hun forestod dets Midler som en forsynlig Patronesse og sørgede for dets Fremkomst og Bedste som en Moder. Gud lod det og lykkes, at hun saae saavel Kapitalen formeret som Jomfruernes Tal forøget. Og at hendes Kjærlighed imod dette hendes Skjødebarn maatte endog efter hendes Død være vitterlig, haver hun dertil givet Kapital 3000 Rdlr. saavel som 1000 Rdl. for 5 adelige Jomfruer at indskrives. Hun døde 26 Januar 1737 og er begravet i Roskilde Domkirke.

- 1737 — 63. **Charlotte Amalie Skeel**, Datter af Christen Skeel og Charlotte Amalie Plessen, fødtes 20 August 1700, gift 19. Febr. 1721 med Statsminister **Iver Rosenkrantz** til Rosenholm og Rygaard, født 5 Dec. 1674, d. 15 Nov. 1745, der til sin Død i Forening med sin Hustru var Patron for Klostret. Hun arvede efter Fru Birgitte Skeel, Otte Krabbes Enke, Egholm og Krabbesholm. I sin Enkestand forestod hun alene Klostret til sin Død 6 Jan. 1763.
- 1763 — 64. **Holger Skeel** til Birkelse, Mullerup, Mørup og Faareveile, fødtes 2. April 1699, blev 1717 Hofjunker, udnævntes 1730 til Etatsraad og Amtmand over Nordborg og Ærø samt 1738 til Konferensraad. 1748 blev beskikket til Stiftamtmand i Ribe og 1750 over Sjællands Stift. Han udnævntes 1755 til Gehejmerraad og døde 9 Marts 1764.
- 1764 — 82. **Jørgen Greve Scheel** til Grevskabet Scheel, til Gammel Estrup, Ulstrup o. s. v., fødtes 5 Jan. 1718, udnævntes 1741 til Assessor i Højesteret, 1742 til Kammerherre og 1756 til Gehejmekonferensraad. 1761 blev han Overhofmester hos Arveprins Frederik og 1770 beskikket til Medlem af Overskattedirektionen. 1774 blev han Overstaldmester hos Kongen og havde Aaret iforvejen faaet det blaa Baand. Han fraadte Patronatet efter eget Ønske 1782 og døde 5 Marts 1786.
- 1782 — 98. **Frederik Christian Skeel** til Birkelse, Mullerup og Nakkebølle, Søn af ovennævnte Holger Skeel, fødtes 26 Nov. 1735, blev 1757 Lieutenant i Livgarden til Hest og 1765 ansat som Major ved slesvigske Kyrdaserregiment. 1772 forlod han Militærtjenesten, blev 1773 udnævnt til Kammerherre og 1792 til Gehejmerraad. Han døde 11 April 1798.



- 1798 — 1817. **Vilhelm Matthias Skeel**, Broder til forrige, fødtes 2 Juni 1746, blev 1760 Lieutenant i Rytteriet og 1765 Ritmester. 1772 udnævntes han til Amtmand i Stavanger, blev 1776 Kammerherre, 1783 beskikket til Deputeret i Rentekammeret og 1785 til Amtmand over Antvorskov og Korsør Amter. 1787 — 92 var han tillige Amtmand over Sorø og Ringsted Amter. Han døde 9 April 1817.
- 1817 — 26. **Sophus Peter Frederik Skeel** til Birkelse, Søn af Statsminister Jørgen Erik Skeel, fødtes 22 Juli 1776, blev 1796 juridisk Candidat, ansattes som Auskultant i Rentekammeret og deltog i Krigen 1807 — 14. Han døde 22 November 1826.
- 1826 — 37. **Christian Frederik Erik Skeel**, Broder til forrige, fødtes 19 Aug. 1777, død 22 Nov. 1837.
- 1837 — 38. **Holger Frederik Skeel**, Søn af ovennævnte Vilhelm Matthias Skeel, fødtes 30 Marts 1785, blev 1805 juridisk Candidat og fik 1810 Beskikkelse som Prokurator ved Over- og Underretterne udenfor Kjøbenhavn, først i Slagelse og 1816 i Odense. 1832 blev han Prokurator ved Landsover samt Hof- og Stadsretten. Han døde 16 Sept. 1838.
- 1838 — 50. **Jørgen Erik Frederik Skeel** til Birkelse, Søn af ovennævnte Sophus Peter Frederik Skeel, fødtes 20 Maj 1802, blev 1823 Sekondlieutenant à la suite i Livgarden til Fods, 1832 Premierlieutenant, 1839 Kaptejn og udnævntes 1841 til Kammerherre. Han døde 22 Dec. 1849.
- 1850 — 80. **Vilhelm Samuel Skeel**. Søn af ovennævnte Holger Frederik Skeel, fødtes 6 Aug. 1810, blev 1830 Student og 1834 juridisk Candidat, ansattes 1841 som Auditor i Hæren, udnævntes 1847 til Assessor i Landsoverretten i Viborg og 1852 til Assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten. 1866 blev han Kammerherre, 1868—81 var han Repræsentant i Nationalbanken. 1879 udnævntes han til Justitiarius i Landsover- samt Hof- og Stadsretten og kort efter til extraordinær Assessor i Højesteret. 1880 tog han sin Afsked som Justitiarius og udnævntes til Kmd. af Dbg. Hans varme Interesse saavel for Slægtens Minder som for Roskilde Klosters Historie har sat sig et smukt Minde i de af ham udgivne Skrifter Optegnelser om Familien Skeel (1871) med Supplement (1882) og Optegnelser om Roeskilde adelige Jomfrukloster (1867) med Supplement (1877). I 30 Aar forestod han Patronatet med største Nidkjerhed og Pligtopfyldelse. Han døde 24 Nov. 1887 i Kjøbenhavn.

1880 — 84. **Erik Vilhelm Robert Skeel** til Dronninglund, Søn af Jørgen Erik Skeel, fødtes 22 Febr. 1818, blev 1835 dimitteret privat til Universitetet og 1841 juridisk Kandidat, 1859 blev han Kammerherre, valgtes ind i Landstinget og var fra 1875 til Aug. 1884 Indenrigsminister. Han døde 5 Nov. 1884.

1885. **Holger Frederik Skeel**, Søn af Kaptejn Christian Skeel, fødtes 9 April 1830, blev 1843 Kadet, stod ved Krigens Udbrud 1848 ved 1. Reservebataillon, deltog i Rekognosceringen ved Stentemühle og Affæren ved Kolding. Han fulgte derefter med Moltkes Brigade til Jylland og deltog ved 5. Reservebataillon i Slaget ved Fredericia, blev 1849 Sekondlieutenant i Infanteriets Krigsreserve og i Aug. 1850 forsat til Linien (5. Reservebataillon). 1861 blev han Premierlieutenant i 13 Bataillon, deltog i Kri-gen, udnævntes 1867 til Kaptejn og blev 1883 afskediget af Militærtjenesten. 1887 fik han Karakter som Oberstlieutenant. 1876 blev han Ridder af Dannebrog og 1884 Dannebrogsmænd samt 1875 dekoreret med den norske St. Olafsorden. 1887 tiltraadte han Besiddelsen af det skeelske Majorat.



## PRIORINDER.

---

- 1699 — 1733. **Mette Reedtz**, Datter af Kansler Peder Reedtz og Sophie Sehested, født omtrent 1660, gift med Kommerceraad Christian Lindenov til Restrup, født 13 Juli 1647, død 11 Juni 1692. Hun afgik ved Døden 3 November 1733 paa Lejregaard.
- 1733 — 63. **Elisabeth Friis**, Datter af Henrik Friis til Ørbækklunde og Hesselager og Sophie Juul, født 11 Juli 1677, indtraadt 1699 i Klostret, død 16 April 1763.
- 1763 — 76. **Pallene Urne**, Datter af Sivert Urne til Billeshave og Elisabeth Sophie Trolle, født omtrent 1700, gift 1729 med Oberstlieutenant Christian Frederik Gersdorff til Kjærsgaard, født 19 Juli 1697, død 23 Dec. 1759. Hun døde 20 Marts 1776.
- 1776 — 79. **Mette Sehested**, Datter af Generalmajor Jens Sehested og Margrethe Sophie Ramel, indskrevet 1715 i Klostret, død 18 April 1779.
- 1779 — 97. **Armgaard Sophie Lerche**, Datter af Kammerjunker Cornelius Lerche og Louise v. Reichau, født 10 April 1736, indskrevet 1753, død 28 Juli 1797.
- 1797 — 1820. **Christiane Henriette Louise Møsting**, Datter af Gehejmeraad Frederik Christian M. og Elisabeth Schack, født 1 Maj 1755, indskrevet 1758, død 14 Januar 1820.
- 1820 — 22. **Louise Bülow**, Datter af Major Christian Frederik Bülow til Musbek og Hustru Christiane Ernestine Lerche, født 12 Juni 1754 paa Lolland, indskrevet 1763, indkom 1784 i Klostret, død 17 Novbr. 1822.

- 1822 -- 41. **Helene Cathrine Betty** Comtesse **Lüttichau**, Datter af Gehejmeraad Christian Frederik Tønne Rigs greve Lüttichau til Aakjær og Dybvad o. s. v. og Karen, født v. Benzon, født 27 Maj 1790, kom 1813 i Klostret, død i Holsten 20 Juni 1841.
- 1841 — 70. **Sophie Ida** Comtesse **Ahlefeldt-Laurvigen**, Datter af Vilhelm Carl Ferdinand Greve Ahlefeldt-Laurvigen til Taarnholm og Hustru Edel Dyre Løvenhielm, født 13 April 1803 paa Bjørnemosé, død 3 November 1870.
- 1870 - 80. **Sophie Eleonore Josephine** Baronesse **Holek**, Datter af Frederik Conrad Baron Holck til Holckenhavn og Hustru Caroline Ernestine Alexandrine Skeel, født 2 Juni 1811 paa Holckenhavn, død 20 Jan. 1880 i Klostret, gift 25 Juni 1829 paa Holckenhavn med Adolph Otto Vilhelm Hedemann, Hofmarskal hos Kronprins Frederik (VII), Kammerherre, Oberstlieutenant, født 23 Marts 1793, død 16 August 1849.
- 1880 — 85. **Charlotte Caroline** Baronesse **Schaffalitzky de Muckadell**, Datter af Forst- og Jagtjunker Ludvig Ditlev Baron Schaffalitzky de Muckadell og Hustru Elisabeth Cathrine Skeel, født 11 Dec. 1832, d. 24 Aug. 1885.
1885. **Elisabeth Birgitte Bluhme**, Datter af Kommandørkaptejn Johan Peter Bluhme og Hustru Andrea Magdalene Henriette født Brønnum, født 16 Maj 1818, indskrevet i Klostret 1868, valgt til Priorinde 1 September 1885.



## PRÆSTER.

---

- 1701 -- 17. **Søren Jonæsen**, fødtes 14 April 1656 i Aarhus, blev 1675 Student fra Byens Skole og 1678 theologisk Candidat. 1680 — 82 rejste han udenlands, blev 1692 kreeret til Magister efter Aaret iforvejen at være bleven beskikket til Præst og Kannik ved Roskilde Domkirke, fra 1695 i Rang med kjøbenhavnske Sognepræster. Han døde 27 Maj 1717.
- 1717 -- 63. **Johan Hansen Lime**, fødtes 1685 i Middelfart, blev 1704 Student fra Frederiksborg Skole og 1706 theologisk Candidat. 1714 blev han kreeret til Magister og beskikket til Sognepræst i Himmelølv. Han døde 26 April 1763.
- 1763 — 71. **Augustinus Marcussen Tack**, født 10 Nov. 1710 i Odense, 1730 Student fra Odense Skole, 1735 theologisk Candidat, 1736 — 63 Sognepræst i Langaa og Øxendrup, død 29 April 1771.
- 1771 — 1806. **Niels Edvardsen Haar**, født 28 Jan. 1731, blev privat dimitteret 1750, theologisk Candidat 1756, 1766 — 71 Sognepræst i Ørslev og Solbjærg, afskediget 1806, død 22 Aug. 1811.
- 1806 — 20. **Edvard Augustinus Haar**, født 23 Okt. 1773, blev 1792 Student fra Roskilde, 1798 theologisk Candidat med Karakter laud. egr., 1804 personel Kapellan i Himmelølv og 1806 efter Faderen Sognepræst, død 9 Maj 1820.
- 1820 — 40. **Frederik Schmidt**, født 27 Maj 1771 i Asminderød Præstegaard, Student fra Christiania 1787, theologisk Candidat 1791. Han ansattes 1792 som Præst ved Tugthuset i Christiania, rejste 1794 udenlands og blev 1808 beskikket til Provst over Kongsberg Provsti. 1813 blev han Medlem af Eidsvold Rigsforsamling og Storthingsmand indtil 1817. I Aarene 1818 -- 19 var han paa Rejser og blev derefter 1820 Sognepræst i Himmelølv. 1826 blev han kreeret til Dr. theol. Han døde 16 Febr. 1840.

Schmidt var en fremragende Begavelse med store aandelige Interesser. Hans Dagbøger, der indeholde mange værdifulde Træk til Belysning af hans Samtid, ere udgivne 1868.

- 1840—60. **Andreas Frederik Winding**, fødtes 30 Juli 1785, blev 1804 Student fra Aalborg og 1810 theologisk Candidat. 1818 blev han beskikket til Kateket i Stege, 1824 til Sognepræst i Maibølle og 1829 i Taars. 1859 tog han sin Afsked som Sognepræst i Himmelølv og døde 18 Jan. 1868 i Kjøbenhavn.
- 1860 — 87. **Nissenius Claus Wedel**, født 27 April 1809 i Torup, blev 1828 Student fra Frederiksborg og 1835 theologisk Candidat, var derefter Institutbestyrer i Frederiksborg, indtil han 1849 blev beskikket til Sognepræst i Bredstrup. Han døde 3 Maj 1887 i Roskilde.
- 1886 — 98. **Karl Otto Herman Tryde Kalkar**, fødtes 9 Juni 1837, blev Student 1854, theologisk Kandidat 1859, derefter Forstander for Oddense Folkehøjskole i Salling, 1866 Andenlærer ved Lyngby Skolelærerseminarium og fra 1870 ved Jonstrup Seminarium. 1884 blev han Inspektør og Overlærer ved Viborg Kommunes Skolevæsen, afgaaet 1898.
- Pastor Kalkar er bekendt som Forfatter til den store Ordbog til det ældre danske Sprog.
- 1898 (14 Juli). **Jens Vilhelm Pontoppidan**, født 6 Aug. 1851, blev 1869 Student, 1875 theologisk Candidat og Aaret efter personel Kapellan ved Skjorping og Faardrup Menighed i Sjælland, 1877 forflyttet til Stillinge. 1883 blev han beskikket til Sognepræst for Simested og Testrup Sogn i Viborg Stift og 1888 til Sognepræst for Højslev, Dommerby og Lundø samt 1889 Provst for Fjends Herred. 1898 blev han Ridder af Dbg.

---

## DEGNE OG KANTORER.

---

1704. **Hans Vesling**, født 1683 i Roskilde; Student 1703 fra Roskilde, Hører ved Roskilde Cathedralsskole 1710, Candidat 1711, s. A. Sognepræst til Kornerup og Svogersløv, antoges 1704, 12 Juni af Berte Skeel og Knud Juell til at betjene Klosterets Kirke med Sang og Bøn saa ofte Gudstjeneste holdes. Han døde 1737.

- 1705 — 13. **Erik Villads Lykke**, Student 1708, Hører ved Roskilde Cathedral-skole.
- 1713 — 29. **Anders Melkiorson Slange**, Student 1711.
1730. — **Hans Rasmussen Thostrup**, begravet 11 Aug. 1730, 49 Aar gl.
- 1730 — 50. **Laurids Gottschalek**, f. 1705, begravet 9 Juli 1750, 45 Aar gl.
- 1750 — 68. **Peder Schade**. „Kantor ved det højadelige Jomfru Kloster“, dbt. 23 Nov. 1719 i Roskilde, Student 1740, Hører ved Roskilde Cathedral-skole, Forstander ved Duebrødre Hospital, død April 1768.
- 1768 — 81. **Anders Lind**, „Sogndegn til Himmeløv og Kantor ved Jomfruklostret,“ død 17 Juni 1781, efterlod en Kapital af 417 Rdlr.
- 1781 — 1822. **Jørgen Hoven**. død 3 April 1840, 84 Aar gl.
- 1822 — 1846. **Erik Hoven**, f. 25 Okt. 1783 i Himmeløv, Søn af forrige, afskediget paa Grund af Alder 23 Sept. 1846, død 14 Okt. s. A.
- 1846 — 68. **Daniel Viktor Christian Meyer**, født 2 Febr. 1822 i Gandløse, død 12 August 1868.
- 1868 — 81. **August Werner Meinig**, født 13 August 1818 i Nøddeho, blev 1838 Student fra Frederiksborg Skole og 1849 theologisk Kandidat, var derefter Huslærer, indtil han 1856 blev Lærer ved Frederiksborg Realskole. Han døde i Himmeløv 22 Marts 1881.
1881. **Frederik Rastrup Smith**, født 16 Oktober 1846 i Bjerne, Horne Sogn, optaget 1863 paa Jonstrup Seminarium og dimitteret herfra med Udmærkelse 1866, var derefter Huslærer paa Lolland og blev 1867 kaldet til Lærer i Biltris, Sæby Sogn, og Aaret efter til Lærer og Kirkesanger i Sæby. I Aarene 1894—95 var han Medlem af den af Kultusministeriet nedsatte Sprogkommission og har i en Aarrække været Medlem af Bestyrelsen for Sjællands Stifts Lærermøder. 1896 blev han Dannebrogsmænd.

## KLOSTERFORVALTERE.

---

- 1698 — 1701. **Jens Mortensen**, Ridefoged paa Selsø.
- 1702 — 1703. **Thomas Nielsen**, Ridefoged, aarlig Løn 40 Rdlr. som Klosterfoged.
- 1704 — 10. **Iver Madsen West**, Byskriver i Roskilde, begravet 11 Marts 1710 fra Roskilde Domkirke. Enken Kirstine Lychou begravet 10 Nov. 1712.
- 1710 — 15. **Frederik Jørgensen**, Ridefoged paa Selsø.
- 1715 — 23. **Niels Andeløv**, Ridefoged, nævnes 1706 som Kjøbenhavns Magistrats Ridefoged.
- 1723 — 28. **Anders Jørgensen**, Ridefoged.
- 1728 — 32. **Jørgen Kastrup**, Ridefoged, kvitterede 4 Oktober.
1732. **Christian Ulrik Jensen**, Ridefoged, kvitterede 21 Jan.
- 1732 — 51. **Christian Ulrik Bech**, Ridefoged, begravet 30 Aug. 1751.
- 1751 — 73. **Elias Linderød**, Forvalter, død 30 April 1773.
- 1773 — 95. **Andreas Nikolaj Gierløw**, født 1744, blev 1772 Raadmand i Roskilde, begravet 7 Jan. 1811.
- 1795 — 99. **Niels Lund**.
- 1799 — 1825. **Niels Lauritz Wolling**, født 1772, død 15 Aug. 1825.
- 1825 — 52. **Claus Christian Bruun**, født 17 April 1784, ansat 1 Maj 1825, død 27 Maj 1852.
1852. **Frederik Wilhelm Julius Göttsche**, fødtes 9 Marts 1822 i Faareveile i Sjælland, hvor hans Fader var Præst. Sin Skoleundervisning modtog han i Roskilde Cathedralskole og blev 1838 ansat paa Roskilde Dom-



kirkes Forvalter- og Stiftsskriverkontor indtil den daværende Stiftsskrivers Død 1854 og var under sidstnævntes Sygdom konstitueret som hans Fuldmægtig. 1852 blev han konstitueret som Klosterforvalter og ansattes i denne Stilling 9 Dec. 1853. 1880 blev han beskikket som Klosterkasserer og Klosterskriver, da denne Post efter Patronatets Beslutning ved indtrædende Vakance blev forenet med Klosterforvalterens. 1866 var han tillige blevet antaget som Kasserer ved Roskilde Cathedralskole. 1875 blev han udnævnt til Kammerraad og 1878 til Justitsraad. Gjennem det lange Tidsrum af 45 Aar, i hvilke Justitsraad Gøtzsche har beklædt Stillingen som Klosterforvalter, har han varetaget Klostrets Interesser med sjælden Dygtighed og Nidkærhed og derved indlagt sig blivende Fortjenester af denne Institution.



ROSKILDE ADELIGE JOMFRUKLOSTERS  
STATUTER



*Vii Christian Dend fente, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge,* de Wenders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmærskens, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst,

Gjøre alle Vitterligt, At efftersom hos Os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret Voris allernaadigste stadfæstelse paa effterskrevne ordning og Stiftelse, lydendis ord efter andet som følger: Vi underskrevne, Jeg *Margrete Uldfeld* Sal: Hr: General Admiral Hr: Niels Juels til Taasing, og Jeg *Berte Skeel* Sal: Hr. General Leutenant Hr. *Niels Rosenkrantz*es til Selsøe, Gjører vitterligt, at Vi, til Guds Ære og nødlidende Jomfruers sømmelig underholdning, af Vore egne Middeler haver skenket og foræret *Sorte Brødre* Kloster beliggende i Roskilde, dets Hovetgaard og Bygning, med tilliggende Jordegods, og alt dets Rettighed, som er *toe Hundrede, tredeve og een Tønde*, to skepper hart Korn, effter Jordebogens formelding, og deraf indrettet et adelig Jomfru Kloster, effter dend ordning og Stiftelse, som følger.

1.

Ville Vi i allerdybeste underdanighed have Klosterets handthævning til Voris nu Regierende allernaadigste Herre og Konge, og siden til hans Kongel. Majs.: Effterkommere i Regieringen ved dødsfald, som Gud lenge naadelig afvende, allerunderdanigst overleveret.

2.

Vi ville under evig forbandelse og Guds retfærdige hævn og straf overantvorde alle dem, som noget af det, som til Klosteret allerede givet er, eller herefter af nogen givis, fratager eller fravender.

3.

Skal dette adelige Jomfru Kloster bestaa af en Priorinde og Atten adelige Jomfruer, af saadan Herkomst, som udi den femte Post anmeldes.

4.

Og saasom ieg Margrete Uldfeld Sal: Hr: Niels Juels og ieg Berte Skeel Sal: Hr: Niels Rosenkrantzis haver af egen Middeler stiftet dette Kloster, saa forbeholder Vi Os og Voris Arvinger altid dend rettighed, at have *Sex* Jomfruer i dette Kloster, uden at lade dem indskrive, dog skal der givis med hver Jomfru, som efter den første indsettelse indsettis af Os eller Voris Arvinger *tre Hundrede Rixdaler*, og det saa ofte, som forandring skeer.

5.

Jomfruerne, som maa indtagis i dette Kloster, ere disse, hvis Fader enten er eller haver været Geheime Raad, eller Generals Personer i Kongens tjeniste, Ridderne af Kongens begge ordener, i dend Grevelig eller Friherlig stand af Kongen ophøyet, betient nogen af Ober Skarsierne, Konferens- eller Virkelig Estats Raads Skarsier, eller været Admiral, Oberster af Garderne eller Attolletriet, Stiffbefalingsmænd, Kron Printzens Marskalk, Printzernis Hofmestere eller General Krigs Kommissarier, eller ere af dansk Adel, eller af Kongerne med Adelsbreve benaadet, alle forskrevne deris egne ægte Døttre maa komme i dette Kloster naar de er oplært i dend Lutherske Religion, og der udi forbliver, og der givis med en hver *toe Tusinde* Rixdaler i Kroner, som altid bliver ved Klosteret.

6.

Naar nogen af forbenefnte Personer vil have Jomfruer i dette Kloster, skal dend angive sig hos Klosterets Patroner, og til dem levere *toe tusinde Rixdaler* i Kroner, tillige med et aars Rente, hvor da Jomfruen strax kand komme i Klosteret, mens betalís ej et aars Rente, tages Jomfruen ej i Klosteret førend et Aar efter at forbenefnte *to tusinde Rixdaler* i Kroner til Klosterets Patroner er betalt, og skal de, som i den femte Artikul indført er og saaledis betaler, i dette Kloster annammes, til tallet af Atten Jomfruer, men siden tages ej mod flere, førend platz ledig bliver.

7.

Naar dend Jomfru, som saaledis i nest foregaaende post sagt er, i Klosteret er indkommen, ved døden, ægteskab eller i andre maader afgaar, haver de, der haver givet de *to tusinde Rixdaler* til Klosteret med Jomfruen,

Ret til, for dem eller deris Arvinger, endnu anden gang at sætte en Jomfru i dend forigis sted, dog at der givis med dend anden Jomfru til Klosteret *tre hundrede Rixdaler*, siden bliver indsat den Jomfru, som ældst efter indskrivningen er berettiget.

8.

Hvem, som vil lade indskrive Jomfruen til at komme i Klosteret, skal give til Klosteret imod indskrivningen for en Jomfru tre hundrede Rixdaler, og hvis de paa engang vil lade indskrive toe Jomfruer, betaler dend for hver to hundrede og halftresindstve Rixdaler, og om de vil lade indskrive tre Jomfruer, betaler for hver to hundrede Rixdaler, og naar indskrivnings Pengene for en hver til dend Summa er opvoxen, at de kand bære tre tusinde Rixdaler enkelt rente at regne, saa indtages Jomfruerne en efter anden i Klosteret, ligesom de ere indskrevne til.

9.

Skal der være en Priorinde i Klosteret, som skal være over alle Jomfruerne, og idelig have tilsyn at Jomfruerne Gudelig, reenlig og dem self gavnlig fremdrager deris levnet, og icke tilstæde at de nogen tid er ledig, men holde dem til at læse, skrive, eller gjøre andet sømmeligt arbejde; hun skal forestaa Huusholdingen med god tilsyn oprigteligen, at intet fravendis eller bortkommer af hvis til Klosterets underholding hende leveris, hun skal holde bog paa ald dend indtegt hun annammer, og derimod rigtig anskrive dets udgift; hvad Priorinden ordinerer eller forandrer med bygning eller Huusvæsen skal skee med Klosterets Patroners tilladelse, og med de fire ældste Jomfruers videnskab og samtycke, bemelte fire Jomfruer skal og være overværendis, naar Regnskaberne forhøris, og dennem tillige med Priorinden underskrive; Priorinden nyder aarlig, foruden Kost og Kammer, firesindstve Rixdaler.

10.

Naar Priorinden afgaar, da vælger Patronerne over Klosteret og de fire ældste Jomfruer en adelig Frue, som er Enke, af god Familie, der er færdig i Pennen, og vant til at staa Huusholding for; kand de finde dem ligesaa vel fornøyet med en af de fire ældste Jomfruer, kand Patronerne og Jomfruerne tage en af De fire ældste Jomfruer til Priorinde, som de det gavnligst befinder, og det ved de fleeste Stemmer af forbemelte Personer.

11.

Ingen Jomfru, som er berygtet, maa indtagis i dette Kloster, og skal hver Jomfru, som kommer i dette Kloster, have med sig sin Seng og Sengekæder, saa og stole og bord, og nyder da fri Kost og fyrgetyve Rixdaler til Klæder aarlig.

12.

Alle Jomfruene spiser i en Stue med Priorinden, og faar til hver Maaltid tre Rætter Mad, to Jomfruer skal være i et Kammer og have en Seng tilsammen, og betienis af en Pige, og haver begge Jomfruene lige deel i Pigens arbeide, og nyder en hver Jomfru til sin nytte det hun arbeider.

13.

Jomfruene maa ej gaa daglig i andet end i Uldet Tøy eller ostindisk bast, med mindre deris Hellig og Søndags Klædninger er saa forslidt, at de tiener ei til dend brug; de maa ingen Kniplinger gaa med, uden det de self og deris Piger arbeider; Silke Klædninger maa de gaa med foruden Sølf og Guld, dog tilladis dem en bremme saa bred som tre Fingre, af Sølf eller Guld, og maa de opslide hvis Klæder de fører ind i Klosteret med sig, naar de indtagis.

14.

Der maa ingen Jomfru komme i Klosteret under tolf aar, med mindre hun har de middele over de toe tusinde Rixdaler, som er givet til Klosteret med hende, at hun kand oplæres for i hendis Christendom og anden nyttig Lærdom.

15.

Hvis nogen Jomfru i Klosteret ved Guds forsyn og med hendis Venners samtycke, gaf sig i ægteskab med en Person af hendis stand, da tilladis det, men dersom nogen Jomfru sig anderledes gifter, skal hun miste alt det hun har i Klosteret.

16.

Naar nogen Jomfru i Klosteret ved døden afgaar, bliver ald hendis med havende Løsøre og dend tiende del af hendis middele ved Klosteret, og dersom hun vil testamentere meere dertil, staaer det hende frit for, som i alle maader skal holdis, saa fremt de ere over deris atten Aar, derimod nyder de fri begravelse af Klosteret.

17.

Jomfruene maa ej være af Klosteret uden Priorindens videnskab og tilladelse, langt mindre Kiøre nogensteds ud i uden Priorindens tilladelse, hvad breve og bud der kommer til Jomfruene, skal de strax give Priorinden tilkiende.

18.

Jomfruene, saavelsom deris Piger, skal ingen Prediken i Kirken forømme, uden Sygdom hindrer dem; de skal og daglig holde Morgen og Aftenbøn tilsammen, paa det sted i Klosteret, som dertil ordineret bliver, og bede for Voris Naadige Konge, Dronningen og det Kongelig arvehuus.

19.

Jomfruernis Rang og Gang imellem dem indbyrdis skal være, efftersom de er kommen ind i Klosteret til.

20.

Dersom nogen Jomfru befindes at være Priorinden opsetzig eller modvillig udi en eller anden maade, skal hun første gang miste det Aar af hendis penge tyve Rixdaler; anden gang hun vitterlig forseer sig skal hun miste tredeve Rixdaler; tredje gang hun traadtzig og Gienstridig beteer sig, forviises hun af Klosteret, og en anden Jomfru indsettis i hendis sted af dem, som gaf de to tusinde Rixdaler til Klosteret med hende, saa fremt hun er dend første Jomfru, som er indsat for de penge, og ellers settis en Jomfru i Klosteret efter ældste indskrivning, og naar slig forseelse skeer, skal det hver gang angives for Klosterets Patroner, hvilke skal kiende og dømme det som Ret er.

21.

Hvis nogen Jomfru i Klosteret imod forhaabning skulle findis i løstgighed, da straffis hun i høyeste maader og uden ald Naade indsettis i Spindhuset, der at forblive hendis livstid, og alle hendis midler at være forfalden til Klosteret.

22.

Tienerne og Pigerne tager Priorinden an, og afskaffer efter deris forhold, som hun finder got at være.

23.

Skulle der findis nogen, som vil have deris Venner i Klosteret, der ej er fød af forskrevne stand, dog af fornemme Folk, som er af et got rykte, og Klosterets Patroner det for got finder, og de vil give fire tusinde Rixdaler til



Klosteret, og kand blive adlet af Voris Naadige Konge, maa de og i dette Kloster, naar platz er, indkomme.

24.

Naar nogen af dem, som effter dend femte Artikul maa komme i Klosteret, vil ved indskrivelsen, foruden de ordinære indskrivningspenge give et hundred Rixdaler til Klosteret, saa skal de være berettiget for dem eller deris arvinger at sætte en Jomfru i Klosteret, foruden videre penge derfor at betale, effter at et hundred Jomfruer er afgangen, hvilket regnis fra dend første Jomfru som er afgaaen, effter at bemelte et hundred Rixdaler er betalt, dog skal de Jomfruer, som er indgiven med to tusinde Rixdaler til Klosteret, og de ved Indskrivelsens penge kand bære dend udi dend Ottende Artikul ommeldte Sum Penge udi deris fremgang i Klosteret, ej derved hindres eller præjudiseris og skal de, som pengene giver, bekomme Patronernis Bref, at saa mange Penge er betalt, og paa hvad Ret de derfor i sin tid haver at vente, hvilke Breve skal til bogs føres, paa det altid effterretning kand have, hvorledis en hver til Klosteret er berettiget.

25.

Om Gud vil formeere Klosterets indkomst, og Klosterets Patroner finder det Got, skal der holdis flere Jomfruer.

26.

Naar Klosterets indkomster det tillader, og Klosterets Patroner effter giorte overslag for got befinder, at Klosteret Kand tage imod Adels Enker eller Jomfruer til aarlig Kost og ophold derinde, maa det skee for betaling, nemlig om Aaret for et hundred Rixdaler, men de self desforuden betale deris Klæder.

27.

Der skal være en Foged ved Klosteret, som skal være en Mand boendis i Roskilde, eller en anden beqvem Karl i nærværelsen, hand skal forrette hvad ved Klosterets Jordegods er at bestille, forsvare Tienerne og Bønderne til Tinge, i rette tid indkræve Klosterets indkomster og Bøndernis Landgilde, med hvis de tilkommer at give, skaffe rigtig qvittering for Bøndernis Skatter, og aarlig indgive et rigtig Regnskab paa Klosterets indtægt og udgift, hand skal og altid lade Priorinden vide, hvor vit forrettis, og effterkomme hvad hun finder nyttigt og Klosteret til beste, effter hans Instruxis videre indhold; Klosterets Patroner tager ham an, og giver ham aarlig løn effter foreening, og nyder hand foruden tiende penge af uvisse indkomster som der falder ved Klosterets Jordegods, saa og en Rigsdaler paa hver skifte der ordineris at holdis, og betalis hans nødvendige Reisers bekostning effter billighed.

· 28.

Der skal være en udspiserske, som skal tage vare paa Huusgeraadet, og som med troskab og flittighed gjør hendis tjeniste effter Priorindens befalling, saa skal der være Jomfruernis Piger, samt Brygger- og Melke Piger, Iligemaade Karlfolk, saasom en Tiener der kand skrive, en Urtegaardsmand, en Kutsk, en Portner, Røgter og Tærsker, hvilke alle faar aarlig af Klosterets indkomst effter Patronernis sigelse.

29.

Alle Betienterne, Karle og Piger, skal spises ved et bord, og faar til hver Maaltid saavel Middag som Aften, toe Retter Mad, og til Frokost faar Karl folkene Sild og Brød og Pigerne Øl og Brød.

30.

Hvad Klagemaal der kand foraarsages, enten Priorinden Klager over Jomfruene eller Betienterne, eller de over Priorinden, skal angivis for de tvende Patroner, som staa Klosterets Midler for, hvilke der i skal kiende og skicke det som Ret er.

31.

Skal Jeg Margrete Uldfeld Sal: Hr: General Admiral Hr: Niels Juels, og jeg Berte Skeel Sal: Hr: General Leutenant Hr: Niels Rosenkrantzis, Vi begge allene, saa lenge Vi lever, og Gud giver Os forlighed, være Klosterets Patroner, og staa dets Middeler for, og naar Vi ved døden er afgaaen, skal vore Slægter være Patroner, og staa Klosterets Midler for paa efterfølgende maade, effter fru Margrete Uldfeld hendis Børn i hendis sted, saa lenge de lever og effter dem dend Juel, som er nærmest beslægtet til Sal: General Admiral Hr: Niels Juel og ældst i deris sted, saa lenge der er Jueler til, af det slags paa Mandesiden, og naar Julerne ere uddøde paa Mandsiden, skal de Mænd, som haver Jueler paa Qvindesiden, tiltræde ligesom Qvinden ældst er; Iligemaade effter Fru Berte Skeel Sal: Hr: General Leutenant Hr: Niels Rosenkrantzis, skal hendis nærmeste Slægt, som ældst er, saa lenge der er Skeeler til paa Mandssiden, være i hendis sted, og naar de er uddøde paa Mandssiden, skal de Mænd, som har Skeeler paa Qvindesiden, tiltræde, ligesom Qvinden ældst er, og maa ingen af disse tvende Klosterets Patroner, som nu er eller effter kommer, og som har dets middeler at forestaa, udrette noget Klosteret angaaende, uden den andens videnskab og samtycke: Naar alle forbemeldte Jueler og Skeeler er uddød skal Stifftampmanden i Sielland tillige med Amptmanden over Kiøbenhafns Ampt, saa fremt de er vederheftig, være Patroner og have dette adelige Jomfru Klosters midler i hænder at forestaa, skulle nogen af dem, som skal staa Klosterets

midler for, enten være forgiødet, eller ei vel stod deris egne midler for, eller ei oprigteligen ville, eller med forstand kunde forestaa Klosterets midler, dend setter Stiftamtmanden i Sielland derfra, og en af samme Familie, som Klosteret sicker og vel kand forestaa, settis dertil igien, saa at en hver som faar dette Klosters Middeler i hænder, mager det saaledis, som de vil have løn af Gud og ære og tak af Menniskene.

32.

Klosterets penge, som skal sættis paa Rente, skal de tvende, som haver Klosterets midler at forestaa, udsætte paa visse stæder, saa at deraf kand havis fem pro Sento aarlig, kand de ej faa pengene udsat for fem pro Sento, da til-ladis pengene at udsettis for 4 pro Sento, eller dygtig Jordegods derfor at kjøbis, om de icke imod forneyelig pant kand indsettis.

33.

Bygningen og Jordegodset haver Klosterets Patroner god indseende med, saa at det vel vedlige holdis, saa udretter de og i andre maader Klosteret til beste, alt det som dem muligt er.

34.

Skulle Klosterets indkomster, ved Guds Velsignelse og Christelige Hierters godhed, saaledis formeris, at det, foruden Priorindens og Jomfruernis med Klo-sterets Betienters sømmelig underholdning, kand taalis, da skal halfparten af indskrivningspengene komme til forbedring for Priorinden og Jomfruene i Klo-steret, og nyder Priorinden altid dobbelt imod en Jomfru, og halfdelen slaais til Kapitalen, at tid efter anden fleere Jomfruer der i Klosteret kand underholdis, og da falder det dem til, som først i Klosteret til forventning er indskreven.

35.

Skal aarlig skrivis i en bog hvad Klosterets Midler bestaar udi, og hos hvem de er udsat, og skal Priorinden have samme Bog i bevaring, hvilken af Klosterets Patroner aarlig skal underskrivis, og de dend saa hver aar til Stiftt-amtmanden i Sielland fremvise.

36.

Begieris Stiftamtmanden i Sielland maa være dette Jomfru Klosters forsvar, at det maa handthævis ved Ret og billighed. Kiøbenhavn den 19 Marti Aar 1699. Sal. Hr. Niels Juels Enke Margrete Uldfeld, Sal. Hr. Niels Rosen-

krantzis Enke Berte Skeel; Da ville vi forskrevne ordning og Stiftelse udi alle dends ord og indhold, efftersom dend heroven indført findis, allernaadigst have stadfæstet, saa og hermed stadfæster. Forbydendes alle og en hver herimod, efftersom forskrevet staar, at hindre, eller udi nogen maade forfang at giøre, under Vor hyldest og Naade. Givet paa Vort Slot Kiøbenhafn den Attende Aprilis, Aar Et Tusind, Sex Hundrede, Halffemtesindstyve og Ni.

Under Vor Kongelig Haand og Signet.  
Christian.

M. Moth.



# KONVENTUALINDERNE

1699 — 1899



- ADELER, Marie Elisabeth (Gehejmerraad Frederik A. til Bradsborg og Glemøekloster og Anna Beate Rosenkrantz), f. 16 Juni 1740 — 1742 — d. 26 Sept. 1811, g. 5 Sept. 1775 m. General, Kammerherre August Frederik v. Wackenitz, f. 26 April 1726, d. 16 Dec. 1808.
- ADELER, Vibeke (Søster til forrige), f. 19 Maj 1742 — 1742 — d. 30 Nov. 1786, Hofdame, g. 13 Marts 1771 m. Kammerherre, Oberst Arnold Frederik Ludvig v. Haxthausen, f. 4 Okt. 1738, d. 26 Marts 1813.
- ADLER, Bertha Louise (Generalsuperintendent Jakob Georg Christian A. og Louise Dorothea Lederer), f. 25 Okt. 1816 i Slesvig — 1818 — d. 11 Febr. 1848, g. 19 Juli 1845 m. Kaptejn, Toldforvalter Frederik Julius d'Origny (se S. 5).
- AHLEFELDT-LAURVIG, Natalie Caroline, Comtesse (Vilhelm Carl Ferdinand Greve Ahlefeldt-Laurvig og Claudine Bang), f. 23 Okt. 1816 paa Taarnholm, — 1851 — d. 24 Marts 1874 paa Oringe.
- AHLEFELDT-LAURVIG, Ursula Christine, Comtesse (Carl Christian Greve A.-L. og Laura Christiane Marie Adolphine Louise Madsen), f. 18 Jan. 1855 paa Vestergaard, d. 24 Nov. 1859.
- AHLEFELDT-LAURVIG, Caroline Ernestine Sophie, Comtesse (Søster til forrige), f. 4 Marts 1858 paa Vestergaard — 1858 — g. 26 Sept. 1884 m. Forpagter Niels Keilgaard Hastrup, f. 13 Aug. 1848.
- AHLEFELDT-LAURVIG, Ursula Magdalene, Comtesse (Søster til forrige), f. 17 Dec. 1859 — 1860.
- AHLEFELDT-LAURVIG, Natalie Nielsine Cathrine, Comtesse (Søster til forrige), f. 5 Juni 1861 paa Vestergaard, g. 1 Juni 1888 paa Carlseje m. Sognepræst Caspar Frederik Johansen Wegener, f. 16 Dec. 1851.
- APPELDORN, Olivia Amalie Caroline (Etatsraad Carl Emil A. til Løvegaard og Ottilia Annalie Petersen), f. 17 Febr. 1866 — 1894.
- APPELDORN, Frederikke Christiane Ottilia (Søster til forrige), f. 2 April 1867 — 1894.
- APPELDORN, Ellen Amalie (Søster til forrige), f. 26 Okt. 1875 — 1894.



- ARENFELDT, Elisabeth Sophie (Jørgen A. til Rugaard og Tjele og Ellen Kristine Below), f. 29 Nov. 1686 paa Rugaard — 1704 — d. 12 Juli 1710 i Klostret.
- ARENFELDT, Else Cathrine (Søster til forrige), dbt. 12 Dec. 1691 i Rosmus Kirke — 1714 — d. 5 April 1743 i Klostret.
- ARENFELDT, Sophie Amalie Dorothea (Hans Lorentz A. og Mette Bille), f. 10 Febr. 1728 — 1737 — d. 20 Nov. 1760 i Klostret.
- ARENFELDT, Engelke Charlotte (Contreadmiral Jakob A. og Engelke Charlotte de Klau-man), f. 31 Juli 1792 — 1817 — d. 4. Okt. 1854.
- v. ARENSTORFF, Ida Johanne Frederikke (Etatsraad Frederik Christian v. A. til Overgaard og Albertine Cathrine Benzon), f. 10 April 1774 paa Overgaard — 1782 — d. 4 Sept. 1798 i Friedrichsort, g. 20 April 1796 i Udbyneder Kirke m. Kaptejn Paul Frederik Harbou, f. 9 Marts 1768, d. 26 Dec. 1800.
- v. ARENSTORFF, Frederikke Sophie (Søster til forrige), f. 20 Aug. 1777 — 1782 — d. 11 Nov. 1812, g. 9 Juli 1802 m. Ritmester Johan Georg Wittrock, f. 1769, d. 10 Febr. 1814.
- d'AUBERT, Helene Marie (Oberst François Jaques Xavier d'A. og Juliane Bang), f. 28 Aug. 1772 — 1777 — d. 23 Febr. 1832, g. 1792 m. Oberst Ludvig Didrik Nægler, dbt. 17 April 1766, d. 27 Febr. 1844.
- d'AUBERT, Susanne Louise Charlotte (Søster til forrige), f. 23 Juli 1782 — 1786 — udgaaet 1823, indtraadt i Støvringgaard Kloster, d. 13 Jan. 1869.
- BAGGER, Jeanne Margrethe (Biskop Hans B. og Søster Svane), dbt. 8 Marts 1694 i K. 1706 — d. 28 Apr. 1773 i K.
- BALLE, Frederikke Severine (Biskop Nikolaj Edinger B. og Johanne Frederikke Harboe), f. 28 Dec. 1797 — 1799 — d. 24 Marts 1860.
- v. BARNER, Amalie Tugendreich (Generalmajor Helm Gotthard v. B. og Henriette Margrethe Lente Adeler), f. 21 Maj 1768 paa Alkestrup — 1774 — d. 18 Juli 1793, g. 19 Febr. 1791 m. Statsraad i Norge Marcus Giøe Rosenkrantz til Leerbæk, f. 22 Jan. 1762, d. 11 Maj 1838.
- v. BARNER, Charlotte Vilhelmine (Leopold v. B. til Kalundborg Ladegaard og Mathilde Leontine Margrethe Feddersen), f. 20 Juni 1858 — 1861 — g. 1 Marts 1882 m. Ernst Rudolf Hilmar William Otto Segeband v. Estorff til Neetze, f. 17 Juni 1855.
- BARTHOLIN-EICHEL, Elisabeth Petronella (Etatsraad Johan Bartholin-Eichel og Bolette Marie Grane), f. 18 Sept. 1775 paa Aastrup — 1781 — d. 19 Marts 1831, g. m. Major, Dir. ved Kbhvns. Fattigvæsen Christian Sigfred Mangor, f. 7 Maj 1771, d. 30 Nov. 1840.
- BAUDITZ, Nonny Caroline Joachimine (Kammerherre Oberst Ferdinand Adolph B. og Siegfriede Antoinette Caroline Louise Comtesse Holstein), f. 22 April 1842 — 1870 — g. 25 Sept. 1872 m. Premierltnt. i Søetaten Henrik Gerner Sneedorff Olrik, f. 7. Sept. 1841, d. 4 Marts 1876.
- BAUDITZ, Caroline Sophie Emilie (Søster til forrige), f. 10 Sept. 1852.— 1870.

- BECK, Charlotte Gertrude Vilhelmine Marie (Oberst Hans Charles Johannes Beck og Elisabeth Juel), f. 16 Okt. 1853 — 1872 — g. 18 Maj 1881 m. Auditor Otto Frederik Ahlmann, f. 2 Aug. 1843.
- v. BENZON, Ida Louise Holek (Oberstltn. Hans v. B. og Antoinette Christiane Charlotte v. Arenstorff), f. 16 Aug. 1774 — 1782 — g. 1 Aug. 1799 m. Kjøbmand Heinrich Vilhelm Klink, d. 29 Nov. 1800.
- BERNSTORFF, Ide Sophie Frederikke (Major Andreas Hartvig Barthold B. og Hedevig Sophie von Sperling), f. 8 Juni 1807 — 1808 — d. 3 Febr. 1845.
- BERTOUCHE, Cathrine Sophie Vilhelmine (Kammerherre Carl Rudolph B. og Cathrine Frederikke de Witt), f. 25 Okt. 1762 — 1777 — d. 18 April 1848 i Klostret.
- BERTOUCHE, Susanna Caspare Marie (Kammerherre, Amtmand Ernst Albrocht B. og Marie Magdalene le Sage de Fontenay), f. 25 Juni 1786 — 1799 — d. 30 Okt. 1834 i Glückstadt, g. 25 Marts 1830 m. Kammerherre, Oberstltn. Christian Frederik Høegh, f. 25 Marts 1785, d. 8 Nov. 1857.
- BILLE, Christine Birgitte (Konferensraad, Stiftamtmand Jørgen B. til Ellinggaard og Ide Rodsteen), f. 9 Juni 1707 — 1709 — d. 25 April 1767, g. 24 Juli 1733 m. Schack Vittinghof Greve Holck, f. 10 Dec. 1701, d. 26 Jan. 1776.
- BILLE, Anna Rebecca (Kammerherre, Amtmand Carl Steen Andersen B. og Louise Mogensine Ipsen), f. 3 April 1800 — 1861 — g. 10 Juni 1881 m. Kaptejn i Søetaten, Havnekaptejn Christian Frederik Drechsel, f. 1 April 1854.
- BLOM, Jane Gustava (Stiftamtmand Emanuel B. og Charlotte Christiane v. Arenstorff), f. 26 Juni 1803 — 1811 — d. 17 Okt. 1884, g. 15 Nov. 1828 m. Morten Hansen, By- og Herredsskriver i Skive, f. 5 Juni 1790, d. 18 Juli 1864.
- BLOM, Ida Karene (Søster til forrige), f. 3. Juli 1805 — 1811 — d. 6. Sept. 1884, g. 8 Nov. 1844 m. Christian Nicolai Grave, Urtekræmmer og Kaptejn i Borgervæbningen, f. 1 Maj 1807, d. 4 April 1880.
- BLOM, Marcine Gerhardine (Søster til forrige), f. 17 Febr. 1811 — 1811 — d. 18. Jan. 1882 i Klostret.
- BOINEBURG, Susanne Margrethe (Oberst Herman Frederik v. B. og Judithe Augustine v. Marschalek), f. 26 Juli 1699 — 1705 — d. 24. Okt. 1732, g. 9 Juni 1724 m. Gehejmeraad Christian August v. Berkentin, f. 8. Dec. 1694, d. 2. Juli 1758.
- v. BOTHMER, Birthe Sophie, Baronesse (General Johan Frederik Rigs greve Bothmer til Launbrück og Birthe v. Holstein), f. 11 Maj 1727 — 1737 — d. 20 Marts 1771 i Svendborg, Hofdame hos Dronning Sophie Magdalene.
- BRINCK-SEIDELIN, Ivarikke (Konferensraad Hans Didrik Brinck-Seidelin til Hagedsted og Ingeborg Pedersdatter Bering), f. 30 Okt. 1754 paa Hagedstedgaard — 1770 — d. 29 April 1826 i Aalborg, g. 1782 m. Professor, Rektor i Aalborg Rasmus Severin Kisbye, f. 3 Febr. 1754, d. 1 Sept. 1826.
- BRINCK-SEIDELIN, Petronelle (Søster til forrige), f. 24 Nov. 1755 — 1770 — d. 27 April 1801, g. 6 Juli 1787 m. Konferensraad, Generalkonsul og Kommitt. i Kommercekoll. Emmanuel Rasmus Grove, f. 13 Sept. 1756, d. 12 Jan. 1847.

- BROCKDORFF, Lucie Hedevig** (Oberst Schack B. t. Grundet og Sophie Hedevig v. Grabou), f. 1747 — 1764 — d. 3 April 1798, i Nøstved, g. 24 Aug. 1770 m. Oberst Christian Frederik Levetzau, f. 11 Febr. 1745, d. 12 Okt. 1820.
- BROCKDORFF, Leopoldine Cathrine** (Søster til forrige), f. 22 Juni 1753 — 1755 — d. 18 Marts 1794 i Klostret.
- BROCKDORFF, Sophie Frederikke, Baronesse** (Baron Schack B., Friherre til Schelenborg Kammerherre, og Charlotte Amalie Lente Adeler), f. paa Schelenborg 1758 — 1764 — d. Nov. 1817.
- BROCKELMANN, Louise Caroline** (Generalmajor Johan Georg B. og Elise Sophie v. Pentz), f. 16 Juli 1774 i Trondhjem — 1778 — gift i Brunsvig 20 Marts 1800 m. Jacques Auguste Claude Liénard Chevalier du Plessis.
- BROCKENHUUS, Elisabeth Ida Mariane** (Overhofmester Johan Ludvig B. og Anna Ernestine Comtesse Schack), f. 10 Okt. 1797 — 1803 — d. 1 Juni 1827, g. 21 Juni 1817 m. Geheimekonferensraad, Stiftamtmand Frederik v. Lowzow, f. 27 Aug. 1788, d. 7 Aug. 1869.
- BROCKENHUUS, Vibeke Magdalene** (Søster til forrige), f. 22 Febr. 1802 — 1803 — d. 9 Nov. 1803 i K.
- BROCKENHUUS, Caroline** (Søster til forrige), f. 31 Okt. 1804 — 1807 — d. 6 April 1878 i K., g. 4 Nov. 1827 m. Kammerherre, Amtsforvalter Hans Georg Krogh v. Lowzow, f. 21 Juli 1793, d. 24 April 1863.
- BUHL, Agnete** (Prof. theol. Frantz Peter William Buhl og Frieda Vilhelmine Gørnemann), f. 7 Okt. 1887 — 1888.
- BUHL, Ingeborg** (Søster til forrige), f. 17 April 1800 — 1800.
- BÜLOW, Edel Catharine Sophie** (Major Christian Vind B. til Lejregard og Vibeke Magdalene Brockenhuus-Løvenhjem), f. 21 Febr. 1746 i Kolding — 1763 — d. 22 Jan. 1778.
- BÜLOW, Helene Frederikke** (Major Frederik August B. til Petersborg og Anna Dorothea v. Gortz), f. 14 Sept. 1749 — 1756 — d. 11 Jan. 1811.
- BÜLOW, Anna Joachimine Hippolyta** (Søster til forrige), f. 23 Nov. 1750 — 1756 — udsløttet 1775, lever 1824 i K.
- BÜLOW, Marie Catharine** (Søster til forrige), f. 14 Sept. 1753 — 1756 — d. 9 Juli 1784.
- BÜLOW, Sophie Benedikte** (Major Christian Frederik B. til Muusbek og Christiane Ernestine Lerche), f. 3 Jan. 1751 paa Lolland — 1763 — d. 1779.
- BÜLOW, Cathrine Rasch** (Søster til forrige i Faderens 2. Ægteskab m. Anna Clausen), f. 9 Jan. 1789 — 1801 — d. 17 Nov. 1883 paa Rosenholm ved Grenaa.
- BÜLOW, Juliane Marie** (Gehejmeraad Hans Henrik B. og Marie Henriette Læsson), f. 20 Aug. 1773 i K. — 1775 — d. 8 Jan. 1852 i Horsens, g. 11. Maj 1792 i K. m. Ove Henrik Baron Juel af Rysensten til Baroniet R., f. 2. April 1771, d. 11 Juni 1836.

- BÜLOW**, Henriette Benedikte (Søster til forrige), f. 22 Juli 1774 — 1775 — d. 24. Maj 1845 i Klostret.
- BÜLOW**, Sophie Charlotte (Kommandør i Sæetaten Frederik B. og Christine Frederikke v. Brüggeemann), f. 6 Nov. 1774 — 1781 — d. 16 Maj 1839.
- BÜLOW**, Vibeke Ida Vilhelmine (Søster til forrige), f. 7 April 1780 — 1781 — d. 19 Okt. 1817, g. 12 Aug. 1803 m. Kammerjunker Christian Ditlev Lüttichau til Tjeld, f. 7 Maj 1766, d. 11 Jan. 1809; 2<sup>o</sup> 1817 m. Generalkrigskommissær Schack Lüttichau til Grundet, f. 23 Okt. 1770, d. 29 Sept. 1819.
- BÜLOW**, Edel Cathrine (Amtmand, Kammerherre Hans Løvenhjeml Bülow og Isabella Schøller), f. 20 Okt. 1778 — 1780 — d. 10 Jan. 1860 i Odense, g. 20 Juni 1865 i K. m. Kammerherre, Oberstltnt. Hans Frederik Johan Brockenhuus-Løvenhjeml til Veirup, f. 26 Juli 1771, d. 2 April 1851.
- BÜLOW**, Eva Louise (Generalmajor Frederik Rudbek Christian B. og Henriette Marie Kold), f. 27 Maj 1792 i Skive — 1799 — d. 1824, g. 5 Juli 1817 i Skive m. Povl Sehested, Branddirektør i Skive, f. 9 Nov. 1788, d. 30 Sept. 1834 i Skive.
- BÜLOW**, Henriette Marie Christine Louise (Søster til forrige), f. 7 Dec. 1797 paa Gl. Skivehus — 1797 — d. 26 Okt. 1813 sammesteds.
- BÜLOW**, Caroline Christiane Hansine Ulrikke (Generalmajor Ulrik Adam Otto B. og Edel Margrethe de Folsach), f. 30 Jan. 1793 — 1803 — d. 21 Sept. 1860 i Klostret, begr. paa Graabrødrekirkegaarden.
- BÜLOW**, Sophie Louise (Søster til forrige), f. 8 Mai 1802 — 1803 — d. 7 Febr. 1877, g. 9 April 1823 m. Toldinspektør, Kammerraad Diderich Christian Didrichsen. f. 7 Sept. 1790, d. 31 Juli 1885 i K.
- BÜLOW**, Ida Helene Christine (Søster til forrige), f. 8 Mai 1802 — 1803 — d. 19 Dec. 1856 g. 1829 m. Nicolai Lund fra Norge, f. 1795, d. 1864.
- BÜLOW**, Thyra Elisabeth (General Otto Christian Severin August B. og Pauline Andrea Brøndsted), f. 3 April 1870 — 1871 — d. 26 Juni 1872.
- CASTONIER**, Regine Henriette (General Henrik C. og Eleonore Müller), dbt. 6 Nov. 1756 i Fredericia — 1763 — d. 1847.
- CASTONIER**, Margrethe Charlotte Vilhelmine (Søster til forrige), f. 16 Aug. 1759 i Fredericia — 1763 — d. 1814.
- CEDEFELD** de SIMONSEN, Edele Johanne Sophie Rasmine (Kommandørkapt. Andreas Christian C. de S. og Edele Sophie Møller), f. 10 Nov. 1821 i K. — 1850 — g. 19 Okt. 1853 i K. m. Kaptejn. Toldforvalter Frederik Julius d'Origny, f. 31 Juli 1816, d. 3 April 1888.

- CEDERFELD de SIMONSEN, Elisabeth Laurine Henriette Charlotte (Søster til forrige), f. 3 Febr. 1827 i K. — 1850 — d. 25 Juli 1857 i Tønning.
- de CHABERT, Ida Maria (Oberst Richard Valdemar de Ch. og Ida Margretha Dorph), f. 31 Jan. 1855 i Slesvig — 1870 — g. 22 Juni 1887 i Lidemark Præstegaard m. Kaptejn i Podfolket Louis Frederik Vedel Colding, f. 21 Aug. 1853.
- de CHABERT, Philippa Eleise (Søster til forrige), f. 24 Juni 1856 i Slesvig — 1870 — d. 26 April 1874 i K.
- de CHABERT, Bertholine Henriette (Søster til forrige), f. 3 Sept. 1859 i Slesvig — 1870.
- CAROC, Thomasine Marie (Overauditor Frederik Carl C. og Inger Christine Møller), f. 14 Juli 1785 i K. — 1816 — d. 31 Marts 1847 i K.
- CLAUSON-KAAS, Alexandra Elisabeth Frederikke (Premierltnt. Gustav Adolph Frederik Clauson-Kaas og Selma Hviid), f. 25 Juli 1896—1898.
- COLLIN, Ingeborg Nicoline (Gehejmekonferensraad Jonas Collin og Henriette Christine Birkner), f. 23 Aug. 1804 — 1815 — d. 27 Maj 1877, g. 18 Okt. 1826 m. Justitiarius Adolph Ludvig Drewsen, f. 20 Marts 1803, d. 2 Dec. 1885.
- COLLIN, Louise (Søster til forrige), f. 3 Aug. 1813 — 1815 — d. 1 Marts 1898, g. m. Justitsraad, Kontorchef Berent Christoph Wilkens Lind, f. 27 Dec. 1807, d. 22 Dec. 1891.
- CONRADT-EBERLIN, Christiane Marie (Kommandør i Søetaten Georg Emanuel C.-E. og Anna Sophie Abildgaard), f. 8 Juli 1790 i K. -- 1790 — d. 27 Jan. 1874.
- CONRADT-EBERLIN, Johanne Alfrida (Birkedommer Adolph Emanuel C.-E. og Julie Alfride Gade), f. 14 Sept. 1855 — 1864 — g. 18 Nov. 1885 m. Dyrslæge Peter Nielsen, f. 13 Nov. 1849.
- CONRADT-EBERLIN, Frederikke Fernanda (Søster til forrige), f. 20 Marts 1858 — 1864 — Asylbestyrerinde.
- CONRADT-EBERLIN, Fanny Christiane (Søster til forrige), f. 23 April 1860—1864.
- DAHL, Catharine Louise (Etatsraad Andreas Frederik D. og Johanne Louise Caroline Møller), f. 20 Nov. 1845 — 1850 — g. 13 Nov. 1872 m. Kjøbmand Otto Christian Brodersen.
- DAHL, Amalie Edvardine (Søster til forrige), f. 9 Jan. 1850 — 1850 — d. 2 Juli 1858.
- v. DEDEX, Elisabeth Henriette (Major Christian v. D. og Anna Sophie Charlotte Castonier), f. 16 Sept. 1759 — 1763 — g. 1793 m. Gartneren paa Møltrup.
- DEICHMANN, Ingeborg (Oberstltnt. Henning Carl Vilhelm D. og Kirstine Georgia Nielsine Mackeprang), f. 14 Juli 1873 — 1889.
- DIDERICHSEN, Emma Margrethe (Stabsintendant Thorvald Julius D. og Thora Alvilde Pøulsen), f. 5 Jan. 1877 — 1896.
- DIDERICHSEN, Ingeborg Sophie (Søster til forrige), f. 8 Okt. 1878 — 1896.

- DORRIEN, Isabella Eleonore Dorothea (Generalmajor Hieronymus Libert D. og Sophie Amalie Stemann), f. 2 Maj 1792 — 1802 — d. 7 Sept. 1831, g. 28 Marts 1821 m. Kammerherre, Toldforvalter Stanislaus August Poniatowsky v. Bertouch, f. 27 April 1790, d. 23 Okt. 1861.
- DORRIEN, Antoinette Augusta (Søster til forrige), f. 10 Nov. 1794 — 1802 — d. 24 Maj 1876 paa Klostret.
- DUE, Berte Elisabeth (Etatsraad Jørgen Skeel Due og Birthe Reedtz), f. 29 Juli 1679 paa Sønderskov — 1699 — d. 3 April 1716 paa Selsø, begr. i Roskilde Domkirke.
- DUE, Charlotte Amalie (Søster til forrige), f. 2 Jan. 1684 paa Thisted Bispegaard — 1699 — d. der 20 Nov. 1705, begr. i Roskilde Domkirke.
- DUE, Birgitte Reedtz (Søster til forrige), f. 4 Dec. 1694 — 1700 — bgr. 24 Juli 1705 i Assens.
- v. DØRING, Louise (Amtmand Ernst August v. D. og Henriette Louise v. Doring), f. 28 Okt. 1799 — 1809 — d. 1820.
- v. EHRENSTEIN, Emilia (Ritmester Ernst Engel Hartvig v. E. til Tremsblüttel og Sophie Emilie Gran), f. 10 Nov 1806 — 1823 — g. 1 Sept. 1842 m. Dr. Georg Norgeu i Paris, f. 27 Okt. 1798, d. 30 Marts 1866.
- v. EHRENSTEIN, Sophia Cecilia (Søster til forrige), f. 28 Mai 1800 — 1823 — d. 27 Maj 1858 i Dresden.
- v. EHRENSTEIN, Malvina Eugenia (Søster til forrige), f. 17 April 1811 — 1823 — d. 1 April 1885 paa Borby.
- v. ELLBRECHT, Christiane Ulrikke (Contreadmiral Anton Gynther v. E. og Birgitte Marie Arenfeldt), f. 6 Sept. 1794 i K. — 1804 — d. 2 Jan. 1878 i Klostret.
- v. EPPINGEN, Mette (Oberst Fabian v. E. og Mette Ramel), f. 16 Febr. 1697 — 1700 — d. efter 1749, g. 3 Jan. 1714 i Sorø m. Major Henrik Vilhelm Tillisch, d. 10 Jan. 1749.
- ERNST, Marie Sophie Mathilde (Generalmajor Frederik Christian E. og Sophie Boletto Wendel), f. 26 Aug. 1822 — 1851 — d. 21 Okt. 1884.
- ERNST, Laura Bertha Helene (Søster til forrige), f. 26 Nov. 1832 — 1851.
- ERNST, Ida Franziska Malvina (Søster til forrige) f. 14 Dec. 1835 — 1850 — d. 28 April 1858.
- ERNST, Anna Alphanine Ottilie (Søster til forrige), f. 17 Sept. 1843 — 1850 — d. 24 Dec. 1896.
- EWALD, Caroline Dorothea (General Johan E. og Susanne Ungewitter), f. 28 Dec. 1793 — 1805 — d. 10 Dec. 1836.
- EWALD, Anna Laura (Søster til forrige), f. 1 Febr. 1796 — 1805 — d. 15 Mai 1881 i K.
- EWALD, Marie Wilhelmine Margrethe (Søster til forrige), f. 16 Jan. 1799 — 1805 — d., 16 Jan. 1840.

- EWALD**, Elisa Caroline (Generalkrigskommissær Christian E. og Sophie Elisabeth Margrethe Porth), f. 15 Marts 1800 i Odense — 1805 — d. 31 Marts 1776; g. 11 Maj 1821 i K. m. Frantz Jacob August Keyper, kgl. Kapelmusikus, f. 18 Aug. 1792, d. 2 Jan. 1859.
- FABRICIUS**, Anne Dorothea (Biskop Otto F. og Anna Gunhilde Heineth), f. 12 Maj 1795 i K. — 1818 — d. 24 Dec. 1861.
- FALKENSKJOLD**, Hedvig Marie (Gudsinspektør, Ltnt. Sophus F. og Sophie Jacobine Petersen), f. 4 Juli 1836 — 1869 — g. 11 Maj 1887 m. Disponent Oluf Gustaf Andrén af Ekeby.
- FAUSBOLL**, Jessie Elna (Prof. Michael Viggo F. og Louise Ellen Bechwith-Lohmeyer), f. 10 Sept. 1891 — 1893.
- FEDDERSEN**, Anna Margrethe Ingeborg (Guvernør, Kammerherre Hans Ditmar Frederik F. og Ingeborg Cathrine Johanne Jensine Deegen), f. 15 Juli 1844 i K. — 1851 — g. 26 Maj 1871 i Taarbæk m. Cand. theol. Georg Christopher Johannes Schønberg Bangø, f. 5 Febr. 1836 i K.
- v. **FIRCKS**, Frederikke Louise Caroline (General Magnus Ernst v. F. og Anna v. Pentz), dbt. 28 Jan. 1772 i Nyborg — 1776 — d. 31 Juli 1777 smstds.
- FOLSACH**, Agnete Christine (Generalkrigskommissær Hans F. og Johanne Margrethe Secher), f. 23 Apr. 1797 — 1810 — d. 26 Nov. 1854, g. 23 Sept. 1831 m. Cand. pharm. Niels Johannes Secher til Favergaard, f. 18 Marts 1803, d. 27 Okt. 1881.
- FOLSACH**, Edel Margrethe (Søster til forrige), f. 17 April 1803 — 1810 — d. 11 Jan. 1863, g. 23 Sept. 1822 m. Peter Nikolaj Secher, f. 7 Febr. 1798, d. 29 Marts 1872.
- v. **FRANCKENBERG**, Anna Sophie Dorothea (Major Hans Ernst v. F. og Elisabeth Sophie v. Raben), f. 22 Apr. 1750 i Assens — 1763 — d. 24 Jan. 1815.
- v. **FRANCKENBERG**, Rosina Elisabeth (Søster til forrige), f. 10 Maj 1751 — 1755 — d. 12 April 1798 paa Aastrup, g. 2 April 1773 m. Gehejmekonferensraad Frederik Ferdinand v. Krogh til Aastrup, f. 2 Sept. 1737, d. 12 Marts 1829.
- FRIS**, Jytte Cathrine (Henrik F. til Ørbækklunde og Jytte Schested), — 1699— d. 22 Marts 1715, begr. i Høislev Kirke.
- GEISTLER**, Helle Urne (Generalmajor Johan Christian G. og Anna Sophie v. Lüttichau), f. 19 Nov. 1766 — 1767 — d. 3 Okt. 1827.
- GERSDORFF**, Edel Sophie (Konferensraad, Amtmand Christian G. og Antoinette Rosenorn), f. 6 April 1738 — 1743 — d. 1744.
- GERSDORFF**, Mette Benzon (Søster til forrige), f. 17 Marts 1741 — 1743 — d. 18 Juni 1757, g. 27 Aug. 1756 m. Justitsraad Morten Teilmann til Restrup, f. 1725, d. 10 Mai 1781.
- GERSDORFF**, Anna Antoinette (Oberstltnt. Christopher Frederik G. og Margrethe Rosenorn), f. 10 Dec. 1738 — 1743.

- v. GERSDORFF, Sophie Analie (Søster til forrige), f. 7 Marts 1743 — 1747 — d. 1 Maj 1801, g. 27 Jan. 1760 m. Etatsraad Tøger Reenberg Teilmann til Emdrupholm, f. 1721, d. 20 Dec. 1788.
- v. GERSDORFF, Margrethe (Søster til forrige), dbt. 8 Marts 1744 — 1747 — d. 28 Juni 1794, g. 8 Juli 1772 m. Etatsraad Axel Rosenkrantz de Lasson til Astrup, f. 22 Jan. 1740, d. 13 April 1813.
- v. GERSDORFF, Pallene (Søster til forrige), f. 18 Juli 1745 — 1740 — d. 22 Juni 1780 paa Astrup.
- v. GERSDORFF, Edel Margrethe (Oberstltnt. Christian Frederik v. G. til Kjærsgaard og Pallene Urne), f. 30 Jan. 1733 — 1734 — d. 19 Nov. 1804, g. 9 Juli 1751 paa Kjærsgaard m. Oberstltnt. Hans Vilhelm Rosenvinge, f. 28 Marts 1716, d. 1776.
- v. GERSDORFF, Hertha Eleonore Noline (Anton Joachim Christopher v. G. og Johanne Dorothea Møller), f. 27 Dec. 1840 — 1854.
- v. GERSDORFF, Julie Antoinette Augusta (Søster til forrige), f. 17 Nov. 1845 — 1854.
- v. GERSDORFF, Antoinette Anine Josephine (Søster til forrige), f. 3 Jan. 1852 — 1854, g. 3 Sept. 1884 m. Assistent Emil Peter Georg Sophus Floy, f. 19 Marts 1844.
- GERTZ, Nina (Prof. Martin Clarentius G. og Anna Catharina Møller), f. 8 Sept. 1881 — 1893.
- GERTZ, Anna Marie (Søster til forrige), f. 22 Febr. 1886 — 1893.
- GERTZ, Thora Caroline (Søster til forrige), f. 4 Jan. 1888 — 1888.
- GIEDDE, Margrethe Frederikke (Oberst Ove Samuel G. og Frederikke Louise Dorothea Kleist), f. 27 April 1807 — 1800 — d. 5 Maj 1880, g. 29 Aug. 1826 m. Kancelliraad Andreas Fritz Bjerg, f. 12 Febr. 1735, d. 18. Febr. 1870.
- v. GRABOW, Margrethe (Hans Rudolph v. G. til Urup og Bratskov og Elisabeth Margrethe Rantzau), f. 12 Aug. 1738 paa Urup — 1740 — d. 21 Dec. 1741.
- v. GRABOW, Lucie Hedevig (Søster til forrige), f. 12 Aug. 1738 — 1740 — d. 18 Juni 1744.
- v. GRABOW, Clara Hedevig (Søster til forrige), f. 18 Dec. 1730 — 1740 — d. 13 Febr. 1748.
- GYLDENCRONE, Sophie Emilie Frederikke, Baronesse (Major Vilhelm Baron G. og Juliane Marie Hoegh-Guldberg), f. 30 Mai 1808 — 1807 — d. 31 Maj 1886, g. 7 Juni 1836 i Maarsby m. Provst Nicolai Christian Weisner, f. 19 April 1805, d. 1 Marts 1858.
- G.EDEKEN, Andrea (Prof. Carl Georg Grødeken og Clara Marie Weiss), f. 26 Marts 1888 — 1884.
- HAFFNER, Mathilde (General Adam Mogens Wenzel H. og Cathrine Vendelin Møller), f. 17 Okt. 1804 i K. — 1817 — d. 24 Jan. 1828 i Altona, g. 10 Juli 1825 i K. m. Kjøbmand Carl Theodor Arnemann, f. 27 Febr. 1804, d. 3 Maj 1868.
- HAFFNER, Emma (Søster til forrige), f. 2 April 1806 i K. — 1817 — d. 24 April 1827.



- HAFFNER, Eugenie (Søster til forrige), f. 20 Febr. 1807 i K. — 1817 — d. 20 Juli 1842.
- HANSEN, Elna Margrethe (Kontreadmiral Johan Emil Victor H. og Hansine Marie Bøtt-zouw), f. 13 Sept. 1872 — 1895.
- HARBOU, Sophie Frederikke Bartholine Nicoline (Major Nikolai Christoph Frederik H. og Charlotte Sophie Auguste Bernhardine v. Wardenburg), f. 23 Marts 1801 i Slesvig — 1809 — d. 10 Marts 1890 i Delmenhorst.
- HARBOU, Nicoline Charlotte Dorothea Benedicte (Aktuar Michael August H. og Bene-dicte Dorothea Amalie Fürsen), f. 8. Dec. 1834 i Nordborg — 1843 — d. 23 April 1896 i Delmenhorst.
- HARBOU, Juliane Jeanette Flemmine Margrethe (Søster til forrige), f. 17 Jan. 1837 i Nordborg — 1843.
- HARBOU, Charlotte Dorothea Wernerine (Søster til forrige), f. 19 Aug. 1839 i Nordborg — 1843 — g. 10 Marts 1868 i Ratzeburg m. Sognepræst Asmus Bunzen, f. 23 Maj 1829, d. 26 Okt. 1871.
- HARBOU, Dorothea Charlotte Augusta (Forstmand Friederich Nicolaus Christian H. og Engeline Sophie Christine Fürsen), f. 21 Aug. 1839 i Aabenraa — 1843 — g. 13 Maj 1893 i Slesvig med Afdelingschef Carl Heinrich v. Sames, f. 28 Sept. 1835.
- HARHOFF, Cecilie Christine Sigismunda (Borgmester, Konferensraad Conrad Johan Chri-stian H. og Georgine Frederikke v. Krogh), f. 15 Dec. 1847 i Ringsted — 1851 — g. 6 Jan. 1877 i Ringsted m. Hofjægermester Christian Julius William Greve Schulin-Zeuthen til Baroniet Zeuthen, f. 25 Okt. 1852.
- HARHOFF, Henriette Margrethe Reinholdine Elisabeth (Søster til forrige), f. 9 Okt. 1851 i Ringsted.
- HARTNACK, Elna Ingeborg (Oberstltnt. Johan Julius H. og Cecilia Elisabeth Steenberg), f. 29 Marts 1870 — 1895.
- HAUCH, Anna Charlotte (Overlærer Adam Gottlob Øhlenschläger H. og Elise Marie Gregoire Vilsoët), f. 7 Aug. 1886 — 1893.
- HAXTHAUSEN, Charlotte Elisabeth, Comtesse (Gehejmeraad Christian Frederik Greve H. og Margrethe Hedevig Juel), f. 25 April 1734 i K. — 1744 — d. 1 Febr. 1761, g. 1759 m. Gehejmekonferensraad Ludvig Vilhelm Bülow, f. 11 Juli 1699, d. 8 Nov. 1785.
- HAXTHAUSEN, Sophie Dorothea, Comtesse (Gehejmeraad Gregers Greve H. og Margrethe Hedevig Juel), f. 30 Sept. (eft. Inskr. 27 Okt.) 1737 i Oldenburg — 1744 — d. 26 Maj 1758 i Kiel, g. 5 Febr. 1757 m. Oberstltnt. Henning Christopher Ahlefeldt-f. 14 Okt. 1720, d. 9 Nov. 1760.
- HAXTHAUSEN, Vilhelmine Juliane Christiane, Comtesse (Søster til forrige), dbt. 14 Maj 1740 i Oldenburg — 1744 — d. 10 April 1763 i Pinneberg, g. m. preussisk Generalltnt. Henning Ditlev v. Dewitz, f. 1718, d. o. 1785.

- HAXTHAUSEN, Juliane Marie (Kammerherre Christian Holger Ludvig H. og Emma Ottilie Lillienskiold), f. 3 Nov. 1777 paa Dragsholm — 1777 — d. 9 Maj 1847 i Risør, g. 6 Febr. 1806 i Middelfart m. Toldkasserer Frederik Arentz, f. 6 Febr. 1758, d. 5 Juni 1892.
- HEDEMANN, Elisabeth Sophie Louise Charlotte (Generalmajor, Kammerherre Johan Christoph H. og Georgine Frederikke Dehn), f. 11 Sept. 1800 i Slesvig — 1800 — d. 18 April 1874 i Slesvig, indskrevet 1801 i St. Johannes Klostret i Slesvig.
- HEDEMANN, Sophie Emilie Nielsine (Proprietær Christopher Adolph H. til Møllegaard og Cecilie Poulina Rosenørn), f. 2 Nov. 1837 paa Møllegaard — 1840 — d. 23 Nov. 1860 paa Hjortholm, g. 20 Juni 1857 paa Gjertrudsholm m. Christopher Ludvig Hastrup til Hjortholm, f. 21 Juli 1825, d. 19 Okt. 1888.
- HEDEMANN, Adelheid Marie (Søster til forrige), f. 2 Marts 1830 paa Møllegaard — 1840, optaget 1873 i den danske Adel — d. 27 Dec. 1884 paa Nedergaard, — g. 29 Juni 1860 paa Gjertrudsholm m. Kammerherre Gebhard Valentin Kaas til Stamhuset Nedergaard, f. 29 Juni 1835.
- HEDEMANN, Albinia Rebekka Victoria (Toldinspektør Otto Bernhard H. og Albinia Rebekka Victoire Westermann), f. 1 Aug. 1852 — g. 6 Nov. 1880 m. Oberstltn. Oscar Hans Georg Petersen-Plaun, f. 26 Juni 1844.
- HEDEMANN, Charlotte Louise Frederikke (Kaptejnltnt. Christian Frederik H. og Margrethe Vilhelmine Sophie Hedemann), f. 23 Jan. 1854 i K. — 1865 — optaget i den danske Adel 1873, d. 9 Sept. 1890 i Magleby Præstegaard, g. 5 Maj 1890 i K. m. Sognepræst Albert Emil Theodor Konigsfeldt, f. 14 Februar 1850.
- HEDEMANN, Marie Margrethe Antoinette Nancy (Søster til forrige), f. 5 Dec. 1855 — 1870 — tillige indskrevet i Slesvig Johanneskloster, optaget 1873 i den danske Adel.
- HEDEMANN, Emma Frederikke Mathilde (Contreadmiral Anton Rudolph H. og Johanne Thecla Oda Eugenie v. Berenhorst), f. 11 Febr. 1859 — 1880 — Hofdame hos H. K. Højhed Prinsesse Marie, udtraadt af Klostret Aug. 1898 og tildelt Hofplads i Vallø.
- HEDEMANN, Lily (Premierltnt. Carl Georg Harald H. og Olivia Elben), f. 6 Aug. 1892 — 1896.
- HEDEMANN, Estrid (Søster til forrige), f. 23 Okt. 1895 — 1896.
- HEDEMANN, Edede Elisabeth Eugenie (Skovrider Georg Frederik Hugo H. og Ellen Marie Henriette Hegger), f. 6 Mai 1893 — 1898.
- HEDEMANN, Inge (Søster til forrige), f. 20 Juni 1895 — 1895.
- HEDEMANN, Carla (Premierltnt. Holger Marius H. og Ellen Regine Sophie Nissen), f. 27 Okt. 1894 — 1895.
- HEGERMANN-LINDENCRONE, Jutta Henriette Charlotte (Generalltnt. Kammerherre Cai Ditlev H.-L. og Elise Andrea Frederikke Caroline du Puy), f. 14 Jan. 1837.

- HEIBERG, Kathrine (Prof. Johan Ludvig H. og Kathrine Asmussen), f. 14 Jan. 1880 — 1896.
- HEIBERG, Johanne Margrethe (Søster til forrige), f. 14 Jan. 1880 — 1896.
- HEIBERG, Louise (Søster til forrige), f. 10 Sept. 1882 — 1896.
- v. HEINEN, Margrethe (Kaptejn Christian Ludvig v. H. til Ziersdorff og Cathrine Marie v. Vieregg), f. 26 Febr. 1784 i Rostock — 1760 — d. 30 Marts 1812.
- HILMERS, Ernestine Margarethe Louise Charlotte (Etatsraad Johann Christian H. og Augusta Charlotte Adele v. Krøgh), f. 18 Juli 1845 i Altona — 1854.
- HILMERS, Charlotte Elisabeth Wilhelmine (Søster til forrige), f. 22 Dec. 1846 i Altona — 1854 — g. 28 Mai 1881 i Kiel m. Alexander Georg Tully Oxholm til Taarnholm, Kammerherre, Hofjægermester, f. 15 Sept. 1844.
- HILMERS, Louise Auguste Wilhelmine Sophie (Søster til forrige), f. 22 Juli 1848 i Altona — 1854 — g. i Altona 8 Aug. 1871 m. Victor Sattig, Kommandør i den preussiske Marine, f. 9 Juni 1842, d. 3 Juni 1883.
- HILMERS, Ille Elisabeth Auguste (Søster til forrige), f. 24 Juni 1850 — 1854 — d. i New-York 21 Marts 1877, g. i Altona 6 Maj 1876 m. Carl Hilmers, Ingeniør, f. 25 Jan. 1835.
- HIORT, Andrea Marie (Kommitteret i Rentekammeret, Etatsraad Andreas H. og Rachel Gierløv), f. 30 Sept. 1790 — 1807 — d. 23 Marts 1865.
- HIORT, Charlotte Augusta (Søster til forrige), f. 21 Aug. 1801 i Bergen — 1807 — d. 6 April 1845 i K.
- HIORT-LORENZEN, Oline Emilie (Etatsraad, Stiftsskriver H.-L. og Betzy Magdalene Frederikke Bruun-Muus), f. 23 Nov. 1860 — 1896.
- HIRSCH, Sigrid (Oberstlieut. Johan Christian Valdemar H. og Emilie Deuntzer), f. 23 August 1871 i K. — 1895.
- HIRSCH, Asta (Søster til forrige), f. 20 Sept. 1877 i K. — 1895.
- HOLCK, Erikk Christine, Baronesse (Stiftamtmand, Friherre Eiler H. til Holckenhavn og Juliane Christine Friherreinde Winterfeldt), f. 18 April 1724 — 1735 — d. 23 Marts 1744, g. 29 Marts 1743 m. Oberstltnt. Johan Frederik de Cicignon til Nakkebølle, f. 1 Dec. 1700, d. 15 Dec. 1765.
- HOLCK, Birgitte Charlotte, Baronesse (Søster til forrige), f. 9 Juli 1727 — 1735 — d. 4 April 1756, g. 16 April 1755 m. Stiftamtmand Casper Herman v. Heinen til Hollufgaard, f. 1729, d. 28 Juni 1767.
- HOLCK, Juliane Christine, Baronesse (Søster til forrige), f. 8 Aug. 1736 — 1757 — d. 10 Dec. 1795.
- HOLCK, Frederikke Louise, Baronesse (Frederik Christian Baron H. til Holckenhavn og Amalie Margrethe Skeel), f. 11 Juni 1752 — 1758.

- HOLCK, Margrethe, Comtesse (Christian Christopher Greve H. til Orebygaard og Erme-  
gaard Sophie Winterfeldt), f. 16 Febr. 1741 — 1750 — d. 1 Okt. 1826 i K., Over-  
hofmesterinde hos Dronningerne Caroline Mathilde og Juliane Marie, Dame de  
l'union parfaite, g. 1<sup>o</sup> 6 Maj 1767 m. Gehejmekonferensraad, Overkammerjun-  
ker Volrad Augustin v. der Lühe, f. 28 Okt. 1705, d. 1 April 1778, g. 2<sup>o</sup> 24 Juli  
1784 m. Generallieutenant, Gehejmeraad Christian Frederik v. Numsen, f. 11  
April 1747, d. 26 Nov. 1811.
- HOLCK, Anna Beate, Baronesse (Kammerherre Christian Frederik Baron H. og Frede-  
rikke Louise Adler), f. 4 Sept. 1773 — 1774 — d. 16 Marts 1842, g. 8 Aug. 1800  
m. Generalmajor, Ordensskatmester Frederik Julius v. Haxthausen, f. 18 Juni  
1772, d. 4 Nov. 1834.
- HOLCK, Juliane (Major Andreas H. og Conradine Lem), f. 18 Marts 1797 — 1812 — d.  
1851, g. 18 Sept. 1815 m. Adam Vilhelm Johannes Greve Moltke, f. 6. Apr. 1789,  
d. 1817.
- HOLCK-WINTERFELDT, Gustave Judithe Christiane Lovisa, Comtesse (Oberst Gustav Greve  
H.-W. og Cathrine Marie Brown), f. 25 Nov. 1801 — 1807 — d. 20 Aug. 1868.
- HOLCK-WINTERFELDT, Jenny, Comtesse (Søster til forrige), f. 13 Juni 1803 — 1807 — 1834  
indr. i Vallo — d. 17 Dec. 1864.
- HOLCK-WINTERFELDT, Mariane, Comtesse (Søster til forrige), f. 21 Marts 1805 — 1807 —  
d. 13 Sept. 1866.
- HOLSTEIN, Sophie Hedevig (Stiftamtmand, Overhofmester Christian Frederik H. og  
Birthe Scheel v. Schack), f. 13 Marts 1712 paa Jægerspris — 1743 — d. 5  
Jan. 1798, g. 23 Maj 1751 m. Generalmajor Ulrik Adolph v. Holstein, f. 8 Sept.  
1713, d. Nov. 1783.
- HOLSTEIN, Dorothea Sophie (Søster til forrige), f. 15 Okt. 1713 — 1713 — d. 9 Juli  
1766, g. 5 Sept. 1743 m. Admiral, Greve Christian Conrad Danneskjold-Laur-  
vig til Grevskaftet Laurvig, f. 12 Maj 1723, d. 9 April 1783.
- HOLSTEIN, Christine Caroline, Comtesse (Geheimekonferensraad, Christian Frederik  
Greve H. til Lethrøborg og Charlotte Elisabeth Henriette Riggsfriherreinde Inn-  
og Knyphausen), f. 28 Febr. 1772 — 1776 — d. 11 Dec. 1852, g. 1<sup>o</sup> 22 Juni  
1792 m. Kammerherre, Generalmajor Clemens August Baron Haxthausen, f. 17  
Dec. 1738, d. 20 Jan. 1793; 2<sup>o</sup> 21 Juni 1794 m. Gehejmekonferensraad, Over-  
stutmester Frederik Christian August de Rocpstorff, f. 3 Maj 1768, d. 12  
Marts 1848.
- HOLSTEIN, Louise Amalie, Comtesse (Søster til forrige), f. 21 Nov. 1774 — 1776 — d. 28  
Febr. 1847 i Klostret.
- HOLSTEIN, Vilhelmine Amalie, Comtesse (Søster til forrige), f. 9 Marts 1776 — 1776 —  
d. 14 Juni 1847 i Klostret.
- HOLSTEIN, Caroline Franciska Louise (General Adam Eggert H. og Charlotte Anna Duval  
de la Pottrie), f. 15 Dec. 1770 i Rendsborg — 1781 — d. 4. Febr. 1828 i K.,  
g. 1795 m. Generalmajor Gottlieb Philip Geritus Didrik v. Normann, f. 14 Juli  
1749, d. 13 Juni 1821.

- HOLSTEIN, Conradine Sophie (Søster til forrige), f. 14 Nov. 1772—1781.
- HOLSTEIN, Sophie Hedevig (Søster til forrige), f. 15 Sept. 1777 — 1781.
- v. HOLSTEIN, Elisabeth (Søster til forrige), f. 5 Nov. 1708 — 1712 — d. 18 Jan. 1738, g. 5 Jan. 1730 m. Gehejmerraad Mogens Rosenkrantz til Spøttrup, f. o. 1705, d. 20 Nov. 1778.
- v. HOLSTEIN, Sophie (Major Vulf Sivert H. til Gjelskov og Ide Scheel), f. 1705 — 1712 — d. 1753, g. 12 Aug. 1735 m. Oberstltnt. Erik Christian Sehested til Bjørnemoose, d. 25 Nov. 1757.
- v. HOLSTEIN, Birthe Scheel (Søster til forrige), f. 1706 — 1712 — d. 1767, g. 1735 m. Etatsraad Knud Bille til Stenalt, dbt. 6 Sept. 1705. d. 24 Nov. 1785.
- v. HOLSTEIN, Sophie Dorothea (Kammerherre Adam H. til Holstenhus og Adelheid Benedikte Rantzau), f. 5 Juni 1762 — 1768 — d. 1836 i Christiansfeldt.
- HUITFELDT, Frederikke Juliane (Gehejmerraad Matthias Vilhelm H. og Charlotte Ementia Raben), f. 18 April 1757 i K. — 1762 — d. 23 Marts 1819, g. 1 Nov. 1782 paa Clausholm m. Gehejmekonferensraad Hans Heinrich Friccius v. Schilden til Haseldorf og Clausholm, f. 16 April 1745, d. 31 Jan. 1816.
- HUITFELDT, Bertha Cathrine (Søster til forrige), f. 31 Okt. 1758 paa Clausholm — 1762 — d. 6 Jan. 1768 smstds.
- HUITFELDT, Sophie Hedevig (Søster til forrige), f. 31 Juli 1761 paa Clausholm — 1762 — d. 9 Marts 1794, g. 21 Okt. 1790 paa Clausholm m. Kammerherre Iver Baron Roscnkrantz til Villestrup, f. 29 Febr. 1740, d. 30 April 1815.
- HØEG, Anna (Oberstltnt. Jørgen H. til Skjersø og Elisabeth Parsberg), f. 1 Okt. 1664 — 1690 — d. 18 Sept. 1731, g. m. Kaptejn Ove Giedde til Dalsgaard, d. 1716.
- HØEG, Helene Cathrine (Major Tyge H. til Dalsgaard og Ide Sophie Giedde), f. 9 Marts 1751 — 1768 — d. 17 Juni 1822 i Klostret.
- HØEGH-GULDBERG, Anna Dorothea Cathrine (Postmester Hans Jørgen Christian H.-G. og Caroline Marie Helene Bildsted), f. 22 Mai 1837 — 1845.
- HØEGH-GULDBERG, Petra (Adjunkt Emmerich Lucian H.-G. og Mathilde Jacobine Raee), f. 10 Dec. 1850 — 1871.
- INGERSLEV, Vita (Justitiarius Jacob Vitus J. og Anna Marie Dorothea Schlegel), f. 13 Sept. 1880 — 1890. —
- v. JESSEN, Juliane Louise Johanne (Kaptejn Julius v. Jessen og Johanne Christine Elise Schumann), f. 8 Nov. 1866 — 1893.
- JOHANSEN, Bolette (Oberst Villiam Paulus Jensenius J. og Camilla Henriette Caroline Mangor), f. 6 Jan. 1861 — 1896.
- JUEL, Louise (Etatsraad, Amtmand, Knud Juel til Tasingø og Christine Elisabeth Knuth), f. 11 Juli 1701 — 1721 — d. 17 Nov. 1792.

- JUEL, Christine (Søster til forrige), f. 8 Juli 1702 — 1729 — d. 14 Sept. 1785.
- JUEL, Sophie Hedevig (Søster til forrige), f. 30 Aug. 1703 — 1724 — d. 11 Nov. 1761, Stifterinde af den Juelske Stiftelse i Roskilde.
- JUEL, Vibeke (Søster til forrige), f. 23 Okt. 1704 — 1721 — d. 15 Febr. 1773 i Svendborg, g. 1747 m. Major Hans Brockenhuus v. Løvenhielm, dbt. 1 Aug. 1715, d. 10 Juni 1752.
- JUEL, Christiane Birgitte (Henrik J. til Lindbjerggaard og Sophie Høeg), — 1701 — d. 11 Jan. 1743 i Roskilde.
- JUEL, Christiane (General Gregers J. til Eriksholm og Vibeke Juel), f. 30 Aug. 1704 — 1725 — d. 27 Juli 1745, g. 1733 m. Gehejmekonferensraad, Stiftamtmand Henrik Bille-Brahe til Egeskov, f. 20 Okt. 1700, d. 9 Jan. 1789.
- JUEL, Anna Margrethe (Gehejmerraad Peder J. til Hverringe og Birthe Cathrine Levetzau), f. 18 Sept. 1741 — 1743 — d. 1 Maj 1761, g. 24 Marts 1759 m. Gehejmerraad Carl Juel til Taasinge, f. 22 Juni 1706, d. 1 Sept. 1767.
- JUEL, Elisabeth (Kammerherre, Konferensraad Jens J. til Lundsgaard og Ida Birgitte, f. Holsten), f. 4 Maj 1742 — 1755 — d. 23 Jan. 1803 paa Bjørnemose, Dame de l'union parfaite, g. 19 Jan. 1759 paa Lundsgaard m. Generalmajor, Kammerherre Christian Greve Ahlefeldt-Laurvig til Grevskaerne Langeland og Laurvig, f. 17 Maj 1732, d. 9 Okt. 1791.
- JUEL-BROCKDORFF, Charlotte Vilhelmine Sophie Emilie, Baronesse (Carl Baron J.-B. og Sophie Frederikke Baronesse Stieglitz-Brockdorff), f. 7 Jan. 1816 — 1824 — d. 1841.
- JUEL-BROCKDORFF, Sophie Caroline Augusta Frederikke Christiane, Baronesse (Kammerherre Frederik Carl Vilhelm Niels Adolph Krabbe Baron J.-B. og Augusta Utke), f. 6 Aug. 1837 — 1851 — d. 22 Dec. 1892.
- JUEL-BROCKDORFF, Auguste Emilie Charlotte Adolphine, Baronesse (Søster til forrige), f. 8 Maj 1842 — g. 15 Okt. 1875 m. Proprietær Hans Teisen til Keirupgaard, f. 4 Jan. 1848.
- JUEL-BROCKDORFF, Margrethe Caroline Augusta Julie, Baronesse (Kammerherre, Carl Frederik Sophus Vilhelm Baron J.-B. til Baroniet Schelenborg og Stamhuset Taasinge og Julie Sophie Thora Anna Caroline Baronesse Reedtz-Thott), f. 24 Juli 1867 — 1881 — g. 22 Jan. 1889 m. Premierltnt. i Søetaten Christian Valdemar Greve Danneskjold-Samsøe, f. 16 Febr. 1864.
- JUEL-BROCKDORFF, Caroline Amalie, Baronesse (Søster til forrige) f. 22 April 1869 — 1889 — g. 23 Okt. 1898 m. Ingeniør Johan Vilhelm West Konow, f. 14 Aug. 1857.
- JUEL-BROCKDORFF, Augusta, Baronesse (Søster til forrige), f. 27 Aug. 1870 — 1880.
- JUEL-BROCKDORFF, Julie Sophie Augusta, Baronesse (Søster til forrige), f. 8 Nov. 1871 — 1893.

- JUEL-VIND, Frederikke Charlotte, Baronesse (Jens Baron J.-V. og Ide Helle Margrethe Krag), dbt. 31 Juli 1723 i Halsted Kirke, — 1732 — d. 9 April 1761, g. 13 Maj 1755 m. Oberst Palle Christian Trolle, f. 18 Sept. 1719, d. 25 Maj 1768.
- JUUL, Karen (Brigadér Frantz J. til Staarupgaard og Johanne Sophie Kaas), f. c. 1688 — 1714 — d. 12 April 1749 i Klostret.
- JUUL, Christiane Elisabeth Birgitte (General Ove J. til Raunholt og Sophie Hedevig Comtesse Friis), f. 22 Maj 1744 — 1744 — d. 1796, g. 19 Okt. 1764 m. Admiral Frederik Christian Kaas til Fraugdegaard, f. 1 Dec. 1725, d. 18 Jan. 1803.
- JUUL, Anna Elisabeth (Søster til forrige), f. 15 Dec. 1750 — 1750 — d. 10 April 1813, g. 18 Sept. 1767 paa Frederiksberg Slot m. Statsminister, Gehejmeraad Gregers Christian Haxthausen, f. 1 Febr. 1732, d. 10 Juli 1802.
- KAAS, Sophie Parsberg (Mogens K. og Agathe Schinkel), f. 12 Marts 1675 — 1699 — d. 7 Maj 1742 i Klostret.
- KAAS, Elisette (Ltnt. Claus Sehested K. og Helene Dorothea v. Zerbst), f. o. 1710 — 1756 — d. 26 Sept. 1769 i Klostret.
- KAAS, Sophie Hedevig (Kommandør Hans R. til Rybjerg og Agathe Rodsteen Banner), f. 28 Juni 1724 — 1759 — d. 11 Marts 1791 i Odense.
- KAAS, Edele Sophie til Nedergaard (Generalmajor Otto Ditlev K. til Nedergaard og Sophie Dorothea v. Eickstädt), f. 10 Maj 1746 — 1750 — d. 22 Okt. 1800 paa Gisselfeldt, g. 11 Sept. 1771 m. Admiral, Kammerherre Frederik Kaas, f. 1 Dec. 1727, d. 28 Marts 1804.
- KAAS, Georgine Grubbe (Kaptejnltn. Malte K. og Karen Dörker), f. 17 Jan. 1760 — 1775 — Selskabsdame hos de russiske Prinsesser i Horsens, d. 19 Maj 1835 i Ribe, g. 1 Sept. 1807 m. Biskop over Ribe Stift Stephan Middelboe, f. 22 Sept. 1731, d. 1 Dec. 1811.
- KAAS, Kirstine (Admiral Frederik K. og Sophie Elisabeth Charisius), f. 3 Jan. 1766 — 1767 — d. 29 Marts 1842, g. 22. Maj 1793 m. Holger Baron Stampe til Stampenborg, Kammerherre, Kommandør, f. 28 Aug. 1754, d. 12 Sept. 1827.
- KAAS, Louise Judithe (Admiral Wolfgang Kaas og Frederikke Amalie Hagen), dbt. 12 Febr. 1766 — 1777 — d. 6 Sept. 1818 i K., g. 14 Nov. 1797 m. Johan Philip Knejl Rosenstand Goiske, Konferensraad, Direktør i Rigsbanken, f. 6 Dec. 1754, d. 29 Maj 1815.
- KAAS, Vilhelmine Caroline (Søster til forrige), dbt. 21 Febr. 1767 — 1777 — d. 1800, g. m. John Windt de Heyliger, Planter paa St. Croix.
- KAAS, Sophie Hedevig Agathe (Admiral Frederik Christian Kaas og Christiane Elisabeth Birgitte Juul), f. 31 Marts 1766 — 1767 — d. 1769.

- KAAS, Elisabeth Louise Christiane** (General Johan Rantzau Kaas og Maximiliane Dorothea Juliane v. Schaumburg), f. 25 Febr. 1767 — 1774 — d. 29 Mai 1849 i det harboeske Kloster, g. 10 Maj 1785 m. Major Hans Christian Kauffmann, f. 1 Febr. 1764, d. 18 Nov. 1796.
- KAAS, Henriette Eleonore Vilhelmine** (Søster til forrige), f. 20 Juli 1760 — 1774 — d. 26 Okt. 1824, g. 1<sup>o</sup> 1794 m. Premierltnt. Georg Vilhelm v. Tessier, f. 1767, d. 21 Febr. 1795; 2<sup>o</sup> 20 Aug. 1797 m. Forstmester Heino Ernst v. Heimburg til Benzingerode, f. 11 Jan. 1766, d. 2 Marts 1839.
- KAAS, Charlotte Ernestine Jakobine** (Søster til forrige), f. 13 Juni 1770 — 1774 — g. Aug. 1791 m. Kammerherre Hans Joakim August v. Rantzau, f. 1756, d. 1810.
- KAAS, Bodil** (Skovrider Sophus Wilhelm Eickstüdt K. og Bertha Juliane Dagmar Sørensen), f. 16 Juni 1897 — 1898.
- v. KALKREUTER, Christiane Augustine** (Kaptejn Georg Steen K. og Abel Catharine Liebert), dbt. 22 Nov. 1764 — 1774 — d. 21 Aug. 1800 i Sorø, g. 1<sup>o</sup> i K. 28 Nov. 1783 m. Major Peter Abraham Lund, f. 1785, d. 1 Marts 1790; 2<sup>o</sup> 15 Juli 1791 i K. m. Oberst Otto Balthasar v. der Osten, f. 1734, d. 5 Okt. 1792.
- v. KALKREUTER, Abel Renate Marie** (Søster til forrige), f. 30 Nov. 1762 i Inderøens Præstegjæld — 1774 — d. 30 Maj 1838 i Slagelse.
- KAUFFMANN, Minna Agnes** (Oberstltnt. Egmont K. og Caroline Dorothea Frederikke Adolphine v. Krieger), f. 20 Okt. 1878 — 1897.
- de KLAUMANN, Elisabeth Catharine** (Borgmester Frederik Jacob Gregorius Hjelm de Kl. og Emma Gustave Marie Langkilde), f. 24 Okt. 1860 — 1871 — g. 14 Juni 1894 m. ref. Præst Poul Emil Huth fra Genève, f. 21 Juni 1871, d. 8 Okt. 1896.
- v. KLEIST, Juliane Frederikke** (Kammerherre Christian Frederik v. K. og Anna Margrethe Schubart), f. 2 Dec. 1781 i Bredsted — 1786 — d. 22 Maj 1861, g. 26 Febr. 1811 m. Generalmajor Nikolaj Vilhelm Gedde, f. 27 Dec. 1779, d. 31 Aug. 1833.
- KNUTH, Charlotte Frederikke, Baronesse** (Gehejmeraad Frederik Greve Knuth til Knuthenborg og Juliane Marie v. Møsting), f. 28 Okt. 1794 — 1797 — d. 9 April 1839.
- KNUTH, Frederikke Louise, Baronesse** (Søster til forrige), f. 2 Jan. 1797, d. 16 Marts 1819, g. 14 Juni 1817 m. Gehejmestatsminister Adam Vilhelm Greve Moltke til Bregentved, f. 25 Aug. 1785, d. 15 Febr. 1864.
- KOEFØED, Anna Elisabeth Marie Sophie Octavia** (Jægermester, Proprietær Niels Tang K. og Cathrine Angelica Beissenhertz), f. 29 Dec. 1849 — 1855 — g. 24 April 1877 m. Grosserer Carl Christian Alfred Julius Lüders, f. 12 Juli 1848.
- KRABBE, Anna Lucie** (Major Tage K. og Dorothea Sophie de la Mare), f. 1758 — 1802 — 28 April 1841.



- KRABBE**, Margrethe Eleonore (Gehejmeraad Frederik Michael K. og Cecilie Andrea Bille), dbt. 7 Okt. 1761 i K. — 1767 — d. 14 Juni 1847, g. 12 Okt. 1780 i K. med Etatsraad, Amtmand August Adolph Friederich Hennings, f. 19 Juli 1746, d. 17 Maj 1826.
- KRABBE**, Regitze Sophie (Søster til forrige, Moder: Christiane Charisius), f. 1 Sept. 1709 — 1778 — d. 22 Juli 1890, begr. paa Alkestrup, g. 2 Juni 1787 m. Leopold Theodor Barner til Alkestrup, dbt. 20 Aug. 1761, d. 24 Juni 1809.
- KRABBE**, Christiane (Søster til forrige, Moder: Edel Margrethe Sehested), f. 26 Febr 1774 — 1777 — d. 5 Juli 1832 paa Eskildstrup, g. 4 Sept. 1790 m. Frederik Holger Barner til Eskildstrup, f. 14 Jan. 1765, d. 31 Aug. 1831.
- KRABBE**, Julie (General Ole K. og Charlotte Schlotfeldt), f. 21 Mai 1822 — 1846 — g. 18 Juni 1862 m. Kommandør Peter Holger Braem, f. 4 April 1829, d. 23 Juli 1897.
- KRABBE**, Mathilde (Søster til forrige), f. 24 Marts 1841 — 1846 — g. 19 Febr. 1859 m. Prof., Dr. phil. Christian Knud Frederik Molbech, f. 20 Juli 1821, d. 20 Maj 1898.
- KRAG**, Vibeke Catharine, Baronesse (Vicestatholder i Norge, Gehejmeraad Frederik Baron Krag til Steensballegaard og Charlotte Amalie Griffenfeldt), f. 28 Maj 1696 — 1716 — oprettede med Søsteren Charlotte Amalie 1748 Stensballegaard til et Stamhus for deres Søstersøn Jens Baron Juel-Vind, d. 14 Jan. 1755.
- KRAG**, Ide Helle Margrethe, Baronesse (Søster til forrige), f. 23 Maj 1697 paa Stensballegaard — 1700 — d. 28 Aug. 1738 i K., g. 1<sup>o</sup> 27 Juni 1721 m. Kammerherre Jens Baron Juel Vind til Baroniet Juellinge, dbt. 31 Juli 1694, d. 29 Dec. 1726. 2<sup>o</sup> 14 Nov. 1727 i Næstved m. Jægermester, Justitsraad Frantz Mund, f. 1697, bgr. 20 Juli 1745.
- KRAG**, Frederikke Louise (Gehejmeraad, Deputeret Niels Krag og Sophie Juel til Voldbjerg), dbt. 23 Nov. 1696, i Holmens K. — 1699 — d. 20 Juli 1766, bgr. i Rynkeby Kirke, g. 23 April 1719 paa Egeskov m. Gehejmeraad, Amtmand Frederik Christian Rosenkrantz til Skovsbo, f. 1672, d. 3 Sept. 1736.
- KRAG**, Sophie Hedevig (Søster til forrige), dbt. 23 Nov. 1697 i Holmens K. — 1699 — kom 1732 i Klostret, Konventualinde i Preetz.
- KRAG**, Marie Andrea Sehested (General Rasmus K. og Frederikke Georgine Sehested), f. 1808 — 1841 — d. 26 Jan. 1869.
- KRAG**, Vilhelmine Catharine (Generalmajor Carl Ferdinand Krag og Cathrine Sophie Schiøth), f. 2 Maj 1809 — 1861 — d. 6 Juli 1879 i K.
- v. **KRAMER**, Ragnhilde (dansk Oberst og preussisk Geheime-Overrevisionsraad Johan Hermann v. K. og Charlotte Amalie Linde), f. 27 Juni 1818 i Bremen — 1829.
- v. **KRAMER**, Bertha Dorothea (Søster til forrige), f. 23 Sept. 1826 i Köslin — 1829 — g. 24 Juni 1862 m. Dr. phil Carl Georg Tropus i Berlin.

- KRICHAUFF, Elisabeth (Betty) Augusta Caroline Juliane (Overretsråd, Etatsråd Johan Carl K. og Juliane Frederikke Louise v. Bertouch), f. 15 Nov. 1810 i Slesvig — 1818 — d. 1 Marts 1893 i Kiel, g. 30 Juni 1837 m. Reinhard Hermann Ludwig Carl von Kaup, Amtmand i Husum, Kammerjunker, f. 17 Maj 1804, d. 7 April 1853.
- KRICHAUFF, Therese Caroline Johanne Ottilie (Søster til forrige), f. 14 Maj 1814 i Slesvig — 1818 — g. 5 Nov. 1846 m. Major Ludvig Lauritz Gotthard v. Lützwow, f. 6 Marts 1813, d. 17 Juli 1881.
- v. KROGH, Juliane Marie (Gehejmerråd Frederik Ferdinand v. K. og Rosina Elisabeth v. Frankenbergh), f. 3 Jan. 1774 paa Gram — 1775 — d. 22 Jan. 1848 i Itzehoe, g. 26 Jan. 1802 m. Gehejmekonferensraad Hans Christoph Dietrich Viktor v. Levetzow, f. 9 Sept. 1754, d. 28 Okt. 1829.
- v. KROGH, Magdalena (Søster til forrige), f. 13 Juni 1775 paa Gram — 1776 — d. 19 Dec. 1847 paa Marienlyst ved Helsingør, g. 2 Febr. 1797 m. Kammerherre, Oberst Adam Gottlob v. Krogh, f. 16 Maj 1763, d. 17 Jan. 1839.
- v. KROGH, Catharina Vilhelmine Dorothea (Søster til forrige i Faderens 2. Ægteskab m. Juliane Marie Comtesse Hølek-Winterfeldt), f. 16 Maj 1788 paa Aastrup, — 1798 — d. 9 Nov. 1848 i K., g. 3 Okt. 1807 paa Aastrup m. Gehejmekonferensraad Christian Cornelius Greve Lerche til Lerchenborg, f. 2 Sept. 1770, d. 26 April 1852.
- v. KROGH, Rosa (Gehejmekonferensraad Frederik Ferdinand v. K. og Johanne Sophie v. Warnstedt), f. 1 Okt. 1805 paa Løitmark — 1811 — d. 27 Nov. 1870 paa Wedellsborg, g. 29 April 1834 paa Nygaard m. Gehejmekonferensraad Carl Vilhelm Adam Sigismund Greve Wedell-Wedellsborg, f. 14 Marts 1800, d. 15 Marts 1882.
- v. KROGH, Juliane Maria (Søster til forrige), f. 25 Sept. 1807 — 1811 — d. 8 Sept. 1866 i Ratzeburg, g. 4 Okt. 1833 paa Nygaard m. Kammerherre, Gehejmeregjeringsraad Ludvig Carl Friederich Wilhelm Moltke, f. 24 Dec. 1805, d. 22 Aug. 1880.
- v. KROGH, Elisabeth (Betty) Schøller (Kammerherre Sti Tonsberg v. K. og Christiane Margrethe Juel), f. 12 Juli 1794 paa Løitved — 1798 — d. 14 Jan. 1845 i Middelfart, Hofdame hos Prinsesse Charlotte Frederikke, g. 18 Juli 1813 m. Kammerjunker, Herredsfoged Anders Claus Wedel-Heinen, f. 4 Maj 1791, d. 20 Okt. 1857.
- v. KROGH, Hedevig Augusta Ulrika (Overforster Carl v. K. og Juliane Sophie Lerche), f. 3 Maj 1803 i K. — 1804 — d. 11 Juli 1816 i Fredensborg.
- v. KROGH, Hermine Georgine Cornelia Augusta (Søster til forrige), f. 23 Febr. 1805 i K. — 1812 — d. 29 Marts 1881 i Hornheim ved Kiel.
- v. KROGH, Auguste Charlotte Adele (Kammerherre, Amtmand Godske Hans Ernst v. K. og Agnes Cæcilie Vilhelmine v. Warnstedt), f. 24 Juni 1811 paa Løitmark — 1811 — Konventualinde i Preetz, d. 5 Dec. 1885 i Kiel, g. 5 Maj 1844 paa Husum Slot m. Etatsråd, Overamtsdommer Johann Christian Hilmers, f. 8 Maj 1808, d. 21 Okt. 1884.

- KRUSE**, Dorothea (Mogens K. til Spøttrup og Helvig Krabbe), f. 9 Juni 1665 — 1704 — d. 2 Okt. 1727.
- KRUSE**, Beate Sophie (Christian K. og Anna Sophie Brockenhuus), f. 25 Okt. 1690 — 1742 — d. 3 Dec. 1770.
- de LASSON**, Elisabeth Marie (Major Jens de L. og Ursula Dorothea de Seue), f. 27 Okt. 1757 — 1763 — g. 23 Juli 1779 m. Etatsraad, Højesteretsassessor Johan Bartholin-Eichel til Aastrup, f. 12 Nov. 1748, d. 29 Maj 1799.
- de LASSON**, Antoinette Elisabeth Rosenørn (Etatsraad Axel Rosenkrantz de L. og Margrethe Gersdorff), f. 27 Maj 1773 — 1777 — g. 4 Juli 1809 m. Lorentz Lund til Liselund og Heirnis.
- v. LEHMANN**, Christiane Mathilde Louise Charlotte (Generalmajor Johan Frederik Gott-hilf v. L. og Mariane Henriette Frederikke v. Leuenfeldt), f. 1787 — 1772 — d. 3 Jan. 1838 i Itzehoe.
- v. LEHMANN**, Georgine Amalie Caroline Robertine (Søster til forrige), f. 20 Aug. 1768 — 1773 — d. 1801.
- v. LEHMANN**, Josephine Ernestine (Søster til forrige), f. 18 Marts 1774 — 1777 — d. 7 Dec. 1789 i Itzehoe.
- v. LEHMANN**, Sophie Mette (Søster til forrige), f. 14 Juli 1781 — 1783 — d. 10 Jan. 1845.
- LERCHE**, Hedevig Louise Augusta (Oberstlieutenant Jacob Frederik Ferdinand L. og Frederikke Elisabeth v. Levetzow), f. 16 Juni 1802 — 1804 — d. 13 Marts 1830 i Reykjavik, g. 6 Juni 1828 m. Krigsassessor Regner Christopher Ulstrup, Land-foged paa Island, f. 23 Juni 1798, d. 9 Juni 1836.
- LERCHE**, Louise Sophie (Søster til forrige), f. 26 Juli 1804 — 1812 — d. 15 Febr. 1854 i Hillerød, g. 8 Nov. 1836 m. Distriktslæge Georg Arnold Arntz, f. 10 Aug. 1803, d. 29 Marts 1860.
- LERCHE**, Emma (Søster til forrige), f. 31 Aug. 1809 — 1812 — d. 1822 i Hillerød.
- LERCHE**, Hedevig Louise (Kammerherre Carl Georg Frederik L. og Birgitte Louise v. Levetzau), f. 6 Sept. 1802 — 1804 — d. 25 Juni 1873 i Klostret.
- LERCHE**, Georgine Flemmine Henriette (Søster til forrige), f. 16 April 1804 — 1812 — d. 1837, g. 1 Marts 1823 m. Christian Albrecht Greve Lerche til Sæbygaard, f. 14 April 1791, d. 17 Marts 1830.
- LERCHE**, Ulrikke Sophie (Søster til forrige), f. 10 Marts 1807 — 1812 — d. 21 April 1878, 5 Nov. 1842 m. Kammerherre Harald Ludvig Greve Holck, f. 2 Sept. 1807, d. g. 10 Dec. 1877.
- LERCHE**, Ellen Sophie, Baronesse (Grev Vilhelm Cornelius Magnus L. og Vilhelmine Con-radin v. Barner), f. 2 April 1861 — 1831 — d. 15 Maj 1866.

- LERCHE, Louise Baronesse, (Hofjægermester Greve Vincents L. og Sophie Regitzø v. Barner), f. 9 Dec. 1860 — 1861.
- LETH, Ingeborg (Overførster Rasmus Balslev L. og Emmy Antoinette Moltke), f. 18 Marts 1875 — 1890.
- LETH, Else (Søster til forrige), f. 14 Januar 1860 — 1860.
- LEUNING, Anna Cecilie Margrethe (Justitsminister Carl Peter Gram L. og Mathilde Petrine Nørgaard), f. 3 Marts 1869 — 1869 — d. 19 Jan. 1878.
- LEUNING, Camilla Henriette (Søster til forrige), f. 22 Sept. 1860 — 1869 — g. 4 April 1885, m. Overretsassessor Emil Ulrik Henrik Eckert, f. 25 Febr. 1854.
- v. LEVETZOW, Anna Margrethe (Hans Frederik v. L. til Oxholm og Sophie v. Eyndten), f. 24 Maj 1746 paa Frydendal — 1749 — d. 13 Aug. 1792, g. 21 Marts 1763 i K. m. Kammerherre, Søskaptejn Niels Krabbe Juel til Billeshave, dbt. 5 Okt. 1740, d. 9 Marts 1793.
- v. LEVETZOW, Ulrikke Sophie (Gehejmerraad Heinrich v. L. og Frederikke Louise Comtesse Schaffalitzky de Muckadell), f. 12 Aug. 1771 — 1777 — d. 3 Febr. 1803, g. 26 Juni 1790 m. Gehejmekonferensraad Christian Cornelius Greve Lerche til Lerchenborg, f. 2 Sept. 1770, d. 26 April 1862.
- v. LEVETZOW, Frederikke Elisabeth Christiane (Søster til forrige), f. 17 Okt. 1779 i K. — 1785 — d. 5 Dec. 1847, g. 26 Juni 1798 m. Oberstltn. Jakob Frederik Ferdinand Lerche, f. 12 Okt. 1776, d. 7 Juli 1894.
- v. LEVETZOW, Sophie Magdalene (Søster til forrige), f. 19 Febr. 1782 i K. — 1785 — d. 2 Jan. 1856 paa Kongsberg, g. 12 Okt. 1802 i Hillerød m. Major Ditlev Reusch Friis, f. 25 April 1771, d. 1 Juli 1808; 2<sup>o</sup> 19 Dec. 1810 i Hillerød m. Overførster Henrik Vilhelm Tillisch, f. 27 Febr. 1788, d. 21 Juni 1860.
- v. LEVETZOW, Birgitte Louise (Søster til forrige), f. 7 Okt. 1784 paa Frederiksborg — 1785 — d. 1860, g. 16 Okt. 1801 i Hillerød m. Kammerherre Carl Georg Frederik v. Lerche, f. 24 Okt. 1775, d. 4 Febr. 1858.
- v. LEVETZOW, Hedelevig Sophie (Gehejmerraad, Stifamtmand Hans Christoph Didrik Viktor v. L. og Martha Tillisch), f. 10 Marts 1793 i Kristianssand — 1802 — d. 19 Dec. 1884 i Klostret.
- v. LEVETZOW, Emilie Caroline (Søster til forrige), f. 12 Okt. 1794 i Kristianssand — 1802 — d. 5 Maj 1875 i Glückstadt, g. 21 Jan. 1825 m. Gehejmekonferensraad Benedikt Vilhelm v. Schirach, Direktør for de holstenske Overdikasterier, f. 25 Sept. 1779, d. 15 April 1866 i Glückstadt.
- v. LEVETZOW, Caroline Vilhelmine Antoinette (Søster til forrige), f. 26 Nov. 1795 i Kristianssand — 1802 — d. 9 Marts 1878 i Klostret.
- v. LEVETZOW, Rosine Juliane Sophie (Søster til forrige i Faderens 2 Ægteskab m. Juliane Marie v. Krogh), f. 20 Nov. 1803 i Husum — 1809 — d. 21 Febr. 1840 i Wiesbaden.

- v. LEVETZOW, Mathilde Magdalene Charlotte Theodore (Søster til forrige), f. 22 Juni 1805 i Husum — d. 5 Sept. 1853 i Glückstadt, g. 13 Dec. 1833 i Itzehoe m. Kammerjunker, Direktør for Tugthuset i Glückstadt Friedrich Eckard, f. 27 Maj 1805, d. 10 Dec. 1867.
- v. LEVETZOW, Augusta Vilhelmine Franziska (Fanny), (Søster til forrige), f. 12 Marts 1808 i Husum — 1809 — d. 25 Febr. 1872 paa Donnerhorst i Hannover, g. 20 Juli 1840 paa Ehlerstorff m. William Carl Moritz Ernst v. Oheimb til Enzen og Helpsen, f. 24 Marts 1802, d. 3 Sept. 1866.
- v. LEVETZAU, Edel Margrethe Øllegaard (Kammerjunker Gerhard Didrik v. L. til Kjærs-holm og Elisabeth Nikoline Sehested), f. 18 Sept. 1789 — 1790 — g. 16 Marts 1810 m. Major Casper Frederik Behmann, d. 7 Marts 1854.
- v. LEVETZOW, Vilhelmine Frederikke Lucie (Kapt. Hans Frederik Schack v. L. og Dorothea Elisabeth Baronesse Haxthausen), f. 15 Jan. 1807 i Helsingør — 1811 — d. 20 Febr. 1885 i Klostret.
- de LICHTENBERG, Marie Sophie Dorothea til Stamhuset Bidstrup (Kammerherre Hofjægermester Hans Henrik de L. og Andrea v. Arenstorff), f. 1 Okt. 1833 i Haslevgaard Mølle (Als Sogn) — 1846 — d. 2 Nov. 1892 paa Bidstrup, g. 16 Okt. 1855 m. Hofjægermester, Major Tycho Frederik Andreas Honnens de Lichtenberg, f. 16 Maj 1830.
- de LICHTENBERG, Tychine Andrea Frederikke (Søster til forrige), f. 14 Maj 1835 i Haslevgaards Mølle — 1846 — g. 14 Okt. 1857 m. Etatsraad Frantz Hvass, f. 1 Okt. 1824, d. 12 Dec. 1890.
- de LICHTENBERG, Juliane Marie Honnens (Kammerjunker Tycho Frederik Andreas H. de L. og Marie Sophie Dorothea de Lichtenberg), f. 1 Jan. 1863 — 1867 — g. 20 Sept. 1888 m. Landbrugskandidat Sophus Frederik Julius Preetzmann af Frisen vold.
- de LICHTENBERG, Regitze Honnens (Søster til forrige), f. 4 Sept. 1872 — 1873 — g. 25 Nov. 1897 i K. m. Ltnt. Alexander Peter Harald Lund.
- LILLIENSKIOLD, Henriette Laura Ottilia (Proprietær Hans Gustav L. og Dorothea Hansen), f. 4 April 1840 — 1868.
- LILLIENSKIOLD, Elisabeth (Proprietær Christian Ludvig Montagne L. og Louise Emilie Caroline Adler), f. 28 Juni 1861 — 1870 — g. 28 Okt. 1890 m. Kultusminister, Biskop, Dr. theol. Hans Valdemar Sthyr, f. 3 Okt. 1838.
- LILLIENSKIOLD, Sophie Amalie (Søster til forrige), f. 24 Aug. 1863 — 1866 — d. 16 Jan. 1881.
- LILLIENSKIOLD, Cathrine Emilie (Søster til forrige), f. 14 Marts 1868 — 1868 — g. 2 Aug. 1895 m. Distriktslæge Alfred Hardt Schnicker, f. 4 Juni 1868.
- LILLIENSKIOLD, Dorothea Henriette Louise (Toldforvalter Hans Gustav L. og Sophie Charlotte Frederikke Emilie Lillienkiold), f. 20 Jan. 1868 — 1868 — g. 25 Marts 1887 m. Herredsfoged Christian Nicolai Emil Siersted, f. 16 Dec. 1847.
- LILLIENSKIOLD, Frederikke (Søster til forrige), f. 5 April 1870 — 1870 — d. 17 Sept. 1875.

- LILLIENSKIOLD; Eleonore Cornelia (Oberstltnt. Adam Valdemar L. og Sarah Cathrine Bagger), f. 10. Aug. 1866—1866, indtraadt i Gisselfeld.
- LILLIENSKIOLD, Signe Ingeborg (Søster til forrige), f. 10 Juni 1869 — 1870.
- LINDENOV, Anna (Christian Lindenov til Lindersvold og Restrup og Mette Reedtz), f. 24 Juni 1679 — 1699 — d. Marts 1760, g. 16 Okt. 1707 paa Roskilde Kloster med Kaptejn Ole Thott til Boddumbisgaard, d. 29 Jan. 1759.
- LINDENOV, Sophie (Søster til forrige), udgaaet 1725, gift med sin Faders Foged.
- v. LINSTOW, Margrethe Marie (Major Henrik Vilhelm v. L. og Elisabeth Cathrine Ager-skov), f. 14 Okt. 1772 — 1779 — d. 1 Jan. 1850 i Klostret.
- v. LINSTOW, Christine Charlotte Louise (Søster til forrige), f. 17 Juni 1776 — 1779 — d. Jan. 1802.
- v. LINSTOW, Charlotte Amalie (Gehejmeraad Carl Adolph v. L. og Karen v. Heinen), f. 26 Marts 1776 — 1776 — d. 26 Aug. 1848, g. 3 Juli 1809 m. Kammerherre, Oberst Christian Frederik Høegh, f. 25 Marts 1785, d. 8 Nov. 1857.
- LUND, Anna Marie (Høiesteretsassessor Harald L. og Kirstine Selmer), f. 11 Aug. 1880 — 1894.
- LÜTKEN, Louise Margrethe (Kommandør Christian L. og Charlotte Birgitte Claessen), f. 20 Dec. 1783 — 1803 — d. 7 Febr. 1815 i K.
- LÜTKEN, Augusta Charlotte Cornelia Marie (Oberst Christian L. og Maria Frederikke Charlotte Daniels), f. 10 Aug. 1870 — 1871.
- LÜTKEN, Mathilde Frederikke Vilhelmine (Læge George Frederik André L. og Jutta Vilhelmine Marie Poppe), f. 2 April 1867 — 1890.
- LÜTKEN, Olivia Anna (Søster til forrige), f. 12 Juni 1872 — 1890.
- LÜTKEN, Inga Margrethe Petra (Garnisonspræst William Frederik L. og Elisabeth Emilie Lund), f. 7 Nov. 1889 — 1890.
- LÜTTICHAU, Ellen Marie Cathrine Louise (Major Christian Cæsar v. L. til Lerchenfeld og Augusta Louise Friis), f. 29 Sept. 1791 — 1793 — d. 1853, g. 10 Maj 1823 m. Peder Johan Christian Adolph v. Westen, sep. 1836.
- v. der MAASE, Marie (Major Christian v. d. M. og Magdalene Susanne Numsen), f. 19 Nov. 1722—1730 — d. 20 Juli 1746 i Odense, g. 8 Juli 1744 m. Oberstltnt. Carl Rudolph Schubart, f. 23 Sept. 1714, d. 9 Okt. 1759.
- v. der MAASE, Anna Cathrine (Major Frederik v. d. M. og Conradine Sophie Rostgaard), f. 31 Jan. 1722 — 1730 — d. 31 Jan. 1786, g. 10 Maj 1740 m. Staldmester Adolph Henrik v. Staffeldt til Kongsdal, f. 1 Dec. 1717, d. 20 Okt. 1759; 29 24 Apr. 1761 m. General v. Andreas Hauch, f. 27 Marts 1708, d. 19 Maj 1782.

- v. der MAASE, Frederikke Conradine (Søster til forr.), f. 11 Febr. 1723 — 1730 — d. 1750.
- MARSVIN, Cathrine Marie (Kaptejn Mogens M. til Aalegaard og Hedevig Agnete v. Zepelien), f. 1708 paa Aalegaard — 1715 — d. 13 Aug. 1743, g. m. Sognepræst Adam Frederik Poulsen Fugl, f. 16 Maj 1700, d. 24 Febr. 1769.
- MEYER, Nanna Mathilde (Appellationsraad Frederik Meyer og Marie Frederikke Dalberg), f. 19 Jan. 1863 — 1863 — g. 30 Nov. 1888 m. Cand. jur., Assistent Johan Finsen.
- MEYER, Jenny Sophie (Søster til forrige), f. 10 April 1866 — 1866.
- v. MICHAELSEN, Hansine Nikoline Christiane Gustave (Generalmajor Frederik Christian v. M. og Sophie Frederikke Prætorius), f. 28 April 1812 — 1816 — d. 10 Maj 1888 paa Frederiksberg, g. 7 Maj 1836 m. Provst Peter Elias Hall, f. 24 Sept. 1805 d. 19 Dec. 1891.
- v. MINSON, Armgaard Sophie (Kaptejn Carl M. og Anna Eleonore Banner), dbt. 23 Dec. 1687 i Bogense — 1706 — d. 1758, g. 1719 m. Johan Daniel Frisch, Kaptejn i fyenske Reg., f. 31 Dec. 1672, d. 1733.
- MOLTKE, Sophie Margrethe Birgitte (Gehejmemaal, Overhofmester Anton Henrik M. og Marie Elisabeth Baronesse Rosenkrantz), f. 5 Okt. 1770 — 1774 — d. 21 Jan. 1791, Juni 1786 m. Kammerherre Iver Rosenkrantz-Levetzau til Restrup, f. 17 Juni 1740, d. 27 Maj 1787.
- MOLTKE, Anna Cathrine Henningia (Viceadmiral Adam Frederik Greve M. og Birthe Comtesse Raben), f. 6 Dec. 1799 — 1803 — d. 20 Juni 1884, g. 9 Maj 1833 m. Amtsforvalter, Major Hans Tage Moritzen, f. 9 Maj 1796, d. 2 Febr. 1857.
- MOLTKE, Rose Victorine Emilie (Regeringsraad Ludvig Carl Frederik Vilhelm M. og Juliane Marie v. Krogh), f. 27 April 1844 i Burg — 1854.
- MOLTKE, Auguste Marie Benedicte (Søster til forrige), f. 7 Aug. 1846 i Burg — 1854.
- MOLTKE, Betty Marie Lucie Caroline (Søster til forrige), f. 4 Marts 1848 i Burg — 1854 — g. 3 Juli 1866 i Ratzeburg m. Gehejmeregeringsraad Gustav Poel i Erfurt.
- MONRAD, Charlotte Dorothea Cathrine (Konferensraad, Generalpostdirektør David M. og Clara Jørgensen), f. 16 Dec. 1800 — 1811 — d. 20 Jan. 1871, g. 29 Dec. 1826 m. Alexander Anton Benjamin Mazar de la Gardie, Etatsraad, Postmester, f. 1 Okt. 1795, d. 20 April 1881.
- MONRAD, Ellen Barbara Abigael (Søster til forrige), f. 19 Aug. 1802 — 1811 — d. 7 Marts 1887, g. 15 Nov. 1822 m. Dr. jur., Byfoged Johan Christian Kall, f. 23 April 1795 d. 14 April 1858.
- MONRAD, Anna Amalie Caroline (Søster til forrige), f. 20 Nov. 1805 — 1811 — d. 7 Sept. 1866, g. 11 Dec. 1828 m. Frederik Christian Jørgen Weis, Distriktslege, Justitsraad, f. 25 Dec. 1796, d. 13 Maj 1876.
- MONRAD, Emilie Julie Henriette (Søster til forrige), f. 25 Jan. 1807 — 1811 — d. 22 Dec. 1839, g. 1834 m. Prof., Stadsfysikus Borge Anton Hoppe, f. 1 Okt. 1796, d. 23 Febr. 1865.

- MONRAD, Nathalie Elise (Søster til forrige), f. 2 Marts 1811 — 1811 — d. 20 Okt. 1860, g. 26 Maj 1832 m. Kammerherre, Stempelpapirforvalter Peter Martin Schagen, f. 24 Nov. 1804, d. 22 Dec. 1878.
- MOTH, Elisabeth (Pastor emer. Frederik Peter Christian Moth og Elisabeth Augusta Holm), f. 31 Mai 1864 — 1893.
- MOTH, Louise (Søster til forrige), f. 6 Jan. 1868 — 1893.
- MUNCH-PETERSEN, Margrethe Cecilie (Prof. Jacob Julius P. og Oliva Christine Rasmine Munch), f. 23 Marts 1870 — 1893.
- MUNCH-PETERSEN, Johanne Olivia (Søster til forrige), f. 24 Dec. 1875 — 1893.
- MUNCH-PETERSEN, Anna Cecilia (Søster til forrige), f. 12 Febr. 1877 — 1893.
- v. MUNTHE AF MORGENSTIERNE, Henriette Bodilla Birgitte (Stiftamtmand Caspar Vilhelm v. M. af M. og Anna Petra Cathrine de Flindt), f. 6 Dec. 1782 — 1789 — d. 16 Marts 1863, g. 20 Nov. 1803 m. Admiral Christian Wulff, f. 21 Febr. 1777, d. 17 Marts 1843.
- v. MUNTHE AF MORGENSTIERNE, Ermegaard Sophie (Søster til forrige), f. 13 Maj 1784 — 1789 — d. 25 Jan. 1873.
- v. MUNTHE AF MORGENSTIERNE, Ottilie Christopherine Jacobine (Søster til forrige), f. 7 Okt. 1787 paa Gammelgaard (Lolland) — 1789 — d. 6 April 1820 i Christianssand, g. 1812 m. Ulrik Frederik Anton de Schouboe, Amtmand, f. 5 Juni 1782, d. 18 Dec. 1863.
- MYHRE, Ingeborg Margrethe (Oberst Albert Christian Johansen M. og Ingeborg Quist), f. 15 Nov. 1855 — 1866.
- MYHRE, Lucie Marie Birgitte (Søster til forrige), f. 10 Aug. 1857 — 1866 — d. 3 Juni 1880.
- MYHRE, Agnes (Søster til forrige), f. 2 Dec. 1858.
- MYHRE, Astrid Elisabeth (Søster til forrige), f. 19 Mai 1860 — 1866 — g. 26 Sept. 1888 m. Fængselsinspektør Stener Frederik Grundtvig, f. 4 Marts 1860.
- v. MØSTING, Elisabeth Cathrine (Gehejmerraad Frederik Christian v. M. og Elisabeth v. Schack), f. 7 Maj 1752 — 1770 — d. 11 Marts 1820.
- NEERGAARD, Henriette (Proprietær Johan Michael N. og Margrethe Grotum Møller), f. 17 April 1818 — 1824 — d. 4 Maj 1865 i Mariager.
- NEERGAARD, Anna Henriette Elisabeth (Proprietær Peter Christopher N. og Ida Louise Amalie Nikoline Ludovica Laussen), f. 27 Juli 1843 — 1856 — g. 23 Marts 1875 m. Distriktslæge Peter Christian Bisgaard, f. 25 Nov. 1834.
- NEERGAARD, Elisabeth Vilhelmine Jacobine (Søster til forrige), f. 22 Aug. 1848 — 1857.
- NIELSEN, Julie Caroline Helene (Generalltnt. Georg Julius Vilhelm Nielsen og Ida Marie Sørine Liebe), f. 27 Mai 1848 — 1864.



- NIELSEN, Emilie Johanne Georgia (Søster til forrige), f. 1 April 1852 — 1864 — d. 26 Marts 1888, g. 16 Nov. 1877 m. Cand. polyt. Emil Leth, f. 6 April 1849.
- NIELSEN, Thea Agnes Helene (Søster til forrige), f. 25 Marts 1854 — 1864.
- le NORMAND de BRETTEVILLE, Rigmor (Fuldmægtig Carl Julius Hector l<sup>e</sup> N. de B. og Laura Ernestine Carstens), f. 17 Juli 1867 — 1869 — d. 8 April 1891 i K.
- v. NUTZHORN, Anna Louise (Læge Ditlev Andersen v. N. og Charlotte Cathrine Feilberg), f. 6 Aug. 1831 i K. — 1846 — d. 11 Marts 1897, g. i K. 28 April 1860 m. Sognepræst Dr. phil. Henning Frederik Feilberg, f. 6 Aug. 1831.
- v. NUTZHORN, Charlotte Cathrine Andersen (Søster til forrige), f. 7 Juli 1836 i K. — 1846 — g. i K. 23 Maj 1866 m. Inspektør Peter Berend Feilberg, f. 20 Nov. 1835.
- v. NUTZHORN, Anna Marie Andersen (Søster til forrige), f. 22 Jan. 1839 i K. — 1846.
- v. NUTZHORN, Lovise Andersen (Søster til forrige), f. 10 Aug. 1842 i Nærum — 1846.
- OBELITZ, Hansine Ludovica Elisabeth (kgl. Skovrider Ove Christian Peder Top O. og Hansine Danieline Schmidt), f. 3 October 1852 — 1885.
- OBELITZ, Marie Elisabeth Augusta (Kommandør Christian Aug. Obelitz og Caroline Anette Feveile), f. 21 Juli 1853 — 1857 — d. 1868.
- OBELITZ, Charlotte (Sognepræst Christian August O. og Juliane Marie Bogh), f. 1 Jan. 1880 — 1885.
- OBELITZ, Rigmor (Søster til forrige), f. 25 Nov. 1883 — 1885.
- OBELITZ, Ellen Marie (Søster til forrige), f. 16 Maj 1888 — 1890.
- OBELITZ, Caroline Mathilde (Agent Jens Peter Frederik Vilhelm O. og Elise Helene Vilhelmine Fenger), f. 14 Juni 1886 — 1890.
- v. OFFENBERG, Dorothea Margrethe (Kommandør i Søetaten Hans Christopher v. O. til Vestergaard og Erikke Christine Kaas), dbt. i Humble paa Langeland 15 Aug. 1701 — 1709 — d. 1750, 1725 Kammerfrøken hos Dronningen, g. 27 Sept. 1737 paa Clausholm m. Stiftamtmand Frederik Rantzau, f. 1710, d. 9 Maj 1780.
- v. OFFENBERG, Birgitte Sophie (Søster til forrige), dbt. i Humble 15 Aug. 1701 — 1709 — d. paa Bækkeskov i Juli 1729, g. 25 Okt. 1724 m. Oberstltnt. Rudolph Schinkel til Bækkeskov, dbt. 20 Okt. 1709, d. o. 1750.
- v. OFFENBERG, Ulrikke Dorothea (Søster til forrige), dbt. 6 Juli 1704 — 1709 — d. 19 Okt. 1757 i Klostret.
- v. OFFENBERG, Charlotte Amalie (Søster til forrige), dbt. 10 Sept. 1709 i Humble — 1715 — begr. 1773 i K., g. 1743 m. Dr. med. Johan Samuel Neander, Kirurg i Helsingør.
- v. OFFENBERG, Mette Christine (Major Rudolph v. O. og Sophia Dorothea Kaas), f. o. 1744 — 1774 — d. 19 Sept. 1787 paa Terslosegaard.

- OLRIK, Pauline Sophie (Konferensraad Hans Helleesen O. og Sophie Charlotte Baden), f. 30 Dec. 1835 i Helsingør — 1863.
- OLRIK, Sophie Louise Charlotte (Søster til forrige), f. 4 Nov. 1838 i Helsingør — 1863 — d. 21 Sept. 1895.
- OLRIK, Anna Margrethe Jakobe (Søster til forrige), f. 21 Aug. 1842 i Helsingør — 1863.
- v. der OSTEN, Susanne Sophie Vincentine (General Christian Ulrik v. d. O. og Sophie Magdalene Thamsen), f. 25 Juni 1755 i K. — 1755 — d. 12 Juli 1810.
- PECHLIN, Anna Caroline Rigsfriherreinde (Amtmand Nikolaus Otto Rigsfriherre Pechlin og Christiane Sophie Polyxene Henriette v. Løwenstern), f. 6 Juli 1785 — 1789 — indskr. i Valø 1804, udtraadt af Klostret 1821, Hofdame hos Hertuginde Louise Augusta af Augustenborg, d. 30 Aug. 1830 paa Valø.
- PECHLIN, Frederikke Henriette Polyxene (Søster til forrige), f. 25 Dec. 1798 — 1799 — d. 1857.
- v. PENTZ, Anna Margrethe (Frederik Ludvig Christian v. P. til Fjellebro og Skovgaard og Anna Margrethe v. Holsten), f. 7 Sept. 1747 paa Fjellebro — 1750 — d. 27 Febr. 1803, g. 1741 m. General Magnus Ernst v. Fircks, f. 1726, d. 17 Marts 1806.
- v. PENTZ, Ida Dorthea (Søster til forrige), f. 12 Febr. 1749 paa Fjellebro — 1750 — d. 24 Okt. 1822 i K., g. 20 Marts 1771 m. Major Frederik Jørgen v. Pultz til Tidselholt, f. o. 1725, d. 13 Febr. 1811.
- v. PENTZ, Frederikke Sophie (Søster til forrige), f. 10 Juni 1750 paa Fjellebro. — 1750 — d. 8 Febr. 1820, g. 10 22 Marts 1771 m. Oberst Frederik Ludvig Schoell, f. 1729, d. 30 April 1771; 29 16 April 1773 m. Kammerherre Oberst Johan Gustav v. Voss, f. 1 Dec. 1735, d. 27 Dec. 1796.
- v. PENTZ, Frederikke Vilhelmine (Oberst August Joachim Friedrich v. P. og Hermandine Castenskiold), f. 28 Marts 1804 — 1811 — g. 24 Aug. 1833 i Soro m. Fres Anton Christian Bang, f. 7 Juli 1800, d. 14 Dec. 1888.
- v. PENTZ, Jakobine Severine Henriette (Søster til forrige), f. 31 Marts 1812 i Helsingør — 1812 — d. 1 April 1891 paa Frederiksberg, g. 24 Maj 1841 i Soro m. Sognepræst Hans Hoyer, f. 6 Jan. 1809, d. 19 Jan. 1878.
- PETERSÉN, Helga Agnete Cathrine (Prof. Peter Christian Julius P. og Laura Kirstine Bertelsen) f. 26 Jan. 1866 — 1894.
- v. PLESSEN, Elisabeth Christine (Overceremonimester Mogens Scheel v. P. og Elisabeth Christine v. Thienen), f. 3 Dec. 1744 paa Fussingø — 1759 — d. 2 April 1770, g. 6 Okt. 1762 m. Gehejmeraad Frederik Otto Rigsgreve v. der Nath til Hasselburg, f. 2 Aug. 1734, d. 18 Jan. 1805.
- v. POGRELL, Georgine Vilhelmine (Georg Vilhelm v. P. og Anna Margrethe v. Winterfeld), f. 12 April 1746 i Kolding — 1763 — d. 4 Maj 1775, g. 19 Feb. 1760 m. Povl Rosenørn v. Gersdorff til Vosnesgaard og Kiærsgaard, Gehejmeraad, Stiftamtmand, f. 8 Nov. 1743, d. 10 Juni 1810.

- POGWISCH, Beate Margrethe (Ritmester Cai P. og Elisabeth Sophie v. Basse), født 1 Jan. 1696 paa Knorborg (Ødsted Sogn) — 1705.
- POULSEN, Emma Dorothea (Domprovst Alfred Sveistrup P. og Karen Marie Gude), f. 19 April 1882 — 1896.
- POULSEN, Sigrd Michala (Søster til forrige), f. 28. Febr. 1893 — 1896.
- PULTZ, Birthe Sofie (Kaptejn Hans Frederik P. og Henriette Elisabeth Pflueg), f. 1766 — 1791 — d. 7 Okt. 1808.
- RABEN, Charlotte Vilhelmine Sophia (Kammerherre Sophus Frederik Raben-Huitfeldt til Bremersvold og Charlotte Emerentia Baronesse Rosenkrantz-Huitfeldt), f. 5. Aug. 1824 — 1826 — d. 29 Okt. 1838.
- RABEN, Johanne Henrikke (Oberstltnt. Hugo Frederik R. og Sophie Dorothea Schinkel), f. 3 Okt. 1722 — 1729.
- RABEN, Hedeveg Margrethe (Søster til forrige), f. 26 Okt. 1723 — 1729 — d. 19 Okt. 1791, g. 14 Nov. 1760 m. Kammerherre Erik Rosenkrantz Friherre Holck til Holckenhavn, f. 19 Juli 1730, d. 3 Maj 1777.
- RABEN, Sophie Amalie (Søster til forrige), f. 30 Nov. 1724 — 1729 — d. 2 Juli 1762 i Flensborg.
- RABEN, Amalie Christiane (Gehejmekonferensraad Frederik Sophus R. og Sophie Magdalene v. Qualeñ), f. 16 Marts 1794 — 1847 — d. 12 Marts 1865.
- v. RAPPE, Charlotte Hedeveg (Oberst Christian Frederik v. R. og Christine Margrethe v. Duderstedt), f. 23 Nov. 1761 — 1777 — d. 29 Marts 1790.
- v. RAPPE, Marie Elisabeth (Søster til forrige), f. 19 Juni 1763 — 1777 — d. 7 Jan. 1789.
- v. RHEDER, Anna Sophie (Oberstltnt. Wenzel Frederik v. R. og Christence Marie Krag), f. 14. dbt. 26 Nov. 1684 i Bogense — 1699 — d. 1708.
- REEDTZ, Dorothea Cathrine (Holger R. til Palsgaard og Birthe Kirstine Baronesse Juel), f. 17 Nov. 1697 — 1699 — d. 1754, g. 9 Dec. 1735 i Assens m. Stiftamtmand Eiler Friherre Holck til Holckenhavn, f. 3 Febr. 1695, d. 23 Maj 1740.
- REEDTZ, Birthe Kirstine (Etatsraad Niels Juel R. til Palsgaard og Mette Johanne Arenfeldt), f. 28 Dec. 1739 — bgr. 25 Dec. 1790 i Østerhæsinge Kirke, g. 1<sup>o</sup> 19 Jan. 1764 m. Konferensraad Erik Skeel v. Holsten til Arreskov, f. 4 Juni 1710, d. 25 Maj 1772; 2<sup>o</sup> 29 Okt. 1773 m. Gehejmeraad Albrecht Christopher Greve Schaffalitzky til Muckadell, f. 5 Nov. 1720, d. 26 Febr. 1797.
- v. REICHAU, Sophie Ulrikke (Stiftamtmand, Konferensraad Georg Ernst v. R. og Sophie Amalie Comtesse Holck), dbt. 13 Juli 1689 i Nysted — 1700 — d. 17 Marts 1745 paa Berge, g. 1<sup>o</sup> 24 Juli 1711 m. Etatsraad Christian Lerche til Nielstrup og Engelsestoft, f. 2 Juli 1667, d. 20 Febr. 1720; 2<sup>o</sup> 1726 m. Oberst Christian Ulrik v. Hausmann, f. 9 Dec. 1684, d. 1732; 3<sup>o</sup> 1735 m. Generalmajor Jakob Frederik v. der Låhe, f. 1675, d. 14 Marts 1747.

- v. RESTORFF, Margrethe Elisabeth (Kaptejnltnt. Otto v. R. og Juliane Eleonore v. Donep), f. 23 Marts 1734 — 1734 — d. 22 Nov. 1818, g. 20 Okt. 1752 m. Major Peter Lassen Post til Broxø og Holmegaard, f. 2 April 1725, d. 4 Sept. 1806.
- ROSENKRANTZ, Dorothea Øllegaard (Gehejmeraad Christian R. til Skovsbo og Frederikke Louise Krag), f. 8 Okt. 1723 — 1737 — d. 6 Juni 1786, Dame de l'union parfaite, g. 2 April 1751 m. Gehejmeraad, Amtmand Christian Rudolph Philip Baron Gersdorff til Marselisborg, f. 20 Dec. 1723, d. 1 Juni 1800.
- ROSENKRANTZ, Marie Elisabeth, Baronesse (Gehejmeraad, Amtmand Verner Baron R. til Villestrup og Else Margrethe Sehested), f. 24 Marts 1741 — 1742 — g. 16 Nov. 1764 m. Gehejmeraad, Overhofmester Anton Henrik Moltke, f. 24 Sept. 1734, d. 24 April. 1792, — fra 1793 Dekanese for Valø Stift, d. 25 Nov. 1798.
- ROSENKRANTZ, Birgitte Sophie Baronesse, (Søster til forrige), f. 14 Febr. 1746 — 1750 — d. 14 Aug. 1769 i K., Dame de l'union parfaite, g. 13 Nov. 1761 m. Gehejmeraad, Stiftamtmand Christian Carl v. Gabel til Ringstedkloster, f. 20 Juni 1724, d. 7 Nov. 1800.
- ROSENKRANTZ, Leopoldine Cathrine, Baronesse (Kammerherre Iver Baron R. til Villestrup og Marie Elisabeth Dorothea Adeler), f. 13 Juni 1767 paa Lykkesholm — 1770 — d. 13 Nov. 1807 i Aarhus.
- ROSENKRANTZ, Else Margrethe Helvig, Baronesse (Søster til forrige), f. 14 Juli 1768 — 1770 — d. 1 Juli 1832 paa Constantinsborg, g. 11 Juni 1790 m. Hans Frederik Rigs greve Fædder-Charisius til Constantinsborg, f. 17 Aug. 1769, d. 18 Juli 1829.
- ROSENKRANTZ, Birgitte Sophie, Baronesse (Søster til forrige), f. 8. Dec. 1769 — 1770 — d. 8 Juli 1795, g. 18 Juni 1791 m. General Hans Joachim v. Rodenburg, f. 15 Marts 1734, d. 23 April 1820.
- ROSENKRANTZ, Juliane Sophie, Baronesse (Søster til forrige), f. 6 Okt 1781 — 1795 — d. 11 Maj 1857, g. 11 Okt. 1812 m. Jens Jørgen Ambrosius Rigs greve Fædder-Charisius til Constantinsborg, f. 20 April 1771, d. 30 Dec. 1845.
- ROSENKRANTZ, Karen Sophie Augusta (Kaptejn Thomas R. og Frederikke Christiane Ulrikke Kaas), f. 21 Juli 1791 — 1798 — d. 25 April 1837 i Christiania.
- ROSENKRANTZ, Amalie (Søster til forrige), f. 11 Jan. 1794 — 1798 — d. 30 Marts 1885 i Klostret.
- ROSENKRANTZ, Ulrikke Nicolette (Søster til forrige), f. 18 Aug. 1797 paa Christinedal — 1798 — d. 26 April 1806 i Ratzeburg, g. 19 Okt. 1819 i K. m. Overforster, Hofjægermester Moritz Philip v. Binzer, f. 6 Febr. 1787, d. 18 Juli 1849.
- ROSENKRANTZ, Marie Agnete, Baronesse (Holger Baron R. til Rosenholm og Sophie Benedikte v. Bülow), f. 30 Okt. 1810 — 1810.
- ROSENØRN, Helene Christine (Generalkrigskommissær Peter Otto R. og Eleonore Hellen), f. 19 Mai 1813 i Randers — 1820 — d. 23 Sept. 1892 i Helsingør, g. 26 April 1834 m. Etatsraad, Borgmester Jacob Baden Olrik, f. 8 Sept. 1802, d. 29 Decbr. 1875.

- ROSENØRN, Christine Marie (Stiftamtmand Carl Gustav R. og Mette Margrethe Wormskjold), f. 4 Dec. 1821 i Varde — 1829 — d. 20 Dec. 1852, g. 11 Juli 1850 m. Kammerherre, Kultus- og Justitsminister Christian Peter Theodor Rosenørn Teilmann til Stamhuset Nørholm, f. 17 Sept. 1817, d. 10 Jan. 1879.
- ROTHE, Marie Mathilde (Overretsprokurator Peter R. og Marie Mathilde Roux), f. 15 Aug. 1857 — 1865.
- ROEPSTORFF, Louise Theresia (Kaptejnltnt. Johan Louis Adolph R. og Charlotte Georgiana Farley), f. 19 Febr. 1845 — 1851.
- ROEPSTORFF, Esther Vilhelmine Charlotte (Søster til forrige), f. 13 Okt. 1850 — 1851 — d. 11 Jan. 1866.
- LE SAGE DE FONTENAY, Marie Magdalene (Admiral Charles Frédéric de F. og Ulrika Magdalene le S. de F.), f. 24 Dec. 1759 i K. — 1772 — d. 22 Dec. 1839 paa Vallø.
- LE SAGE DE FONTENAY, Frederikke (Søster til forrige), dbt. 20 Febr. 1761 i K. — 1772.
- LE SAGE DE FONTENAY, Susanne (Søster til forrige), f. 23 Febr. 1766 i K. — 1772 — d. 24 Febr. 1812, g. 17 Maj 1790 i K. m. Carl Conrad Gustav Baron Knuth til Rudbjerggaard, Direktør for Postamtet, f. 20 Nov. 1761, d. 20 Dec. 1815.
- SALICATH, Johanne Marie (Etatsraad, Borgmester Carl S. og Judithe Elise Ulrikke Mærckmann), f. 30 Juli 1875 — 1896.
- SCAVENIUS, Maria Louise Alvilda (Forfatter Peder Brønnum S. og Emma Andrea Fernanda Mourier-Petersen), f. 17 Febr. 1897—1898.
- SCHACK, Birthe Rantzau (Major Otto S. til Bramslykke og Elisabeth Birgitte Rantzau), f. 1712 — 1718 — d. 17 Marts 1793.
- SCHAFFALITZKY DE MUCKADELL, Ulrikke Marie (Generalmajor, Kammerherre Jakob Frederik S. de M. og Mette Cathrine v. Fabritius de Tengnagel), f. 22 Dec. 1759 — 1777 — d. 30 Jan. 1839 i Itzehoe, g. 28 Okt. 1789 i Slesvig m. General Vilhelm Christian v. Sriver, f. 1764, d. 18 Nov. 1848.
- SCHAFFALITZKY de MUCKADELL, Christiane Sophie (Gehejmerraad Albrecht Christopher, Greve S. de M. og Birthe Kirstine Reedtz), dbt. 1 Marts 1776 i Østerhæsinge Kirke — 1777, d. lille.
- SCHAFFALITZKY de MUCKADELL, Hedevig Charlotte Amalie, Baronesse (Forst- og Jagtjunker Ludvig Ditlev Baron S. de M. og Cathrine Elisabeth Skeel), f. 13 Sept. 1831, g. 13 Sept. 1851 m. Erik Carl Baron Bille-Brahe til Bjørnemose, f. 5 Jan. 1827, d. 1 April 1866.
- SCHARFFENBERG, Christine Sophie (Oberst Herman Nikolaj S. og Elisabeth Dorothea Daae), f. 24 Maj 1696 — 1700 — d. Nov. 1746 i Odense, g. m. Major Carl Gustav Kühle til Torpegaard.
- SCHARFFENBERG, Ingeborg Beate (Søster til forrige), f. 28 Sept. 1699 — 1700 — d. 1743, g. m. Oberstltnt. Johan Peter Hoff, d. 1743.

- SCHARFFENBERG, Cecilie Elisabeth (Søster til forrige), f. 1704 — 1704 — g. 1<sup>o</sup> m. Major Henrik zur Hellen; 2<sup>o</sup> m. Oberstltnt. Gregers Valdemar v. Passow, begr. 16 Jan. 1761.
- v. SCHAUMBURG, Aurore Henriette Augusta (Sognepræst Ditlev Pentz v. Sch. og Christiane Anegrethe Henrikke Lucie Hedevig Wissing), f. 25 Mai 1866 — 1871 — g. 14 Juli 1897 i Aarhus m. Cand. jur., Sagfører Ferdinand Viktor Rottbøl-Petersen.
- SCHIERN, Marie Christiane (Etatsraad, Statsgældsdirektor Einar Theodor Emanuel S. og Petermine Florentine Petersen), f. 11 Okt. 1849 i K. — 1864 — g. 15 Nov. 1876 i K. m. Læge, Dr. med. Vilhelm Christian Budde, f. 10 Sept. 1844, d. 8 Jan. 1893.
- SCHJØNNING, Maria Christine (Konferensraad, Højesteretsassessor Claus Christian Sch. og Anna Maria Christine Schjønning), f. 12 Jan. 1817 — 1825 — d. 10 Jan. 1892.
- SCHJØNNING, Anna Elisabeth (Søster til forrige), f. 14 Febr. 1820 — 1826 — d. 6 Juni 1836.
- de SCHRÖDERSEE, Sophie Magdalene (Konferensraad Johan Christian Schröder de S. og Abigael Laja), f. 8 Febr. 1746 — 1763 — d. 12 Juni 1801, g. 21 Dec. 1770 m. Gehejmeraad, Generalpostdirektor Theodor Holm de Holmskiold, f. 14 Juni 1731, d. 15 Sept. 1793.
- SCHØLLER, Isabella Sophie, f. 21 Okt. 1761 — 1766 — d. 29 Aug. 1832 i Horsens, g. 29 Marts 1787 i Odense m. Kammerherre, Oberst Christian Frederik Junil til Borupgaard, f. 7 Jan. 1745, d. 10 Juni 1821.
- SEEFELD, Georgia Catharine (Laurids S. og Margrethe Cathrine Brockenhuus), f. 3 Nov. 1672 — 1690 — d. 7 Sept. 1700.
- SEEFELD, Birthe Scheel (Landskommisær Christian S. og Karen Parsberg), f. 1604 — 1714 — d. 30 Jan. 1776.
- SEHESTED, Jytte Cathrine (Axel S. til Tim og Jytte Krug), f. 1684 — 1755 — d. 25 Mai 1757.
- SEHESTED, Margrethe Sophie (Søster til forrige), f. 1680 — 1706 — d. 2 Sept. 1704 i Klostret.
- SEHESTED, Kirstine Marie (General Knud Gyldenstjerne Sehested til Tossø og Frederikke Augusta Heusner), f. 8 August 1729 — 1737 — d. 14 Jan. 1763, g. m. Kaptejn Frederik Christian Meyer, d. 31 Juli 1757.
- SEHESTED, Øllegaard Christence Rodsteen til Rantzaugave (Oberst Malte S. til Rodsteenseje og Sophie Amalie Rantzau), f. 25 Aug. 1737 paa Rodsteenseje — 1740 — d. 12 Sept. 1817, g. 25 Sept. 1767 m. Gehejmekonferensraad, Stiftamtmand Ditlev v. Pentz til Fjellebro, f. 16 Dec. 1744, d. 10 Maj 1821.
- SEHESTED, Mette Sophie til Rodsteenseje (Søster til forrige), f. 18 Sept. 1738 paa Rodsteenseje — 1740 — d. Juni 1824, g. 11 Aug. 1780 m. Oberstltnt. Peter Weinigel, f. 1732, d. 18 Marts 1797.
- SEHESTED, Christiane Sophie, f. 2 Juli 1740 (Søster til forrige) — 1740.
- SEHESTED, Sophie Amalie Rantzau til Rodsteenseje (Oberstltnt. Jens Frederik S. til Rodsteenseje og Charlotte Amalie v. d. Osten), f. 30 Jan. 1766 — 1766 — d. 18 Febr. 1838, g. 1<sup>o</sup> 24 Okt. 1783 m. Kammerherre Ditlev Greve Trampe til Hovedgaard, f. 1749, d. 14 Marts 1793, 2<sup>o</sup> 4 Nov. 1801 m. Kammerjunker, Kaptejn Christian Magnus v. Voss til Rodsteenseje, f. 6 Dec. 1780, d. 28 Febr. 1835.

- SEHESTED, Vibeke Adolphine (Ritmester Frederik Jørgen S. og Anna Marie Fabritius de Tenguagel), f. 9 Marts 1789 — 1799 — d. 2 Juni 1873 i K., g. 14 April 1813 paa Norskov m. Premiermajor Niels Heramb, f. 14 Marts 1779, d. 12 Jan. 1841.
- SEHESTED, Regitze Sophie (Søster til forrige), f. 25 Dec. 1793 — 1799 — d. 26 April 1867, — g. 28 Nov. 1811 m. Ritmester, Toldforvalter Carl Rudolph Jakob Schubart til Selleberg, f. 29 Juni 1775, d. 28 Marts 1847.
- SEHESTED, Hedevig (Søster til forrige), f. 16 Marts 1798 — 1799 — d. 5 Dec. 1878, g. 18 Dec. 1815 m. Overkrigskommisær Erik Christian Tommerup til Lammehave, f. 1789, d. 9 Sept. 1829.
- SEHESTED, Octavia Frederikke Marie (Søster til forrige), f. 23 Dec. 1799 — 1801 — d. 27 Juni 1882, g. 30 Aug. 1842 m. Ritmester Andreas Peter Amle, f. 24 Aug. 1796, d. 25 Nov. 1881.
- de SERÈNE d'ACQUERIA, Gerhardine Louise (Kammerjunker Prosper Léon de S. d'A. og Marie Sophie Uke), f. 8 Nov. 1846 — 1857 — g. 16 Nov. 1869 m. Generalmajor Carl Anton Sciavitzky Dalberg, f. 5 Marts 1835.
- de SERÈNE d'ACQUERIA, Alexandra Elisabeth Augusta Emilie (Søster til forrige), f. 21 Aug. 1848 — 1857 — g. 10 Juli 1877 m. Kammerherre Hannibal Sehested til Broholm, f. 16 Nov. 1842.
- SKAKTAVL, Inger Dorothea (Ltnt. Enevold S. til Nordvigaard og Dorothea Budde), f. o. 1700 — 1704 — d. 25 Sept. 1751.
- SKEEL, Louise (Statsminister Jørgen Erik S. og Anna Dorothea Ahlefeldt), f. 6 Dec. 1766 — 1771 — d. 27 Maj 1812, g. Jan. 1789 i Christiania m. Generalkrigskommisær Hans Heinrich August Greve Rantzau Breitenburg, f. 8 Dec. 1764, d. 24 April 1836.
- SKEEL, Henriette Frederikke (Søster til forrige), f. 23 Okt. 1770 — 1773 — d. 13 Jan. 1851, g. 24 Maj 1791 m. Kammerherre, norsk Generalmajor Johan Daniel Frederik Petersen, f. 21 Dec. 1757, d. 24 Sept. 1816.
- SKEEL, Caroline Ernestine Alexandra (Søster til forrige), f. 5 Febr. 1782 — 1790 — d. 13 Apr. 1837, g. 25 Sept. 1801 m. Kammerherre Frederik Conrad Baron Holck til Holckenhavn, f. 28. Maj 1777, d. 14 Juni 1890.
- SKEEL, Christiane (Søster til forrige), f. 8 Febr. 1785 — 1790 — d. Juni 1837, g. 1811 m. Ritmester Jacob Berth, f. 1 Jan. 1775, d. 13 Juni 1849.
- SKEEL, Regitze Sophie (Kammerherre, Amtmand Mathias Vilhelm S. og Mette Vind), f. 19 Okt. 1786 — 1787 — d. 21 Dec. 1841 i Sorø.
- SKEEL, Emilie Josephine (Major Christian Frederik Erik S. og Clara Charlotte Fanny Comtesse Trampe), f. 13 Nov. 1806 — 1822 — d. 7 Dec. 1832.
- SKEEL, Erika Roberta Christine Sophie Vilhelmine (Gehejmekonferensraad, Indenrigsminister Erik S. til Dronninglund og Catharine Sophie Nehammer), f. 16 Maj 1843 — 1853 — g. 14 Aug. 1869 m. Adam Frederik Hauch, f. 21 Juni 1843, d. 4 Dec. 1893.

- SKEEL, Adelaide Caroline Charlotte (Søster til forrige), f. 9 April 1840 — 1874.
- SKEEL, Nelly Dorothea (Oberstltn. Holger Frederik S. og Dorothea Henriette Jensen), f. 12 Dec. 1860 — 1885.
- SKINKEL, Helvig Sophie (Viceadmiral Johan S. og Lisbeth Sophie Juel), f. o. 1690 — 1731 — d. 1740.
- SKINKEL, Sophie Dorothea (Søster til forrige), f. 27 Sept. 1691 — 1699 — d. før 1729 — g. 6. Marts 1715 i K. m. Oberstltn. Hugo Frederik v. Rabe, d. før 1720.
- SPARRE, Christence Rodsteen (Oberstltn. Jakob Emmiksen Sparre og Christence Rodsteen), f. 2 Maj 1680 paa Rostrupgaard i Thy — 1699 — d. 23 April 1758 i Klostret.
- v. SPERLING, Hedevig Sophie (Gehejmeraad Joakim Ulrik v. S. og Anna Cathrine Revenfeldt), f. 3 Marts 1778 — 1778 — d. e. 1837, g. 30 Aug. 1805 m. Overlandkommisær, Kammerherre, Major Andreas Hartvig Barthold Friedrich v. Bernstorff til Grünhorst, Aakær og Dybvad, f. 1763, d. 9 Juli 1837.
- v. SPERLING, Noline (Kammerherre, Major Ditlev Adolph Magnus Ulrik v. Sp. og Jacobine Saaby), f. 4 April 1827 i K. — 1829 — d. 26 Nov. 1893 paa Frederiksberg, g. 21 April 1854 m. Pastor, Lic. theol. Johannes Georg Steenberg, f. 7 Sept. 1822, d. 13 April 1890.
- SPEYER, Sofie (Oberstltn. Constantin S. og Anna Henriette Caroline Selchau-Hansen), f. 31 Juli 1886 — 1894.
- v. SPÄTH, Karen Margrethe Ingeborg (Cand phil. Johan Jacob v. Sp. og Anna Hansine Emilie Mauritzen) f. 1 April 1891 — 1895.
- v. SPÄTH, Ebba (Søster til forrige), f. 18. Sept. 1893 — 1895.
- v. STAFFELDT, Christiane Frederikke (Gehejmeraad Vilhelm Ditlev Verner v. St. og Anna Sophie Comtesse v. Schack), f. 17 Febr. 1768 — 1775 — d. 1 April 1800.
- v. STAFFELDT, Charlotte Mathilde (Søster til forrige), f. 12 Jan. 1771 — 1775 — d. 18 Okt. 1826 paa Vallø, g. 1791 m. Gehejmeraad Christian Frederik Baron Knuth til Christiansdal, f. 4 Maj 1728, d. 28 Dec. 1801.
- v. STAFFELDT, Angélique Otilie (Kammerherre, Amtmand Otto Didrik v. St. og Angélique Juliane Vigantine v. Holten), f. 1 Nov. 1811 i Travendal — 1814 — d. 1832.
- v. STAFFELDT, Frederikke Caroline Sophie (Søster til forrige), f. 12 Marts 1814 — 1814 — d. 14 Marts 1895. g. 10 7 Sept. 1832 m. Dr. med. Georg August Lorentz i Segeberg, 29 8 April 1846 i K. m. Ernestus Carl Ludvig Holten, Cand. jur., Krigsraad, f. 11 Jan. 1811, d. 23 Jan. 1881.
- v. STAFFELDT, Nina (Søster til forrige), f. 18 Sept. 1816 i Travendal — 1817 — d. 2 Juni 1897 i Odense, g. 10 Okt. 1837 i Slesvig m. Amtsforvalter, Kontorchef Christian Frederik August Nommels, d. 21 Febr. 1863.
- v. STAFFELDT, Antoinette Christiane Frederikke (Søster til forrige), f. 13 Marts 1820 — 1823 g. 30 Nov. 1847 m. Overlæge Frederik Magnus Theodor Karstens, f. 1824, d. 5 April 1850.



- v. STEMANN, Sophie Amalie (Statsminister Christian Ludvig v. S. og Augusta Elisabeth Müller), f. 23 Maj 1765 — 1779 — d. 1854, g. m. Generalmajor Libert Hieronymus v. Dorrien, f. 1743, d. 27 Marts 1814.
- v. STEMANN, Frederikke Louise (Søster til forrige), f. 11 Jan. 1769 — 1779 — g. 9 Nov. 1792 m. Kammerjunker Herman Eberhard Christopher v. Cossel til Jersbeck og Stegen, f. 25 Febr. 1753, d. 15 Juni 1832.
- v. STEMANN, Augusta Elisabeth (Søster til forrige), f. 20 Juni 1770 i K. — 1779 — d. 27 Nov. 1835 i Sorø, g. 1795 m. Oberst Georg Frederik Tillisch, f. 13 Okt. 1759, d. 2 Sept. 1845.
- v. STEMANN, Marie Sophie Frederikke (Kammerjunker Otto Johan v. S. og Augusta Mathilde Andrea Kaas), f. 26 Marts 1803 — 1803 — d. 12 Febr. 1862.
- v. STEMANN, Amalia Augusta Elisabeth (Søster til forrige), f. 10 April 1806 — 1807 — d. 14 Maj 1863, g. 23 Maj 1836 m. Justitsraad, Dr. med. Ludvig August Seestern-Pauly, f. 31 Juli 1804.
- v. STEMANN, Elise Henriette (Stiftamtmand, Kammerherre Christian Ludvig v. St. og Anna Neergaard), f. 1 Juni 1822 — 1824.
- SUENSON, Anna (Admiral Edouard S. og Ottilia Uldall), f. 24 Juli 1833 i Valby — 1861 — g. 12 Juni 1868 i Gjentofte m. Biskop Harald August Eduard Stein, f. 9 Marts 1840.
- SUENSON, Minna (Søster til forrige), f. 14 Marts 1846 i K. — 1861.
- SUENSON, Johanne (Søster til forrige), f. 18 April 1848 — 1861 — d. 10 Juni 1861 i K.
- v. SUNDT, Caroline Erikke (General Christian Ulrik v. S. og Sophie Louise v. Bilow), f. 13 Maj 1802 — 1809 — d. i Pedersborg ved Sorø 12 Febr. 1857, g. 10 Okt. 1822 m. Overkrigskommissær Johannes Philip Hage, f. 10 Okt. 1796, d. 23 Apr. 1863.
- SVANE, Ingeborg (Oberstltn. Frederik Valdemar S. og Rosalia Constance Holmer), f. 8 Marts 1866 — 1894.
- de SVANENSKJOLD, Marie Kirstine (Hofjægermester Peder de S. til Farunggaard og Regine Dorothea Cathrine Quistgaard), f. 25 Nov. 1789 — 1798 — d. 1863.
- de SVANENSKJOLD, Anna Cathrine Georgine (Søster til forrige), f. 1 Jan. 1793 — 1798 — d. 8 April 1871.
- de SVANENSKJOLD, Martha Reline Jonanine (Søster til forrige), f. 27 April 1797 paa Svandholm — 1798 — d. 16 Juni 1866, g. 19 Sept. 1824 m. Sognepræst Honoratus Bonnevie, f. 6 Dec. 1795, d. 6 Juli 1873.
- de SVANENSKJOLD, Adelgunde Georgine Marie (Justitsraad Byfoged Morten Joachim Ferdinand de S. og Hanne Myhlensted), f. 29 Juni 1841 — 1846 — g. 19 Sept. 1862 m. Overretsprokurator Johan Hermann Jacobsen, f. 8 Dec. 1823, d. 26 Marts 1895.
- de SVANENSKJOLD, Ella Fernande Adelaide (Søster til forrige), f. 29 Dec. 1843 — 1846 — d. 1848.

- de SVANENSKJOLD, Nancy Kunigunde Imanuella (Søster til forrige), f. 12 Marts 1849 — 1852.
- de SVANENSKJOLD, Regine (Kammerjunker Niels Edvard Emil de S. og Louise Groskopf-Berner), f. 31 Dec. 1842 — 1846.
- de SVANENSKJOLD, Ulla Pauline (Søster til forrige), f. 4 Jan. 1849 — 1852 — g. 4 Aug. 1876 m. Lærer Andreas Frederik Horst, f. 27 Nov. 1846.
- SØDERBERG, Elisabeth Birgitte (Oberst Theodor Hermann Alfred Søderberg og Amalia Augusta Victorine Wigelsen), f. 3 Okt. 1856 — 1895.
- SØDERBERG, Birgitte Christine (Søster til forrige), f. 22 Juli 1858 — 1895.
- de TEILMAN, Edele Margrethe Krag Reenberg (Proprietær Tøger Hans de T. til Gjel-lerupholm og Hertha Otilia Schöff), f. 19 Febr. 1888 — 1893.
- de TEILMAN, Sophie Amalie Gersdorff Reenberg (Søster til forrige), f. 26 April 1890 — 1898.
- THOTT, Dorothea (<sup>Helene</sup> ~~Etatsraad Tage Th.~~ <sup>Helene</sup> ~~og Sophie Reetz~~), f. 29 Sept. 1697 — 1700 — d. 13 April 1760.
- TILLSCH, Charlotte Caroline Dorothea (Major Frederik T. og Ida Christiane Ericius), f. 20 Juni 1792 i Slesvig — 1820 — d. 4 Marts 1889 i Klosteret.
- TILLSCH, Auguste Henriette Frederikke Christiane Dorothea (Søster til forrige), f. 20 Juni 1795 — 1804, d. 25 Okt. 1887 i Roskilde, g. 1833 m. Kammerherre, Amtmand Christian Ludvig v. Stemann, f. 24 Juli 1791, d. 23 Juni 1857.
- TILLSCH, Dorothea Eleonora Isabella (Ritmester Georg Friederich T. og Augusta Elisabeth v. Stemann), f. 28 Marts 1799 — 1802 — d. 17 Marts 1819.
- TOBIESEN, Inge (fl. Indenrigsminister Frederik Christian Heinrich Emil T. og Bertha Jensen), f. 15 Juni 1861 — 1899 — g. 2 Juni 1895 m. Bankkontrollør Jan Finkenhagen Blom af Trondhjem.
- TOBIESEN, Gerda (Søster til forrige), f. 12 Juni 1862 — 1890.
- TOBIESEN, Ida Mariane Frederikke (Kammerherre, Oberst Frederik Peter August Vilhelm Tobiesen og Emilie Therese Broberg), f. 3 Sept. 1865 — 1894.
- TORP, Agnes (Prof., Dr. jur. Carl Torp og Marie Thanlow), f. 16 April 1888 — 1888.
- TORP, Sonja (Søster til forrige), f. 22 Sept. 1899 — 1894.
- TRAMPE, Louise Margrethe Eleonore Sophie, Comtesse (Oberstltn. Hans Rudolph Greve T. og Sophie Louise Albertine Jensen), f. 26 Okt. 1812 — 1896 — d. 20 Febr. 1871 i K., g. 1841 m. Sognepræst Johan Frederik Storck, f. 4 Jan. 1799, d. 20 Maj 1854.
- de TRAPPAUD, Anna Margrethe (Oberstltn. Johan Christian de T. til Lydumgaard og Anna Charisius), f. 1765 — 1767 — d. 1809.

- de TRAPPAUD, Kirstine (Søster til forrige), dbt. 23 Juli 1769 — 1778 — udgaaet 1791.
- TROLLE, Elisabeth (Oberst Anders T. til Trolholm og Charlotte Amalie Vind), f. 1697 — 1715 — d. 20 Marts 1728 i K.
- TROLLE, Hille (Søster til forrige), f. 21 Sept. 1700 — 1706 — d. 14 Juni 1728 i Klo-  
stret.
- TROLLE, Regitze Sophie (Søster til forrige), f. 18 Sept. 1699 — 1715 — d. 24 Marts 1721.
- TROLLE, Anna Cathrine (Søster til forrige), f. 1701 — 1715 — d. 29 Juni 1728 i Klostret.
- TROLLE, Margrethe Rodsteen (Etatsraad Børge T. til Nakkebølle og Charlotte Amalie  
Rosenkrantz) — 1751 — d. 8 Febr. 1756.
- TROLLE, Sophie Elisabeth (Oberst Herluf T. til Varbjerg og Anna Trolle Gersdorff), f. 10  
Maj 1754 — 1755 — d. 17 Jan. 1832 i Klostret.
- de TUXEN, Ida Cathrine Georgine (Admiralitskommissær Louis de T. og Charlotte  
Elisabeth v. Klingfeldt), f. 29 Marts 1789 i K. — 1802 — d. 4 April 1848 i  
Fredensborg, g. 1812 m. Oberstltn., Toldkasserer Christoph Ernst Drechsel, f.  
Marts 1771, d. 3 Marts 1848.
- de TUXEN, Benedikte Ulfspærre (Søster til forrige), f. 2 Juni 1790 i Helsingør — 1802 — d.  
21 Maj 1877 i K., g. 12 Jan. 1811 i Helsingør m. Kontreadmiral Carl Adolph  
Rothe, f. 8 Dec. 1767, d. 12 Juli 1834.
- de TUXEN, Christiane Gustave (Søster til forrige), f. 29 Sept 1792 i Helsingør — 1802 —  
d. 28 Maj 1866 i K., g. 25 Dec. 1812 i Helsingør m. Generalmajor Peter Frie-  
derich Quaade, f. 16 Jan. 1779, d. 1 Marts 1850.
- de TUXEN, Louise Charlotte (Søster til forrige), f. 9 Okt. 1793 i Helsingør — 1802 — d.  
10 Febr. 1883 i Christiania, Statsfrue hos Dronning Desideria af Sverig-Norge,  
g. 16 Jan. 1814 i Helsingør m. norsk Viceadmiral Joachim Nikolai Müller, f. 1  
Febr. 1775, d. 2 Jan. 1848.
- de TUXEN, Charlotte Elisabeth (Søster til forrige), f. 29 April 1795 i Helsingør — 1802  
— d. 5 Aug. 1872 i K., g. 1<sup>o</sup> 2 Juni 1811 i Helsingør m. Premierltn. i Søetaten  
George Joachim Grodttschilling, f. 6 Febr. 1783, d. 6 Juli 1812, 2<sup>o</sup> 22 Okt. 1813  
m. Generalmajor Friederich Ditlev Heinrich v. Dudden, f. 20 Febr. 1768, d. 31  
Maj 1850, 3<sup>o</sup> 24 Nov. 1821 i K. m. Overauditor Frederik Stephanus Thorkelin,  
f. 24 Okt. 1794, d. 27 Febr. 1840.
- TUXEN, Georgia Emilie Andrea (Orlogskaptejn Georg Emil T. og Andrea Meyer), f. 21  
Maj 1846 — 1865 — g. 14 Juli 1883 i K. m. Fyrmester paa Æbelø Søren Thor-  
sen, f. 4 Dec. 1843.
- TUXEN, Halvordine Elisa (Søster til forrige), f. 27 April 1854 i K. — 1865 — g. 16 Okt.  
1885 i K. m. Skolebestyrer Karl Andreas Schneekloth, f. 28 Jan. 1849.

- TUXEN**, Inger Margrethe (Søster til forrige), f. 27 April 1854 i K. — 1865 — d. 7 Marts 1892 i Brønderslev.
- ULFELD**, Elisabeth (Major Frederik Ulrik U. og Anna Grubbe), f. 1684 — 1714 — d. 26 Juli 1769.
- ULFELD**, Dorothea Susanné (Frederik U. og Anna Magdalene Kruse), f. 24 Okt. 1685 — 1699 — d. 21 Juli 1751.
- URNE**, Margrethe (Axel U. til Bækkeskov og Anna Lisbeth Lindenov), f. 26 Aug. 1675 — 1699 — d. i Aarhus 29 Marts 1745, g. m. Oberstltnet Otto Frederik Lützow, f. 1675, d. 1737.
- URNE**, Frederikke (Gehejmeraad, Overpræsident Christian U. og Sophie Magdalene Baronesse Guldencrone), f. 1 Febr. 1793 — 1802 — Hofdame hos Hertuginde Louise Augusta af Augustenborg, 1830 Hofstiftsdame i Vallø — d. 7 Nov. 1835 i Slesvig.
- URNE**, Sophie Magdalene (Søster til forrige), f. 20 April 1797 — 1802 — d. 1855.
- URNE**, Christiane (Søster til forrige) f. 4 Sept. 1800 — 1802 — d. 1869.
- ALGREEN-USSING**, Johanne Charlotte (Etatsraad Tage A.-U. og Jensine Johanne Bull), f. 18 Febr. 1829 i K. — 1850 — d. 4 Maj 1881 i Aabenraa, g. 15 Okt. 1857 m. Apotheker Christian Stisgaard, f. 4 Jan. 1820, d. 24 Aug. 1893.
- ALGREEN-USSING**, Camilla (Søster til forrige i Faderens 2. Ægteskab m. Oline Frederikke Swenson), f. 2 Sept. 1839 paa Frederiksberg — 1850 — g. 7 Nov. 1869 m. Grosserer Sigvard August Blom, f. 7 Nov. 1816.
- ALGREEN-USSING**, Anna (Søster til forrige), f. 17 Septbr. 1841 i Ordrup — 1850 — d. 18 Nov. 1877 i Aabenraa, g. 25 Maj 1875 m. Tobaksfabrikant Jens Peter Junggreen, f. 14 Aug. 1827, d. 19 Juli 1886.
- v. **WALTERSTORFF**, Marie Christine Wilhelmine (Overførster, Hofjægermester Carl Adolph v. W. og Marie Sophie Kruse), f. 25 Aug. 1825 — 1842 — d. 31 Marts 1898 i Klostret.
- v. **WALTERSTORFF**, Caroline Amalie (Søster til forrige), f. 22 April 1829 — 1842.
- v. **WALTERSTORFF**, Bertha Elisa Maria Josephine (Søster til forrige), f. 27 April 1830 — 1842 — d. 1871, g. 1860 m. Proprietær Christian Posselt til Sønderkov.
- v. **WALTERSTORFF**, Emma Rosa Leopoldine Olava (Søster til forrige f. 9 Sept. 1836 — 1842 — g. 26 Juni 1866 m. Theodor August Lundius, f. 8 Dec. 1832).
- v. **WALTERSTORFF**, Ida Margretha Eleonora Erikka (Søster til forrige i Faderens 2. Ægteskab m. Charlotte Henriette Bertine Rath), f. 11 Juli 1840 i Bredbøl ved Slesvig — 1842 — g. 11 April 1867 m. fh. tysk Kontreadmiral Heinrich Ludwig Kühne, f. 18 Maj 1838.

- v. WARDENBURG, Alma Sophie (Proprietær August Bernhard Christian Ditlef v. W. og Christiane Louise Pederstamme-Pedersen), f. 17 Jan. 1849 — 1859 — Konventualinde i Vallo.
- v. WARDENBURG, Auguste Claudine (Søster til forrige), f. 25 Febr. 1850 — 1859 — g. 18 Maj 1873 m. Civilingeniør Adrian Rolli, f. 29 Juli 1844.
- v. WARDENBURG, Elly (Søster til forrige), f. 27 Febr. 1852 — 1859 — d. 18 Nov. 1887 i Aarhus, g. 22 Dec. 1880 m. Kaptejn Hans Christian Petersen Koch, f. 22 Marts 1850.
- v. WARDENBURG, Vilhelmine Charlotte Elisabeth Louise (Søster til forrige), f. 23 Maj 1855 — 1859 — Asylbestyrerinde.
- VEDEL, Fanny Annette (Gehejmelegationsraad Peter Vedel og Fanny Armida Vendola Hebbe), f. 2 Juli 1863 — 1871.
- WEDEL-JARLSBERG, Cathrine Vilhelmine, Comtesse (General Frederik Christian Otto Greve W.-J. og Sophie Amalie Huitfeld), f. 21 Juni 1751 paa Jarlsberg — 1763 — d. 26 Febr. 1786, bgr. i Ut Kirke, g. 19 Sept. 1777 i Voldum Kirke m. Oberst Christian Frederik Juul til Borupgaard, f. 7 Jan. 1745, d. 10 Juni 1821.
- WEDEL-JARLSBERG, Juliane Vilhelmine, Comtesse (Søster til forrige), f. 31 Maj 1752 i K. — 1763 — d. 25 Juli 1802, g. 31 Aug. 1781 m. Amtmand, Major Peter Ulrik Frederik v. Benzon, f. 12 Juni 1760, d. 27 Jan. 1840.
- WEDELL-WEDELLSBORG, Marie Amalie Frederikke Rudolphine, Baronesse (General, Kammerherre Joakim Godske Baron Wedell-Wedellsborg og Gregersine Olave Juel), f. 29 Marts 1834 — 1841 — g. 20 Okt. 1858 m. Kammerherre Niels Rudolf Juel til Hverringe, f. 7 April 1830, g. 13 Sept. 1878.
- WEDELL-WEDELLSBORG, Ferdinandine Eleonore, Baronesse (Baron Carl Ernst Lothar Hannibal Wilhelm W.-W. og Ane Caroline Marie Hansen), f. 30 Marts 1858 — 1861 — g. 5 April 1883 m. Læge Gunnar Frederik Oscar Teisen, f. 9 Juni 1856.
- WEDELL-WEDELLSBORG, Dagmar Ernestine Frederikke Betty Angelica, Baronesse (Kammerherre Baron Casper Magnus Ludvig W.-W. og Jørgine Oline Rørstrom), f. 15 Juli 1860 — 1861 — g. 15 Marts 1884 m. Hofjægermester, Cand. polit. Hans Henrik Honnens de Lichtenberg til Stamhuset Bistrup, f. 13 Sept. 1857.
- WEGENER, Anna Louise Caroline (Oberst Christian Carl W. og Louise Antoinette Lillienskjold), f. 8 Juli 1850 i Aarhus — 1867 — g. 15 Juli 1879 m. Proprietær Peter la Cour til Raaballegaard, f. 1 Marts 1831, d. 26 Marts 1892; 2<sup>o</sup> 22 Dec. 1895 i Randers m. Sognepræst Ludvig Christensen, f. 3 Nov. 1854.
- WEGENER, Eleonore Margarethe (Søster til forrige), f. 8 Mai 1852 — 1867 — d. 6 Okt. 1872.
- WEILBACH, Louise Caroline Martha Charlotte (Amtsforvalter Johannes W. og Frederikke Johanne Hedemann), f. 23 Okt. 1860 — 1885 — g. 24 Juli 1886 m. Overretssagfører Christian Viktor Fischer, f. 18 Marts 1863.

- VIBE, Margrethe Marie (Gehejmeraad Johan V. og Margrethe Marie Garman), — 1710 — d. 1750 paa Neuhof, g. 1719 m. Konferensraad, Amtmand Iver von Ahnen til Stjedje, d. 4 Dec. 1722.
- WICHFELD, Anna (Oberst Thomas Frederik W. og Ingeborg Cathrine Bræs), f. 18 Maj 1756 — 1780 — d. 1831.
- WICHFELD, Bolette Bartholde (Søster til forrige), f. 16 Juni 1760 — 1780 — d. 5 Juni 1834 i Maribo, g. 14 Okt. 1785 m. Sognepræst Povl Wichmann i Vaabensted, f. 12 Aug. 1749, d. 17 Juni 1818.
- WICHFELD, Elisabeth Georgine (Søster til forrige), f. 26 Aug. 1769 — 1780 — d. 21 Nov. 1802, g. 1795 m. Etatsraad, Landsdommer Ferdinand Tøtterup, f. 1765, d. 9 Maj 1825.
- v. WIMPFEN, Susanne Louise Christiane (Major Tobias Peter v. W. og Noline Christiane Amalie Bloch), f. 20 Juli 1807 — 1823 — d. 9 Jan. 1872 i Klosteret.
- v. WIMPFEN, Clara Vilhelmine Margarethe (Søster til forrige), f. 7 Juni 1809 — 1816 — d. 30 Sept. 1895 i Klosteret.
- v. WIMPFEN, Louise Vilhelmine Elisabeth (Kammerherre Friederich Ferdinand Frantz v. W. og Ida Sophie Elisabeth Frederikke Johannsen), f. 30 Januar 1842 — 1845.
- v. WIMPFEN, Fanny Charlotte (Søster til forrige), f. 22 Sept. 1843 — 1845, Hofdame hos H. K. H. Kronprinsessen.
- VIND, Christiane Charlotte Amalie (Etatsraad Christian V. og Elisabeth Juel), f. 1702 — 1705 — bgr. 27 Sept. 1720 i K.
- VIND, Helvig (Søster til forrige), f. 1705 — 1706 — d. 1706, 7 Uger gl.
- VIND, Else (Jørgen V. til Amdrup og Charlotte Helvig Rosenkrands), f. 1709 — 1713 — d. 1 Okt. 1761.
- VIND, Helle (Søster til forrige), f. 1711 — 1715 — d. 12 Maj 1771 i Aarhus.
- VIND, Mette (Kammerherre Vilhelm Carl V. til Harredest og Margrethe Skeel Ramel), f. 26 Marts 1715 paa Harredestgaard — 1734 — d. 25 Aug. 1756 i Klosteret.
- VIND, Amalie Margrethe (Oberstltnt. Joakim Frederik V. og Lucie Cathrine Knorr v. Rosenroth), f. 24 Dec. 1737 i K. — 1769 — d. 8 Juli 1802 i Klosteret.
- VIND, Charlotte Dorothea (Søster til forrige), f. 24 Dec. 1737 i K. — 1771 — d. 8 Juli 1807 paa Fjellebro.
- VIND, Charlotte Amalie (Major Ove Vilhelm V. og Anna Helene Trolle), f. 23 Marts 1745 — 1750 — d. 16 Okt. 1768 i Klosteret.
- VIND, Birgitte Margrethe (Søster til forrige), dbt. 3 Dec. 1748 — 1757 — d. 5 Juni 1802.
- v. WINTERFELD, Margrethe Diderikke, Baronesse (Oberst Frederik Baron v. W. og Christiane Charlotte v. Schult), dbt. 4 Febr. 1704 i Odense — 1705 — d. 1 Maj 1772 i Klosteret.

- v. WINTERFELD, Margrethe Benedikte Elisabeth, Baronesse (Søster til forrige), f. 20 Febr. 1705 i Odense — 1709 — d. 4 Febr. 1776 i Klostret.
- WINTHER, Louise Margrethe (Overtoldinspektør John Vilhelm Egternach W. og Christiane Ferdinandine Klagenberg), f. 25 Aug. 1852 — 1879, udtraadt 1897.
- WINTHER, Emma Lorentze Christiane (Søster til forrige), f. 3 Okt. 1860 — 1879.
- WINTHER, Poulaine (Søster til forrige), f. 29 Juni 1867 — 1879.
- WINTHER, Ida Beata (Søster til forrige), f. 17 Marts 1869 — 1879.
- v. WITZLEBEN, Charlotte Frederikke (Christopher Burchard Rüdiger v. W., Regeringsraad i Oldenborg, og Hedevig Dorothea Rumohr), f. 20 Juli 1790 — 1808 — d. 15 Nov. 1851 i Preetz.
- WORM, Susanne Marie (Generalprokurør Jens W. og Marie Georgine Crone), dbt. 17 Nov. 1685 i K. — indsat 1718 af Kongen i M. M. Vibes Sted — d. 7 Marts 1731 i Klostret.
- ZEPELIEN, Ida Louise (Generalmajor, Kammerherre Johan Ditlev Z. og Annette Cathinka Bong), f. 22 April 1828 i K. — 1841 — d. 10 Juni 1897 i K., g. 15 Juli 1853 i Herlufmagle m. Distriktslæge Jørgen Heinrich Loreck, f. 9 Jan. 1810, d. 12 Okt. 1875.
- ZEUTHEN, Magdalene Sophie (Prof. Hieronymus Georg Z. og Christine Frederikke Sophie Lawaetz), f. 12 Febr. 1890 — 1890.
-

NIELS ROSENKRANTZ' OG BERTE SKEELS  
DAGBOG





## NIELS ROSENKRANTZ' OG BERTE SKEELS DAGBOG.

---

Hvad min Reyse sigh belanger siden iegh er reyst udaff Landet.

Iegh er fød paa Ørop Anno 1627 den 31 Maii i Vederen. Anno 1649, den 8 May er iegh reyst fra Lundisnes thill Ribe och er gangen thill Skib thill Holland och er kommen i Land thill Amsterdam, huor iegh er bleffuen nogen Tid och er saa reyst fraa Amsterdam och beset de fornemmeste Steder i Holland, och er siden kommen thill Bredou, huor iegh haffuer giffwit migh i Tienniste under Guuernørens Company Monsieur de Hottriffue<sup>1)</sup> och haffuer boret en Piche.

Anno 1650, den 17 May, haffuer iegh taget min Pas og Abschied fra de Hollander formedelst de haffde giort Fred med de Spaniere, och er reyst thill Antwerpen, derfra thill Bryssel och haffde erfaret, att de Spanier haffde belagt Guisse, huoreffter iegh haffuer strax begiffuet migh thill den spansche Armade, huor iegh haffuer fundet Wldrich Christian Guldenley, som den Tid war Oberste och haffuer giffuet migh under hans Liff Company for en Volunterrer och fri Rytter, och haffuer vi samme Aar intagit Chappelle efter 3 Vgers Beleyringh, Schotlay<sup>2)</sup> och ære siden marceret ind i Franchierige och haffuer intaget Rettell<sup>3)</sup>, och andre smaa Byer, siden haffuer wi beleyret Moessongs, effter 16 Wgers Beleyringh haffuer vi bekommit den med Accord och haffue vi lid stor Hunger i samme Beleyringh och haffuer iegh samme Aar bekommet mit Winter Quartier i Sibblau i Velsch Braband.

Anno 1651 er wi marcerede aff wores Winter Quartier den 7 May och haffuer nogen Tid reffrecert Armaden og haffuer Wldrich Christian Guldenley som den Tid war min Oberste, giort migh thill sin Chornette aff hans Liff Company och haffuer vi samme Aar beleyret Vienochzbergen i Flanderen och haffuer bekommit den i 3 Vgers Tid d'Accord, och der effter haffue wi beleyret den Festingh Linchien och haffuer bekommit den i 2 Wgers Tid, och haffuer iegh haft samme Aar mit Winter Quartier thill Vilvorden i Braband.

Anno 1652 om Winteren er iegh reyst thill Danmarck effter mine salige Foreldris Død, mens er iche forbleffuet lengere end 3 Vgger i Danmark (effterdi der var litit arffue, thi iegh arffuede iche en Skillingh), er strax reyst wd thill mit Company igen

1) Hauterive. 2) Châtelet. 3) Rethel.

och haffuer wi samme Aar beleyret Mardick och bekommit den, Greffuelingen, och haffuer bekommet den med Accord, efter wi haffuer wort derfor i 5 Uger och ære wi siden marceret ind i Franchierge med woris Armade huor wi ære kommen thill Prinds Condé, och ære marcerede thill Paris, huor wi ære bleffne champiert ved Schalangstongh<sup>1)</sup> ved Paris 8 Wgers Tid. Siden ære wi marcerit derfra och haffuer intaget Barledich<sup>2)</sup>, Sint Manhoffien<sup>3)</sup> och mange andre smaa Pladser som haffuer sigh godvilligen offuergiffuen, och i mod Winter haffuer wi bekommit Dynchierchen med Accord, och haffuer iegh samme Aar haft mit Winter Quartier thill Namur i Velsch Brabband.

Anno 1653 sist i May ere wi marcerede i Marchen och haffuer wi beleyret en fornemme Frontin Plads Rochro, huilchien vi haffuer bekommit med Accord efter wi haffuer wort derfor i 4 Wger, mens iche wden stor Forlis aff vores Folch, och haffuer wi samme Aar haft den Kriegh med Curfösten aff . . . . . huor wi haffuer haft mange Rencontrer med dennem och slaget dennem offeralt huor wi haffuer fundet dennem och haffuer iegh samme Aar haft mit Winter Quartier thill Sibblau i Velsch Brabband.

Anno 1654 ere wi marcerede i Marchen den 3 May och haffuer beleyret Arras och haffuer sterch attachierit den, mens der wi haffuer wort fiorten Dage derfor er den fransöschie Armade kommen och Kongen selff personligh med 30 Tusen Mand og haffuer lagt sigh en halff Mil fraa woris Quartier og Leyr och haffuer forhindret oss ald Thillførsell, saa wi haffue lidt stor Nød i woris Leyr, men Sante Ludovice Dagh er de om Morgenstunden indfalden i woris Leyr och haffue ganske slaget vores Armada, saa wi haffuer mist ald woris Baggasie, 30 Stycher, to Fyrmøser, mens dogh haffuer wor Herre giffuet migh Lychen saa god saa iegh haffde intet mist, mens i vores Retterade haffuer iegh bekommet en fransoske Chornette fangen med 500 Guld Pistolor och haffuer wi rettereret os paa Cambray, samme Aar haffde wi intet kunde wdrette, thi vi miste mange Folch, och haffuer iegh haft mit Winter Quartier thill Ercolens i Gelderland.

Anno 1655 den 12 May ere vi marcerede i Marchen och haffuer holt woris Bendeuous wed Vallantienne, huor Fransosen er kommen med en megen sterch Armade saa wi haffue maatte ritterere os, och haffue lagt meesten wore Folch i Festingen, och wi haffuer bekommet Quartier med vores Regiement i Tournay. Samme Aar haffuer Fransosen taget fra oss Condé og Singligh.

Anno 1656 ere wi marcerede tiligh i Marchenn och den 10 May er iegh bleffuen Captaien Lyttenant aff Baron de Schionchierchens<sup>4)</sup>, som haffde bekommit Regimentet efter Guildenley, och efterstom de Francoser haffde beleyret en aff woris fornemmeste Byer, som hede Vallantienne og Francosen estimerede sin Armade paa 3) Tusen Mand, saa ære wi marcerede med woris spansche och Prins Condésche Armade, som wi selff skionnede paa 15 Tusen Mand, først thill Bussingh<sup>5)</sup>, siden om Natten thill Vallentienne, huor wi haffuer intagit Gallevachienn, som er strax uden for deris Leyr och haffuer strax giort Transiment for os, huor wi ere bleffne liggendis i ti Dage mens alle Dage haffue wi skernyseret og iegh er, idet wi er ankommen, bleffvit lidet qvæst och skut i mit hoyre Laar mens haffuer dogh intet haft Mangel der wd aff saa iegh haffuer dogh kunde mødet och giort min Tienneste. Den 11. Dag som war hellig Sacraments Dag, som infaldt den 6. Jully haffuer wi wed Dagningen attachieret hannem Fiendens Transimant och haffuer ganske slaget hans Armada, saa wi haffuer bekommit

<sup>1)</sup> Charrenton. <sup>2)</sup> Bar le Duc. <sup>3)</sup> Saint-Menoux. <sup>4)</sup> Schonkirchen. <sup>5)</sup> Bouchain.

General Lafferte och General Lyttenant Grampré, mange Oberster och andre Officeror, fangen ald deris Bagasie, 36 Stycker, 4 Fyrnørser, och iegh sich en Marchis wed Naffn Linnier, som war Obberster, fangen, och strax efter denne Victoire ere wi marceret med Armaden for en Festning och Kiøbstad, heder Conde och haffuer beleyret den och efter wi hafde wort der for 13 Wger haffuer wi bekommit den med Accord och daa er iegh bleffuen Rittmester aff samme Company och haffuer iegh haftt mit Winter Quartier thill la Rochie i Lydsenburg Land.

Anno 1657 haffuer iegh bekommit nogle Gange Breffue fraa Danmarch och i Synderlighed fra General Lyttenant Giuldenley, att de haffde i Sinde at wilde werbo nogle Folch, och att hand holt et Compani oppen efter migh, saa haffde iegh iche wilde efterlade, att iegh io skulle bewise min Federneland den Tienneste, som iegh war skyldigh, mens som iegh haffde vildet begerit min Abskiedningh, saa haffuer iegh bekommit Ordre at skulle marcere den 7 Marty med mit Company foran Festninghen, som wi beleyrede, hede Singling, och efter som iegh haffde tient de Spanier i saa langh Tid, saa haffde iegh iche wildet quittere for jeg haffde wort med i denne Beleyringh och bewist dennom min Tienneste, och nogle Dage efter vi ere komne fra Byen haffue wi offentlig stormit derpaa, om Eftermiddagen, mens er nogle Gange slagitt Storm aff, saa vi haffue mist braffve Soldater och Officerer, mens dogh paa Sistingen haffuer vi dogh bekommit alle Wdenwerchieerne, och haffuer Guvernøren strax accorderit. Siden er alle Folchene huer marcerit i sine Kvarterer och strax er jeg reyst til Bryssell och haffuer tagit min Abschieden och giffuet mig paa Reysen ind i Danmark.

Anno 1657 den 19 Martii haffuer iegh bekommit min Rittmesters Bestilling her i Danmark offuer et Compani i Nørrejutland, mens for iegh er kommen ind af Landet er kommen der thill, er det bleffet ruineret i Skonne. 1 Juni Manit er iegh først kommit ind af Landet thill Armaden som den Tid stod ved Friedrichsodde. Siden er Hans Majstet kommen til Fyen och haffuer samme Aar gjort migh thill Mayor offuer Liff Regimentet thill Foeds som war Gynger, som iegh fick min Besoldningh den 6 Septembris Anno 1657, huilchen Scharitie iegh betiente til —

Anno 1658 den 8 Juny er di norschie och mine Gynger giorte thill Recimang de Garde hos Majesteten wnder Oberste Fridrich von Allefeld och er iegh bleffuet Oberste Lyttenant efter min Besoldningh. Den 9 Augusti, da den wformodentlige Krig och Indfald aff de Suenske begyntis war iegh i Kiøbenhaffna med Recimentit och haffuer iegh worit i Wdfaldet, mens den 23 Augusti da den lycksaligh storre Wdfald skiedde, haffde iegh efter Rangorden aff, den rette Flygel med mine Folch thill att storme deris Løbegraffue huilchet skede Klochien 1 om Eftermiddagen mens dogh iche wden min store Skade saa iegh bleff først stot 3 Gange i den wenstre Arm med en Partisan, huilchet iegh iche actede stort, thi iegh gaff den samme Officer sin Banne Saar med min Degen och bleff saa Mester i den første Afsnit.

Siden avancerte iegh paa den anden Afsnit i Løbegraffuen for migh, saa kom en Officerer som der commanderede med en halff Picke huilchen iegh angaseret migh med, imedertid mine Soldater mestrede hans Folch och hand støtte mig nogle Gange igennem Hatten och Klederne, mens paa det siste støtte hand migh en halff Tand aff min Mund och idet samme kom iegh hannem under Picken og gaff hannem sit Bane Saar.

Der iegh nu saa att Fienden war ganske i Disorder och gick durch actede iegh att wilde tage den yderste Port ind fra den yderste Wold, thi mine Blesyrer ware

iche store och thillmed war iegh foriffueret och auancerede self fra mine Folch och kom daa en Mayor aff Suenschien med et Slagswerd i Handen, rakte migh och sagde: Du Hund, habest Du nicht genuch? bis Du da, der uns fixeren wil. Suarte iegh: Du Hund, bis Du der das grosse Mirachiell dun wil, so kompt mir hier, huorpaa wi gich løs paa hinanden, hand med Slagswerdet, iegh med min Korde och hogede hand migh nogle Gange i Hatten mens kunde dogh iche hughe igennem inthill iegh hogh hannem regt i venstre Arrem och hand strax wexlede Suerdet i Handen och hogh nogle Gange wden att giøre Skadde inthill hand hogh min Korde tuert i tau och hogh migh tuert offuer mit høyre Øye med Pynten af Swerdet saa iegh haffde stor Fare att iegh miste et Øye. Strax effter Hugget kaste iegh Stächit aff min Korde af Handen och sprangh saa thill och greb hannem wed Halsen och Suerdet som ieg brød Knopen (aff Suerdet) och holt hannem saa lenge thill mine Soldater kom och skied hannem ihiel, mens jeg war ganske wkiendelig for Blod, och Tegnet som wi haffde, war mig efter Armen affstot, saa slogh wores Muschietter migh saa med Muschietterne det iegh blev liggendes halff død och de kom att wilde drage migh Klederne aff och kiente mig saa først och barre mig saa wdi Byen, mens da iegh kom thill migh, gledde jeg migh att wi wore saa lyckelige och beholt Victory, nemlig 200 Fanger med en Oberst Lyttenant Kölner och 6 Stycher, som wi bracte ind i Kiøbenhaffn, bleff saa en 14 Dage i Huset och Sengen.

Den 19 Octobris som Suensken bleff slagit paa Ammager bleff jeg commanderit igen med 160 Mand att bestorme Ravellinen om Natten mens wden stor Effect thi Dagen kom for tiligh paa och bleff iegh skut igennem mine Kleder och min Sko.

Den 30 October forlod Suensken Approcien och Beleyringen, siden slogh hand sin Leyr wed Brønso och bleff iegh den Tid her i Guarnisonen.

Den 14 Novembris gich min Oberste Fridrich von Allefeld wd med et Parti om Natten och gaff hand migh Fod Folchene att commandere nemlig 80 Mand aff woris och 80 aff de Hollandere, mens de Hollandere bleff i Varto och iegh gich fort med mine 80 och togh Broenn ind som de Suenskes Forvact stod paa, min Oberste slogh den ganske Hoffet Vact med Rytteriet, och war Friderici Dagh samme Dag de slogh paa Fynen.

Anno 1650 den 11 February gich Stormen an her og haffde iegh min Poste i Chastellet och gich os saa miracullos och lyckeligt aff.

Anno 1660 den 27 May bleff Fredden sluttet her for Kiøbenhaffn.

Den 4 Juni fich iegh Ordre att reysse thill Naschau att annanne Festningen aff de Suenske<sup>1)</sup>. Den 13 Juni marcerede de Suenske aff Naschou och iegh marcerede ind med 4 Companier til Fods och bleff saa Commandant derinde. Den 2 Augusti effter Hans Mayst. Order reyst iegh fra Naschau och thill Kiøbenhaffn att skulle wære wed de Companier, der bleff inde effter min Generalmayor skulle blyfue wdi Naschou.

Den 11 Septembris 1660 efter Guds Faders Forsiun er migh bleffuet loffuet och thill sagt Jomfru Bertte Schiel salig Rigens Raads Christen Schiell Datter och gaff iegh hender hendis Ringh i hendis Faster Anne Schiels, hendis Broder Otte Schiell och Soster Birgitta Scheels Nerwerelse.

Anno 1680 bleff migh naadigst forwnt Jonshoffit af Hs. Mayestet.

<sup>1)</sup> Ordre at wære Commandant i Naskov 19 Juni 1660. (Smaal. Tegn. VIII. 239).

Den 17 Oktobris daa Hans Mayestet och det kongelig Hus bleff hylget till Arffekonge stod iegh med de 6 Companier af Liffgarden paa Slots Pladsen nest wed Tronen.

Anno 1662 den 30 January stod mit Brøllup med min Kieriste i Wiborigh Snaps-thingh. Den 30 Octobris bleff min Kieriste forlost med en Datter, om Torsdagh Morgen Klochen 8 Slage, Teignet i Skorpionen. Den 4 Nowembris bleff samme min Datter krestnit och lod Dronningen holde det offuer Daaben och bleff kaldit Sophia Amalia. 1. Gaff Dronningen til Fadder et Solf Bechen weyer 168 Lod 84 Rd. 2. Den elste Princesse gaff till Fadder en forgylt Kande weyer 165 Lod 88 Rd. 3. Feltherren gaff till Fadder 22 Rd. 4. General Leuttenant Hanns Allefeld. 5. General Mayor Fridrich von Allefeld gaff 40 Rd. 6. Mette Rosenkranz Hr. Niels Krabbis gaff till Fadder 30 Rd. 7. Min Swoger Erik Kragh gaff till Fadder en forgylt Kande, weyer 138 Lod 69 Rd. 8. Min Swoger Otte Skiell gaff till Fadder 50 Rbd. 9. Min Søster Margrete Rosenkrantz gaff till Fadder et Guld Arrembaand. 10. Wibeche Krabbe gaff till Fadder 20 Rbd.

Anno 1665 den 18 May haffuer Gud henkaldit denne min onge Datter i hendes Alder 2 Aar 6 Mdr. 18 Dage.

\*Anno 1671 den 24 April giorte wi Daarte Soffies Brøllup med Oberste Jochim Skach, och gaff wi hinder i Penge 6000 Rd. med forwden Kler och Brøllup, och var det 10 Aar, hun var i vores Hus fra den Tid hendis Fader Peder Seefeld och hindes Moder Margrete Rosenkrantz satte hinder til os. Gud giffue dem Lycke och Welsignelse.

Anno 1665 den 16 Septembris forløste wor Herre min Kone och gaff os en onng Son, som bleff kaldit Christen och haffde ingen Fadder derthil.

Anno 1667 den 9 Septembris haffuer Gud henkaldit denne min onge Søn i sin Alders 2 Aar ringere 12 Dage.

Anno 1657 den 30 May forløste wor Herre min Kone och gaff os en Datter somb bleff kristnet i Kiøbenhaffn d. 31 May och bleff kaldit Ingeborre Chierstine och haffde iegh ingen Fadder derthil. Anno 1667, den 20 Septembris haffuer Gud henkaldit denne min onge Datter i hendis Alder 16 Wger. Anno 1666 den 29 Marty bleff migh naadigst beordret och auancerit och bleff Oberste offuer det Selansche Provis Regiment och haffde iegh den Tid wort Oberste Lyttenant aff Liff Guarden till Fods wdi 8 Aar.

Anno 1667 daa den haarde Krigh war imellemb de Engelsche och Hollenderne daa bleff Gen. Mayor Fridrich von Allefeld som den Tid war Commandant i Kiøbenhaffn beordret att commandere i Norge och reyeste da derop in Februari och bleff migh daa giffvet Commandoen i Kiøbenhaffn som warte till Krigen blev ferdigh. I samme Aar bleff først begynt at arbeydiss paa Kiøbenhaffns Wolde med 3000 Soldater och haffde iegh ald Inspectionen och Ordenen wed samme Arbeyde och bleff samme Aar ferdigh giort Wester Portis Bro . . . de 4 Bolwercher fra Wester Port och forbi Løngangen wdi Callobo fra Bryggerset och war mit Regiment den hele Sommer paa Arbeyde och camperede de for Wester Port.

Anno 1668 sist in Mayo komb Tidningen til Kiøbenhaffn att de Engelsche wilde føre Krigh paa os, hvorfor att Gul. Major Fridr. von Allefeld somb daa commanderede igen i Kiøbenhaffn bleff beordret strax at reyse til Norge igen der att commandere. Daa bleff mig paany giffuet Order att commandere i Kiøbenhaffn och att staa och sware och haffe Inspection paa Arbeydet somb iegh och giorte sammen med 8000 Soldater. Samme Aar bleff ferdigh giort de 4 Bolwercher fra Christianshaffns Port och wd ad

Callebo med Brygerset somb man holt for umuligh att kunde schee for Strømmens Haardhed och Dybheds schyld, huilchet dogh gich for sigh, och blev samme Aar ny Westerport och Huelvingen til Wand Møllen och Renden lagt och Helmer och Hane Bolwerche halff udbract, och stod mit det selandsche Regiment paa Ammager samme Winter . . .

Anno 1669 daa Berren(!) ved Wester Port brød igennemb bleff af Maytt, resoluert ingen Ber merre att wilde haffue mens offuer alt omb kringh Kiøbenhaffn Graffe att skulle wære saa dybe somb 8 Fod wnder Horizonten aff Stranden. Samme Aar bleff mit det selandsche Regiment camperit paa Ammager och bleff ferdigh giort 3 Bolwercher med Broer paa Christianshaffn och westen to Bolwercher i Kiøbenhaffn och bleff arbejdet med 3000 Soldater. Samme Aar komb Gnl. Mayor Friedr. von Allefeldt igen fra Norge effer Freden war sluttet med de Engelsche och Hollendere. Anno 1670 daa bleff arbejdet imellem Wester och Nørreport paa Wolden med 2400 Soldater och daa camperede iegh med mit selandsche Regiment wed Nørreport.

Anno 1671 bleff iegh Wisse Commandant dogh Gnl. Mayor Fridr. von Allefeldt war Commandant heri Kiøbenhaffn och daa bleff arbejditt och med 2200 Soldater wed Nørreport och Broen ferdigh giort och begynt paa Nørreport. Anno 1671 den 10 Decembris bleff min Kone forløst af een Dotter somb bleff kaldit Birrette — \*Efter min Moder Birrette Rud — om Effterm. Klochen 7 som var en Søndagh i Løffuens Tegn. Anno 1672 den 4 January døde Commandant General Lyttenant Fridr. von Allefeldt och bleff migh strax giffvit hans Regiment somb war Regimentet de Guarde til Fods och qviteret iegh daa det selandsche Regiment, och bleff iegh oehsaa strax Commandant i Kiøbenhaffn och Assessor i Krigscollegie, daa bleff igen arbejdet med Garnisonen med 900 Soldater och daa bleff ny Nørreport ferdigh.

Anno 1673 bleff arbejdet imellemb Nørre Port och Rosenborigh dogh ickun med 900 Soldater. Samme Aar bleff den store Port wed Kongens Haffue giort somb de med wnder kigger igennemb, disligeste och saa den Chanall paa Kongens Torffue somb Skibbene løbber ind udi. Den 1 Octobris gjorde Hans Maytt migh til General Major.

\*Dette har den goede sl. Mand self skreffuet. Anno 1674 der Kongen med ald Armeen stod wed Kolling Leyer gjorde Kongen ham den Naade ock ophøiede ham til Rider. Anno 1675 den 28 Ochtober for Wesmers besuerlige Beleyring bleff den goede sl. Mand General Leytenant.

Anno 1676 den 3 Juli bleff den fuldkomme dydige och braffue Mand skut for Helsingborg Beleyring, der hand haffde leffnet her i Werden med Heder och Ere, och mig bedrøffuede Quinde til daglig Hiertens Gledede och Fornoyelse udi 49 Aar 3 Maaneder 3 Dage. Gud trøste och husualle mig och giøre en god Ende paa ald min Elende.

Sl. Hr. Niels Rossenkrantz  
bedrøffded Enchie  
Berte Skieel.

\* Herfra Berte Skeels Haand - Originalen i den ledreborgske Haandskriftsamling.

## Christen Skeel,

til Hegnet, Hammelose, Ulstrup og Fusinge, Danmarks Riges Raad, Befalingsmand paa Bøvling Slot og Aakjer, 1543—95,  
g. 1570 m. Margrethe Brahe, 1551—1614.

### Albert Skeel

til Hegnet, Fusinge, Holbækgård, Katholm o. s. v., Danmarks Riges Raad og Admiral, Befalingsmand paa Riberhus, 1572—1639,  
g. 1601 m. Berte Friis, 1583—1652.

### Christen Skeel

til Fusinge, Holbækgård, Valle, Gl. Køgegaard, Odden o. s. v., Rigsraad og Befalingsmand paa Tryggevælde,  
1603—59; g. 1° 1630 m. Berte Rud, 1612—45; 2° 1649 m. Margrethe Lunge, 1616—53.

### Otto Skeel

til Valle, Egholm og Krabbesholm,  
Gehejmeraad, 1633—95, g. 1662 m.  
Kirsten Bille, 1637—1704.

### Berte Skeel

til Holbækgård og Selse, 1644—1720,  
g. 1662 m. Generallieutenant Niels  
Rosenkrantz, 1627—76.

### Mogens Skeel

til Fusinge, Odden o. s. v., Stiftsbe-  
falingsmand, 1650—94, g. 1679 m.  
Holle Rosenkrantz, 1658—98.

### Christen Skeel

til Valle, Etatsraad, Amtmand, 1663—1709,  
g. 1° 1695 m. Magdalene Sybille Comtesse  
Holck, d. 1698; 2° 1699 m. Charlotte Amalie  
v. Plessen, 1683—1760.

### Birgitte Skeel

til Egholm og Krabbesholm,  
1669—1737, g. 1680 m. Otto Krabbe,  
Gehejmeraad, Stiftsbefalingsmand,  
1641—1719.

### Charlotte Amalie Skeel

til Fusinge og Holbækgård, 1686—1729,  
g. 1702 m. Gehejmeraad Christian Ludvig  
v. Plessen, 1676—1752.

### Charlotte Amalie Skeel

til Egholm og Krabbesholm, 1700—63,  
g. 1721 m. Statsminister, Gehejmeraad Iver  
Rosenkrantz til Rosenholm, 1674—1745.

### Anders Skeel

til Birkelse, Gehejmeraad, Amt-  
mand, 1731—76, g. 1758 m.  
Charlotte Amalie Charisius,  
1737—88.

### Fredrik Christian Skeel

til Birkelse, Mullerup og Nakke-  
bølle, Gehejmeraad, 1735—98,  
g. 1767 m. Cathrine Elisabeth  
Cicignon, 1747—1815.

### Jørgen Erik Skeel,

Statsminister, Gehejmeraad, 1737—95,  
g. 1765 m. Anna Dorothea Ahlfeldt,  
1743—1805.

### Sophus Peter Frederik Skeel

til Birkelse, Kammerherre, 1776—1826,  
g. m. Amalie Hedeveg Comtesse Trampe,  
1776—1840.

### Christian Frederik Erik Skeel,

Major, 1777—1837,  
g. 1802 m. Clara Charlotte Fanny Comtesse  
Trampe, 1774—1852.

### Jørgen Erik Frederik Skeel

til Birkelse, Kammerherre, 1802—49,  
g. 1833 m. Charlotte Adelaide Comtesse Ahlfeldt-  
Laurvig, 1810—63.

### Erik Frederik Jens Poulsen Skeel,

Kammerherre, Overretsassessor, 1813—78,  
g. 1844 m. Sophie Comtesse Ahlfeldt-  
Laurvig, 1814.

### Holger Frederik Skeel,

Overretsprokurator, 1785—1838,  
g. 1809 m. Ida Elisabeth Höhling,  
1774—1813.

### Vilhelm Samuel Skeel,

Kammerherre, Justitiarius, 1810—87,  
g. 1841 m. Abrahamine Christiane Budde,  
Enke efter J. E. Skeel, 1798—1852.

### Christian Skeel,

Kaptein, 1789—1850,  
g. 1816 m. Marie Dorothea Jacobsen,  
1795—1870.

### Holger Frederik Skeel,

Oberstlieutenant, 1830,  
g. 1857 m. Dorothea Jensen,  
1830.

### Holger Frederik Christian Skeel,

Cand. jur., Kammerjunker, 1862,  
g. 1890 m. Anna Ida Louise Møller,  
1868—94.

### Otto Conrad Skeel,

1868.

### Christen Greve Skeel,

1853, g. 1° 1874 m. Inge-  
borg Brechner, 1854—90;  
2° 1891 m. Emma Otalie  
Dahlbom, 1872.

### Jørgen Greve Skeel

til Sandholm, 1857,  
g. 1880 m. Dagmar  
Jacobs, 1860,

### Henrik Carl Axel

Siegfried Greve  
Skeel,  
Cand. polit.,  
1862.

### Henrik Jørgen Greve

Skeel, 1866, g. 1895  
m. Sophie Louise Ba-  
ronesse de Falsen-  
Zyphen-Adeler, 1872.

### Fritz Vilhelm

Greve Skeel,  
1867.

### Oluf Greve

Skeel,  
1871, Premier-  
lieutenant.

### Erik Torben

Greve  
Skeel,  
1873.

### Ove

Greve  
Skeel,  
1876.

### Albert Carl Otto Christian

Bille Greve Greve Skeel,  
1881.

### Sophus Carl

Skeel,  
1891.

### Ove Skeel,

1898.

### Jørgen Sophus

Christian Skeel,  
1888.

### Erik Skeel,

1892.

### Jørgen Carl

Greve Skeel,  
1874.

### Christen

Siegfred Greve  
Skeel,  
1875.

### Carl Greve

Skeel,  
1876.

### Ulrik Greve

Skeel,  
1877.

### Otto Christian

Greve Skeel,  
1895.

### Fredrik Christian

Rosenkrantz Greve  
Skeel,  
1897.

### Jørgen Skeel

til Ulstrup, Sostrup, Gl. Estrup, Hvidkilde o. s. v., Danmarks Riges Raad og Marsk, Befalingsmand paa Kalø og Vestervig, 1578—1631,  
g. 1° 1607 m. Kirsten Lunge, 1581—1609; 2° 1614 m. Jytte Brock, 1595—1640.

### Christen Skeel

til Sostrup, Gl. Estrup, Ulstrup, Ravnholt, Tøllese, Krænkerup o. s. v., Gehejmeraad, Stiftamtmand,  
1623—88, g. 1652 m. Birgitte Rosenkrantz, 1633—77.

### Jørgen Skeel

til Sostrup, Gl. Estrup, Ulstrup, Krænkerup o. s. v., Kammerjunker, 1656—95, g. 1691 m. Benedikte  
Margrethe Brockdorff, 1678—1739.

### Christen Skeel

til Gl. Estrup og Ulstrup, Kammerherre, Oberst, 1695—1731, g. 1716 m. Augusta Baronesse Winterfeldt,  
1697—1740.

### Jørgen Greve Skeel

til Grevskebet Skeel, til Gl. Estrup, Ulstrup o. s. v., Gehejmekonferensraad, Overstaldmester, 1718—86,  
g. 1° 1740 m. Lucie v. Thienen, 1718—43, 2° 1745 m. Charlotte Louise v. Plessen,  
1720—1801.

### Christen Greve Skeel,

Kammerherre, Gesandt i Rusland, 1743—1771, g. 1765 m. Caroline Eleonore Agnes v. Raben,  
1743—1808.

### Jørgen Greve Skeel

til Grevskebet Skeel, til Gl. Estrup og Ulstrup, Kammerherre, Oberstlieutenant, 1768—1825,  
g. 1790 m. Mette Christiane Comtesse Bille-Brahe,  
1771—1844.

### Henrik Jørgen Greve Skeel

til Stamhuset Rosenkrantz, Kammerherre,  
1796—1862,  
g. 1826 m. Anna Elisa Morbach Prom,  
1800—78.

### Carl Ludvig Greve Skeel,

Kammerherre, Hofchef,  
1803—70, g. 1841 m. Anna  
Sophie Angélique Buchwald,  
1814—80.

### Fredrik Christian Rosenkrantz

Greve Skeel til Rosenkrantz,  
Kammerherre, 1833, g. 1864  
m. Frederikke Vilhelmine  
Zachariae, 1842.

### Præben Jørgen Greve Skeel,

fh. Premierlieutenant, 1838,  
g. 1869 m. Gudrun Sand-  
holt, 1839.

### Christian Bille Greve Skeel,

Hofjægermester, 1848,  
g. 1874 m. Henriette Ca-  
thrine Munthe af Morgen-  
stjerne, 1850—91.



## Niels Juel

til Taasinge, Generaladmiral-Lieutenant og Gehejmeraad, 1629—97.  
g. 1661 m. Margrethe Ulfeld, Stifterinde af Roskilde adelige  
Jomfrukloster, 1641—1703.

### *Sophie Juel,*

til Totterupholm, 1664—1722, g. 1682 m. *Niels Krag* til Voldbjerg,  
Egeskov o. s. v., Gehejmeraad, Deputeret i Finanserne, 1653—1713.

### *Vibeke Krag,*

1691—1768, g. 1716 m. General Albrecht Philip  
v. Eynden til Fryndental, 1665—1731.

### *Knud Juel*

til Taasinge, Etatsraad, Amtmand, 1665—1709,  
g. 1695 m. Elisabeth v. Knuth, 1676—1738.

### *Niels Juel*

til Taasinge, Oberstltn.,  
Kammerherre, 1696—1766,  
g. 1720 m. Sophie Amalie  
Parsberg, d. 1788.

### *Carl Juel*

til Taasinge, Gehejmeraad, Stiftamtmand,  
Overhofmester, 1706—67, g. 1<sup>o</sup> 1738  
med Christiane Henriette v. Schleinitz,  
1709—56; 2<sup>o</sup> 1759 m. Anna Margrethe  
Juel, 1741—61, 3<sup>o</sup> 1762 m. Amalie  
Christiane Raben, 1736—1803.

### *Jens Juel*

til Lundsgaard og Jers-  
haug, Etatsraad, Kam-  
merherre, 1707—74,  
g. m. Ide v. Holsten,  
1705—54.

### *Vibeke Juel,*

1672—1735, g. 1<sup>o</sup> 1687 m. Admiral Christian Bielke til Kjørbygaard.  
d. 1694; 2<sup>o</sup> 1701 Generallieutenant *Gregers Juel* til Aastrup, 1667—1731.

### *Peder Juel*

til Hverringe, Gehejmeraad, Ceremoni-  
mester, 1707—79, g. 1733 m. Birthe  
Cathrine Levetzau, 1714—84.

### *Frederik Juel*

til Taasinge, Generallieutenant, Kammerherre,  
1761—1827, g. 1<sup>o</sup> 1779 med Louise Charlotte Rumohr,  
1761—1817, 2<sup>o</sup> 1816 m. Louise Theodata v. Warnstedt,  
1777—1835.

### *Knud Frederik Juel*

til Juelsberg, Generalieutenant, 1766—1847, g. 1797  
m. Frederikke Christiane Comtesse Knuth, 1777—1861.

### *Gregers Christian Juel*

til Hverringe og Raschenberg,  
1738—76, Gehejmeraad, g. 1770  
m. Amalie Christiane Raben,  
1736—1803.

### *Niels Krabbe Juel*

til Billeshave, 1740—93, Kammer-  
herre, Søkaptejn, g. 1766 m. Anna  
Margrethe Levetzau, 1746—92.

### *Anna Margrethe,*

1741—61, g. m. Carl  
Juel til Taasinge.

### *Carl Baron Juel-Brockdorff*

til Taasinge og Schelenborg, 1780—1859,  
g. 1811 m. Sophie Frederikke Baronesse  
Stieglitz-Brockdorff, 1790—1874.

### *Niels Juel,*

1786—1875, Oberst, Kam-  
merherre.

### *Hans Adolph Juel*

til Villestrup, 1789—1874, Generalmajor,  
g. 1820 m. Charlotte Amalie Hviid.

### *Hans Rudolph Juel*

til Hverringe og Juelsberg, 1773—1857, Kammer-  
herre, g. 1794 m. Maren Berg. 1769—1850.

### *Frederik Carl Vilhelm Niels Adolph Krabbe Baron Juel-Brockdorff*

til Schelenborg og Taasinge, Kammerherre,  
1812—76, g. m. Augusta Utke, 1806—79.

### *Christian Frederik Theophilus Alexander Baron Juel-Brockdorff*

til Meilgaard,  
1827—88.

### *Niels Juel*

til Villestrup,  
1822—63,  
Cand. juris.

### *Frederik Ferdinand Juel*

til Villestrup, Cand. juris,  
1823—66, g. 1854 m.  
Nielsine Krogh, 1827.

### *Hans Juel*

til Hverringe og Juelsberg, Kammerherre, Major,  
1797—1875, g. 1829 med Amalie v. Krogh,  
1799—1858.

### *Niels Frederik Grabou Juel,*

Hofjægernester, Ritmester, 1804—68, g. m. Hansine  
Severine Petersen, —1868.

### *Carl Frederik Sophus Vilhelm Baron Juel-Brockdorff*

til Schelenborg og Taasinge, Kammerherre, 1839,  
g. 1865 m. Julie Sophie Thora Anna Caroline  
Baronesse Reedt-Thott, 1846.

### *Niels Rudolph Juel*

til Hverringe, Kammerherre, 1830—78, g. 1858 m.  
Marie Amalie Frederikke Rudolphine Baronesse  
Wedell-Wedellsborg, 1834.

### *Knud Frederik Juel*

til Juelsberg, Kammer-  
herre, 1886.

### *Peder Gregers Juel,*

Kammerjunkere, 1858—94, g. 1889 m. Hertha Ulrikke  
Charlotte Amalie Mylius,  
1864.

### *Frederik Baron Juel- Brockdorff,* 1866.

### *Niels Baron Juel- Brockdorff,* 1878.

### *Hans Rudolph Juel*

til Hverringe, Hofjægernester, 1859,  
g. 1893 m. Ellen Bolette Baronesse  
Wedell-Wedellsborg, 1873.

### *Niels Joachim Gregers Christian Juel*

til Meilgaard og Østergaard, Hofjægernester, 1861,  
g. 1892 m. Clara Anna Sophie Treschow til Krabbes-  
holm og Lindegaard, 1873.

### *Erik Gregers Juel,* 1890.

### *Axel Esger Juel,* 1892.

### *Niels Rudolph Juel,* 1894.

### *Gregers Juel,* 1896.

### *Knud Juel,* 1897.

### *Christian Frederik Juel,* 1894.

### *Jens Juel,* 1897.

### *Esger Juel,* 1898.

