



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Aarskrift

FOR

DUELEDSLÆGTEN

1946



REDIGERET AF ANDERS KJELLERUP

MEDDELELSER TIL SLÆGTEN

Referat fra Udvalgsmødet i Skive den 1. September 1946.

Dette første Udvalgsmøde blev indledt med en lille festlig Frokost paa Afholdshotellet i Torvegade, medens selve Forhandlingerne senere foregik i Frøknerne Ingrid og Kirstine Breums hyggelige Hjem i Jyllandsgade.

Anders Kjellerup, København, aabnede Mødet og bød velkommen. Denne Sammenkomst var særlig interessant derved, at kun faa af de mødte tidligere havde haft Lejlighed til personligt at træffes eller se hinanden. Der aflagdes en kort Beretning om Foreningens Virksomhed siden dens Start i 1944. Udover hvad der i Forvejen havde været omtalt i Aarsskrifterne, var der ikke store Ting at berette. Medlemstallet er nu paa 60, hvilket ikke udgør mere end 50 pCt. af samtlige Slægtsmedlemmer, som er optaget i Slægtsbogen, det er dog særlig de yngste Familiemedlemmer, som ikke har tilmeldt sig. Udvalgsmedlemmerne burde derfor agitere for Tilslutning.

Som det fremgik af sidste Aarsskrift, var der et Regnskabsunderskud paa 30 Kr., som dog var blevet dækket ved et ekstra Tilskud fra et enkelt interesseret Slægtsmedlem.

Da Trykningen af Aarsskriftet var fordyret betydeligt, kunde det fastsatte Medlemskontingent paa 2 Kr. ikke dække Udgifterne herved. Det vedtoges derfor at forhøje dette med 50 Øre pr. Medlem. Det var en Misforstaaelse, naar flere af Slægten, der havde købt Slægtsbogen, mente, at de saa ogsaa var Medlem af Sømmenslutningen.

Naar Aarsskriftet hidtil har været tilsendt gratis til alle Slægtsmedlemmer over 15 Aar, uanset om de er Medlem af Sømmenslutningen eller ikke, er dette sket i Forventning om Indmeldelse. Fremtidig vil der blive udsendt en Postopræv-

ning paa 2,50 Kr. til alle, som modtager Aarsskriftet, og de betragtes da som Medlemmer af Sammenslutningen, saafremt Indløsning af Opkrævningen finder Sted.

VALG

Foreningens Ledelse har hidtil i det væsentlige været varetaget af Anders Kjellerup alene, og selv om han hidtil med Glæde og Interesse har gjort dette, mente han, at det vilde være formaalstjenligt, at Ledelsen blev fordelt paa flere Hænder blandt Udvalget. Efter nogen Diskussion herom blev følgende Valg foretaget: Til Formand valgtes Maskinmester Anton Tingskou, Rørdal, Aalborg, til Kasserer fhv. Plantør N. Raun Pedersen, Oksbøl, og til at redigere Aarsskriftet genvalgtes Driftsleder Anders Kjellerup, Halmtorvet 56, København.

EVENTUELT

Da det i 1949 er 100 Aar siden vor Stamfader, Peder Knudsen, Dueled, døde, burde man i dette Aar hædre hans Minde ved at lade foretage en Indsamling af Bidrag hertil hos Slægten og derved skaffe Midler til en Mindesten eller Mindeplade for ham og hans Hustru, enten ved Ejendommen i Dueled eller et andet passende Sted. Ligeledes drøftedes Betimeligheden af at lade afholde en festlig Sammenkomst for alle Slægtens Medlemmer, f. Eks. i Aarhus. Begge Forslag fik alle Udvalgsmedlemmernes Tilslutning, men det vedtoges at udsætte Spørgsmaalet til Vedtagelse ved næste Udvalgsmøde, som efter Indbydelse af Bygmester Just Justesen, Durup, vil blive afholdt hos ham til Sommer.

Ved Mødet havde Just Justesen medbragt en Mappe, fyldt med gamle Fotografier af ældre Slægtsmedlemmer, som der desværre ikke blev Tid til nærmere at gøre sig bekendt med, men i næste Aarsskrift vil disse blive nærmere omtalt og navngivet. Inden Mødet sluttede, blev der taget et Gruppebillede af Udvalget, som gengives her i Aarsskriftet, idet vi mener, at det kan have Medlemmernes Interesse at se, hvem det er, der repræsenterer hver enkelt Slægtsgruppe. Tre af Udvalgets Medlemmer var forhindret i at give Møde; i Stedet var mødt den 70-aarige Slagtermester Anders Plejdrup, Roslev, Fru Justesen, Durup, Frk. Kirstine Breum, Skive, og Plantør Otto Raun Pedersen, Oksby.



Forreste Række fra venstre: Frk. Ingrid Breum, Fru Kirstine Justesen, Frk. Marie Kirstine Breum. Bageste Række: Anders Kjellerup, Just Justesen, Anton Tingskou, Anders Plejdrup og Otto Raun Pedersen.

AARETS BEGIVENHEDER

FØDSLER

Anna Kirstine Olesen, gift med Inspektør Magnus Nielsen, Esbjerg, har den 14. Oktober 1943 faaet en Datter, som blev døbt med Navnet Jytte Nielsen. (Side 47 i Sb.)

Ingeniør Jens Tingskou, Aalborg, gift med Else Toft, har den 25. Maj 1946 faaet en Datter, som er døbt med Navnet Karen Tingskou. (Side 80 i Sb.)

Bodil Marie Strandkjær, født Breum, gift med Kontorchef N. Strandkjær, København, har den 25. Marts 1946 faaet en Søn, som er døbt med Navnet Uffe Strandkjær. (Side 36 i Sb.)

Anlægsgartner Kristian Plejdrup, Winnipeg, U. S. A., gift med Kathrine, født Berger, har den 6. Marts 1944 faaet en Datter, som har faaet Navnet Edith Plejdrup. (Side 14 i Sb.)

Cand. jur. Poul Breum, gift med Inger, født Bennetzen, har den 23. April 1946 faaet en Datter, som er døbt med Navnet Birgitte Breum. (Side 17 i Sb.)

Olga Nielsen, gift med Georg N. Roberts, Renton, U. S. A., har den 28. November 1945 faaet en Datter, som har faaet Navnet Caral Ana. (Side 43 i Sb.)

Poula Mary Greve Madsen, Vinderup, har den 28. April 1945 faaet Tvillinger, to Dreng, som er døbt med Navnene henholdsvis Jørgen og Ole Greve Madsen. (Side 41 i Sb.)

RUNDE FØDSELSDAGE I 1947

- April:** Fru Adjunkt Fischer Pedersen, født Wolff, Brønshøj, 50 Aar den 1. April. (Side 22 i Sb.)
Grosserer Oluf Breum, Sidney, Australien, 60 Aar den 28. April. (Side 36 i Sb.)
Fru Gdr. Ane Breum Mortensen, født Nielsen, Geddal, Vinderup, 65 Aar den 30. April. (Side 49 i Sb.)
- Maj:** Fru Bygmester Kirstine Justesen, Durup, 50 Aar den 7. Maj. (Side 29 i Sb.)
Plantør N. Raun Pedersen, Oksby, 70 Aar den 20. Maj. (Side 61 i Sb.)
- Juni:** Landmand Jens Jensen, Nissum, Jebjerg, 60 Aar den 20. Juni. (Side 28 i Sb.)
Fru Antomine Breum, født Bach, Bjerringbro, 60 Aar den 25. Juni. (Side 45 i Sb.)
- Septbr.:** Fhv. Plantør N. Raun Pedersen, Oksbøl, 80 Aar den 4. September. (Side 63 i Sb.)
Fru Landsretssagfører Dagmar Breum, født Jensen, Hjørring, 50 Aar den 21. September. (Side 21 i Sb.)
Direktør William Thimm Breum, Baschau, Alberta, 50 Aar den 29. September. (Side 52 i Sb.)
- Decbr.:** Fru Grosserer Kirsten Breum, født Mogensen, Randers, 60 Aar den 15. December. (Side 34 i Sb.)
Jacob Kr. Toft, Nykøbing M., 50 Aar den 18. December (Side 23 i Sb.)

Om Enkefru Marie Olesen, født Pedersen, skrev et lokalt Blad i Anledning af hendes 80 Aars Fødselsdag den 28. Juli 1945: »Først i 90erne fik Marie sit eget Hjem, idet hun da blev gift med Landmand Niels Carl A. Olesen. De købte en forsømt Ejendom i Houstrup, hvis Tilliggende dog var god Jord, hvorpaa der rejste sig nye og solide Bygninger. Her henlevede de en Række arbejdsomme Aar, medens 3 flinke Døtre voksede op.

Niels Carl Olesen, der var en særpræget, belæst og kundskabsrig Mand med egne Meninger om Tidens Spørgsmaal, men som tillige havde sine Bysbørns Tillid og ved sin Død i 1925 sad som Repræsentant i Sogneraadet, blev dog ikke nogen gammel Mand, vel kun ca. 60 Aar. Marie Olesen solgte saa Ejendommen i Houstrup, i hvilken By hun havde virket i næsten 50 Aar, og hvor hun sikkert kun har Venner. Derfra flyttede hun til sin Svigersøn og Datter paa Hennegaard, i hvis Hovedbygning der var en særskilt lille hyggelig Lejlighed, og hvor hun nu ved godt Helbred og under flittigt Virke nyder sit velfortjente Otium som en skattet Mormor for den store, opvoksende Børneflokk dér, for hvilken hun sikkert er til stor Velsignelse.

Tør man ikke om Mennesker sige, at der kun er godt ved dem, saa tør det nok siges, at Marie Olesen er lidt bedre end de fleste andre Mennesker.« (Side 62 i Sb.)

DØDSFALD

Fra Chicago er der kommet Meddelelse fra Konsulatet om, at Holger Tingskou er afgaaet ved Døden i Oktober 1943. Han var oprindeligt uddannet som Kontorist herhjemme og senere ved Militæret, hvor han virkede som Sekondløjtnant. I 1919 udvandrede han til U. S. A., hvor han bl. a. har virket som Tømrer og senere som Formand ved nogle Oliekilder. Han var ugift. (Side 80 i Sb.)

Frøken Laura Mehlsen, Datter af Fiskehandler N. F. Mehlsen, København, er den 13. Marts 1946 afgaaet ved Døden som Følge af sine Kvæstelser, da hun blev paakørt af S-Toget og fik Bækkenpartiet læderet. Ulykken skete ved, at hun sammen med 2 Veninder vilde springe paa Toget, efter at det havde sat sig i Gang. Hun blev bragt paa Hospitalet og opereret og laa her i 2 Maaneder, inden Døden indtraf. Hun var ansat i en Handskefabrik i København og var en livsglad Pige. (Side 27 i Sb.)

Om fhv. Plantør N. Raun Pedersens Hustru, Marie, født Hansen, som døde 14. April 1938, skrev Varde Avis følgende Nekrolog over hende: »For en Del Aar siden fik Fru R. P. Sukkersyge og blev senere indlagt paa Amtssygehuset i Varde;

kom hjem igen til Jul og havde det lidt bedre — men det varede ikke længe, inden Sygdommen tog fat igen, og de sidste Dage, hun levede, led hun meget.

Ved sin Død efterlader hun sig et stort Savn. Hun var en stille, fin og nobel Kvinde, som virkede i det stille og var alt for sin Mand og sine Børn.

Hendes Begravelse foregik fra Aal Kirke, og efter Jordpaa-kastelsen takkede Sønnen, Lærer Raun Pedersen, Orten, Følget for Deltagelsen, hvorefter man samledes i Forsamlingshuset, hvor hendes Mand udtalte sin Glæde over de 46 Aars Samliv med sin Hustru, for hvem Døden nærmest kom som en Befrielse. Han bragte en Tak til alle, der havde trøstet og besøgt hans Hustru under hendes Sygdom, og for Deltagelsen ved hendes Begravelse. Lærer Raun Pedersen omtalte sin Moder, som altid havde mødt sine Børn med et Smil, naar de kom hjem. Nu var det svært at komme hjem, naar hun ikke var der mere, og man kun havde Minderne om hende, som de vilde værne om.« (Side 63 i Sb.)

BRYLLUPPER

Frk. Grøthe Jørgensen, Vejle, blev den 12. Oktober 1946 gift med Hans Møller, Søn af fhv. Mejeribestyrer Chr. Møller, Horsens. (Side 29 i Sb.)

Biblioteksassistent Ida Gudrun Breum blev den 15. Februar 1946 gift med Professor Dr. phil. Erling Hammershaimb, Aarhus Universitet. (Side 36 i Sb.)

SØLVBRYLLUPPER

Meta Toft og Bestyrer Aksel Nielsen, Aalborg, kan den 1. April 1947 fejre deres Sølvbryllup. (Side 23 i Sb.)

Fabrikant N. Breum Kjellerup, Ø. Kjellerup, Vinderup, og Hustru, Margrethe, født Jacobsen, kan den 13. November 1947 fejre deres Sølvbryllup. (Side 41 i Sb.)

Murermester Kristian Johan Breum, Søby, Højslev, og Hustru, Ane, født Nielsen, kan den 8. Oktober 1947 fejre deres Sølvbryllup. (Side 46 i Sb.)

Lærer N. Raun Pedersen, Orten, Varde, og Hustru, Else, født Møller Thagesen, kan den 22. Juli 1947 fejre deres Sølvbryllup. (Side 64 i Sb.)

Ragnhild Korsholm, gift med Skibsreder Aage Caspersen, Bogø, kan den 13. September 1947 fejre Deres Sølvbryllup. (Side 75 i Sb.)

UDNÆVNELSER

Niels Strandkjær er udnævnt til Kontorchef i De danske Ostemejeriers Sammenslutning, med Kontor i Akselborg, København.

Plantørassistent Helge Knudsen Pedersen er fra 1. Marts 1946 udnævnt til Klitplantør I ved Hjørdemaal Plantage i Thisted Amt. (Side 67 i Sb.)

Svend Raun Pedersen, Orten, er efter bestaaet Realeksamen fra 1. April 1946 antaget som Elev i Varde Bank. (Side 64 i Sb.)

Niels Raun Pedersen, Oksby, er efter endt Præliminæreksamen fra Nr. Nebel Realskole siden 1. April antaget som Elev paa Stenderup Statskovdistrikt ved Kolding. (Side 65 i Sb.)

Forretningsfører Fritz Iburg har fra 1. August aabnet sin egen Herreekviperingsforretning paa Gl. Kongevej 173, København, under Firmanavnet Iburgs Herremagasin. (Side 39 i Sb.)

NYE ADRESSER

Hans Møller og Grethe, født Jørgensen: Voldgade 19, Vejle.

Kontorchef Niels Strandkjær og Bodil, født Breum, Aabækkevej, København F.

Professor E. Hammershaimb og Ida, f. Breum: Heibergsgade 36, Aarhus.

Klitplantør Helge Knudsen Pedersen: Hjørdemaal Plantage.

Bratchist i Radiofonien Gunnar Frederiksen: Lyngby Hovedgade 95 C.

AARSSKRIFT OG SLÆGTSBOGEN

Pastor emer. E. Varming*) skriver i en Anmeldelse af Aarskriftet i Vinderup Avis: »Under Redaktion af Anders Kjellerup er trykt et Aarsskrift for Dueledslægten. Det giver Oplysning om Aarets Begivenheder inden for Slægten: Fødsler, runde Fødselsdage, Bryllupper, Sølvbryllupper, Dødsfald o. lign.

Det maa da være interessant. Tænk, om hver Familie havde en saadan Forening! Dueledslægten bør skønne paa, at K. ved Siden at sin Levevej paatager sig et saa uegennyttigt Arbejde — ved Hjælp af Aarsskriftet at »holde Slægten vedlige«. Og alle bør indmelde sig.«

Husk at Aarsskriftet er et Supplement til Slægtsbogen, og da det er af samme Format som denne, bør det derfor efterhaanden indhæftes i Bogen.

Restoplaget af Slægtsbogen er nu overtaget af Forfatteren og faas ved Henvendelse til ham. Prisen er nedsat til 3 Kr. pr. Eksemplar + Porto. Alle nyfødte burde have et Eksemplar som Daabsgave, det vilde de sikkert faa Glæde af frem i Tiden.

A. K.

FORSKELLIGT

I Ligtalen over vor Stamfader, Peder Knudsen, Dueled, omtaler Præsten, at nogle af hans Børn var det ikke forundt at følge ham til hans sidste Hvilested, idet »tvende stride for Landet« og »en tredie sejler paa Bølgerne«. (Side 9 i Sb.)

N. Raun Pedersen, Oksbøl, giver følgende Oplysning herom: De tvende, som stred for Landet, var Niels Knudsen Breum, Haasum, og Lærer Søren Pedersen, Fur. Den tredie, som sejlede paa Bølgerne, var Plantør Niels Pedersen, Oksbøl; han var dog ikke egentlig Sømand, men havde faaet Lyst til at tage en Tur til København og havde ikke Raad til at rejse paa almindelig Manér, hvorfor han tog Hyre som Matros paa en Skude, som sejlede fra Skive til København og tilbage igen. Det var altsaa det eneste Sømandsskab han havde beværet.

*) E. Varming har læst Korrektur paa saavel Slægtsbogen som Aarsskrift, hvilket Arbejde han altid har udført meget omhyggeligt og fortjener megen Tak for.

A. K.

Om Lærer Søren Pedersen, Fur, gaar der Frasnagn om hans mange humørfyldte Oplevelser. Han var en klog og vittig Mand og benyttedes, som bekendt, overalt paa Øen baade som Læge, Dyrlæge, Prokurator og mange andre Ting paa den afsides Plads. N. Raun Pedersen, Oksbøl, fortæller følgende Historie om ham: En Dag kom en Gaardmand fra Øen ind til ham, og bad ham skrive et Brev for ham. S. P. tog Pen og Papir frem, og Gaardmanden dikterede: »Gode Ven, Peder Madsen!« »Naa, det har jeg,« sagde S. P., »hvad saa mere?« Gaardmanden fortsatte: »Disse kan bekommes.« »Naa, hvad saa?« hvortil blev svaret: »Saa kan du F gale mig slutte!« S. P. vilde jo nok have nærmere Rede paa den ejendommelige Tekst. og saa fortalte Gaardmanden, at det var Peder Madsen, der havde sendt Bud for at forhøre, om han kunde købe nogle Traver Tækkerør hos ham. Det var disse, han kunde bekomme. — Læs ogsaa i Slægtsbogen en anden god Historie om S. P. (Side 57).

E. S. Det var ønskeligt, om flere andre af Slægten vilde indsende lignende Skildringer til Aarsskriftet. A. K.

REGNSKAB

(Aarsskrift 1945)

Indtægt:	Udgift:
Kontingent fra 60 Medl. 120,00	Trykning af Aarsskrift 147,50
Tilskud fra N. Raun Pedersen 25,00	Forsendelse af samme 3,60
Tilskud fra Vald. Dueled. 10,00	Kuverter til do. 1,80
Tilskud fra A. Kjellerup 4,60	Andre Portoudgifter 4,45
	Papir og Kuverter 2,25
Balance Kr. 159,60	Balance Kr. 159,60

A. Kjellerup.

Efter Opsætningen af Aarsskriftet er indkommet følgende Meddelelser:

FØDSLER

Fru Anna Margrethe, født Nissen, gift med Landmand Karl Jespersen, Henne-Kirkeby, har den 25. Januar 1946 faaet en Datter, som er døbt med Navnet Birgit Marie Jespersen. (Side 62 i Sb.)

Fru Henny, født Nissen, gift med Landmand Julius Mortensen, Dejbjerg, har den 3. September 1946 faaet en Søn, som døde den 29. September efter en Operation. Han blev døbt Holger Christian Mortensen. (Side 62 i Sb.)

JUBILÆUM

Frøken Katrine Olesen kunde den 1. September 1946 fejre 10 Aars Jubilæum som Husbestyrerinde hos Repræsentant Vinding, Varde. (Side 63 i Sb.)

50 AARS FØDSELSDAGSFEST

Klitplantør ved Bordrup Plantage, Otto Raun Pedersen, fejrede sin 50 Aarsdag den 16. Oktober ved en Middag paa Bordrup Kro, hvortil var indbudt ca. 100 Gæster, og Festen sluttede med en Svingom. (Side 64 i Sb.)

FORSKELLIGT

Niels Knudsen Breum deltog i Krigen 1848—50 og blev i 1850 saaret af en Kugle gennem de bløde Dele i højre Laar. Samme Aar blev han tilstaaet Pension som Krigsinvalid, hvilken dog nogle Aar senere blev frataget ham. Der fortælles, at det gik saaledes til: En Dag, da han ikke var hjemme, kom en Undersøger fra Krigsministeriet og spurgte hans Hustru, der ikke anede Hensigten med Besøget, om han havde noget Mën af Saaret. Hun svarede, at det ikke var saa slemt, og Følgen blev, at Pensionen blev inddraget, hvilket var en Uret mod ham, da der senere gik Kræft i Saaret. Som Følge heraf maatte han opgive sit Mølleri og led meget, inden han døde. Han søgte om at faa Pensionen sat i Kraft igen, men det lod sig ikke gøre. (Side 30—31 i Sb.)