



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Aarskrift

FOR

DUELEDSLÆGTEN

1947

4. AARGANG



MEDELELSE TIL SLÆGTEN

(Referat fra Udvalgsrådet i Durup d. 3. August 1947).

Efter venlig Indbydelse fra Bygmester Just Justesen og Hustru, Durup, afholdtes det 2. Udvalgsråd i deres Hjem. Ved deres overmaade hjertelige Gæstfrihed i Forbindelse med det mest straalende Solskinsvej og veltilrettelagte Program for Dagen, blev dette Møde en stor og uforglemmelig Oplevelse for Deltagerne, og vi skylder vore Værtsfolk megen Tak herfor. Desværre var to af Udvalgsmedlemmerne forhindret i at møde, men i Stedet for dem var flere af Slægtens Medlemmer fra Mors og Salling til Stede, og det var for os længere borte fra meget morsomt at gøre nærmere Bekendtskab med dem.

Straks efter at vi var ankomne, blev vi bænket ved Fru Justesens veldækkede Frokostbord, og efter at Just Justesen havde budt os velkommen til Durup, var der snart en livlig Samtale i Gang om Slægtsforhold. Ved samme Lejlighed blev der vist os et smukt gammelt Familiealbum, som havde tilhørt afdøde Frøken Karen Marie Pedersen, Durup. Albummet er blevet smukt istandsat af Justesen og har sin egen morsomme Historie. Det var nu fyldt med gamle Familiebilleder af Justesens Familiegruppe, alle forsynet med biografiske Oplysninger. Vi var enige om, at dette saa pietetsfulde Arbejde fortjener megen Anerkendelse og kan være de øvrige Slægtsgrupper til et godt Eksempel, og hver enkelt bør sørge for, at noget lignende kan realiseres. Saadanne Familiealbummer vilde være af stor Betydning og Værdi for Efterslægten frem i Tiden, hvorfor de burde overgives til Slægtssammenslutningens Varetægt.

Formanden, Maskinmester Anton Tingskou, aflagde en kort Beretning om Foreningens Virksomhed, hvoraf det fremgik, at Medlemstallet var steget betydeligt; der var saaledes nu indmeldt 132 Medlemmer, og Tilgangen øgedes stadigt. I Forbin-

æise med det fornøjede Kontingent havde dette medført en bedre økonomisk Basis for Virksomheden, end Tilfældet hidtil havde været. Der kunde nu blive Raad til en Udvidelse af Aarskriftets Tekstsider, saafremt da fornøden og passende Tekst kunde fremskaffes. Endvidere foreslog han, at Foreningen skulde lade sig repræsentere ved forskellige Medlemmer paa særlige Festdage, f. Eks. ved de runde Fødselsdage, Sølv- og Guldbryllupper, Jubilæer og Begravelser, eller paa anden Maa- de vise en lille Opmærksomhed, hvilket vedtoges. Det tidligere fremsatte Forslag om at lade afholde en festlig Sammenkomst for samtlige Medlemmer, f. Eks. i Aarhus, drøftedes, men noget bestemt blev ikke vedtaget, dog skulde hver især undersøge, om der var Stemning blandt Medlemmerne for en saadan Fest.

Det vedtoges at indsamle Bidrag til en Mindesten for vore Stamforældre Peder Knudsen og Hustru, som skulde opsættes paa 100 Aarsdagen for Peder Knudsens Død i 1949, enten paa Grinderslev Kirkegaard, hvor de ligger begravet, eller ogsaa ved deres gamle Hjem i Dueled; men der var dog mest Stemning for Kirkegaarden, og det overlodes til Justesen at undersøge, paa hvilke Betingelser denne Sag bedst lod sig udføre, samt hvor stor Bekostningen herved vilde blive. Iøvrigt var deres Gravsted for længere Tid siden udslettet, og noget egentligt Gravminde havde der aldrig været; Frøkerne Breum, Skive, kunde dog nøjagtigt angive Stedet, hvor deres Gravsted havde været; men det er nu tillige med flere andre sløffet og udlagt til Græsplæne.

Om Eftermiddagen var der arrangeret en Biltur til det gamle Fædrenehjem i Dueled, som i det væsentlige staar i samme Skikkelse som for 100 Aar siden. Ved elskværdig Imødekommenhed fra Ejerens Side fik vi Lov til at se det og færdes frit omkring, baade inde og ude. Det var meget interessant at se dette gamle Hjem, hvortil er knyttet saa mange velsignelsesrige Minder. Især Huset, hvor den gamle Smedie havde været, og den gamle Have, som endnu er den samme som den Gang, beundredes. Ligeledes blev det til Ejendommen hørende Jordareal beset, og det saa ud til at være af Sallings bedste Jord. Den saakaldte „Smedens Høj“, som omtales i Bogen om Ellen, laa ogsaa endnu velbevaret, men det er paa Naboens Jord, den ligger.

Derefter gik Turen til Grinderslev Kirkegaard, hvor man særlig dvælede ved det før nævnte Gravsted, ligesom ogsaa den gamle, smukke Klosterkirke blev set og beundret for dens rene,

arkitektoniske Bygningsstil. Tilslutt begav man sig hen paa den historiske og kendte Grinderslev Kro, hvis Indehaver er en nær Slægtning af Justesen; her var dækket et festligt Kaffe-bord, og flere af Slægtens Medlemmer fra de nærliggende Byer var mødt op; det var meget fornøjeligt at træffe sammen med dem, bl. a. den 75-aarige Jens Kvist, Breum. Formanden foreslog her at sende en skriftlig Hilsen til det fraværende Udvalgsmedlem fhv. Klitplantør N. Raun Pedersen, Oksbøl, som paa Grund af sin Benskade altid er forhindret i at møde, men ikke desto mindre altid med stor Interesse følger med i alt, hvad der vedrører Slægten. Den skriftlige Hilsen blev underskrevet af samtlige Deltagere. Det blev derfor ogsaa vedtaget at afholde næste Udvalgs møde i Oksbøl.

Formanden takkede til Slut Just Justesen og Hustru for det udmærkede Arrangement af Mødet og deres hjertelige Gæstfrihed, som havde været en stor Oplevelse for os alle.

AARETS BEGIVENHEDER

Fødsler:

Fru Anna Bolette, f. Jensen, g. m. Gdr. Ejnar Pedersen, en Søn, f. d. 20. Okt. 1916, døbt Søren Erik Pedersen. (Side 28 i Sb.)

Fru Kamna Magdalene Jensen, g. m. Th. Jensen, en Datter, f. d. 10. Nov. 1945, døbt Brita Jensen. (Side 28 i Sb.)

Fru Esther, f. Bundgaard, g. m. Lærer O. Jensen, en Datter, f. d. 12. Sept. 1945, døbt Gunhild Bundgaard Jensen. (Side 24 i Sb.)

Bestyrer Ove Højslund, g. m. Orfa Pedersen, en Søn, f. d. 16. Okt. 1916, døbt Mogens Højslund. (Side 77 i Sb.)

Plantør Helge Knudsen Pedersen, g. m. Dagny Marie Thomsen, en Datter, f. d. 21. Dec. 1944, døbt Karen Margrethe Pedersen. Ligeledes en Søn, f. d. 9. Dec. 1946, døbt Jens Jørgen Pedersen. En Sjældenhed er det, at de begge er døbt i den samme Daabskjole som deres Fader og alle hans Søsken. (Side 67 i Sb.)

Sognepræst Halvor Bundgaard, g. m. Anne-Lise Frandsen, en Datter, f. d. 14. Marts 1947, døbt Lone Mariane Bundgaard. (Side 24 i Sb.)

Skovfoged Knud K. Pedersen, g. m. Ebba Hansen, en Søn, f. d. 1. Febr. 1947, døbt Per Knudsen Pedersen. (Side 68 i Sb.)

Fru Henny, f. Nissen, g. m. Landm. Julius Mortensen, en Datter, f. d. 9. Juli 1947, døbt Elisabeth Nissen Mortensen. (Side 62 i Sb.)

Fru Ragnhild Marie, f. Madsen, g. m. Forvalter Holger Pedersen, har d. 3. Sept. 1941 faaet en Datter, døbt Jonna Pedersen; ligeledes d. 17. Okt. 1942 en Søn, døbt Finn Pedersen, begge f. i Aalborg. (Side 20 i Sb.)

Fru Gerda, f. Raun Pedersen, g. m. Lærer Th. J. Øhle, en Datter, f. d. 5. Marts 1947, døbt Ane Margrethe Øhle. (Side 65 i Sb.)

Fru Thora Kirstine, f. Breum, g. m. Alfr. Gunnar Laursen, en Søn, f. d. 15. Nov. 1941, i Aarhus, døbt Richard Breum Laursen. (Side 46 i Sb.)

Runde Fødselsdage:

- Januar:* Fru Oline Kirstine Jensen, gift Skov, Børkop, fyldte 70 Aar d. 2. Januar. (Side 71 i Sb.)
- Maj:* Kontrolass. Frk. Johanne Mehlsen, Hans Brogesgade 18, Aarhus, fylder 50 Aar d. 4. Maj. (Side 20 i Sb.)
- Juni:* Fabrikant N. Breum Kjellerup, Ø.-Kjellerup Mosebrug, Vinderup, fylder 60 Aar d. 3. Juni. (Side 41 i Sb.)
Fru Kirstine Marie Jensen Bundgaard, Nykøbing M., fylder 75 Aar d. 12. Juni. (Side 22 i Sb.)
Frøken Caroline Olesen, Hennegaard, Henne, fylder 50 Aar d. 13. Juni. (Side 63 i Sb.)
Fru Ellen Raun Dirksen, Rudkøbing, fylder 50 Aar d. 24. Juni. (Side 65 i Sb.)
- Juli:* Skibsreder Aage Caspersen, g. m. Ragnhild Korsholm, Bøgø, fylder 50 Aar d. 15. Juli. (Side 75 i Sb.)
- Septbr.:* Fru Anna Hansigne Korsholm Laursen, Seattle, Wash., U.S.A., fylder 60 Aar d. 18. September. (Side 75 i Sb.)
Gdr. Jens Kvist, Breum, Jebjerg, fylder 75 Aar d. 2. Juli. (Side 16 i Sb.)
- Oktober:* Mejerifarmer Aksel Clausen, g. m. Jenny Kjellerup, Ojal, Calif., U.S.A., fylder 50 Aar d. 2. Oktober. (Side 44 i Sb.)
- Novbr.:* Fru Else Jensen, Thise, Jebjerg, g. m. Gdr. Niels Jensen, fylder 65 Aar d. 8. November. (Side 28 i Sb.)
- Decbr.:* Grosserer Poul Korsholm, Bredgade 25 C, København K., fylder 50 Aar d. 3. December. (Side 73 i Sb.)
Anton Nielsen, Metuchen, New Jersey, fylder 60 Aar d. 8. December. (Side 58 i Sb.)
Fru Grosserer Ellen Breum, Frimodtsvej 6, Hellerup, fylder 65 Aar d. 8. December. (Side 49 i Sb.)



Fhv. Klitplantør N. Raun Pedersen.

Den 4. Sept. 1947 fyldte fhv. Klitplantør N. Raun Pedersen, Oksbøl, 80 Aar. Allerede fra tidlig Morgenstund strømmede det

ind med Gaver, Blomster og Telegrammer. Første Gratulanter var Klitdirektøren med Frue og en Deputation fra „Foreningen af Statens Klitplantører“ med Formanden i Spidsen, som iøvrigt var Fødselarens Søn, Klitplantør Otto Raun Pedersen, Borstrup. Endvidere kom en Skrivelse fra Ho-Oksby Sogneraad med Tak for hans Arbejde som Sogneraadsformand i 8 Aar fra 1917—25, ligeledes fra Dueled-Slægtens Sammenslutning. Han modtog flere Blomsterdekorationer, ledsaget af mange gode Sager, bl. a. ogsaa fra hans gamle Skovarbejdere.

Børn og Svigerbørn var indbudt til Frokost i Hjemmet, og om Eftermiddagen var indbudt ca. 70 Gæster til Kaffe i Borstrup Kro og senere til et festlig Aftensbord, hvor der blev holdt en Del Taler med Sange ind imellem, bl. a. en Sang fra et af hans Børnebørn, hvorefter nedenfor gengives nogle af Versene. Sønnen, Lærer N. Raun Pedersen, Orten, holdt Festtalen for sin Far og udtalte bl. a.: „Jeg vil gerne paa denne Mærkedag sige dig, Far, Tak for det Barndomshjem, du og Mor gav os. Tak for alt det gode, I lærte os. I lærte os at holde os til Sandheden i stort som i smaat og altid gøre, hvad der var Ret. Søndagen havde sin egen Festglans med rent Tøj fra inderst til yderst og blankpudsede Sko. Naar vores Far og Mor vilde i Kirke, var det skønt, om vi kunde faa Lov til at gaa med; det var meget højtideligt at være med dem i Kirke. Det sidste, Far gjorde, inden vi gik hjemme fra, var at tænde en stor Cigar; den kunde lige slaa til, til vi naaede Kirken. Ogsaa Tak for al din Kærlighed til os fra vi var smaa til i Dag, vi ved, den omfatter ikke os Børn alene, men ogsaa dine Svigerbørn og Børnebørn. Jeg husker, at I over eders Senge havde hængende disse Ord: „Under dine Vingers Skygge, Herre, lad os bo og bygge“, som jeg tror ikke blot var Ord, der hængte til Pynt, men som I ønskede og stræbte efter maatte være Virkelighed for Eder. Sluttelig vil jeg udtale Ønsket om, at vi maa beholde dig længe endnu blandt os. Jeg ved, din Sygdom er meget ubehagelig, og at Smerterne af og til bliver saa slemme, at det er ved at tage Modet fra dig; men jeg vil ønske, at du maa faa det saadan, at du stadig selv maa kunne glæde dig ved Livet. Og saa til Slut: Til Lykke med de 80!“

(Side 63 i Sb.)

Sang ved Bedstefars 80 Aars Fødselsdag.

*Min Bedstefar han er saa rar, det bedste som jeg ved,
jeg derfor synge vil en Sang og give jer Besked,
paa hvad han virket har nu her i fire Sneese Aar.
Ja, Tiden flyver rask afsted, og Aarene de gaar.*

*Min Bedstefar han var Plantør, sin Gerning har han kær,
jeg tit i Skoven gaar med ham og ser paa Juletræer,
og I kan tro, en Tur det er, for der er højt Humør;
naar jeg engang skal vælge Stand, det sikkert bli'r Plantør.*

*Min Bedstefar er Jægersmand, han skyder Ræv og Buk,
han sigter dem paa Kornet, de giver ej et Suk,
og naar saa Saaten er forbi, i muntert Vennelag
han sidder glad og taler med om Jægersmandens Dag.*

*Min Bedstefar han holder Fæst paa Kroen her i Dag
og tænkt engang, jeg er budt med i voksnes Vennelag.
Til Slut nu, kære Bedstefar, en Tak du her skal ha',
jeg ønsker mange gode Aar -- Hurra! Hurra! Hurra!*

Dødsfald.

Fhv. Fiskehandler N. Fr. S. G. Mehlsen, Vesterbrogade 160, København, er afgaaet ved Døden den 30. August 1947.

Frøken Karoline Olesen, Hennegaard, er den 12. Marts 1947 afgaaet ved Døden efter flere Aars Sygdom, 49 Aar gl. Hun havde bestemt, at hendes Begravelse skulde foregaa i dybeste Stilhed, men alligevel var Kirken smukt pyntet af Venner og Naboer, som ogsaa mødte og fulgte hende til hendes sidste Hvilested paa Henne Kirkegaard. (Side 63 i Sb.)

I Aarsskriftet 1945 blev meddelt, at Repræsentant Jacob Fischer-Petersen, Aalborg, var afgaaet ved Døden, uden at nærmere Oplysninger herom kunde gives. Det er nu blevet meddelt, at han døde den 28. Juni 1945 og blev begravet den 2. Juli. Han efterlod sig Hustru af andet Ægteskab og to Børn af første Ægteskab. (Side 19 i Sb.)

Om fhv. Mejeribestyrer Chr. Thorndahl, Øland, der døde den 25. Marts 1941, skrev den lokale Avis følgende smukke Mindeord: „Det var med dyb Vemod, Sognets Beboere modtog Budskabet om hans Død. Skønt helt fremmed for Egnen, da han ved Oprettelse af Mejeriet „Øland“ pr. Halvrømmen 1898 overtog Pladsen som dets Bestyrer, formaaede han straks at leve sig ind i Forholdene, og ved sin retlinede Færd og sit vindende Væsen blev han ét med den Befolkning, der nu ved hans Død betragtede ham som en af deres egne. Offentlige Bestillinger har

Chr. Thorndahl aldrig tragtet efter, men Ægnens ve og vel laa ham stærkt paa Sinde, og skulde en god Sag fremmes, blev der ikke banket forgæves paa hans Dør“.

Ved Begravelsen blev der vist en sjælden stor Deltagelse, og Kirken var smukt pyntet af Venner. Der var et Væld af Kranse, hvoraf mange signerede, bl. a. fra Mejeriet „Øland“, Brugsforeningen, Naboer paa Hammershøj, Aalborg Amts Mejeristforening og De danske Mejeriers Fællesindkøb. Provst Richter talte over et Ord af Paulus: „Men Haabets Gud fylde eder med al Glæde og Fred, idet I tror, for at I maa blive rige i Haabet“. Den sidste Del af Talen var stærkt personlig præget, og Provsten skildrede her den dybe Vemod, der greb alle, da Budskabet om Chr. T.s Død spredtes. Ved sin Færd og sit Virke havde han vundet sig Venner. Hans Gerning var præget af Ansvar og Pligtfølelse, og Interessenternes Ve og Vel laa ham altid paa Sinde. Et lykkeligt Hjemliv levede han sammen med sin Hustru og sine Børn, og Hjemmet var tillige et Sted, hvor enhver gerne kom, fordi de alle dér havde eet i Sinde — Gæstfrihed. Mange vil i Taknemmelighed bevare Mindet om ham. Et gribende Indtryk gjorde det, da Afdødes to Sønner staaende foran Kistens Hovedende sang den kønne Sang: „Sov, lille Får, mens Blomsterfloret dækker“. (Side 20 i Sb.)

Organist Chr. Kjellerup er d. 9. Nov. 1947 afgaaet ved Døden paa Rigshospitalet i København, 58 Aar gl., som Følge af en forholdsvis kortvarig Lungesygdom. Hans triste Skæbne, at han allerede som Barn blev blind paa begge Øjne, er anført i Slægtsbogen og behøver derfor ikke nærmere Omtale her. Under sit Ophold paa Det kgl. Blindeinstitut uddannedes han i Violin- og Orgelspil af Nicolaj Hansen og kgl. Koncertmester Peder Møller. Flere vellykkede Koncerter afholdt han sammen med den blinde Komponist Aksel Agerby og Violoncellisten Karl Bjarnhof, den kendte Blindetrio, der bl. a. uropførte en Række af den blinde Komponist Laurits Lauritsens Værker. Men Kjellerups levende Aand og mangesidige Begavelse førte hurtigt til, at Musikken i Løbet af kort Tid ikke mere var ham nok. Og ansporet af sine litterære Venner forsøgte han sig som Forfatter af bl. a. nogle storartet slagfærdige og elegante Aforismer, der blev optaget i „Verden og Vi“. Samtidig komponerede han en Del — fortrinsvis Smaasange — hvoraf et Par er optaget i Danmarks Melodibog, og efter forholdsvis sent at have taget Organisteksamen knyttedes han til Københavns Begravelsesvæsen, hvor han virkede i over 25 Aar. Desuden ud-

foldede han i Størsteparten af sit Liv et meget stort og paa-krævet Arbejde inden for Blindesagen; han var saaledes i 25 Aar Medlem af Bestyrelsen for Foreningen „Danmarks Blinde“.

Efter hans ofte fremsatte Ønske skulde hans Bisættelse foregaa i dybeste Stilhed, men alligevel var der mødt henved 100 Deltagere i Rigshospitalets Ligkapel, hvor Bisættelsen fandt Sted, bl. a. Forstanderen for Det kgl. Blindeinstitut, en Deputation fra „Danmarks Blinde“ og Odd Fellow Ordenen, alle med signerede Kranse; iøvrigt var der en Mængde andre Kranse og Buketter. Afdødes nære Ven, Pastor Svend Nielsen, Sct. Pauls Kirke, holdt en smuk og stærkt personlig præget Tale, bygget over Ordet „Lyset“, som den afdøde i dette Tilfælde i bogstavelig Forstand ikke kunde se, men som brændte saa meget stærkere i hans Indre. Præsten forrettede derefter Jordpaakastelsen, hvorefter Baaren førtes til Krematoriet. Under Bisættelsen blev musiceret af blinde Kammerater (Violin og Solosang), og sluttelig bragte afdødes Broder, Anders Kjellerup, en hjertelig Tak til hans efterladte Hustru og Datter for al den Omsorg og Hjælpsomhed, de gennem et langt harmonisk Samliv havde ydet deres Mand og Fader, og takkede derefter paa Familiens Vegne Følget for Deltagelsen. Efter at Ligbrændingen havde fundet Sted, blev efter afdødes Ønske hans Urne ført til hans Fødesogns Kirkegaard i Ejsing ved Vinderup og nedsat i Familiegravstedet dér. (Side 42 i Sb.)

— — —

Chr. Kjellerups store Slagfærdighed og rammende Replikker var kendt i vide Kredse. En Journalist var engang Vidne til en saadan Replik i Sporvognen, som han bagefter gengav i et københavnsk Dagblad med følgende Bemærkninger som Indledning: Den kendte blinde Organist Chr. Kjellerup kom en Dag i en Sporvogn ud for en af disse rare, medlidende Damer, der absolut maa tale og have deres Nysgerrighed tilfredsstillet. Damen indledte Samtalen med at spørge, om den Herre var blind?

— Ja! lød Svaret.

— Kan De slet ikke se? Nej!

— Kan De heller ikke skimte en lille Smule? Nej!

— Kan De da selv spise? Ja!

— Kan De selv klæde Dem paa? Ja!

Og saadan fortsattes Krydsforhøret en Tid lang. Tilsidst sagde Kjellerup med sit mest elskværdige Smil:

— Kæreste Frue! De har spurgt mig om saa meget, nu vil jeg til Gengæld stille Dem et Spørgsmaal: Har De Ligtorne? For nu skal jeg af! Tableau!

Bryllupper:

Pastor Halvor Bundgaard, Bogø, blev d. 22. April 1946 gift med Husholdningslærerinde Frøken Anne-Lise Frandsen, f. d. 7. Nov. 1917 i Holstebro, Datter af afdøde Repræsentant Søren Frandsen, Skanderborg. (Side 24 i Sb.)

Frøken Thora Kirstine Breum blev d. 23. Maj 1943 gift med Repræsentant Alfr. Gunnar Laursen, f. d. 18. Juni 1920 i Dover. (Side 46 i Sb.)

Autovognmand Svend Aage Jensen, Aasted, blev d. 28. April 1945 gift med Frøken Else Bro, Grønderup, f. d. 9. Marts 1922. (Side 28 i Sb.)

Gaardbestyrer Ove Hajslund, „Bakkely”, Tustrup, blev d. 31. Marts 1946 gift med Frøken Orfa Federsen, f. d. 16. Okt. 1920 i Hjørring. (Side 77 i Sb.)

Niels Jørgen Toft Nielsen, Solgaarden, Nr. Sundby, blev d. ?? ???? gift med Frøken Gerda Helene Andersen, Datter af Hattemager Johan Andersen, Aalborg. (Side 23 i Sb.)

Fabriksmedhjælper Carl Johannes Gudiksen, Grenaa, blev d. 19. Juli 1947 gift med Frøken Esther Truelsen, Datter af Enkefru Truelsen, Herning. (Side 39 i Sb.)

Sygeplejerske Frøken Erna Breum Kjellerup, Skive Sygehus, blev d. 9. Sept. 1947 gift med Brugsuddeler Knud Wendelbo, Rettrup, f. d. 12. Nov. 1913 i Astrup v. Arden S. (Side 42 i Sb.)

Frk. Grethe Svendsen, Kolding, blev d. 24. Sept. 1947 gift med Leif Glenbo, Søn af Fuldmægtig Glenbo, Kolding. (Side 20 i Sb.)

Frøken Esther Nissen, Hennegaard, blev d. 11. Okt. 1947 gift med Gmd. Kaj Emanuel Johansen, Henneby, f. d. 29. Sept. 1912. (Side 63 i Sb.)

Frøken Else Greve Madsen, Vinderup, blev d. 3. August 1947 gift med Styrmænd Bent Chr. Ries, Esbjerg, f. d. 29. April 1924 i Esbjerg. (Side 41 i Sb.)

Fru Ragnhild Hansen, f. Bundgaard, blev i 1944 gift med Fabrikant Krog, Odense. (Side 23 i Sb.)

Frk. Ragnhild Marie Madsen, Aalborg, blev d. ?? ???? gift med Forvalter Holger Pedersen, V. Hassing. (Side 20 i Sb.)

Carl Chr. Madsen blev d. ?? ???? gift med Frk. Lydia Jensen, f. d. (Side 20 i Sb.)

Guldbryllup:

Fru Nielsine Laursen, g. m. Gdr. Andreas Kolding, Roslev, kan fejre Guldbryllup d. 6. Nov. 1948. (Side 15 i Sb.)

Udnævnelser:

Klitplantør Niels Knudsen Pedersen, Oksby, er d. 1. Nov. 1947 udnævnt til Dønbrogsmænd. (Side 66 i Sb.)

Toldassistent Willy Knudsen Pedersen, Kolding, er blevet forfremmet til Overtoldassistent og forflyttet til Horsens. Paa Grund af, at der ingen Lejlighed kunde faas i Horsens, bor han fremdeles i Kolding. (Side 66 i Sb.)

Klitplantør Kr. Raun Pedersen, Tornby Plantage, er fra 1. Sept. 1947 udnævnt til Plantør ved Oksby Plantage. Det er hans Barndomshjem, hvor hans Far var Plantør i 34 Aar. (Side 64 i Sb.)

Skovfoged Knud K. Pedersen er fra 1. Sept. 1947 udnævnt til Skovfoged ved Hedeselskabets Plantage i Hurup. (Side 68 i Sb.)

Mogens Raun Pedersen er fra 1. August 1946 antaget som Elev i Varde Bank. (Side 64 i Sb.)

Svend Raun Pedersen er fratraadt sin Stilling i Varde Bank og er nu Elev paa Vestjydsk Gymnasium; han vil læse til Civilingeniør. (Side 64 i Sb.)

Lærer Peter Thorndahl og Hustru, Hornum, er antaget som Lærer og Lærerinde ved Weldt Skole i Sydslesvig. Da der er Pasvanskeligheder for Hustruen, er hun endnu ikke tiltraadt. (Side 21 i Sb.)

Bent Thorndahl, Hornum Skole, har i Sommer taget Studentereksamen fra Herlufsholm. Han er nu Journalist ved Dybbølposten i Sønderborg. (Side 21 i Sb.)

Knud Frederiksen, Kgs. Lyngby, som i 1946 tog Studentereksamen fra Statsskolen i Lyngby, er fra 1. Januar 1948 optaget som Elev i Musik paa Musikonservatoriet, København. (Side 38 i Sb.)

Skovfogedelev Niels Raun Pedersen har bestaaet Oprykningsprøven paa Asmildkloster og er fra 1. Nov. 1947 antaget som Elev paa Herlufsholm Skovdistrikt. (Side 65 i Sb.)

Poul Thingskou, Rørdal, har som Elektrotekniker bestaaet sin Svendeprove og fik for sit Svendestykke Betegnelsen: „Veludført“; har derefter begyndt at læse til Eksamen paa Elektroteknikum i Aalborg. (Side 80 i Sb.)

Hotelejer Holger Svendsen, Kolding, g. m. Ottelia Fischer-Petersen, har solgt Ny Missionshotel og er nu Bilforhandler og har stort Værksted. De bor nu i Villa „Warna“, Fynsvej, Kolding. (Side 20 i Sb.)

Bestyrer Ove Hajslund har overtaget en Ejendom paa 10 Tdr. Land i Sdr. Homaa pr. Trustrup. (Side 77 i Sb.)

Afskedigelser:

Klitplantør Niels Knudsen Pedersen, Oksby Plantage, har d. 1. Juni 1947 paa Grund af Alder faaet sin Afsked med Pension. Han er flyttet til Blaavand, hvor han har købt en Villa. (Side 66 i Sb.)

Lærerinde Frk. Ingeborg Raun Pedersen har d. 1. December 1946 paa Grund af Sygdom taget sin Afsked fra Tim østre Skole, hvor hun har virket i 23 Aar. Hun bor nu i Oksbøl. (Side 66 i Sb.)

Jubilæer:

Maskinmester Anton Tingskou, Rørdal Cementfabrik, kunde d. 1. Marts 1947 fejre sit 25 Aars Jubilæum og var i den Anledning Genstand for megen Opmærksomhed saavel fra sit Firma som fra Medarbejdere og gode Venner. Ved en Festlighed i hans smukke og rummelige Hjem blev der overrakt ham mange Gaver og et stort Antal Blomsterdekorationer. Talerne var legio. Alt i alt en vellykket og minderig Dag for Jubilæren. (Side 80 i Sb.)

Lærer N. Raun Pedersen, Orten, kunde d. 1. September fejre 25 Aars Jubilæum som Formand og Kasserer for Varde Landsogns Sygekasse. (Side 64 i Sb.)

Elektricitetsbestyrer Niels Villadsen, Roslev, kunde d. 1. Juni fejre 40 Aars Jubilæum som Bestyrer af dette Værk. Villadsen havde frabedt sig nogen som helst Festlighed, men i Stedet for havde Bestyrelsen arrangeret en Biludflugt sammen med Jubilæren. (Side 14 i Sb.)

Assurandør Magnus Nielsen, g. m. Anna Breum Olesen, har købt og overtaget en Kolonialforretning, Exnersgade 49, Esbjerg. (Side 47 i Sb.)

AARSSKRIFTET OG SLÆTSBOGEN

Aarsskriftet fremtræder i Aar i udvidet Skikkelse, idet Forhøjelsen af Kontingentet og den store Tilgang af nye Medlemmer til Slægtsforeningen har muliggjort, at der kan medtages mere Læsestof, hvad der gør den mere interessant end kun de tørre Datoer og Aarstal, som hidtil har været det væsentlige. For at vi fremtidig kan skaffe det nødvendige Stof til de udvidede Tekstsider, maa vi appellere til Medlemmernes Skrivefærdighed og haaber at faa mange Artikler, der kan være af Interesse for Slægten, f. Eks. Skildringer af de ældste Slægtled. Ligeledes anmodes Medlemmerne om at indsende Familienyheder; det er næsten uoverkommeligt for Redaktionen at faa disse fremskaffet fra hver enkelt Familie. Men husk endelig at opføre Datoer og Aarstal, ogsaa for de indgiftede Medlemmers Fødselsdage og Aar; thi man maa ikke glemme, at Aarsskriftet er en Fortsættelse af den egentlige Slægtsbog. I Aar har vi ment det formaalstjenligt at fremsætte en Fortegnelse over de til Dato indmeldte Medlemmer af Slægtsforeningen med fuldstændig Adresse. Hvis der er Fejl eller Mangler heri, bedes dette venligst meddelt Redaktionen: Anders Kjellerup, Halmtorvet 56, 3. S., København V. Samme Sted kan Slægtsbogen faas á 3 Kr. pr. Eksemplar.

Rettelser:

I Aarsskriftet 1946 er fejlagtigt angivet følgende:

Side 4 er anført Plantør Otto Raun Pedersen, Oksby, skal være Bordrup i Stedet for Oksby.

Side 6 er anført, at Plantør N. Raun Pedersen fylder 70 Aar, skal være N. Knudsen Pedersen, Oksby.

Side 9 er anført N. Raun Pedersen, Oksby; skal være Bordrup i Stedet for Oksby.

Side 10 er anført Plantør Niels Pedersen, Oksbøl; skal være Plantør i Tvorup Plantage 1855-73 og i Blaabjerg Plantage 1877-90. (Se Fortællingen under Forskelligt 1946).

Redaktøren beklager meget de anførte Fejl og haaber, at saadanne ikke skal gentage sig.

FORSKELLIGT

Tantes Familiealbum

*Det ligger og pranger
med Spønder og Spanger
paa Stadsstuenes fineste Bord.
Det minder og maner
med Ophav og Ahner
og Frænder i fagreste Flor.*

*Hvor prægtigt og lødigt!
Man sidder ærbødigt
og fingerer ved Albummets Bind.
Men før man ved a' det,
maa Smilet erstatte
den Andagt, som fyldte Ens Sind.*

*Aanej er det muligt,
at Folk var saa gru'ligt
maskeret i Tider, som gik?
Den Hat! De Turnyrer!
Det Skæg! De Frisyre!*

(Efter Politiken).

Historien om Karen Marie Pedersens Familiealbum

Karen Marie P. var i sine unge Dage Husassistent hos en Sagfører i Skive. Da hun var en køn, munter og rapmundet Pige, havde hun derfor nok en Del Beundrere. En Dag, hun rejste paa Juleferie til Durup, var der fire unge Menesker i Skive, som købte et meget fint Album, som hun skulde have til sin Fødselsdag d. 31. Dec. Det blev sendt med Dagvogn til Bajlum Kro, og derfra skulde det saa have været sendt med Posten til Durup, men ved en Forglemmelse blev det liggende i Kroen. Da nu Karen Marie igen efter Jul rejste tilbage til Skive, havde de unge Herrer selvfølgelig tænkt, at hun vilde sige dem Tak for Gaven, men Takken udeblev, da hun jo ikke havde faaet Gaven. Tiden gik nu til hen paa Sommeren, og saa var der én af Herterne, som dristede sig til at spørge, om hun ikke havde modtaget en Pakke til Fødselsdagen; det havde hun altsaa ikke. Han rejste saa ud til Bajlum Kro og fik fundet den dér . . . Det er det Album, som J. Justesen har ladet istandsætte og fyldt med Familiebilleder. (Side 27 i Sb.)

Slagtermester Anders Plejdrup, Roslev, har sidste Sommer foretaget en Rejse til Canada, hvor han har aflagt et 3 Maaneders Besøg hos sin Søn, der er Anlægsgartner i Winnipeg; det var en stor Oplevelse for dem begge. (Side 14 i Sb.)

Fru Anna Korsholm Laursen, Seattle, U.S.A., har i Sommer tilligemed sin Datter aflagt et Besøg i det gamle Land. (Side 75 i Sb.)

Frk. Marie Kirstine Breum, Jyllandsgade 22, Skive.
 Boghandler Fru Hedvig Breum, Nørregade 12, Køge.
 Klitplantør Helge Knudsen Pedersen, Hjardemaal, Frøstrup.
 Repræsentant Kai Breum, Carit Etlarsvej 8, Odense.
 Fru Madsine Greve Madsen, Nørregade 37, Vinderup.
 Landsretssagfører J. J. Breum, Hjørring.
 Bygmester Just Justesen, Durup.
 Gdr. Jacob Jensen, Toustrup, Durup.
 Sygeplejerske Frk. Nelly Nielsen, Nederby, Fur.
 Fru Kathrine Greve Haaning, Sevel, Vinderup.
 Fru Ane Jørgensen, Nybrogade 32, 2. S., Vejle.
 Fru Agnete Korsholm Jantzen, Romøgade 8, København Ø.
 Repræsentant Jacob Breum, Dr. Margrethesvej 67, Aarhus.
 Fru Grethe Møller, Nybrogade 32, 2. S., Vejle.
 Møbelhandler Jacob P. J. Bundgaard, Toftegade 8, Nykøbing M.
 Børnehavelærerinde Fru Marie Hajslund, Storegade 60, Grenaa.
 Landbruger Ove Hajslund, Sdr. Homaa pr. Trustrup.
 stud. jur. Jørgen Hajslund, Cart Adellersgade 8, 4. S., København K.
 Gdr. Morten Mortensen, Hakkildgaard, Jebbjerg.
 Slagtermester Anders Plejdrup, Roslev.
 Maskinmester Anton Tingskou, Rørdal, Aalborg.
 Gdr. Andreas Kolding, Roslev.
 Fru Anna Plejdrup, Durup.
 Kirkebetjent P. Plejdrup, Roslev.
 Fru Marie Plejdrup Villumsen, Roslev.
 Fru Bertha Døssing Thomsen, Grenaavej 33, Aarhus.
 Forretningsbestyrer H. P. Mehlsen, Blankavej 17, Valby.
 Kontorass. Frøken Marie Antoinette Breum, Otto Rudsgade 13, Aarhus.
 Elektrotekniker Poul Tingskou, Rørdal, Aalborg.
 Købmand R. Grønlund Knudsen, Nørrebro, Aalborg.
 Fru Henny Mortensen, Dejbjerg, Lem.
 Lærer N. Raun Pedersen, Valby Skole, Valby.
 Grosserer Poul Korsholm, Bredgade 25 C, København K.
 cand. jur. Poul Buch Breum, Hjørring.
 Fhv. Klitplantør N. Knudsen Pedersen, Blaavand, Okshøl.
 Sygeplejerske Frk. Esther Pedersen, Blaavand, Okshøl.
 Fru Rigmor Raun Nielsen, Graulund, Okshøl.
 Fhv. Lærerinde Frk. Ingeborg Raun Pedersen, Okshøl.
 Fru Mariane Thorndahl, Slagsted, Hjallerup.
 Fru Olga Breum Nielsen, Havnegade 8, Nykøbing M.
 Malermester Juelsgaard Breum, Maglegaards Allé 12, Søborg.
 Overbibliotekar Valdemar Dueled, Kalundborg.
 Barber, Repræsentant A. P. Breum, Julius Thomsensgade 14, Københ. V.
 Fru Meta Toft (Aksel Nielsen) Jernbanegade 12 A, Randers.
 Frøken Bente Nielsen, Jernbanegade 12 A, Randers.
 Niels Jørgen Nielsen, Solgaarden 6 B, Nr. Sundby.
 Manager Peder Korsholm Breum, Bashaw, Alta, Canada.
 Fru Styrmand Else Greve Ries, Nørregade 75, Esbjerg.
 Fru Anna Bolette Pedersen, Gammelstrup, Stoholm.
 Autovognmand Svend Aage Jensen, Aasted, Durup.

Forpagter Chr. Otto Jensen, Balling Præstegaard, Balling.
 Gdr. Niels P. Jensen, Toustrup, Durup.
 Fru Thora Kirstine Breum Laursen, Skaade, Højbjerg.
 Maskinmester Aage Thingskou, Assensgade 3, Aarhus.
 Gdr. J. Kr. Gudiksen, Haugaard, Hvidbjerg, Skive.
 Fabrikant Aage Gudiksen, Hvidbjerg, Skive.
 Fru Marie Hedegaard, Hotel Platzburg, Varde.
 Landmand Hans P. Mortensen, Mogenstrup, Jebjerg.
 Fru Kamma Jensen (Gdr. Th. Jensen), Balling.
 Fru Skibsreder Ragnhild Caspersen, Bogø By, Bogø.
 Fru Bankdirektør Erna Kloster, Strandparksvej 7, Hellerup.
 Fru Grosserer Esther Preisler, Rebekkevej 51, Hellerup.
 Fru Grosserer Ellen Breum, Fimodtsvej 6, Hellerup.
 Mejeribestyrer Kaj Thorndahl, Øland Andelsmejeri, Halvorsen.
 Lærer P. Thorndahl, Hønum Skole, Braaskov.
 Ingeniør J. Thingskou, Søndergade 14, Aalborg.
 Fru Johanne Breum Aabolt, Aldershøj, Hjørring.
 Frøken Edith Bundgaard, Peder Bungsvej 95 2. S. København F.
 Kørelærer Niels P. Breum, Skovvejen 5, Bjerringbro.
 Gdr. N. P. Jensen, Toustrup, Durup.
 Frk. Julie Marie Breum, c/o Tandlæge Kabell, Nyborg.
 Overtoldassistent Willy Knudsen Pedersen, Toldkontoret Højsens.
 Fru Kirstine Toft, Toftegade 9, Nykøbing M.
 Fru Margrethe Pedersen, Rærup, Roslev.
 Maskinist A. P. Korsholm Jørgensen, Fredensgade 9, Struer.
 Skovfoged Knud Knudsen Pedersen, Grindsted.
 Damerisørinde Kathrine Gudiksen, Lillegade, Grenaa.
 Fru Signe Gudiksen Bundgaard, Hesselbjerg Skive.
 Bogbinder Frk. Inge Breum, Nørregade 12, Køge.
 Boghandler Ole Breum, Nørregade 12, Køge.
 Landsretssagfører Julsgaard Breum, Køge.
 Fru Målermester Martha Breum Olesen, Ejlsing, Vinderup.
 Fru Pastorinde A. Korsholm Maarbjerg, Assing Præstegaard Kibæk.
 Murermester Kr. Johan Breum, Søby, Højslev.
 Fru Ellen Raun Dirksen, Rolighedsvej 17, Rudkøbing.
 Fru Anna Korsholm Hansen, Skovbrynet, Kokkedal.
 Forretningsfører Poul R. Eriksen, Birkeallé 4, Herning.
 Fru Agnes Toft, Lilletorv, Nykøbing M.
 Assistent Richard Madsen, F.D.B.s Hovedkontor, Aalborg.
 Fru Else Jensen (Gdr. N. Jensen), Thise Torp, Jebjerg.
 Gdr. N. Breum Mortensen, Geddal, Ejlsing, Vinderup.
 Gdr. Jens Jensen, Nissum, Durup.
 Barbermester H. A. Mehlsen, Farre, Sparup.
 Værkfører Peder Jensen, Gortzvej Ribe.
 Gdr. Jens Breum Mortensen, Kvium, Hjern.
 Fru Johanne Breum Eriksen, Birkeallé 4, Herning.
 Træhandler Holger Skov, Børkop.
 Købmand H. Korsholm Jensen, Uggerby, Hjørring.
 Fru Signe B. Sørensen, Vestergaard, Jebjerg.
 Chauffør T. Korsholm Jørgensen, Hjern.

Overelektromontør N. Ebbesen Mehlsen, Hans Brogesgade 18, Aarhus.
Oldfrue Charlotte Jensen, Sygehuset. Hobro.
Fru Ellen Hajslund Hansen, Rubinsteinsvej 28, København V.
Fru Ottilia Christensen, Slagsted Skole, Hjallerup.
Servitrice Frk. Gerda Nissen, Missionshotellet, Løngangsstr. 27, Kbh. K.
Frk. Grethe Breum, Pontoppidansgade 2, 3. S., Aarhus.
Ingeniør Harald Bundgaard, Billund St.
Pastor Halvor Bundgaard, Baagø, Assens.
Jacob Kr. Toft, Markedsgade 2, Nykøbing M.
Arkitekt Aage Bundgaard, Frederiksberg Allé 20, 3. S., København V.