



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Aarskrift

FOR

DUELEDSLÆGTEN

1948

5. AARGANG



REDIGERET AF ANDERS KJELLERUP

Udvalget for Slægtssammenslutningens Adresser:

Maskinmester Anthon Tingskou, Rørdal, Aalborg, (Formand).

Bygmester Just Justesen, Durup.

Lærerinde Frøken Ingrid Breum, Jyllandsgade 22 Skive.

Fhv. Klitplantør N. Raun Pedersen, Oksbøl, (Kasserer).

Børnehavelærerinde Fru Marie Højslund, Grenaa.

Sygeplejerske Frøken Nelly Nielsen, Tycho Brahesvej 10, Aalborg.

*Fhv. Mejeriejer Anders Kjellerup, Halmtorvet 56³, København V.
(Sekretær og Redaktion).*

MEDDELELSE TIL SLÆGTEN

(Referat af Mødet i Oksbøl den 17.--18. Juli 1948).

Af Hensyn til, at N. Raun Pedersen, Oksbøl, altid er afskåret fra at kunne deltage i Udvalgmøderne paa Grund af sit svagelige Helbred, blev det ved Mødet i Durup 1947 vedtaget at afholde næste Møde i Oksbøl; det blev fastsat til Lørdag og Søndag den 17.—18. Juli. I Forvejen var det bestemt, at Deltagerne skulde samles i Ringkøbing og derfra tage med Rutebil gennem Hvide Sande og videre med Tog fra Nr. Nebel til Oksbøl, hvortil vi med nogen Forsinkelise ankom Kl. 9 Aften. Vi blev modtaget med et festligt dækket Bord af N. Raun Pedersen og budt hjerteligt velkommen, og han udtalte sin Glæde over, at der ved denne Lejlighed var blevet en Mulighed for ham til at lære sine fjernere Slægtninge at kende. Det var meget beklageligt, at ikke alle Udvalgsmedlemmerne havde kunne deltage i dette Møde, men han forstod, at den lange Rejse var baade bekostelig og besværlig for hver enkelt. Næste Dag samledes vi igen i Raun Pedersens Hjem til Morgenkaffe, hvorefter vi blev indbudt til en splendid Frokost paa Bordrup Kro, hvor det egentlige Mødestof blev behandlet; men forinden var der arrangeret en Biltur til Blaavandshuk med Otto Raun Pedersen som Fører. Turen gik gennem de store Klitplantager og videre ud til Fyret paa Blaavand, hvor de store og kostbare Fæstningsanlæg, som Tyskerne under Besættelsen havde anlagt der, blev beset. Paa Tilbagevejen aflagdes Besøg i Otto Raun Pedersens Hjem, samt i den idylliske Have ved Oksby Plantørbolig.

Ved Frokosten aflagde Formanden, Anton Tingskou, Aalborg, Beretning om Foreningens Virksomhed i det forløbne Aar, hvoraf det fremgik, at Medlemstallet var i stadig Stig-

ning, og det saa ud til, at ogsaa de unge havde Interesse for Foreningen, idet flere af disse havde indmeldt sig. Dette var meget glædeligt, da det jo er dem, der med Tiden skal føre Foreningen videre. Forskellige Forhold blev drøftet, bl. a. at faa rejst en Mindesten paa Grinderslev Kirkegaard for vore Stamforældre; Afsløringen af denne skulde saavidt muligt finde Sted paa 100 Aarsdagen for Peder Knudsens Død. Det vedtoges at udsende nærmere Meddelelse herom til hvert enkelt Medlem, nogle Dage før Afsløringen skulde finde Sted.

Kl. 3 var der arrangeret et fælles Kaffebord i Kroens Sal, hvor ca. 25 Medlemmer af Raun Pedersens Familie havde givet Møde. Her bød Formanden velkommen og udtalte sin Glæde over, at der herved var givet Udvalget Lejlighed til at gøre nærmere Bekendtskab med denne Gren af Slægten. N. Raun Petersen udtalte derefter: „Jeg kan ikke vide, hvormange af Slægtens Medlemmer, der gør sig nogen Forestilling om, hvilket Arbejde der udfordres til at udarbejde en Slægtsbog. Hvilket Arbejde og Taalmodighed, der kræves for at fremskaffe Oplysninger fra de forskellige Slægtsgrene og Familier, og derefter med at ordne og tilrettelægge det hele Materiale, saa man faar en god Oversigt over Forholdene. Jeg tror, at man godt kan kalde Aarsskriftet for Livsnerven i Foreningen, uden den risikerede man, at Foreningen sygnede hen. Vort Aarsskrift er Kjellerups Værk, og for saavel dette som for hans øvrige Arbejde inden for Foreningen fortjener han Slægtens Paaskønnelse og Tak“. Kjellerup takkede N. R. P. for Anerkendelsen af hans Arbejde, som det skulde være ham en Glæde at fortsætte med, og han haabede, at Medlemmerne stadig vilde være ham behjælpelige hermed.

Fra først til sidst var det et overmaade vel tilrettelagt Møde, som blev en stor Oplevelse for os, der var saa heldige at kunne være Deltagere, ikke alene fordi vi fik Lejlighed til at komme i personlig Kontakt med vor Kollega i Udvalget, Raun Pedersen og hans Familie, men ogsaa fordi vi fik set og gjort Bekendtskab med den ejendommelige Natur gennem Hvide Sande og Udflugten til Blaavandshuk, som gav os et uforglemmeligt Indtryk til Minde om Turen.

En Søns Tale ved sin Faders Baare.

Ved Grosserer N. M. Breums Begravelse i 1943 udtalte hans ældste Søn, Civilingeniør Mogens Breum, følgende smukke Ord: „Kære Far, Tak for alt, hvad du har givet os, Tak for den Opdragelse og Uddannelse, du gav os, det er vi glade og taknemmelige for, det betyder for os langt mere, end hvis du havde efterladt os hver en stor Formue. Tak for dit gode Eksempel, for den Flid, Paapasselighed og Nøjsomhed, du har vist os.

Hver Gang vi skal træffe en Afgørelse, ved vi, at vi vil sige: Hvordan vilde Far have sagt i denne Situation? — Tak, kære Far, fordi du lærte os at se fremad og opad. Vi fire Børn lover dig, at vi skal leve saaledes, at vi engang kan mødes med dig. Vi siger Tak for de gode, stilfærdige Aftener, hvor vi talte om mangt og meget, og vi lover at støtte og hjælpe vor kære Mor i de tunge og ensomme Dage, der kommer“. Han sluttede med at mindes et Brev, som hans Fader engang havde skrevet hjem fra København, og hvori det hed, at Hjemmet var hans Kongerige her paa Jorden. „Tak for alle gode Minder, kære Far“.

(Side 34 Sb.).

AARETS BEGIVENHEDER

Fødsler:

Grethe Svendsen, Kolding, gift med Hr. Glenbo, har den 14. September 1948 faaet en Datter, døbt Anne Jette Glenbo. (Side 20 Sb.).

Elisa Toft, gift med Børge Lund, har den 22. September 1948 faaet en Datter, døbt Dorit Lund. (Side 22 Sb.).

Aksel Toft, gift med Elin f. Kristensen, har den 23. Oktober 1946 faaet en Søn, døbt Ivan Toft. (Side 22 Sb.).

David Toft, gift med Runa f. Jensen, har den 30. Juli 1944 faaet en Datter, døbt Annette Toft, og en Søn den 18. November 1947, døbt Reni Toft. (Side 22 Sb.).

Erhardt Toft, gift med Elly f. Pedersen, har den 24. Maj 1946 faaet en Datter, døbt Jette Toft, og den 20. Maj 1948 en Søn, døbt Hasse Toft. (Side 22 Sb.).

Fru Erna Breum Kjellcrup, g. m. Knud Wendelbo, har den 11. Juni 1948 faaet en Datter, døbt Anna Marie Wendelbo. (Side 11 i Aarsskrift 1947).

Fru Else Bro, g. m. Sv. Aage Jensen, har den 14. Maj 1948 faaet en Datter, døbt Ingelise Bro Jensen. (Side 28 Sb.).

Fru Gudrun Breum, f. Arfmann, g. m. Knud Breum, har den 28. April 1948 faaet en Søn, døbt Niels Oluf Breum. (Side 36 Sb.).

Fru Ida Hammershaimb, f. Breum, g. m. Professor Hammershaimb, har den 28. April 1948 faaet en Datter, døbt Margrethe H. (Side 36 Sb.).

Fru Kate Helvig, f. Juulsgaard Breum, g. m. Jørgen Helvig, har den 26. Januar 1946 faaet en Datter, døbt Pernille Helvig (Side 51 Sb.).

Fru Dorit Hajslund, f. Pedersen, g. m. Ove Hajslund, har den 16. Oktober 1946 faaet en Søn, døbt Mogens Hajslund (Side 77 Sb.).

Fru Clara Gudiksen, f. Jensen, g. m. Aage Gudiksen, har den 15. Juni 1948 faaet en Datter, døbt Hanne Gudiksen (Side 40 Sb.).

Peder Hartvig Breum og Hustru, Canada, har taget et Adoptivbarn, født den 30. Januar 1948, døbt Alida Breum.

BARNET

<i>Lille Barn, saa hjælpeløs og spæd, Mennskefrø af skabende Sæd, Barn, du er Funker i Tanker og Drøm; du er Ekko af Sange, vi synger, du er Iling i Blodets Strøm.</i>	<i>Lille Barn, du er levende Kim; sirlig og ren, som en Frostmorgens Rim, du er det Liv, vi skal gense os i, og dine smaa Hænder skal række os Dage, vi troede forbi — (?)</i>
---	--

Dødsfald.

Den 2. November 1948 er fhv. Møbelhandler Jacob P. J. Bundgaard, Nykøbing M., afgaaet ved Døden, 74 Aar gammel. Han blev pludselig syg den 30. Oktober og blev indlagt paa Sygehuset; han blev begravet fra Kapellet den 6. November. Efter Begravelsen samledes Følget i la Cours Konditori, hvor der blev holdt Mindetaler over den afdøde af Skibsfører Mikkell Hansen, Lærer Otto Jensen og Sognepræsten og dennes Frue, der alle fremhævede Bundgaards gode Egenskaber. Som Menneske var han ærlig og reel i al sin Færd og havde mange Venner.

Runde Fødselsdage.

Januar: Frøken Marie Jensen Breum, Jyllandsgade 22, Skive. 65 Aar den 4. Januar 1949 (Side 27 Sb.)

Januar: Fru Vilhelmine Mehlsen, Vesterbrogade 165, København. 60 Aar den 20. Januar (Side 27 Sb.).

- Januar: Fru Karen Knudsen Pedersen, Oksby, 70 Aar den 14. Januar (Side 66 Sb.).
- Marts: Landsretssagfører J. J. Breum, Hjørring, 60 Aar den 8. Marts (Side 77 Sb.).
- April: Guldsmed Richard Hansen, Skovbrvnet 7, Kokkedal, 50 Aar den 23. April.
- Maj: Forretningsbestyrer Aksel Nielsen, Jernbanegade 12, Randers, 50 Aar den 9. Maj (Side 23 Sb.).
- Juni: Fru Ragnhild Korsholm Caspersen, Bogø, 50 Aar den 1. Juni. (Side 75 Sb.).
- Juni: Fru Signe Kolding, Roslev, 50 Aar den 12. Juni (Side 15 Sb.).
- Juni: Fru Marie Jensen, Nisum, Jebjerg, 60 Aar den 20. Juni. (Side 28 Sb.).
- Juli: Gdr. Hans A. Christensen, Grimstrup, Esbjerg, 50 Aar den 22. Juli (Side 65 Sb.).
- Juli: Kørelærer Niels P. Breum, Bjerringbro, 60 Aar den 28. Juli. (Side 45 Sb.).
- August: Fru Margrethe Kjellerup, Ø. Kjellerup, Vinderup, 50 Aar den 13. August (Side 41 Sb.).
- Sept.: Fru Mariane Thorndahl, Slagsted, Hjallerup, 70 Aar den 13. September (Side 20 Sb.).
- Sept.: Fru Anna Korsholm Hansen, Skovbrynet 7, Kokkedal, 50 Aar den 29. September (Side 77 Sb.).
- Oktober: Fru Betty Thorndahl, Hornum, Braaskov, 50 Aar den 24. Oktober (Side 21 Sb.).
- Novbr.: Fru Jenny Kjellerup Clausen, Ojai, Californien, 50 Aar den 4. November (Side 44 Sb.).
- Novbr.: Fru Catrine Mathilde Larsen, Hostrup, Hobro, 70 Aar den 14. November (Side 72 Sb.).
- Novbr.: Overelektromontør Alfr. Madsen, Ivar Hvidtfeldtsgade 72, Aarhus, 50 Aar den 25. November (Side 25 Sb.).
- Decbr.: Bygmester Just Justesen, Durup, 65 Aar den 8. December (Side 29 Sb.).
- Decbr.: Fru Madsine Greve Madsen, Nørregade, Vinderup, 65 Aar den 23. December (Side 40 Sb.).
- Decbr.: Lærer Erik Christensen, Slagsted, Hjallerup, 50 Aar den 24. December (Side 21 Sb.).

Bryllupper.

Møbelhandler Vagn Toft, Lille Torv, Nykøbing M., blev den 19. Oktober 1948 gift med Frøken Anna Marie Larsen, født den 15. Februar 1924, Datter af Gdr. Nicolaj L. V. Vandet. (Side 22 Sb.).

Bankassistent Jacob Juulsgaard Breum blev den 25. September 1948 gift med Frøken Else Juhl, Datter af Hovedbogholder i Sparekassen for København og Omegn, Juhl. (Side 51 Sb.).

Kontorist Jørgen Hajslund, Skattevæsenet, Rødovre, blev den 19. Juli

1948 gift med Defektrice, Frøken Grethe Hvid, født den 20. December 1925, Datter af Kontrollør Hvid, Grenaa. (Side 77 Sb.).

Frøken Bente Hansen, Skovbrynet, Kokkedal, blev den 3. August 1947 gift med Kommuneassistent Ib Dyhre Lind, Raadhuset, Helsingør, født den 11. November 1923, Søn af Barber og Frisørmester Lind, Nakskov. (Side 77 Sb.).

Gdr. Hans Peder Mortensen, Mogenstrup, Jebjerg, blev den 3. Marts 1948 gift med Frøken Edith Pedersen, Datter af Gdr. Pedersen, Hinnerup. (Side 16 Sb.).

Defekttrice, Frøken Edith Plejdrup, Roslev, blev den 11. September 1948 gift med Købmand Niels Odgaard Houmøller, Nørregade, Skive, Søn af Malermester Ingvar Houmøller, Thorup, Mors. (Side 15 Sb.).

Boghandler Ole Breum, Køge, blev den 9. Oktober gift med Klinikchef ved Køge kommunale Skoletandklinik, Frk. Johanne Elisa Crone, født den 3. Marts 1915, Datter af Slagtermester J. Crone, Viborg. (Side 34 Sb.).

Erhardt Toft, Vestergrave 11, Randers, blev den 1. Januar 1945 gift med Frk. Elly Christine Pedersen, født den 7. Juni 1920. Datter af Staldforpagter Johs. Pedersen (Side 22 Sb.).

Elisa Toft blev den 4. Oktober 1947 gift med Sparekasseassistent Børge Lund, født den 4. Marts 1920 i Skern, Søn af Billedskærer J. P. Lund, Kolding (Side 22 Sb.).

*„Det er Gammen
at leve sammen,
hvor Arneflammen
er Kærlighed“.*

Sølvbryllup.

Fru Ellen Raun Pedersen, gift med Husejer J. Dirksen, Rudkøbing, kan den 1. Juni 1949 fejre deres Sølvbryllup. (Side 65 Sb.).

Udnævnelser (nye Stillinger).

Sygeplejerske, Frk. Tove Raun Pedersen, Orten, er antaget som Assistent paa Varde Amtssygehus. (Side 64 Sb.).

Skovfogedelev Niels Raun Pedersen, Bordrup, er antaget som Elev paa Graasten Statsskovdistrikt. (Side 65 Sb.).

Kontorist Jørgen Hajsland, København, er blevet ansat ved Rødovre Skattevæsen. Han har i 2 Aar været ansat i Københavns Skattevæsen. (Side 77 Sb.).

Lærer P. Thorndahl, Hornum, er den 24. Nov. 1947 blevet ansat som Lærer ved den danske Skole i Welt, Garding, Sydslesvig. Hans Hustru er ansat som Lærerinde sst. (Side 21 Sb.).

Bent Thorndahl tog i Sommeren 1947 Studentereksamen fra Herlufsholm. Den 15. August 1947 blev han ansat som Journalistelev ved Dyb-

bølposten; han er forlovet med Irene Lipska, født i Krakau, Polen. (Side 21 Sb.).

Frøken Inger Thorndahl bestod i 1947 Optagelsesprøven ved Haslev Seminarium og læser nu i Seminariets I. Klasse.

Frøken Kirsten Thorndahl blev 1. April 1947 optaget paa Kostafdelingen ved Glamsbjerg Præliminærkursus (Side 21 Sb.).

Jørgen Frederiksen har taget Realeksamen fra Engelsborg-Skolen i Lyngby og er fra 1. November ansat i Mejerilære paa Borup Andelsmejeri ved Skævinge. (Side 38 Sb.).

Villy Breum, Søby ved Højslev, har i Sommer taget 1. Del af Lærereksamen med 1. Karakter. (Side 46 Sb.).

Oluf Kjellerup, Ø. Kjellerup, har taget Realeksamen fra Vinderup Realskole. Vil uddannes til Sømand. (Side 42 Sb.).

Rettelser og Tilføjelser til Slægtsbogen.

Ved en Forgommelse er følgende Navne og Datoer ikke blevet medtaget i Slægtsbogen:

Jacob Peder Justesen (Broder til Just Justesen), født den 28. Juni 1887 død den 3. August 1888. (Side 29 Sb.).

1. Johanne Sophie Amalie Fischer-Petersen, født den 24. September 1902 i Haverslev. Gift den 1. Juli 1921 med Malermester Marinus Madsen, født den 23. Juni 1895 i Grysted, Vokslev Sogn. (Side 19—20 Sb.).

Barn:

- 1a. Ragnhild Marie Madsen, født den 20. Oktober 1921 i Aarhus. Gift den 24. September 1941 med Forvalter Holger Pedersen, født den 11. December 1908 i V. Hassing. Stilling hos E. Jessen, Aalborg. (Side 20 Sb.).

Børn:

- a. Jonna Pedersen, født den 3. September 1941 i Aalborg.
- b. Finn Christian Pedersen, født den 17. Oktober 1942 i Vejgaard ved Aalborg.
- 1b. Karl Christian Madsen, født den 9. Juli 1923 i Nibe. Gift den 8. September 1945 med Lydia Jensine Jensen, født den 10. August 1923 i Aalborg.
- 1c. Erik Klitgaard Madsen, født den 29. Januar 1930 i Nibe.
- 1d. Finn Charles Madsen, født den 2. Januar 1936 i Nibe.
2. Ottilia Fischer-Petersen, født den 25. April 1905. Gift den 9. Maj 1926 med Automobilhandler Holger Svendsen, Kolding, født den 15. December 1901 i Asdal (Side 20 Sb.).

Barn:

Grethe Svendsen, født den 24. September 1927 i Kolding. Gift den — — med Bogholder Leif Glenbo, født den 21. Februar 1926 i Kolding. (Side 20 Sb.).

Jubilæum.

Den 1. Marts 1947 kunde Malermester M. Madsen fejre sit 25 Aars Jubilæum og var i den Anledning Genstand for stor Opmærksomhed, saavel fra Familie og Venner, som fra Kolleger. Han har den 1. April 1946 antaget sin Søn Erik i Lære, for at denne kan fortsætte Forretningen efter sin Fader. (Side 20 Sb.).

Rettelser til Medlemslisten.

Ved Købmand R. Grønlund Knudsen staar Adressen anført som Nørrebro, Aalborg, skal være Nykøbing Mors.

Ny Adresser:

- Repræsentant Gudik Gudiksen, Vesterled 1, Skive.
Malermester Juelsgaard Breum, Maglegaards Allé 54, Søborg.
Sygeplejerske, Frk. Nelly Nielsen, Tycho Brahesvej 10, Aalborg.
Sygeplejerske, Frøken Erna Breum, Kjellerup, gift Wendelbo, Rettrup Brugsforening, Skive.
Fru Bodil Breum Strandkær, Godthaabsvej 127 St., København F.
Fru Bente Dyhre Lind, Granvej 11, Espergærde.
Bankassistent Jacob Juulsgaard Breum, Kløvermarksvej 3, København S.
- Vagn Toft, Lille Torv, Nykøbing M.
Gdr. Hans Peder Mortensen, Grinderslev, Jebbjerg.
Fru Købmand Edith Plejdrup Houmøller, Nørregade, Skive.
Snedkermester J. Toft, Søndergade, Aalborg.
Lagerforvalter Carl Chr. Madsen, Kjærgaard, Nr. Sundby.
Forvalter Holger Pedersen, Nørregade 11, Aalborg.
Automobilhandler Holger Svendsen, Fynsvej 35, Kolding.
Servitrice, Frk. Frk. Gerda Nissen, Hennegaard, Henne.
Lærer P. Thorndahl, (Hornum). Den danske Skole, Welt, Garding, Sydslesvig.
Journalisteleve Bent Thorndahl, Dybbølposten.
Kosteleve, Frk. Kirsten Thorndahl, Glamsbjerg Præliminærkursus, Glamsbjerg.
Frk. Inger Thorndahl, Haslev Seminarium, Haslev.
Sygeplejerske Frk. Tove Raun Pedersen, Varde Amtssygehus, Varde.
Skovfogedelev Niels Raun Pedersen, Graasten Statskovdistrikt, Graasten.
Kontorist Jørgen Hajslund, Rødovre Skattevæsen, Rødovre, Vanløse.
Mejerieleve Jørgen Frederiksen, Borup Andelsmejeri, Skævinge.
Direktør Knud Breum, Vesterport 4, Randers.
Fru Pastorinde A. Korsholm Maarbjer, Allégade 55, Odense.

Boghandler Ole Breum, Beksvej 13, Køge.
Elisa og Børge Lund: Stadfeldtsvej 1^a, Randers.
David Toft og Runa: Brødregade 1, Randers.
Erhardt Toft og Elly: Vestergrave 11, Randers.

Fra en Amerikarejse.

Den 6. Juli 1947 foretog Slagtermester Anders Plejdrup en Rejse til Canada for at besøge sin Søn i Winnipeg; den foregik med Motorskibet Batory. Han skriver herom: Da jeg ankom til New York, var der en fjern Slægtning af mig, som tog imod mig; hos ham var jeg i nogle Dage; tog saa med Toget til Chicago, hvor min Søn og Kone og deres to Smaa piger hentede mig. Rejsen til Winnipeg (i Bil) tog os to Dage. I den første Tid længtes jeg noget efter Hjemmet i Danmark, men gik en Søndag i den danske Kirke, hvor jeg traf en Del Danskere, som bød mig hjem hos sig, og saa var min Længsel overstaaet. Alle var de umaadelig flinke imod mig; alle uden Undtagelse var det Folk, som havde levet i smaa Kaar fra første Begyndelse; men nu sad de godt i det. Min Søn har i 20 Aar arbejdet som Anlægsgartner, men kunde nu ingen Folk faa til Hjælp, hvorfor han for kort Tid siden holdt op hermed. Han er nu ansat i et Kornfirma, hvor han skal vurdere, hvad Farmerne skal have for deres Korn. Pladsen har i flere Aar været ham tilbudt, men han har hele Tiden været ængstelig for, at han ikke kunde udfylde den; men nu gaar det helt godt.

Ja, alt hvad jeg saa derovre, hverken vil eller kan jeg beskrive, jeg har enkelte Gange forsøgt at fortælle lidt om, hvad jeg saa derovre, men kan forstaa, at man ikke tror, at det kan være rigtigt, hvad jeg skildrer. Min Søn og min Slægtning kørte mange Mil med mig, for at jeg skulde se saa meget som muligt, og jeg er dem meget taknemmelig og glad for alt, hvad de viste mig, det var store Oplevelser for mig. Rejsen frem og tilbage med Batory var begunstiget af det mest straalende Solskinsvejr og var meget fornøjelig, og det er ikke umuligt, at den snart igen vil blive foretaget. Jeg har set meget smukt derovre i det store Land, men jeg synes ikke noget var smukkere derovre end Indsejlingen til Øresund og den smukke danske og svenske Kyst.

Send Stof til Aarsskriftet!

Formanden for Slægtssammenslutningen, Anton Tingskou, Rørdal, skriver: Forhaabentlig læser alle Slægtsmedlemmerne Aarsskriftet med stor Interesse, og vi er vel enige om, at alle Begivenheder inden for Slægten bliver meddelt. Det er en hel Del, der bliver meddelt i Løbet af Aaret, men der sker sikkert mere, som ogsaa burde omtales i Skriftet.

Det aarlige Møde mellem de selvbestaltede Udvalgsmedlemmer er naturlgvis en Begivenhed, navnlig for dem, der deltager, og det bliver derefter refereret i Aarsskriftet, men der maa være Medlemmer, som oplever et eller andet af Vigtighed, som bør meddeles og optages deri.

Dersom nogen af Medlemmerne husker noget om de gamle Slægter, muntre eller alvorlige Træk, der angaar dem, og maa-ske endda har et gammelt Brev eller Digt liggende, saa send det til A. Kjellerup, Halmtorvet 56, København V., inden det helt bliver glemt; han skal nok skønne, om det egner sig til Optagelse, eventuelt Uddrag. Det er ikke alene Fødsler, Dødsfald og Bryllupper, der har Interesse; en Forlovelse er ogsaa en Begivenhed. Der kan ogsaa være en ung Mand eller Kvinde, som har bestaaet Eksamen eller fuldendt sin Uddannelse, af-tjent sin Værnepligt o. s. v. Ligeledes Rejser i Udlandet bør der fortælles om, hvad der opleves etc. samt om Slægtninge i Udlandet, om hvorledes det gaar dem. Det sker ogsaa, at Medlemmer af Slægten omtales i de lokale Blade; send i saa Fald Avisudklip. Alt det, jeg her har nævnt, bør finde Vej til Aars-skriftet.

Skulde der blive indsendt saa meget Stof, at Aarsskriftet maa udvides med flere Tekstsider, er dette kun glædeligt. Ad Aare kan det blive en interessant Samling, som ikke alene vi selv, men ogsaa vore Efterkommere kan have Glæde af.

Besøg fra Amerika.

Anna og Otto Nielsen, som driver Mejeri i Renton nær Seattle, har efter 23 Aars Fravær aflagt Besøg i deres gamle Land, tillige med deres Datter Mary og Svigersønnen Freddy Højland, hvis Forældre stammer fra Ringkøbing-Eggen. De ankom med Batory den 29. April med stor Modtagelse af

Slægten, og rejste igen med samme Skib den 27. September. Ved Afrejsen afholdtes en Afskedsfest for dem i Hotel Regina, København, hvori deltog ca. 60 Medlemmer af deres Slægt. De havde deres store Buick med over og gav derved Familien og Venner Lejlighed til nogle dejlige Bilture i Landets forskellige Egne. (Side 43 Sb.).

Ligeledes har Th. Kjellerups Hustru, Karen, f. Mogensen, fra Los Angeles, været en Tur herhjemme i ca. 6 Uger. Hun foretog Rejsen med Flyvemaskine fra Californien til København, og Besøget gjaldt særlig hendes gamle Moder, der bor i Vrøgum ved Varde. (Side 44 Sb.).

Angaaende Aarsskriftet.

Vi kan med Glæde notere, at Aarsskriftet ogsaa har Interesse uden for Familiekrederne, idet følgende Biblioteker har anmodet om at faa det tilsendt hvert Aar, nemlig: Gentofte Kommunebibliotek, Frederikberg Kommunebibliotek, Universitetsbiblioteket, Fiolstræde 1, København, Slægtsgaardsarkivet, Adr.: Det kgl. Bibliotek, og Hr. Kontorfuldmægtig Georg Solberg, Drammen, Norge.

Redaktionen gør atter opmærksom paa, at naar Medlemmerne sender Oplysninger til Aarsskriftet, maa der samtidig opgives nøjagtige Datoer og Aarstal for de enkelte Personer og Begivenheder. Husk ogsaa, saasnart Aarsskriftet er læst, at gemme det i Slægtsbogen, saa ved man, hvor det kan findes.

Familie-Albummet.

Som tidligere meddelt er det Mening, at hver enkelt Slægtsgruppe skal have sit Familiealbum, hvori samtlige Slægtsmedlemmer, saavel unge som gamle, skal anbringes. Disse 7 Familiealbummer skal tilhøre Slægts-Sammenslutningen.

Breumkilde. *)

Ved Breum i Grinderslev Sogn findes et Voldsted af en gammel Hovgaard paa Kildetoften ved den gamle Helligkilde (Vi Kilde), og oppe paa Brinken ligger Hovmandshøj, hvor Hovmanden ofrede og holdt Ret i Nørre Herred. Senere huskede man nok, at der var noget hedensk og uhyggeligt ved Stedet, og man sagde, at Heksene samledes ved Breum Kilde, naar de skulde ride til Bloksbjerg. Denne Kilde ligger tæt ved Dueled, som har Navn efter Dule Bro. Nævnte Hovmandshøj er muligt identisk med „Smedens Høj“, som Provst L. Høyer Møller omtaler i sin Bog om „Ellen“ (Kirstine), (Side 7 Sb.). Bogen kan vistnok faas i Jungs Boghandel i Skive og koster 1 Krone.

Forskelligt.

Overbibliotekar Valdemar Dueled skriver: Jeg finder, at det er et udmærket Forslag at faa rejst en Mindesten for vore Stamforældre, som absolut bør realiseres. Jeg haaber at kunne komme til Stede ved Afsløringen, hvor vor Slægt har sit Udspring. Vi skylder Udvalget Tak, fordi det har arbejdet og stadig arbejder med at faa Minderne frem om dem, der gik forud for os i Slægtens lange Kæde. —

Da Lærer Søren Pedersen blev „skudt“.

Fhv. Klitplantør N. Raun Pedersen, Oksbøl fortæller en Historie, som hans Fader, Niels Pedersen, har fortalt ham om hans Farbror Søren Pedersen, Fur:

Da S. P. var Soldat i Krigen 1848—50, skulde hans Afdeling en Morgen tidlig i taaget Vejr prøve at overrumple en tysk Forskansning. Det viste sig imidlertid, at Fjenden var paa sin sin Post og begyndte at fyre løs paa de fremstormende. S. P. var kommet saa langt frem, at han i Stedet for at løbe tilbage med sine Kammerater, vedblev at løbe frem og dækkede sig under Skansens Kanoner, til det blev mørkt, hvorefter han vandrede tilbage til sin Afdeling.

*) ogsaa kaldet Vi Kilde.

SP. blev derfor anmeldt som skudt eller saaret, hvilket blev meddelt hans Familie.

Nogen Tid efter var min Fader, NP., til Marked i Skive; dér saa han S. P.s Kæreste, og hun saa nok saa glad og fornøjet ud, hvilket N. P. blev meget forarget over, men han bestemte sig da til at sige Goddag til hende. Da de havde hilst paa hinanden, siger N. P.: „Det var sørgeligt med Søren“. „Hvad med S.“, siger saa hans Kæreste: „at han skulde blive skudt“, sagde N. P. „Søren skudt! Jeg havde Brev fra ham i Gaar“, svarede hun, og saa var den Sag klaret.

En Historie om Lærer Jacob Pedersens uheldige Køretur.

Bygmester Just Justesen, Durup, fortæller om en Dag, som hans Bedstefader, Lærer Jacob Pedersen, Durup, havde i 1884. Min Fader har fortalt mig følgende lille Tildragelse: Jacob Pedersen troede, han havde Forstand paa Heste, hvilket han vistnok ogsaa havde. Han havde selv en gammel brun Hest; samtidig havde min Fader en lille gul Hest med mange Unoder i. En Dag vilde J. P. en Tur til Rybjerg Skole for at besøge sin gamle Ven, Lærer Nielsen; og for at Turen kunde gøres hurtigere, end med hans egen stivbenede Hest, vilde han laane min Faders den gule, der var hurtigere i Vendingen. Nu var det den gule Vane, at saasart Kusken var paa Vognen, satte den fuld Fart paa med det samme; og da J. P. var kommet op i Vognen, satte den straks afsted; det var han ikke belavet paa og fik ikke i Skyndingen drejet Køretøjet om paa Vejen. Den gule fortsatte Farten op over Marken; men da han omsider fik den standset og vendt om, kom han i fuld Fart tilbage mod Huset, og der stod hans Datter, Karen Marie, altsaa min Moder, og raabte til ham:: „Vil du se, du kommer af Vognen og faar din egen gamle Krikke sat for igen, det er jo ikke noget for dig at køre med en saadan tosset Hest, da du nok ved, at du ikke duer til at køre en Hest“. J. P. sagde ikke noget og fortsatte derefter til Rybjerg med den gule med en Fart, saa det havde Skik. Da han kom hjem igen, sagde han til min Fader: „Karen Marie sagde mig noget, før jeg kørte, som jeg aldrig har hørt før, at jeg ikke duede til at køre Heste“.

