



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Familien Sørensen fra Sindbjerg på Mors til Nebraska i USA



af Svend Borg

Familien Sorensen fra Kvalstedgård i Sindbjerg

Denne historie handler om slægten Mette Marie og Søren Pedersen, som i 1873-78 havde Kvalstedgård i landsbyen Sindbjerg i Redsted sogn på Mors. En af deres efterkommere, er den kendte Kennedy rådgiver også kaldet "Kennedy klanens kolde hjerne" Ted Sorensen, hvis fulde navn er Theodoro Chaikin Sorensen. Da jeg er født i Sindbjerg, og har et godt kendskab til "Kvalstedgård" og Sindbjerg, vil jeg, med denne lille historie, og en stamtavle over slægten Sorensen-Sønder, lade min viden gå videre til interesserede. Ligeledes vil jeg nævne, at jeg har været sammen med Ted Sorensens farbror, og jeg kunne forstå på ham, at når familien i USA talte om, hvor deres slægt kom fra i Danmark, blev "Kvalstedgård" og Sindbjerg nævnt, og ikke Ejerslev på Nordmors, hvor familien havde boet længst, og hvor Mette Marie Sorensen, og de fleste af deres børn er født. Derfor bliver min udgangspunkt i denne lille beretning, om slægten Sorensen-Sønder, Kvalstedgård og Sindbjerg. I Morsingboer i gamle dage, står skrevet, "at i det der hedder Kvaldsted i Sindbjerg på Mors, skulle der i tidernes morgen have stået en gård. Dens ejer ville tvinge præsten til at give sine svin sakramentet, det nedkaldte himlens straf over gården, som begyndte at ryste og sank i jorden". Hvis der har stået en gård i Kvaldsted, som er sunket i jorden, så er den bygget op igen, for Kvalstedgård ligger endnu i Sindbjerg, men betydelig større end den gang. Den har måske lidt under himlens straf, for ind til 1900 har Kvalstedstegård ofte skiftet ejer. I bl. a. skattekøbtebogen kan jeg se, at ejerne mellem 1860 og 1900, har været: Nierls Chr. Sorensen Kudsk, Agent Steenbjerg, Anders Chr. Jensen Kudsk - Søren Pedersen - Svenning Larsen, Klaus Andersen, Peder Andreas Jensen og Søren Sønder Jeppesen, som jeg havde kendskab til. Han var gift med Kirstine Mortensen, og deres børn var: Johanne, Maren, Jensine, Martin, Jens og Anton Jepsen. Børnene Maren og Jens Jepsen var hos deres far til han døde. Jeg tjente hos de to i min sommerferie 1929.

Herunder Kvalstedgård 1991



Når Kvalstedgård så tit skiftede ejer skyldes det de dårlige og fugtige jorde. Der blev også skrevet at Kvalstedgård lå på Sindbjerg Hede. Her kan man passende citere H. C. Andersen, der i "Jylland mellem tvende have" skrev: "Skynd dig, kom; om føje år heden som en kornmark står". Det kom til at holde stik. "Kvalstedgård" er i dag en pæn stor frugtbar gård, som har lagt en hel del af Sindbjergs jorde under sig. Så vit jeg ved, så er både mine bedste- og oldeforældres ejendomme i Tornhøj nu under Kvalstedgård. Det vil sige, at frem for at være en mindre gård, så er Kvalstedgård blevet – en såkaldt - propritærgård.



Min bedstefar og oldefars ejendomme i Tornhøj,

Ejerne af Kvalstedgård har jeg kendt gennem mange år. Det være sig Søren Sønder Jeppesen, som overtog gården i 1895. Derefter havde Viggo Olesen den, og efter ham hans søn Christian Olesen. Da Chr.Olsen i 1932 overtog Kvalstedgård var den på 18 tdr land eller godt 25 tdr. bygsæde. Jeg tjente på det tidspunkt hos Søren Arentsen på gården "Granhøj", ikke langt fra Kvalstedgård. Nu er det Agnes og Chr.Olsens datter Ruth og svigersøn Villy Sejersen der har gården.

Søren Pedersen fra Ejerslev, havde som nævnt, Kvalstedgård fra 1873, til familien i 1878 flyttede til en ejendom de samtidig havde i Tøving Galtrup sogn. Fra Tøving rejste de, den 14. april 1880 til USA. Om det senere.

Af vigtige steder og hændelser i Sindbjerg vil jeg nævne Malhøj, som er 64 meter høj, og som før i tiden var tingsted. I Morsinboer i gamle dage står skrevet: "Malhøj" er benævnelsen på den høj hvor kæremalerne (stridighederne) afgjordes". Fra Malhøj kan man se hele det sydlige Mors, Thy, Thyholm, Jegindø, Vestsalling og Venø. Jeg mener også at vi i rigtig klar vejr kunne se Salgehøj. Om aften kunne man se lysene fra Struer Banegård, og Lodbjerg Fyr ved Vesterhavet. På grund af dens højde havde tyskerne under 2. verdenskrig besat Malhøj.

Da jeg generede tyskerne i Nykøbing temmelig groft, blev jeg til sidst nød til at forlade Mors, men det havde tyskerne i Sindbjerg ikke noget med at gøre. Jeg har fra andre hørt, at tyskerne på Malhøj var venlige mennesker, som ofte blev underholdt af Sindbjerg og omegns beboere. Men også om jeg måtte forlade min fødeø, så har jeg fulgt med i hvad der skete på Mors. Alt det jeg ikke selv har oplevet har jeg læst mig til. Blandt andet har jeg læst, at på en ejendom i Sindbjerg stod i 1850'erne en jernkakkelovn, om det var på Kvalstedgård skal være usagt. På den ene side af kakkelovnen stod en mand, på den modsatte side en kone. Om billedet sagde manden følgende digt: "Jep bad Drude å steg sig en sild, hun svor og banded, hun haet et ild. Jep han pusted, å Drude hun blæste, å stegte de sild i hver anden djer æste". Æste var rumpen. Oversat må det lyde som sådan: "Jep bad Drude om at stege sig en Sild, hun svor og bandede, at hun havde ikke ild. Jep han pustede, og Drude hun blæste, og stegte de sild på hver anden deres ende. Man kunne også skrive mås, rumpe, bagdel eller røv. Ligeledes blev følgende skrevet om en fest der blev afholdt i Tornhøj: "Ved festen blev der serveret risengrød, som den gang blev kaldt risblommer. Da en gammel kone fra Tornhøj så risengrøden, spurgte hun om det var det, man kaldte kaffe". Det var et par historier fra Sindbjerg i gamle dage. For ikke stedkendte vil jeg nævne de steder og gårde jeg har haft kendskab til Sindbjerg. Der var som nævnt Kvalsted, Kvalstedhøj, "Kvalstedgård", "Bjerregård". Den fik sit navn efter Jens Pedersen Bjerregaard der i 1772 fik gården i fæste. I begyndelse af 1700'tallet lå Bjerregård hen som ødegård og var besat af Rakkere. Gårdens ejer var på det tidspunkt Chr. von Post fra Glomstrup. Han fik gent Rakkere ud af gården og lod bygge en fantastisk smuk bindingsværks gård på stedet. Bindingsværket blev fragtet fra Norge. Bjerregårds jorde, eller hede, gik ud til Damsgård i Outrup.

Her under Bjerregårds stuehus fra 1856.



Ligeledes er der gården "Højgård" ejeren Anton Sørensen og hans to brødre Peter og Anders Bækhøj Sørensen skænkede i 1936 tårnet til Redsted Kirke. Jeg tjente på det tidspunkt i "Højgård". Samtidig blev der i 1936 udstykket to gårde fra Højgård, den ene kom til at hedde "Højvang". Den største gård i Sindbjerg er "Sindbjerggård", den overtog Anton Lyngs i 1916, og i 1920'erne blev den udstykket til flere husmandsbrug. Da disse ejendomer ligge langt fra alfavej blev området kaldt Canada. Et sted i Canada står en stor sten, hvor 3 sogne mødes, det er Redsted, Vejerslev og Blidstrup. Der er "Kammerhøjgård" som fik sit navn efter højen Kammerhøj, den blev bygget som aftægtsgård til Maren Støvlbech Bjerregaard, Sindbjerggård. Familien lod i 1856-57 bygge "Mariesminde" til sønnen Poul Stokholm. Den fik navnet efter hans broders datter Marie, der døde som lille. På Kammerhøjgårds nordlige mark lå der to husmandsbrug. Det ene havde mine oldeforældre i 1870-80, og det anden havde mine forældre under første verdenskrig, det lå ved vejen Malhøj. På vejen Malhøj ligge en lille ejendom "Palmely". Den fik navnet fordi der på modsatte side af vejen boede en mand med navn Palm, da ejendommen lå i ly af Palm, blev det til Palmely, i den ejendom blev jeg født den 31. marts 1919. Min far var initiativtager til Redsted-Hvidbjerg fagforening, som var under Landarbejderforbundet, den blev stiftet i mit hjem "Palmely" den 1. oktober 1919. Billedet her under.



Navnet på ejendommen ved Malhøj er “Lyngblomsten”, og nord for den ligger “Skovly”. Der var “Hedegård” i Kvalsted, hvor min gode ven, lærer i Lindholm og stifteren af ITF, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Niels Christian Thomsen Nielsen var fra. Der er “Lillebjerg” og “Vestkjærgård”. Flere steder i Sindbjerg blev der gravet grus, og i kvalsted blev der gravet tørv. Der var skoven, der strakte sig ind i Mollerup, hvor skovfogeden boede. Min far havde jobbet med at plante træer på Sindbjerg hede, eller i en færdigharpet grusgrav. Jeg var ofte med min far ude og plante træer. Jeg husker foråret 1933, da sad min far hver dag i skuret og spillede kort. Det forår plantede jeg alene 24.000 træer på Sindbjerg hede. Efter det kan man regne ud, at det er et anselig masse træer jeg gennem årene har været med til at plante. Ligeledes var der Sindbjerg plantage. Plantørparret gennem 40 år var min fars moster og onkel, jeg kom ofte hos dem. Huset de boede i lå midt inde i plantagen. Sindbjerg plantage var et yndet udflugtsted, og der blev hver sommer afholdt flere fester. To fester gik igen hver år, det var grundlovsfesten den 5. juni, og husmandsfesten, som blev afholdt i august, og det med efterfølgende bal i en stor telt. Der foruden blev der afholdt blandt andet boksestævner på festpladsen. Ved alle fester var der forskellige boder med slik, sodavand, kaffe og reklamer af f. ske. art.

Herunder plantørboligen og “Hedegård”.



For at blive ved fester, så var der også et forsamlingshus i Sindbjerg, den blev selvfølgelig brugt til forenings møder, generalforsamlinger, familiefester og bal. Over for forsamlingshuset lå i gamle dage en Mølle, mølleren var Niels Saaby, han blev aldrig kaldt andet end Mølle Saaby. Der var tømrer, murer, købmand, smedie. I gamle dage trak smeden, som hed Mathis, også tænder ud, han havde selv lavet et par tænger til at trække tænderne ud med. De er i dag på Dueholm museum.

**Både min mors bedstefar og min fars bedstefar var med i krigen 1864. Min oldefar, Poul Josefsen Møller var "Stillingsmand" for gårdejer Blåbjerg Sørensen i Lødderup. Ved at min oldefar havde været underkoporal i Livgarden fik han et overordnet job, således kan man se, at han blev hjemsendt fra Frederiksberg's slot i november 1864, længe efter de fleste andre. For det beløb, han fik som stillingsmand, købte han en ejendom i Tornhøj. Kort efter han var flyttet til Sindbjerg, var han hjernen bag Danmarks første landbrugsforening, som blev kaldt Sindbjerg Redsted Arbejderforening. Der blev stiftet i februar 1868. Den første uddeler var smeden Mathis. han måtte for tab og fortjeneste lægge 8 % på de indkøbte varer. Det system blev landskendt som Redsted system. Senere blev fortjeneste og tab sat op til 10 %. Redsted systemet fortsatte til vi fik oms, og det til ægrelse for mange brugsuddelere. Mange husmænd i Sindbjerg arbejdede i grusgraven. Den gang var alt arbejde i grusgravene med håndkraft, og stenene blev knust som på Jens Vejmands tid. Senere fik de en stenknuser, som var en stor hjælp.
Min far sidde foran sine kammerater ved stenknuseren.**



Manden der på kommunens vegne havde opsyn med kommunens grusgrav og skov hed Niels Røgen. Niels Røgen og hans hustru Inger boede på Kløvenhøj 2, som ligger lige over for Kvalstedgård. De var et par pragtfulde mennesker, som jeg lærte særdeles godt at kende fordi mine forældre kom sammen med. De tog, under første verdenskrig, tre forældreløse børn til sig. Frode født 1908, Vera født 1909 og Valter født 1912. Jeg kendte alle tre, og især Frode der blev sømand. Jeg husker en aften Inger og Niels Røgen besøgte mine forældre, at Inger fortalte, at den dag de havde fået de tre børn, var de så fyldt med lus, at hun sad med en vaskefad i skødet og kæmmede luserne ned i fadet.

I Kløvenhøj 3 boede Ingvard Saaby. På den ejendom blev der her i år 2003 gravet sand og grus. Den gamle brønd, som er ca. 12 meter dyb, gravede de uden om, og den står nu frit i luften. Morsø Folkeblad skrev, at aldrig har man set så høj en brønd.



Mange år efter jeg forlod Mors fik hver vej et navn. Navnene har de fået efter deres beliggenhed, således har Tornhøj sit navn efter et Tjørn eller torn, der stod på en høj som ligger mellem Vejerslev og Sindbjerg. Hele bakkedrag fra Sindbjerg plantage til Sindbjerg by blev kaldt Tornhøj. Det samme med vejene Malhøj og Kløvenhøj.

Sandvej har sit navn efter en stor sand- og grusgrav. Redstedvej går fra Næssundvej til Redsted, fra den er blandt andet Granmarken, og Fyrmarken. De veje har navnene efter de træer der blev plantet på Sindbjerg hede. Gl. Møllevej, som går fra Vejerslev gennem Redsted by har sit navn efter de mølle der har stået ved denne vej. Canadavej går fra Sindbjerggård til Emb. Telefonvej som går fra Kløvenhøj, har sit navn efter telefonpæle der gik fra Næssundvej mod Rakkeby og Mollerup. Skarntydevej som går fra Tornhøj i Sindbjerg og ind i Vils, den har sit navn efter den skærmbloomstrende plante Skarntyde. Gråstensvej som går fra Gl. Møllevej til Åbakken. Jeg vil tro den har sit navn efter den sten der står mellem de tre sogne Vejerslev, Blidstrup og Redsted. Da Christiansborg i begyndelse af 1900tallet blev bygget, blev der til dens fundament sendt en stor sten fra hver sogn i Damark, fra Redsted sogn blev det en stor gråblå sten som lå ved korsvejen Gl. Møllevej, Malhøj og Canadavej. Der blev senere bygget et hus på stedet. Denne berømte sten er således fra Sindbjerg. Det her skrevne om Sindbjerg, var det familien Søren Pedersen ville have oplevet, hvis de var blevet i Kvalstedgård, Sindbjerg by, Redsted sogn, Morsø søndre herred, Thisted amt. Som var adressen, da familien Sørensen i 1873 –78 boede i Kvaldstedgård. Nu er adressen meget kort “Navn” vej 7970 Redsted.

Da den – nævnte - verdens berømte Kennedy rådgiver Ted Sorensens farbroder, professor på “Augustana” College i Rock Island i Statten Illinois, Carol W. Sorensen i 1966 var i Danmark, hvor han blandt andet besøgte Mors, var jeg sammen med ham i København, hvor jeg tilegnede ham en del om hans danske aner. Af det jeg gav ham, var han især begejstret for kopier af mandtalslisterne fra Ejerslev, som hans oldefar Søren Svenningsen Sønder, underdanig havde skrevet og underskrevet i 1834-40-45-50-55-og 1860.

Jeg fortalte ham, at jeg havde fundet ud af, at en broder, og søster til hans oldemor Mette Marie Sørensen, havde boet i henholdsvis Rubjerg og Skallerup ved Hjørring.

Senere fandt jeg ud af, at broderen Jens Chr. Sørensen demitterede fra Snedsted seminarium i 1841, og blev lærer i henholdsvis Rubjerg, Vidstrup og Jonstrup ved Hjørring, hvor han døde 1854. Hans søster Johanne Kirstine Sørensen blev gift i Rubjerg kirke i 1852, med lærer Jens Koefoed Karmark i Skallerup i Hjørring amt, han blev kort efter deres giftemål farver i Hjørring. De fik datteren Ane Johanne Cathrine født i 1855, hun døde i 1856 et ½ år gl. og Johanne Kirstine døde i 1857, 28 år gl. På det tidspunkt, jeg var sammen med Carol W. Sorensen, havde jeg ikke fundet ud af hvad der var blevet af dem.



Det ønskede han – på givet tidspunkt - ikke at vide, for som han sagde, mine bedsteforældre tog deres børn med, da de rejste til Amerika, og slægten i Danmark, er for os en fjern familie. Det bør nævnes, at det var en prøvet familie der rejste til Nebraska. Ud af Mette Marie og Søren Pedersens 10 børn var de 5 døde, og Mette Marie Sørensens søskende var, som nævnt, også døde. Ved min senere korrespondance med Carold W. Sorensen, kan jeg udlede, at der alligevel var meget han ville vide, om hans forfædre i Danmark. Og jeg kan - i breve fra den gang - se, at jeg har sendt ham temmelig meget om familien Sorensens forslægt.

Carold W. Sorensen var meget interesseret i Kvalstedgård og Sindbjerg og han ønskede beviser på, at de havde haft Kvalstedgård og hvor længe. I et brev fra ham fra dateret 12. december 1967 skriver han blandt andet:

Herunder kort over Sindbjerg-Redsted og Kvalstedgård



I greatly appreciated receiving the photo of Qvolstedgard. It is very good to have this information. At some time, I would be interested in knowing what the census records would show regarding my father and his family in Qvolstedgard. Apparently thy lived from 1873 to 1878 or 1879. Is it possible to refer to these records? Sincerely C. W. Sorenson. Jeg sendte ham et fotokopi af skattekøbdebogen fra 1870-80 og et billede af Kvalstedgård. Jeg kunne samtidig meddele ham, at en af mine bekendte havde kendt hans far i Nebraska. Det var han meget glad for at høre. Ligeledes ville han gerne vide hvornår familien nøjagtig var rejst til Amerika. Fra Landsarkivet i Viborg fik jeg, som nævnt tilsendt et fotokopi af skattekøbdebogen for Kvalstedgård 1870-80 hvor man kunne se, at Søren Pedersen havde gården fra 1873 til 1878. I udvandre arkivet for indirekte rejse til Amerika står der: Afrejst den 14. april 1880: Søren Pedersen 44 år fra Tøving til Nebraska. Hustru Mette Marie Sørensen 42 år, og børn, Jens Christian 14 år, Christine 10 år, Niels Peter 7 år, Søren Laurids 4½ og Anton Karl 3½ år.



I et af de fire breve jeg har endnu, kan jeg se, at han blandt andet den 23. september 1966 skriver: "Jeg er sikker på, at vi vil være interesseret i enhver ny oplysning, som De måske kan finde frem til om dette. Jeg sætter stor pris på Deres arbejde i denne sag". Deres hengivne osv. Han skriver "vi vil være interesseret", det kan tyde på, at slægten var interesseret i alle de oplysninger jeg kan skaffe.

Det sidste brev fra Carold W. Sorensen er fra maj 1977, det var et langt brev. Han skriver blandt andet: "After reviewing these records, it seems appropriate that you should receive some compensation for the work that has been done in making these records available to us. Please advise what amount should be considered". Han mente at jeg skulle have et honorar for mit arbejde. Jeg skrev tilbage, at jeg ikke ønskede nogen betaling. Siden har jeg ikke hørt fra ham. På det tidspunkt var han gammel. Her under fotokopi af konvolut, og overskrift på det første og sidste brev fra C. Woodrow Sorensen:



AIR MAIL

Mr. Svend Borg

Ryparken 16

Copenhagen, Denmark

Sincerely,

C. WOODROW SORENSEN
3426 SEVENTH AVENUE
ROCK ISLAND, ILLINOIS 61201

May 1, 1977

Mr. Svend Borg
Ryparken 16
2100 Kobenhavn
Denmark, Europe

Før jeg skriver slægtens Anetavle vil jeg nævne familien Sorensens nærmeste slægt: Søren Pedersen blev født den 20. juli 1835 i Sundby sogn på Mors, af ugift kvinde Ane Margrethe Nielsdatter. Den udlagte far blev Peder Sørensen, som tjente hos Christen Bovbjerg i Fårtoft, Sundby sogn. Faddere ved hans dåb var Chr. Bovbjergs søn Niels Bovbjerg, Anne Christensdatter, Anders Jeppesen, Jørgen Nors og Jens Chr. Sørensen. Rygtet vil vide, at Chr. Bovbjerg skulle være Søren Pedersens biologiske far. Noget kunne tyde på det, for da Peder Sørensen kort efter rejste til Galtrup, blev der skrevet i kirkebogen, at han blev udlagt som far til et uægte barn. Det talte jeg med professor Carold W. Sorensen fra Augustane Universitet i Illinois om, og han mente det samme. Søren Pedersen blev den 18. august 1860 gift i Ejerslev Kirke med Mette Marie Sørensen født den 31. oktober 1837 i Ejerslev, som datter af skolelærer Søren Svenningsen Sønder og hustru Ane Jensdatter. Da Søren Pedersen var post i Ejerslev blev han aldrig kaldt andet end Søren Post. Søren Pedersens, udlagte far Peder Sørensen født den 26. juli 1808 i Solbjerg. Han blev gift i Galtrup den 24. april 1837 med Johanne Marie Christiansdatter f. d. 20. maj 1815 i Fjallerslev i Outrup sogn. Senere købte de hus i Bjergby. I Bjergby kirkebog står der under ankomst til sognet. Den 28. marts 1838 ankom Peder Sørensen 30 og hustru Johanne Marie Christensdatter 24 år til Bjergby hvor de havde købt hus. Manden var far til et uægte barn. Når Peder Sørensen flyttede til et andet sogn, stod der i kirkebogen, at han var far til et uægte barn. Man får den opfattelse, at det var gårdmanden eller hans, søn der var den rigtige far. I Sundby kirkebog står der "som udlagt far . blev - Peder Sørensen der tjente hos Chr. Bovbjerg i Fårtoft".

Ane 4) Søren Pedersens mor, Ane Margrethe Nielsdatter f. 1808 i Sennels, blev gift med Christian Andersen født 1806 i Hjardemål. Foruden Søren Pedersen født 20. juli 1835 i Sundby, konfirmeret 1850 i Jørsby, fik de sønnen Anders Christensen født 1840 i Sejerslev og datteren Maren Kirstine Christensen født den 13. december 1843 i Jordsby. De boede på Jørsby fattighus. De to børn er halvsøskende til Søren Pedersen.



Søren Pedersens svigerfar Søren Chr. Svenningsen Sønder, stamfaderen og slægtens overhoved, døde den 18. juli 1875 i Kvalstedgård og ligger begravet på Redsted kirkegård, og hans hustru Ane Jensen på Ejerslev.



I 1895 købte Søren Sønder Jepsen, Kvalstedgård, han var født den 21. december 1837 i Tødsø. Senere fik han en ejendom ved siden af mine forældre, derfra kan jeg huske den gamle skæggede mand, og det til trods af, at han var født i 1837. Jeg har en kopi af hans ansøgningsskema til erindringsmedaljen fra krigen 1864, hvor man kan se, at han var taget til fange af fjenden den 29. juni 1864. I spørgsmålene til krigsmedaljen, siger han, at hans navn er Søren Sønder Jepsen, født den 21. december 1837, var med i krigen i 1864, var ved 10. regiments 7. kompagni, nr. 520, var tjenestegørende fra den 17. marts 1864 til den 22. august 1864, som menig, blev taget til fange af fjenden den 29. juni 1864 på Als. I et referat fra kampen står skrevet. "Overgangen fandt sted d. 29. juni. 10. regiment var denne dag på strandvagt fra Alsund ved Sønderborg slot. Store dele af regimentet blev afskåret af den fremtrængende overlegne fjende, men de af regimentets styrke, der kom i kontakt med fjenden, kæmpede tappert om den sidste rest af Sønderjyllands jord. Da regimentet om aften samledes på halvøen kegnæs talte det kun 652 mand mod 1352 mand før kampen. Regimentet gik om bord i lineskibet "Frederik den VI" og førtes til Assens". Men regimentet måtte undvære Søren Sønder Jepsen, han var taget til fanger, og den 5. juli blev han sendt til en krigsfanger lejr i Erfurt i Tyskland. Min mors bedstefar var også med i 10. regiment. Min fars bedstefar var ved Dronningens 17. Livregiment. Når jeg især nævne Søren Sønder Jepsens krigstjeneste, er det fordi jeg kendte ham, og samtidig havde han haft Kvalstedgård, som jeg jo skriver om. De 3 krigere fik deres krigsmedalje, medens de alle 3 boede i Sindbjerg.



Slægten Sorensen i USA.

Den ælste af Søren og Mette Maries børn var Jens Christian Sørensen født den 9. april 1866, han arbejdede ved de amerikanske jernbane. På et tidspunkt rejste han til en lille cowboy-flække Cheyenne. Her traf han sin senere hustru Ane Madsen som var født den 20. april 1868 i Haring i Thy, som datter af Mads Jensen Hummelshøj og hustru Johanne Marie Larsdatter. (Slægten under bedsteforældre Ane 6)

Jens Christian Sørensen og Ane Madsen blev gift og slog sig ned som farmer i Nebraska. De fik børnene, Christian Abraham Sørensen. Han blev chef for delstaten Nebraskas justitsvæsen og var Ted Sorensens far. sammen med sin hustru Annis Chaikin fik de også sønnerne Thomas og Philp. En anden søn var den før omtalte professor Carol Woodrow Sorensen. Han var en spændende og klog mand. Efter jeg i 1966 var sammen med ham skrev vi som nævnt sammen. Det sidste brev jeg har fra ham er fra 1977. I vores samtale i København fortalte han, at i hans hjem talte de kun engelsk, men hans farbror Niels Peter Sørensen født den 19. september 1871, talte ofte til ham på dansk, det var han meget glad for, på den måde lærte han lidt dansk. Ligeledes nævnte han sin faster Kirstine Sørensen, født den 16. september 1869. Hun var en meget klog og dygtig pige. Hun slog sig ned som lærerinde for børn i Nebraska.

Ted Sorensen

Ted Sorensens fulde navn, er som nævnt Theodore Chaikin Sorensen, født i 1928 og gift med Gelian Martin, deres datter Juliet, var med sin far Ted Sorensen, da han besøgte Danmark og dermed Mors i foråret 2003.

Da Jimmy Carter blev præsident, og besatte de forskellige poster i sit kabinet, valgte han Ted Sorensen som chef på den mest utaknemlige post, nemlig hos efterretningstjenesten CIA, han kom således på en af den amerikanske

statsadministrations mest omstritte poster. Af visse grunde trak Ted Sorensen sig fra denne post. Men det var ikke under Carter, Ted Sorensen blev berømt, men under Kennedy slægten.

I forbifarten vil jeg nævne, at jeg i august 1980 skulle være delegeret på en kongres i Internationale Transport Federation i Miami. Navnene på de kongres delegerede skulle være fremme inden januar. Vi skulle have kongres i Dansk Maskinbesætningsforbundet i august, og da formanden også skulle være delegeret, og han straks efter hjemkomsten fra Miami,



skulle deltage i en kongres i Stockholm, var det umuligt for mig at deltage, da jeg skulle tilrettelægge vores egen kongres, og være dens dirigent. Ud fra det måtte jeg takke nej til Miami. Senere viste det sig, at vor kongres i August måned blev fremskyndet til maj 1980, havde jeg vist det, var jeg taget med til Miami. Det viste sig nemlig, at præsident Jimmy Carter, mødte op på kongressen, og de danske delegerede fik en samtale med ham. Da jeg havde kendskab til Ted Sorensen slægt, ville jeg gerne have talt med ham, om den så kendte person, for at fortælle, at han som os, var af dansk afstamning, men sådan skulle det ikke være.



Ted Sorensen var, som bekendt rådgiver for præsident John F. Kennedy, og var involveret i Kennedys taklen af Cuba krisen. Ligeledes af forberedelsen af borgerrettighedsloven. Efter John F. Kennedys død skrev han præsidentens politiske biografi, som blev en bestseller. Men Ted Sorensen har skrevet et hav af bøger og artikler. En af hans kendte bøger er bogen om de amerikanske transportarbejderes formand Hoffa. Den blev oversat af en af mine venner i Dansk Metal, Hans Flügel nu EU kommissær for metalarbejdere.

Efter John F. Kennedys død sluttede Ted Sorensen sig til broderen senator Robert Kennedy også kaldet Bob. Hvis valgkamp for nominering som demokraternes præsidentkandidat i juni 1968 så brat blev afbrudt. Derefter lod Ted Sorensen sig opstille som demokraternes kandidat til en ledig senatspost i staten New York, men blev slået. Der blev, for år tilbage skrevet, at Ted Sorensen var kendt som en intelligent og skarp mand, men har i årene ind imellem som partner i sagførerfirmaet Poul Weiss, Rifkind, Wharton og Garrison i New York været bedre økonomisk stillet, end CIA-posten, men han er som andre af mændene omkring Carter blevet tiltrukket af magtcentret, og rampelyset. Efter Kennedys død vejledte han som jurist et international advokatfirma USA's regering og multinationale virksomheder under forhandlinger foreksempel med ægyptens præsident Sadat. Sydafrikas Mandela, og han bestod udenlandske regeringer, når der var problemer i forhold til FN. Verdensbanken eller hvis der skulle forfattes en grundlov i et ungt, uprøvet demokrati et sted i verden. Ligeledes underviste han på "Harvard" som er USA's top-underviseret. Efter alt det man har hørt og læst om Ted Sorensen, så er han 'en af verdens mest prøvede mænd, og så er hans slægt blandt andet fra Kvalstedgård i Sindbjerg på Mors.

Jeg så i august 2003 en udsendelse i TV om amerikanske præsidenter. Da var Ted Sorensen på skærmen. Han sagde blandt andet, at han havde skrevet alle præsident John F. Kennedys taler. Det siger ikke så lidt om manden Ted Sorensen. Han er advokat, og fra 1953 til 1964 senator og senere præsident John F. Kennedys særlige rådgiver. I hele taget var han rådgiver for slægten Kennedy. Han blev, som før nævnet, kaldt Kennedy klanens kolde hjerne, han kom til at stå John F. Kennedy meget nær. Det har været smerteligt for Ted Sorensen, da det frygtelige skete i november 1964 i Dallas. Men historien getager sig, efter John F. Kennedys død blev Ted Sorensen rådgiver for Robert Kennedy, kaldet "Bob". Han var var jurist, og justitsminister 1961-64. Han kom i senatet 1964 for staten New York. Ted Sorensen fulgte ham under hans valgkamp for nomineringen som demokraternes præsidentkandidat 1968. Igen skete det frygtelige, Robert Kennedy blev myrdet i juni 1968. Det var ikke alene et hårdt slag for familien Kennedy, men så sandelig også for Ted Sorensen, som stod familien meget nær.



Det var et rent tilfælde, at jeg i september her i år 2003, begyndte at skrive om slægten Sorensen, og derefter får at vide, at Ted Sorensen med sin datter havde besøgt Mors i maj, uden jeg har hørt om det.

Når jeg først skriver om slægten nu, kommer det af, at jeg i mine gemmer fandt en del breve fra Carold W. Sorensen, og nogle avisudklip fra april 1966, det år Carold Sorensen besøgte Mors. Når jeg forskede i familien Sorensen slægt, kom det af, at jeg på det tidspunkt i april 1966 ofte var i Rigsarkivet for at studere min egen slægt, og samtidig ville jeg finde ud af, om det skulle være min fars fætter, af samme navn, der var forsvundet i Amerika, der var den slægt familien Sørensens efterlyste. Det fandt jeg hurtigt ud af det ikke var. Men jeg havde set i Morsø Folkeblad, at familien skulle have boet i Ejerslev. Jeg gennemgik således mandtalslisterne fra Ejerslev, og – som før nævnt - fandt frem til, at det var Carold W. Sorensens oldefar, Søren Sønder, der havde skrevet mandtalslisterne for Ejerslev fra 1834-40-45-50-55 og 1860, det ville jeg ikke undlade at give ham. Jeg skal indrømme, at det var han virkelig glad for. Ja; han var rørt over at se sin oldefars skrift.

Herefter er der to sider af mandtalslisterne fra Ejerslev 1850 som Søren Sønder har skrevet. Den første side er hvor Søren Sønder med hustru Ane og børnene Else og Mette Marie er på. den siste er hvor Søren Sønder underskriver sig som: Underdanigt Sønder. Andre stede skriver han sig som Søren Sønder. S. Sønder eller kun: Underdanigt Sønder.

		Middel Poulsen	18	uigift	So	
		Niels Poulsen	26	uigift	So	
		Anders Christian Poulsen	11	uigift	So	dere's børn
		Ole Christian Poulsen	15	uigift	So	
		Else Johanne Poulsdatter	29	uigift	So	Anders
		Else Sophie Nielsdatter	2	uigift	So	Anders Putter
1. Hæved	1.	Anders Nergaard	33	gift	So	Ufaerdmand, Niels Putter
		Else Johanne Nielsdatter	26	gift	Thomsen, Niels Putter	Anders Putter
		Anders Andersen	23	uigift	Thomsen, Niels Putter	Anders Putter
		Niels Andersen	20	uigift	So	
		Jens Andersen	17	uigift	So	dere's børn
		Peter Christian Andersen	12	uigift	So	
		Christine Andersen	9	uigift	So	
		Niels Andersen	7	uigift	So	
		Else Marie Andersdatter	2	uigift	So	
		Christine Larsdatter	20	uigift	Thomsen, Niels Putter	
		Marianne Christdatter	18	uigift	Thomsen, Niels Putter	
1. Hæved	1.	Anders Sander	36	gift	Thomsen, Niels Putter	Anders Putter
		Else Sander	35	gift	Thomsen, Niels Putter	Anders Putter
		Else Catharine Sander	19	uigift	Thomsen, Niels Putter	dere's børn
		Else Marie Sander	13	uigift	So	
1. Hæved	1.	Jens Larsen	42	gift	Thomsen, Niels Putter	Anders Putter
		Else Catharine Nielsdatter	43	gift	Thomsen, Niels Putter	Anders Putter
		Jens Nielsens	21	uigift	Thomsen, Niels Putter	dere's børn
		Jesper Nielsens	27	uigift	Thomsen, Niels Putter	Anders Putter
		Nielsens Andersen	16	uigift	Thomsen, Niels Putter	Anders Putter
		Else Nielsens Nielsdatter	21	uigift	Thomsen, Niels Putter	Anders Putter
1. Hæved	2.	Jens Jensen Thomsen	43	gift	So	Anders Putter
		Martine Marie Nielsdatter	40	gift	So	Anders Putter
		Jens Nielsens Jensen	12	uigift	So	dere's børn
		Maren Nielsdatter	3	uigift	So	
		Else Nielsens Nielsdatter	2	uigift	So	
		Nielsens Jensen	30	uigift	Thomsen, Niels Putter	Anders Putter
1. Hæved	1.	Anders Nielsens Thomsen	36	gift	Thomsen, Niels Putter	Anders Putter
		Else Nielsens	33	gift	Thomsen, Niels Putter	Anders Putter
		Niels Andersen	8	uigift	Thomsen, Niels Putter	dere's børn
		Niels Andersen	4	uigift	So	
1. Hæved	1.	Maren Thomsensdatter	30	uigift	So	Anders Putter
		Jens Christian Christensen	21	uigift	So	Anders Putter
		Nielsens Christensen	11	uigift	So	Anders Putter
		Nielsens Christensen	4	uigift	So	Anders Putter
		Else Nielsensdatter	2	uigift	So	

38
 Byernes eller
 Stedernes
 Navne med An-
 forsel af Gaarde,
 Huse o. s. v.

Antallet af Familienet hvert
 Gaard og hvert Hus.

Samlige Personers Navne
 i hver Gaard, hvert Hus,
 hver Familie.

Enders Personer Alder, de
 levende og de som er døde.

Gift,
 Ugift,
 Enke eller
 Traffill.

Jedjedet, nemlig
 Niesjærens og
 saa Vænder Seg-
 nede og Vænder
 Navn, og ved de
 Landnaas og de i
 Høvedsmænd,
 Pløntene og
 Coloniene Jøde
 Landets Navn,
 hvor de ere fødte.

Personernes Titel, Embede, Forretning,
 Haandværk, Hæringsvei, Calling i
 Familien eller hvad de leve af.

Al die
 deritanden
 berevde
 fra de Huse
 fra et faste
 i Huset.

49,	1 Huis	Anders Christen Christen Anne Christendatter Christen Christendatter Mette Christendatter	37 gift 31 gift 9 ugift 2 ugift	De De De De	Huusmand, Dagfører, Huusfader hans Hone deres Hone deres Hone
50,	1 Huis	Christen Christen	32 gift	De	Christen Christen, Huusmand, Dagfører, Huusfader
51,	1 Huis	Nicolaus Christen Mette Christendatter Christen Christendatter	47 gift 31 gift 12 ugift	De De De	Huusmand, Dagfører, Huusfader hans Hone deres Hone
52,	1 Huis	Michael Christen Anne Christendatter Christen Christendatter Mette Christen Niels Christen Mette Christen Christen Christen Anders Christen	43 gift 40 gift 37 ugift 12 ugift 8 ugift 6 ugift 3 ugift 37 ugift	De De De De De De De	Huusmand, Huusfader, ernærer sig ved Huusarbejde hans Hone deres Hone deres Hone deres Hone deres Hone deres Hone deres Hone
53,	1 Huis	Anders Christen Christen Mette Christendatter	34 gift 35 gift	De De	Huusmand, Dagfører, Huusfader hans Hone
54,	1 Huis	Anders Christen Christen Christendatter	61 Enke 27 ugift	De De	Huusmandsente, ernærer sig af at spinde hendes Datter, Broder
55,	1 Huis	Anders Christen Christen Anne Christendatter Niels Christen Lars Christen Mette Christen Christen Christendatter	38 gift 35 gift 9 ugift 4 ugift 21 ugift 23 ugift	De De De De De De	Guardsmand, Huusfader hans Hone deres Hone deres Hone deres Hone deres Hone
56,	1 Huis	Christen Christen Anne Christendatter	37 gift 33 gift	De De	Huusmand, Dagfører, Huusfader hans Hone, Paver

Samt 62 369 Personer - deraf indholdt til Kongshuset 5 Personer

Christen Christen

Christen Christen
 Christen

Miraklet fra Mors

En amerikaner ved navn John Eriksen, som var uddannet på den amerikanske militærakademi West Point, og som pilot var med ved slaget om Mid-Way i Stillehavet, ville på sine ældre dage finde ud af hvor hans forfædre var født. Han havde hørt, at de skulle være fra Mors. Sammen med sin hustru Mary kom de i en lejet bil til Nykøbing, og henvendte sig på Lokalthistorisk Arkiv, som fortalte, at det næsten var umuligt at finde en personer, som var født omkring 1835, når ikke man vidste i hvilket sogn vedkomne var født. Fra arkivet kørte de til hotel "Pakhuset" for at drikke kaffe og ringe hjem til Seattle hvor de boede. Over for værten fortalte de om deres ærinde. Men værten sagde det samme som Arkivet, at det var umuligt at finder slægtinger, der var født for mere end 150 år siden, når ikke man vidste i hvilket sogn de var født. Men, sagde værten, der bor en mand her på hotellet, han har forsket i flere slægter fra Mors, men han kommer først hjem til aften, og rejser i morgen. Mary og John logerede ved Silkeborg, men ville komme tilbage næste dag. Værten havde skrevet navnet på de eftersøgte, og det viste sig, at John Eriksens mormor var søster til min oldefar. På 6 maskinskrevne sider skrev John Eriksen om deres rejse, og besøg på Mors. Blant andet skrev han:

"However, the following morning it seemed best to leave no stone unturned at Nykøbing. At 1000 we stopped at the hotel to see if the "man" was still in town. It turned out the "man" Svend Borg, had stayed over an extra day just to see us and "could we be at the hotel at noon?" We did and as I walked in this stranger threw up his arms in amazement exclaiming that I closely resembled, in face and build, his Great Grandfather, Poul Jochepsen a hero of the 1864 war with Germany and whose portrait hangs somewhere in Copenhagen. Poul's sister was Grandmother Inger Kristine; So Svend is a third cousin". Videre skriver han, at i min slægtbog "Borg slægten fra Mors" ser han et billede af min broder. Han skriver "I found myself looking at a photo as if of myself circa 1938 at flying school. Siden skrev han om mig " He is also a personable, energetic, warm hearted man who looks years younger than his actual age. Ligeledes "at Mary's chance conversation with the bartender was considered a "Miracle" which warranted a special interest spot by the local radio and their reporter was waiting to interview the three of us when we returned to the Hotel". Jeg havde kørt dem en tur gennem Sindbjerg, for at vise dem hvor slægten havde boet. Da vi kørte forbi Kvalstedgård, fortalte jeg, at fra den gård kom Ted Sorensens slægt. Det var de meget imponeret over. Radioen og Morsø Folkeblad skrev om "miraklet" fra Mors. John Eriksen, som var en af heltene fra "Mid-Way", døde 1994 i sit hjem i Seattle 82 år gammel, men han blev begravet i West Point.



Slægten Sorensen fra Thy og Mors

SLÆGTSBOG

af Svend Borg.

PROBANDER

Blandt andet

- 1) Christian Abraham Sorensen
- 2) Carol Woodrow Sorensen

Forældre

**Ane 2) Jens Christian Sørensen født den 9, april 1866 i Ejerslev sogn.
Gift 1888 i Amerika med**

**Ane 3) Ane Madsen født den 20. april 1868 i Haring sogn i Thy.
Deres børn blandt andet:**

**Christian Abraham Sorensen født omkring 1889 i Nebraska.
Carol Woodrow Sorensen født i Nebraska.**



Bedsteforældre

Ane 4) Søren Pedersen født den 20. juli 1835 i Sundby sogn.

Gift den 18. august 1960 i Ejerslev med

Ane 5) Mette Marie Sørensen f. d. 31. oktober 1837 i Ejerslev sogn.

Deres børn

- 1) Jens Christian Sørensen f.d.14. september 1860 i Ejerslev, døde 1864.**
- 2) Niels Peter Sørensen f. d. 6. marts 1862 i Ejerslev, døde 1870.**
- 3) Anton Wilhem Sørensen f. d. 6. december 1863, døde 1864.**
- 4) Ane Cathrine Sørensen f. d. 17. januar 1865 i Ejerslev, døde 1870.**
- 5) Jens Christian Sørensen f. d. 9. april 1866 i Ejerslev sogn. +**
- 6) Søren Laurids Sørensen f. d. 22. april 1867 i Ejerslev, døde 1870.**

De fem børn døde af skarlagensfeber.

- 7) Kirstine Sørensen f. d. 16. september 1869 i Ejerslev sogn. +**
- 8) Niels Peter Sørensen f. d. 19. november 1871 i Ejerslev sogn. +**
- 9) Søren Laurids Sørensen født den 29. juli 1873 i Kvalstedgård +
Sindbjerg, Redsted sogn. Døbt den 5. oktober 1873 i Redsted Kirke. I
Redsted Kirkebog står: Søn af boelsmand Søren Pedersen og hustru
Mette Marie Sørensen 35 år i Kvaldstedgård på Sindbjerg Hede.**
- 10) Anton Karl Sørensen f. d. 30. januar 1876 i Kvaldstedgård i +
Sindbjerg, Redsted sogn, hjemmedøbt af pastor Nygaard i Redsted,
men døbt Galtrup kirke, medens familien opholdte sig i Tøving:
Da familien flyttede fra Ejerslev til Kalstedgård, står der i Ejerslev
kirkebog - den 30. marts 1873 flyttede Søren Pedersen 37 Mette Marie
Sørensen 35 og børnene Jens Kr. 6, Kirstine 3 og Niels Peter 1 år, og
mandens svigerfar pensioneret lærer Søren Sønder 79 år gammel - til
Sindbjerg i Redsted sogn. Familien rejste til Nebraske USA i 1980.**

Her under "Kvalstedgård" fra 1930erne



Bedsteforældre

- Ane 6) Mads Jensen Hummelshøj** født den 6. februar 1825 i Stagstrup sogn i Thy, gift med
- Ane 7) Johanne Marie Larsen Dahl** født den 24. februar 1830 I Skallerup sogn på Mors. Deres børn var:
- 1) **Lars Madsen Hummelshøj** født 1857 i Haring sogn.
 - 2) **Marianne Madsen** født den 18. april 1859 i Haring i Thy.
 - 3) **Anders Madsen Hummelshøj** f. d. 29. august 1860 “
 - 4) **Magdalene Madsen** født 1862 i Haring sogn
 - 5) **Poul Madsen Hummelshøj** født 1863 i Haring sogn
 - 6) **Chrisian Madsen** født d. 4. juni 1865 “
 - 7) **Maren Kirstine Madsen** født d. 18. december 1866 “
- Ane 3.8) Ane Madsen** født den 20. april 1868 “
- 9) **Niels Madsen** født den 20. april 1869 “
 - 10) **Jens Nikolai Madsen** født den 26. december 1870 “



Oldeforældre

Ane 8) Peder Sørensen født den 26. april 1808 i Solbjerg sogn, blev udlagt som far til

Ane 9) Anne Margrethe Nielsdatters uægte søn Ane 4) Søren Pedersen født den 20. juli 1835 i Sundby sogn.

Anne Margrethe Nielsdatter født i Sennels v/ Thisted i 1808, kom fra Tømmerby sogn i Hanherred som 26 årig i 1834 til Sundby.

Ane nr. 8) Peder Sørensen blev gift den 24. april 1837 i Galtrup med: Johanne Marie Christensdatter f. d. 10. maj 1815 i Outrup.

Deres børn:

1) Zidse Maria Pedersen f. d. 9. februar 1838 i Møllerup sogn.

2) Søren Pedersen født den 16. april 1840 i Bjergby sogn

3) Christian Pedersen f.d. 28. oktober 1841 i Bjergby sogn.

4) Mikkel Nørgaard Pedersen f. d. 12. januar 1844 i Bjergby.

Det skal bemærkes, at da Ane 4) Søren Pedersen blev døbt, står der i kirkebogen, at den udlagte fader "blev" Peder Sørensen tjenestekarl hos Chr. Bovbjerg i Fårtoft 27 år. Videre står der, at Peder Sørensen 27 år rejste fra Chr. Bovbjerg i Fårtoft, november 1835 til Galtrup. Han var opgivet til at være far til et uægte barn i Sundby sogn. Den 28. marts 1838 står der, at Peder Sørensen 30 år og hustru Johanne Marie Christensd. kom til Bjergby, hvor de havde købt hus. Manden havde været udlagt som far til et uægte barn. Det blev således stærkt pointeret af præstene i kirkebøgerne, at det barn, der blev født medens Peder Sørensen tjente hos Christian Bovbjerg i Fårtoft, "blev" han udlagt som fader til. Johanne Marie Christensdatter døde 28. november 1846, og den 26. maj 1850 giftede han sig med Karen Hansdatter født 1820.

Ane 9) Ane Margrethe Nielsdatter født i 1808 i Sennels v/ Thisted blev gift med

Chr. Andersen født 1806 i Hjørdemål. Foruden sønnen

Ane 4) Søren Pedersen f.d. 20-7-1835 i Sundby, fik de børnene:

a) Anders Christensen født 1840 i Sejerslev sogn.

b) Maren Kirstine Christensdatter f. d. 13-12-1843 i Jørsby sogn.

De to børn er således halvsøskende til Søren Pedersen.



Oldeforældre

- Ane 10) Søren Christian Svenningsen Sønder født den 2. juli 1793 i Lille Færgestræde i København. Døbt søndag den 7. juli i St. Nicolaj Kirke i København. Han døde i Kvalstedgård i Sindbjerg på Mors den 18. juli 1875. Gift i 1817 med:**
- Ane 11) Ane Jensdatter f. d. 16-11-1794 i Stagstrup i Thy. Deres børn:**
- 1) Jens Christian Sørensen f. d. 28, februar 1820 i Thorup by Skallerup sogn på Mors. Han døde i Sct. Olai sogn i Hjørring den 13. december 1854, 34 år. Han var gift med Christiane Sørensen født 1816 i Laurbjerg sogn ved Randers. De fik børnene**
 - a) Anton Wilhelm Svejstrup Sørensen f. d. 1. februar 1847,**
 - b) Ane Lauritzie Caroline f. d. 29. oktober 1848 i Rubjerg.**
 - c) Laurine Sørensen f. d. 8. december 1850 i Rubjerg sogn.**
 - d) Johanne Kristine Pethrine Mathilde Sørensen født den 4. juni 1852 i Vidstrup sogn Hjørring amt.**

Jens Chr. Sørensen demitterede fra Snedsted seminarium 1841. Derefter var han lære i Rubjerg sogn fra 1846, Vidstrup sogn fra 1852 og i 1854 Jonstrup v/ Hjørring.
 - 2) Lars Sørensen f. d. 6. oktober 1826 i Ejerslev sogn.**
 - 3) Johanne Kirstine Sørensen f. d. 25. maj 1829 i Ejerslev sogn. Hun døde den 20. maj 1857 i Hjørring 28 år gl. Hun blev gift i Rubjerg kirke den 5. marts 1852 med Jens Koefoed Karmark født 1822 i Hjørring. Han var på det tidspunkt lærer i Skallerup, Hjørring amt, men blev samme år overfavermester i Hjørring, de fik datteren Ane Johanne Cathrine Karmark født den 24. oktober 1855 i Hjørring. Hun døde 11. maj 1856 ½ år gammel.**
 - 4) Else Catrine Sørensen f. d. 4-4- 1829 i Ejerslev, døde ung.**
- Ane 5) 5) Mette Marie Sørensen f. d. 31. oktober 1837 i Ejerslev.**

Søren Chr. Svenningsen Sønder var skolelærer i Thorup, Skallerup sogn, på Mors, Galtrup, Skarum i Alsted sogn og Ejerslev på Mors. Det skal bemærkes, at han ikke er dimiteret fra nogen Simenarier. Ved alle folketællinger hævdede han, at han var født i Nykøbing Mors. Men var, som nævnt, født i København. Han har uden tvivl været dygtig i skolen, og efter min mening var han som 10-12 årig, af en lære i Nykøbing, blevet anbefalet til en privat skole, et eller andet sted i landet. Søren Christian Svenningsen Sønder, var i mine øjner, ikke alene forfader til den store Sørensen slægt, men også slægtens overhoved. Hans afløse som lærer i Ejerslev var skuespillerinde Gite Nørbys farfar Niels Kristian Nørby.

Her blev Søren Christian Svenningsen Sønder f. d. 2-7-1793. Nederst til højre på disse to billeder kan man se Lille Færgestræde ved Gammel Strand, Højbro Plads og "Christiansborg", hvor Ane nr. 10) Søren Chr. Svenningsen Sønder tirsdag den 2. juli 1793 blev født. I 1794 brændte Christiansborg og da Lille Færgestræde lå tæt på brændte den også, derefter rejste familien til Ålborg. Der hvor Søren Christian Svenningsen Sønder blev født stor et statue af Absalon.



Kort over Gammel Strand-området omkring 1840. Man ser til højre det tidligere bebyggede område mellem Højbrostræde og Store Færgestræde, som branden 1795 lagde frit. Man ser også bygningen mellem Store og Lille Færgestræde, som ligeledes brændte, men som atter genopbyggedes som højre side af vore dages Højbro Plads. Endvidere ser man den ovenfor viste Vejerbod og Pramlaugsbygning. Den sorte bygning er vore dages Kulturministerium, der oprindeligt kun var 3-fløjet. – Kort i »Fra landsby til storby«.

Oldeforældre

- Ane 12) Jens Jensen Hummelshøj født den 9. maj 1784 i
"Hummelhøjshuse" i Stagstrup sogn, Thisted amt. Døde 1844.
Gift med:**
- Ane 13) Ane Magdalene Nielsdatter født 1782 i Haring sogn.
Deres børn**
- 1) Ane Jensdatter født 1808 i Stagstrup sogn.**
 - 2) Maren Jensdatter født 1811 "**
 - 3) Jens Jensen Hummelshøj født 1821 i Stagstrup sogn.**
- Ane 6) 4) Mads Jensen Hummelshøj f. d. 6. februar 1825 i Stagstrup.**

Oldeforældre

- Ane 14) Lars Olesen Dahl født i 1791 i Bjergby sogn på Mors.
Gift 1826 med:**
- Ane 15) Maren Andersdatter født 1796 i Skallerup, død 1840.
Deres børn:**
- 1) Christian Larsen Dahl f. d. 14. juni 1827 i Slallerup sogn**
- Ane 7) 2) Johanne Marie Larsdatter f. d. 24. februar 1830 Skallerup.
3) Margrethe Larsdatter f. d. 1. februar 1834 i Skallerup sogn.**
- På billedet her under ses Ole Bros gård. Ole Bros slægt blev gift ind i Dahl slægten, som senere hed både Dahl og Bro
Man kan stå ved Dahls familie gravsted på Skallerup kirkegård og se ned i Dahls gård.
Jeg har besøgt Villads Dahl i deres gård. Hans forældre var Ole Bro Dahl gift med Ingeborg Olesen Bro.**



Tipoldeforældre

**Ane 16) Søren Christensen Nørgaard født 24. juli 1764 i Solbjerg
Gift den 13. april 1798 i Sundby med**

Ane 17) Zidse Hansdatter født 1764 i Sundby på Mors.

Deres børn:

1) Christian Sørensen født den 12. september 1799 i Solbjerg.

2) Anne Sørensdatter f. d. 18. april 1803 i Solbjerg sogn.

Ane 8) 3) Peder Sørensen født d. den 26. april 1808 i Solbjerg sogn.

**Fadder ved dåb var mandens halvbroder Mikkel Christense Nørgaard
og hendes broder Niels Hansen.**



Tipoldeforældre

Ane 18) Simon Andreas Pedersen født 1788 i Sennels sogn.

Fik en datter udenfor ægteskab med

Ane 19) Kirsten Mixelsdatter født 1774 i Malle, Sennels sogn.

**Ane 9) 1) Ane Margrethe Nielsdatter f. d. 13-8-1808 i Malle by,
Sennels sogn. Kirsten Mixelsdatter blev senere gift med
Niels Christensen Toft f. 1778 i Malle, Sennels sogn.**

De fik sammen børnene

2) Else Marie Nielsdatter f. 1818 i Malle pr. Sennels.

3) Maren Christina Nielsdatter f. 1827 “

Ane nr. 5 fik sin efternavn efter sin stedfader Niels Toft.

Ane 18) Simon Andreas Pedersen blev gift i 1813 med

Maren Pedersen født 1874 i Sennels sogn

Foruden hans datter udenfor ægteskab:

**Ane 5) 1) Ane Margrethe Nielsdatter født 1808, fik han sammen
med sin hustru børnene:**

2) Margrethe Simonsdatter født 1813 i Sennels sogn

3) Peder Simonsen født 1817 i Sennels sogn.

4) Jens Peter Simonsen født 1820 i Sennels sogn

Familien havde “Nørre Knudsgård” i Sennels.

Tipoldeforældre

Ane 20) Svenning Sørensen Sønder født 1757 i Bjergby sogn, død 1909 i Nykøbing M. Gift den 25. maj 1792 i Holmens Kirke i Kbh. med

Ane 21) Karen Poulsdatter f. d. 2. juni 1756 i Nørre Tranders v/Ålborg. Hun døde i Erslev 1851 95 år gammel. Deres børn:

Ane 10) 1) Søren Christian Svenningsen Sønder født den 2. juli 1793 i Lille Færgestræde København K. Døbt søndag den 7. juli i St. Nicolaj kirke. Fadder var: M. Jensen, Hans Jensen, Thomas Poulsen, alle boende i Brøgerstræde. Mad: Lienbenberg, Josefine Garder Seiling i Lindergade og jomfru Anne West iboende. Søren Chr. Svenningsen Sønder troede selv han var født i Nykøbing Mors, og så var han født klods op af den første Christiansborg, som brændte året efter hans fødsel. Sammen med Christiansborg brændte hans fødehjem i Lille Færgestræde, og derefter er familien rejst til Ålborg. På stedet hvor Søren Christian Svenningsen Sønder blev født står, en statue af Københavns grundlægger Absalon.

2) Poul Frederich Svenningsen Sønder født 1795 i Budolfi sogn i Ålborg. Konfirmeret i 1809 i Nykøbing M.

3) en dødfødt dreng født 1800 i Nørregade i Nykøbing

Nr. 2 Poul Frederik, gift i Sundby 1818 med Kirsten Christensd. 1785 i Skallerup. Deres børn: 1) Maren Poulsd. f. d. 7. dec. 1818 i Sundby sogn

2) Svenning Poulsen Sønder f. d. 6. maj 1821 i Erslev og

3) Maren Poulsdatter Sønder f. d. 17. april 1824 i Erslev sogn.

Poul Svenningsen Sønder døde af tyfus den 25. maj 1843 i Erslev.

Tipoldeforældre

Ane 22) Jens Immersen født 1769 i Stagstrup sogn i Thy.

Gift med

Ane 23) Johanne Christiansdatter født 1764 i Stagstrup sogn.

Deres børn

Ane 11) 1) Anne Jensdatter f. d. 16-11- 1794 i Stagstrup sogn i Thy.

2) Mette Jensdatter født 1798 “ “

3) Christian Jensen født 1799 “ “

Nykøbing Mors gamle kirke



Tipoldeforældre

**Ane 24) Jens Knudsen født 1726 i Harring sogn i Thy.
Gift med**

**Ane 25) Maren Christensdatter født 1740, i Stagstrup sogn.
Børn bl. a.**

Ane 12) Jens Jensen Hummelshøj f. d. 9. maj 1784 i Skyum.

Tipoldeforældre

**Ane 26) Niels Christensen født 1744 i Harring sogn
Gift med**

**Ane 27) Maren Christensdatter født 1747 ???
Børn bl.a.**

Ane 13 Malene Nielsdatter født 1782 i Harring sogn.

Tipoldeforældrene

**Ane 28 Ole Dahl født omkr. 1760 i Bjergby sogn
Gift med**

**Ane 29) Mette Larsdatter født omkr. 1765 i Bjergby.
Deres søn**

**Ane 14 Lars Olesen Dahl født 1791 i Bjergby sogn, han blev
som 10'årig tjenestedreng hos sin moster og onkel Chr. Madsen
i Skallerup.**

Tipoldeforældre

**Ane 30) Anders Jensen Worm født 1747 i Skallerup sogn.
Gift med**

**Ane 31) Margrethe Christensdatter født 1765 i Skallerup sogn
Deres Børn:**

- 1) Jens Andersen Worm født 1780 i Skallerup sogn.**
- 2) Lars Andersen Worm født 1782 i Skallerup sogn**
- 3) Else Andersdatter født 1786 i Skallerup sogn.**
- 4) Peder Andersen Worm født 1790 i Skallerup sogn.**

**Ane 15 5) Maren Andersdatter født 1795 i Thorup, Skallerup sogn.
6) Christa Andersdatter født 1797 i Thorup, Skallerup sogn.
Familien havde en gård i Thorup by, Skallerup sogn.**



Tiptipoldeforældre

**Ane 32) Christian Christensen Nørgaard f. d. 23. februar 1730 Sundby.
Gift med 1. gang med**

Inger Mikkelsdatter født omkring 1725

Deres børn

1) Margrethe Christiansdatter født 1749 i Solbjerg

2) Christen Christensen Nørgaard født 1752 i Solbjerg

3) Johanne Christensdatter født 1754 i Solbjerg

4) Michel Christensen Nørgaard født 1756 i Solbjerg

Efter hans fødsel døde Inger Mikkelsdatter, og Chr. Nørgaard blev gift med :

Ane 33) Anna Christensdatter Westher 23. februar 1745 i Sundby.

Deres børn:

5) Inger Christensdatter født 1761 i Solbjerg sogn

Ane 16) 6) Søren Christensen Nørgaard f. d. 24. juli 1864 i Solbjerg.

7) Mette Christensdatter født 1766 i Solbjerg sogn,

8) Peder Christensen Nørgaard født 1768 i Solbjerg sogn.

Tiptipoldeforældre

Ane 34) Hans Nielsen født 1730 omkr. nok i Sundby sogn

Gift med

Ane 35) Kirsten Jespersdatter født 1734 nok i Sundby sogn

Deres Børn bl. a.

1) Niels Hansen født 1767 i Sundby sogn.

Ane 17) 2) Zidsel Hansdatter født 1769 i Sundby sogn.

Tiptipoldeforældre

Ane 36) Peder Knudgaard født omkring 1760

Gift med

Ane 37) Anne Marie Simonsdatter født omkr. 1765.

Deres børn bl.a.

Ane 18) Simon Andreas Pedersen født 1788 i Sennels sogn.

Familien havde et landbrug i Sennels sogn v/ Thisted

Tiptipoldeforældre

Ane 38) Mikkel Pedersen født 1730 i Sennels sogn i Han herred.

Gift med

Ane 39) Anne Christensdatter født 1747 i Sennels sogn.

Deres børn.

Ane 19) Kirsten Mixelsdatter født 1774 i Sennels sogn.

Tiptipoldeforældre

Ane 40) Søren Pedersen Gullerup født 1726 i Bjergby sogn.

Gift 1750 i Bjergby Kirke med

Ane 41) Bodil Catrine Nielsdatter født 1720 i Dråby på Mors

Deres børn

1) Peder Sørensen Sønder født 1750 i Bjergby sogn

2) Jens Sørensen Sønder født 1752 i Bjergby Sogn.

Ane 20) 3) Svenning Sørensen Sønder født 1757 i Bjergby sogn.

4) Niels Sørensen Sønder født 1760 i Bjergby sogn.

5) Anna Sørensdatter Sønder født 1763 i Bjergby sogn.

6) Sidsel Sørensdatter Sønder født 1765 i Bjergby sogn.

Navnet Gullerup havde de fra landsbyen Gullerup i Bjergby sogn.

Senere fik familien en gård i syd Bjergby, der af navnet Sønder.

Tiptipoldeforældre

Ane 42) Poul Nielsen født omkring 1725 Nørre Tranders.

Gift med

Ane 43 Mette Christensdatter født ca. 1730 Nørre Tranders.

Børn bl.a.

Ane 21) Karen Poulsdatter f.d.2. juni 1756 i Nørre Tranders v/Ålborg.

Tiptipoldeforældre

Ane 44) Immer Madsen født 1731 nok i Stagstrup sogn i Thy.

Gift med

Ane 45) Mette Jensdatter født 1737 i Stagstrup sogn.

Deres børn

1) Mette Immersdatter født 1757 i Stagstrup sogn.

2) Peder Immersen født 1762 i Stagstrup sogn.

3) Else Immersdatter født 1765 i Stagstrup sogn

Ane 22 4) Jens Immersen født 1769 i Stagstrup sogn.

Bjergby



Tiptiptipoldeforældre

- Ane 64) Christian Christensen født 1780 i Sundby sogn.
Gift den 4. maj 1727 med**
- Ane 65) Maren Christensdatter født omkring 1700 i Sundby**
- Ane 32) Christen Christensen Nørgaard f. d. 23. februar 1730 i
Fårtoft, Sundby sogn på Mors.**

Tiptiptipoldeforældre

- Ane 66) Christian Pedersen Westher født omkr. 1720 muligt i Solbjerg .
Gift med**
- Ane 67) Johanne Arends datter født omkring 1720 muligt i Solbjerg.
Børn bl.a.**
- Ane 33) 1) Anna Christensdatter født 23. februar 1745 i Solbjerg sogn.
2) Peder Christensen Westher f. d. 20. september 1747 ”
3) Anders Christensen Westher f. d. 7. januar 1755 ”**

Tiptiptipoldeforældre

- Ane 68) Niels NN
Gift 1750 i Bjergby med**
- Ane 69) NN
Deres børn**
- Ane) 34 Hans Nielsen født 1730 i Sundby**

Tiptiptipoldeforældre

- Ane 70) Jesper NN
Gift med**
- Ane 71) NN deres datter**
- Ane 35) Kirsten Jespersdatter født 1734 i Sundby.**

Tiptiptipoldeforældre

- Ane 80) Peder Christensen født 1652 i Flade sogn på Mors.
Gift med**
- Ane 81) Anne Sørens datter født 1689 i Gullerup, Bjergby sogn.
Deres Børn:**
- 1) Anne Pedersdatter født 1716 i Gullerup, Bjergby sogn.**
 - 2) Maren Pedersdatter født 1719 “ døde som lille.**
 - 3) Maren Pedersdatter født 1721 “**
 - 4) Kirsten Pedersdatter født 1723 “ døde som lille.**
 - 5) Kirsten Pedersdatter født 1724 “**
- Ane 40 6) Søren Pedersen (Gullerup) født 1726 i Bjergby sogn.**

Tiptiptipoldeforældre

Ane 82) Niels Jensen født omkr. 1690 muligt i Nr. Dråby sogn.

Gift med

Ane 83) Sidsel NN født omkr 1695 på Nordmors

Deres børn bl.a.

Ane 41) Bodil Catrine Nielsdatter født 1720 i Dråby.

Ane 84 til 95 er ikke fundet.

Tiptiptipoldeforældre

Ane 96) Christian Sørensen født omkr. 1625 på Nordmors.

Gift med

Ane 97 Anne NN

Børn bl.a.

Ane 48) Peder Christensen født 1652 i Flade sogn på Mors.

Ane 98 til 161 er ikke fundet

Tiptiptiptipoldeforældre

Ane nr. 162) Søren Jensen født 10/1-1662 i Gullerup, Bjergby sogn.

Gift med

Ane nr. 163) Maren Andersdatter født 6/12-1660 i Gullerup.

Deres børn

1) Sidsel Sørensdatter født 1687 i Bjergby sogn.

2) Peder Sørensen født 1688

“

Ane 81) 3) Anne Sørensdatter født 1689

“

4) Jens Sørensen født 1691

“

5) Oluf Sørensen født 1696

“ **død som lille.**

6) Maren Sørensdatter født 1701

“

7) Oluf Sørensen født 1702

“

8) Mads Sørensen født 1704

“

Ane 164 til 323 er ikke fundet





DANSK MASKINBESÆTNINGSFORBUND OG ARBEJDSLØSHEDSKASSE

DANISH ENGINE CREW UNION

Medlem af: Landsorganisationen i Danmark(LO) . Skandinavisk Transportarbejder Federation . International Transport Workers Federation

ST. STRANDSTRÆDE 8 . DK 1255 KØBENHAVN K . 01-14 84 36 . GIRO 6 02 44 24 . TLG.: FIREMANSUNION

Deres ref.:

Vor ref.:

København K, d.

Tiptiptiptiptipoldeforældre

Ane 324) Jens Sørensen født 1621 muligvis i Bjergby sogn.

Gift med

Ane 325) Kirsten Sørensdatter født 1623 i "Lynggård" Tødsø sogn.

Deres Børn

1) Peder Jensen født i 1651 født i Bjergby sogn, død som lille.

2) Peder Jensen født i 1652 i Gullerup, Bjergby sogn.

3) Sidsel Jensdatter født 1654 i " "

4) Søren Jensen født 1657 " " døde som lille.

5) Ane Jensdatter født 1659 " "

Ane 162) 6) Søren Jensen født 1662 " "

7) Niels Jensen født 1664 " "

8) Anne Jensdatter født 1665 " "

Familien havde en gård i Gullerup i Bjergby sogn.

Ane 326 til 649 er ikke fundet.

Tiptiptiptiptiptipoldeforældre

Ane 650) Søren Jensen født omkr. 1580 muligvis i Nykøbing M.

Gift med

Ane 651) Sidsel Nielsdatter født 1573 i Nykøbing Mors.

Deres Børn

Ane 325) Kirsten Sørensdatter født ca. 1620 i Lynggård" Tødsø sogn

2) Poul Sørensen født omkr. 1625 " "

3) Maren Sørensen født omkr. 1627 " "

Familien havde "Lynggård" i Tødsø sogn som fæster.



Lynggård i Tødsø som den så ud da den blev revet ned.

A F S L U T N I N G

Man skal vide, at denne slægtshistorie, er skrevet af en amatør, og som sådan kan det ikke undgås, at der er såvel stave- som slåfejl. I kirkebøger og mandtalslister er der også fejl. Der er ingen garanti for det skrevne. To personer har jeg haft besvær med at finde. Den ene er faderen til Søren Pedersen født den 20. juli 1835, som hed Peder Sørensen, og tjente hos Chr. Bovbjerg i Fårtoft i Sundby sogn på Mors. Da der var flere, der hed Peder Sørensen, skulle jeg finde den rigtige. Ved et tilfælde fandt jeg ud af, at præsterne i et par kirkebøger kom mig til hjælp. Præsten i Sundby skrev, at den udlagte fader "blev" Peder Sørensen som var tjenestekarl hos Chr. Bovbjerg. Da han samme år flyttede til Galtrup, stod der, at han var far til et uægte barn i Sundby. Da han senere var blevet gift, og flyttede til Bjergby sogn, blev der skrevet at han var blevet udlagt som far til et uægte barn i Sundby, så var jeg ikke i tvivl om, at den rigtige udlagte far var Peder Sørensen, som var født den 24. april 1808 i Solbjerg sogn. Når der blev skrevet, at Peder Sørensen "blev" udlagt som far, og tjente hos Chr. Bovbjerg i Fårtoft, er jeg kommet til den overbevisning, at Chr. Bovbjerg har haft en finger med i spillet. Den anden som volde mig problemer var: Ane nr. 10) Søren Christian Svenningsen Sønder. I alle mandtalslister fra 1845 til 1870, opgiver han, at han er født i Nykøbing Mors. Søren Sønder findes ikke døbt i Nykøbing M. ej heller konfirmeret. Hans broder Poul Frederik Svenningsen Sønder, er døbt i Budolfi kirke i Ålborg 1795, og konfirmeret i Nykøbing i 1808. Søren Chr. Svenningsen Sønder findes helle ikke demiteriet fra en af landets seminarier. Det ville være naturligt, hvis han, som sin søn Jens Chr. Sørensen, var dimitteret fra Snedsted simenarier, men han findes ikke. Efter hans håndskrift at dømme, er han en lært mand, derfor tror jeg, at han på grund af sine skolekundskaber, af en lære i Nykøbing, er blevet henvist til en privat lærer uden for øen, ellers ville man have fundet ham konfirmeret på Mors. Som man kunne læse under Ane 10) så fandt jeg ham født i Lille Færgestræde i København. Den brænde sammen med Christiansborg i 1794. Hver person i slægten har et ane nummer, manden har et lige- og kvinden et ulige. For at finde et forældre par skal man doble ane numeret op, og halvere mandens nummer for at finde deres barn. Det nummer har jeg sat foran hver enkelt. F. ex. ane nr. 10 og 11s barn som er Mette Marie Sørensen, hun er barn nr. 5 og nummeret er også nr. 5) og gift med nr. 4). Man bør vide, at den gård og landsby, som slægten Sorensen i Nebraska talte mest om, er Kvalstedgård og Sindbjerg by i Redsted sogn på Mors. Med håb om, at læseren har fået lidt kendskab til Sindbjerg og den store slægt Sørensen, sendes de venligste hilsener.