



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTSBOG

Anetavle og efterslægt

for

Anders Christensen Sørensen ~ Maren Pedersdatter
1814 - 1873 1834 - 1890

Sdr. Fastrup

Gjellerup sogn

SLÆGTSBOG



UDARBEJDET AF
DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLERUP
1963 - 1965

Indholdsfortegnelse: Anetavle for Anders Christian Sørensen og hustru Maren Pedersdatter.

Efterkommere efter Anders Christian Sørensen og hustru Maren Pedersdatter.

Orientering om bogens brug:

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altsaa ane nr. 4's fader har nr. 8 og moderen nr. 9, ane nr. 8's forældre har nr. 16 og 17, ane nr. 9's forældre nr. 18 og 19 etc. Hvis man omvendt f.eks. vil finde barnet af ægteparret med numrene 66 og 67, saa halverer man det lige nummer. Barnet er altsaa en datter, ane nr. 33 gift med nr. 32, deres barn er nr. 16 gift med nr. 17, deres barn igen nr. 8 gift med nr. 9 etc. For overskuelighedens skyld er der dog umiddelbart før anetavlen indsat en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgaar.

Foran efterkommeroversigten - bogens andet afsnit - er indsat to sole, paa hvilke samtlige slægtens medlemmer ses opført. I solenes midte staar ægteparret Anders Christian Sørensen og Maren Pedersdatter, derefter følger i første ring deres børn, mærket med romertal, i anden ring børnebørn, mærket med store bogstaver, og derpaa oldebørn, mærket med arabertal, tipoldebørn, mærket med smaa bogstaver, og tiptipoldebørn, mærket med arabertal efterfulgt af en parentes. Dette bevirker, at hvert medlem af slægten faar sit eget registreringsnummer, under hvilket den paagældende staar opført i teksten. Hvis man saaledes f.eks. paa en af solene finder

personen Helle Busk Sørensen, født 1956, vil man se, at hun er mærket med a. Bevæger man sig nu fra den paagældende sols midte i en lige linie ud til hende, vil man passere gennem tre rubrikker, hvori staar navnene paa hendes oldeforældre, bedsteforældre og sidst forældre, mærket med henholdsvis II., A. og 1. Helle Busk Sørensen faar derfor registreringsnummeret II.A.1.a. under hvilket nummer hun ses opført i selve teksten.

Forord.

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samvirke mellem Dansk Slægtshistorie, Kjellerup, og en del af slægtens medlemmer.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er anvendt kirkebøger, folketællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger m.m.

Hver slægtslinie i anetavlen er fulgt saa langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og naar en linie standser helt op, maa det derfor forstås saaledes, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de paagældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i saadanne tilfælde alle omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og de fejl m.v., der forekommer i originalen, vil altsaa ogsaa forekomme i afskriften.

I lister over faddere og forlovere anvendes almindeligvis den samme angivelse og stavemaade, som er benyttet i den paagældende kirkebog, da det ville føre for vidt at forsøge paa at identificere hver enkelt fadder og forlover.

Denne slægtsbog, som vi har haft fornøjelsen af at udarbejde, er ikke afsluttet, for en slægtsbog kan ikke gøres

færdig, saalænge slægten stadig lever. Derfor er bogen indrettet saaledes, at den med tiden kan ajourføres. Af den grund har det ikke været muligt at nummerere bogens sider.

Til slut følgende bemærkninger: Hos læseren af slægtsbogen vil maaske nok melde sig den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en saadan bog med dens omtale af en mængde slægtninge og forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?" Selvfølgelig gør de det. Vor tid med alle dens nok saa tekniske fremskridt bygger paa fortiden, og alt - ogsaa én selv - er et produkt af denne fortid. Johannes V. Jensen har et sted sagt: "I ethvert menneske er sammenstuvet dette menneskes slægts fortid." Tænk paa, hvad dette egentlig betyder.

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe én til midt i denne forjagede tid at finde et staasted. Løb bogen igennem og tag den saa frem, naar der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. En stor del af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men du, kære læser, har et meget nært fællesskab med dem den dag idag, ikke blot ved blodets baand, men ogsaa ved dine tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i f.eks. Trælund, Snejbjerg eller Tjorring, saa er det selv om billedet har ændret sig noget - paa de samme gader og veje, at slægtens gamle har gaaet, ligesom flere af de gaarde og huse, man passerer, er de samme, som ens forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet saavel mørke som lyse timer.

Stærke slægter som denne kan sætte præg paa den egn eller by, de kommer til at leve i. Det mærkes maaske ikke meget i det daglige, men hver dag er da ogsaa kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i aar, og disse aar tæller slægten op i generationer. Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og sam-

tidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro paa eget værd.

En døgnvise spaar, at om hundred aar er alting glemt, og det er sikkert ogsaa rigtigt, naar det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt, men ellers ikke. Enkelthederne forsvinder ganske vist, men tilbage staar summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner, som slægten gav hver enkelt at forvalte og give videre.

Med ønsket om, at denne slægtsbog maa blive til glæde for saavel nulevende som kommende generationer.

Kjellerup i oktober 1965

DANSK SLÆGTSHISTORIE.

Anetavle

for

Anders Christian Sørensen
og hustrus børn

192916

Jacob Nielsen Gyldenstjerne

96458

96459

Niels Jepsen Gyldenstjerne
d.1407

Sofie N.N.

48228

48229

Niels Qvie

Inger Nielsdatter (Gyldenstjerne)

24112

24114

Ib (Hvid)

Poul Qvie

12056

12057

Christen Jepsen (Hvid)

N. N. Qvie

6028

6030

Jep Christensen (Hvid)

Christen Thygesen (Barfod)

3012

3014

3015

Erik Gjødesen
f.o.1470Anders Jepsen (Hvid)
f.ca.1462 d.1557Margrethe Christensdatter (Barfod)
d. 1565

1506

1507

Gjøde Eriksen
f.o.1500 d.f.1573Kirsten Andersdatter
f.o.1515 d.1589

752

753

Jens Christensen Langelund
f.f.1550 d.1606

Kirsten Gjødesdatter

376

377

Christen Jensen Fastrup
f.ca.1575 d.e.1656

Ane Jensdatter

188

189

Jørgen Christensen Fastrup
f.ca.1620 d.1713

Kirsten Christensdatter Barfod

88

94

96

110

Gravers Poulsen
f.o.1640Peder Jørgensen Fastrup
f.ca.1660 d.1701Christen Christensen
f.ca.1648Niels N.N.
d.1720

44

46

47

48

49

54

55

56

62

Anders Graversen
Poulsen
d.1750Lavrids Christensen
f.ca.1670 d.o.1722Mette Kirstine
PedersdatterKnud Christensen
f.1678

Birgitte Jønsdtr.

Niels Sørensen
f.ca.1701 d.1751Maren Nielsdtr.
f.1705 d.1744Niels Ørre
f.o.1690 d.1766Søren Andersen
f.o.1710

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Søren Andersen
f.1723 d.1819Christen
Laursen
d.1755Anne Kirstine
Christensdtr.
d.1786Poul
Andersen
f.1705
d.1773Kirsten
Laursdatter
f.1712 d.1769Peder Knudsen
Kølbeck
f.o.1720 d.1801Karen
Thomasdtr.
f.ca.1732
d.1807Clemen Madsen
f.1725 d.1807Mette
Nielsdtr.
f.1732Niels
Nielsen Ørre
f.1733 d.1806Anne Christendtr.
Ørre
f.1741 d.1821Christen Hvirgel
Andersen
f.1739 d.1786Johanne
Sørensdtr.
f.1746 d.1812

8

9

10

11

12

13

14

15

Anders Christensen
f.ca.1765 d.1823Maren Sørensdatter
f.ca.1751Laurs Christensen
f.1743 d.1815Inger Poulsdatter
f.1751Jens Pedersen
Kølbæk
f.1766Anne Kirstine
Clemensdatter
f.1771Christen Nielsen
f.1772 d.1840Maren Christensdtr.
Hvirgel
f.1777 d.1855

4.

5.

6.

7.

Søren Andersen
f.o.1790 d.1836Anne Kirstine Larsdatter
f.1783 d.1841Peder Jensen
f.1796Johanne Christensdtr.
f.1810 d.1895

2

Anders Christian Sørensen
f.1814 d.1873

3

Maren Pedersdtr.
f.1834 d.1890

er født d. 25. januar 1814 i Lind, Rind sogn, og han døde d. 25. oktober 1873 i Sdr. Fastrup, Gellerup sogn.

Han blev fremstillet i kirken efter hjemmedaab 2. paaskedag 1814, baaret af Anne Margrethe af Kollund, og faddere var Michel Feierschou, Jens Pedersen og Lars Gades kone af Lind.

Anders Christian Sørensen blev gift første gang d. 10. januar 1845 i Gellerup kirke med Bodil Knudsdatter, der var enke efter gaardmand Christian Pedersen, som hun var blevet gift med d. 18. november 1842.

Hun er født d. 6. februar 1819 i Birk, Gellerup sogn, som datter af gaardmand Knud Poulsen og hustru Maren Christensdatter, og hun døde d. 12. juni 1856 i Sdr. Fastrup. I ægteskabet med Christen Pedersen havde Bodil Knudsdatter to sønner, Peder og Niels.

Anders Christian Sørensen blev gift anden gang d. 2. april 1857 i Herning kirke med

Maren Pedersdatter

Forlovere ved brylluppet var gaardmand Peder Jensen af Gullestrup og gaardmand Jens Poulsen af Brændgaarde.

Maren Pedersdatter er født d. 2. april 1834 i Gullestrup, Herning sogn, og hun døde d. 31. marts 1890 i Ringstrup, Gellerup sogn.

Hun blev døbt d. 19. maj 1834, baaret af konen Maren Christensdatter, og faddere var Jens Frederiksen, Christen Christensen, Anna Gjødesdatter, alle fra Sunds, samt Clemen Holte af Gjellerup.

Anders Christian Sørensen købte ved auktion 1848 den gaard i Sdr. Fastrup, som Bodil Knudsdatters første mand havde været ejer af. Gaardens hartkorn var 3 td. 2 skp., og købesummen androg eet tusinde eet hundrede rdl. Af skøde- og panteprotokollen fremgaar det, at der ved skiftet efter Christen Pedersen var blevet truffet bestemmelse om, at gaard, indbo og besætning skulle sælges ved auktion for at sikre arvingerne det størst mulige beløb.

Det ses, at der tidligere havde været afholdt auktion, men ved denne lejlighed forkastede man et bud paa eet tusinde rigsbankdaler sølv. Ved den nu afholdte auktion opnaaede man et bud paa eet tusinde eet.hundredeogti rigsbankdaler sølv, hvilket bud blev afgivet af gaardmand Lars Jensen i Okkels i Rind sogn. Denne havde imidlertid kun budt paa gaarden for paa arvingernes vegne at drive prisen i vejret, og paa hans forslag blev gaarden tilslaaet Anders Christian Sørensen, der saa lod de efterladte blive boende i gaarden, hvad der førte til giftermålet et halvt aars tid senere.

Det fremgaar videre af auktionen, at Anders Christian Sørensen udbetalte tre hundrede rdl., mens der paa restbeløbet blev udstedt et pantebrev.

Af de effekter, som fulgte med gaarden, kan nævnes:

Borde, stole, dragkister, sengeklæder, en jernbilægger kakkelovn, en gruekedel, en del køkkenredskaber, nogle vogne, et sæt hestetøj, 2 harver og en plov. Af besætningen nævnes to heste, 1 plag, 4 køer, 2 ungdyr samt 13 faar og lam.

Søren Andersen

4

er født omkring 1790 og formodentlig i Arnborg, hvor han døde d. 28. november 1836.

Han blev gift d. 23. november 1811 i Gellerup kirke med

Anne Kirstine Larsdatter

5

der er født 1783 i Birk. Hun døde d. 17. november 1841 i Ø. Tornvig, Arnborg sogn. Hendes daab fandt sted d. 21. september 1783 i Gellerup kirke, og faddere var Gravers Troelsen, Niels Christensens karl, Lars Christensens pige og Anders Kiærgaards datter, alle af Birk, samt Lars Poulsens søster af Birk, der var gudmor.

Om Søren Andersen og Anne Kirstine Larsdatters vielse hedder det i kirkebogen: "1811 den 24. October blev begjert at lyses til Ægteskab fra Gjellerup Kirkes Prædikestol for Ungkarl Søren Andersen fra Skivild i Arnborg sogn og Pigen Anne Kirstine Larsdatter af Nørre Fastrup. Og at intet var som kunne hindre deres Ægteskabs Fuldbyrdelse i sin Tid, enten Slægtskab eller Løfte givet til Andre, samt at begge de Forlovede have haft de naturlige Børnekopper, derfor indestaar vi undertegnede Forlovningsmænd.

Gjellerup Præstegaard ut Supra

Anders Christensen
(med ført pen)

A. Schou"

Søren Andersen havde først en gaard i Kollund i Rind sogn, senere nævnes han som gaardmand i Lind i samme sogn, men 1836 boede familien i Tornvig i Arnborg sogn, hvor de betegnes som aftægtsfolk.

Peder Jensen

6

der betegnes som gaardmand i Gullestrup, Herning sogn, er født 1796 i Tulstrup, Ikast sogn, og han døde d. 11. december 1889 i Gullestrup.

Han blev fremstillet i kirken efter hjemmedaab d. 23. oktober 1796, baaret af Else Kølbæk fra Sunds, og faddere var Clemen og Søren Hedegaard, Søren Poulsen, Anne Knuds-datter og Jørgen Skrædders hustru.

Peder Jensen blev gift d. 22. oktober 1830 i Ikast kirke med

Johanne Christensdatter

7

Hun er født 1810 i Linnebjerg, Ikast sogn, og hun døde d. 16. april 1895 i Tjørring sogn.

Hun blev døbt d. 26. december 1810 i Ikast kirke, baaret til daaben af Anne Marie Jørgensdatter, og faddere var Anders Hvirgel, Søren Hvirgel, Jeppe Hvirgel, Troels Jensen af Hedegaard, Lars Pedersen af Lille Linnebjerg, Peder Sørensen af Hedegaard, Mette Cathrine Laustdatter, Kirsten Nielsdatter, Birthe Pedersdatter af Hedegaard og Kirsten Gregersdatter af Lille Linnebjerg.

Anders Christensen

8

der nævnes med tilnavnet Sigten, er født ca.1765, og han døde d. 24. april 1823 i Arnborg sogn.

Han var gift med

Maren Sørensdatter

9

der er født ca. 1751.

Ved folketællingen 1801 opgives Anders Christensen Sigten at være bonde og gaardbeboer i Skibbild i Arnborg sogn, mens han ved sin død 1823 opgives at være indsidder i "Kjærhuus".

Laur Christensen

10

er født i Gellerup 1743, og han døde 1815 i Nr.Fastrup Gellerup sogn, og blev begravet d. 12. februar.

Hans daab fandt sted d. 8. september 1743; degnens hustru bar ham, og faddere var Jens Andersen og Niels Jepsen fra Gellerup samt Poul Andersen og dennes hustru Johanne Jepsdatter fra Birk.

Laur Christensen blev gift første gang d. 1. juli 1771 i Gellerup med Dorethe Poulsdatter, der imidlertid døde kort efter, hvorpaa han giftede sig anden gang d. 1. juli 1774 i Gellerup med

Inger Poulsdatter

11

der fødtes 1751 i Birk, Gellerup sogn.

Hun blev døbt d. 4. juli 1751; Gravers Troelsens datter fra Birk bar hende, og faddere var Dines Birk, Lars Vaade, Andres Haves hustru, Jens Simmelkiærs datter og Christen Vaades pige, alle fra Birk.

Laur Christensen var først fæster af en gaard i Birk. I 1790 ses han imidlertid af kammerherre Holger Sehested til Heringsholm at have købt gaarden, der stod til hartkorn 5 tdr. 3 fjdkr. $\frac{1}{2}$ alb., til selveje formedelst 650 Rdlr. Samtidig købte han desuden af Holger Sehested en sjettepart af de saakaldte

Birk skovjorder med dertil hørende hartkorn 1 skp. 1 fjdkr.

Senere maa Laurs Christensen imidlertid have solgt denne gaard, for ifølge folketællingen fra 1801 boede han da i Nr. Fastrup, hvor han drev en gaard. I 1807 ses han iøvrigt at have afstaaet en mindre ejendom, som var udstykket fra denne gaard, til svigersønnen Peder Jensen Hauge.

Jens Pedersen Kølbæk

12

der var gaardmand i Tulstrup, Ikast sogn, er født ca. 1766 samme sted, idet han ved sin konfirmation 1782 opgives at være 16 aar gammel..

Han blev gift d. 5. november 1795 med

Anne Kirstine Clemensdatter

13

Forlovere ved brylluppet var Søren Nørgaard og Rasmus Sørensens af Tulstrup.

Anne Kirstine Clemensdatter er født 1771 i Korporalsgaard i Tulstrup, Ikast sogn.

Hun blev døbt d. 30. juni 1771 i Ikast kirke, baaret til daaben af Christen Vestergaards pige i Fauersholt, og faddere var Jens Madsen, Lars Hvirgel og Christen Vestergaards hustru i Fauersholt.

Christen Nielsen

14

der var gaardejer i Linnebjerg, Ikast sogn, er født 1772 i Gellerup by og sogn, og han døde d. 11. juni 1840 i Linnebjerg.

Om hans daab anføres i kirkebogen: " Første Søndag efter Hellig Trekonger 1772, som var den 12te Januar, blef Niels Ørres Barn i Gjellerup Bye døbt og kaldet Christen. Faddere vare: Christen Eriksen i Gjellerup, Dynes Nielsen i Bitzou, Christen Andersen i Gjellerup, Peder Eriksens Søn i Nørum, Anders Kroglunds Datter, Niels Bitzous Datter og Peder Eriksens Datter i Nørum, som bar Barnet."

Christen Nielsen blev gift første gang d. 15. april 1796 i Ikast kirke med Ellen Marie Jensdatter Harreskou, der døde efter faa aars forløb. Den 23. april 1802 blev Christen Nielsen, der her nævnes med tilnavnet Linneberg, viet til

Maren Christensdatter Hvirgel

15

Forlovere ved brylluppet var Niels Ørre og Troels Hede-
gaard.

Maren Christensdatter Hvirgel er født 1777, og hun døde d. 29. marts 1855 som aftægtskone hos sønnen Chr. Hvirgel Christensen i Linnebjerg.

Hendes daab fandt sted d. 26. februar 1777, og faddere var Gregers Overgaard, Erik Sørensens hustru, Søren Uhre og Erik Sørensen samt Mette, der betegnes som "indepige i præstegaarden". Gudmor var Lars Hvirgels hustru.

Hammerum herreds skøde- og panteprotokol fortæller, at Christen Nielsen d. 16. april 1788 fik tilskødet faderens gaard i Linnebjerg. Gaardens hartkorn var 5 tdr. 3 skp., og købesummen androg 299 Rdl. samt aftægt til forældrene.

Skødet har følgende ordlyd: "Underskrevne Niels Nielsen (Ørre) Linnebjerg, tilstaar og hermed vitterliggiør, at som jeg formedelst Alderdom og Svaghed ikke længere kan bestride min eiende og paaboende Gaards Drift, saa har jeg med min kiære Hustrus Samtykke overdraget samme til min kiære og eneste Søn Christen Nielsen for den Summa 299 Rdl., skriver Toe Hundrede Halvfemsindstyre og Nie Rixdaler, hvilken Summa bemeldte min kiære Søn til mig redelig og rigtigt haver udbetalt, hvorfor jeg og Arvinger herved frasiger os ald Ret eller Rettighed til eller udi min hidtil eyende og paaboende Gaard, Linnebjerg kaldet, som er beliggende udi Ikast Sogn, Hammerum Herred, Lundesnæs Amt, og skatter af 5 tdr. 3 skp. hartkorn, der herefter skal tilhøre køberen med ald den Ret og Rettighed udi Mark og Bye, som jeg samme eiet have, som mig ved Auktionsskøde d. 4. juli 1781 er overdraget. For Resten haver oft meldte min kiære søn i alle maader at holde sig den mellem mig og ham Dags Dato paa forordnet Papir oprettede Aftægtskontrakt efterrettelig, og det saaledes som han her og Hisset paa hin Dag

trøster sig til at forsvare for Gud og hans gamle svagelige Forældre, der til denne dag med saa megen Omhu har sørget for hans Wel.

Dette mit udgivne Skiøde, som jeg ej alene eienhændigt haver underskrevet og forseglet, men endog formaaet 2de gode Mænd med mig til Vitterlighed at underskrive og forsegle, kand til Tinge læses og protokolleres uden mig derfor at lade indvarsle.

Linneberg, den 16. april 1788.

Niels Nielsen, Linneberg.

Til Vitterlighed som overværende underskriver

C. C. Hale, Schaafhuus

Jens Poulsen Fønnesbech

(Hammerum Herreds Skøde- og Panteprotokol 1790-1797, s. 97 f.)

Søren Andersen

18

er født 1723, og han døde d. 12. april 1819 i Skibbild, Arnborg sogn og blev begravet d. 20. april. Han opgives da at være 96 aar gammel.

De bevarede arkivalier giver iøvrigt ingen oplysninger om Søren Andersen og hans hustru.

Christen Laursen

20

eller Christen Laustsen, der boede i Birk, Gellerup sogn, døde 1755 samme sted og blev begravet d. 26. januar.

Han var gift med

Anne Kirstine Christensdatter

21

der døde 1786 i Birk og blev begravet d. 23. april.

Poul Andersen

22

er født 1705 i Birk, Gellerup sogn, og han døde 1773 samme sted og blev begravet d. 26. februar.

Han blev døbt d. 15. marts 1705, og faddere var Troels Birk, Dynnis Birk, Hans Moll, Troels Birks hustru og Dynnis Birks hustru. Gudmor var Peder Mortensens hustru.

Poul Andersen blev gift d. 18. februar 1737 i Gellerup med

Kirsten Laursdatter

Hun er født 1712 i Bjødstrup, Gellerup sogn, og hun døde 1769 i Birk og blev begravet d. 13. januar.

Den 7. februar 1769 blev der afholdt skifte efter Kirsten Laursdatter. Hun efterlod sig ægtefællen gaardfæster Poul Andersen og børnene Laurs, Apollone, Dorthe, Mette, Inger og Kirstine.

Af den foretagne registrerings- og vurderingsforretning fremgaar det, at der i boet bl. a. fandtes følgende værdier:

Et fyrrebord med fod, en egekiste med laas, en ege kandebænk, en bagstol, et fyrreskab, et vognskrin, to bænke, 4 træskaale, en fyrrekiste med laas, et egeskab, en jernkakkelovn, et fyrre-sengested, et egesengested, et fyrrebord, to stole, en pyramide, en sadel, en sribet olmerdugsdyne, en gammel vadmeldsdyne, en pude, 2 blaargarnslagner, en sribet olmerdugsdyne, en bolstersdyne, to puder, 5 blaargarnslagner, to ege øltønder, en gammel egekiste, en egebing en kobberkedel, 3 egekar, en egebalje, et gammelt egeskab, en rist, et viseværk, en gammel balje, to stripper, et spejl, en beslagen vogn med tilbehør, en trævogn med tilbehør, to harver, en jerngreb, to trægrebe, to spader med skaft, to hakker, to plejle, otte river, to høleer med behør, en naver, en sav, en økse, en hammer og en hovtang.

Besætningen bestod af: En sort hoppe, 9 aar, en sort do., 16 aar, 2 sorte heste a 4 aar, en sort og en brun plag samt 5 køer, en kvie og nogle stude. Der var desuden en del kalve samt to væddere og to svin.

Boets samlede værdi blev opgjort til 206 rdl. 5 mark 8 sk. Der hvilede en del gæld paa boet, og de samlede udgifter beløb sig til ialt 201 rdl. 1 mark 8 sk., saa der blev altsaa ikke meget at arve.

Vurderingsforretningen viser, at stuehuset bestod af 5 fag, den nordligste lade var paa 8 fag, der var to hølader paa hver 6 fag og et læhus paa nitten fag.

Den 21. februar 1773 blev der afholdt skifte efter Poul Andersen. Paa skifteforvalterens vegne mødte fuldmægtig Henrich Lindberg fra Herningholm, og som vidner var til stede Niels Larsen og Niels Frandsen af Birk

Arvingerne opgives at være Laurids Poulsen, 32 aar, Apelone Poulsdatter, 34 aar, gift med Ole Lyngholm i Toftlund i Ikast sogn, Mette Poulsdatter, 30 aar, Dorethe Poulsdatter, 25 aar, og Inger Poulsdatter, 21 aar, samt Anne Kirstine Poulsdatter, 15 aar.

I boet fandtes bl.a. følgende: Et brunt fyrre hægeskab, et ege vognskrin med nøgle og laas, et lille egeskrin, en stor brun halvkiste med nøgle og laas, en hel egekiste med nøgle og laas, hvori fandtes 2 tinfade, en drejlsdug, en ege stand-

bænk, en bagstol, et krus med tinlaag, en jernkakkellov, et viseværk, 4 hollandske stenfade, et fyrrebord med to bænke, et fyrre sengested med tilbehør, 2 senge med tilbehør, en bismervægt, et gammelt spejl i sort ramme, en messing lysestage, to jernsakse, tre spinderokker, et ølglas og to "Spidsglasser". Alle disse ting befandt sig i dagligstuen.

I kælderen var der bl.a. en melkiste, to øltønder, en bliktragt, en kærne, en grynbotte, nogle gamle potter, et trug og 4 halmløbe.

I køkkenet nævnes bl.a. følgende husgeraad: En gammel brændevinshat, to store mæskekar, en jerngryde, en jernrist, en ildtang, to kædelænker, to spande med jernfang, en haandkværn, 3 stripper, et bryggerkar, et trug, en lille strippe, en balje uden ører, to træbøtter og fem gamle sorte potter.

I karlens kammer var der to sengesteder med tilbehør, og paa loftet var der: "en deel gammelt Skramlerie, som ei var værd at anføre, undtagen et par nye binding Træer", der vurderedes til 10 sk. Desuden var der 2 td. byg, som vurderedes til 5 rdl. 2 mark.

I en anden stue var der et ege kandeskab med ni par stenthekopper, to stentallerkener, et lidet brændevinsglas, en gammel "Communion" bog og et stenfad. Desuden var der et fyrre sengested med tilbehør og et ege sengested, ligeledes med tilbehør.

Den sal. mands gangklæder bestod af: En blaagraa klædesskjorte, en hvid vadmelsvest, en skindvest med knapper af metal, et par sløjfer, et gammelt hatslag og en gammel hat. Disse effekter overlod søstrene til deres bror.

I gaarden fandtes følgende rekvisitter: En beslagen vogn med tilbehør, som vurderedes til 8 rdl., en beslagen trævogn med tilbehør vurderedes til 4 rdl., og en trævogn til 2 rdl.

Desuden var der en plov med tilbehør, en jernharve og en træharve samt forskelligt haandværktøj, heriblandt en "knivtange", som vurderedes til 4 sk.

Besætningen bestod af 4 hopper, som vurderedes til ialt 38 rdl., der var 8 køer til 59 rdl., 3 kvier til 10 rdl., 6 stude til 39 rdl. og en gammel sort ko, som blev vurderet til 7 rdl.

Der fandtes 10 faar til 8 rdl. og 2 "galte svin" til 2 rdl.

2 mark 8 sk.

Skifteberetningen blev afsluttet d. 19. marts 1773, og det viste sig, at gæld og udgifter gik lige op, saa der blev intet at arve.

Det fremgaar af skiftet, at Lars Christensen (ane nr 10) fik gaarden i fæste.

Lars Christensen traf aftale med svogeren Laurids Poulsen om, at denne skulle have det østre hus i gaarden, og at de med fælles kræfter skulle sætte dette hus i stand til "Vaaningshus". Desuden skulle svogeren have 4 skp. af gaardens hartkorn og et tilsvarende engskifte. Det blev videre besluttet, at Lars Christensen skulle besørge markarbejdet for svogeren samt at denne fik lov til at vælge en af kørerne, ligesom han fik tillagt en seng af gaardens indbo.

Peder Knudsen Kølbeck

24

der var bosat i Sunds by og sogn, er født omkring 1720, idet han ved sin begravelse 1801 i Sunds opgives at være 80 aar gammel.

Han var gift med

Karen Thomasdatter

25

der er født ca. 1732 i Hollingholt, Sunds sogn. Hun døde 1807 i Sunds og blev begravet d. 7. juni.

De bevarede arkivalier fortæller intet om Peder Knudsen Kølbeck og hustrus forhold.

Clemen Madsen

26

er født 1725 og han døde 1807 i Ildsgaard, Sunds sogn, og blev begravet d. 22. maj.

Han blev d. 20. januar 1756 trolovet og d. 8. oktober samme aar viet til

Hun er født 1732 i Tulstrupgaard, Ikast sogn, og hun blev døbt d. 14. september samme aar i Ikast kirke.

Blandt fadderne nævnes Christen Sørensen og Niels Bierregaard.

Clemen Madsen var i en lang aarrække fæster af Korporalsgaard i Tulstrup, Ikast sogn. Ved skøde af 18. september 1794 købte han gaarden til selveje. Gaardens hartkorn var 2 td. 2 skp. 2 fjdk., og købesummen androg 200 rdl.

Efter et par aars forløb afstod Clemen Madsen gaarden til svigersønnen Jens Pedersen Kølbeck, (ane nr 12). Skødet har følgende ordlyd: "Jeg underskrevne Clemen Madsen i Tulstrup i Ikast Sogn, Hammerum Herred, kiendes og hermed vitterliggiør at have solgt og afhændet, ligesom ieg og hermed skiøder, sælger og aldeles afhænder til min svigersøn velagtet Jens Pedersen Kølbeck een mig tilhørende og forhen beboede Gaard, Korporalsgaard kaldet, beliggende i bemeldte Tulstrup Bye og efter Hr. Landinspektør Fleihs udskiftning 1790 anslagen for ager og engs hartkorn 2 td. 2 skp. 3 fjdk., hvilken Gaard med Bygning, Besætning, Herlighed og Rettighed, Grund og Ejendom, være sig Ager og Eng, Fægang, Tørvegrøft og Lyngslet, Hede og Mose, vaadt paa tørt af hvad Navn det have kan, som dertil nu efter Udskiftning med rette tilligger, altsammen med samme Ret og Rettighed som ieg det efter Skiøde af Ib Pedersen Rindsholm, dateret d. 18. September 1794 hidtil ejet og haft haver, intet undtagen i nogen Maade, herefter skal tilhøre ovenmeldte min Svigersøn Jens Pedersen Kølbeck og hans Arvinger som er urykkeligt uigenkaldelig og lovlig Kiøb og Eyendom, siden han derefter i Dag fuldkommelig haver betalt mig med 196 Rdl. skriver Eet Hundrede Halvfemsindstyre og Sex Rixdaler, og altsaa maa han fra nu af giøre sig samme Gaard og Eyendom saa nyttig som han nu paa lovlig maade bedst ved og kan uden mig og mine Arvingers Prætention eller Paaanke i nogen optænkelig Maade, siden hverken mig eller de gives nogen ydermere Lod, Del eller Rettigheder derudi i nogen Maader. Skulle de iøvrigt imod ald Forhaabning hænde sig, at alt eller noget af forbenævnte grunde

og Eyendom, Herlighed og Rettighed, formedelst hiemmels brøst skulle blive min svigersøn Jens Pedersen Kølbeck eller Arvinger mod lovmaal fravunden, da erstattes det ham igen af mig eller mine Arvinger, mod fuldkommen skadesløs Vederlag efter Loven, saa at han og Arvinger paa dette Kiøb i alle Maader skal blive skadesløs holden. Til Bekræftelse haver ieg denne min udgivne Skiøde selv egenhændigt underskrevet og forseglet og formaaet disse velagte 2dømænd Knud Michelsen og Michel Knudsen, begge her af Tulstrup By, denne med mig til vitterlighed at ville underskrive.

Datum Tulstrup By i Korporalsgaard d. 2. juni 1796.

Clemen Madsen

Til Vitterlighed Knud Michelsen Michel Knudsen

Ingen Købekontrakt eller noget skriftligt er oprettet dette Kiøb angaaende, hvad vi med Lovens Eed kan bekræfte om forlanges Datum ut Supra Jens Pedersen Kølbeck - Clemen Madsen Læst udi retten paa Hammerum Herreds Ting Løverdagen d. 8. juli 1797 og indført paa Folio 14 i Pante- og Skiødeprotokollen, hvor uforheftet adkomst findes til det solgte."

Niels Nielsen Ørre

28

er født 1733, og han døde 1806 i Linnebjerg, Ikast Sogn, og blev begravet d. 19. maj.

Han var gift med

Anne Christensdatter Ørre

29

der er født 1741. Hun døde d. 2. juni 1821 som aftægtskone hos sønnen Christen Nielsen i Linnebjerg.

Niels Nielsen Ørre var først gaardmand i Gellerup by, men bosatte sig senere i Linnebjerg, hvor han købte Hedegaard, der var paa 4 td. 7 skp. 1 fjdk. 2 alb. hartkorn. Denne gaard solgte han d. 24. juni 1791 til velagte Søren Pedersen Harredschou for 299 Rd1.

Christen Andersen Hvirgel

30

der var gaardmand i Ø. Suderbæk, Ikast sogn, er født 1739, og han døde 1786 i Ø. Suderbæk, og blev begravet d. 20. februar.

Han blev d. 26. oktober 1767 trolovet og d. 27. november samme aar gift med

Johanne Sørensdatter

31

Hun er født 1746 i Ikast sogn, og hun døde samme sted 1812 og blev begravet d. 25. marts.

Hendes daab fandt sted d. 18. december 1746, og faddere var Monsr. Brøndum, Christen Ibsgaard og hustru, Niels Smed, Niels Nygaards datter " og en pige til huse i Grøde." Gudmor var Madame Brøndums.

der boede i Birk, Gellerup sogn, døde 1750 samme sted og blev begravet d. 15. april.

Navnet paa hans hustru kendes ikke, men det vides, at hun døde 1754 i Birk og blev begravet d. 22. januar.

Lavrids Christensen

er født ca. 1670, muligvis i Over Simmelkær, og han døde omkring 1722 i Bjødstrup, Gellerup sogn.

Han blev gift første gang 1700 i Gellerup med Maren N.N., der døde kort efter vielsen, hvorpaa han giftede sig anden gang samme aar med

Mette Kirstine Pedersdatter

fra Bjødstrup, der overlevede ham.

Lavrids Christensen købte i 1700 af broderen Jens, som var selvejer i Ø. Høgild, en halvgaard i Gelleruplund. Aaret efter døde imidlertid hans svigerfar paa Bjødstrup, og dennes enke giftede sig nu med Jens Madsen (Remme), som derpaa overtog følgende gaarde i Bjødstrup; 1 gaard til omtrent 5 tdr. hartkorn, 1 gaard ansat til ca 3 tdr. og 1 øde boel til godt 2½ tdr. hartkorn, ialt 10½ tdr. hartkorn. Jens Madsen (Remme) var imidlertid ikke særlig henrykt for den megen jord, som han var kommet i besiddelse af, vel nok i særdeleshed paa grund af de meget daarlige tider for landbruget. Han forespurgte derfor Lavrids Christensen og Mette Pedersdatter, om de eventuelt var interesseret i at flytte til Bjødstrup. Lavrids Christensen og hustru accepterede tilbudet og enedes med Jens Madsen (Remme) om, at de skulle købe halvdelen af hver de 3 gaarde og saa iøvrigt bo sammen med Jens Madsen (Remme) i den største af disse gaarde. Lavrids Christensen solgte nu sin halvgaard i Gelleruplund til en Peder Madsen Kølback, og i maj 1702 flyttede han og hans hustru saa til Bjødstrup.

Et halvt aar efter kom Lavrids Christensen og Jens Madsen (Remme) i strid med deres nabo i Bjødstrup by, Svend Lavridsen, angaaende de lukkede stole i Gellerup kirke, som hørte til Bjødstrup. Sidstnævnte gjorde alene krav paa stolene, medens de 2 andre hævdede, at de maatte have samme ret som han. Da man ikke kunne blive enige, stævnedes Svend Lavridsen Laurids Christensen og Jens Madsen (Remme) til at give møde paa Hammerum herredsting, hvor han samtidig havde stævnet lo af sognets ældste mænd, som skulle vidne. Af deres vidnesudsagn fremgaar det, at herredsfoged Jacob Mortensen Barfoed og dennes 2 sønner, som tidligere havde boet i Lavrids Christensens og Jens Madsen (Remme)'s gaarde, var de sidste fra disse gaarde i Bjødstrup som havde gjort brug af de lukkede stole i kirken, medens beboerne af Svend Lavridsens gaard siden da havde benyttet stolene. Derefter stævnedes Lavrids Christensen og Jens Madsen (Remme) deres modpart Svend Lavridsen til at møde for retten d. 16. december 1702 sammen med flere andre vidner, hvoriblandt herredsfogden, Knud Jacobsen Barfoed, der trods sin høje alder mødte op i retten, hvor han fremlagde følgende skriftlige indlæg i sagen: "Saasom velagte Dannemænd Jens Madsen Remme og Lavrids Christensen begge boendes i den gaard i Bjødstrup, som jeg, Knud Jacobsen, nu boendes i Collund, tilforn havde iboet, er min sandfærdige Kundskab begærende angaaende de to Gaarde i Bjødstrup, hvoraf Svend Lavridsen bebor den ene, deres Beskaffenhed i forrige Tider med Stolestand i Gellerup Kirke, hvilken deres Begæring, jeg ikke kan nægte dem.

Mens jeg hermed vidner og bekræfter, at min salige Fader Jacob Mortensen, fordum Herredsfoged i Hammerum Herred beboede og brugte samme tvende Gaarde til hans Dødedag, og efter hans dødelige Afgang blev anmeldte tvende Gaarde efter rigtigt Skiftebrevs Bemelding mig og min salige Broder Claus Jacobsen, begge ved skifte og Deling i Søkendeskite tillagt, som vi og skifte med al deres tilliggende Ejendom udi tvende lige store Lodder. Og jeg beboede samme Gaard, som Jens Madsen og Lavrids Christensen nu iborg, og han den anden, som Svend Lavridsen nu ibor.

Og boede jeg udi samme Gaard i 34 aar, og i den Tid stod

jeg og min broder og efter ham Svend Lavridsen i den ene Stol, medens vore Kvinder tilsammen søgte den anden af de lukkede Stole, og vi svarede lige meget udi Tiende af begge Gaarde baade til Kongen, Kirken og til Præsten.

Dette at være udi al Sandfærdighed, saa sandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord, og vil jeg ydermere bekræfte og være geständig om begæres og behøves".

"Collund den 16. Juli, Anno 1702; stod underskreven Knud Jacobsen Barfoed, egen Haand og derhos sit Zignet trykt i rødt Lak."

Dommens endelige afgørelse kendes ikke, men af vidneudsagnene fremgaar det, at begge Bjødstrupgaarde havde lige stor ret til de lukkede stole i kirken, saa man maa vel formode, at der er blevet opnaaet et forlig.

Da Lavrids Christensen 1702 flyttede til Bjødstrup, var der blevet oprettet en Købekontrakt mellem ham og Jens Madsen paa de købte Ejendomme i Bjødstrup, naturligvis under den Forudsætning, at der snart efter skulde udstedes Skøde derpaa; men naar Lavrids Christensen talte med Jens Madsen derom, blev han altid holdt hen med Snak. Der gik baade eet og to Aar, og endnu var der intet Skøde udstedt. Jens Madsen angav som Grund, at Peder Jørgensens Børns fædrene arv var sat som en Slags Forsikring i fornævnte Gaard, og saa længe det var Tilfældet, kunde der ikke udstedes noget Skøde. De paagældende Arvinger var jo Lavrids Christensens Hustru, Mette Pedersdatter, og hendes Broder, Peder Pedersen, der nu var myndig og opholdt sig paa Herningsholm. Det var vel ogsaa derfor, Jens Madsen mente, at det ikke havde nogen Hast. Men Lavrids Christensen var ikke tilfreds. Nu skulle det være Alvor med Skødet, og han mente da forøvrigt ogsaa, at Jens Madsen, hvis han vilde, let kunde ordne den Sag.

Han sendte derfor Jens Madsen følgende Skrivelse.

Saasom Jens Madsen Remme i Bjødstrup haver solgt og afhændet til mig den østerste halve part af den Selvejerbondgaard i Bjødstrup, som han og jeg iboer, samt Halvparten af den halve Ødegaard i Bjødstrup, item Halvparten af den øde

Boel ibm. saavidt Bondeskylden angaar, for rede Penge 220 Sdlr. Hvorpaa I af mig haver annammet rede Penge 100 Sdlr., siger 100 Sdlr., og ved Købets Slutning lovede mig imod forskrevne 220 Sdlr's fulde Betaling et fuldkomment nøjagtigt og forsvarligt Skøde, hvilket jeg ofte imod Pengenes fulde Betaling haver begæret og endda ej endnu haver kunnet bekomme saa ordinært nøjagtigt og forsvarligt Skøde, som ske burde, af Aarsag det findes imod Loven, at samme halve Parter af forskrevne Gaarde og Boel ej kan afhændes og skødes bort, eftersom det skal være umyndige sat til Forsikring for deres Arvelod efter Skiftebrevs Vindes indhold, inden det nøjagtigen fra deres Formynder vorder indfriet.

Altsaa erbyder jeg mig Resten af samme 220 Sdlr. at erlægge for samme Kiøb imod et Vederlag som kan eragtes og være forsvarligt uden nogens Tiltale, og hvis det ikke ske kan, da begærer jeg ikke andet, end samme Kiøb maa være opslagen, og mine Penge, som er leveret med hvad Omkostning, som mig derved er foraarsaget, maatte mig igen tilstilles.

Hvorom jeg foraarsaget ved disse tvende Dannemænd at lade Jens Madsen beskikke med Begæring om, at han herpaa vilde give skriftligt Svar, eller og ifald det ej skulde behage ham selv at give noget skriftligt Svar herpaa, da at give disse tvende Mænd mundtligt Svar herpaa at tegne mig til Efterretning.

Bjødstrup den 28. Juni AO: 1704, Laurits Christensen.
Egen haand."

Neden for Beskikkelsen stod skrevet saaledes:" Ovenskrevne 28. Juni var vi underskrevne Anders Christensen og Peder Jensen paa forskrevne Lauritz Christensens Vegne hos ovenmeldte Jens Madsen og forkyndte ermeldte Beskikkelse og Begæring for ham, og da fik vi mundtlig Svar, og han sagde, at han vilde give Lauridz Christensen saa godt et Skøde, som han vilde have, og han vilde lade det skrive, og det, han haver lovet ham, skulde han faa, og det, der rester, skulde han svare ham til.

Saaledes at være svaret testerer vi med egen Haand.
Datum ut Supra

Anders Christensen. Egen haand. Peder Jensen. Egen Haand."

Meget besværligt har det ikke været for de to Mænd at bringe paagældende Skrivelse til Jens Madsen. Det var jo kun at gaa fra den enes Dagligstue over til den andens. Særlig gode Venner har de to Naboer næppe været i Øjeblikket; men nu havde Lavrids Christensen sikret sig et Retsdokument, ved hvis Hjælp han kunde faa en Afgørelse i Sagen.

Han henvendte sig derefter til Retten, hvor han bl.a. fremlagde ovennævnte Dokument. Det hjalp! Jens Madsen ønskede ikke at faa Proces i den Sag. Det kom til forlig, og Lavrids Christensen fik 6. September 1704 endelig udstedt det Skøde, som han i to Aar havde ventet paa."

I 1705 opstod der en strid mellem Lavrids Christensen og Dines Nielsen i Besser paa grund af, at sidstnævntes kreaturer i nogen tid havde forvoldt skade paa Bjødstrup engene samt paa noget korn, som tilhørte Peder Christensen og Mads Christensen i Kroghslund. Det lykkedes imidlertid at komme til et forlig, idet Dines Nielsen lovede i hegnetiden at hegne Bjødstrup mændenes enge op til et i nærheden beliggende dige, men senere viste det sig, at man ikke var enige om hvilket dige, hvorfor overenskomsten blev sprængt. Lavrids Christensen stævnedes nu Dines Nielsen tilligemed de mænd, som havde overværet forliget. Vi kender imidlertid ikke sagens afslutning, men maa formode, at man er naaet til et nyt forlig.

Tiden omkring 1700 var en uhyre fattig tid. Landet var paa grund af krig, misvækst og andre forhold sunket ned i den dybeste armod, hvilket især ramte bønderne, da priserne paa landbrugsvarer var meget daarlige. Dertil kom, at kornhøsten i aaret 1709 slog helt fejl. En undersøgelse paa Lunde-næs gods viste saaledes, at rugavlen paa mange af gaardene ikke engang naaede halvdelen af udsæden. Helt saa slemt stod det dog ikke til paa Bjødstrup, idet man her avlede ca. dobbelt saa meget, som man det foregaaende efteraar havde saaet. Det synes imidlertid, som om Lavrids Christensen har haft svært ved at holde sig oven vande, og i januar 1709 maatte han optage et laan paa 100 rdlr. hos svogeren Thomas Clausen, en velhavende selvejerbonde i Bredvig, som var gift med Lavrids Christen-

sens søster Maren. Pengene skulle betales tilbage allerede til førstkommende snapsting samme aar, og som forsikring for laanet maatte Lavrids Christensen pantsætte bondeskylden af sin gaard. Det gik iøvrigt saaledes, at Lavrids Christensen ikke fik betalt de 100 rdlr. til tiden, hvorfor svogeren krævede ham for beløbet. Lavrids Christensen kunne dog ikke skaffe pengene, og da svogeren døde, og hans enke nu ville have pengene hjem, stævnedes hun broderen Lavrids Christensen med samt flere andre mænd, som ogsaa skyldte hende penge, til at møde paa Hammerum herredsting den. 25. februar 1719, hvor Lavrids Christensen blev dømt til i løbet af 14 dage at betale hende 100 Sdlr., 7 Rmk. og 4 Mk. med 1 aars rente; men da han ikke saa sig i stand til at betale, fik han det ordnet saaledes med søsteren, at han i stedet skulle afstaa bondeskylden af sin gaard i Bjødstrup. Saaledes gik det iøvrigt ogsaa herremanden Niels Lassen paa Ørnhoved, som heller ikke kunne betale sin gæld til enken, og som maatte afstaa bondeskylden af gaarden Hesselaa i Borbjerg sogn til hende.

I juni 1708 blev Laurids Christensens nabo Jens Madsen (Remme) grebet i ulovlig brændevinsbrænden, som udviklede sig til et regulært slagsmaal og endte for retten, hvor Lavrids Christensen optraadte som et af vidnerne.

Paa den tid fandtes der mange ulve i Vest- og Midtjylland. Disse ulve holdt især til i moser og kær samt paa heden, og de var naturligvis en ren plage for bonden, idet de røvede hans faar og lam. For at faa disse vilddyr udryddet, havde myndighederne udlovet en vis pengesum for hver ulv, der blev bragt til herredstinget. En dag i maj maaned 1713 fangede Lavrids Christensen saaledes 3 ulveunger imellem Bjødstrup og Fastrup og bragte dem til herredstinget for at faa den udlovede dusør.

Det var dengang ret almindeligt, at de enkelte sognes kirketiender bortfæstedes til en eller flere af sognets egne mænd, men Gellerup sogns kirketiende var kommet i hænderne paa hr. Niels Linde til Tanderup i Snejbjerg sogn, og han havde meget svært ved at faa bønderne til at levere

ham denne tiende af deres gaarde. Ifølge en aftale mellem ham og bønderne skulle kirketienden leveres ved Snejbjerg kirke, men saafremt der skulle indtræffe et fugtigt og vanskeligt høstaar, hvor det gjaldt om saa snart som muligt at faa kornet i hus, kunne bønderne aflevere kornet i en tiendelade i Gellerup, som Niels Linde havde ladet opføre. I 1713 maa høsten saaledes have været noget vanskelig, thi da bragte Gellerup sogns bønder deres tiende over i denne lade. Da herremanden senere fik brug for kornet, sendte han bud til bønderne om, at de skulle aflevere kornet paa herregaarden. De fleste af sognets bønder undlod imidlertid at efterkomme ordren og lod kornet blive liggende i laden. Hr. Niels Linde sendte forgæves adskillige ordrer til de genstridige bønder, men omsider tabte han taalmodigheden og lod dem alle, heriblandt Lavrids Christensen og Jens Madsen (Remme) i Bjødstrup, stævne for Hammerum herredsting, hvor Povl Amtrup paa sit herskabs vegne krævede dem dømt til en haard straf for deres ulydighed. Ikke en eneste af bønderne mødte imidlertid op, hvorfor sagen maatte udsættes, og da de senere blev indstævnet, var Lavrids Christensen og Jens Madsen (Remme) ikke iblandt dem, antagelig fordi disse 2 maa have faaet sagen ordnet i mindelighed med hr Niels Linde.

Medens Lavrids Christensens svigerfader Peder Jørgensen boede i Bjødstrup, havde han af praktiske grunde flyttet den vestligste af gaardene i byen, kaldet Vestergaarden, nærmere til de øvrige af sine ejendomme. I 1712 var der imidlertid syn over sognets gaarde, og i den anledning mødte forvalteren fra Lundenæs ogsaa op i Bjødstrup sammen med synsmændene, som iøvrigt fandt, at Lavrids Christensens gaarde var betydelig mere velholdte end Jens Madsen (Remme)'s. De 2 mænd maatte give forvalteren adskillige oplysninger om de stedlige forhold, men da han erfarede, at Vestergaard ikke laa paa sin oprindelige plads, men var blevet flyttet, formodede han, at Lavrids Christensen og Jens Madsen (Remme) uden hans høje herskabs vidende selv havde flyttet gaarden til dens nuværende plads. Lavrids Christensen og Jens Madsen (Remme) forsøgte naturlig-

vis at overbevise forvalteren om, at Vestergaard allerede i Peder Jørgensens tid var blevet flyttet og da i god forstaaelse med herremanden paa Lundenæs, men forvalteren ville ikke tro dem og truede med at undersøge sagen nøjere. Dette blev Lavrids Christensen og Jens Madsen (Remme) meget vrede over, og de besluttede nu at gaa rettens vej for at blive rensset for forvalterens beskyldninger. Den 20. august 1712 stævnedes de forvalteren for Hammerum herredsting, men heller ikke resultatet af denne sag kendes.

Efter Lavrids Christensens død videredrev enken gaarden ved sønnen Peders hjælp. Men 3 aar efter blev hun og hendes na-boerske, Jens Madsen (Remme)'s enke, ramt af en alvorlig ulykke. Deres sammenbyggede gaarde nedbrændte, og alt, hvad de ejede blev flammernes bytte. Efter branden kom alle, som havde været tilstede, i forhør, saa de kunne vidne om, hvad der var sket. "Først fremtraadte Peder Jensen og Jens Pedersen, begge af Hammerum, og vidnede, at de var til Stede i Bjødstrup ved Ildebranden, som var ottende Dag før Skærtorsdag 1726. Derefter blev alle de øvrige tilstedeværende tilspurgt, først, naar Ildebranden var sket, hvortil de svarede: Næste Torsdag før Skærtorsdag, som var den 11. April.

For det andet blev de tilspurgt, om de vidste, hvoraf Ildebranden var kommen, enten af "uformodentlig" Vanlykke eller formedelst Uagtsomhed, hvortil Vidnerne svarede, at de vidste ej andet, end at jo forskrevne Ildebrand kom fra en Huskvinde, som sad til Huse hos salig Jens Madsens Enke.

For det tredie blev Vidnerne tilspurgt, om de vidste, hvor meget Fag Hus der var brændt for enhver af bemeldte Enker. Dertil svarede de, at der brændte for salig Jens Madsens enke, Elle Jensdatter, 14 Fag Hus og for Lavrids Christensens Enke 11 Fag; om de vidste, hvad Stand samme Indhuse var i, før de brændte. Derpaa svaredes, at de var i god Stand med Tømmer og Tag, Vinduer og Døre samt "Indbalken og Skielderum-mer". Videre blev der tilspurgt, om intet var reddet af Boskab eller Korn, og hvor meget hos enhver, og om de kunde vide, hvad Værdi det kunde have, hvortil der svaredes, at Jens

Madsens Enke havde berettet for dem, at der var oplagt paa Loftet 10 Tdr. Rug, 3 a 4 Tdr. Byg, 2 Tdr. "Ar", hvoraf ganske aldeles intet blev reddet eller bjærget, men lagt i Aske saa vel som alt Træværket og andet Bygningsmateriale, som ogsaa blev opbrændt, uden det kunde være et lidet enkelt Stykke, som ej kunde tjene til andet end som en Syl at sætte neden i!! eller en Væg at sætte nogen Staver paa; hvad Boskab, som enhver ejede, blev og ligeledes forbrændt og for-dærvet, saa ej nogen Nytte deraf kan have.

Hos den anden Enke, Lavrids Christensens efterladte, Mette Pedersdatter, blev opbrændt og lagt i Aske 11 Fag Hus, som og var i megen god stand, førend Ulykken skete, og blev sammesteds opbrændt 16 Tdr. Rug og 6 Tdr. Byg, og alt hvad Boskab, som der var, baade med Senge og Gangklæder, Kister og Skrin og Skabe, saa der aldeles intet blev frelst eller bjærget noget til nytte eller Gavn, saa Vidnerne vidste ikke at kunne gøre nogen Summa eller Forklaring om, hvad enhver havde mist, ihvorvel enhver af Vidnerne var til Stede at ville have reddet og bjærget; men formedelst Ildebrandens store Overmagt og tagen Overhaand kunde de ej komme derudi at bjærge noget, men alt blev lagt i Aske, som før meldt.

Videre blev Vidnerne tilspurgt, om de vidste, hvad Hartkorn, de forulykkede Steder stod i efter Matriculen. Dertil gav de til Svar, at det vidste de vel, at begge Steder stod for 10 Tdr. 3 Skpr. 1 Alb., begge lige højt i samme Hartkorn.

Under Forhøret blev det videre oplyst, at "begge Enker tilforn sad i god Velstand, men nu formedelst denne ulykkelige Hændelse er geraaden i største Armod".

Men selv om denne Ulykke ramte haardt, saa blev Mette Pedersdatter dog ikke slaaet ud. Hun fik igen Salshuset bygget op, og senere overtog hendes Søn, Peder, Gaarden, som han vist var i Besiddelse af omtrent til sin Død."

(Jens Abildtrup: "Selvejerslægten Bjødstrup," side 46-64).

Ifølge forfatteren Jens Abildtrup skulle Lavrids Christensen være søn af Christen Jensen i Over Simmelkjær og

hustru Kirsten Madsdatter. Det er nok muligt, at Christen Jensen havde en søn, der hed Lavrids, men beviset for, at denne søn skulle være identisk med vor Laurids Christensen paa Bjødstrup, synes ikke at kunne fremskaffes. Umiddelbart mere sandsynligt er det at tro, at Lavrids Christensen var søn af delefoged Christen Lavritsen i Egeris, sammen med hvem han i 1702 stod fadder ved sin svigermor Elle Jensdatter og dennes anden mand Jens Madsen (Remme)'s søn Peders daab.

Knud Christensen 48

er født d. 31. december 1678 i Skinderholm, Sunds sogn.
Han blev gift 1706 med

Birgitte Jensdatter 49

hvis forhold er ukendte.

Niels Sørensen 54

der var bosat i Tulstrupgaard, er født ca. 1701, og han døde 1751 som indsidder hos Mads Michelsen Siggaard, Ikast sogn, og blev begravet d. 7. februar.

Han blev d.20. september 1722 trolovet og den 6. december samme aar viet til

Maren Nielsdatter 55

der er født 1705. Hun døde 1744 og blev begravet d. 28. marts.

Niels Sørensen blev gift anden gang d. 11. november 1745 med Giertrud Pedersdatter, som han var blevet trolovet med d. 4. juli samme aar.

Den 6. april 1751 blev der afholdt skifte efter afdøde Niels Sørensen i Siggaard i Tulstrup by, Ikast sogn. Skifteforvalter var fuldmægtig, birkefoged Otto Stafsholm af Lavlund,

og vitterlighedsvidner var Christen Pedersen Smidgaard og Knud Ollesen af Tulstrup. Arvingerne var enken Giertrud Pedersdatter og børnene: Jens, 4 aar og Søren, 2 aar. Desuden var der 4 stedbørn, Jens, 11 aar, Mette, 17 aar, Anne, 13 aar, og "Mette død yngre," 7 aar.

Af boets værdier nævnes: En gammel træstol, et ege hængeskab uden laas, en ege halvkiste, et sengested med en blaa stribet olmerdugsdyne "med lidet fyld", et par smaa hvide blaa-stribede olmerdugshovedpuder, en spinderok, et par karter, en liden kiærne, en flødebøtte, 3 stk. lerbæde, en liden glas flaske, en øl halvtønde, et gammelt kar "ungefær af 1 td. rum" et gammelt skrin og en ildtang.

Den afdødes gangklæder bestod af en gammel graa vadmels-skjorte, et par gamle blaa uldne strømper, en gammel hat og et par støvler. Det anføres, at de øvrige gangklæder var blevet solgt for at skaffe penge til lintøj til jordefærden.

Af besætningen nævnes en sortbroget ko og en kalv samt 7 stk. faar.

Efter foretagen registrering og vurdering blev boets værdi opgjort til 11 Rdl. 4 mark 7 Sk., mens gælden beløb sig til 23 Rdl, og der blev saaledes intet at arve. Blandt gældsposterne anføres: "Noch for en ligkiiste til den salig afdøde med videre hans jordefærds bekostning og andet aparte 5 Rdl.

Niels Ørre

56

er født omkring 1690. Hans hustru, hvis navn ikke nævnes, døde 1766 og angives da at være 77 aar gammel.

Søren Andersen

62

er født omkring 1710. Han kan være identisk med den Søren Andersen af Højriis, som d. 22. maj 1743 blev trolovet til Mette Christensdatter af Gryde, men han kan ogsaa være den Søren Andersen af Ikast sogn, som blev trolovet d. 14. august 1743 med Anne Jensdatter af Tulstrup.

der var bosat i Birk, Gellerup sogn, er født omkring 1640.

Peder Jørgensen Fastrup

er født ca. 1660 i Nr. Fastrup, Gellerup sogn, og han døde 1701 i Bjødstrup, Gellerup sogn.

Navnet paa hans første hustru, som var mor til børnene Peder og Mette, kendes ikke, men hun var muligvis en datter af herredsfogden Peder Jensen i Langelund og dennes hustru Inger Jacobsdatter Barfoed. Efter hendes død giftede Peder Jørgensen Fastrup sig iøvrigt anden gang med Elle Jensdatter, der overlevede ham og i 1701 giftede sig anden gang med Jens Madsen (Remme), som antagelig var fra St. Remmegaard i Ikast sogn.

I 1688 købte Peder Jørgensen Fastrup af herredsfoged Knud Jacobsen Barfoed den gamle herredsfogedgaard i Bjødstrup. Han synes dog ikke at have været særlig henrykt for dette køb, thi allerede aaret efter afhændede han gaarden til Hans Thomsen, der muligvis var en slægtning af ham.

" Da Skødet er usædvanlig langt, nøjes vi med at gøre enkelte Uddrag deraf. Det begynder med disse venlige Ord: "Kjendes jeg underskrevne Peder Jørgensen af Bjødstrup og hermed for alle vitterliggør, at som jeg med min kjære Fader, Jørgen Christensen i Fastrup, samt mine Brødre, Søster, Slægt og gode Venners Raad, Vilje og Samtykke haver solgt, skødet og afhændet fra mig til ærlig og velfornemme Mand Hans Thomsen o.s.v. "

Undtaget fra Salget var "tvende smaa stykker engskifter paa Vedstol Englukke, som tilforn er solgt og afhændet, samt et Stykke Eng, kaldes Esjorde, liggende mellem Bitzoe (Besser) og Hammerum, hvilke bemeldte tvende Stykker Eng af velfornemme Mand Hans Thomsen selv skal indføres med rede Penge, som det staar i Pant for efter Pantebrevets Indhold, og det ved lovlig Medfart, om han det behager at indløse...

Desuden har han betalt mig for al indhavende Boskab, som han i forskrevne Gaard haver forefunden, nemlig Panelværk i Stuerne, Borde og Bænke, Sengesteder samt alt andet Boskab, lidet og stort, løst og nagelfast, intet undtagen."

Peder Jørgensen Fastrup flyttede nu til Birk by, hvor han drev en selvejergaard og desuden sammen med sin broder Jens og Anders Pedersen i Langelund havde forpagtningen af Gellerup sogns kongetiende. Det kneb dog noget for dem med hensyn til, at faa afgifterne ind, og ofte stod folk i restance i længere tid. Saaledes stævnedes de i april 1692 12 af sognets bønder, som ikke havde betalt deres tiendeafgift til dem i rette tid.

I 1691 købte Peder Jørgensen Fastrup i fællesskab med svogeren Peder Jensen Høgild atter den gamle herredsfogedgaard i Bjødstrup. Samtidig købte han desuden en halvgaard i Bjødstrup af Anders Pedersen i Langelund. Dette sidste køb trak dog noget ud, idet nogle af Anders Pedersen og hustrus frænder ikke kunne være tilstede ved handelen, da de var "udenlands."

Der findes endnu en fortegnelse over indbo og besætning i den gamle herredsfogedgaard fra de aar, da Peder Jørgensen boede her. I denne liste nævnes følgende: "I den liden Stue, et Egebord med lukket Skab under, 2 Egebænke, 1 Stykke Egepanel for Bordenden og Fyrpanel lukket Seng, 1 ny høj Egemælkeskab, en Fyr Slaugbænk, 2 Eske Sædestole.

I den store Stue 1 Ege Spilseng, 1 Egeskive (Bord) med aaben Fod under, 1 Egebænk for Bordenden, 1 Stykke Egepanel, for Bordenden, 1 stor Egekiste med Laas for, 1 Halvegekiste med Laas for, 1 trind Egeskive, 1 anden Egekiste med Laas for, 1 beslagen Kofert med Laas for, 1 beslagen Skrin med Laas for, 1 Egeskab med Laas for paa Væggen, 2 høje Eskestole, 1 Flintbøsse, 1 Fyrbøsse, 1 sort Spejl.- En Smørkerne, Brygger Redskab, 1 Kobberkedel til en Halvtønde. 1 Ølkar til 3 Tønder, 1 stor...

Heste og Hopper: 1 sort, brun Hest, 3 Aar, 1 sort Hoppe, 3 aar, 1 rødblæsset Hest, 3 ravnsorte Stude, 3 graahjelmet Stude, 2 sortgrimet Stude, 5 sorthjelmet Stude, nok 4 smaa

sorthjelmet Ungstude og 1 ung rød Stud, 1 boldet Tyr, 1 rød Stud Ungnød, 1 ravnsort Ungnød, 4 sorthoved Køer, 1 ravnsort, 1 sortgrimet og 1 rødhoved Ko, 1 sortgrimet Kvie og 1 sort-hoved Kvie, smaa Creaturer, 1 Snes gamle Faar og en Snes Lam, nok en Snes andre unge Faarhøveder, 1 Ko udi Leje hos Peder Eriksen i Lund, endnu et broget Galtsvin og 4 Bitræer."

Desuden nævnes "Tjenestekarlenes Seng" og "Pigernes Seng."

Det var dengang selvejerne tilladt at handle med deres gaarde og ejendomme, som de fandt for godt; dog skulle de, inden salg fandt sted, lade deres herskab det vide, for at de kunne faa lejlighed til at købe ejendommen, hvis frænderne ikke ville give højere bud. Dette undlod flere af selvejerbønderne i Hammerum herred, hvorfor herremanden anmodede delefogden i herredet om at paatale sagen. Delefogden var paa det tidspunkt Peder Jørgensen Fastrup, og den 7. januar 1699 optraadte han paa herredet og "paa hans velbaarne Herskabs Vegne i Dag til første Ting forbød alle Selvejerbønder, hvis Herlighed ligger til Lundenæs, enten at sælge, skøde, pantsætte eller i nogen Maade afhænde nogen Bondeskyld eller Bonderettighed til nogen, førend de først efter Loven lovligen bliver velbaarne Herskab som Herlighedsejer tilbuden, hvor efter til tredie Ting, efter foregaaende Kald og Varsel, han agter at tage Tingsvinde beskrevet."

Den 10. december 1699 laante Peder Jørgensen Fastrup 40 rdlr. af Claus Nielsen paa Højris, et beløb som med renter skulle betales førstkommende Mikkelsdag 1700. Da Peder Jørgensen Fastrup imidlertid døde kort efter, gik forpligtelsen over til enken, og da hun giftede sig anden gang med Jens Madsen (Remme), blev det ham, der maatte hæfte for de 40 rdlr., hvad han da ogsaa var indeforstaaet med, hvilket fremgaar af nedenstaaende brev:

"Hilsen forsendt med Gud vor Herre! Kjære gode Ven Claus Nielsen.

Er det min tjenstlige Begæring af mig underskrevne Jens Madsen Remme, nu boende i Bjødstrup, om det maatte behage min gode Ven Claus Nielsen i Højris, da ville jeg til

mig tage den Gæld, som min Formand, salig Peder Jørgensen af Bjødstrup, var skyldig til eder, forskrevne Claus Nielsen, efter hans Obligations Indhold af Dato d. 10. December Anno 1699 meldende paa 40 Rdlr., siger 40 Rigsdaler, med et Aars forfalden Rente til 11. Juni førstkommende, og da tilforpligter jeg mig at svare og nøjagtig at betale til forskrevne Claus Nielsen baade Capital og Rente til overbemeldte 11. Juni uden Skade og skadesløs i alle Maader, saa det skal blive forbemeldte Claus Nielsen og hans Arvinger af mig og mine Arvinger aldeles skadesløs i alle Maader efter sal. Peder Jørgensens Obligation, som en selvskyldner at svare og betale og til tryggeste Forsikring haver jeg dette med egen Haand underskreven og venligen ombedet min kjære Svoger og Broder Christen Jørgensen i Hagelskjær, og Christen Madsen i Remme, som ovenbemeldte har lovet med mig til Stadfæstelse at underskrive

Datum Højris den 17. Jan. 1702. Jens Madsen Remme, egen
haand.

Til Vitterlighed Christen Jørgensen, egen Haand.

Christen Madsen, egen Haand."

"Sidste Gang, vi ser Peder Jørgensen Fastrup optræde som delefoged, er den 3. Juli 1700. Det drejer sig om en Engsag mellem Jens Christensen i Høgild og Herremanden paa Lundenæs samt Peder Jørgensen selv. Den 6. September 1684, da sidstnævntes Broder, Jens Jørgensen, boede i Sønder Fastrup, ogsaa kaldet Lille Fastrup, havde Herredsfogden Knud Jacobsen i Bjødstrup skødet ham "den sønderste halve Part af det nordligste Engskifte i Vistol Lukke, som kaldes Flage, saavel som den sønderste Halvpart af det lille Engskifte, som ligger i forskrevne Vistol Lukke, og hidtil have hørt til den Gaard, forskrevne Knud Jacobsen nu selv paabor, og hører den anden Halvpart til hans Broder Claus Jacobsens Gaard i Bjødstrup By og er nu med hans Vilje afskift, saa at Jens Jørgensen altid herefter skal have den sønderste Halvpart af forskrevne tvende Engskifter", og ved samme Lejlighed fik han tilskødet af sin Fader den halve Part af en Selvejrbondehoel samme sted, saavel som en øde Jord, Søjbjerg kaldet.

Naar Herredsfogden uden Tilladelse fra Herremanden paa Lundenæs, som dog havde Herlighedsretten til Engparcellerne, havde solgt disse, havde han handlet imod Lov og Ret, og det var netop denne ulovlige Handel, som gav Anledning til ovennævnte Proces, og som havde skadet ikke alene Herremanden, men ogsaa Peder Jørgensen, som vanskeligt kunde undvære de gode Enge til sin Gaard.

Men nu krævede Delefogden ikke alene paa sin Husbonds, men ogsaa paa egne Vegne, at ovennævnte Handel skulde gaa tilbage. Ganske vist var Jens Jørgensen nu død, men ved hans Enkes Giftermaal med Jens Christensen i Høgild, var Engene kommen over paa dennes Hænder. Enken hed Ane Michelsdatter og var nok en søster til Anders Pedersens Hustru i Langelund.

Fornævnte Retssag begyndte med, at Peder Jørgensen sendte to Mænd til Høgild for paa sit Herskabs og egne Vegne at tilbyde Jens Christensen de Penge for de to Engskifter, som Knud Jacobsen paa ulovlig Vis havde solgt ham for 24 Sletdaler. Men "som Jens Christensen ej lod sig finde hjemme, blev forskrevne 24 Sletdaler tilbudt hans Hustru, Ane Michelsdatter, hvortil hun svarede nej, og hun modtog ingen penge, men hun vidste egentlig ikke andet, end at hendes salige Mand havde derfor givet 26 Sletdaler."

Da det blev Peder Jørgensen klart, at Jens Christensen i Høgild ikke godvilligt vilde give afkald paa Engene, sendte han Thomas Nielsen og Christen . Pedersen, Herning, til Høgild med et forbudsvinde, som "forbød Jens Christensen eller nogen anden paa hans vegne at afføre nogen Afgrøde af bemeldte Enge paa Vedstol, og ej efter Dags sig dermed at befatte, hvilket forbud de hans Hustru tilkendegav." Da Jens Christensen heller ikke tog Hensyn til Forbudsvindet, blev han indstævnet til at møde paa Hammerum Herredsting den 3. Juli 1700, om Sagen kunde ordnes i Mindelighed. Her tilbød Peder Jørgensen at betale ham de 26 Sletdaler, som hans Hustru hævdede, han havde faaet for Engene, selv om det kunde bevises, at de kun havde kostet 24 Sletdaler.

Dernæst fremlagde Delefogden for Retten en Skrivelse, som han havde sendt den gamle Herredsfoged for at faa nøjere

Oplysninger vedrørende Salget af paagældende Enge. Her følger brevet:

"Saasom der tildrages og falder nogen Disput imellem mig underskrevne og Jens Christensen i Øster Høgild angaaende de tvende Engskifter paa Vedstol Lukke, som I, Knud Jacobsen, medens I boede og ejede den, min nu tilhørende og beboende Gaard i Bjødstrup, haver ved Pant afhændet her fra Gaarden til min sal. Broder Jens Jørgensen, da boende i Lille Fastrup (Sdr. Fastrup), som jeg nu efter Lovens Tilladelse agter at indfri og indløse her til Gaarden igen for de samme Penge, som det er udsat for.

Da hermed ved hosfølgende tvende Dannemænd begæres af eder, forskrevne Knud Jacobsen, eders skriftlige Attest og sandfærdige Kundskab, hvor og til hvilken Gaard i Bjødstrup, fornævnte tvende Engskifter blev taxeret og sat til den Tid, den ny Landmaalings Matricul blev oprettet, og der blev gjort Taxering, og at samme eders sandfærdige Attest herpaa med egen Haand skrevet, ville give beskreven, saavel som og give beskreven, hvad samme tvende Engskifter er pantsat for, og I derpaa haver annammet og opbaaret.

Jeg forbliver hans beredvilligste.

Bjødstrup den 15. Juni Anno 1700 P. J. Fastrup."

Nederst paa samme Brev stod saaledes: "Saasom nærværende tvende Dannemænd, nemlig Peder Jensen i Hammerum, Christen Madsen i Gellerup, nu i Dag har været hos mig underskrevne Knud Jacobsen med ovenskrevne Peder Jørgensen i Bjødstrup hans skriftlige Begæring. Da hermed attesterer og bekræfter jeg, at samme ovenmeldte tvende Engskifter den Tid, ny Landmaalings Matricul blev oprettet og gjort, blev taxeret og sat tillige med de andre min Gaards Enge i Bjødstrup, som jeg da iboede, og blev samme indmeldte tvende Engskifter udsat forskrevne sal. Jens Jørgensen for 24 Sletdaler. Dette attesterer jeg med egen Haand skrevet og underskrevet og vil ydermere til Tinge confirmere og aflægge (Ed), om begæres, og Behov gøres.

Actum Collund den 16. Juni Anno 1700.

Stod underskreven Knud Jacobsen Barfoed, egen Haand, og derhos tvende Mænds Navne, nemlig Peder Jensen Høgild og Christen Madsen."

Ogsaa dette Dokument blev fremlagt i Retten. Vi ved ikke, om der faldt Dom i Sagen, eller den muligvis blev forliget; men endnu 1712 var Engskifterne ikke kommen tilbage til Bjødstrup."

(Jens Abildtrup: Selvejerslægten Bjødstrup).

Christen Christensen

96

der var bosat i Skinderholm, Sunds sogn, er født ca. 1648.

, Niels N.N. 110

der var bosat i Tulstrupgaard, døde 1720 og blev begravet d. 23. juni, 52 aar gammel. Hans far er formodentlig den Peder Nielsen, som ved matrikuleringen 1688 beboede en af de to store gaarde i Tulstrup by. Begge beboerne hed Peder Nielsen. Gaardenes hartkorn var henholdsvis 7 tdr. 1 skp. 1 fjdk. o alb. og 7 td. 4 skp. o fjdk. 2 alb.

er født ca. 1620, og han døde 1713.
Han var gift med

Kirsten Christensdatter Barfoed

Jørgen Christensen Fastrup overtog i 1643 halvdelen af faderens gaard i Nr. Fastrup, Gellerup sogn, mod at betale en indfæstning paa 24 rdlr. til lensmanden paa Lundenæs. Omtrent samtidig overlod faderen iøvrigt den anden halvdel af gaarden til sin svigersøn Niels Nielsen.

Jørgen Christensen Fastrup var i mange aar delefoged paa Lundenæs Slot. Hans gaard var ganske vist en ganske almindelig fæstegaard, men som delefoged har han antagelig været fritaget for afgifter, og iøvrigt ses han ogsaa at have været selvejerbonde, idet han ejede Gammelgaard i Lind, Rind sogn, gaarden Sdr. Fastrup, et stykke jord i Gellerup sogn og halvdelen af Kroglundsgaard.

I efteraaret 1656 blev Jørgen Christensen Fastrup indblandet i den proces, som var opstaaet imellem herredsfoged Jacob Mortensen Barfoed paa den ene side og Christian Peder- sen i Agerskov paa den anden side, i anledning af at sidstnævntes kreaturer havde gjort skade og fortræd paa Bjødstrup engene. Under retssagen blev Jørgen Christensen Fastrup, der var indstævnet som vidne, beskyldt for, at ogsaa hans kreaturer havde boltret sig paa Bjødstrup engene, men denne sigtelse blev dog tilbagevist.

Efter den anden svenskekrigs afslutning i 1660 var Jørgen Christensen Fastrup med til at udstede et tingsvinde paa et syn over Lundenæs gaardenes tilstand efter krigen. Heri hedder det om den gaard, som han havde i fæste i Nr. Fastrup: "I lige Maade saa de (Synsmændene) den Gaard i Nørre Fastrup, som Jørgen Christensen paabor, hvor Husene er noget forfaldne, og Sæden synes at være forringet en tredie Part."

Den 9. marts 1689 stævnedes Jørgen Christensen Fastrup i sin egenskab af delefoged til Lundenæs sognepræsten Sven-

ning Poulsen for resterende præstegæsteri samt Peder Jensen for resterende kirkeskat. Førstnævnte undlod at møde, men havde indsendt et brev til herredstinget, mens sidstnævnte sendte sin hustru Ane Andersdatter, som erklærede, at den bemeldte kirkeskat paa 10 mk. for aaret 1687 var blevet betalt. Hun paastod saaledes, at Jørgen Christensen Fastrups hustru for nogen tid siden havde modtaget 7 sdlr. 2 mk. 12 sk., hvilket hun havde faaet en kvittering for paa et stykke løst papir. Ifølge Ane Andersdatters udsagn skulle kirkeskatten paa de 10 mk. have været iberegnet dette beløb. Hertil svarede Jørgen Christensen Fastrup, at dette ikke var rigtigt, da det beløb, som hans hustru havde modtaget, var landgilde og arbejdspenge, som Visti Jensen og Mads Henriksen havde betalt til hans hustru af deres paaboende gaard, der ogsaa tilhørte ham. Jørgen Christensen Fastrup ønskede derfor paa sit herskabs vegne, at der samme dag skulle falde dom i sagen, medens Ane Andersdatter bad om udsættelse. Dommen faldt dog straks, og præsten blev dømt til at betale de resterende gæsteripenge inden 15 dages forløb, medens Ane Andersdatters mand Peder Jensen ligeledes skulle betale de 10 mk. i kirkeskat inden 15 dage.

"Den 13. juli 1689 havde Jørgen Fastrup indstævnet Svend Laursen i Bjødstrup og dennes Hustru, Anne Jensdatter, til at møde paa Hammerum Herredsting for en Gældsfordring paa 26½ Sletdaler, som de var bleven afdøde Claus Jacobsen i Bjødstrup skyldig.

For Retten fremlagde Jørgen Fastrup en obligation og Panteforsikring, dat. Lundby den 20. November Anno 1680, underskreven af bemeldte Claus Jacobsen Barfoed. Dernæst fremlagde han et skriftligt Indlæg lydende som følger:"Eftersom jeg underskrevne for nogle Aar siden forstrakte afgangne sal. Claus Jacobsen med 26½ Sletdaler, som han mig lovede ærligen og vel igen at betale for sig og sine Arvinger, til hvis Forsikring han mig pantsatte en halv Bolig i Bjødstrup efter fremlagte hans udgivne Panteforsikrings indhold.

Saa er jeg foraarsaget min Betaling hos hans efter-

ladte Enke og hendes Husbonde, Svend Laursen, at søge, de det er mig umuligt med Pantet at være fornøjet eller efter hans Forsikring det at tage imod til ejendom, da dens Afgifter er saa store, at jeg aldrig kan have Haab om nogen tilbørlig og skadesløs Betaling, som dog Loven samt Alderen og Billighed mig tilholder, sætter derfor i al Rette og formener, bemeldte Svend Laursen og hans Hustru bør mig forskrevne 26 $\frac{1}{2}$ Sletdaler inden 15 Dage at betale eller være "Nam" og vurdering i deres Bo og Gods undergiven efter Lovens 5. Bogs 7. Cap. 17 Art. og selv at beholde forskrevne Pant og holde mig efter Dags fri for Skatterne, saa og min Frøgæld (eller dens Værd) igen at betale. Hvorpaa den højlræde Rets retsindige Kjendelse begæres, og dette maa læses, paaskrives og i Dommen indføres.

Datum Fastrup den 13. Juli Anno 1689.

Jørgen Christensen, egen Haand."

Svend Laursen blev dømt til at betale Jørgen Fastrup de 26 $\frac{1}{2}$ Sletdaler inden 15 Dage. Før denne Afgørelse var faldet, havde de to Mænds Venner prøvet paa at faa dem forligt, men Jørgen Fastrup var dog i sidste Øjeblik sprunget fra, saaledes som vi nu skal høre.

Allerede i Foraaret var det kommet til en slags Forlig mellem Jørgen Fastrup og Svend Laursen. Det var kommet i Stand i Horsens, hvor flere andre Sognefolk havde været til Stede, og ved deres Mellekomst var de to Mænd blevet enige. Derom fortæller Søren Helt, forhenværende Herredsskriver, følgende:

"Den 4. April møst afvigte om Morgen, som han og Svend Laursen stod og iførte sig deres Klæder i deres Logement til Mads Nielsen i Horsens, da kom Jørgen Christensen i Fastrup, Michel Andersen i Fjederholt, Christen Christensen i Svenslund og Delefoged Peder Jensen i Vester Høgild og henstillede til Svend Laursen og Jørgen Christensen at blive forligt med hverandre om den Tvistighed, der var dem imellem om det halve Boel i Bjødstrup, som Jørgen Christensen havde i Pant af Claus Jacobsen. Det kom dog ikke til Forlig den dag; men

anden Dags Morgen, den 5. April, var bemeldte Personer atter med Jørgen Christensen i Svend Laursens Logement og henstiller igen til de to at blive enige. Ved de andres Mellekomst kom de da til Forlig paa følgende Betingelser:" Jørgen Christensen skulle betale de to Parter og Svend Laursen den tredje Part af nærværende Aprils Kvartalsskat af forskrevne Boel, og Svend Laursen siden intet at have med Bolet at bestille." Men da det kom til Stykket, vilde Jørgen Christensen ikke underskrive Forliget, som derved var sprængt, hvad han efter fornævnte Dom da heller ikke fortrød."

(Jens Abildtrup:" Selvejerslægten Bjødstrup", side 95-103).

Ifølge forfatteren Jens Abildtrup skulle Kirsten Christensdatter Barfoed være datter af defoged Christen Jacobsen Barfod og dennes hustru Maren Jacobsdatter. Abildtrup anfører dog intet bevis for denne paastand, som iøvrigt, naar kronologien tages i betragtning, forekommer noget usandsynlig. Betydelig større chancer synes der at være for, at Kirsten Christensdatter Barfod var datter af denne Christen Jacobsen Barfods farbroder Christen Mortensen Barfod, der i 1619 nævnes som bosat i Hagelskær, Ikast sogn.

er født ca. 1575, og han døde efter 1656.
Han var gift med

Ane Jensdatter

der synes at have været fra Egeris.

Christen Jensen Fastrup nævnes i 1606 som ejer og beboer af Gammelgaard i Lind, Rind sogn. Samme aar flyttede han imidlertid - efter faderens død - sammen med moderen til Nr. Fastrup, en større fæstegaard i Gellerup sogn. Han ses dog stadigvæk at have beholdt Gammelgaard og var vist desuden sammen med sine søskende ejer af en halvgaard i Rind sogn, som tidligere havde tilhørt faderen.

I aarene 1617-1619 udbrød der en heftig strid om nogle stole i Gellerup kirke, og den 10. januar 1618 var Christen Jensen Fastrup mødt op i retten som vidne. Derudover ses han dog ikke at have haft noget med sagen at gøre.

"Den 20. april 1618 vidnede han paa Bølling Herredsting i anledning af en Trolddomssag fra Sønder Lem Sogn for otte Mænd, at "Han for 15 Aar siden havde en Hesteplag, som var blevet "forbistret" og vild, og i hans Fraværelse havde hans Folk fanget den ind udi et Hus. Saa kom han hjem om Natten fra Rye-Markind, da var Paaske Rasmussen der i Gaarden. Saa kom de i tale om samme Plag. Han tog da en lygte og gik ud til den, og Paaske Rasmussen gik med ham. Og da de kom til Døren, da gik Paaske Rasmussen derind, da løb samme Plag til ham, saa tog han fat paa den og saa i Munden paa den og spyttede i den og lod den gaa om to gange i Huset, og han havde den ene Haand paa Ryggen og den anden under Bugen paa den. Saa gav han den nogle Slag paa Ryggen og under Bugen. Derefter gik Plagen til Stalden og aad og blev til Pas igen. Før havde den slagen en Væg ned i Stalden og bidt Krybben sønder, og da turde ingen Mennesker komme ind til den, saa vild den var. Og Paaske Rasmussen sagde, at det

var af et Menneske den Sygdom, Plagen havde, og medens Christen Jensen havde været borte, var Plagen i hans Fraværelse blevet saa vild, at ingen kunne styre den, og da havde hans Folk hørt, at der var kommen en saa stærk Susen over Gaarden, som om det var det øverste af Husene, der faldt ned, og de havde hørt en Ringlen ude i Gaarden, saa de troede, at det var deres Husbonde, som var hjemkommen og de tog derfor en Lygte og gik ud for at tage imod ham.

Det var denne Begivenhed, som Christen Jensen havde faaet Ordre til at vidne om paa Bølling Herredsting, fordi Paa-ske Rasmussen var blevet stævnet for dette Ting paa Grund af sine Troldumskunster."

Da baade Christen Jensen Fastrups søn og sønnesøn var delefogeder paa Lundenæs slot, er det ret sandsynligt, at han ogsaa selv har beklædt denne stilling, ihvertfald ses han flere gange at have optraadt som dommer paa Hammerum herredsting i herredsfogdens sted.

I november 1634 var Christen Jensen Fastrup en af de fire mænd, der foretog syn over liget af Michel Sørensen i Birk, som d. 25. oktober samme aar var blevet dræbt af Las Andersen. Efter ligsynet afgav de fire mænd følgende forklaring:" Da saa de først et Saarmaal paa hans højre Haand inden paa den lange Finger, som de syntes var skaaren med en Kniv, og et Saarmaal paa den lange Finger paa den venstre Haand. Nok paa hans Hoved over hans venstre Øre saa de, at han havde et Knivslag, som de syntes var slagen igennem hans hovedben og ind i Hovedet, hvilket de syntes var hans Døds-saar."

Den 16. januar 1625 var Christen Jensen Fastrups hustru Ane Jensdatter stævnet for Bølling herredsting, i anledning af, at gammelt Sandemandsbrev fra 1540 var blevet erklæret for ugyldigt, fordi det var hjemmelavet og ikke var blevet tinglæst. Da Sandemændene, som dengang havde udstedt brevet, imidlertid forlængst var døde, indstævnedes man deres børn eller børnebørn, for at disse kunne staa til ansvar for det Sandemandsbrev, som deres fædre eller bedstefædre havde været med til at lave. Blandt de Sandemænd, som i 1540 havde

været med til at udstede det ugyldige brev, var Jens Nielsen i Egeris, og det synes ret sandsynligt, at han var far til Ane Jensdatter.

er antagelig født før 1550, og han døde 1606.

Han var gift med

Kirsten Gjødesdatter

I 1599 nævnes Jens Christensen Langelund som bosat i Bjødstrup, Gellerup sogn, og han ejede da sammen med herredsfoged Peder Mar, som ogsaa boede der, og deres medarvinger 13 gaarde og boel i Gellerup, Ikast og Rind sogne.

Ved arvedelingen efter svigermoderen kom Jens Christensen Langelund i strid med sin svoger Peder Andersen, der var handelsmand i Kolding. Dette forhold belyses i en kongelig skrivelse af 9. oktober 1589 til lensmanden: "Hoslagt sendes ham en Supplikat fra Peder Andersen, Borger i Kolding, hvori han beretter, at der er tilfalden ham en Arv efter hans Hustrus Moder, afdøde Kirstine Jacobs i Løgager, hvilken Arv dog forbeholdes ham af Jens Christensen i Langelund (som dog næppe paa det Tidspunkt er flyttet til Bjødstrup), og uagtet han paa Herredstinget har erhvervet Dom, at 12 Samfrænder skulde skifte Arvegodset mellem dem efter Loven, og denne Dom siden er kendt ved Magt at blive af Landsdommerne i Nørrejylland, forhale de opkrævende Samfrænder alligevel Sagen, saa han ikke kan komme til nogen endelig Ende dermed. Frants Rantzau skal kalde Samfrænderne for sig og befale dem uden videre Forhaling at skifte Arven efter Loven."

Efter Jens Christensen Langelunds død indsendte hans 2 sønner og 1 svigersøn en ansøgning til kongen for at faa en halvgård i Rind sogn tilbage, som havde tilhørt deres far, men som i mellemtiden var hjemfalden til kronen, fordi gaardens afgifter ikke var blevet betalt til rette tid. Kongens svar, som stiledes til lensmanden, lød saaledes:

"Disse Brevskrivere, Gjøde Jensen i Langelund, Christen Jensen i Gammelgaard og Anders Nielsen i Søby, have beret-

tet, at deres afdøde Fader havde haft $\frac{1}{2}$ Gaard i Rind Sogn i Tørsting Herred i Skanderborg Len, som var hans Bondeeje, men paa Grund af nogen Restance blev skuret i Fald til Kronen i sidste Pestilens.

Paa deres Begæring har Kongen nu bevilget, at de igen maa faa nævnte Bondeeje, dog skulle de, som de har tilbudt, først udrede den Rettighed, som resterer af Gaarden, til Kronen, siden den blev skuret i Fald, og siden svare sædvanlig Rettighed af den til Kronen.

Da han har tilkendegivet, at Bønderne i Skanderborg Len vanskeligt i Aar kunde udrede deres Ruglandsgilde i Korn, fordi der har været stor misvækst paa forskellige Steder i Lenet, tillades det ham i Aar at tage Penge i Stedet for Rugen efter den Pris, Rugen har her i Landet paa den Tid, da Landgildet skal ydes." (Kancelliets Brevbøger 1608, 6. November.)

Gjøde Eriksen

1506

der boede paa Bjerregaard i Aale, er født omkring 1500, og han døde før 1573.

Han var gift med

Kirsten Andersdatter

1507

Hun er født omkring 1515 paa Trabjerggaard, Borbjerg sogn, og hun nævnes som død i 1589. Hun blev efter Gjøde Eriksens død gift anden gang med ridefogden paa Silkeborg slot, Jacob Bertelsen, der beboede Bjerregaard og siden Løgagergaard.

Den 7. januar 1552 udstedte kongen fra Dronningborg slot et aabent brev om, at Gjøde Eriksen paa Bjerregaard havde berettet, at hans gaard, gods og alle hans breve paa hans bondegods "Ere brændte, saa forbydes alle at forurette ham eller hans arvinger paa hans lovlige bondegods". (Kancellitets brevbøger I, side 110).

I 1578 skødede Gjøde Eriksens arvinger en del gaarde, som tilhørte boet, til Gjøde Eriksens kusines søn, Claus Glambæk, der var lensmand paa Skanderborg.

til Bjerregaard i Aale sogn og Rask i Hvirring sogn er født omkring 1470.

Den 21. marts 1498 fik brødrene Erik og Søren Gjødese udstedt et tingsvidne paa Nim herredsting af 8 dannemænd, der vidnede, at de havde set og hørt, at Severin Juel og Markvuard i Bording paa deres hustruers vegne skødede til Erik og Søren Gjødese, deres mor og deres søstre, 2 gaarde i Bjerre i Vrads herred m.m.

Samme dag fik "beskeden" mand, Søren Juel i Bjerre et 8 mands vidne paa Nim herredsting om, at Erik og Søren Gjødese af Rask med deres søstres og medarvingers samtykke skødede til Søren Juel den gaard i Bjerre, som Oluf Jepsen bebor samt 1/3 af Bjerregaardsmark. Dette blev ogsaa bekræftet af svogeren Las Grøn til Rask.

Erik Gjødese, der var adelsmand og førte en syvoddet stjerne over nogle bølger i sit vaaben, var sikkert gift med en datter af Jens Grøn, hvilket bekræftes af den omstændighed, at han lod sin søn døbe med samme navn.

Adelsslægten Grøn kan givetvis føre sin afstamning tilbage til den Jens Grøn, der levede 1325, og som i sit vaaben førte en springende halv graa ulv over 3 bølger.

Erik Gjødese's mor synes at have været af adelsslægten Rækhals og er i saafald datter af den Erik Rækhals, der nævnes fra 1446, og som var herremand i Vestjylland. Adelsaarbogen oplyser, at Erik Rækhals's 2 døtre var gift til Rask hovedgaard. Slægten Rækhals fører iøvrigt i sit vaaben en syvoddet stjerne og anses for at være en gren af de fra Vestjylland kendte stjerne-Juul'er.

er født ca. 1462, og han døde 1557.

Han var gift med

der døde ca. 1565.

Anders Jepsen (Hvid) boede i Trabjerggaard, Borbjerg sogn, og ejede en del jordegods der samt paa egnen omkring Holstebro. I 1510 var han af Vestervig kloster forlenet med 2 gaarde i Borbjerg, i 1514 lejede han og hans hustru paa livstid af Gudumkloster en gaard i Felde, Ryde sogn, og i 1524 fik han af kong Frederik I for sig og sine arvinger til evig tid brev paa Hodsagergaard og Brogaard i Hodsager sogn imod at give samme landgilde, som andre selvejere i Ginding herred plejede at yde. Desuden ejede Anders Jepsen (Hvid) en gaard ved Hessellund og 1/3 af Hogagergaard i Borbjerg sogn samt 2 gaarde i Haderup sogn og gaarden Tinkerdal i Borbjerg sogn. Endelig besad han nogle enge, som blev benyttet af Silkegaard i Feldborg sogn.

Af nogle tingsvidner fra Karup birketing 1552 fremgaar det, at Anders Jepsen (Hvid) var delefoged eller ridefoged paa Lundenæs slot, og i aarene 1510-1550 nævnes han som herredsfoged i Ginding herred.

I 1534 udbrød den saakaldte grevens fejde, hvor grev Christoffer af Oldenburg sammen med skipper Clement i spidsen for bønderne søgte at genindsætte den fordrevne Christian II paa tronen, hvorimod adelsmændene samlede sig om dennes søn, Christian III, for under Johan Rantzau's ledelse at kue oprøret. Dette lykkedes ved Aalborgs erobring i 1534 samt ved slaget paa Øxnebjerg i 1535 og ved Københavns overgivelse i 1536. Som straf for deres deltagelse i oprøret mistede mange selvejerbønder deres selvejerrettigheder og blev almindelige fæstere. Dog kunne de, saafremt de fornødne midler var til stede, tilbagekøbe deres gaarde af kronen.

Blandt de selvejere, der deltog i oprøret paa skipper Clements side, var ogsaa Anders Jepsen (Hvid), der dog var saa velhavende, at han kunne købe alt sit gods tilbage, omend det blev ham en dyr historie. Imidlertid havde han for at bøde lidt paa det holdt en del af det gods, som var for-

brudt til kongen, skjult. Det drejede sig om gaarden Graasand i Haderup sogn, en gaard i Høstrup i samme sogn, en gaard i Tinkerdal, en gaard i Kisum, Estvad sogn, og nogle enge i Simmelkjær. Efter Anders Jepsen (Hvid)'s død kom sagen imidlertid kongen for øren, og den 26. juli 1571 modtog fogden paa Lundenæs slot igennem lensmanden et kongeligt brev, hvori han beordredes til at "tale paa alt det af ovennævnte Bondegods, som ikke er købt fri efter Skipper Clements Oprør og forfølge Sagen til Ende."

Den 2. september 1571 udstedte kongen fra Skanderborg slot en bafalingsskrivelse til landsdommerne i Nørrejylland om efter nærmere tilsigelse af fogden paa Lundenæs slot at stævne arvingerne efter Anders Jepsen (Hvid) for sig med deres beviser for, at Anders Jepsen (Hvid) havde købt godset af de rette ejere før skipper Clements oprør, og at det igen var blevet købt efter fejdens afslutning. Endvidere blev det paalagt landsdommerne at hjælpe fogden paa Lundenæs saa meget, som han behøvede.

Sagen endte for Viborg landsting, hvor dommen gik arvingerne imod, idet det blev godtgjort, at det paagældende gods ikke var blevet købt tilbage efter oprøret. Arvingerne ville imidlertid nødig give afkald paa dette gods, og det lykkedes Peder Skriver i Rævshoved og Jacob Bertelsen i Bjerre paa arvingernes og egne vegne at faa bragt en ordning i stand med kongen, hvilket fremgaar af en kongelig skrivelse af 29. maj 1573.

der ejede Trabjerggaard i Borbjerg sogn, er født før 1450, og han levede endnu 1517, da han sammen med broderen i Skave lod læse deres lovhævd paa Trabjerggaard, gaardsted og boelsted med tilhørende marker.

Jep Christensen (Hvid) nævnes første gang d. 12. marts 1489, da han var foged paa Ginding herredsting. Den 26. april 1492 nævnes han som dommer sammen med biskop Niels i Viborg, nogle væbnere og 2 bønder, og d. 25. april 1493 ses han og broderen at have erklæret, at de ingen del havde i Qviesgaard, hvilket skete i anledning af, at der blev afholdt skifte efter deres morbroder, Jes Qvie, der ved sin død efterlod sig Qviesgaard i Fabjerg og en gaard i Stauning.

Ved arveforliget d. 6. maj 1493 mellem Jes Qvies enke, fru Margrethe Christensdatter, og de øvrige arvinger oplyses det, at Peder Jensen Aal og dennes søn Christen Peder- sen Aal skyldte en del penge til deres medarvinger, nemlig Jep Christensen og dennes broder Christen Christensen i Skave, hvilket de fik vederlag for i en gaard i Stauning.

Den 8. maj 1494 og d. 2. juli 1496 nævnes Jep Christensen (Hvid) i vidner af Ginding herredsting og Viborg lands- ting, og i et brev af 1515 omtales han sammen med broderen Christen Christensen (Hvid) i Skave. I dette brev bekræftede kongen brødrenes ejendomsret til Trabjerggaard, Hcager i Borbjerg og en gaard i Stendis i Ryde sogn.

Under grevens fejde blev Jep Christensen (Hvid)'s gods forbrudt til kronen, men ifølge kongeligt brev af 1. december 1542 fik arvingerne tilladelse til at beholde deres bondegods ligesaa frit og for samme landgilde som før fejden.

som skrev sig til Bjødstrup og desuden havde ejendomsfæl-

lesskab med slægten paa Ørnhoved, skænkede ca. 1514 en del af en gaard til Graabrødreklosteret i Viborg.

Han var antagelig søn af Tyge Jensen Barfod, hvis far skal have været Jens Barfod i Sæddinggaard, der adledes efter forbøn af svogeren Tyge Terkildsen, hvorfor han sikkert har opkaldt en søn efter denne.

Christen Jepsen (Hvid)

12056

eller Christen Ibsen (Hvid), der boede i Trabjerggaard, Borbjerg sogn, er født før 1430.

Han var gift med

N.N. Qvie.

12057

der var søster til adelsmanden Jes Qvie, som var lensmand paa Riberhus.

Christen Jepsen (Hvid) nævnes 1464 som sandemand paa Hjerm herredsting, da han deltog i et sandemandstoug vedrørende Borbjerg præstegaards jorder. Han deltog ligeledes d. 6. maj 1486 i et sandemandstoug, denne gang vedrørende Vejrum præstegaards ejendom.

Ib (Hvid)

24112

der er født før 1390, boede i første halvdel af 1400'erne i Trabjerggaard, Borbjerg sogn.

I forening med sin hustru, hvis navn ikke kendes, og sønnen Christen Jepsen (Hvid) gav han Borbjerg kirke noget jord, hvoraf der aarlig svaredes i afgift 1 ørtug korn.

Poul Qvie

24114

der var ejer og beboer af Qviesgaard i Fabjerg sogn, fik d. 9. marts 1439 udstedt et vidne paa Skodborg herredsting om, at han var 50 rhinske gylden skyldig til sin søstersøn Peder Astradsen i Ørsgaard. (Eline Gøyes jordebog, side 374.)

Niels Qvie.

48228

der var adelsmand i Vestjylland og muligvis boede paa Hanbjerg hovgaard, var gift med

Inger Nielsdatter (Gyldenstjerne)

48229

der i 1438 nævnes som enke i Hanbjerg hovgaard.

Niels Qvie beseglede d. 6. juni 1392 Mathias Torstensens skøde til Hennike Limbæk paa alt hans gods i Malt herred. Den 2. februar 1395 nævnes han atter, idet Jeppe Jensen da overlod alt det gods, som Niels Qvie havde pantsat til Jep Grummesen, til Hennike Limbæk for 100 mark. Det omtalte gods var iøvrigt beliggende i Nybøl, Almind syssel.

Endelig nævnes Niels Qvie d. 6. april 1399, da han solgte alt sit gods i Jordrup, Nybøl og Arsballe til ridderen Hennike Limbæk, Niels Qvie betegnes da som væbner.

Det vaaben, som Niels Qvie førte, viste et tværdelt skjold, delt med en takket linie med 2 Vesselhorn, besat med 3 paafuglefjer ovenover.

Niels Jepsen Gyldenstjerne

96458

eller Niels Jacobsen Gyldenstjerne af Eskær i Salling, døde før d. 6. april 1407, idet der afholdtes skifte efter ham.

Han var gift med

Sophie N.N.

96459

der endnu levede ved skiftets afholdelse.

Den 14. marts 1441 ses Niels Jepsen Gyldenstiernes fætter, Niels Eriksen Gyldenstjerne, at have udstedt et vidne paa Hjerm herredsting, om at afdøde hr. Niels Jepsen til Elkær (Eskær) pantsatte Borbjerg mølle til Per Fønbo, hr Erland Kalfs foged i Vinderup, for 1 hest, og at møllen var hr. Niels Jepsens rette gods og aldrig var solgt eller skødet fra hans arvinger før denne dag.

til Eskær er formentlig identisk med den Jacob Nicklesøn, der i 1315 var medlover for kong Eriks fred med hertug Erik i Nyborg.

I 1320 skrev han til vitterlighed paa Viborg landsting, i 1323 nævnes han som ridder til vitterlighed for Niels Brok paa Viborg landsting, og i 1325 ses han at have skrevet til vitterlighed for Stig Nielsen. I 1326 beseglede han hertug Valdemars haandfæstning som den sidste i rækken af ridderne, i 1328 nævnes han til Eskær, da han beseglede sammen med broderen, og i 1339 skrev han til vitterlighed for et paa Haderslev herredsting afsluttet godskøb. Han nævnes sidste gang d. 15. juli 1341, da han omtales som værende til stede i lejren ved Kærbylund nær Kalundborg, der belejredes af kong Valdemar, og han siges da at være medlover for den af kongen med Hansastæderne sluttede fred.

til Aagaard og Restrup nævnes 1310 i provst Christian af Hardsyssels testamente som ejer af gods i Nr. Bork. Han skal iøvrigt være blevet begravet i Sønderholm kirke, hvor hans ligsten med fædrene og mødrene vaaben var anbragt.

Niels Eriksen Gyldenstierne angives i Danmarks Adels Aarbog at have været gift med Edel Saltensee, om hvis herkomst der kan opstilles følgende hypotese:

1. Edel Saltensee maa ifølge sit tilnavn være ud af den sjællandske adelsslægt af samme navn. De manglende led kan ikke rekonstrueres, men Adelsaarbogen opgiver stammoderen til denne slægt at være:
2. Margrethe Saltensee, der var gift første gang med Bo N.N. og anden gang med greve Ernst af Gleichen. Hendes tredie ægtefælle var Toke, hvis efternavn ogsaa er ukendt. Det er i ægteskabet med sidstnævnte, at Margrethe Saltensee blev stammoder til Saltenseeslægten. Hendes mor hed:
3. Gyde og var gift med den fra Vendertogene kendte skibsfører og høvedsmand Oluf Glug til Bavelse. Han nævnes bl.a. i aaret 1186. Gyde er den eneste kendte datter af:
4. Sune Ebbesen, der døde 1186. Han var sjællandsk stormand og gjorde sig kendt ved først at slutte sig til Svend Grathe, som han brød med og derpaa sluttede sig til Valdemar den Store. Han blev snart en af de mænd, der stod kongen nærmest. Sune Ebbesen deltog i Vendertogene aar efter aar, og da hans fætter biskop Absalon blev ærkebiskop i Lund, blev han af ham forlenet med "Al Ombud og Styre" i Skaane. En samtidig mand, abbed Wilhelm, karakteriserer Sune Ebbesen med bibelord som en besindig mand, mægtig i gerning og ord. Sune Ebbesens far var:
5. Ebbe Skjalmsen, der døde 1150 og blev begravet i Sorø Kloster, var gift med Rachanild. Han stiftede sammen med sine brødre Sorø Kloster. Hans far var:

6. Skjalm Hvide, der døde omkring 1113 og blev begravet i Fjenneslev-lille kirke, hvorfra han dog senere paa biskop Absalons foranledning blev flyttet og ført til Sorø. Skjalm Hvide, der var Hovedsmand paa Sjælland og paa Rygen, blev saaret og fanget i slaget ved Nisaa. Skjalm Hvide var gift med Signe.

Om Skjalm Hvides afstamning skal følgende anføres: Ifølge historieskriveren Adam af Bremen efterlod Gorm den Gamle sig en søn ved navn Toke Gormsen, der var fader til Nordens første biskop, Odinkar den Ældre. Over Toke Gormsen findes der i Skaane rejst en runesten, hvorpaa han benævnes "Jarl Vintlandensis," og denne latinske indskrift er af de sagkyndige oversat til Venden - det nuværende Rygen, hvor siden Jomsvikingerne havde deres faste borge. En anden søn af jarlen er formodentlig den fra sagnhistorien kendte Palnatoke, der er kendt for sit modsætningsforhold til Harald Blaatand, der i saa fald har været hans farbroder. En sønnesøn af Toke Gormsen menes at være Toke Jarl eller Toke Trylle, der angives at være far til Skjalm Hvide. Toke Jarls fader var formodentlig jarl i Danelagen i England, hvor han maaske fra hustruens slægt har hentet navnet Skjalm, der paa de tider var ukendt i Norden. Det er i denne forbindelse værd at lægge mærke til den beslægtede endelse i det engelske navn Wilhelm. Endelig skal det anføres, at Skjalm Hvides søn, Toke Skjalmsøn, siges at have ejet og beboet Eskebjerg, det senere Scheelenborg, paa Fyn. Og det var jo netop paa denne ø, Palnatoke skal have været hovedsmand, hvad der jo i nogen grad underbyghypotesen om Hvide-slægtens afstamning i lige mandslinie fra Gorm den Gamle.

Efterkommere

efter

Anders Christian Sørensen

og hustru

Maren Pedersdatter



Maren Pedersdatter





Anders Christian Sørensen
f. 25-1-1814
d. 25-10-1873

Bodil Knudsdatter
f. 6-2-1819
d. 12-6-2-1856

Maren Pedersdatter
f. 2-4-1834
d. 31-3-1890

Maren Pedersen
f. 11-6-1870
d. 10-1-1897

Iver Christian Nielsen
f. 16-4-1908

Magte Kathrine Sørensen
f. 22-4-1908

Ella Nielsen
f. 7-11-1933

Kim E. Nielsen
f. 23-6-1961

Hele Nielsen
f. 21-8-1959

Kim E. Nielsen
f. 23-6-1961

Kim E. Nielsen
f. 23-6-1961

Kim E. Nielsen
f. 23-6-1961

Anton Kristensen
f. 16-8-1858

Andreas Kimer
f. 9-1-1896

Anna S. Larsen
f. 16-8-1934

Birthe Feldborg Olesen
f. 4-10-1959

Hele Feldborg Olesen
f. 4-10-1959

Helie Feldborg Olesen
f. 9-1-1936

Andreas Kimer
f. 9-1-1936

Anna S. Larsen
f. 16-8-1934

Birthe Feldborg Olesen
f. 4-10-1959

Hele Feldborg Olesen
f. 4-10-1959

Helie Feldborg Olesen
f. 9-1-1936

Andreas Kimer
f. 9-1-1936

Anna S. Larsen
f. 16-8-1934

Birthe Feldborg Olesen
f. 4-10-1959

Hele Feldborg Olesen
f. 4-10-1959

Helie Feldborg Olesen
f. 9-1-1936

Andreas Kimer
f. 9-1-1936

III.g. 18-4-1893

Rebekka Veje
f. 2-11-1904

Marius P. Sørensen
f. 31-1-1899

Niels Kr. Sørensen
f. 18-3-1901

Harald I. Sørensen
f. 6-11-1902

Søren H. Sørensen
f. 23-4-1904

Otto Sørensen
f. 10-4-1906

Jacob Chr. Sørensen
f. 20-5-1936

Bent Sørensen
f. 24-3-1961

Ima Janette Winther
f. 17-6-1960

Hele Nielsen
f. 21-8-1959

Kim E. Nielsen
f. 23-6-1961

Kim E. Nielsen
f. 23-6-1961

Kim E. Nielsen
f. 23-6-1961

Kim E. Nielsen
f. 23-6-1961

Hilma Gyldendal Stefansen
f. 19-3-1904

Lars Agerstov Sørensen
f. 11-8-1897

Aase A. Sørensen
f. 16-7-1931

Kaj Rasmussen
f. 21-5-1930

Henry Agerstov Sørensen
f. 18-11-1937

Arne A. Sørensen
f. 28-5-1940

Bent A. Sørensen
f. 14-6-1945

Harald I. Sørensen
f. 6-11-1902

Søren H. Sørensen
f. 23-4-1904

Otto Sørensen
f. 10-4-1906

Jacob Chr. Sørensen
f. 20-5-1936

Bent Sørensen
f. 24-3-1961

Ima Janette Winther
f. 17-6-1960

Hele Nielsen
f. 21-8-1959

Kim E. Nielsen
f. 23-6-1961

Kim E. Nielsen
f. 23-6-1961

Kim E. Nielsen
f. 23-6-1961

Kim E. Nielsen
f. 23-6-1961

Henrik Gamlemark Mikkelson
f. 18-10-1961

Ulla A. Sørensen
f. 5-1-1962

Steen A. Sørensen
f. 23-12-1962

Keld A. Sørensen
f. 29-3-1964

Bjarne A. Rasmussen
f. 17-2-1956

Birthe I.A. Rasmussen
f. 9-7-1958

Henry Agerstov Sørensen
f. 18-11-1937

Arne A. Sørensen
f. 28-5-1940

Bent A. Sørensen
f. 14-6-1945

Harald I. Sørensen
f. 6-11-1902

Søren H. Sørensen
f. 23-4-1904

Otto Sørensen
f. 10-4-1906

Jacob Chr. Sørensen
f. 20-5-1936

Bent Sørensen
f. 24-3-1961

Ima Janette Winther
f. 17-6-1960

Hele Nielsen
f. 21-8-1959

Kim E. Nielsen
f. 23-6-1961

Kim E. Nielsen
f. 23-6-1961

Kim E. Nielsen
f. 23-6-1961

Kim E. Nielsen
f. 23-6-1961

I. Søren Peder Sørensen er født d. 25. august 1860 i Fastrup, Gellerup sogn, og han døde 1900 i Ikast sogn.

Han blev hjemmedøbt d. 11. september 1860 og fremstillet i Gellerup kirke d. 9. december samme aar. Faddere var konen Ane Kirstine Pedersen, pigen Stine Pedersen, begge af Herning, husmand Jens Christensen Herning, Fastrup, ungkarl Christian Frederiksen, Fastrup og ungkarl Jens Pedersen, Herning.

Søren Peder Sørensen blev gift d. 18. november 1887 i Ikast kirke med Dorthea Marie Jacobsen. Forlovere ved brylluppet var husmand Anders Hvirgel Pedersen Lyngholm, Gellerup, og gaardmand Laust Pedersen, Ravnsvad. Dorthea Marie Jacobsen er født d. 26. juni 1865 i Christianshede, Bording sogn, som datter af gaardmand Jacob Knudsen og hustru Madsine Madsen, Hun blev døbt d. 16. juli 1865 i Bording kirke, og faddere var gaardkone Mette Kirstine Nielsen af Christianshede, pigen Ane Johanne Nielsen, Guldforhoved, gaardmand Jens Pedersen, Paarup, samt ungarlene. Frederik Eriksen og Anders Madsen af Christianshede.

Bosat: Ravnsvad pr Ikast.

A. Anders Christian Sørensen er født d. 24. september 1888 i Ravnsvad, Ikast sogn. Han blev gift d. 2. september 1915 i Paarup med Emilie Magdalene Pløger, der er født d. 30. september 1894 i Snejbjerg sogn som datter af teglbrænder Johannes Pløger og hustru Anna Mette Pedersen.

Bosat: Paarup pr Engesvang.

1. Zenia Johanne Sørensen er født d. 11. august 1915 i Paarup, Engesvang sogn. Hun blev gift d. 5. februar 1944 med Gunnar Snede Sørensen, der er født d. 3. oktober 1910 som søn af arbejdsmand Niels Peder Snede Sørensen.

Bosat: Monradsgade 40, Herning.

Zenia Johanne Sørensen fik som fjortenaarig plads paa et pensionat i Skjern og var der i 3 maaneder, tjente en tid paa Christianshede station og var derefter 2 aar ekspeditrice i en slagterforretning i Brande. Derpaa var hun en tid gangpige paa Silkeborg sanatorium og var saa en tid i Viborg, hvorefter hun fik plads som elev paa Haandværkerforeningen i Herning. Hun fik nu plads paa papirfabrikken i Silkeborg og var der i en lang aarrække, hvorefter hun begyndte som husmoderafløser. Senere fik hun plads paa Herning klædefabrik, hvor hun var i 10 aar, og derpaa arbejdede hun paa tæppefabrikken Botex.

- a. Connie Lilian Sørensen er født d. 23. februar 1936 i Paarup.

Bosat: Islandsgade 8, Ikast.

Connie Lilian Sørensen gik i skole i Paarup og kom efter skolegangen ud at tjene som husassistent. Som sekstenaarig fik hun plads paa en fabrik i Herning og virker nu som syerske paa en trikotagefabrik i Ikast.

- 1). Kim Michael Sørensen er født d. 14. september 1955 i Kjellerup.
 - 2). Pia Beth Sørensen er født d. 24. marts 1958 i Paarup Engesvang sogn.
 - 3). Gitte Mariann Sørensen er født d. 3. januar 1962 i Herning.
2. Anna Dorthea Sørensen er født d. 11. november 1920 i Paarup. Hun blev gift d. 15. november 1947 i Herning med Thomas Henry Schmidt, der er født d. 3. juni 1915 i Gaarslev sogn som søn af søfyrbøder Carl Sophus Schmidt og hustru Marie.

Bosat: Møllegade 29, Herning.

Anna Dorthea Sørensen gik i skole i Paarup, og efter skolegangen kom hun ud at tjene og havde forskellige pladser ved husgerning indtil giftermålet. Hun har siden været fabriksarbejderske. Thomas Henry Schmidt gik bl.a. i skole i Gaarslev og i Marienlyst folkeskole,

Helsingør. Han kom i lære som mejerist og havde senere forskelligt arbejde. Fra 1941 til 1953 virkede han som kranfører, og siden har han virket som handelsmand i konfektionsbranchen.

- B. Jacob Knudsen Ottosen er født d. 21. december 1889 i Ravnsvad, Ikast sogn. Han blev gift d. 26. april 1917 i Snejbjerg med Laura Johanne Jensen, der er født d. 13. april 1895 i Snejbjerg sogn som datter af gaardejer Peter Jensen og hustru Else.

Bosat: Odensevej 6, Herning.

Jacob Knudsen Ottosen gik i skole i Gullestrup. Paa grund af moderens sygdom kom han i pleje hos gaardejer Jesper Ottosen i Holing og blev adopteret af ægteparret d. 26. november 1915. Han lærte landbruget hos adoptivforældrene og var vinteren 1909-1910 elev paa Tommerup Højskole. 1915 købte han en gaard i Assing og drev denne til 1918, hvorefter han købte en gaard i Rind og drev denne til 1926. Han bosatte sig derpaa i Herning og virkede i 4 aar som ejendomsmægler, hvorefter han begyndte at forhandle uldtøj. Siden 1950 har han drevet kolonialforretning i Herning. Laura Johanne Jensen kom efter konfirmationen ud at tjene og havde plads paa forskellige gaarde indtil sit giftemaal.

1. Jesper Ottosen er født d. 15. marts 1919 i Rind sogn.

Bosat: Odensevej 6, Herning.

Jesper Ottosen gik først i skole i Rind og derefter i Herning. Efter skolegangen kom han i lære hos købmand S.P. Bang, Herning, og efter udstaaet læretid var han der en tid som kommis. Under krigen gjorde han tjeneste ved C.B. Politiet, og derefter var han i ca. 10 aar ansat hos købmand Houtrup Jensen, Herning. Har nu selvstændig forretning paa Niels Bohrsvej 96, Herning.

2. Ella Nygaard Ottosen er født d. 25. maj 1924 i Rind sogn. Hun blev gift d. 15. maj 1954 i Herning med Gunnar Nielsen Hattens, der er født d. 5. juni 1924 i Thisted som søn af rebslagermester Johannes Kristian Nielsen Hattens

og hustru Ellen Marie Augusta Christensen.

Bosat: Niels Bohrsvej 39, Herning.

Ella Nygaard Ottosen gik i skole i Herning og tog real-eksamen. Hun blev kontoruddannet og havde ansættelse som kommuneassistent ved de kommunale værker i Herning. Gunnar Nielsen Hattens gik i skole i Thisted. Han lærte malerfaget i Thisted og var elev paa Københavns malerskole. Han aftjente sin værnepligt ved C.B.U. I 1947 blev han svend i Herning, og i marts 1952 begyndte han selvstændig forretning som malermester.- Gunnar Nielsen Hattens er laugs-skriver i malerlauget og er malerfagets repræsentant i sammenslutningen af byggefagenes arbejdsgivere i Herning.

- a. Lisbeth Hattens er født d. 3. august 1957 i Herning.
- b. Erik Hattens er født d. 19. august 1961 i Herning.
3. Lis Else Ruth Ottosen er født d. 8. juli 1932 i Herning. Hun blev gift d. 26. november 1955 i Herning med Curt Lyth, der er født d. 10. juni 1928 i Viby som søn af lokomotivfører Behrend Jensen og hustru Clara Lyth. Curt Lyth fik 1961 navneændring fra Jensen.

Bosat: H. C. Ørstedsvej 94, Herning.

Lis Else Ruth Ottosen gik i skole i Herning og tog real-eksamen. Hun havde ansættelse paa Knud Damgaards kontor indtil giftermålet. Curt Lyth gik bl.a. i skole i Struer. Han blev udlært som typograf og havde ansættelse forskellige steder, afbrudt af militærtjeneste i Karup, og siden 1961 har han været indehaver af firmaet Lyths Bogtrykkeri.

- a. Susanne Lyth er født d. 16. februar 1960 i Herning.
- C. Jens Peder Sørensen er født d. 12. december 1891 i Gellerup sogn, og han døde d. 24. august 1964 i Silkeborg. Han blev gift d. 10. august 1917 i Christianshede med Anna Marie Holmberg, der er født d. 23. januar 1897 i Lendum sogn som datter af smed Anders Holmberg og hustru Marie Jensen.

Bosat: Lysaavej 12, Silkeborg.

Jens Peder Sørensen gik i skole i Christianshede. Han blev uddannet ved landbruget og købte ved giftermålet en ejendom i Engesvang sogn. Han arbejdede en tid ved

vognmandskørsel og begyndte 1923 hønseri. Dette havde han til 1954, da han maatte sælge paa grund af sygdom. Han bosatte sig i Lysbro og boede her til sin død 1964.

1. Søren Peder Sørensen, er født d. 28. november 1917 i Paarup, Engesvang sogn.

Han blev gift d. 1. oktober 1940 i Thorning med Emma Valborg Jensen, der er født d. 7. maj 1915 i Thorning sogn, som datter af skomager Jens Christian Jensen Lyngholm og hustru Mine Pedersen.

Bosat: Højmarksvej 3, Hvinningdal pr Silkeborg.

Søren Peder Sørensen gik i skole i Paarup, og efter skolegangen kom han ud at tjene og havde forskellige pladser ved landbruget. Han kom i lære som maskinarbejder og blev udlært 1945. Emma Valborg Jensen gik i skole i Thorning og i Haurdal. Efter konfirmationen kom hun ud at tjene og havde bl.a. i 8 aar plads i København.

- a. Rita Sørensen er født d. 28. august 1941 i Knudstrup.

Bosat: Borgergade 12, Silkeborg.

Rita Sørensen gik bl.a. i skole i Hvinningdal. Hun virkede i 2 aar som ekspeditrice og blev derefter kontoruddannet.

- 1). Charlotte Lise Sørensen er født d. 5. oktober 1961.

- b. Steen Sørensen er født d. 11. august 1943 i Knudstrup.

Bosat: Højmarksvej 3, Hvinningdal pr Silkeborg.

Steen Sørensen er uddannet som værktøjsmager.

2. Ansgar Holmberg Sørensen er født d. 20. november 1921 i Paarup, Engesvang sogn.

Han blev gift d. 5. juni 1948 i Engesvang kirke med Ruth Gandrup, der er født d. 25. januar 1930 i Herning som datter af arbejdsmand Kirstejn Gandrup og hustru Marie Pedersen.

Bosat: Paarup pr Engesvang.

Ansgar Holmberg Sørensen gik i skole i Paarup, og efter skolegangen virkede han i 10 aar som landbrugsmedhjælper. Han var derpaa beskæftiget paa et teglværk i 5 aar og blev derefter ansat ved fængselsvæsenet. Han er nu fæng-

selsbetjent ved ungdomsfængslet Kærshovedgaard. Ruth Gandrup gik i skole i Hestlund og kom efter skolegangen ud at tjene som husassistent. Hun havde senere ansættelse som fabriksarbejderske.

3. Svend Aage Holmberg Sørensen er født d. 21. december 1923, og han døde d. 2. april 1950 i Paarup, Engesvang sogn.

Bosat: Paarup pr Engesvang.

Svend Aage Holmberg Sørensen arbejdede bl.a. i Island samt i Sverige.

4. Dorte Marie Sørensen er født 1926. Hun er gift med Jan Reizuel, der er gravemester.

Bosat: Nordkapvej 7, Aarhus.

- D. Johannes Sørensen er født d. 16. april 1894 i Busk, Gellerup sogn. Han blev gift d. 3. marts 1934 i Engesvang med Bertha Oline Nielsine Pedersen, der er født d. 6. august 1910 i Kølvrå, Karup sogn, som datter af baneformand Niels Peder Kristian Pedersen og hustru Else Maria Lauritsen.

Bosat: Engesvang Station.

Johannes Sørensen gik i skole i Gellerup, Tjørring, Christianshede og Paarup. Efter konfirmationen kom han ud at tjene ved landbruget og virkede som medhjælper til 1914, da han aftjente sin værnepligt i Viborg. Han begyndte derefter som hestevognmand og virkede som saadan til 1926, hvorpaa han blev lastbilvognmand. Han drev forretning som saadan til 1941 og købte derpaa ejendom og drev tørvefabrikation til 1945, hvorefter han i nogle aar virkede som bilhandler. Bertha Oline Nielsine Pedersen gik i skole i Aulum og senere i Engesvang, hvorefter hun virkede som husassistent indtil giftermålet.

1. Verner Sørensen er født d. 3. juni 1935 i Engesvang. Han blev gift d. 13. januar 1956 med Elsa Kirstine Henriksen, der er født d. 22. maj 1937 i Engesvang som datter af arbejdsleder Anton Marius Henriksen og hustru Herdis Kirsten Vestergaard.

Bosat: Gyldenløvesgade 16, Odense.

Verner Sørensen gik i skole i Engesvang. Han lærte kolonialfaget hos Carl P. Kyed i Engesvang og blev udlært 1953. Han var derefter et par aar i Bording og flyttede saa til Odense, hvor han blev ekspedient i gulvbelægningsbranchen. Han har siden 1963 været repræsentant for firmaet Odense korkisolering.

a. Steen Lehn Sørensen er født d. 15. februar 1957 i Engesvang.

b. John Lehn Sørensen er født d. 9. juli 1958 i Engesvang.

2. Bent Sørensen er født d. 13. august 1947 i Engesvang.

E. Anders Hvirgel Peder Sørensen er født d. 9. juli 1896 i Busk, Gellerup sogn.

Bosat: Paarup pr Engesvang.

Anders Hvirgel Peder Sørensen gik i skole i Paarup og lærte efter skolegangen landbrug. Han aftjente sin værnepligt i Holbæk 1918. Han virkede som frugtavlser i Paarup til o. 1956.

F. Søren Peder Sørensen er født d. 9. oktober 1898 i Busk, Gellerup sogn. Han blev gift d. 12. august 1921 i Bording kirke med Ane Johanne Andersen, der er født d. 22. maj 1900 i Søbjerg, Bording sogn, som datter af gaardejer og sogneraadformand Niels Andersen og hustru.

Bosat: Grønnegade 54, Herning.

Søren Peder Sørensen gik i skole i Hammerum og virkede efter skolegangen ved landbruget til 1918. Han var derefter væver i 3 aar og overtog saa en ejendom i Engesvang, som han drev til 1939. Han bosatte sig derefter i Herning, hvor han siden har drevet frimærkehandel. Ane Johanne Andersen gik i skole i Stubkær ved Bording og virkede derefter som husassistent forskellige steder.

1. Knud Erik Sørensen er født d. 24. juni 1936 i Engesvang.

Bosat: Grønnegade 54, Herning.

Knud Erik Sørensen virker som tekstilarbejder.



I Søren Peder Sørensen og hustru



A Anders Christian Sørensen
og hustru



I B

Jacob Knudsen Ottosen og hustru



I C Jens Peder Sørensen
med hustru og børn



I D Johannes Sørensen



I E
Anders Hvirgel Peder Sørensen



I F Søren Peder Sørensen



I F Ane Johanne Andersen

II. Johan Peder Sørensen er født d. 3. april 1862 i Fastrup, Gellerup sogn. Han blev gift d. 29. november 1892 i Gellerup kirke med Kristiane Marie Sørensen, der er født d. 20. Januar 1871 i Lind, Rind sogn, som datter af gaardejer Søren Storegaard Sørensen og hustru Anna Kirstine Sønderby.

Bosat: Julsgaard, Tulstrup pr Ikast.

Johan Peder Sørensen blev uddannet ved landbruget og drev en aarrække Julsgaard.

A. Anders Christian Sørensen er født d. 3. august 1893 i Julsgaard. Han blev gift d. 26. maj 1926 i Gellerup kirke med Birgitte Kristine Jensen Busk, der er født d. 24. april 1897 i Busk, Gellerup sogn, som datter af gaardejer Lars Jensen Busk og hustru Abelone Marie Moesgaard.

Bosat: Vester Tulstrup pr Ikast.

Anders Christian Sørensen gik i skole i Tulstrup og tjente efter skolegangen forskellige steder ved landbruget, bl.a. hos en morbroder, og 1915-1917 aftjente han sin værnepligt i Aalborg og København. Han overtog 1926 sin nuhavende gaard, der er paa 40 tdr. land. Birgitte Kristine Jensen Busk gik i skole i Busk og lærte efter skolegangen husgering.

1. Lars Busk Sørensen er født d. 3. april 1930 i Vester Tulstrup, Ikast sogn. Han blev gift d. 22. juli 1955 i Vandborg med Bodil Christiansen, der er født d. 12. marts 1934 i Vandborg sogn som datter af gaardejer David Christiansen og hustru Petra Marie Kristine Nielsen.

Bosat: Vrist.

Lars Busk Sørensen tog 1953 lærereksamen fra Nørre Nissum seminarium og fik derefter ansættelse ved Skagen kommuneskole. Han aftjente sin værnepligt i Randers 1953-1955 og havde efter hjemsendelsen en tid ansættelse ved Lemvig kommuneskole. Siden d. 1. juli 1962 har han været lærer ved Vrist skole. Bodil Christiansen tog lærereksamen fra Nørre Nissum seminarium 1955 og er nu lærerinde ved Vrist skole.

- a. Helle Busk Sørensen er født d. 21. august 1956 i Skagen.
- b. Stig Busk Sørensen er født d. 20. maj 1958 i Lemvig.
- c. Dorte Busk Sørensen er født d. 6. maj 1963 i Vrist.

2. Peder Juulsgaard Sørensen er født d. 11. januar 1933 i Vester Tulstrup, Ikast sogn.

Bosat: Vester Tulstrup pr Ikast.

Peder Juulsgaard Sørensen gik i skole i Fauersholt og blev efter skolegangen uddannet ved landbruget hjemme. Han aftjente sin værnepligt i Aalborg, Viborg og Itzehoe 1953-1955.

3. Kristiane Juulsgaard Sørensen er født d. 25. august 1940 i Vester Tulstrup. Hun blev gift d. 20. juli 1963 i Ikast kirke med Ove Lars Hansen, der er født d. 19. november 1937 i Frederikssund som søn af smedemester Johannes Peder Hansen og hustru Mary Pedersen.

Bosat: Sorøvej 15, Herning.

Kristiane Juulsgaard Sørensen gik i skole i Fauersholt og var sommeren 1957 elev paa Rydhavens slots ungdomsskole. Hun virkede i 6 aar som syerske paa en fabrik i Ikast og er nu syerske paa en konfektionsfabrik i Herning. Ove Lars Hansen gik i Stenløse centralskole og kom efter skolegangen i lære som frisør. Han blev udlært i Helsingør 1958 og aftjente 1958-1960 sin værnepligt ved søværnet. Siden 1961 har han haft selvstændig forretning paa Silkeborgvej i Herning.

B. Søren Juulsgaard Sørensen er født d. 25. august 1894 i Juulsgaard, Ikast sogn, og han døde d. 21. juli 1962 i Ikast. Han blev gift d. 11. november 1920 i Ikast med Jenny Bollette HageIskær, der er født d. 19. november 1896 i Haglskjær, Ikast sogn, som datter af gaardejer Søren Lauridsen Hagelskjær og hustru Christine Marie Grevig. Hun døde d. 28. september 1959 i Ikast.

Bosat: Hedegaard, Ikast.

Søren Juulsgaard Sørensen blev uddannet ved landbruget og havde i en aarrække landejendom i Ikast sogn.

1. Inga Marie Hagelskjær Sørensen er født d. 9. juni 1926 i Hedegaard, Ikast sogn. Hun blev gift d. 19. december

1948 i Isenvad med Graves Richardt Christensen, der er født d. 29. januar 1925 i Hedegaard, som søn af landmand Anders Christensen og hustru Sofie Bækgaard.

Bosat: Voulund pr Kølkær.

Inga Marie Hagelskjær Sørensen gik i skole i Fauersholt og lærte efter skolegangen husgerning. Graves Richardt Christensen gik i skole i Fauersholt. Han blev uddannet ved landbruget og overtog 1956 sin nuhavende ejendom i Voulund.

- a. Jens Erik Christensen er født d. 27. januar 1949 i Isenvad, Ikast sogn.
- b. Maja Christensen er født d. 27. april 1950 i Sunds sogn.
- c. Egon Christensen er født d. 19. januar 1954 i Vester Tulstrup, Ikast sogn.
- d. Tove Christensen er født d. 10. november 1955 i Vester Tulstrup,
- e. Else Christensen er født d. 30. juli 1958 i Voulund, Rind sogn.
- C. Maren Johanne Sørensen er født d. 26. juli 1896 i Juulsgaard. Hun blev gift d. 19. september 1919 i Ikast kirke med Alfred Martin Rasmussen, der er født d. 8. oktober 1890 i Trust, Tvillum sogn, som søn af landmand Jens Peter Rasmussen og hustru Elna Marie Andersen.

Bosat: Møllegade 42, Ikast.

Maren Johanne Sørensen gik i skole i Tulstrup og lærte efter skolegangen husgerning hjemme til sit giftermål. Alfred Martin Rasmussen gik i skole i Trust. Han lærte landbrug og drev i ca. 10 år en ejendom i Tulstrup, hvorefter han begyndte som uldhandler.

1. Elna Marie Rasmussen er født d. 23. maj 1920 i Tulstrup, Ikast sogn. Hun blev gift d. 5. december 1958 i Ikast med Aksel Emanuel Jensen, der er født d. 17. august 1919 i Grødde, Ikast sogn, som søn af landmand af Peder Christiaan Jensen og hustru Anna Nielsen.

Bosat: Præstevænget 111, Ikast.

Elna Marie Rasmussen gik i skole i Ikast og virkede efter skolegangen som husassistent i 3 år. Hun begyndte derefter

ter som syerske og har siden 1960 haft selvstændig systue. Aksel Emanuel Jensen gik i skole i Grødde. Han arbejdede en tid ved landbruget, hovedsagelig hjemme, og under krigen aftjente han sin værnepligt ved Civilbeskyttelsestjenesten. Derefter var han igen medhjælper hjemme indtil 1958, da han fik ansættelse som portør paa Herning sygehus.

2. Sigrid Kristiane Rasmussen er født d. 12. oktober 1921 i Tulstrup. Hun blev gift d. 30. november 1948 i Ikast kirke med Rudolf Studsgaard Madsen, der er født d. 22. oktober 1924 i Gellerup sogn som søn af Mads Medom Madsen og hustru Mette Holm Lauridsen.

Bosat: Grundtvigsvej 7, Herning.

Sigrid Kristiane Rasmussen gik i skole i Ikast og virkede efter konfirmationen som husassistent et aar. Hun blev kontoruddannet paa kommunekontoret i Ikast og havde ansættelse her 1938-1946. Sommeren 1946 var hun elev paa Haslev højskole, og derefter virkede hun et aar som kontorassistent i København. Bagefter var hun igen ansat paa kommunekontoret i Ikast indtil giftermålet. Rudolf Studsgaard Madsen gik i skole i Lind. Han arbejdede ved landbruget til sit nittende aar, og 1945 tog han præliminærexamen fra Kornmod realskole i Silkeborg. I 1945 blev han indkaldt til luftværnsartilleriet og hjemsendtes 1947 som sekondløjtnant. Han blev uddannet som revisor og har nu ansættelse hos revisor Jens Pedersen & Co., Herning.

- a. Leif Studsgaard Madsen er født d. 13. juli 1952 i København.
 - b. John Studsgaard Madsen er født d. 10. december 1955 i København.
3. Jens Peder Rasmussen er født d. 10. marts 1923 i Tulstrup. Han blev gift d. 30. maj 1948 i Filskov med Ella Møbjerg Pedersen, der er født d. 27. april 1926 i Filskov sogn som datter af landmand Thomas Pedersen og hustru Rasmine Knudsen.

Bosat: Sølund, Ravnholt pr Bording.

Jens Peder Rasmussen gik i skole i Ikast og blev efter skolegangen uddannet ved landbruget. Han aftjente sin

værnepligt ved artilleriet 1945-1946 og fortsatte derefter ved landbruget. Han havde 1948-1955 en ejendom i Ulkind og overtog 1954 Sølund, der er paa 32 ha.

a. Brita Rasmussen er født d. 2. august 1954 i Ulkind, Ringgive sogn.

4. Peder Juulsgaard Rasmussen er født d. 7. september 1924 i Tulstrup. Han blev gift d. 18. marts 1950 i Ringkøbing med Mary Kirstine Knudsen, der er født d. 15. marts 1925 i Ringkøbing som datter af arbejdsmand Alfred Knudsen og hustru Anna Marie Kirstine Jensen.

Bosat: Løndal, Gellerup, Nybo pr Herning.

Peder Juulsgaard Rasmussen gik i skole i Ikast og blev efter skolegangen uddannet ved landbruget. I 1949 overtog han Løndal, der er paa 42 Tdr. land. Mary Kirstine Knudsen gik i skole i Ringkøbing. Hun blev 1947 udlært som fotograf og virkede som saadan indtil giftermålet.

D. Aksel Christian Juulsgaard Sørensen er født d. 15. august 1898 i Juulsgaard. Han blev gift d. 6. juni 1924 i Gellerup med Anna Laursen, der er født d. 27. september 1897 i Gellerup sogn som datter af Niels Christian Laursen og hustru Marie Kristine Jensen.

Bosat: Elmevej 18, Herning.

Aksel Christian Juulsgaard Sørensen gik i skole i Tulstrup og blev efter skolegangen uddannet ved landbruget. Han af-tjente sin værnepligt i Aarhus 1918-1919, og 1924 købte han en gaard paa 16 tdr. land i Gullestrup. Denne drev han til 1953, hvorefter han bosatte sig i Herning. Anna Laursen gik i skole i Lund og blev efter skolegangen uddannet ved husgerning.

1 .Tage Emmanuel Henriksen er født d. 24. december 1923.

Han blev gift d. 3. april 1948 i Herning med Mette Kirstine Troelsen, der er født d. 6. november 1924 i Ilskov sogn som datter af gaardejer Christian Marinus Troelsen og hustru Ane Margrethe Andersen.

Bosat: Grødde skole pr Ikast.

Tage Emmanuel Henriksen gik i skole i Gullestrup. Han var

efter skolegangen landbrugsmedhjælper og aftjente sin værnepligt ved Jydske Dragonregiment i Randers. Senere arbejdede han i brunkulslejerne, og efter en tid at have været beskæftiget som væver er han nu taxachauffør i Herning. Mette Kirstine Troelsen gik i skole i Ilskov. Hun havde efter skolegangen plads som husassistent forskellige steder.

- a. Poul Erik Ellekjær Henriksen er født d. 28. august 1948 i Sunds. Han er landbrugsmedhjælper.
 - b. Bodil Marie Ellekjær Henriksen er født d. 15. marts 1950 i Ellrup, Tolstrup sogn. Hun er barnepige.
 - c. Anne Margrethe Ellekjær Henriksen er født d. 18. august 1951 i Skanderborg.
 - d. Christian Marinus Ellekjær Henriksen er født d. 29. januar 1953 i Kettrup.
 - e. Esther Ellekjær Henriksen er født d. 23. juli 1954 i Tykskov.
 - f. Bent Ellekjær Henriksen er født d. 17. oktober 1955 i Brande.
2. Anna-Grethe Juulsgaard Sørensen er født d. 1. januar 1940 i Herning. Hun blev gift d. 14. juni 1958 i Herning med Orla Ejvind Hansen, der er født d. 12. september 1933 i Hedensted som søn af arbejdsmand Otto Hansen og hustru Kathrine.

Bosat: Fynsgade 94, Herning.

Anna-Grethe Juulsgaard Sørensen gik i skole i Gullestrup og kom efter konfirmationen ud at tjene som husassistent. Sommeren 1955 var hun elev paa Ronde Efterskole, og derpaa havde hun i to aar plads paa sygeafdelingen paa De Gamles Hjem i Herning. Hun fik nu plads som servitrice og stuepige paa Missionshotellet i Herning og var her i to aar.

Anna-Grethe Juulsgaard Sørensen og Otto Hansen k bte for et par aar siden brødudsalg i Herning.

- a. John Hansen er født d. 22. december 1958 i Herning.
 - b. Finn Hansen er født d. 24. maj 1961 i Herning.
- E. Anna Kirstine Juulsgaard Sørensen er født d. 22. decem-

ber 1899 i Juulsgaard, Ikast sogn. Hun blev gift d. 17. august 1922 i Ikast kirke med Otto Siggaard, der er født d. 17. august 1895 i Gellerup sogn som søn af gaardejer Laurids Nielsen Siggaard og hustru Karen Pedersen.

Bosat: Sjællandsgade 16, Herning.

Otto Siggaard gik i skole i Busk og blev efter skolegangen uddannet ved landbruget. Han tjente bl.a. som fodermester paa Studsgaard forsøgsstation og var derefter elev paa Haslev landbrugsskole. Han aftjente 1916-1917 sin værnepligt som artillerist i Aarhus, og d. 1. maj 1918 overtog han faderens gaard, som han drev til 1950, da han købte trikotagefabrik i Herning. Denne fabrik havde han til 1958, da han afstod fabrikken til svigersønnerne. Han har siden 1960 været beskæftiget ved hjemmesyning af børnekonfektion. Otto Siggaard var repræsentant og ekspeditionsmand for Sajyka og medlem af bestyrelsen for Hammerum herreds Landboforening samt formand for husdyrudvalget i samme. Han har desuden bl.a. været formand for Busk-Frølund Kvægavlsforening og formand for Gellerup nordre kontrolforening og i bestyrelsen for Gellerup sogns sygekasse samt medlem af skolekommissionen.

1. Karen Siggaard er født d. 30. august 1923 i Frølund, Gellerup sogn. Hun er gift med Jens Kamuk Nielsen, der er født d. 8. september 1923 i Stouby som søn af landmand Jørgen Nielsen og hustru Ingrid Kamuk.

Bosat: Belle pr Daugaard.

Jens Kamuk Nielsen har ansættelse som maskinarbejder.

- a. Kaj Siggaard Nielsen er født d. 14. december 1950 i Grædstrup.
- b. Ole Siggaard Nielsen er født d. 14. oktober 1953 i Stouby.
- c. Jan Siggaard Nielsen er født d. 7. juli 1955 i Stouby.
2. Kristiane Marie Juulsgaard Siggaard er født d. 10. oktober 1925 i Frølund. Hun blev gift d. 2. april 1951 i Gellerup med Svend Aage Mogensen, der er født d. 4. juni 1925 i Gellerup sogn som søn af landmand Johannes Mogensen og hustru Methea.

Bosat: H.C.Ørsteds vej 46, Herning.

Kristiane Marie Juulsgaard Siggaard gik i skole i Busk. Hun fik uddannelse som barneplejerske og sygeplejerske og har i 5 aar haft ansættelse paa Herning sygehus. Svend Aage Mogensen gik i skole i Lund. Han arbejdede en tid ved landbruget og blev derefter uddannet som væver. Han har i en aarrække haft egen tekstilfabrik i Herning. Svend Aage Mogensen aftjente sin værnepligt ved Livgarden.

- a. Anne-Grethe Mogensen er født d. 2. marts 1954 i Herning.
- b. Jørgen Juulsgaard Mogensen er født d. 28. november 1963 i Herning.
3. Laurids Siggaard er født d. 31. december 1926 i Frølund, Gellerup sogn. Han blev gift d. 8. december 1951 i Levring med Birthe Marie Knudsen, der er født d. 12. juli 1931 i Levring sogn som datter af arbejdsmand Christian Knudsen og hustru Anna Andersen.

Bosat: Høgild pr Herning.

Laurids Siggaard gik i skole i Busk. Han blev uddannet ved landbruget, aftjente 1948-1949 sin værnepligt ved Livgarden i København, og 1953-1960 havde han en landejendom i Barrit. Han har siden været fabriksarbejder ved firmaet Jens Jørgensen, Herning. Birthe Marie Knudsen gik i skole i Levring, og efter skolegangen kom hun ud at tjene. Hun havde bl.a. en tid plads i København.

- a. Otto Siggaard er født d. 11. september 1953 i Herning.
- b. Poul Christian Knudsen Siggaard er født d. 5. april 1955 i Barrit sogn.
- c. Anna Siggaard er født d. 28. oktober 1962 i Høgild, Rind sogn.
4. Edith Siggaard er født d. 25. november 1930 i Frølund, Gellerup sogn. Hun blev gift d. 29. oktober 1955 i Gellerup med Per Holm Norden Sølling, der er født d. 8. februar 1929 i Lyngby som søn af arkitekt Svend Ib Holm Norden Sølling og hustru Frida Tønder Jørgensen.

Bosat: Syvensalle 4, København S.

Edith Siggaard gik i skole i Busk og var senere elev paa Haslev udvidede højskole. Hun virkede 1 aar som husassi-

stent i Norge og var derefter beskæftiget som ekspeditrice indtil giftermålet. Per Holm Norden Sølling var elev i Sorø Statsskole. Han blev uddannet som finmekaniker og har ansættelse ved Torpedo Service i København. Han aftjente sin værnepligt ved marinen.

- a. Finn Norden Sølling er født d. 14. juli 1956 i København.
- b. Helle Gry Sølling er født d. 4. april 1959 i København.
- 5. Gerda Siggaard er født d. 5. maj 1932 i Frølund. Hun blev gift d. 22. januar 1955 i Brødstrup med Arne Emil Poulsen, der er født d. 22. september 1925 i Ravnsvad, Ikast sogn, som søn af gaardejer Ole Poulsen og hustru Ane Kathrine Eleonora Mikkelsen.

Bosat: Viborgvej 60, Herning.

Gerda Siggaard gik i skole i Busk, og sommeren 1960 var hun elev paa Hoptrup højskole. Hun virkede som fabriksarbejderske indtil sit giftermål. Arne Emil Poulsen gik i skole i Busk. Han blev udlært som mekaniker og har siden 1959 været autoforhandler i Herning. Han har desuden virket som lærer ved aftenskolen.

- a. Ellinor Poulsen er født d. 22. maj 1955 i Herning.
- b. Arne Poulsen er født d. 29. september 1960 i Herning.
- 6. Vera Siggaard er født d. 9. december 1933 i Frølund, og hun døde samme sted d. 1. januar 1934.
- 7. Vera Siggaard er født d. 20. februar 1936 i Frølund. Hun blev gift d. 12. maj 1956 i Gellerup med Milter Christian Hansen, der er født d. 30. maj 1926 i Herning som søn af gaardejer Niels Hansen og hustru Kirstine Mogensen.

Bosat: Kalundborgvej 3, Herning.

Vera Siggaard gik i skole i Busk og i Herning. Hun er uddannet i manufakturbranchen. Milter Christian Hansen gik i skole i Herning. Han aftjente sin værnepligt i Viborg samt i Aurich i Tyskland. Han har siden 1958 drevet tekstilfabrik i Herning.

- a. Preben Siggaard Hansen er født d. 3. juni 1957 i Gellerup.
- b. Leif Milter Hansen er født d. 23. juni 1959 i Gellerup.
- 8. Ruth Siggaard er født d. 26. maj 1937 i Frølund. Hun blev gift d. 6. juni 1959 i Herning med Stig Møller-Jacobsen

der er født d. 21. september 1931 i Rindum sogn, som søn af bankkasserer Christian Jacobsen og hustru Marie Møller.

Bosat: Ørnevej 29, Herning.

Ruth Siggaard gik i skole i Busk samt i Herning, og sommeren 1956 var hun elev paa Haslev husholdningsskole. Hun har en tid været paa fabrik og har desuden virket som ekspeditrice. Stig Møller-Jacobsen gik i skole i Ringkøbing. Han lærte isenkramfaget i Vejle, Ringkøbing og Herning og virkede i 6 aar ved faget. Han har siden d. 1. august 1964 drevet selvstændig forretning i Herning. Stig Møller-Jacobsen aftjente sin værnepligt ved marinen.

a. Claus Møller-Jacobsen er født d. 24. august 1961 i Herning.

9. Eva Siggaard er født d. 31. december 1938 i Frølund. Hun blev gift d. 2. april 1958 i Herning med Otto Christian Christensen, der er født d. 13. februar 1932 i Hammerum, Gellerup sogn, som søn af arbejdsmand Peter Skole Christensen og hustru Maren Nielsen.

Bosat: Grønnegade 3, Hammerum.

Eva Siggaard gik i skole i Busk samt i Herning. Hun arbejdede en tid paa faderens fabrik, og 1957 var hun paa tilskærerskole i Vejle. Otto Christian Christensen gik i skole i Hammerum. Han kom i lære som gartner og blev udlært 1951, og 1953-1955 aftjente han sin værnepligt ved lø. regiment og var bl.a. stationeret i Itzehoe i Tyskland. Efter hjemsendelsen blev han gartnermedhjælper i Herning, og d. 21. marts 1962 overtog han sit nuhavende gartneri.

a. Per Siggaard Christensen er født d. 16. april 1959 i Hammerum.

b. Susanne Siggaard Christensen er født d. 13. juli 1963 i Hammerum.

F. Kristine Juulsgaard Sørensen er født d. 26. februar 1901 i Juulsgaard, Ikast sogn, og hun døde som lille.

G. Kristen Jørgen Juulsgaard Sørensen er født d. 21. februar 1903 i Juulsgaard.

H. Eleonora Kirstine Juulsgaard Sørensen er født d. 26.

marts 1908 i Juulsgaard, Ikast sogn. Hun blev gift d. 26. september 1929 i Ikast med Niels Thygesen Gjesse, der er født d. 13. august 1905 i Tulstrup, Ikast sogn, som søn af gaardejer Søren Nielsen Thygesen Gjesse og hustru Marianne Svendsen.

Bosat: Havretoften 14, Ikast.

Eleonora Kirstine Juulsgaard Sørensen gik i skole i Tulstrup og lærte efter skolegangen husgerning. Niels Thygesen Gjesse gik i skole i Tulstrup. Han blev uddannet ved landbruget og overtog i 1929 Juulsgaard, som han drev til 1963. Til gården hører 50 tdr. land.

1. Jytte Juulsgaard Thygesen Gjesse er født d. 11. september 1936 i Aarhus. Hun blev gift d. 29. marts 1956 i Ikast med Steen Skovmose Vestergaard, der er født d. 27. august 1934 i Faurholt, Ikast sogn, som søn af gaardejer Christen Vestergaard og hustru Signe Augusta Skovmose.

Bosat: Lille Hyldegaard, Vaadde pr Ikast.

Jytte Juulsgaard Thygesen Gjesse gik i skole i Tulstrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var elev på Holbæk husholdningsskole. Hun har desuden i et par år været ekspeditrice og virker nu som hjemmesyerske. Steen Skovmose Vestergaard gik i skole i Faurholt. Han lærte landbruget hjemme og aftjente sin værnepligt ved artilleriet i Holbæk. I 1956 købte han Lille Hyldegaard, som han stadig driver.

- a. Pia Gjesse Vestergaard er født d. 26. oktober 1956 i Lille Hyldegaard.
- b. Susanne Gjesse Vestergaard er født d. 27. august 1958 i Lille Hyldegaard.



II Johan Peder Sørensen



II Kristiane Marie Sørensen



II A Anders Christian Sørensen
med familie



II C Maren Johanne Sørensen
og ægtefælle



II E Anna Kirstine Juulsgaard Sørensen
med familie

II H Eleonora Kirstine Juulsgaard Sørensen
med ægtefælle og datter



III. Jakob Kristian Sørensen er født d. 30. august 1864 i Fastrup, Gellerup sogn. Han blev gift d. 18. april 1893 i Gellerup kirke med Maren Pedersen, der er født d. 11. juni 1870 i Hammerum, Gellerup sogn, som datter af gaardejer Morten Pedersen og hustru Kirsten Katrine Larsen. Bosat: Skovby pr Hammerum.

Jakob Kristian Sørensen blev uddannet ved landbruget og drev en aarrække en ejendom i Skovby.

A. Anders Kristian Sørensen er født d. 26. april 1894 i Skovby, Gellerup sogn. Han blev gift første gang med Marie Christiansen og anden gang med Mette Marie Uldal Sørensen .

Bosat: Sønder Felding, Senere Vildbjerg.

1. Ernst Sørensen er født d, 4. april 1921 i Sønder Felding sogn.

Bosat: Rolighedsvej 11, Herning.

Ernst Sørensen arbejdede ved landbruget til 1945 og har siden været beskæftiget som strikker i Herning.

2. Verner Sørensen er født d. 8. maj 1924 i Sdr. Felding sogn. Han blev gift d. 8. maj 1952 i Gellerup kirke med Vera Kirstine Thygesen, der er født d. 27. december 1931 i Skovby, Gellerup sogn, som datter af gaardejer Christian Thygesen og hustru Edith Mikkelsen.

Bosat: Skovby pr Hammerum.

Verner Sørensen er vognmand. Vera Kirstine Thygesen gik i skole i Busk og havde efter skolegangen plads som husassistent. Senere var hun en tid paa fabrik i Hammerum.

a. Tove Sørensen er født d. 22. september 1954 i Skovby.

b. Vagn Christian Sørensen er født d. 12. september 1957 i Skovby.

3. Pige, død som lille.
4. Arne Sørensen, der er strikker, er gift med Erna.
Bosat: Bjødstrup pr Hammerum.
5. Elvin Agerskov Sørensen er født d. 29. maj 1926 i Sdr. Felding sogn. Han blev gift d. 20. december 1952 i Vrads med Karla Marie Skovslund Hansen, der er født d. 13. august 1933 i Vrads sogn som datter af gaardejer Karl Hansen og hustru Stine Kristoffersen.
Bosat: Østergade 34, Hammerum.
Elvin Agerskov Sørensen gik i skole i Vildbjerg og kom efter skolegangen ud at tjene ved landbruget. Han aftjente 1947 sin værnepligt ved livgarden og fortsatte derefter ved landbruget et aars tid. Derefter virkede han i 5-6 aar som tekstilarbejder, og derefter fik han ansættelse som konstabel i Karup. Han er nu avanceret til overkonstabel.
 - a. Kirsten Marie Sørensen er født d. 21. juni 1953 i Hammerum.
 - b. Margit Susanne Sørensen er født d. 13. februar 1956 i Hammerum.
 - c. Ib Agerskov Sørensen er født d. 29. september 1960 i Hammerum.
6. Tage Jul Sørensen er født d. 26. december 1927 i Sdr. Felding sogn. Han blev gift d. 15. maj 1952 i Hammerum med Irene Nielsen, der er født d. 5. august 1930 i Hesselbjerg, Ikast sogn, som datter af landmand Jørgen Nielsen og hustru Amalie Larsen.
Bosat: Søndergade 27, Hammerum.
Tage Jul Sørensen gik i skole i Vildbjerg. Han arbejdede ved landbruget til sit nittende aar, afbrudt af militærtjeneste i Sønderborg 1947-1948, og siden har han været strikker i Herning. Irene Nielsen gik i skole i Gammelager og lærte efter konfirmationen husgerning. Senere havde hun ansættelse paa fabrik, og hun virker nu som hjemmesyerske.
 - a. Jørgen Jakob Sørensen er født d. 17. april 1954 i Hammerum.

- b. Knud Jul Sørensen er født d. 3. april 1958 i Hammerum.
- c. Henning Jul Sørensen er født d. 25. december 1959 i Hammerum.

7. Edith Marie Sørensen er født d. 21. januar 1932 i Vildbjerg sogn. Hun blev gift d. 20. november 1954 i Haderslev med Jørgen Anders Simonsen, der er født d. 28. maj 1933 i Skrave sogn som søn af anlægsgartner Andreas Simonsen og hustru Anna Margrethe Dierks.

Bosat: Kløvervej 1, Vojens.

Edith Marie Sørensen gik i skole i Vildbjerg og tjente efter konfirmationen adskillige steder som husassistent. Jørgen Anders Simonsen tog realeksamen og kom derefter i smedelære. Han blev udlært 1953 og aftjente derpaa sin værnepligt i Skrydstrup. Han fortsatte ved hæren og er avanceret til fenrik.

a. Rita Simonsen er født d. 16. marts 1955 i Haderslev.

b. Aase Simonsen er født d. 9. september 1957 i Vojens.

c. Randi Simonsen er født d. 13. januar 1959 i Vojens.

B. Morten Møller Sørensen er født d. 18. august 1895 i Ringstrup, Gellerup sogn. Han blev gift d. 3. november 1929 i Herning med Hilma Gyldendal Stefansen, der er født d. 19. marts 1904 i Ikast som datter af fabrikant Christian Stefansen og hustru Maren Kirstine Simonsen.

Bosat: Nørrealle 29, Herning.

Morten Møller Sørensen gik i skole i Busk. Han tjente forskellige steder ved landbruget og aftjente 1916-1918 sin værnepligt i Aalborg samt i Viborg. Den 10. februar 1919 fik han ansættelse ved D.S.B. og blev togfører. Han afgik med pension i oktober 1962. Hilma Gyldendal Stefansen gik i skole i Bording. Efter skolegangen kom hun paa konfektionsfabrik i Herning og blev senere direktrice.

1. Gudrun Sørensen er født d. 26. februar 1930 i Tønder.

Bosat: Dalstrøget 78, Søborg.

Gudrun Sørensen tog nysproglig studentereksamen fra Herning gymnasium 1949 og korrespondenteksamen i engelsk og tysk fra Handelshøjskolen i København 1952. Hun fik

samme aar ansættelse ved et filmselskab og virker her som korrespondent.

2. Ove Møller Sørensen er født d. 20. august 1935 i Tønder. Bosat: Nørrealles 24, Herning.

Ove Møller Sørensen gik i skole i Herning og tog realeksamen, hvorefter han blev handelsuddannet. Han aftjente sin værnepligt i Karup 1955-1957. Ove Møller Sørensen er assistent ved politiets motorkontor.

3. Gerda Sørensen er født d. 27. juli 1937 i Tønder. Hun blev gift d. 20. juli 1963 i Gellerup kirke med Verner Jakobsen, der er født d. 4. december 1939 i Ikast som søn af værkfører Ejner Jakobsen og hustru Martha Madsen. Bosat: Sydgaden 49, Snejbjerg pr Herning.

Gerda Sørensen gik i skole i Herning og blev efter skolegangen kontoruddannet ved firmaet Aage Damgaard. Hun har nu ansættelse som sekretær i Folkebanken, Herning. Verner Jakobsen gik i skole i Ikast og tog realeksamen, hvorefter han blev bankelev i Folkebanken, Herning. Han aftjente sin værnepligt i Aarhus 1961-1962 og blev efter hjemsendelsen genansat i Folkebanken.

4. Esther Sørensen er født d. 13. december 1938 i Tønder. Hun blev gift d. 1. april 1961 i Herning kirke med Mads Kristian Gammelmark Mikkelsen, der er født d. 22 februar 1936 i Troldhede som søn af smedemester Jens Jørgen Mikkelsen og hustru Ane Christensen.

Bosat: Thujavej 9, Herning.

Esther Sørensen tog realeksamen fra Herning Gymnasium og gennemgik derefter et laborantkursus i Aarhus. Hun blev laboratorieelev paa Randers Centralsygehus og har bl.a. haft ansættelse som laborant paa Aarhus kommunehospital. Mads Kristian Gammelmark Mikkelsen tog præliminæreksamen fra Grindsted Realskole og blev derefter kolonialuddannet. Han læste ved Silkeborg Seminarium og dimitteredes 1959, hvorefter han havde ansættelse ved Viby skole til 1963. Han har siden været ansat ved Herning seminarium og virker samtidig som organist ved Fredens kirke.

a. Henrik Gammelmark Mikkelsen er født d. 18. oktober 1961 i Aarhus.

C. Lars Agerskov Sørensen er født d. 11. august 1897 i Gellerup sogn. Han blev gift d. 13. august 1929 i Gellerup med Rebekka Veje, der er født d. 2. november 1904 i Gellerup sogn, som datter af gaardejer Peter Veje og hustru Maren Siggaard.

Bosat: Funder Station.

Lars Agerskov Sørensen gik i skole i Busk og blev efter skolegangen uddannet ved landbruget. Han aftjente sin værnepligt i Viborg 1918 og fortsatte efter hjemsendelsen ved landbruget. I 1929 overtog han Vesteragergaard i Frølund og drev denne til 1946. Til gaarden hørte 29 tdr. land. Han købte derefter en anden ejendom og havde denne i 3 aar, hvorefter han var beskæftiget ved løst arbejde. Rebekka Veje gik i skole i Busk og blev efter skolegangen uddannet ved husgerning.

1. Gunnar Agerskov Sørensen er født d. 18. maj 1930 i Gellerup sogn. Han blev gift d. 5. maj 1961 i Redsted med Ninna Bruun Josefsen, der er født d. 13. september 1931 i Redsted sogn som datter af smed Niels Bruun Josefsen og hustru Karen Kirstine Hansen.

Bosat: Kroghslund pr Hammerum.

Gunnar Agerskov Sørensen gik i skole i Busk og kom efter skolegangen ud at tjene ved landbruget. Han aftjente sin værnepligt i Aalborg 1951-1952, og 1953-1954 var han paa Vallekilde højskole. Han besøgte Lægaard Landbrugsskole 1956-1957, og siden 1961 har han virket som væver. Ninna Bruun Justesen gik i skole i Sindbjerg. Hun lærte husgerning og havde forskellige pladser indtil giftermålet.

a. Ulla Agerskov Sørensen er født d. 5. januar 1962 i Hammerum.

b. Steen Agerskov Sørensen er født d. 23. december 1962 i Hammerum.

c. Keld Agerskov Sørensen er født d. 29. marts 1964 i Hammerum.

2. Aase Agerskov Sørensen er født d. 16. juli 1931 i Frølund, Gellerup sogn. Hun blev gift d. 16. november 1954 i Herning med Kaj Rasmussen, der er født d. 21. maj 1930 i Daugaard sogn som søn af forpagter Villy Rasmussen og hustru Marie.

Bosat: Favrholt pr Ikast.

Aase Agerskov Sørensen gik i skole i Busk og lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser.

Kaj Rasmussen er bagermester.

a. Bjarne Agerskov Rasmussen er født d. 17. februar 1956 i Herning.

b. Birthe Irene Agerskov Rasmussen er født d. 9. juli 1958 i København.

3. Henry Agerskov Sørensen er født d. 18. november 1937 i Gellerup sogn, og han døde d. 26. juli 1962. Han var gift med Ingrid Jensen.

4. Arne Agerskov Sørensen er født d. 28. maj 1940 i Gellerup sogn.

Bosat: Haderslev Kaserne.

Arne Agerskov Sørensen er konstabel.

5. Bent Agerskov Sørensen er født d. 14. juni 1945 i Gellerup sogn. Bent Agerskov Sørensen kom efter skolegangen i lære som tømrer.

D. Marius Peder Sørensen er født d. 31. januar 1899 i Ringstrup, Gellerup sogn.

Bosat: Østergade 24, Hammerum.

Marius Peder Sørensen gik i skole i Busk og kom efter skolegangen ud at tjene ved landbruget. Han købte omkring 1928 en ejendom i Tulstrup med 40 tdr. land og drev denne til 1950, hvorefter han en kort tid var ejer af en ejendom i Gellerup. Han bosatte sig derpaa i Hammerum, hvor han har forskelligt arbejde.

E. Niels Kristian Sørensen er født d. 18. marts 1901 i Skovby, Gellerup sogn.

Bosat: Kroglund pr Hammerum.

Niels Kristian Sørensen gik i skole i Busk. Han kom ud at tjene ved landbruget, aftjente 1922 sin værnepligt i

Viborg og fortsatte derefter som landbrugsmedhjælper til 1934, da han overtog en ejendom i Ravnholt pr Bording. Denne drev han til 1950, hvorefter han havde en ejendom i Tulstrup til 1952, da han købte sin nuhavende ejendom i Kroghslund. Til denne ejendom hører $7\frac{1}{2}$ tdr. land.

F. Harald Ingemann Sørensen er født d. 6. november 1902 i Skovby, Gellerup sogn, og han døde samme sted d. 20. november 1902.

G. Søren Harald Sørensen er født d. 23. april 1904 i Skovby. Bosat: Østergade 22, Hammerum.

Søren Harald Sørensen gik i skole i Busk. Han blev uddannet ved landbruget i forskellige pladser og overtog i 1930 en ejendom paa 30 tdr. land i Tulstrup. Denne drev han til 1950, hvorefter han købte broderens ejendom i Ravnholt. Denne gaard havde han til 1953, hvorefter han bosatte sig i Hammerum, hvor han har forskelligt arbejde.

H. Otto Sørensen er født d. 10. april 1906 i Skovby, Gellerup sogn, og han døde d. 26. juni 1962 i Tulstrup, Ikast sogn. Han blev gift d. 16. december 1934 i Ikast med Elna Margrethe Paarup. Hun er født d. 6. september 1906 i Snejbjerg sogn som datter af købmand Otto Pedersen Paarup og hustru Kirsten Petersen, og hun døde d. 3. juli 1960 i Tulstrup.

Bosat: Tulstrup pr Ikast.

Otto Sørensen blev uddannet ved landbruget og drev i en aarrække en gaard i Tulstrup.

1. Jacob Christian Sørensen er født d. 20. maj 1936 i Tulstrup, Ikast sogn.

Bosat: Kirkegade 68, Ikast.

Jacob Christian Sørensen gik i skole i Tulstrup. Han arbejdede ved landbrug hjemme et aars tid og begyndte derefter som tekstilarbejder.

2. Otto Paarup Sørensen er født d. 3. januar 1938 i Tulstrup. Han blev gift d. 18. december 1960 i Ikast med Anny Elisabeth Kristensen, der er født d. 6. juni 1941 i Bodholt, Bording sogn, som datter af specialarbejder Kristian Kristensen og hustru Nancy Margrethe Nielsen.

Bosat: Kirkegade 68, Ikast.

Otto Paarup Sørensen gik i skole i Tulstrup, og efter skolegangen havde han forskelligt arbejde, hovedsagelig hjemme. Han aftjente sin værnepligt i Viborg 1957-1958 og begyndte efter hjemsendelsen som formør i Herning.

Anny Elisabeth Kristensen gik i skole i Bording, Ikast og Hestlund. Efter skolegangen kom hun ud at tjene og havde forskellige pladser indtil giftermålet.

- a. Bent Paarup Sørensen er født d. 24. marts 1961 i Ikast.
3. Rita Irene Sørensen er født d. 30. juni 1943 i Tulstrup, Ikast sogn.

Bosat: Kirkegade 68, Ikast.

Rita Irene Sørensen gik i skole i Tulstrup. Hun er uddannet som sy- og haandgerningslærerinde.

- J. Magda Kathrine Sørensen er født d. 22. april 1908 i Skovby, Gellerup sogn. Hun blev gift d. 23. september 1932 i Gellerup med Iver Christian Nielsen, der er født d. 16. april 1908 i Nøvling sogn som søn af landmand Jens Christian Nielsen og hustru Kirstine Jensen.

Bosat: Klingedal pr Ikast.

Magda Kathrine Sørensen gik i skole i Busk og kom efter skolegangen ud at tjene som husassistent. Som 17-årig blev hun husbestyrerinde hjemme, og sommeren 1926 var hun elev paa Haslev højskole. Iver Christian Nielsen gik i skole i Studsgaard og Gelleruplund. Han blev uddannet ved landbruget og blev selvstændig landmand 1932. Han har siden d. 12. december 1950 været skovløber.

1. Ella Nielsen er født d. 7. november 1933 i Ravnholt, Bording sogn. Hun blev gift d. 25. august 1956 i Isenvad med Svend Aage Winther, der er født d. 12. marts 1928 i Kølkær, Rind sogn, som søn af gaardejer Poul Georg Winther og hustru Ellen Kjær.

Bosat: Fonnesbæk pr Ikast.

Ella Nielsen gik i skole i Ravnholt og Paarup. Efter konfirmationen kom hun ud at tjene og havde forskellige pladser, afbrudt af et ophold paa Haslev højskole sommeren 1954. Hun har bl.a. arbejdet en tid paa fabrik.

Svend Aage Winther gik bl.a. i skole i Kølke r. Han blev uddannet ved landbruget, aftjente 1950-1951 sin værnepligt i Haderslev, og efter hjemsendelsen overtog han sin nuhavende gaard, der er paa 35 tdr. land.

a. Ina Janette Winther er født d. 17. juni 1960 i Fønnebæk, Ikast sogn.

2. Jakob Christian Nielsen er født d. 14. august 1936 i Ravnholt, Bording sogn. Han blev gift d. 21. februar 1959 i København med Annelise Frederiksen, der er født d. 24. oktober 1935 i København som datter af maskinarbejder Gustav Frederiksen og hustru Ellen Jensen.

Bosat: Jernbanegade 2, Hammerum.

Jakob Christian Nielsen gik i skole i Paarup, Bording og Over Isen. Han arbejdede ved landbruget til sit attende aar og kom derefter i frisørlære. Han blev udlært 1957 og aftjente 1957-1958 sin værnepligt ved Livgarden i København. Han overtog sin nuhavende forretning i Hammerum i oktober 1959. Annelise Frederiksen gik i skole i København og lærte derpaa husgerning.

a. Helle Nielsen er født d. 21. august 1959 i Herning.

b. Kim Errit Nielsen er født d. 23. juni 1961 i Hammerum.

3. Edvard Christian Nielsen er født d. 20. december 1937 i Ravnholt, Bording sogn.

Bosat: Hovedgaden 70, Spjald.

Edvard Christian Nielsen gik i skole i Paarup samt i Over Isen. Han kom i lære som elektriker og blev udlært 1959. Han aftjente sin værnepligt i Randers 1960-1961, og efter hjemsendelsen fik han plads som svend i Spjald.

4. Ruth Birgit Nielsen er født d. 21. april 1945 i Engesvang.

Bosat: Ikast.

Ruth Birgit Nielsen er syerske.

5. Maja Kirsten Nielsen er født d. 27. juni 1949 i Engesvang.



III Jakob Kristian Sørensen
med hustru og børn



III A
Mette Marie Uldal Sørensen



III A Marie Christiansen



III A Anders Kristian Sørensen



III B Morten Møller Sørensen



III B Hilma Gyldendal Stefansen



III C Lars Agerskov Sørensen med familie



III D Marius Peder Sørensen



III E Niels Kristian Sørensen



III H Otto Sørensen og familie



III J Magda Kathrine Sørensen og familie

- IV. Anders Christian Sørensen er født d. 12. september 1869 i Fastrup, Gellerup sogn. Anders Christian Sørensen var strikker. Han døde ugift omkring 1940.
- V. Ane Kirstine Bodild Sørensen er født d. 6. september 1873 i Fastrup, Gellerup sogn. Hun blev gift d. 15. oktober 1896 i Gellerup kirke med Anton Kristensen. Han er født d. 16. august 1858 i Busk, Gellerup sogn, som søn af husmand Jens Kristensen og hustru Augusta Marie Magnusdatter Budde.

Bosat: Busk pr Hammerum.

Anton Kristensen blev uddannet ved landbruget og drev til sin død en ejendom paa 22 tdr. land i Busk.

- A. Augusta Kristensen er født d. 14. oktober 1897 i Busk. Hun blev gift d. 29. august 1942 i Herning med Anders Hansen. Ægteskabet er opløst, og hun var gift første gang med Christian Olesen.

Bosat: Gjern.

Augusta Kristensen gik i skole i Busk og blev efter skolegangen uddannet ved husgerning. Hun virker nu som husbestyrerinde.

1. Helmer Olesen er født d. 15. juni 1923 i Herning, og han døde d. 1. februar 1943 i Rusland.
2. Gunnar Olesen er født d. 12. maj 1928 i Gelleruplund. Han er gift med Signe Sørensen.
Bosat: Gunderuplund, Assentoft.
3. Rita Olesen er født d. 3. april 1930 i Skovby, Gellerup sogn. Hun blev gift d. 4. juli 1953 i Ikast kirke med Preben Jensen, der er født d. 19. maj 1926 i Ikast som søn af bogtrykker Bernhard Jensen og hustru Ellen Hansen.
Bosat: Bredgade 40, Ikast.

Rita Olesen gik i skole i Herning samt i Aarhus, Hammerum og Ikast. Hun virkede et par aar som husassistent og begyndte derpaa som syerske. Preben Jensen gik i skole i Ikast og tog realeksamen. Han blev udlært som bogtrykker og er medindehaver af faderens bogtrykkeri i Ikast. Han aftjente sin værnepligt som marinesoldat 1948.

- a. Lise Jensen er født d. 19. januar 1956 i Ikast.
- b. Bernhard Bo Jensen er født d. 20. juli 1958 i Ikast.
- B. Maren Kristensen er født d. 26. april 1899 i Busk, Gellerup sogn. Hun blev gift d. 17. november 1921 i Gellerup kirke med Andreas Kimer Larsen, der er født d. 9. januar 1896 i Ikast som søn af gaardejer Lars Michael Larsen og hustru Lise Pedersen.

Bosat: Søndergade 42, Bording.

Maren Kristensen gik i skole i Busk og lærte efter skolegangen husgerning. Andreas Kimer Larsen blev uddannet ved landbruget og overtog ved giftermålet en ejendom paa Bording mark. Han drev denne i 38 aar og kørte desuden samtidig mælketur.

- 1. Antonette Larsen er født d. 2. november 1923 i Bording sogn. Hun blev gift d. 15. august 1947 i Bording med Hans Henrik Hansen, der er født d. 11. maj 1919 i Kragelund sogn som søn af landmand Marius Hansen og hustru Inger Johanne Nielsen.

Bosat: Bording mark pr Bording.

Antonette Larsen gik i skole i Bording Kirkeby. Efter konfirmationen hjalp hun til hjemme et par aar og havde derefter forskellige pladser som husassistent indtil giftermålet. Hans Henrik Hansen gik i skole i Frederiksdal og i Bording. Han kom ud at tjene og havde forskellige pladser ved landbruget, og 1944 overtog han sin nuhavende ejendom, der er paa 45 tdr. land. Han aftjente sin værnepligt i Odense 1939-1940 og var genindkaldt $\frac{1}{2}$ aar 1941-1942.

- a. Knud Ejvind Hansen er født d. 12. september 1948 i Bording.
- b. Inger Hanne Hansen er født d. 1. oktober 1950 i Bording.
- c. Ove Magne Hansen er født d. 9. januar 1956 i Bording.
- d. Bodil Annelise Hansen er født d. 5. april 1957 i Bording.
- 2. Kresten Maarbjerg Larsen er født d. 23. juli 1930 i Herning.

Bosat: Bording.

Kresten Maarbjerg Larsen gik i skole i Bording. Han hjalp til paa faderens gaard og boede her indtil 1959, da gaar-

den blev overtaget af broderen Jens Haakon Larsen. Han bosatte sig derpaa i Bording og har siden bl.a. hjulpet til hos broderen.

3. Lise Kirstine Larsen er født d. 31. maj 1932 i Bording. Hun blev gift d. 10. oktober 1953 i Bording kirke med Børge Larsen, der er født d. 18. december 1931 i Tulstrup, Ikast sogn, som søn af gaardejer Christian Marius Larsen og hustru Kirstine Marie Pedersen.

Bosat: Julianehede pr Bording.

Lise Kirstine Larsen gik i skole i Bording og Hestlund. Børge Larsen gik i skole i Tulstrup. Han lærte landbrug hjemme og overtog 1953 sin nuhavende ejendom, der er paa 45 tdr. land. Han aftjente sin værnepligt i Padborg 1952-1953.

- a. Kurt Andreas Larsen er født d. 15. september 1950 i Bording.
- b. Jan Erik Larsen er født d. 15. marts 1954 i Julianehede.
- c. Vita Irene Larsen er født d. 7. maj 1955 i Julianehede.
- d. Anni Birgit Larsen er født d. 25. december 1958 i Julianehede.
- e. Per Henrik Larsen er født d. 24. juli 1961 i Julianehede.

4. Nanna Solveig Larsen er født d. 16. august 1934 i Bording. Hun blev gift d. 16. april 1958 i Bording kirke med Jens Feldborg Olesen, der er født d. 9. januar 1936 i Timring sogn som søn af gaardejer August Feldborg Olesen og hustru Anna Kjærsgaard.

Bosat: Porsvænget 16, Herning.

Nanna Solveig Larsen gik i skole i Bording. Efter skolegangen lærte hun husgerning og havde plads i huset indtil giftermålet. Jens Feldborg Olesen gik i skole i Timring og senere i Herning. Han aftjente sin værnepligt i Viborg o. 1956. Jens Feldborg Olesen er chauffør.

- a. Birthe Feldborg Olesen er født d. 4. oktober 1959 i Herning.
- b. Helle Feldborg Olesen er født d. 22. november 1960 i Herning.

5. Astrid Norma Larsen er født d. 21. september 1936 i Bording. Hun blev gift d. 4. september 1962 i Ikast kirke med Søren Tom Jensen, der er født d. 29. november 1939 i Ikast som søn af væver Jens Jensen og hustru Nielsine Agnete Sørensen.

Bosat: Nygade 56, Ikast.

Astrid Norma Larsen gik i skole i Hestlund. Hun lærte husgerning hjemme samt i forskellige pladser, og sommeren 1958 var hun elev paa Hoptrup højskole. Søren Tom Jensen gik i skole i Ikast. Han aftjente sin værnepligt i Haderslev 1958-1959, og siden 1961 har han haft ansættelse som postbud.

- a. Jens Carsten Jensen er født d. 25. januar 1963 i Ikast.

6. Jens Haakon Larsen er født d. 10. november 1937 i Bording. Han blev gift d. 17. december 1960 i Gellerup med Ruth Petrea Hagelskjær, der er født d. 27. februar 1935 i Gellerup sogn som datter af gaardejer Martin Hagelskjær og hustru Kristine Thorkildsen.

Bosat: Bording mark pr Bording.

Jens Haakon Larsen gik i skole i Hestlund, og efter skolegangen kom han ud at tjene. Han havde forskellige pladser ved landbruget og aftjente 1957-1958 sin værnepligt som marinesoldat paa Lynetten, og efter hjemsendelsen hjalp han til ved landbruget hjemme. Han overtog sin nuhavende ejendom i 1959. Den er paa 29. tdr. land. Ruth Petrea Hagelskjær gik i skole i Busk, og sommeren 1957 var hun elev paa Hoptrup højskole. Hun har tjent forskellige steder som husassistent.

- a. Jørgen Larsen er født d. 27. december 1961 i Herning.

7. Lars Michael Larsen er født d. 8. november 1938 i Bording,

Bosat: Kroglund pr Hammerum.

Lars Michael Larsen gik i skole i Hestlund. Han kom ud at tjene som landbrugsmedhjælper og aftjente 1959-1960 sin værnepligt i Vordingborg. Han har nu plads hos gaardejer Skovhus i Kroglund.

C. Jenny Leonora Kristensen er født d. 23. februar 1903 i Busk, Gellerup sogn, og hun døde 1962. Hun blev gift d. 14. december 1923 i Gellerup kirke med Mads Peter Andreas Erik Jensen, der er født d. 18. maj 1900 i Skovby, Gellerup sogn, som søn af daværende banearbejder Jens Lærke Jensen og hustru Sidsel Kathrine Nielsine Poulsen. Mads Peter Andreas Erik Jensen var ved vielsen arbejdsmand i Skovby.

1. Haakon Jensen.

D. Anders Christian Christensen er født d. 2. september 1905 i Busk, Gellerup sogn. Han blev gift d. 28. november 1937 i Gellerup med Hilda Johanne Søndergaard, der er født d. 9. oktober 1908 i Bjerregaard, Gellerup sogn, som datter af gaardejer Søren Søndergaard og hustru Marie Jørgensen. Bosat: Busk pr Hammerum.

Anders Christian Christensen gik i skole i Busk, og efter skolegangen lærte han landbrug. Faderen døde, da han var 19 aar gammel, og han har siden drevet gaarden, som han overtog i 1936. Den har et tilliggende paa 22 tdr. land.

1. Kirstine Marie Christensen er født d. 26. august 1946 i Busk.

E. Søren Ejner Kristensen er født d. 5. juni 1907 i Busk, Gellerup sogn. Han blev gift d. 2. september 1928 i Bording med Marie Højland, der er født d. 28. oktober 1902 i Kølkær, Rind sogn, som datter af gaardejer Kristen Højland og hustru Karen Pedersen.

Bosat: Vester Tulstrup pr Ikast.

Søren Ejner Kristensen gik i skole i Busk. Efter skolegangen kom han ud at tjene og havde forskellige pladser ved landbruget indtil 1927, da han overtog en ejendom i Bording. Han drev denne til 1934 og overtog derpaa sin nuhavende gaard, der er paa 26 tdr. land.

1. Karen Kristensen er født d. 15. september 1929 paa Bording Mark, Bording sogn. Hun blev gift d. 1. juni 1952 i Ikast med Jens Peder Jensen Linneberg, der er født d. 7. september 1918 i Sunds, som søn af landmand Marinus Linneberg og hustru Kirstine Nielsen.

Bosat: Møllegade 24, Ikast.

Karen Kristensen gik i skole i Stubkær og Faurholt. Hun tjente en tid som husassistent og begyndte derefter som fabriksarbejderske. Jens Peder Jensen Linneberg gik i skole i Torup. Han arbejdede nogle aar ved landbruget og begyndte derefter som arbejdsmand. Han aftjente sin værnepligt i Haderslev.

2. Anton Evald Kristensen er født d. 15. juni 1933 paa Bording Mark. Han blev gift d. 12. august 1961 i Alstrup kirke med Jytte Christensen, der er født d. 6. januar 1935 i Tørring sogn som datter af møbelsnedker Svend Viktor Larsen Christensen og hustru Magda.

Bosat: Møllegade 24, Ikast.

Anton Evald Kristensen gik i skole i Faurholt. Han arbejdede først nogle aar ved landbruget og var senere i en aarrække beskæftiget som lastbilchauffør. Han har nogle aar været specialarbejder ved Herning Galvaniseringsanstalt. Jytte Christensen gik bl.a. i skole i Vejen, Aggersund og Kornum. Hun arbejdede en tid som husassistent og var derefter fabriksarbejderske indtil giftermålet.

- a. Lone Kristensen er født d. 4. december 1962 i Ikast.
- F. Viggo Robert Christensen er født d. 3. august 1910 i Busk Gellerup sogn. Han blev gift d. 19. juli 1935 i Gellerup med Olga Kristiane Eriksen, der er født d. 30. juli 1911 i Gellerup sogn som datter af landmand Andreas F. Eriksen og hustru Petrea Kristiansen.

Bosat: Østergade 19, Hammerum.

Viggo Robert Christensen gik i skole i Busk og kom efter skolegangen ud at tjene. Han havde forskellige pladser ved landbruget og er nu luftmontør. Olga Kristiane Eriksen gik i skole i Gellerup og Lund. Hun har siden sit attende aar virket som syerske.

1. Vita Christensen er født d. 20. september 1945 i Hammerum.



V A Augusta Kristensen



V B Maren Kristensen og ægtefælle



V D
Anders Christian Christensen



V D
Hilda Johanne Søndergaard



V E
Søren Ejner Kristensen



V F
Viggo Robert Christensen
med hustru og datter