



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTSBOG

Anetavle og efterslægt

for

Carl Christian Sørensen ~ Martine Hansen

1857-1935

1862-1925

Jerslev sogn

SLÆGTEN SØRENSEN

FRA
STERUP VESTERMARK

om

Carl Christian Sørensens

og

Martine Hansens

forfædre og efterkommere

DANSK SLÆGTSHISTORIE
KJELLERUP

1979

INDHOLDSFORTEGNELSE:

1. Forord.
2. Historiens sang.
3. Orientering om bogens brug.
4. Baggrunden for anernes livsvilkår.
5. Trolovelse.
6. Anetavle for Carl Christian Sørensen og Martine Hansen.
7. Efterkommere efter Carl Christian Sørensen og Martine Hansen.
8. Alfabetisk fortegnelse over efterkommere.

F O R O R D.

Denne SLÆGTSBOG er blevet til gennem et samvirke mellem DANSK SLÆGTSHISTORIE, Kjellerup, og en del af slægtens medlemmer.

Ved udarbejdelsen af ANETAVLEN er anvendt kirkebøger, folketællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger m.m.

Hver slægtslinie i anetavlen er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i sådanne tilfælde alle omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og de fejl m.v., der forekommer i originalen, vil altså også forekomme i afskriften.

I lister over faddere og forlovere anvendes almindeligvis den samme angivelse og stavemåde, som er benyttet i den pågældende kirkebog, da det ville føre for vidt at forsøge på at identificere hver enkelt fadder og forlover.

Denne slægtsbog, som vi har haft fornøjelsen af at udarbejde, er ikke afsluttet, for en slægtsbog kan ikke gøre færdig, så længe slægten stadig lever. Derfor er bogen indrettet således, at den med tiden kan ajourføres. Af den grund har det ikke været muligt at nummerere bogens sider.

Til slut følgende bemærkninger: Hos læseren af slægtsbogen vil måske melde sig den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan bog med dens omtale af en mængde slægtinge og forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?" Selvfølgelig gør de det. Vor tid med alle dens nok så tekniske fremskridt byg-

ger på fortiden, og alt - også én selv - er et produkt af denne fortid. Johannes V. Jensen har et sted sagt: "I ethvert menneske er sammenstuvet dette menneskes slægts fortid." Tænk på, hvad dette egentlig betyder.

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe én til midt i denne forjagede tid at finde et ståsted. Løb bogen igennem og tag den så frem, når der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. En stor del af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men slægtens nulevende medlemmer har et meget nært fællesskab med dem den dag idag, ikke blot ved blodets bånd, men også ved tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje på slægtens egn, så er det, selv om billedet har ændret sig noget - på de samme gader og veje, at slægtens gamle har gået, ligesom flere af de gårde og huse, man passerer, er de samme, som ens forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet såvel mørke som lyse timer.

Stærke slægter kan sætte præg på den egn eller by, de kommer til at leve i. Det mærkes måske ikke meget i det daglige, men hver dag er da også kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i år, og disse år tæller slægten op i generationer. Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltpersoner, men blot som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro på eget værd.

En døgnvise spår, at om hundrede år er alting glemt, og det er sikkert også rigtigt, når det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt, men ellers ikke. Enkelthederne forsvinder ganske vist, men tilbage står summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner, som slægten gav hver enkelt at forvalte og give videre.

Med ønsket om, at denne slægtsbog må blive til glæde for såvel nulevende som kommende generationer.

DANSK SLÆGTSHISTORIE
KJELLERUP.

"Historiens sang".

Som dybest brønd gi'r altid klare vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
så styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til dens rod forneden:
årtusind toner op i gråd og sang,
mens toppen suser imod evigheden!

Vi søger slægtens spor i stort og småt,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og råt,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens vé og våde;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gåde.

Jeppe Aakjær.

Skrevet 1-6-1916 til "Historisk Stævne"
i Skive d. 5-6. s.å.

ORIENTERING OM BOGENS BRUG:

- a. For nummereringssystemet i ANETAVLEN gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle kvindelige personer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons far findes ved at gange denne persons nr. med 2, hvorved følgende ane nr. 4's far har nr. 8 og moderen nr. 9. Videre har ane nr. 8's forældre nr. 16 og 17 - og ane nr. 9's forældre nr. 18 og 19. Ønsker man at finde barnet af ægteparret med ane nr. 42 og 43, halverer man ane nr. 42, - får nr. 21 (ulige, altså en datter), gift med ane nr. 20.
- b. Med bogen følger 1 SOL, på hvilken Carl Christian Sørensen og Martine Hansens efterkommere ses opført. På solen står i midten Carl Christian Sørensen og Martine Hansen, derefter følger i første ring deres børn, mærket med romertal. I anden ring findes deres børnebørn, mærket med store bogstaver. I tredje ring deres oldebørn, mærket med arabertal og i fjerde ring deres tipoldebørn, mærket med små bogstaver.
- Vi illustrerer med et eksempel:
- Finder man på solen personen THOMAS HANSEN, vil man se, at han er mærket a. Bevæger man sig nu fra solens midte lige ud til ham, vil man passere gennem 3 rubrikker, hvori står navnene på hans oldeforældre, bedsteforældre og forældre, mærket med hhv. VIII., D. og 1.
- THOMAS HANSEN får derfor registreringsnummeret VIII.D.1.a., under hvilket han findes opført i EFTERKOMMEROVERSIGTEN.
- c. EFTERKOMMEROVERSIGTEN er inddelt i afdelinger I. - XIV., idet hver af romertallene repræsenterer et af Carl Christian Sørensens og Martine Hansens børn.

Baggrunden for anernes livsvilkår.

Slægtsbogen handler, som det også fremgår af forordet, om anerne, d.v.s. forfædrene, fra de ældste nulevendes bedsteforældre til de ældste man kan finde. Det vil for de fleste undersøgelsers vedkommende sige, at den pågældende slægt kan føres tilbage til omkring 1700 eller noget før, dog ikke for alle slægtens linier.

For flertallet af disse mennesker vil det i reglen ikke være muligt at få overvældende meget at vide udover, hvad kirkebøgerne fortæller om dåb, konfirmation, vielse og død. Dog kan man i fæsteprotokollerne få oplysninger om fæstegårdens størrelse, ligesom de også ofte beretter om hvor meget fæstebonden skal præstere i landgilde, både naturalier og redepeng, samt hvor meget hoveri han skal forrette, og fæstebønder var hovedparten af befolkningen udenfor købstæderne.

Gennem skifteprotokollerne får man et indblik i, hvad der fandtes i de forskellige hjem, såvel fæstebøndernes som andre befolkningsgrupper. Skifterne er som regel lange og udførlige, hver hankeløs kop, skåret tallerken og andre kasserede ting, som var gemt væk på loft eller pulterkammer, er med, men det er vel ikke så meget det, der er nævnt i skiftet, man hæfter sig ved, som det, der ikke er der, man spørger mange gange, hvordan har de dog klaret sig i det daglige liv uden det og det. Selv det mest udførlige skifte, kan dog ikke give læseren et fyldestgørende indtryk af, hvordan man levede dengang, hverken i dagligdagen eller i fest. Oplysninger om livet dengang, kan man kun få, ved at læse hvad samtidige digtere skrev om livet, men her er det også vanskeligt at finde stof om, hvordan f.eks. en fæstebondes liv formede sig, der var nu engang ikke noget særlig romantisk over det at være fæstebonde.

Når man ved læsning af en slægtsbog, forsøger at danne sig et indtryk af, hvordan de mennesker, der er omtalt, levede, må man ikke glemme, at for at kunne danne sig et nogenlunde korrekt indtryk af deres liv, må man også sætte sig ind i årsagerne til, at de netop levede sådan. Disse årsager er bl.a. den politiske og økonomiske situation i landet samt samfundsforholdene.

For at kunne sætte sig ind i disse ting, må man læse mange forskellige bøger, og da det for de fleste læsere gælder, at de ikke har eller kan skaffe sig de rigtige kilder til disse oplysninger, vil vi her give en kort redegørelse for den politiske og økonomiske situation samt for forholdene her i landet fra ca. 1700 til ca. 1880, da det netop er den periode, størstedelen af anerne levede.

Omkring 1650 begynder en langvarig nedgangsperiode i Danmarks økonomiske udvikling, der med visse afbrydelser, således under den store nordiske krig, varer til ca. 1730. Tilbagegangen er af international karakter, og skyldes misforholdet mellem ædelmetalproduktionen og vareproduktionen. Her i landet rammes landets hovederhverv, landbruget, særlig hårdt. En af hovedårsagerne hertil er, at hollændernes kornopkøb i Østersølandene tager af, fordi England begynder at eksportere korn og på grund af sin nærmere beliggenhed ved Holland har gode kort på hånden i konkurrencen med Østersølandene. Nedgangen ytrer sig i tilbagegang i bøndernes kår, ejendomspriserne falder meget stærkt. Når det berettes, at bygningen af det første Kristiansborg i 1730-erne kostede lige så meget som værdien af alt jordegods på Sjælland, er det både et udtryk for slottets kostbarhed og for usædvanligt lave ejendomspriser, del de laveste, vi nogensinde

har haft.

For byerhvervene kommer depressionen langsommere. Bortset fra svenskekrigene var forholdene i visse perioder af tiden 1650-1720 ganske tålelige. Denne periode er for byernes vedkommende præget af et usædvanligt regeringsinitiativ, selv om resultaterne ikke ganske svarer til anstrengelserne. Det er merkantilisme, der nu har bemægtiget sig de danske regeringskredse fuldstændigt. Lisesom under Kristian den Fjerde forsøger man at oparbejde en hjemlig industri på næsten alle områder, men med et kummerligt resultat. Forståelsen af, at det, man først og fremmest savnede, var dygtige arbejdere, førte til indkaldelse af ads-illig fremmed arbejdskraft. Man veg end ikke tilbage for at give begrænset religionsfrihed, hvad man i tidligere tid på ingen måde havde kunnet tænke sig. Således fik både franske huguenotter, jøder og katolikker lov til at tage bopæl i den nyanlagte by Fredericia og også for jøders og huguenotters vedkommende til en vis grad i København.

Den store nordiske krig bragte staten i vanskeligheder, som man søgte at afhjælpe ved at udstede papirpenge for første gang i Danmarks historie. Skønt staten havde lovet at indløse dem efter krigen, faldt de stærkt i kurs. Imidlertid, da krigen var forbi, begyndte regeringen planmæssigt at indfri dem med sølv med det resultat, at landet bragtes ud i en deflationsperiode med faldende priser og dyr kredit på et tidspunkt, hvor erhvervslivet i høj grad trængte til billige penge. Med andre ord, statens hæderlighed bragte borgerne ekstra vanskeligheder at overvinde. I det hele taget blev tyverne en svær tid at komme igennem. I 1728 rammes København af en ildebrandskatastrofe, der lagde to femtedele af byen i aske. Man kendte på det tidspunkt ikke til brandforsikring i København, og følgerne blev derfor forfærdelige, så meget mere, som de folk, der havde penge, havde anbragt dem i pantebreve i fast ejendom, hvorfor også de mistede store summer ved branden. Regeringen måtte gribe ind; og et varigt resultat heraf skabtes ved oprettelsen af Københavns Brandforsikring i 1731.

Denne trange periode fra 1650-1730 mundede således ud i den rene elendighed. To ting havde man dog vundet i dette tidsrum; man var blevet uafhængig af hollænderne, og man havde i København fået en betydelig handelsby, der - ganske vist i kraft af privilegier - var i stand til at opretholde en oversøisk handel til landets forsyning.

Kristian den Sjettes regering er i økonomisk henseende meget betydningsfuld. Da er det, som om regeringen begynder at få krammet på den økonomiske politik.

Godsejerne var meget utilfredse med, at bønderne kunne opsigte deres fæste og forlade det gods, de boede på. De søgte at interessere regeringen for deres vanskeligheder; og i 1733 udstedtes forordningen om stavnsbåndet, der forbød bønderne at forlade deres fødegods uden godsejernes tilladelse. Formelt begrundedes forordningen med nødvendigheden af at have mandskab til rådighed for den nyoprettede landmilits, men det var ikke noget argument, der vejede tungt. Nu opnåede godsejerne, at de altid kunne få fæstere til deres bøndergårde og således være sikre på en konstant inkassering af landgilde og andre afgifter.

En anden vigtig regeringsbeslutning var forordningen af 1735 om kornhandelen, der stort set fastslog, at Danmark fremtidig skulle have monopol på afsætning af korn i det søndenfjeldske Norge. Man fristes til at tro, at denne forordning har været medvirkende til, at kornpriserne fra dette år begynder at stige, først meget beskedent, men støt, og efter-

hånden temmelig stærkt.

Den stigning i kornpriserne, som var begyndt omkring 1735, viste sig holdbar. År for år steg kornpriserne støt, så at det efterhånden blev en god forretning at eje jord. Derimod blev fæsternes kår snarere værre. De havde ikke synderligt korn til overs til at sælge; og de udnyttedes i stigende grad til hoveri, således at de ofte måtte holde langt flere tjenestefolk og heste, end ejendommen kunne bære, for at yde det tilstrækkelige hoveri og samtidig passe gårdens egen drift. Grunden til, at de udnyttedes så stærkt til hoveri, lå i de stigende ejendomspriser. Godserne handledes ofte; og for at forrente de store summer, der efterhånden anbragtes i dem, var de nye ejere fristede til at udnytte deres bønder til den yderste grænse. På den anden side indså forstandige godsejere også det urimelige i, at den klasse af befolkningen, der arbejdede i det økonomisk vigtigste erhverv, udnyttedes på denne måde. De var klar over, at en forbedring af bøndernes kår ville komme hele samfundet til gode. I disse betragtninger var de påvirkede af fysiokraternes tanker om bondefrigørelse. Det første og måske det økonomisk vigtigste skridt i retning af forbedring af bøndernes kår blev gjort allerede under det gamle regime, i guldbergtiden. I 1781 udkom forordningen om fællesskabets ophævelse. Herefter skulle landsbyfællesskabet ophøre, såfremt en af lods-ejerne ønskede det, d.v.s., at han skulle have sine marker udskilt af landsbysamfundet og samlet på et sted, medens agrene hidtil havde været spredt i snesevis over vangene. Resultatet af denne bestemmelse blev en storstilet udskiftning af jorden, der af praktiske grunde i reglen fulgtes af en udflytning, idet ikke alle bønderne med fordel kunne blive boende på de gamle steder, hvis jorden skulle samles i enkelte lodder til hver mand.

Det blev dog først efter regeringsskiftet i 1784, der kom gang i reformpolitikken på alle områder. I dette år overtog kronprins Frederik regeringen for sin sindssyge far. Det gamle statsråd blev afskediget og et nyt udnævnt, hvori blandt andet A.P. Bernstorff og Christian Ditlev Reventlow fik sæde. En landbokommision blev nedsat og en række reformer udkom, således om stavnsbåndets ophævelse, om hoveriets afløsning, om statsstøtte til de bønder, der ville overtage deres gårde til selveje o.s.v. I tiden indtil 1807 regner man med, at 2/3 af fæstebønderne var blevet selvejere. Dermed gik bevægelsen i stå på grund af de vanskelige økonomiske kår, som krigen med England 1801-1814 skabte.

Reformpolitikken kom også handelen med landbrugsprodukter til gode. I 1788 omtrent samtidig med stavnsbåndets ophævelse frigaves handelen med korn og kvæg. Kornhandelen havde siden 1735 været henvist til at søge afsætning på det norske marked, hvilket oprindeligt havde været en fordel, men nu følte som en hæmning, efter at der var dukket nye favorable markeder op, særlig i England. Kvæghandelen havde i det store og hele været bundet af de gamle bestemmelser fra omkring 1500, hvorefter det var forbudt bønderne at staldfodre øksne. Disse bånd forsvandt nu, hvilket havde et vældigt opsving i studehandelen til følge.

Disse bestræbelser for at indføre økonomisk frihed i modsætning til det hidtil virkende merkantilske tvangssystem viste sig på en række områder også uden for landbruget. Således frigavedes handelen på Island og Finmarken nu for alle indbyggerne i monarkiet. I 1793 omordnedes kreditoplagsretten således, at enhver søhandelsby i Danmark for fremtiden fik adgang til at have kredit- og transitoplag med den tilføjelse, at man ikke længere for at få den ret skulle hjemføre sine varer fra første

hånd, altså fra produktionsstedet, men at man måtte tage dem, hvor man fandt for godt. Det er denne bestemmelse, der lægger grunden til provinsbyernes retslige ligestilling med København, og som derved danner et af grundlagene for provinsbyernes storhedstid i perioden efter 1814. Tidligere havde det været umuligt for den enkelte mindre provinsby at deltage i den udenrigske handel, fordi man var tvunget til at hente varerne på første hånd. Nu derimod kunne man altså blot sende et skib til Hamborg f.eks. og der laste det med en række forskellige udenrigske varer, som man havde en chance for at komme af med igen inden for en rimelig tid.

Kronen på hele denne frigørelse af det økonomiske liv er toldforordningen af 1797. Det er ikke nogen egentlig frihandelslov, men den er først og fremmest ikke merkantilsk. Der fastsættes nu ensartede og ret lave toldafgifter for indførelse af råstoffer og næringsmidler, medens der bevares en moderat beskyttelse, indtil 24%, på færdige industrivarer. Store mængder af gamle ind- og udførselsforbud forsvinder ved denne lejlighed. Til udstedelsen af denne i udlandet meget beundrede toldordning er A.P. Bernstorffs navn uløseligt knyttet.

Bestemmelsen i 1792 om forbud mod negerhandel er ikke dikteret af økonomiske, men af humane grunde. Slaveriet på De vestindiske Øer ophævedes ikke, men det blev fremtidig forbudt at tilføre slaver. Derved steg priserne på slaverne, hvilket igen medførte en bedre behandling, end man tidligere havde givet dem.

Under hele krigen med England, ja allerede fra 1805, havde en væsentlig del af den relativt store hær været under våben og stået opstillet ved Holstens sydgrænse, ligesom hele landet var sat i forsvarsberedskab. Krigen kostede således daglig store summer, og dens finansiering var derfor et afgørende problem, der i høj grad vanskeliggjordes ved, at statens almindelige indtægtskilder truede med at tørre helt ud. Storhandelens sammenbrud ramte toldindtægterne på det føleligste, ligesom det svigtende erhvervsliv i høj grad gik ud over borgernes almindelige skatteevne. Hertil kom, at statens finansielle stilling ved krigsudbruddet ikke var den bedste. Man havde undladt at benytte de gode år til at konsolidere finanserne og pengevæsenet. Regeringen greb derfor til det gamle middel. Man lod seddelpressen arbejde, og gennem de offentlige udgifter pumpedes en stadig voksende strøm af dækningsløse sedler ud i erhvervslivet. Følgerne udeblev ikke. Valutaen sank stadig, og priserne steg. I begyndelsen skete udviklingen ret langsomt, men efterhånden foregik den i stærkt stigende tempo. I 1809 havde kurantsedlen kun 1/3 af sin værdi, 1810 var den sunket til 1/5 og 1811 til 1/7. Der indtraf så en kortvarig standsning, idet regeringen oprettede et valutakontor til regulering af de udenlandske betalinger, men da dette saboteredes fra alle sider og ikke mindst fra statens, brød dets virksomhed sammen, og kursfaldet begyndte igen. Kursfaldet gav anledning til voldsomme valutaspekulationer, idet alle søgte at købe den stabile hamborgske mønt for derved at bringe sig i sikkerhed, hvilket naturligvis yderligere stimulerede faldet. I 1812 var kurantdaleren kommet ned på 1/14 af sin oprindelige værdi, og man besluttede derfor at søge gennemført en radikal stabilisering af pengevæsenet gennem en nedskrivning. Dette skete ved forordningen af 5. januar 1813; det er denne begivenhed, man kalder statsbankerotten. Den nedsættende klang, dette ord har, viser datidens indstilling over for begivenheden. De tilsvarende, overordentligt hyppige hændelser i vor tid har bragt et andet og mere neutralt ord i anvendelse.

Nu hedder det blot stabilisering, devaluering og lignende. Ved samme lejlighed oprettedes en ny statsbank, Rigsbanken.

De første år efter 1814 er fyldt med forhåbninger om at komme i gang igen, og til tider så det virkelig ud, som det skulle lykkes. Der kom et par gode år for landbruget, men snart stod det klart, at bedringen var forbigående.

Tilliden til Rigsbanken var kun ringe. Beyistheden om, at det var staten, der ejede den, og erindringen om dennes tidligere misbrug af seddelpressen gjorde erhvervslivet mistænksomt. Kursen påvirkedes deraf og faldt hurtigt til ca. 5%. Allerede i sommeren 1813 lovede staten derfor, at den ville omdanne banken til en privatbank, i håb om, at dette løfte ville berolige stemningen, hvad der da også i nogen grad lykkedes, så kursen rettede sig betydeligt. I 1818 oprettedes så Nationalbanken, der overtog Rigsbankens aktiver og passiver, banken blev en privatbank, der ejedes af aktionærerne. Disse var dels folk, der tegnede en ny aktiekapital, dels bankhæftelsesyderne, der således opnåede nogen erstatning for formuekonfiskationen i 1813. Forholdet til staten ordnedes ved en kongelig bevilling, der skulle gælde i 90 år. Hovedpunktet var, at Nationalbanken skulle have monopol på seddeludstedelsen. Helt uden indflydelse blev staten dog ikke, idet bl.a. en af de fem direktører skulle udnævnes af kongen. Den politik, banken skulle følge, gik ud på, at sedlerne skulle bringes i pari. Dette kunne nås ved en formindskelse af seddelmængden. Dette gjorde man dels ved at hindre udlån ved en meget høj diskonto, dels ved at optage et stort lån, hvorved seddelmængden straks nedbragtes noget, bestræbelserne for at bringe vor valuta i pari var i og for sig højst prisværdige, men prisen, man måtte betale derfor, var uden tvivl for høj. Inddragningen kunne nemlig kun ske på erhvervslivets bekostning. Når man ikke kan låne, kan man ikke drive handel; og med de rentesatser, som Nationalbanken arbejdede med, og med de midler, som den overhovedet stillede til disposition, kunne kun lidet udrettes. Pengemangelen bliver et fremtrædende træk i de følgende hårde års historie. Det er i første række den, der lammer erhvervslivet.

For Danmarks industri betød efterkrigsårene den fuldstændige ruin. Trods mange skuffelser og vanskeligheder havde man fået stablet en ganske anelig fabriksvirksomhed på benene. Det gjaldt således tekstilindustrien. Der var uden tvivl ligeså mange mennesker beskæftiget ved tekstilfabrikation i København i slutningen af det 18. århundrede, som der er i dag. Med toldloven af 1797 havde man besluttet at udsætte denne industri for fremmed konkurrence. Den kom ikke straks. Krigen kom nemlig til at virke som en fortsat beskyttelse, så at man først nu kunne vente den. Den udeblev ikke, og det slag, den udenlandske konkurrence rettede mod den danske industri, blev dræbende. De danske industrivirksomheder, der overlevede disse år, er nemt talte.

Intetsteds virkede krisen hårdere end inden for landbruget. Med eet slag havde krigen ændret landets økonomiske struktur. Fra at være et erhverv i andet plan var landbruget blevet det man så hen til efter frelse fra økonomisk ruin, efter at storhandelen var brudt sammen. En kort tid syntes det, som om forventningerne skulle gå i opfyldelse, men ulykken kom hurtigt. Det var markederne, som svigtede. Det danske korn måtte konkurrere på lige fod med alt andet korn på det norske marked, og priserne trykkedes. Samtidig skete der endnu alvorligere ting med det engelske marked, der var kommet til at betyde meget i slutningen af det 18. århundrede. Ved den engelske kornlov af 1815 standsede nemlig praktisk

talt al udførsel til dette land.

Virkningen af denne lov i Danmark var voldsom, en svær krise gik over landbruget, sværere end nogen senere. Med faldet i kornpriserne fulgte et fald i ejendomspriserne, der gik ned fra ca. 1000 kr. pr. td. hartkorn til ca. 100 kr. Rede penge fandtes ikke blandt landbefolkningen, og staten måtte overtage mange ejendomme for skatterestancer. Dette medførte til gengæld, at det blev let for unge folk at få en gård, helt modsat, hvad der var tilfældet under den sidste landbrugskrise, hvor ejendomspriserne blev holdt kunstigt oppe. Perioden 1818-1828 er vel den hårdeste tid, vort land nogensinde har måttet stå igennem.

Med året 1824 nåede kornpriserne bunden, og fra da af gik det stadigt og ret jævnt opad. Opgangen varede til henimod 1880, på hvilket tidspunkt kornpriserne var ca. 3 gange så høje som i 1824. Selv om kornpriserne på verdensmarkedet nu og da også breder sig til Danmark, bliver det efterhånden - om end i begyndelsen langsomt - virkelig gode tider for det danske landbrug; og det gamle ord, der siger, at når bønderne har penge, har vi alle penge, kommer omsider til at holde stik inden for byerhvervene. Fra begyndelsen af 30-erne står det alle klart, at kornhandelen er grundstenen i Danmarks økonomi; af den er alle afhængige.

Det danske korn blev lagt på kreditoplæg i England for at være klart, når prisen steg, og tolden faldt, så eksporten blev lønnende. Kvaliteten af det danske korn havde tidligere ladet meget tilbage at ønske. En medvirkende faktor hertil havde vel været, at det danske korn havde indtaget en monopolstilling på det norske marked. Nordmændene i det søndenfjeldske Norge skulle købe deres korn i Danmark, og bevistheden herom bevirkede, at man ikke følte særlig trang til at kæle for kvaliteten, hvad der med rette havde givet anledning til megen bitterhed fra norsk side. Da vort korn derfor pludselig blev vor vigtigste vare og skulle gøre sig gældende på verdensmarkedet, lod det meget tilbage at ønske. Det fremkom fugtigt og urensset og placeres derfor lavt på noteringerne. Tyske købmænd, navnlig i Kiel, begyndte ligefrem at købe dansk korn med det formål at forædle det. Denne tanke toges op af Hans Puggaard, der selv rejste rundt og foretog sine opkøb medbringende sin indforskrevne rensemaskine. Metoden vandt indpas, og i løbet af 20-erne gjordes der en stor indsats fra købmændenes side for at oparbejde en kvalitetsvare, hvilket arbejde omsider kronedes med held.

Bønderne solgte deres korn til købmanden i provinsbyen. Oprindeligt foregik det i løbende regning, således at bønderne modtog varer for kornet til en pris, der fastsattes af købmanden. Den var måske ikke videre høj, men til gengæld var de sikre på to ting, nemlig at de altid kunne komme af med kornet og altid opnå varekredit, når det kneb. Efterhånden, navnlig omkring 1840, begynder bønderne dog at få interesse for noteringerne på verdensmarkedet. Da regeringen samtidig bryder byernes kornhandelsmonopol ved at tillade enhver at opkøbe korn til videre forhandling, kommer købmændene ud for en konkurrence, der gør, at bønderne kommer til at stå stærkere. Det benytter de til at kræve verdensmarkedets pris for deres korn.

Med kornhandelens opsving bliver provinskøbmændene en central skikkelse i det danske erhvervsliv. Herom vidner de store gamle købmandsgårde i vore provinsbyer. De ligger ofte mellem hovedgaden og havnen. I forbygningen er butikken. Gennem en port kommer man ind på den store gårdsplads. Her holdt bønderne ind, når de kom til byen med deres varer. Staldplads og hestefoder var købmandens service tilligemed en bid mad og en

dram. Gårdens andre længer optoges af kornmagasiner og andre pakhuse; ofte fandtes også et brændevinsbrænderi installeret. På havnepladsen fandtes kul- og tømmerplads. Det er de store blandede købmandsforretningers storhedstid, således som vi f.eks. kender dem fra Goldschmids novelle "Fra min Onkels Tømmerplads".

Provinskøbmændenes forretning var meget sammensat. Kornet var hovedvaren. Efter tørring og rensning udskibedes det til England. Transporten foregik i reglen på købmandens egne småskibe. Fra England hjemførtes efterhånden både industrivarer og kul, ligesom skibene lejlighedsvis bragte en ladning tømmer fra Norge. Dette gav anledning til en omfattende detailhandel. I butikken forhandlede manufaktur, kolonial og isenkram. Fra pladsen solgtes tømmer, kul og støbegods. Kundekredsen udgordes først og fremmest af bønderne, men selvfølgelig også af byens indbyggere og landhåndværkerne.

Prisudviklingen er stadig gunstig gennem 30-erne, og bønderne begynder at forvinde de dårlige tider, således at deres forbrug stiger, og omsætningen yderligere fremmes. Stadig virker imidlertid den engelske kornlov hæmmende på markedet, den ophæves først i 1846, og først dermed kommer kornhandelen i sit fuldeste flor.

Tiåret fra midten af 40-erne til midten af 50-erne er provinsbyernes store blomstringstid. Provinsbyernes fremgang understreges af en stærk vækst i befolkningstallet, medens København samtidig stagnerer på dette punkt. På mange områder viser provinsbyerne deres virketrang. I 1837 får Århus således en filial af Nationalbanken. Det ville Odense også have; og da den ikke fik det, tog dens handelsstand i 1846 initiativet til grundlæggelsen af Danmarks første private bank i moderne forstand: Fyens Disconto Kasse. Det er også i Odense, det første gasværk grundlægges, adskillige år før København fik sit. Der strømmer en frisk bølge af foretagsomhed over provinsbyerne. 1854-1857 grundlægges ialt 13 provinsbanker, de fleste i Jylland.

Efter ophævelsen af korntolden i England i 1846 syntes fremtiden sikret for det danske landbrug. Der var skaffet et sikkert afsætningsmarked til priser, der foreløbelig viste sig favorable. Årene fra 1846 til ca. 1880 er måske de bedste, det danske landbrug har haft. Ejendommene, der er et godt udtryk for landbrugets rentabilitet, steg bestandigt i disse år. Hertil kom, at det danske landbrug ikke kendte til import af råstoffer, hvis eventuelle prisstigninger kunne true med at berøve bønderne deres fortjeneste. De tekniske fremskridt var gennemgående kun få. Det vigtigste var, at man begyndte at dræne de sure jorder. Derimod anvendte man fremdeles kun staldgødningen, der på grund af kornavlens overvægt var ret sparsom. Resultatet udeblev heller ikke. Mod periodens afslutning begynder resultaterne af rovdriften at melde sig i form af nedsat afgrøde. Men foreløbelig var der ingen grund til bekymring. Der foregik blandt bønderne en storstilet opsparing, men midlerne anbragtes gennemgående forsigtigt i sparekasser. Den første oprettedes 1810 på Holsteinborg ved grevens foranstaltning og som en filantropisk institution. Hidtil havde bønderne ikke haft noget sted, de kunne gå hen med deres sparemidler. I fæsteperioden kunne de ikke yde hinanden sikkerhed i jord. Det var derfor mest blevet til, at de satte det i sølvstøj, som det fra gammel tid havde været skik. Sparekassen i Holsteinsborg fik mange efterfølgere, og efterhånden blev det bønderne selv, der fik ledelsen. De midler, der opsparedes, blev af stor værdi, da de dårlige tider satte ind.

T R O L O V E L S E .

Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, før end di i kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.

I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog -uden at være ægteskabsstiftende- og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Som et ydre tegn på trolovelse bar den trolovede - i hvert fald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt på den fjerde finger, "Thi vise mestre og læger skriver, at der ganger en åre fra hjertet op til den fjerde finger".

A N E T A V L E
for
Carl Christian Sørensen
og
Martine Hansen

blev født d. 28. juni 1857 på Årup Mark, Vrejlev Sogn, og døde d. 17. maj 1935 i Sterup, Jerslev Sogn.

Han blev hjemmedøbt d. 2. juli 1857 og fremstillet i Kirken d. 20. september samme år, faddere var: pigen Stine Cathrine Gundersdatter fra Serritslev Sogn, tjenestepige Anne Marie Christensdatter fra do., gårdmand Jens Chr. Jensen fra Serritslev og husmand Niels Chr. Jensen fra do. samt tjenestekarl Peder Chr. Jensen fra do..

Carl Christian Sørensen blev gift d. 31. januar 1882 i Vrejlev med

Martine Hansen

3

Forlovere ved vielsen var: husmand Søren Sørensen af Årup og husmand Frands Hansen af Gunderup.

Martine Hansen blev født d. 23. oktober 1862 i Mølhusene Gunderup, Vrejlev Sogn, og døde 25. november 1925 i Sterup.

Hun blev døbt d. 23. november 1862, faddere var: pigen Anne Marie Christensdatter fra Gunderup, rokkedrejer Chr. Frederiksen fra Hæstrup og ungtkarl Steffen Carl Christensen samme sted fra.

Carl Christian Sørensen og hustru boede de første år efter giftermålet i et hus i Underåre i Serritslev Sogn, som i 1904 mageskiftedes med en ejendom i Sterup.

Mageskifteskødet er indført i skøde- og panteprotokol B. 29, Sp. 38, side 1552 og lyder:

"Mellem underskrevne husejer Gunder Christensen af Sterup og husejer Carl Christian Sørensen af Underåre er indgået følgende Mageskifte:

1.

Jeg Gunder Christensen overdrager og mageskifter herved til Carl Christian Sørensen min Ejendom i Sterup Ejerlav, Jerslev Sogn, Matr. Nr. 8c af Hartkorn 2 Fjdk. 2 1/4 Alb.,

Gl. skat 1 Krone og 64 Øre med Bygninger med Mur- og Sømfast Tilbehør, Kakkelovne, Komfur og Grubekedel, Tørvene med 10000 Stk., Besætning og Inventarium, Avl, Afgrøde og Gødning, dog beholder jeg en Hest, 2 Køer, 1 Kalv, 2 Faar og 2 Lam samt 7 Svin. Andel og Overskud i Mejeriet medfølger.

2.

Jeg Carl Christian Sørensen overdrager og mageskifter til Gunder Christensen min Ejendom i Serritslev Underaare m.fl. Steders Ejerlav, Do. Sogn. Matr. Nr. 21 a af Hartkorn 1 Skp. 2 Fjdk. 1½ Alb., Gl. skat 1 Rdlr. 61 Skilling, Matr. Nr. 22 af Hartkorn 3 Fjdk. 1½ Alb., Gl. skat 1 Rdlr. 32 Skilling, ligeledes med Bygninger med Mur- og Sømfast Tilbehør, Kakkelovne, Komfur og Grubekedel, 7500 Tørv, Besætning og Inventarium, Avl, Afgrøde og Gødning, dog beholder jeg 2 køer og 2 Svin, Andel og Overskud i Mejeriet medfølger.

Gunder Christensen. Carl Christian Sørensen.

Til vitterlighed: J.V. Clausen. A. Larsen.

Læst paa Børghlum Herredsting d. 28. Juli 1904 og protokolleret.

J.V. Clausen, const."

blev født d. 22. april 1822 i Sterup, Jerslev Sogn, og døde d. 2. november 1883 i Årup Kær, Vrejlev Sogn.

Han blev hjemmedøbt d. 2. maj 1822 og fremstillet i kirken d. 30. juni samme år, faddere var: Mette Jacobsdatter, gårdmand Chr. Gaardsens kone i Sterup, pigen Johanne Sørensdatter, tjener i et hus i Poulstrup i Vrejlev Sogn, husmand Baltzer Sørensen i Løth, husmand Anders Christensen fra Sterup og karlen Laurits Nielsen, der tjener i Mynderup i Vrejlev Sogn.

Søren Sørensen var gift med

Johanne Marie Jensdatter

der blev født d. 1. juli 1822 i Underåre, Serritslev Sogn, og døde d. 8. februar 1894 i Årup Kær, Vrejlev Sogn, hun var da aftægtskone hos sønnen Vilhelm.

Johanne Marie Jensdatter blev døbt d. 6. oktober 1822, båret til dåben af Kirsten Jensdatter, gårdmand Hans Sørensens hustru fra Sønderåre i Vrå Sogn, pigen Mette Margrethe Andersdatter af Underåre stod hos, faddere var: gårdmand Jens Nielsen af Underåre, husmand Peder Andersen og ungkarl Poul Jensen samme sted.

Den 28. november 1857 ved nærværelse i Hjørring udstedte Jens Nielsen i Årup et skøde til Søren Sørensen af Årup på parcellen matr. nr. 11 a af udstederens iflg. skøde af 6. september 1842 ejende jorder, matr. nr. 11 af Årup, Vrejlev Sogn. Står for hartkorn 2 skp. og 2 alb. og som Indenrigsministeriets udstykningstilladelse af 20. januar samme år er påsat hartkorn 3 fjdk. 2 3/4 alb. gammel skat 49 skilling, for en sum af 200 rdlr. Det oplyses endvidere, at jorderne ikke må afhændes til nogen hovedgårds komplettering, og at køberen skal være pligtig til at lade ejeren af matr. nr. 11 b tage vand i brønden på den solgte parcel.

Folketællingen 1860 for Årup fortæller, at Søren Sørensen var husmand og daglejer.

Frants Hansen

6

blev født d. 28. februar 1836 i Mølhuset ved Gunderup, Vrejlev Sogn, og døde d. 10. januar 1907 i Gunderup, Vrejlev Sogn.

Han blev døbt d. 13. marts 1836, faddere var: ung pige Maren Kirstine Pedersdatter i Gunderup, ung pige Johanne Marie Sørensdatter, Gunderup, husmand Søren Nielsen, do., husmand Anders Christian Nielsen, do., og ungkarl Anders Peter Mortensen, do.

Frants Hansen blev gift d. 9. juli 1861 i Hæstrup med

Villumine Jacobine Christiansen

7

der blev født d. 27. november 1839 i Stenbroen, Tårs Sogn, og døde d. 21. december 1898 i Gunderup, Vrejlev Sogn.

Hun blev døbt d. 26. december 1839, faddere var: Lars Chr. Christensens kone Marie Dorthe Andersdatter i Borup, pigen Else Marie Sørensdatter samme sted, husmand Chr. Christensen i Hæstrup og P. Chr. Laursen i Guldager samt ungkarl Peder Chr. Sørensen i Lørslev.

I skøde- og panteprotokol B. 29, sp. 8, side 180, ses det, at Frants Hansen d. 30. september 1852, kun godt 16 år gammel, af faderen Hans Jensen får skøde på Mølhuset, matr. nr. 16 af Gunderup Ejerlav, hartkorn 4 skp. 1 fjdk. 1 3/4 alb., gammel skat 82 skilling, på følgende vilkår:

1.

Så længe sælgeren og hustru lever yder sønnen dem foruden kosten ved hans bord de fornødne senge og gangklæder, fri beboelse i huset, vask, varme og i sygdomstilfælde al mulig pleje og opvartning, alt således som de ønsker det og med billighed kan gøre fordring. Men skulle forældrene ikke finde sig tilfredse dermed således at nyde underholdning m.v. i for-

ening med sønnen, da skal der istedet for leveres dem følgende årlig aftægt: 2 tdr. rug, 4 tdr. byg, 3 tdr. kartofler, 2 lispund fersk flæsk, 1 do. lammekød, 1 do. tør fisk, 1 snes ferske fisk, 1 skp. salt, $\frac{1}{2}$ lispund talg, $\frac{1}{2}$ do. renskaget hør, 50 stk. grønkål, 2 skp. bygmalt, 3000 stk. knuptør, 1000 stk. hedetør og 6 pund røgtobak samt daglig fra hvert års første maj til første oktober 2 potter og i den øvrige tid af året 1 potte nymalket mælk, men skulle der indtræffe en tid på året, hvor han ikke kan levere mælken, skal han i stedet herfor levere dem 1 fjdk. malt om ugen.

Endvidere skal han fodre og græsse for dem 1 får med yngel. Der reserveres dem fri adgang til brønden. Kornet besørger han dem frit til og fra møllen samt tilberedt til øl og brød saa snart fordres.

2.

Til aftægtsbolig for dem skal han bygge dem 4 fag hus i forlængelse af stuehuset og indrette dem en stue, 5 alen på begge ledder forsynet med loft og et lidet spisekammer samt fornøden plads til deres ildebrændsel.

Ønsker de at tage ophold andetsteds eller hos familien skal han til boliggodtgørelse svare dem 5 rdlr. årlig. Endelig må aftægtskonen så længe hun lever have fri græsning for en gås med 2 á 3 unger og for de øvrige unger i 4 uger.

Frants Hansen i Mølhusene får d. 18. december 1874, læst d. 24. december s.å., af fru Reichel skøde på tiendeandelen på matr. nr. 16, som han ejer, samt skøde på en andel i Vrejlev Kirke.

Den 14. juni 1861 udsteder Frants Hansen en obligation på 250 rdlr. til Peder Laursen med 1. prioritet i ejendommen, den 24. december 1877 udsteder han en 1. prioritets panteobligation til Lars Chr. Pedersen på 800 Kr. og den 29. december 1882 en panteobligation på 1000 kr. til Hjørring Sparekasse.

Ved skøde af 4. januar 1899 overdrager han ejendommen til sønnen Christian Peter Hansen.

er født 1793 i Sterup, Jerslev Sogn, han blev døbt d. 20. januar, faddere var: Jens Larsen, Per Sørensen og Mathias i Svennum.

"18. Februar 1815 meldte sig til Ægteskab Karlen Søren Christian Sørensen er hjemme hos Moderen i Sterup og pigen

Kirsten Nielsdatter

9

tjenende Gaardmand Chr. Christensen i Gaarden i Sterup. Forlovere: Gaardmændene Jens Larsen og Christen Christensen af Sterup, viede d. 27. Marts 1815 i Jerslev Kirke."

Kirsten Nielsdatter blev født 1788 i Sterup, Jerslev Sogn, og døde d. 14. februar 1866 i Klæstrup, Jerslev Sogn.

Hun blev døbt d. 16. august 1788, faddere var: Chr. Olesen og Chr. Jensen i Sterup, Chr. Larsen på Hummelheden og Ane Larsdatter i Sterup.

Den 27. juni 1841 fik Søren Christian Sørensen af Anders Pedersen i Sterup skøde på et hus og parcel nr. 2 af hartkorn 3 skp. 1 fjdk. og 1 alb. fra Morten Andersens nedlagte gård i samme by. Købsprisen var 100 rdlr.

I skøde- og panteprotokol B. 29, Sp. 8, side 121b, oplyses det, at Søren Christian Sørensen af Hummelheden i Jerslev Sogn, den 25. juni 1852 udsteder et skøde til handelsmand og gårdejer Christian Mortensen i Sterup på det Søren Christian Sørensen ved skøde af 27. juni 1841, tinglæst d. 17. marts 1842, tilhørende hus, matr. nr. 12 b i Sterup, hartkorn 2 skp. 2 alb., gl. skat 2 rdlr. og 81 skilling. Købesummen er 295 rdlr., sælgeren forpligter sig til at foranstalte udslettet al på stedet hvilende gæld inden et år. Desuden bemærkes, at det afhændede hus er i forening med huset matr. nr. 44 af Sterup, Hummelheden kaldet, pantsat for 325 rdlr. ved obligation tegnet den 2. juli samme år.

blev født 1788 i Bakken, Serritslev Sogn, og døde d. 28. februar 1868 i Underåre, Serritslev Sogn.

Han blev gift d. 29. marts 1811 i Serritslev med

Forlovere var: Anders Pedersen og Laust Bonch.

Hun blev født 1785 i Hjørring og døde d. 22. maj 1837 i Underåre, Serritslev Sogn.

Hun blev døbt d. 7. december 1785, båret af Peder Andersens hustru Mariane Pedersdatter Nygaard.

Hartkornsspecifikationen 1825 for Hjørring Amtsstue opfører Jens Jensen Holt som selvejerhusmand i Underåre på et hus af hartkorn 2 skp. 1 fjdk. og 1 alb. og med en hæftelse på 8 rdlr. og 38 skilling, det årlige brandkontingent er på 1 1/4 rdlr.

I matriklen 1844 opføres han som ejer af stedet matrikel nr. 17 af Serritslev og Underåre Byers Ejerlav, gl. hartkorn opgives at være 2 skp. 1 fjdk. og 1 alb., nyt hartkorn 6 skp. 3 fjdk. og 1½ alb., gl. skat 1 rdlr. og 95 skilling.

blev født 1792 i Rakkeby Sogn, og døde d. 4. oktober 1858 i Mølhusene, Gunderup, Vrejlev Sogn.

Han blev døbt d. 26. februar 1792, faddere var Dorthe Jensdatter, Anne Andersdatter, Christian Hansen, Chr. Toppenberg og Peder Christensen.

Hans Jensen blev gift d. 16. december 1831 i Vrejlev med

der blev født 1802 i Gunderup, Vrejlev Sogn, og døde d. 16.

juni 1860 i Mølhusene, Gunderup, Vrejlev Sogn.

Hun blev døbt d. 10. januar 1802, faddere var: Maren Pedersdatter i Tollestrup, Birthe Pedersdatter af Gunderup, Ole Christensen af Høgsted, Anders Christoffersen og Christen Pedersen i Havrholm.

Hans Jensen opføres i matriklen 1844 som ejer og beboer af stedet matr. nr. 16 af Mølhusene, gl. hartkorn 1 skp., nyt hartkorn 4 skp. 1 fjdk. og 1 3/4 alb., gl. skat 82 skilling.

Christian Frederiksen (Ruth)

14

blev født 1803 i Hjørring og døde d. 15. juni 1864 i Hæstrup.

Ved hans dåb beretter kirkebogen: "5. Juni 1803 døbt i Kirken Else Kirstine Christensdatter her af byen hendes uægte Søn kaldet Christian af Hjørring, baaret til Daaben af Else Christensdatter ved Købmand Meilsted, Christen Mortensen Rebslager, Jens Madsen Snedker og Ole Thomasen. Til Barnefader udlagt Frederik Christensen Bager."

Christian Frederiksen (Ruth) blev gift d. 4. november 1825 i Hjørring med

Maren Christensdatter

15

Forlovere var: Jens Pedersen Tømmermand.

Maren Christensdatter blev født d. 14. juli 1803 i Rubjerg Sogn og døde d. 23. oktober 1882 hos sønnen drejer Steffen Carl Christensen i Hæstrup.

Familien boede de første år i Hjørring men flyttede derefter til Tårs. Folketællingen 1845 oplyser, at de da boede i et hus i Tårs, Christian Frederiksen (Ruth) var 43 år gammel og rokkedrejer, hans kone Maren Christensdatter, 42 år, Frederik Juul Christiansen, 18 år, født i Hjørring, Ane Marie Elisabeth Christiansdatter, 16 år, født i Hjørring, Caroline Amalie Christiansdatter, 10 år, Vilummine Jacobine, 6 år, Christian Peter, 4 år og Lars Christian, 1 år. De 4 yngste

børn er født i Tårs.

Familien flyttede senere til Hæstrup, herom fortæller skøde- og panteprotokol B.29, sp. 8, side 12, at den 27. oktober 1851 blev der på Børglum Herredskontor i Hjørring iværksat auktionsforretning over Christen Christensen Poulsens fæstested i Hæstrup By af hartkorn 2 fjdk. og 1 alb., og hvoraf årlig svares 2 rdlr. i landgilde. Stedet har tilhørt proprietær N.T. Kabell til Hæstrupgaard, som nu er død og hvis bo eksamineret Juris Jensen i Hjørring som Kurator har stillet til auktion.

"Derefter blev opraabt Fæstestedet i Hæstrup Sogn, No. 10, det af Christen Poulsen beboede Hus, Matr. Nr. 17, Hartkorn 2 fjdk. 1 alb., blev opraabt for 60 Rdlr., hvorpaa efter flere Overbud blev buden 90 Rdlr. af Husmand Christen Frederiksen i Lille Krogen i Taars Sogn. Paa forberørte Bud blev givet Hammerslag paa nærmere Approbation.

Og da nu Kjøberen Christen Frederiksen med Qvittering fra rette vedkommende har godtgiort at have berigtiget den budne Kjøbesum 90 Rdlr. med Renter og Omkostninger og iøvrigt opfyldt Conditionerne, saa meddeles ham herved Auctionsrettens Skiøde paa indbemeldte ham tilslagne Ejendom, Fæstehuset, Matr. Nr. 17 i Hæstrup med de Rettigheder og Byrder samt paa de Vilkaar som de heri indlemmede Conditioner foreskriver.

Børglum Herredskontois i Hjørring, den 27. October 1851."

blev født 1743 i Sterup, Jerslev Sogn, og døde 1814 samme sted, han blev begravet d. 23. januar og kaldes da med tilnavnet Pyt.

Han blev døbt d. 8. september 1743, faddere var: Baltzer Mathiasen i Sterup, Ove Laursen samme sted, Peder Larsen samme sted, Mads Olsens hustru af Svennum og Anne Mathiasdatter i Sterup.

Søren Sørensen blev gift d. 13. oktober 1777 i Jerslev med

Else Marie Baltzersdatter

17

der blev født 1753 i Sterup, Jerslev Sogn, og døde d. 28. december 1828 samme sted.

Hun blev døbt d. 11. februar 1753, faddere var: Peder Gaarden og Peder Beck af Sterup, Anders i Villestrup, Mouritzes hustru i Peergaard og Anne Mathiasdatter i Sterup.

Søren Sørensen var fæstegårdmand i Sterup, Jerslev Sogn, men hvilket gods han var fæster under, har det ikke været muligt at opklare, der kan være tale om Aas, Boller eller Hjermetslevgaard, men fra disse godser mangler arkivalierne.

Niels Laursen

18

blev født 1752 i Sterup, Jerslev Sogn, og døde 1800 samme sted, han blev begravet d. 6. juli.

Han blev døbt d. 23. januar 1752, faddere var: Jacob i Tveden, Søren Jensen samme sted, Niels Christensen i Aalstrup, Niels Madsens hustru i Stokbro i Vrejlev Sogn, og Johanne Nielsdatter i Aalstrup.

Niels Laursen blev gift d. 20. november 1785 i Dronninglund Kirke med

der opgives at være af Rosenby i Dronninglund Sogn.

Hun blev født ca. 1759, men kirkebogen med fødte i Dronninglund Sogn begynder først 1796.

Anne Jensdatter blev efter Niels Laursens død gift med

Peder Krattet

i Jerslev.

Hun døde d. 22. juli 1832 i Sterup, Jerslev Sogn.

I folketællingen 1801 for Sterup opføres Anne Jensdatter som huskone, 48 år gammel, uden jord og går i dagleje. Hun havde børnene: Ane Marie, 16 år, Karen Marie, 8 år og Lars Nielsen, 5 år.

Jens Jensen Holt

20

blev født 1752 i Holtet, Serritslev Sogn, og døde d. 2. maj 1821 samme sted.

Han blev døbt d. 9. juli 1752, faddere var: Jens Iversen i Mellem Hjulskov, Laust Jensen i Vester Hjulskov, Søren Jensen i Tveden, Jacobs kone i Tveden og Mette Jensdatter i Klæstrup.

Jens Jensen Holt blev trolovet d. 1. november 1781 og gift d. 22. november samme år i Serritslev Kirke med

Anne Christensdatter

21

der blev født 1760 på Bakken, Serritslev Sogn, og døde 1794 samme sted, hun blev begravet d. 26. november.

Hun blev døbt d. 13. juli 1760, faddere var: Søren Madsen, Jens Christensen, Mette Nielsdatter, Maren Christensdatter på Bakken og Peder Andersen i Underåre.

I Vrejlev Klosters Fæsteprotokol 1719-1855, side 248,

ses det, at Laurits Hæstrup til Vrejlev Kloster den 2. april 1784 udsteder et fæstebrev til Jens Jensen, født i Holtet, Jerslev Sogn og som hidtil har gjort tjeneste i det Falsterske Fodregiment i et år, men nu bliver udløst, på det sted på Bakken i Serritslev Sogn, som Niels Sørensen hidtil har beboet, men nu er fradødt, hartkorn 5 skp. 3 fjdk. og 1 alb., han skal årlig svare i landgilde heraf 1 td. byg og 4 rdlr. og 8 skilling i penge. Afgangne Niels Sørensens stiftatter Anne Christensdatter, som han har ægtet, hendes mor Maren Christensdatter forskaffer han fri og fornøden underhold hendes livstid og efter hendes død en hæderlig begravelse.

Får hun i sinde at ville være for sig selv, skal han skaffe hende et værelse samt til underhold årlig 1 td. rug og 1 td. byg samt 1 får frit i foder og græs.

I Vrejlev Kloster Skifteprotokol ser vi, at på rette 30. dag, d. 21. februar 1794, var der skifte i boet efter Anne Christensdatter, gift med boelsmand Jens Jensen Holst på Bakken i Serritslev Sogn, hun havde sammen med manden børnene: Kirsten, 9 år og Jens 5 år, for hvem blev antaget til formynder deres morbror Jens Christensen fra Rønneberg i Vrejlev Sogn. Indboet registreredes således: 1 fyrbord på åben fod, 2 do. bænke, 3 hyldefjelle, 3 træstole med halmsæder, 1 trebenet stol, 3 skilderier, 6 lermælkebøtter, 3 røde og hvide stenfade, 4 do. tallerkener, 2 do. kouser, 1 studsglas, 1 sort boutellie, 2 par karter, 1 salmebog, 1 brødkurv og 2 hornspiseskeer, 2 klædesbørster, 1 lidet rivejern, 1 sengested med klæder. Den salig kones klæder bestod af: 1 vadmelskåbe, 1 hvid kartuns kåbe med metalhængsler, 1 hvidt, 1 rødt og 1 vadmelskørt, 1 gult og blåstribet do., 1 brun vadmels-trøje, 1 stk. snørreliv med røde ærmer, 1 do. uden ærmer, 1 trykket forklæde, 2 hvide lærredstørklæder, 2 blågarnssærke, 1 damaskes kyse, 2 par sorte uldne strømper, et par do. hvide handsker, 1 sort manchesters hue, 1 do. kartuns, 1 par tøfler, 2 linned snipper, 2 stk. do. lin og en sort manchesters pandestykke. Desuden var der en kobberkedel på 1/4 fjdk. rum. Af

besætning nævnes: 1 sort hest, 10 år gammel, 1 sort hoppe, 16 år, 1 gråbroget ko, 13 år, 1 sorthjelmet kvie, 2 år, samt 5 får. Af korn på loftet var der blot 6 skpr. blandsæd og 4 skpr. vårsæd, der var bestemt til øl og brød i husholdningen. Desuden fandtes 1 vogn, 1 plov og 1 harve. Boets hele værdi blev opgjort til 48 rdlr. Af gæld var der krav på bæster og redskabet på 24 rdlr. 4 mark og 8 skilling samt andre udgifter på 11 rdlr. 5 mark og 12 skilling. Til rest og deling blev der 11 rdlr. 4 mark og 10 skilling, hvoraf sønnen Jens fik 3 rdlr. 5 mark og 5 skilling og datteren Kirsten 1 rdlr. 5 mark og 10 5/6 skilling.

Anders Madsen

22

blev ifølge folketællingen 1787 for Algade i Hjørring, født ca. 1747. Samme folketælling oplyser at han var gift med

Anne Christensdatter

23

der blev født ca. 1748.

De ses ikke gift i Hjørring, Jerslev, Vrejlev, Serritslev, St. Hans eller St. Olai Sogne.

Den 18. december 1781 tog Anders Madsen, der da havde opholdt sig i byen i 4 år, borgerskab som handskemager i Hjørring.

Den 21. december samme år fik ægteparret datteren Anne Kathrine døbt og i 1785 datteren Karen døbt, men fadderne ved de 2 døtters dåb giver ingen oplysning om, hvor ægteparret kommer fra. Folketællingen 1787 for Hjørring oplyser, at Anders Madsen da var 40 år, handskemager eller daglønner og yderlig fattig, hans kone Anne Christensdatter, 39 år og børnene Anne Kathrine, 6 år og Karen, 2 år.

Familien synes kort efter tællingen 1787 at være flyttet fra byen, ingen af ægtefællerne ses døde i Hjørring, og de nævnes heller ikke ved folketællingen 1801.

blev født 1751 i Rakkeby og døde d. 28. oktober 1809 samme sted.

Han blev døbt d. 7. november 1751, faddere var: Anne Christensdatter, Knud Sørensen, Niels Christensen, Chr. Knudsen, Maren Hansdatter og Maren Sørensdatter.

Jens Knudsen blev gift d. 17. oktober 1780 i Rakkeby med

Dorthe Kirstine Hansdatter

25

Forlovere var: Niels Jensen i Sønderlev og Peder Olufsen i Hundeleve.

Dorthe Kirstine Hansdatter blev født ca. 1760 i Hundeleve, Jelstrup Sogn, men her begynder kirkebogen først 1814. Hun døde d. 3. marts 1840 i Krogen, Rakkeby Sogn.

Efter Jens Knudsens død blev Dorthe Kirstine Hansdatter gift igen d. 17. april 1810 i Rakkeby med

Mads Mortensen

Forlovere var: Jacob Knudsen og Christian Hansen.

Jens Knudsen var først gårdfæster i Krogen, Rakkeby Sogn, under Hæstrupgård, men her er arkivalierne gået tabt langt frem i 1800.

Dorthe Kirstine Hansdatters anden mand Mads Mortensen overtog fæstet på Krogen efter Jens Knudsens død og købte den ved købekontrakt af 11. juni 1839 og skøde af 19. august 1841 til selveje for 875 rdlr., det tilføjes, at fiskerettighederne i de ved gården værende åer reserveres Hæstrupgårds ejere.

Ved folketællingen 1834 nævnes Mads Mortensen som værende 58 år, gårdmand og sognefoged, Dorthe Kirstine Hansdatter opgives da at være 74 år.

blev født 1736 i Gunderup, Vrejlev Sogn, og døde d. 31. oktober 1820 som røgter på Havreholm, Vrejlev Sogn.

Han blev døbt d. 28. september 1766, faddere var: Christen Olesen af Høgsted, Enevold Jensen af Gunderup, Peder Jensen samme sted, Else Pedersdatter og Maren Christensdatter samme sted.

Niels Pedersen blev gift d. 17. marts 1799, herom fortæller kirkebogen: "Anno 1799 den 14de Februar meldte sig til Ægteskab unge Karl Niels Pedersen af Rønnersholm og pigen

af Høgsted, Forlovere var: Mads Jensen og Ole Christensen, begge af Høgsted. Viiede den 17. Marts samme Aar i Vrejlev Kirke."

Maren Pedersdatter blev døbt d. 1. december 1765, faddere var: Mads Larsen i Lund Præstegård, Jens Pedersen af Rønneberg, Søren Mortensen af Høgsted, Birgitte Andersdatter og Cidsel Nielsdatter i Høgsted.

Hendes død har det ikke været muligt at finde, hun er sikkert identisk med den i folketællingen 1834 opførte enke af samme navn i Høgsted, betegnet som almisselem.

Niels Pedersen var i 1808 bosat i Vrå Sogn, men fik altså senere ansættelse som røgter på Havreholm.

der blev udlagt som barnefar ved are nr. 14's dåb i 1803, blev født ca. 1745 og døde 1809 i Hjørring, han blev begravet d. 22. august, 64 år gammel.

Han opføres i folketællingen 1787 for Hjørring som 41 årig gift bager på Torvegaden nr. 12, hans kone Anne Aagesdatter

var 61 år gammel, i huset var desuden en tjenestepige Christiane Jensdatter, 16 år gammel.

Else Kirstine Christensdatter Ruth

29

blev født 1766 i Hjørring og døde d. 17. marts 1830 samme sted, hun betegnes da som: "bestandigen ugift og almisselem, 68 Aar gammel."

Hun blev døbt d. 21. september 1766 i Hjørring Kirke, faddere var: Anne Aagesdatter, Kirstine Andersdatter, Frederik Skomager, Jens Kock og Jens Nielsen, alle af Hjørring.

Christen Christensen

30

(Lyngby)

blev født ca. 1766 og døde d. 2. september 1822 i Hønsholm, Rubjerg Sogn.

Han var gift med

Karen eller Maren Christensdatter

31

hvis død forgæves er søgt i Rubjerg Sogn.

også kaldet Søren Sørensen den ældre. Han blev begravet d. 3. august 1788 i Jerslev Sogn og opgives da at være 77 år gammel.

Hans fødsel og herkomst har det ikke været muligt med sikkerhed at verificere, men en del tyder på, at han var søn af Søren Sørensen og Mette Thomasdatter i Pajheden, Jerslev Sogn. Dette ægtepar får d. 11. december 1712 en søn Søren døbt i Jerslev Kirke, samme ægtepar får i 1718 en datter Anne døbt, denne Anne Sørensdatter optræder flere gange som fadder ved Søren Sørensen den ældres' børns dåb.

Søren Sørensen blev gift første gang d. 26. december 1740 i Jerslev med

Inger Nielsdatter

fra Sterup, Jerslev Sogn.

Hun må være død kort efter brylluppet, for allerede d. 26. december 1741 blev Søren Sørensen gift i Jerslev med

Maren Lauritsdatter

33

der blev født 1717 i Sterup, Jerslev Sogn, og døde 1780 samme sted, hun blev begravet d. 21. maj.

Hun blev døbt d. 25. juli 1717, faddere var: Mads Ottesen, Jens Christensen, Jens Laursen, Peder Jensens hustru i Gården og Else Rasmusdatter, alle af Sterup.

Baltzer Mathiasen

34

blev født 1699 i Sterup, Jerslev Sogn, og døde 1757 samme sted, han blev begravet d. 28. november.

Han blev døbt d. 25. juni 1699 i Jerslev Kirke, faddere var: Peder Jensen i Mølholm, Chr. Jensen i Sterup, Jep Mic-

helsen i Mølholm, Else Nielsdatter samme sted og Johanne Baltzersdatter i Sterup.

Baltzer Mathiasen blev gift første gang d. 27. december 1740 med

Inger Jensdatter

af Svennum.

Efter hendes død blev han gift igen d. 13. august 1752 i Jerslev med

Karen Andersdatter 35

Hun er forgæves søgt født og død i Jerslev Sogn.

Baltzer Mathiasen var fæster under Hjerimitslev Gods, men herfra er ingen arkivalier bevaret.

Laurs Jensen Oustrup 36

var skomager i Sterup, Jerslev Sogn.

Han var gift med

Anne Jensdatter eller Nielsdatter 37

der blev født ca. 1716 og døde 1752 i Jerslev Sogn, hun blev begravet d. 2. februar, 36 år gammel.

Efter hendes død blev Laurs Jensen Oustrup gift med

Karen Andersdatter

Jens Jensen 40

blev født 1708 i Holtet, Jerslev Sogn, og døde 1760 samme sted, han blev begravet d. 17. februar, 52 år gammel.

Han blev døbt d. 22. april 1708, faddere var: Lars Han-

sen og Peder Jensen i Hjulskov, Else Nielsdatter og Morten Christensens hustru i Baudensholt.

Jens Jensen blev gift d. 26. december 1750 i Jerslev med

Maren Pedersdatter

41

fra Vester Hjulskov i Jerslev Sogn, der blev født 1723 i Vester Hjulskov, Jerslev Sogn og døde 1792 i Jerslev Sogn, hun blev begravet d. 1. januar 1793.

Maren Pedersdatter blev døbt d. 7. marts 1723, faddere var: Jens Pedersen i Krattet, Lars Larsen og Jens Christensen i Holtet, Niels Jensens hustru i Jerslev og Johanne Sørensdatter samme sted.

Maren Pedersdatter blev efter Jens Jensens død gift igen med

Stephan Christensen

Vrejlev Klosters fæsteprotokol 1719-1855, side 71, fortæller, at Johan Ludvig von Holstein til Vrejlev Kloster m.fl. godser d. 22. december 1736 udsteder et fæstebrev til Jens Jensen, født i Holtet, på 1 td. hartkorn af det boel samme sted som hans far Jens Christensen har afstået for ham. Faderen har reserveret sig de resterende 3 skpr. og 1 fjdk., som efter faderens død skal overgå til sønnen. I årlig landgilde skal han betale 2 rdlr. og 4 mark og i indfæstning 10 rdlr.

Skifte efter Jens Jensen i Holtet, Jerslev Sogn, er indført i Vrejlev Klosters skifteprotokol 1720-1772, side 346, og oplyser, at skiftet afholdtes d. 19. marts 1760. Foruden enken Maren Pedersdatter efterlod Jens Jensen sig de med hende fælles sammenavlede børn: Jens, 8 år, Peder, 4 år og Johanne, 2 år. På enkens og de umyndiges vegne var nærværende Niels Jensen fra Vester Hjulskov.

Af værdier i boet kan nævnes: 1 fyrrebord med åben fod,

2 bænke, 1 gl. kandedbænk, 2 stole, 1 gl. kiste, 1 udskuds-seng med 2 dyner, 2 puder og et par blågarnslagner, en do. med do. og en vugge med 2 gl. puder og et hvergarnsvår. I Østerstuen fandtes: 2 sold og 1 selde, 1 degnetrug, 1 madkurv, 1 kjarne, 1 væv med tilbehør, 1 løb, 1 fyrreskrin, 1 sav, 1 rok, 1 sædeløb, 1 håndkværn, 1 ølanker. I køkkenet: 2 gl. stålgryder og en kobberbryggerkedel.

Den salig mands gangklæder bestod af: 2 blå vadmelskjortler og 1 grønperset vadmelsstrøje, 1 blå hjemmegjort brystdug, 1 par skindbukser, 3 par grå hoser, 1 par vanter, 1 gl. hat samt et par blårlærredsskjorter.

Af besætning var der: 2 køer, 2 studekalve, 1 spædekalkv, 6 får og 1 svin.

Boets hele værdi opgjordes til 50 rdlr. 3 mark og 12 skilling.

Udgifterne derimod var større, der var således et krav på besætning og redskaber for 30 rdlr., brøstfæld på rålingshuset (stuehuset) for 15 rdlr. og på laden for 24 rdlr. samt for 6 rdlr. på fæhuset. Ialt 79 rdlr., så der blev intet at arve.

Christen Nielsen

42

blev født ca. 1680 og døde d. 5. november 1761 på Bakken, Serritslev Sogn, 81 år gammel.

Han var gift 3 gange, første gang med

Maren Hejlesdatter

der døde i 1736.

Anden gang var han gift med

Anne Jensdatter

der døde i 1757.

Efter hendes død blev han gift med

Maren Christensdatter

43

hvis død forgæves er søgt i Serritslev og omliggende sogne.

Christen Nielsen var fæster på Bakken i Serritslev Sogn under Vrejlev Kloster.

I Vrejlev Klosters skifteprotokol 1719-1772, side 360 findes skifte efter ham, det oplyser, at skiftet blev afholdt d. 5. december 1761, at han foruden enken Maren Christensdatter efterlader sig: af første ægteskab med Maren Hejlesdatter 1 søn Niels, der er 48 år gammel.

Af hans andet ægteskab med Anne Jensdatter 1 søn Jens, 18 år gammel og 1 datter Maren.

Og af sidste ægteskab med enken en datter Anne, henimod 1½ år gammel, for hvem blev antaget som formynder hendes fasters mand Søren Christensen på Bakken.

Det meget fattige bo blev vurderet til ialt 16 rdlr. 4 mark og 6 skilling, herimod var der løs gæld på 6 rdlr., en karls løn fra Mikkelsdag 2 rdlr. og 4 mark, desuden brøstfæld på ejendommen for 47 rdlr., så gælden ialt blev på 62 rdlr. 4 mark og 8 skilling, altså var der intet at arve.

Knud Pedersen

48

blev født ca. 1710 og døde 1779 i Krogen, Rakkeby Sogn, han blev begravet d. 7. marts, 68 år, 10 måneder og 2 uger gammel.

Han var gift med

Margrete Jensdatter

49

der blev født ca. 1713 og døde 1787 i Rakkeby Sogn, hun blev begravet d. 9. april, 74 år gammel.

Sejlstrup Fæsteprotokol 1719-1797, side 90 fortæller, at

Jesper Jespersen til Høgholt den 25. februar 1744 udstedte et fæstebrev til Knud Pedersen i Rakkeby på den halve gård samme sted som hans gamle far Peder Knudsen formedelst alderdom og skrøbelighed har opladt for ham, hartkorn 3 tdr. 6 skp. 3 fjdk. og 2 alb. I landgilde skal han årlig svare 3 tdr. byg, 2 tdr. havre, 1 gås og 2 høns. Han forpligter sig desuden til at give sine gamle forældre underhold af gården resten af deres liv, men ønsker de at bo for sig selv i egen aftægtsbolig med egen husholdning, skal han overlade dem Engdals Ager, som han det første år vederlagsfrit skal beså og gøde for dem, samt fodre og græsse for dem 1 ko og 3 får.

Hans Frandsen (Tømrer)

50

var død før 1787, men hans død har det ikke været muligt at finde.

Han blev trolovet d. 2. september 1750 og gift d. 9. oktober samme år i Sejlstrup med

Karen Pedersdatter Mørck

51

Forlovere var: Frants Simonsen Tømmermand og Christen Pedersen Ladefoged.

Karen Pedersdatter Mørck blev født 1720 i Hjelmsted, Serritslev Sogn, og døde 1800 hos en datter og svigersøn i Rakkeby, hun blev begravet d. 13. juli, 80 år gammel.

Hun blev døbt d. 28. juli 1720, faddere var: Peder Pedersen af Mølgård i Tolstrup Sogn, Hans Jensen i Hjelmsted, Anders Pedersen i Kalum, Anne Rasmusdatter fra Mellerup i Jerslev Sogn som frembar barnet og Else Christensdatter, Thomas Jensens hustru fra Holt i Tolstrup Sogn.

Karen Pedersdatter Mørck blev gift første gang d. 28. oktober 1740 i Serritslev med ladefoged på Sejlstrup

Oluf Laursen

der blev født ca. 1705 og døde 1749, han blev begravet d. 1. juni, 44 år gammel. Han var da fæster af en gård i Smidstrup.

Hans Frandsen (Tømrer) var i 1752, da han stod fadder ved svogeren Christen Pedersens barns dåb, bosat i Smidstrup, men flyttede senere til Hundeleve i Jelstrup Sogn.

Peder Olesen

52

blev født 1723 i Høgsted, Vrejlev Sogn, han blev døbt d. 25. april 1723, og døde 1772 i Gunderup, Vrejlev Sogn, han blev begravet d. 3. maj, 50 år gammel.

Han blev trolovet d. 31. januar 1754 og gift d. 10. marts samme år i Vrejlev Kirke med

Maren Nielsdatter

53

Forlovere var: Christen Olesen i Høgsted og Niels Sørensen i Gunderup.

Maren Nielsdatter blev født 1729 i Gunderup, Vrejlev Sogn, og døbt d. 16. januar samme år, faddere var: Dorthe Jensdatter, Thomas Sørensen og Svend Nielsen.

Den 2. marts 1754 udstedte Claus Edvard Ermandinger til Vrejlev Kloster et fæstebrev til Peder Olesen født på godset på det sted i Gunderup som (svigerfaderen) Niels Sørensen formedelst alderdom og skrøbelighed har opladt for ham, står under matr. nr. 2 og 4 for hartkorn 2 tdr. 6 skp. 2 fjdk. og 1 alb., han skal årlig svare i landgilde heraf 1 td. rug, 3 tdr. byg, 1 rdlr. i penge, $\frac{1}{2}$ gås, 1 høne og i spindepenge 1 mark. Han skal give sin kones gamle forældre frit ophold af stedet deres levetid.

(Vrejlev Klosters Fæsteprotokol 1719-1855, side 143.)

Peder Nielsen

54

også kaldet Peder Nielsen Westergaard, blev født ca. 1735 og

døde 1785 i Høgsted, Vrejlev Sogn, han blev begravet d. 3. april, 50 år gammel.

Han blev trolovet d. 12. november 1756 med

Maren Michelsdatter

55

Forlovere var: Hans Østergaard og Per Ødegaard i Rønbjerg.

Maren Michelsdatter blev født ca. 1733 og døde 1772, hun blev begravet d. 19. juli, 39 år gammel.

Ved vielsen oplyses det, at Peder Nielsen var fra Tolstrup, men det har ikke været muligt at finde hans dåb i den noget mangelfuldt førte kirkebog.

Christen Jensen Ruth

58

blev født omkring 1720 antagelig i Hjørring, men kirkebogen mangler dåbsindførrelser fra 1702 til 1753. Han døde mellem 1770 og 1777.

Han blev trolovet d. 21. januar 1766 og gift d. 16. maj samme år i Hjørring med

Maren Lauritsdatter Mørck

59

Forlovere var: Jesper Jensen Toft og Niels Iversen Skræder.

Maren Lauritsdatter Mørck blev født ca. 1729 og døde 1777 i Hjørring, hun blev begravet d. 2. november.

Skifte efter Maren Lauritsdatter Mørck er indført i Hjørring Skifteprotokol 1764-1789, side 497 og oplyser:

"Anno 1777 den 29. October Kl. 9 slet Formiddag indfandt sig i Stervboen efter den i Aftes Kl. 10 slet ved Døden afgangne Maren Lauritsdatter, salig Christen Ruth's Enke den civile Skifteret Byfoged Ole Vorm og Byskriver Hans Læssøe af Hjørring for at registrere og forsegle i bemelte afdødes fattige Stervboes Effekter og Løvsøre i Overværelse af 2 Vit-

terlighedsvidner Jens Nielsen Hattemager og Jens Holm Skomager begge af Hjørring, og blev da bemelte Registrering og Forsegling foretaget saaledes som følger:

1 Fyrrebord med skuffe, 1 Træstol med Halmsæde, 1 blaa-malet Skab, 1 Spinderok, 1træ, $\frac{1}{2}$ Sengested med 3 stkr. Omhæng, der paa Sengeklæder, 1 rødtribet Olmerdugsoverdyne, 1 gl. Olmerdugsunderdyne, 2 blaastribede Hovedpuder, 1 rødtribet do., 1 par Blårlærredslagner, 2 Puder med hvidt Lærredsovertræk, 1 grønmalet Fyrrekiste og et do. Skrin, hvori den salig Kvindes Gangklæder m.v. var nedpakket, 1 Jernlysestage, et gl. Skrin, paa Loftet var der 1 Rok, 2 gl. River, 3 gl. Gryder, 1 do. Staal, 1 Fyrrebærkar og 1 Strippe. Videre blev to i Huset værende Kvinder Maren Andersdatter Hass og Malene Mygdahl tilspurgt om de vidste noget mere Løsøre og Effekter Stervboen tilhørende, Men dertil svarede de, at de for nærværende Tid ikke vidste noget mere end som allerede nævnt."

Ved en senere forretning i boet d. 29. november 1777 blev ovennævnte værdier i boet takseret og sat i penge, nemlig:

"1 blaamalet Skab	o rdlr.	o mark	12	skilling
1 spinderok		1	"	
1 Fyrrebord med Skuffe		2	"	
1træ			2	"
et halvt Sengested med 3				
stkr. Omhæng		2	"	
herpaa en rødtribet Olmer-				
dugsdyne		4	"	
1 do. Vaar og 2 do. Puder		2	"	8 "
1 rødtribet do., 2 do. med				
Lærredsvaar		2	"	12 "
1 grønmalet Fyrretræskiste	1	"		
heri den salig kones gang-				
klæder:				
1 blaa og 1 rødt trykket Skørt	1	"		

1 Stoppeklokke af torsellet				
Vadmæl	o rdlr.	3 mark	o	skilling
1 sort Skørt af Flonel			8	"
1 grøn Vadmels torsellet				
Trøje, 1 sribet hjemmegjort				
Livstykke		2	"	
1 gl. blaa Trøje og 2 røde				
bundne Nattrøjer		2	"	2
2 røde sribede Skørter		1	"	

I et grønmalet Fyrreskrin:

1 par blaa uldne Strømper, et				
par do. og et par hvide vanter		4	"	8
1 hvidt Naalehus af Ben				2
1 stor Æske med noget Ragelse				
i, 1 Salmebog				6
en Bedendes Kiæde				8
en do. og en bog kaldet Tanke-				
tøjlen				7

Desuden var der 2 par hvide Fruentimmerhandsker, 1 Hampegarns-
pose, 2 blaastribede Forklæder, 2 Blaarlærreds do. og et hvidt
Hørlærreds do., 1 gammel sort Silkehue, 1 hvid Cannifasses do.,
samt et par Tøfler, dette blev vurderet for ialt godt en Rdlr.

Derforuden var der noget Hovedlinnettøj og et par Tør-
klæder, som blev delt imellem de 3 umyndige Pigebørn: Else
Kirstine, Anne Marie og Ellen Margrete, men blev dog indtil
videre overgivet til Værgen Jens Poulsen i Hjørring.

Endvidere fandt man en Spinderok mere, den blev sat til
en værdi af 4 skilling, 2 gamle river til 2 skilling, 1 Staal-
gryde til 1 mark og 8 skilling, 3 gl. Lergryder til 1 skilling,
1 Fyrretræsbærkar, 1 Strippe og 1 Spand til 2 mark og 7 skil-
ling.

Det blev herefter bestemt at Boets Effekter snarest mu-
lig skulle sættes paa Auktion for at dække Omkostningerne
ved den salig Kones Begravelse og for at se overskydende Mid-
ler til Deling imellem Pigebørnene."

Laurits Ovesen

66

blev født omkring 1670 i Lunden, Hallund Sogn, og døde 1752 i Sterup, Jerslev Sogn, han blev begravet d. 8. marts, 82 år gammel.

Han var gift med

Kirsten Pedersdatter

67

der blev født omkring 1676 og døde 1734 i Sterup, Jerslev Sogn, hun blev begravet d. 30. maj, 58 år gammel.

Mathias Baltzersen

68

også kaldet Mathias Smed, blev født ca. 1668 og døde 1748 i Sterup, Jerslev Sogn, han blev begravet d. 18. februar, 80 år gammel.

Han blev gift d. 27. oktober 1695 i Jerslev med

Maren Lauritsdatter Brun

69

der blev født ca. 1658 og døde 1741 i Sterup, Jerslev Sogn, hun blev begravet d. 22. januar, 83 år gammel.

Anders Andersen

70

var bosat i Villestrup, Jerslev Sogn. Han blev begravet d. 12. maj 1763, 73 år gammel, altså født ca. 1690.

Hans kone, hvis navn ikke kendes, blev begravet d. 1. februar 1761, 69 år gammel, altså født ca. 1692.

Jens Christensen

80

var bosat i Holtet, Jerslev Sogn, hvor han døde 1742, han blev begravet d. 11. marts, 79 år gammel, altså født ca. 1663.

Han blev gift d. 27. december 1705 i Jerslev Kirke med

Else Jensdatter 81

der blev født ca. 1673 og døde 1731 i Jerslev Sogn, hun blev begravet d. 16. september, 58 år gammel.

Peder Jensen (Snedker) 82

var bosat i Vester Hjulskov, Jerslev Sogn.

Han blev født ca. 1658 og døde 1733, han blev begravet d. 15. februar, 75 år gammel.

Han blev gift d. 26. december 1714 i Jerslev med

Maren Nielsdatter 83

der blev født ca. 1686 og døde 1764 i Vester Hjulskov, Jerslev Sogn, hun blev begravet d. 8. juli, 78 år gammel.

Peder Knudsen 96

var bosat i gården Krogen i Rakkeby Sogn. Han blev født ca. 1674 og døde 1755 i Rakkeby Sogn, han blev begravet d. 2. februar, 81 år gammel.

Han var gift med

Kirsten Nielsdatter 97

der blev født ca. 1668 og døde 1751 i Rakkeby Sogn, hun blev begravet d. 7. marts, 83 år gammel.

Peder Knudsen fik d. 2. juni 1719 af Jesper Jespersen til Høgholt fæstebrev på den halve gård i Rakkeby som Simon Jensen og Peder Hansen sidst beboede, hartkornet var 3 tdr. 6 skp. 3 fjdk. og 2 alb. Der nævnes intet om landgildets størrelse og om indfæstning.

(Sejlstrup Fæsteprotokol, side 7.)

Peder Jensen Mørk 102

blev født omkring 1688 i Hjelmsted, Serritslev Sogn, og døde 1741 i Kalum Nørgård, Serritslev Sogn, han blev begravet skærtorsdag, d. 30. marts.

Han blev gift d. 17. september 1719 i Serritslev med

Dorthea Christensdatter 103

der blev født ca. 1700 i Kalum, Serritslev Sogn, og døde 1775 samme sted, hun blev begravet d. 12. april.

Peder Jensen Mørk var selvejergårdmand i Kalum Nørgård, Serritslev Sogn, i 1739 købte han af løjtnant Gregers Mole-sky desuden Lille Nygaard i samme sogn.

Oluf Christensen 104

var bosat i Høgsted, Vrejlev Sogn, hvor han døde i 1750, 80 år gammel.

Han var gift med

Inger Pedersdatter 105

der blev født ca. 1673 og døde 1759 i Vrejlev Sogn, hun blev begravet d. 26. marts, 86 år gammel.

Niels Sørensen 106

blev født ca. 1693 og døde 1762 i Gunderup, Vrejlev Sogn, han blev begravet skærtorsdag, d. 8. april, 69 år gammel.

Han var gift med

Kirsten Larsdatter 107

der blev født ca. 1690 og døde 1767 i Vrejlev Sogn, hun blev begravet palmesøndag, d. 12. april, 77 år gammel.

Lars Mørck

118

døde 1767 i Hjørring og blev begravet d. 20. april.

Navnet på hans hustru kendes ikke, kirkebogen oplyser kun, at Lars Mørcks enke blev begravet d. 14. juni 1770, ligger norden i fattiges jord, 68 år gammel.

hvis efternavn ikke kendes, døde før 1687.

Han var bosat i Lunden, Hallund Sogn og gift med

Dorethe Nielsdatter

133

der blev født ca. 1640 i Agård, Ørum Sogn, og døde 1725 i Ørum, hun blev begravet d. 26. august, 85 år, ringere 2 måneder og 3 uger.

Baltzer Mathiasen

136

blev født ca. 1643 og døde 1694 i Sterup, Jerslev Sogn, han blev begravet d. 26. december.

Han står opført i matriklen 1688 som fæster af 1/3 af Sterup Nørgård, de øvrige 2 fæstere opgives at være Jens Hansen og Jens Pedersen Kjærulf.

Laurits Jensen Brun

138

var bosat i Sterup, Jerslev Sogn, hvor han døde 1693, han blev begravet d. 1. marts, 73 år gammel, altså født ca. 1620.

Han var gift med

Johanne Christensdatter

139

der blev født ca. 1625 og døde 1705 i Sterup, Jerslev Sogn, hun blev begravet d. 30. november.

Jens Pedersen

204

var bosat i Hjelmsted, Serritslev Sogn, og døde her d. 3. maj 1703.

Han var gift med

Karen Nielsdatter Mørk

205

der blev født ca. 1659 i Kalum Nørgård, Serritslev Sogn, og
døde d. 9. maj 1742 i Hjelmsted, Serritslev Sogn.

Christen Jensen

206

var bosat i Kalum, Serritslev Sogn.

blev født i Burholt, Øster Brønderslev Sogn, og døde omkring 1690 i Ågård, Ørum Sogn.

Han blev i 1645 gift med

Maren Pedersdatter

267

der blev født ca. 1608 i Nr. Ravnstrup, Ørum Sogn, og døde 1689.

Maren Pedersdatter var enke efter

Lars Dyrskjødt

der, da de kejserlige Tropper 1627 oversvømmede Jylland var kaptajn for bondeopbudet i Jerslev Herred. Da svenskerne 1644 ville gå over den islagte fjord fra Ålborg til Nørresundby, var Lars Dyrskjødt, der da var 84 år gammel, anfører for bønderne fra Jerslev Herred, og han faldt sammen med 4-500 bønder ved slaget ved Nørresundby d. 18. januar 1644.

Lars Dyrskjødt boede i Ågård, Ørum Sogn, og var delefoged til Ålborghus, denne stilling overtog Niels Christensen efter ham sammen med fæstet på Ågård.

Om Niels Christensen fortæller C. Klitgaard i artiklen: "Optegnelser om Ørum Sogn" i Vendsysselske Aarbøger 1951-52:

"Niels Christensen var 12. September 1655 Delegeret ved Prins Christians Hylding i Viborg.

Aagaard blev 1662 skyldsæt for Hartkorn 13 Tdr. 5 Skp. 1 Fjdk. 1 Alb.; den var vel ved Magt og var Enestegaard til Aalborghus, der kunde have lidt Fiskeri til den i Ørum Aa. Der var 3 Brugere i Gaarden - Niels Christensen, Jens Hansen og Jens Svendsen, sidstnævnte boede der endnu 1677. Den nævnte Jens Hansen var antagelig ham, der havde boet i Bollegaard i Dronninglund Sogn, og som allerede 1652 boede i Aagaard og ikke levede paa nogen god Fod med Niels Christensen. I Anled-

ning af Stridigheder mellem dem, der førte til Proces baade for Herredsting og Landsting, tog Niels Christensen ved Jerslev Herredsting Skudsmaalsvidne af 24 Stokkemænd, og han opfordrede Jens Hansen til at gøre det samme. Stokkemændene udtalte, at Niels Christensen, født i Burholt, altid opførte sig som en ærlig Dannemand o.s.v., men angaaende Jens Hansen fremlagdes et Brev fra en hel Del Beboere i Sydøstvendssyssel, der erklærede, at han var et Skarnsmenneske, som baade i Kejserens tid (1627-29) og i Svenskens Tid (1644) havde sluttet sig til Fjenderne, mange ærlige Mænd til stor Skade, og han havde i Svenskens Tid været Aarsag til, at mange mistede deres Formue og kom i Fængsel. Af slige Forrædere fandtes der i Krigens Tid mange i Vendssyssel. 1670 blev Niels Christensen dømt til at betale 16 Skp. Rug, som hans Fader Christen Jensen, der havde boet i Burholt, havde laant af Peder Thomsen Galskyt i Kornumgaard; Christen Jensens Enke og Børn var nemlig blevet hensiddende i uskiftet Bo."

Mathias Nielsen

272

blev født ca. 1607 og døde 1694 i Løth, Jerslev Sogn, han blev begravet d. 5. august.

Niels Jensen Mørk

410

blev født i begyndelsen af 1600-tallet og døde før 1689.

Han var selvejergårdmand i Kalum Nørgård. Fra 1643 til 1683 boede han på en gård i Kalum af hartkorn 8 tdr., der hørte under Boller Gods, men desuden var han ejer af fødegården Kalum Nørgård, hvis hartkorn var 4 tdr. 3 fjdk. 1 alb. og tillige ejer af et boel på 1½ td. hartkorn. Han var ofte sagfører for folk, 1674-1682 var han tillige foged over borgmester på Christianshavn Jacob Madsens arvingers vendssysselske gods. I 1664 blev han værge for broderen Anders Mørks børn.

Han var gift med

der blev født 1624 på gården Røgelhede, Hellevad Sogn, og døde d. 17. maj 1704 på gården Hejselt i Torslev Sogn, hun boede da hos datteren Anne Mørk, der var gift med forpagter Anders Nielsen Kjærulf.

nævnes i Burholt, Øster Brønderslev Sogn, i 1614, 1632 og i begyndelsen af året 1643, men fratrådte vist d. 1. maj samme år, gården blev da bortforpagtet til folk uden for bondestanden.

Christen Jensen nævnes i efteråret 1643, da hans søn Niels Christensen d. 28. september og 19. oktober mødte for ham på herredstinget. Han døde hos sønnen Niels Christensen på Ågård i Ørum i 1653. Hans enke og børn blev hensiddende i uskiftet bo, men det har ikke været muligt at finde navnet på hans enke.

Peder Laursen

534

blev født 1577 i Burholt, Øster Brønderslev Sogn, og døde 1657 i Borbjerg.

Han blev gift 1607 med

Dorete Laursdatter

535

der blev født ca. 1588 i Nørre Halne og døde 1627 i Ørum.

Peder Laursen var fæster i Nørre Ravnstrup, Ørum Sogn.

Efter Dorete Laursdatters død giftede han sig med

Maren Nielsdatter

og flyttede derefter til Borbjerg ved Nørresundby.

Jens Tøgersen

820

døde før 23. november 1643, da han denne dato nævnes som død i Jerslev Herreds tingbog.

Han boede i Kalum Nørgård, Serritslev Sogn, og var selvejerbonde og delefoged i Børglum Herred, desuden var han kir-

keværgen.

Han var gift med

Anne Mørk

821

hvis herkomst ikke kendes, men som postmester Klitgaard i sin afhandling om Mørk-slægter i Vendsysselske Aarbøger 1946 mener at må høre til den fremtrædende Mørk-slægt fra Saltumgård.

Den 2. juni 1628 blev Jens Tøgersen sammen med en del andre storbønder fra Jerslev Herred, nemlig: herredsfogeden Peder Jensen Kjærulf i Kornumgård, Oluf Pedersen Mørk i Røgelhede, ridefogeden til Ålborghus Poul Andersen Børialsen i Hebelstrup, Christen Nielsen i Holmgård i Hellum og Lars Dyrskjød i Ågård m.fl. arresteret af de kejserlige tropper og bragt i arrest i Sæby, hvor de blev pinligt forhørt i anledning af, at der var udspreddt rygter om, at de havde planlagt en rejsning mod fjenderne. Oberstvagtmester Koeth v. Wanscheid ville have haft dem nedhugget eller sendt til Tyskland, men det ville den øverstkommanderende i Vendsyssel, den retsindige oberstløjtnant Melchior v. Hatzfeldt, dog ikke, og efter ca. 3 måneders fængsling slap de ud igen mod at betale løsepenge.

I Jerslev Herreds tingbog finder vi, at d. 4. august 1631 fremstod på Jerslev Herredsting Inge Jensdatter fra Kalum og tilspurgte den tilstedeværende menighed, om nogen ville påsige hende noget utilbørligt. Da ingen fremkom lagde hun sin hånd på tingbogen og ønskede så mange djævle i sig, som der var bogstaver i bogen, om hun til nogen uære havde haft noget at gøre med nogen af Karen Munksdatters sønner i Mellerup. Denne pige var datter af Jens Tøgersen og Anne Mørk, sagen står i forbindelse med, at da de kejserlige tropper kom ind i Jylland i efteråret 1627, havde Jens Tøgersen overgivet en del penge, sølvtøj m.m. til Karen Munk, som skulle opbevare det. I høbjergningen 1628 kom imidlertid den tyske mønster-

skriver, som havde kvarter i Jerslev Præstegård, sammen med en korporal, de brød loftfjælene op til et lille skjult kammer uden indgang og tog både Jens Tøgersens og Karen Munks gods, i 1631 førte Jens Tøgersen så proces mod Karen Munk for at få erstatning, og der er vel på det tidspunkt kommet rygter frem om forhold mellem Karen Munks sønner og Jens Tøgersens datter.

Jens Pedersen Mørk

822

blev født ca. 1588 på gården Røgelhede i Hellevad Sogn, og døde 1661 samme sted, han blev begravet d. 25. februar.

Han var gift med

Karen Andersdatter

823

der blev født omkring 1600 og døde 1665 i Røgelhede, Hellevad Sogn, hun blev begravet d. 24. april.

Jens Pedersen

1064

nævnes 1594 og 1606 som boende i Kølskegård, hvorefter han overtog fæstet af Burholt efter farbroderen Clemens Jensen.

Jens Pedersen døde 1615 og blev begravet i Øster Brønderslev Kirke, hvor der i skibets midtergang findes gravtræ over ham.

Han var gift med

Kirsten Hansdatter Mørk

1065

der var født på Saltumgård i Vendsyssel. Hun nævnes endnu i 1625 som boende i Burholt.

Laurs Pedersen

1068

blev født ca. 1524 og døde 1611 i Nørre Ravnstrup, Ørum Sogn.

Han blev 1560 gift med

Else Jensdatter

1069

der blev født ca. 1530 i Burholt, Øster Brønderslev Sogn, og døde 1606 i Nørre Ravnstrup, Ørum Sogn.

Laurs Pedersen var sikkert søn af den Peder Laursen, der omkring 1550 nævnes som fæster af Nørre Ravnstrup. Denne Peder Laursen blev født omkring 1500 og døde 1562, han var søn af Laurits Pedersen i Vang i Sulsted Sogn.

Laurs Pedersen har næppe været velstillet, Landstingets dombog A 1608, B.L. 19, fortæller nemlig, at Laurs Pedersen i 1608 stævnedes af Peder Munks ridefoged til Hammelse for resterende afgift for flere år.

Lars Ovesen Jensen

1070

var bosat i Øster Halne og gift med

Anne Bertelsdatter Kjærulf

1071

Peder Jensen Mørk

1644

nævnes 1606 som besidder af Røgelhede i Hellevad Sogn.

Hans initialer og bomærke findes på Hellevad Prædikestol tillige med årstallet 1614. I 1618 havde han kongetienden af Hellevad Sogn i fæste.

Han var gift med

Giertrud Sørensdatter Kjærulf

1645

der blev født ca. 1565 i Vester Holtet, Ajstrup Sogn. I 1640 boede hun hos sønnedatteren Maren Olufsdatter Mørk og dennes mand på Korslund, hun døde før 1651. Hun ejede part i selvejergården Bjørum i Vadum Sogn, hvilken part i 1665 købtes af Steffen Thomsen Brøndum i Agdrup i Sulsted Sogn.

nævnes som herredsfoged i Jerslev Herred i 1554, og var desuden forpagter af Kølskegård i Hallund Sogn.

Hans Laursen Mørk

2130

var gift to gange. Første gang med

Bodil Laursdatter

2131

der døde omkring 1565, hvorefter han blev gift med

Johanne Vognsdatter

der døde omkring 1605 i Vadum. Hun var datter af Vogn Pedersen Vognsen til Hæstrupgård og Inger Jespersdatter Vognsen af Hørbylund.

Om Hans Laursen Mørk fortæller C. Klitgaard i artiklen Slægten Mørk fra Saltum i Vendsysselske Aarbøger 1945-46:

"Hans Laursen Mørk besad Saltumgaard efter Faderen og var ligeledes Fæster af Vildmoseengen indtil 1569, da Peder Munk til Estvadgaard og Hammelse m.v. fik den i Fæste. Han havde antagelig Saltumgaard paa Klemensfejdens Tid, og den blev 1534 forbrudt til Kronen, men Lørdag efter Fastelavns Søndag 1543 fik Hans Mørk et kongeligt Brev, dateret Aalborg, i hvilket det hedder, at eftersom Hans Mørk i Sønder Saltum har været udi Kongens Minde for den Gaard i S. Saltum, har Kongen bevilget, at han og hans Arvinger maa nyde, bruge og beholde den med al dens Tilliggende imod, at han og hans Arvinger aarlig svarer Kongen og Kronen saadan Landgilde, Tynge og Afgift, som før nu sidst forleden Fejde begyndtes, og naturligvis skulde han og hans Arvinger være Kongen og hans Arvinger og efterfølgende Konger hulde og tro. I hans Tid stod Saltumgaard for en Afgift til Kronen, der jo ejede Herlig-

heden af Gaarden, for 2 Skilling grot Leding, 2 Tdr. Byg, 1 Lam, 1 Gaas, 2 Høns, 1 Svin og 8 Hestes Gæsteri, men da han blev Herredsfoged, blev han fritaget for denne Afgift og ligeledes af en Gaard i Nørre Saltum, antagelig Bundgaard, som hans Brodersøn Lars Mørk beboede 1562, og som Hans Mørk vel har ejet. 1545 blev han sammen med sin Broder Anders Mørk i Vestrupgaard samt Søren Nielsen i Vestrup indstævnet for Kongens Retterting af Sognemændene i Hjerмесlev og Alstrup, der mente, at de indstævnte havde "fordelt" den til Tyngge med Urette. Det vides ikke, om han paa dette Tidspunkt var Herredsfoged - en Søren Kalsen var Tingfoged 1535, - men Hans Mørk beklædte Embedet 1552 og indtil sin Død.

Paa Børglum Herreds Ting 9. April 1583 skødede og afhændede Hans Mørk og hans Hustru Johanne Vognsdatter "med Kniv og Muld" til hendes Broder, ærlig og velbyrdig Jesper Vognsen til Hæstrupgaard, den Arvelod, som Johanne kunde tilfalde i Hæstrupgaard efter sin salig Fader Vogn Pedersen, og alt hendes fædrene Gods, hvor det kunde findes. Endvidere ogsaa det Jordegods, som hun havde arvet efter sin salig Moder Inger Jespersdatter, nemlig Volnæs Gaardsted, 3½ Gaard i Understed Sogn og den halve Kvissel Skov. Hvad Salget af Hæstrupgaard angaar, var det maaske tvunget, da en adelig Kvinde, der ægtede en ufri Mand, ikke kunde besidde frit Jordegods uden Slægtens Samtykke, og Forholdet mellem Inger og hendes Broder Jesper Vognsen synes paa hin Tid ikke at have været det bedste, thi Jesper førte da Proces mod Hans Mørk. Anledningen var, at Jesper Vognsen havde overladt Hans Mørk en Gaard i Nørre Vraa i Vraa Sogn, og den havde han i Brug i lang Tid; men kort før Paaske 1583 brændte Gaardens Raalingshus, og saa "fraveg" Hans Mørk Gaarden, hvorover Jesper Vognsen følte sig brøsthølden. Da Hans Mørk henskød sig til sit Værneting, Hvetbo Herred, kendes Sagens nærmere Omstændigheder ikke, da Tingbogen herfra ikke er bevaret.

Hans Mørk døde vist i høj Alder ca. 1593, og der opstod da Trætte mellem hans Arvinger, 6 Børn af første Ægteskab og

3 af andet, om Delingen af Boet, idet Børnene af første Ægteskab stillede større Krav, end Hans Mørks Enke og Børnene af andet Ægteskab vilde efterkomme.

Sagen blev forelagt Kongen, der 8. November 1594 sendte Missive til Ove Lunge, Lensmand paa Aalborghus, om, at da der var Trætte mellem Hans Mørks Arvinger om Arv og Skifte i Bondegods og om det Løsøre og rørlige Gods, som var tilfaldet dem alle efter Hans Mørk, skulde Ove Lunge paa Tinge lade opkræve Samfrænder eller nogle uvildige Dannemænd og paa Kongens Vegne alvorligt foreholde disse, at de med det første skulde indstævne alle Arvingerne for sig og siden forlige dem i Mindelighed eller dømme dem imellem om alle de Tvistigheder, der findes eller herefter kunde opstaa mellem dem om nævnte Arveskifte, og derefter skulde de give deres Afgørelse beskrevet. Hvorledes Afgørelsen faldt, kendes ikke, men mange Aar efter blussede Striden op paany."

Jens Pedersen

2138

nævnes i 1548 i Burholt, Øster Brønderslev Sogn, og ejede desuden halvdelen af Vester Hebelstrup i Hallund Sogn.

Han var gift med

Anne Jensdatter

2139

Jens Pedersen (Mørk)

3288

blev født ca. 1520 i Røgelhede, Hellevad Sogn.

Jens Pedersen (Mørk) blev i året 1546 sammen med broderen Niels Pedersen i Røgelhede og en Anders Jensen i Ålborg stævnet af en Gødik Christensen, borger i samme by, angående noget bondegods, som Gødik mente at have part i.

Jens Pedersen (Mørk) boede endnu 1569 i Røgelhede, han boede sammen med en Maren Christensdatter og en Peder Nielsen, der antagelig var hans brorsøn.

I præsteindberetningen fra 1568 anføres Røgelhede som et frit bondegods, som foruden den gård de bor i havde 2 gårde, 6 bol og 1 mølle. De 2 gårde var utvivlsomt Kærsgård og Klokkerholm, møllen var Klokkerholm Mølle og bolene vist Rydslund, Korslund og Skindberg samt 3 i Allerup.

Søren Christensen (Skriver) 3290

var gift med

Else Andersdatter Kjærulf 3291

I C. Klitgaards: "Kjærulfske Studier" finder vi følgende om Søren Christensen (Skriver):

"Søren Christensen, der synes at være fra Himmerland, Dall eller Ferslev Sogn, var 1568 og 1572 herredsskriver i Kjær Herred og boede i Vester Holtet i Ajstrup Sogn, hvor han blev boende til sin død.

Han var ligeledes herredsskriver 1577, da han udstedte tingsvidne om skellet mellem Horsens og Ørum Sogne, og det er vel denne stilling, der gav anledning til, at han i reglen kaldes Søren Skriver, et kendingsnavn, han beholdt hele sit liv. 1584 nævnes han som foged i Kjær Herred; men det vides ikke, hvornår han har tiltrådt denne stilling, i hvilken hans svigerfar Anders Kjærulf nævnes 1577, og som han vist har overtaget efter denne. Svigerfaderen står i Ålborghus Lens jordebog 1562 som bruger af gården Holtet i Ajstrup tillige med mere gods der, men ved sit giftermål, der antagelig har fundet sted omkring 1565, har Søren Christensen så fået disse ejendomme til brug, thi medens svigerfaderen havde sin gård i Ø. Halne kvit og frit, sålænge han var herredsfoged, fik Søren Christensen ved åbent brev af 2. juni 1586 bevilling til at måtte beholde Holtet Eng, som er svaret og brugt til hans gård, men hvoraf hidtil er svaret nogen særskyld, uden afgift, saalænge han var herredsfoged eller indtil videre,

og af denne eng havde hans svigerfar ydet en årlig afgift på 16 tønner byg.

Kristi himmelfartsdag 1595 indtrådte Søren Christensen som medlem af Købmandsgildet "Guds Legems Lav" i Ålborg, hvor også andre af egnens storbønder og talrige adelsmænd, præster o.fl. var gildebrødre. Det følgende år afgik han vist nok som herredsfoged, hvilket embede derefter beklædtes af hans søn Anders; men han nævnes endnu i Holtet i jordebogen 1604-05, hvorimod der i den for 1606-07 er anført hans hustru som bruger af gården. Med sin hustru fik han en del af Fogedgård i Vadum Sogn, hvilke parter hans arvinger senere solgte.

Else Andersdatter Kjærulf af Ø. Halne, levede endnu 1620, da hendes søn Anders fik stedsmål på Holtet, som "hans Moder Elsebe Andersdatter iboede og for ham oplod, og hun skal være hos ham i Gaarden sin Livstid".

I 1631 nævnes hun som død."

var gift med

Dette ægtepar er identisk med ane nr. 2138 og 2139.

Om ham fortæller C. Klitgaard i artiklen "Slægten Mørk fra Saltum":

"Lars Mørk i Saltumgaard var 1519 Kronens Delefoged til Aalborghus, da han indværgede Aalborg Slots Gods i Hvetbo Herred og var omkring 1530 Herredsfoged. 19. Oktober 1526 fik han og "et hans bedste Barn": Søn, Lensbrev paa en Eng kaldet Vildmosen fra Gammelaa til Gaaselune Bæk i Kjær Herred mod deraf aarlig at svare 14 Ørtug (14 Tdr.) Byg til Aalborg Slot. Lars Mørk døde antagelig før Klemensfejden 1534. Thi paa den Tid besad han ikke Saltumgaard; men Skifte efter ham blev først - efter forudgaaende Proces - foretaget 1541. Sct. Hansdag nævnte Aar var Morten Ibsen, Sognepræst i Tolstrup-Stenum, Niels Henriksen i Lundergaard (i Rakkeby Sogn, var 1546 Herredsfoged i Børglum Herred), Niels Griis i Slette, Christen Nielsen i Borup, Peder Nielsen i Borup (vist i Kollerup Sogn), Anders Ibsen i Hjortdal, Niels Jensen i Hæstrup, Søren Pedersen i Snarderup (Snarup i Rakkeby Sogn), Clemens Pedersen i Stagsted (Skæve Sogn), Niels Pedersen i Røgelhede (Hellevad Sogn), Anders Jespersen i Brødslev (Ingstrup Sogn) og Søren Laursen i Trudslev (Ingstrup Sogn), forsamlet paa Ingstrup Kirkegaard paa et Samfrændemøde for efter en Landtingsdom at dele Lars Mørks Børn deres Gods imellem, og Børnene overlod da til disse at fastsætte, hvad Godset kunde taale udover den kongelige Byrde, og da blev de enige om, at Saltumgaard kunde taale 1 Pund (= 2 Tdr.) Byg over kongelig

Tynge til Udarvingerne af dem, som boede i Gaarden."

Peder Jensen 4276

nævnes 1500 som bosat i Burholt, Øster Brønderslev Sogn.

Han var gift med

Anne Nielsdatter Mørk 4277

der opgives at være fra Kølskegård i Hallund Sogn.

Jens Pedersen 4278

var bosat i Kraghedegård i Ørum Sogn.

Han blev omkring 1500 gift med

Johanne Uglå 4279

der opgives at være fra Knudseje i Skæve Sogn.

Peder Nielsen 6576

blev født omkring 1475 og døde før 1537.

Han var bosat i Røgelhede, Hellevad Sogn.

Han var antagelig gift med en datter af forgængeren i gården Clemen Slage, der nævnes som herredsfoged i Jerslev Herred i 1480, 1483 og 1494.

Han nævnes iøvrigt første gang 1465, da han fik vidne udstedt på Jerslev Herredting, at han havde undt Poul Nielsen i Horsens gods i Hvorup og V. Hassing i medgift med hans søster. Samme år tages sognevidne af Hallund Kirkegård, at den lovhævd som Clemen Hansen havde gjort på Røgelhede og benævnt sted fra sted, at han eller hans forældre aldrig havde jorden i deres hånd og hævd, og Clemen Hansen, der ant. er identisk med Clemen Slage, synes således at have indvær-

get mere jord, end han kunne få hævde på. I 1489 udstedte Glemen Slage stadfæstelsesbrev på det gods som hans forældre havde afstået til Hundslund Kloster, i særdeleshed en gård i Hellevad.

Peder Dyrskjødt kalder Clemen Slage adelsmand og hævder at de svenske grever Oxenstierna stammer fra ham, endvidere at Glemen Slage solgte sin del af Røgelhede til landsdommer Mogens Munk (1470-1558), hvorfor hans efterkommere blev tvunget til at sælge deres parter til sønnen Peder Munk, fordi de havde giftet sig uadeligt. Dyrskjødt havde haft skøder der omhandler disse salg, men de var forkommen fra ham i svenskekrigens tid i 1658.

I årene 1500 og 1501 nævnes Peder Nielsen i Røgelhede sammen med flere andre selvejere som vidner på Jerslev Herredsting, da Børglum-provsten Anders Valkendorf fik tingsvidne ang. skel mellem Manna og Øster Hjermitslev, og da han tog lovhævd på Hammelmose Stavad m.m.

I jordebogen 1525 for Åstrup Len anføres at Peder Nielsen i Røgelhede har Kong Christians brev og giver af Røgelhede, Kærsgård og Klokkerholm $\frac{1}{2}$ td. smør for al tyngde foruden gæsteri. De nævnte gårde blev senere ved at være et samlet godskompleks til omkring år 1700.

Peder Nielsen var i 1520 sammen med Anders Svendsen i samme gård (Røgelhede) og flere medudstedere af prior Anders Hacks lovhævdsbrev på Hundslund Klosters fæstegods i Jerslev Herred, og i 1532 var han sammen med en del andre selvejerbønder rebsmænd til Lendum Mark i Vennebjerg Herred.

Anders Andersen Kjærulf

6582

Om ham fortæller C. Klitgaard i "Kjærulfske Studier": "næffnes 1520 och siden wdi Schipper Clements Oprør 1533, huorved hans Gods forbrut wden huis hand kiøbte Igien, som dog en Herlighed bleff paasadt til Cronen", siger Peder Dyrskjødt. (Peder Dyrskjødt var genealog og levede fra 1630 til

1707).

Han boede i Fogedgården i Øster Halne i Vadum Sogn og var 1540 foged i Kjær Herred, ligeledes nævnes han som herredsfoged 1545, 1552, 1560, 1562 og 1572.

Den 30. november 1560 mageskiftede han med kronen, således at han fik 1 bol i Øster Halne og 1 bol i Bjørnum (Vadum Sogn) og derfor afstod 1 gård i Ø. Hassing by og sogn. For forskellen i landgilde skulle han og arvinger årlig svare 2 pund smør og 19½ skilling dansk til kronen. Hans voksegl under mageskiftet bærer i omskrift Anders Kierv samt bomærket



Et andet segl fra d. 9. juni 1545 viser en ulæselig omskrift og bomærket  altså er der ikke tale om, at han fører nogen gående ulv i sit våben.

Hans navn findes desuden på et af ham som herredsfoged udstedt synsvidne om skel mellem Horsens og Hassing marker 1546, hvilket dokument ikke har segl. De sidste gange, jeg har truffet ham som foged, er 1572, da hans bomærke vist er det samme, som det han brugte 1560, samt 1577 da han udstedte tingsvidne om skellet mellem Horsens og Ørum sogne.

1562 står han i jordebogen over Ålborghus Len for 1 gård i Øster Halne, hvilken han havde kvit og frit, så længe han var herredsfoged, medens afgiften af den ellers var 10 skilling leding, 1 tønne smør og 12 hestes gæsteri. Endvidere står han for gården Holtet i Ajstrup Sogn og 1 gård til i samme sogn, hvilke steder han vistnok ejede, og endelig står han under Langtved som bruger af Holtet Eng (Ajstrup Sogn), af hvilken han årlig svarede 8 pund (16 tønner) byg. I præsteindberetninger af 1568 nævnes han blandt Vadum Sogns fire frie bønder, og det berettes, at han og Peder Kjærulf (broderen) begge boede på en gårds eje i Øster Halne, men desuden anføres Anders som ejer af 1 bol og 5 huse frit bondegods der

i sognet og 1 gård og 2 huse i Ajstrup Sogn, hvilke sidste 3 steder beboere nævnes som hans "Tjenere", d.v.s. fæstere. Den 3. marts 1570 fik han af kongen livsbrev på 1 bol i Vadium Sogn tilhørende kronen samt på en eng i Holte Kjær mod en årlig afgift af 2 tdr. byg, 2 pund smør, 1 lam og 3 hestes gæsteri af bolet og 8 pund (16 tønder) byg af engen, hvilken afgift skulle ydes på Ålborg Slot. Han skulle derhos være kongen huld og tro og lensmanden hørig og lydig. Et par år i forvejen, d. 10. december 1567, fik han af lensmanden på Ålborghus Otte Brahe udvirket, at hans søn Bertel fik livsbrev på Ø. Aslund i Ø. Hassing Sogn.

Det er ikke lykkedes mig at finde, hvornår Anders Kjærulf døde, men derimod ved vi fra Dyrskjøtt, at han var to gange gift. Hans første hustru var

Marine Bertelsdatter

af "Westerbech i Himersyssel", med hvem han skal have haft 1 søn og 2 døtre.

Jeg har forgæves søgt at udfinde, hvor Vesterbæk i Himmerland lå, der kunne være ment Vester Ørbæk i Løgsted Sogn eller Vester Stræt i Vilsted Sogn, på hvilke steder der boede ansete bondeslægter; man kan også gætte på Vesterris i Testrup Sogn, der tilhørte den adelige slægt Hørby, og som på en tid, der nok kunne passe (1546), tilhørte Bertel Andersen Hørby, hvis søn Laurids netop var slotsfoged på Ålborghus ved den tid, da Anders Kjærulf opnåede at få de førømtalte livsbreve for sig og sin søn; og endelig kan man tænke på Vesbæk eller Vestbæk i Romlund Sogn, der ganske vist ikke ligger i Himmerland, men i det gamle Omersyssel, dog så nær ved grænsen, at en sådan fejltagelse ville være forståelig. En Bertel Skriver nævnes 1546 som tingholder i Vorde Birk, og en Troels Bloch i Vestbæk, fik d. 11. februar 1592 stadfæstelsesbrev på livstid på kirkens halve korntiende i Vorde Sogn. Nærmere har jeg ikke kunnet komme løsningen af spørgsmålet om Marine Bertels-

datters herkomst. Hvem Anders Kjarulfs anden hustru var, siger Dyrskjøt ikke."

Peder Jensen

8512

var gift med

Anne Nielsdatter Mørk

8513

Dette ægtepar er identisk med ane nr. 4276 og 4277.

Jens Pedersen

8514

var gift med

Johanne Uгла

8515

Dette ægtepar er identisk med ane nr. 4278 og 4279.

Anders Andersen Kjærulf

13164

nævnes af Dyrskjødt 1470. "Hand eignede Aslund, fogetgaard och megit gods".

Dyrskjødt omtaler ham ikke som foged i Kjær Herred, men han anføres dog som sådan 1485, da der tirsdag næst efter St. Knuds og Kjeldsdag, ifølge Kjær Herreds tingbog 1705, blev udstedt tingsvidne om, at der denne dag af hr. Niels Pedersen, sognepræst i Vester Hassing, var blevet fremlagt og forlangt tinglæst et skelbrev angående V. Hassing og Gandrup Marker, hvilket brev velbårne Thorlef Hwal 1460 havde erhvervet ved 8 sandemænd. Ligeledes var han herredsfoged i 1494, da der blev udstedt tingsvidne af Kjær Herredsting om, at Birkelse i 4 biskoppers tid havde ligget til Børglum Bispesol upåtalte af Vidskøl Kloster.

Dyrskjødt siger, at Anders Andersen Kjærulf var gift med

Else Wognsdatter

13165

og at de "Iblant fliere børn haffde 2 Søner 1 Dotter".

boede 1448 i Fogedgård i Vadum Sogn og var foged i Kjær Herred. Han nævnes også 1450 og 1454, men var vist død eller afgået som herredsfoged før 1458, da Thord Nielsen både dette år og 1460 nævnes som herredsfoged i Kjær Herred. Om der af den omstændighed at ingen af Anders Kjærulff's sønner direkte efterfulgte ham som foged, tør sluttet, at han er død, før sønnerne var myndige, skal lades usagt, men det må dog bemærkes, at fogedembedet i nævnte herred fra middelalderen og indtil slutningen af det 17. århundrede synes at have været knyttet til familien Kjærulff med undtagelse af den tid, da nævnte Thord Nielsen beklædte det.

Navnet på Anders Kjærulff's hustru kendes ikke, de synes at have haft mindst 3 sønner, og er det rigtigt, som Dyrskjøt beretter, at skipper Clements mor var en Kjærulff, må hun være en datter af Anders Andersen Kjærulff.

"Anders Andersøn Wolff och kaldet, som eignede Aslundgaard, fogedgaard, Biørum, och megit gods och gaarde der I Kierherridt och megit i Huetboe och Hanherridt och hafde en graa Wlff I wabenet gengendis. Hand leffuede I Kong Erich pommers, Kong Christoffer beyers och første Kong Christiernes til 1430, 1440 och 1450, som findes i gamle Breffuer ilen Kiervllfs naffn gaffues hannem aff Kong Erich selff, saa som hand wdj en merchelig sag til hoffue wdj nogen Vlffuertræter (var), och som han vandt sagen, adspurde Kongen ham, huor hand boede, da suarede hand, Jeg boer i Kiær Herridt; saa sagde Kongen, da skall du haffue Kiervllfs naffn, som hand och hans arffuinger siden beholt, sampt alt deris affkombst".

Det er vel denne Dyrskjøts beretning eller måske snarere en fælles kilde, der ligger til grund for den svenske personalhistoriker Gabriel Anreps udtalelser i "Attar taflor" II. 435, hvor der siges omtrent således: "Af holstensk adelsmatrikel synes, at ætten stammer fra Holsten, hvor flere af dem allerede fra 1300 skal have beklædt de højeste embeder, saavel i gejstlig som verdslig stand. I tiden ved 1400 spredtes de til Jylland, hvor Anders Ulf i Kjær Herred fik af Kong Erik af Pommern for en ham bevist udmærket tjeneste navnet Kjerrulff og indførtes blandt dansk adel samt havde i sit vaaben en gaaende graa ulv."

Om præsten Jakob Poulsen Kjærulff i Skallerup i Vendsyssel (død 1730) berettes i Wibergs præstehistorie III. 55, at hans forfædre var adlede af Kong Erik af Pommern, men mistede skjold og vaaben, da de holdt med Kong Christian II. - jeg kender ikke den oprindelige kilde til Wibergs angivelse, men jeg tror som sagt ikke paa, at slægten mistede sit adelskab (skjold og vaaben) i Klemensfejden, thi de Kjærulfer, vi har efterretninger om fra tiden før denne fejde, betegnes aldrig som "af vaaben", men nævnes i flæng med andre selvejerbønder.

For fuldstændigheds skyld skal dog bemærkes, at personer af den adelige slægt Griis af Slette ogsaa kan træffes betegnende som bønder (fjr. Erslev og Mollerup: Fr. I.s registr. 477), og lignende tilfælde forekommer ogsaa for andre slægters vedkommende.

Endnu skal angående slægtens adelsskab kun anføres en vist yngre og derfor mere ændret gengivelse af traditionen. Den findes i den norske bureauchef Carl Kierulfs optegnelser (han døde 1897) og er ham meddelt af hans faster Anne Dorthea Kierulf (død 1868), gift med pastor Fuglsang i Slagelse. Heri fortælles: "Familiens stamfar angives at have heddet Hans Kjær, der for at have frelst Kong Hans fra en ulv blev optaget i adelstanden med navnet Kierulf, men på papiret er disse rettigheder nok ikke forhånden, og jeg, som den ældste nulevende, vil heller ikke eftersøge dem, da jeg ingen ugifte Kierulfs mere ved, der kunne attrå frøkenpladser i Danmark".

(Se bureauchef Wilh. Lassens personalh. samlinger i norske rigsarkiv (Familien Kierulf).)

Hun knytter altså slægtens adelsskab til kong Hans, og det kan vist være lige så rigtigt - eller galt - som at sætte det i forbindelse med Kong Erik, men Erik af Pommern og Christoffer af Bayern er nu en gang foretrukne i så henseende af ældre tiders genealoger, og den fremragende kender af danske adelsslægters forhold, arkivar Thiset, siger således til "Nyt dansk adelsleksikon", s. IV: I de gamle slægtsbøger siges fast hveranden slægt at være indvandret i en af disse to kongers tid, men kun i de allerfærreste tilfælde er disse angivelser at lide på".

E F T E R K O M M E R E
efter
Carl Christian Sørensen
og
Martine Hansen

Eo.

CARL CHRISTIAN SØRENSEN er født d. 28. juni 1857 i Årup, Vrejlev Sogn, og døde d. 17. maj 1935 i Sterup, Jerslev Sogn. Han blev gift d. 31. januar 1882 i Vrejlev med MARTINE HANSEN, der er født d. 23. oktober 1862 i Mølhusene, Gunderup, Vrejlev Sogn, og døde d. 25. november 1925 i Sterup, Jerslev Sogn.

Efter endt skolegang arbejdede Carl Christian Sørensen ved landbruget til giftermålet, da han overtog en mindre ejendom i Underåre. Samtidig med at passe ejendommen gik han ud på dagleje, han arbejdede meget på gården Saksager, daglønnen var 50 øre i vinterhalvåret og 1 kr. i sommerhalvåret, men så var det også for 12 timers arbejde. Omkring 1903 byttede de ejendommen med en på Sterup Mark, hvortil var ca. 17 tdr. land. Carl Christian Sørensen kunne nu blive hjemme og passe ejendommen, han kørte dog mælk til mejeriet. Ejendommen på Sterup Mark drev han til 1916, da ægteparret flyttede til et hus i Sterup, hvor de boede til de døde. De seneste 10 år var datteren Bertha, som var ugift, hjemme for at passe dem. Efter forældrenes død overtog hun huset som løn for de år hun havde taget sig af forældrene.

Martine Hansen havde efter endt skolegang plads som husassistent på forskellige gårde.





"Sterup Vestermark"

I 1977 besluttede nogle af Martine og Carl Sørensens efterkommere at forsøge at samle familien til en slægtsfest. Det førte til, at følgende brev udsendtes:

"Grenå, oktober 1977.

Kære familiemedlemmer.

Da vi har erfaret, at flere medlemmer af familien er interesseret i en familiesammenkomst, har vi tilladt os at tage initiativet til at prøve at stable en sådan sammenkomst på benene.

Tanken med dette brev er at prøve at samle efterkommere af Martine og Carl Sørensen fra Sterup til en fælles familiefest.

I første omgang vil vi bare bede jer viderebringe vedlagte sedler til jeres søskende og deres ægtefæller samt deres efterkommere.

Vi havde tænkt os, at vi kunne samles til en middag m.m., hvor hver især betaler for sig, (er der behov for overnatning bedes hver især selv sørge for det).

Hvor synes I en sådan fest skal holdes? Skal det være et sted i Midtjylland, som jo nok er det mest centrale, eller skal det være i Sterups omegn, hvor slægten jo stammer fra?

Hvilken ugedag og måned i 1978 synes I er bedst?

Skriv lidt om jeres tilknytning til Martine og Carl Sørensen.

Af hensyn til bordplan vil vi gerne, om I vil oplyse je-

res alder.

Vi vil gerne høre fra jer inden jul, da det jo tager nogen tid at få det hele til at klappe.

I hører fra os, når vi kender de nærmere planer.

Med venlig hilsen,

Ahlmann Pedersen og Karl Aage Sørensen.

En lille oplysning:

Ahlmann er søn af Frederikke (f.Sørensen) og Peter Pedersen. Karl Aage er søn af Marie og Theodor Sørensen.

Send jeres tilmeldelse til:

Charles Ahlmann Pedersen,
Grønnegården,
Violskrænten 12,
8500 Grenå.

Karl Aage Sørensen,
Solvangsalldé 14,
8500 Grenå.

Ovenstående brev medførte, at der d. 6. februar 1978 kunne sendes endnu et brev:

Kære familiemedlemmer.

Det er os en glæde at kunne meddele jer, at vi indtil nu har fået 130 skriftlige tilmeldelser til slægtsfesten, hvorefter vi mente, at der nu måtte være grundlag for at arbejde videre med sagen.

Vi kontaktede derfor et medlem for hver gren af slægten for at få dannet en festkomite, hvor vi kunne drøfte tingene igennem og finde ud af, hvordan det videre skulle arrangeres.

Lørdag den 21. januar mødtes vi så hos onkel Thorvald i Kås. Blandt de fremmødte blev vi enige om følgende:

1) Festen holdes på Jerslev Kro, da der blandt tilmeldelserne viste sig at være flertal herfor.

2) Festen holdes lørdag den 27. maj, da der var flertal for sidst i maj - først i juni.

3) Følgende program blev vedtaget:

Kl. 14. Som slægtens ældste byder onkel Thorvald velkommen. Derefter fælles kaffebord.

Kl. 15.30 Familiegudstjeneste i Jerslev Kirke for de, som har lyst.

Kl. 18. Middag. Menu: Velkomstdrink. Stor skal med høns i asparges. Helstegt svinekam med tilbehør. Karamelrand. Drikkevarer kan købes efter behag, som dog bestilles og betales særskilt af hver enkelt.

Senere på aftenen serveres kaffe med snitter.

Under middagen og resten af aftenen vil der være hyggemusik. Under middagen vil onkel Thorvald fortælle træk fra barndommen derhjemme.

Da tante Lilli og onkel Ingemann har meldt deres ankomst fra Canada, vil Ingemann blive opfordret til også at fortælle træk om barndomstiden i Sterup.

Som det fremgår af ovenstående, vil der mellem gudstjenesten og middagen være ca. 1½ time, hvor de, som har lyst kan få tid

at køre en tur og se på egnen, hvorfra slægten stammer, eller hvad man nu har lyst til.

4) For at forenkle korrespondancen blev vi enige om, at de os nu tilsendte tilmeldelser er at betragte som endelige, såfremt vi ikke hører andet fra jer inden den 25. februar, da vi allerede nu må have et bestemt antal deltagere at holde os til.

Hvis I hører om andre familiemedlemmer, der har lyst at deltage, modtager vi med glæde nye tilmeldelser inden samme dato.

5) Det vedtoges, at der senest 25. april skulle indbetales et a conto beløb, men ved nærmere eftertanke har vi her i Grenå fundet ud af, at det nok vil være for tidskrævende, at ajourføre betalingen samme dag, som festen holdes, derfor beder vi jer om, at sende os det fulde beløb kr. 85,00, som dækker betaling for hele festen med musik og andre påløbne udgifter. Børn under 10 år, halv pris. Børn under 1 år uden opdækning går gratis med.

Da der sikkert vil blive et mindre overskud, vil dette blive indsat på en konto til brug ved evt. senere familiefester.

Da vi jo godt kan se, at der kan blive evt. frafald på grund af sygdom eller lignende, vil festgebyret naturligvis blive refunderet, hvis afmeldelse er os i hænde senest 24. maj (efter aftale med Jerslev Kro).

Der vil komme en fotograf til stede, og billeder vil blive fremvist samme aften, hvorefter bestilling på billeder kan afgives.

Vel mødt til festen. Påklædning: Godt humør. Lommeindhold: Gerne en sang eller kort tale.

En kærlig hilsen sendes til jer alle fra os, der var til stede i Kås:

Marie og onkel Thorvald.

Ingrid og Oskar Jensen.

Edmund Sørensen.

Ahlmann Pedersen.

Else og Karl Aage Sørensen.

P.S.

Vi ser gerne, at denne fest fremover med nærmere aftalte intervaller, kunne blive en tradition i slægten.

Skulle der være stemning for dette, må der nødvendigvis på festdagen vælges en ny festkomite til at varetage næste arrangement.

Tal om det indbyrdes, og foreslå et medlem af slægten og - eller ægtefælle".

Til festen, der samlede ca. 110 af Martine og Carl Sørensens efterkommere, var skrevet følgende sange:

Mel.: Det var en lørdag aften...

Vi samles denne lørdag fra både syd og nord,
i øst og vest tillige en del af slægten bor,
skønt ud af samme æt vi kom, hinanden kender ej,
men prøve vil at drage frem, de to som banded' vej.

I atten-enogfirs Carl - Martine gifted' sig,
og så da frem i livet de gik den fælles vej,
i atten-toogfirs det første barn det bliver født,
men siden mange gange storken op der haver mødt.

Og så i Underåre var deres første hjem,
to køer, men i små kår de der sig førte frem,
for femogtred've ører det en vinter dagløn var,
så derved slægtens fader ikke spundet guld han har.

Til Sterup så de flytted' i nitten hundred'-to,
på Vestermarken var det de fik da deres bo,
der var til ejendommen vel en sytten tønner land,
derpå nok en familie til føden finde kan.

Men mange børn det var der og pengene var små,
det hændte mange gange de sirupsmadder få,
men altid mælk de havde, gris de slagtede til jul,
til middagsmaden fik hver dag et enkelt stykke sul.

Det første sted da stude de måtte nøjes med,
men nu de fik en jysk hest på marken der de sled,
og mælketur de skiftevis med naboen så ta'r,
som børneflokkens ældre blev jo også hjælp de har.

En dag de så beslutter en stald der bygges må,
i flokken var en murer og fat han tager så,
i Hjallerup blev hentet træ til spær og meget mer',
og ejendommen pryder sig, den nye stald vi ser.

Men tiden går, de ældes og flytter så påny,
et hus det så de køber og bor i Sterup By,
og deres datter Bertha passer dem de sidste år,
ja, det var så den stamme hvorfra alle vi udgår.

Vi håbe vil at dagen må blive festlig her,
og at vi med hinanden må føle fælles værd,
det er jo første gang, at mange vi hinanden ser,
Carl og Martines børneflok er blevet mange fler'."

"Mel.: Da farfar var ung.

Velkommen lyder her til vor fest,
mange er kommet, men ingen er gæst,
vi kom fra syd, og vi kom fra nord
samlet om dette bord.
Sådan gik det til, da farfar var ung,
farfar var ung, og farmor var ung,
ja sådan gik det til, da farfar var ung,
farfar var frisk og ung.

I svundne dage der var engang,
Carl og Martine fandt sammenklang,
ja kærlighed til hinanden de fik,
der opstod sød musik.
Sådan gik det til da.....

Carl og Martine venner nu var,
han fried til hende og ventede svar,
oppe i kirken nu stod vort par,
de svarede begge ja.
Sådan gik det til da.....

Hjemmet de byggede', det var kun småt,
livet for dem dog aldrig blev gråt,
i mod- og medgang sammen de stod,
hos Jesus de havde rod.
Sådan gik det til da.....

Af børn fik de mange, tolv fjorten vistnok,
stuen var trang til så stor en flok,
der var dog tryghed og varme til dem,
det var et prægtigt hjem.
Sådan gik det til da.....

Den tid var hård, men de stod imod,
farfar til arbejde' gik på sin fod,
før det blev dag, ja så stod han op,
han sku' afsted på job.
Sådan gik det til da.....

Arbejde' var hårdt, ja det må I tro,
en uges arbejde' gav kroner to,
plejlen han svang fra morgen til kvæld,
rytmen var smæld på smæld.
Sådan gik det til da.....

Hjemme Martine passede børn,
landbrug med dyr, se det var en tørn,
hun var en slider, det vi forstår,
hun sled der år på år.
Sådan gik det til, da farmor var ung.....

Børn voksede' op, og pligter de får,
arbejde' de må fra barndommens år,
tjene hos bonden blev deres lod,
farmor hun gav dem mod.
Sådan gik det til, da farmor var ung.....

Farmor blev syg, i seng nu hun lå,
naboer og børn til hende tit så,
de gik derfra med smilet på kind,
smittet af hendes sind.
Sådan gik det til, da farmor var ung.....

Af slid og slæb de var blevet træt,
af dage og år snart også var mæt,
flytted' til Sterup, der lå dem nær,
vi dem nu finder her.
Sådan gik det til, da

Farmor gik bort, og stuen blev tom,
også til farfar sygdom nu kom,
godt tante Bertha altid var der,
gav ham en pleje kær.
Sådan gik det til da.....

Hjemmet i Sterup det for os står,
som lyse glade dejlige år,
der lærte vi just at kende en fred,
vi ej fandt andet sted.
Sådan gik det til, da.....

Børnene spredtes til øst og til vest,
samledes tit, og så var der fest,
en fløj til månen, en anden til mars,
alle var fuld af spas.
Sådan gik det til, da.....

Og der blev grinet, der blev fortalt,
alting var muligt, intet for galt,
vi børn vi lytted', så øret faldt af,
vi savner det i dag.
Sådan gik det til, da.....

De fleste er borte, de gav os ballast,
de lærte os noget, der altid står fast,
er livet end svært, skal du ta' en dyst,
foran er alting lyst.
Sådan gik det til, da.....

Vi som er samlet, fremad skal se,
meget er hændt, og meget vil ske,
af slægten vi alle her hører til
stolt altid være vil.
Sådan gik det til, da.....

Slægten er stor, vi blir' fler' og fler',
vi mindes dem, der ej er her mer',
rejser os op for vores ophav,
takker for hvad, de gav.
Sådan gik det til, da farfar var ung,
farfar var ung, og farmor var ung,
rejser os op for vores ophav,
takker for hvad de gav.

Efter slægtsfesten skrev den lokale avis:

"Familie på llo til komsammen.

Jerslev: Fem generationer mødtes, da efterkommere af Martine og Carl Sørensen, Sterup, i weekenden mødtes til slægtsstævne på Jerslev Kro. Det var llo deltagere fra hele landet, enkelte endda fra Vesttyskland og helt fra USA.

Stævnet indledtes med kaffebord på Jerslev Kro. Senere var der arrangeret en gudstjeneste i Jerslev Kirke, hvor sognepræst P.W. Glasius prædikede.

Efter gudstjenesten blev der nedlagt kranse på Martine og Carl Sørensens gravsted på Jerslev Kirkegård.

Om aftenen spiste man på Jerslev Kro og familiemedlemmerne fik lejlighed til at lære hinanden at kende nærmere, da der blev spillet op til dans, som varede til ud på de små timer. Ældste deltager var Thorvald Sørensen på 83 år fra Kås, der er søn af Martine og Carl Sørensen. Yngste deltager var et-årige Jesper, søn af Jytte og Vagn Erik Jensen, Hjørring".



IX. Thorvald Sørensen og VI.E.l.a. Jesper Jensen.



I.

SØREN KRISTIAN SØRENSEN er født d. 20. februar 1882 i Underåre, Serritslev Sogn, og døde d. 30. juli 1948 i Moseby, Jetsmark Sogn.

Han blev gift d. 23. juni 1913 i Jetsmark med KAROLINE LARSEN, der er født d. 31. december 1890 i Moseby, Jetsmark Sogn, som datter af arbejdsmand Peder Zeuthen Larsen og hustru Ane Petrine Larsen, Moseby, 9440 Åbybro.

Bosat: Alderdomshjemmet, 9491 Pandrup.

Søren Kristian Sørensen gik i skole i Sterup, allerede som 9-årig fik han om sommeren plads ved landbruget, den følgende vinter var han hjemme, men havde derefter plads ved landbruget forskellige steder, bl.a. hos provsten i Vrå, hvor han kørte provsten rundt til de forskellige præster. På en sådan tur kom han også til Jetsmark, hvor de skulle overnatte, men han besøgte da sin moster Marie, der var gift med Mads Chr. Pedersen, som på daværende tid havde en ejendom i Moseby, den ejendom Søren Kristian Sørensen senere købte. Han har været elev på Haslev Højskole og tjente da til opholdet ved at fyre på skolen. Han aftjente sin værnepligt som trænkonstabel og var genindkaldt under første verdenskrig. Han har desuden været i Sverige, hvor han lærte teglbrænderfaget, da han kom hjem herfra, blev han bestyrer på Risager Teglværk i Jetsmark. Senere købte han mosteren og onklens ejendom for 10.000,00 kr. Bygningerne var i en dårlig forfatning og der var kun 1 hest. Her begyndte han som selvstændig, til at begynde med var søsteren Johanne husbestyrerinde for ham, senere søsteren Dorte. I 1913 flyttede Karoline ind og samme sommer blev de gift. Til ejendommen hørte et kalkværk, og samtidig med at drive ejendommen og kalkværket, begyndte han under første verdenskrig en større tørvefabrikation, der fortsatte til efter anden verdenskrig.

Ved hans død skrev en avis:

"Efter længere Tids Sygdom afgik Tørvefabrikant og Kalkbrænder Kr. Sørensen, Moseby, ved Døden i sit Hjem, 66 Aar gammel. Kr. Sørensen stammer fra Serritslev, og i sine unge Aar rejste han til Sverige for at lære Teglbrænderfaget. Da han kom hjem, blev han Bestyrer paa Risager Teglværk i Jetsmark. Efter sit Giftermaal i 1913 købte han Moseby Kalkværk, hvortil hørte Landbrug, og paa en dygtig og solid Maade kom han her til at øve sin Manddomsgerning. Under forrige Verdenskrig startede han endvidere en større Tørveproduktion og blev vel lidt blandt de mange Kunder for reel og god Behandling. Ogsaa i det offentlige blev Kr. Sørensens Evner taget i Brug. Han var Formand for Moseby Transformatorforening, i Bestyrelsen for Moseby Brugsforening, Hjælpekassen, Husmandsforeningen, Sygekassen og Medlem af Kornnævnet, endvidere i Bestyrelsen for Kaas Andelsmejeri i 15 Aar, hvoraf 5 Aar som Formand." Karoline Larsen gik i skole i Moseby og var derefter hjemme til giftermålet, om sommeren arbejdede hun i mosen. De første år efter giftermålet måtte hun foruden at passe hjemmet



hjælpe til med at bryde og brænde kalken, ligesom hun også tog del i arbejdet i landbruget og i mosen, senere blev der råd til at holde såvel pige som karle. Efter mandens død solgte hun ejendommen, købte et hus i Kås, hvor hun boede til februar 1977, da hun flyttede ind på Alderdomshjemmet i Pandrup.

I.A.

KARLO PEDER SØRENSEN er født d. 20. marts 1915 i Moseby, Jetsmark Sogn.
Han er bosat i København.

I.B.

SINE MARGIT SØRENSEN er født d. 29. juni 1923 i Moseby, Jetsmark Sogn.

Hun blev gift d. 15. oktober 1945 i Jetsmark med

KNUD BRIX KJELGAARD, der er født d. 23. maj 1921 i Løkken, Furreby Sogn, som søn af eksportør Peder Brix Kjølgaard og hustru Ida Marie Jensen, 9480 Løkken.

Bosat: Skansehøj, Horne, 9850 Hirtshals. Sine Margit Sørensen gik i Moseby Skole og har været elev på Danebod Højskole.

Hun har haft plads på Søborgs Konditori i Løkken i 2 år, hvorefter hun havde plads som husassistent i København ½ år, derefter kom hun tilbage til Søborgs Konditori, hvor hun var til giftermålet.

Knud Brix Kjølgaard begyndte skolegangen i Løkken og tog realeksamen fra Åbybro Realskole, hvorefter han uddannedes som ekspedient hos manufakturhandler Bak Mortensen, Løkken, derefter var han i 2 år ekspedient i Jens Bangs Skotøjsforretning, Løkken. Han uddannedes nu som slag-



ter hos slagtermester Jensen, Hjørring. I 1945 købte han slagterforretning i Tylstrup og drev den til 1959, da familien flyttede til Hirtshals, hvor han sammen med broderen Chr. Brix Kjelgaard startede Kjelgaards Fiskemelsfabrik, som de drev sammen til 1979, da Knud Brix Kjelgaard afhændede sin andel til broderen. I 1976 begyndte han sammen med sønnen Palle et røgeri, der nu har en anselig eksport og beskæftiger ca. 90.

I.B.1.

PALLE BRIX KJELGAARD er født d. 3. januar 1946 i Løkken.

Bosat: Bødkervænget, Horne, 9850 Hirtshals.

Palle Brix Kjelgaard tog 1966 studentereksamen fra Hjørring Gymnasium, i 1978 tog han H.D.-eksamen. 1966-1976 var han beskæftiget på kontoret på Kjelgaards Fiskemelsfabrik, hvorefter han sammen med faderen begyndte "Kjelgaards Røgeri", Hirtshals.



I.B.2.

LINA BRIX KJELGAARD er født d. 8. juni 1950 i Tylstrup, Ajstrup Sogn.

Bosat: Frilandsvej 14, 9800 Hjørring.

Lina Brix Kjelgaard tog studentereksamen fra Hjørring Gymnasium 1970 og læste derefter til fysioterapeut. Hun har i 1 år haft ansættelse på Skive Sygehus, derefter 2 år på sygehuset i Egedesminde, Grønland. Siden august 1978 har hun haft ansættelse på Hjørring Sygehus.



I.B.3.

METTE MARIE BRIX KJELGAARD er født d. 5. juni 1952 i Tylstrup, Ajstrup Sogn.



Hun blev gift d. 8. maj 1975 i Horne Kirke med JAN NIELSEN, der er født d. 19. oktober 1950 i Hirtshals som søn af formand Gunnar Andreas Nielsen og hustru Agnes Isaksen, Søndergade, 9480 Løkken.

Bosat: Toftagervej 41, Emmersbæk, 9850 Hirtshals.

Mette Marie Brix Kjelgaard tog realeksamen fra Hirtshals Skole og var derefter i 1 år elev på Århus Husholdningsskole.

Hun har i 2 år haft ansættelse som volontør på Hotel Australia, Vejle. I 1947 dimitterede hun fra Ankerhus Husholdningsseminarium og har nu ansættelse som husholdningslærer for Ungdomsskolen i Hirtshals, samtidig arbejder hun på kontoret på Kjelgårds Fiskemelsfabrik.

Jan Nielsen gik i skole i Hirtshals og uddannedes derefter som vodbinder. Han har desuden sejlet som matros på langfart. Siden sommeren 1979 har han været selvstændig fiskeskipper.

I.B.3.a.

RIKKE BRIX NIELSEN er født d. 9. oktober 1976 i Hjørring.

I.B.4.

SUSANNE BRIX KJELGAARD er født d. 16. juni 1959 i Hjørring.

Hun tog 1979 studentereksamen fra Hjørring Gymnasium og rejste derefter til England.



II.

JOHANNE MARIE SØRENSEN er født d. 18. maj 1883 i Underåre, Serritslev Sogn, og døde d. 21. april 1963 i Kås, Jetsmark Sogn.



Hun blev gift d. 6. december 1910 i Jerslev med JENS OLESEN CHRISTENSEN, der er født d. 8. august 1884 i Kås, Jetsmark Sogn, som søn af gårdejer Niels Kristian Christensen og hustru Inge Krestine Olesen, Rødehede, Kås, 9440 Åbybro, og han døde d. 7. januar 1963 i Kås, Jetsmark Sogn.

Johanne Marie Sørensen gik i skole i Hjelmsted. Den sommer hun var 6 år, havde hun plads som gåsepige, de følgende år havde hun plads hver sommer. Efter konfirmationen fortsatte hun som pige på forskellige gårde og blev uddannet som mejerske, hvorefter hun virkede som sådan nogle år. Hun var elev på Vrå Højskole og derefter kokkepige på en restauration i Frederikshavn, hun har desuden i en tid haft plads i huset hos mosteren Marie i Kås. Efter giftermålet arbejdede hun i mosen om sommeren.

Jens Olesen Christensen gik i skole i Rødehede og var derefter beskæftiget ved landbruget hjemme. Senere uddannedes han som garver og drev eget garveri i Mergelsbæk. Familien boede på en ejendom, som de drev samtidig med at passe garveriet. Ejendommen solgtes først i 1920-erne og de købte et mindre husmandsbrug på Kås Hede, som Jens Olesen Christensen drev, samtidig arbejdede han hos tørvefabrikant Chr. Brix, Kås, hvor han var beskæftiget ved forskelligt inden for tørveindustrien til 1940, da han måtte holde op på grund af sygdom. Ved Jens Olesen Christensens død skrev avisen:

"Jens Olesen Christensen, De gamles Hjem, er død på Brovst Sygehus, 78 år gammel.

Jens Olesen Christensen lærte som ung garverfaget, men da der blev mindre og mindre arbejde indenfor dette fag, købte han et husmandsbrug i Mergelsbæk. Da han solgte dette, flyttede parret til Kås, hvor han beskæftigede sig med forskelligt arbejde. For knap 3 år siden flyttede ægteparret ind på De gamles Hjem.

Jens Olesen Christensen var en flittig og udpræget ordensmand,

og var vellidt i alle kredse."

Ved Johanne Marie Sørensens død skrev avisen:

"Fru Johanne Olesen Christensen, enke efter arbejdsmand Jens Olesen Christensen, Kås, er død på De gamles Hjem i Pandrup, knap 80 år. Fruens død skete 4 måneder efter mandens død. Johanne Olesen Christensen har været en dygtig og meget energisk kone. Hun har været svagelig gennem flere år, og hun kunne kun gå ved hjælp af krykker."

II.A.

NIELS KRISTIAN CHRISTENSEN er født d. 8. august 1911 i Mergelsbæk, Jetsmark Sogn, og døde pinsedag d. 24. maj 1931. Han var landbrugsmedhjælper.



II.B.

ASTRID MARIE CHRISTENSEN er født d. 26. april 1914 i Mergelsbæk, Jetsmark Sogn.

Hun blev gift d. 27. december 1939 i Jetsmark med

RICHARDT HELVERSKOV POULSEN, der er født d. 9. november 1907 i Halvrimmen, Brovst Sogn, som søn af sadelmagermester Otto Poulsen og hustru Ane Marie Christensen, V. Hjermelev, 9700 Brønderslev.

Bosat: Elmevej 1, st. th., 4000 Roskilde.

Astrid Marie Christensen gik i forskellige skoler, bl.a. Kås, Pandrup og Lundegård. Hun var efter endt skolegang beskæftiget som husassistent i Mergelsbæk, derefter i Kås, hvorefter hun var servitrice på Pandrup Kro til 1933, da hun rejste til København og fik plads som kokkeenepige i et herskabshjem på Strandboulevarden. Her var hun i 3 år, hvorefter hun i 3 år var enepige hos lærer Laursen, Åbybro.

Richardt Helverskov Poulsen gik i skole i V. Hjermelev og var derefter beskæftiget ved landbruget på hjemegnen til november 1925. Han uddannedes nu som sadelmager hjemme hos faderen og efter at have lavet svendestykke i 1929, fortsatte



han i faderens forretning til 1939. Arbejdet var meget afvekslende, det bestod af såvel møbelarbejde som syning af seletøj til heste og selvbindersejl. Ofte udførtes arbejdet ude på gårdene, på de større gårde kunne arbejdet godt vare adskillige dage, der gjorde man først seletøjet istand, derefter kom turen til møbler og madrasser. I 1939 rejste han til Roskilde, hvor han fik ansættelse på F.D.B.s Sadelmageri, Træskori og Garveri. I 1939 var der beskæftiget 25 sadelmager-svende på værkstedet, Richardt Helverskov Poulsen arbejdede der til november 1974, men fra omkring 1950 var det mest madrasser og træsko som fremstilledes. I 1957 købte familien en kolonihave i havekolonien "Maglehøj", Roskilde, da denne blev nedlagt i 1963, fik de en have i havekolonien "Vestervang", Roskilde, her har de bygget hus, hvor de bor en stor del af sommeren.



II.B.1.

BRUNO HELVERSKOV POULSEN er født d. 11. februar 1941 i Roskilde.

Bosat: Skodsborgvej 83, 2942 Skodsborg.
Han er fritidspædagog.

II.B.2.

JØRGEN HELVERSKOV POULSEN er født d. 11. marts 1944 i Roskilde.

Bosat: Grønjordskollegiet, Grønjordsvej 23, 2300 København S.
Han er stud. psyk.

II.B.3.

HANNE LONE HELVERSKOV POULSEN er født d. 13. marts 1949 i Roskilde.

Bosat: Elmevej 1, st. th., 4000 Roskilde.
Hun er specialarbejder.

II.C.

KARLA CHRISTENSEN er født d. 14. april 1917 i Mergelsbæk, Jetsmark Sogn.

Hun blev gift d. 14. april 1938 i Jetsmark Kirke med

LARS NIELSEN VIKTOR PEDERSEN, der er født d. 13. oktober 1910 i Ulse som søn af murerarbejdsmand Jens Peder Pedersen og hustru Sofie Kamilla Nielsen, Albækshuset, Ulse, 4690 Haslev. Bosat: Skanseparken 68, 2. tv., 8400 Ebeltoft.

Karla Christensen gik i skole i Kås og var derefter beskæftiget som husassistent. Hun havde

først plads på hjemegnen, senere i St. Magleby på Amager samt i Gentofte. Efter giftermålet havde hun de første år husligt arbejde udenfor hjemmet. 1950-1965 var hun ansat på Grenå Dampvæveri som tekstilarbejder, derefter arbejdede hun på Grenå Mosteri til 1968.

Lars Nielsen Viktor Pedersen gik i Ulse Kommuneskole og var derefter beskæftiget ved landbruget 1 år. Fra 1. marts 1926 til 1. marts 1928 var han i gartnerlære på grevskabet Bregentved, derefter hos gartner Mortensen, Ringsted, til 1. marts 1930. Efter læretiden havde han plads forskellige steder, først i Købehavns omegn, senere i Slagelse til 1940, da han blev bestyrer af en frugtplantage i Skørping 1 år, det følgende år var han bestyrer af en frugtplantage i Vemb. 1942-1947 havde han forskelligt arbejde, 1947-1950 havde han ansættelse hos gartner Rasmussen, Grenå, hvorefter han var beskæftiget som tekstilarbejder på Grenå Dampvæveri til 1969, derefter på Kraeutlers Væveri i Grenå til 1974, hvorefter han ansættelse hos Arne Gruhn på Grenå Tekstilfabrik, Grenå, hvor han stadig er.



II.C.1.

BIRGITH KAAS PEDERSEN er født d. 4. december 1941 i Vemb.

Hun har været gift med

DAN BUSH, men ægteskabet er senere opløst.

Bosat: R.T.2. Box 199 B Sante Fe N.M. 87501 U.S.A.

Birgith Kaas Pedersen er håndvæver.

II.C.1.a.

KATRINE VENDY BUSH er født d. 2. marts 1966 i Albuquerque.

II.C.1.b.

JANEKI BUSH er født d. 18. oktober 1968 i Terenia, Italien.



II.D.

INGRID CHRISTENSEN er født d. 14. april 1917 i Mergelsbæk, Jetsmark Sogn.

Hun blev gift d. 19. oktober 1941 i Jetsmark med HARDING OSKAR JENSEN, der er født d. 17. august 1916 i Ålborg som søn af fabriksmester Jens Christian Jensen og hustru Karoline Rodt, 9000 Ålborg.

Bosat: Ryesgade 44, 3. th., 9000 Ålborg.

Ingrid Christensen gik i skole i Kås og var derefter beskæftiget som husassistent. Hun havde først plads i Kås, derefter i Pandrup til 1936, hvorefter hun havde plads som stuepige på Missionshotellet i Colbjørnsensgade, København. Senere havde hun plads som kokkeenspige i et herskabshjem i Hellerup til giftermålet. Efter at børnene blev store var hun i ca. 10 år beskæftiget som rengøringsassistent, hvorefter hun i 5 år havde ansættelse på Theodorsminde Søskendehjem i Ålborg. 1967-1977 var hun ansat i kantinen ved firmaet Volvo.



Harding Oskar Jensen gik i Ryesgade Skole i Ålborg og udlærtes derefter som gartner, først 2 år hos gartner Krogh Sørensen, Hadsundvej, Ålborg, derefter hos gartner Nielsen, Øverød, senere på nabogartneriet til 1935 og derefter i Vedbæk til 1936. 1938-1956 var han ansat som chauffør ved Obels Tobaksfabrikker, derefter arbejdede han på havnen ved København - Ålborg-ruten til 1971, da han fik ansættelse ved Ålborg Havnevæsen, hvor han stadig er.

II.D.1.

TONNY VALTHER JENSEN er født d. 18. februar 1935 i Kås, Jetsmark Sogn.



Han blev gift d. 19. oktober 1957 i Ålborg med ESTHER MINNA ANDERSEN, der er født d. 19. november 1934 i Ålborg som datter af arbejdsmand Aksel Andersen og hustru Karen Nielsen, 9000 Ålborg.

Bosat: Havesangervej 20, 9310 Vodskov.

Tonny Valther Jensen gik i skole i Ålborg og afsluttede skolegangen med mellemskoleeksamen. 1951-1956 udlærtes han som blikkenslager og rørslægger ved firmaet Blikkenslagernes Andelsselskab, Ålborg. Han aftjente sin værnepligt ved flyvevåbnet i Værløse fra 1. maj 1956 til 1. maj 1958 og hjemsendtes som oversergent. Han arbejdede nu som blikkenslager til 1964 og var i samme periode faglærer ved Teknisk Skole i Ålborg. Han har siden 1. oktober 1964 haft ansættelse som montør ved B.P. Gas, Århus, med virkeområde hovedsagelig nord for linien Randers-Holstebro.

Esther Minna Andersen gik i skole i Ålborg og sluttede med realeksamen i 1951, hvorefter hun udlærtes som ekspeditrice i Villy Frederiksens Kjoleforretning, Ålborg. Efter endt læretid fortsatte hun samme sted til december 1958.

II.D.1.a.

PETER JENSEN er født d. 24. januar 1959 i Ålborg.

Han er stud. scient. og bor p.t. i Århus.



II.D.1.b.

ANN JENSEN er født d. 9. juli 1962 i Ålborg.

II.D.1.c.

BRITT JENSEN er født d. 9. juli 1962 i Ålborg.

II.D.2.

INGE JENSEN er født d. 10. september 1942 i Ålborg.
Hun blev gift d. 15. februar 1964 i Ålborg med
OLUF GEJR REINHOLD LARSEN, der er født d. 12. juli 1939 i
Hasseris som søn af arkitekt Albert Larsen og hustru Magda
Eleonora Olesen, Mariendalsvej 4, Vejgård, 9000 Ålborg.
Bosat: Fjordparken 15, 4000 Roskilde.



Inge Jensen sluttede skolegangen med realeksamen i 1959 og uddannedes derefter på kontoret ved Knud Engsig, Ålborg. Efter endt uddannelse var hun i 1963 3 måneder elev på Hadsten Husholdningsskole, hvorefter hun igen havde ansættelse ved Knud Engsig, Ålborg, til 1. februar 1964. Fra 1. marts 1964

til 1. august 1966 var hun ansat som advokatsekretær i Brønshøj, derefter kontorassistent på Det kongelige Danske Kunstakademi til 31. august 1971. Hun har senere haft deltidsbeskæftigelse på Jyllinge Skole, i 2 år var hun sekretær ved Roskilde Amtssygehus.

Oluf Gejr Reinhold Larsen afsluttede skolegangen med realeksamen. Fra 1. april 1957 til 1. april 1961 udlærtes han som tømrer hos tømrermester Svend Pedersen, Kærby ved Ålborg. Efter endt læretid var han beskæftiget som tømrersvend og læste samtidig til bygningskonstruktør på Ålborg Tekniske Skoles dagskole for bygningshåndværkere, Bygmesterskolen, hvorfra han dimitteredes som bygningskonstruktør d. 30. marts 1962. Han fik herefter ansættelse på tegnestuen hos arkitekt Arne Kjær, Ålborg, hvor han var til 31. juli 1963. Den 17. december 1968 dimitterede han fra Det kongelige Akademi for de skønne kunster som arkitekt med byplan som speciale. Fra sommeren 1968 til 31. oktober 1970 var han ansat i Boligministeriet. Han har siden 1. november 1970 haft ansættelse som afdelingsarkitekt ved byplanlægningen i Roskilde.

II.D.2.a.

JEPPE GEJR LARSEN er født d. 1. februar 1967 i København.

II.D.2.b.

MIKKEL GEJR LARSEN er født d. 1. oktober 1970 i København.

II.E.

ERIK DION CHRISTENSEN er født d. 28. juni 1927 i Pandrup, Jetsmark Sogn.



Han blev gift d. 3. juni 1951 i Jetsmark med MARIE JENSINE KLEMMENSEN, der er født d. 23. oktober 1927 i Mergelsbæk, Jetsmark Sogn, som datter af landmand Kresten Magnus Klemmensen og hustru Anna Kristense Larsen, Mergelsbæk, 9440 Åbybro.

Bosat: Karensvej 7, 2. th., 8220 Brabrand.

Erik Dion Christensen gik i skole i Kås og var derefter beskæftiget ved landbruget på hjemegnen, senere i Birkelse samt $\frac{1}{2}$ år på Holtegård i Holte. 1946-1951 var han beskæftiget som industriarbejder på forskellige fabriker i Sverige. I 1951 fik han arbejde på Grenå Dampvæveri og var her til 1969, da familien flyttede til Århus, hvor han fik ansættelse på Viggo Holms Tekstilfabrik, den nuværende Århus Tekstilfabrik, hvor han stadig er. Han er tillidsmand på fabriken. Da han fik ansættelse på fabriken, var han den 9. arbejder, nu er ca. 80 beskæftiget der.

Marie Jensine Klemmensen gik i skole i Mergelsbæk og havde derefter plads som husassistent i forskellige herskabshjem i Ålborg til giftermålet. Hun har siden 1973 været beskæftiget som rengøringsassistent og siden 1974 på plejehjemmet Møllegården.

II.E.1.

TOVE CHRISTENSEN er født d. 12. juli 1957 i Grenå.

Bosat: Venøvej 5, Tilst, 8381 Mundelstrup.

Tove Christensen afsluttede skolegangen med 10. klasse fra Gjellerup Skole, i 1975 tog hun 1-årig handelseksamen fra Århus Handelsskole. Hun er beskæftiget som syerske ved firmaet Skovbon, Brabrand.

II.E.2.

JAN CHRISTENSEN er født d. 1. januar 1962 i Grenå.

Han sluttede skolegangen med 10. klasse fra Nordgårdskolen i Århus i 1979.

III.

CHRISTIAN FREDERIK SØRENSEN er født d. 31. august 1884 i Underåre, Serritslev Sogn, og døde i 1969, han er begravet i Jerslev.

Han kom allerede som dreng ud at tjene og efter konfirmationen fortsatte han nogle år ved landbruget, hvorefter han havde forskelligt arbejde de følgende år. Han arbejdede bl.a. ved bygning af jernbaner o.l. rundt om i landet, han var også med til at bygge den første Lillebæltsbro, senere gik han rundt over hele landet som skærslipper. De sidste 7 år han levede, boede han i Horsens.

IV.

BERTA MINE SØRENSEN er født d. 31. august 1884 i Underåre, Serritslev Sogn, og døde 1898 samme sted.

V.

FREDERIKKE SØRENSEN er født d. 31. marts 1886 i Underåre, Serritslev Sogn, og døde 1929, hun er begravet i Jerslev. Hun var gift med PETER ALBRECKTSEN PEDERSEN, der er født d. 29. april 1882 og døde i 1930, han er begravet i Jerslev. Peter A. Pedersen var gårdmand på Sterup Vestermark.



V.A.

DAGMAR MARGRETHE PEDERSEN er født d. 22. februar 1906 i Krattet, Jerslev Sogn, og døde d. 16. oktober 1957, hun er begravet i Jerslev.



Hun var gift med JOHAN CHRISTIAN JENSEN MØLL, der er født d. 22. oktober 1873 og døde d. 18. oktober 1947 i Sterup, Jerslev Sogn. Johan Christian Jensen Møll var smedemester.

V.A.1.

NIELS ERIK JENSEN MØLL er født d. 9. august 1939 i Sterup Vestermark, Jerslev Sogn. Han blev gift d. 25. april 1964 i Brønderslev med LIS MØRCH JØRGENSEN, der er født d. 15. november 1940 i Brønderslev som datter af postbud Svend Peter Mathias Jørgensen og hustru Erla Margrethe Mørch, Dalgasgade 18, 9700 Brønderslev.

Bosat: Vangen 47, 9400 Nørresundby.



Niels Erik Jensen Møll tog 1956 realeksamen fra Brønderslev Kommuneskole, hvorefter han i 1 år sejlede som ungtjener i udenrigsfart. I 1962 dimitterede han fra Hjørring Seminarium. Han aftjente sin værnepligt ved Dronningens Livregiment i Nr. Uttrup. Fra 1. november 1963 til 30. juni 1970 var han ansat som lærer ved Gl. Lindholm Skole under Sundby-Hvorup Kommune. Han har siden 1. juli 1970 været viceskoleinspektør ved Løvvangskolen i Nørresundby under Ålborg kommunale Skolevæsen. Lis Mørch Jørgensen tog 1957 realeksamen fra Brønderslev Kommuneskole, hvorefter hun var sekretær på Hjørring Ungdomsskole til 1. august 1959. I 1963 dimitterede hun fra Hjørring Seminarium og havde fra 1. juli 1963 til 31. juli 1968 ansættelse ved Sundby-Hvorup Skolevæsen, derefter ved Seminarie-skolen i Ålborg til 31. juli 1971. Fra 1. august 1971 fik hun ansættelse ved Løvvangskolen i Nørresundby og har siden 1. juli 1977 været overlærer samme sted.

V.A.l.a.

JOHN MØRCH MØLL er født d. 16. juni 1970 i Ålborg.

V.A.1.b.

LONE MØRCH MØLL er født d. 30. maj 1974 i Ålborg.

V.B.

CHARLES AHLMANN PEDERSEN er født d. 28. oktober 1907 i Vrå.



Han blev gift første gang d. 30. marts 1930 i Jerslev med MARGRETHE MARIANE JOSEFSEN, der er født d. 9. december 1904 i Sterup, Jerslev Sogn, som datter af skrædder Kresten Josefesen og hustru Kirsten Marie, Sterup, 9740 Jerslev J., og hun døde d. 6. juli 1935 i Hjørring.

Charles Ahlmann Pedersen blev derefter gift med ERNA JULIE KIRSTINE JENSEN.

Dette ægteskab opløstes i 1946.

Charles Ahlmann Pedersen blev gift 3. gang d. 29. maj 1949 i Kølkhjør med

OLIVIA JAKOBSEN, der er født d. 30. maj 1908 i Brudager som datter af mejerist Niels Adolf Jakobsen og hustru Stanislava Manovzaska, Brudager, 5882 Vejstrup.

Bosat: Grønnegården, Violskrænten 12, 8500 Grenå.

Da Charles Ahlmann Pedersen var 11 år, solgte forældrene gården Fladkær, og Charles begyndte at klare sig selv, Han arbejdede ved landbruget og havde plads på forskellige gårde i Vendsyssel. Da han var 18 år, rejste han til Lolland, hvor han i 1 år var elev på Lille Købelev ved Nakskov, derefter i 1½ år elev på herregården Rosendal ved Fakse, som ejedes af greve Knuth Vinterfeldt. Han aftjente sin værnepligt ved Den kongelige danske Livgarde fra 10. maj 1928 til 10. marts 1929.

Efter hjemsendelsen arbejdede han ved forskellige entreprenører, bl.a. hos entreprenørfirmaet C.C. Thomsen & Søn, Ålborg, hvor han var arbejdsformand på Ålborg Flyveplads under den tyske besættelse. I efteråret 1945 begyndte han at arbejde i brunkulslejerne i Trolldhede, i 1946 fik han arbejde i Søby, også med brunkul og i 1948 købte han et marketenderi i Søby. I Søby blev han begravet ved et sandskred og fik der-

efter et længere hospitalsophold, hvorfor han ikke måtte arbejde i brunkullene mere og helligede sig så marketenderiet. Marketenderiet drev ægteparret til 1954, da brydningen af brunkul var ved at ebbe ud. De rejste nu til Svendborg, hvor de fik arbejde på Hotel Stella Møris, Olivia Jakobsen som køkkenchef og Charles Ahlmann Pedersen som overtjener, her var de i 5 år, hvorefter Charles Ahlmann Pedersen i 6 år var tjener på Hotel Rudkøbing på Langeland, men måtte så holde op på grund af sygdom. Efter lo måneders ophold på Ortopædisk Hospital i Odense arbejdede han på et beskyttet værksted i Svendborg i 3 år, men måtte derefter opgive arbejdet. Ægteparret flyttede derefter til Grenå, hvor de nu bor i en pensionistbolig.

V.B.1.

INGER PEDERSEN er født d. 15. august 1930 i Sterup, Jerslev Sogn.

Hun blev gift d. 6. juni 1961 i Jerslev Kirke med

KNUD ERNST CHRISTENSEN, der er født d. 9. september 1927 i Svennum, Jerslev Sogn, som søn af gårdejer Søren Holm Christensen og hustru Asta Jensen, Søndergård, Svennum, 9740 Jerslev J.

Bosat: Halvorsmindevej 7, 9800 Hjørring. Inger Pedersen gik i skole i Thise, Ålborg og Sterup og havde derefter plads som husassistent, først i Sterup, senere i Hjørring og i Karleby ved Grenå. Sommeren 1950 var hun elev på Tommerup Højskole og i 1953 elev på Fårevejle Sygeplejehøjskole. 1953-1956 uddannedes hun

som sygeplejerske på Grenå Sygehus, supplerede på Filadelfia, Skt. Josef Hospital i København og på Marselisborg Hospital i Århus. Hun var færdiguddannet d. 1. november 1957, hvorefter hun var assistent på Kjellerup Sygehus til maj 1961, hun har siden oktober samme år haft ansættelse på Hjørring Sygehus.

Knud Ernst Christensen gik i skole i Jerslev og var derefter beskæftiget ved landbruget hjemme, til han vinteren 1947-1948 blev elev på Tommerup Højskole. Han var nu atter hjemme, til han indkaldtes til militærtjeneste ved 3. regiment i Viborg fra 11. maj 1948 til juli 1949. Efter hjemsendelsen var han atter hjemme, til han vinteren 1956-1957 blev elev på Hammerum Landbrugsskole, derefter atter hjemme til 1961. Han har siden 1. januar 1962 haft ansættelse som civilarbejder ved Nordjysk Parkområde, Hjørring.

V.B.1.a.

LONE LOUISE CHRISTENSEN er født d. 8. december 1963 i Hjørring.



V.B.1.b.

SØREN HOLM CHRISTENSEN er født d. 15. oktober 1966 i Hjør-
ring.

V.B.2.

ELSE PEDERSEN er født d. 31. august 1931 i Tise.
Hun blev gift første gang d. 15. maj 1952 i Voldby ved Grenå
med

ANDERS JEP ESKILDSEN, der er født d. 7. august 1923 i Thorsø
ved Grenå, som søn af gårdejer Karl Eskildsen og hustru Dag-
mar Augusta Sørensen.

Ægteskabet opløstes d. 19. januar 1977, hvorefter Else Peder-
sen d. 12. november samme år blev gift i Grenå Kirke med
KARL AAGE SØRENSEN, der er identisk med XIII.B., se der.



V.B.2.a.

ANNIE JEP ESKILDSEN er født d. 9. februar 1959 i Århus.
Bosat: Markedsgade 44, 8500 Grenå.

Annie Jep Eskildsen tog 1976 realeksamen fra Nørrehedes Fæl-
lesskole i Voldby, det følgende år var hun hjemme, hvorefter
hun 1977 begyndte at læse H.F.

V.B.3.

ERNA ELISE PEDERSEN er født d. 27. januar
1933 i Manne, Tise Sogn, og døde d. 16.
februar 1973 i Grenå.

Hun var gift med
FREDE MØRK ANDERSEN, der er postbud.
Der var 1 barn i ægteskabet.



V.B.4.

HENNING FLADKJÆR PEDERSEN er født d. 13. marts 1940 i Ålborg. Bosat: 23 Gavin Street, Ellerslie, Auckland, New Zealand.

Henning Fladkjær Pedersen gik i forskellige skoler, 7 ialt. Efter endt skolegang udlærtes han som kommis i Ålsø Brugsforening. Han aftjente sin værnepligt ved Livgarden, i 1961 var han med F.N. styrkerne i Gaza. I 1964 rejste han til New Zealand, hvor han først havde forskellige stillinger, bl.a. som ekspedient i en herreekviperingsforretning, han illustrerede for et blad, arbejdede for fjernsynet og som fængselsbetjent. Senere gik han ind i hotelbranchen og er nu underdirektør for et stort hotel. Han har adopteret en af de indfødte Maorier, som var forældreløs. Drengen var 6 år gammel, da han blev adopteret, han studerer nu medicin, hans navn er William.



V.C.

ESTER MARTINE PEDERSEN er født d. 20. december 1909 i Krattet, Jerslev Sogn.

Hun blev gift d. 31. januar 1933 i Jerslev med

CHRISTIAN STENBRO, der er født d. 25. juli 1897 i Tårs som søn af gårdejer Frederik Andersen (Stenbro) og hustru Martine Pedersdatter, Stenbro, 9830 Tårs. Bosat: Idræts Allé 115, 9800 Hjørring.

Ester Martine Pedersen gik i skole i Sterup og var derefter beskæftiget som husassistent forskellige steder, bl.a. 4 år i Haslev på Sjælland.

Christian Stenbro er født Andersen men fik ved bevilling i 1918 ret til at føre familienavnet Stenbro. Han har gået i skole i Ø. Svendstrup og var derefter beskæftiget ved landbruget hjemme. Senere havde han plads på Sjælland og Fyn. Han aftjente sin værnepligt ved infanteriet i Ålborg og Esbjerg 1915-1916. Han har været elev på Vejstrup Højskole på Fyn. I 1932 købte han en ejendom på 24 tdr. land i Svennum, derefter boede de forskellige steder og havde forskellige ejendomme til 1952, da de købte Landlyst på Fuglsig Mark ved Hjørring, denne ejendom var på 20 tdr. land og de drev den til 1963, da de solgte og flyttede til Hjørring.



V.C.1.

BENTE STENBRO er født d. 26. august 1933 i Jerslev. Hun blev gift d. 12. september 1953 i

Tårs med

HARALD OLESEN, der er født d. 22. december 1926 i V. Hæsinge som søn af pastor Thorvald Olesen og hustru Helga Nikoline Holm Jørgensen, 5856 Ryslinge.

Bosat: Karensminde, Torvegdyden 22, V. Hæsinge, 5672 Broby.

Bente Stenbro gik i skole i Ø. Vrå, sommeren 1947 var hun elev på Stidsholt Efterskole. Hun var herefter beskæftiget som husassistent og havde i 1 år plads på Præstholmsslund ved Haslev, 1 år på Brahetrolleborg og 1 år på Tybrind. Sommeren 1953 var hun elev på Rødding Højskole.

1966-1977 var hun halvdagsbeskæftiget som presserske på konfektionsfabriken Alstone i V. Hæsinge.

Harald Olesen gik i V. Hæsinge Friskole, til han var 11 år, derefter i Oksbøl Friskole. Efter endt skolegang var han beskæftiget ved landbruget 1 år, hvorefter han var elev på Skibelund Efterskole vinteren 1942-1943. Han fortsatte ved landbruget og var vinteren 1947-1948 på Uldum Højskole. Efter højskoleopholdet fortsatte han igen ved landbruget og havde plads i Jylland samt i Horne på Fyn til marts 1950, da han overtog Karensminde, der var på 39 tdr. land, i forpagtning. Vinteren 1951-1952 var han elev på Korinth Landbrugsskole. I 1960 købte han Karensminde, i 1964 tilkøbtes yderligere 8 tdr. land og i 1971 6½ tdr. land, i 1972 frasolgte 2 tdr. landmose. I 1969 blev der bygget nyt svinehus til ca. 100 svin, i 1975 tilbyggedes 90 kvadratmeter, som i 1978 er lavet om til spaltestald til 35-40 kvier. De øvrige bygninger er i årenes løb blevet moderniseret.



V.C.1.a.

ANNEGRETE OLESEN er født d. 2. januar 1957 i Fåborg.

Hun begyndte skolegangen i V. Hæsinge Friskole, tog 1973 realexamen fra Pontoppidanskolen i Broby og 1976 studentereksamen fra Vestfyns Gymnasium i Glamsbjerg, hvorefter hun påbegyndte studiet til agronom på Landbohøjskolen.

V.C.1.b.

JENS STENBRO OLESEN er født d. 23. februar 1960 i Fåborg.

Han begyndte skolegangen i V. Hæsinge Friskole, fortsatte i V. Hæsinge Kommuneskole og sluttede skolegangen med 9. klasse fra Pontoppidanskolen i Broby. 1977-1978 var han elev på Korinth Landbrugsskoles Grundskole og er nu beskæftiget ved landbruget.

V.C.2.

HENNY EDNA STENBRO er født d. 17. oktober 1934 i Jerslev. Hun blev gift d. 1. april 1969 i Hjørring med KJELD ERIKSEN, der er født d. 6. juli 1938 i Dorf, Dronninglund Sogn, som søn af lærer Holger Eriksen og hustru Sørine Sørensen, Dorf, 9330 Dronninglund.

Bosat: Martin A. Hansens Vej 16, 9460 Brovst.

Henny Edna Stenbro var sommeren 1950 elev på Salling Ungdomsskole i Jebjerg og fra 1. november 1952 til 1. juli 1953 på Vrå Højskole. I 1957 dimitterede hun fra Gedved Seminarium, hvorefter hun var ansat ved Ålborg Skolevæsen til 31. juli 1969, hun har siden haft ansættelse ved Brovst Skolevæsen.

Kjeld Eriksen tog 1954 realeksamen fra Dybvad Realskole. I 1961 dimitterede han fra Silkeborg Seminarium og var derefter ansat ved Hasle Skole ved Århus fra 1. august 1961 til 1. marts 1968, hvorefter han fik ansættelse som lærer under børne- og ungdomsforsorgen ved skole- og behandlingshjemmet Kokkedal i Brovst, hvor han stadig er.



V.C.2.a.

CHRISTIAN STENBRO ERIKSEN er født d. 12. november 1970 i Brovst.

V.C.2.b.

RIKKE STENBRO ERIKSEN er født d. 15. maj 1973 i Brovst.

V.C.3.

JØRN STENBRO er født d. 30. april 1939 i Tårs.
Han blev gift d. 28. juli 1962

i Hjørring med
HANNE LUND NIELSEN, der er født
d. 11. april 1940 i Hjørring
som datter af typograf Frode
Lund Nielsen og hustru Anna
Mogensen, 9800 Hjørring.
Bosat: Hvidgranvej 16, 9800
Hjørring.



Jørn Stenbro gik i skole i Tårs.
1953-1957 uddannedes han som
kommis hos købmand Iversen,
Tårs, hvorefter han havde an-
sættelse som kommis i Hjørring
i 2 år. I 1964 dimitterede han

fra Hjørring Seminarium og var derefter ansat på Tårs Cen-
tralskole til 1970. Fra 1. august samme år fik han ansættelse
ved Vestre Skole i Hjørring, desuden fik han fra 1. januar
1971 deltidsansættelse som erhvervsvejleder og fra 1. august
1973 som skolekonsulent for Hjørring Skolevæsen, disse tre
erhverv udgør en samlet stilling.

Hanne Lund Nielsen tog 1956 realeksamen i Hjørring, hvorefter
hun uddannedes på et advokatkontor i Hjørring. Fra 1. oktober
1960 fik hun ansættelse som lægesekretær på Hjørring Sygehus,
hvor hun stadig er.

V.C.3.a.

LISE STENBRO er født d. 5. december 1964 i Hjørring.

V.C.3.b.

HELLE STENBRO er født d. 28. maj 1969 i Hjørring.

V.D.

CARL ALBERT PEDERSEN er født d. 6. december 1913 i Krattet,
Jerslev Sogn.

Han blev gift d. 2. november 1941 i Christiansfeld med
MARIE KIRSTINE JENSEN, der er født d. 14. juni 1917 i Rise
som datter af landarbejder Christian Jensen og hustru Andrea
Jakobsen, Bojskov, 6070 Christiansfeld.

Bosat: Jenle, Bojskovvej, 6070 Christiansfeld.

Carl Albert Pedersen gik i skole i Sterup. Allerede som lo-
årig fik han plads på gården Pinden i Mylund og var her til
konfirmationen. Lønnen var foruden kost og logi 50 kr. om
året, samt de strømper han kunne slide. Efter konfirmationen
fortsatte han ved landbruget og havde først plads på hjem-
egnen, derefter i Hemmelev ved Roskilde, til han indkaldtes

til militærtjeneste ved infanteriet i Odense fra 24. november 1934 til juli 1935. Efter hjemsendelsen var han hjemme og bestyrede fødehjemmet for søsteren Dagmar til 31. oktober 1937, hvorefter han i $\frac{1}{2}$ år havde plads i Hjortkær. Fra 1. maj 1938 til 1. maj 1940 var han fodermester på Toftegård i Christiansfeld, derefter på Bojskovgård, Christiansfeld 1 år og på Klostergård i Hejls til maj 1946. Det følgende år havde han plads på Hustedgård i Verst, og var derefter fodermester på Kjeldergård ved Christiansfeld til maj 1962, hvorefter han fortsatte som landarbejder samme sted til januar 1977. I 1947 købte han hustruens barndomshjem i Bojskov, hvortil hørte ca. 2 tdr. land. Til 1970 havde de både grise og et par køer, som han passede sammen med arbejdet.



Marie Kirstine Jensen gik i skole i Aller og havde herefter plads som husassistent forskellige steder i Sønderjylland, først på Kjeldergård i Bojskov, derefter i Hjortkær ved Åbenrå og senere i Christiansfeld og på Nørregård i Anslet. Efter giftermålet har hun haft deltidsarbejde på gårde, hvor manden var fodermester. I 1963 uddannedes hun som sygemedhjælper og virkede som sådan på Tyrstrup Alderdomshjem til 1970, da hun blev bestyrer af samme.

V.D.1.

BENT PEDERSEN er født d. 22. august 1942 i Bojskov, Tyrstrup Sogn.

Han blev gift d. 28. marts 1970 i Sønderborg med

BENTHE LARSEN, der er født d. 27. august 1945 i Sønderborg som datter af maskininspektør Hans Ulrik Nikolaj Larsen og hustru Ella Elley, 6400 Sønderborg.

Bosat: Grønhøjgårdsvej 91, 2630 Tåstrup.

Bent Pedersen begyndte skolegangen i Hejls, fortsatte i Bojskov Skole og tog 1958 mellemkoleeksamen fra Christiansfeld Realskole. Han uddannedes som kommis hos isenkræmmer Harald Dall, Christiansfeld og tog samtidig handelsmedhjælpereksamen fra Christiansfeld Handelsskole. Han aftjente sin værnepligt ved Slesvigske Fodregiment i Haderslev fra 2. maj 1962 til 30. april 1964 og hjemsendtes som sergent. Fra 1. april 1964 til 30. april 1965 var han ekspedient hos isenkræmmer Lorenz Andersen, Sønderborg, det følgende år havde



han plads i Gråsten. Den 24. juni 1968 fik han H.H.-eksamen fra Sønderbog Handelsskoles Gymnasieafdeling og havde derefter ansættelse ved S.A.S., København til 30. juni 1970, de første 9 måneder dog i Stockholm. 1969 begyndte han merkonom studiet og tog eksamen i regnskabsvæsen i juni 1971. Fra 1. juli 1970 til 31. august 1973 var han ansat ved oliefirmaet Texaco's Hovedkontor i København. 1971-1972 tog han på aftenkursus adgangsprøve til H.D., 1972-1976 læste han H.D. i regnskabsvæsen ved Handelshøjskolen i København og fik diplomprøven i regnskabsvæsen. Han har siden 1. september 1973 haft ansættelse som revisor ved revisionsfirmaet Aunstrup & Harder, København, samtidig med at passe sit arbejde har han siden 1976 læst til statsautoriseret revisor. Bente Larsen gik i skole i Sønderborg og havde efter endt skolegang plads som husassistent til november 1961, hvorefter hun arbejdede på en fabrik til maj 1962. De følgende 3 år var hun ekspeditrice i Cykelkompagniet, Sønderborg. I juni 1966 tog hun handelseksamen fra Sønderborg Handelsskole og i juni 1968 H.H. samme sted. Hun fik nu ansættelse som kontorassistent i firmaet P. Riggelsen A/S, Tønder, og var her til april 1970, da hun blev regnskabsassistent ved Lufthansa i København. Hun har siden 1. maj 1978 været bogholder ved Grafisk Maskinfabrik Herlev A/S, Greve Strand. I 1976 tog hun merkonomeksamen i regnskabsvæsen fra Købmandsskolen i København.

V.D.1.a.

ANNE-DORTHE PEDERSEN er født d. 8. september 1977 i Glostrup.

V.D.2.

PER ALBERT PEDERSEN er født d. 14. juni 1947 i Hejls.



Han blev gift d. 16. maj 1970 i Tyrstrup med INGE LARSEN, der er født d. 7. oktober 1949 i Sønderborg som datter af maskininspektør Hans Ulrik Nikolaj Larsen og hustru

Ella Elley, 6400 Sønderborg. Ægteskabet opløst i 1975.

Bosat: Lille Trævej 10, 8670 Låsby.

Per Albert Pedersen gik i skole i Tyrstrup og sluttede skolegangen med 8. klasse, hvorefter han var beskæftiget ved landbruget i 1½ år. Fra 1. november 1963 til 1. november 1967 uddannedes han som smed hos smedemester P.H. Christiansen, Hjerndrup ved Christiansfeld, derefter arbejdede han som smedesvend i Sønderborg til 1. februar 1968. Han aftjente sin værnepligt ved Slesvigske Fodregiment i Haderslev fra 4. februar 1968 til 28. december samme år. Efter hjemsendelsen fik han ansættelse som montør ved J.F.-fabrikken, Sønderborg, og var her til 20. august 1970, da han blev elev på Sønderborg Håndværkerskole, hvorfra han tog U.T.F.-eksamen sommeren 1971. Fra 1. juli 1971 til 1. februar 1973 drev han egen smedeforretning i Kolding, derefter var han værkførerassistent ved J.F.-fabrikken i Sønderborg til september 1975, da han på Kolding tekniske Skole begyndte uddannelsen som maskintekniker. Han har siden 1. juli 1976 haft ansættelse som teknisk konsulent i I.S.S. ved Det danske Rengøringselskab.

V.D.2.a.

CHRIS ALBERT PEDERSEN er født d. 11. juli 1971 i Kolding.

V.D.3.

KIRSTEN ANDREA PEDERSEN er født d. 24. oktober 1948 i Hejls.

Hun blev gift d. 8. august

1970 i Tyrstrup Kirke med HENRY NISSEN BOYSEN, der er født d. 26. januar 1945 i Tyrstrup som søn af husmand Broder Boyesen og hustru Ellen Marie Nissen, Tyrstrup Nord, 6070 Christiansfeld.

Bosat: Højvang Nord 34, 6580 Vamdrup.

Kirsten Andrea Pedersen gik i skole i Tyrstrup. Fra 1. januar 1963 til 31. december 1966 uddannedes hun som ekspeditrice hos manufakturhandler Poul Schmidt, Christiansfeld, hvorefter hun var ekspeditrice samme sted til 30. juni 1967. Hun fik nu ansættelse i Sønnechsens Varehus, Åbenrå, og var her til 30. april 1970, derefter i Sdr. Stenderup Brugsforening til 31. oktober 1973. Fra 1. december 1973 til 31. juli 1976 var hun beskæftiget på kontoret ved firmaet Maltorp, Vamdrup. Hun har siden 1. august 1976 haft ansættelse på Vamdrup Revisionskontor.

Henry Nissen Boysen gik i skole i Tyrstrup og Christiansfeld. 1959-1963 uddannedes han i kolonialbranchen hos købmand Chr. Jepsen, Christiansfeld, og tog samtidig handelsmedhjælper-



eksamen. Efter endt læretid havde han plads som kommis i Broballe Brugsforening ved Nordborg til august 1967, kun afbrudt af militærtjeneste ved Jysk Telegrafregiment i Århus fra 2. december 1964 til slutningen af januar 1966. Han var elev på Andelsskolen i Middelfart fra 1. august 1967 til 31. december samme år, derefter kommis i Hejls Brugsforening til 30. april 1970 og uddeler i Sdr. Stenderup Brugsforening til november 1973. Han har nu ansættelse ved Top Ti Dybfrost i Vamdrup.

V.D.3.a.

RENE BOYSEN er født d. 31. august 1973 i Kolding.

V.D.4.

HANS PEDERSEN er født d. 22. oktober 1952 i Bojskov, Tyrstrup Sogn.

Han blev gift d. 10. maj 1978 i Oksenvad Kirke med

KARIN MARGRETHE THIESEN, der er født d. 23. februar 1955 i Ørsted, Oksenvad Sogn, som datter af landarbejder Johannes Thiesen og hustru Ellen Tækker, Oksenvad, 6560 Sommersted.

Bosat: Møllebakken 2 A, Skrydstrup, 6500 Vojens.

Hans Pedersen gik i Tyrstrup Centralskole og var derefter i ca. 1 år beskæftiget ved landbruget på Kokærgård ved Christiansfeld, hvorefter han var på Gammelgård i Faustrup $\frac{1}{2}$ år og $1\frac{1}{2}$ år i Lunderskov. Han aftjente sin værnepligt fra 15. august 1972 til 15. august 1973 ved Infanteriet i Slagelse. Efter hjemsendelsen var han ansat på Skovbølling Maskinstation til 31. december samme år. Fra 1. januar 1974 til 31. august 1977 var han konstabel ved Infanteriet i Slagelse, derefter atter på Skovbølling Maskinstation $\frac{1}{2}$ år, hvorefter han havde ansættelse på Haderslev Amts Grønmelsfabrik til 31. august 1978, da han fik ansættelse ved Vojens Autoservice, hvor han stadig er.

Karin Margrethe Thiesen begyndte skolegangen i Oksenvad og tog 1972 realeksamen fra Jels Folke- og Realskole. I 1973 tog hun 1-årig handelseksamen. Hun har siden 1. juli 1973 haft ansættelse på kontoret ved Dansk Landbrugs Grovvarsel-skab i Vojens, fra 1. juli 1975 som assistent.



V.D.5.

PAUL PEDERSEN er født d. 12. november 1955 i Bojskov, Tyrstrup Sogn.

Bosat: Magnoliavej 8, 2. sal tv., 2600 Glostrup.

Paul Pedersen gik i Tyrstrup Skole, 1972 tog han realeksamen, 1976 studenter-eksamen fra Århus Akademi. Han aftjente sin værnepligt ved Livgarden i København fra 1. august 1976 til 1. maj 1977, han var ved tamburkorpset som trommeslager. Efter hjemsendelsen var han ansat ved forsikringsselskabet Pensionsforsikringsanstalten, København, til december 1978, derefter i Pensions- & Livrenteinstituttet København, hvor han stadig er. 1977-1978 læste han H.H. i regskabsvæsen på Købmandsskolen, han har siden 1978 læst til H.D. på Handelshøjskolen i København. Sommeren 1971 var han elev på Ollerup Gymnastikhøjskole og sommeren 1972 på Sønderborg Idrætshøjskole, hvor han blev uddannet gymnastikleder. Vinteren 1972-1973 underviste han i gymnastik i Christiansfeld Idrætsforening.



V.E.

EJNER AUGUST PEDERSEN er født d. 8. august 1915 i Krattet, Jerslev Sogn.



Han blev gift første gang d. 26. april 1942 i V. Åby med ELSE KIRSTINE JENSEN, der er født d. 18. juli 1918 i Katterød, Diernæs Sogn, som datter af husmand Martin Jensen og hustru Laura Larsen, Birkely, Østergyden 5, Åstrup, 5600 Fåborg, og hun døde d. 21. september 1947 i Åstrup.

Ejner August Pedersen blev derefter gift anden gang d. 12. april 1962 med

ELLEN MARGRETHE MØLLER, der er født d. 19. september 1916 i Enslev.

Bosat: Birkely, Østergyden 5, Åstrup, 5600 Fåborg.

Ejner August Pedersen gik i skole i Sterup. Som 13-årig fik han plads på "Pinden" i Mylund, hvor han var i 2 år, derefter

1 år i Brønderslev, hvorefter han var hjemme i 3 år. Den 1. november 1935 rejste han til Fyn, hvor han fik plads på Vernehøjgård i Åstrup, her var han 1 år, de følgende 2 år havde han plads på Sofienlund i Diernæs. Vinteren 1938-1939 var han elev på Odense Husmandsskole. Efter skoleopholdet tjente han på Reverhøj i Sallinge på Fyn til november 1940, derefter på Pajrupgård i Pajrup til maj 1942. Efter giftermålet boede ægteparret i en lejlighed hos Else Kirstine Jensens forældre i Birkely, Ejner August Pedersen var i årene frem til 1958 beskæftiget som arbejdsmand, samtidig hjalp han dog til med at drive ejendommen. Som arbejdsmand havde han forskelligt arbejde, han var bl.a. i tørvemosen, ved landbruget, slog sten og ryddede stengårder samt arbejdede i skoven. Den 1. april 1958 overtog han ejendommen, der er på 17 tdr. land, og har siden drevet denne.

Else Kirstine Jensen gik i Ollerup Friskole. Som 12-årig blev hun syg af tuberkulose og tilbragte derfor en stor del af tiden på Julemærkesanatoriet, senere på Nakkebølle Sanatorie, hun døde på Spangsberg Sanatorie i Esbjerg. Hun har haft plads som husassistent forskellige steder samt været elev på Husmandsskolen i Odense sommeren 1938.

Ellen Margrethe Møller gik i Velle Skole og havde derefter plads som husassistent forskellige steder på hjemegnen, i mange år var hun hjemme for at passe moderen, der var svagelig, hun har desuden i ca. 1 år arbejdet på systue i Vejle.

V.E.1.

INGE PEDERSEN er født d. 1. august 1943 i Åstrup.



Hun blev gift d. 13. april 1963 i Åstrup med EGON OTTO MURREKILDE, der er født d. 17. maj 1939 i Fjellebroen, V. Åby Sogn, som søn af fisker Johannes Murrekilde og hustru Karen Hansen, Fjellebroen, 5762 V. Skerninge. Bosat: Vinkelen 3, Bullerup, 5320 Agedrup.

Inge Pedersen gik i Åstrup Friskole og var derefter hjemme 1 år, hvorefter hun fik plads som husassistent i V. Skerninge Friskole i ca. 1 år. Hun var derefter ansat som ekspeditrice i Banegårdskiosken i Fåborg 1 år. Hun har været elev på Odense Fagskole $\frac{1}{2}$ år.

Egon Otto Murrekilde gik i V. Åby Skole og var derefter beskæftiget ved landbruget 1½ år. Fra 1. november 1954 til 1. november 1958 udlærtes han som maskinarbejder på Maskinfabrikken Ideal, Fjellebroen. I april 1959 tog han Den almindelige Maskinisteksamen, hvorefter han atter var på Ideal til juni samme år. Han aftjente sin værnepligt ved Søværnet i København og sejlede med Espern Snare til november 1960. Efter hjemsendelsen havde han atter ansættelse på Ideal til januar 1961, hvorefter han blev elev på Horsens Maskinmesterskole og tog maskinmestereksamen i april 1962. Han sejlede nu som maskinmester ved Ø.K. til januar 1963, hvorefter han arbejdede på værftet i Ålborg til april samme år. Fra april 1963 til april 1964 var han på maskinmesterskole i Ålborg, derefter var han ansat på maskinfabrikken Jernvirke i Fåborg til august 1964, en kort tid var han på Lindø Skibsværft. I april 1965 tog han den udvidede maskinmestereksamen fra Odense Maskinmesterskole, han har siden 13. april 1965 haft ansættelse på Fyens-Værket, Odense.



V.E.1.a.

HANNE MURREKILDE er født d. 4. oktober 1963 i Åstrup.

V.E.1.b.

ELSE IRENE MURREKILDE er født d. 6. oktober 1965 i Munkebo.

V.E.1.c.

JOAN MURREKILDE er født d. 19. maj 1970 i Bullerup, Agedrup Sogn.

V.E.1.d.

LENE MURREKILDE er født d. 14. december 1971 i Bullerup, Agedrup Sogn.

V.F.

THORA ELMINE PEDERSEN er født d. 18. januar 1918 i Krattet, Jerslev Sogn.

Hun blev gift d. 10. april 1941 i Halk Kirke med CHRISTIAN CARL ERICHSEN, der er født d. 16. marts 1910 i Hajstrup, Øsby Sogn, som søn af smedemester Christian Erichsen og hustru Marie Cathrine Østergaard, Hajstrup, 6100 Haderslev. Bosat: Fuglebakkevej 14, 1. sal, 6100 Haderslev.



Thora Elmine Pedersen gik i skole i Sterup, allerede før konfirmationen kom hun ud at tjene, hun havde plads som husassistent forskellige steder, først på hjemegnen, senere i Fårbæk ved Karup, hvorefter hun var i Haderslev og derefter på Fyn, så atter i Haderslev til giftermålet. 1955-1975 var hun beskæftiget som syerske på fabriken Engel, Haderslev. Christian Carl Erichsen gik i skole i Hajstrup, hvorefter han udlærtes som grovsmed hjemme. 1928-1931 udlærtes han som mekaniker ved firmaet Valdemar Henriksen, Haderslev, og var efter endt læretid svend samme sted $\frac{1}{2}$ år. På grund af den store arbejdsløshed i 30'erne var han nu hjemme og hjalp faderen i smedjen i ca. $2\frac{1}{2}$ år, hvorefter han fortsatte som mekaniker i Haderslev. 1938-1958 var han ansat hos mekaniker Grejs Andersen, Haderslev. Da ejeren døde og firmaet dermed ophørte, fik Christian Carl Erichsen arbejde hos autoforhandler Tobiasen, Haderslev, hvor han var i 5 år, fra 1963 til 1977 var han ansat hos Austin-forhandleren, Haderslev.

V.F.1.

BIRGIT ERICHSEN er født d. 7. december 1942 i Haderslev. Hun blev gift første gang d. 21. marts 1964 i Haderslev med ALFRED JUNKER, der er født d. 17. november 1939 i Haderslev som søn af grosserer Anders Junker og hustru Karoline Poulsen, 6100 Haderslev.

Ægteskabet opløstes i 1974.

Birgit Erichsen blev gift anden gang d. 12. juni 1976 i Øsby med

JENS PETER JEPSEN, der er født d. 3. august 1954 i Jegerup som søn af husmand Jørgen Jepsen og hustru Dagny Erine Jensen, Jegerup, 6500 Vojens.

Bosat: Parkvej 1, 6100 Haderslev.

Birgit Erichsen gik i skole i Haderslev og afsluttede skolegangen med mellemskoleeksamen 1959. Fra 1. maj 1959 til 30. april 1963 uddannedes hun på kontoret ved Sønderjyllands Papiirforretning, Haderslev. Hun har siden 1966 haft ansættelse

på kontoret ved Isenkram en gros Lageret, Haderslev. Alfred Junker gik i skole i Haderslev, hvorefter han uddannedes som mekaniker hos E. Grodt, Haderslev. Han fik efter endt uddannelse ansættelse som montør ved Standard Elektrik, København, og har siden 1973 haft ansættelse ved Grønlands Televæsen.

Jens Peter Jepsen begyndte skolegangen i Jegerup, fortsatte i Mastrup og sluttede med realeksamen fra Vojens Borger- og Realskole i 1972. De følgende 2 år var han elev på Gymnasiet i Haderslev. Fra 1. februar 1974 til 31. marts 1977 uddannedes han som fotograf hos fotograf Flemming Andersen, Haderslev. Han har siden 1. april 1977 drevet egen virksomhed som reklamefotograf i Haderslev.

V.F.1.a.

MICHAEL JUNKER er født d. 17. august 1964 i Sønderborg.

V.F.1.b.

JAKOB JEPSEN er født d. 24. juli 1977 i Haderslev.

V.F.2.

CARL CHRISTIAN ERICHSEN er født d. 13. februar 1946 i Haderslev.

Han blev gift d. 12. august 1978 i Århus med ANNI THOMSEN, der er født d. 17. april 1952 i V. Smidstrup, Gadbjerg Sogn, som datter af gårdejer Charlie Marinus Thomsen og hustru Ellen Mariane Nielsen, V. Smidstrup, 7321 Gadbjerg.

Bosat: Banetoften 9, 8530 Hjortshøj.

Carl Christian Erichsen tog 1963 realeksamen i Haderslev. Han uddannedes som mekaniker ved Mercedes i Haderslev og fortsatte efter endt læretid som svend samme sted til 1968. Frem til 1974 arbejdede han en tid i Sverige, en tid gik han på Odense Teknikum samt vikarierede på forskellige skoler i Odense. 1974-1975 var han som militærnægter beskæftiget på Odense Stiftsmuseum og på Fritidscentret Virkelyst, Odense. Han var nu i ca. ½ år rejsemontør i Sverige, derefter rejsemontør for firmaet Nasau Door. Han har siden 15. januar 1978 været ansat som montageleder for firmaet Grawford Door A/S, et svensk firma med afdeling i Århus.

Anni Thomsen begyndte skolegangen i Smidstrup, fortsatte i Gadbjerg og tog 1969 realeksamen i Give, hvorefter hun havde plads som husassistent i Vejle. Fra 1. januar 1971 til 30. september samme år var hun beskæftiget på Ørnsø Hvilehjem, Silkeborg, derefter elev på Odense Sygehus til 15. marts 1975 og assistent samme sted til maj 1978. Hun har nu ansættelse på Amtssygehuset i Århus.

V.F.2.a.

RASMUS ERICHSEN er født d. 17. november 1976 i Odense.

V.G.

HANS PEDERSEN er født d. 24. juni 1920 i Sterup Vestermark, Jerslev Sogn.

Han blev gift d. 18. juli 1963 i Haderslev med

PETRA KATHRINE HANSEN, der er født d. 8. marts 1915 i Bevtøft som datter af arbejdsmand Frederik Hansen og hustru Kathrine, 6100 Haderslev.

Bosat: Hertug Valdemars Vej 3, 6100 Haderslev.

Hans Pedersen gik i skole i Sterup. Som 10-årig havde han om sommeren plads på gården Krakov i Sterup. Fra 1. marts 1931 til 1. maj 1932 var han ansat på

Abildgård i Sterup, derefter på Bastholmgård, hvor han var til efter konfirmationen. Han fortsatte ved landbruget og havde plads på forskellige gårde i Vendsyssel til 1944, da han kom til Bukshave i Fjelstrup, hvor han var til 1947. Han fik nu ansættelse ved entreprenørfirmaet Ove Akild, Haderslev, hvor han arbejdede til 1964, først som arbejdsmand, fra 1950 som formand. Han købte nu Eksportcafeen i Haderslev, som han stadig driver. I 1972 købte familien huset på Hertug Valdemars Vej.

Petra Kathrine Hansen var efter endt skolegang beskæftiget som husassistent. Hun havde plads forskellige steder, bl.a. i køkkenet på Sønderborg Statshospital. I 7 år drev hun pensionat i Haderslev, hun har siden 1964 hjulpet med at drive Eksportcafeen.



V.H.

ELLEN MARGRETHE PEDERSEN er født d. 16. oktober 1921 i Sterup Vestermark, Jerslev Sogn.

Hun blev gift d. 12. december 1942 i Fåborg med

OSKAR GUNNAR KNUDSEN, der er født d. 25. januar 1914 i Herrested som søn af husmand Jens Peter Knudsen og hustru Karen Marie Pedersen, Gerup, Korinth, 5600 Fåborg.

Bosat: Reventlowsvej 80, Korinth, 5600 Fåborg.

Ellen Margrethe Pedersen gik i skole i Sterup og var derefter i 2 år beskæftiget ved husgerning i Jerslev og Poulstrup. Hun rejste nu til Fyn, hvor hun i ca. 1 år havde plads hos købmanden ved Nakkebølle Sanatorium, her hjalp hun til både i huset og forretningen. De følgende 2 år havde hun formiddagsplads i huset i Fåborg, om eftermiddagen lærte hun at sy, derefter

var hun husassistent i Haderslev $\frac{1}{2}$ år, hvorefter hun havde plads som syerske hos en syerske i Sødninge ved Ringe. Efter giftermålet begyndte hun egen systue og drev den til 1960, derefter var hun hjemmehjælper i Brahetolleborg Kommune til 1969. Hun er nu beskæftiget som syerske på en dukkekonfektionsfabrik i Korinth.



Oskar Gunnar Knudsen gik i skole i Gerup og var derefter beskæftiget ved landbruget. Han havde plads på Fyn, på Sjælland og på Lolland. 1938-1945 var beskæftiget som skovarbejder, de næste 3-4 år havde han ansættelse på teglværket i Stenstrup, hvorefter han var på Korinth Savværk til 1968 og på en kassefabrik i Hågerup til 1971, hvorefter han var beskæftiget ved kabelarbejde for entreprenørfirmaet Frits Halvorsen, Brønderslev, men med arbejde på Fyn. Han har siden 1978 været beskæftiget for en murermester ved udvidelse af Fåborg Rådhus.

V.H.1.

JONNA MARGIT KNUDSEN er født d. 24. januar 1945 i Korinth, Brahetrolleborg Sogn.

Hun blev gift d. 14. august 1965 i Brahetrolleborg med KURT HANSEN, der er født d. 2. juli 1944 i Højrup, Hillerslev Sogn, som søn af malermester Hjalmer Hansen og hustru Viola Hansen, Mellemhaven, 5600 Fåborg.

Bosat: Blæsborg 31, 6440 Augustenborg.

Jonna Margit Knudsen gik i skole i Gerup og Korinth. 1961-1965 uddannedes hun som ekspeditrice hos manufakturhandler Jensen & Mørup, Fåborg. 1969-1971 var hun ansat som kassedame i Kvikly, Sønderborg, hvorefter hun fik ansættelse som rengøringsmedhjælper på Tandbjergskolen i Sønderborg, hvor hun stadig er beskæftiget 3 timer hver morgen.

Kurt Hansen gik i Bernstorffsminde Friskole ved Fåborg. Han blev efter endt skolegang uddannet som maler i faderens forretning. Han har siden 1. september 1965 haft ansættelse på Danfoss, Nordborg, fra 1978 er han også opmåler for de øvrige malere på fabriken.

V.H.1.a.

DORTHE CHARLOTTE HANSEN er født d. 6. december 1965 i Sønderborg.

V.H.1.b.

JAN HANSEN er født d. 24. juni 1969 i Sønderborg.

V.H.2.

LISSY MERETE KNUDSEN er født d. 18. oktober 1948 i Korinth, Brahetrolleborg Sogn.

Hun blev gift d. 12. december 1967 i Brahetrolleborg med NIELS HELDT PAULSEN, der er født d. 8. december 1943 i Sønderborg som søn af havnearbejder Niels Paulsen og hustru Grethe Poulsen, 6400 Sønderborg.

Ægteskabet opløstes d. 4. april 1974.

Lissy Merete Knudsen bor nu sammen med

OTTO PETERSEN LOCK, der er født d. 20. september 1948 i Sønderborg, som søn af fisker Hans Petersen Lock og hustru Vilhelmine Licette Witt, Hestehaven, 6400 Sønderborg.

Bosat: Skriverløkken 9, 2. sal th., 6400 Sønderborg.

Lissy Merete Knudsen gik i skole i Korinth og havde derefter plads som husassistent, først i Fåborg og senere i Sønderborg. Efter giftermålet var hun i 5 år beskæftiget som tilskærer på dukketøjskonfektionsfabriken i Korinth. Hun er nu beskæftiget som rengøringsassistent.

Otto Petersen Lock gik i skole i Sønderborg. Allerede fra han var ganske ung, havde han hjulpet faderen med fjordfiskeri, og efter endt skolegang fortsatte han ved fiskeriet og har siden været beskæftiget som fisker.

V.H.2.a.

MOGENS PAULSEN er født d. 6. september 1967 i Fåborg.

V.H.2.b.

PERNILLE PAULSEN er født d. 18. maj 1971 i Fåborg.

V.H.2.c.

JETTE LOCK er født d. 6. september 1974 i Sønderborg.

V.J.

JOHANNES PEDERSEN er født d. 17. maj 1924 i Sterup Vestermark, Jerslev Sogn.

Bosat: Mortel Allé 27, 2791 Dragør.

Johannes Pedersen gik i skole i Sterup og var herefter beskæftiget ved landbruget. Han havde plads i Vendsyssel, i Sønderjylland og på Fyn. Han aftjente sin værnepligt ved Dronningens Livregiment i Viborg fra 10. juni 1945 til 1. august 1946 og var herefter beskæftiget ved Statens Ungdomsforsorg i Ålborg og senere på Ærø til februar 1948. Vinteren 1950-1951 var han elev på Tommerup Højskole og vinteren 1952-1953 på Langelands Landbrugsskole.



Efter endt ophold fortsatte han ved landbruget og var fodermester på Fyn til 1962. Han fik nu arbejde hos en snedkermester i Fåborg og var her til september 1967, da han rejste til København, hvor han var salgschauffør (mælkemand) for mejeriet Trifolium til 1973, da han fik ansættelse ved S.A.S. i Kastrup og var her til 1975, han fik derefter arbejde hos Sterling Airway, Kastrup, hvor han stadig er. I 1975 købte han huset på Motel Allé.

VI.

CHRISTINE MARIE SØRENSEN er født d. 17. december 1887 i Underåre, Serritslev Sogn, og døde d. 17. april 1956 i Sterup, Jerslev Sogn.

Hun blev gift d. 30. marts 1915 i Jerslev med

POUL CHRISTIAN JENSEN, der er født d. 29. august 1890 i Poulstrup, Vrejlev Sogn, som søn af gårdejer Jens Jensen og hustru Krestine, Krogholm, Poulstrup, 9760 Vrå, og han døde d. 3. oktober 1966 i Sterup, Jerslev Sogn.

Ved Christine Marie Sørensens død skrev en avis:

"Rentier Poul Jensens hustru Christine Marie Jensen, Sterup, er efter mange års sygdom død i onsdags på Brønderslev Sygehus, 69 år gammel.

Hun stammede fra Serritslev, og ved sit giftermål i 1915 overtog hun sammen med sin mand en landbrugsejendom på Sterup Vestermark, hvor hun gjorde sit til at skabe et godt og smukt hjem. Efter 33 års forløb flyttede ægteparret til Sterup By. Afdøde havde helt og holdent ofret sig for sin mand og hjemmets fire børn. Hun fandt sin plads indenfor Indremissions kreds."



VI.A.

CARL VALDEMAR OLSEN er født d. 13. oktober 1911 i Sterup Vestermark, Jerslev Sogn.

Han blev gift d. 3. september 1944 i Jetsmark med

ELLY IVERSEN, der er født d. 1. oktober 1919 i Nørregårdsminde, Kås, Jetsmark Sogn, som datter af gårdejer Simon Iversen og hustru Ane Katrine Pedersen, Nørregårdsminde, Kås, 9440 Åbybro.

Bosat: Valmuevej 8, Kås, 9440 Åbybro.

Carl Valdemar Olsen gik i skole i Sterup, hvorefter han var hjemme for at hjælpe forældrene til 1919. Han fik nu plads på gården Huult i Mylund ved Ø. Vrå, og var her i 2 år, derefter havde han i 1 år plads på Ulvedal ved Skørping. Han rejste nu til Sjælland, hvor han havde forskelligt arbejde, bl.a. roearbejde i ca. 1 år, derefter var han chauffør for morbroderen Theodor Sørensen til 1941, da han begyndte egen tørveproduktion i Kås, som han



drev til 1947. De følgende 3 år var han beskæftiget i brun-
kulslejerne i Søby samt i Karstofte, derefter havde han i 1
år forskelligt arbejde. 1951-1972 var han ansat på Lunder-
gårds Kalkværk i Kås, først som arbejdsmand, fra 1961 som
bestyrer af kalkværket, der lukkede i 1972, hvorefter han fik
ansættelse på Dansk andels Cementfabrik i Nørresundby og var
her til 27. oktober 1978.

Elly Iversen gik i skole i Kås, hvorefter hun i 1 år havde
plads hos trikotagehandler Ejnar Christensen, Kås, her hjalp
hun til såvel i huset som i forretningen, derefter var hun 1
år hos marskandiser P.M. Pedersen, Pandrup, senere 1 år hos
Ole Gisselbæk i Havbro, 1 år hos købmand Christensen i Skive-
ren ved Gandrup og derefter hos bagermester Emil Jensen, Kås.

VI.A.1.

POUL VILLIAM OLSEN er født d. 1. januar 1945 i Kås, Jetsmark
Sogn.

Bosat: Mandøvej 6, 7200 Grindsted.

Poul Villiam Olsen tog 1961 realeksamen fra Åbybro Realskole.
1961-1965 uddannedes han som blikkenslager hos blikkenslager-
mester P.Styrbæk Simonsen, Pandrup. Han aftjente sin værne-
pligt ved Prinsens Livregiment i Viborg 1965-1966. Efter hjem-
sendelsen arbejdede han som blikkenslagersvend, først i Rønde,
derefter i Åbybro og Ålborg. I 1969 begyndte han egen blikken-
slagerforretning i Birkelse og drev den til 1971. Han fik nu
ansættelse som oliefyrmontør for B.P. i Svendstrup ved Ålborg
til 1973, de følgende 2 år var han beskæftiget som rejsemon-
tør ved forskellige firmaer, derefter var han ansat på Ålborg
Ski bsværft. Han har siden 1977 drevet egen virksomhed med ven-
tilationsarbejde over hele landet.

VI.A.2.

ANNE MARIE OLSEN er født d. 4. august 1950 i Kås, Jetsmark
Sogn.



Hun blev gift d. 10. marts 1972 i Åbybro med

WAGNER LØNSTRUP, der er født d. 19. marts 1947 i Skast som søn af gårdejer Jens Knudsen Indius Lønstrup og hustru Signe Karoline Jørgensen, Blokhusevej 46, 9491 Pandrup.

Bosat: Bøgevej 3, Kås, 9440 Åbybro.

Anne Marie Olsen tog 1966 realeksamen fra Pandrup-Kås Skole, hvorefter hun i ½ år havde plads som husassistent hos lærer Hansen, Kås. Fra 1. april 1967 til 1. oktober 1969 uddannedes hun på kontoret ved eksportfirmaet Dameco, Ålborg, hvorefter hun var kontorassistent på Kærs Møllefabriker i Ålborg til oktober 1973. Hun har siden 1977 haft ansættelse som kasserer i Hvetbo Herreds Sparekasses Kås-afdeling.

Wagner Lønstrup gik i skole i Skast og var derefter beskæftiget ved landbruget til 1965, hvorefter han arbejdede på lageret på Ålborg Skibsværft, senere havde han en tid ansættelse ved Thrige Titans Fabrik i Ålborg, derefter var han pølsemager på Nørresundby Andelssalgteri. Han kom nu atter tilbage til Ålborg Skibsværft, hvor han var arbejdsmand ved kedelsmeden, derefter arbejdede han på lageret ved Korn og Foderstoffirmaet Thorndal, Ålborg. Han aftjente sin værnepligt ved C.F. i Herning og Sæby fra 1. november 1966 til 1. november 1967. Efter hjemsendelsen var han ansat på lageret hos H.P. Hedegaard, Korn og Foderstof, Nørresundby til foråret 1968, da han atter fik ansættelse på Ålborg Skibsværft, først som truckfører siden efteråret 1971 som transportmester.

VI.A.2.a.

TINA LØNSTRUP er født d. 12. maj 1972 i Ålborg.

VI.A.2.b.

PIA LØNSTRUP er født d. 9. december 1974 i Ålborg.

VI.B.

ASTRID JENSEN er gift med
AAGE JAKOBSEN, der er gårdejer.
Bosat: Holmgård, Hjørringvej, Øster Vrå.
Der er 2 børn i ægteskabet.

VI.C.

ESTER KRESTINE JENSEN er født d. 14. april 1920 i Sterup, Jerslev Sogn.

Hun blev gift i september 1942 i København med
GASTON MATHIASSEN, der er født d. 22. marts 1918 i Fredensborg som søn af købmand Svend Mathiasen, Hornbæk, og døde d. 5. januar 1961 i Gilleleje.

Bosat: Rønne Allé 8, 3250 Gilleleje.

Ester Krestine Jensen gik i skole i Sterup og var derefter hjemme til hun blev 18 år, hvorefter hun fik plads i et pensionat i Hornbæk, hvor hun var til giftermålet. 1960-1975

var hun sygemedhjælper på Ebberødgård, men måtte så holde op på grund af sygdom.

Gaston Mathiasen gik i akole i Fredensborg. Han uddannedes som mekaniker i Hornbæk og fik senere ansættelse på Helsingør Skibsværft, hvor han var til sin død.



VI.C.1.

GRETHE MATHIASEN er født d. 16. oktober 1942 i Esbønderup.



Hun blev gift d. 28. november 1964 i Gilleleje med FLEMMING BØRGE ERIKSEN, der er født d. 13. marts 1941 i Birkerød som søn af klejnsmed Christian Børge Eriksen og hustru Else Marie Jensen, 3000 Helsingør.

Bosat: Hellebækvej 365, Nygård, 3000 Helsingør.

Grethe Mathiasen gik i skole i Gilleleje og sluttede skolegangen med realeksamen i 1959. Det følgende år havde hun plads som husassistent, derefter var hun på Rødkilde Sygeplejehøj-skole. 1960-1964 var hun elev på Hillerød Centralsygehus, 1964-1967 var hun assistent på Helsingør Amtssygehus, hun har desuden hjulpet med at passe telefon og regnskab i vognmandsforretningen.

Flemming Børge Eriksen gik i skole i Hellebæk. Efter endt skolegang uddannedes han som kommis ved købmanden i Ålsgårde. Han aftjente sin værnepligt ved Trænregimentet på Svanemøllens Kaserne fra 21. april 1961 til 28. april 1962. Efter

hjemsendelsen arbejdede han som kommis til 1966, da han begyndte egen vognmandsforretning med lastautomobiler. Forretningen drives hovedsagelig som flytteforretning, desuden kører han dagrenovation for Helsingør Kommune, han har nu 4 biler.

VI.C.1.a.

JAN ERIKSEN er født d. 28. marts 1967 i Helsingør.

VI.C.1.b.

LENE ERIKSEN er født d. 11. marts 1970 i Helsingør.

VI.D.

ERNA JENSEN blev født på Sterup Vestermark, Jerslev Sogn, hun døde ugift.

VI.E.

ANNA JENSEN er født d. 15. maj 1926 i Sterup Vestermark, Jerslev Sogn.

Hun blev gift d. 25. oktober 1950 i Jerslev med BØRGE CHRISTEN CHRISTENSEN, der er født d. 24. juli 1925 i Svennum, Jerslev Sogn, som søn af gårdejer Søren Holm Christensen og hustru Asta Jensen, Søndergård, Svennum, 9740 Jerslev. Bosat: Østergård, Serritslevvej 392, 9740 Jerslev.

Anna Jensen gik i skole i Flyvbjerg og var efter endt skolegang hjemme til 1944. Hun fik nu plads som husassistent i Klæstrup i 2 år, derefter 1½ år i Præstbro ved Dybvad. Sommeren 1948 var hun elev på Hammerum Husholdningsskole. Efter skoleopholdet var hun i 1 år ansat hos uddeleren i Sterup, hvorefter hun uddannedes som syerske hos mosteren Bertha Sørensen, Sterup.

Børge Christen Christensen gik i skole i Jerslev og var derefter hjemme til vinteren 1945, da han blev elev på Horne Højskole. Efter skoleopholdet havde han plads på Pilgårdsmølle i Hellum fra 1. april 1946 til 1. november samme år, derefter hjemme 1 år, det følgende år havde han plads hos gårdejer Niels Overby, Skæveled ved Dybvad og så atter hjemme 1 år. Vinteren 1949-1950 var han elev på Hammerum Landbrugsskole, hvorefter han var hjemme til 15. oktober 1950, da han overtog Østergård i Flyvbjerg. Gården var ved overtagelsen på 28 tdr. land, i 1972 købtes naboejendommen, der er på 24 tdr.



land. Bygningerne er i årenes løb forandret og istandsat og gården drives som almindeligt landbrug.

VI.E.1.

JYTTE CHRISTENSEN er født d. 5. februar 1953 i Østergård, Flyvbjerg, Jerslev Sogn.



Hun blev gift d. 27. juni 1975 i Jerslev med VAGN ERIK JENSEN, der er født d. 17. maj 1953 i Hjørring som søn af salgschef Erik Jensen og hustru Elly Nielsen, Kristiansandsvej 11, 9800 Hjørring.

Bosat: Gulspurvej 7, 9800 Hjørring.

Jytte Christensen gik i skole i Jerslev og sluttede skolegangen med 10. klasse, hvorefter hun i 1 år var husassistent hos lærer Vinther, Auning. 1971-1972 var hun i 10 måneder elev på Rønne Højskole, derefter gik hun i 1 år på Hjørring Gymnasium, hvor hun tog første år af H.F.-studiet, hvorefter hun i 3 måneder var ansat på Nestle, Hjørring. Hun uddannedes nu som sygehjælper på Brønderslev Sygehus og har siden 1. august 1974 været ansat som sådan på Hjørring Sygehus.

Vagn Erik Jensen begyndte skolegangen i Hjørring og tog 1970 realeksamen fra Sæby. 1972 tog han H.F.-eksamen fra Hjørring Seminarium, hvorefter han var portørafløser på Hjørring Sygehus, til han indkaldtes til militærtjeneste ved Trænaafdelingen på Hvorup Kaserne fra 1. november 1975 til 1. august 1976. Han har siden hjemsendelsen haft ansættelse som portør på Hjørring Sygehus.

VI.E.1.a.

JESPER JENSEN er født d. 17. maj 1977 i Hjørring.

VI.E.2.

INGER-LIS CHRISTENSEN er født d. 12. marts 1955 i Østergård, Flyvbjerg, Jerslev Sogn.

Bosat: Ths. R. Segelckes Vej 1, 1. sal, 9800 Hjørring.

Inger-Lis Christensen gik i Jerslev Skole og sluttede skolegangen med lo. udvidet teknisk forberedelseksamen i 1972. Hun havde nu forskelligt arbejde, bl.a. på en pelsdyrcentral i Brønderslev. Vinteren 1972-1973 var hun elev på Rønne Højskole. I 1975 tog hun H.F.-eksamen på Hjørring Gymnasium, den 1. juni 1979 dimitterede hun fra Børnehaveseminariet i Hjørring.



VI.E.3.

BIRGIT CHRISTENSEN er født d. 28. februar 1961 i Østergård, Flyvbjerg, Jerslev Sogn.

Bosat: Østergård, Serritslevvej 392, 9740 Jerslev.

Birgit Christensen gik i Jerslev Skole og sluttede skolegangen med lo. klasse, hvorefter hun i august 1978 blev elev på Hjørring Handelsskole.



VII.

DORTHEA KIRSTINE SØRENSEN er født d. 29. juli 1889 i Underåre, Serritslev Sogn, og døde d. 3. marts 1977 i Kås, Jetsmark Sogn.

Hun blev gift d. 21. maj 1913 i Jetsmark med

JENS ANDREAS ERIKSEN, der er født d. 16. januar 1889 i Moseby, Jetsmark Sogn, som søn af arbejdsmand Jens Eriksen og hustru Marie Villadsen, Moseby, Kås, 9440 Åbybro, og han døde d. 11. september 1957 i Kås.

Dorthea Kirstine Sørensen kom tidligt ud at tjene og havde plads som husassistent flere steder, en tid var hun kokkepige på Vrejlev Fattiggård,

hvorefter hun var husbestyrerinde for broderen Christian til giftermålet.

Jens Andreas Eriksen gik i skole i Moseby. Som 9-årig fik han plads som gåsehyrde på gården Udholm og var derefter på denne gård hver sommer til konfirmationen. Efter konfirmationen uddannedes han som murer og drev dette håndværk til 1918, da han købte et landbrug på 7 tdr. land i Moseby, senere solgtes ejendommen og han købte en ejendom på 10 tdr. land i Mergelsbæk, denne drev han til 1930, da familien byggede hus på Nørregade 28 i Kås, samtidig med at passe ejendommen i Mergelsbæk, kørte han rundt og solgte kød fra hestevogn, dette fortsatte han med til omkring 1934, hvorefter han var opkræver for sygekassen til sin død.



VII.A.

KARL EJNER SØRENSEN ERIKSEN er født d. 3. april 1910 i Sterup, Jerslev Sogn.

Han blev gift d. 12. april 1941 i Hjørring med

INGEBORG THOMMASSEN, der er født d. 2. juli 1916 i Astrup som datter af landarbejder Thomas Kristian Thommasen og hustru Bodil Krestine Pedersen, Nørreallé, 9800 Hjørring.

Bosat: Gl. Kåsvej 13, Kås, 9440 Åbybro. Karl Ejner Sørensen Eriksen gik i skole i Moseby og Kås og var derefter hjemme for at hjælpe forældrene med landbruget, til han vinteren 1929-1930 blev elev på Åbybro Høj- og Landbrugsskole, hvor han fik uddannelse som kontrolassistent. Efter skoleopholdet købte han en lastautomobil og begyndte egen



vognmandsforretning, som han drev til 1945. Han var herefter beskæftiget som traktorfører på Kås Briketfabrik til 1951, derefter 13 år på Lundegård Kalkværk i Kås, de følgende 6 år havde han ansættelse hos murer- & entreprenørfirmaet Rasmussen & Stigsager, Ålborg, men måtte så holde op på grund af sygdom.

Ingeborg Thommasen gik i skole i Sterup og havde derefter plads som husassistent i Hjørring og senere hos Thomas Olesen Løkken. Efter giftermålet har hun haft deltidsarbejde.

VII.A.1.

JYTTE KRESTINE ERIKSEN er født d. 12. august 1941 i Kås, Jetsmark Sogn.



Og
JAHN ERROL JENSEN, der er født d. 29. september 1939 i Moseby, Jetsmark Sogn, som søn af arbejdsmand Nikolaj Jensen og hustru Anna Kathrine Nielsen, Moseby, Kås, 9440 Åbybro.
Bosat: Kångosvej 27, 9491 Pandrup.

Jytte Krestine Eriksen gik i skole i Kås og var derefter beskæftiget som husassistent. Hun havde først plads hos slagtermester Hansen, Kås, senere ved isenkræmmer Møller, Pandrup. Sommeren 1960 var hun elev på Ry Husholdningsskole, derefter husassistent hos en slagter i Ålborg til 1963, hvorefter hun var på Hotel Royal, Silkeborg, til 1965. 1966-1967 var hun beskæftiget på fabriken Plastikfol, Kås, kun afbrudt af 1 år, hvor hun virkede som syerske ved firmaet Bjerregård & Sønner, Pandrup.

Jahn Errol Jensen gik i skole i Moseby og var derefter beskæftiget ved landbruget samt i mosen, til han indkaldtes til militærtjeneste ved Prinsens Livregiment i Viborg 1959-1960. Efter hjemsendelsen var han beskæftiget på en sukkerfabrik i Sverige til 1965, hvorefter han i 4 måneder var i Grønland. Efter hjemkomsten arbejdede han som jord- og betonarbejder i Ålborg til 1967, hvorefter han atter var i Grønland fra juni 1967 til november samme år. Han fik nu arbejde på Ålborg Dampvaskeri og senere på Bates Papirsækkefabrik, Ålborg, men måtte holde op

i efteråret 1970 på grund af en automobilulykke. Han har desuden haft arbejde på Ålborg Tømmerhandel ca. 1 år og på Høj-talerfabriken i Pandrup ca. 1 år.

VII.A.1.a.

DORTE ERIKSEN er født d. 25. december 1965 i Brovst.

VII.A.1.b.

KARSTEN ERROL JENSEN er født d. 17. marts 1978 i Ålborg.

VII.A.2.

KARL ERIK ERIKSEN er født d. 6. januar 1943 i Kås, Jetsmark Sogn.

Han blev gift d. 18. marts 1967 i Hasseris med

BRITT JACOBI NIELSEN, der er født d. 22. juni 1947 i Hasseris som datter af skibsfører Roar Bruno Hilbert Nielsen og hustru Jenny Margrethe Christensen, Hasseris.

Bosat: Blommevænget 14, 9000 Ålborg.

Karl Erik Eriksen gik i skole i Kås og var vinteren 1957-1958 elev på Abybro Efterskole. 1958-1962 uddannedes han som bager

hos bagermester Støvring Pedersen, Ålborg, hvorefter han arbejdede som svend forskellige steder, til han indkaldtes til militærtjeneste ved Marinen i Avderød, senere sejlede han med inspektionsskibet Ingolf, der arbejdede ved Grønland og Færøerne. Efter hjemsendelsen 1965 fik han ansættelse på småkagefabriken Jysk S., Ålborg, og var her til 1966, derefter hos en bager i Holbergsgade, Ålborg, til 1967. Han købte nu bagerforretning i Ugelhuse og drev den til 1970, han har siden 26. juni 1970 haft ansættelse på De danske Spritfabrikker, Ålborg.

Britt Jacobi Nielsen begyndte skolegangen i Gl. Hasseris Skole og sluttede den med 9. klasse fra Sofiendal Skole i Skalborg. Efter skolegangen var hun i 1 år beskæftiget i en grøntforretning, derefter en kort tid på Charles Torups Æskefabrik, Ålborg, hvorefter hun i ca. 1 år var ansat på småkagefabriken Jysk S., senere var hun ekspeditrice i en bagerforretning i ca. 1½ år. Efter giftermålet har hun været rengøringsassistent for Ålborg Kommune og fra 14. februar 1972 for rengørings-selskabet I.S.S., Ålborg.



VII.A.2.a.

LENA JACOBI ERIKSEN er født d. 21. marts 1968 i Ugelhuse, Virring Sogn.

VII.A.2.b.

KELD JACOBI ERIKSEN er født d. 1. februar 1971 i Ålborg.

VII.A.3.

ANNA BODIL ERIKSEN er født d. 24. januar 1949 i Kås, Jetsmark Sogn.



Hun blev gift d. 22. marts 1975 i Pandrup med KURT JENSEN, der er født d. 29. oktober 1946 i Hune som søn af vognmand Søren Jensen og hustru Edith Jensen, Hune, 9492 Blokhuse.

Ægteskabet opløstes i 1978 og Anna Bodil Eriksen bor nu sammen med

OLE VILLADSEN, der er født d. 17. juli 1956 i Ålborg som søn af benzinforhandler Poul Villadsen og hustru Grethe Nielsen, Hune, 9492 Blokhuse.

Bosat: Clemmi-Falkvej 13, 9492 Blokhuse.

Anna Bodil Eriksen begyndte skolegangen i Kås og sluttede med 9. klasse fra Pandrup Skole.

1966-1969 uddannedes hun i Hune Brugsforening, hvorefter hun arbejdede på Thrige-Titan, Ålborg-afdeling, til 1972, derefter var hun syerske ved firmaet Bjerregård & Sønner, Pandrup til 1975, hvorefter hun i ca. 1 år var ansat på Tonny B. Nielsens Systue i Ingstrup.



Ole Villadsen begyndte skolegangen i Vester Hassing og sluttede med 8. 9. 10. klasse i Saltum Skole. Fra 1. marts 1974 til 30. april 1976 uddannedes han på kontoret på Hune Savværk, hvorefter han begyndte egen virksomhed som automobilhandler og vognmand.

VII.A.3.a.

BETINA JENSEN er født d. 14. november 1974 i Ålborg.

VII.B.

ARNOLD ERIKSEN er gift med
MINNA.
Bosat: Schleppegrellsgade 46, 9000 Ålborg.
Der er 2 børn i ægteskabet.

VII.C.

SVEND AAGE ERIKSEN er født d. 2. november 1918 i Kås, Jetsmark Sogn.

Han blev gift d. 6. juni 1948 i Hune med
EDITH BUNDGAARD, der er født d. 15. juli
1926 i Hunetorp, Hune Sogn, som datter af
gårdejer Søren Bundgaard og hustru Johanne
Pedersen, Hunetorp, 9492 Blokhus.

Bosat: Skolevangen 12, Hune, 9492 Blokhus.

Svend Aage Eriksen gik i skole i Kås og
var derefter hjemme, til han var 15 år,
han havde nu plads på Ø. Brogaard i Kås 1
år, på Møllegården i Kås 1 år og sommeren
1936 på Damgården i Kås. De følgende 10 år
arbejdede han på Kås Briketfabrik, hvor-
efter han i ½ år virkede som chauffør. Han
købte nu selv en lastbil og kørte med tørv
til 1950. I 1949 havde han købt en ejen-
dom på 7 tdr. land i Hunetorp, han flyttede fra Kås s. 2. ja-
nuar 1950. Samtidig med at passe ejendommen, kørte han med
mælk i 2 år, derefter havde han forskelligt arbejde, bl.a.
vejarbejde. Han har siden 1. marts 1960 været pedel på Hune
Skole.

Edith Bundgaard gik i skole i Hunetorp og var derefter hjemme
til november 1943, da hun fik plads på Højensgård i Saltum,
hvor hun var til 1. maj 1945. Den følgende sommer var hun
elev på Kerteminde Højskole, derefter husassistent hos doktor
Larsen, Kås. Sommeren 1947 var hun smørrebrødselev på Ruths
Hotel i Skagen, hvorefter hun var smørrebrødsjomfru på Bane-
gårdsrestaurationen i Ålborg til giftermålet. 1950-1960 havde
hun den daglige rengøring på skolen i Hunetorp, efter manden
overtagelse af pedelhvervet passer hun sammen med han rengø-
ringen af skolen.



VII.C.1.

TOVE BUNDGAARD ERIKSEN er født d. 21. juli 1948 i Kås, Jetsmark Sogn.

Hun blev gift d. 1. april 1972 i Hune med

KNUD ANDERSEN, der er født d. 17. marts 1947 i Hune som søn af skovarbejder Adolf Andersen og hustru Marie Krestine Pedersen, Hune, 9492 Blokhus.

Bosat: Bøgevej 23, Kås, 9440 Åbybro.

Tove Bundgaard Eriksen gik i skole i Hunetorp og Hune og sluttede skolegangen med 8.9. klasse fra Saltum Skole. Fra 1. august 1965 til 1. august 1968 uddannedes hun som ekspeditrice hos manufakturhandler Langgaard,

Pandrup, og fortsatte efter endt læretid samme sted til 1. februar 1969. Hun var nu hjemme til juli samme år, da hun fik ansættelse i en modeforretning i Ålborg, hvor hun var til februar 1972. Hun har nu ansættelse på kontoret på Pandrup-Brød A/S, Pandrup.

Knud Andersen gik i skole i Hune. 1962-1966 udlærtes han som snedker på Hune Savværk, Hune, og fortsatte efter endt læretid som svend samme sted, til han indkaldtes til militærtjeneste ved Sjællands Artilleriregiment i Holbæk fra 1. juni 1967 til 1. august 1968. Efter hjemsendelsen var han atter på Hune Savværk til 1969, derefter ved snedkermester Kaj Larsen, Ålborg, til april 1973, da han fik ansættelse på Birkelse Maskinsnedkeri, Birkelse, hvor han stadig arbejder.

1971-1972 byggede de huset Bøgevej 23, og flyttede ind d. 4. februar 1972.



VII.C.1.a.

FINN BUNDGAARD ANDERSEN er født d. 20. april 1974 i Ålborg.

VII.C.1.b.

TORBEN BUNDGAARD ANDERSEN er født d. 1. juni 1978 i Ålborg.

VII.C.2.

JENS BUNDGAARD ERIKSEN er født d. 9. april 1951 i Hunetorp, Hune Sogn.

Han blev gift d. 21. juli 1979 i Langeslund Kirke med ULLA VOSGERAU JACOBSEN, der er født d. 5. maj 1954 i Arentsminde, Langeslund Sogn, som datter af uddeler Harry Peter Jacobsen og hustru Kirsten Johanne Stougaard, Arentsminde Brugsforening, 9460 Brovst.

Bosat: Vendsysselvej 9, Arentsminde, 9460 Brovst.

Jens Bundgaard Eriksen gik i skole i Hunetorp, Hune, og tog 8. 9. klasse fra Saltum Skole. Fra 20. februar 1968 til 1. maj 1971 uddannedes han som bygningsnedker hos bygmester Erik Jonstrup, Hune Savværk og fortsatte efter endt læretid som svend samme sted til 1. august 1971. I juni 1973 tog han realeksamen fra Ålborg Eksamenskursus, i 1974 bestod han adgangsprøve til Ålborg Universitetscenter. Han påbegyndte nu studiet til civilingeniør på Ålborg Universitet og var med det første hold, som begyndte, herfra dimitterede han d. 1. juli 1979. I de år han studerede, arbejdede han som bygningsnedker i ferierne. I 1973 købte han en grund i Arentsminde og påbegyndte bygningen af hus i efteråret 1974, han udførte selv alt arbejdet med undtagelse af kloakering, varme- og el-installationer, huset var færdig til august 1975. Fra august 1977 til 1. november 1978 var han fodboldtræner for Arentsminde Idrætsforening.



Ulla Vosgerau Jacobsen begyndte skolegangen i Langeslund, fortsatte i Halvrømmen og sluttede med 10. klasse i Skovgårde. I 1973 tog hun realeksamen fra Ålborg Eksamenskursus. Hun har haft plads som husassistent hos ejendomsmægler Poul Johansen, Brovst, fra 1. oktober 1973 til 1. maj 1974, hvorefter hun var klinikassistent ved øre- næse- og halslæge Højberg Christensen, Ålborg, til 15. oktober 1976, derefter var hun på Sygemedhjælpereskolen på Ålborg Sygehus Nord. Hun har siden 17. oktober 1977 været sygehjælper på Brovst Sygehus. Da de begyndte opførelsen af huset, hjalp hun til med arbejdet.

VII.D.

ELNA MARTINE MARIE ERIKSEN er født d. 29. august 1920 i Jetsmark Sogn.

Hun blev gift d. 12. april 1942 i Jetsmark Kirke med

HENRY SØRENSEN, der er født d. 12. februar 1921 i Ålborg som søn af smed Johannes Marinus Sørensen og hustru Anna Margrethe Christensen, 9000 Ålborg.

Bosat: Samsøgade 7, 1. sal th., 9000 Ålborg.

Elna Martine Marie Eriksen gik i skole i Kås og havde herefter plads som husassistent, først hos fru Gedde, Kås, derefter 2 år hos jordemoderen i Åbybro, den følgende sommer var hun på Hotel Nordstøen i Blokhuse, hvorefter hun var hos bageren i Vadum, her hjalp hun til såvel i huset



som i forretningen. Hun fik nu plads hos forfatteren Thomas Olesen Løkken i Blokhus, hvorefter hun flyttede til Ålborg og fik plads i huset hos stadsgartner Vendelbo 1 år, de følgende 3 år havde hun plads hos inpektøren på Amtssygehuset og derefter hos møbelsnedker Anker Sørensen, Vesterbro, Ålborg, her hjalp hun også til i forretningen. 1967-1970 var hun beskæftiget som rengøringsassistent ved forsikringsselskabet Fremtiden, Ålborg.

Henry Sørensen gik i skole i Ålborg. Efter endt skolegang uddannedes han 1935-1940 som blikkenslager, først hos blikkenslagermester Per Nielsens Efterfølger, senere hos Nielsen & Brostrøm, Ålborg, hvor han fortsatte som svend til 1941. Han har derefter virket som blikkenslager forskellige steder, bl.a. ved firmaet P.A. Sørensen & Co., Ålborg, hvor han var i 15 år, i 5 år var han på Ålborg Skibsværft, og han har siden 1975 arbejdet hos blikkenslagermester Walther Schnorrer, Ålborg. Han aftjente sin værnepligt som C.B. under teknisk tjeneste 1943-1945.

VII.D.1.

KNUD VERNER SØRENSEN er født d. 17. oktober 1942 i Ålborg.



Han blev gift d. 7. december 1963 i Ålborg med BIRGIT VEJSTRUP HANSEN, der er født d. 30. april 1943 i Ålborg som datter af typograf Hans Tage Vejstrup Hansen og hustru Anna Mette Tang, 9000 Ålborg.

Bosat: Hans Poulsens Vej 9, 9240 Nibe.

Knud Verner Sørensen gik i skole i Ålborg og sluttede skolegangen med mellemskoleeksamen. 1959-1963 uddannedes han som blikkenslager og rørslægger ved firmaet Blikkenslagernes Andelsselskab, Ålborg. I marts 1967 dimitterede han fra Ålborg Husbygningsteknikum og var derefter ingeniør ved Nordjysk Spændbeton, Ålborg til 1970 og havde herefter ansættelse ved Ålborg Kommune en kort tid. Fra 1. november 1970 fik han ansættelse ved Nibe Kommune og blev d. 1. april 1974 stadsingeniør samme sted. Han er leder af Civilforsvaret samt brand-

inspektør.

Birgit Vejstrup Hansen gik i skole i Ålborg og sluttede skolegangen med realeksamen i 1960. Hun uddannedes på kontoret ved firmaet Peter B. Hedegaard, Nørresundby, 1960-1963, og tog samtidig handelsmedhjælpereksamen, efter endt uddannelse fortsatte hun som assistent samme sted til 1. april 1967.

VII.D.1.a.

TORBEN VEJSTRUP SØRENSEN er født d. 3. december 1964 i Ålborg.

VII.D.1.b.

HENRIK VEJSTRUP SØRENSEN er født d. 24. juli 1967 i Nørresundby.

VII.D.2.

BENTE ANNI SØRENSEN er født d. 19. april 1945 i Ålborg.



Hun blev gift d. 3. december 1966 i Ålborg med KURT JENSEN, der er født d. 25. oktober 1941 i Ålborg som søn af mekaniker Kaj Jensen og hustru Rigmor Frederiksen, 9000 Ålborg.

Bosat: Vitus Berings Vej 47, 9210 Ålborg SØ.

Bente Anni Sørensen afsluttede skolegangen med mellemskoleeksamen i Ålborg, 1965 tog hun handelsmedhjælpereksamen. 1962-1965 uddannedes hun på kontor og havde herefter plads som kontorassistent forskellige steder til 1970, da hun fik ansættelse ved Jysk Telefon A/S, Ålborg, hvor hun stadig er. Kurt Jensen gik i skole i Ålborg og blev efter skolegang uddannet som snedker. 1964-1965 aftjente han sin værnepligt ved Prinsens Livregiment. Han har siden hjemsendelsen været beskæftiget som snedker.

VII.D.2.a.

LENE JENSEN er født d. 15. marts 1968 i Ålborg.

VII.D.3.

BIRTE MARGRETHE SØRENSEN er født d. 20. oktober 1952 i Ålborg.

Hun blev gift d. 18. august 1979 i Klarup med

POUL MARTIN RYTTER ANDERSEN, der er født d. 6. maj 1951 i Romdrup som søn af gård-ejer Anders Andersen og hustru Krista Rytter Andersen, Romdrup, 9270 Klarup.

Bosat: Romdrupholmsvej 64, 9270 Klarup.

Birte Margrethe Sørensen gik i skole i Ålborg og sluttede skolegangen med realeksamnen i 1970, hvorefter hun i 1 år havde plads som husassistent i København. I 1971 var hun elev på Try Sygeplejehøjskole g fra 1. januar 1972 til 28. februar 1975 sygeplejeelev på Ålborg Sygeplejeskole, ved Ålborg Sygehus Nord. Hun fik nu ansættelse som assistent på kirurgisk og gynækologisk operationsgang på Ålborg Sygehus Nord, hvor hun stadig er.

Poul Martin Rytter Andersen gik i skole i Klarup. Han blev efter endt skolegang uddannet som tømrer hos tømrermester Knud Bak, Romdrup, hvorefter han læste på Ålborg teknisk Skole og tog konstruktøreksamen sommeren 1973. Den 1. juli samme år begyndte han egen tømrerforretning.



VII.D.4.

BRITTA SUSANNE SØRENSEN er født d. 18. juni 1956 i Ålborg. Og

HENNING BØRGE PEDERSEN, der er født d. 30. december 1949 i Ålborg som søn af arbejdsmand Magnus Pedersen og hustru Lilly Evelyn Alvilda Hansen, 9000 Ålborg.

Bosat: Østersundbyvej 54, 9000 Ålborg.

Britta Susanne Sørensen gik i skole i Ålborg og sluttede skolegangen med 10. klasse, hvorefter hun tog 1-årig handelseksamen og derefter et loddekursus. Hun er nu montrice på S.P. Skibradio, Ålborg. Henning Børge Pedersen gik i skole i Ålborg og var fra efteråret 1964 til foråret 1965 elev på Borremose Ungdomsskole, hvorefter han i 2 år var arbejdsdreng hos Knud Markus Pedersen, Vejgård, Ålborg.

1968-1971 udlærtes han som maskinsnedker. Fra maj 1971 til maj 1972 aftjente han sin værnepligt på Flyvestation Ålborg. Efter hjemsendelsen var han svend hos læremesteren til maj 1973, da han fik ansættelse som maskinsnedker på Ålborg Værft, hvor han stadig arbejder.



VII.D.5.

HELLE SØRENSEN er født d. 28. maj 1959 i Ålborg.

Bosat: Steen Blichers Gade 11, stuen tv.,
9000 Ålborg.

Helle Sørensen tog 1977 realeksamen i Ålborg, hvorefter hun var laborantelev på Frederikshavn tekniske Skole til december 1978. Hun havde nu forskelligt arbejde til oktober 1979, da hun fik ansættelse på Ålborg Litografisk Anstalt, Ålborg.



VII.E.

DAGNY ERIKSEN er gift med
VILHELM IVERSEN, der er gårdejer.
Bosat: Kvorupvej 203, 9491 Pandrup.
Der er 3 børn i ægteskabet.

VII.F.

HEINRICH LOUIS ERIKSEN er født d. 2. maj 1926 i Kås, Jetsmark Sogn.

Han blev gift d. 10. november 1946 i Jetsmark Kirke med EDITH ANDERSEN, der er født d. 26. oktober 1928 i Åbybro, Åby Sogn, som datter af borgmester Niels Chr. Andersen og hustru Elise Pedersen, 9491 Pandrup. Bosat: Nysøparken 53, 9400 Nørresundby.

Heinrich Louis Eriksen tog mellemkoleeksamen fra Åbybro Realskole. 1942-1946 udlærtes han som mekaniker og arbejdede derefter som sådan hos Opel, Ålborg, til 1966, de følgende 2 år var han repræsentant for Volvo i Hjørring, derefter salgschef for Volvo i Frederikshavn i 4 år. Han har siden 1972 været salgskonsulent for Volvo i Ålborg.

Edith Andersen gik i Pandrup private Skole og var derefter beskæftiget i faderens forretning, Skotøjslageret i Pandrup, til 1971.



VII.F.1.

MOGENS LOUIS ERIKSEN er født d. 4. oktober 1946 i Pandrup, Jetsmark Sogn.



Han blev gift d. 3. marts 1968 i Ålborg med JYTTE JUUL, der er født d. 7. juni 1947 i Ålborg som datter af blomsterhandler Søren Christian Juul og hustru Erna Nielsen, 9000 Ålborg.

Bosat: Havevænget 20, 9491 Pandrup.

Mogens Louis Eriksen tog 1962 mellemskoleeksamen fra Pandrup Skole. 1962-1966 uddannedes han som boghandler i Pandrup Boghandel, hvorefter han købte en kiosk i Blokhus, som han drev til 1972, i 1969 havde han købt en kiosk i Nørresundby, som han i ca. 1 år drev sammen med kiosken i Blokhus. I 1972 købte han en kiosk i Ålborg og drev den til 1974, hvorefter han fik ansættelse i Viggo Madsens Boghandel, Ålborg. Fra han var 10 år, har han beskæftiget sig med travheste, i 1976 købte han den første hest og forventer af få licens som jockey fra april 1980.

Jytte Juul tog 1964 realeksamen i Ålborg og hjalp derefter til hjemme i faderens blomsterforretning til 1966, da kiosken i Blokhus blev købt, hvorefter hun hjalp til i kioskerne.

VII.F.1.a.

MICHAEL JUUL ERIKSEN er født d. 14. januar 1970 i Pandrup, Jetsmark Sogn.

VII.F.1.b.

BRIAN JUUL ERIKSEN er født d. 12. februar 1974 i Ålborg.

VII.F.2.

INGELISE ERIKSEN er født d. 19. august 1949 i Pandrup, Jetsmark Sogn.

Hun blev gift d. 23. januar 1971 i Jetsmark Kirke med

IB HYLLEBERG IBSEN, der er født d. 23. maj 1948 i Vejgård som søn af slagtermester Kresten Peter Ibsen og hustru Lydia Hylleberg, 9491 Pandrup.



Bosat: Spurvevej 3, 9500 Hobro. Ingelise Eriksen begyndte skolegangen i Pandrup Skole og tog 1967 realeksamen fra Jetsmark Centralskole. 1967-1971 var hun på kontoret ved firmaet Hede-gaard & Christensen, Kolonial en gros, Nørresundby, derefter bogholder på konditoriet Krestine, Ålborg til 1974.

Ib Hylleberg Ibsen gik i skole i Hjørring og Pandrup og sluttede med 2.G. fra Nørresundby Gymnasium. Han uddannedes 1967-1969 som boghandler hos boghandler Viggo Madsen, Ålborg og i Pandrup Boghandel, samtidig tog han handelsmedhjælpereksamen. Han aftjente sin værnepligt ved Jyske Trænregiment i Vorup 1970-1973 og hjemsendtes som sergent. Siden hjemsendelsen har han været beskæftiget som automobilhandler.



VII.F.2.a.

DORTE HEDVIG HYLLEBERG IBSEN er født d. 6. september 1976 i Ålborg.

VII.F.2.b.

NIELS CHRISTIAN HYLLEBERG IBSEN er født d. 28. januar 1979 i Hobro.

VII.G.

LILLY ERIKSEN var gift med HENRY ANDERSEN, der er død.

Bosat: Asylgade 26, 1. sal tv., 4000 Roskilde.
Der er 4 børn i ægteskabet, hvoraf den ene er død.

VII.H.

KNUD EGON ERIKSEN er født d. 20. juli 1933 i Kås, Jetsmark Sogn.

Han blev gift d. 4. september 1955 i Jetsmark med ELLEN LARSEN, der er født d. 5. december 1935 i Pandrup, Jetsmark Sogn, som datter af formand Markmann Larsen og hustru Emma Studsgaard, 9491 Pandrup. Bosat: Nørregade 28, Kås, 9440 Åbybro.

Knud Egon Eriksen gik i skole i Kås. 1949-1953 var han beskæftiget ved landbruget hos gård-ejer Hollensen, Sønderbygård, Kås, hvorefter han var hjemme til juli 1954, da han fik ansættelse hos en blikkenslager i Ålborg og var her til 1. februar 1971, da han blev ansat som teknisk medhjælper på Sygehus Nord i Ålborg. I september 1967 overtog han fødehjemmet.

Ellen Larsen gik i skole i Pandrup og var derefter beskæftiget som husassistent i Pandrup, senere i Vejle og Nørresundby. Hun har siden 1966 været ansat som rengøringsassistent på Jetsmark Centralskole.



VII.H.1.

ULLA ERIKSEN er født d. 30. november 1955 i Kås, Jetsmark Sogn.

Hun blev gift d. 15. april 1978 i Jetsmark med JESPER SCHLÜNSEN, der er født d. 2. december 1952 i Ålborg som søn af driftleder Christoffer Schlünssen og hustru Inga Schmidt, Østervænget 14, 9200 Skalborg.

Bosat: Sygehusvej 18. lejlighed, 5970 Ærøskøbing.

Ulla Eriksen gik i skole i Kås og sluttede skolegangen med realeksamen, hvorefter hun i 1 år havde plads som husassistent. Hun udlærtes som sygeplejerske på Ålborg Sygehus og virkede derefter som assistent samme sted fra 1. marts 1978 til 15. juli 1979, da hun fik ansættelse på Ærøskøbing Sygehus.

Jesper Schlünssen tog 1970 realeksamen fra Sønderbro Skole og 1973 studentereksamen fra Hasseris Gymnasium. Han aftjente sin værnepligt ved Livgardens Tamburkorps 1973-1974. I 1979 dimitterede han fra Ålborg Seminarium og fik derefter ansættelse på Ærøskøbing Borger- og Realskole.

VII.H.1.a.

KRESTINE MARIE SCHLÜNSSEN er født d. 29. oktober 1978 i Alborg.

VII.H.2.

LIZZI ERIKSEN er født d. 7. januar 1959 i Kås, Jetsmark Sogn. Bosat: Nørregade 28, Kås, 9440 Åbybro. Hun tog 1975 realeksamen fra Jetsmark Centralskole, hvorefter hun i 1 år var elev på Åbybro Ungdomsskole. Fra august 1976 til august 1978 var hun H.F.-studerende på Brønderslev Gymnasium.



VIII.

JENS OTTO SØRENSEN er født d. 19. juli 1891 i Underåre, Ser-ritslev Sogn, og døde d. 10. april 1962 i Haderslev.

Han blev gift i juli 1923 i Ha-
derslev med

ERNESTINE STEMMEYER BRUNNING, der er født d. 14. maj 1888 i Ha-
derslev som datter af arbejds-
mand Leonhardt Brünning og hu-
stru Petrine Stemeyer, 6100
Haderslev, og hun døde d. 4.
december 1971 i Haderslev.

Ernestine Stemeyer Brünning
havde før ægteskabet med Jens
Otto Sørensen været gift Outzen.



VIII.A.

ANNA KATHRINE OUTZEN er født d. 7. september 1912 i Rovstrup,
Moltrup Sogn.

Hun blev gift d. 2. februar
1938 i København med

HOLGER HARALD RASMUSSEN, der er
født d. 28. juli 1899 i Køben-
havn som søn af kusk Jens Ras-
mussen og hustru Maren Michael-
sen, København.

Bosat: Lyshøj Allé 6, stuen th.,
2500 Valby.

Anna Kathrine Outzen gik i sko-
le i Haderslev, det første år
i den Tyske Skole. Hun var ef-
ter endt skolegang beskæftiget
som husassistent i Haderslev
til 1936, hvorefter hun rejste til København og fortsatte der
som husassistent. Hun har siden 1946 været rengøringsassi-
stent ved et ingeniørfirma i København.

Holger Harald Rasmussen gik i skole i København. Efter skole-
gangen havde han forskelligt arbejde til 1920, da han rejste
til Amerika. Her var han til 1933 og var beskæftiget som ma-
ler. Siden hjemkomsten har han været beskæftiget som maler i
København.



VIII.A.1.

FINN RASMUSSEN er født d. 3. maj 1938 i København.

Han blev gift d. 30. maj 1964 i København med

LIZZI JAKOBSEN, der er født d. 12. august 1940 i København
som datter af typograf Anker Svend Aage Jakobsen og hustru

Tove Meta Karoline Petersen.
Bosat: Munkevangen 7, 4600 Køge.



Finn Rasmussen gik i Nansensgade Skole i København og sluttede skolegangen med 3. mellem. Fra 1. februar 1955 til 1. februar 1959 uddannedes han som maskinarbejder ved Hermann Svendsens Diselmotorfabrik i Glostrup, hvorefter han i 2 år læste på Københavns Teknikum. Han aftjente sin værnepligt ved Flyvevåbnet i Karup og Skrydstrup fra 3. maj 1961 til 28. august 1962. Efter hjemsendelsen ansattes han som konstruktør i maskinafdelingen ved vejfirmaet Colas, og var her til 31. december 1964, hvorefter han havde ansættelse ved Standart Elektrik I.T.T., København. Han har siden 1. april 1968 været ansat som maskintekniker ved firmaet Niro Atomizer, København. Lizzi Jakobsen gik i Viggerslev Allé Skole i København. Fra 8. marts 1955 til 8. april 1959 uddannedes hun som damefrisør hos Fru Flyger, Nørrebro, København, derefter var hun assistent hos fru Jytte Poulsen, Valby Langgade, til 1. maj 1964. Fra 19. maj 1964 til august 1969 drev hun egen frisørsalon i Borgmestervangen, Nørrebro. Hun har siden 23. januar 1977 været ansat som husassistent på Nørreremarkens Plejehjem, Køge.

VIII.A.1.a.

DORTHE RASMUSSEN er født d. 26. april 1965 i København.

VIII.A.1.b.

CLAUS RASMUSSEN er født d. 22. juni 1970 i København.

VIII.B.

KAROLINE OUTZEN er født d. 25. november 1913 i Rovstrup, Moltrup Sogn.

Hun blev gift d. 12. april 1938 i Haderslev med CHRISTIAN GERMANUS CHRISTENSEN, der er født d. 31. december 1911 i Haderslev som søn af arbejdsmand Christian Christensen

og hustru Mette Kirstine Bork, 6100 Haderslev.
Bosat: Naffet 43, 1. sal, 6100 Haderslev.
Karoline Outzen gik i skole i Haderslev
og var derefter beskæftiget som husassistent til giftermålet.
Christian Germanus Christensen gik i skole i Haderslev. 1926-1930 udlærtes han som tapetserer og møbelpolster i Haderslev og har siden været beskæftiget som sådan.



VIII.B.1.

KIRSTEN CHRISTENSEN er født d. 13. december 1938 i Gl. Haderslev.

Hun blev gift d. 27. februar 1960 i Gl. Haderslev med JØRGEN EJNER LINDBERG ANDERSEN, der er født d. 21. juni 1930 som søn af Karl Holger Lindberg Andersen og hustru Jensine Viggoline Andersen, Gl. Kongevej 120, København.
Bosat: Østergade 28, 6100 Haderslev.

VIII.B.1.a.

MICHAEL LINDBERG ANDERSEN er født d. 21. oktober 1967 i Albertslund.

VIII.B.2.

INGER CHRISTENSEN er født d. 18. maj 1942 i Gl. Haderslev.
Hun blev gift d. 4. oktober 1964 på Køge Rådhus med SVEN AAGE JØRGENSEN, der er født d. 4. marts 1940 i Århus som søn af Hans Aksel Christian Jørgensen og hustru Ingeborg M. Jensen, København.
Bosat: Østergade 28, 6100 Haderslev.
Sven Aage Jørgensen er drejer.

VIII.B.2.a.

CLAUS JØRGENSEN er født d. 25. marts 1965 i Ejby.

VIII.B.2.b.

METTE JØRGENSEN er født d. 29. maj 1969 i Ejby.

VIII.B.3.

CHRISTIAN CHRISTENSEN er født d. 31. maj 1945 i Haderslev.

Han blev gift d. 3. marts 1972 i Haderslev med LUCIA NIELSEN, der er født d. 30. december 1947 i Haderslev som datter af Ejner Peter Nielsen og hustru Ursula Anna Augusta Lihl.

Bosat: Skibrogade 3, 6100 Haderslev.

Christian Christensen er snedkersvend og Lucia Nielsen rengøringsassistent.

VIII.B.3.a.

ANNA-LUCIA CHRISTENSEN er født d. 15. juli 1966 i Niebøll.

VIII.B.3.b.

CHRISTINA CHRISTENSEN er født d. 29. august 1972 i Haderslev.

VIII.B.3.c.

LARS-CHRISTIAN CHRISTENSEN er født d. 27. august 1974 i Haderslev.

VIII.C.

MARIA (MISSE) ELISABETH OUTZEN er født d. 6. april 1915 i Moltrup.

Hun blev gift d. 7. december 1935 i København med HENRY SOFUS LIND, der er født d. 22. marts 1910 i Store-Heddinge som søn af forretningsfører Niels Karl Johan Lind og hustru Karoline Rørstrøm, Nansensgade, København.

Bosat: Grækenlandsvej 9, 4. sal tv., 2300 København S.

Maria Elisabeth Outzen gik i skole i Haderslev og havde derefter plads hos en stabsofficiant i Haderslev, hvorefter hun var ekspeditrice i en bagerforretning i Vejle til 1935. Efter giftermålet har hun været beskæftiget som bogbinderske i København, først ved Valdorff Papirindustri og senere hos Axel Andreasen & Sønner, hvor hun var fra 4. december 1953 til 4. december 1978.

Henry Sofus Lind gik i skole i Store-Heddinge. 1924-1928 uddannedes han som smed hos Johan Larsens Efterfølger, hvorefter han var chauffør på Flæsketorvet, til han indkaldtes til militærtjeneste ved 1. Regiment i Sandholmlejren i 1931. senere var han på korporalskole i Roskilde og hjemsendtes i 1932. Efter hjemsendelsen var han i 2 måneder chauffør hos slagtermester Lynggaard, derefter maskintekniker i Vejle. Fra 12. marts 1935 til 1. marts 1979 var han repræsentant ved firmaet Zeuten & Aagaard A/S.



VIII.C.1.

TORBEN LIND er født d. 14. juli 1942 i København.
Han blev gift d. 24. april 1964 i Tårnby Kirke med

LIS KRISTOFFERSEN, der er født d. 14. marts 1943 i København som datter af maskinsnedker Poul Kristoffersen og hustru Agnes Nielsen, København.

Bosat: Æblets Kvarter 7 C, 2620 Albertslund.

Torben Lind gik i Sundbyøster Skole og sluttede skolegangen med mellemskoleeksamen. 1957-1962 uddannedes han som værk-tøjsmager ved firmaet Scantal Works, København. Han aftjente sin værnepligt ved infanteriet i Høvelte fra 2. september 1962 til 27. december 1963. Efter hjemsendelsen var han mekaniker ved S.A.S., Kastrup, fra 2. januar 1964 til juli samme år, hvorefter han fra 3. august fik ansættelse som telefonmekaniker ved K.T. A.S., i 1970 blev han overmekaniker og i 1974 telefonovermekaniker.

Lis Kristoffersen gik i Sundbyøster Skole i København. Hun blev efter endt skolegang uddannet som bogbinder og var derefter beskæftiget som bogbinder til giftermålet.



VIII.C.1.a.

HENRIK LIND er født d. 6. maj 1965 i København.

VIII.C.1.b.

MARIANNE LIND er født d. 23. marts 1967 i København.

VIII.D.

HEINRICH THOMAS CHRISTIAN SØRENSEN er født d. 27. april 1922 i Haderslev.



Han blev gift d. 28. december 1946 i Haderslev med MATHILDE JEANNE YVETTE MØLLER, der er født d. 29. marts 1927 i Lille, Frankrig, som datter af snedkermester Bertel Jessen Møller og hustru Carla Rigmor Carlsen, 6loo Haderslev. Bosat: Hiort Lorenzens Vej 43, 1. sal tv., 6loo Haderslev. Heinrich Thomas Christian Sørensen gik i skole i Haderslev. 1938-1942 udlærtes han som snedker i Haderslev. Han aftjente sin værnepligt ved Marinen i København fra januar 1943 til 29. august samme år, han blev da internert i København og hjemsendtes d. 28. oktober 1943. Han var nu beskæftiget som snedker i Gråsten til sommeren 1944, derefter i Haderslev til 28. maj 1945, da han blev genindkaldt til Marinen i København. Han havde efter den første hjemsendelse været med i en militærventegruppe og var med i modstandsbevægelse. Anden gang hjemsendtes han i november 1945 og fortsatte derefter som snedker i Haderslev til 1. september 1952, da han fik ansættelse som materielforvalter ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne.

Mathilde Jeanne Yvette Møller gik i skole i Haderslev. Sommeren 1942 var hun elev på Vojens Ungdomsskole, hun har i $\frac{1}{2}$ år haft plads som husassistent i København, men ellers været hjemme for at passe huset for faderen, da moderen døde i 1943.

VIII.D.1.

HANNE SØRENSEN er født d. 21. juni 1947 i Haderslev.

Hun blev gift d. 3. december 1966 i Korsør med MOGENS HANSEN, der er født d. 5. maj 1942 i Korsør som søn af glasværksarbejder Orla Holger Oskar Hansen og hustru Marie Elisabeth Frandsen, 422o Korsør. Bosat: Viddingherredsgade 26, 627o Tønder.

Hanne Sørensen gik i Hertug Hans Skole i Haderslev og sluttede skolegangen med realexamen i 1964. Hun havde nu plads som husassistent på Torpegård i Taps ved Kolding. Fra 1. september 1965 til 31. august 1969 var hun sygeplejeelev på Bispebjerg Hospital, derefter sygeplejerske samme sted til 30. november 1976, hvorefter hun var på Københavns Amtssygehus i Herlev til 30. november 1977. Hun er nu ansat på Tønder Sygehus.

Mogens Hansen gik i skole i Korsør og tog 1958 realexamen fra Korsør Kommunes Melleme og Realskole. 1958-1962 uddannedes han som typograf på Reklametrykkeriet i Korsør og fortsatte efter endt læretid som svend (håndsætter) samme sted til 1963. Han havde nu ansættelse på Sjællands Tidende i Slagelse 1 år, var derefter elev på Grafisk Højskole i København fra 1964



til 1967, hvorefter han havde ansættelse som typograf i København $\frac{1}{2}$ år. Fra 1968 til 1978 var han ansat på Gjellerups Forlag som beregner, i samme tidsrum gik han på aftenskole og læste til merkonom og tog afsluttende eksamen i 1972. Han har siden 1. januar 1978 været beregner på Th. Laursens Bogtrykkeri i Tønder.

VIII.D.1.a.

THOMAS HANSEN er født d. 21. april 1967 i København.

VIII.D.1.b.

LINE (SISSE) HANSEN er født d. 18. februar 1971 i København.

VIII.D.2.

BENTE MØLLER SØRENSEN er født d. 1. marts 1957 i Haderslev. Bosat: Lembckesvej 23, 6100 Haderslev.

Bente Møller Sørensen tog 1974 realeksamen i Haderslev og 1975 1-årig handelseksamen fra Haderslev Handelsskole, derefter H.F.-eksamen fra Haderslev Katedralskole i 1977. I august samme år begyndte hun som elev på Haderslev Statsseminarium.

VIII.E.

SVEND AAGE SØRENSEN er født d. 25. oktober 1923 i Haderslev.



Han blev gift d. 10. april 1952 i Haderslev med KATHRINE (TITTE) MARIE CLAUSEN, der er født d. 23. oktober 1928 i Haderslev som datter af slagtermester Axel Clausen og hustru Kathrine Larsen, 6100 Haderslev.

Bosat: Hvidegårdsparken 73, 2800 Lyngby.

Svend Aage Sørensen tog mellemskoleeksamen i Haderslev og uddannedes derefter som kolonialkommiss, hvorefter han var elev på Niels Brocks Handelsskole. 1949-1956 var han ansat som prokurist i elektromedicinfirmaet Bødtker-Hansen, København. 1956-1967 drev han egen virksomhed med salg af elektromedi-

cinske artikler, hvorefter han solgte firmaet og købte skotøjs en gros-firmaet Empira, som han stadig driver. Kathrine (Titte) Marie Clausen gik i skole i Haderslev, hvorefter hun udlærtes som ekspeditrice i en skotøjsforretning i Haderslev, derefter var hun ansat i Magasin, København, til 1952.



VIII.E.1.

LARS PETER SØRENSEN er født d. 4. december 1953 i København. Bosat: Ericavej 163, 2820 Gentofte.

Lars Peter Sørensen sluttede skolegangen med realeksamen og var derefter i 3 år elev på Niels Brocks Handelsskole, hvorefter han studerede agro kemi i 2 år. Han aftjente sin værnepligt ved Garderhusarregimentet i Næstved. I 1977 begyndte han firmaet Gentofte Hestetransport.

VIII.E.2.

LONE SØRENSEN er født d. 17. april 1959 i København.

Bosat: Hvidegårdsparken 73, 2800 Lyngby.

Lone Sørensen tog 1978 studentereksamen fra Lyngby Statsskole og læser nu til børnehavepædagog.

VIII.F.

EDMUND SØRENSEN er født d. 24. november 1926 i Haderslev.

Bosat: Tømreergade 7, 2. sal tv., 2200 København N.

Edmund Sørensen gik i skole i Haderslev. 1942-1946 udlærtes han som møbelpolster hos tapetsermester Heinrich Lüth, Apothekergade, Haderslev. Efter endt læretid fortsatte han som svend samme sted til 1948. Han aftjente nu sin værnepligt ved telegraftropperne i København og Værløse og var derefter med Den danske Brigade i Auich ved Wilhelmshafen, Tyskland. Efter hjemsendelsen arbejdede han som møbelpolster i Århus, senere gik han på Århus tekniske Dagskole i 3 semestre og dimitterede i januar 1952 som møbelkonstruktør. Han fik nu ansættelse

som værkfører ved firmaet Skovboe Svendsen, Hillerød, og var her til sommeren 1953, derefter møbelpolster ved firmaet Michaelsen Møbler, Lyngby, til 1955. En kort tid havde han ansættelse som møbelsælger hos Hans Ellekær, Lyngby, hvorefter han kom til dennes bror Helge Ellekær, også som møbelsælger, han har siden 1963 haft ansættelse i møbelafdelingen i varehuset Magasin Anva ved Københavns Rådhus.

VIII.G.

CARLO SØRENSEN er født d. 21. maj 1928 i Haderslev.



Han blev gift d. 27. december 1960 i Kolt med BIRGIT MUNKEDAL, der er født d. 13. juni 1933 i Århus som datter af gårdejer Christian Munkedal og hustru Sofie Jensen, 8361 Hasselager.

Bosat: Gedevej 45, 3520 Farum.

Carlo Sørensen gik i skole i Haderslev. 1943-1947 uddannedes han som tømrer hos tømrermester Nis Hansen, Haderslev, de følgende 3 vintre læste han til konstruktør i Kolding. I 1950 var han beskæftiget som tømrer og minør for Grønlands tekniske Organisation i Upernavik, Nordgrønland. Han fortsatte derefter med at læse på Århus Bygningsteknikum og dimiterede i efteråret 1953. Han aftjente sin værnepligt ved Jyske Ingeniørregiment i Randers og var derefter på befalingsmandsskolen i Ryvangen til april 1955. Fra 1. maj 1955 til efteråret 1958 var han ansat i firmaet Steensen & Varming, rådgivende Ingeniørfirma i København, herefter rådgivende ingeniør ved et søsterfirma i London, hvor han var til 1. april 1963, da han blev rådgivende ingeniør ved firmaet Steensen & Varming, København, hvor han stadig er.

Birgit Munkedal begyndte skolegangen i Viby og tog 1951 re-aleksamen i Århus. Hun uddannedes nu som murer hos murer- mester Chr. Rohde, Århus, hvorefter hun var på Ingeniørskolen i Horsens og dimiterede derfra i april 1957, hvorefter hun til juli 1959 var ansat ved firmaet Steensen & Varming, København, derefter ved firmaet Ove Arup & Partner, London, til april 1963, så atter hos Steensen & Varming, København, til

sommeren 1966. Hun har siden 1. august 1978 været ansat hos rådgivende ingeniørfirma Rosenvinge, Ballerup.

VIII.G.1.

PER BRIAN SØRENSEN er født d. 24. februar 1965 i Kolding.

IX.

ANINE THORA SØRENSEN er født d. 5. juni 1893 i Underåre,
Serritslev Sogn.

X.

MARTINUS THORVALD SØRENSEN er født d. 6. september 1894 i Underåre, Serritslev Sogn.

Han blev gift d. 14. september 1920 i Jetsmark Kirke med INGER MARIE NIELSEN, der er født d. 16. oktober 1899 i Kås, Jetsmark Sogn, som datter af murer Ferdinand Nielsen og hustru Margrethe Eriksen, Kås, 9440 Åbybro, og hun døde d. 29. juni 1967 i Kås.

Bosat: Nørregade 42, Kås, 9440 Åbybro.

Martinus Thorvald Sørensen gik i 2 år i skole i Serritslev, derefter i Sterup. Da han var 11 år, kom han ud at tjene som hjordedreng, og var det derefter hver sommer, til han blev konfirmeret. Han arbejdede ved landbruget og havde plads forskellige steder, til han blev indkaldt til militærtjeneste som trækonstabel ved Det hestetrukne Artilleri i Randers fra 10. oktober 1914 til efteråret 1916, senere var han genindkaldt til sikringsstyrken flere gange, sidste gang i 1918, da lå han i Esbjerg. Sommeren 1919 var han fyrbøder på et lokomotiv, da der opførtes en bro over Gudenåen i forbindelse med opførelsen af Tange-Værket. Fra september 1919 til julen samme år var han lokomotivfører på roebanerne på Lolland, derefter fortsatte han som lokomotivfører på Lundegaards Tørvefabrik i Kås til 1923, da han fik plads som lokomotivfører for Kås Briketfabrik, her var han til 1933. Han købte nu Kås Cementstøberi og drev det til 1947, da han købte en cykelforretning i Kås, som han havde til 1953, hvorefter han fik ansættelse som kedelpasser på Kås Briketfabrik til 1964. Efter anden verdenskrigs afslutning i 1945 købte han sammen med broderen Theodor en plantage på ca. 4 tdr. land ved Kås, her drev de i nogle år rævefarm med ca. 300 dyr. Martinus Thorvald Sørensen har i nogle år været formand for Kås Håndværket- og Borgerforening og blev d. 28. januar 1978 udnævnt til æresmedlem i foreningen. Han har været formand for Kås Elektricitetsværk og 1968-1976 kasserer for Jetsmark invalide- og Pensionistforening, hvor han blev æresmedlem i 1974.

Inger Marie Nielsen gik i skole i Kås og var derefter beskæftiget som husassistent, mest hjemme på grund af moderens sygdom.

Ved Inger Marie Nielsens død skrev en avis:

"Fru Inger Marie Sørensen, gift med fhv. fyrbøder Thorvald Sørensen, Nørregade 42, Kås, er død paa Brønderslev Sygehus, 69 aar gammel.

Fru Inger Marie Sørensen var født paa Skadbak ved Kaas, og hun har levet hele sit liv i Jetsmark Sogn. Efter giftermaa-



let med Thorvald Sørensen kom hun den første tid til at virke som landhusmor paa en ejendom paa Pandrup Mark. Senere overtog ægteparret et støberi i Kaas, og da det blev afstaaet, begyndte Thorvald Sørensen som fyrbøder paa Kaas Briketfabrik. Uanset hvilke opgaver det har betydet for fru Sørensen, stod hun altid sin mand trofast bi, og sammen med ham skabte hun et godt hjem.

Hjemmet var hendes et og alt. Alt blev holdt i pæneste orden, selv i de seneste aar, da hun har været svagelig."

X.A.

ETLY RITA SØRENSEN er født d. 16. maj 1927 i Lindholm.

Hun blev gift d. 26. januar 1947 i Kås med

VIGGO HINGELBJERG SØRENSEN, der er født d. 10. juni 1924 i Saltum som søn af møller og taxivognmand Thomas Christian Sørensen og hustru Johanne Katrine Sørensen, Hune, 9492 Blokhus.

Bosat: Pontoppidansgade 20, 9700 Brønderslev.

Etly Rita Sørensen gik i skole i Kås og Åbybro Realskole, hvorefter hun var beskæftiget på et kontor i Pandrup, derefter havde hun plads som husassistent, først i Kås og 1946-1947 i København, hun har desuden været hjemme. I 1966 fik hun ansættelse som syerske på H.C.A. Dress, Brønderslev, og var her til 1974. Hun har siden august samme år været beskæftiget på Ginge i Brønderslev.

Viggo Hingelbjerg Sørensen gik i skole i Hune. 1938-1942 uddannedes han som slagter hos slagtermester P. Jansen, Pandrup, hvorefter han havde plads som slagtersvend forskellige steder. Han aftjente sin værnepligt ved Livgarden i København, fra 2. juni 1946 til 19. april 1947. Samme år købte han en slagterforretning i Als Østjylland og drev den til 1951, hvorefter han var beskæftiget på Brønderslev Svineslagteri til 1971, derefter på D.A.K. i Vrå i 1½ år. Han har siden 1. august 1973 haft ansættelse på fabriken Ginge, Brønderslev, og var de første 2 år tillidsmand.

Ægteparret har i mange år dyrket folkedans, Viggo Hingelbjerg Sørensen har siden 1975 undervist i folkedans i byerne omkring Brønderslev og Etly Rita Sørensen har hjulpet til med undervisningen.

X.A.1.

BRITTA HINGELBJERG SØRENSEN er født d. 24. februar 1947 i Kås. Hun blev gift d. 2. marts 1968 i Brønderslev med



JENS PEDERSEN, der er født d. 27. juli 1941 i Mylund, Jerslev Sogn, som søn af arbejdsmand og husmand Erhard Hermann Pedersen og hustru Metha Jensen, Ø. Brønderslev.
Bosat: Dyrehaven 169, 9700 Brønderslev.



Britta Hingelbjerg Sørensen gik i skole i Brønderslev og var herefter beskæftiget som husassistent. Fra 1. april 1962 til 31. december 1968 var hun ansat på kontoret på Pedershåb Maskinfabrik.

Jens Pedersen gik i skole i Mylund og var derefter beskæftiget ved landbruget, til han indkaldtes til militærtjeneste ved Prinsens Livregiment 1960-1961. Efter hjemsendelsen fik han fra november 1961 arbejde på Pedershåb Maskinfabrik, Brønderslev, hvor han stadig er.

X.A.1.a.

GITTE PEDERSEN er født d. 25. december 1966 i Brønderslev.

X.A.1.b.

TOMMY PEDERSEN er født d. 25. november 1969 i Brønderslev.

X.A.2.

ULLA HINGELBJERG SØRENSEN er født d. 28. september 1949 i Als ved Hadsund.

Hun blev gift d. 7. juli 1973 i Brønderslev med KURT LARSEN, der er født d. 30. august 1945 i Brønderslev som søn af arbejdsmand Poul Larsen og hustru Sigrid Christensen, 9700 Brønderslev.

Bosat: Nygårdsvej 10, 9700 Brønderslev.

Ulla Hingelbjerg Sørensen gik i skole i Brønderslev og havde derefter i 3 år plads som husassistent hos fru Andreasen, Grønnegade, Brønderslev, derefter hos bageren i Fynsgade til 1968, hvorefter hun var ansat på Pedershåb Maskinfabrik som piccoline til 1970.



Kurt Larsen gik i skole i Brønderslev. 1964-1968 uddannedes han som karosseripladesmed ved Brønderslev Ny Karosserifabrik, herefter arbejdede han hos Johannes Andersen, Brønderslev, til 1972, hvorefter han var på Pedershåb Maskinfabrik til 1974. De følgende 2 år arbejdede han ved Ford, Brønderslev og derefter atter hos Johannes Andersen, hvor han stadig er.

X.A.2.a.

LEILA HINGELBJERG LARSEN er født d. 7. december 1967 i Brønderslev.

X.A.2.b.

DORTHE HINGELBJERG LARSEN er født d. 16. april 1971 i Brønderslev.

X.A.3.

DONALD HINGELBJERG SØRENSEN er født d. 16. januar 1951 i Brønderslev.



Han blev gift d. 30. juni 1972 i Vester Moland Kirke, Norge, med

SIGNE SJURSØ, der er født d. 23. januar 1951 i Lillesand, Norge, som datter af Harald Sjursø og hustru Solveig Sjursø, Lillesand, Norge.

Bosat: Fjellevejen 17 B, Grøgårds Mjør, Lillesand, Norge.

Donald Hingelbjerg Sørensen gik i skole i Brønderslev og var derefter beskæftiget ved landbruget 1 år. Vinteren 1967-1968 var han elev på Skanderup Ungdomsskole, hvorefter han arbejdede på en servicestation til oktober 1971, da han rejste til Norge. Her havde han først arbejde på et nikkelværk i Kristianssand, derefter på Slibematerialefabriken Norton i Lillesand. Efter at have gennemræet et kursus som svejser, fik han arbejde på skibsværftet i Kristianssand, hvor han stadig er. Signe Sjursø gik i skole i Lillesand og var derefter beskæftiget på et plejehjem i Lillesand til giftermålet.

X.A.3.a.

STIG SØRENSEN er født d. 31. oktober 1972 i Lillesand, Norge.

X.A.3.b.

LONE SØRENSEN er født d. 30. oktober 1976 i Lillesand, Norge.

XI.

NIELS CHRISTIAN VALDEMAR SØRENSEN er født d. 16. december 1896 i Underåre, Serritslev Sogn, han døde i Tyskland. Han var gift med

GRETHE.

Niels Christian Valdemar Sørensen ejede firmaet Rein-Vest-Milca, i Herne, Tyskland, der produceredes mælkeprodukter og so-davand.



XI.A.

JENS SØRENSEN er født d. 18. april 1944 i Herne, Tyskland. Han blev gift d. 11. april 1966 i Frydendal Kirke med LENE GYLLING OLSEN, der er født d. 26. juni 1942 i Gundestrup, Grevinge Sogn, som datter af bankassistent Børge Gylling Olsen og hustru Karen Larsen, 4440 Mørkøv.

Bosat: Mülhause Strase 11, 4690 Herne 1.

Jens Sørensen gik i skole i Herne og tog derefter handelseksamene, hvorefter han studerede økonomi på Bochum Økonomihøjskole. Efter at have taget eksamen som økonom ansattes han i faderens firma. Vinteren 1964-1965 var han elev på den Internationale Højskole i Helsingør, derefter var han ansat i eksportafdelingen på bryggeriet Carlsberg, København, senere var han atter i faderens firma til 1971, hvorefter han i 2 år var på skolen i Bochum. Han har siden 1973 været ansat som økonom i Landdags Bausparekasse, Münster, Herne-afdeling.

Lene Gylling Olsen tog 1957 realeksamen fra Jyderup Realskole. 1957-1960 var hun elev i Banken for Holbæk og Omegn, derefter assistent samme sted til 1962. De følgende 2 år var hun ansat i Andelsbanken, Kalundborg-afdeling, og var samtidig på Bank-skole. Vinteren 1964-1965 var hun elev på den Internationale Højskole, derefter havde hun i ½ år ansættelse i Andelsbanken i Glostrup, hvorefter hun var i Kommerzbank i Bochum til 1966. Hun har siden 1973 været ansat i Herne Sparekasse.

XI.A.1.

SØREN SØRENSEN er født d. 26. juni 1966 i Herne, Tyskland.

XI.B.

En søn, hvis navn ikke kendes.
Han er gift og bor i Tyskland.

XII.

BERTHA DUSINE SØRENSEN er født d. 30. marts 1899 i Underåre, Serritslev Sogn, og døde d. 16. januar 1952, hun er begravet i Jerslev.

Bertha Dusine Sørensen lærte at sy og virkede som syerske, samtidig passede hun forældrene i deres sidste år. Efter deres død indrettede hun en manufakturforretning i den ene ende af huset, denne forretning drev hun til sin død.

XIII.

THEODOR EMANUEL SØRENSEN er født d. 1. september 1900 i Ser-ritslev og døde d. 2. juli 1977 i Kås.



Han blev gift d. 8. november 1927 i Jetsmark Kirke med METTE MARIE IVERSEN, der er født d. 17. oktober 1903 i Trane-kjær, Jetsmark Sogn, som datter af gårdejer og handelsmand Simon Iversen og hustru Ane Kathrine Pedersen, Nørregårds-minde, Kås, 9440 Abybro.

Bosat: Brogårdsgade 8, Kås, 9440 Abybro.

Theodor Emanuel Sørensen gik skole i Sterup og var derefter beskæftiget ved landbruget, til han var 19 år. Han flyttede nu til Kås, hvor han begyndte at grave tørv, en tid var han fyrbøder på Briketfabriken i Kås, i 2 år var han under roe-kampagnen beskæftiget på Sukkerfabriken i Sakskøbing. I 1927 byggede han hjemmebageri i Moseby og efter brylluppet d. 8. november 1927 flyttede ægteparret ind. Hustruen bagte og Theodor E. Sørensen kunne også hjælpe lidt til bl.a. med at smørre glasur på kagerne. Dette hjemmebageri drev de til 1. februar 1931, da de flyttede til Mergelsbæk og overtog et nedlagt bageri der. De begyndte nu atter et hjemmebageri, som de drev i ca. 1 år, hvorefter de solgte det og flyttede til Moseby, hvor de overtog slagterforretningen. Denne drev de i 7 år, men samtidig drev Theodor E. Sørensen taxa- og vognmandsforretning, ligesom han oparbejdede en produktion af tørv. Det var hovedsagelig disse tørv, der gav arbejde til vognmandsforretningen. Han opfandt et ælteværk til at lave tørv med. I 1938 solgtes slagterforretningen, familien flyttede til Kås, hvor han lod bygge et nyt hus. Han fortsatte med tørveproduktionen og vognmandsforretning til 1947, da afhændede han mosen og købte et brunkulsleje i Søby ved Herning, som han drev i ca. 1½ år. Det var ikke den store guldgrube, tværtimod, de fleste af pengene gik tabt, men han fik alligevel begyndt kort efter, denne gang i Karstoft ved Kibæk. Men her var kullene dels for dårlige, dels lå de for dybt og priserne var for nedadgående så i efteråret 1949 var det slut med at grave brunkul. Et for-

færdeligt uvejr, hvor regnen fik gravene, der var 15 meter dybe, sat under vand, strømmen der drev pumperne blev afbrudt, men det var sikkert Theodor E. Sørensens held, for trods det, at der faktisk ikke var nogen grund til at fortsætte, var han af den type, der ville havde fortsat til den bitre ende. For at klare sine forpligtelser, solgte han huset i Kås og hvad, der ellers kunne gøres i penge. De følgende 7 år solgte han mergel for ingeniør Theuth, Viborg, derefter fik han ansættelse ved firmaet Skandinavisk Kridt og Kalk, Gug ved Ålborg, for hvem han solgte kalk til landmænd over det meste af landet til 1962. I 1958 fik han bygget huset på Brogårdsgade 8. Han var med til at starte Fjernvarmeselskabet i Kås og var i nogle år formand for dette.

Ved Theodor E. Sørensens død skrev avisen:

"Fhv. repræsentant Theodor Sørensen, Brogårdsgade 8, Kås, er efter længere tids sygdom død på Ålborg Sygehus Syd, 76 år. Han var født i Serritslev, og som ung virkede han ved landbruget på Sterup-egnen. Siden 1919 har han boet i Jetsmark Sogn. Efter giftermålet startede han bageri i Moseby, og senere har han haft slagterforretning i Moseby og bagerforretning i Mergelsbæk.

Theodor Sørensen ernærede sig en årrække som tørvefabrikant og vognmand, og i nogle år drev han sammen med en bror en rævefarm på Kås-egnen. Efter Anden Verdenskrig tog han i en periode brunkul op i Søby ved Herning. Senere, til han blev pensioneret, var han repræsentant og solgte mergel og kalk til landmænd over det meste af landet.

Theodor Sørensen var en stille og venlig mand, der var afholdt i omgangskredsen på grund af sin behagelige og gemytlige væremåde. For ca. 15 år siden flyttede han ind i en nyopført villa i Brogårdsgade i Kås, og her skabte han sammen med hustruen et godt og gæstfrit hjem, hvor familie og venner holdt af at komme. Han var i flere år formand for Kås Fjernvarmeselskab."

Mette Marie Iversen begyndte skolegangen i Rødehede, de sidste 2 år gik hun i skole i Kås. Efter endt skolegang havde hun plads hos bageren i Pandrup, hvor hun hjalp til både i huset og forretningen, derefter var hun husassistent hos driftbestyrer Henriksen på Kås Tørvefabrik, hvorefter hun var telefonisinde på Saltum Central. Hun var nu hjemme hos forældrene en tid, kom så i huset hos købmand Sørensen, Saltum og har endvidere haft plads på Klostergården i Volk Mølle samt på en lystejeendom i Kongerslev, derefter på Pandrup Central til giftermålet. Hun har aldrig lært at bage, men havde evnerne til at få noget fra hånden, og det var hendes fortjeneste at hjemmebagerierne i Moseby og Mergelsbæk kom igang. I Mergelsbæk havde de en brødvogn, som kørte landture i omegnen og i Mergelsbæk havde de en bagersvend.

XIII.A.

EJNER SØRENSEN er født d. 15. april 1928 i Moseby, Jetsmark Sogn.

Han blev gift d. 23. maj 1959 i Vinding Kirke med RAGNA HEDEGAARD, der er født d. 8. oktober 1935 i Gram som datter af arbejdsmand Jens Hedegaard og hustru Krestine Jensine Marie Juhl, 6630 Rødding.

Bosat: Rødhusvej 7, Kås, 9440 Åbybro.

Ejner Sørensen gik i skole i Moseby og arbejdede derefter ved tørveindustrien i Kås til 1946, hvorefter han var beskæftiget i brunkulslejerner i Søby til 1948. Han rejste nu over til farbroderen Ingemann i Canada, hvor han havde forskelligt arbejde, bl.a. ved landbruget, skovbrug, savværk og på en fabrik til 1952. Efter hjemkomsten arbejdede han som chauffør for faderen, han var selv medindehaver af de 3 lastvogne som faderen havde, disse vogne var beskæftiget med mergelkørsel til 1958, da de solgtes. Han var nu beskæftiget som repræsentant for Skandinavisk Kridt og Kalk-selskab til foråret 1959. Det følgende år var han på Vejle Tekstilfabrik. Han byggede nu sammen med faderen et hus til opfodning af ca. 12000 kyllinger, der blev lavet beboelse i den ene ende af huset, og her flyttede familien ind d. 23. maj 1960, og de begyndte her med opfodning af kyllinger. I 1962 blev der bygget et hus til 7000 kyllinger, i 1964 et hus til strøelse. Han drev nu sammen med faderen denne forretning til 1968, da han selv overtog den og fortsatte til 1973. I 1971 fik han arbejde som maskinfører ved Nordjyllands Amts Vejvæsen, hvor han stadig er ansat. 1969-1970 byggede de villaen ved siden af kyllingefarmen, her bor de stadig.

Ragna Hedegaard gik i skole i Rødding i Sønderjylland og var derefter beskæftiget som husassistent. Hun har haft plads i Vojens, Tønder og på K.F.U.K. i Ålborg. Hun har desuden været elev på Vojens Efterskole samt været i huset hos forstanderen i 1½ år.

XIII.A.1.

JENS HEDEGAARD SØRENSEN er født d. 23. april 1969 i Brovst.

XIII.A.2.

TED SØRENSEN er født d. 26. maj 1972 i Brovst.

XIII.A.3.

LISA MARIE SØRENSEN er født d. 13. juli 1978 i Ålborg.

XIII.B.

KARL AAGE SØRENSEN er født d. 18. juni 1929 i Moseby, Jetsmark Sogn.

Han blev gift første gang d. 27. februar 1960 i Ålborg med ELLEN ELISABETH JENSEN, der er født d. 31. august 1941 i Kol-lerup ved Fjerritslev, som datter af chauffør Niels Jensen og hustru Valborg, Kås.

Ægteskabet opløstes d. 3. februar 1975, og Karl Aage Sørensen blev derefter gift anden gang d. 12. november 1977 i Grenå med ELSE PEDERSEN, der er identisk med V.B.2.

Bosat: Emmelev Kærvej 4 A, Emmelev, 8500 Grenå.

Karl Aage Sørensen fortæller selv: "Jeg havde en lykkelig og tryk barndom sammen med mine søskende, hvor vore forældre gav os et godt hjem, og vi fik en fri opdragelse.

Efter konfirmationen arbejdede jeg hos far i tørvemosen indtil jeg var 17 år. Derefter kom jeg i bagerlære. Efter svendeprøven, blev jeg soldat i Viborg, og har stort set ikke siden arbejdet indenfor bagerfaget. Derefter har jeg arbejdet i Sverige et par måneder og et par måneder i Norge, siden 1½ år i Canada og en sommer på Grønland.

Jeg har i 7-8 år kørt kalk og mergel til landbruget. Samtidig kørte jeg også brunkul fra Søby til forskellige mejerier i Nordjylland. Jeg var ansat hos min far de sidste to måneder, han tog brunkul op i Karstoft pr. Kølkær. Jeg tror aldrig, jeg glemmer de sidste dage i Karstoft. Det var simpelthen det forsærdeligste vejr, man kan tænke sig. Efter to døgn med torden og regnskyl, hvor strømmen til pumperne var afbrudt, var kulgraven, der var 14-15 meter dyb, totalt skredet sammen, og dette blev så enden på fars brunkulstid.

Senere blev jeg gift, og ægteskabet varede 14 år. I denne tid byggede jeg 9 huse og solgte spagnum.

Efter skilsmissen købte jeg en nedlagt brugs, som jeg solgte efter endt restaurering.

Mens jeg havde brugsen, handlede jeg med kartofler. Under en tur til Grenå med kartofler, mødte jeg Else, som kort forinden også var blevet skilt. Vi fattede sympati for hinanden og giftede os efter 3/4 års forløb. Det første år havde vi en lejlighed i Grenå, hvorefter jeg byggede et hus til os i Emmelev, hvor vi nu bor og trives godt."

Else Pedersen gik i Manne Skole fra 1. april 1938 til efteråret samme år, derefter i Østre Skole, senere på Rysegades Skole i Ålborg til juni 1945, hvorefter hun fortsatte på Ryomgård Realskole, hvorfra hun i juni 1948 tog almindelig forberedelseseksamen. 1949-1951 læste hun på Århus Seminarium og tog første del af lærereksamen, hvorefter hun blev gift første gang. I 1971 tog hun lærereksamen fra Århus Seminarium og fik derefter ansættelse som lærer ved Grenå Vestre Skole.

XIII.B.1.

GUDRUN VALBORG MARIANE SØRENSEN er født d. 3. juni 1958 i Århus.

XIII.B.1.a.

PERNILLE.

XIII.C.

MARTHA EVELYN SØRENSEN er født d. 17. november 1930 i Moseby, Jetsmark Sogn.

Hun blev gift d. 26. april 1953 i Jetsmark med
NIELS KALLESTRUP CHRISTENSEN, der er født d. 17. oktober 1928 i Ertebølle, Strandby Sogn, som søn af arbejdsmand Niels Peter Christensen og hustru Johanne Kathrine Jensen, Slesvigs-gade 16, 8800 Viborg.

Bosat: Vardevej 1 B, 2. sal tv., 7100 Vejle.

Martha Evelyn Sørensen gik i skole i Moseby og Kås, hvorefter hun fik plads hos bageren i Hune, hvor hun hjalp til såvel i huset som i cafeen, hun var her ca. 1 år, hvorefter hun var husassistent i Viby ved Århus. Hun rejste nu til Gøteborg, hvor hun havde plads som husassistent til 1952.

Niels Kallestrup Christensen gik i skole forskellige steder og sluttede skolegangen i Ålborg. Han var beskæftiget som bud og arbejdsdreng i Ålborg til 1944, da han fik arbejde på væveriet Kjærsmølle, Ålborg, og var her til 1948. Han rejste nu til Gøteborg, hvor han arbejdede som væver på en tekstilfabrik til 1952. Efter hjemkomsten arbejdede han på Vejle Dampvæveri til 1953, derefter var han beskæftiget i farveriet på Vejle Tekstilfabrik til 1965. Han begyndte nu som isolatør ved Skovlund Larsen, Vejle Isolering og gulvbelægning, og var her til 1969, da firmaet blev solgt til firmaet Persolit, København, der oprettede en afdeling i Vejle, hvor han stadig er beskæftiget.

XIII.C.1.

JOHN KALLESTRUP CHRISTENSEN er født d. 3. april 1955 i Vejle.

Bosat: Vardevej 1 B, 2. sal tv., 7100 Vejle.

Han tog 1972 realeksamen fra Nybogades Skole i Vejle, 1975 studentereksamen fra Rødkilde Gymnasium, Vejle, og begyndte samme år lærerstudiet på Jelling Seminarium. Han har siden 1969 i sin fritid været beskæftiget i firmaet Persolit.

XIII.C.1.a.

PAW HORNDRUP CHRISTENSEN er født d. 11. februar 1977 i Horsens og døde d. 8. juli 1978 i Vejle.

XIII.C.2.

SANNE CHRISTENSEN er født d. 6. januar 1958 i Vejle.

Bosat: Finlandsvej 51, 7100 Vejle.

Sanne Christensen tog 1974 realeksamen fra Nybogades Skole i Vejle, 1976 H.F.-eksamen fra Rosborg Gymnasium, Vejle, og har siden haft forskelligt arbejde.

XIII.C.3.

GITTE CHRISTENSEN er født d. 21. februar 1964 i Vejle.

XIII.D.

ANNA KATHRINE SØRENSEN er født d. 25. januar 1933 i Moseby, Jetsmark Sogn.

Hun blev gift d. 8. april 1971 i Ålborg med
NIELS JØRGEN JOHANSEN, der er født d. 12. februar 1930 i Trøgdrup, Hellevad Sogn.

Bosat: Klarupgårdvej 23, 9000 Ålborg.

Niels Jørgen Johansen er købmand.

XIII.E.

SONJA GRETHE SØRENSEN er født d. 20. marts 1934 i Kås, Jetsmark Sogn.



Hun blev gift d. 19. september 1953 i Hasseris med
KARL AAGE LARSEN, der er født d. 17. juni 1933 i Sønderstrand, Årby Sogn, som søn af gartner Karl Emiel Larsen og hustru Else Marie Barup, Sønderstrandsvej 58, 4400 Kalundborg.

Bosat: Sønderstrandsvej 60, 4400 Kalundborg.

Sonja Grethe Sørensen tog 1949 mellemskoleeksamen i Pandrup, hvorefter hun var ansat som ekspeditrice hos bageren i Kås, derefter ekspeditrice i bagerforretninger i Blokhushus og Ålborg. Efter giftermålet har hun foruden at passe huset altid hjulpet til i gartneriet.

Karl Aage Larsen gik i skole i Sønderstrand Skole og var i 1 år elev på Ubby Efterskole. 1948-1949 var han i gartnerlære hos faderen, derefter hos gartner A. Hansen, Amagerfrø, Kastrop, i 1 år, hos gartner Johannes Andersen, Vejgård ved Ålborg i 1½ år og vinteren 1951-1952 var han elev på Beder Gartnerskole, hvorefter han atter var hos Johannes Andersen, Vejgård, denne gang som gartnermedhjælper. Han aftjente sin værnepligt ved Jysk Artilleriregiment i Århus fra oktober 1953 til april 1955. Efter hjemsendelsen blev han medhjælper i faderens gartneri, han havde i 1955 bygget det hus, hvor de stadig bor. Fra foråret 1957 begyndte de eget gartneri på en del af faderens jord, de opførte 2 drivhuse, de havde købt i et andet gartneri, der brækkede de husene ned og satte dem selv op igen, samtidig var han medhjælper hos faderen til 1960.

I 1960 byggede de et nyt drivhus på 750 kvadratmeter samt fyrrum, og helliger sig nu helt gartneriet. 1962 blev der atter bygget, denne gang 2 drivhuse på tilsammen 1650 kvadratmeter, i 1964 yderligere et drivhus på 660 kvadratmeter samt et pakkerum på 200 kvadratmeter. I 1968 byggedes igen et drivhus på 660 kvadratmeter. I 1958 påbegyndtes nellikegartneri, og dette har udviklet sig i årenes løb, foruden ægtefællernes egen arbejdskraft, er der på helårsbasis beskæftiget 4 i gartneriet. Karl Aage Larsen har i 8 år været i bestyrelsen for G.A.S.A., Slagelse, medlem af bestyrelsen for Dansk Erhvervsgartnerforening, Vestsjællandskredsen, også i ca. 8 år, ligesom han siden 1968 har været medlem af Nellikesektionens bestyrelse.



XIII.E.1.

BJARNE BARUP LARSEN er født d. 7. februar 1954 i Kås, Jetsmark Sogn.

Bosat: Østrupvej 35, 4400 Kalundborg.

Bjarne Barup Larsen begyndte skolegangen i Årby og sluttede med realeksamen fra Rynkevang Skolen i Kalundborg 1971. Han uddannedes som gartner, først ved gartneriejer Svend Jensen, Egå, fra 1. juli 1971 til 1. januar 1973, derefter hos gartneriejer Conrad Pedersen, Tilst, til 1. juli 1974, hvorefter han var elev på Beder Gartnerskole til 1. februar 1975. Han lejede nu et gartneri i Tilst, som han drev med potteplanter til 1. maj 1976, da han købte ejendommen Østrupvej 35 i Kalundborg. Ejendommen er på 12 tdr. land, og her begyndte han frilandsgartneri, 1976-1979 havde han sin farfars drivhuse, hvor han dyrkede potteplanter. Nu har han på ejendommen ca. 6 tdr. land hovedsagelig med porre og frilandsblomster, det øvrige areal benyttes til korn.

XIII.E.2.

HELLE BARUP LARSEN er født d. 17. maj 1959 i Kalundborg.

Bosat: Nygade 20, 4400 Kalundborg.

Helle Barup Larsen er omsorgsassistent.

XIII.F.

KURT SØRENSEN er født d. 6. maj 1938 i Jetsmark. Han blev gift d. 27. juni 1964 i Jetsmark med ELSE NIELSEN, der er født d. 15. april 1939 i Ålborg som datter af chauffør Niels Jensen og hustru Valborg, Toftevangen 6, Kås, 9440 Åbybro.

Bosat: Suensensgade 10, stuen th., 9000 Ålborg.

Kurt Sørensen gik i skole i Kås og på Pandrup Realskole. 1954-1957 uddannedes han som kommis hos købmand Axel Kornum, Sdr. Økse, hvorefter han var kommis i Nørresundby, til han indkaldtes til militærtjeneste ved Telegraftropperne 1960-1961. Efter hjemsendelsen havde han plads som kommis hos en købmand i København, derefter i en en gros-forretning og senere ved et vinfirma til 1964. Han var nu salgschauffør for Ålborg Æg-central til 1965, da han købte et mejeriudsalg i Suensensgade 10, og drev dette til 1973, da det blev nedlagt. Han købte nu købmandsforretning Kastetvej 102, som han drev til 31. august 1979, da den blev nedlagt.

Else Nielsen gik i skole i Kås og var derefter beskæftiget ved husgerning. Hun har haft plads i Norge, i Frankrig, og hos en norsk diplomat i Tyskland. Senere uddannedes hun som sygehjælper og har været beskæftiget som sådan i København.

XIII.F.1.

FLEMMING BO SØRENSEN er født d. 31. august 1965 i Ålborg.

XIII.F.2.

AAGE STEEN SØRENSEN er født d. 21. oktober 1966 i Ålborg.

XIII.F.3.

SUSANNE SØRENSEN er født d. 5. september 1969 i Ålborg.

XIII.G.

HELEN INGERLISE SØRENSEN er født d. 24. januar 1946 i Kås, Jetsmark Sogn.

Hun blev gift d. 25. marts 1967 i Jetsmark Kirke med ERLING KRISTENSEN, der er født d. 4. januar 1944 i Åbybro, Åby Sogn, som søn af arbejdsmand Sigurd Kristensen og hustru Elvira Mikkelsen, Grønnegade 8, 9440 Åbybro.

Bosat: Hellebækvej 75, 9270 Klarup.

Helen Ingerlise Sørensen tog 1962 realeksamen fra Åbybro Kom-



muneskole, hvorefter hun uddannedes på Birkerød Posthus til 1964, hvorefter hun var ansat på et ejendomsmæglerkontor i Ålborg til maj 1966. Den følgende sommer var hun elev på Gerlev Idrætshøjskole. Efter skoleopholdet fik hun ansættelse på kundekontoret hos firmaet Salling, Ålborg, og var her til 1970. I 1972 tog hun H.F.-eksamen fra Nr. Uttrup Gymnasium, 1976 dimitterede hun fra Ålborg Seminarium. Hun har siden 1. januar 1977 haft ansættelse ved Klarup Skole under Ålborg Skolevæsen.

Erling Kristensen tog 1960 realeksamen fra Åbybro Skole. 1960-1964 uddannedes han som elektriker hos installatør Tage Larsen, Åbybro. Han aftjente sin værnepligt ved Kronens Artilleriregiment på Sjælsmarks Kaserne 1965-1966. 1970 dimitterede han fra Ålborg Teknikum og har siden 1. november 1970 haft ansættelse ved Ålborg Portland Cementfabrik.

XIII.G.1.

THOMAS KRISTENSEN er født d. 30. juni 1971 i Ålborg.

XIII.G.2.

PERNILLE KRISTENSEN er født d. 2. november 1977 i Ålborg.

XIV.

INGEMANN ALFRED SØRENSEN er født d. 30. juni 1902 i Serrit-slev.

Han blev gift d. 20. marts 1931 i Calgary, Alberta, Canada, med LILLI AMELIA NAKSKOV, der er født d. 18. august 1906 i Uller-slev, Avnede Sogn, som datter af maler Claus Peter Nakskov og hu-stru Anna Carlsen.

Bosat: Box 235-48-11 Street West, Brooks. Alberta, Canada.

TOJ. OJO.

Ingemann Alfred Sørensen fortæl-ler selv:

"Efter almindelig skolegang, som den var i Danmark for ca. 60 år siden, var det "ud at arbejde for andre for at tjene til livets ophold". Vi var begge elever på Indre Missions Højskole i Haslev i 1926-1927. Udvandrede til Canada i 1928, rejste 1929 til Alberta, Vestcanada, arbejdede i et par år i Den danske Koloni, Standard og i byen Calgary. Vi blev gift i 1931 og købte så et stykke jord, 120 tdr. land, fra Canadian Pacific Jernbane Co. Herpå opbyggede vi en farm og drev den i 45 år, de første år med hestekraft, senere med nutidens moderne maskiner. Det var et vandingsdistrikt, hvor jorden bliver vandet ved hjælp af kanaler og grøfter, da der falder meget lidt regn i denne del af landet. Vandingen betød hårdt arbejde og lange dage. Her voksede 4 børn op, de fik deres uddannelse, blev gift og stiftede egne hjem. Der er nu 13 børnebørn i familien. I 1976 overdroges farmen til svigersønnen, Verner Skanderup, som allerede var ejer af en farm og som nu driver begge farme ved hjælp af to halv voksne sønner, så - et kapitel var afsluttet, og et nyt begyndt. Er nu bosat i Brooks, Alberta, en køn lille by med ca. 7500 indbyggere, og nyder en behagelig tilværelse. Forbindelsen med familie og slægtninge er blevet vedligeholdt ved adskillige besøg i Danmark, syv ialt. De to første gange med en 3-dages togrejse til New York og med båd over Atlanten, senere blev rejsen foretaget per flyvemaskine. Enkelte af familien i Danmark har også aflagt besøg her i Canada. I året 1976 foretoges en interessant rejse til Israel og Østtyskland. Sidste tur til Danmark var i sommeren 1978, som også indbefattede en tur til Norge. Disse 50 år i Canada har været både gode år, og mindre gode år, men mest gode, og fulde af mange forskellige oplevelser."



XIV.A.

DORIS ANNIE SORENSEN er født d. 12. maj 1932 i Tilley, Alberta, Canada.

Hun blev gift d. 19. december 1970 i Sakatoon, Saskatchewan,

med

KARL HEINZ REITZE, der er født d. 27. april 1932 i Bremen, Tyskland, som søn af bogbinder Werner Reitze og hustru Frieda Hemme.

Bosat: Box loo, Radisson, Saskatchewan, Canada.

Doris Annie Sorensen gik i skole i Tilley, Alberta, til 10. klasse, derefter var hun på collegium og senere universitet i Calgary. Hun er uddannet lærer, foruden at undervise i almindelige skolefag giver hun undervisning i klaverspil.

Karl Heinz Reitze opvoksede i Tyskland, han emigrerede til Canada i 1954, hvor han gik på universitet og præsteskole i Saskatoon, Saskatchewan, han blev ordinet som præst i 1972 og er nu præst i den Lutherske Kirke i Canada.

I sommeren 1978 var ægteparret på besøg i Tyskland.

Ægteskabet med Karl Heinz Reitze er Doris Annie Sorensens andet ægteskab, hun var første gang gift Nielsen.



XIV.A.1.

DANIEL PETER NIELSEN er født d. 29. marts 1952 i Calgary.

XIV.A.2.

DIANE VIRGINIA NIELSEN er født d. 12. juli 1953 i Calgary.

Hun er gift med

GARY Mc INNESS, der er elektriker.

Bosat: Calgary, Alberta, Canada.

XIV.A.3.

LORNA JEAN NIELSEN er født d. 24. juni 1956 i Ft. Maclead, Alta.

XIV.A.4.

JANICE JOY REITZE er født d. 10. oktober 1971 i Saskatoon.

XIV.B.

EDITH VIOLA SORENSEN er født d. 13. marts 1935 i Brooks, Alberta.

Hun blev gift d. 6. juni 1959 i Tilley, Alberta, med GLENN WILLIAM SITLER, der er født d. 4. marts 1935 i Camrose, Alberta, som søn af landmand Elmer Sitler og hustru Alice Simonson, R.R. 1. Tofield, Alberta, Canada.

Bosat: R.R. 3 Sherwood Park, Alberta, Canada, T8A 3K3.

Edith Viola Sorensen gik i skole i Tilley og var derefter elev på Canadian Lutheran Bible Skolen i Camrose, Alberta i 2 år, hvorefter hun tog eksamen som sygeplejerske på Royal Alexandra Hospital i Edmonton og var færdiguddannet i 1958. Edith Viola Sorensen har flere gange besøgt Danmark, sidste gang i 1978 sammen med sin mand og de 3 børn.



Glenn William Sitler voksede op på en gård nær Tofield og gik i skole i Bardo, en Norsk Kommune i nærheden. Hvorefter han i 2 år var elev på Camrose Lutheran College og desuden elev på Camrose Lutheran Bible Institut. Han fik derefter ansættelse som laboratorietekniker ekspert på Gulf Oil Company, hvor han stadig arbejder, ligesom han driver en korn- og kvægfarm.

XIV.B.1.

TIMOTHY GLENN SITLER er født d. 23. juni 1960 i Edmonton.

XIV.B.2.

ELLEN YVONNE SITLER er født d. 20. april 1962 i Edmonton.

XIV.B.3.

GAYLENE LAURELLE SITLER er født d. 13. august 1963 i Edmonton.

XIV.C.

RUTH MARGIT SORENSEN er født d. 22. december 1937 i Brooks, Alberta.

Hun blev gift d. 11. maj 1957 i Tilley, Alberta med

VERNER NIELS SKANDERUP, der er født d. 14. august 1935 i Tilley, Alberta, som søn af pastor Anton Nielsen Skanderup og hustru Kristine Jensen.

Bosat: R.R. 1, Tilley, Alberta, Canada. Ruth Margit Sorensen gik i 12 år i skole i Tilley, Alberta, var derefter på et sommerkursus i Calgary, Alberta, og senere 4 måneder på Bible School i Camrose, Alberta. Før giftermålet arbejdede hun på et kontor i en "hård hvidevare forretning". Hun var i 1948 sammen med forældrene på et flere måneders besøg i Danmark.



Verner Niels Skanderup gik i skole i Redvers, Saskatchewan, New Denmark, New Brunswick og Tilley, alle i Canada. I 3 vin-tre arbejdede han på et savværk. I 2 måneder var han elev på Bible School i Camrose, Alberta. Allerede som 17-årig begyndte han ved landbruget og købte senere en farm, i 1976 overtog han tillige svigerforældrenes farm, foruden at dyrke korn har han en stor kvægbestand.

XIV.C.1.

JOYCE ELAINE SKANDERUP er født d. 19. september 1958 i Brooks, Alberta.

XIV.C.2.

STEPHEN VERNER SKANDERUP er født d. 17. maj 1961 i Calgary, Alberta.

XIV.C.3.

CURTIS PAUL SKANDERUP er født d. 14. april 1964 i Calgary, Alberta.

XIV.C.4.

GLORIA LEANNE SKANDERUP er født d. 14. marts 1968 i Calgary, Alberta.

XIV.D.

CARL VERNON SORENSEN er født d. 14. oktober 1942 i Medicine Hat, Alberta.

Han blev gift d. 13. september 1973 i Edmonton, Alberta, med (HELEN) JOANNE THOMPSON, der er født d. 18. december 1937 i Claresholm, Alberta, som datter af kornhandler Nels Thompson og hustru Alma Jahren, Claresholm, Alberta.

Bosat: 9827-93 Avenue, Edmonton, Alberta, Canada.

Carl Vernon Sorensen gik i skole i Tilley og på universitet i Edmonton, hvor han studerede geografi og økonomi. Han har siden 1968 haft ansættelse som byplanlægger i Edmonton.

Han har flere gange besøgt Danmark, første gang 1947-1948, senere på Europarejser i 1965, 1968, 1971 og 1975 og hver gang besøgt familien i Danmark.

(Helen) Joanne Thompson gik i skole i Claresholm, Alberta, derefter på handelsskole i Calgary, Alberta. 1958-1975 var hun ansat som sekretær i firmaet Esso.



Hun har foretaget Europarejser i 1970 og 1975 samt rejser til New Zealand og Australien i 1973.

XIV.D.1.

KARI MARTINE SORENSEN er født d. 16. april 1974 i Edmonton.

XIV.D.2.

KRISTOPHER CARL DANA SORENSEN er født d. 30. september 1976 i Edmonton.

ALFABETISK FORTEGNELSE
OVER EFTERKOMMERE

Andersen

Birte Margrethe
f. Sørensen VII.D.3.
Erna E.f.Pedersen V.B.3.
Finn Bundgaard VII.C.1.a.
Frede Mørk V.B.3.
Jørgen E.Lindberg VIII.B.1.
Kirsten f.Christensen VIII.B.1.
Knud VII.C.1.
Michael Lindberg VIII.B.1.a.
Poul Martin Rytter VII.D.3.
Torben Bundgaard VII.C.1.b.
Tove Bundgaard VII.C.1.
f. Eriksen

Boysen

Henry Nissen V.D.3.
Kirsten Andrea
f. Pedersen V.D.3.
Rene V.D.3.a.

Bush

Birgith Kaas f.Pedersen II.C.1.
Dan II.C.1.
Janeki II.C.1.b.
Katrine Vendy II.C.1.a.

Christensen

Anna f. Jensen VI.E.
Anna-Lucia VIII.B.3.a.
Birgit VI.E.3.
Børge Christen VI.E.
Christian VIII.B.3.
Christian Germanus VIII.B.
Christina VIII.B.3.b.
Erik Dion II.E.
Gitte XIII.C.3.
Inger f. Pedersen V.B.1.
Inger-Lis VI.E.2.
Jan II.E.2.
Jens Olesen II.
Johanne Marie
f. Sørensen II.
John Kallestrup XIII.C.1.
Karoline f.Outzen VIII.B.
Knud Ernst V.B.1.

Christensen

Lars-Christian VIII.B.3.c.
Lone Louise V.B.1.a.
Lucia f.Nielsen VIII.B.3.
Marie Jensine
f. Klemmensen II.E.
Martha Evelyn
f. Sørensen XIII.C.
Niels Kallestrup XIII.C.
Niels Kristian II.A.
Paw Horndrup XIII.C.1.a.
Søren Holm V.B.1.b.
Tove II.E.1.

Erichsen

Anni f. Thomsen V.F.2.
Carl Christian V.F.2.
Christian Carl V.F.
Rasmus V.F.2.a.
Thora Elmine
f. Pedersen V.F.

Eriksen

Arnold VII.B.
Brian Juul VII.F.1.b.
Britt Jacobi
f. Nielsen VII.E.2.
Christian Stenbro V.C.2.a.
Dorte VII.A.1.a.
Dorthea Kirstine
f. Sørensen VII.
Edith f.Andersen VII.F.
Edith f.Bundgaard VII.C.
Ellen f. Larsen VII.H.
Flemming Børge VI.C.1.
Grethe f. Mathiasen VI.C.1.
Heinrich Louis VII.F.
Henny Edna f.
Stenbro V.C.2.
Ingeborg f. Thom-
masen VII.A.
Jan VI.C.1.a.
Jens Andreas VII.
Jens Bundgaard VII.C.2.
Jytte f. Juul VII.F.1.
Jytte Krestine VII.A.1.
Karl Ejner Sørensen VII.A.

Eriksen

Karl Erik
 Keld Jacobi
 Kjeld
 Knud Egon
 Lena Jacobi
 Lene
 Lizzi
 Michael Juul
 Minna
 Mogens Louis
 Rikke Stenbro
 Svend Aage
 Ulla Vosgerau f.
 Jacobsen

Eskildsen

Anders Jep
 Annie Jep

Hansen

Dorthe Charlotte
 Hanne f. Sørensen
 Jan
 Jonna Margit f. Knud-
 sen
 Kurt
 Line (Sisse)
 Mogens
 Thomas

Ibsen

Dorte Hedvig Hylle-
 berg
 Ib Hylleberg
 Ingelise f.Eriksen
 Niels Christian
 Hylleberg

Iversen

Dagny f. Eriksen
 Vilhelm

Jakobsen

Aage
 Astrid f. Jensen

Jensen

VII.A.2. Ann II.D.1.b.
 VII.A.2.b. Anna Bodil f.
 V.C.2. Eriksen VII.A.3.
 VII.H. Bente Anni f.
 VII.A.2.a. Sørensen VII.D.2.
 VI.C.1.b. Betina VII.A.3.a.
 VII.H.2. Britt II.D.1.c.
 VII.F.1.a. Christine Marie f.
 VII.B. Sørensen VI.
 VII.F.1. Erna VI.D.
 V.C.2.b. Esther Minna f.
 VII.C. Andersen II.D.1.
 Harding Oskar II.D.
 VII.C.2. Ingrid f. Christen-
 sen II.D.

Jahn Errol VII.A.1.
 Jesper VI.E.1.a.
 V.B.2. Jytte f.Christensen VI.E.1.
 V.B.2.a. Karsten Errol VII.A.1.b.
 Kurt VII.D.2.
 Kurt VII.A.3.
 Lene VII.D.2.a.
 V.H.1.a. Peter II.D.1.a.
 VIII.D.1. Poul Christian VI.
 V.H.1.b. Tonny Valther II.D.1.
 Vagn Erik VI.E.1.

Jepsen

V.H.1.
 V.H.1.
 VIII.D.1.b.
 VIII.D.1. Birgit f.Erichsen V.F.1.
 VIII.D.1.a. Jakob V.F.1.b.
 Jens Peter V.F.1.

Johansen

VII.F.2.a. Anna Kathrine
 VII.F.2. f. Sørensen XIII.D.
 VII.F.2. Niels Jørgen XIII.D.

Junker

Alfred V.F.1.
 Michael V.F.1.a.

Jørgensen

Claus VIII.B.2.a.
 Inger f.Christensen VIII.B.2.
 Mette VIII.B.2.b.
 Sven Aage VIII.B.2.

Kjelgaard

Knud Brix I.B.
 Lina Brix I.B.2.
 Palle Brix I.B.1.
 Sine Margit f. Sørensen I.B.
 Susanne Brix I.B.4.

Knudsen

Ellen Margrethe f. Pedersen V.H.
 Oskar Gunnar V.H.

Kristensen

Erling XIII.G.
 Helen Ingerlise f. Sørensen XIII.G.
 Pernille XIII.G.2.
 Thomas XIII.G.1.

Larsen

Bjarne Barup XIII.E.1.
 Dorthe Hingelbjerg X.A.2.b.
 Helle Barup XIII.E.2.
 Inge f. Jensen II.D.2.
 Jeppe Gejr II.D.2.a.
 Karl Aage XIII.E.
 Kurt X.A.2.
 Leila Hingelbjerg X.A.2.a.
 Mikkel Gejr II.D.2.b.
 Oluf Gejr Reinhold II.D.2.
 Sonja Grethe f. Sørensen XIII.E.
 Ulla Hingelbjerg f. Sørensen X.A.2.

Lind

Henrik VIII.C.1.a.
 Henry Sofus VIII.C.
 Lis f. Kristoffersen VIII.C.1.
 Maria (Misse) Elisabeth f. Outzen VIII.C.
 Marianne VIII.C.1.b.
 Torben VIII.C.1.

Lock

Jette V.H.2.c.

Lock

Otto Petersen V.H.2.

Lønstrup

Anne Marie f. Olsen VI.A.2.
 Pia VI.A.2.b.
 Tina VI.A.2.a.
 Wagner VI.A.2.

Mathiasen

Ester Krestine f. Jensen VI.C.
 Gaston VI.C.

Mc Inness

Diane Virginia f. Nielsen XIV.A.2.
 Gary XIV.A.2.

Murrekilde

Egon Otto V.E.1.
 Else Irene V.E.1.b.
 Hanne V.E.1.a.
 Inge f. Pedersen V.E.1.
 Joan V.E.1.c.
 Lene V.E.1.d.

Møll

Dagmar Margrethe f. Pedersen V.A.
 Johan Christian Jensen V.A.
 John Mørch V.A.1.a.
 Lis Mørch f. Jørgensen V.A.1.
 Lone Mørch V.A.1.b.
 Niels Erik Jensen V.A.1.

Nielsen

Daniel Peter XIV.A.1.
 Jan I.B.3.
 Lorna Jean XIV.A.3.
 Mette Marie Brix f. Kjelgaard I.B.3.
 Rikke Brix I.B.3.a.

Olesen

Annegrete
 Bente f. Stenbro
 Jens Stenbro
 Harald

V.C.1.a.
 V.C.1.
 V.C.1.b.
 V.C.1.

Olsen

Carl Valdemar
 Elly f. Iversen
 Poul Villiam

VI.A.
 VI.A.
 VI.A.1.

Paulsen

Lissy Merete f.
 Knudsen
 Mogens
 Niels Heldt
 Pernille

V.H.2.
 V.H.2.a.
 V.H.2.
 V.H.2.b.

Pedersen

Anne-Dorthe
 Bent
 Benthe f. Larsen
 Britta Hingelbjerg f.
 Sørensen
 Carl Albert
 Charles Ahlmann
 Chris Albert
 Ejner August
 Ellen Margrethe f.
 Møller
 Else Kirstine f.
 Jensen
 Erna Julie Kirstine
 f. Jensen
 Frederikke f.
 Sørensen
 Gitte
 Hans
 Hans
 Henning Børge
 Henning Fladkjær
 Inge f. Larsen
 Jens
 Johannes
 Karin Margrethe f.
 Thiesen
 Karla f. Christensen
 Lars Nielsen Viktor

V.D.1.a.
 V.D.1.
 V.D.1.
 X.A.1.
 V.D.
 V.B.
 V.D.2.a.
 V.E.
 V.E.
 V.E.
 V.E.
 V.B.
 V.
 X.A.1.a.
 V.G.
 V.D.4.
 VII.D.4.
 V.B.4.
 V.D.2.
 X.A.1.
 V.J.
 V.D.4.
 II.C.
 II.C.

Pedersen

Margrethe Mariane f.
 Josefsen
 Marie Kirstine f.
 Jensen
 Olivia f. Jakobsen
 Paul
 Per Albert
 Peter Albrechtsen
 Petra Kathrine f.
 Hansen
 Tommy

V.B.
 V.D.
 V.B.
 V.D.5.
 V.D.2.
 V.
 V.G.
 X.A.1.b.

Poulsen

Astrid Marie f.
 Christensen
 Bruno Helverskov
 Hanne Lone Helver-
 skov
 Jørgen Helverskov
 Richardt Helver-
 skov

II.B.
 II.B.1.
 II.B.3.
 II.B.2.
 II.B.

Rasmussen

Anna Kathrine f.
 Outzen
 Claus
 Dorthe
 Finn
 Holger Harald
 Lizzi f. Jakobsen

VIII.A.
 VIII.A.1.b.
 VIII.A.1.a.
 VIII.A.1.
 VIII.A.
 VIII.A.1.

Reitze

Doris Annie f. Soren-
 sen
 Janice Joy
 Karl Heinz

XIV.A.
 XIV.A.4.
 XIV.A.

Schlünssen

Jesper
 Krestine Marie
 Ulla f. Eriksen

VII.H.1.
 VII.H.1.a.
 VII.H.1.

Sitler

Edith Viola f.
 Sorensen

XIV.B.

SitlerSørensen

Ellen Yvonne	XIV.B.2.	Ellen Elisabeth f.	
Gaylene Laurelle	XIV.B.3.	Jensen	XIII.B.
Glenn William	XIV.B.	Elna Martine Marie	
Timothy Glenn	XIV.B.1.	f. Eriksen	VII.D.
		Else f. Pedersen	V.B.2.
		Else f. Pedersen	XIII.B.
		Else f. Nielsen	XIII.F.
	XIV.C.3.	Ernestine Stemeyer	
	XIV.C.4.	f. Brünning	VIII.
	XIV.C.1.	Etly Rita	
		f. Sørensen	X.A.
	XIV.C.	Flemming Bo	XIII.F.1.
	XIV.C.2.	Grethe	XI.
	XIV.C.	Gudrun Valborg	
		Mariane	XIII.B.1.
		Heinrich Thomas	
		Christian	VIII.D.
	XIV.D.	Helle	VII.D.5.
		Henrik Vejstrup	VII.D.1.b.
	XIV.D.	Henry	VII.D.
	XIV.D.1.	Inger Marie f.	
	XIV.D.2.	Nielsen	X.
		Ingemann Alfred	XIV.
		Jens	XI.A.
		Jens Hedegaard	XIII.A.1.
	V.C.	Jens Otto	VIII.
		Karl Aage	V.B.2.
	V.C.	Karl Aage	XIII.B.
		Karlo Peder	I.A.
	V.C.3.	Karoline f. Larsen	I.
	V.C.3.b.	Kathrine (Titte)	
	V.C.3.	Marie f. Clausen	VIII.E.
	V.C.3.a.	Knud Verner	VII.D.1.
		Kurt	XIII.F.
		Lars Peter	VIII.E.1.
		Lene Gylling	
	IX.	f. Olsen	XI.A.
	XIII.F.2.	Lilli Amelia	
	VIII.D.2.	f. Nakskov	XIV.
	XII.	Lisa Marie	XIII.A.3.
	IV.	Lone	VIII.E.2.
		Lone	X.A.3.b.
	VII.D.1.	Martine f. Hansen	EO.
	VIII.G.	Martinus Thorvald	X.
	VII.D.4.	Mathilde Jeanne	
	EO.	Yvette f. Møller	VIII.D.
	VIII.G.	Mette Marie	
	III.	f. Iversen	XIII.
	X.A.3.	Niels Christian	
	VIII.F.	Valdemar	XI.
	XIII.A.	Per Brian	VIII.G.1.

SkanderupSorensenStenbroSørensen

Sørensen

Pernille	XIII.B.1.a.
Ragna f. Hedegaard	XIII.A.
Signe f. Sjursø	X.A.3.
Stig	X.A.3.a.
Svend Aage	VIII.E.
Susanne	XIII.F.3.
Søren	XI.A.1.
Søren Kristian	I.
Ted	XIII.A.2.
Theodor Emanuel	XIII.
Torben Vejstrup	VII.D.1.a.
Viggo Hingelbjerg	X.A.

Villadsen

Ole	VII.A.3.
-----	----------

52656
Anders Ulf
(Wulff)

26328
Anders
Andersen
Kjærulff

8512
Peder
Jensen
= ane
4276

8513
Anne
Nielsdatter
Mørk
= ane
4277

8514
Jens
Pedersen
= ane
4278

8515
Johanne
Ugla
= ane
4279

13164
Anders
Andersen
Kjærulff

13165
Else
Wognsdatter

4256
Jens
Pedersen
= ane
2138

4257
Anne
Jens-
datter
= ane
2139

4260
Lars
Mørk

4276
Peder
Jensen

4277
Anne
Nielsdatter
Mørk

4278
Jens
Pedersen

4279
Johanne
Ugla

6576
Peder
Nielsen

6582
Anders
Andersen
Kjærulff

2128
Peder
Jensen

2130
Hans
Laursen
Mørk

2131
Bodil
Laurs-
datter

2138
Jens
Pedersen
= ane
4256

2139
Anne
Jensdatter
= ane
4257

3288
Jens
Pedersen
(Mørk)

3290
Søren
Christensen
(Skriver)

3291
Else
Andersdatter
Kjærulff

1064
Jens
Pedersen

1065
Kirsten
Hansdatter
Mørk

1068
Laurs
Pedersen

1069
Else
Jensdatter

1070
Lars
Ovesen
Jensen

1071
Anne
Bertels-
datter
Kjærulff

1644
Peder
Jensen
Mørk

1645
Giertrud
Sørensdatter
Kjærulff

532
Christen
Jensen

534
Peder
Laursen

535
Dorete
Laursdatter

820
Jens
Tøgersen

821
Anne
Mørk

822
Jens
Pedersen
Mørk

823
Karen
Andersdatter

266
Niels
Christensen

267
Maren
Peders-
datter

272
Mathias
Nielsen

410
Niels
Jensen
Mørk

411
Maren
Jensdatter
Mørk

132
Ove

133
Dorethe
Niels-
datter

136
Baltzer
Mathiasen

138
Laurits
Jensen
Brun

139
Johanne
Christens-
datter

204
Jens
Pedersen

205
Karen
Niels-
datter
Mørk

206
Christen
Jensen

66
Laurits
Ovesen

67
Kirsten
Peders-
datter

68
Mathias
Baltzersen

69
Maren
Laurits-
datter
Brun

70
Anders
Andersen

80
Jens
Christensen

81
Else
Jens-
datter

82
Peder
Jensen
(Snedker)

83
Maren
Niels-
datter

96
Peder
Knudsen

97
Kirsten
Niels-
datter

102
Peder
Jensen
Mørk

103
Dorthea
Christens-
datter

104
Oluf
Christensen

105
Inger
Peders-
datter

106
Niels
Sørensen

107
Kirsten
Larsdatter

118
Lars
Mørck

32
Søren
Sørensen

33
Maren
Laurits-
datter

34
Baltzer
Mathiasen

35
Karen
Anders-
datter

36
Laurs
Jensen
Oustrup

37
Anne
Jensdatter
eller
Nielsdatter

40
Jens
Jensen

41
Maren
Peders-
datter

42
Christen
Nielsen

43
Maren
Christens-
datter

48
Knud
Pedersen

49
Margrete
Jens-
datter

50
Hans
Frandsen
(Tømrer)

51
Karen
Peders-
datter
Mørck

52
Peder
Olesen

53
Maren
Niels-
datter

54
Peder
Nielsen

55
Maren
Michels-
datter

58
Christen
Jensen
Ruth

59
Maren
Laurits-
datter
Mørck

4256 Jens Pedersen = ane 2138	4257 Anne Jens- datter = ane 2139	4260 Lars Mørk	4276 Peder Jensen	4277 Anne Nielsdatter Mørk	4278 Jens Pedersen	4279 Johanne Ugla		6576 Peder Nielsen		6582 Anders Andersen Kjørulf										
2128 Peder Jensen	2130 Hans Laurson Mørk	2131 Bodil Laur- datter	2138 Jens Pedersen = ane 4256	2139 Anne Jensdatter = ane 4257			3288 Jens Pedersen (Mørk)	3290 Søren Christens- aen (Skriver)	3291 Else Andersdatter Kjørulf											
1064 Jens Pedersen	1065 Kirsten Hansdatter Mørk	1068 Lars Pedersen	1069 Else Jensdatter	1070 Lars Ovesen Jensen	1071 Anne Bertels- datter Kjørulf		1644 Peder Jensen Mørk	1645 Giertrud Sørensdatter Kjørulf												
532 Christen Jensen	534 Peder Laurson	535 Dorete Laursdatter					820 Jens Tøgersen	821 Anne Mørk	822 Jens Pedersen Mørk	823 Karen Andersdatter										
266 Niels Christensen	267 Maren Peders- datter	272 Mathias Nielsen					410 Niels Jensen Mørk	411 Maren Jensdatter Mørk												
132 Ove	133 Dorethe Niels- datter	136 Baltzer Mathiasen	138 Laurits Jensen Brun	139 Johanne Christens- datter			204 Jens Pedersen	205 Karen Niels- datter Mørk	206 Christen Jensen											
66 Laurits Ovesen	67 Kirsten Peders- datter	68 Mathias Baltzersen	69 Maren Laurits- datter Brun	70 Anders Andersen	80 Jens Christensen	81 Else Jens- datter	82 Peder Jensen (Snedker)	83 Maren Niels- datter	96 Peder Knudsen	97 Kirsten Niels- datter	102 Peder Jensen Mørk	103 Dorthea Christens- datter	104 Oluf Christensen	105 Inger Peders- datter	106 Niels Sørensen	107 Kirsten Larsdatter	118 Lars Mørck			
32 Søren Sørensen	33 Maren Laurits- datter	34 Baltzer Mathiasen	35 Karen Anders- datter	36 Lars Jensen Oustrup	37 Anne Jensdatter eller Nielsdatter	40 Jens Jensen	41 Maren Peders- datter	42 Christen Nielsen	43 Maren Christens- datter	48 Knud Pedersen	49 Margrete Jens- datter	50 Hans Frandsen (Tømrer)	51 Karen Peders- datter Mørck	52 Peder Olesen	53 Maren Niels- datter	54 Peder Nielsen	55 Maren Michels- datter	58 Christen Jensen Ruth	59 Maren Laurits- datter Mørck	
16 Søren Sørensen	17 Else Marie Baltzers- datter	18 Niels Laurson	19 Anne Jens- datter	20 Jens Jensen Holt	21 Anne Christens- datter	22 Anders Madsen	23 Anne Christens- datter	24 Jens Knudsen	25 Dorthe Kirstine Hansdatter	26 Niels Pedersen	27 Maren Pedersdatter	28 Frederich Christensen	29 Else Kirstine Christens- datter Ruth	30 Christen Christensen (Lyngby)	31 Karen eller Maren Christensdatter					
	8 Søren Christian Sørensen		9 Kirsten Nielsdatter	10 Jens Jensen Holt		11 Karen Andersdatter		12 Hans Jensen		13 Maren Nielsdatter		14 Christian Frederiksen (Ruth)		15 Maren Christensdatter						
		4 Søren Sørensen			5 Johanne Marie Jensdatter					6 Frants Hansen			7 Villumine Jacobine Christiansen							
			2 Carl Christian Sørensen										3 Martine Hansen							





Carl Christian Sørensen

gift med

Martine Hansen

XIV. f.m.

Lilli Amelia Nakskov

I. Søren K. Sørensen g.m.

Karoline Larsen

Johanne Marie Sørensen

II. g.m.

Jens Olesen Christensen

III. Christian F. Sørensen

IV. Berta M. Sørensen

Frederikke Sørensen

Christtan Stenbro

Carl Albert Pedersen

D. g.m.

Marie Kirstine Jensen

Ejner A. Pedersen g.l.g.m.

Ejse K. Jensen. g.2.g.m.

Ellen M. Møller

Thora F. Pedersen

Christian C. Erichsen

Hans Pedersen

Petra K. Pedersen

Hans Pedersen

Ejner A. Pedersen g.l.g.m.

Ellen M. Møller

Thora F. Pedersen

Christian C. Erichsen

Hans Pedersen

Petra K. Pedersen

Hans Pedersen

Ejner A. Pedersen g.l.g.m.

Ejse K. Jensen. g.2.g.m.

Ellen M. Møller

Thora F. Pedersen

Christian C. Erichsen

Hans Pedersen

Petra K. Pedersen

Hans Pedersen

Ejner A. Pedersen g.l.g.m.

Ejse K. Jensen. g.2.g.m.

Ellen M. Møller

Thora F. Pedersen

Christian C. Erichsen

Hans Pedersen

Petra K. Pedersen

Hans Pedersen

