



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

C h r i s t i a n F r o s t

høker og skipper i Svenstrup,

hans forfædre og nogle af hans efterkommere

ved Chr. Kaibøll, Jejsing.

GENEALOGISK SAMLING

Familien Frost i Svenstrup

Christian Frost, skipper og hører i Svenstrup paa Als, fødtes 1701 i Sønderborg og døbt den 6. november nævnte aar som søn af Lorens Frost og Maria Schirmers; han døde i henhold til Svenstrup kirkebog 1789 i en alder af 88 (?) aar og begravedes den 8. juni. Christian Frost var en meget velhavende mand, der i kirkebogen først benævnes monsieur, senere seigneur. I aarene fra 1738 til 1742 lod han i Svenstrup kirke opføre et pulpitar, der fjernedes i sommeren 1931 (J. Raben: Gamle minder fra Svenstrup sogn, side 26). I kirkens regnskabsbøger meddeles følgende: "Christian Frost, skipper i Svenstrup, lod opbygge pulpituret 5 alen langt og 2 1/2 alen bredt. Men for murenes brydning har han ikke erlagt noget til kirken; til gengæld har Christian Frost foræret kirken en og anden present. Man har at erlægge en daler aarligt, men kan, saa længe hans descendenter befinder sig i Svenstrup og der bebor det hus, som de nu ere i, benytte pulpituret, og dør de, eller beboer ikke mere huset, da er pulpituret uden vederlag tilfaldt kirken".

Christian Frosts datter Marie Christine (vel nok den ældste, Christine), syede 1756 en ny Alterdug til kirken. Den var af sort fløjl og forsynet med kongens navnetræk (Frederik V) og aarstal i selv, udført af Guldsmed von Ham i ^{Oksbøl} ~~Sønderborg~~. Alterklædet er forlængst gaaet til, men selvarbejderne findes stadig paa en sort egetavle over indgangen fra vaabenhuset.

Christian Knudsen omtaler Christian Frost og hans familie i Bind IV, side 143-144, og henviser til, at han sikkert stammer fra Sønderborg. Hans søster Birgitte Margrethe nævnes 1735; hun blev den 20. maj 1746 efter kongelig dispensation viet i huset til Hans Krog, jeger paa Augustenborg, i nogle aar forpagter paa Stevning mølle. - Christian Frost var gift to gange:

a) med Christine Karberg, datter af Lorens Karberg og Birgitte Sager i Sønderborg, døbt i Sønderborg den 17. januar 1714, død af epilepsi 1751,

i en alder af 37 aar, begravet den 9. februar (Vielse ikke i Sønderborg)

b) viet Svenstrup den 19. november 1751 til Dorothea Margrethe Petersen, datter af herredsfoged i Nordborg Lorents Petersen og Anne Marie Plagge, døbt den 10. januar 1732, døde af svindsot, 45 aar gammel, begravet Svenstrup den 24. maj 1776.

B ø r n :

- 1) Christine Frost, døbt i Svenstrup den 4. oktober 1736, død i Sønderborg den 29. juni 1806, begravet den 4. juli; viet i Sønderborg den 1. december 1768 til deputeret bøger, skipper, senere brygger og brandevinsbrønder Peter Hinrichsen, søn af skipper Hans Hinrichsen og hustru Eleonora Elisabeth Clausen i Sønderborg, døbt den 2. oktober 1726, død 63 aar 18 dage gammel den 20. oktober 1789, begravet den 26. oktober. Peter Hinrichsen var først gift med (viet Sønderborg den 2. februar 1754) handelsmand Thomas Gotthard Sorterups enke Birgitta Sophie, datter af møller Frederik Bendixen Møller og Anne Margrethe Lorantsen i Sønderborg, døbt den 12. september 1714, død den 3. april 1768. Peter Hinrichsen havde i henhold til byens skyld- og pantebog, side 384, sin bopæl i Perlegade, hvor han nævnes sammen med en steddatter Brigitte. (1776). I skyld- og pantebogen side 10 og 307 nævnes sal. Hans Hinrichsens enke Eleonora Elisabeth den 13. marts 1736; samtidig blev skipper Christian Møller formynder for sønnen Peter Hinrichsen, hvis arv efter faderen var 1347 mark 10 2/3 skilling.
- 2) Birgitte Frost, døbt den 8. august 1738, død 1742, begravet den 27. februar; Faddere : morfaderen Birgitte Karberg; Paul Karberg (barnets morbroder faders og moders søster Birgitte).
- 3) Lorents Frost (opkaldt efter farraderen), døbt den 12. september 1742, ikke i konfirmationsregisteret, formentlig død som barn. Fadder: skovrider Wolf (Henning Wolf, død i Nordborg 1756, begravet den 2. marts)
- 4) Birgitte Frost, døbt den 8. oktober 1744 (Fadder: Petersens hustru Ira Hartspring), død i Nordborg den 3. juni 1828, begravet den 7. juni. gift to gange: a) Svenstrup den 29. oktober 1762 med fiskeriforpagter, senere

skibsfører Christian August Brorsen, søn af forpagter paa Melsgaard August Brorsen og Magdalena Juliana Plagge, døbt Oksbøl den 26. juni 1733, død i Nordborg den 19. februar 1782, begravet den 26. februar. b) i Nordborg den 22. august 1783 med skibsfører Jens Krog, hendes fætter.

(Se Sven Houmøller og Otto Kryek: Familien Brorsen fra Nordborg, side 12 - 16)

5) Marie Cathrine Frost, døbt den 20. august 1748, død 1749, begravet den 19. februar. Faddere: Kammerassessor Amnders hustru fra Nordborg (Anna Catharina f. Schetsel); hr. Christoffer Riisbrich, kapellan i Oksbøl; Hans Krog), skipper Matthias Brandts hustru af Nordborg; præstekonens søster jomfru Charlotte Amalie Sgaard.

6) Marie Cathrine Frost, døbt den 18. december 1750, død 14 uger gammel 1751, begravet den 26. marts. Faddere: madam Wulff; Hans Krog; Christian Skipper af Lunden og jomfru Charlotte Amalie Sgaard.

7). Hans Frost, født den 15. december 1752, døbt den 20. december, død af epilepsi 1753, begravet den 26. februar. - Faddere: fiskemesterens søn (Christian August Brorsen); Friedrich Plog; Mathias Brandts hustru.

8) Christian Frost, skipper og ejer af Svenstrup kro ligesom faderen, døbt den 10. september 1754 (Faddere: Samuel Brandt af Nordborg, melleforpagteren paa Nordborg slot; monsieur Høger, studiosus, i stedet for pastor Schrøder af Nordborg, forpagter Brodersens hustru; Christine Marie Frost), død i Nordborg den 21. januar 1801; viet i Ketting den 12. januar 1781 til Marie Elisabeth Andersen fra Gammelgaard, datter af herregaardforpagter Nicolai Ernst Andersen og Dorothea Marie Iversdatter Bønde, døbt i Nordborg den 26. juli 1758, død samme steds den 24. oktober 1807.

9) Anne Maria Frost, døbt Svenstrup den 20. december 1757, døde af kighoste og frislinger 1759, begravet den 7. august. - Faddere: Madam Petersen fra Hartspring; skovriider Kling; Lorens Petersen, Madam Petersen fra Nordborg; Karen Gottschalk, pastor Mathias Tostrups søsterdatter.

10) Lorens Johannes Frost, døbt den 14. oktober 1660; faddere: skovriider Petersen, studiosus Amnders og Frosts datter Kristina. konfirmeret 1675; han gik til søn, ejede til sidst et gæstgiveri i Randers, var gift og hav

de flere børn (Christian Knudsen).

11.) Joachim Friderich Frost, dødt den 2. december 1763; faddere . Friderik Plog; madame Brorsens fra Nordberg (Birgitte f. Frost); forvalter Vogelsang (formentlig Mathias Johansen Vogelsang, den senere ejer af Bommerlund og Solbjerggaard) og jomfru Marie Jacobs. - Han døde 1824 i Nordberg og efterlod en datter, der var gift med den kendte skibsreder Jes Thomsen.

12.) Matthias Frost, født den 6. september 1766, dødt den 10. september; faddere : Præstens hustru (Petronelle f. Øgaard), Peter Nicolai Mohr (hummehandler fra Sønderborg, gaardejer i Dyndved, Egen sogn); mons. Petersen paa antestuen; seigneur Binches hustru og jomfru Petersen fra Nordberg.

Christian Knudsen fortæller i sin Familiehistorie, Bind I, side 152 følgende : Anna Johanne Andersen : Naar hendes svoger Christian Frost og hans tre brødre Lorents Johannes, Joachim Frederik og Matthias var hjemme, var der altid megen lystighed og spøg i Svenstrup kro; thi de var alle forvovne og lystige søfolk. Lorents Johannes syntes godt om hende og blev især indtaget i hende paa et bal i Sønderborg; hun kunde ogsaa nok lide ham, men det hed sig, at hendes fader, Nicolai Ernst Andersen, havde faaet nok i enn Frost. Lorents Johannes blev siden gæstgiver i Randers". Om Anna Johanne Andersen findes oplysninger i "Et herregaardsbryllup paa Als 1790" ved Chr. Maibell (Sønderjysk Maanedsskrift 1955, side 17 - 22).

Nogle oplysninger om kroen i Svenstrup.

.....

Simon Steffensen Kramer i Svenstrup var eldste søn af Steffen Simonsen og hustru Ingeborg Thomasdatter i Ketting, hvor han var født 1661 i august måned. 1701 trelovedes han i følge Notmark kirkebog med Maren Hansdatter af Lillemølle, og endnu i samme aar den 24. maj blev han sgteviet til hende i Svenstrup kirke. Hendes fader var Hans Møller, der fra 1653 til 1689 findes som møller paa vandmøllen i Lille Mølle og døde 1689. Hendes moder Anna, sal. Hans Møllers enke, døde ligeledes i Lille Mølle 1696. Simon Steffensen Kramer døde den 27. juli 1710 i Svenstrup; 1713 den 29. juni døde hans enke Maren Simons i Svenstrup.

Om deres datter Ingeborg har Christian Knudsen skrevet følgende i sine samlede efterretninger til en familiehistorie :

Ingeborg Simonsdatter Kramer døbt 1692 den 17. april i Svenstrup kirke og holdtes over daaben af præstekonen fru Margaretha Paulsen. 1714 den 4. december blev den hertugelige nordborgske forster Klaus Karlson Schütz gift med Ingeborg Simonsdatter Kramer af Svenstrup (kirkebog). Denne mand havde vist tidligere været hertugelig jæger eller skytte, thi anno 1708 nævnes Klaus Karlson Schütz eller "Skytte", da han stod fadder til Hans Kronands datter i Frydendal. Ved Hans Henrik Uthøbergs død blev Klaus Karlson Schütz anno 1714 ansat som forster eller skovrider i Als nærherred af hertug Joakim Frederik, og han fik ligesom sin formand bopæl paa Nygaard. Anno 1715 ofrede han til præsten i Egen for barnedaab 5 mark 15 skilling og for sin kones indledning 5 mark. 1717 ofrede han ligeledes for begge dele 5 mark 10 skil. og 6 mark 3 skil., 1719 igen 4 mark 8 skil. og 6 mark.

1728 overled præsten hr. Peter Lorentsen i Svenstrup te skaffer havreland af præstegaardens grund til Klaus Forster til derpaa at bygge et hus, og den 1. maj 1728 fik han fæste paa dette sted, af hvilket der aarlig til præstekaldet skulde svares seks mark lybsk (Bispearkiv). Klaus Karlson har vistnok paa denne maade villet sørge for sin kone, at hun efter hans død kunde have en bolig. Dette sted er det nuværende krested i Svenstrup, og konen solgte det faa aar efter til Christian Frost af Sønderborg. Klaus Karlson Schütz døde anno 1728 og blev begravet den 20. august. (Svenstrup kirkebog, Notmark kirkebog, Egen præsteregnskab).

Ingeborgs broder : Hans Simonsen Kramer, døbt den 14. november 1695, nævnes baade som haker og kremand i Svenstrup 1735, og han har vist allerede 1718 overtaget faderens sted. 1728 kaldes han Hans Simonsen Stevensen. 1738 døde Hans Simonsen i Svenstrup. Christian Knudsen tilføjer: Endnu i ferrige aarhundredes slutning (altsaa før 1800) boede der i dette hus i Svenstrup Ijerne slægtninge af vor familie, og huset skal

endnu indvendig bære spor af butik og andre genstande, der minder om, at der engang i tiden har været drevet kramhandel paa stedet. Efter Hans Simonsens død gik privilegiet vistnok ind og overførtes saa paa den nu værende kro i Svenstrup (mundtlig fortælling fra Solbjerggaard og af en plejefader, pastor Jørgen Knudsen i Hagenbjerg, desuden kirkebogen i Svenstrup).

Anmærkning :

Majbølgaards gamle ejer, proprietær Hans Henrik Jessen, Peberbjerg, har ogsaa Christian Frost blandt sine Aner. I Anetavlen, der er udarbejdet af Brenners institut, København, betegnes Christian Frost som søn af gæstgiver Christen Frost i Ulkebøl, som angives at være født 1661 og begravet i Ulkebøl den 18. februar 1734. Dennes søn Christian døbtes 18. p. trinitatis 1693 (den 18. oktober), men døde 6 aar 9 maanedes gl. 1700, begr. 6. p. trin. En kromand Christen Frost fandtes dengang ikke i Ulkebøl, og hans fødeaar kan ikke angives, da kirkebogen først begynder den 1. januar 1691; begravelsesregistret er ikke bevaret for tidsrummet fra 1722 til 1757. I henhold til C III 1, nr. 7 var kromændene den 8. marts 1719 stævnedes for at give oplysninger. I Ulkebøl omtales Karen Frost, hvis mand var matros og døde i kongelig tjeneste; hun mente derfor at have ret til krohold. Den i kirkebogen nævnte Christen Frost var ejer af en gaard i Ulkebøl. - Fødderlisterne i Svenstrup kirkebog er isvrigt det bedste bevis for, at Christian Frost stammer fra Sønderborg.

Anetavle for Christian Frost og første hustru Christine Karberg.

2. Christian Frost, skipper og bøker i Svenstrup, født i Sønderborg 1701, døbt den 6. november, død i Svenstrup 1789 i en alder af 86(?) aar, begravet den 8. juni.

gift med

3. Christine Karberg fra Sønderborg, døbt den 17. januar 1714, død i Svenstrup 1751 i en alder af 37 aar, begravet den 9. februar (Epilepsi)

Vielsen ikke i Sønderborg.

4. Lorens Frost, skipper i Sønderborg, døbt sammesteds den 9. januar 1670, betegnes som salig, da datteren Margrethe døbt den 17. september 1704.

viet Sønderborg den 1. november 1797 til

5. Jomfru Maria Schirnars, døbt den 25. august 1688. Hun blev den 4. februar 1706 gift med skipper Christian August Hansen, men hverken hendes eller mandens dødsfald findes i Sønderborg kirkebog.

6. Lorens Karberg i Sønderborg, døbt den 15. august 1686, død den 1. januar 1736, begravet den 12. januar.

viet i Sønderborg den 2. december 1709 til

7. Birthe Thomasdatter Bager fra Sønderborg, døbt den 18. januar 1691, død 77 aar gammel den 21. januar 1768, begravet den 28. januar.

8. Christian Frost i Sønderborg

gift den 19. november 1666 med

9. Maricke Chalsdatter (maaske Callesen)

Ved sønnens daab nævnes følgende som faddere: hr. Nickel Jensen (husfoged og broder til den senere borgmester Jacob Jensen), Niels Nielsen, Michel Ahlmann og Dorothea Callesen.

10. Philip Schirnars, formentlig bager i Sønderborg, død ca. 1689.

viet Sønderborg den 15. oktober 1676 til

11. den dydsirede Margareta Jensdatter. Den 18. april 1680 blev sal. Philip Schirnars enke gift med Jens Thomsen Becker. - De var begge døde 1711.

12. Paul Karberg, født i Sønderborg 1648, døbt den 24. september, død ca. 1692.

viet i Sønderborg den 30. november 1684 til

13. Sillie Jørgensdatter, som den 23. oktober 1692 blev gift med Peter Knutsen. - De var begge døde 1711.

14. Thomas Christensen Saker i Sønderborg, formentlig døbt den 13. juni 1656 som søn af Christen Petersen Saker

maaske den Thomas Christensen, som den 30. oktober 1681 blev gift med Stincke Nielsdatter.

20. Hans Schermer, Løsbager i Sønderborg, nævnes i tiden omkring 1650.

Den 16. februar 1651 døbttes en søn ved Navn Christian Adolph, sikkert den Adolf Schirmer, som den 12. oktober 1679 blev viet til salig Niels Royens datter. Sønnen Philip Schirmer er antagelig født i tiden mellem 1640 og 1647, da daabsregisteret er ufuldstændig.

24. Lorens Karberg i Sønderborg, død før 28. april 1661. (1656)

Vieisen mangler i kirkebogen! gift med

25. Maria Terputs, der omtales som Lorens Karbergs enke i kirkens stolestaderregister, side 86, nr. 1.: Jacob Johansen; nu anne 1656 til Lorents Karbergs enke Maria Terputs. Anne 1661 den 28. april er dette stude af Lorents Karbergs enke blevet solgt arveligt til skibstømrer Karsten Michelsen, fordi stude ikke hørte til hendes hus. 1704 har Christian Olffsen dette stolestade.

I et stolestade under kirkens taarn nævnes 1602 (side 41, nr. 1) fru Cathrine Karbergs; derefter Andreas Møller (hvis ene datter var gift med kapellan Brunkertsen i Ulkebøl) 1704: Friedrich Bendixen Møller (sønnesøn).

En Anna Karbergs døde 1618 (ringet den 22. august (kirkens regnskab). I byens eldste skatteliste fra 1585 findes ingen Karberg, men 1607 skulle Anna Karburgers betale 8 skilling kirkeskat. I samme liste nævnes endvidere Christen Schnitger in Karburgers Haus med 12 skilling. (byens første kvarter, nr. 28).

Philip Schirmers hustru, den under nr. 11 nævnte dydsirede Margareta Jensdatter er sikkert datter af Jens Andersen Kath.

Om Jens Andersen Kath giver Sønderborg kirkebog følgende oplysninger:
Han viedes den 1. februar 1682 til Dorothea Sophie Gentsers.

- Børn :
- a) Margareta, døbt den 17. september 1683; forn. død som barn.
faddere : Joh. Boldichs hustru (præst); Katrine Peters; Peter Fischers datter Margrethe; Jacob Jensen (senere borgmester) Jacob køkkenskriver (ligeledes Jensen, søn af hofskriver Jens Jørgensen, borgmester fra ca. 1670 - 1693)
 - b) Maria, døbt den 30. marts 1686; faddere : borgmester Nicolai Brandts hustru (Sophie Cathrine, datter af sekretær Georgius Thur); Diedrich Eichenbrochs hustru (Margrethe Brandt); sal. Johannes Steuermanns datter; Harmen Kühl (søn blev præst); Peter Paulsens søn Hans.
 - c) Andreas, døbt den 13. september 1687; faddere: Magister Nic. Brandt; Lorens Riessenberg; Peter Hansen Augsburg; Bertel Jørgensens hustru (Margrethe von Köellen, manden herredsfoged); hr. Peter Jostens datter (senere raadmand).
Andreas Jensen Kath viedes den 27. nov. 1681 til Margrethe Christensdatter. begge døde før 1711. Andreas Kaad boede 1698 i byens andet kvarter, vurderet til 2700 mark på maring og midler, til 400 mark på hus og jord, ialt 3100 mark; sat 108 mark 8 skilling. Han betegnes som skipper og hørte til de bedst stillede borgere.
 - d) Margreth, døbt den 22. juli 1759; faddere : Hans Clausens hustru; Hans Losbeckers & Schirmers (?) hustru; hr. Hans Lorensens datter (faderen var raadmand); Peter Lorensen Becker og Hinrich Winschenker. gift med Philip Schirmer
 - e) Peter, den senere raadmand, døbt den 1. september 1661; faddere : Hr. Johannes Brandt for Leonhardt Pechmann; Claus Hinrichsen Weinschenker; Jens Jøbsens hustru og hr. Joachim Ernst (Baltzers) datter
 - r) Ellina, døbt den 12. oktober 1662
 - s) Metta, døbt den 8. maj 1664, forn. gift den 18. nov. 1683 med Claus Laak, 1698 skipper med begravelse i kirken.
 - h) Gardar, døbt den 17. oktober 1665, gift den 27. dec. 1686 med skipper Hans Jøben
 - i) Jens, døbt den 3. maj 1667.
 - j) Dorothea, døbt den 7. juli 1668.
 - k) Cathrine, døbt den 1. december 1671.
 - l) Syacke, døbt den 24. oktober 1673

Jens Andersen Kath nævnes ikke i indbyggerfortegnelsen fra 1698. Dorothea Sophie Auguste, salig Jens Kath's enke, døde 80 år gammel den 26. december 1712, begravet den 4. januar 1713. Hendes døb findes ikke i Sønderborg kirkebog.

Nogle Oplysninger om enkelte familier i Sønderborg efter Indbygger-

 fortegnelsen ved Kommissionens undersøgelser 1698.

Anetavle nr. 4. Lorenz Frost ejede et hus i byens fjerde kvarter (St. Jørgensby) med gaardsplads og et stolestade paa kvindesiden i kirkens korte bænke. Han vurderedes paa møring og midler til 50 mark, paa hus og grund til 150 mark, tilsammen 200 mark, af hvilke han skulle betale en aarlig skat paa 7 mark. Hos ham boede en Claus Jensen. Desuden nævnes i samme kvarter en Lorenz Frost, der boede hos Claus Farver.

Anetavle nr. 6 og 10. Navnene Karberg og Schirmer findes ikke i indbyggerfortegnelsen fra 1698.

nr. 11. Jens Thomsen Becker, der ved at gifte sig med Philip Schirmers enke sikkert har overtaget ejendommen, boede i byens første kvarter. Til hans hus hørte et kvindestade i de lange stole og to pladser til mænd i kirken korte bænke. Vurdering paa møring og midler 1800 mark, paa hus og grund 500 mk tilsammen 2300 mark, aarlig skat 3 % = 80 mark 8 skilling.

Anetavle nr. 13. Peter Knutsen, der ved giftermålet havde overtaget Paul Karbergs ejendom, betegnes som skipper. Han nævnes med hus, gaardsplads og stald i St. Jørgensby samt to stolestader i kirkens korte bænke. Vurdering 670 plus 330 mark = 1000 mark a 3 % = 35 marks aarlig skat.

nr. 14. Thomas Christensen Sager eller Thomas Christensen findes ikke i Indbyggerfortegnelsen fra 1698. Derimod nævnes Christen Sagers enke med en lejlighed i byens tredje kvarter; vurdering 25 plus 25 mark = 50 mark. aarlig skat 1 mark 12 skilling.

I St. Jørgens-Hospitals Regnskab for Aaret 1686 - 1687 nævnes Matthias Paulsens hus ved vandet "nunnehøje Paul Karberg gehörig". I regnskabet for 1691 - 92 skrives : nu Paul Karbergs enke. Matthias Paulsen, Købmand i Sønderborg, var en søn af købmand og raadmand Peter Paulsen og Anna Clausdtr. Petersen, født 1624, død 1682 (Patriciske Slægter I, side 232 ff.) Matthias Paulsen, skipper og handelsmand, skænkede 1662 en bog til kirken. Det er sikkert ham, der fra 1680 til 1686 nævnes som Oldemand i byens skipperlav.

Navnliste (kun mandnavne)

	side
Ahlmann, Michael, korn.skipper i Sønderborg	7
Anders, Johan Christian, kasserassessor, satsforvalter	3
" student fra Nordborg	3
Andersen, Nicolai Ernst, herregaardsforpagter	3 og 4
Augsburg, Peter Hansen, Sønderborg	9
Baltzer, Jochim Ernst, herregaardsforpagter	9
Becker, Jens Thomsen, Sønderborg	7 og 10
" Peter Lorentzen, " "	9
Binehe, seigneur	4
Boldich, Johannes, præst i Sønderborg	9
Bonde, Iver Christensen, skipper paa Karlshøj, Asserballe	3
Brandt, Johannes	9
" Matthias, skipper i Nordborg	3
" Nicolai, magister	9
" " borgmester i Sønderborg	9
" Samuel, Nordborg	3
Brenner, genealogisk institut, København	6
Brorsen, Christian August, fiskerforpagter i Nordborg	3
Brunkertsen, August, kapellan i Ulkebel	8
Clausen, Hans, købmand i Sønderborg, tidl. satsforvalter	9
Eichenbruch, Diedrich, Sønderborg	9
F r o s t, Christen, gaardejer i Ulkebel	6
" " gæstgiver i " "	6
" Christian, Sønderborg (viet 1666)	7
" " Svenstrup, sen. og jun. 1. 3. og	5
" H a n s "	3
" Jochum Fræderich, skipper	4
" Lorents, Sønderborg	1. 7 og 10
" Lorents Johannes, skipper, senere gæstgiver	3 - 4
" Matthias, skipper	4
Gentzner, familie i Sønderborg	9
von Han, guldsmed i Sønderborg	1
Hansen, Christian August, skipper i Sønderborg	7
Hertug Jochim Frederik til Nordborg	5
Hinrichsen, Hans, skipper i Sønderborg	2
" Peter, deputeret berger i Sønderborg	2
Jepsen, Hans, skipper	9
" Jens, raadmand i Sønderborg	9
Jensen, Jacob, I. borgmester " "	9 og 9
" " II " "	9
" Hickel, husfoged " "	7
Jessen, Hans Henrik, Peberbjerg, tidl. ejer af Majbelgaard	6
Josten, Peter, raadmand i Sønderborg	9
Jürgensen, Bartel, herredsfoged i Sønderborg	9
Jørgensen, J e n s, hertugelig hofekræder, Sønderborg	9
K a t h, Andreas Jensen, Sønderborg	9
" Jens Andersen, skipper i Sønderborg	9
" Peter Jensen, raadmand i Sønderborg	9
Karberg, Lorenz, Sønderborg (1656)	8
" " " "	1 og 7
" Paul, " "	10. 2 og 8
Karlsen, Klaus, skytte, senere skovrider paa Nygaard	5
K l i n g, skovrider	3
Knudsen, Christian, sogneprest paa Avernaks - o. 6 og 7	6
" Jørgen, " i Hagenbjerg	6
Knutsen, Peter, Sønderborg, skipper	10 og 8
Kramer, Hans Simonsen, i Snekstrup	5
" Simon Steffensen, " "	4

	sider
K r o g , Hans , jeger, forpagter paa Stevning malle	1 og 3
" Jens, skibsigerer	3
Kromand, Hans , i Frydendal	5
Harnen, <u>K u h l</u> , Sønderborg	9
Lorenson, Hans, raadmand i Sønderborg	9
" Peter, sognepræst i Svenstrup	6
L s e k , Claus, skipper i Sønderborg	9
Michelsen, Klaus, skibstamrer	8
M o h r, Peter Nicolai, humlehandler i Sønderborg, gaardejer i Dynved (Egen)	4
Møller, Andreas, Sønderborg	8
" Christian, skipper i Sønderborg	2
" Frederik Bendixen, form. møller i Sønderborg 2 og	8
" Hans, møller paa Lillemølle	4
Nielsen, Niels, Sønderborg	7
Nørager, student	3
Olffsen, Christian, Sønderborg	8
Paulsen, Hans, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX i Sønderborg	9
" Matthias, købmand	10
" Peter, raadmand i Sønderborg	9
Pechmann, Leonhard,	4
Petersen, monsieur, paa amtsstuen	3
" skovrider	3
" Lorenz,	2
" " herredskoged i Nordborg	4
P l o g , Friedrich	3 og 4
Raben, Jens, museumsinspektør i Sønderborg	1
Riessenberg, Lorenz,	9
Risbrich, Christoffer, kapellan i Okseøl	8
R o y e n , Niels, form. skipper i Sønderborg	10
S a g e r , Christen,	8
" Christen Petersen i Sønderborg	10 og 7 - 8
" Thomas Christensen i	8
Schirmer, Adolph, Sønderborg	9
" H a n s , bager i Sønderborg	7, 8 og 9
" Philip,	8
Schnitger, Christen, i Sønderborg (1607)	8
Schröder, præst i Nordborg	6
Schütz, XXXXXXXXXXXX Klaus Karlsen	5
Simonsen, Hans , i Svenstrup	4
" Steffen, i Ketting	3
Skipper, Christian, i Lunden ved Nordborg	2
Sorsterup, Thomas Gotthard, handelsmand i Sønderborg	9
Steuermann, Johannes, amtsforvalter og raadsherre, Sønderborg	4
T h o m s e n , Jes, skibsreder i Nordborg	9
T h u e r , Georg, kyrstelig sekretær i Sønderborg	3
Tostrup, Mathias, sognepræst i Svenstrup	4
Uhlenberg, Hans Henrik, skovrider i Als nærreherred	9
Vegelsang, Mathias Johansen, ejer af Bommerlund	9
Weinschenker, Claus Hinrichsen, Sønderborg	9
Wihshenk, Hinrich	2
Wolf, Henning , skovrider i Als nærreherred	2

Afsluttet den 19. juli 1955

Chr. Kjøll.

Nogle tilføjelser til Familien Frost i Svenstrup

Birgitte Frost, enke efter skibsfører **Christian August Brøsen** paa Nordborg, blev den 22. august 1783 ved huskøpulationen gift med skipper **Jens Krog**, født paa Stevning nalle 1788, døbt i Svenstrup kirke den 21 august, søn af fyrstelig jæger Hans Krog og hustru Birgitte Margrethe Frost (en søster til Christian Frost den ældre i Svenstrup); de var alt saa søskendebørn. Jens Krog døde 1836 og blev saaledes 81 aar gammel. Han døbtes den 5. marts 1780. Han blev sømand og sejlede i en del aar med fatteren, skibskaptajn Christian Frost jun. Han var styrmand, da den nye skib "Dorothea Marie" forliste. Han blev siden skibskaptajn og førte skibe, der tilhørte den rige købmand Jes Thomsen paa Nordborg. Hans gade blev forskæmmet i den store brand i april 1792. Fire aar senere overled han stedet til sin sidste stedsøn Christian Brøsen og købte saa igen ~~hjem~~ et andet sted i Storegade af Christian Jørgensen, der til en del jord og blev boende her til sin død. Han opgav senere søm og levede af landvæsen og sin kapital. ~~Her~~

1) **Birgitte Margrethe Krog**, født 1784, konf. 1799, gift den 29. april 1824 ved huskøpulation med enkemand, skibskaptajn, hr. Christian Mathsen paa Drulund ved Nordborg, søn af gaardejer Mads Christensen i Hundsløv (Skørtoft), født 1767. Christian Mathsen, der blev ejer af ~~den~~ gaard, døde i tiden mellem 1840 og 1850. Han var gift tredje gang (vi else Sanderberg den 19. oktober 1834) med enke Marie Margrethe Hinzenfeldt Kallner, enke efter kantor Sønke Nissen i Sanderberg og søster til købmand Johannes Boeke anden hustru set. Han var en datter af skibskaptajn Hinrich Küllner og Anne Marie Schade i Aabenraa, da de efter 1850.

2) **Jens Krog**, født 1791, konfirmeret 1807, døde i ung alder.

3) **Hans Krog**, skibskaptajn paa Nordborg, født 1787, konf. 1802, blev sømand og sejlede i nogen tid som styrmand paa sin fatter Mik. Ernst Frosts skib. 1819 kaldes han skibskaptajn, og 1826 var han i længere tid hjemme. 1829 den 29. oktober viedes han til **Christiane Margarethe Christiansen**, datter af kateket og fyrstetalsmand i Nordborg Peter Christiansen og hustru Helene Margaretha Lorenzen (datter af degn Lorenz Lorenzen og hustru Christiane Frederikke Fischer paa Nordborg), ~~født 1804 paa Nordborg, da sidst i juni 1886 efter 10 dages sygdom i en alder af 81 aar. Deres egteskab var meget lykkeligt, men desværre varede denne lykke kun meget kort. Hans Krog sejlede en sommeren paa Island, hvor han 1831 blev syg og døde til stor sorg for sin gamle fader og unge kone, hvem han lod tilbage med en søn, der dengang kun var et aar gammel.~~

Sønnen, **Jens Krog**, fødtes den 16. juli 1830 paa Nordborg, konf. 1845, efter at han i nogle aar var blevet undervist af pastor Fangel. Kon samme aar med Christian Knudsen fra Ketting til Odense Kathedralskole, hvor de optoges i sjette ~~klassen~~ klasse, som dengang var toaarsig. De blev studenter 1848 og boede fra 1848-50 sammen i Studiestræde hos sneedkermester Schmidt, der siden blev fotograf. Jens Krog blev cand. theol med laud, underviste derpaa to aar i København og blev 1856 adjunkt ved Flensborg latinskole. I denne stilling giftede han sig den 2. juni 1857 med Louise Wilhelmine, datter af galanterihandler i København Wilhelm Carl Jakobsen og hustru Julie Wilhelmine Marie Hansen, født den 25. december 1835, død den 22. april 1909). Jens Krog blev 4. juli 1859 kaldet til diakoni i Grunthofte, 1863 den 21. dec. til sognepræst ~~her~~ i Solt (entl.), Hjælpepræst for st. Johannes menighed paa Nørrebro i København 1864. sognepræst i Kerteminde fra 1868 til sin død den 7. december 1877. Vennen, pastor W. Hjert, har givet ham et smukt eftermæle i "Jens Krog, Et Livsbillede", Odense 1880.

Christian Frost jun. og hustru Marie Elisabeth Andersen .Svendstrup
fra 1791 i Nordberg

B Ø R N :

- a) Christian Frost, døbt i Svenstrup kirke den 26. april 1783, konfirmeret 1798, gik til søs, sejlede med fæbrederer, skibsfører Jochum Frederik Frost, fik den gule feber i Vestindien og døde 1800 paa St. Thomas.
- b) Dorothea Marie Frost, døbt den 23. marts 1787 i Svenstrup kirke, fik galopperende svindset og døde 1799, gammel 12 aar.
- c) Anna Frost, hjemmedøbt paa grund af svaghed den 8. juni 1789, bgr. tre maaneder gammel den 10. oktober 1789.
- d) Nikolai Ernst Frost, født den 27. marts 1790 i Svenstrup kro, døbt d. 13. maj i kirken (31. maj ?), kom med forældrene til Nordberg, hvor stedet brændte og kom saa med moderen til Gammelgaard, hvor de blev, til stedet igen var opbygget. konf. den 7. april, 1805 bl. a. sammen med Frederik Ludvig Vette og købmand Cornelius Paulsens datter Elisabeth Charlotte. Gik til søs og kom 1807 i engelsk fangenskab sammen med sin ven og medkonfirmand Peter Moldt Andersen. Deserterede efter to aar fra Fangenskabet, skjulte sig paa en jagt og kom med demne til fastlandet og ilede HJEM hjem. Man saa have været borte fra hjemmet i otte aar, fra 1806 til 1813. I efteraaret 1813 (den 7. november 1816) blev han i Nordberg viet til Elise Cathrine Fangel, datter af proust Holger Fangel og hustru Mette Marie Vogalsang, født i Nordberg den 1. august 1791, død sammesteds den 23. november 1871. Mik. Ernst Frost fik straks skib at fære for en købmand Bang fra Odense. Skibet hed "Tobias". Fra Norge gik han til England, men forliste under hjemturen ud for Ebeltoft eller Grenaa. Sidst førte han skibet "Providentia" til 1823. Han var længere tid hjemme, thi dette aar lod han sit sidste skib bygge, briggen "Charlotte Marie" i Sønderberg, i hvilket han selv og købmandene Bartold Stein og Frederik Biehl, Sønderborg, havde parter, med Biehl som reder. I optegnelserne bind IV, side 148 - 152 bringer pastor Christian Knudsen nogle uddrag af Mik. Ernst Frests breve. Den 29. juni 1827 skriver han fra Riga, den 24. august 1827 fra London, den 12. okt. 1828 fra Cewes, den 2 sept. 1828 omborg paa briggen Charlotte Marie paa Medsejling af Elben, den 18. marts 1829 fra Trieste, den 14. maj 1831 fra Brake, den 9. febr. 1832 nævnes Port Mahon og Barcelona, den 18. juli 1833 fra Rotterdam, den 24. august 1832 fra New York, den 18. okt. 1833 fra Rio de Janeiro og venter herfra at sejle til Buenos Aires den 26. oktober Mik. E. Frost var 1834 atter kommet tilbage til Europa. I oktober maaned gik han ud fra Bremerhaven og skulle gaa til Rio de Janeiro. Men sidst i oktober indtraf der voldsomme storme paa en tid, da han gik gennem den engelske kanal, hvor han forliste med mand og mus. Han opnaaede en alder af 44 aar. Til samme tid forliste ligeledes med mand og mand en anden Alsinger i Middelhavet. Det var skibskaptajn JENS Dreier fra Østerholm, bosat i Tromsø i Norge; med ham var den unge Thomas Jansen, en søn af forpagter Thomas Jessen paa Højbelgaard. Han var kun 16 aar gammel. - Senere fik Elise Cathrine Frost, f. Fangel, fra Bremen sendt en del mahognitimmer, som han havde købt i Brasilien og havde bestemt til møbler for børnene, ligeledes et lille chatel, som endnu findes paa Lysholm.

Nikolai Ernst Frost og Elise Cathrine Fangel havde følgende børn:

- a) Christian Frost, født den 8. august 1817. Han fik nervefeber og døde den 27. juni 1824, syv aar gammel.
- b) Holger Fangel Frost, født den 30. maj 1819, døde af mæslinger den 10. maj 1828, 9 aar gammel.
- c) Mette Marie Elisabeth Frost, født den 29. juli 1821, hjemmedøbt samme dag (Nordberg), død i Augustenberg den 26. september 1815; viet Hagenbjerg den 7. nov. 1844 til Knud Knudsen, proprietær paa Lysholm, Egen søn, født i Ketting den 30. juni 1819, død i 4

- død i Osterholm den 15. april 1903, søn af Johan Peter Knudsen, kremand og haker i Ketting, og hustru Christine Margrethe Frost
- d) Christine Sophie Margaretha Frost, født den 9. oktober 1823, sædvanlig kaldt Grethe Frost. Som lille pige var hun 1829 med sin moder til København og 1830 til Hamborg for at besøge sin fader. Ligeledes var hun næsten hvert aar med til Krog, naar moderen aflagde besøg i Franderup præstegaard. 1833 var hun med til Jylland og besøgte sin moders brødre i Gudum og Vildmosegaard. Hun gik i Nordberg skole og konf. 1839. Aaret efter var hun atter med sin moder paa et besøg i Jylland hos sine morbrødre i Højbjerg og Gudum præstegaarde. Hun blev sidste sted, da moderen kom paa efteraaret rejste tilbage til Als. Men paa sommeren 1841 vendte hun tilbage til Als sammen med Præsten Niels Fangels datter Elise, der benyttede opholdet her til at bade. Grethe udviklede sig temmeligt stærkt og kraftigt, og det varede ikke længe, førend hun kom til at lide af Epilepsi og Kramp, der kunde komme over hende til enhver tid og betog hende i forureliggende grad. Det varede henved tre aar, og hendes moder søgte først hjælp hos dr. Ballez, Nordborg, og siden hos dr. Nielsen i Nestrup. Deres kur hjalp slet ikke. Det var først, da man besluttede sig til at søge over til den kloge benediktine Bettila Matthiesen i Avnø, at hun blev fuldkommen berriet for sin svagheit. Fra 1846 - 1847 var hun i Hørup præstegaard, 1848-49 hos sin morbrøder præsten Holger Fangel i Okbøl, derefter til efteraaret hos biskop Hansen som husjomfru, og var saa paa Lysholm til 1858. I november, da hun kom til Hagenbjerg og bestyrede huset for pastor Jørgen Knudsen til hans død i juni 1862. Fra 1862 til 1871 var hun hos sin moder paa Nordberg, og fra 1872 til 1896 bestyrede hun huset for pastor Christian Knudsen paa Avernaks, 1896-98 paa Lysholm, 1898-99 paa Barsø, fra 1899 til 1900 paa Osterholm, hvor hun døde efter et kort sygeleje den 23. oktober 1900, 77 aar gammel, begr. Egen den 27. okt.
- e) Nikoline Kathrine Frost, født den 24. september 1826. Hun døde for tønder den 31. juli 1827, i en alder af 10 maanedes.
- (efter Christian Knudsen Familienhistorie, bind IV, side 159 - 161)

Lorens Johannes Frost, søn af Christian Frost søn, i Svenstrup kro, og anden hustru Dorothea Margaretha Petersen, fødtes i oktober 1660 og døbtes i kirken den 14. oktober. Konf. 1775 og gik til søs ligesom de andre brødre. Siden slog han sig ned som gæstgiver i Randers og ægtede her den 12. juni 1799 Louise Dorothea Røns; hendes fader var rimeligvis gæstgiver. Efter hendes død giftede han sig med Helene Levinson. Ved sit giftermål blev han ejer af et gæstgiveri i Randers. Det var et anseelig gammelt sted, som navnlig søgtes af præster, anseelige proprietærer og rige bønder fra omegnen. Provst Fangel fra Nordberg plejede gerne at overnatte her, naar han besøgte sin søn paa Vildmosegaard. Lorens Johannes Frost døde 62 aar gl. den 19. dec. 1822. Hans enke overlevede ham i flere aar og førte forretningen videre. mindst fire børn : 1) - 4).

- 1) Christian Frederik Frost, født i Randers den 25. febr. 1801, besøgte byens latinskole, dia. til universitetet 1821. død som distriktslæge i Frøste den 12. dec. 1865; gift den 6. maj 1831 med Karoline Sophie Bentsen, datter af Karl Frederik v. Bentsen, kaptajn og lærer ved landkadetkorpset, og hustru Anne Sophie Christiane Klindt, født i København den 3. dec. 1812, død i København den 18. maj 1887.

Børn : Lorens Johannes Frost, grosserer, f. 28. dec. 1836, fandtes 1883 død i London. Karl Frederik Vilhelm Frost, f. 22. jan. 1847, gik handelsvejen, havde 1886 været død i flere aar. - Lovise Sophie Dorothea Frost, f. 8. marts 1849, g. m. cand. jur. Tekverd. Hun døde ugift Christiane Frederikke Frost, f. 18. febr. 1851; det var hende, der var gift Tekverd.

2) Erhard Christian Frost, proprietær, født i Randers søn søn af gæstgiver Lorents Johs. Frost og hustru Dorothea Louise, født den 8. dec. 1804. Han ejede først Korup mølle i Randers egnen, købte siden gården Klitgaard i Ulsted sogn, Kjørherred i Vendsyssel, ikke langt fra Kattegat. Den udgjorde 17 td. hartkorn med et areal paa 455 td. land. Han blev gift med Wilhelmine Fangel, datter af forpagter Jens Fangel og hustru Maria Rheders paa Vildmosegaard, født her den 27. oktober 1808. De var begge meget svære folk, han saa svær, at da han engang var kommen ind i en kirkestol, kom han i klemme og kunde kun med besvær igen rejse sig op. Han deltog 1852 i den store landmandsforsamling og var en meget paa og rar mand. Her traf han sammen med flere af sine slægtninge fra Als, som han ikke kendte. Siden overlod han Klitgaard til sin søn og flyttede til Strømmen ved Randers. (Vielse Fou den 23. april 1850). Han døde den 20. august 1879 i Randers. Hans enke levede endnu 1886 paa stedet Strømmen og døde her den 21. november 1890.

B e r n : a) Lorents Johannes Frost, proprietær, født den 27. juni 1831, ejer af Klitgaard, død den 2. dec. 1883. Gift m. Anna Vothmann. Juli 1893 bekendtgjordes det, at enkefru Frost havde solgt gården til hidtilværende forpagter grev Platen. - b) Marie Jensine Frost, født 21. sept. 1832, gift den 26. maj 1854 med Peter Karl Dyrhauge, søn af proprietær Valerius Dyrhauge og hustru Johanne Marie Friis i Aung, Kjøng sogn. Han studerede theologi og var endnu 1886 sognepræst til Gjørrild og Hæmmet menighed ved Grenaa. - c) Fredrik Erik Armand Erik Frost (Fris), landmand, født 17. marts 1834. ejede Stenninggaard i Nørre Kongelev sogn, flyttede 1886 til København, gift med Hansine Svanholm. - d) Levise Dorothea Frost, født 16. dec. 1837, g.m.K. Rytzow, landmand i Vendsyssel. - e) Wilhelm Ludvig Theodor Frost, født 9. marts 1845, forpagter, først paa Visborggaard (her forvalter), saa paa Jøtemosegaard, Hals sogn, paa 27 td. hartkorn, siden paa Kalum Høsgaard i samme sogn, hver han var 1885 og 1886. Dengang ugift, ligesom sine brødre temmelig svær og en meget livlig, gennyttelig mand. -

- 3) Rophie Christine Frost, datter af gæstgiver Lorents Johs. Frost og hustru Levise Dorothea, født den 22. maj 1808, hjemmedøbt dagen efter. levede ugift i Randers og døde ca. 1876.
- 4) Jochim Frederik Frost, født i Randers 13. juli 1803, hjemmedøbt samme dag. døde som barn. (meddelt af fru Wilhelmine Frost, f. Fangel i Randers, og kirkebogen i Randers.)

Jochim Frederik Frost, skipper paa Nordberg (til side 4.nr.11)

Man af Christian Frost den ældre i Svenstrup og anden hustru Dorothea Margrethe Petersen, født i Svenstrup kre 1765 i november, døbt den 2. december. Han blev holdt over daaben af sin moders morbrøder mandsj. Frederik Plage. konf. 1878, gik til søs ligesom sine brødre og blev til sidst skibsfører. 1789 var han endnu styrmand, da han den 11. sept. ved huskapulation blev gift med Maricke, ægg. Lorents Paulsens enke i Nordberg. Han var en datter af den ældre Jørgen Bladt i Nordberg, født 1763, konf. 1777. 1783 blev hun gift med Lorents Paulsen, søn af Paul Lorentsen paa Nordberg. Han døde allerede 1789 og havde ingen børn. Jochim Frederik Frost fik med hustruen det hns overfør arvsretten, til hvilket der hørte et halvt boels land fra byen. Huset blev ødelagt i den store ildebrand 1792, men han fik bygget igen samme aar. Han vedblev at sejle en del aar efter sit giftermaal. J. fr. Frost fik i de senere aar en slem udvækst paa den ene kind. Da den kloge Jochim fra Avnbøl engang kom til Augustenborg, besluttede han sig til at lade den skære bort. Den følgende dag sprang forbindningen op, og blodet vilde ikke lade sig standse. Man fik da i en fart bud efter Jochim, at han maatte

kenne og standse blodet. Man kom ogsaa straks, men da han satte sin fod i døren, raabte han, som var han i kast med en djevel: "Halt, ich bin der Major!", hverpaa blodet straks standsede, uden at han rørte derved med en finger. Joekum var vel nok ganske duelig til at sætte i led og til at læge beskadige, men han var slem med at bestyrke folk i overtro og give sig udseende af, at han virkede ved hjælp af overnaturlige midler. Joekum Frederik Frost døde 1824 i en alder af 61 aar. Hans enke overlevede ham i nogle aar. Med J.Fr. Frost havde hun en datter:

Dorothea Margaretha Frost, født 1799. Den 7. januar 1825 blev hun gift med ungkarl og købmand Jes Thomsen i Nordberg, født 1800 som søn af afd. købmand og borger Jes Thomsen jun. og hustru Marie Margrethe f. Christensen. Med hende fik Jes Thomsen stedet i Nordberg og blev landmand. Han døde først, og da enken afstod stedet til datteren og sviger-sønnen. Se iøvrigt Familien Thomsen paa Nordberg. llll

Alfabetisk navnliste til side 15 - 17 ved C. Maibgll
 ::

Andersen, Peter Meldt, søfarer fra Nordberg	14
B a l l e , dr.med. læge i Nordberg	15
V. Sontsen, Karl Frederik, kaptajn	15
B i e h l , Frederik, købmand og skibsreder, Sønderberg	14
B l a d t , Jørgen, senior, Nordberg	16
B e e k , Johannes, købmand og coputeret borger, Sønderberg	13
B r o s e n , Christian, landmand, Nordberg	13
" Christian August, skibsfarer, Nordberg	15
B y t s e w , R. landmand i Vendsyssel	16
Christensen, Mads, gaardejer i Hundsløv (Skurtort)	13
Christiansen, Peter, forstrelser i Nordberg	15
D r e i e F , Jens, skibskaptajn i Peterholm	14
Dyrhaage, Peter Karl, præst	16
" Valerius, proprietær	16
Fangel, Holger, provst i Nordberg	14
" " præst i Okseby	15
" J e n s , Vildmosegaard	16
" Niels, præst	15
F r o s t , Christian, født 1817	14
" " født 1783	14 a
" Christian Frederik, distriktslæge i Præste	15
" Erhard Christian, proprietær	16
" Frederik Arendsen, Skønningsgaard (St)	16
" Holger Fangel, født 1818	14
" Joachim Frederik, født 1803 (barn)	16
" " skipper paa Nordberg	16
" Karl Frederik Vilhelm, købmand	15
" Lorents Johannes, proprietær paa Klitgaard	16
" " grosserer	15
" " gæstgiver i Randers	15
" Nikolai Ernst, skipper	14 d
" Vilhelm Ludvig Theodor, forpagter	16
Hansen, Jørgen, biskop i Guderup, egen søgn	15
H j e r t , W. præst	13
Jacobsen, Vilhelm Carl, galanterivarehändler, København	13
J e s s e n , Thomas, løjtnant, forpagter, Majbølgaard	14
" " jun. sømand, fra Majbølgaard	14
Joekum, klog mand fra Avnbøl i Ulkerup søgn	16 - 17
K n u s e n , Christian, præst paa Averbak	15 - 17 15. 15
" Johan Peter, gæstgiver og haker, Ketting	15
" J s r g e n , sognepræst i Hagenbjerg	15
K r o g , Hans, skibskaptajn i Nordberg	15

	side
K r o g , Hans, fyrstelig jeger	13
" Jens, præst	13
" " født 1791	13
" " skibsfører og landmand, Nordberg	13
Köllner, Minrich, skibskaptajn i Aabenraa	13
Lorentsen, Paul , Nordberg	16
Madsen, Christian, skipper, ejer af Møkegaard, Druelund	13
Nissen , Søren, kantar i Sønderberg	13
Nielsen, dr. læge i Jestrup, Tandslet sogn	15
Paulsen, Cornelius, købmand i Nordberg	14
" Lorents, " "	16
Plagge, Frederik, Nordberg	16
Schmidt, sneekermester, senere fotograf i København	15
S t e i n , Bartheld, købmand og raadmand, Sønderberg	14
Thomsen, J o s , købmand og skibsejer i Nordberg	17
" " junior, landmand i Nordberg	17
Texverdt, cand.juris.	15
V e t t e , Frederik Ingvig, Nordberg	14

.....

